

Encyclopedic Dictionary of

Cults, Sects, and World Religions

Encyclopedic Dictionary of

Cults, Sects, and World Religions

REVISED AND UPDATED EDITION

LARRY A. NICHOLS • GEORGE A. MATHER • ALVIN J. SCHMIDT KURT VAN GORDEN, CONSULTING EDITOR

> FORMERLY PUBLISHED AS DICTIONARY OF CULTS, SECTS, RELIGIONS, AND THE OCCULT



ZÖNDERVAN

Ansiklopedik Tarikatlar, Mezhepler ve Dünya Dinleri Sözlüğü

Telif Hakkı © 2006, George A. Mather, Larry A. Nichols ve Alvin J. Schmidt'e aittir. Tüm hakları Uluslararası ve Pan-Amerikan Telif Hakkı Sözleşmeleri kapsamında saklıdır. Gerekli ücretlerin ödenmesiyle, bu e-kitabın metnine ekrandan erişme ve okuma konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen hak size verilmiştir. Bu metnin hiçbir kısmı, şu anda bilinen veya bundan sonra elektronik veya mekanik olsun, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz, iletilemez, indirilemez, kaynak koda dönüştürülemez, ters mühendislik işlemine tabi tutulamaz veya herhangi bir bilgi depolama ve erişim sisteminde saklanamaz veya bu sisteme dahil edilemez. Zondervan'ın açık yazılı izni olmadan icat edildi.

ePub Sürümü Ağustos 2009 ISBN: 978-0-310-86606-0

Daha önce şu şekilde yayınlandı: Kültler, Mezhepler, Dinler ve Ökült Sözlüğü Bilgi talepleri şu adrese gönderilmelidir: Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530

Kongre Kütüphanesi Yayın Verilerini Kataloglama

Mather, George A.

P santimetre

Tarikatlar, mezhepler ve dünya dinleri sözlüğü / George A. Mather, Larry A. Nichols, Alvin I. Schmidt.— Rev. ve güncellenmis baskı.

Rev. ed. of: Tarikatlar, mezhepler, dinler ve okült sözlüğü. 1993. Özet: "Bu güncellenmiş sözlük çeşitli dini inançları araştırıyor".— Yayıncı tarafından sağlanmıştır.

Bibliyografik referanslar ve indeks içerir.

ISBN-13: 978-0-31023954-3

 Dinler—Sözlükler.
 Kültler—Sözlükler.
 Mezhepler—Sözlükler.
 I. Nichols, Larry A. II. Schmidt, Alvin J.III. Mather, George A. Tarikatlar, mezhepler, dinler ve okült sözlüğü.
 IV. Başlık.

BL31.M295 2005

200'.3-dc22

2005000820

CIP

Aksi belirtilmediği sürece Kutsal Yazılardan yapılan tüm alıntılar şuradan alınmıştır: Kutsal İncil: Yeni Uluslararası Versiyon®. NIV®. Telif hakkı © 1973. 1978. 1984'e aittir. Uluslararası İncil Topluluğu. Zondervan'ın izniyle kullanılmıştır. Her hakkı saklıdır. Bu kitapta önerilen web sitesi adresleri sizlere kaynak olarak sunulmaktadır. Bu web siteleri hiçbir şekilde Zondervan'ın onayını gösterme veya bunu ima etme niyetinde değildir ve bu kitabın ömrü boyunca içeriklerine kefil olmayız. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı, önceden izin alınmadan, basılı incelemelerdeki kısa alıntılar haricinde çoğaltılamaz, bir erişim sisteminde saklanamaz veya herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka herhangi bir şekilde) iletilemez. yayıncı.

06 07 08 09 10 • 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

George Mather bu kitabını adamak istiyor onlar

sürekli bir kaynak olan arkadaşlar ve aile Bu kitabın yazılması sırasında teşvik.

Larry Nichols bu kitabı annesi Joyce Nichols ve babasının sevgi dolu anısına adamak istiyor.

Alfred Medeiros, tüm üyeleriyle birlikte Kurtarıcımız Evanjelik Lüteriyen Kilisesi, Smithfield, Rhode Island.

Alvin Schmidt bu kitabı kendisine ithaf etmek istiyor. iki oğul,

Timoteos ve Markos, dinsel değerleri görmelerine yardımcı olmak için Çeşitlilik

İsa'nın şu sözüne uymuyor: "Herkes Bana 'Rabbim, Rabbim' diyen içeri girecek Cennetin krallığı."

İçindekiler

		fası	

Baş sayfa

Telif hakkı sayfası

<u>Teşekkür</u>

giriiş

Dünya Dinleri

Sözlük Girişleri

<u>Ekler</u>

Kaynakça

Yayıncı Hakkında

Düşüncelerini paylaş

Teşekkür

Yazarlar, bu projeye verdikleri destek ve katkılardan dolayı çeşitli kişilere teşekkür etmek ister.

George ve Larry, yazarlardan biri olarak aramıza katılan Alvin Schmidt'e teşekkürlerini sunar. İlk baskıda danışman editör olarak görev yaptı. Bursuna katkıda bulunması iyi oldu.

Mevcut danışman editörümüz Kurt van Gorden'a, taslağın tamamını dikkatle okuduğu ve bu süreçte yaptığı birçok yararlı öneri, yorum ve yapıcı eleştiri için teşekkür ederiz. Kurt küçük bir adamın işini yaptı ve İsa'nın çarmıhının gerçek bir hizmetkarıdır.

Bahai Dini hakkındaki makaleye yaptığı eleştirel inceleme için Arthur Pena'ya teşekkür etmek istiyoruz. Mormonizm hakkındaki incelemeleri ve yorumları için Keith MacGregor ve MacGregor Bakanlıklarına, Kurt van Gorden, Jill Rische, Paul Carden, Arthur Varnick ve Dale Broadhurst'e teşekkür ederiz. Yehova'nın Şahitleri konusunda, Watchman Fellowship'ten David Reed'e ve Christian Research Institute'e teşekkür ederiz. Yedinci Gün Adventizmi hakkındaki makaleye katkılarından dolayı Verle ve Orie Streifling'e teşekkür ederiz. Kitabın çeşitli bölümleri hakkında sağladığı yararlı bilgiler için Gary Zeolla'ya teşekkür ederiz. Yazarlar New York'un yöneticisi Robert Pardon'a teşekkür ediyor ve teşekkür ediyor.

İngiltere Dini Araştırma Enstitüsü.

Düzenleme sürecinde kullanılan tüm basılı kopyanın fotokopisini çekmekteki yorulmak bilmez çalışması için Lois Smith'e özel teşekkürler. Ekler üzerindeki çalışmalarından dolayı Melissa Nichols'a da teşekkür ederiz.

Larry Nichols, yazının son aylarında annesinin ölümcül bir hastalığa yakalandığını belirtmek istiyor. Bu kitabın ithaf edilmesi onun yanı sıra merhum kayınpederi ve büyükanne ve büyükbabasına da ithaf edilmiştir. Aynı zamanda Larry'nin babasına da kanser teşhisi konuldu. Allah'ın izniyle başarılı bir ameliyat geçirdi ve sağlığına kavuştu. Yıllar boyunca sevgileri, duaları ve destekleri için her iki ebeveynine de (ilk baskıda yapıldığı gibi) teşekkür etmek istiyor.

Larry, yıllar boyunca kendisine eğitim veren profesörlere teşekkür etmek ve teşekkür etmek istiyor:

John Calvin Holsinger, Evangel'de tarih profesörü İletişimi sürdüren ve lisansüstü çalışmalara devam etme konusunda sürekli bir teşvik kaynağı olan üniversite

John Stroup, Yale'de kilise tarihi profesörü Öğrencilerine eleştirel ve bazen de şüpheci düşünmeyi ve yazmayı öğreten Üniversite İlahiyat Okulu (şu anda Rice Üniversitesi'nde) Paul Holmer, George Lindbeck, (merhum) Hans Frei ve Yale Üniversitesi'nden Brevard Childs Arthur Just, ona Luka'yı ve kutsal ayinleri anlamayı öğreten, Lutherci sonrası sistematik teoloji hakkında geniş bir bilgi birikimi ve "inanç yoluyla lütufla aklanma" doktrini hakkında derin bir anlayış ortaya koyan merhum Rohert Preus.

Timothy Quill, bu kitabın ilk baskısı nedeniyle ansiklopedik sözlük, onu "Rus Projesi"ne katılmaya, yani Rusya'daki Sibirya Lüteriyen Semineri'nde ve Letonya'daki Luther Akademisi'nde ders vermeye dayet etti.

David Scaer ("Tüm teoloji Kristolojidir"), öğretim için tüm öğrencilerine*Asla*Kendimizi fazla ciddiye almak ama en çok İsa'yı ciddiye almak

William Weinrich, büyük bir patristik bilimcisi Yıllar boyunca yazıları ve kişisel konuşmaları, olağanüstü bursu, olağanüstü liderliği ve Eski/Yeni Ahit kilisesinin devam eden anlatısına ve kilisenin günümüzün postmodern dünyasına tepkisine ilişkin derin içgörüleri nedeniyle Dean Wenthe'nin çok aydınlatıcı olduğunu kanıtladı.

Son olarak, şüphesiz en büyük fedakarlığı yapan eşlerimize ve çocuklarımıza hep birlikte en derin şükranlarımızı sunarız. Larry Nichols, karısı Zelia'ya sürekli sevgisi, bağlılığı ve bilgisayar başında geçirdiği uzun saatlere gösterdiği sabır için teşekkür eder. Kızları Melissa, Charissa, Alicia ve Faythe, derinden müteşekkir olduğu Tanrı'nın harika armağanlarıdır.

George Mather, bu eserin yazılması sırasındaki sabrı için eşi Sharon'a teşekkür eder ve kızı Jennnifer ile oğulları Khristian, Joshua ve eşi Shannon ile Andrew ve eşi Berenice'ye teşekkür eder. Ayrıca torunlarına da teşekkür etmek ister: Grace, Priscilla, Benjamin, Ethan, Emma ve Vasty ile kız kardeşi Charlotte, kocası Paul ve erkek kardeşi Jack ve eşi Mary, kayınvalidesi. Hukuk, Phyllis ve kocası Bob.

Alvin Schmidt, eşi Carol'a desteği ve sabrı için teşekkür ediyor ve teşekkür ediyor.

giriiş

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasına Birinci Değişiklik eklendiğinde, Kongre ve genel olarak hükümetin bu değişikliğe aktif olarak destek vermeyeceği veya katılmayacağı konusunda mutabakata varıldı. *kuruluş*din işi de olmazdı *serbest kullanımının yasaklanması*. Yeni kurulan ülkemizde dini hayat bundan sonra asla eskisi gibi olmayacak. Birinci Değişikliğin ilk uygulandığı dini ortam ve tarihsel bağlam, sözde "Yahudi-Hıristiyan" (çoğunlukla Hıristiyan) mirasına aitti. Konusu Amerikan dini kültlerine, mezheplerine ve yeni dinlerine değinen bu ve diğer birçok kitap 1700'lerin sonlarında yazılsaydı, ciltleri çok daha ince olurdu.

Bununla birlikte, bu ulusun nispeten kısa tarihinde yüzyıllar boyunca meydana gelen değişiklikler çok büyük olmuştur. On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar, Hıristiyan âleminin birçok mezhebinde gerçek bir büyüme patlamasına tanık oldu. Dünya dinlerine ve tarikatlara bağlı olanlar, Birinci Değişiklik'in koruması altında hoş bir yuva buldular. Bu cildin ilk baskısından (1993) bu yana geçen sadece on üç yıl içinde yazarlar, sürekli olarak ortaya çıkan çok çeşitli yeni dini grupların hızlı evrimine ayak uydurmak için çaba harcadılar.

Son yıllarda "çokkültürlülük", "çeşitlilik" gibi kelimeler

ve "postmodernizm" dini diyalog veya konuşmalarda yaygın olarak kullanılan terminoloji haline geldi. Bugün birçok insan din ile maneviyat arasında ayrım yapıyor. İlki (olumsuz) dini ifadenin organize nesnel ve yapılandırılmış biçimleriyle ilişkilendirilirken, çoğu kişi ikincisini, nesnel dinin konu dışı disiplininden bağımsız dini anlam arayışında iç ruha erişmeye yönelik mistik ve özgürleştirici bir fırsat olarak anlar.

Birinci cildimizin önsöz yazarı Ronald Enroth'un ifadesiyle, "dinsel özgürlük, dinsel çoğulculuğa izin verdi ve aslında onu teşvik etti." Çokkültürlülük yalnızca Amerika'nın kültürel çeşitliliğini değil, aynı zamanda Amerika'nın tam ve toplam hoşgörüsünü de tanımlayan bir kelimedir. dinçeşitlilik de var. Tüm dinler eşit derecede geçerli ya da eşit derecede geçersiz kabul edilir, yani postmodernizmin anlamını vurgularsak. Hayata postmodern bakış açısında, hakikatin (dini hakikat veya başka türlü) kutsal veya hatta bilimsel bir metinde yer alan objektif önermelerde yattığına inanılmaz. Hakikat basitçe karşılaşılmak, kavranmak veya keşfedilmek için orada değildir. Postmodern dünyada hakikat, önermelere ve ifadelere o an için bir anlam kazandırılarak üretilir ve bağlamsallaştırılır.

Bu cildin yazarları aslında keşfedilebilecek veya karşılaşılabilecek nesnel bir gerçeğin olduğu inancına bağlılar. Hıristiyanlığın, Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın ilham edilmiş Sözü olduğu ve Tanrı'nın kutsallığında muhafaza edildiği yönündeki iddiasını biliyoruz. Hem Eski hem de Yeni Ahit metinleri gerçektir. Pilatus'un "Gerçek nedir?" sorusuna bir yanıt olduğunu biliyoruz. (Yuhanna 18:38), Thomas'ın kafa karışıklığı (Yuhanna 14:5) ve şüphesi (Yuhanna 20:24–29). Biz yirmi birinci yüzyılın başındaki modernlerin verdiği cevap, İsa Mesih'in "yol, gerçek ve yaşam" olduğudur (Yuhanna 14:6). Kitabımız, bu temel gerçeği, ister Yeni Çağ Hareketi'nin belirsiz maneviyatı, ister Hindu ve Budist guruların çeşitli "aydınlanmaları", Mormonizm ütopyası veya karanlık inançlar olsun, bir dizi rakip iddiaya inananlara sunmaya çalışmaktadır. büyü, neopaganizm, satanizm ve büyücülük dünyası.

Bu ciltle ilgili olarak, Aziz Petrus'un ruhuna uygun olarak, "[bizden] sahip olduğumuz umudun nedenini açıklamamızı isteyen herkese bir yanıt" verme göreviyle meşgul olduğumuza inanıyoruz (1 Petrus 3: 15). Ve Areopagus'ta dünyevi filozoflarla olan karşılaşmasında Aziz Pavlus'un ruhuna uygun olarak (Elçilerin İşleri 17), günümüzün dini çoğulculuğuna bir meydan okuma sunuyoruz. Bu cilt "Mesih ve çarmıha gerildi" (1 Korintliler 2:2) temeline dayanmaktadır; dolayısıyla, Mesih'in gerçek olduğuna meydan okuyan veya kurtuluşa giden başka yolların olduğunu öne süren tüm rakip iddialar bu nedenle yanlıştır. Aynı zamanda şuna da inanıyoruz: "Bize karşı çıkanları, Tanrı'nın onlara tövbeye öncülük etmesi umuduyla, nazikçe talimat vermeliyiz. . . gerçeğin bilqisine" (2 Tim. 2:25).

Bu ilk cildimizin ikinci baskısıdır. Kültler Sözlüğü, Mezhepler, Dinler, ve Okült. Bu yeni baskıda güncelleme, ekleme/dahil etme ve hariç tutma/silme şeklinde üçlü görevi üstlenir.

Açısından güncellemeİlk baskıda ele alınan grupların tarihlerinde son on üç yılda çok şey yaşandı. Bir an için İslam'ı, teröristlerin 9/11/01 saldırılarını ve ardından Afganistan ve Irak'la yapılan savaşları düşünmek yeterli. Tarikatlar ve okült dünyasında da çok şey oldu.

Aynı zamanda bir görev oldu*içermek*o zamandan bu yana ortaya çıkan yeni dini gelişmeler. İlk baskının yayınlandığı hafta, medyadan ve diğer ilgili taraflardan David Koresh ve Waco, Teksas'taki Branch Davidian yerleşkesinin yakılmasıyla ilgili bilgilerimize ilişkin çağrılar alıyorduk.

Gerçek şu ki, 1992 yılında, ülke ve dünyanın Branch Davidians'ın varlığını bilmesinden birkaç ay önce, taslağımızı yayıncımıza teslim ettiğimizde Waco grubunu dahil etmedik ve onlar hakkında pek bir şey bilmiyorduk. ABD hükümetiyle anlaşmazlık.

Bu yeni baskı, ortaya çıkan diğer yeni grupların yanı sıra Branch Davidian'ları da içeriyor. Yerli Amerikan dini, Mason Locası, Aum Supreme Truth gibi çok sayıda yeni makaleye yer verdik. Cennetin Kapısı, Boston Hareketi vb. ile birlikte bu çalışmanın sözlük kısmına çok sayıda yeni terim ve kişilik eklenmiştir.

Orijinal cildin çeşitli makaleleri hariç tutuldubu yeni baskıdan çıkarılmaları, var olmalarının sona ermesi ya da çağdaş Amerika toplumu üzerinde artık önemli bir etkiye sahip olmamalarından değil, söylenecek yeni bir şey olmamasından kaynaklanıyordu. Okuyucular ilk baskımızı okuyarak eşit şekilde hizmet almış olacaklar.

Bu cildin düzeni de ilk baskıya göre değişmiştir. İlk cilt tamamen alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bu ikinci baskıda dinler, tarikatlar ve mezheplerle ilgili ansiklopedik maddeler, ansiklopedik bölümde yer alan gruplarla ilişkili sözlük terimleri ve kişiliklerden ayrılmıştır. Daha uzun bir ansiklopedik girdide önemli bir dini grup yer aldığında, grup küçük harflerle yazılır (örn. MORMONİZM).

Ansiklopedik bölümde yer alan bir sözlük terimi veya belirli bir grupla ilişkili bir kişi göründüğünde bu sembolle belirtilir. Örneğin Harun rahipliği terimi okuyucuya bu terimin cildin sözlük kısmında yer aldığını bildirir.

Sözlük bölümünde kişisel adlar görünür, örneğin

Jos eph Smith (son adı not ediliyor). Okuyucu bilgiyi Joseph için "J" yerine Smith için "S" altında arayacaktır.

Maddelerin genel yapısına gelince, ansiklopedik maddeler aşağıdaki genel hatları içermektedir:

Grubun adı Kısa

tanıtım

Grubun Tarihçesi

Organizasyon

Öğretiler, inançlar. (dinin Hıristiyan değerlendirmesi esliğinde)

Cözüm

Adres

İnternet sitesi

Kutsal Metin(ler)

Edebivat

İstatistik

Notlar

Daha kısa sözlük girişleriyle ilgili olarak, her terimin ilişkili olduğu grup, her girişin başında parantez içinde görünür. Mormon örneğimizi takip etmek gerekirse, *isint*"Joseph Smith" şöyle görünür:

Smith, Joseph(MORMONİZM). *Daha sonra Joseph Smith'in kim olduğu anlatılıyor.*

Mormonterim "Harun Rahipliği" sözlükte

kısmı şuna benzer şekilde görünür:

Harun Rahipliği(MORMONİZM). Bu terimin tanımı.

Ayrıca çeşitli ekler de bulunmaktadır (bkz. İçindekiler).

Yazarların her biri bu cilde aşağıdaki şekillerde katkıda bulunmuşlardır:

George MatherVerilerin toplanmasından sorumluydu, Kaynaklardan bazılarının fotoğrafları, bazılarının tanımlarının yazılması ve düzenlenmesi.

Larry Nicholsek bilgiler sağlandığında veriler elenir araştırdı ve makalelerin çoğunu yazdı.

Ayrıca bibliyografyayı ve ekleri de güncelledi. Tarikat liderlerinin ayrıcalık iddialarına ilişkin yeni cildi de içeren ilk cilt.

Alvin Schmidt, ilk baskıda danışman editör, bu ikinci baskıdaki bazı makalelerin yazarı ve editörlüğünü yaptı.

Kurt van Gordendanışman editörümüz, her birini okuyun

makaleleri ve sözlük terimlerini dikkatle inceledim ve metnin tamamını düzenledim.

Dinlerin hikâyesini ve ilgili gelişmelerini anlatma konusunda ansiklopedik ve aynı zamanda güncel olma çabasının ancak devam eden bir proje olarak kalması halinde başarılı olacağının bilincinde olarak. Kitaplar da tıpkı fotoğraflar gibi, geleceği dışarıda bırakan izole anları yakalar. Gelecek ilerledikçe fotoğraf çekmeye devam etmek gerektiği gibi yazmaya da devam etmek gerekiyor.

Bu nedenle, anlatının güncel kalabilmesi için bir gün üçüncü baskı olasılığını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Çalışmalarımızı "Alfa ve Omega" olanın adına aktarıyoruz. . . Her Şeye Gücü Yeten kimdir, kimdi ve kim gelecek" (Va. 1:8).

Larry Nichols

<u>Dünya</u> Dinler

abakua

Abakua dansı ve müziği, dans toplulukları tarafından zararsız bir kültürel miras olarak popülerleştirildi. Ancak Abakua, müzik ve dans gruplarından çok daha fazlasıdır. Naniguismo olarak da adlandırılan bu topluluk, Küba'da tamamı erkeklerden oluşan gizli bir dini topluluktur. Batı Afrika, Küba ve Hıristiyan unsurlarını bir araya getiren birçok dinden biridir. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki köle ticareti, yerli Afrikalıların Batı Hint Adaları'na taşınmasına tanık oldu ve yeni evlerine vardıklarında kendi kültürlerini, müziklerini ve dinlerini de beraberlerinde getirdiler.

TARİH

Küba'da Abakua, Batı Hint Adaları tarikatlarının en Afrikalısı olarak kabul ediliyor. Abakua 1834'te gizli bir topluluk olarak kuruldu Küba'nın La Regla köyünde. Grup, lideri Abakua'nın adını aldı. Stratejisi, tarikatın sırlarının açığa çıkmasını veya ifşa edilmesini zorlaştırmak için bir dizi bağımsız topluluk oluşturmaktı. Başlangıçta, Afrika etkisini tam olarak korumak için beyazlar ve melezler yasaklanmıştı.

Afrika'dan dört büyük etnik grup Küba'ya götürüldü: Bantu, Yoruba ve Ibibio ve Dahomey (bügünkü Benin) halkı. Koyun/Fon. Bugün Abakua kültü iki büyük gruptan oluşuyor: E fohâlâ beyazları üyelikten dışlayan grup; ve Efi Siyah olmayanların üye olmasına izin vererek dizginlerini biraz gevşeten grup. Hem Portekizli hem de İspanyol Roma Katolik misyonerlerinin iddialı din propagandası çabalarına rağmen, bu Batı Afrikalılar ve Batı Hint Adaları ve Güney Amerika bölgelerinin yerlileri, kayda değer tanrı panteonlarında HIRİSTİYANLARA ayrıcalıklı bir yer vermeyi sürekli olarak reddettiler. Hıristiyan kilisesinin bu halkların kült ritüellerini değiştirmeye yönelik her türlü girişimine sürekli olarak direnilmiştir.

ORGANİZASYON

Gruptan gruba değişir. Cemiyetlerin gizli doğasından dolayı doğru bir organizasyon modeli sunulamamaktadır. Cömert törenler aşağıda açıklanmıştır.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Abakua tarikatının rahipleri okobioadı verilen bir rahibe dışında hepsi erkek kasikalı. Tapınağın etrafındaki ibadet merkezlerine denir. famba. Mumlar, bitkiler, kaseler ve diğer aletler sunakları süslüyor. famba. Hıristiyan etkisi, çarmıhların ve çocuk İsa ile Meryem Ana'nın resimlerinin varlığıyla kanıtlanmaktadır.

Abakua törenlerinde müzik son derece önemlidir. Çeşitli isimlerle anılan davullar (*Görmek.eri k unde,.ekon, Marakas*, Ve*lfon*), kesinlikle Afrika'ya özgü ritimler çalın. Dans, müzik ve fedakarlıkların tümü, halk arasında "The Guardian" olarak bilinen doğaüstü bir ruhu canlandırma hedefi etrafında yoğunlaşıyor. *diyabet.*Tarikat üyelerinin bü ruh için kullandıkları isim*İreme*. Sarsıntı eylemi *Marakas*neden olmakta etkilidir*İreme*görünmek. Sol elinde bir*ifan*ve onun sağ tarafında, *üstünde*. Varlığı*İreme* olarak bilinen metal çanların çalmasıyla duyurulur. *enkanika. İreme*dekoratif bir maskeyle süslenmiştir ve varlığı kötü ruhları uzaklaştırır. Bütün konsepti*diyabet*Batı Afrikalıdır. Küba Kızılderililerinin yerli kült uygulamalarıyla hiçbir bağdaştırma yoktur.

Abakua ritüelinin çoğu Yoruba'nın dini törenlerinden türetilmiştir. Kehanet uygulamaları paraleldir. Başlatır kafatasından yapılmış bir kasenin içindeki toprakla vaftiz edildikleri törenlere tabi tutulurlar. Tarafından kullanılan alternatif başlatma yöntemi Efigrup, inisiyenin üzerine su dökmeli ve üzerini örtmeli veya üzerine serpiştirmelidir. albahaca. Yeni üye belirli bir hizmetçi haline gelir orishave daha sonra ona şu şekilde anılır: omoorişa. Çoğu zaman yeni üye gruba Hristiyan bir isimle gelir. İnisiyasyon üzerine, kendisine sonsuza kadar gizli kimliği olarak kalacak bir Afrika adı verilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Hıristiyan misyonerler, Mesih'in müjdesini Abakua'nın adanmışlarına ulaştırmak için yaptıkları birçok girişimde büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlık duygusuyla karşılaştılar. Bu, Hıristiyanlığın tamamen reddedildiği anlamına gelmiyor, ancak taraftarları tarafından halihazırda tapınılan tanrılar panteonuna uyarlanmış ve dahil edilmiştir. Dini senkretizm, Eski Ahit'teki İsrail'e kadar uzanan uzun bir tarihe sahiptir. İsrail ve Yahuda'nın yargıçları, peygamberleri ve dürüst kralları, İsrail yasalarında yasaklanmış olan tüm putların ve sahte tanrıların kökünü kazımak için Yahveh tarafından sık sık görevlendirildi (Çık. 20:1-6). Bu gelenek, ilk kilisenin inancın merkezinin yalnızca Rab İsa Mesih'in kişiliğinde ve eserinde olduğunu öğrettiği gibi Yeni Ahit'e de taşındı.

Kutsal Yazılar ve ekümenik inançlar (GörmekEk 1).1 -

ÇÖZÜM

Abakua, dünyanın bu eşsiz bölgesinde diğer birçok tarikatla birlikte gelişmeye devam ediyor. Güney Amerikalıların çoğu ve Karayipli gruplar, esas olarak daha büyük metropollere göçler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor ülkenin bazı bölgeleri, özellikle Miami ve New York City.2

EK BİLGİLER

Web siteleri

www.rhythmweb.com/bongo/history.htm; www.folkcuba.com

İstatistik

Küba'da çeşitli şekillerde Afro-Küba dinlerini uygulayan yaklaşık altı milyon insan var. Bunlardan kaçının Abakua taraftarı olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Notlar

- 1 Bkz. GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA ve KARAYİPLER Hıristiyanlığın Batı Afrika kültleriyle karşılaşmasında dini bir olgu olarak daha ileri bir değerlendirmesi için KÜLTÜRLER.
- 2 Daha spesifik gözlemler için SANTERIA ve VOODOO'ya bakınız. Güney Amerika ve Karayip kültleri arasında büyüyen bağlantılar.

AETHERİUS TOPLULUĞU, (TAS)

"Hizmet, başarı kayasındaki mücevherdir!" "İnsanın kozmik evrimi", "oku ve evrimleş" gibi ifadeler ve "Yoga bilimi, tüm büyük dinlerin teolojisi ve UFO'ların gizemi arasındaki bağlantı ilk kez açıklandı" iddiası da onları selamlıyor. Aetherius Topluluğu'nun (TAS) web sitesinde gerçekleşen olaylar. Özellikle UFO grupları olarak sınıflandırılan bir dizi YENİ ÇAĞ HAREKETİ tarikatı vardır. Bu ciltte birçoğu ele alınıyor. Daha popüler olanlar arasında TAS var.

TARİH

1955 yılında Londra'da kurulan Aetherius Topluluğu'nun başlangıcı George King'e (1919–1997) kadar uzanıyor. King, Londra'da yaşarken on yıl boyunca Yoga konusunda ustalaştı. 8 Mayıs 1954'te, dünya dışı bir varlığa atfettiği yüksek ve duyulabilir bir ses duydu ve ona şöyle dedi: "Kendinizi hazırlayın! Gezegenlerarası Parlamentonun sesi olacaksınız." Bu kehanet mesajından sekiz gün sonra King, kapısı kilitliyken daireye giren ve King'e ileri düzey Yoga konusunda bazı talimatlar veren "dünyaca ünlü bir Yoga ustası" tarafından ziyaret edildi. Bundan Venüs gezegeninde ikamet eden Usta Aetherius ile yakınlık kurmayı başardı. King, "uzay ustaları" ile dünyalılar arasındaki iletişim için "birincil karasal kanal" olarak secildi. Kral

daha sonra Aetherius Cemiyeti'ni kurdu.

King, Londra'da küçük bir ücret karşılığında ders vermeye başladı, ancak çok az başarı elde etti veya hiç başarılı olamadı. 1958'de başlatılan Yıldız İşığı Operasyonu sırasında King'in, Aetherius gibi Venüs gezegeninde ikamet eden Üstat İsa ile temas kurduğu iddia edildi. Usta İsa, Kral'a Kova Çağı İncilinin ilk bölümünü verdi. King ayrıca Usta Aetherius'tan "iletiler" almaya başladı ve bunlar daha sonra başlıklı bir dergide yayınlandı. Aetherius Konuşuyor. İsa hakkındaki başka bir vahiyde King, İsa'nın "Beytüllahim'in yıldızı" olan bir uzay gemisiyle Dünya'ya düşürüldüğünü iddia ederek Mesih'in bakireden doğuşuna saldırdı ve Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olarak tanrısallığını inkar etti.



Bu üç metrelik uzaylı sergisi, Milwaukee'deki fantastik bir kongre için qetirildi. UFO fenomeni Hollywood TV etkinlikleriyle büyüyor. Roswell.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

King, Kaliforniya'da fikirlerine açık olan küçük bir izleyici kitlesi kazandı. Kozmosun diğer seslerinden sık sık yayın alabildiğini iddia etti ve bunları yayınladı. Aetherius Konuşuyor'daha açıklayıcı bir başlıkla değiştirildi Kozmik Ses. Uzay ustalarının teklifiyle King'e 1959'da Los Angeles'a gitme talimatı verildi.

Ertesi yıl TAS Kaliforniya'da kuruldu. Bay King, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler sırasında kendisine "Dr. George King", ancak herhangi bir meşru Amerikan kurumunda kazanılmış bir doktora için kayıt mevcut değildir.

"Kozmik üstatlardan" gelen her türlü aktarım kasete kaydedilir. Alınan iletimlerin üç kaseti oluşturulup Los Angeles'ta ve Kaliforniya'nın diğer bölgelerinde yer altı kasalarında saklanıyor. Böylece kozmik mesajların tümü geleceğe yönelik olarak korunur. "Gelecek yıllarda bu kasetler azledilecek [aynen] Kozmik Üstatların tam sözlerine ilişkin referans kaynağı," diyor King.

ORGANİZASYON

TAS çeşitli merkezleri etrafında örgütlenmiştir. Amerika genel merkezi Los Angeles'ta, Avrupa genel merkezi ise Londra'da bulunmaktadır. Kanada, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da çeşitli topluluklar bulunmaktadır. Çevrimiçi olarak sunulan bir başvuru formunu doldurarak üyelik talebinde bulunabilirsiniz. Üyelik üç düzeyde sunulmaktadır. Bir "Aetherius Topluluğunun Dostu" küçük bir ücret öder, süreli yayın ve haber bültenini alır ve genellikle daha fazlasını öğrenmek isteyen bir arayışçı olarak kabul edilir. Bir "Ortak Üye" daha yüksek bir yıllık ücret öder, süreli yayınları alır, King's'i okur *Dokuz Özgürlük*, evrim üzerine yazdığı tez ve *Kozmik Plan.A* "Tam Üye", toplumun "kozmik misyonlarını" destekler. Tam dolu

Üyeler, Asil Üyelerle aynı ücreti öderler. Kutsal dağlara hacca gidiyorlar, dünyanın çeşitli yerlerinde ibadetlere katılıyorlar, hastaneleri ziyaret ediyorlar ve hastalara "manevi şifa" veriyorlar.

ÖĞRETİMLER

TAS'ın temel misyonu hizmet etmektir. Aetherian bakanı Alex Moseley konuyu açıkça ortaya koyuyor: "Biz gerçekten popüler değiliz. Çünkü mesajımız çalışmak ve hizmettir. İnsanlar iş ve hizmet istemiyor." Çeşitli hizmet projeleri arasında Bluewater Operasyonu yer aldı. Bobinlerle dolu bir cam piramit, bir teknede dünyanın "psişik merkezi" üzerinde manevra yaptırıldı. King'e göre Bluewater Operasyonu "Amerika'nın şimdiye kadar görebileceği en kötü depremi" önledi. King, operasyonun sonunda takipçilerine "Bluewater Operasyonu tamamen başarılı oldu" dedi. "Amerika'nın Batı Kıyısı'nın sağlam olması başarısını kanıtlıyor."

Yükselmiş Üstatlar

Yükselmiş Üstatlar, kozmosun daha yüksek düzeyine yükselmiş olan ve bilgeliği ve güçleri, aramaya ve hizmet etmeye istekli olanlar için mevcut olan uzun ruhsal liderler dizisidir. Bunlar arasında İsa, Aziz Germaine, El Morya ve Buda yer alır. 1954'te King, kendisinin bu işi üstleneceğini iddia etti. bir sonraki Kozmik Üstadın bir sonraki yeri olarak onun yeri.

Diğer birçok dini kişilik gibi King de, Venüs'ten gelen ve kendisine yeni bir Kova Çağı İncili veren Üstat İsa ile temasa geçtiğini iddia etti. Geleneksel Ortodoks Hıristiyanlık, "Babanın sağında oturan" (İznik İnancı; bkz. Ek 1) İsa Mesih'in benzersizliğini korur (Yuhanna 14:6). Yani İsa, Venüs'te değil, gökte, Tanrı'nın yüceliğinin sağındadır (Elçilerin İşleri 7:55). O gerçekten de bakireden doğmuştu (Mat. 1:23, aynı zamanda onun tanrılığının "Tanrı bizimle" olduğuna da tanıklık eden bir ayet).

Dünya dışı yaşam

King ve TAS üyeleri, uzayda enerji düzlemlerinin varlığını varsaydı. Bu varlıklar Dünya'dakilerden üstündür ve teleskop ve uzay yolculuğundan kaçabilirler. İstedikleri zaman Dünyadaki seçilmiş insanlarla iletişim kurarlar.

İnsanlık ve Dua

Her insan kendi bilincinde var olur.

Bu, ölümden sonra ruhun bedende yaşamaya devam edeceği anlamına gelir.

astral düzleme yükseldiğinde. Başka bir bedende reenkarnasyon (bkz. reenkarnasyon) zamanı gelene kadar burada kalır. Başka bir bedende doğduğunda Karma yasasına tabi olur ve yeniden reenkarne olur.

Geleneksel Hıristiyan doktrini de ruhun bedenden farklılığını doğrular. Ancak Hıristiyan, öldüğünde cennette Tanrı'nın huzuruna çıkarılır (2 Korintliler 5:6, 8) ve başka bir yaşam için başka bir bedende yeryüzüne geri gönderilmez (İbraniler 9:26-28). Hristiyanlığın evrenin diğer bölgelerinde yaşamın varlığına ilişkin söyleyecek çok az şeyi vardır veya hiçbir şeyi yoktur.

Kutsal Kitap melekler, cinler ve benzeri görünmez varlıkların varlığından söz eder. Ancak cennet "enerji düzlemleri" ya da uzaydaki belirli bir konumla tanımlanmıyor. "Geçici" (zaman) sözcüğünden farklı olarak "sonsuz" (zamansız) sözcüğü gök ile yer arasındaki farkı tanımlamak için kullanılır (2 Korintliler 4:18).

TAS, "Dua Gücü Operasyonu" aracılığıyla dünya felaketini önlediğine inanıyor. Onlarca yıldır dünyanın sonu yaklaşıyor. King, bu tehdide yanıt vermek için "dua bataryası" olarak bilinen şeyi inşa etti. Bu cihaz soluk mavi bir kutuya benziyor ve "Ruhsal Enerjilerin en yüksek frekanslarını alıp onları fiziksel bir kaba koyabilecek" şekilde tasarlandı. Perşembe günü yükleniyor

akşamları bir "şarj seansında". Burada imam bataryaya yaklaşarak dua etmeye başlıyor. Daha sonra duaları izleyiciler tarafından notlandırılıyor. Güzel dualar, dua bataryasındaki gücü artırır; kötü dualar yükü azaltır. Pilde depolanan dua gücü, kıtlık, deprem, savaş ve diğer ilgili olaylar gibi kriz dönemleri için saklanır. TAS üyeleri, ileri teknolojik gelişmeler ve kaba materyalizm sonucunda dünyanın sonunun geleceğine inanmaktadır.

TAS, Kozmik Üstatların dünyaya yaptığı dünya dışı ziyaretlerin incelenmesine büyük önem vermektedir.

Bu ziyaretler Aether doktrinlerinin geçerliliğini kanıtlıyor.

TAS, UFO raporlarını araştırıyor ve eleştirmenlere yanıt vermek için dünya capındaki hükümetlerin örtbas komplolarını iddia ediyor.

King disiplinli bir Yoga öğrencisiydi. Grubun törenlerinde doğu ayinleri açıkça görülüyor.

Bir bölümü kültür Dua bataryasını şarj etme işlemi bir Tibet ilahisinden alınan bir mantranın tonlanmasını içerir. mani padme om. Bu ilahinin okunması sonucunda "ruhsal enerjilerin" depolandığına ve gerektiğinde insanlığın yararına salındığına inanılmaktadır. Dua bataryasının gücüne iyilerin yanı sıra "kötü güçler" de imreniyor.

TAS'a katılmak için dikkatli bir şekilde eleme yapılır. Toplantılara yalnızca "üyeler", "ortak üyeler" ve "sempatizanlar" katılabilir. Sempatizan olabilmek için kişinin her gün on beş dakika boyunca mantra egzersizleri yapması gerekir. King, 1961'de Venüslü İsa'dan vahiy olduğunu iddia ettiği Rab'bin Duası'nı yeniden yazdı. TAS doktrinine uygun olarak dua, "içsel görüş" ve "enerjiyi" "yüksek benliklerimize" kanalize etmek için daha uzun bir mantraya dönüştürüldü. Bazı toplantıların sonunda grup enerjik bir şekilde bu duayı okur.

Elbette Hıristiyan kilisesinin misyonu, TAS'ın misyonu gibi "hizmet etmektir": "İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve hayatını birçokları için fidye olarak vermeye geldi" (Markos 10: 45). Mesih'in dünyaya gelişinin amacı günahın kefaretiydi.

Bu, kilise için hizmetin nihai biçimini oluşturur. TAS için hizmet, daha çok kozmik güçlerin insanlığa ve insani kaygılara fayda sağlamak için kullanılmasıyla ilgilidir.

Hıristiyanlık da TAS gibi duanın gücüne hararetle inanır. Ancak Hıristiyanlığın, toplumdan farklı olarak, duanın imanla mı yoksa inançsızlıkla mı Allah'a sunulduğuyla bağlantılı olması dışında, duayı "iyi" ve "kötü" olarak sınıflandırma gibi bir anlayışı yoktur. Eğer bir dua imanla ve gereği gibi yapılırsa Tanrı'nın iradesi, Tanrı onu duyar ve bu iyi bir duadır (Markos 11:24). Tanrı, imanla yapılmayan duaları duymaz (Yakup 1:6-7).

Duayla ilgili ikinci bir zıtlık, duanın grup için oynadığı farklı rollerdir. TAS'ta dua ve ona eşlik eden duygusal coşku, fiziksel bir nesneyle (dua bataryası) ölçülür. Duanın başarısı veya başarısızlığı, negatif kuvvetler çıkarıldıktan sonra bataryada kalan güce bağlıdır. Kilisenin inanç öğretilerinin dua konusunda sessiz kaldıklarını, çünkü Tanrı'nın kim olduğu -Baba, Oğul ve Kutsal Ruh- ve Yaratıcı, Kurtarıcı ve Kutsallaştırıcı olarak ne yaptığıyla ilgilendiklerini belirtmeliyiz. Allah'ın kim olduğunu hiçbir şekilde değiştirmediği için duadan bahsedilmiyor. dır-dir ve o neyapmak. Tanrı, dua etse de etmese de hâlâ Yaratıcı, Kurtarıcı ve Kutsallaştırıcıdır. Kısacası, Hıristiyan âleminin inançları, Tanrı'nın Hıristiyanlara olan lütfundan söz eder; duadır cevap Hıristiyanın Tanrı'ya. Dua, TAS'ta olduğu gibi lütuf yerine geçmemeli veya lütuf aracı olarak kullanılmamalıdır.

Üçüncüsü, Kutsal Kitap kapalı bir kanonu temsil eder. Tanrı, Kutsal Kitap'ta verdiklerini değiştirecek, zıtlık yaratacak veya onlara ekleme yapacak yeni bir vahiy veya vahiy vermez. King, Rab'bin Duası'nın Matta metnini değiştirdiğinde (6:9-13), Özdeyişler 30:6'yı ihlal etmiş ve yalancı olduğunu kanıtlamıştır.

Dördüncüsü, Hıristiyanlığın amacı Tanrı'nın mesajını yaymaktır.

Tanrı'nın krallığı; bu krallık "bu dünyaya ait değildir" (Yuhanna 18:36). TAS'ın amacı kozmik ustanın yardımıyla şimdiki zamanda barışı tesis etmektir.

Hem TAS hem de Hıristiyanlık dünyanın sonunu öngörüyor. İlki, dua bataryasını şarj ederek bunu geciktirmeye çalışırken, ikincisi şunu itiraf eder: "O, oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecektir" (Havarilerin İmanı; bkz. Ek 1). Beklenen bu gün kilisenin "kutsanmış umudu"dur.

ÇÖZÜM

TAS yirmi birinci yüzyılda da varlığını sürdürüyor. Dua Gücü Operasyonu toplantıları, ruhsal şifa hizmetleriyle birlikte düzenli olarak düzenlenmektedir. Dersler ve konferanslar sıklıkla tüm TAS merkezlerinde yapılmaktadır. Üyeler, dünya dışı zekayla temasın dünya sakinlerine aydınlanma getireceğine inanmaya devam ediyor. Resmi web sitesinde sunulan çeşitli etkinlikler, seminerler, ürünler ve hizmetler hakkında güncel bilgiler verilmektedir.

EK BİLGİLER

Merkez

(Amerikan) Aetherius Topluluğu, 6202 Afton Place, Hollywood, CA 90028.

(Avrupa) Aetherius Topluluğu, 757 Fulham Yolu, Londra, İngiltere SW6 5UU.

İnternet sitesi

www.aetherius.org

Kutsal Metinler

On İki Nimet; Dokuz Özgürlük; Kozmik Üstatlar Dünyayla Konuşuyor.King'in diğer yazıları arasında Sorumlusunuz(1961); Tanrıların Geldiği Gün (1965); Tanrı'nın Beş Tapınağı(1967); Siz de İyileşebilirsiniz(1976);

Uzay Büyüsü Operasyonu—Kozmik Bağlantı(1982);

Üç Kurtarıcı Burada(1982).

Süreli Yayınlar

Kozmik Ses; Aetherius Topluluğu Bülteni.

Üyelik

Üyeliğe ilişkin en son rakamlar mevcut değil ancak genel olarak büyük ihtimalle üye sayısı 1000'in altındadır. Kuruluşun kendisi kesin rakamlar vermiyor ancak birkaç bin üyesi olduğunu iddia ediyor. TAS'ın çoğu üyesi

İngiltere'de ikamet etmek.

Not

 J. Gordon Melton, Amerikan Dinleri Ansiklopedisi, 2 cilt. (Wilmington, NC: McGrath, 1978), 2:119.

ALAMO HIRİSTİYAN BAKANLIKLARI; ALAMO HIRİSTİYAN VAKFI (ACF)

Alamo Hıristiyan Vakfı, 1960'lar ve 1970'lerdeki karşıt kültürlü "İsa halkı" devriminin en parlak döneminde hızla çoğalan birçok popüler gruptan biriydi.

TARİH

1969 yılında Susan Alamo (ö. 1982) tarafından Los'ta kuruldu.

Angeles bölgesinde ACF, Susan ve kocası Tony'nin karizmatik kişilikleri tarafından sokaklarda müjdelenen hippiler ve uyumsuzlardan oluşan Pentekostal tarzda bir toplantı olarak başladı. Susan Alamo'nun gerçek adı Edith Opal Horn'du ve Tony'nin eski adı Bernard Lazar Hoffman'dı. Bir özellik makalesine göre Her hafta İnsanlar Haftası 13 Haziran 1983,

Susan vakfın kıvılcımıydı, bir mucize yaratacak, kendini iyileştirecek ve böylece dikkati temele odaklayacak, ilahi olarak seçilmiş "Tanrı'nın hizmetçisi" idi. Sonra o ve Tony muhteşem bir dünya seferine liderlik edeceklerdi. . . . Susan'ın ölümü takipçilerinin inancını sarstı. İçeriden biri, Tony'nin dirilişi vaaz etmesinin nedeninin bu olduğunu söylüyor: "Tony, Susan'ın bedenine sahip olduğu sürece, onun gücüne de sahip olur."

Alamos'un müjdecilik yöntemi (1960'larda ve 1970'lerde), sokaklarda dolaşan hippileri bedava yemek ve müzik için davet etmekti, ardından Tony dışarı çıkıp vaaz verecekti. Mesih'in kişisel Kurtarıcı olarak kabul edilmesi yönünde bir çağrı yapıldı ve birçok kişi bunu yaptı. Daha sonra din değiştirenler, onları sürekli denetleyecek "yaşlı" bir Hıristiyan'a verildi. Temelin içine çekildikten sonra şunlardan birinde çalışacaklardı:

grup tarafından kurulan birçok ticari çıkar.11977'de ABD Çalışma Bakanlığı, ACF'ye, örgüt tarafından yönetilen otuz iki ticari işletmede adil çalışma uygulamalarının ihlali nedeniyle dava açtı. Los Angeles zamanları24 Nisan 1985'te şunları bildirdi:

Vakıf, gelirinin çoğunu servis istasyonlarından, giyim mağazalarından, bakkallardan, domuz çiftliklerinden ve "iş ortakları" olarak adlandırdığı işçilerin çalıştığı diğer ticari işletmelerden elde ediyor. İşçiler maaş almıyor ancak yemek, barınma, qiyim, barınma, ulasım ve sağlık hizmetleriyle karsılanıyor. Tony'nin davaya yanıtı şu oldu: "ABD Çalışma Bakanlığı, Amerikan sistemi üzerinde çürük bir diş gibi çekilip çöpe atılması gereken bir zehirdir."

ACF'nin genel merkezi 1975 yılında Alma, Arkansas'a taşındı ve Alamos'un dahil olduğu çeşitli ticari çıkarları yürütmek amacıyla büyük araziler satın alındı. Arkansas sosyal hizmetleri, yetmiş çocuğun kayıtlı olduğu bildirilen vakfın kreşini incelemeyi gerekli buldu. Tesisin koşullarını içler acısı buldular ve denetim sırasında hiçbir çocuk kayıtlı değildi.

ACF'den ayrılmalar 1970'lerin sonlarında yaygındı. Ayrılanların çoğu, sürekli gözetim altında tutulduklarını, kötü beslendiklerini, beyinlerinin yıkandığını, ağır işlerde çalıştırıldığını ve uykudan mahrum bırakıldıklarını bildirdi. Alamos'un kendi kızı Chris Mick, vakıftan ayrıldıktan sonra Senato alt komitesi önünde annesi aleyhinde ifade verdi.

"Protesto çağında" ortaya çıkan pek çok grup gibi ACF de kendi etki alanı içerisinde yaygın bir ilgi gördü. Ancak bu etki alanı 1970'lerin ortasından günümüze kadar hızla azaldı.

1982 yılı, Susan Alamo'nun ölümüyle ACF için önemli bir yıl oldu ve vakıf için bir dönemin sonu oldu. Eklemek Buna ek olarak, dört yıl önceki Jonestown trajedisinin medyada geniş yer alması, tarikat çevrelerinde olup bitenler hakkında kitlesel bir kamuoyu farkındalığına yol açtı ve dalga, karizmatik kişilikler tarafından kontrol edilen gruplardan uzaklaşmaya başladı. ACF bu eğilimin bir istisnası değildi.

Tony Alamo için sorunlar, 1988 yılında çocuk istismarı iddiasıyla polis tarafından arandığında patlak verdi ve daha sonra beraat etti. 21 Aralık 1989, Los Angeles zamanları Alamo Designs, Inc.'in Yahudi Federasyonu'na iftira ve iftira nedeniyle 250 milyon dolarlık dava açtığını bildirdi. Alamo, federasyonun kendisine "zulmettiğini" ve kendisine iftira attığını iddia ederek, kendisini mahkemede yasal süreçle savunamadan çocukları dövmekle suçladı.

Alamo'nun protestosu, Yahudi Federasyonu'nun, kârın bir tarikatın finansmanına gittiğini iddia ederek Alamo Designs kıyafetlerinin satışını caydırmaya çalıştığı sorunu etrafında yoğunlaştı. Los Angeles bölgesinde satışlar büyük ölçüde düştüğü için Alamo Designs, Alamo'dan uzaklaşmaya çalıştı. Bunun açıklaması, Alamo'nun çeşitli tarikat karşıtı grupların faaliyetlerine atfettiği kötü halkla ilişkilerdi.

Alamo çeşitli kuruluşlara dava açtı ancak başarısız oldu mahkemede.20*Los Angeles zamanları*ancak farklı bir iddiada bulunuyor. ile yapılan telefon görüşmesinde *Zamanlar* Ağustos 1989'da Tony Alamo'nun su sözleri aktarılıyor (Alamo ile ilgili olarak) Designs), "İşteki tüm kararları ben veririm, hepsini. Nerede olursam olayım, [şirketin] genel merkezi orası. Eğer bulabilirsen ben, kararqâhı buldun."3

Şubat 1993'te Alamo, Memphis, Tennessee'deki büyük jüri tarafından 1985'ten 1988'e kadar gelir vergisi beyannamelerini gerçeğe aykırı olarak vermek suçlamasıyla suçlandı. Nisan ayında tutuklandı ve Haziran ayında kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum edildi ve hapis cezasına çarptırıldı. altı yıl hapis. 1995 yılında, Alamo aleyhine yeni vergi davaları görüldü; o yılın Temmuz ayında, hükümetin el koyduğu para ve varlık miktarının gerçek vergi yükümlülüğünü çok aştığı için iki kez cezalandırıldığını iddia ederek çifte tehlike önergesi sundu. Alamo, Haziran 1995'te örnek bir mahkum olarak şartlı tahliye için düşünüldü ancak reddedildi ve daha sonra 1998'in sonlarında serbest bırakıldı.

ÖĞRETİMLER

İncil

ACF, İncil'in Tanrı'nın Sözü olduğunu ve ACF'nin inanç konularında otoritesi olduğunu iddia ediyor. Ancak Tony Alamo, Tanrı'dan kişisel vahiyler aldığını iddia etti ve bunları daha sonra gruba aktardı.

İsa Mesih

İsa, Tanrı'nın Oğlu ve insanlığın Kurtarıcısıdır. O, fiziksel olarak ölümden diriltildi ve bu nedenle, imanla kendisine yönelenlerin günahlarının bağışlanmasını sağlayabilecek güçtedir. Basitçe ifade edilen bu Kristoloji aynı zamanda tarihsel Hıristiyan ortodoksluğuna da uygundur. ACF, Kristolojisini bunun ötesinde qeliştirmemiştir.

Kurtuluş

Tony Alamo'nun kitabında yayınlanan aşağıdaki dua ve sonraki talimatlar Papa'nın Sırları,vakfın, kişinin nasıl kurtuluşa kavuşabileceğine dair temel inançlarını ortaya koyuyor:

Rabbim ve Tanrım, günahkar ruhuma merhamet et. İsa Mesih'in yaşayan Tanrı'nın Öğlu olduğuna inanıyorum. O'nun çarmıhta öldüğüne ve tüm günahlarımın bağışlanması için kanını döktüğüne inanıyorum. Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un gücüyle İsa'yı ölümden dirilttiğine inanıyorum. Kalbimin kapısını açıyorum ve seni kalbime davet ediyorum, Rab İsa. Benim için döktüğün değerli kanla tüm günahlarımı yıka. Beni geri çevirmeyeceksin, Rab İsa; ruhumu kurtaracaksın. Biliyorum çünkü Sözünüz olan Kutsal Kitap bunu söylüyor. Sözünüz kimseyi geri çevirmeyeceğinizi söylüyor ve buna ben de dahilim. Bu nedenle beni duyduğunuzu biliyorum ve biliyorum ki

Bana cevap verdin ve kurtulduğumu biliyorum ve sana ruhumu kurtardığın için teşekkür ediyorum Rab İsa.... [Okuyuculara] Artık kurtulduğunuza göre, ellerinizi göğe kaldırın ve Rab'be şükredin.

Bu duayı okuduktan ve kurtulduğunuzu öğrendikten sonra okuyun. sadece İncil'in Kral James Versiyonu. Ve Kutsal Olan'ın vaftizini alarak Tann'dan nasıl olüc alacağınıza dair talimatlar icin vakında bizi aravın veva vazın.

Havalet ve Rab'bi tam anlamıvla nasıl memnun edebileceğinize dair talimatlar icin.4

Vakıf vaaz ettiği sürece kisi sa Mesih hakkında -günahların bağışlanmasını sağlayanın Tanrı'nın Oğlu olarak Mesih olduğu ve bu bağışlamanın tövbe edenlere iletildiği- bu, ilk dört yüzyılın Hıristiyan kilisesindeki kurtuluş fikriyle uyumludur. Ancak soterioloji açısından vakıf ile geleneksel Hıristiyan ortodoksluğu ve ortopraksi arasında iki önemli fark vardır. Birincisi, vaftize ilk kilisede olduğundan farklı davranılıyor. ACF kutsal yıkanmayı dönüşüm sürecinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olarak görüyordu. Sünnet nasıl eski antlaşmanın bir işaretiyse (Yaratılış 17:10-11), inanlıyı antlaşmanın inanç topluluğuna dahil eden bir eylemse, vaftiz de yeni antlaşmanın işareti olarak kabul ediliyordu (Koloseliler 2:11). -12) inanlıyı Mesih'in bedenine dahil eden. Vaftiz, ilk ACF topluluklarında aklanma doktrini ile, Mesih'i kabul etme kararına daha fazla vurgu yapan ve bütünleşme kutsallığına daha az yurgu yapan cağdas Protestan gruplara göre çok daha yakından bağlantılıydı.

kiliseye giriş.5

Bu ikinci bir gözleme yol açar. Yeni Ahit

dönüşümünü bildirir bireyler, ama hane halkıbu kişilerin sayısı da çeşitli örneklere dahil edilmiştir (Elçilerin İşleri 16:15, 30–32). Yirminci yüzyıl Amerikan toplumunun sosyal matrisinde, özellikle de 1960'ların ve 1970'lerin hippi karşı kültüründe vurgu, bireyselçoğu zaman ailesinden mahrum bırakılan kişi. Dahası, modern din değiştirme, ilk kilisede olduğu gibi pagan tanrılardan kurtuluş meselesi olmaktan çok, "ölü" bir ana Hıristiyan mezhebinden daha "canlı" ve "Ruhla dolu" bir gruba geçiştir. "gerçek" Hıristiyan olan inananların sayısı. ACF söz konusu olduğunda bu fikir, kilise doktrini açısından özel bir önem kazanmaktadır.

Kilise

Dünyadaki diğer tüm kiliseler yozlaşmıştır. ACF tek gerçek kilisedir. Geleneksel Ortodoks Hıristiyanlıkta ise tam tersine, tüm inananlar "tek kutsal Katolik ve havarisel kilisenin" (Nicene Creed) bir parçasıdır. Hiçbir mezhep veya liderin, diğerlerini dışlayacak şekilde tek başına hakikat iddiası yoktur. Standart, İncil'de ortaya konan ve ekümenik inançlarda ifade edilen doktrinlerde yatmaktadır. tüm Hıristiyan alemini inanç ve doktrin konularında birleştiren (GörmekEk 1). Ayrıcalıklı olduklarının diğer bir kanıtı da Tony Alamo'ya sıklıkla "Dünya Papazı Tony Alamo" denmesidir, bu da onu Kutsal Kitap'a aykırı bir konuma yükseltir.

ACF tarafından öğretilen diğer inançlar arasında Vatikan'ın şeytanın aracı olduğu ve papanın Deccal olduğu inancı yer alıyor. Alamo, Vatikan'ın dünyanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik komplocu bir görevde olduğuna inatla inanıyor. İçinde Papa'nın Sırları Alamo şunu ileri sürüyor:

Yılan benzeri Vatikan, dünya hükümetini ve kiliseyi kontrol etme yönündeki asırlık arzusu nedeniyle dünyayı ve ABD hükümetini o kadar çok gayretli, iyi eğitimli ve kendini adamış Cizvit adanmışıyla istila etti; artık Vatikan'ı kontrol ediyor. Birleşmiş Milletler(onu yarattı); theBeyaz Saray; Kongre; dahil olmak üzere her eyalet, federal, sivil ve sosyal devlet kurumuABDÇalışma Bakanlığı, IRS, FRO, Yargıtay, yargı sistemleri, silahlı kuvvetler; eyalet, federal ve diğer polis; ayrıca uluslararası bankacılık ve federal rezerv sistemleri (Illuminati ve Agentur olarak adlandırılır); işçi sendikaları, mafyave çoğu ağır haber medvası.6

Alamo ayrıca Vatikan'a sızmanın yol açtığı yolsuzluklara ek olarak komünizmin ABD'nin refahını ve güvenliğini tehdit eden şeytani bir güç olduğunu da savunuyor. Bu iddiasında Sun Myung Moon ve çok sayıda muhafazakar köktendinci (bkz. köktencilik) grupla aynı fikirde.

ÇÖZÜM

Alamo, kendi adını taşıyan kuruluşta bakanlık yapmaya ve liderlik etmeye devam ediyor. Takipçileri ona "Dünya Papazı" diyor.

Olumsuz medya teşhiri, saldırılar (artık geçersiz)

CAN ve örgütün birçok varlığına devletin el koyması örgüte zarar verdi.

EK BİLGİLER

Merkez

Kutsal Alamo Hıristiyan Kilisesi, PO Box 398, Alma, Arkansas 72921.

İnternet sitesi

www.alamoministries.com

Kutsal Metin

İncil

Diğer Yazılar

Alamo tarafından çok sayıda broşür yayımlandı. içermek Papa'nın Sırlar(N . D .)); Dernek tarafından suçluluk(ve); Ve Alamo'nun Haham Nuri'ye Cevabı (n.d.). Dünya Bültenlerile çevrimiçi olarak mevcuttur Alamo'nun aylık mesajları.

Notlar

- 1 Gregory Perrin, "Tarikat Yerel İşe Alma Çalışmasına Başlıyor" (Brooklyn, NY: Prospect Press), cilt. 21 (Kasım 1982), 11–24.
- 2 Eric W. Francke, "Alamo Hıristiyan Vakfının Kısa Tarihi" (Görmek http://nierr.org/alamohist.htm).

Aynı eser.

- Michael Green, Erken Kilise'de Evanjelizm (Grand Rapids: Eerdmanlar, 1970). 152-65.
- 6 Alamo, Papa'nın Sırrı, 1.

ANANDA MARGA YOGA TOPLUM

Ananda Marga, 1960'lı ve 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla çoğalan sayısız Hindu (bkz. HİNDUİZM) tarikat ailesinden biridir.

TARİH

Bu hareket Prabhat Ranjan Sarkar (1921–1990) tarafından kuruldu. Onun adı Shrii Shrii Anandamurti olarak değiştirildi, bu da "Onu gören kişi mutluluğa dönüşür" anlamına gelir. Sarkar, erken yaşta dini aydınlanmaya ulaştı. Dört yaşındayken felsefesini Hindistan'da yaymaya başladı.

Ananda Marga, 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'ne, o zamandan beri hareketten ayrılan ve Yoga Evi Aşramını kuran Acharva Vimalananda'nın önderliğinde geldi. Amerika'da Sarkar, sorunlarının olduğu Hindistan'da olduğundan çok daha fazla taraftar kazandı. Indira Gandhi'nin giderek daha az popüler hale geldiği çalkantılı 1960'larda ve 1970'lerin başında, Sarkar siyasi makamlara aday oldu. Ancak grubunun eski üveleri onu cinavet işlemek için bir komploya katılmakla suçladı. Tutuklandı ve Gandhi'nin ilan ettiği ve Haziran 1975'ten Ocak 1977'ye kadar süren ulusal acil durum boyunca hapishanede kaldı. Sarkar, tutuklanan birçok siyasi muhalifle birlikte daha sonra serbest birakildi. 1970'lerin ortalarında Hindistan hükümeti, Cemiyeti, üyelerine ritüel cinayet işlemeyi öğreten bir terör örgütü olarak değerlendirdi. Sarkar, 1990 yılındaki vefatına kadar örgütün değerlerini ve ideallerini öğretmeye devam etti. Mayıs 2004 itibarıyla Sarkar'ın 125 kitabı İngilizce olarak yayınlandı ve giderek daha fazla çeviri yapılıyor.

ORGANİZASYON

Ananda Marga'nın dünya genelinde faaliyet gösterdiği farklı merkezlere "sektörler" adı veriliyor ve bunların her biri kuruluşun web sitesinde listeleniyor. Dünyada 160'ın üzerinde ülkede manevi ve sosyal aktivite merkezleri bulunmaktadır. 1973'e gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında yüzden fazla merkez kuruldu. Kendisini hizmet odaklı olarak gördüğü için afetzedelere yardım etmek amacıyla çeşitli kuruluşlar kuruldu. Bunlar arasında Ananda Marga Evrensel Yardım Ekibi (AMURT) ve Ananda Marga Evrensel Yardım Ekibi Bayanlar (AMURTEL) vardı. Dernek tarafından yürütülen diğer faaliyetler arasında dünyanın her yerindeki mültecilere yardım, mahkumlara yardım, Afrika'nın bölgelerine saf içme suyu getirilmesi ve 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının kurbanlarına afet yardımı yer alıyor.

ÖĞRETİMLER

Ananda Marga'nın öğretileri HİNDUİZM'e dayanmaktadır ve Kundalini ve Tantra Yoga tekniklerine özel önem vermektedir. Meditasyon ritüellerinin bir kısmı olarak bilinen bir dansı içerir. *Kırtan*Mantra Baba NamKevalam ("evrensel baba her yerdedir") eşliğinde. Harekete göre dünya, Tanrı'nın kişiliğinin ve karakterinin bir ifadesidir. Birey, "egoya bağlı zihin" parçalanıp, birey yerinden edildiğinde aydınlanmaya ulaşır.

kendi ihtiyaçları üzerinde durmaktan. Bunu başaran adanan, daha sonra başkalarının ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, Ananda Marga üyeleri kamu hizmetlerinde önemli miktarda enerji harcıyorlar. Buradaki kavram esas olarak, kişinin kendini başkalarına ne kadar adarsa, kendine o kadar az bağlı olacağı ve aydınlanmaya o kadar yakın olacağıdır.

Ananda Marga, Sarkar'ın yarattığı on altı hoktayı kullanıyor. On altı noktanın altında terim gelir *ağrıkaseva* "beş hizmet" anlamına gelir. "Belirli bir zamanda ihtiyaç duyulan hizmet ne olursa olsun sunulmalıdır." Bunlar arasında ücretsiz gıda dağıtımı, ucuz vejetaryen gıda satışı, kıyafet dağıtımı, tıbbi malzeme dağıtımı, kitap ve eğitim malzemeleri dağıtımı yer alıyor.

Ortodoks Hıristiyanlıkla çarpıcı bir karşılaştırma, İncil'deki Tanrı'nın yoksullara duyduğu sevgi ve ilgi ilkesinde yatmaktadır (Yeşaya 1:17; Luka 4:18; Yakup 2:5-6). Bir Hıristiyan için, başkalarına sevgi ve ilgi gösterilmesi, İsa Mesih'in gerçekleştirdiği kurtuluş işi aracılığıyla Hıristiyan'a zaten verilmiş olan Tanrı'nın sevgisiyle motive edilir. "İyi bir ağaç olamaz

kötü meyve verir" (Mat. 7:18).1 -

ÇÖZÜM

Toplum birçok ülkede büyümeye ve çoğalmaya devam ediyor

dünyanın alanları.

EK BİLGİLER

Dünya Genel Merkezi

Ananda Marga Küresel Merkez, Doğu Metropolitan ByPass, VIP Nagar, Tiljala, Kalküta 700039, Hindistan.

New York Sektörü 97–38 42nd Ave 1-F, Corona, New York, 11368. Diğer Kuzey Amerika sektörleri arasında Kaliforniya, Kuzey Carolina, Missouri ve Mexico City'deki yerler bulunmaktadır.

İnternet sitesi

www.anandamarga.org

Kutsal Metinler

Sarkar'ın sayısız yazıları

Yayınlar

Dernek, aralarında bir dizi süreli yayının da bulunduğu çeşitli süreli yayınlar üretir.

Aylık Bülten, Sadvipra 1973'te başladı ve başlıklı bir dergi Rönesans Evrensel.

Üyelik

Kesin rakamlar belirsizdir. Ancak resmi web sitesi bir milyona yakın takipçisi olduğunu iddia ediyor.

Not

Bu noktanın sonuçları, daha ileri bir tartışmayla birlikte Hinduizm'de Hıristiyanlıkla karşılaştırmalar ve zıtlıklar bulunur.

ARICA (ARICA ENSTİTÜSÜ)

Arica, Doğu dinleri ile psikoterapinin bir karışımını bir araya getiren bir NEW AGE grubudur ve sonunda T'ai Chi Vakfı ve T'ai Chi Chuan Okulu (Supreme Ultimate Fist) olarak bilinen savunma dövüş sanatları okuluyla birleştirilmiştir. Oscar Ichazo tarafından icat edilip geliştirildi ve adını Şili'nin uzak kasabası Arica'dan alıyor.

TARİH

1971'de Ichazo Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve New York'ta Arica Enstitüsü'nü kurdu. O zamandan bu yana San Francisco, Los Angeles, Londra ve diğer yerlerdeki merkezlerle hızla genişledi.

ÖĞRETİMLER

Arica'nın öğrencisi zihne odaklanmayı öğrenir ve eğitim yoluyla onu "uyandırabilir". Ichazo, kurtuluş bilgisine yalnızca bilinçaltının sahip olduğunu ileri sürer. Kişinin "özüne" ulaşması için içinde yatan bu engin hazineye dokunması gerekir. Öz ve ego, insan ruhunda taban tabana zıt kutuplarda yer alır. Başlangıçta insanın kendi dünyasıyla yaşadığı çatışma, saf özden uzaklaşmayla sonuclanmıştır. Sonuc olarak, icine düstüler

Her birey saf bir özden doğar ancak toplumsal uyum talepleri nedeniyle bir uyumsuzluk yaşamaya başlar. Bu dört ila altı yaşları arasında başlar. Bireyin yaşadığı çatışma, zihnin ego yönünün yükselmesine neden olur. Ego, milyonlarca başka egonun yaşadığı bir dünyada yaşayan bir "benliğin" temel sorunudur.

Arica'nın öğrencisine vücudun her yeri ile düşünmesi öğretilir. Vücudun farklı bölümleri, "mentasyon" adı verilen, toplamda on iki farklı düzleme atanmıştır.

Ek olarak bireyi üç uzmanlaşmış merkez oluşturur: yol, başka, Vekath.Kathkontrol altında olduğu için en önemlisidir veya en azından kişi buna izin vermeyi öğrenir. Buradaki fikir, zihinsel enerjileri ve vicdanı zihinden aktarmayı öğrenmektir (yol) vücut merkezine (kath). Arica'nın amacı egoyu ortaya çıkarmak ve yok etmek ve kişiyi Ichazo'nun Kalıcı 24 olarak adlandırdığı bir duruma, tam farkındalık ve kişisel aydınlanma durumuna yönlendirmektir.

Özünde Arica, antik Yunan düşüncesi, HİNDUİZM, BUDİZM ve SUFİZM'in bir potpurisinden oluşan bir felsefedir; T'ai chi disiplini ise ağırlıklı olarak TAOİZM'de bulunan dualistik felsefeye dayanır, bu sayede her şey pozitif gibi iki kutuplu zıtlıklarla bağlantılıdır. olumsuz,

erkek-kadın ve benzeri. Arıca'da geleneksel Hıristiyanlığa benzeyen çok az şey var.

Yeni Çağı oluşturan birçok terapötik kişisel gelişim grubundan biri olan Arica'nın temel varsayımı, tanrısallığın her bireyin içinde bulunduğudur. Onu "uyandırmak" eğitimli bir uzmana kalır. Ücret karşılığında yapılan bu eğitim, başlangıç aşamalarında üç ay kadar sürüyor ve ardından "açık yol" atölye çalışmaları yapılıyor.

Ichazo, Arica'nın bir din olmadığını ve kendisinin bir guru olmadığını iddia ediyor, "Olgunlastığında" diyor, "babaya değil, arkadasa ihtiyacın var. Bir arkadaşınız size tavsiyelerde bulunacaktır ivi nivet. Ya alabilirsin ya da bırakabilirsin."1Terapinin temel hedeflerinden biri kişiyi suçluluk duygusundan ve diğer psikolojik rahatsızlıklardan kurtarmaktır. Bunu gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler Doğu dinlerinin bazı yönlerine çok benzemektedir. Her insanın içinde saklı olan "ısıldayan yarlığın mistik adı" toham kum rah. Öğrenci, Kalıcı 24'e ulaşmak amacıyla nefes alma teknikleri, mantralar ve büyüler öğrenir. Arica'nın, Hıristiyanlıkta olduğu gibi, günahla ve Tanrı'ya karşı aktif isyanla herhangi bir ilişkisi olan insani hastalık kavramı yoktur. Bu nedenle günahın kefareti diye bir kavram yoktur. Hıristiyanlık, "herkesin günah işlediğini, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığını ve Mesih İsa aracılığıyla gelen kurtuluş aracılığıyla O'nun lütfuyla özgürce aklandığını" öğretir (Romalılar 3:23-24).

Arica'da kilise kavramı, ayinler, mezhepler veya Hıristiyanlığın başka bir yönü yoktur. Ichazo, kişinin herhangi bir dinin ilkelerini benimseyip yine de onun tekniklerini kullanabileceğini iddia ediyor. Ancak Hıristiyanlık, Arica'nın tamamen zıttı bir dünya, yaşam, Tanrı ve insanlık görüşünü öne sürer.

Arica, bireyin kendisini varoluşun merkezi olarak gördüğü varoluşsal bir felsefeyi öngörürken, Hıristiyan, üçlü Tanrı'yı hem şimdiki dünyada hem de gelecek hayatta yaşamın merkezine yerleştirir.

Hıristiyan bakış açısı, şimdiki yaşamın cennete bir başlangıç olduğu yönündedir. Kalıcı 24, Arica'nın cennete eşdeğeri, kişinin bu hayatta asla ulaşamadığı veya en azından henüz kimsenin sahip olmadığı bir varoluş durumudur. Bu, Doğu düşüncesindeki nirvana durumuna pek benzemeyen bir durumdur.

EK BİLGİLER

İnternet sitesi

www.taichifoundation.org/arica.shtml

Not

1 "Zen için Aynı Eski Yen" Haber haftası (9 Kasım 1981), 20.

ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ AYDINLANMA (ARE)

Bu, esas olarak Edgar'ın yazılarını ve öğretilerini incelemek amacıyla bir araya gelen bir organizasyondur. Cayce ve psişik basiret ve diğer ilgili fenomenlerin farkındalık, sürekli teşviki.

TARİH

Edgar Cayce, 18 Mart 1877'de Hopkinsville, Kentucky dışındaki bir çiftlikte doğdu. Babası Sulh Adaleti olarak görev yaptı. Cayce çocukluğunda Kutsal Kitaba İgi duyuyordu ve düzenli olarak kiliseye gitmekten hoşlanıyordu. Çocukluğundaki bazı önemli olaylar hayatının ilerleyeceği yönü şekillendirdi. Bebekken ilk ay boyunca aralıksız ağladığı bildirildi. Ailenin tanıdığı yaşlı siyahi bir kadın, meme uçlarına iğne batırılmasını önerdi. Göğüslerinden süt aktığı ve ardından ağlama maratonunun sona erdiği belirtildi. Cayce yedi ya da sekiz yaşındayken bir gün

Şimşon'un öyküsünü çok sevdiğinden, Manoah'ın görümünü anlatan İncil'i okuduğu tenha bir açık hava kuytu yerinde tek başına kalmıştı. Aniden bir üğultu duyuldu ve harika hikayeleri okumak için genellikle saklandığı açık alanı parlak bir ışık doldurdu. Yukarıya baktığında öğle ışığı kadar parlak, beyazlar içinde bir şekil gördü ve bir ses duydu: "Dualarınız duyuldu. Onu sana vermem için benden ne istersin?" Çocuk şaşırmadı. O zaman bile vizyonlar görmek doğal görünüyordu. "Sadece ben başkalarına faydalı olabilirim" diye yanıtladı, "özellikle hasta çocuklara ve hemcinslerimi seveyim."1 —

Bu vizyon Cayce'nin hayatını neredeyse anında etkilemeye başladı. İyi bir öğrenci değildi, notlarını yükseltmek için vizyonunu uygulamaya çalıştı. Cayce, vizyonundan kısa bir süre sonra olanları hatırlıyor:

Akşam yazım dersime hazırlanırken de aynı zorluğu yaşadım. Üzerinde çalıştım ve her seferinde bunu bildiğimi hissettim, ancak kitabi abama verdiğimde ve o bana kelimeleri heceleyemediğimde heceleyemedim. İki ya da üç saat boyunca bununla boğuştuktan ve aptallığım nedeniyle pek çok kez reddedildikten sonra, içimde bir şey sanki "Sözüne güven" diyordu. Babamdan derste sadece beş dakika uyumama izin vermesini istedim. Sonunda razı oldu. Kitabı kapattım ve sandalyenin arkasına yaslanarak uykuya daldım. Beş dakikanın sonunda kitabı babama verdim. Sadece dersimi bilmekle kalmıyordum, aynı zamanda kitaptaki herhangi bir kelimeyi heceleyebiliyordum; sadece kelimeleri hecelemekle kalmıyor, aynı zamanda kelimenin hangi sayfada ve hangi satırda bulunacağını da söyleyebiliyor. O günden sonra okulda pek sorun yaşamadım çünkü dersimi okuyordum.

birkaç dakika uyuyun ve sonra her kelimesini tekrarlayabilin.2 -

Bu yöntem, Cayce'nin hayatının geri kalanında okumalarını nasıl alacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Bu nedenle kendisine "uyuyan peygamber" denildi. Ailesi kehanete ve büyüye aşinaydı; örneğin, babası su arayıcısıydı (bkz. maden arama) ve süpürge dansı yaptığını iddia ediyordu. Genç Cayce'nin, büyükbabasının ölümünden sonra hayaletlerini gördüğü söylendi.

1900-1901'de Cayce aşırı baş ağrıları çekti ve böyle bir saldırının ardından sesini kaybetti. Birkaç doktor sorunu teşhis edemeyince, bir arkadaşı bunu başarmayı başardı.

Cayce'nin konuşması (ancak yalnızca hipnoz altında). Cayce bu trans halindeyken kendi hastalığını teşhis etti ve bir tedavi önerdi. Reçete edilen tedaviyi uygulayarak sesi geri geldi ve boğazı iyileşti. Hipnotist AC Layne daha sonra Cayce'e başkalarının durumlarını teşhis etmesini önerdi. Cayce, kendi kendine yarattığı uyku transında, tıbbi terminolojiyi tamamen kullanarak Layne'in fiziksel durumunu başarılı bir şekilde teşhis etti.

ona yabancı.3Layne, Cayce'i muayenehanesine ortak olarak işe aldı. Sonraki kırk yıl boyunca Cayce yaklaşık 16.000 okuma yazdı. Bildirildiğine göre

doğmanış bebeklerin cinsiyetini tahmin etti; epilepsi, diyabet, kanser, sinir bozuklukları, iltihap, tüberküloz, hemoroit, apandisit, fitık, saman nezlesi, atrit, soğuk algınlığı vb. için başarılı tedavilerin teşhis edilmesi ve reçete edilmesi; Nisan 1929'da o yılın borsa çöküşünü, 1933'te Buhran'ın sona ermesini ve Cape Henry ve Norfolk'taki arazilerin gelecekteki değerini tahmin etti. . . . Meslek olarak yalnızca ilkokul eğitimi almış bir fotoğrafçının tıbbi sözcük dağarcığı (kendi kendine trans halindeyken) bazı Bostonlu yetkililerin kafasını karıştırdı. Cayce ayrıca trans halindeyken pek çok yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu; bu onun başaramadığı bir başarıydı.

günlük hayatta başarmak.4 -

1923'te Cayce, Teosofi ve okült öğrencisi olan Dayton, Ohio'lu bir matbaacı olan Arthur Lammers ile tanıştı. Lammers, Cayce'i durugörü yeteneklerini fiziksel hastalıkların tedavisinden daha fazlasına uygulamaya ikna etti ve onu manevi ve teosofik aleme taşıyan "hayat okumaları" yapmaya teşvik etti.

Cayce doğu felsefesini

HIRİSTİYANLIK, özellikle de Hindu (*Görmek*HİNDUİZM) reenkarnasyon ve karma fikirleri. Başlangıçta Cayce, Hıristiyan inancı ile Hinduizmin etkileri arasındaki dünya görüşleri çatışması olarak algıladığı şeyle mücadele etti. Ancak çok geçmeden ikisini uzlaştırdı ve onları görünüşte tatmin olacak şekilde özümsedi. Kırk yıllık bir süre boyunca, çok çeşitli konuları ele alan 49.000 sayfadan fazla materyalden oluşan bilinen toplam 14.256 okuma yaptı.

1928'de Cayce, öğrencilerin gelip çalışabileceği bir yer olarak Virginia Beach'te Atlantic Üniversitesi'ni kurdu. Bu okuldan 1931'de Araştırma ve Aydınlanma Derneği (ARE) doğdu. Kuruluşunun amacı "Edgar Cayce okumalarını korumak, incelemek ve sunmak" ve

"Psişik araştırmaya devam edin."5ARE çalışma grupları dünyanın her yerinde toplandı. Karargâhın yeri olarak Virginia Beach seçildi çünkü Cayce'ye göre burası, öngördüğü gelecekteki jeolojik felaketler ışığında dünyadaki en güvenli yerdi.

3 Ocak 1945'te Cayce altmış yedi yaşında öldü. Bununla birlikte, çeşitli fiziksel, duygusal ve ruhsal rahatsızlıklardan muzdarip milyonlarca insan ARE'nin yardımını aramaya devam ederken, popülaritesi azalmadı. Cayce'nin yerine oğlu Hugh L. Cayce derneğin lideri oldu. ARE'nin şu anki başkanı Charles Thomas Cayce, PhD'dir.

ORGANİZASYON

ARE'nin Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'da "bölgesel ofisleri" vardır. Edgar Cavce Merkezleri dünya capında seksenden fazla ülkede bulunmaktadır.

ÖĞRETİMLER

Yukarıda belirtildiği gibi Cavce, Ortodoks Hıristiyanlığın unsurlarını Doğu fikirleriyle birlestirdi. Onun düsüncesinin temeli reenkarnasyon doktriniydi. Cayce, 1923'te Dayton'da Lammers'la tanıştığında, kendisine "reenkarnasyonun gerçekliğini öne sürdüğünün söylenmesi için transtan uyandığını" söyledi:

insan birçok farklı bedende doğar."6Cayce, reenkarnasyonun Hıristiyanlık karşıtı doğasına direnmesine, hatta öğretinin Kutsal Kitap'a aykırı olduğunu kabul etmesine rağmen, sonunda "bu görüşle uzlaştı". ve bunu kendi ortodoks Hıristiyan doktrinine dahil etti."7-

Asağıda onun doktrinsel görüslerinden bazıları ver almaktadır:

Tanrı

Tanrı her yerde, her şeye nüfuz eden Ruh'tur. Tanrı, evrendeki her şeyin varatıcısı olan Yaratıcı Eneriidir. İnsan varattığında düsünce, plan ve uvgulama içindeki Tanrı gücüdür. Tanrı akıldır, güçtür, yaşamın kendisidir. . . . Tanrı bir kişi değildir ancak O'nu yaşamlarımızda tezahür ettirdikçe bizim için çok kişiseldir. Bu idrak faaliyetine ulasmak gereklidir, cünkü Rabbimiz

Tanrı yaşayan, etkin bir Tanrıdır. O zaman O bizim için yalnızca söz, düşünce ve eylemlerde O'na benzediğimiz ölçüde kişisel olur.8

Cayce'nin Tanrı doktrini bu örnekte panteisttir (*Görmek* panteizm). Tanrı'nın özünün yeri, içimizdeki tanrının insani tezahürüne havale edilmistir.

Çocukluğunda ve gençliğinde benimsediği Hıristiyanlık Hindu benzeri bu anlayışa aykırı. Hıristiyan teolojisinin diğer birçok noktasına ilişkin görüşlerini etkileyen çıkarımları ayrıntılı olarak açıkladı.

İsa Mesih

İsa uzun bir reenkarnasyon dizisinden biriydi. Birinde Cayce, okumalarında İsa hakkında özellikle neye inandığını şöyle ifade ediyor:

Soru: İsa Dünyanın Kurtarıcısı olacağının farkına ne zaman vardı?

A. Cennet Bahçesi'ne düştüğünde.

Soru: Bu, İsa'nın Adem olduğu anlamına mı geliyor?

A. Meryem Ana'dan doğan İsa'yı anlatan kitabı inceleyin;
 (O zaman) bunun ruh-varlık olduğunu bilin

Nehemya, Ezra ve Zerubbabel'in Tanrı'ya tapınmayı yeniden kurma girişimlerinde etken olduğu o günlerde esaretten dönenlerle akıl yürüten (Yeshua); ve yazar Jeshua'nın o zamana kadar yazılan kitapların geri kalanını tercüme etmesi gibi. O zaman bunun, Yeşu gibi, yasayı veren Musa'nın sözcüsü olan aynı varlık olduğunu anlayın; ve Bevtüllahim'de doğan aynı ruh-varlıktı. Yakup'un Rahel'e olan sevgisinde hem güçlü hem de zavıf olduğu bu dönemlerde, onların ilk çocukları olan aynı ruh-varlık, Yusuf. Zend (Zerdüşt'ün babası) olarak bu aynı varlıktı. Ve bu varlık tezahür etmiş olan varlıktı... Melkisedek olarak... Enoch olarak. . . Veva Atlantis topraklarına Amilius olarak gelen ve kendisinin bencillik vollarına sürüklenmesine izin veren Baba'nın ilk çocuğu olarak. Ve bu aynı zamanda Adem varlığıydı -bu İşığın Ruhuydu.10

Aynı okuma sırasında Cayce, İsa'nın "Mesih olma gelişimi sırasında muhtemelen yaklaşık otuz enkarnasyona sahip olduğunu" belirtti.

Cayce, GÜL HAKÇILIK, teosofik gruplar ve çeşitli Doğu dinleri gibi, İsa'nın tarihin en büyük avatarlarından biri olduğunu öğretiyordu. Cayce'ye göre "Mesih" her çağda mevcuttur, oysa İsa yalnızca bir çağda yaşamıştır. Mesih ruhu her çağın büyük dini şahsiyetlerine eşlik eder. Fakat Mesih ruhu İsa ile birleştiğinde, bu birleşme şu şekilde sonuçlandı: Başka hiçbir çağda başka hiçbir bileşimle karşılaştırılamayan bir mükemmellik, qüç ve olgunluk.

Bu, Cayce'nin çocukluğundaki Hıristiyanlıktan ciddi bir kopuştu. Geleneksel Hıristiyanlık, Mesih'in*sonsuz*Tanrı'nın Oğlu ve Teslis'in ikinci kişisi (Havarilerin ve İznik İnançları, Madde 2, Ek 1). Cayce için yalnızca İsa*oldu*Ahlaki ve ruhsal gelişim sürecinin bir sonucu olarak Üçlü Birlik'teki Oğul.

İsa neden dünyaya geldi? Hıristiyanlığa göre, Tanrı'nın enkarne olmuş Oğlu (Yuhanna 1:1ff.), insan ırkını günahtan kurtarmak için geldi. Cayce, Mesih'in kefaretine ilişkin bu anlayışı paylaşmıyor (Romalılar 3:21–26). Oldukça kısa ve öz bir şekilde şunu ifade ediyor:

Oğlunu, O'nun yaşamında ve fedakarlığında sevgi yoluyla ışığın fiziksel bir tezahürünü elde edebilmemiz için gönderdi. O, hemcinslerine hizmet ederken bize Tanrı'yı göstersin diye; ve aynı zamanda ilahi nitelikleri de tezahür ettirebilmemiz için. Babayla olan ilişkimizi anlamak için, onun kusursuz tezahürü olan İsa Mesih'in niteliklerine aşina olmalıyız. Hayatın zor yolunu seçti. Düşmanlarını seviyordu. Ayartmalara göğüs gerdi ve zulme katlandı. Tanrı'nın yasalarını biliyordu ama onları hiçbir zaman Kendi yüceliği için kullanmadı. Böylece O, yolu bilenler için de örnek oldu. . . Tanrı'nın bedendeki mükemmel tezahürü olan İsa, Mesih, hizmet ve bencil olmayan sevgi aracılığıyla, Tanrı'nın, eğer Kendisiyle bir olurlarsa çocuklarından ne beklediğini dünyaya gösterdi. O, kendisi gibi olanların O'nun aracılığıyla yolu kolay bulmaları için ilk ve son kez fedakarlık yaptı. Aynı şekilde biz de kendimize başkaları için yaşayan bir kurban sunmaktayız. . . . Yaşamın bir buğday tanesinde tezahür ettiği gibi, Tanrı da kişisel ihtiyadarımızı bilir. Bir tanrı, bir başkasının kurtarıcısı olana kadar,

İnsanlık

Cayce'nin Tanrı hakkındaki öğretileri onun insanlığa bakış açısıyla paralellik göstermektedir. İncil'deki kozmolojinin Yaratılış 1:1ff'de belirttiği gibi, insanlar uzay-zaman sürekliliğinde yaratılmadı. Aksine, tüm ruhlar başlangıçtan beri önceden var olmuşlardır. Düşüş zamanında Tanrı ile birlik kaybolmuştu. Bu Düşüş "ontolojik bir olguyu değil -sanki farklı bilinç olgusu ya da yaratılışın kendisi kötülüğü oluşturuyormuş gibi- ama bir öncelikle etik bir olqudur."12—

Bütün bunlar Yaratılış'ın kendisinden önce meydana geldi. Aslında Cayce, insanın günaha girmektense "maddeye" düştüğünü öğretmişti. Bundan önce henüz fiziksel bir yaratım yoktu. Cayce, Düşüşten önce böyle bir nedenin olmadığına inanıyordu. Cayce'ye göre Yaratılış "ikinci yaratılışı" temsil ediyor.

Sonra [ilk düşüşten sonra] nefsin kutluluk alemiyle uyum içinde veya dışında olduğunun farkındalığının gerekliliği ortaya çıktı. . . Maddi bir dünyada farkındalık sahibi olmak, ruhsal güçlerin, dünyadan ayrıldıklarının farkına varmalarının tek yolu veya yoludur - ya da öyleydi. yaratıcının manevi çevresi.13 —

Ve ilerisi.

Böylece, O, yani ilk Adem gibi, çeşitli deneyimlerimizden geçerken ruhumuz, Yaratıcısından ayrılığının farkına varır. Yaratıcımızla ilişkimizin doğası netleştikçe, fiziksel deneyimlerimizde giderek daha fazla İşıkta yürümeye başlarız. Bu amaçla buraya geldik. Deneyim yoluyla, acı çekerek geceyi ve gündüzü, ışığı ve karanlığı, iyiyi ve kötüyü, hatta Oğul Adem gibi tanırız. "O bir Oğul olmasına rağmen çektiği acılardan dolayı itaat etmeyi öğrendi." Sonunda kaynağa geri dönüş yolunda olduğumuzun farkına varırız. Bu yalnız

ruhumuza tatmin getirir.14 -

Bu nedenle insan ırkı iki düşüşle Tanrı'ya yabancılaştı; biri insanlığın ruh olduğu zamandı, ikincisi ise Cennet Bahçesi'ndeki fiziksel yaratılış sırasında bedenlenmişti (Yaratılış 1-2). Hıristiyanlık ise tam tersine, hem ruhun hem de bedenin Tanrı tarafından bir birlik olarak yaratıldığını savunur. Bu yaratılıştan önce ruh mevcut değildir. Ölüm üzerine hem ruh hem de beden ayrılır, ruh sonsuz kaderine gider (Filipililer 3:21; Yuhanna 5:29) ve beden mezara gider (Eyüp 19:26; Vaiz 12:7). Hıristiyanlık aynı zamanda bedenin bir gün Tanrı ile sonsuza dek yaşamak için ruhla birleşeceğini de öğretir (Eyüp 19:26; 1 Korintiller 15:51-52; Havarilerin ve İznık'in inançları— GörmekEk 1).

Kurtuluş

Yukarıda belirtildiği gibi reenkarnasyon, Cayce'nin soteriolojisinin anahtarı haline gelir. İsa'nın ardışık reenkarnasyonlardan biri olması gibi, insan ırkı da döngüler boyunca hareket eder. Bilgi kazanarak, daha yüksek bilince ulaşarak ve kişinin kendi tanrısallığını fark etmesiyle, kişi sonunda kurtuluşu deneyimler. Fiziksel varoluş, ruhun ilahi planının ve onun tekrar Tanrı ile bir olma arayışının bir parçasıdır. Bu, eski hayatların ve kötü karmanın ertelenmesiyle mümkün olur. Cehennem sonsuz azabın yeri değildir.

Hıristiyanlıkta öğretildi (Mat. 10:28); daha ziyade, reenkarnasyon çarkı ortaya çıktıkça eninde sonunda mükemmelliğe ulaşacak olan bir kuşurluluk durumudur.

Diğer

Cayce İncil ve Hıristiyanlıktan çok daha fazla konu hakkında konuştu. Örneğin kayıp uygarlığa inanıyordu. Ona göre on milyon yıl önce var olan Atlantis. Hayatı boyunca Hıristiyanlıkla dostane ilişkiler içinde kalmaya çalışsa da, ikincisi, özellikle de kendilerini Ortodoks ve Evanjelik Hıristiyanlar olarak adlandıranların bu iyiliğine karşılık vermedi. John Warwick Montgomery şöyle yazıyor:

Cayce söz konusu olduğunda, olumsuz baltanın ağacın köküne inmesi gerektiğine dair çok az şüphe var: Hayattayken, güçlerini Doğu dindarlığı (karma ve reenkarnasyon) ile bağlam dışı İncil öğretisi karışımını desteklemek için kullandı ve şimdi de bu eklektik teosofileştirme onun "Araştırma ve Aydınlanma Derneği" tarafından destekleniyor. Burada klasik bir durumla karşı karşıyayız qercekte kör olan bir "gören": kör, köre yol gösterir.15 —

ÇÖZÜM

Pek çok sağlıklı gıda mağazası da dahil olmak üzere kitapçıların çoğu, Cayce ve ARE'ye ait veya bunlarla ilgili stok kitaplardır. En ünlü eserleri arasında resmi biyografisi olan Thomas Sugrue'nun Bir Nehir Var: Edgar Cayce'nin Hikayesi(Virginia Beach: ARE Press, 1973). Kuruluşun web sitesinde ayrıntılı olarak listelenmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında örgütün dahil olduğu birçok faaliyet ve hizmet alanı.

EK BİLGİLER

Merkez

ARE Ziyaretçi Merkezi, Virginia Beach, VA.

İnternet citeci

www.are-cayce.com

Kutsal Metinler

Edgar Cayce'nin sayısız yazıları

Süreli Yayınlar

ARE Dergisi(üç ayda bir); ARE Haberleri(aylık).

Üyelik

Kesin üyelik rakamları bilinmiyor, ancak Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölgesel ofisler. Ayrıca dünya çapında giderek artan sayıda Edgar Cayce Merkezi bulunmaktadır.

Notlar

- 1 Jess Stearn, Edgar Cayce—Uyuyan Peygamber(New York: Çift Gün, 1967), 26-27.
- 2 Jeffrey Furst, Edgar Cayce'nin İsa Hikayesi(New York: Korkak-McCann, 1969), 336.
- 3 Bob Larson, Larson'un Kültler Kitabi(Wheaton, Illinois: Tyn-dale, 1986), 244.
- 4 James Björnstad, Yirminci Yüzyıl Kehaneti Jeane Dixon; Edgar Cayce (Minneapolis: Bethany, 1969), 79–80.
- 5 Furst, Edgar Cayce'nin İsa Hikayesi, 350.
- 6 Colin Wilson, Okült: Bir Tarih (New York: Rastgele, 1971), 168.

Z Aynı eser.

- 8 Bjornstad, Yirminci Yüzyıl Kehaneti, 79-80.
- 9 Görmek*HİNDUİZM*.
- 10 Furst, Edgar Cayce'nin İsa Hikayesi, 23.
- 11 Araştırma ve Aydınlanma Derneği, Tanrıyı Arayış, kitap 3 (Virginia Beach: ARE Press, 1950), 14–15.
- 12 Richard H.Drummond, Kiliselere—İsa Mesih, Hıristiyanlık ve Edgar Cayce Okumaları(Virginia Beach: ARE Press, 1978), 197.
- 13 Araştırma ve Aydınlanma Derneği, Tanrıyı Arayış, kitap 2 (Virginia Beach: ARE Press, 1950), 13–14.

- 14 Age., 14.
- <u>15</u> John Warwick Montgomery, *Beylikler ve Yetkiler* (Minneapolis: Bethany, 1973), 126.

AUM SHINRIKYO; AUM YÜCE GERÇEK; AUM; ALEF

1980'lerin sonunda Japonya'da kurulan ve 25 Mart 1995'te üyelerin Tokyo metro sistemine sarin adı verilen kimyasal bir sinir gazı salmasıyla uluslararası ilgi gören bir tarikat. Plan on beş farklı metro istasyonunda sistematik olarak uygulandı; on iki kişinin ölümü ve yaklaşık 4.000 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kuruluşun adı 2000 yılında Aleph olarak değiştirildi ve Japonya'nın en az otuz beş belediyesinde varlığını sürdürüyor. Ancak bu yazıda eski adı kullanılacaktır.

TARİH

Aum Supreme Truth, 1987 yılında kısmen kör olan Chizuo Matsumoto'nun (d. 1955) adını Asahara Shoko olarak değiştirip grubuna Aum Shinrikyo adını vermesiyle kuruldu. ah "yıkım ve yaratma güçleri" anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. *Şinrikyo*"Yüce hakikate dair talimat" anlamına gelir.

Shoko, beş yaşından beri körler okuluna gidiyordu ve sonunda 1977'de mezun oldu. Tokyo Üniversitesi'ne başvurdu ancak giriş sınavında başarısız oldu. Oradan akupunktur çalışmalarına yöneldi. 1978 yılında evlendi. Karısı bitkisel ilaçlar ve akupunkturla da ilgileniyor.1Dine karşı yeni kesfettiği yoğun bir ilgiyi benimsedi ve

meditasyon yapan ve acı çekerek ve başkalarına acı çektirerek kötü karmadan kurtulmanın mümkün olduğuna inanan çeşitli dini gruplarla bağlantılıydı.

1986'da Himalayalar'a yaptığı bir gezi ona aydınlanma getirdi ve ertesi yıl yeni adını aldı. 1989'da grup siyasete karışmaya başladı ve Shinri Partisi'ni kurdu. Şu açıklandı: Shinrik sendünyanın kurtarılabileceği tek yoldu. Örgütün 25 üyesi 1990 seçimlerinde sandalye kazanmaya çalıştı ama başaramadılar. Bu başarısızlık grubun daha gerici ve şiddet yanlısı olmasına yol açtı. Silah, helikopter ve clostridium botulinum kimyasalını almaya başladılar. Tokyo'da kullanılan kimyasal madde olan sarini üretmek için büyük bir tesis inşa edildi.

Bu dönemde eyalet hükümetinin yozlaşmış olduğunu ilan ederek kendi hükümetlerini de kurdular.

1990'larda Japon Parlamentosu'na yapılan saldırılar, 1993'te Japon veliaht prensinin düğünü ve 1993'teki şarbon saldırısı da dahil olmak üzere, 1990'ların başındaki bir dizi kimyasal saldırı sayesinde Aum Supreme Truth, basında yer almaya ve ulusal ilgi görmeye başladı. . Aynı yıl tarikattan bir grup doktor Afrika'ya gitti. Tibbi misyoner olduklarını iddia ediyorlardı, ancak asıl görevleri Ebola virüsünün terörist savaşta kullanılmak üzere Japonya'ya getirilme olasılığını araştırmaktı. Haziran 1994'te bir saldırıda sarin kullanıldı.

Þ

Matsumoto'da (orta Japonya) yedi kişiyi öldürdü; Saldırının emrini vermekle Asahara suçlandı.

Amerika'ya karşı yoğun bir nefret besleyerek, materyalizmi, emperyalizmi ve Yahudi davalarına desteği yaygınlaştırmayı amaçlayan ABD'yi kötü olmakla suçladı. Dini kıyamet fikirlerinin karışımı gruba yayılmış durumda. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri İncil'deki Vahiy kitabında canavar olarak etiketlendi. Ayrıca Asahara, SOKA-GAKKAI'yi baş dini/siyasi rakibi olarak gördü ve onursal başkanını öldürmeye teşebbüs etti. Tarikatta Yahudilere yönelik nefret de çok önemliydi. Asahara'nın iddiasına göre Yahudiler dünyaya hakim olmayı hedefliyorlar. Yahudiler zaten ekonomiyi kontrol ediyorlardı

Birleşik eyaletlerin.2Yahudiler Japonya'yı yok etmeyi hedefliyorlar, dolayısıyla grup üyeleri buna inanıyor ve böyle bir girişimin süper güç Amerika'nın yardımıyla gerçekleştirileceğine inanıyorlar.

Tarikat, 20 Mart 1995'te kendilerine uluslararası üne kavuşan metro saldırılarını gerçekleştirdi.

Bugün örgüt din olarak vergi statüsünü kaybetmiş, hukuki statüsünü de kaybetmiştir. 1997 yılında hükümet, Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele Yasası uyarınca grubu tamamen dağıtmaya çalıştı. Bu çaba, hükümetin Kamu Menkul Kıymetler İnceleme Komisyonu'nun tarikatın artık faaliyet göstermediği gerekçesiyle talebi geri çevirmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

En üst düzey liderlerinin hapiste olması nedeniyle bir tehdit oluşturuyordu. Asahara'nın kendisi de dahil olmak üzere grubun yüz beş üyesi, yasadışı uyuşturucu üretimi, linç, adam kaçırma ve cinayet gibi çeşitli suçlamalarla suçlandı. 2000 yılında bazı Rus taraftarlar Asahara'yı serbest bırakmaya çalıştı ancak çabaları engellendi ve diğer üyelerin çoğu ölüme mahkum edildi. Ashahara 27 Şubat 2004'te ölüm cezasına çarptırıldı ancak davaya itiraz etti.

ORGANİZASYON

Gruplar bir Tokyo Merkezi kurdu ve şu anda ülke çapında en az yirmi altı merkez var.

İNANÇLAR

Aum'un teolojisi dünya dinlerinin çeşitli kaynaklarından ve kavramlarından alınmıştır. Bunlar HİNDUİZM'i, HIRİSTİYANLIK'taki kıyamet kavramlarını (esas olarak Vahiy kitabından alınmıştır), BUDİZM'i, YENİ ÇAĞ inançlarını ve Şamanizm'i içermektedir. Aum, Hinduizm'den, Hindu yıkım tanrısı Shiva fikrinden ödünç alınmıştır. Hinduizm'deki kavram evrendeki "değişimi" açıklamak iken Aum, bu değişimi sağlamak için insan inisiyatifinin kullanılması gerektiği fikrini benimsemiştir. Dolayısıyla iyiliğin ortaya çıkması için yıkımın ortaya çıkması gerekir. İnsan kurtarmak için yok eder. Budizm'den,

Aummembers yeniden doğuş fikrini benimser. Şimdiki düzene yıkım ve ölüm gelse bile insan daha iyi bir dünyaya uyanır. dünya.3

Bir kaynağa göre Yahudi düşmanlığı, Yahudi düşmanlığının ana temasıdır.

Ah teoloji.4Ocak-1995'te, zehirli gaz saldırılarından iki ay önce grup, Yahudilerin amacının dünya hakimiyeti ve fethi olduğunu iddia eden "Korkunun El Kitabı" (bkz. not 2) başlıklı bir broşür yayınladı. Vahiy'deki kıyamet temaları, Tanrı'nın Yahudiler hakkında vereceği ilahi yargı etrafında yoğunlaşıyor. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen terörist saldırılardan önce Asahara, hapishanedeyken, ABD'ye hiçbir zaman saldırı yapılmamasına şaşırdığını ifade etmişti.

Amerikalılar,5Aum'un sert eleştirileri ve öfkesi Yahudilere odaklanmıştı. 11 Eylül'den sonra her şey değişti. ABD'ye saldırılar artık gerçek oldu. Aum üyelerinin 11 Eylül'ü Amerika'nın "Yahudi yalanına" katılması nedeniyle yargılanması olarak yorumladığına şüphe yok.

ÇÖZÜM

Artık tehlikeli bir tehdit olarak görülmese de veya Şiddete eğilimli olan Japon hükümeti gruptaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

EK BİLGİLER

Merkez

Tokyo Merkezi

İnternet sitesi

aum-shrinkyo.members.easyspace.com/html/english

Kutsal Metinler

Belirli bir kutsal metin yoktur ancak bu, dünya dinlerinin kutsal metinlerine atıf yapılmamasıdır. Yukarıda bahsedildiği gibi, sıklıkla İncil'deki Vahiy'e atıfta bulunurlar. Grubun ilhamının çoğu doğrudan Asahara'nın vaazlarından, mektuplarından ve öğretilerinden geliyor.

Üyelik

Gaz saldırıları sırasında ve Asahara'nın saldırısından önce Hapis cezasına rağmen, Japonya'da Aum Supreme Truth'un 9.000'den fazla üyesi ve (belki de) dünya çapında davanın 40.000 kadar destekçisi vardı. 1995'ten sonra takipçiler ve üyelikler önemli ölçüde düştü, ancak güçlü destek neredeyse on yıl boyunca devam etti. İçinde 2004 yılında otuz beş Japon topluluğundaki üye sayısının 1.500 ile 2.000 arasında olduğu tahmin ediliyordu. Grubun bugün muhtemelen yaklaşık 500 üyesi var.

Notlar

- 1 İtibaren http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/aums.html, 1.
- 2 Alıntılandığı gibi "Korkunun El Kitabı" adlı bir broşür Dünya Çapında Antisemitizm 1995/6(Antisemitizmi Araştırma Projesi; Kudüs: Tel Aviv Üniversitesi), 265.
- 2 Bu fikir Robert Lifton'un kitabının başlığında öne sürülüyor. Dünyayı Yok Etmek Onu Kurtarmak İçiri: Aum Shinrikyo; Kıyamet Şiddeti ve Yeni Küresel Terörizm(New York: Metropolitan Books/Henry Holt, 1999).
- 4 Ely Karmon, "Japonya'daki Aum Shinrikyo'nun Yahudi Karşıtlığı: Bir Tehlikeli Rakip" Dünya Çapında Antisemitizm1998/9(Tel Aviv Üniversitesi Stephen Roth Çağdaş Anti-Semitizm ve İrkçılık Araştırmaları Enstitüsü; Lincoln: Nebraska Üniv. Basmak).

5 Age., 7.

BAHA, İMAN, THE

On dokuzuncu yüzyılda İslam'dan ayrılan bağımsız bir dini hareket olarak kurulan dini bir hareket. Bahai Dini her zaman ekümenik bir hareket olmuştur, çünkü dünyadaki tüm farklı inançların nihai olarak Bahai Dini'nde birleşmesini hedefi olarak görmektedir. Bahai Dini, başta İran olmak üzere İslam ülkelerinde büyük bir direnişle karşılaştı. Kendisini İslam'la, Hıristiyanlığın Yahudilikle olan ilişkisinin aynısı olarak görüyor.

TARİH

İslam'ın on dokuzuncu yüzyılda reforma ihtiyacı vardı ve Müslümanlar uzun süredir Allah'ın bu reformu gerçekleştirecek bir peygamberin gelmesini bekliyorlardı. 1844'te Mirza Ali Muhammed (1819–50) bu unvanı kendisi için talep etti. *Baba* (Tanrı'nın yüceliği anlamına gelir) veya peygamberin gelişini müjdeleyen kişi. Mirza Ali, Babiler olarak anılan önemli bir takipçi kitlesi kazandı. Ancak müjdecilik görevi, 1850'de dindar fanatikler tarafından idam edilmesiyle aniden sona erdi. *müctehidler*İslam'dan kopmasına karşı çıkanlar.

Bahaullah olarak da bilinen takipçilerinden Mirza Hüseyin Ali (1817-92), kendisinin Hz. Mirza Ali'nin konuştuğu kişi. Ancak 1863 yılına kadar Hz.Bahaullah kendisinin uzun zamandır beklenen kişi olduğunu duyurmadı. Mehdi,veya "Tanrı'nın tezahür etmesi gereken kişi." Bu noktadan 1892'deki ölümüne kadar hemen açık bir şekilde ders vermeye başladı. Ölümünden bu yana, Baha'nın, kurduğu Yeni Dünya Düzeni aracılığıyla Emri yönetmeye devam ettiğine inanılıyor.

Bahaullah'ın oğlu Abdu'l Baha (1844–1921), babasının ölümünden sonra grubun liderliğini üstlendi.

Onun hükümdarlığı sırasında Bahai Dini Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi (1893). Hz.Abdül, babasının öğretilerinin olağanüstü bir yorumcusu olduğunu kanıtladı ve Bahaî, Abdülhamid'in görev süresi altında yerleşik bir hareket halinde sağlamlaştı. Hareketin ABD merkezi olan Chicago'nun Wilmette, Illinois banliyösünde 2,5 milyon dolarlık bir tapınak inşa etti. İlk Bahai toplumu Amerika'da İbrahim George Kheiralla ve beş Amerikalı din değiştirmiş tarafından tanıtıldı. Küçük topluluk "Amerika'daki İlk Babacılar Meclisi – 1895" olarak biliniyordu.

1899'da Kheiralla ile Abdu'l Baha arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bahai örgütünün liderliği konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Kheiralla, örgüt üyeleri tarafından baş lider olarak tanınan güçlü ve ikna edici bir öğretmendi. Hz.Abdülbaha bu krize 1900 yılında yazdığı bir mektupla yanıt verdi: "Kimse kendisinin bir şef atamasını beklememelidir" çünkü bu, hiçbir din adamının tanınmayacağına dair Hz.Bahaullah'ın orijinal öğretilerinin bir parçasıydı.

Kheiralla aynı fikirde değildi ve organizasyondan ayrıldı. Ancak bu anlaşmazlık, Amerika'da büyümeye devam eden harekete zarar vermedi.

Abdülbaha'nın 1921'deki ölümünden sonra, Abdülbaha'nın torunu Şevki Efendi (1897–1957), bir dizi yazılı vasiyet ve vasiyetname aracılığıyla yeni lider oldu. Efendi, Allah Emrinin Ellerini harekete tavsiye ve rehberlik edecek bir kurum olarak atadı. Yüce Adalet Evi'nin atama yapamaması nedeniyle artık neredeyse yok olmuştur. Yalnızca Hz.Bahaullah, Abdul Baha ve Hz.Şevki Efendi'ye kişileri bu şekilde atama yetkisi verilmişti. Efendi öldüğünde yirmi yedi el vardı. 1994'te sadece üç kişi kalmıştı ve onlar da seksenli yaşlarındaydı. Yüce Yüce Ev, işlevlerini (rütbelerini olmasa da) ileri taşımak için Adalet "danısmanlar" atadı.1

Bahai Dini'nin eski sıkı bir takipçisi, kişisel bir yazışmasında şunu anlatıyor:

Veli'nin vefatıyla ortaya çıkan çatışma bunların en önemlisidir; Bahai Dini'nin kendi içinde tutarlı veya tutarlı bir şekilde devam etmesini neredeyse imkansız kılan çatışmadır. "Mutabakat" açıkça yazılmıştı ve o yasama organının hem başkanı hem de oy kullanma hakkına sahip üyesi olarak Yüce Adalet Evi ile etkileşimde bulunacak olan Koruyucuların devam eden bir soyunu (miras alınan bir unvan ve görev) sağlar. Ancak darbe, Şevki Efendi'nin herhangi bir vasiyetname veya olası bir halef bırakmadan olmesiyle geldi.

İnancın yapısı Şevki Efendi tarafından ilk ve sonradan ortaya çıktığı gibi son Veli rolüyle tanımlandı. Ve bu yapı şuydu:

Hz.Bahaullah'ın "Yeni Dünya Düzeni"nin tam anlamını temsil edecek şekilde belirsiz teririllerle tanımlanmamıştır. Ancak bu yapı "ikiz sütunlar" (Muhafızlar ve Vüce Adalet Evi) açısından tanımlandığında ve bu sütunların her ikisi de bizzat Veli tarafından "temel" ve "ayrılmaz" olarak tanımlandığında, bu ikizlerden biri sütunlar götürüldü mü? Bahai'nin Velisi olmayan dünya düzeni, bu Dinin kurucularının vizyonuna meydan okur.

Ağustos 2000'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda Dini ve Manevi Liderler için Milenyum Barış Zirvesi düzenlendi. Zirvede Uluslararası Bahai Toplumu Genel Sekreteri Dr. Albert Lincoln konuşma yaptı. Zirvenin odak noktası barış için "temel değerlerin" belirlenmesiydi. Dr. Lincoln, dünyadaki asıl sorunu "ahlaki boşluk" ve modern dünyanın "yaygın materyalizmi"nin varlığı olarak tanımladı. Zirveye dünya çapındaki çeşitli inanç geleneklerinden binden fazla ruhani lider katıldı. HIRİSTİYANLIK dahil tüm dünya dinleri temsil edildi.



Bir Baha,i tapınağı. Jack Roper/CARIS'in izniyle

ORGANİZASYON

Bahai Dini'nin liderine, örgütün en yüksek yönetim organına rapor veren ve ona karşı sorumlu olan genel sekreter denir. Bu yönetim organına Yüce Adalet Evi denir. Sadece erkekler üye olabilir. Bu Kurul, Hz.Bahaullah'ın kanunlarını teşvik etmek ve uygulamak amacıyla yasama ve yürütme organları olarak hareket eder. Ruhani meclisler adı verilen yerel gruplar dünyanın her yerindeki büyük şehirlerde buluşuyor. Bunlar her millette dokuz üyeden oluşan bir Milli Ruhani Mahfil tarafından yönetilir. Baha,i tapınakları dünyanın her yerindeki şehirlerde bulunmaktadır. İsrail'de en kutsal yer, Hz.Bahaullah'ın naaşlarının saklandığı Bahji olarak kabul edilir.

Wilmette'deki tapınak, merkezi mimari motif olarak dokuz rakamı ile inşa edilmiştir. Dokuz, birliğin Baha-i sembolüdür. Binanın dokuz tarafı, dokuz sütunu, dokuz kemeri, dokuz kapısı ve dokuz çeşmesi vardır.

Allah'ın tecellileri olarak kabul edilen on dört kişi vardır: Adem, Nuh, Salih, Hud, İbrahim, Musa, .Konfüçyüs, İsa, .Muhammed, .Zerdüşt, .Buda, . Tanrı'nın yüzyıllar boyunca dirilttiği Krishna, Bab ve Bahaullah

Baha,i Faith, Mirza Ali Muhammed ve Hz.Bahaullah'ın hayatlarındaki anahtar tarihler etrafında dönen bir takvim kullanır. Yıl, kutsal bir gün olarak kabul edilen 21 Mart'ta başlıyor. Diğer kutsal günler arasında 21, 29 Nisan ve 23 Mayıs bulunmaktadır; Hz.Bahaullah'ın beyanı ve misyonu; 12 Kasım - Bahaullah'ın doğuşu; 20 Ekim - Bab'ın doğumu; 29 Mayıs - Bahaullah'ın ölümü; ve 9 Temmuz - Bab'ın şehit edilmesi. Bab, on dokuz günlük on dokuz aydan oluşan bir takvim oluşturdu

her biri dört ara gün sağlar (artık yıllarda beş).

Bahai Dini'nin bir üyesi olabilmek için kişinin Hz.Bahaullah'ın öğretilerine inandığını beyan etmesi ve bu yönde bir kart imzalaması gerekir. Kutsal törenler, ritüeller ve profesyonel din adamları yoktur. Üyelerin her gün dua etmeleri bekleniyor; yılda on dokuz gün oruç tutmak; kutsal günleri gözlemleyin; Hareketin dünya merkezinin bulunduğu İsrail'in Hayfa kentine, yaşamları boyunca en az bir kez hac ziyareti yapmalı; alkolden ve her türlü madde bağımlılığından, zinadan ve eşcinsellikten uzak durun.

ÖĞRETİMLER

Bahaullah'ın yazıları sekiz yüzden fazla dile tercüme edilmiştir. Dini faaliyetler takvim etrafında yoğunlaşır (*Görmek*yukarıda) ve güneşin doğuşu ve batışı Bahai Dini'nde her gün başlar ve biter.

Öğretilerin ve inançların çoğu, Hz.Bahaullah'ın yüzden fazla edebi katkısında yer almaktadır; buna aşağıdaki gibi başlıklar da dahildir: *alk itab el Akdes(En Kutsal Kitap)*, Baha,i'yi yöneten yasaları içerir; *ketab-e Iqan (Kesinlik Kitab)*); *Gizli Kelimeler*; Ve *Yedi Vadi*. Bahaullah'ın tüm yazılarının Bahaullah kulları tarafından ilham edilen kutsal metin olduğuna inanılmaktadır.

Bahai Dini'nin temel ilkesi, hakikatle temel bir uyumun olduğu inancıdır. Dünya dinlerinin hepsi bu tür hakikatleri içermektedir, ancak Bahai Dini'ni benimsemek, nihai hakikati anlamaktır. Bahai'nin kurucusu "Siz bir ağacın meyveleri ve bir Dalın yapraklarısınız" dedi. Hareketin sık sık alıntılanan bir diğer sloganı "Dünya tek bir ülkedir ve insanlık da onun vatandaşlarıdır"; Bahai Dini'nin tek, gerçek birleştirici inanç olma hedefini anlamaya yönelik temel hamlesinin özünü yakalar.

Bu ideal, geleneksel Hıristiyanlığa ve tahmin edilebileceği gibi Bahai Dini'nin ana dini olan İslam'a aykırıdır.

Geleneksel Hıristiyanlık, dünyada birlik ve barışın tek yolunun "yol, gerçek ve yaşam" (Yuhanna 14:6) olarak İsa Mesih'e imanda yattığını öğretir. Bu sözlere uygun olarak, Hıristiyan âleminin öğretileri her zaman diğerlerini dışlayan tek gerçek inancın Hıristiyanlık olduğunu ileri sürmüştür: "Kurtulacak olan kişi, her şeyden önce Katolik inancına sahip olacaktır" (Athanasian Creed, Ek 1) . Bu aynı şekilde İslam için de geçerlidir: Şehadet, "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir" der..

Geleneksel Müslümanlar, İslam'ın sapkın öğretiler olarak kabul ettiği şeyler nedeniyle, Bahai Dini'nin Müslüman olma iddiasını reddederler çünkü esas olarak Muhammed'in yerine yeni bir peygamber (Bahaullah) koymuştur. Bu nedenle, en azından bazı dünya dinleri arasında, Bahai'nin tüm inançlar arasında birlik ilkesi dikkate alınmaktadır.

Diğer öğretiler arasında şunlar yer almaktadır: hakikat arayışında bağımsızlık, insan ırkının birliği, bilim ve din arasındaki uyum, zorunlu eğitim, tek bir evrensel dile ulaşma hedefi, cinsiyetler arasında eşitlik, aşırı zenginlik ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, evrensel barış, ve ırkçılığın ortadan kaldırılması.

Geleneksel Hıristiyanlıkla bir başka keskin tezat, tarihteki büyük din öğretmenlerinin Tanrı'nın "tecellileri" olduğu inancıdır. Hıristiyanlık için İsa'nın Tanrı'nın enkarnasyonu olduğu kabul edilir. Tanrı'nın İsa'nın kişiliğinde bu şekilde "bedenlenmesi", Tanrı'nın İsa'nın bedeninde ya da yalnızca başka herhangi bir büyük dini liderde tanımlanamayacağını iddia eden Bahai Dini'nin savunucuları tarafından reddedilmektedir.

Bahai Dini üyeleri On Emri yerine getirir ve uygular. Üyelerin alkol ve uyuşturucu kullanması yasaktır. Kumar ve dedikodu da yasaktır.

ÇÖZÜM

Yirmi birinci yüzyıldaki misyonu, küresel bir topluluk vizyonunu ortaya koymak ve dünya çapında barış ve uyumun sağlanması olmayı sürdürüyor.

Bahai Dini'ni modern dünyada diğerlerinin yerini alacak yeni dini paradigma olarak sunma çabalarıyla. Bugüne kadar bu vizyon değişmedi.

EK BİLGİLER

Merkez

Baha,i Faith Ulusal Merkezi, 112 Linden Ave., Wilmette,

The

İnternet sitesi

www.bahai.org

Kutsal Metinler

En yüksek ve en saygı duyulan metin*Kitab-ı Akbas*Baha, U,llah tarafından yazılmıştır. Yetkili olarak
kabul edilen diğer yazıları şunlardır: *Baha'nın Yazılarından Derlemeler,sen,Allah; Dualar ve Meditasyonlar; Yedi Vadi ve Dört Vadi; Kurt Oğlu'na Mektup.*Abdul Baha'nın yazıları için de geçerli
olduğu gibi, Şevki Efendi'nin eserleri de güvenilir
kabul edilir. Açıklamalar ve mektuplar Yüce Adalet
Evi'nden yayınlanmaktadır.

Üyelik

235 ülkede beş milyon üye. yakın olanlar var

Amerika Birleşik Devletleri'nde 130.000 Baha,i üyesi yaşamaktadır.

Notlar

- Bu cildin ilk baskısının kitap incelemesinden. Görmek http://bahai-kūtūphane.com/excerpts/mather/html.
- 2 Yazarın Arthur Peña ile e-posta yazışması, 28 Şubat 2005.
- 3 Bahai'nin temel ilkesinin en büyük ifadesi için HİNDÜİZM'e bakınız tüm inançların birliği.

ŞUBE DAVIDIANLARI

Branch Davidian'lar, Nisan 1993'e kadar nispeten bilinmeyen ve belirsiz bir gruptu; o zaman, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı, Waco, Teksas'taki tesislerinde trajik bir şekilde çıkan yangınla sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili yedi hafta boyunca haber manşetlerine hakim oldular. Sonunda, birkaç hükümet çalışanı ve Şube David'lilerin çoğu hayatını kaybetti; bu, lehte ve aleyhte soruşturmaları ateşleyen bir olaydı. Bu olay aynı zamanda tarikatlar, dini özgürlükler ve hükümet denetiminin yeri hakkında yeniden düşünme çabasını da tetikledi.

TARİH

Branch Davidians'ın hikayesi on dokuzuncu yüzyılın sonlarında kurucusu Victor Houteff'in 2 Mart 1885'te Bulgaristan'ın Raikovo kentinde doğmasıyla başlıyor. Houteff, 1918'de YEDİ GÜN ADVENTİZMİ (aynı zamanda bkz. Millerci hareket) öğretileriyle karşılaştı. 1929'da Adventist doktrininin yanlış olduğu kararına vardı. Adventistler uzaklaştı

Houteff'ten ayrıldılar ama SDA ile tüm bağlarını tamamen koparmadı.

Houteff, Çoban Çubuğu olarak bilinen yeni bir hareket oluşturdu. Adventist teolojisine uygun olarak ahir zamanlarla büyük ölçüde ilgileniyordu. Vahiy kitabını büyük bir ilgiyle okudu ve inceledi. Çok geçmeden kendisinin de bu kehanetlere dahil olduğuna karar verdi. 144.000 kişiyi bir araya getirmek onun ilahi olarak belirlenmiş göreviydi (Va. 7:4). Bir gün grubun misyonunun, Mesih'in ikinci gelişinin nihayet gerçekleşeceği ve Davud krallığının kurulacağı Filistin'e gitmenin olacağına inanıyordu.

Houteff başlangıç yeri olarak Waco, Teksas'ı seçti. Mount Carmel Center, 1935 yılında şehir sınırlarının hemen dışında kuruldu. Aslında 1942'de Houteff, Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'na katılmasının başlamasıyla birlikte SDA'nın kendisine veya grup üyelerine "vicdani ret" statüsü vermemesi üzerine sonunda SDA ile tüm bağlarını kopardı. Cobanlar Cubuğu

daha sonra Davidian Yedinci Gün Adventistleri Derneği olarak yeniden adlandırıldı. Houteff'in öldüğü 1955 yılında grubun üye sayısı 155'e ulaşmıştı.

Liderlerinin ölümü üyeleri paniğe sürükledi. Onlara, Tanrı'nın kendisini, "Tanrı'nın hükümdarlığını" başlatma konusunda önderlik etmesi için seçtiğine söz vermişti. Böylece acemi üye grubuna onun yanıldığı ortaya çıktı. Ancak Houteff'in eşi Florence grubun lideri oldu. Vahiy 11'deki bir kehanetin gerçekleşmesi nedeniyle dünyanın sonunun 22 Nisan 1959'da geleceğini öngördü.

Bundan yaklaşık bir hafta önce üyeler, krallığın gelişini beklemek üzere Kutsal Topraklara seyahat etmek için hazırlık yapmaya başladı. Florence Houteff, bileşiği 1961'de Ben Roden'e sattı ve grubu Branch Davidian Yedinci Gün Adventistleri olarak yeniden adlandırdı.

Vernon Howell gruba 1981'de katıldı. Utangaç ve mütevazı bir kişiliğe sahipti. Roden'ın gruptaki liderliği başarısız oldu. Takipçilerinin çoğunu kaybetti ve borcu büyüyordu. Altı ay süreyle tutuklu kaldı. Bu, Howell'a grubun liderliğini devralma şansı verdi; bunu, yıllarca süren sorunlu borçlarını ödeyerek başardı ve bu da ona Carmel Dağı unvanını kazandırdı.

1989'da Roden, baltayla korkunç bir cinayet işledi ve hastaneye kaldırıldı. Kısa bir kaçmayı başardı, bu sırada Howell, Roden'ın ölümünün intikamını almak için geri döneceğine inanarak takipcilerini silahlandırdı.

Buradan itibaren Howell baskın kişilik olarak ortaya çıktı. Şube Davidliler. Adını 1990 yılında David Koresh olarak değiştirdi; ilk adı Eski Ahit'teki Kral Davud'a, soyadı ise Eski Ahit'te Pers kralı Koreş'e verilen isimdir. Koresh'in başarısı büyük ölçüde kişiliğinin karizmatik yanının yanı sıra Kutsal Yazılara olan etkileyici hakimiyetinden kaynaklanıyordu. Koresh aynı zamanda her zaman Adventist teolojisinin bir parçası olan bir dürtüden, yani milenyumculuk ve dünyanın yakın sonu fikrinden de yararlandı.

Neredeyse özel bir milenyum teolojisiyle bilgilendirilmiş olan Koresh, takipçilerine tüm güncel olayları İncil'deki, özellikle de Vahiy'deki çeşitli peygamberlik pasajlarının hemen yerine gelmesi olarak yorumlamayı öğretti.

Vahiy 7:10'da ABD hükümetinden "Babilliler" olarak söz edilirken Davudlular "seçilmiş" ve Koresh ise "Kuzu" idi. Davudlular, Waco yerleşkesinin hükümet müdahalesini ve çevrelenmesini Armagedon savaşının başlangıcı olarak gördüler (Va. 16:16).

Koresh, silah ve malzeme satın almak için sık sık halkın karşısına çıkmıştı. Koresh, silahların yanı sıra patlayıcı üretiminde kullanılabilecek kimyasalları da stokladı ve gece görüş dürbünleri de satın aldı. Mayısta 1992'de bir UPS paketi tesise teslim edilirken kırıldı. İçinde el bombaları vardı. Yerel yetkililerle temasa geçildi ve Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) olaya dahil edildi. Koresh, Carmel Dağı'nı "Çiftlik Kıvameti" olarak veniden adlandırdı.

28 Şubat 1993'te yerleşkeye yapılan ilk baskında dört ATF ajanı öldürüldü ve on altısı yaralandı. Aralarında Koresh'in iki yaşındaki kızının da bulunduğu altı Davidian üyesinin de yaralandığı düşünülüyordu. Artık dünya çapında gece haberlerinin düzenli bir parçası olan Şubat sonundan 19 Nisan'a kadar elli bir günlük kuşatma sürüyordu. Bu, yerleşkenin tamamen kuşatılmasını, tüm iletişimin kesilmesini, gelen tüm malzemelerin durdurulmasını ve David'lileri teslim olmaya ikna etmeye yönelik sürekli girişimleri içeriyordu. Bunlar, federal ajanların Koresh'in "İncil gevezeliği" olarak adlandırdığı ve Y kuşağına ait düşünceleriyle müzakerecileri şaşkına çevirdiği şeyle karşılandı. Aslında yerleşkenin yirmi üç üyesinin (iki kadın ve yirmi bir çocuk) dışarı çıkmasına izin verildi.

ATF, yüksek sesle müzik çalarak yerleşke üyelerini sinirlendirmeye çalıştı. Koresh, müzik durmadığı takdirde daha fazla üyenin ayrılmasına izin vermemekle tehdit etti.

Elektrik kapatıldı ve projektörler, Budist ilahileri, kesilen hayvanların sesleri vb., Davudluları dışarı çıkmaya daha da korkutmak için kullanıldı. Hiçbir müzakere tekniği işe yaramadı. 19 Nisan 1993'te FBI saldırıya uğradı.

birleştirmek. Bir yangın başladı ve günün sonunda, saatte otuz mil hızla esen rüzgarlarla birlikte yerleşke kül ve moloz yığınına dönüştü ve Koresh dahil David'lerin geri kalan üyelerinin çoğu öldürüldü. Ölenlerin toplam sayısı seksen altıydı ve dokuzu hayatta kaldı.

Sonrasında on bir David'li Clinton yönetimi tarafından yargılandı. Bunlardan dokuzu federal ajanların "cinayetinden" suçlu bulundu, ancak Haziran 2000'de uzun cezaları tersine cevrildi.

Waco felaketi pek çok tartışmayı çevreledi. Medyada FBI'ın, ATF'nin ve özellikle Başsavcı Janet Reno'nun suçluluğuna ilişkin sorular ortaya çıktı. Pek çok kişi, özellikle kırk çocuğun hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, saldırının ve kuşatmanın gereksiz olduğuna inanıyordu. Hükümetin eylemlerine karşı çıkanlar, zaman ve sabır verildiği

takdirde Koresh'in barıscıl bir sekilde tutuklanabileceğini sayundu.

Diğerleri ise Koresh'in tehlikeli olduğunu ve silah stoklamanın halk için göz ardı edilemeyecek bir tehdit oluşturduğunu iddia ediyor.

1999 gibi yakın bir tarihte bile FBI, Waco'daki felaketin sorumluluğuyla hâlâ suçlanıyordu. Medyada yer alan bazı kişiler, yanıcı göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ve gizli Delta güçleri gereksizdi ve aslında suçu açıkça ABD hükümetine yüklüyordu.

Reno bu gerçeklerle ilgili herhangi bir bilgisi olduğunu reddetti ve kapsamlı bir soruşturma yürüteceğine söz verdi. Senatör John Danforth başkanlığındaki soruşturma 21 Temmuz 2000'de, saldırıyı David'liler başlattığı için yerleşkeye yapılan ateşlerden hükümetin sorumlu tutulmaması gerektiği sonucuna vardı. Ancak FBI'ın kendi FLIR (İleriye Dönük Kızılötesi Kırmızı) teknolojisi, ilk atışların gerçekten de tesise ateşlendiğini gösterdi.

ORGANİZASYON

David'liler komünal bir yaşam tarzıyla birlikte yaşıyorlardı ve David Koresh, grubun yaşamındaki tüm önemli kararları veren otorite fiqürüydü.

ÖĞRETİMLER

Branch Davidians'ın temel teolojisi Yedinci Gün Adventizmi tarafından şekillendirildi. Cennet Bahçesi'nin gerçek varlığı, Şeytan'ın ve kötülüğün varlığı, Düşüş, Mesih'in tanrısallığı, Teslis, Mesih'in ölümünün kefaret olduğu inancı da dahil olmak üzere, Protestan ve Evanjelik çevrelerde kolayca tanınabilecek temel inançlar Davut doktrinine paraleldir. günah için ve İncil'i Tanrı'nın yanılmaz ve hatasız Sözü olarak.

Koreş

David Koresh'in teolojisi de bazı yenilikler getirdi. Mesihçi bir rol üstlendi ve eskatolojik dürtülerinin çoğunu Vahiy okumasından aldı

Bu, Vahiy'deki yedi mühür hakkında kendisine bilgi verildiğine olan inancını da içeriyordu. Başlangıçta kuşatma sırasında bu yedi mührün yorumunu yazıp teslim olacağına söz vermişti ama sonra fikrini değiştirdi.

Koresh ayrıca kendi tohumundan türetilecek yeni bir soy yaratması için çağrıldığına da karar verdi. "Saf" kadınlarla birlikte yaşamasını ve bu "manevi eşlerin" kendisine yeni aile soyunun başlangıcı olacak çocukları doğurmasını buyurdu. Koresh tüm evlilikleri ayarladı ve kazanılan tüm paralar gruba yatırıldı.

Koresh'in Kutsal Kitap hakkında derin bir bilgisi vardı, ancak yorum bilimi disiplininde, modern bir uygulama yapmadan önce pasajların kendi bağlamları içinde yorumlanması gerektiği yönündeki yerleşik kuralı sık sık çiğniyordu.

Koresh, Kutsal Yazılardan pasajlar aldı ve bunları İncil'in başka yerlerindeki diğer pasajlarla ilişkilendirerek Davutçuların özelliklerine ilişkin kendi teolojisini üretti.

ÇÖZÜM

Branch Davidian'ların bugünkü önemi, hükümetin ne ölçüde müdahale ettiği ve emsal teşkil ettiği konusundaki kritik sorularda yatmaktadır - yani ilk önce Davidian'ların ateş edip etmediği, kaç üyenin barışçıl bir şekilde teslim olmak istediği, verilen cezaların gerçekleri ve uzunluğu geri kalan üyelere ve hükümet karşıtı bireylerin ve grupların, Amerika'yı rahatsız eden kötülükler olduğuna inandıkları şeyler nedeniyle federal yetkilileri suçlamak için ne ölçüde yeni nedenler bulduklarına dair. Örneğin, Oklahoma Şehri bombacısı Timothy McVeigh, hükümete olan nefretinin, 19 Nisan 1995'te Alfred Murrah Federal Binasını havaya uçurarak 168 kişiyi öldürmesine neden olan Waco olayıyla alevlendiğini iddia etti.

Bugün geriye kalan birkaç üye, kendilerini Vaat Edilmiş Topraklara götürmek için David Koresh'in dönüşünü beklemeye devam ediyor. Bunlar İnsanlar Cumartesi Şabatı'nda dua etmek için toplanırlar. Carmel Dağı bölgesinin bekçisi ve titreyen Branch Davidian alevinin bekçisi Clive Doyle, "Umuyoruz, Tanrı'nın biz ölmeden önce müdahale etmesi yönünde" dedi. "Fakat gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Sonunda herkes yaşlanır ve ölür. Yeni üye edinemeyen, çocuk sahibi olamayan Shakers ve diğer grupların yoluna gideceğimizden endişeleniyoruz."

EK OLARAK

Weh siteleri

www.rense.com/general12/danfo.htm (Danforth soruşturması ve eleştirmenler). www.ambs.edu/LJohns/waeo.htm; www.waco93.com/ ("Giriş Kuralları" belgeseli)

Üyelik

Grubun üye sayısı muhtemelen hiçbir zaman aşılmadı 150.

Not

<u>1</u> Howard Witt, "Branch Davidians Dwindle in Waco's Shadow", Chicago Tribune (25 Haziran 2004).

Branhamizm

William Branham tarafından kurulan ve yayılan bir yirminci yüzyıl Pentekostal hareketi. Branham sahip olduğunu iddia etti önemli bir takipçi kitlesine ilham veren bu harekete benzersizlik kazandıran vahivler aldı. Branham 1965'te öldü.

Jeffersonville, İndiana'daki piramit şeklindeki mezar taşında şu sözler yazılıdır:

PEYGAMBER WM. BRANHAM

BİR GÜN BİR PEYGAMBERİN MESAJI GÖNDERİLDİĞİNİ DUYDUM

KUTSAL KİTABA DÖNÜŞ BİZİ GÖTÜRDÜ: KENDİSİYLE, "RAB BÖYLE DİYEYOR!"

O GÜNLERİN BİTTİĞİNİ VE ALLAH'IN BÜTÜN PEYGAMBERLERİNİN ALLAH'IN Sonsuza Kadar AYNI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜMI HASTA, KÖR, ŞAKUR, MELİSLİ, ŞAĞIR VE KAYIPLAR, O, HER NE ŞEKİLDE SÖYLÜYORUZ? ÖLÜ; AMA TANRI, BAŞININ ÜZERİNDE BİR ATEŞ SÜTÜĞÜ OLARAK DOĞBILLI (ĞINIL) VERDİL

İSA'NIN ADINA ÖNCEDEN BELİRTİLMEYİ VE VAFETYİ VAZİYORDU; İLAHİ ŞİFA, YILANIN TOHUMU VE TANRI'NIN HER ZAMAN AYNI OLDUĞU!

HASTA, KÖR, SAKUR, MELİSLİ, SAĞIR VE KAYIPLAR, O, HER NE ŞEKİLDE SÖYLÜYORUZ?

MALACHI 4 BİZE GELECEĞİNİ VE TANRI'NIN SÖZÜNÜN ASLA GEÇERLİ OLMAyacağını SÖYLEDİ; BİZDEN AYRILIRKEN BİZE SÖZ VERDİ, BİR KEZ DAHA BU YOLA ÇIKACAĞIM!

NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ, ANLAYAMADIĞIMIZ ALLAH'IN YOLLARI İÇİN; AMA BİZ O GELİNLE BİRLİKTE O GÖK ÜLKESİNDE BİZİ ÇAĞIRANA KADAR SÖZÜNÜN DURACAĞIZ!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÖRDÜĞÜ BİR VİZYONDA ÇADIR VE TAM BİR DÖNÜSÜM; O GİTMİŞ OLSA DA TAMAMLANACAK, BU BİR SÖZ VE OLACAK! Branham'ın takipçileri onun İlyas'ın gücüne ve ruhuna sahip bir peygamber olduğuna, Tanrı tarafından modern zamanlarda kiliseye hizmet etmek üzere yetiştirildiğine inanıyorlar. Branhamlılar bakın Vahiy 2-3'teki yedi kilisenin dönemsel yorumuna dayanan "Laodikya Çağı" gibi zamanlar.

TARİH

William Branham, 6 Nisan 1909'da Kentucky'de doğdu. Babası kaçakçıydı ve anne ve babasının hiçbiri herhangi bir Hıristiyan kilisesine gitmiyordu. Ancak William doğduğunda ebeveynleri ve ebe, bebeğin başının üzerinde bir hale gördüklerini bildirdi. Korkmuşlardı ve bu fenomeni nasıl yorumlayacaklarını bilmiyorlardı. Takipçiler bunun, Tanrı'nın genç William'ın doğumundanı itibaren elini tuttuğunun bir işareti olduğuna inanıyor. 1950'de halenin, Branham'ın vaaz etme turundayken Houston, Teksas'ta yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Olayın bir fotoğrafı şüpheli belgeleri inceleyen George Lacy'ye götürüldü ve o da bunu inceledikten sonra Branham'a, takipçilerine ve basına şu açıklamayı yaptı: "Rev. Branham, sen de diğer ölümlüler gibi öleceksin ama Hıristiyan medeniyeti var olduğu sürece resmin yaşayacak."

1

Branham, Tanrı'nın kendisiyle ilk kez yedi yaşındayken konuştuğunu bildiriyor. Babasının kaçak içkisi için su taşırken bir ağacın altında dinlenmek için durdu. Yaprakların arasından hışırdayan rüzgârda bir ses şöyle diyordu: "Asla içmeyin, sigara içmeyin ya da vücudunuzu kirletmeyin, çünkü yaşlandığınızda sizin için yapacak bir işim var." 2Branham'ın babası, içki içmeyi reddettiği için oğluna sık sık hanım evladı diyordu. Zayıf bir anda, genç William babasına diğer Branham'lar gibi alkol tüketebileceğini kanıtlamaya karar verdi (dört erkek kardeşi de babalarıyla birlikte içiyordu). Şişeyi dudaklarına götürdüğünde aniden rüzgarda bir ses duydu ve ağlamaya başladı.

hemen cevap verdi, "Bakın, onun hanım evladı olduğunu ^á söylemiştim." ses bu mesajı Branham'ın din değiştirmeden önceki hayatında birçok kez tekrarladı.

Branham'ın Hıristiyanlığa geçmesi bir Baptist papazın vaaz vermesiyle gerçekleşti. Kısa bir süre sonra vaaz vermeye çağrıldığını hissetti ve ilk kilise hizmetini gerçekleştirmek için planlar yapıldı. 1933'te Branham, Jeffersonville, İndiana'da bir çadırın altında yaklaşık üç bin kişiye vaaz verdi.

Branham, karısı Hope Brumback ve küçük kızının 1937'deki ölümünü, Indiana'daki Mishawaka Nehri yakınında bir canlanma sırasında tanıştığı ONENESS PENTECOSTALS'ın bakanlık çağrısına kulak vermemeleri nedeniyle Tanrı'nın kararı olarak değerlendirdi. .

1946'da Branham, gizli bir mağarada bir melek tarafından ziyaret edildiğini ve burada kendisine insanların hastalıklarını avırt etme gücünün verildiğini iddia etti. Daha sonra binlerce kişi katıldı mistik vaizin dünya çapındaki oditoryumlarda ve stadyumlarda şifa hizmetleri ve canlanmaları. Branham, Ekim-Aralık 1951 arasında Güney Afrika'ya gitti ve "şimdiye kadarki en büyük dini toplantılar" olarak adlandırılan toplantıyı gerçekleştirdi. Yüzbinlerce kişinin katıldığı bu toplantılarda her türlü mucizenin ve şifanın gerçekleştiği anlatılırdı. Hizmetler Cape Town, Johannesburg ve Durban'da düzenlendi. Julius Stadsklev, William Branham—A Prophet Visits South Africa (1952) adlı kitabında çeşitli şifaları belgeliyor . İsviçre'nin Zürih kentinde Branham adına tercümanlık yapan Walter Hollenwegger, bir keresinde " yaptığı 4 ayrıntılı açıklamada herhangi bir vakadan haberdar olmadığını" yazmıştı .

DJ Wilson, Branham'ın muazzam başarısının nedenlerini özetliyor popülerlik ve basarı:

Hayalperest misyoner karikatürünün aksine, mütevazı yaşadı, ölçülü giyindi ve gençlik yoksulluğuyla övündü. Bu onu idealize eden kalabalığa sevdirdi. Eksikliğinin bilincindeydi

ama mesajlarının sadeliği dünya çapında ilgi uyandırdı.

İyileşmeyi ve refahı vurgulayarak ve kendi Birlik teolojisi Branham Teslis dilinde hizmet edebildi 5 Pentikostal daire de

Branham 1965'te sarhos bir sürücü tarafından öldürüldü.

takipçileri onun dirilişini beklerken, diğerleri Jeffersonville'deki mezarında onuruna bir türbe inşa ederek onu andılar. Anıtta yazılı hagiografik şiire ek olarak (bu makalenin başlangıcına bakın), tapınağın ikinci bir tarafında kilisenin tarihi boyunca yedi büyük Hıristiyan liderin isimleri yazılıdır; Branham bunların sonuncusudur: Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley ve Branham. Vahiy kitabında her biri, Tanrı'nın yedi kilise çağının her birinde yetiştirdiği peygamberler olarak görülüyor. Anıtın üçüncü tarafında kiliseler listeleniyor: Ephesian, Smyrnaean, Pergamean, Thyatirean, Sardisean, Philadelohian ve Laodikva, Branham'ın atandığı ikinci kilise.

Yedi

ORGANİZASYON

Bağımsız gruplar, William Branham'ın ölümünün ardından peygamberleri veya kehanet öğretmenleri olduğunu iddia etti. Sayıları onbinleri buluyordu. Pentikostallar arasında Teslis'i inkar etmesi nedeniyle ayrılacak olan "Son Yağmur Hareketi"nde etkili oldu. İlk Branhamlılar siklıkla evlerde buluşuyor ve Branham'ın vaazlarının eski kayıtlarını dinliyorlardı. 1977'de Amerika'nın yok edileceğini söyleyen tahmininin başarısız olmasının ardından binlerce üye ayrıldı. Günümüzün temsili grupları esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bulunmaktadır. İnternet, Branhamlılara dünya çapında erişim olanadı sadıladı. En öne çıkan grup Branham Tabernacle'dır.

Aynı zamanda 1.100 vaaz, kitapçık ve sesli mesaj yayınlayan Jefferson, Indiana'da. Diğer gruplara WilliamBranhamEvanielist Derneği adı verilir.

ÖĞRETİMLER

Esas itibarıyla Branham'ın teolojisi, karakter bakımından birliktir ve geleneksel Hıristiyan teolojisinin Üçlü Birliği'ni reddeder. Şöyle belirtiyor: "İznik Konseyi'nde, Havarilerin öğretileri, 6. Teslis adı verilen çok daha yeni ve daha kabul gören bir doktrinle değiştirildi ."

Tanrı

Cennet Bahçesi'ndeki yılanla birlik. Bu nedenle bazı insanların kaderi cehennemdir. Ancak cehennem, geleneksel Hıristiyanlığın iddia ettiği gibi sonsuz bir azap yeri değildir. Cehennem Allah'ın izniyle ortadan kaldırılacaktır. Ancak diğerleri, Havva'nın sadakatsiz birlikteliği tarafından bozulmamış, "Tanrı'nın soyundan" doğmuşlardır; onlar ebedi öğretilerin mirasçılarıdır, doğru tohumundurlar. Ortodoks Hıristiyan doktrini, Havva'nın şeytanla cinsel ilişkiye girdiğini ve bunun sonucunda ortaya çıkan çocukların, lanetlenmeye mahkum ruhlar olduğunu öğretmiyor. nesiller önceden belirlenmiş ruhlardı Bu, kendisini farklı şekillerde tezahür ettiren bazı okült savunucuları Sabellius tarafından benimsenen bir fikirdir. Yaratılışta Tanrı vardı ama günahkar Havva'dan bir çocuk doğurdular

(eski adıyla Baba) kurtarıcı Oğul olarak insan biçimini aldı. İsa'nın göğe yükselişinden sonra Tanrı kendisini Kutsal Ruh olarak gösterdi ve artık kilisenin içinde ve kilisenin içinde hareket ediyor. Modalizm başlangıçta kilisenin içinde ve kilisenin içinde hareket ediyordu. Modalizm başlangıçta Tanrılığın birliğini korumaya yönelik iyi niyetli girişimin birliğini korumaya yönelik iyi niyetli bir girişimdi. Ancak böyle yaparak, Kutsal Kitabın birçok kez bahsettiği Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un bağımsız varlığı kaybedildi.

Modalizme, İskenderiyeli Dionysius gibi ilk kilisenin önde gelen teologları tarafından meydan okundu. İznik Konseyi'nden (MS 325) ortaya çıkan Teslis teolojisi, kilisenin, Yeni Dünya'nın havarisel yazılarında açıkça kanıtlanan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un kendine özgü varlığını kabul ettiği gerçeğinin bir kanıtıydı.

7 Ahit

Vaftiz

Branham, Tanrı tek olduğu için Teslis doktrininin "şeytana ait" olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle, üçlü birlik olan Tanrı adına vaftiz edilen herkes, "yalnızca İsa adına" yeniden vaftiz edilmelidir.

Branham, Matta 28:18-20'de İsa tarafından verilen vaftiz formülünü yukarıda tartışılan modalist fikrin bir özeti olarak anladı: "Neden İsa'nın vaftizini incelemiyorsun?"

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ve o sahte 'üclülük' öyle ki...

dünyada tek Tanrı'nın üç makamından başka bir şey olmayan unvanlara denir. Babanın adı yok. Baba, Baba, Oğul diye bir isim yoktur. İsim, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh diye bir şey yoktur."

.

İnsanlık

Branham, Havva'nın Cennet Bahçesi'nde yılanla cinsel ilişkiye girdiğine inandığı "yılanın tohumu" adını verdiği bir doktrin öğretti. Bu nedenle bazı insanların kaderi cehennemdir. Ancak cehennem, geleneksel Hıristiyanlığın iddia ettiği gibi sonsuz bir azap yeri değildir. Cehennem Allah'ın izniyle ortadan kaldırılacaktır. Ancak diğerleri, Havva'nın sadakatsiz birlikteliği tarafından bozulmamış, "Tanrı'nın soyundan" doğmuşlardır; onlar sonsuz yaşamın mirasçılarıdır. Branham, onun öğretilerini takip edenlerin doğru tohumdan olduğuna inanıyordu.

Ortodoks Hristiyan doktrini Havva'nın sahip olduğunu öğretmiyor şeytanla cinsel ilişkiler ve bunun sonucunda ortaya çıkan çocukların, lanetlenmeye mahkum ruhlar olduğu. Bu, bazı okült ve satanist grupların benimsediği bir fikirdir. Augustinus, "ilk günahın" insan ırkına cinsel şehvet veya "şehvet" yoluyla miras kaldığına inanıyordu, ancak günah işleyen Adem'di ve günahkar Havva ile birlikte günahkar nesiller ürettiler. Birlikte yolsuzluğu miras alan bir çocuk doğurdular. Branham'ın yılanın tohumu doktrini açıkça ortodoksluğun sınırlarının dışındadır.

Kilise

Branham'a göre Hıristiyanlık içindeki tüm mezhepler mürteddir ve şeytana aittir. Farklı mezheplere mensup kiliselerden insanlar kurtarılabilir ancak Büyük Sıkıntı olarak bilinen gelecek dönemde acılara katlanmak zorunda kalacaklar. Gerçek Hıristiyanlar "yalnızca İsa adına" yeniden vaftiz edilmeli ve Tanrı'nın elçisi William Branham'ın kilise tarihinin yedinci ve son çağına kadar öğrettiği öğretileri takip etmelidir. Bir mezhepsel kilisenin parçası olmak canavarın işaretini tasımaktır (Va. 13:6-18).

Geleneksel ortodoksluk için mezhepler, Hıristiyan olan günahkar insanların, ister doktrinsel meseleler, ister kişilik çatışmaları olsun, her zaman konularda anlaşamayacakları gerçeğinin talihsiz bir kanıtıdır. Kilisede neredeyse başından beri bölünmeler vardı. Pavlus ve Barnabas, Yahya Markos'u Pavlus'un ikinci misyonerlik yolculuğuna çıkarıp çıkarmama konusunda aralarında keskin bir anlaşmazlık yaşadılar (Elçilerin İşleri 15:36-41).

Pavlus, Korint'teki kilisede bölünmeyle ilgili sorunlarla karşılaştı (1 Korintliler 1:10-12 ve başka yerlerde); yine de Hıristiyan âlemindeki çoğulluk ve çeşitlilik, tüm Hıristiyanların İsa Mesih aracılığıyla yayılan sevgi ve bağışlamada deneyimlediği birlik ile telafi edilir (Yuhanna 3:16). Mesih'e inanan herkes "kutsal, katolik ve havarisel Kilise"yi oluşturur

(Nicene Creed, Ek 1). Havarilerin İman İmanı, "günahların bağışlanmasını" alan tüm gerçek inanlıların "azizlerin birliğinin" üyeleri olduğunu söyler. Kilise içinde dar mezhepçilik her zaman kınanmıştır ve devam edecek (Mat. 10:40: Luka 9:49-50).

Branham'ın takipçilerinden bazıları onun (Branham) bakireden doğduğuna inanıyordu. Hıristiyanlık bu fikri sapkınlık olarak görüyor. Hıristiyanlığın Kurucusundan başkası dünyaya bu kadar eşsiz bir qiriş iddiasında bulunamaz.

Son zamanlar

Branham, Malachi zamanlarının Malachi'li Branham'ı olduğuna inanıyordu. Geleneksel ve onları takip edecek, kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanan, alqılanan bir ses ya da vizyon tarafından seçilen birçok kisi.

ÇÖZÜM

Branham 1965'te ölmesine rağmen takipçileri onun davasının doğruluğuna büyük bir istekle inanıyor. Oğlu Billy Paul Branham, William Branham Evangelist Derneği'nin (WBEA) başkanlığını üstlendi. Tanrının Sesi kayıtları, takipçilerin sürdürdüğü bir web sitesidir (www.branham.org). Branham'ın vaazları birçok dilde yayınlanıyor ve web sitesinde mevcut. Aşırılık yanlısı takipçiler, onun misyonunu doğrulamak için Tanrı tarafından diriltileceğine inanmaya devam ediyor. Yine de diğerleri onun insan formundaki Tanrı olduğuna inanıyor. Ancak hayranlarının çoğu, modern dünyanın peygamberi olduğunu düşündükleri birine inanıyor ve onu takip ediyor. Branham, kendisinden öncekilerin ve onu takip edecek olanların birçoğunun saflarına katılıyor.

Merkez

kendilerinin algılanan bir ses veya bir vizyonla seçilmiş, Tanrı'nın seçilmişleri olduğuna inanırlar.

EK BİLGİLER

2 age, 3.

3 aynı eser, 6.

PO Box950, Jeffersonville, IN 47131.



4 Walter J. Hollenwegger, Pentikostaller (Minneapolis: Augsburg, 1972),

354.

- 5 DJ Wilson, "Branham, William Marion", The New International Dictionary of Pentekostal and Charismmatic Movements, ed. Stanley Burgess ve Eduard M. van der Maas (Grand Rapids, Zondervan, 2002), 441.
- 6 William Branham, Rab Böyle Dedi 2 no. 5, 4-7, "William Branham", Christian Research Institute Fact Sheet, ed.'den alıntılanmıştır. Cal Beisner (San Juan Capistrano, Kaliforniya: Hristiyan Araştırma Enstitüsü, 1979), 2.
- 7 Teslis hakkında daha detaylı bir tartışma için bkz. CHRISTADELPHIANISM ve THE WAY INTERNATIONAL.
- 8 William Branham, The Lord God Hath Spoken, Branham'ın çeşitli konulardaki sözlerini içeren, kasete kaydedilmiş mesajların özeti.

BUDİZM

Başta Asya ve Uzak Doğu'da bulunan büyük dünya dinlerinden biri olan Budizm, Batı'da yirminci yüzyılda ve yirmi birinci yüzyılın başlarında hızla büyüyor.

Budizm, Nepal'in Himalaya eteklerinde bir Hindu tarım kabilesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Siddharta Gautama (M.Ö. 563-483; Siddharta "Ulaşılan Hedef" ve Gautama "En İyi İnek" anlamına gelir) tarafından kurulmuştur. gerçekler ve fantezi. Yirmi dokuz yaşındayken siyasi iktidara ilişkin meşru iddiasından vazgeçti. Karısından ayrılan ve

Geride çocuklar varken, Gautama gerçeği aramak için bir yerden bir yere dolaşan bir dilenci oldu (bkz. Büyük Feragat).

Brahmanizm'i denemek için biraz zaman harcadı ama tamamen hayal kırıklığına uğradı. Kısa bir süre sonra yoğun bir meditasyon dönemine girdi ve uzun zamandır beklenen, kendisine Buda unvanını kazandıran aydınlanmayı aldı. Gautama hayatının geri kalanını seyahat ederek, önümüzdeki yüzyıllarda kendisine milyonlarca takipçi kazandıracak dini - daha doğrusu felsefeyi - öğreterek gecirdi.

MÖ 245'te beş yüz Budist keşişten oluşan bir konsey, üç yüzyılı aşkın süredir sözlü gelenekleri bir araya getirdi ve bunları Pali dilinde yazılı hale getirdi. Bu yazılara Tripitaka adı verildi.







Bu Budist tapınağı Milwaukee, Wisconsin'de bulunuyor.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Budizm, Suriye, Mısır, Makedonya ve Burma ve Seylan gibi doğuya kadar misyonerler gönderen Asoka (MÖ 274-236) döneminde hızla yayıldı. Budizm o dönemde temelde birleşik bir hareketti. Güçlü bir askeri lider öldüğünde çoğu zaman olduğu gibi, daha önce onun altında birleşen takipçiler kendi gruplarına bölünürler. Asoka'nın imparatorluğu da bir istisna değildi. Ölümünden kısa bir süre sonra coğrafi ve felsefi bir bölünme yaşandı. Sonuç olarak iki düşünce sistemi ortaya çıktı: Pali dilini koruyan güneydeki THERAVADA ve edebiyatın ve dilin Sanskritçe olduğu kuzeydeki MAHAYANA. Bu iki büyük parti, bugün Budizm'i oluşturan mezhep çeşitliliğine de bölünmüş durumda.

Eğer din, ilahi ya da doğaüstü bir tanrıya inanç olarak tanımlanıyorsa ya da dua, kurbanlar ve gelecek hayat kavramları hayati unsurlar oluşturuyorsa, gerçek anlamda Budizm bir din değildir. Gautama tanrıların varlığını inkar etmedi ama onların günlük yaşamda yararsız olduğu gerekçesiyle onları reddetti. Bu nedenle Budizm'e pratik ateizmin dini adı verilmiştir.

Ancak Nancy Wilson Ross, Budizm'i kelimenin derin anlamında ateist olarak etiketlemenin yanlış olduğunu doğru bir şekilde belirtiyor:

Ruhun veya benliğin gerçek doğasıyla ilgili Budist öğretisi muhtemelen bunun bir tür ateizm olduğu iddiasını kısmen açıklamaktadır. Aslında Budizm, teist veya panteist olduğundan daha fazla ateist değildir. Evreni ya da kozmosu bütünüyle (ya da bu haliyle) ilan eden bir öğretmenin kapısına ateizm suçlaması yüklenilemez: "Doğmamış bir şey var, bir

kökenli, yapılmamış, bileşimsiz. Eğer olmasaydı, ey dilenciler, doğanların, yaratılanların, yapılanların ve bileşimlerin dünyasından kaçış olmazdı."

Budizm'in Amerika Birleşik Devletleri üzerinde, özellikle de Batı Yakası'nda belirgin bir etkisi oldu. Amerika'daki ilk Budist tapınağı 1898'de San Francisco'da inşa edildi. 1942'de 100.000 üyeli Amerika Budist Kiliseleri kuruldu. 2000 yılında Amerika'da yaklaşık 300.000 Budist vardı. Amerika'da NICHIREN SHOSHU olarak bilinen ayrı bir hareket oluşturuldu ve bu hareketin Asyalı olmayan birçok Amerikalı için çekici olduğu kanıtlandı. Amerika'da önemli bir etkiye sahip olan ve ayrı bir mezhep olarak tanınan Budizm'in bir başka modifikasyonu da ZEN Budizmidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirlerde her hareketin şubeleri meycut

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve ardından dine yönelik baskıların hafifletilmesi Budizm'i etkiledi. Moskova'da Budist tapınakları inşa edilmeye başlandı, St. Petersburg ve eski Sovyetler Birliği'nin diğer şehirleri. Temmuz 1991'de Budizm, tanınmış bir Rus dini olarak 250. yılını kutladı.

Kasım 1990'da, Japon diplomatlar ve işadamlarının iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme arzusunun bir simgesi olarak Baltimore, Maryland'de 10 metrelik bir Buda heykelinin açılışı yapıldı. Aynı şekilde, Afganistan dağlarında duran büyük Budist heykelleri, Taliban hükümeti tarafından 2001 yılında, henüz görevden alınmadan önce havaya ucuruldu.

11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından ABD ile yaşanan savaş sonucu ölüm.

Budistler Generalin bayrağı altında bir araya geliyor Dünya Budist Kardeşliği Konferansı.

ÖĞRETİMLER

Hinduizmin Brahmanları gibi Gautama da reenkarnasyon fikrini benimsedi. Kurtuluş, yeniden doğuş döngüsünden nihai bir kaçıştır. Kast sistemi ve Vedik yazıların geçerliliği (bkz. Vedizm) gibi diğer Hindu kavramları Gautama tarafından reddedildi.

Doğu düşüncesinin merkezi fikri, avidya'nın (cehalet) tüm kötülüklerin kökü olduğu düşüncesidir. Budizm bu kavramı bütünüyle benimser. Gautama, cehaleti ortadan kaldırmanın, kendi zamanına kadar formüle edilen yaklaşımların hiçbirine benzemeyen bir yolunu buldu. Bir yanda çileciliğin katılığını, diğer yanda dizginsiz hazcılığı öz disiplin ve kontrol kazanmanın işe yarar araçları olarak değerlendirerek, bunların her birini insan doğası için temel olan şeyi, yani tutku ve arzuyu yok etmedeki başarısızlıklar olarak reddetti. . Felsefesi Dört Yüce Gerçekte yer almaktadır:

- 1. Acı cekmek evrenseldir.
- 2. Acı arzudan kaynaklanır.
- 3. Acıyı ortadan kaldırmak arzuyu ortadan kaldırmaktır.
- 4. Bunu başarmak (yeniden doğuşu sona erdirmek) için bir yol izlenmelidir.
 - Gautama'nın önerdiği yol, halk arasında Sekiz Katlı Yol olarak bilinen sekiz adımdan oluşur:
 - (1) doğru inanç; (2) doğru duygular; (3) doğru konuşma; (4) doğru davranış; (5) doğru geçim; (6) doğru çaba; (7) sağ hafıza; ve (8) doğru meditasyon veya konsantrasyon. Eğer kişi bu ilkeleri takip ederse arhat olur . sonra nirvanaya girmekte özgürsünüz. Karma "havaya uçar" ve yeniden doğuş döngüsü sona erer.

Budizm beş varoluş tarzı arasında ayrım yapar: (1) "Budalar" veya Buda olmuş olanlar; (2) bodhisattvalar (geleceğin budaları); (3) pratyeka budalar - yani kişisel olarak aydınlanmayı aramış ancak bu kadar büyük bilgiyi henüz başkalarına aktarmamış olanlar; (4) aryalar (zaten nirvanaya giden yolda olanlar); ve (5) prithagjanas - arhat'ın yüce hedeflerini arzulamayan öğrencilerin çoğunluğu. Sekiz Katlı Yolun gerekliliklerini yerine getirmenin yanı sıra, Gautama'nın gerçek ve sadık bir takipçisi olmayı arzulayan Budist keşiş, yasaklayan on emri yerine getirir: (1) cinayet; (2) hırsızlık; (3) zina; (4) yalan söylemek; (5) alkollü içki içmek; (6) perhizin yürürlükte olduğu zamanlarda yemek yemek; (7) dans etmek, şarkı söylemek ve her türlü dünyevi eğlence; (8) parfüm ve/veya süs kıyafetleri kullanmak; (9) yerde olmayan yataklarda uyumak; ve (10) altın veya gümüş sadakalarını kabul etmek.

Aşağıdakiler Budizm'i ve karşıtlıkları karşılaştırmaktadır: HIRİSTİYANLIK, Tanrı, günah, kurtuluş, gelecek ve ahlak açısından:

Tanrı

Hıristiyanlığın tam tersine Budizm aynı zamanda içkin ve aşkın olan kişisel bir Tanrı kavramı. Budist Tanrı kavramı, üç katlı bir kişilikten (Teslis) oluşan bir Tanrı yerine kişilikten yoksundur, dolayısıyla ondan duygusuz bir Boşluk olarak söz edilir. Sonunda, her Budistin hedefi, büyük Boşluk (Nirvana) tarafından özümsenmeyi başarmak için kendini kişilik ve duygulardan arındırmak, böylece reenkarnasyon döngüsünü kırmaktır. Budistler geleneksel olarak Hıristiyan kilisesi tarafından ateist olarak sınıflandırılmıştır (yukarıya bakın).

Klasik Hıristiyan savunuculuğu, modern zamanlarda çok daha hoşgörülü ve liberal bir tutumla yumuşatılmıştır. Varoluşçuluk ve spekülatif idealizmden etkilenen Hıristiyanlık markası, son 150 yılda büyük bir paradigma değişimine yol açmıştır. Modern bilimsel kozmoloji, hem Katolik hem de Protestan birçok teoloğun, Tanrı'nın varlığına ilişkin üçlü öğretiyi yeniden düşünmesine neden oldu. Sonuç, hoşgörü ve açıklık tutumu oldu. Liberal Roma Katolik ilahiyatçısı Hans KüEng bu görüsü açıkca ifade ediyor:

Bugün Hıristiyanların Budizm'e bakışı, suçlama yerine bilgiyi, düşmanlık yerine tamamlayıcılığı, din değiştirme yerine diyaloğu, "inanmayanları Mesih adına kazanmak" yerine "farklı inançlara sahip insanlarla Mesih'ten bahsetmeyi" vurqulamaktadır. 2.

Daha muhafazakar Hıristiyanlar modernist paradigmaları reddederken, Budistlerle ve diğer dinlere mensup olanlarla da aktif diyalog içinde olmayı arzuluyorlar. Ancak eski günah çıkarma sembollerini benimseyen kiliseler için Tanrı'nın varlığı sorusu kesinlikle bir soru değildir.

Günah

Budistler için günah, tan ha olarak bilinen bir kavramdır.

Kelime genellikle "şehvet" olarak tercüme edilir ve kişinin hayatında ortaya çıkan her türlü şehvet veya arzu anlamına gelir. Hıristiyanlık her türlü arzunun günah olduğunu öğretmez; yalnızca kendi kendine hizmet eden arzu Tanrı'nın ahlaki yasalarını ihlal eder. Hıristiyanlık günahın her ikisi de olduğunu savunur "orijinal" ve "gerçek"; yani günah kişinin hem doğasının hem de eylemlerinin bir parçasıdır. İnsanlar artık günah içinde tasarlandılar ve yaşayan Tanrı'ya karşı aktif olarak isvan ettiler.

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kabul edilen On Emir'den dördü, çalmayı, öldürmeyi, zina yapmayı ve yalan söylemeyi yasaklamaktadır. Ancak zorunlu orucu bozmak, dans etmek veya asılı yatakta uyumak, Tanrı'nın Kutsal Kitaptaki ahlak kanununun ihlali anlamına gelmez ve bu nedenle günah değildir. Budist için her türlü arzu günahla sonuçlanır. Hıristiyan düşüncesinde doğru olanı arzulamamak (Tanrıvı seymek. komsuyu seymek yb.) günahtır.

Kurtuluş ve Gelecek

Tarihsel olarak Budizm misyoner olmayan bir dindi, bu da tebliğ çabalarının minimum düzeyde olduğu anlamına geliyordu. Ancak daha yakın zamanlarda çeşitli okullar Hıristiyanlığa rakip misyonerlik programları uygulamaya koydu. Budizm için kurtuluş iki vurgu alanında yatmaktadır. Birincisi, yeniden doğuş döngüsünden kurtulmak ya da "varolmayı sona erdirmek"tir. "Susuzluğun yok edilmesiyle (tan ha), Bağlanma yok olur; Bağlanmanın yok edilmesiyle Varlık yok edilir" (Vina ya Pit aka).

İkincisi, kurtuluş aynı zamanda yasanın yerine getirilmesi ve Sekiz Katlı Yol'a gayretli itaat yoluyla mevcut yaşamda karakterin ve ahlaki duruşun geliştirilmesi olarak da kabul edilir. Kurtuluşa, herhangi bir dış kaynaktan yardım almadan Budistin kendisi tarafından ulaşılmalıdır. "Kötülük kendi kendine yapılır; kişi kendi kendine acı çeker; kötülük kendi basına kalır

yapılmamış; kişi kendi kendine arınır. Lo, hiç kimse bir diğerini arındıramaz "

Budizm ile Hıristiyanlık arasındaki karşıtlık burada açıkça görülmektedir. Budistlerin kurtuluşa kendi kendine erişme fikrinin aksine, Hıristiyanlık, Tanrı'nın tek Oğlu İsa Mesih'i günahsız bir yaşam sürmesi, çarmıhta ölmesi ve ölümden dirilmesi için dünyaya gönderdiğini öğretir. kefaret işini tamamlayın ve ölüme karşı zaferinizi ilan edin. Hıristiyan kurtuluş için kendi içine değil, imanla dışarıya, Mesih'e bakar. Havarilerin İnanç Bildirgesi'nin üçüncü maddesi Hıristiyan kurtuluş doktrinini kısa ve öz bir şekilde özetlemektedir: "İnanıyorum . . . Kutsal Katolik Kilisesi, azizlerin birliği, günahların bağışlanması, bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam. Amin."

Efesliler 2:8-9 şöyle der: "Çünkü siz lütufla, iman sayesinde kurtuldunuz; bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır, kimsenin övünmemesi için iyi işlerin eseri değildir." O halde kilise "azizlerin cemaatinden", yani iman etmiş olanlardan, iman yoluyla günahları affedilen ve vaftiz edilenlerden oluşur. Dünyanın sonunda ölülerin dirilişi olacaktır. Ceset, bozulmayan bir beden olarak kabirden çıkacaktır.

Bu doktrin Budist doktrinine zittir

birçok açıdan kurtuluş. Birincisi, daha önce de belirttiğimiz gibi, Hıristiyanlık için kurtuluş İsa Mesih'in kişiliğinde ve eserinde yatmaktadır. Budiste göre kişi kurtuluşa kendi çabasıyla ve Sekiz Katlı Yolu özenle takip ederek ulaşır. İkincisi, Hıristiyan ölümü, Tanrı'nın huzuruna doğrudan tercümenin bir başlangıcıdır. Ölümün bir döngünün veya ölüm ve yeniden doğuş dizisinin bir parçası olduğu Budist düşüncesinde durum böyle değildir. Üçüncüsü, Hıristiyan doktrininin ayrılmaz bir parçası olan bedensel diriliş fikrinin Budist sistemde yeri yoktur. Budistlere göre beden, yalnızca kalıcı olanı içeren ve kişi yeniden doğuş döngüsünün sonuna yaklastıkca geride kalan bir kaptır.

Mahayana ve Theravada Budistleri kurtuluş ve öbür dünya fikirleri bakımından farklılık gösterir. Mahayana Budistleri, Bodhisattva adı verilen bir Buda'nın şu anda göksel bir alemde yaşadığına ve henüz insan formunda enkarne olmadığına inanırlar. Bu figür duanın ve bağlılığın nesnesidir. Burada Budizm'in çeşitli açılardan Hıristiyanlıkla yakından paralellik göstermesi ilginç bir noktadır. Bodhisattva'nın , inançlarını kendisine yönlendirenler için kullanılacak bir liyakat hazinesi biriktirdiğine inanılıyor. Benzer şekilde, imanla O'na dönen günahkarı aklayan da Mesih'in erdemi ve doğruluğudur.

İkincisi, Bodhisattva, tıpkı İsa gibi, enkarne olarak yeryüzüne gelir. Son olarak, pratik ateizm olarak adlandırılan dinde cennetsel bir alemin varlığına duyulan inanç biraz paradoksal görünebilir ancak yine de hem Budizm'in hem de Hıristiyanlığın kabul ettiği bir noktadır.

4 birlesir.

Ahlak

Budist ahlakı Hinduizme karşı bir tepkiden doğmuştur. Kast sistemini ve toplumu üstün ve aşağı sınıflara ayırmasını protesto eden Budizm, eşitlikçi bir ahlak öne sürdü. Dışsal tören ve ritüellerden çok, ruhun içsel durumlarına vurgu yapar. Hıristiyanlık gibi sevgi de Budist için etik ve ahlaki davranışın kapsayıcı ilkesi haline gelir. Ancak ikincisinde eksik olan, Tanrı sevgisi ahlakıdır. Sevgi, nefreti ve kötülüğü yenmenin yoludur.

Budizm ile Hıristiyanlık arasındaki bir diğer çarpıcı karşıtlık, Budizm'in ahlaki yasaları törensel törenlerle karıştırmasıdır. Cinayet işlemenin ya da hırsızlık yapmanın yanlış olduğu öğretisi, yerden asılı bir yatakta uyumaktan kaçınma ya da belirlenen saatlerde oruç tutma emrinin yanında bir yeri paylaşıyor. Bir Hıristiyan için Eski Ahit'ın tören yasaları Mesih'te yürürlükten kaldırılmıştır (Koloseliler 2:20–23). Mesih, tüm ahlakın üzerine inşa edildiği ön varsayım haline gelmiştir ve emirler çiğnenip günah işlendiğinde, inanlı tövbe edebilir ve günahın kefaretini ödeyen Mesih tarafından bağışlanabilir (1 Yuhanna 1:9). Budist için böyle bir başvuru mümkün değildir.



En ünlü çağdaş Budistlerden biri, burada Madison, Wisconsin'de konuşurken görülen Tibetli Budist Dalia Lama'dır. Takipçileri onun Tanrı'nın vücut bulmuş hali olduğuna inanıyor. Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Yukarıda belirtildiği gibi Mahayana Budistleri, duaların yöneldiği göksel bir Bodhisattva'nın varlığına inanırlar, ancak günah için kanla kefaret kavramı yoktur.

Ahlaki ve törensel kurallara uymayan Budist için iki alternatif vardır. Bunlardan biri kanunlara uyma ve Sekiz Katlı Yolu takip etme arzusudur. Bu bir çelişkiye dönüşür çünkü arzunun kendisi yasaktır. Bu nedenle geriye kalan kararlılık, Budist için çok daha asil olan etik kayıtsızlığa düşmek olacaktır.

ÇÖZÜM

Budizmin birçok sistemi vardır. İki önemli

Mahayana ve Theravada Budistleri coğrafi olarak kuzey ve güney Asya arasında bölünmüstür.

Budizm son yıllarda yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Örneğin 1989'da Kampuchea hükümeti Budizm'i resmi devlet dini haline getirdi. Eş zamanlı olarak Theravada ve Nichrome Shoshana Budistleri öğretilerini Singapur'da aktif olarak yaydılar. Ancak diğer ülkelerde Budist rahipler bu kadar iyi karşılanmadı. Budist rahiplerin düzenlediği hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Sir Lana'da Budistlere yönelik zulümler patlak verdi. Çin, Kültür Devrimi'ni yaygınlaştırmak amacıyla Budizm'e zulmetmeve devam edivor .

EK BİLGİLER

Merkez

Amerika Budist Kiliselerinin Kuzey Amerika genel merkezi 1710 Octavia St., San Francisco, CA 94109 adresinde bulunmaktadır.

Web siteleri

www.buddha.net (Budizm hakkında geniş miktarda bilgi);

www.buddhistchurchesofamerica.com

Kutsal Metinler Sutra Pitaka; Vinaya Pitaka; Abhidharma Pitaka

Süreli Yayınlar

Budizm ile ilgili veya Budizm hakkında birçok süreli yayın bulunmaktadır. Edharma.com web sitesine bakın (yukarıda). Popüler bir yayın olan Trycycle: The Budist İncelemesi.

Üyelikİstatistikleri

Budizm, Hıristiyanlık, İSLAM ve Hinduizm'in ardından dünya dinleri arasında dördüncü sırada yer alıyor ve 329 milyondan fazla taraftarı olduğunu iddia ediyor. Mahayana Budistleri, tahminen 185 milyonla dünya Budist nüfusunun yüzde 56'sını oluşturuyor. Therevada Budizmi 124 milyonla yüzde 38'i oluştururken, Vajrayana ya da Tibet Budistleri yüzde 6'yı yani 20 milyon Budisti oluşturuyor.

Notlar

- 1 Nancy Wilson Ross, Budizm: Bir Yaşam ve Düşünce Yolu (New York: Knopf, 1980), 29–30
- 2 Hans Küng, Josef van Ess, Heinrich von Stietencron ve Heinz Bechert, Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri: İslam, Hınduizm ve Budizm ile Diyaloğa Giden Yollar, çev. Peter Heinegg (Garden City, NY: Doubleday, 1986), 309.

- <u>3</u>Dhammapada, Buda'nın Sözleri, ed. Thomas Byrom (New York: Knopf, 1976), 365.
- 4 MAHAYANA ve THERAVADA Budizminde Hıristiyanlık ve Budizm arasındaki diğer karşılaştırmalara/karşıtlıklara bakın.
- 5 Britannica Yılın Kitabı (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1990), 315.

CABİLDO

Afrika'da başlayan ve Kongo'dan Karayipler'e nakledilen köleler aracılığıyla gelişen bir din. Cabildo, Afrika halk dinini Batı Hint Adaları adalarına özgü çeşitli dinlerle benzersiz bir şekilde birleştiren çeşitli dinlerden biridir.

TARİH

Cabildolar Küba'ya Batı Hint Adaları'ndaki köle ticaretinin en parlak döneminde Afrika'dan geldi. Başlangıçta, Batı ve Güney Afrika sakinlerini Küba'daki tarlalarda çalıştırmaya getirenler İspanyollardı. Cabildo kültü, SANTERIA kültünden keskin bir şekilde ayrılmalıdır; çünkü Cabildo taraftarları çoğunlukla Bantu kökenli Afrikalılar iken, Santeria kültü büyük ölçüde Yoruba kabilesi kökenli insanlardan oluşur. Her kült geleneğinin etkileri

bununla birlikte, diğerinin üzerinde ne kadar etkili olduğu hemen belli oluyor. Örneğin her grubun taptığı tanrılar birçok durumda örtüşmektedir. Yüzlerce orisha olmasına rağmen Elegba ve Shango qibi isimler her ikisinde de ortaktır.

ORGANİZASYON

Başlangıçta gizli bir topluluk olduğu düşünülen Cabildo, geçmişlerinin derin ve zengin kültürel mirasını kutlamak için düzenli olarak bir araya gelen insan gruplarından oluşuyor.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Cabildo ritüellerinin başlıca özellikleri alaylar ve danslardır.
Festival dansı wemilere olarak bilinir. Tören, agogonun çalmasıyla kasaba veya köyün merkezinde başlar . Tören, Santeria'da olduğu gibi, çeşitli boyutlardaki davulların hassas ritmik desenlerle çalınmasıyla devam ediyor. Dans orishaya yöneliktir ve her zaman Shango'nun dansıyla sona erer. Tarikat artık ritüellerini gizlice uygulamadığından, büyük ölçüde Küba toplumunun günlük yaşamına entegre olmuş ve kültürleşmiştir.

ÇÖZÜM

Cabildo bilgisinde yer alan temel inançların daha iyi anlaşılması ve tanrıların panteonu ve diğer Karayip kültleri hakkında daha fazla bilgi icin SANTERIA ve VOODOO'ya bakınız.

Cabildo gelenekleri, üyelerinin kimliği ve kültürü açısından hayati bir bağdır. Hıristiyan kilisesi bu kültürel engelleri tekil bir etkiyle aşmanın son derece zor olduğunu gördü. Çoğu zaman HIRİSTİYANLIK etkili bir rol oynamıştır, ancak kesinlikle özel bir rol oynamamıştır.

MUM

Brezilya'daki MACUMBA kültlerinin en büyüğü ve en önemlisi Candomble'dır (ayrıca bkz. Umbanda). Candomble ülkenin kırsal bölgelerinde yetişiyor ve çoğunlukla Bahia eyaletinde yoğunlaşıyor.

TARİH

Candomble, Batı Afrika kült geleneklerinin, Brezilya kültlerinin, Roma Katolikliğinin ve Avrupa kültürünün senkretik bir karışımıdır. On altıncı ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında köle ticaretinin en parlak döneminde Portekiz. Hollanda ve İngiliz tüccarlar Batı Afrikalı siyahları çok sayıda şeker, tütün, kahve ve kauçuk tarlalarının yanı sıra madenlerde çalışmak üzere Batı Hint Adaları'na ve Brezilya'ya tasıdılar.

Yoruba, Dahomean ve Bantu kültürlerinden gelen bu Afrikalılar, dini uygulamalarını yeni vatanlarına taşıdılar ve burada gelenekleri yerlilerin yerli dinleriyle karıştırdılar. Avrupa'nın Yeni Dünya'ya yayılması sırasında Portekizli misyonerler tarafından getirilen Roma Katolikliği ve Brezilya'nın baskın dini de bu karışıma giriyor. Birçoğu Katolik olduğunu iddia ediyor ama aynı zamanda Candomble'ın ayinlerini ve törenlerini de uyguluyor.

İNANÇLAR VE RİTÜELLER

Candomble'ın temel ritüelleri birçok açıdan Küba kültlerinin uygulamalarına paraleldir (bkz. CABILDO). Ancak Candomble, Macumba gruplarının en Afrikalısı olarak etiketlendi. Tören alanları açık havadadır ve hayvan kurban etme, adak ve ritmik dans gibi tanıdık unsurlar ritüeli karakterize eder.

Tipik bir tören Yoru-bic tanrısı Eshu'ya yapılan dualarla başlar .

Daha sonra bir dizi başka tanrı çağrılır. Her tanrının kendi şarkıları,
davul sesleri ve kurbanlarda kullanılacak özel bir hayvanı vardır.
Eshu'nun diğer çeşitli tanrılar ve insanlar arasında arabulucu veya
irtibat noktası olduğu düşünülür. Aynı zamanda Bantu geleneklerinin
etkisinden dolavı kara büvüve de bağlıdır.

Açık havada yapılsa da tören terreiro veya tapınağın etrafında yoğunlaşıyor. Her terreiro, adanmışların yaşamları üzerinde mutlak güce sahip olduğu düşünülen babalao adı verilen bir rahip veya rahibe tarafından denetlenir. Candomble'da babalao yalnızca az sayıda insanın varlığında faaliyet göstermektedir. Candomble kültünde rahiplerin hiyerarşisi babalorisha, babalao, balosaim ve babaoqe'dir.

Bir rahip veya rahibe öldüğünde cenaze törenleri davullar çalınmadan kasvetli bir şekilde gerçekleştirilir. Bunun tersine, tarikatın rahip olmayan üyelerinin cenazelerinde alaya davul çalma eşlik eder. Asheshe olarak bilinen Candomble cenazesi sırasında, egunların (ölülerin) ruhları uzaklaştırılır ve kavanozlara konulur.

Deniz kabukları, akoveo, adjikone ve opel kullanımı çoğu büyü ve kehanet törenine sıklıkla eşlik eder.

Candomble kabul törenleri uzundur ve bir üyenin tarikata kabul edilmesinden önce birkaç aydan birkaç yıla kadar değişir. Acemi yalnızlık içinde yaşamalı ve konuşmasına izin verilmemelidir. Saçlar tamamen kırpılır ve daha sonra bu olay için kurban edilen bir hayvanın kanıyla yıkanır. Yavaş yavaş vücuda çeşitli kült sembollerle dövme yapılır. İnisiye yeni bir isim alır ve tarikatın sırlarını öğrenir. Bu sırlara ihanet, ruhların intikam almasıyla sonuçlanır ve gizemlere izinsiz qirmeye calısan yabancılar,

öldürüldü.

Batı Hint Adaları ve Güney Amerika'nın Candomble ve diğer animistik (bkz. animizm) kültleri, kısmen HIRİSTİYANLIĞI kucaklayabiliyor ve aynı zamanda onu kendi dini geleneklerine uyarlayabiliyor. Kökeni okült olan çok tanrılı bir dindir. Tanrılar, genellikle ritüel dansların yoğunluğuna ve bunlara eşlik eden ritmik davul seslerine göre belirlenen, kutsamaları veya lanetleri başlatabilen ruhani yarlıklardır.

Misyoner bir din olarak Hıristiyanlık, İncil'i yayma dürtüsünü alır çünkü diğerlerini dışlayarak tek gerçek inanç olduğunu belirtir. Hıristiyanlık tek tanrılıdır. Tanrı birdir, ancak ilahi Teslis'te üç kişiden oluşur. Tanrı aşkındır ve yaratılmış dünyaya göre ayrı bir varlıktır. Animistik dinler yaratık ile Yaratıcı arasında ayrım yapmaz.

Candomble kültüne girişe bir hayvanın kanının kurban edilmesi eşlik eder. Hıristiyanlığa kabul töreni aynı zamanda bir başlama törenini, yani vaftizi de içerir; bu ayin, kendisini Tanrı'nın önünde yüce bir kurban olarak sunan (Romalılar 3:21-24) İsa Mesih'in sağladığı kanın kefaretine dayanır; artık hayvanların kanı değil, ama kendi kanı (İbraniler 9:12); artık yılda bir kez değil, artık sonsuza kadar bir kez (İbraniler 10:14).

Roma Katolik misyonerleri kesinlikle karşı karşıya kalmışlardır.

Kendi mevcut dini geleneklerinin "yerine" değil, "birlikte" onu benimsemeye fazlasıyla istekli bir halka özel bir din qetirmenin kafa karışıklığı.

ÇÖZÜM

Bugün Candomble ve diğer birçok Macumba mezhebi gelişmeye devam ediyor. Katolik kilisesi ve genel olarak Hıristiyan kilisesi, bazen zorla bu mezheplerin uygulamalarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Genel olarak basarısız oldular.

FK BİLGİLER

Web siteleri

http://groups.yahoo.com/group/ASHE-DE-ORISHA

http://www.tulane.edu/~tuhulla/19970912/forum/VOODOO.html

İstatistik

Salvador, Bahia'da 1000'den fazla Candomble tapınağı var.

Not

Bu sorunun daha ayrıntılı bir analizi için bkz. GÜNEY AMERİKA,

Machine Translated by Google

ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎ.

KURTARICI KARDEŞLİK MESİH (CSB)

CSB'ye daha önce MANS Kutsal Tarikatı deniyordu. MANS terimi bir kısaltmadır ve her harf Yunanca bir kelimeyi temsil eder : sırasıyla gizem , agape, nous ve sophia veya "gizem", "aşk", "zihin" ve "bilgelik".

Tarikat yeniden düzenlenmeden önce, HIRİSTİYANLIK'ta yaygın olan geleneklerin, özellikle de Roma Katolikliği ve manastır tarikatlarının bir karışımından oluşuyordu. Aslında hareket tarafından "Pauline Katolik" etiketi uygulanıyor. Bu cildin ilk baskısı eski MANS Kutsal Tarikatı'nda yaygın olan teolojiyi yansıtıyordu. Burada bu baskının yayımlanmasından bu yana meydana gelen değişiklikleri bazı niteliklerle yansıtıyoruz.

TARİH

Orijinal tarikat, Peder Earl Paul .Blighton (1900–1974) tarafından 1960'ların başında San Francisco, Kaliforniya'da kuruldu ve 1968'de kuruldu. Blighton, tarikatın ayrı bir dinden ziyade bir müritlik hareketi olduğunu iddia etti. Doğu Ortodoks teolojisini gnostisizm, mistisizm, GÜL-HAKÇILIK ve TEOSOFİ ile harmanlayarak açıkça Ortodoks Hıristiyanlığın sınırlarının dışına çıkardı. Faaliyet Kitabı organizasyon içinde önemli bir otorite kaynağı haline qeldi.

1974'teki ölümünden sonra hareketin liderliği dul eşi Ruth Blighton tarafından sürdürüldü, ancak onunla birkaç kişi arasında iktidar mücadelesi de olmadı. Sonunda ayrıldı ve İnsan Bilimi Kilisesi olarak bilinen parçalanmış bir grup kurdu. Kısa bir süre sonra Peder Andrew Rossi, esi İsjesian ile birlikte Genel Müdür görevini üstlendi.

Özellikle 1978'deki Jonestown trajedisinden sonra harekette değişiklikler oldukça hızlı gerçekleşti. Kamuoyunun eleştirisi ve eleştirmenlerin yakın incelemesi altında Rossi, Tarikatı Hıristiyan ortodoksluğuna doğru yönlendirmeye başladı. 1980'lerin başında Doğu Ortodoksluğuna geçiş yaptı. Rossi tarikattan ayrılmak istemedi, bunun yerine mümkün olduğu kadar çok üye kazanmaya çalıştı. Bunu yapabilmek için Ortodoks bir rahip olan Gleb Podmoshensky'yi ülke çapındaki farklı MANS Tarikatlarına seyahat etmeye ve üyelerle konuşmaya davet etti. Podmoshensky'nin getirdiği güçlü karizmatik liderlik göz önüne alındığında, bu fikrin etkili olduğu kanıtlandı. 1988'de 750 üye Ortodoks Hıristiyanlığa geçti ve Tarikatın adı Kurtarıcı İsa Kardeşliği olarak değiştirildi.

Blighton'un öğretilerine sadık olanlar, parçalanmış gruplar oluşturmak üzere ayrıldılar. Bunlar arasında 1988'de kurulan Gnostik Mesih Tarikatı, 1987'de kurulan İnsan Bilimi Kilisesi, İsa Kilisesi Vakfı ve Amerikan Tapınağı bulunmaktadır.

ORGANİZASYON

Tarikatın başı Genel Direktördür ve direktöre bağlı olarak görev yapan rahipler (eski adıyla .Ezoterik Konsey) .Apostolik Kardeşlik'tir. Üyelik artık mistisizme dayalı gizli inisiyasyon ayinlerinden ziyade vaftizle inisiyasyon ve Kurtarıcı olarak Mesih'e iman açısından tanımlanıyor.

ÖĞRETİMLER

Bu cildin ilk baskısı, Rossi'nin önderliğindeki MANS Kutsal Tarikatı'nın orijinal öğretilerini tanımlıyordu. Tarikat artık kendisini Doğu Ortodoksluğu ile aynı hizaya getirdiğinden, Hıristiyanlığın tarihsel inançlarına, özellikle de İznik İnancına dayanan çok daha geleneksel bir teolojiye uymaktadır (Ek 1). Rossi ayrıca İncil'in tek kutsal dini otorite olduğunu iddia ederek Faaliyet Kitabı'nın kullanılmasını kınadı . CSB, Doğu Ortodoks Kilisesi'nin ayinlerini ve ayin ayinlerini benimsedi ve mistisizmin, Gül-Haççılığın, teosofinin ve diğer ezoterik öğretilerin tüm unsurlarından vazgeçti. Kadınlar artık din adamı olarak görev yapmıyor.

CÖZÜM

MANS Kutsal Tarikatı'nın Kurtarıcı İsa Kardeşliğine dönüşümünün öyküsünün neredeyse eşi benzeri yoktur.

Pek çok kişi tarikatlara geçiş yaparken veya tarikatlardan çıkarken, bir grubun tamamının böyle bir dönüşüme uğraması nadirdir. 1 DÜNYA CAPINDAKİ TANRI KİLİSESİ böyle bir olavdır.

Bazı kişilerin CSB'deki değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirdiğini de belirtmek gerekir. Örneğin resmi web sitesi, Blighton'ın tüm kitaplarına ve açıklamalarına hâlâ bir bağlantı sağlıyor. Bunlar, yeni liderliğin vazgeçtiğini iddia ettiği öğretilerin ta kendisi. Site, bu sayfaların " MANS'ın Kutsal 2 Düzeninin anısını onurlandırmak" amacıyla kurulduğunu belirtiyor.

—Dahası, Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi gibi CSB de kesinlikle incelemeye açıktır. İfade edilen herhangi bir endişe, daha önce Yeni Çağ kültünde gerçek değişikliklerin meydana gelmediğini ima etme amacını taşımamaktadır.

EK BİLGİLER

Merkez

Örgütün eski genel merkezi Cheyenne, Wyoming'deydi. Dünya genel merkezi San Francisco'daydı. Yeni kurulan CSB'nin genel merkezi şu anda Forestville, California'da bulunuyor. İşlevlerinin ve etkinliklerinin çoğu Portland, Oregon'da düzenlenmektedir. İnternet sitesi

www.holyorderofmans.org

Kutsal Metin

İncil

Üyelikİstatistikleri

MANS Kutsal Tarikatı, yeni kiliseye dönüşümden önce yaklaşık 3000 üyeye ulaştı. Kurtarıcı İsa Kardeşliği'nin 1000'den az üyesi var, geri kalanlar örgütten tamamen ayrılıyor veya yukarıda listelenen parçalanmış gruplardan birine katılıyor.

Notlar

- 1_Bkz. Larry Nichols ve George Mather, Discovering the Plain Truth: How the Worldwide Church of God, Gospel of Grace ile Karşılaştı (Doowners Grove, II.: InterVarsity Press, 1996).
- 2 Bkz. www.holyorderofmans.org/intropage.htm.

Hristiyanlık

On dokuzuncu yüzyıl yeniden canlandırmacılığından büyük ölçüde etkilenen Protestan HIRİSTİYANLIK'tan doğan bir kült, antiTeslis dürtüleri ve restorasvonizm.

TARİH

Bu hareket, John Thomas (1805-1871) tarafından 1848'de İsa'nın Müritlerinden ayrıldıktan sonra kuruldu. Thomas tıp eğitimi aldığı Londra, İngiltere'de büyüdü. 1832'de doktor olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

İsa'nın Müritleri, Thomas Campbell (1763-1854) ve oğlu Alexander Campbell (1788-1866) tarafından kurulmustu.

Thomas'ın kendisi de Campbell'larla olan ilişkisinin başlarında anlaşmazlık içindeydi ve 1844'te Müritlerden ayrıldı.

Başlangıçta Christadelphian'lara verilen adla "Thomaslılar", Hıristiyan kilisesinin bazı temel ilkelerini, özellikle de Teslis öğretisini protesto ettiler (aşağıya bakınız).

Thomas ayrıca, uygulamaları ve ilkel öğretileriyle birlikte ilk kilisenin sadeliği ve saflığında ifade edildiği gibi, mevcut tüm mezheplerin hakikatten döndüğünü ileri sürdü.

İç Savaş (1864) sırasında Thomas, "İsa'nın Kardeşleri" anlamına gelen Christadelphian adını benimsedi. Askerlik yükümlülüklerinden muaf kalmak isteyen pasifistler olarak resmi bir isim benimsemek zorunda kaldılar. Thomas'ın 1871'deki ölümünden sonra hareket içinde değişiklikler meydana geldi. 1890'larda iki üye Robert Roberts ve JJ Andrew'un "diriliş sorumluluğu" adı verilen bir konu yüzünden ayrılmasıyla tartışma çıktı. Bölünme iki ayrı hareket yarattı: Yalnızca "Mesih'te" olanların sonsuz hayata diriltileceğinde ısrar eden "Değişiklik Yapan" grup; ve Nihai Yargılamada, doğruların yanı sıra kötülerin de diriltileceğini savunan "Değişmeyen" grup. İki grup bugüne kadar yan yana var oldu. 1970'lerde onları yeniden bir araya getirmek için bir girişimde bulunuldu; bu sırada gruplar, üzerinde anlaşmazlığa düştüklerinden çok daha fazla konuda anlaştıklarını keşfettiler. Vaftiz öğretisi, insanlığın doğası, İncil'in ilhamı ve "dostluk" öğretisi konusunda aynı fikirdeydiler. Birliği engelleyen tek çekişme konusu, diriliş sorumluluğu meselesiydi.

ORGANİZASYON

Yerel bir cemaate ekklesia denir . Gevşek, bağımsız ve cemaate dayalı yönetim biçimi göz önüne alındığında, her bir kilisenin dış etki olmadan kendi kendini yönetme esnekliği oldukça fazladır . Ecclesias birçok ülkede bulunmaktadır. Christadelphian kilisesinin sponsor olduğu hiçbir kolej veya ilahiyat okulu yoktur. Yaz aylarında oturumlar düzenleyen birçok İncil okulu mevcuttur. Hiçbir işlevsel veya hiyerarşik ayrım yapılmaz

din adamları ve laikler arasında. Ecclesia'yı yöneten veya yöneten merkezi bir organizasyon olmamasına rağmen , kilise yıllık bir kardeşlik toplantısı düzenlemektedir. Liderlik sıfatıyla hizmet edenler bunu tazminat ödemeden yaparlar. Ecclesia toplantıları genellikle kiralık salonlarda veya üyelerinin evlerinde yapılır.

ÖĞRETİMLER

Aşağıdakiler, Ortodoks Hıristiyan kilisesiyle karşılaştırmalı olarak Christadelphian kilisesinin temel doktrinlerinin bir özetini temsil etmektedir.

Tanrı

Mesih'in Müritlerinin hedeflerinden biri, Hıristiyanlığı İncil dışı tüm terminolojiden ve teolojik açıdan soyut kabul edilen tüm sözcüklerden temizlemekti. Bu nedenle Trinity kelimesinin Thomas'ın itirazlarının da odağı haline gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. Campbell'lar ve Thomas arasındaki dikkate değer fark, ilkinin "Üçlülük" terimini reddetmesi, ikincisinin ise hem terimi hem de kavramı reddetmesiydi.

1 terimin gerisinde. —Hem Campbell hem de Thomas'ın yazılarında, Teslis inancından ziyade Roma Katolikliğine yönelik açık bir protestonun daha fazla olduğu belirtilmelidir. Christadelphian kilisesi, Tanrı'nın özünde bir olduğunu anlıyor. O, kendi içinde ve kendisi aracılığıyla var olur. Bu nokta, örneğin Athanasian Creed'de belirtildiği gibi, Christadelphian kilisesinin Teslis öğretisine karşı duyduğu nefreti vurgulamak için vurgulanmaktadır: "Biz üç kişide bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye ibadet ederiz, ne kişileri karıştırırız ne de insanları karıstırırız. ne de maddevi bölmeyin" (Ek 1).

Bu nedenle Christadelphianizm, Tanrı ve Kristoloji öğretilerinde üniterdir. Ek olarak, Christadelphian'ın konumu, her ikişi de Tanrı'nın kendi tanrısallığını başka bir madde veya özle paylaşmadığını öğreten Arianizm ve dinamik monarşinizm öğretilerine benzer. Monarşizm, üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda evrensel kilisenin tepki gösterdiği, Tanrı'nın üç kişi ama özünde tek olduğunun itirafıyla sonuçlanan teolojik bir durustu.

İsa Mesih

İsa, Kutsal Ruh'un eylemiyle bakire bir anneden doğan "Tanrı'nın Oğlu" ve İnsan Oğlu'dur. Babanın Mesih aracılığıyla ortaya çıktığını söylüyorlar. Mesih'in işi , günahın kefareti için ölmesi ve daha sonra böylesi bir bağışlanmayı hem mümkün hem de eksiksiz kılmak için ölümden dirilmesinden ibaretti. Burada, Mesih'in kişiliğine ilişkin Christadelphian doktrini dışında, Hıristiyan ortodoksluğuyla çelişecek çok az şey vardır . Üçlübirlik doktrininin reddedilmesine uygun olarak, Christadelphianlar İsa'yı bir doğaya sahip, enkarne olmuş Tanrı olarak kabul etmiyorlar.

Yuhanna 1:1 ve benzeri kutsal kitap pasajlarında geleneksel olarak anlaşıldığı üzere, cennetteki Baba ile birlikte ebedidir; 8:58; 1 Timoteos 3:16; İbraniler 13:8; ve ilk kilisenin tarihsel sembollerinde itiraf ettiği gibi.

Christadelphian düşüncesinde örtülü olan fikir, Mesih'in günahı kefaret etme işinin, hem kendi günahını hem de dünyanın günahını kefaret etme ihtiyacını içerdiği fikridir.

"Mesih'in doğasının kusursuz olduğu öğretisini reddediyoruz" ("Reddedilecek Doktrinler," no. 5). Her ne kadar Mesih, Kutsal Ruh'tan hamile kalması nedeniyle ilahi bir doğaya sahip olsa da, aynı zamanda Meryem Ana'dan doğmuş bir insan doğasına da sahipti. Onun kefaret işinin uygulandığı şey, Mesih'in insan doğasıydı. Kadıköy Konsili (MS 451), Mesih'in gerçekten de iki tabiata sahip olduğunu kabul etti. Ancak bu iki tabiat birbirinden ayrı veya bağımsız olarak mevcut değildir.

Mesih'in iki doğası "karışıklık olmadan, değişmeden, bölünmeden ve ayrılmadan" var olur.

Dahası, Mesih'in iki tabiatı olmasına rağmen, o iki ayrı kişi değil, tek kişiydi. Bu Kalkedon Kristolojisi, Yunan Ortodoks kilisesinin, Roma Katolik kilisesinin ve Reformasyonun Protestan kiliselerinin doktrinsel ifadesidir. Christadelphianizm, kendi literatürünün de kolaylıkla kanıtladığı gibi, kendi Kristolojisindeki tarihi Katolik inancının dışında yer alır.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh "Tanrı'nın gücüdür". Ruh, kişisel bir iradeyi uygulamaz, bunun yerine Baba'nın iradesinin uygulayıcısı olarak hizmet eder. Aslında Kutsal Ruh, Baba'dan ayrı bir kişi değildir. "Tanrı'nın gücü" olarak Kutsal Ruh, Baba'nın kişiliğinden ayırt edilemez. Kutsal Ruh'un Üçlü Birlik içindeki yerinin inkar edilmesi, Christadelphian'ları bir kez daha ortodokslukla anlaşmazlığa düşürüyor. İkincisi, Kutsal Ruh'un aslında Baba'nın iradesini yerine getirecek bir aracı olarak hareket etmesine rağmen, tarihsel olarak Kutsal Ruh'un aynı zamanda "Baba ve Oğul ile birlikte tapınılan ve yüceltilen Baba ve Oğul'dan çıktığını" kabul etmistir.

(Nicene Creed).

İnsanlık

İnsan ya "sorumlu" bir mümin olarak var olur, ya da bir kâfir olarak. İnsan ırkı toprağın tozundan yaratıldı ve günah nedeniyle ölüme mahkum edildi ve toprağa geri döndü. Gelecekteki ölümden diriliş ve nihai hükümden sonra, kötüler yok edilirken sorumlulara ölümsüzlük verilecek (bkz. yok etmecilik). Nihai Kararda kimin diriltileceği konusundaki tartışma, "Değişik" ve "Değiştirilmemiş" olanları ikiye bölüyor (yukarıya bakın).

Ölümsüzlük

Christadelphian'lara göre ruhun ölümsüz olduğu düşüncesi Kutsal Kitap'a aykırı ve pagan bir düşüncedir. Ölümsüzlük geleceğe mahsustur ve sadece salihlere mahsustur. Allah'ın kanununda emrettiklerine uyanlara verilen bir hediyedir. Bu nedenle hayat, ölümle sona erer ve ancak Kıyamet için yeniden dirilme anında yeniden başlar. Ölümsüzlük bahşedilenler sonsuza kadar Allah'la birlikte yasayacak, inanmayanlar ise sonsuza kadar ölü kalacaktır.

Hıristiyan kilisesi her zaman nihai bir yargının olacağını ve hem yaşayanların hem de ölülerin Tanrı ile sonsuz hesaplaşma zamanı ile karşı karşıya kalacağını öğretmiştir.

Fakat aynı zamanda, Hıristiyanlık genellikle ruhun gerçekten ölümsüz olduğunu da ileri sürmüştür; aksi takdirde Mesih, tutsaklara ve/veya hapishanedeki ruhlara kurtuluşu vaaz etmek için "cehenneme inmezdi" (1 Petrus 3:19; 4: 6), yoksa Pavlus "Ayrılıp Mesih'le birlikte olmak istiyorum" diyemezdi (Filipililer 1:23).

Ölümle birlikte beden toprağa döner ve toprak olur, ruh ise bedenden ayrılır. Ölümden diriliş sırasında ikisi bir araya gelir. Kıyamet anında hem mü'minler hem de kâfirler aynı şekilde devam ederler. ölümsüz bir varolus halinde.

"İyilik yapmış olanlar sonsuz yaşama kavuşacaklar; ve kötülük yapanlar sonsuz atese gidecek" (Athanasian Creed: bkz. Yuhanna 5:29).

Seytan

Şeytan gerçek bir canlı ya da varlık değildir; daha ziyade, insan doğasının derinliklerinde yer alan ve insanları günaha ve Tanrı'ya karşı aktif isyana yatkın hale qetiren kötü bir ilkedir.

Kutsal Yazılar ve İsa'nın kendisi doğrudan Şeytan'ın veya şeytanın varlığından söz eder. Onun Hıristiyanlık içindeki yeri her zaman Ortodoks çevrelerde korunmuş ve birçok İncil referansıyla doğrulanmıştır.

Modern çağımızda Şeytan'ın kim ve/veya ne olduğuna dair farklı yorumlar mevcuttur. Daha liberal teologlar arasında, özellikle de Friedrich Schleiermacher'den ve daha yakın zamanda Rudolf Bultmann ve Paul Tillich'ten etkilenenler arasında, kelimenin tam anlamıyla şeytan kavramının yerini, dünyada ve günahkar insanlığın kalbinde var olan kötü bir ilke kavramı almıştır. Christadelphianizm'in benimsediğinden tamamen farklı olmayan bir fikir.

Machine Translated by Google

Cehennem

Christadelphianizm, İncil'deki "cehennem" kelimesinin kesinlikle mezara atıfta bulunduğunu öğretir. Bu öğreti, YEDİNCİ GÜN ADVENTISM'i, DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ ve THE WAY INTERNATIONAL gibi çok sayıda dini grubun sahip olduğu konumla aynıdır. Christadelphianlar ölümden sonra yaşayan ölümsüz bir ruhun olmadığını öğrettikleri için, onun yaşaması için sonsuz bir işkence yerine ihtiyaç yoktur.

Kurtuluş

"Kurtulanlar", müjdeye inanan ve Mesih'in vaftiz edilme emrine itaat edenlerdir. Vaftiz, bazı Hıristiyan mezhep ve mezheplerine benzer bir öğreti olan, kesinlikle suya daldırılarak yapılır. Vaftiz ayini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına değil. Mesih adına yapılır.

Son zamanlar

Doğruların sonsuza kadar yaşayacakları yer dünya olacaktır. Bu öğreti, dünyanın, Yehova'nın tüm halkı için cennet olacağını savunan YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİNİN öğretisiyle paralellik göstermektedir. 144.000 kişi, göklerde Tanrı ile birlikte sonsuza kadar hüküm sürecek.

Christadelphian kilisesi, eskatoloji açısından güçlü bir şekilde Y kuşağına aittir. Sadıklar bin yıl boyunca Mesih'le birlikte hüküm sürecek ve tüm ulusların ölümlü insanları tarafından hizmet edilecek. İsrail eski ihtişamına kavuşacak. Milenyumun sonunda ölümün kendisi yok edildiğinde, dünya sonsuz yaşam armağanını alanlar tarafından doldurularak

Pek çok Hıristiyan grup, özellikle de dönemsellikten etkilenen mezhepler, benzer bir eskatolojiye sahiptir.
Farklılıklar olsa da, tüm milenyum kuşağı için çeşitli motifler ortak görünmektedir. İsrail sonun zamanında önemli bir rol oynuyor; bin yıllık (binyıl) bir dönem başlayacak ve nihai bir hükümle sonuçlanacaktır; Mesih'in İkinci Gelişi öncesinde kehanet edilen olayların tümü gerçekleştiği veya şu anda gerçekleşmekte olduğu için dönüş çok yakındır.

Hıristiyan eskatolojisine ilişkin birçok anlayış, dönemsellik kadar ayrıntılı değildir. Havarilerin İman İmanı basit formülasyonu itiraf eder: "Göğe yükseldi ve Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı'nın sağında oturuyor. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecektir."

Yetki

Christadelphianlar İncil'in sonları olduğuna inanıyorlar inanç ve uygulama konularında otorite.

Rurs

Christadelphians doktrinsel yönelimlerinde son derece dogmatiktir. Üyeler genellikle mürted olarak kabul edilen doktrinlere bağlı olanlarla arkadaslık kurmaya calısmazlar.

Üyelerin ayrıca kamu işlerine katılmaları veya kamu görevine aday olmaları da yasaktır.

ÇÖZÜM

Talep üzerine yerel meclislere yazılı olarak Christadelphian literatürü temin edilebilir. Web sitesi ve çeşitli bağlantılar daha fazla bilgi içerir.

EK BİLGİLER

Merkez

Christadelphian'ların merkezi bir karargahı yoktur.

Her ekklesia diğerlerinin hepsine eşittir. Bilgi alabileceğiniz özel adreslerden biri Detroit Christadelphian Ecclesial Library,

14676 Berwick.



İnternet sitesi

www.christadelphia.org

Kutsal Metin

İncil

Süreli Yayınlar

Mag .); Tanrı'n**նhkistlilığalıahilişı**kı**ğaylllı**ristadelphian Haberleri; İncil Dergisi; Tanıklık Dergisi; Müjde Haberleri; İnanç Canlı; Dikkat;

Christadelphian Avukatı

Üyelik

Dünya çapında 850 cemaat. Toplam üyeliğin 11.000 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Notlar

1 Bkz. YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ ve UNITERYEN-EVRENSELCİ

DERNEK, her ikisi de aynı zamanda Teslis'i ve ona eslik eden kavramı da reddeder.

2 Christadelphianizm'in Kristolojisi neredeyse tüm Hıristiyanlarınkiyle yakından paraleldir.

Machine Translated by Google

İsa Mesih'in öğretisini içeren, Hıristiyan olmayan bir grup.

HIRİSTİYAN KARDEŞLİĞİ BAKANLIKLARI; POTTER'IN EVİ; KAPI; ZAFER ŞAPEL

Bazılarının "tuhal" uygulamalar olarak adlandırdığı uygulamalar nedeniyle önemli tartışmalara yol açan bir Pentekostal mezhebi. Son otuz yıldaki kayda değer büyümesine rağmen, giderek artan sayıda eski üye, seçmenlerini kontrol etmek için aşırı önlemler uygulayan bir tarikat tarafından istismar edildiklerini iddia eden güçlü açıklamalar yayınladı.

TARİH

Christian Center, Crossroads Chapel, The Door —La Puerta, Potter's House ve diğer çeşitli isimlerle de anılan Christian Fellowship Bakanlıkları (CFM), 1970 yılında Wayman Mitchell tarafından Prescott, Arizona'da kuruldu. Mitchell aslen International adlı Pentikostal mezhebin bir üyesiydi.

Foursquare Gospel Kilisesi. 1960'lı yıllarda Foursquare'den ayrıldı. "Potter'ın Evi" adı, gerçek inananların çömlekçi olan Tanrı tarafından itaatkâr bir şekilde biçimlendirilmeye ve şekillendirilmeye istekli olanlar olduğu fikrini belirtmek için seçilmiştir. İnançlarına göre (aşağıya bakın), CFM sadece başka bir Pentekostal mezhep gibi görünüyor. Seksene yakın ülkede binin üzerinde kiliseyle hızla büyümüştür. Mitchell, Hıristiyan kiliselerinin geleneksel biçimleri nedeniyle haklarından mahrum bırakılan birçok gence başarılı bir şekilde ulaşmayı başardı.

Hareketteki diğer liderler arasında, Mitchell'in yakın arkadaşı olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki çoğu CFM cemaatinin lideri ve en büyük ve en başarılı CFM kiliselerinden biri olan Cape Cod'daki Güney Dennis'teki Victory Chapel'in papazı olan Paul Campo yer alıyor. Massachusetts. Harold Warner, Tucson, Arizona'daki The Door Christian Fellowship Kilisesi'nin lideri oldu.

Tuhaf davranış olarak nitelendirilen belirtilen olaylardan bazıları şunlardır: 1992'de Washington, Ballard'daki bir CFM kilisesi olan Potter's House Christian Center'ın üyeleri, her yıl düzenlenen Norveç'in On Yedinci Mayıs geçit törenine katıldı. Kilise üyeleri, Romalı bir askerin, İsa'nın haç taşıdığını oynayan başka bir üyeyi kırbaçladığı bir şamandıraya girdi. İsa'nın figürünü örten giysi kanla ıslanmıştı. Geçit töreni komitesi, çocuklarının bu kaba gösteriden korktuklarını söyleyen ebeveynlerden önemli miktarda

giysi kanla ıslanmıştı. Geçit töreni komitesi, çocuklarının bu kaba gösteriden korktuklarını söyleyen ebeveynlerden önemli miktarda protesto aldı. Papaz Rahip Kevin Hannston, şamandıranın İsa konusunu tanıtmak ve böylece ebeveynlerin çocuklarına İsa'nın kim olduğunu açıklayabilmesi için tasarlandığını açıkladı. Geçit töreni planlayıcıları, geçit töreninin amacının Norveç kültürünü tanıtmak olduğu sonucuna vardı. Papaz daha sonra gelecekte yapılacak geçit törenlerinde topluluğun kurallarına uyacaklarını belirten bir kamuoyu açıklaması yaptı.

Başka bir örnek, Indiana'daki bir CFM kilisesinde şeytan gibi giyinen bir papazı içeriyordu.

Dört yaşındaki bir kız çocuğunu Tanrı'dan korkması için korkutup, elini içinde inek kalbi bulunan bir kova kanın içine soktu. Papaz, "Elini asla çekemeyeceksin!" diye bağırdı. Daha sonra şunu açıkladı: "Belli bir miktar korku vardır ve bu iyidir!"

Organizasyon

Çömlekçi Evi, etrafi bir grup yaşlıyla çevrili olan papaz tarafından yönetilmektedir. Bu, hep birlikte kilise konseyini oluşturur. Her cemaatteki papaz mali, manevi ve ahlaki liderlikten ve karar alma mekanizmasından sorumludur. Wayman Mitchell, CFM organizasyonu içindeki her kiliseyi yöneten yönetmelikler yazdı.

ÖĞRETİMLER VE UYGULAMALAR

Potter's House'un teolojisi hem köktendinci hem de Pentekostaldır. Tanrı Meclisleriyle aynı doktrinlere sahip olduklarını iddia ediyorlar. Onların iman beyanı şöyledir:

İnanıyoruz:

İsa Mesih'in Yaşayan Tanrı'nın Oğlu ve günahtan kurtaran tek Kurtarıcı olduğu.

İsa Mesih'in, kanın kefareti yoluyla bedenin ve ruhun Büyük Hekimi ve Şifacısı olduğu.

İsa Mesih, Pentekost Günü'nde olduğu gibi bugün de Kutsal Ruh'la vaftiz edendir.

İsa Mesih'in yakında gelecek olan Kral olduğu ve ölmekte olan dünyamız için tek umut olarak tekrar dünyaya geri döneceği.

İsa Mesih'in dün, bugün ve sonsuza kadar aynı olduğu.

1

Spesifik Pentekostal teolojisiyle ilgili olarak CFM, dillerin armağanının bugün için olduğuna ve Kutsal Ruh'ta vaftizin bir inanlının Kutsal Ruh'la dolu olduğunun göstergesi olduğuna inanır. CFM, muafiyetçiliği ve bir ön sıkıntı ve kendinden geçme teorisini benimser.

Bu kadar çok tartışmayı ve ardından medyanın ilgisini çeken, hatta çoğu kişinin CFM'nin bir tarikat olduğu sonucuna vardığı sonuç, gerçek teoloji değildir. Daha çok liderlerin ve üyelerin yaptığı fiili uygulamalardır. Gruba yönelik eleştirilerin çoğunun ayrılanlardan geldiğini de belirtmek gerekir. Eski üyelerden CFM liderlerini zihin kontrolü yapmakla, korku taktikleri kullanmakla, küfretmekle ve uzak durmakla suçlayan çok sayıda açıklama var. Üyelerin sürekli olarak kendilerini suçlu hissetmeleri, tehdit edilmeleri ve kınanmaları sağlanır. "İnanmayan" aile ve arkadaşlardan ayrılırlar.

Sorumluluk meselesi de önemli. Eski üyeler, vaazlarda yapılan açıklamaların belirleyici olduğunu ve sorgulanamaz olduğunu iddia etti. Bunlar, Kutsal Kitap tarafından desteklenen doktrinsel ifadelerden ziyade, vaizin özel kaprislerini ve görüşlerini içerir.

Ayrıca, uzun saatler ve grubun amacına kölece bağlılık, hem ayrılanlar hem de kalanlar arasında "tükenmişliğe" neden oldu.

Bu eleştirilere verilen olağan yanıt, müjdenin öğrencilik yaşamına radikal bir bağlılık çağrısında bulunması olmuştur. Mitchell "özür dilemeden öğrenci yetiştirmek" ifadesini kullandı. 1990 yılında bir Kutsal Kitap konferansında Mitchell şöyle dedi: "Jim Jones'un, Bob Mumford'un ve tüm dünyanın önünde ben öğrenci yetiştiren biriyim."

ÇÖZÜM

Çeşitli CFM kiliselerinin web sitelerine bir bakış, çıkışlara, suçlamalara ve eleştirilere rağmen hareketin özellikle gençler arasında yeni yüzyılda büyümeye devam ettiğini hemen gösteriyor. CFM çok sayıda faaliyete katılmaktadır ve amacı, müjdeyi dünyaya ulaştırmak ve dikkatleri kendisine ve mesajına çekmek için her türlü aracı kullanarak topluluğu meşgul ederek ruhları kazanmaktır.

Bazı üyelerle yapılan görüşmelere ve doktrinsel ifadeye dayanarak CFM, bazı durumlarda belki çok ileri giden bir Pentikostal örgüt gibi görünüyor, ancak bir tarikat değil.

EK BİLGİLER

Adres

Clifton'daki Potters Evi: 204 N. Coronado Blvd.

Clifton, AZ 85533 (diğer birçok CFM cemaatinden biri).

Web siteleri

http://macgregorministries.org/cult_groups/potters.html;

www.thepottershouse.faithweb.com/

Kutsal Metin

İncil

Yayınlar

Bulls'Eye (gençlere yönelik bir dergi), yapımcılığını Tucson, AZ'de "The Door" üstleniyor.

Ron Simpkins, Açık Bir Kapı (Prescott, AZ: Potter's Press, 1985). (Bir üyenin anlattığına göre Potter's House'un tarihi).

Üyelik

Bilinmeyen ve doğru olarak hesaplanması zor olan bir yüksek ciro oranı.

Not

1www.pottershouselubbock.com

HIRİSTİYAN BİLİMİ

Hıristiyan Bilimi, akıl bilimleri olarak sınıflandırılan dini gruplar arasında en popüler olanı olarak kabul edilmiştir.

TARİH

Christian Science'ın hikayesi büyük ölçüde kurucusu Mary Baker Eddy'nin (1821–1910) hikayesidir. Mary Baker, Bow, New Hampshire'da cemaatçi cemaatçilerin yaşadığı bir evde büyüdü. 1838'de on yedi yaşındayken Tilton, New Hampshire'daki bir Cemaat kilisesine katıldı, ancak hiçbir zaman kilisenin öğretilerinden memnun görünmedi.

Eddy, erken çocukluğu da dahil olmak üzere hayatı boyunca hastalıklarla boğuştu. 1843'te George Glover'la evlendi. Mutlu evlilik uzun sürmedi, bir buçuk yıl sonra sona erdi yıllar sonra Glover, karısını Eylül 1844'te doğ an bir oğ luna hamile bırakarak Charleston, Güney Carolina'da öldüğ ünde. Durumu her zamankinden daha da kötüleş ti ve tıp ve sağ lık ç alış malarına aş ırı derecede ilgi duymaya baş ladı.

Eddy, 1853'te ikinci kez Daniel Patterson adlı bir diş ç iyle evlendi. Bu evliliğ i ilki kadar mutlu değ ildi. Patterson bir kadın avcısı gibi görünüyor. 1866'da ayrıldılar ve 1873'te boş anmayı qarantiledi.

Tıbba olan ilgisi onu 1862'de Portland, Maine'de ikamet eden Phineas Parkhurst Quimby'ye (1802-66) götürdü. Kendisini "omurga iltihabı" nedeniyle tedavi ederken, kendisini onun bakımına verdi. Kısa süre sonra Quimby'nin tedavilerinin onu iyileş tirdiğ ini iddia etti. Quimby, hipnoz ve hayvan manyetizmasının ilk öğ rencilerinden biriydi ve "İ nsanın Bilimi" adını verdiğ i bir zihinsel ş ifa teorisini benimsemiş ti. Pek ç ok bilim adamı, Quimby'nin ç alış masının , Eddy'nin daha sonra 1875'te yayınlanan Science and Health with Key to the Scriptures adlı kitabında bir araya getirdiğ i ş eylerin ç oğ unun temelini oluş turduğ una inanıyor. Bazı kaynaklar onun akıl hocasından önemli miktarda alıntı yaptığ ını iddia ediyor .

Üç üncü ve son evlilik 1877'de Mary Baker'ın ş imdiki adını aldığ ı Asa G. Eddy ile tanış ıp evlenmesiyle gerç ekleş ti. Kısa bir süre sonra koroner trombozdan öldü. 1866'da Quimby'nin ölümünün ardından Mary emekli oldu ve yaklaş ık on yıl boyunca Key to the Scriptures ile Bilim ve Sağ lık üzerine ç alış tı. Dört yıl sonra, 1879'da Boston'da Bilim Adamı İ sa Kilisesi'ni kurdu. 1892'de bir yeniden yapılanma programı kapsamında Ana Kilise, İ sa'nın İ lk Kilisesi, Bilim Adamı olarak tanındı. O zamandan beri Hıristiyan Biliminin merkezi olmuş tur. Eddy, 3 Aralık 1910'daki ölümüne kadar kilisenin baş ı olarak kaldı. Hayatının son yirmi yılı boyunca, Eddy adeta bir münzevi haline gelmiş ti. 1895'te Ana Kilise'nin adanması sırasında bile orada değ ildi. Öümünden bu yana kilisenin kontrolü bir mütevelli heyetine devredildi.

Bir tarihç i ş unu belirtiyor: "Hıristiyan Bilimi en azından 'Amerika'da üretilmiş tir' damgasını taş ıyan beş büyük ve kolayca farklılaş an dini hareket.

Mormonizm, Yedinci Gün Adventizmi, Yehova'nın

Tanıklar ve Pentekostalizm diğ erleridir. 1880'lerde hızlı.

Üyelik 1930'lara kadar arttı, o zaman dengelendi. 1960'tan beri Christian
Science sürekli olarak üye kaybediyor. Hristiyan Bilimi her zaman acı ve acı
sorununa Hristiyan cevaplarına entelektüel bir alternatif arayanları cezbetme
eğ iliminde olmuş tur.



Boston'daki Hıristivan Bilim hareketinin Ana Kilisesi.

© Lee Snider/Fotoğ raf Görselleri/CORBIS

1991'de kilise, Bliss Knapp'ın , Eddy'yi tanrılaş tırdığ ı iç in 1947'de kınanan The Destiny of the Mother Church adlı kitabını yayınlamayı kabul ederek bir tartış maya girdi. Encyclopedia Britannica 1992 Yıllığ ı, Knapps'ın kitabın yayınlanması ve dikkat ç ekici bir ş ekilde yayınlanması koş uluyla kiliseye yaklaş ık 90 milyon dolar bıraktığ ını bildiriyor. Hıristiyan Bilimi okuma odalarında 3—Rakipleri sergileniyor. yayın, medya iş letmelerinin tartış malı geniş lemesini finanse etmek iç in kiliseyi sapkınlıkla suç ladı.

ORGANİ ZASYON

Christian Science'ın merkezi Boston, Massachusetts'tedir. Eddy , 1895'te hayatı boyunca düzenli olarak düzenlenen Ana Kilise El Kitabı'nı yazdı .

Kilisenin yönetim kurulu beş üyeden oluş uyor. S ube adı verilen yerel cemaatler özerktir.

Görevli din adamları yoktur. Okuyucular üç yıl boyunca ş ifa ve maneviyat ç alış malarına yardımcı olarak hizmet ederler. Ancak Hıristiyan Bilimi Okuma Odaları'na (sıklıkla ç ağ rıldıkları ş ekliyle) bireysel katılımcılar ş ifa iç in kendileri iç in dua ederler. Ancak manevi konsey ve dua konusunda eğ itim almış bir uygulayıcıya da baş vurabilirler.

ÖĞRETİ MLER

Christian Science Church Manual'a göre , kilisenin varlığ ının temeli "ilkel Hıristiyanlığ ı ve onun kayıp ş ifa unsurunu yeniden canlandırmak"tır. Eddy'nin (Quimby'nin) düş üncesinin temeli, maddenin kötü olduğ u yönündeki Yunan düalist kayramıdır. Maddi dünya yanıltıcıdır. Tek gerc ek akıldır.

Maddede ne hayat, ne hakikat, ne akıl, ne de madde vardır. Her ş ey sonsuz Zihindir ve onun sonsuz tezahürüdür, ç ünkü Tanrı Her Ş eyin İ ç indedir. Ruh ölümsüz Gerç ektir; madde ölümcül bir hatadır. Ruh gerç ek ve ebedidir, mesele ş u gerç ek dış ı ve geç ici.4

Quimby, hastalığ ın yanlış biç imlendirilmiş inanç ların sonucu olduğ una inanıyordu. Görünüş e göre Eddy de bu fikre sahipti. Ayrıca Quimby'nin düş üncesinin baş ka bir yönü olan hastalığ ın kötü veya kötü niyetli hayvan manyetizmasından kaynaklandığ ına inanıyordu.

Tüm madde ruha ve/veva akla, vani Tanrı'nın özüne kars ıttır. Tüm duyusal algılar aldatıcıdır. Maddenin gerç ekliğ e sahip olduğ una veya sahip olduğ una inanmak kötülüktür ve yalandır. Bu doğ al olarak Eddy'nin hastalık ve hastalıkla ilgili inanç larına yol aç tı. "Tüm sözde hastalıkların nedeni zihinseldir, ölümcül bir korkudur, sağ lığ ın bozulmasının gerekliliğ i ve gücüne dair vanlış bir inanc yeva kanaattir: aynı zamanda Zihnin insan hayatını savunmak konusunda ç aresiz ve 5 i nsan bunu anladığ ında onu kontrol etmekte vetersiz olduă น korkusu." hastalığ ın var olmadığ ını, c ünkü maddenin kendisi bulunmadığ ını anladığ ında kiş i aynı zamanda hasta olmadığ ını ve hiç bir zaman hasta olmadığını da anlayacaktır. Öümün kendisi vanıltıcıdır c ünkü fiziksel bedenle ilgilidir ve bu gerc ek değ ildir. "Öüm . varolus un maddi olabileceă i rüvasının diğ er bir 6 as amasından bas ka bir s e Hastalık, rahatsızlık ve ölümün va da herhangi bir duyusal denevimin gerç ek dış ılığ ını gerç ek kılan ş ey, yanlış inanç tır.

Temel olarak Hıristiyan Bilimi ile Hıristiyan Bilimi arasındaki fark geleneksel Hıristiyanlık, eskilerin beden ve ruh arasındaki ikilik konusundaki ısrarında yatmaktadır. Hıristiyanlık bu felsefeyle Yunan dünyasına yayılmasının erken dönemlerinde karşılaş tı. Doğ u Akdeniz'i ç evreliyor. Gnostik (bkz. gnostisizm), insan vücudu da dahil olmak üzere maddenin, kiş iyi yalnızca "ruhsal" bir varoluş a ulaş ma ş eklindeki daha yüksek arayış tan alıkoyan kötü bir madde olduğ unda ısrar etti. Bu nedenle Gnostikler, Hıristiyan inancının temel ilkesini, yani Mesih'in enkarnasyonunu reddettiler. Gnostikler, İ sa'nın yalnızca insan gibi göründüğ ünü ileri sürüyorlardı. Doketistler (bkz. öğ reticilik) de bu görüş ü benimsediler; buna karş ı kilise, İ sa'nın öğ retisel görüş ünün acı ç eken bir Mesih'in veya enkarnasyonlu bir Mesih'in temel gerekliliğ ini reddettiğ ini söyleyerek ona ş iddetle saldıran İgnatius aracılığ ıyla erken tepki gösterdi. Bazıları öğ reticiliğ i bir tür düalizm olarak gördü.

Aydınlanma döneminde (1700'ler), bu düalizm, zihin ve bedenin tamamen ayrı maddeler olduğ unda ısrar eden Descartes'ın felsefesinde yeni bir dönemeç kazandı. Bu Kartezyen düalizmin entelektüel tarih üzerinde derin bir etkisi oldu. Yaş am artık beden ve zihni bir bütün olarak görmek yerine iki küreden oluş uyormuş gibi görülüyordu. Daha sonraki düş ünürler ise ya maddenin önemi ve ruhun inkârı, ya da ruhun hakikati ve maddenin inkârı üzerinde durmuş lardır. Quimby ve ardından Eddy bu ikinci görüş ten etkilendi. Tüm acılar, hastalıklar, hastalıklar ya da bedensel varoluş un herhangi bir yönü yanıltıcı olduğ u gerekç esiyle bir kenara bırakıldı.

Hıristiyanlık, ilk haliyle böyle bir düalizmi bilmez. Pavlus, kendi kiş iliğ inde yürütülen ruhsal savaş ın (Romalılar 7) beden ile benlik arasındaki bir savaş olduğ u sonucuna vardı. ruh veya eski Adem ile yeni Adem arasında. Ancak hiç bir yerde Kutsal Ruh'un kötü bedenle savaş tığı sonucuna varmaz. Kötü olan benlik değ il, "iç imde yaş ayan günahtır" (Romalılar 7:17). Augustine daha sonra Pavlus'un kendisiyle ilgili görüş ünü benimsedi ve geliş tirdi; günahın, Düş üş te insan ırkını istila eden yabancı bir madde olduğ u konusunda ısrar etti.

Allah'ın yarattığış ey iyidir. Hem beden hem de ruh iyidir. İ nsanlığı yozlaş tıranş ey günahtır. Adem ve Havva bu yozlaş mayı insandaki cinsel iliş ki yoluyla aktardılar (Augustine'e göre). Bu nedenle Hıristiyan Bilimi, tarihsel Hıristiyanlığ a pek benzemez. Her biri farklı bir temel üzerine inş a edilmiş tir; birincisi Yunan ve Kartezyen düalizminin temelleri üzerine, ikincisi ise İ brani dünya görüş ü ve İ ncil'deki tektanrıcılık üzerine kurulmuş tur.

P

Tanrı

Hıristiyan Biliminde "Tanrı" zihin, ruh, iyilik, sağ lık ve esenlik gibi diğ er kavramlarla eş anlamlıdır.

Hıristiyan Biliminin temeli dört noktadır:

- 1. Tanrı Herş eyin İçindedir.
- 2. Tanrı iyidir. İ yi olan Zihindir.
- 3. Tanrı, Ruh, her ş ey olduğ undan hiç bir ş ey madde değ ildir.

4. Yaş am, Tanrı, her ş eye gücü yeten iyi, ölümü inkar et, kötü, günah, hastalık—Hastalık, günah, kötülük, ölüm, iyiyi inkar et, her ş eye gücü yeten Tanrı, Yas am.

Geleneksel Ortodoks Hıristiyanlık, "Tanrı'nın bir ruh olduğ unu" (Yuhanna 4:24), Tanrı'nın dünyanın ve maddenin Yaratıcısı olduğ unu (Yaratılış 1) ve yaratılan dünyanın "iyi" olduğ unu öğ retir. Eddy, tarihi Teslis doktrininin ç ok tanrıcılıkla aynı safta yer alması gerektiğ ini öğ retti.

İ sa Mesih

Yaklaş ık iki bin yıl önce yaş amış tarihi bir ş ahsiyetti. Ancak bir insan olarak fiziksel bir bedenle sınırlıydı ve madde yanıltıcı olduğ undan, İ sa'nın yeryüzündeki misyonu insanlığ a her türlü hastalığ ın da yanıltıcı olduğ unu öğ retmekti. İ sa, bir bakireden doğ muş olmasına rağ men, Hıristiyanlığ ın öğ rettiğ i bir doktrin olan, insan etine bürünmüş Tanrı değ ildi. Eddy, İ sa'nın yalnızca bir fikir olduğ una inanıyordu.

 $\frac{9}{}$ Hıristiyan Bilimi, "insan" İ $\,$ sa ile "ilahi fikri" kuş $\,$ atan Mesih arasında keskin bir ayrım yapar.

Mesih, Hıristiyan Bilimi aracılığı yıla hastalıkları ve günahları iyileş tirmeye gelen ve tüm gücü Tanrı'ya atfeden ideal Gerç ektir. İsa, Tanrı'nın gerç ek fikrini, diğer tüm insanlardan daha fazla Mesih'i sunan adamın adıdır.... İsa insandır ve Mesih ilahi fikirdir; dolayısıyla

İ sa Mesih'in ikiliğ i.10

Geleneksel Kristoloji, İ sa Mesih'in Tanrı'nın vücut bulmuş Oğ lu, tamamen insan ve tamamen ilahi olduğ unu savunur (Romalılar 1:3–4; Havarilerin, İ znik ve Kadıköy İ man İ nanç ları). Eddy, günahın kefareti iç in İ sa'nın insan kanının gerekli olduğ u fikrinden kaç ındı (1 Yuhanna 1:7). İ sa'nın insanlığ ı ve tanrısallığ ı o kadar iliş kilidir ki, insan unsuru (kan), onun tanrısal doğ asıyla tam bir iliş ki iç inde olduğ undan kurtarabilir.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh, bizzat "İ lahi Bilim" olarak tanımlanır. BT aynı zamanda sonsuz Yaş am, Hakikat ve Sevgi olarak da anılır. İ sa "Mesih'in Tanrı'nın ilahi fikri, yani Kutsal Ruh veya Tesellici olduğ unu, ilahi Prensibi, Sevgiyi aç ığ a vurduğ unu ve her gerç eğ e götürdüğ ünü kanıtladı.

Hıristiyanlıkta anlaş ıldığ ı gibi Kutsal Ruh bir fikir ya da ilahi ilke değ il, bir kiş idir. Kutsal Ruh'tan "Danış man" (Yuhanna 14:16, 26), "Rab ve Yaş am Veren" olarak söz edilir.

(Nicene Creed) ve İ sa, Kutsal Ruh'tan "o" ş ahıs zamiriyle söz etti (Yuhanna 16:13).

İ nsanlık

 $\dot{I}\,$ nsan nedir? $\dot{I}\,$ nsan madde değ ildir; beyinden, kandan, kemiklerden ve diğ er maddi unsurlardan oluş mamış tır.



Geleneksel Hıristiyan öğ retisine göre insan gerç ekten de fiziksel bir bedenden oluş ur. "Adem" ismi "toprak" veya "toz" anlamına gelir. İ nsan, ölümle ayrılan bir beden ve bir ruhtan oluş ur.

Günah

Hıristiyan Bilimine göre günah, yanıltıcı maddi dünyanın bir parç asıdır. Basitç e mevcut değ il. "İnsan günaha, hastalığa ve ölüme muktedir değ ildir."

14 Ancak günah Hıristiyanlar ic in bir yanılsama değ ildir.

Bu, ilk olarak Adem ile Havva (Yaratılış 3) tarafından gerç ekleş tirilen gerç ek bir eylemdi ve İ sa'nın kurban niteliğ indeki ölümüyle kefaret ettiğ i (1 Petrus 2:24) Tanrı'nın yasasının (1 Yuhanna 3:3-5) ihlali olarak anlaş ılır.).

Cehennem

Cehennem "ölümlü inanç tır; hata; ş ehvet; vicdan azabı; kin; intikam; günah; hastalık; ölüm; acılar ve kendini yok etme; kendi kendine empoze edilen ıstırap; günahın etkileri; iğ renç lik yaratan ş ey ya da yalan söylüyor.

15 Cehennem bu nedenle bir zihin durumudur veya yanılsama ya da suc luluk duygusuyla sarsılmış bir vicdan.

Hıristiyan Bilimi bir kez daha cehennemle ilgili geleneksel Hıristiyan öğ retisinden ayrılıyor. Farklı yorumlar olsa da cehennem, kâfirlerin ve kötülerin sonsuz azao mekanı olarak kabul edilir.

Kurtuluş

Kurtuluş "her ş eyden üstün olduğ u anlaş ılan ve gösterilen yaş am, Hakikat ve Sevgidir; günah, hastalık ve ölüm yok edildi." Bir yandan maddeye inanıp diğ er yandan ¹⁶i nsan yanılsamadan kurtulduğ unda günaha inanarak kurtulus a ulas ılmıs tır.

Hıristiyanlık, günahın yanıltıcı değ il gerç ek olması nedeniyle kurtuluş un da gerç ek olduğ unu ve Mesih'in kazandığı ı tamamlanmış bir iş olduğ unu öğ retir. kurban niteliğ indeki ölümü aracılığı ıyla (Romalılar 3:21–24). Bilgi veya avdınlanma olarak değ il. bağ ıs lama olarak anlasılır.

Kilise

Hıristiyan Bilimi kilisesi yeryüzünde hakikatin ve sevginin barındığı tek yapıdır. Nerede böyle bir yapı varsa kilise de oradadır. Üstelik:

Kilise, yararlılığ ının kanıtını sunan ve bulunan kurumdur.

Irkın yükseltilmesi, uykuda olan anlayış ın maddi inanç lardan manevi fikirlerin anlaş ılmasına ve ilahi gücün gösterilmesine kadar uyandırılması Bilim, böylece seytanları veya yanılgıyı kovuyor ve hastaları iyileş tiriyor.47

Hıristiyanlık, kiliseyi, "Mesih'in gelini" (Efesliler 5:23 ve sonrası) ve "azizlerin birliğ i" (Havarilerin İ nancı) dahil olmak üzere ç ok ç eş itli ş ekillerde anlar. Vaftiz yoluyla Mesih'le birlikte gömülen İ sa Mesih'e inananlardan oluş ur (Romalılar 6:1–3).

Ayinler

Ortodoks Hıristiyan ç evrelerinde kutsal törenler lütfu aktarır veya en azından Tanrı'nın fiziksel yollarla kurtaran lütfunu sembolize eder. Vaftizde su kullanılır ve kutsal komünyonda ritüele ş arap ve ekmek eş lik eder.

Hıristiyan Bilimi iç in durum böyle değ il. Lütufun iletildiğ i veya sembolize edildiğ i hiç bir fiziksel veya maddi araç olamaz. Madde basitç e mevcut değ ildir.

Ancak kutsal törenler yılda iki kez kutlanır. Ancak ekmek, ş arap veya vaftiz durumunda su gibi gözle görülür hiç bir unsur mevcut olmayabilir. Manevi anlam aranır. Vaftiz "Ruh'a dalmaktır."18

Son zamanlar

Evren yalnızca Tanrı'dan ya da yalnızca Ruh'tan oluş tuğ u iç in, insanlık tarihinde bir anlam ve yön olmadığ ı gibi, gelecekte bir dönüş ümün gerç ekleş eceğ ine dair bir öngörü de yoktur. Cennet, "Uyum, Ruhun saltanatı, ilahi İ İkenin yönetimi, maneviyat, mutluluk, Ruhun atmosferi" olarak tanımlanır.

19

Geleneksel Hıristiyanlık iç in son, \dot{I} sa'nın görkemle geri döndüğ ü zamandır (Markos 14:62; Elç ilerin \dot{I} ş leri 1:11) ve Havarilerin \dot{I} man \dot{I} manı'nın itiraf ettiğ i gibi, "O, yaş ayanları ve ölüleri yargılamak iç in yeniden gelecektir." Cennet, Hıristiyan ruhunun Tanrı ile mükemmel bir birlik iç inde ikamet edeceğ i, Tanrı'nın sonsuzluğ udur (Yuhanna 14:1–6; 1 Kor. 2:9; Va. 21:2–7).

Genel olarak, Hristiyan Biliminin kalbinin yukarıda aç ıklanan ikicilikte yattığı aç ıkç a görülmektedir. Tüm ilkeleri bu kapsayıcı felsefe ve dünya görüş ünden etkilenmiş tir.
Bu inanç, Havarilerin İ nancı'nın ikinci maddesinde ifade edilen, Tanrı'nın vücut bulmuş Sözü olan İ sa Mesih'in hamile kaldığı ve doğ duğu, acı çektiği, öldüğü, gömüldüğü ve diriltildiği şeklindeki Hıristiyan tutumundan büyük ölçüde farklıdır. ölü. Geleneksel Hıristiyanlığa göre insanlık tarihinin odak noktası burada yatmaktadır. Ancak Hıristiyan Bilimi için tarihin kendisi, acı çeken bir insanlığın melodramını somutlaş tırdığı sürece bir hiç liktir ve bunun nihai olarak var olmadığı sonucuna varır.

ÇÖZÜM

Christian Science'ın üyeliğ i son yıllarda azalıyor. Bununla birlikte, esas olarak edebiyatının ç oğ alması yoluyla bir etki yaratmaya devam ediyor. Ögüt iç indeki tartış malar, ilacın veya doktorların yardımı olmadan, yalnızca dua yoluyla iyileş me konusu etrafında dönmeye devam ediyor.

EK Bİ LGİ LER

Merkez

İ sa'nın İ lk Kilisesi, Bilim Adamı, Hıristiyan Bilim Merkezi, Boston. MA 02115.

Web siteleri

www.christianscience.org; www.tfccs.com (merkez)

KutsalMetinler veYayınlar

Hıristiyan Bilimindeki baş lıca eserler ve yayınlar katmak:

Science and Health with Key to the Scriptures, ilk kez 1875'te yayınlandı (diğ er baskılar bunu takip etti);

Christian Science Journal, 1883; Hıristiyan Ş ifası ve Diğ er Yazılar, 1886; Christian Science Sentinel, 1898; Christian Science Monitor, 1908. Son bahsedilen yayınla ilgili olarak, Christian Science Monitor, Eddy tarafından 1908'de geleneksel gazetelerde sıklıkla görülen önyargı ve sansasyonelliğ e gazetecilik aç ısından bir alternatif sunmak amacıyla kuruldu. Bugün Monitor, onu ilk yayınlayan kuruluş tan ç ok daha baş arılı oldu.

Yüksek kaliteli gazeteciliğ i nedeniyle akademik, politik ve ekonomik ç evrelerde büyük saygı görüyor ve büyük metropol bölgelerdeki bölgesel baskıları da iç eren geniş ç apta okunuyor.

1988'de World Monitor adında bir kablolu televizyon programı baş latıldı. Ancak yalnızca on ay sonra, artan mali baskılar nedeniyle Monitor Channel satış a sunuldu. Time'ın 27 Nisan 1992 tarihli sayısında , 235 milyon dolarlık kaybın, Monitor Channel'ın iş ten ç ıkarılmalara ve nihai olarak kapatılmasına neden olduğ u bildirildi.

Üyelik

Christian Science'ın dünya ç apında 400.000 üyesi var. 100.000 aktif katılımcı kabul edildi. Kilise, dünya ç apında yaklaş ık 120 ülkede Bilim ve Sağ lık okuyucularının ve 70'den fazla ülkede (20) yaklaş ık 2.200 cemaatin (kilise ş ubesi) bulunduğ unu bildirmektedir.

Notlar



<u>16</u> age, 593.

17 Age., 583.

18 Age., 581.

19 Age., 587.

20 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/chrissci .html

HIRİ STİ YANLIK

Hıristiyanlık üzerine bir makalenin bu nitelikteki bir kitapta yer alan uzun bir inceleme olması kesinlikle beklenebilir. Hıristiyanlık dünya dinlerinin en büyüğ üdür ve son iki bin yıldır medeniyet ve kültürde kritik bir rol oynamış tır.

Bu cilt boyunca Hıristiyanlığ ın temel öğ retileri sunulmaktadır. Hıristiyanlık ile kültler, mezhepler, dinler ve okült arasında bir karş ılaş tırma/karş ıtlık sunmak yazarların açık niyeti olmuş tur.

Gİ Rİ İ Ş

İ lk dört yüzyılın, özellikle Kristolojideki doktrinsel geliş imi dış ında, Hıristiyan kilisesinin kapsamlı öyküsü burada tekrarlanmayacaktır.

İ lkinden sonra

Dört yüzyıl tartış ıldıktan sonra, Hıristiyan âleminin ana dönemleri ve bölünmelerinin kısaltılmış bir aç ıklaması sunulacaktır; temel amaç süreklilik/süreksizlik ve parç alanma/katoliklik noktalarını göstermektir. Ana odak noktası Batı kilisesi olsa da, on birinci yüzyıla kadar olan Doğ u Ortodoksluğ una kısaca değ inilecektir.

Hıristiyanlık, ana dini YAHUDİ Lİ K gibi, görünüş te her zaman birbirini dış layan iki temel ilkeyi iç erir: Özellik ve evrensellik iddiaları. Hıristiyanlık , dış ında hiç bir kurtuluş un bulunmadığ ı İ sa Mesih'in kiş iliğ inde ve eserinde tam olarak aç ıklanan tek gerç ek inanç olduğ unu utanmadan iddia etmesi aç ısından özeldir (Ek 1'deki Havarilerin ve İ znik İ nanç ları'na bakınız).

Hıristiyanlık , İ sa Mesih'in bu özel iş i aracılığ ıyla Tanrı'nın kendisini tüm insanlığ a tam olarak ifş a etmesi nedeniyle evrensellik iddiasındadır. Diğ er tüm dinler, evrensellik ilkesine göre, özetle "mahkeme dış ı" olarak değ erlendirilir. Bu nedenle Hıristiyanlık, tanımı gereğ i, tüm insanlık iç in tek gerç ek din olduğ unu iddia eder.

Her ne kadar diğ er dinlerde de hakikat mevcut olsa da, Hıristiyanlık, sonsuz yaş ama, yani Tanrı ile sonsuza kadar sonsuz varoluş a ulaş manın tek yolunun İ sa Mesih'e imandan geç tiğ ini iddia eder. Bununla birlikte, Hıristiyanlık evrensel olarak benimsenmediğ i iç in, rakip pek ç ok dinin varlığ ından da anlaş ılacağ ı üzere, dış layıcı bir din kavramı skandal gibi görünmektedir. Yine de bu

"Öxellik skandalı", geleneksel ortodoks ç evrelerde, eğ er Hıristiyanlık ayrıcalıklılığ ını ve dolayısıyla evrenselliğ ini kaybederse tanım gereğ i Hıristiyanlık olmaktan ç ıkacağ ı gerç eğ i temelinde geç erliliğ ini koruyor.

Burada ve bu cilt boyunca bahsedilen Hıristiyanlık "geleneksel" ve/ veya ortodoks Hıristiyanlıktır. Bunun anlamı, ekümenik inanç lara (Ek 1) ve burada itiraf edilen tüm ilgili öğ retilere bağ lı olan Hıristiyanlıktır. Buna Doğ u Ortodoksluğ u, Roma Katolikliğ i ve Reformdan doğ an birç ok Protestan mezhebinin geniş yelpazesi dahildir. "Ortodoks" ş emsiyesi altında anılmayan Hıristiyanlık biç imleri, ekümenik inanç lardan ayrılan ve ya alternatif ya'da rakip doktrinler getiren (örneğ in bkz. Bİ RLİ K PENTEKOSTALİ ZM) ya da modernite paradigmalarına ve felsefi varsayımlara uyan olanlardır. "Akıl Çağ ı" (daha fazlası aş ağ ıda). Hıristiyanlığ ın bu son biç imlerinde, tikellik ve evrensellik kavramları artık geç erli olmadığı ı gibi, Hıristiyan inancına herhangi bir "öz" atfetmek de mümkün değ ildir.

KÖKI FR

Hıristiyanlık ana dini Yahudilikten doğ muş ve Eski Ahit'te doğ muş tur. Nasıralı İ sa'nın ilk takipç ileri Yahudiydi ve aslında İ sa'nın ilk nesli de Yahudiydi. Hıristiyanların neredeyse tamamı Yahudiydi. Hıristiyanlığ a (henüz Hıristiyanlık olarak anlaş ılmayan bir kavram) "dönüş "ün nedeni, İ sa'nın takipç ilerinin onun Yahudilik bağ lamında hayati bir tarihsel rolü üstlendiğ ini anlamalarıydı. Bu rol, Eski Ahit boyunca vaat edilen, uzun zamandır beklenen Mesih'ti (lafzen, "meshedilmis" olan").

Bu nedenle, Petrus Pentekost Günü'nde ilk Hıristiyan vaazını vaaz ettiğ inde (Elç ilerin İş leri 2:14-36), din değ iş tiren üç bin kiş iden oluş an büyük bir kitle (ayet 41) Yahudiydi ve Petrus'un sözlerini, gidiş yolu temelinde aldılar. İsa'nın hikayesini kendi hikayeleriyle ilis kilendirdi.

Petrus, Kutsal Ruh'un mucizevi ziyaretinin (Elç ilerin İş leri 2:1–13), Mesih'in bu tür mucizeleri baş latacağ ını yazan Yoel'in (16–19 ayetler) kehanetinin gerç ekleş mesi olduğ unu söyleyerek baş lıyor. Petrus kalabalığ a Nasıralı İsa'nın aynı Mesih olduğ unu (ayet 22) ve onun tutuklanmasının, ölümünün, çarmıha gerilmesinin ve diriliş inin tesadüf olmadığ ını, hepsinin Tanrı'nın önceden belirlenmiş konseyinin bir parç ası olduğ unu söyler (23-24 ayetler).Yine Petrus, Kral Davut'u gelecek Mesih'in habercisi olarak tanıtırken İsa'nın yaş amını Eski Ahit bağ lamıyla iliş kilendirir (25-35. ayetler). Petrus'un bu mesajını kaydeden Luka'nın, Nasıralı İsa'nın yeni ve özgün bir dini fenomen olmadığ ını, daha ziyade Yahudiliğ in öyküsünün çok gerekli bir uzantısı ve sonucu olduğ unu kesin bir ifadeyle aktardığı açıktır. Bu nedenle "özellik skandalı"

(Tanrı'nın seç ilmiş halkı olarak İ srail) ve evrensellik kavramı (İ brahim'in tohumu aracılığ ıyla tüm uluslar kutsanacaktır; bkz. Yaratılış 17), kilisenin İ sa Mesih'in mesajını (özellik) tüm dünyaya (evrensellik) vaaz etmeye baş laması ölç üsünde, Pentekost Günü'ndeki kilisevi de kapsavacak s ekilde genis letilir.

Bu, Kudüs'ten hızla yayılan ilk Hıristiyan topluluğ unun faaliyetlerini özetlemektedir. Ancak hemen ortaya çıkan ciddi mesele, artık İ brahim'e verilen vaadin bir parç ası olan, Yahudi olmayan (Yahudi olmayan) din değ iş tirenlerin hayatında Kanun'un (Tevrat) ne gibi bir rol oynaması gerektiğ idir. Tevrat, Yahudiliğ in temel direklerinden biriydi. Hıristiyan mesajı yalnızca Yahudilere yönelik bir mesaj olduğ u sürece Tevrat, yeni din değ iş tirenlerin dini yaş amının hayati bir parç ası olarak kaldı. İ sa Yasayı yürürlükten kaldırmak iç in değ il, onu tamamlamak iç in geldi (Mat.

5:17). Asıl sorun, Hıristiyan mesajının Yahudi olmayanlar tarafından da benimsenmeye baş lanmasıyla ortaya çıktı. Kanun Yahudi olmayanlara nasıl uygulandı?

Elç i Pavlus bu sorunla doğ rudan yüzleş ti. Pavlus, kilisenin gayretli bir zulmü olmaktan çıkıp kilisenin en yetenekli savunucusu ve Yahudi olmayanlara yönelik bir misyoner haline geldi (Elç ilerin İş leri 9; 13-28). Pavlus'un Yahudi olmayanların sünnet olması veya Tevrat'ı benimsemeleri konusunda ısrar etmediğ i haberi Yeruş alim'deki havarilere ulaş tığ ında, onu Kudüs Konseyinde hesap vermeye çağ ırdılar (Elc ilerin İs leri 15).

Sorun daha önce Pavlus'un Yahudilerin Yahudi olmayan sünnetsizlerle yemek yemesi konusunda Petrus'la (Gal. 2:9-15) yüzleş tiğ inde doruğ a ulaş mış tı. Peter hiç bir sorun bulamadı Yahudi olmayan inanlılarla yemek yemek. Ama ne zaman "belirli adamlar. . . Yakup'tan" (Kudüs'te) Petrus'un huzuruna geldiğ inde Petrus kendini geri ç ekti. Pavlus bunu ikiyüzlülük olarak yorumladı ve bunun iç in Petrus'u azarladı. İ İginç tir ki, Kudüs Konsili'nde Petrus bizzat Yahudi olmayanların sünnet ya da Musa Kanununa sıkı sıkıya bağ lı kalma zorunluluğ una maruz kalmaması gerektiğ ini savundu (Elç ilerin İş leri 15:7-11). Tanrı sevgisini hem Yahudilere hem de Yahudi olmayanlara döktü ve her ikisine de lütuf verdi (ayet 11). Yakup'un ve Yeruş alim'deki havarilerin, Pavlus'un Yahudi olmayanlara yönelik hizmetinin sünnete gerek kalmadan devam etmesine izin verme kararı ve Kanun, Hıristiyan kilisesinin nihai olarak izleyeceğ i yönü ac ıklıyordu.

MS 70'den sonra, Romalı general Titus Kudüs'e yürüyüp tapınağ ı yerle bir ettiğ inde, Yahudi Hıristiyanlığ ı, özellikle de Cehennemleş miş ya da Yahudi olmayan Hıristiyanlar Yahudi köklerini terk etmeye baş layınca, yok olmaya baş ladı. Elç ilerin İş leri kitabı Yahudi olmayanların kapsamlı bir misyonuna doğ ru ilerlemektedir. Elç ilerin İş leri Kudüs'te baş lar ve Roma'da biter. Yahudi Hıristiyanlığ ının bir anlatımıyla baş lıyor ve neredeyse Yahudi olmayanlara yönelik bir hizmetle bitiyor. Yahudilerin baş havarisi Petrus, Elç ilerin İş leri'nin ilk bölümünde yer alır, ancak ç ok geç meden yerini Yahudi olmayanların büyük misyoneri Pavlus'a bırakır. Kudüs, Yahudiler ve Petrus yerlerini Roma, Yahudi olmayanlar ve Pavlus'a bırakıyor.

Aş ağ ıda Patristik dönemin (MS 100-170), İznik Öncesi dönemin (170-325) ve İznik Sonrası dönemin (325-590) kısa bir özeti yer almaktadır. Daha önce de belirtildiğ i gibi bunlar

birlikte dönemler en fazla tedaviyi alacaktır. Antik kiliseden kaynaklanan değ iş iklikleri hızlı bir ş ekilde özetlemek iç in Orta Çağ , Reformasyon ve modernite takip edecek.

TEPATRİ STİ K ÇAĞ(MS 100-170)

Bu dönem, Havarisel Babaların (yanı, havarilerin doğ rudan varisleri) yaş adığı ve öğ rettiğ i dönemdir. Kilisenin her ç ağ da hem ş ampiyonları hem de düş manları olduğ undan, burada ataerkillik döneminin büyük ş ampiyonlarından bazıları ve savaş tıkları düş manlar yer almaktadır. Polikarp (yaklaş ık 69–156). Ş ehit olan İ zmir'deki kilisenin piskoposu; Havari Yuhanna'nın öğ rencisi.

En ünlü eseri Filipililere Mektup'tur. Irenaeus (ö. yaklaş ık 202). Muhtemelen İ zmir'de Polycarp'ın ayaklarının dibinde oturdu ve 177'de Lyons, Galya'nın (Fransa) papazı ve 178'de Lyons piskoposu oldu. Irenaeus'un kiliseye büyük katkısı, gnostisizme karş ıçıkması, havarisel mirasla ilgili fikirleri ve özetleme teorisi; burada Tanrı'nın Logosu'nun insanlığı kurtarmak için insanların acıçektiğine inanıyordu. Irenaeus'un eserleri arasında

Yanlış Gnosis'in (Sapkınlığ a Karş ı olarak da bilinir) Tespiti ve Devrilmesi ve onun doktrinsel ç alış ması Havarilerin Öğ retisinin Gösterimi.

202 yılında ş ehit oldu.

Tertullianus (yaklaş ık 155/160 – yaklaş ık 220/230). Romalı bir yüzbaş ının oğ lu olarak Kartaca'da doğ du, hukuk okudu ve Roma'da ç alış tı. Hıristiyanlığ a geç tikten sonra (yaklaş ık 190/195) Kartaca'ya döndü ve orada papaz oldu. Hukuki aklı, yazma ve iletiş im becerileriyle birleş erek Hıristiyan doktrinlerini aç ık bir ş ekilde aç ıklamasını sağ ladı. Yetenekli bir savunucu olarak gnostisizme, özellikle de sapkın Marcion'a ş iddetle karş ı çıktı. Eserleri arasında Özür Dileme, Vaftiz ve Marcion'a Karş ı yer alıyor.

İ skenderiyeli Clement (yaklaş ık 150 – yaklaş ık 215). İ skenderiye'deki büyük ilahiyat okulunun kurucusu. Zulümden kaç mak iç in Filistin'e kaç tıktan sonra onun yerine öğ rencisi Origen (aş ağ ıya bakınız) geç ti. Eserleri arasında Kafirlere Öğ üt, Eğ itmen ve Stromata yer alıyor.

Eserleri, İ sa Mesih'in tüm bilgilerin (gnosis; bkz . gnostisizm) gerç ek odak noktası olduğ unu gösterme hedefine adanmış tır .

Origen (yaklaşık 185 – yaklaşık 254). İskenderiye'nin Yunan kilisesinin babası, okulda öğ retmenlik yaptı ve katkümenlere ders verdi. Origen çok seyahat etti ve 230 yılında Filistin'de rütbesini aldı. Ancak İskenderiye'de onun rütbesi geçerli görülmedi. Sürgün edildi, Filistin'deki Sezariye'de öğ retmenlik yaptı ve burada deneyimler yasadı.

Decius yönetimindeki zulüm. Origen derin ve özgün bir düşünürdü. Edebi katkıları çok büyüktü ve bunların en ünlüsü Celsus'a Karşı adlı eseriydi. Onun fikirleri, ilkel kilisenin, Mesih'in kişiliğine ilişkin anlayışında büyük ölçüde ilerlemesini sağladı.

 $\dot{1}$ lk kilise, Patristik ve $\dot{1}$ znik öncesi dönemde inancın (yukarıda) yetenekli savunucuları aracılığ ıyla gnostisizmle karş ılaş tıkç a ve zorluklarıyla karş ılaş tıkç a, ortaya ç ıkan ş ey bir inanç ve bir kanondu. $\dot{1}$ man kelimesi Latince "inanıyorum" anlamına gelen credo kelimesinden gelir .

İ man, Hıristiyan din öğ retisi iç in temel bir araç haline geldi ve Gnostiklere karş ı özür dileme. sonunda ¹Kitapların kanonu veya "listesi" Yeni Ahit'i oluş turacak olan kitap bir araya getirilmeye baş landı. Kanonik olarak kabul edilen bu yazılar, Hıristiyanlar, gnostikler, kafirler veya baş ka kiş iler tarafından yazılan diğ er birç ok yazıya kıyasla inanan topluluk iç inde yetkili olarak tanınan yazılardı.

ANTE-Nİ KEN DÖNEMİ

 \dot{I} lk üç yüz yıl boyunca kilise, uzun süreli ya da ağ ırlaş tırılmış bir biç imde değ il, imparatora ve imparatora bağ lı olarak az ya da ç ok yoğ un biç imlerde zulme maruz kalmış tı.

söz konusu Roma İ mparatorluğ u'nun belirli eyalet(ler)i. Konstantin (yaklas ık 280-337) 312'de imparator oldu. Maxentius'u Roma'nın dış ındaki Mul-vian Köprüsü'nde yendi. Gökyüzünde hac iş aretini ve beraberindekileri gördüğ ünü iddia etti

Yetki meselesi de havarisel dönemden sonra kilisedeki doktrin, inanç ve uygulamalarla ilgili konularda oldukç a hızlı bir ş ekilde ortaya ç ıktı. Hem sapkın gnostikler hem de ortodoks kilisenin savunucuları, Eski Ahit'ten ve havarilerin yazılarından destek talep ettiler. Böylece inanç meselelerinde nihai otoritenin ne olacağ ı sorusu oluş tu. Çözüm, kilisenin kendisinin piskoposlar aracılığ ıyla nihai otoriteyi tesis etmesiydi. Havarisel ç ağ da, "piskopos" kelimesi (episkopos, yani gözetmen), ihtiyar (presbyteros veya presbyter) ve papaz (poimen veya ç oban; bkz. Elç ilerin İ ş leri 20:17, 28; Titus 1:5, 7) ile eş anlamlıydı. Bununla birlikte, ikinci yüzyılın baş larında ortaya ç ıkan, monarş ik piskoposluk olarak bilinen, piskoposun doktrin ve inanç meselelerini yargılamak iç in kilise papazlarının üzerinde bir otorite konumuna sahip olduğ u daha hiyerarş ik bir liderlik biç imiydi. teş vik sözleri: "Bu iş aretle fethedin." Bunu, savaş larının ve zaferlerinin "Oğ ul" Mesih adına qeleceğ i ş eklinde yorumladı.

3

Bu olay nasıl yorumlanırsa yorumlansın, önemli olan nokta Konstantin'in derhal MS 313'te imparatorluktaki tüm dinlere özgürlük ve hos görü tanıyan ünlü Milano Fermanı'nı yayınlamasıdır. Aslında bu, Hıristiyanlar iç in zulmün sona ermesi anlamına geliyordu. Her ne kadar Licinius döneminde bazı zulümler yeniden patlak vermiş olsa da, Konstantin 324'te Licinius'u yenerek kendisini tek imparator yaptı. Bu, kilise tarihindeki en önemli olaylardan biri haline geldi, ç ünkü artık Hıristiyanlık tercih edilen din haline geldi. Küç ük bir havari ç etesi ve ç oğ unlukla fakir ve eğ itimsiz olan az sayıda din değ iş tiren kiş iyle baş layan ş ey, üç yüz yıllık mücadelenin ardından putperestlik ve paganizme karsı zafer kazandı.

Milano Fermanı'nın karış ık bir nimet olduğ u ortaya çıktı.

Zulüm dönemi sona ererken kilise, putperestlik kültürünün, dinlerinin ve felsefelerinin etkilerinin Hıristiyanlar üzerinde de hissedildiğ i bir döneme girmiş tir. Hatta Hıristiyanlar, baş kalarını inananların saflarına girmeye zorlamak iç in güç kullanmaya bile baş ladılar; bu, Hıristiyanlığ ın kurucusunun öğ retilerine tamamen yabancı bir fikirdi. Milano Fermanı'nın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir diğ er konu da kilise ile devlet arasındaki iliş kiydi. Daha önce kilise, devletin düş manlığ ına rağ men varlığ ını sürdürmüş ve kendisini ilan etmiş , çoğ u zaman devlete karş ı kehanet tanıklığ ıyapmış tır.

Ancak 313'ten sonra devlet ve kilise iş birliğ i yapmaya baş ladı. Konstantin, kilisenin iş lerini zulüm olmadan yürütme özgürlüğ üne izin verilmesi karş ılığ ında, kilisenin iş lerinde söz sahibi olmakta ısrar etti. Kilise sorunu ve Devlet, günümüze kadar Hıristiyan kilisesini iş gal etmiş ve farklı düş ünürler ve (modern ç ağ da) farklı mezhepler, kilisenin laik toplum ve devletle nasıl iliş ki kurması gerektiğ ine iliş kin farklı teolojik duruş lar geliş tirmiş lerdir.

EKÜMENİ K KONSEYLER

Kilise büyümeye ve misyon alanlarına kanatlarını aç maya baş ladıkç a daha fazla örgütlenme ve konsolidasyon ihtiyacı ortaya çıktı. Baş ka sapkınlıklar da kilisenin doktrinlerine meydan okumaya devam etti. Hatırlanacağı rüzere ilk konsey Yeruş alim Konseyiydi(Elç ilerin İş leri 15). İznik Öncesi ve İznik Sonrası dönemlerde kilise o kadar büyümüş tü ki, doktrinsel birlik ve sağ lamlaş tırma adına tüm yerel kiliseleri bir araya getirecek ekümenik konseylere ihtiyaç duyuldu. Burada bahsedeceğ imiz Büyük Ekümenik Konsillerin sayısı dörttür: İznik Konsili (325), Konstantinopolis Konsili (381), Efes Konsili (431) ve Kadıköy Konsili (451).

Nicea Konseyi. Hıristiyanlığ ın ilk muhaliflerinin, yani din bilginlerinin ve Ferisilerin kafasını kurcalayan soru, İ sa'nın yalnızca seç ilmiş Mesih olduğ unu iddia etmekle kalmayıp, aynı zamanda Tanrı olduğ unu da iddia etmesiydi (Yuhanna 10:33). Sonraki üç yüz yıl boyunca bu konu üzerinde verilen mücadele, iki fikrin ortaya çıkmasıyla sonuc landı.

seç kin kiş ilikler: Arius (250-yaklaş ık 336) ve Athanasius (yaklaş ık 296-373). Büyük vaazları ve dindar yaş amıyla tanınan Arius, İ sa'nın Tanrı kavramını, bunun iki Tanrı'nın varlığ ını ima etmesi gibi basit bir nedenden dolayı kavrayamadı. Arius bunun feci sonuç lara yol aç acağ ına inanıyordu, özellikle de Hıristiyanlık kendisini birç ok tanrının varlığ ına inanan kafirlerden ayıracaksa. Bu nedenle İ sa'nın Tanrı'ya diğ er varlıklardan daha yakın olduğ u, ancak onun bir baş langıcı olduğ u, oysa Tanrı'nın sonsuz olduğ u sonucuna vardı.

İ sa'nın olmadığ ı bir zaman vardı; Tanrının olmadığ ı bir zaman hiç bir zaman olmadı. Bu, iş in özünü oluş turdu antik kilisede Arianizm olarak tanındı.

Arius'un yetenekli rakibi ç ok daha genç olan Athanasius'tu. İ kincisi iç in, Mesih'in tanrısallığ ı meselesinin tamamı, Mesih'in kiş iliğ i hakkında bağ ımsız bir tartış ma değ ildi; daha ziyade İ sa'nın tanrısallığ ı sorunuydu ve kurtuluş un tam kökünde yatıyordu. Günah insanoğ lunu öylesine umutsuz bir durumda bırakmış tı ki, kendini asla kurtaramayacaktı. Bunu ancak Tanrı baş arabilirdi.

Eğ er Mesih insan etine bürünmüş ilahi Tanrı değ ilse, o zaman bir Kurtarıcı da olamaz.

Her iki parti de sert bir muhalefetle karş ı karş ıya geldi. Anlaş mazlık, ancak İ mparator Konstantin'in sorunu ç özmek iç in bir konsey ç ağ ırarak müdahale etmesiyle bir miktar ç özüme kavuş turuldu. 325 yılında yaklaş ık üç yüz piskoposun katıldığ ı Konsil, Nicea (ş imdiki İ znik) kasabasında toplandı. Bu ilk ekümenik törende

Konsilde kilise Arianizmi kınadı ve Athanasius ile birlikte Mesih'in "gerç ek Tanrı" olduğ unu ileri sürdü. Bu konsilden ortaya çıkan iman beyanı, kilisenin ilk yazılı itirafı olan İznik İman İmanıydı (Ek 1). Bu belgede kilise, Mesih'in "Baba ile tek bir özden" olduğunu cesurca tasdik etti. Madde kelimesi (Gk. ousia) tartışmalı bir terimdi (tabii ki Ariusçular tarafından kabul edilmemişti) ve Ariusçuların, İsa'nın Baba ile birlikte ebedi olmadığı yönündeki iddiasına karşı koymak için kullanılmıştı.

Ancak Arius, birkaç piskoposla birlikte İznik İznancı'nı imzalamayı reddetti. Athanasius'un hayatının geri kalanını Nicea'da yerleş ik ortodoksluğu savunarak geçirmesine neden olan hatırı sayılır bir takipçi kitlesi topladı. Henry Chadwick şunu gözlemliyor:

Dördüncü yüzyıl kilisesinin talihsizliğ i, kurumsal organizasyonunu geliş tirirken aynı zamanda teolojik bir tartış maya da bulaş masıydı. Doktrinsel anlaş mazlıklar nızla düzen, disiplin ve otorite meseleleriyle ayrılmaz bir ş ekilde iliş kilendirildi. Her ş eyden önce Yunan Doğ u'su ile Latin Batı arasında giderek artan gerilime bağ lı hale geldiler.4

Arianizmin Doğ u'da kayda değ er bir avantaj sağ lamak iç in kullanabildiğ i ş ey, siyasi, dini ve kültürel olarak Doğ u ile Batı arasında büyüyen bu uç urumdu.

Konstantin, II. Konstantius ve Julian'ın hükümdarlıkları sırasında,

5 Athanasius dört kez sürgüne zorlandı.

-- Öümünden sonra

Julian'ın (363) ardından Athanasius İ skenderiye'ye döndü ve burada İ znik Konseyi'nin ortodoks davasını desteklemeye devam etti.

Konstantinopolis Konseyi. Athanasius 373'te öldüğ ünde, ortodoks davanın liderliğ i Kapadokya Babaları olarak bilinen entelektüel aç ıdan yetenekli üç ilahiyatç ının eline geç ti: Kapadokya'daki Kayserya piskoposu Büyük Basil (yaklaş ık 330-79); Gregory (329-89), Konstantinopolis piskoposu; ve Nyssa'lı Gregory (yaklaş ık 330-95), Nyssa piskoposu. Athanasius gibi bu son üç kiş i de ortodoks davanın savunulmasında güç lü bir duruş sergiledi. Ancak İ mparator I. Theodosius'un 381 yılında Konstantinopolis'te bir konsey toplamasına kadar ortodoksluk davası sağ lam bir ş ekilde yerleş medi ve Arianizm nihavet kiliselerin c oğ u tarafından reddedildi.

Bu ikinci ekümenik konseyde birç ok önemli konu ele alındı. Mesih'in tanrılığ ı tanınmış olmasına rağ men, Kutsal Ruh'un tanrısallığ ı hakkında henüz hiç bir ş ey söylenmemiş ti. Sonuç, Kutsal Ruh'un da gerç ek Tanrı olduğ unu doğ rulayan daha uzun bir ifadenin ortaya ç ıkmasıydı. Konstantinopolis'te bulunan ilahiyatç ılar aynı zamanda Arius'un bir baş ka rakibi olan Laodikya piskoposu Apollinarius'u da hesaba katmak zorundaydılar (yaklaş ık 310–M.Ö 390). Athanasius'un bir arkadaş ı olan bu adam, Mesih'in tam tanrılığ a sahip olmasına rağ men gerç ek anlamda insan ruhuna sahip olmadığ ını öğ retmis ti. Onun yerine Tanrı'nın Logosu vardı. Mesih doluyken

Bir tanrıya sahip olan ve dolayısıyla Arius'a karşıçıkan Apollinarius, Mesih'in insan doğ asını olduğ u gibi korumadı ve böylece İznik'te İsa'nın hem tamamen Tanrı hem de tamamen insan olduğ u yönündeki itirafa karşıçıktı. Kapadokyalı babalar, sonunda Konstantinopolis Konsili'nde reddedilen Appolinarianizm'e karşıçıktılar.

Kilise beş inci yüzyıla girerken Arianizm ve Apollinarianizm arka plana geç ti, ancak yeni zorluklarla doğ rudan karş ılaş tı.

Î ki teoloji okulu. Kilise iç indeki verimli beyinler derin doktrinsel sorunlarla boğ uş uyordu. Her biri Doğ u'daki bir coğ rafi bölgede, yani Antakya ve İ skenderiye'de yoğ unlaş an iki okul geliş ti. Antakya okulunda Samosatalı Paul, Antakyalı Lucian, John Chrysostom, Mopsuestialı Theodore ve ünlü Nestorius gibi ilahiyatçılar vardı.

Bu okulun özellikleri arasında İ ncil'in alegorik yorumunun reddedilmesi ve İ ncil yazarlarının belirli bir metnin anlamına ulaş madaki niyetlerini keş fetme arzusu vardı. Bu okulun en dikkat ç ekici özelliğ i Kristolojiydi. Antakya geleneğ i, Mesih'in insanlığ ını vurgulama ve Mesih'in hem ilahi hem de insani iki doğ ası arasında oldukç a gevş ek bir bağ lantıya izin verme eğ ilimindeydi.

Eğ er Antakya okulu daha Aristotelesç i olsaydı ve "Rasyonalist" ikinci gelenek olan İ skenderiye okulu ise daha ç ok Platoncu mistisizme yöneliyordu. Bu sonuncu okul İ skenderiyeli Clement, Origen, Athanasius ve İ skenderiyeli Cyril gibi ilahiyatç ılara yer verdi. Bu okul, İ ncil'in alegorik bir yorumuna daha fazla eğ ildi ve Mesih'in iki doğ asına iliş kin ç ok daha birleş ik bir görüş ün yanı sıra, Mesih'in tanrısallığ ını vurguladı. Bu ekolde İ sa'nın insanlığ ı, Antakya geleneğ ine göre tanrısallığ ından daha az ayırt edilebilir olduğ undan, "Çarmıhta acı ç eken Tanrı" kavramı İ skenderiyeliler arasında hemen kabul gördü.

Antakya okulunda Nestorius, İ sa'nın insanlığ ının, tanrısallığ ından ayırt edilmesi gerektiğ i görüş ünü, Nestorius'un bizzat Tanrı'nın acı ç ektiğ i veya Tanrı'nın ç armıhta öldüğ ü fikrini tamamen reddettiğ i noktaya kadar benimsedi. Acı ç eken ve ölen yalnızca insan İ sa'ydı. İ ç indeki reaksiyon

Nestorianizm'e uzanan İskenderiye okulu, Mesih'in tanrısallığını (İsa'nın yalnızca bir (mono) doğası (physis) vardır) ve doğanın tamamen tanrısal olduğunu aşırı vurgulayan, monofizitizm olarak bilinen rakip ve aşırı bir Kristoloji üretti. Üçüncü bir ekümenik konseyin meydan okuması.

6

Efes Konseyi. İ mparator II. Theodosius (401-50) 431 yılında Efes Konsili'ni topladı. Bu konsilin asıl amacı Nasturilik sorununu ç özmekti. Nestorius'un baş rakibi İ skenderiyeli Cyril, birkaç piskoposun henüz gelmemiş olması nedeniyle Konsil'i baş langıç ta planlanandan on beş gün sonra aç tı. Daha fazla gecikmeyi reddeden Konsil'in toplandığı gün, Nestorianizm kınandı ve Nestorius'un kendisi de aforoz edildi.

Theotok os ("Tanrı'nın annesi") terimi ve Tanrı'nın doğ duğ u, acı ç ektiğ i, öldüğ ü ve diriltildiğ i ş eklindeki mantıksal ima, Konsey tarafından onaylanan Kristolojik kararlardı. Ancak gerç ekte Efes Konsili, Nestorius ile Cyril arasındaki kiş isel bir savaş tan ç ok daha fazlasıydı. Bu aynı zamanda Antakya ve İ skenderiye gibi iki rakip okul arasındaki c atıs mavdı.

Efes Konsili'nin bir diğ er önemli kararı da Pelagianizmin kınanması kararıydı (aş ağ ıda ele alınmış tır). Ancak Kristolojik sorunun kendisi henüz ç özülmedi.

Mesih'in iki doğ asının nasıl iliş kili olduğ una dair daha net ifadeler bulmak iç in kilisenin kademesinden gelen ve Kutsal Yazıları daha da derinlemesine araş tırmak iç in en keskin teolojik beyinleri görevlendiren ortodoksluğ a karş ı daha fazla meydan okuma olacaktı.

Kadıköy Konseyi. İ mparator Marcian, Eutyches'in (ö. 454) benimsediğ i baş ka bir ş üpheli Kristoloji ile ilgilenmek iç in dördüncü Ekümenik Konsili topladı. Apollinarius gibi Eutyches de İ sa'nın tanrısallığ ının tek önemli olduğ unu öğ retti. Monofizitizmi benimsedi (yukarıya bakın). Bu düş ünce, insani ve ilahi olmak üzere iki tabiata sahip olan Mesih'in zaten yerleş ik olan ortodoks doktrinine ters düş üyordu.

Kadıköy Konseyine altı yüz piskopos katıldı. Eutychianism'i ele alan Konsey, ş u sonuca vardı: Kilisenin Mesih'in tam tanrılığ ını ve eş it derecede onun tam insanlığ ını itirafını yeniden doğ rulayan inanç itirafı. Kadıköy Konseyinin en önemli yönü, her ş eyi kapsayan Kristolojik formülasyonuydu. Ünlü "dört niteleyici sıfat", Eutychianism'e karş ı Mesih'in iki doğ asının "karış ıklıksız" ve "değ iş imsiz" olduğ unu, Nestorianizm'e karş ı ise iki doğ anın "bölünmesiz" veya "ayrılıksız" olduğ unu ileri sürüvordu.



Kadıköy Konsili'nde tanımlanan Ortodoks Kristolojinin dört niteleyici zarfını gösteren bir tablo.

Kadıköy Kristolojisi, beş inci yüzyıldan günümüze kadar Ortodoks Hıristiyanlığ ın Kristolojisi olmuş tur.

Mesih'in iki doğ asının kiş isel birliğ inin birbirleriyle hipostatik olarak iliş kili olduğ u anlaş ıldı (bkz. hipostatik birlik). İ lahi doğ a insanla o kadar ildilidir ki her biri diğ erinin niteliklerini paylaş ıyor. Tanrı'nın ölmesinden bahsetmek, İ sa'nın insan kanının kurtardığ ını söylemek kadar uyumludur. Tanrı (kutsallık), ölmenin insani niteliğ ini paylaş ır. Kan (insan) ilahi kurtuluş teklifini paylaş ır.

Kadıköy Konseyi, daha önce de belirtildiğ i gibi, Ortodoks Hıristiyanlıkta hiç bir zaman değ iş meyen bir Kristoloji oluş turdu. AD'nin Büyük Bölünmesi bile

1054 Doğ u ile Batı arasında ve (Protestan)
Batı kilisesinin birliğ ini bugüne kadar parç alayan Reformasyon, bu ilk inanç ların Kristolojisini reddetmedi (Ek 1). Bu ekümenik semboller, kilisenin ana doktrini, yani damadı Rabİ sa Mesih ile ilgili gerç ek katolikliğ inin açık bir kanıtıdır.

Bu dört antik sembol, diğ er birç ok farklılığ a rağ men Doğ u Ortodoks kiliselerini, Roma Katoliklerini ve Protestan ş emsiyesi altındaki ç oğ u kiliseyi birleş tiriyor.

LATİ N BABALAR

Hıristiyan tarihi, Batı kilisesindeki en büyük üç ilahiyatçıya atıfta bulunulmadan anlatılamaz:

Ambrose, Jerome ve Augustine.

Almanya'da doğ an Ambrose (340-97), Romalı bir devlet adamının oğ luydu. Kendisi, Kuzey İ talya'nın Aemilia-Liguria olarak bilinen büvük bir bölümünün valiliö ine atandı.

Milano'da yaş adı. Ariusç u bir piskopos olan Auxentius, 374'teki ölümüne kadar Milano piskoposluğ unu elinde tuttu. Ortodoks Katolikler, bu makamı Ariusç u olmayan bir piskoposla doldurmaya s iddetle c alıs tılar.

Ambrose, henüz vaftiz edilmemiş olmasına ve yalnızca bir din adamı olmasına rağ men seç ildi. Görevi kabul etti, vaftiz edildi ve kilisenin ortodoksluğ un en etkili savunucularından biri oldu; Augustine'in din değ iş tirmesinde etkili oldu.

Ambrose, kilisenin siyasi ve sivil güç lerden bağ ımsızlığ ının güç lü bir savunucusuydu ve ahlaki ve etik konularda ç ok ş ey yazdı ve vaaz verdi.

Jerome (yaklaş ık 342–420) Dalmaç ya'da doğ du ve Roma'da eğ itim gördü. Çok seyahat eden bir keş iş oldu ve bir İ ncil bilgini olarak yaptığ ı katkılarla tanındı. Hayatının son yıllarını Beytüllahim'de, otuz dört yıl boyunca İ sa'nın doğ duğ u varsayılan mağ aranın yanındaki bir mağ arada geç irdi.

Batılı bir din adamı olarak Jerome'un en büyük katkısı, hem Eski hem de Yeni Ahit olmak üzere İncil'i Latince'ye çevirmesiydi. Onun çevirisi Vulgata olarak tanındı . Jerome, Filistin'de yaşarken İbranice öğrenmişti ve Eski Ahit'in Yunanca Septuagint'ten değil, İbranice metinlerden bir çevirisini sunabildi. Vulgata, Erasmus'un on altıncı yüzyılda Yunanca ve İbranice metinleri yeniden tanıtmasına kadar Orta Cağboyunca Batı Kilisesi'nin tek İncil'i oldu.

Augustine. Latin Babaların en büyüğ ü Augustine'di (354-430). Kuzey Afrika'nın Tagaste kentinde doğ an Augustine'in babası pagan, annesi Monica ise Hıristiyandı.

Augustine'in ebeveynleri, oğ ullarının edebi yeteneklerini erkenden fark etti. Augustine, on altı yaş ındayken Kartaca'daki bir okula gönderildi ve burada retorik okudu; niyeti en sonunda hukuk okumaktı. Kartaca, büyük bir ilim merkezi olmasının yanı sıra, aynı zamanda kötülüğ e ve putperestliğ e adanmış bir ş ehirdi. Bu etkilere yenik düş en Augustine, kısa sürede annesinin Hıristiyanlığ ını terk etti ve hatta bir metresi edindi. Bu arada Monica sürekli olarak din değ iş tirmesi iç in dua etti.

O sıralarda Hıristiyanlığ a inanmak bir yana, Augustine felsefeye yeni keş fedilen bir ilgiyle meş guldü; 373'te Maniheizm'i benimsedi. Ancak Maniheist filozof Faustas, Augustinus'un araş tırmasına yanıt veremevince sorular karş ısında ikincisi Maniheizm konusunda büyük hayal kırıklığ ına uğ radı ve onu terk etti. Daha sonra annesinin umutlarına ve dualarına rağ men Roma'ya göç geldi. Monica, bir arkadaş ının kendisine ş u güvenceyi vermesiyle teselli edildi: "Bu kadar ç ok dua eden bir evlat kaybedilemez."

Augustine'in seyahatleri onu retorik öğ retmeni olarak atandığ ı Milano'ya götürdü. Ş u anda Milano'nun piskoposu Ambrose'du (yukarıya bakın). Augustine, Ambrose'un vaazlarını oldukç a sık dinledi. İ Ik baş ta, söylenenlerin özüyle değ il, yalnızca ünlü piskoposun sergilediğ i retorik becerileriyle ilgileniyordu. Monica, Milano'dayken görüş lerini değ iş tirmeye baş layan oğ lunun yanına geldi. Augustine artık neo-Platonculuğ un felsefesine ve Ambrose'un vaazlarına ilgi duymaya baş ladı. Aziz Antonius'un hayatını ve İ ncil'in bazı önemli kısımlarını okuyan Augustine, 386 yılında din değ iş tirdi ve 387 yılının Paskalya arifesinde vaftiz edildi.

Olaylar hızla geliş ti. 388'de Augustine geri döndü Afrika'da Tagaste'de küç ük bir manastır kurdu.

391'de rahip oldu ve 396'da Hippo piskoposu oldu ve 430'daki ölümüne kadar bu görevde kaldı. Augustine'in önemi, Hıristiyanlığ a dair derin ve derin algılarında yatıyordu. Onun Maniheizm ve Pelagianizm'e karşı muhalefeti ve Donatist tartış masındaki tutumu (bunların hepsi onun zamanında kilise iç in büyük önem taşıyordu) sadece kendi teolojisini geliş tirmekle kalmadı, aynı zamanda Kilisenin teolojisinin, özellikle de Batı kilisesinin teolojisinin günümüze kadar formüle edilmesi

Yukarıda belirtildiğ i gibi, Augustine daha önce, kötü ve iyinin sürekli üstünlük iç in mücadele eden eş it güç ler olduğ u bir düalizmi öne süren Maniciliğ in bir öğ rencisiydi. Augustine, bu felsefi sistemin cevaplardan ç ok sorular gerektirdiğ ini oldukç a kolay bir ş ekilde gösterdi. Bunun yerine, iyiliğ in evrenin birincil gerç ekliğ i olduğ u ve kötülüğ ün de iyinin yoksunluğ u olduğ u yönündeki neo-Platonik düş ünceyi geliş tirdi. Teolojik aç ıdan bu, tüm iyiliğ in kaynağ ının yalnızca Tanrı olduğ una ve karanlığ ın ve kötülüğ ün güç lerinin iyilikten yoksun kalmanın bir sonucu olarak ortaya ç ıktığ ına dair İ ncil'in aç ık tanıklığ ına tercüme edildi. Bütün bunlar Allah'ın izin veren iradesi altındaydı.

Donatist tartış ması, baş langıç ta Augustine'in doğ umundan bir yüzyıl önce Kuzey Afrika'daki kendi topraklarında yerel bir anlaş mazlık olmasına rağ men, sonuç ları aç ısından geniş kapsamlı hale geldi. Tartış manın merkezinde, Decius yönetimindeki (249) zulüm sırasında inanç larını inkar eden Hıristiyanların kiliseye geri dönmelerine izin verilip verilmemesi sorunu yatıyordu. Çok sayıda Hıristiyan inancını kaybetmiş ti, ancak Konstantin'in (yukarıda) fermanı uyarınca zulümler sona erdiğ inde, pek ç ok kiş i Katolik kilisesine yeniden girmek istedi. Zulüm karş ısında sadık kalanlar, bu düş müş insanları nispeten kolay s artlarla kiliseye geri kabul ediyorlardı.

Kartaca piskoposu Cyprian (ö. 258) buna ş iddetle karş ıçıkmış tı.

Bu uygulama, Katolik kilisesine geri dönmeden önce bir inceleme ve tövbe döneminin gerç ekleş mesi gerektiğ ini savunmaktadır. Zulüm sırasında Kutsal Yazıların nüshalarını yetkililere teslim eden piskoposların, bir daha ayinleri yönetmelerine veya baş ka rahipleri atamalarına asla izin verilmemelidir.

İ mparatorluk iç indeki barış zamanlarında Donatist tartış malar ş iddetleniyordu. Bağ ış ç ılar kiliseden ç ekilerek kendi kiliselerini kurdular. Kilisenin nispeten kısa tarihinde ilk kez ç oğ ulluk kavramı ortaya ç ıktı. Artık kilise evrensel ya da Katolik değ il, Donatist ve Katolikti. Bu durum ş u gibi ciddi soruların ortaya ç ıkmasına neden oldu: Kilise nedir? Donatist Hiristiyanlarıa Katolik Hıristiyanların birbirleriyle iliş kileri nasıldır? Kilisenin toplumla iliş kisi nasıldır? Hıristiyanlar kilisenin dıs ında var olabilir mi?

Bu can alıcı soruların yanıtları büyük ölç üde Hippo'nun yetenekli piskoposuna bırakılacaktı; onun yanıtları belki de Batı kilisesinin sonraki yönünü ş ekillendirmede tarihteki diğ er teologlardan daha fazla rol oynamış tı.

Augustine kilisenin tek gerç ek Katolik kilisesi olduğ unda ısrar ediyordu. "Katolik Kilisesi'nin otoritesi tarafından etkilenmedikç e İ ncil'e inanmamalıydım." Kilise kutsal ve ilahidir; üyeleri kutsal olduğ u iç in değ il, ilahi Mesih onu Müjde'nin yayılması iç in kurduğ u iç in.

Kilise hem kötü insanlardan hem de iyi insanlardan oluş uyordu. Devletin rolüne gelince, Augustine ş izmatiklerin Katolik inancına geri getirilmesinde zorlamanın haklı olduğ una inanıyordu. Ancak aş ırı güç kullanılmasına karş ı çıktı. Adalet devletin tek güdüsü olarak kalmalıdır. Hiç kimse ayrılık veya sapkınlık nedeniyle ölüme mahkum edilmemelidir, bu görüş kilisenin daha sonraki yüzyıllarda bazen görmezden geldiğ i bir görüş tür. Augustine, Hıristiyan inancına göre vaftiz edilen herkesin, henüz kiliseye üye olmasalar da, ölmeden önce Hıristiyan inancına sahip olacaklarına inanıyordu.

Bağ ış çılığın kendisi 411'de kınandı. Yasağ a ve artan baskılara rağ men varlığını sürdürmeye devam etse de, yedinci ve sekizinci yüzyıllarda İ slami (bkz. İ SLAM) güçler Kuzey Afrika'yı kasıp kavurana kadar yok olmayacaktı.

Augustine'in yaş amının son dönemini iş gal eden üç üncü bir tartış ma, yüzyıllardır Batı kilisesi üzerinde en fazla etkiye sahip olan Pelagius tartış ması oldu.

Augustine, ünlü İ tiraflarında (10.29.40) ş unları ileri sürdü: "Ve tüm umudum senin aş ırı merhametindedir. Emrettiğ ini ver, dilediğ ini emret." 410 yılında Pelagius'un, insanlığ ın Tanrı'yı kabul etmek veya reddetmek iç in özgür iradesini kullanarak ilk inisiyatifi almakta özgür olduğ unu öne sürerek bu ifadeye ş iddetle karş ı ç ıktığ ını öğ rendi.

Augustine'in Pelagius'un yenilikç i fikirlerine karşı vaaz vermeye ve yazmaya başı lamasıyla şı iddetli bir tartış ma ortaya çıktı.

Tartış manın kendisi ve tüm ayrıntılarıyla çıkmaza girmeden, önemli olan, Augustinus'u Düş üş ve onun etkileri, ilk günah ve son olarak kader doktrini hakkındaki düş üncelerini açıklamaya zorlamasıydı.

Yüzyıllar sonra, Reformasyon sırasında, özellikle Luther ve Calvin bu temaları ele geç irdiler ve onları tam teolojik anlamlarına kadar geliş tirdiler. Pelagius'un görüş leri 529'daki İ kinci Orange Konseyi tarafından kınandı.

Pelagianizm, Hollandalı Reformcu ilahiyatçı Jacobus Arminius'un (1560-1609) doktrinleri ve öğ retilerinde Reformasyon baş ladıktan kısa bir süre sonra yeniden canlandırıldı.

Pelagius'a yanıt olarak Augustine, Adem'in günahının insan ırkını o kadar etkilediğ ini ve günahın yalnızca bir eylem veya "alış kanlık" (Pelagius) olmadığ ını, artık insan doğ asının bir parç ası olduğ unu ileri sürdü. Adem'in Cennet Bahç esi'ne düş üş üyle özgür irade kaybedildi. Günahkar bir insanın sahip olduğ u tek özgürlük, sürekli olarak günahı seç me özgürlüğ üdür. Kiş i ancak Tanrı'nın lütfuyla günahtan kurtulabilir. Augustinus ş u sonuca vardı: Kurtarılanlar, Tanrı'nın ilahi lütfunu bahş ettiğ i kiş ilerdir.

Augustine'in Katolik kilisesi üzerindeki etkisi derindir.
Onun teolojisi ve genel düş üncesi, bugüne kadar eş i benzeri olmayan spesifik bir Hıristiyan tarih felsefesini ortaya koydu. Onun teolojisi
Orta Çağ boyunca ve hatta Protestan Reformasyonu sırasında
Hıristiyan düş üncesinin temelini attı .

BEŞ PATRİ K

Hıristiyanlığ ın ilk beş yüzyılında bir baş ka önemli geliş me daha yaş andı. Beş büyük ş ehir Hıristiyan faaliyetlerinin yoğ un merkezleri haline geldi: Kudüs, Antakya, İ skenderiye, Konstantinopolis ve Roma. Bunların her birinin ve kilisedeki her piskoposluğ un atanmış piskoposları vardı.

Daha büyük kiliselerin piskoposlarının, daha az nüfuslu Hıristiyan topluluklarının piskoposlarından daha yüksek rütbeli olduğ u yavaş yavaş kabul edildi. Beş büyük metropol merkezindeki kiliselerin piskoposları yavaş yavaş en yüksek rütbeli beş piskopos olarak tanındı. Bunlara patrik deniyordu.

Beş ş ehirden dördünün doğ uda bulunduğ unu unutmayın. imparatorluğ un bir parç ası; Roma, dönemin tek ataerkil merkeziydi. Ratı

- Kudüs'teki kilise herkes tarafından ana kilise olarak tanınıyordu (en azından dördüncü yüzyıla kadar).
- 2. Ancak yavaş yavaş Yeruş alim'in yerini, İ sa'nın öğ rencilerinin ilk kez Hıristiyan olarak adlandırıldığış ehir olan Antakya aldı (Elç ilerin İş leri 11:26). Hıristiyanlık Antakya'dan itibaren kanatlarını Yahudi olmayan dünyaya yaymaya baş lamış tı; orada birç ok piskopos atandı.
- 3. İ skenderiye'nin önemi, havarisel kökene sahip olduğ unu iddia edemese de Markos'un burada yürüttüğ ü misyon ç alış malarından kaynaklanıyordu. Üstelik İ skenderiye övünüyor

doğ unun en büyük kültür merkezi ve büyük teologları Origen ve Athanasius'la ünlüvdü.

- Konstantinopolis ataerkil merkezlerin en küç üğ üydü. Bu önemliydi ç ünkü Konstantin orada yaş ıyordu. Eskiden Bizans olarak adlandırıları s ehrin adı onun onuruna değ iş tirildi.
- 5. Roma elbette imparatorluğ un merkeziydi.

Hıristiyan bakış aç ısına göre, giderek daha fazla Hıristiyan faaliyeti Roma'ya iş aret ediyordu. Elç ilerin İş leri kitabı Pavlus'un oş ehirde ç alış masıyla sona eriyor.

Geleneğ e göre Peter, Roma'daki kiliseyi kurdu. Liderlik iç in sürekli olarak Romalı piskopos aranıyordu.

Irenaeus daha önce Roma'nın kilise iç in liderlik standardını belirlediğ ini yazmış tı.

Barbarların beş inci yüzyılda Roma'yı iş gal etmesi ve imparatorluğ u yüzyıllardır yöneten siyasi kurumu ortadan kaldırmasının ardından yavaş yavaş siyasi bir boş luk oluş tu. Bu boş luğ u doldurabilen tek kurum kiliseydi. Roma'daki kilisenin baş ı elbette piskoposuydu ve giderek daha fazla siyasi sorumluluk üstlenmeye baş ladı; bu, Kutsal Roma İ mparatorluğ u'nun kurulmasıyla sonuç landı.

Batı kiliselerinin piskoposlarının giderek daha fazlası, Roma piskoposunun üstünlüğ ünü kabul etmeye baş ladı.
"Baba" anlamına gelen Geç Latince kelime papa ("papa" olarak tercüme edilir), ilk olarak 384-99 yılları arasında Roma piskoposu olan Siricius'a uygulanmış tır. Her ne kadar Ambrose, Roma piskoposunun "görevin değ il itirafin önceliğ ine, rütbenin değ il inancın önceliğ ine" sahip olduğ unu yazsa da, kilisenin baş ı olarak Roma piskoposunun rütbesinin önceliğ i kavramı hala ortaya çıkmaya hazırdı. Doğ u ve Batı'daki kiliseler arasındaki qüç mücadelesinin bir sonucu olarak.

Leo I (440-61), Roma'nın tüm Hıristiyan âlemi üzerinde tam bir üstünlüğ e sahip olduğ unu iddia eden ilk kiş iydi ve bu iddiasını Petrus'un "ilk ç ağ da yönetilen herkesi doğ ru bir ş ekilde yöneten" "havarilerin prensi" olduğ u gerç eğ ine dayandırıyordu. Bu iddia Örneğ in İ sa tarafından." kilisede yeni bir dönemin baş langıcını temsil ediyordu. Bundan böyle "papa" unvanı, Roma piskoposluğ u makamının her halefi iç in kullanılacaktır. Ancak böyle bir iddia hiç bir zaman reddedilmedi. Kuzey Afrika ve Doğ u kiliselerinden bazıları buna en baş ından beri karş ı çıktı.

Pek ç ok kilise tarihç isi, Hıristiyan kilisesinin, İ sa Mesih'in yakında geri döneceğ inin eskatolojik gerç ekliğ inin hemen bilincinde olan binyılcı bir hareket aş amasından, tamamen Roma İ mparatorluğ u tarafından "özümsenmiş " ve kültüre alınmış bir din haline geldiğ inde, artık bu dinin varlığ ının sona erdiğ ini iddia etmektedir. Hıristiyanlığ ın gerç ek karakterini temsil eder. Ayrıca bu geliş menin kilisenin bozulmasına yol aç tığ ını ileri sürüyorlar. Tıpkı İ srail'in etkilerden dolayı yozlaş tığ ı gibi

kafir dinlerin durumu da kilise iç in de geç erlidir. Pagan uygulamaları, "Hıristiyan" kutsal emanetlerine tapınma, ş ehitlere ve azizlere hürmet ve her türlü batıl inanç devreye girdi. Kilise, dünyaya karş ı peygamberlik tanığ ı olarak duran bir kurum olmaktan ziyade, dünyanın bir kurumu haline geldi. Çökmekte olan dünyada hakim olan ş irk ve paganizmin yollarına uyum sağ lamaya istekli ve muktedirdir.

Roma imparatorluğ u. 9

MANASTIRLIK

Kilisenin dünyaya kültürleş mesine verilen tepkilerden biri manastırcılıktı. Thebes'li Anthony'nin (c. 251-356) ilk keş iş veya münzevi olduğ una inanılır; 270 civarında Mısır ç öllerine ç ekilir ve burada dünyanın kirliliklerinden kaç mak ve peş inden koş mak iç in bir mağ arada yaş ar. kutsal bir yaş am. Çok sayıda öğ renciyi kendine ç ekti. Anthony, Arian tartış masında aç ıkç a Athanasius'u desteklediğ inde olduğ u gibi ara sıra saklandığ ı yerden ç ıktı.

Manastırcılık ç ok geç meden Mısır'dan ayrılan birç ok bölgede geliş ti. Bazı bireyler, dünyanın yollarına karş ı hoş nutsuzluklarını ifade etmek iç in aş ırı uç lara gittiler.

En ünlü örnek, hayatının otuz yılını kendi diktiğ i sütunların (stillerin) tepesinde yaş ayarak geç iren Simon Stylites'ti. Suriye'de daha fazla sütun azizi onun örneğ ini takip etti.

Belirli manastır tarikatları ortaya ç ıkmaya baş ladı. Benedict (480-550), Orta Çağ boyunca kendisi ve diğ er birç ok manastır tarikatı tarafından kullanılan kendi "Kuralını" tanıttı. Benedict'e göre keş iş ler, baş ı baş rahip olan bir aile olarak yaş ayacaktı. Her keş iş , zamanını ev iş leri (genellikle tarım) ve topluluğ un merkezi eylemi olan opus Dei'nin (veya İ lahi Makam) yerine getirilmesi arasında paylaş tırıyordu. Opus Dei yedi kanonik saat etrafında yapılandırılmış tır. Bunlar yaklaş ık olarak aş ağ ıdaki gibiydi (ve öyledir):

- 1 02:00 Nöbetleri
- 2. 4:30 Övaüler
- 3 06:00 Prime
- 4. 09:00 Terce
- 5. 12:00 Seks Mesaji
- 6. 16:30 Akş am Akş am Yemeğ i
- 7. 18:00 Tamamlama

Benedict tarikatını İ talya'daki Monte Cassino'da kurdu.
Manastırcılığı ın ç ok daha katı ve katı bir biç imi Columbanus (543-615)
tarafından Galya'da (Fransa) tanıtıldı. Columban rahipleri Benediktinlere
göre daha az topluluk ruhuna sahipti ve oruç tutmaları, ç alış maları,
dua etmeleri ve okumaları emredildi.

Her gün. 10

Orta Çağ 'da her biri farklı kurallar, ilkeler ve önceliklere tabi olan birç ok ek manastır tarikatı kuruldu. Bazıları, kilisenin kendisinde ya da baş ka bir manastır düzeninin ahlaken bozulan yozlaş malarına karş ı "reform" hareketleri olarak kuruldu.

Daha ünlü tarikatların birç oğ u Karmelitleri (1154), Fransiskenleri (1209), Dominikanları (1215), Augustinianları (1256) ve Cizvitleri (1540) iç eriyordu.

GÖREVLER

Roma İ mparatorluğ u'nun Cermen barbarları (Almanlar, Gotlar, Hunlar, Vandallar ve Vizigotlar) tarafından iş gali, geç miş e bakıldığ ında karış ık bir lütuftu. 410 yılında Roma, Alaric liderliğ indeki Vizigotlar tarafından yağ malandı. Bu olay dünyayı ş ok etti. Hıristiyanlar güç lü imparatorluğ u lanetlemekle suç landılar. Bu bağ lamda Augustine Tanrının Kenti'ni yazdı.

Barbarların istilasının yarattığı güç boş luğ unu doldurmak iç in kilise devreye girdi. Bu da kilisenin imparatorluğ un sınırlarını aş arak fethetmeye gelen halklara mesajını iletmesi iç in kapılar aç tı.

Her ne kadar imparatorlukta pek ç ok kiş i barbarların elinde öldürülmüş olsa da, bilgililerin ç oğ u öldürülmedi. Bunlar dahil toplumun en okuryazar ve eğ itimli kesimleri arasında yer alan keş iş ler. Sonuç olarak, bu ayrıcalıklı grup, müjdeyi kâfirlere ulaş tırmak iç in yetenekli ve bilqili misyonerler sağ lamayı baş ardı.

Hıristiyan kilisesinin tarihi aç ısından önemli olan şey, sonunda fetihlerini Galya'nın her tarafına yayan kralları Clovis'in liderliğindeki Frankların din değiş tirmesiydi. Bu andan itibaren Galya'ya Fransa adı yerildi

Clovis 496 yılında Hıristiyan olarak vaftiz edildi ve onun etkisiyle bütün bir ulus Hıristiyan oldu.

Hıristiyanlık İ ngiltere'ye Roma İ mparatorluğ u'nun Hıristiyan askerleri aracılığ ıyla geldi. Aziz Patrick (c. 390-c. 460) müjdeyi İ rlanda'ya getirdi. Bir baş ka İ rlandalı keş iş olan Columba (c. 521-97), Iona adasında ünlü manastırı kurdu. Onun ç alış ması müjdenin İ skoç ya'ya yayılmasıyla sonuç landı. Ve İ skoç ya'dan gelen misyonerler gözlerini anakaraya, özellikle de Almanya'ya diktiler.

Anglo-Saksonlar İ ngiltere'yi iş gal ettiğ inde Hıristiyanlık ortadan kaldırıldı. Ancak bir asır sonra Papa Büyük Gregory, Canterbury'li Augustine'i (ö. 604 veya 605) Angleland'a (İ ngiltere) ülkeyi Hıristiyan âlemi adına yeniden ele geç irmesi iç in gönderdi.

Augustine'in baş arısı katlandı ç ünkü İ $\,$ ngiltere'den birç ok misyoner eğ itildi ve İ $\,$ ngiltere'den gönderildi.

Dünya ç apında. Bunların en büyüklerinden biri "Almanya'nın Havarisi" olarak anılan Boniface (680-754) idi.

Baş ka bir İ ngiliz misyoner olan Willibrord (658-739), Hollanda'nın Utrecht kentinde Hıristiyanlığ ı kurdu.

1000 yılına gelindiğ inde Hıristiyanlık Avrupa'ya ve hatta Rusya'ya kadar kontrol edilemeyen bir ateş gibi yayılmış tı. Hıristiyanlık Amerika kıtasına geldiğ inde, Roma Katolikliğ i Kuzey Amerika'nın güney ve güneybatı bölgelerine ve güney yarımkürenin neredeyse tamamına yayıldı. Protestanlık, kilisenin en iddialı misyonerlik ç abalarının eninde sonunda baş latılacağı Amerika Birleş ik Devletleri'nin büyük bölümünü is gal etti.

ORTACAĞ

Papa Büyük Gregory (540-604), papa olan ilk keş iş ti. Kendisi "Ortaç ağ papalığ ının babası" olarak bilinir ve özünde antik dönem ile kilise ile devlet arasındaki evliliğ in ve papaların papalık makamına geç mesinin damgasını vurduğ u Orta Çağ olarak adlandırılan dönem arasındaki boş luğ u doldurmuş tur. Siyasi gücün yüksekliğ i ve Kutsal Roma İ mparatorluğ u'nun kurulmasıyla. Bu, ilk dört yüzyılla karş ılaş tırıldığ ında büyük bir doktrinsel geliş me dönemi değ ildi, ancak yine de büyük düş ünürler Hıristiyan teolojisine katkıda bulundular

Orta Çağ 'da İ konoklastik Tartış malar

752-842 arasında öfkelendi. İ slam doğ du ve kiliseye büyük bir meydan okuma ve tehdit sundu. Haç lı Seferleri İ slam'ın saldırısını engellemek iç in düzenlendi. Kilisede bir baş ka büyük bölünme, 1054 yılında Roma Katolik batı ile Rum Ortodoks doğ usunun bölünmesiyle gerç ekleş ti (Donatizm ve Aryanizm'i hatırlayın). Valdocular, Albigensler, Cathariler ve Bogomiller gibi sapkın mezhepler ortaya ç ıktı.

Orta Çağ 'ın sonları aynı zamanda klasik öğ renimde büyük bir canlanmanın yükseliş ine tanık oldu ve Fransa, İ talya, Almanya ve İ ngiltere'nin büyük üniversiteleri skolastisizm olarak bilinen yeni teoloji okulunun merkezi haline geldi.

Büyük okul adamları, Anselm (1033–1109), Abelard (1079–1142), Peter Lombard (1100–1160), Albertus Magnus (1200–1280), Duns Scotus (1265–1308) ve Thomas Aquinas (1225–1274) hepsi bu dönemde yaş adı.

Skolastisizm, inancı akıldan ayırmaya ve aynı zamanda bunların nasıl uyumlu olabileceğ ini göstermeye ç alış tı. Büyük azizler Clairvaux'lu Bernard (1091-1153) ve Assisili Francis (1181/2-1226) da Orta Çağ 'ın sonlarında yaş adılar. İ kincisinin adanmış lık yazıları bugüne kadar hala geniş çapta okunmaktadır.

Reformdan hemen önce Katolik kilisesi, Büyük Bölünme ve Babil Esaretiyle doruğ a ulaş an bir gerileme yaş adı. İ ngiltere'de John Wycliffe (yaklaş ık 1325–84) tercüme edildi İ ncil'i Jerome'un Vulgata'sından İ ngilizceye ç evirdi ve kilisede güç lü reformları savundu. John Hus (1372–1415), Wycliffe'in Bohemya'daki reform önlemlerinin ç oğ unu öğ retti ve sapkınlık nedeniyle kazığ a bağ lanarak yakıldı. Girolamo Savanarola (1452-98) din adamlarının zenginliğ ine ve lüksüne karş ı vaaz verdi; 1498'de ş ehit oldu. Hollanda'da Gerhard Groote (1340-84) Ortak Yaş am Kardeş leri'ni kurdu. Bir hümanist ("edebiyat adamı") ve bilim adamı olan Desiderius Erasmus (1496-1536), Kardeş ler'den büyük ölç üde etkilenmiş ti. Ş imdiye kadar yazılmış en ç ok okunan adanmış lık ç alış malarından biri olan The Imitation of Christ, Kardeş ler'in bir baş ka öğ rencisi olan Thomas à Kempis'in (1380-1471) kaleminden ç ıkmış tır.

Hem Martin Luther hem de Ignatius Loyola Taklidi düzenledi Mesih'e en yüksek saygıyla. 12

YENİ DEN DÜZENLEME

Batı'daki teolojik faaliyetin bir sonraki büyük dönemi, kilisede reform ç ağ rısının doruğ a çıktığ ı bir zamana denk geldi. Erasmus'un kalemi keş iş lerin ve din adamlarının hayatlarıyla dalga geç iyor ve sert bir ş ekilde eleş tiriyordu. Ancak ortaç ağ kilisesinin özüne, onun doktrinine saldırmak baş ka bir adama kalmış tı. Bu adam Martin Luther'di (1483–1546). Bu sınırlı alanda Luther'e hakkını veremeyiz. Luther'in yaş amı üzerine, Hıristiyanlık tarihinde İ sa Mesih dış ında baş ka herhangi bir kiş iden daha fazla kitabın yazıldığı ıddia edilmis tir. Bu

muhtemelen 13 Luther 1517'de kiliseye meydan okudu:
doğ ru. Doksan Beş Tez'ini yazıyor, hoş görülere ve papanın
otoritesine saldıran aç ıklamalar. Doksan Beş Tez, Protestan Reformu
olarak bilinen bir kitle bareketini bızlandırdı

Augustinusç u bir keş iş olan Luther, kurtuluş un "yalnızca lütufla", "yalnızca inanç la" mümkün olduğ unu ve inanç la ilgili konularda tek otoritenin "yalnızca İ ncil" olduğ unu öğ retmiş ti. Günahların bağ ış lanması iç in hoş görü satın alan kiş i Mesih'i kaybeder. "Yalnızca Mesih'e" güvenerek hoş görü tamamen gereksiz hale gelir. Luther'in bu doktrinler hakkındaki kanaatleri o kadar güç lüydü ki, 1521'deki Solucanlar Divanı'nda, İ mparator V. Charles ve Roma kilisesinin ç eş itli liderlerinin huzurunda, Luther, doktrinlerinden vazgeç ip dönmeyeceğ i sorulduğ undaş öyle cevap verdi: "Eğ er herhangi bir insan bunu yapabilirse. Bana Kutsal Yazılardan nerede yanıldığ ımı göster, vazgeç eceğ im. İ ş te buradayım. Baş ka hiç bir ş ey yapa

Tanrı bana yardım etsin. Amin." Luther aynı zamanda Wycliffe'in İ ngiltere iç in yaptığı gibi İ ncil'i de Almancaya ç evirdi; ancak önemli bir farkla. Luther, Erasmus'un 1516'da yayınlanan Yunanca metnini kullanırken, Wycliffe Vulgate'i kullanmış tı.

On altıncı yüzyılın diğ er büyük Reformcuları arasında İ sviç re Reformunun lideri Ulrich Zwingli (1484-1531); Fransız Reformasyonu'ndan John Calvin (1509–64); ve İ skoç ya'daki Reformasyon hakkında, John Knox (c. 1505–72). İ ngiliz Reformu ç eş itli etkilerin birleş imi sonucu ortaya ç ıktı.

Luther, Calvin ve Thomas Cranmer'in (1489–1556) öğ retilerinin yanı sıra VIII. Henry'nin (1491–1547) siyasi entrikaları da dahil.

14

Kalvinizmin mizacı bundan biraz farklıydı. Lutheranizm'den. Luther'in teolojik merkezi Mesih'in enkarnasyonu ve "hac teolojisi"vken, Calvin'in odak noktası Tanrı'nın yüceliğ i ve egemenliğ iydi. Luther kilisenin devletten bağ ımsız c alış ması gerektiğ ini yurgularken. Calvin en azından prensipte kilisenin ayrı olması gerektiğ ini, ancak kilisenin iş lerinin bizzat Hıristiyan olması gereken sivil vetkililer tarafından yürütülmesi gerektiğ ini sayundu. Luther, gerc ek Pauline/Augustin tarzıyla insan iradesinin günaha bağ lı olduğ unu ve Tanrı'nın kilisesini lütufla seç tiğ ini savunurken, Calvin (Luther'le aynı fikirdeyken) ayrıca Tanrı'nın yalnızca kurtuluş a ç ağ rılanları önceden belirlemekle kalmavıp avnı zamanda Tanrı'nın kendi kilisesini lütufla seç tiğ ini de savundu. baş kalarını lanetlenmeye mahkum eder. Her iki Reformcu da eğ itimin gerekliliğ ini savundu ve "tüm ina Bu vurgular, tüm Hıristiyanlara haysiyet ve onur verilmesi gibi geniş kapsamlı bir sonuç la sonuç landı. Orta Çağ 'da din adamları ve keş iş ler sıradan insanlardan daha yüksek bir statüye sahipti. Reformasyon, Tanrı'nın krallığında tüm mesleklerin onurlu olduğ unu ve din adamlarının rütbe değ il. görev aç ısından farklılık gösterdiğ ini savundu.

Anabaptistler olarak bilinen baş ka bir grup da Reformasyon sırasında ortaya çıktı. Bunlar, ş una inanan Protestanlardı:

Luther'in gerç ekleş tirdiğ i reformlar iyiydi ama yeterince ileri gitmedi. Luther, bebek vaftizini ve ayinlere yüksek bir bakış aç ısı öğ retmeye devam ederek fazlasıvla Katolik kaldı.

Ateş li bir Zwinglian olan Conrad Grebel (1498-1526), kısa süre sonra Zwingli'nin öğ retilerinden ayrıldı ve daha önce bebekken vaftiz edilen Hıristiyanları (Anabaptist adı da buradan geliyor) yeniden vaftiz etti. Kilisedeki dünyevilik ve ahlaksızlığ ın ç oğ undan bebek vaftizi sorumlu tutuldu.

İ kinci bir Anabaptist grup Almanya'nın Münster kentinde bir "Tanrı'nın krallığı" kurmaya ç alış tı. Bu gruba Melchior Hoffman (1500–1543), Jan Mathys (ö. 1534) ve Jan von Leiden liderlik ediyordu. Anabaptistler, Protestan ve Katolik ordularının uzun süren kuş atmasının ardından 1535'te katledildi.

Üç üncü bir Anabaptist grup, Hollanda'da Anabaptizmin ç ok daha hafif bir biç imini tanıtan Menno Simons (1492-1559) tarafından kuruldu. Dördüncü grup, katı bir disiplinci olan Jacob Amman'ın (1644-1730) takipç ileri olan Amiş Terdi; İ sviç re Menonit hareketinin saflarından doğ du.

Bunların ç oğ u sonunda Amerika'ya yerleş ti. Daha sonra İ ngiltere ve Hollanda'daki Ayrılıkç ılar ve Amerika'daki Baptistler Anabaptist olarak etiketlendiler ancak bu baş lığ ın aş ağ ılayıcı ç ağ rış ımları nedeniyle bu gruplar böyle bir etiketi reddettiler.

Patristik dönem gibi Reformasyon dönemi de büyük bir inanç faaliyeti dönemiydi. Aş ağ ıdaki önemli itiraflar ortaya atıldı: Altmış Yedi Makale (1523'te Zwingli tarafından); the Augsburg İ tirafı (1530'da Lutherciler tarafından); Helvetik İ tiraf (1536'da İ sviç reliler tarafından); Anglikanizmin Otuz Dokuz Makalesi (Cranmer tarafından, 1571'deki son revizyon, büyük ölç üde Luthercilikten etkilenmiş tir); Heidelburg İ İmihali (1562'de Kalvinistler tarafından); ve Westminster İ tirafı (1647'de Presbiteryenler tarafından)

Roma Katolik kilisesi, Reformasyona Trent Konseyi adı verilen kendi itirafi ve konseyiyle karş ılık verdi. Trent Konseyi (genellikle Karş ı Reformasyon olarak anılır), sürekli olmasa da 1545-1563 yılları arasında toplandı.

Reformasyona neden olan suiistimallerin ç oğ u düzeltildi, bir ilmihal yazıldı ve din adamları ç ok daha iyi bir eğ itim aldı.

1545-1648 arasındaki yüz yıl, Katolikler ve Protestanlar arasındaki din savaş larının ş iddetli bir ş ekilde yaş andığ ı ç alkantılı yıllardı. Roma, İ spanyol Engizisyonu'nu baş lattı, Trent Konseyi yasaklanacak kitaplardan oluş an bir dizin hazırladı, Cizvitler hırsla öğ retme ve vaaz yoluyla Protestanları geri kazanmaya ç alış tı ve Kutsal Roma İ mparatoru V. Charles, Avrupa'da "sapkınlığ ın kökünü kazımak iç in" bir savaş baş lattı. Fransa'da 24 Ağ ustos 1572'de (Aziz Bartholomew Günü), kral binlerce Kalvinist'in (Huguenotlar olarak anılır) katledilmesini emretti. Hollanda'da 18.000'den fazla kiş iİ spanyol Engizisyonu tarafından katledildi. Sessiz William (ö. 1584) Hollanda'da Protestan davasını savunmak iç in ayaklandı. 1618'de Augsburg Barış ı bozuldu ve

kavga yeniden alevlendi. İ sveç kralı Gustavus Adolphus II (1594–1632) devreye girerek Almanya'yı ve Protestanlığı kurtardı. Nihayet 1648'de Vestfalya Barışı'nın imzalanmasıyla Otuz Yıl Savaşıları sona erdi.

Yeni antlaş ma Almanya'ya barış ı sağ ladı ve aynı zamanda Kalvinistleri de kapsayacak ş ekilde geniş letti. Anlaş manın ş artlarına göre, her diyarın dini, her baş hükümdar tarafından belirlenecekti.

MODERN ÇAĞ

Reformasyondan sonra kilise kendisini yalnızca Doğ u Yunan ve Roma Batı olarak bölünmüş bulmakla kalmadı, ş imdi Roma Kilisesi Lutheranizm, Kalvinizm, Anglikanizm, Anabaptizm, Pietizm ve Hıristiyanlık geldikten sonra ortaya ç ıkacak bir dizi mezhep ve mezhep karş ısında ayakta durdu. Amerika'ya.

Ayrılıkç ılar 1620'de İ ngiltere'yi terk ettiklerinde Plymouth Kolonisi'nde özerklik kurdular. Neredeyse on yıl sonra Püritenler (yani İ ngiliz kilisesinde kalan ancak onu "arındırılmış " görmek isteyenler) Massachusetts Körfezi Kolonisine yerleş tiler. 1635'te Roger Williams (1603–1683) Massachusetts'ten sürüldü ve Providence adında yeni bir koloni kurdu; orada Amerika'nın ilk Baptist kilisesini kurdu. Rhode Island, modern dünyadaki Hıristiyanlık aç ısından önemlidir ç ünkü Williams'ın hazırladığ ı koloninin anayasası, tarihinde yazılmış ilk resmi belgedir.

egemen bir devletin tam bir dini hoş görü tanıdığı kilise. Dini özgürlük ilkesi Amerika'nın gelecekteki anayasasının temel direği haline gelecektir.

Amerika'daki hoş görü iklimi nedeniyle kısa sürede Hıristiyanlığ ın her mezhebine ev sahipliğ i yapmış ve her biri belirli bir coğ rafyaya yerleş miş tir. Hıristiyanlığ ın çeş itli mezheplerinin tarihini burada anlatamayız. Okuyucu, her bir grup hakkında mükemmel bir inceleme, Jonathan Edwards'ın (1703-1758), Büyük Uyanış, aş kıncılık vb. katkıları iç in Sydney Ahlstrom'un Amerikan Halkının Dini Tarihi adlı eserine baş vurmalıdır.

Aydınlanma'nın bir sonucu olarak teolojiye getirilen geniş kapsamlı değ iş iklikler de modern dönemde dikkate değ erdir. Fransız filozofları, İ ngiliz deistleri ve Alman idealistleri Hıristiyanlığ ın ç ehresini değ iş tirmek iç in ç ok ş ey yaptılar. On dokuzuncu yüzyıl, insanın kökenine iliş kin İ ncil'deki aç ıklamalara meydan okuyan yeni ve alternatif bir "bilimsel" aç ıklama getiren Darwinizm'in yükseliş ine tanık oldu. Karl Marx (1818-83), insanın yabancılaş masını sınıf mücadelesinin bir sonucu olarak aç ıklayarak Darwinizm'i ekonomik alana kadar geniş letti. Dinin, kitleleri baş ka bir dünyaya ait bir ütopyaya sabitleyen ve böylece bu dünyadaki yabancılaş manın acılarının gerç ekliğ inden kaç an bir "afyon" olduğ unu savundu. Marx, yabancılaş ma ve sınıf bilinci ortadan kalktığ ında dine olan ihtiyacın da ortadan kalkacağ ına inanıyordu. Ancak Marksist komünizmin ç öküş ünün de gösterdiğ i gibi onun fikirlerinin yanlış olduğ u ortava c iktı.

son yıllar. Sovyetler Birliğ i'nde yaş ayan Hıristiyanlar yirminci yüzyılın büyük bölümünde büyük acılar ç ektiler. Dünyanın her yerinde Marksist hükümetlerin vönetimi altında binlerce kis i s ehit oldu.

Sigmund Freud (1856-1939) da on dokuzuncu yüzyıl inanç sızlığ ının entelektüel akımına katkıda bulundu. Eğ er Darwinizm insanın kökenini ve Marksizm insanın yabancılaş masını aç ıkladıysa, Freud'un psikanalitik yöntemi de Tanrı'nın ve günahın bir zihin nevrozu olarak aç ıklanmasına yardımcı oldu. Freud'a göre Tanrı kavramının kendisi, "korkudan kaç acak bir sığ ınak olarak insan baba idealinin hayali bir uzantısıdır."

Kiliseye Martin Luther'i veren Almanya aynı zamanda on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda İ ncil'in en yıkıcı eleş tirmenlerinden bazılarını da yetiş tirdi. David Strauss (1808-1874) , 1835'te tarihi İ sa'yı İ ncil'deki İ sa'dan ayırdığı Das Leben Jesu'yu (İ sa'nın Hayatı) yazdı . FC Baur (1792-1860) Almanya'da Tübingen Okulunu kurdu ve Hıristiyanlığı nı gerç ek özünün onun ahlaki iç eriği i olduğunu savundu. Baur, yalnızca Romalıların, 1. ve 2. Korintilierin ve Galatyalıların gerç ekten Pauline olduğunu, diğer geleneksel Pauline mektuplarının ise sahte olduğunu öğreten ilk Alman eleş tirmenler arasındaydı. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) dinin odağının iç sel bilincin bir yönü olduğu ve gerç ek Hıristiyanlığını "mutlak bağımlılık duygusu" olduğu konusunda ısrar ederek ilahi vahyi reddetti. Schleiermacher, Halle dindarlık geleneğinden etkilenmiş ti ve onun teolojisi, anıtsal eseri Der Christliche Glaube'de (The

Hıristiyan İ nancı). Schleiermacher tartış masız on dokuzuncu yüzyılın en tanınmıs ilahiyatcı sıvdı.

Søren Kierkegaard (1813–1855), Danimarka'daki Lutheran kilisesini yozlaş ması ve dünyevi karakteri nedeniyle sert bir ş ekilde eleş tirdi. Yazıları daha sonra Hıristiyan varoluş çuluğ u olarak adlandırılacak bir teolojiyi dile getiriyordu.

Kierkegaard, gerç ek Hıristiyan yaş amının yalnız ve umutsuz bir mücadele olduğ una ve gerç ek inancın önermesel doğ ruluk ifadelerine veya inanç lara değ il, kiş inin kiş isel katılımına ve Tanrı ile karş ılaş masına dayandığ ına inanıyordu.

Kierkegaard'ın düş üncesi bir yüzyıl sonra Amerika'daki Evanjelizm üzerinde derin bir etkiye sahip olacaktı.

Baur, Kant, Hegel ve Schleiermacher'den etkilenen Albrecht Ritschl (1822-89), kendine ait bir okul kurdu. Ritschl, dinin akılla değ il inanç la anlaş ıldığ ını ve dinin hakikatinin "değ er yargılarına" dayandığ ını savundu. Örneğ in İ sa'nın tanrılığ ı tarihsel bir gerç ek olarak görülmemelidir; daha ziyade inanan topluluk (kilise) iç in "vahiy değ eri" taş ır. Baur gibi Ritschlian okulu da Hıristiyanlığ ın etik doğ asını vurguladı. Ritschli'n müritlerinden biri olan Adolf von Harnack (1851–1930), parlak bir tarihç i ve ilahiyatç ıydı. Harnack, kilisenin dogmaya yaptığ ı vurgunun Yunan etkisinin sonucu olduğ una inanıyordu.

ısrar etti

erken kilise. Hıristiyanlığ ın bozulmadan kalabilmesi iç in Hıristiyanlığ ın ilk biç imlerinin yok olması gerektiğ ini öğ retti. Harnack'a göre asıl öz, İ sa'nın kendisi hakkındaki değ il, Tanrı'nın krallığ ı, Tanrı'nın babalığ ı ve insan ruhunun sonsuz değ eri hakkındaki öğ retileriydi.

Harnack'ın öğ rencilerinden biri Karl Barth'tı (1886–1968). On dokuzuncu yüzyılın sonunda liberal teoloji en parlak dönemini yaş ıyordu. Karl Barth öğ retmenlerine isyan etti ve 1919'da Romalılar kitabı üzerine yaptığ ı yorumda yeni bir ortodoksluk konusunda geniş bir ilgi gördü. Barth'ın baş lıca katkısı, teolojiyi İ ncil'e ve Reformasyon ilkelerine geri getirme arzusunda yatıyordu. Barth bir kez daha Tanrı'nın aş kınlığ ını ve günahın gerç ekliğ ini vurguladı. Schleiermacher'in duygu ve deneyime yaptığ ı vurguyu reddetti ve Tanrı'nın kendisini Mesih'in kiş iliğ i aracılığ ıyla aç ığ a vurduğ unda

Barth'ın neo-ortodoksluğ u en geniş takdirini 1930'lardan 1950'lere kadar birç ok Amerikan ilahiyat okulunda aldı. Ancak muhafazakarlar Barthç ılığı hâlâ Ritschl'in liberalizmiyle

fazlasıyla uyumlu görme eğ ilimindeydileş.

Roma Katolik Kilisesi de on dokuzuncu yüzyılın liberalleş me eğ ilimlerine tepki gösterdi. 1869-1870'de Papa'nın yanılmazlığ ının onaylandığ ı Birinci Vatikan Konseyi toplandı. İ ncil'in otoritesinin giderek zayıfladığ ı bir ç ağ da, kilisenin ve papanın otoritesinin yeniden değ erlendirilip onaylanması mantıklıydı. İ ngiltere'de liberalrasyonalist düş ünceden kaç mayı amaç layan bir hareket olan Oxford Hareketi 1833'te bas ladı.

İ ngiltere Kilisesi'nin artık sahip olmadığı bir otoriteve sahip olduğ u daha önceki (on vedinci vüzvıl) Avdınlanma öncesi döneme "romantik" bir yeniden değ erlendirme yoluyla günün eğ ilimleri. JH Newman (1801-1890) da dahil olmak üzere hareketin liderlerinden birç oğ u Roma Katolik Kilisesi'ne döndü

Oxford Hareketi'ne (büyük ölç üde entelektüel bir ç aba) paralel olarak. İ ngiltere Kilisesi'nin laik kesimlerinin birc oğ u tarafından cos kuyla benimsenecek olan ç eş itli Konformist olmayan gelenekler büvüdü. Bu hareketlerden ilki, Presbiteryen papaz Edward Irving'in (1792-1834) Katolik Apostolik Kilisesi'ni kurmasıyla başıladı. İrving. havarilerin sahip olduğ u veteneklerin günümüzde de elde edilebileceă ini öă retti. Bunlar arasında dillerle konuş mak, ş ifa vermek, peygamberlik etmek

ve Kutsal Ruh'un diğ er tüm armağ anları vardı.

Plymouth Kardes leri olarak bilinen bas ka bir Konformist olmayan grup. Anglikan kilisesine tepki gösterdi. İ ngiltere'nin Plymouth s ehrinde Anglikan bir rahip olan John Nelson Darby (1800-1882). 1828'de harekete katıldı. Tüm inananların rahip olması nedeniyle kilisenin din adamlarını görevlendirmesinin gerekli olmadığ ını öğ retti. "Darbyitler" (onlara da böyle deniyordu), mezheplere bağ lılık ve mezhepc ilik de dahil olmak üzere "dıs" dinin" her türünü reddediyorlardı. Ekmek bölünmesi ve dua ile birlikte tüm inananların birliğ i yurgulandı. Darby aynı zamanda ş imdi dispensasyonalizm olarak bilinen teolojik geleneğ i de popülerleş tirdi. Hem Irvingliler hem de Kardeş ler Hazretleri ve Pentekostal'ı büyük ölç üde etkiledi

virminci vüzvılın gelenekleri (altta).

On dokuzuncu yüzyıldaki Konformist olmayan gelenek İ ngiltere'de ş iddetlenirken ve yakında yirminci yüzyıl Amerika'sında büyük bir rol oynayacakken, Alman idealizmi ve yüksek eleş tirel yöntemi Amerika'da da derin etkiler yarattı - özellikle doğ um yeri olan New England'da. Transandantalizm ve UNITERYEN-ÜNİ VERSALİ ZM.

Harvard uzun zamandan beri Püriten/Kalvinist köklerini yeni Romantizmle takas etmiş ti. Harvard'da eğ itim gören bakan adayları teolojiden ç ok felsefeyle uyumluydu ve New England, yirminci yüzyılda zirveye ulaş an, daha sonra ana hat haline gelecek Protestan liberalizminin tohum yatağ ı haline geldi.

On dokuzuncu yüzyılda Princeton'da Darwinizm'e cevap veren muhafazakar bir ses yükseldi. Romantizm Harvard'da ve New England'da doruğ a ulaş ırken, Princeton eski ortodoksluğ un kalesi haline geldi. Charles Hodge (1797-1878) liberalizme karş ı tanınmış ve yetenekli bir savunucu oldu; BB Warfield (1851-1921) sözel yanlıs lığ ı savundu.

16 i ncil

Yirminci yüzyıl kiliselerde ve üniversitelerde birç ok teolojik ç apraz akımla baş ladı. Aydınlanmanın doğ rudan bir sonucu olarak akademi ve kilise birbirlerinden uzaklaş tırıldı. Papazlar kürsüleri doldururken, akademik profesörler de ç eş itli üniversite ilahiyat okullarının ve ilahiyat okullarının kürsülerini doldurdu. Bu tamamen farklı bir ş eydi

Bu durum, kilise liderlerinin (rahipler, keş iş ler, papazlar) aynı zamanda kilisenin ilahiyatç ıları olduğ u kilise tarihinin önceki dönemlerine kıyasla daha yaygın bir olgudur. Bu olgu, kilise dogması ile teolojiyi günün felsefelerine ve "popüler" kültürlerine göre ayarlamayı gerekli bulan akademik teoloji arasında ayrım yapma olanağ ına yol ac tı.

Yirminci yüzyılın baş ında ana liberalizm ile muhafazakar ortodoksluk arasındaki ç izgiler ç izildi. Fundamentalizm terimi baş langıç ta, kiş inin 1 Fundamentalizmin ortaya ç ıkış ıyla birlikte. ——7—Hristiyan olması durumunda inanması gereken beş temel doktrin noktasını ifade etmek iç in kullanıldı. Ancak ç ok geç meden bu terim, liberalizmi reddeden ve İncil'i kelimenin tam anlamıyla kabul eden muhafazakar kiliseler ve mezhepler iç in bir slogan haline geldi. Fundamentalizm terimi bu kadar aş ağ ılayıcı bir etiket haline geldiğ inden, bugün muhafazakarlar tarafından hala kullanılan yeni bir terim. evanielik kelimesidir.

Köktenciliğ in yükseliş ine paralel olarak Kutsallık Hareketi'nin doğ uş u ve yayılması da yaş andı. Metodizmin babası John Wesley (1701-93), on sekizinci yüzyılda kutsallaş manın (kutsallığ ın) inanlının yaş amında aklanmanın ardından gerekli bir deneyim olduğ unu öğ reterek Kutsallık teolojisinin temelini atmış tı. Wesley'e göre böyle bir kutsallığ ın kanıtı, bir Hıristiyan'ın ölmeden önce elde edebileceğ ine inandığ ı mükemmel veya kutsal yaş amdır. Yirminci yüzyıl boyunca Kutsal Hareket, Metodizm'den, kökten dincilikten ve dincilikten büyük ölç üde etkilenmiş ti.

hareket doğ du.

.premilenyalizm ve dispansasyonalizm. Yirminci yüzyılda birç ok Kutsallık veya Pentekostal mezhep ortaya ç ıktı; bunların en büyüğ ü Tanrı Meclisleri'dir

Metodizm gibi Pentikostalizm de yeni doğ uş un ve ardından kutsal yaş amın gerekliliğ ini öğ retiyordu. Pentikostallara göre inanlı, "Kutsal Ruh'ta vaftiz ve Kutsal Ruh'ta konuş manın kanıtı" yoluyla kutsal bir hayat yaş ama yetkisine sahip olabilir. diller" (bkz. glossolalia). karizmatik 18 1950'lerde daha yeni bir

tog semisk köktencilik, the hareket oyleydi mezheplerarasılık. Karizmatikler glossolalia'ya inanırlar ancak inanan kiş inin sahip olması ve kullanması gereken manevi armağ anların zengin c es itliliğ ini yurgularlar.

Alman yüksek eleş tirisi Amerikan Hıristiyanlığ ını etkilemeye devam etti. Rudolf Bultmann (1884–1976), İ ncil'in bilim öncesi bir dönemde yazılması nedeniyle günümüz bilim dünyasında duyulması iç in yeniden yorumlanması gerektiğ ini savundu. İ sa'nın mucizeleri aslında efsaneydi. Bultmann, enkarnasyon ve diriliş gibi doktrinleri varoluş sal olarak yorumlayarak, İ ncil'i radikal bir ş ekilde "mitolojiden arındırmak" iç in bir program baş lattı. Bultmann'a göre, İ sa'nın diriliş inin önemi, tarihsel özgünlüğ ünde değ il, vicdanı gerç ek varoluş a diriltme değ erindeydi. Paul Tillich (1886–1965), Bultmann gibi, inanç ile modernite arasındaki boş luğ u doldurmaya ç alış tı. Bir yöntem önerdi

Vahyin iç eriğ inin belirli bir kültür tarafından ortaya atılan 19 soru tarafından belirlendiğ i korelasvon.

Ana mezhepler, Barth, Bultmann, Tillich ve sosval ve politik gündemleri temel davanak noktası olarak benimseyen c es itli diğ er ilahiyatcılardan büyük ölç üde etkilenen papazlar yetis tirdi. Kült patlamasını tetikleyen 1960'lı yıllardan sonra ana kiliselerde kitlesel bir göç yaş andı. Pek ç ok üye bu ciltte anlatılan ç eş itli tarikat ve mezheplere dahil oldu. Sosyal konulara odaklanan vaazlardan bikan diğ erleri, ç eş itli köktendinci, Papalık ve Pentekostal mezheplere katıldı; bunlar büyümeye devam eden evanjelizmin ana unsurlarıdır ve Amerika'daki dini yaş am üzerinde güç lü bir etkiye sahip olmuş lardır. Evanjelikler ilk kez 1846'da Evanjelik İ ttifakı'nın kurulmasıyla iş birliğ i yapmaya c alıs tı. Etkisi yüzyılın bas ına kadar etkili oldu. 1942'de Ulusal Evanielikler Birliğ i (NAE) ve Amerikan Hıristivan Kiliseleri Konsevi örgütlendi; hem evanielikleri birles tirdi hem de liberalizme kars ı çıkmaya ç alış tı. NAE yerel ve eyalet ç apında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Yirminci yüzyılın en etkili Evanjelik'i, tüm dünyada 220.000.000'den fazla insana vaaz veren Rahip Billy Graham olmuş tur.

Billy Graham'ın haç lı seferleri Evanjelik ç evrelerde dayanak noktası olmuş tur, ancak Graham'ın kendisi bunları aş mış tır. dünya liderlerinin huzuruna çıkmak ve Amerikan baş kanlarıyla arkadaş olmak. Onun "Ekümenik Evanjelizminin" örgütünün baş arısında büyük bir faktör olduğ u kanıtlanmış tır.

1950'lerden günümüze kadar Evanjelizm, diğ er birç ok paraş ütç ü bakanlığ ı aracılığ ıyla da varlığ ını baş arılı bir ş ekilde duyurmuş tur. En etkili kampüs bakanlıklarından biri, Bill Bright ve eş i Vonette tarafından 1951'de UCLA'da kurulan Campus Crusade for Christ olmuş tur. Bright'lara Billy Graham yardımcı oldu. Intervarsity Hıristiyan Bursu da aynı ş ekilde Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki ve dünyadaki kampüslerde popüler bir varlıktır.

Birç ok mezhepte ittifaklar ortaya çıkmaya devam etti. Lutheran Dünya Federasyonu (1947'de kuruldu), Birleş ik İ sa Kilisesi (1957), Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki Metodist Kilisesi (1939) ve Dünya Reform Kiliseleri İ ttifakı birkaç örnektir.

Ana mezhepler de ittifak arayış ındaydı. Dünya Kiliseler Konseyi 1948'de kuruldu ve daha önceki üç ittifaktan doğ du: Uluslararası Misyoner Konseyi, Dünya Yaş am ve Çalış ma Konferansı ve Dünya İ nanç ve Düzen Konferansı. 1948'de Dünya Konseyi Amsterdam'da toplandı ve her altı yılda bir toplanmaya devam ediyor.

Üyelerin ç oğ u Protestan mezheplerini ve Doğ u Ortodoks kiliselerini iç erir. Roma Katolik Kilisesi bir konsey üyesiydi ve Vatikan II'den (1962-1965) önce ekümenik diyalogdan kacındı.

Vatikan II'de Protestanlar artık kafir olarak görülmemekle kalmadı, aynı zamanda "kafir" kelimesinin sertliğ i "ayrılmış kardeş ler" ş eklinde yumuş atıldı. Protestan liderlerin Konseye davet edilmesi ve Protestanlar arasında ekümenik diyalog

ve Katolikler son otuz yılda sıkç a görülüyor.
Muhafazakar ve köktendinci kiliseler, birlik uğ runa İ ncil'den taviz
verme korkusuyla WCC üyeliğ ini reddetmeye devam ediyor. Ancak
ekümenik diyalog son yıllarda kilise organlarının ve ilahiyatçıların
güç lü bir özelliğ i olmuş tur. Yirminci yüzyılın sonlarına doğ ru, bazı
Lutherciler, Episkopallar, Roma Katolikleri ve diğ er Reformcu ve
Protestan gelenekler arasında birlik ve anlaş mayı ilan eden belgeler
dolaş tı. Bu faaliyet ş üphesiz yeni yüzyılda da devam edecektir.

Son elli yılda Protestan dünyasındaki bir diğ er geliş me de Evanjelik "megakilisenin" büyümesi oldu. mega kilise." Postmodern dünyada, geleneksel "kilisenin" müjdeyi giderek sekülerleş en bir kültüre iletemeyeceğ i korkusu ortaya çıktı. Büyüme kaygısı, geleneksel ibadetin küç ümsenmesine ve onun yerine daha çağ daş yaklaş ımların kullanılmasına yol aç tı. Davullar, gitarlar, ibadet liderleri vb. ile birlikte övgü grupları artık geleneksel ayinlerden, orglardan ve benzerlerinden daha popüler.

Daha ç ok ticari giriş imlere benzeyen ve daha az benzeyen binalar

Her yerde kiliseler türüyor. Megakilise hareketinin en sert eleş tirmenleri, bu yaklaş ımın eğ lence odaklı olduğ unu ve bir kültürün kaprislerine hitap ettiğ ini savunuyorlar.

İ sa Mesih'in sevindirici haberinin ayrılmaz bir parç asını oluş turan öğ rencilik ve hizmet ç ağ rısına değ il, tamamen bireyselliğ e verilmiş tir.

Daha yeni kökenli popüler bir Evanjelik hareket, Vaat Tutucularıdır. 20 Mart 1990'da örgüt kuruldu. İ lk konferans Temmuz 1991'de Boulder'da düzenlendi. Etkinliğ e 4.000'den fazla erkek katıldı. Bundan sonra bu hareketin büyümesi ve popülaritesi sınır tanımadı. İ ki yıl sonra Boulder, Colorado'da da bir konferansa 50.000 erkek katıldı. 1994 yılına gelindiğ inde, büyüyen hareket ülke ç apındaki yedi stadyumu 250.000'den fazla kiş inin katılımıyla doldurmuş tu. 1990'ların ortasında, Tanır'ya, Mesih'e, aileye ve kendine olan bağ lılıklarını yeniden teyit etmek iç in toplu halde bir araya gelen iki milyonun üzerinde erkeğ e ulaş tı. 4 Ekim 1997'de Washington DC'de ülke ç apında düzenlenen "Standing in the Gap" mitingine 700.000'den fazla erkek katıldı. Promise Keeper mitingleri Amerika Birleş ik Devletleri'nde düzenli olarak yapılmaya devam ediyor ve etkileri uluslararası alanda da hissediliyor.

Yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın baş larında büyük ilgi gören bir diğ er hareket ise Vineyard hareketidir. Bu bakanlık, 1960'larda Kaliforniya'da Rahip Chuck Smith tarafından kurulan Calvary Chapel adlı kökten dinci bir gruptan doğ du. Smith'in bakanlığ ı Hippiler arasında başarılı oldu ve çok sayıda kişi din değiştirip vaftiz edildi. Bununla birlikte, Smith'in kilisesinin birkaç üyesi daha çok Pentikostal görmek istiyordu.

tezahürü. Calvary Şapeli'nin bir üyesi olan Ken Gulliksen, 1974'te Smith'in yardımcı papazı oldu.

O ve eşi Joanie o sıralarda Los Angeles'ta bir cemaatte papazlık yapmaya başladılar. Gulliksen'ler özellikle Pentekostalizm'den etkilenmişler ve şifayı, ruhsal armağanları ve dillerde konuşmayı vurgulamaya başlamışlardır (bkz. Glossolalia). Bu yeni vurgu, Smith'in ve Calvary Şapeli liderlerinin desteklemeye hazır olduklarından daha fazlasıydı.

Sonuç olarak Gulliksen, cemaatlerini Calvary Şapeli'nden ayırmak için Üzüm Bağı adını vermeye karar verdi. John Wimber adlı başka bir Calvary Şapeli papazı, hareketin en popüler lideri oldu. 1980'lerde bir dizi ek Calvary Şapeli kilisesi bu yeni şemsiye hareketine katıldı. Diğer Evanjelik ve Pentekostal gruplar da katıldı. Birleşen grupların çeşitliliği, Vineyard için çok sayıda ismin ortaya çıkmasına neden oldu. Kurtuluşu gerçekleştirmek için Kutsal Ruh'un güçlerine güvenilmesi nedeniyle diğer bir isim de Güç Evanjelizmidir. Diğer bir isim ise İşaretler ve Harikalar Hareketi'dir, çünkü toplantıların çoğu mucizelerin işleyişine yer vermiştir. Üçüncü Dalga da grup için başka bir isim. Buradaki fikir, Vineyard kiliselerinin deneyimlediği Kutsal Ruh'un hareketinin üçüncü büyük tespit edilebilir tezahüründe olduğudur. Vineyard'ın adı

1988 yılında mezhep olarak kabul edildi.

Tartışma 1990'larda Kanada'nın Toronto kentindeki Vineyard kilisesinde kutsal kahkaha olarak bilinen şeyi tezahür ettirmeye başladığında ortaya çıktı. Rodney Howard Brown adındaki Güney Afrikalı bir evangelist, Kutsal Ruh'un tapınmada sadece farklı dillerde konuşmakla değil, aynı zamanda kontrolsüz kahkahalarla da ortaya çıktığını öğretiyordu. Toronto kilisesi kahkahaların bile ötesine geçerek hayva Wimber'ın sınırları vardı ve bu yeni tezahürün Tanrı'nın olmadığına karar verdi. 1994 yılında, çok zorlu müzakereler sonucunda Toronto Havaalanı kilisesinin Vineyard Hareketi ile olan ilişkisi reddedildi. Wimber ve Gulliksen, Calvary Şapeli'nin Kutsal Ruh'a açık olmadığını düşündüklerinden, Toronto Kutsaması, sonradan çağrıldığı şekliyle ayrı bir hareket olarak ilerledi. Bağ Bakanlıkları son yirmi yılda bircok ülkeye yavılmaya devam etti.

Yirmi birinci yüzyılın başında Hıristiyanlığa yönelik en önemli zorluklardan biri, genel dünya kültürünün Hıristiyanlıktan uzaklaşan paradigma kaymasıdır. Aslında müjde, ilk birkaç yüzyılda ortaya atıldığından pek de farklı olmayan bir bağlamda, yani onun temel ilkelerine aşina olmayan bir dünyada, giderek artan bir şekilde kendine yer buluyor.

İleti

Sembollerinin, kültürünün, müziğinin ve tanımlayıcı paradigmasının yerini büyük ölçüde yeni bir dünya düzeni aldı.

kendisini laik küreselleşme, tüketimcilik, bireycilik, çok kültürlülük, postmodernizm ve genel anlamda inançsızlık kültürü terimleriyle tanımlamava calısıvor.

New York City'deki Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasına yol açan 11 Eylül 2001'deki terörist eylemler, seküler olduğu kadar Hıristiyan tarihinde de belirleyici bir an oldu. İnsan doğasının kötülüklerinin açıkça ortaya çıktığı bir çağda, birçok düşünen Hıristiyanı İncil üzerinde düşünmeye zorladı.

büyük ölçek.

Aynı zamanda, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde yardım sunmak için öne çıkan birçok kuruluş ve kilise organının da büyük tepkisine tanık olduk. —

Yaklaşık iki bin yıllık kilise tarihi geçmiştir.

Krallıklar, imparatorluklar ve hükümetler yükselip yıkıldı ama kilise postmodern çağda da varlığını sürdürüyor. Bugün Hıristiyan kilisesinin karşılaştığı zorluk, müjdesini yirmi birinci yüzyılın başında laik ve çoğulcu hale gelen bir dünyaya sunmaktır. Ancak, zulme, ahlaki gevşekliğe, hem içeriden hem dışarıdan meydan okuyan sapkınlıklara rağmen, İsa Mesih'in kilisesi galip geliyor ve İsa'nın "Hades'in [cehennemin] kapıları onu aşamayacak" (Mat. 16:18) sözlerini yerine getiriyor. Karanlık anlar yaşadı, ancak ilk Kutsal Cuma'nın karanlığı yerini dirilişin ve boş mezarın parlaklığına ve ihtişamına bıraksa da, kilise de görkemli bir tarih yaşadı.

İsa ve kilise, yani damat ve gelin sonsuza dek birleştiğinde, gelecek daha da parlak olacak.

EK BİLGİLER

Notlar

- 1Bkz. IND Kelly, Early Christian Creeds (Londra: Long-man, 1960).
- 2.Bu dönemin güzel bir özeti Henry Chadwick, 2The Early Church (New York: Penguin, 1967).
- 2.Konstantin'in yaşamının olağanüstü, bilimsel ama yine de kısa bir anlatımı The Conversion of Constantine, ed. John Eadie (Huntington, NY: Robert E. Krieger, 1977).
- 4.Chadwick, Erken Kilise, 133.
- 5.Konstantin'in kendisi bir Ariusçu değildi, ancak bir Arian olan ve Athanasius'u İskenderiye'den gelen tahıl tedarikini durduracak bir liman grevi çağrısı yapmakla suçlayan Eusebius yüzünden Konstantin öfkelendi (İbid., 135).

6 Bkz. Ek 2.

- ZBkz. Peter Brown, Augustine of Hippo, rev. ed. (Berkeley ve Los Angeles: California Press Üniversitesi. 2000).
- 8 Papaliğin tarihine ilişkin en mükemmel araştırma Geoffrey Barraclough'un The Medieval Papacy adlı eseridir (New York: Norton, 1968).
- 9 Robin Lane Fox, Paganlar ve Hıristiyanlar (New York: Alfred A. Knopf,

- 9 Robin Lane Fox, Paganlar ve Hıristiyanlar (New York: Alfred A. Knopf, 1987).
- _10Bkz. Margaret Deansley, A History of the Medieval Church (Londra: Methuen, 1925; temsilcisi 1978).
- 11 Misyonların klasik bir tarihi: Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christian. 7 cilt. (New York: Harper, 1937–1945).
- 1.2 Norman F. Cantor'da Orta Çağ'a dair olağanüstü bir inceleme, Ortaçağ Tarihi: Bir Medeniyetin Yaşamı ve Ölümü, 2. baskı. (Londra ve New York: Macmillan, 1969). Geç Orta Çağ'a ilişkin mükemmel çalışmalar için bkz. Heiko Oberman, The Harvest of Late Medieval Theology (Durham, NC: Labyrinth, 1983) ve Forerunners of the Reformation: The Shape of Late Medieval Düsüncesi (Philadelphia: Fortress, 1966).
- 13 Luther'in yaşamı ve teolojisi üzerine ciltler dolusu kitap vardır. Luther'in hayatına dair iki mükemmel inceleme şunlardır: Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: Abingdon, 1950) ve James Kittelson, Luther the Reformer: The Story of the Man and His Career (Minneapolis: Augsburg, 1986). Luther'in teolojisinin mükemmel bir incelemesi Paul Althaus, The Theology of Martin Luther, çev. Robert C. Schultz (Philadelphia: Kale, 1966).
- 14 Bkz. Steven Ozment, The Age of Reform 1250–1550 (New Haven ve Londra: Yale Univ. Press, 1980).
- 15 Bkz. Cornelius Van Til, Christian and Barthianism (Nut-ley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1977).
- 16.Theodore P. Letis, Warfield'ın "hatasızlık" kelimesini ilk kez ortaya atışı ve Warfield'ın bu terimle ne kastettiği konusunda çığır açıcı bir çalışma sunuyor. Bkz. "BB Warfield: Sağduyu Felsefesi ve İncil Eleştirisi", American Presbyterians 69 (Güz 1991).
- 17 Bkz. JI Packer, Fundamentalism and the Word of God (Grand Rapids: Eerdmans, 1977). Daha eleştirel bir araştırma için bkz. James Barr,

Fundamentalizm (Philadelphia: Westminster, 1977).

- 18 Pentikostal/karizmatik hareketle ilgili pek çok güzel araştırma var. En eksiksiz tek ciltlik çalışma, Yeni Uluslararası Pentekostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğü'dür, ed. Stanley M. Burgess ve Eduard M. van der Maas, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2002).
- 19Bkz. James C. Livingstone, Modern Hıristiyan Düşüncesi: From the Vatikan'a Aydınlanma II (New York: Macmillan, 1971).
- 20Bkz. Richard N. Ostling, "That Mainline Blues," Time (22 Mayıs 1989), 94-96.
- 21 John Richard Neuhaus, Katolik Anı (San Francisco: Harper & Satır, 1987).
- 22 Bkz. Alvin Schmidt, Hıristiyanlık Dünyayı Nasıl Değiştirdi (Büyük Rapids: Zondervan, 2001).

KUTSAL ANLAYIŞ KİLİSESİ; Sonsuza Kadar Aile (COBU)

Forever Family'nin kurucusu veya yeniden adlandırıldığı şekliyle The Church of Bible Understanding'in kurucusu Stewart Traill şöyle yazıyor:

Çocuklarının tuhaflıklarından insani anlamda yüzde 100 sorumlu olan yaşlı nesildir. . . . Kendilerinin hasta olduğunun ve sizin (genç nesil) sadce yarı hasta olduğunuzun farkında değiller. Muhtemelen beveynleriniz parayla ilgileniyor; dünyada öne geçmek; fenalık; gurur; ön yargı; insanlara tepeden bakmak; materyalizm; komşuların ne düşündüğünü önemsemek; TELEVİZYON; vesəire. Bizden nefret ediyorlar çünkü sizin onlar gibi aşırı hasta olmayacağınızdan korkuyorlar.1

TARİH

Traill 1936'da Kanada'nın Quebec şehrinde doğdu. Gelişim yıllarında ateist olduğunu iddia etti. 1959'da Shirley A. Rudy ile evlendi ve birlikte beş çocukları oldu. Kullanılmış elektrikli süpürge satıcısı olarak çalıştı, eski elektrikli süpürgeleri satın aldı, yeniledi ve sonra sattı.

Traill, çocuklarının doğumunu takip eden yıllarda farklı dinleri keşfetmeye başladı; amacı çocuklarına bilgili ve akıllı bir şekilde din eğitimi vermekti. Açık fikirli bir şekilde, HİNDUİZM, İSLAM ve İslam dahil olmak üzere çok çeşitli dünya dinlerini araştırdı.

HIRİSTİYANLIK. Hıristiyanlığın en az yozlaşmış olduğu sonucuna vardı ve kendisini Allentown, Pennsylvania bölgesindeki bir Pentekostal kiliseye bağladı. Ancak Traill hemen hemen Hıristiyanların çoğunun İncil'i doğru yorumlamakta başarısız olduğu sonucuna vardı. Kilise liderlerini sorgulamaya başladı ve İç çekişmelerin kaynağı haline geldi. Kısa bir süre sonra ondan gitmesini istediler, ancak daha önce sadık bir takipçi grubunu bir araya toplamadan önce, özellikle bir gençlik lideri olarak etkilediği gençler arasından.

Traill, 1971'de Allentown'da Sonsuza Kadar Aile adını verdiği şeyi kurdu. 1970'lerin çoğunda grup hızlı bir büyüme yaşadı. 1978'de toplam üye sayısı iki bine ulaşmıştı. Bazı kaynaklar dünya çapındaki üye sayısının en yüksek noktada dört bine yakın olduğunu iddia ediyor. Üye sayıları değişiklik göstermiştir (aşağıya bakınız).

Kilisenin finansmanı, çoğunlukla yüzlerce Forever Ailesi üyesinin sağladığı ücretsiz emek sayesinde New York City bölgesinde son derece başarılı olduğunu kanıtlayan Christian Brothers Cleaning Service, Inc. dahil olmak üzere çeşitli ticari girişimler şeklinde sağlandı.

1976'da Traill ve karısı boşandı. Altı hafta sonra Stewart sekreteri Gayle Gillespie ile evlendi. Çocuklar için uzun süreli bir velayet savaşı başladı ve belki de bu, Grubun adının Forever Family'den bugünkü adı olan Church of Bible Understanding'e (COBU) dönüstürülmesine katkıda bulunan faktörler.

Yeni ismin altında, İncil'in gerçek mesajını yalnızca Traill'in anladığı iddiası gizlidir. Traill, Tanrı'nın İncil'in gerçek anlamını, ayrıntılı bir "şekil sistemi" ve on renkli bir kodlama şeması biçiminde kodu çözülmüş yorumları yalnızca kendisinin sağlayabileceği gizli kodlarda sakladığı konusunda ısrar etti; bu sayede İncil, düzenlenmiş renk gruplarıyla isaretlendi, temalara göre.

Gençler, özellikle de otuz yaşın altındakiler, Traill'in müjdecilik çabalarının en başarılı hedefleriydi. Bu makalenin başındaki alıntıda da belirtildiği gibi, günümüzün sorunlarından büyük ölçüde "eski neslin" sorumlu olduğunu düşünüyordu. Böyle bir mesajın, otoriteye ve kurumsal paradigmalara karşı huzursuzluk ve memnuniyetsizlikle karakterize edilen bir çağ olan 1960'larda tam zamanıydı.

Traill'in savunduğu evanjelizm yöntemi, tarz olarak çatışmacıydı. Ebeveynlerinin ve "düzen"in parçası olanların ikiyüzlülüğüne karşı onların dürüstlüklerine başvurulduğu için çok sayıda genç ilgi gördü. Grup üyeleri üzerinde "Akıllı Olun, Kurtulun" yazan büyük kırmızı düğmeler taktılar. Akıllı Olun—Kurtulun başlıklı bir broşürde şunlar belirtiliyor:

Ancak pek çok insan O'nu (İsa'yı) kıskanıyor ve O'nu gerçekten dinlemiyor ve kendi yaşam tarzlarını oluşturuyorlar. Gerçeği sevmeli ve İsa'yı desteklemeliyiz çünkü O bizi önemseyen tek kişidir. Bu sıradan insanlar sadece paranızı ve sizin de kendi dinlerine katılmanızı istiyor ki iyi görünsünler ve sizden hoşlansınlar. Seni gerçekten sevmiyorlar ve kalbinin derinliklerinde bunu biliyorsun.

Broşür yayınlamak gruba ilk ilgiyi çekmek için etkili bir araçtı. COBU'yu ebeveynlerinin materyalist ve dünyevi ortamlarında eksik olan temel ihtiyaçları karşılayan şefkatli bir topluluk olarak algıladıkları için potansiyel dönüşümler daha da ilgi gördü. Yeni din değiştirenlere, ebeveynlerini terk etmeleri ve kilisenin yönettiği ortak "aile evlerinden" birinde yaşamaları yönünde artan baskı uygulandı. Daha sonra din değiştirenlere grubun beklentilerine uymaları için artan bir baskı uygulandı. Eski bir üye şunu itiraf etti: "Beynim yıkanarak teslim oldum ve lanetlenme korkusuyla felç oldum ."

Kilise, 1978 yılında Haiti'ye bir grup göndererek misyonerlik çalışmalarına başladı ve bunun sonucunda bugün devam eden iki yetimhane oluştu. Eleştirileri savuşturmak ve diğer Hıristiyanlarla işbirliği numarası yapmak için, Hıristiyan inancı nedeniyle bir zamanlar komünistler tarafından hapsedilen ve işkence gören Richard Wurmbrand gibi tanınmış misyonerleri konuşmacı olarak davet ettiler.

1989'da Traill "yeniden doğduğunu" ve daha önce verdiği tüm öğretilerin hatalı olduğunu iddia etti. Eski üyeler bunun nedeninin grubun belirli kadın üyeleriyle her yıl yaşadığı cinsel uygunsuz davranışları örtbas etmeye çalışması olduğuna inanıyor.

daha erken. 1990'larda Traill sessiz bir profil tuttu. Medyadan ve fotoğrafçılardan uzak durdu. Pek çok kişi gruptan ayrıldı ama onun lekelenmiş imajına rağmen COBU cemaatleri ortaya çıkmaya devam etti.

Bugün üyelik eskisi gibi olmasa da Traill cömert bir yaşam tarzı öğretmeye ve sürdürmeye devam ediyor. 1990'ların sonunda yeni burslardan birinin ortaya çıktığı Fort Lauderdale'de oldukça fazla zaman geçiriyor. Philadelphia Magazine yazarı Sabrina Erdaly'e göre Traill'in dört uçağı var, tarikatın genç kadınlarıyla çalışarak çok zaman harcıyor ve grubun liderliği üzerinde hala mevcut kontrolü 3 sürdürüyor.

ORGANİZASYON

Kilise hiyerarşik gruplar halinde düzenlenmiştir. Koruyucular liderdir ve alt kategorilerdekilerin denetlenmesinde ve yönetilmesinde aktif rol oynarlar.

Koyunlar "ileri düzey inananlar" olarak kabul edilirken, kuzular da yeni din değiştirenlerdir. Beş üye, ortak evler olarak bilinen organizasyonel birimlerde toplanır.

ÖĞRETİMLER

Çünkü COBU doktrinsel yayınların yapılmasına inanmıyor

ifadelerine rağmen grubun teolojisini değerlendirmek zordur. Aşağıda, hem birincil hem de ikincil literatürden tespit edilebileceklerin kısa bir özeti ve geleneksel Hıristiyanlıkla bazı karsılaştırmalar ve zıtlıklar ver almaktadır.

Tanrı

Traill'in ilk kitapçığı, Renkli İncil'i Anlamak (1975), Havarilerin İnancı'ndan "geçerli" olarak söz ediyordu. Bu inanç, tarihi Teslis doktrinini doğrulamaktadır. Traill'in The Gospel of John in Colours (1976) adlı kitabında şunu belirtir: "mor. . . krallığın rengidir ve Tanrı'nın doğasını üç kişiliğinde (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) tanımlar. Ancak 1979'da Cornerstone Magazine ("Jesus People USA, Chicago") ile kaydedilen bir röportaj sırasında Traill, Trinity'yi reddetti. Yaşlı üyeler bu röportajın bağlayıcı olmadığını ve hala Teslis öğretisine bağlı kaldıklarını iddia ediyorlar.

Bununla birlikte, COBU Teslis karşıtıdır. Traill, Hıristiyanların Baba, Oğul ve Ruh kavramlarının Kutsal Kitap'a uygun olduğunu ancak Teslis öğretisinin öyle olmadığını ileri sürdü. Traill, geleneksel Hıristiyan ortodoksluğunun dışındaki diğer birçok dini lider gibi, Kutsal Üçleme'yi Kutsal Kitap'a aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyor çünkü ne Kutsal Kitap'ta ne de Kutsal Üçleme kelimesi ya da kavramı bulunmuyor. Ortodoksluk ise terimin eksik olmasına rağmen kavramın olmadığını kabul eder. Athanasian Creed (bkz. Ek 1), kilisenin üç öğretiye ilişkin anlayışını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

kişiler tek Tanrıdır.

4

İsa Mesih

Mesih "Kurtarıcı" olarak görülüyor. COBU üyelerinin tanıklık yaparken kullandığı dil, 1970'lerde ve 1980'lerde muhafazakar Evanjelik çevrelerde moda olan dil ve ifade tarzıyla dikkate değer bir benzerlik taşıyor ("yeniden doğmak", "kurtulmak" vb.). Üyelerin taktığı ortak bir rozette "Akıllı Olun - Kurtulun" vazıvor.

Ancak COBU'nun Kristolojisini tespit etmek zordur.

Kesin olan şu ki, Teslis öğretisi reddedildiği için, Mesih'in tanrılığı da zorunlu olarak reddedilmektedir.

İsa "Kurtarıcıdır" ama Kurtarıcı Tanrı değildir.

İnsanlık

COBU'ya göre insanlar, kurtuluşa muhtaç, kaybolmuş günahkarlardır. Bu öğreti Hıristiyanlığın bu konudaki tutumuna benzer. Ancak gerçekte Traill, kurtuluşu, Mesih'in kurtarıcı işine iman yoluyla Tanrı ile insanlar arasında uzlaşma ya da "günahların bağışlanması" olarak değil, daha çok eski ve yozlaşmış bir dünyanın bu dünyeviliğinden özgürlük olarak tasvir eder.

nesil. Otuz yaş ve altı, kurtuluşun en ulaşılabilir olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu yaştan sonra insanlar toplumun kurumlarından ayrı olmak yerine onların parcası olmava vönelirler.

Günah

Günah, COBU için "dünyevilik" ve "ikiyüzlülük" ile eşdeğerdir. İnsan yaşlandıkça dünyeviliğin yükü daha da artar. Gençler bu hayatın kaygılarından daha az etkilenirler ve bu nedenle din propagandası çabalarında daha üretken ve duyarlıdırlar.

Gerçek Hıristiyanlığa göre günah ve dünyevilik genç yaşlı herkesi etkiler. İncil'in veya mezheplerin hiçbir yerinde insanların ruhsal potansiyelini yaşlarına göre sınıflandırmaya yönelik bir girişim yoktur. Herkese günahlarından tövbe etmeleri emredildi çünkü "hepsi günah işledi" (Romalılar 6:23). Aksine, gençlerin bedenin sorunlarına ve yüklerine karşı daha duyarlı olduğu düşünülebilir. Pavlus, genç papaz Timoteos'a "gençliğin kötü arzularından kaçması" talimatını veriyor (2 Tim. 2:22), elbette gençlerin günahkar sevgilere oldukça yetenekli olduğunu ima ediyor.

Kurtuluş

Kurtuluşun temel mesajı tövbe etmek ve İsa aracılığıyla günahların bağışlanmasını sağlamaktır. Bu, belirtildiği kadarıyla Hıristiyan soterioloji doktrinine benzer. Ancak Hıristiyan âlemi için, itirafın önkoşulu şöyledir: "Ben inanıyorum. . . günahların bağışlanması" (Havarilerin İman İmanı, Madde 3), İsa Mesih'in kişiliği ve işi hakkındaki itikadın ikinci maddesidir. COBU Teslis öğretisini benimsemediği için bu madde hareketin kurtuluş kavramına dahil edilemez. COBU'ya göre İsa bir kurtarıcıdır ancak Kurtarıcı Tanrı değildir .

Kilise

Gerçek kilise, Stewart Traill'in liderliğinde COBU üyelerinden oluşuyor. Diğer birçok dini lider gibi Traill de ana Hıristiyan kiliselerinin ümit edilemeyecek derecede yozlaşmış olduğu sonucuna vardı.

COBU, Yeni Ahit'te tasvir edildiği gibi inancın saflığını yeniden sağlamak için Tanrı tarafından diriltildi.

Havarilerin İmanı şöyle der: "İnanıyorum. kutsal katolik kilisesi, azizlerin cemaati. . ." "Azizler birliği" Hıristiyan âleminde kilisenin özünü oluşturur. Her çağa yayılan ve İsa Mesih'e inanan tüm inanlıları kabul eden tek evrensel kilisedir.

Son zamanlar

COBU, İsa'nın ikinci gelişini başlatmada önemli bir rol oynayacak. Traill birçok kez bu önemli olayın gerçekleşeceği tarihi bildiğini ima etti. Diğer dispensasyonalist gruplarda olduğu gibi Traill de son zaman "işaretlerinin[®]veya İsa'nın dönüşünün heyecanına takıntılı hale geldi.

Pek çok dini grup, dünyanın sonunda meydana gelen olaylarda yalnızca kendilerinin hayati rol oynayacaklarını öne sürdü. Birçoğu aynı zamanda tarihler belirledi ve İsa'nın geri döneceği zamanı tahmin etti. Son olaylara ilişkin geleneksel Hıristiyan görüşü, İsa'nın "hem yaşayanları hem de ölüleri yargılamak için" geri döneceği yönündedir (Nicene Creed), ancak kimse günü veya saati bilmiyor.

Traill'in bazı öğretileri grubun kısa tarihi boyunca değişme eğiliminde olmuştur. Buna ahir zamana ilişkin doktrin de dahildir. Odak noktası dünyanın sonundan ve milenyumdan daha çok ölümle meşgul olmaya doğru bir kayma oldu. Erdely'e göre, "Grubun en yeni mantraları 'Mesih'te ölüm, bu hayatın sunabileceği her şeyden çok daha ilginç' ve 'Zaten öleceksin, neden yapıcı bir şekilde ölmeyesin.' " 5

ÇÖZÜM

1980'lerde üyelikte hızlı bir düşüş görüldü. 1978'de Guyana'da yaşanan .Jonestown trajedisi, genel olarak kült farkındalığı tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı ve pek çok dini gruba, özellikle de kişilik kültlerine olan üyeliğin azalmasıyla sonuçlandı.

Düşüşün diğer nedenleri arasında Traill'in evlilik sorunları, müsrif yaşam tarzına yönelik eleştiriler, mali durumla ilgili sorulan sorular ve eski içeriden kişilerin istifası yer alıyor. Kamuoyunun farkındalığı ve genel olarak çok daha eleştirel bir tutum, COBU'nun 1970'lerde olduğu gibi yeniden büyümesi veya genişlemesi olasılığını ortadan kaldırdı.

EK BİLGİLER

Merkez

İletişim kurulabilecek birçok adres var. İncil Anlayışı Kilisesi, PO Box 841, New York, New York, 10019; ayrıca–1300 South 58th Street, Philadelphia, PA, 19143; ayrıca–(Haiti)–L'Eglise de la Comprehesion de la Bible, POB 15518, Petionville, Haiti, WI.

Web siteleri

Bir web sitesi eski üyelere ait yararlı bilgilerle doludur

Traill ve Forever Ailesi'nde olup bitenler hakkında. Adresi www.angelfire.com/nm/cobu.sum.htm'dir. Kurulusunun web sitesi www.cbuhaiti.org'dur.

Kutsal Metin

İncil (Stewart Traill'in Understanding the Colored Bible'da (1975) özetlenen "on renk" yöntemiyle yorumlandığı şekliyle).

Üyelik

İddialar farklılık gösteriyor. Bir kaynak COBU'nun en parlak dönemindeki on bin kadar üyeyi listeliyor. Bu pek olası değil. Diğer rakamlar iki ila dört bin üye arasında değişiyor ve şu anda üyeliğin birkaç yüzden fazla olmaması muhtemel.

Notlar

- 1_Stewart Traill, William Alnor ve David Clark tarafından aktarıldığı şekliyle, "other Gospels, New Religions: Church of Bible Understanding," SCP Haber Bülteni (Mayıs/Haziran 1980, 6.
- 2 Joan Galler, "Bir New York Tarikatının İçinde: Eski Takipçiler Neden Yaptıklarını Anlatıyor Çık," New York Daily News (2 Ocak 1979), C9.
- 3 Bkz. Sabrina Rubin Erdely, "I'll Be Damned," Philadelphia Magazine, Haziran 1999; www.phillymag.com'a bakın.
- 4 YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ ve Hristiyanlık hakkındaki makalelerde Hıristiyanlık ve Teslis hakkında daha ayrıntılı bir analize bakınız.

Machine Translated by Google

5 Erdely, "Lanetleneceğim."

YAŞAYAN SÖZÜN KİLİSESİ; YÜRÜYÜŞ (CTLW)

Yaşayan Sözün Kilisesi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında Pentikostalizm ortamından doğdu. Ancak kurucusu tarafından şekillendirilen doktrinleri, hareketin hareketten ayrılmak zorunda kaldığı ölçüde YENİ ÇAĞ temalarını benimsedi.

ana hat Pentekostal gelenekler yirminci yüzyılın başlarında şekillendi.

TARİH

Yaşayan Sözün Kilisesi, 1954 yılında John Robert Stevens (d. 1919) tarafından kuruldu. Stevens, Washington, Iowa'da Pentekostal bir evde büyüdü. 1939-1940 yılları arasında Los Angeles'ta bir Foursquare İncil okulu olan Life Bible College'a gitti ancak mezun olamadı. Ancak daha önce Moline, Illinois'deki Full Gospel Tapınağı tarafından rütbesi verilmişti ve Foursquare Hareketi onun rütbesini meşru olarak kabul etti. Ancak 1949'da "sapkın" doktrinleri nedeniyle rütbesi iptal edildi. Başka bir Pentekostal mezhebi olan Tanrı Meclisleri, daha önce iptal edilmiş olmasına rağmen onun rütbesini tanımaya devam etmişti, ancak Nisan 1951'de bu kilise organı da ondan ayrılmasını istedi.

Stevens, Kaliforniya'nın South Gate kentinde kendi kilisesini kurmak için hiç vakit kaybetmedi. Bu, temel olarak hizmet etti

"Yürüyüş" (Stevens'ın seçtiği bir isim) ortaya çıktı. 1954'te Stevens, Pavlus'un Şam Yolu'ndaki dönüşümüyle karşılaştırdığı bir görüm yaşadı (Elçilerin İşleri 9).

1 Bu başlangıcın sinyaliydi.

Cemaatler hızla yayıldı. Yalnızca Kaliforniya'da yirmi altı tane var.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında yetmişin üzerinde cemaat kuruldu .

Bu genişleme, Stevens'ın yazılı ve kasetli yedi bin vaazının geniş dağıtımından kaynaklanıyordu; burada inananlara "Stevens'ı daha yükseğe iterken" güç vaat ediliyordu. Stevens'ın usta bir hipnozcu olduğu ortaya çıkınca gözlemciler zihin kontrolü konusunda endişelenmeye başladı. Grup, ürün üretiminde gönüllü işgücü kullanan kiliseye ait işletmelerin haksız ticari rekabeti nedeniyle büyük ölçüde eleştirildi. Katılımcıların Kutsal Ruh'un girmesi için bir delik açmak amacıyla birbirlerinin başlarının üstüne vurduğu, kiliselerinin yüksek sesli, şamatacı bağırışlarla ve çoğunlukla dillerde vaplan coskulu ifadelerle dolduğu bildirildi.

Stevens 1983'te ciddi solunum komplikasyonları nedeniyle öldü. Takipçilerinin onun gelecekteki dirilişini duyurduğu iddia ediliyor. Bazı üyelerin Stevens'ın cesedini bir odaya koydukları ve defnedilmeden önce liderlerinin dirilişini bekleyen uzun bir nöbet tuttukları bildirildi. Onun ölümünün ardından, Stevens'ın halefi olarak atadığı eşi Marilyn harekete liderlik etmeye başladı. Kaliforniya kiliselerinin lideri Gary Hargrave, Marilyn ile evlendi ve birlikte "Apostolik Babalık Bakanlıkları" unvanı altında liderlik etmeye başladılar.

Stevens, Washington, Iowa'dan "dünyanın manevi merkezi,

Tanrı'nın yaratılışının başlangıcı" olarak bahsetti. 3 "Buna İnanıyoruz ve Biliyoruz" (grubun internet sitesinde yayınlandı) adlı inanç bildirisinde otuz bir doktrin noktası listeleniyor. Bunlardan bazıları daha geleneksel bir bakış açısına doğru bir hareketi gösteriyor.

Stevens'ın inandığı klasik Hıristiyan doktrinleri.

Bunlar Stevens'ın aşağıda tasvir edilen öğretileriyle pek bağdaştırılamaz. Grup, açık ve sürekli vahiy, restorasyonculuk, Yeni Ahit'te listelenen armağanların tam olarak kullanılması ve muafiyetçiliğe inanmaya devam ediyor.

ORGANİZASYON

Restorasyonizm teolojisi, CTLW'nin organizasyon yapısında geliştirdiği anlayışı şekillendirdi.

Üyeler, Stevens'ın havarisel otoriteye sahip olduğuna inanıyor. Kiliseler birbirleriyle yalnızca manevi ilişki açısından bağlıdırlar. Bu nedenle her cemaat arasında büyük ölçüde özerklik vardır. Her grubun liderleri kendilerini Efesoslular 4:11'de anlatılan beş aşamalı öğretim makamının komutasına sahip kişiler olarak görüyorlar.

ÖĞRETİMLER

Stevens'ın teolojisinin temeli, aktarım adı verilen bir kavramdır; kişi tüm kisisel kimliğini bir kenara bırakır ve kendine izin verir. ya da kendisinin "Mesih'in bir parçası" olması. Güçlü bir antihareketin doğasında olan entelektüalizm. Üyeler, Ruh'un dizginlerini serbest bırakması için mantığı küçümsemeye teşvik edilir. Vahiyler ve vizyonlar teşvik edilir ve üyeler aktif olarak bunları arar. Bununla birlikte, tüm vahiylerin Stevens'ın yorumuna uygun olması gerektiğine dikkat edilmelidir, çünkü o, en yüksek "havarisel" otoriteye sahip olan kişidir.

Bu grubun temel doktrinleri ile karşılaştırıldığında HIRİSTİYANLIK aşağıdaki gibidir.

Tanrı

Tanrılıkta bir Teslis vardır, ancak Tanrı ile yaratılış arasında Ortodoks Hıristiyanlığın savunduğu gibi sonsuz ve niteliksel bir ayrım yoktur. Her birey gibi kilise de bir tanrı haline gelecektir. "Biz Tanrı olmadığımız sürece, O'nun 5'inde kaybolmadığımız sürece, Tanrı'nın insan olması hiçbir şey ifade etmez ."

İsa Mesih

Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olarak benzersiz bir rolü yoktur. Mesih tek bir adam, tek bir Kişi değildir; daha ziyade, Mesih cok üyeli bir

vücut. ⁶-Bireysel inananlardan oluşan kilisenin kendisi Mesih olur. Her üye Mesih'in yarlığını paylasır.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh, inanlıların her birinin ilahi doğaya katılması anlamında Tanrı olmalarını sağlayacak şekilde işlev görür. Ruh aynı zamanda inanlılara anında doğaüstü armağanlar bahşeder. Kutsal Ruh'un Hıristiyan kilisesindeki işi kutsallaştırmadır. Kutsal Ruh, Üçlü Birliğin üçüncü üyesidir ve bu nedenle "tapınılır ve yüceltilir" (İznik İnancı). Kutsal Ruh, Hıristiyanların Tanrı olmalarını değil, daha çok Tanrı'ya benzemelerini sağlar.

İnsanlık

Daha önce de belirtildiği gibi CTLW, insanların Tanrı olabileceğini öğretiyor. Bu nedenle, bir bireyin sahip olduğu en yüksek çağrı, her türlü kişisel kimlik duygusunu inkar etmektir. Kişilik, Tanrı için bir yüktür. Tamamen tanrılaştırıldığında insanoğlu bu hayatta mükemmelliğe ulasabilir. Sonucta Tanrı günah isleyemez.

"Tanrılaştırılmış insanlık" kavramı geleneksel Hıristiyanlıktan ayrılır. Kilise bu olasılığı hiç düşünmedi kendini mükemmelleştiren herhangi bir kişinin. Her ne kadar Hıristiyan âleminde kullanılan dilin bir kısmı bu kavrama belli belirsiz tanıdık gelse de (örneğin, Doğu Ortodoksluğunun tanrılaştırma doktrini veya John Wesley'in mükemmeliyetçilik doktrini), günahsız mükemmeliyetçilik asla kişinin ve yaptığı işin benzersizliği bağlamı dışında benimsenmez. Bu geleneklerin herhangi birinde İsa Mesih.

Günah

Stevens'ın insanlık görüşü göz önüne alındığında, onun günah doktrini mantıksal olarak takip etmektedir. Günah Tanrı'dan ayrılmaktır. İnsan Tanrı'yı tanımaz ve Tanrı'dan ayrıdır. Bu ayrışma, insanın kendi bireyselliğinin kurbanı, nefsinin kölesi haline gelmesiyle sonuclanır.

Kurtuluş

Hıristiyanlık, kurtuluşun İsa Mesih'in kişiliği ve işi aracılığıyla geldiğini öğretirken (bkz. Yuhanna 3:16; aynı zamanda Havarilerin İnancı'nın ikinci makalesi), Stevens, Mesih'e ek olarak kurtuluşun da CTLW üyeliği yoluyla geldiğini öğretti. Kurtuluş, bireysellikten tanrılığa geçiş gerçekleştiğinde gerceklesir.

Kilise içindeki pozisyonlar da CTLW'nin teolojisinde büyük önem taşıyor. Rahipliğin aracı rolü, günahkarlara Mesih'in günahsız mükemmelliğini bahsetmek icin rahibin Tanrı'nın tahtına dokunabileceği sekilde öğretilir.

Kilise

CTLW "gerçek kilise" olduğundan, diğer tüm kiliseler "sahte", "mürted" ve "tamamen yozlaşmıştır". Kutsal Ruh, yalnızca Stevens'ın hizmetinin parametreleri dahilinde faaliyet gösterir.

İznik İnancı'nda şöyle yazıyor: "Tek bir kutsal Katolik ve havarisel kiliseye inanıyorum." Kilise "azizlerin cemaatidir". Stevens'ın dogmatizmi ve ayrıcalıklılığı, Hıristiyan ortodoksluğunun parametrelerinin dışında kalan bircok kült ve mezhebin karakteristik özelliğidir.

İncil

Kutsal Kitap mevcut haliyle geçerli bir belgedir, ancak yalnızca geçmiş zamanlar için geçerlidir. Güncelliğini yitirdiği için kilisenin yeni ve tamamlayıcı vahiylere ihtiyacı var. Bu tür yeni vahiy her zaman kilisedeki havari olarak Stevens'ın otoritesi aracılığıyla yönlendirilir ve yönlendirilir. Bu inanc halen sürdürülmekted



grup.

Stevens, İncil'in otoritesini geçmişe havale ederek, aslında onun otoritesini tamamen inkar ediyor. Bu durum ek bir otorite ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yetki kilisede ya da İncil'de değil, Tanrı'nın elçisi olarak Stevens'ın kendisinde bulunmaktadır. Hıristiyanlık, İncil'de dile getirilen ve kilisenin büyük öğretileri tarafından özetlenen gerçek Hıristiyan inancının, günümüzün havarileri tarafından daha fazla desteklenmesine gerek olmadığını öğretir.

Son zamanlar

CTLW, İsa Mesih'in ikinci gelişine eşdeğerdir. Organizasyon ilahi doğanın bir parçası haline gelir.

Dolayısıyla tanrılaştırılmak, İsa'nın gelişidir, yani Yeni Ahit'te sözü edilen İkinci Gelis'tir.

Havarilerin İman İmanı, Mesih'in "yaşayanları ve ölüleri yargılamak için geleceğini" itiraf eder. Stevens ve CTLW'ye göre, inanan Mesih ve kilise arasında hiçbir ayrım yoktur. Elbette İsa, CTLW'nin görünür görünümü aracılığıyla gözle görülür sekilde geri döndü.

Ortodoks mirasına göre kilise veya

"Azizler topluluğu", Mesih'in kendisinden ayırt edilmesi gereken, Mesih'in gelinidir. İsa'nın ikinci gelişi henüz gelmedi. Bu, kilisenin hâlâ özlemini duyduğu kutlu umuttur.

ÇÖZÜM

Stevens çok sayıda broşür ve kitap yazdı. Hareketin genel merkezi Washington, Iowa'da kalırken, takipçilerin ve cemaatlerin en büyük yoğunluğu Kaliforniya'dadır.

EK BİLGİLER

Merkez

Yaşayan Kelime Bursu; Pastoral ve İdari Ofisler, PO Box3429, Iowa City, IA, 52244; Yaşayan Kelime Yayınları, PO Box958, Kuzey Hollywood, CA, 91603.

Web sitesi www.thelivingword.

www.thelivingword.org

Kutsal Metin

İncil

Yayınlar

Shiloh Bülteni; tarafından yazılan birçok kaset ve kitap John Robert Stevens.

Üyelik

Dokuz eyaletteki on yedi şehirde cemaatlerin yanı sıra Kanada, Meksika, Japonya ve Brezilya'da da bakanlıklar listelenmistir.

Notlar

- 1 Walter Martin, Yeni Kültler (Ventura, Kaliforniya: Regal, 1980), 269.
- 2 age, 270.
- <u>3 John Robert Stevens</u>, Apostolik Direktifler (North Hollywood, Kaliforniya: Living Word, 1976).
- 4 John Robert Stevens, Manchild (nd), 7.
- 5 John Robert Stevens, Plumb Perfect (Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşamak) Kelime. 1977). 13.
- 6 Stevens, Manchild, 6.

YENİ KUDÜS KİLİSESİ; İSVEÇBORGİANİZM (CNJ)

Pek çok dini hareket gibi Yeni Kudüs Kilisesi de ilk dürtülerini tek bir bireyin ilhamlarından aldı. Ancak pek çoğunun aksine, ivmesini son derece yetenekli ve parlak bir entelektüel olan Emmanuel İsveçborq'dan (1688-1772) aldı.

TARİH

İsveçborg, 1688'de İsveç'in Stockholm kentinde Emmanuel Swedberg olarak Lüteriyen bir papazın (Jasper Swedberg) ve mahkeme papazının oğlu olarak dünyaya geldi. Genç Emmanuel, erken gelişmiş bir çocuk olduğunu kanıtladı ve özellikle matematik ve fen bilimleri olmak üzere akademik çalışmalarda yeteneklerini erkenden kanıtladı. Teolojiye ilgi duymadan çok önce kendisini bir jeolog, matematikçi, mucit ve mühendis olarak öne çıkardı. Entelektüel faaliyeti çok genişti ve memleketine yaptığı katkılar o kadar büyüktü ki, ölümünden otuz altı yıl sonra kalıntıları Londra'dan çıkarıldı ve Uppsala Katedrali'ne geri qetirildi.

Uppsala Üniversitesi'nde eğitim gören Emmanuel ayrıca İngiltere'ye gitti ve dünyanın önde gelen bilim adamlarından bazılarıyla tanıştı. Mühendislik ve mekanik okudu İngiltere, Hollanda ve Fransa'yı dolaşıyor. 1715'te İsveç'e dönerek Daedalus Hyperboreus adlı ülkenin ilk bilimsel dergisini yayınlamaya başladı . Charles XII, İsveçborg'un dehasını fark etti ve onu Kraliyet Maden Kurulu'nun özel değerlendiricisi olarak atadı. 1718'de ailesi soyluluk unvanına layık görüldü ve geleneğe göre, İsveçborg olarak yeniden adlandırıldılar. Buluşları arasında soba, "uçan makine", iskele tasarımı, denizaltı, işitme cihazları, yeni tuz üretim yöntemleri ve havalı makineli tüfek yardı

1721 yılındaki ikinci yurt dışı gezisinde, İsveçborg kimya ve felsefe üzerine iki Latince cilt yayınladı. Fransız filozof René Descartes'tan büyük ölçüde etkilendi. 1734'te doğa felsefesini içeren üç ciltlik Opera Philosophica et Mineralis'i yayımladı; bu yapıtta Descartes'ın etkisi acıkca görülüyor.

Hayatı boyunca Avrupa'nın en yüksek entelektüel çevrelerinde faaliyet gösterdi.

1743 yılı, İsveç'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Şöyle bildiriyor:

Ancak şu ana kadar anlattıklarımın pek önemli olmadığını düşünüyorum; çünkü 1743 yılında manevi dünyaya görüşümü açtığında ve bana yardım etmemi sağladığında, hizmetkarı olan önüme son derece merhametli bir şekilde çıkan Rab'bin kendisi tarafından kutsal bir göreve çağrılmış olmam, bu durumu çok aşmıştır. ruhlar ve meleklerle sohbet edin; bu güne kadar bu durumda devam ettim. O andan itibaren cennet ve cehennem, insanın ölümden sonraki durumu, Tanri'ya gerçek ibadet, Söz ve kurtuluşa ve bilgeliğe yardımcı olan diğer birçok önemli konu .

Hayatının geri kalan otuz yılı boyunca, İsveçborg muazzam miktarda dini literatür yazdı. İbranice öğrendi ve çeşitli bilimlere sahip olduğu kadar enerji ve ustalıkla teoloji okudu.

Eserleri arasında İlahi Sevgiye ve Bilgeliğe Saygı Gösteren Melek Bilgeliği, 1763; İlahi Takdire Saygı Gösteren Melek Bilgeliği, 1764; Arcana Coelestia, on iki cilt, 1749–56; ve Kıyamet Açıklaması, altı cilt, 1785–89 (ölümünden sonra yayınlandı).

Dini fikirleri, 1927 tarihli My Religion adlı kitabında İsveçborg hakkında sevgiyle yazan Helen Keller gibi ünlü şahsiyetler tarafından kabul gördü .

ÖĞRETİMLER

İsveçborg'un tüm teolojik projesi, tarihi ilgili manevi gerçeklerin ışığında yorumlama arayışına dönüştü. Örneğin İncil'in dünyevi ve dünyevi unsurları, ruhsal gerçekliğin ön ekleri olarak anlaşılmalıdır. Sezgiyi nadir bilimsel dehayla birleştirdi. İsveçborg'un teolojik fikirleri asağıda özetlenmiştir. Tanrı

Evrendeki tüm yaratılışın kaynağı ve tüm yaşamın gücü Allah'tır. İsveçborg'a göre Tanrı tek kişiydi, Baba. Baba Oğul oldu. Kutsal Ruh Tanrı değildir, Tanrı'dan insana akan enerjidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh terimleri sıklıkla kullanılsa da, ortodoks Hıristiyanlıktan tamamen farklı anlamlara sahiptirler.

Üçlübirlik doktrininin aksine, İsveçborg, Hırİstiyanlığın yanlış bir şekilde üç Tanrı inancını savunduğuna inanıyordu. Bunu Havarilerin ve İznik inançlarının yozlaştırıcı etkilerine bağlıyor. Tanrılığın başka bir yönünden yola çıkarsa Tanrı'nın Tanrı olamayacağını savunur. Burada o, "Baba ve Oğul'dan" (İznik İnancı, Ek 1) çıktığını itiraf ettiği Kutsal Ruh'u düşünüyor.

Buna geleneksel ortodoks yanıt, kilisenin İsrail'le birlikte Tanrı'nın bir olduğunu itiraf etmesidir (Tesniye 6:4). Ancak ilahi ekonomide, tek temel Tanrı kendisini üç kişide göstermiştir (Mat. 28:18-19; Markos 1:9-11). Baba Yaratıcıdır, Oğul Kurtarıcıdır ve Kutsal Ruh Kutsallaştırıcıdır. Ancak bu, Teslis'teki her kişinin diğer ikisinden farklı niteliklere veya öze sahip olduğu anlamına gelmez. Her üç kişi de Tanrılığı genişletir ve birbirleriyle paylaşır.

İznik ve Athanasian öğretilerini formüle edenlere göre, Teslis doktrini, insan tatminini tamamlayacak şekilde açıklanamayacak ilahi bir qizemdir. İsveçborg'un Teslis kavramı, doğası gereği Sabellici ve kipseldir (bkz. kipçi monarşinizm), o tek özü üç farklı kişi olarak değil, o tek özün üç yönü -sevgi, bilgelik ve etkinlik- olarak atadığında. Antik Sabellianizm, Tanrı'nın bir olduğunu, ancak üç ayrı ve farklı tezahür olarak var olduğunu öğretiyordu. Athanasian Creed kilisenin buna tepkisini temsil ediyor

2 fikir

İsveçborg'a göre, ilahi Üçlübirlik, insanlığa ilişkin olarak karşılık gelen sonlu bir Üçlübirliğe sahiptir. Rab İsa Mesih bu sonlu Üçlü Birliğin somutlaşmış halidir. Tanrı, insanları kurtarmak için tanrısallığın insan örgütü olarak İsa'yı giydirdi. Sonlu Üçlübirlik ruh, beden ve güçten oluşur. Ortodoks Hıristiyanlık, İsa'nın hem insan hem de tanrısal olduğunu savunur.

Bu nedenle İsa ile yalnızca insan doğasına sahip olan diğer insanlar arasında sonsuz ve niteliksel bir fark vardır. İlahiyatçılar, insanlığın üçlü bir doğaya mı (beden, ruh ve ruh) yoksa iki parçalı bir doğaya mı (beden ve ruh) sahip olup olmadığını uzun süredir tartışıyorlar.

İsa Mesih

İsa Meryem'den doğdu ve Tanrı'nın Sözüne tam itaat ederek günahsız bir yaşam sürdü. Bu onun tüm insani niteliklerini bir kenara bırakmasını ve böylece ilahi ruhun vücut bulmuş hali olmasını sağladı. İsveçborg'un en ciddi ayrılışı genel olarak ortodoksluk ve özel olarak Lutherci kökleri tam olarak onun Kristolojisindeydi. İsa, kaybolmuş ve düşmüş insanlıkla temas kurmak için dünyaya gelen ilahi Varlığın Baba yönüydü. Sonunda onun tüm insani niteliklerini bir kenara bırakmasına ve bir kez daha gerçek Tanrılığını üstlenmesine neden olan şey, İsa'nın tüm ayartmalara ve günaha karşı kazandığı zaferdi.



Emmanuel İsvecborg'un yazdığı ve onun hakkındaki kitaplar.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Kurtuluş

Kurtuluş, İsa'nın dünyadaki kötülüğün egemenliğine karşı kazandığı zaferin sonucudur. İsa, günaha boyun eğmeyerek, kendi kişiliğiyle cehennemlerin veya kötü ruh topluluklarının güçlerini kırdı. İnsanlık, Mesih'e inanarak ve onun cehennemin kötü güçleri üzerinde yarattığı zafere ve dayatmaya güvenerek kurtuluşa ulaşabilir. Ancak bu, yalnızca gerçek olanın öğrenebileceği göksel sırları öğrenmeyle birlestirilmelidir.

mistik veya ruhsal açıdan aydınlanmış olanlar anlayabilir; bu, erken dönem qnostisizmden kalma bir inanctır.

Yukarıda değinildiği gibi, İsveçborg'un düşüncesindeki merkezi tema yazışma fikrinde yatmaktadır. Dünyevi, maddi ve fiziksel olan her şey yalnızca ruhsal planda gerçekle donatılmıştır. Bu nedenle, ciltler dolusu yazılarının çoğu, İsveçborg'a açıklanan İncil'in gizli gerçeklerinin kilidini açmak için özel yorumlayıcı anahtarlara ayrılmıştır.

Sadece birkaç kişinin değil, İsveçborg'un tam gelişmiş bir SPİRİTÜALİZM'in önünü açmaya yardım ettiği sonucuna varmasına yol açan da tam olarak ruhlar dünyası ile olan bu iddia edilen iletişimdir. Noumenal ile olan bu içsel birliktelik aynı zamanda onun Lutheran kilisesinde (hayatı boyunca kendisini üyesi olarak ilan ettiği) somutlaşan tarihi Hıristiyan inancından ayrılışının da temelini oluşturur. Büyük başarıları ve katıksız entelektüel cesareti olmasaydı, İsveçborg, sonunda vizyonları ve mistik vahiyleri vahyedilen Tanrı Sözü'nün üstüne koyan diğer birçok dini liderden yalnızca derece açısından farklı olurdu. Aşağıdakiler onun geleneksel Hıristiyanlıktan çıkış noktalarını temsil etmektedir.

İsveçborg, İsa'nın günahın kefaretini ödemeye geldiği veya öfkeli bir Tanrı'yı yatıştırmak için kanının dökülmesinin gerekli olduğu fikrini aptallık olarak açıkça reddetti. Bunu yaparken, kendisini sürekli olarak Pavlus'a (Romalılar 3:21-26) ve Lutherciliğe karşı muhalefette buldu. Martin Luther şampiyon oldu 5. 8. 22-24).

iman voluvla lütufla aklanma doktrini.

İsveçborg aynı zamanda Pauline/Lutheran'ın isnat etme fikrine de şiddetle karşı çıktı. Yani, Mesih'in doğruluğunun bir inanlıya anında, sadece iman sayesinde verildiği fikrini reddetti.

Acil bir merhamet eylemiyle anında kurtuluş, bugüne kadar kilisede ateşli, uçan bir yılandır ve böylece din ortadan kaldırılır, güvenlik getirilir ve lanet Rab'be atfedilir.

Bu sözler Pavlus'unkilerle belirgin bir tezat oluşturuyor (Rom. 4:4-

Luther, Paylus'un düsüncelerini takip ederek sunları yazdı:

Bu nedenle bu cehennem zehrine karşı uyanık olalım ve teselli veren Kurtarıcımız Mesih'i kaybetmeyelim. Her şeyden önce Mesih'in bu kurtuluş meselesinde tutulması gerekir. Davut'un (Mezmur 32:2) ve Pavlus'un (Romalılar 4:8) söylediği gibi, "Ne mutlu, Rab'bin qünah saymayacağı kişiye ne mutlu."

Ancak Aziz Pavlus, bu ilahi isnadın, iyi işler nedeniyle insanın özgür iradesine veya insan doğasına değil, yalnızca Mesih'e inanan kişiye geldiğin göstermek için bu düşünceyi ortaya atıyor. . . . Mezmurun sözünü ettiği lütufkar ithamın ilk önce bizim için O'nun doğruluğundan satın alınması ve edinilmesi gerekiyordu. 4

İsveçborg'a göre "İsa", "Mesih"ten ayrı ve farklıydı. Bu fikir kesinlikle İsveçborg'a özgü değil. İsa'nın bir süreliğine yalnızca insan olarak var olduğu düşüncesi Nestorianizm olarak adlandırılmış ve MS 431 yılında Efes Konsili tarafından reddedilmiştir. "Mesih"in "İsa"dan ayrılması da

HIRİSTİYAN BİLİMİ ve TEOSOFİ gibi YENİ DÜŞÜNCE dinlerinin birçoğu tarafından benimsenen fikir.

İnsanlık

İsveçborg'un ruhu ve bedeni ayırma eğilimi (gnostisizmin etkisi) aynı zamanda Teosofi'nin mirası haline geldi. O, dünyevi "İsa"yı ebedi ve ruhsal "Mesih"ten ayırdığı gibi, aynı şekilde insanı da ebedi ruh ve dünyevi beden olarak ikive ayırdı.

Geleneksel Hıristiyanlığın ölüm anında bedenin "ruh"tan veya "ruh"tan ayrılmasını öğrettiği doğrudur. Ancak kilise aynı zamanda bedenin bir gün diriltileceğini (Yuhanna 6:40; 11:25; 1 Korintliler 15:22) ve yeni bedenin ölümsüz ve bozulmaz olacağını da öğretir (1 Korintliler 15:50 ve sonrası). İlk kilise, Kutsal Yazıların bu pasajlarından yola çıkarak şu itirafı formüle etti: "Ben . . . bedenin dirilişi ve sonsuz yaşam" (Havarilerin İnancı, Ek 1).

Yetki

İsveçborg, kendi otoritesini İncil'in ve kilisenin otoritesinin üzerine yerleştirdi. İsveçborg, teolojisinin Kutsal Yazılardan farklı olduğu her yerde, Kutsal Yazıları aşağıdaki görüşlerin ışığında reddetti: onun teolojisi. Marcion (ö. MS 160) gibi, İsveçborg da Kutsal Kitap'ın "yetkili" veya kanonik olduğunu düşündüğü kitaplarını seçti.

Marcion tüm Yahudi yazılarını reddetti ve Pavlus'un mektuplarını ve Luka'nın müjdesini benimsedi. İsveçborg ise tam tersine, Pavlus'un mektuplarını, özellikle de Romalılar 1-8'i reddetti ve dört İncil'i ve Vahiy kitabını kabul etti. İsveçborg, " Mükemmel ilhamdan keyif alıyorum" dedi

İsveçborg'un bilimsel başarılarıyla takdir ettiği dehayla, Tanrı ve bilimle ilgili vahiy ilkelerinde tamamen başarısız oldu. Evrendeki Dünyalar (1758) kitabındaki vahiyleri, güneş sistemini altı gezegenle sınırladı. Satürn en uzak olanıdır ve bu teori modern astronomi tarafından çürütülmüştür. Yine de bu ciltte, İsveçborg'un ay ve diğer gezegenlerde yaşayanlarla yaptığı sözde konuşmalar yer aliyordu, bu da onun açıklamalarının yanlış olduğunu modern bilimsel araştırmalarla kanıtlıyordu.

Son zamanlar

İsveçborg, İncil'in bir dış ve bir iç anlamı olduğuna inanıyordu.
Ayrıca kendisine Kutsal Yazıların içsel anlamını, yani ikincisini
yorumlama yeteneği verildiğine de inanıyordu.
İsveçborg, Vahiy kitabına dayanarak, İsa Mesih'in on sekizinci yüzyılda
geri döndüğüne ve yeni Kudüs'ün (Va. 21:2) indiğine ve şimdi var
olduğuna, İsa Mesih'in aracılığıyla aktarılan öğretilerinde somutlaştığına
inanıyordu.

İsveçborg'un kendisi.

Bunun tersine, Hıristiyan kilisesi henüz gelecekte olan İsa Mesih'in geri dönüşünü umutla beklemektedir (1 Selanikliler 4:14-17). "Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecek" (Hayarilerin İmanı).

ÇÖZÜM

İsveçborg 1772'de öldü ama fikirleri kesinlikle ölmedi. Hayatı boyunca bir "Lutheran" olarak hiçbir zaman kilise kurmadı. Ancak 1780'lerin ortalarına gelindiğinde çeşitli İsveçborg toplulukları kurulmuştu. 1788 yılında Robert Hindmarsh tarafından Londra'da "Yeni Kilise" kuruldu. Hızla başka toplulukları oluştu ve 1789'da yine Londra'da çeşitli toplulukların katıldığı bir konferans düzenlendi. Yeni Kilise Genel Konvansiyonu, tarihinin erken dönemlerindeki kısa dönemler dışında her yıl toplanır. 1784'te İngiliz kilise yetiştiricisi James Glen Amerika'ya geldi ve İsveçborg'un fikirleri üzerine ders verdi. 1792'de Baltimore'da İsveçborg Derneği adı verilen bir Amerikan şubesi kuruldu. 1817'de Philadelphia'da Yeni Kudüs Genel Konvansiyonu kuruldu. Ancak öğretilerdeki anlaşmazlık, 1897'de Yeni Kudüs Genel Kilisesi olarak bilinen bölünmüş bir grubun kurulmasına yol açtı. İki Amerikan kilisesi, İngiltere'deki Genel Konvansiyon ile birlikte, İsveçborg teolojisinin üç ana gövdesini oluşturur.

Eğitim, Yeni Kudüs Kilisesi'nin önemli bir yönüdür. Newton, Massachusetts'te bir teolojik okul bulunmaktadır. Bryth Athyn, Pennsylvania'da bir kolej, bir ortaokul ve sekiz ilkokul da kilise tarafından yönetilmektedir. Mevcut merkez, güzel bir katedralin inşa edildiği Bryth Athyn'dedir.

İsveçborg toplumlarında ve kiliselerinde ibadet, karakteristik olarak ayinseldir ve vaazlar, İsveçborg'un yazıları etrafında yoğunlaşır.
Lutheranizm gibi, vaftiz ve kutsal komünyondan oluşan iki kutsal tören uygulanır.

Piskoposlar, papazlar ve bakanlar kilisede atanmış liderler olarak hizmet ederler. Piskoposlar, ortak İngiliz Genel Konferansı ve ABD Genel Konvansiyonu tarafından atanan bir yönetim organı olan Genel Kurul tarafından seçilir.

Bakan adaylarının normalde iki Amerikan kolejinden birinde veya İngiltere'nin Essex kentinde bulunan Woodford Green okulunda dört yıllık bir okula gitmeleri bekleniyor.

Kilise genel bir konsey tarafından yönetilir. Destek birimleri bakanlığın odaklandığı hedefleri ve alanları denetler. Kabine, her destek biriminin başkanı ve İsveçborg Kilisesi başkanından oluşur. Bir bakanlar konseyi kilisede atanmış bakanlardan oluşur. Bunlar her yıl bir araya geliyor. Başkan genellikle rütbelidir.

Kadınlar bu yaşta Yeni Kudüs Kilisesi'ne katılabilirler. on sekiz. Erkekler yirmi bir yaşında üye olmaya hak kazanırlar. Genellikle birkaç ay süren bir süre boyunca konunun incelenmesi Üyelikten önce İsvecborg'un yazıları gereklidir. Machine Translated by Google

Yeni Kilise toplulukları tarafından Afrika'ya odaklanan agresif bir misyon programı yürütülüyor. İsveçborg'un yazıları İtalyanca, Fransızca, Almanca ve İsveççe dahil olmak üzere birçok dile çevrildi. Kilise tarafından yayınlanan birkaç haftalık ve aylık dergi ve üç ayda bir yayınlanan bir dergi yardır.

İsveçborg'un etkisi bir kilisenin kurulmasından değil, yazılarından ve entelektüel gücünden kaynaklandığı için, fikirleri ve nüfuzu onun onuruna var olan kilise(ler)in sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır.

EK BİLGİLER

Merkez

Yeni Kudüs Genel Kilisesi, Bryn Athyn, Pensilvanya.

İnternet sitesi

www.swedenborg.org

Kutsal Metinler

İsveçborg'un sayısız y	/azıları	ve	bazı	bölüm	leri
incil.					

Süreli Yayınlar

Gizemli

Üyelik

Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık kırk beş kilisede 2.600 üyesi vardır; Uluslararası üyelik sayısı yaklaşık 50.000'dir.

Notlar

- 1 Emmanuel Switzerlandborg, Schaf-Herzog Dini Bilgi Ansiklopedisi, 3 ciltte aktarıldığı gibi . (New York: Funk ve Wagnalls, 1883), 3:2271.
- 2 Mesih'in iki doğası hakkında daha ayrıntılı bir tartışma için ayrıca Teosofi, HIRİSTİYAL FİYAZM, HIRİSTİYAN BİLİMİ, BİRLEŞME KİLİSESİ ve THE WAY INTERNATIONAL'a bakınız.
- 3 Emmanuel Switzerlandborg, Çeşitli Teolojik Çalışmalar (New York: Felsefe Kütüphanesi, 1916), 204–5.
- 4 Martin Luther, What Luther Says—An Anthology'de alıntılandığı gibi , ed. EM Plass, 3 cilt. (St. Louis: Concordia, 1959), 2:709.
- 5 Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (New York: Image Books, 1975), 2:586.

KİLİSE EVRENSEL VE MUZAFER

(KESMEK); "BENİM" YÜKSELMİS ÜSTATLAR

Başta Evrensel ve Muzaffer Kilise (CUT) olmak üzere "BEN AM" hareketinden doğan çok sayıda kilise var. "BEN'İM'in kökleri antik gnostisizm, Doğu mistisizmi, TEOSOPİ ve HIRİSTİYANLIK eklektizmine dayanır. Misır'dan Çıkış 3:14'ten alınan "BEN'İM" ifadesi, tarih boyunca "Yükselmiş Üstatlar" dizisinde yer alan tanrının yerini ve özünü vakalamava calısır.

TARİH

"BEN'İM" hareketi tam olarak 1930'larda Guy Ballard (1878–1939) ve eşi Edna (1886–1971) ile başladı. Mutlak ruh olarak Tanrı'ya yalnızca insan aracıları aracılığıyla erişilebileceği şeklindeki gnostik fikirden yola çıkan Ballard'lar, bu "Üstadların" tarih boyunca çeşitli zamanlarda Tanrı'nın hakikatini açığa çıkarmak için yetiştirildiklerini öğrettiler. Yükselmiş Üstatların şefleri İsa ve Ballard'ın 1930'da Kaliforniya'daki Shasta Dağı'nda temas kurduğunu iddia ettiği on yedinci yüzyıl okültistlerinden Saint Germain'di.

Ballard'ların hemen emsali, Baird T. Spalding'in kitapları ve öğretileriydi. Spalding'in Hayatı ve Öğretileri Uzak Doğu'nun Ustaları'nın (1935) kitabı Ballard ve diğer "BEN'İM" öğretmenlerinin fikirlerine paralel fikirler içeriyordu. Spalding ayrıca temel "BEN'İM varlığının" herkesin içinde vasadığına inanıyordu.

Ballard, Germain'le karşılaşmasını Unveiled Mysteries (1934) adlı kitabında hatırladı . Germain, Ballard'a kendisinin (Germain) birbirini izleyen reenkarnasyon aşamalarından geçtiğini ve sonunda Yükselmiş Üstat statüsüne ulaştığını anlatmıştı. Germain, Ballard'ın kendisinin de tarih boyunca birçok kez reenkarnasyona uğradığını ortaya çıkardı. Bu reenkarnasyonlardan biri George Washington'du.

Ballard'ın "IAM" hareketi 1930'larda gelişti ve Açık Gizemler büyük talep gördü. İstatistikleri doğrulamak zor olsa da, 3,5 milyon kadar insanın hareketin parçası olduğu bildirildi. Genel merkez şu anda Illinois, Schaumburg'da bulunmaktadır.

1939'da hareketin medyadan ciddi eleştiriler almasıyla Ballard'lar için sorunlar patlak verdi. Toplantılara bir süreliğine ara verildi ve yeniden başlatıldığında sadece üyelerle sınırlandırıldı. Bunun nedeni, düzenbazların toplantılara gelerek derslerin sakin atmosferini bozmasıydı.

Aralık 1939'da Guy Ballard'ın ölümüyle daha başka sorunlar ortaya çıktı. Edna, merhum kocasının artık

kendisi de bir Yükselmiş Üstad. Ancak şüphecilik ve hayal kırıklığı ortaya çıktı ve birçok kişi hareketten ayrıldı çünkü

1

Edna ve oğlu Donald, posta dolandırıcılığı ve dolandırıcılıkla para toplamakla suçlandıklarında ek sorunlar ortaya çıktı. Mahkum edildiler ve ardından serbest bırakıldılar. 1971'deki ölümüne kadar hareketin liderliğini sağlamaya devam etti. Yerine Jerry ve Ann Craig ve Edna Ballard'ın eski orgcusu Frederick Landwehr geçti. Üyelik son yirmi yılda istikrarlı bir sekilde azaldı.

"BEN'İM" hareketinin öğretilerini ve teolojisini incelemeden önce, "BEN'İM"in en büyük ve en önemli uzantısı olan Evrensel ve Muzaffer Kilise'yi incelemeliyiz.

Öğretiler Ballard ve Spalding'in öğretilerine benzediğinden, CUT'un tarihsel değerlendirmesinin ardından aşağıda tek tek sunulmuştur.

CUT, Mark L. Prophet (1918–1973) tarafından kuruldu. Bir teosofist olan Peygamber, 1958 yılında Yükselmiş Üstad El Morya'dan vahiy aldığını iddia etmiş, ardından Peygamber El Morya'nın düşüncelerinin ve söylemlerinin sekreteri veya açıklayıcısı olduğunu açıklamıştı. Nicolas Roerich'in yazdığı Bahçe (1923), Peygamber'in birçok fikrine rehberlik etmistir.

1975 yılında, o zamanlar Zirve Deniz Feneri olarak bilinen CUT, El Morya tarafından yazıldığı iddia edilen önemli bir belge yayınladı. Bu çalışmada hareket, teosofinin kilit liderleri, tarih boyunca Yükselmiş Üstatlar, Ballard'lar ve son olarak Mark Prophet arasındaki karmaşık bağlantıyı göstermeye çalıştı.

1876'da Üstad Kuthumi ve ben, o zamanlar Üstatlar KH ve M. olarak bilinen Helena Petrovna Blavatsky'ye Isis Unveiled'ı yazma emrini verdik. . .

Isa Mesih, Yükselmiş Üstat Hilarion ve Meryem Ana tarafından görevlendirilen Mary Baker Eddy'ye, Science and Health with Key to the Scriptures kitabında ortaya koyduğu bazı vahiyler verildi . Her ne kadar zaman zaman kendi önyargıları ve kitle bilincinin yüküyle kuşatılmış olsalar da, bu tanıklar, Doğu ve Batı'nın hakikatini ve yasasını, ruhlarının binlerce yıllık Ruh'u damıtmasının doruk noktası olarak kodladılar.

1930'larda ikiz alevler Guy W. Ballard ve Edna Ballard geldiler ve Ben-im yasasının kutsal gizemini, hiyerarşiye ilişkin daha fazla bilgiyi, kutsal ateşin çağrılmasını ve yükseliş yolunu aktardılar.

Saint Germain'in denenmiş ve sadık temsilcileri, insanlık karmalarının belirli bir kısmını kurtarana kadar Kova çağı hiyerarşisinin tek habercileri olarak kalmakla görevlendirildiler.

Bu döngü tamamlandığında Saint Germain, Darjeeling Konseyi ile birlikte Mark ve Elizabeth Prophet'e yalnızca Ballard'ların ve Ben'im hareketinin değil aynı zamanda Nicholas ve Helna Roerich'in çalışmalarını sürdürmeleri için sponsor oldu.... Ve böylece Rusya'nın Ana alevi ile Amerika'nın Ana alevi, oğullar ve çocuklar için özgürlük ve zafer sarmallarında birlesiyor.

Her iki millette ve yeryüzündeki her millette Tanrı'nın 3 kızı.

Elizabeth Clare Wolf, Mark Prophet'in ilk konferanslarından bazılarına katıldı. 22 Nisan 1961 gecesi Boston'da ortak bir vizyonu paylaştıkları için hemen ondan etkilendi. Kısa süre sonra evlendiler ve kendilerini ruh dünyasıyla sürekli temas halinde buldular. Bir kaynağa göre, "Sonunda Mark ve Elizabeth kendilerini büyük beyaz kardeşliğin ilahi olarak atanmış habercileri olarak ilan etmeye başladılar ve öğretileri için uluslararası çıkış yolları aradılar."

4 Yukarıda değinilen "haberciler"in, Vahiy 11:3'te bahsedilen, ilahi olarak atanmış müjdeciler olduğu anlaşıldı.

Zirve Deniz Feneri 1958'de Washington DC'de kurulmuştu. Peygamberler 1966'da Colorado Springs, Colorado'ya taşındılar ve orada yeni karargahlarını barındıracak bir malikane satın aldılar.

1969'a gelindiğinde örgütte yaklaşık yüz takipçi toplanmıştı. Onlara Peygamber'in Allah'la birliğe yükselişi anlatılmıştı ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak Mark 26 Şubat 1973'te felç geçirerek aniden öldüğünde şok ve hayal kırıklığı yaşandı. Büyük hayal kırıklığına uğrayan öğrencilerin çoğu, daha önce Ballard'ın 1939'da öldüğü zaman olduğu gibi hareketten ayrılmaya başladı. Ve Edna Ballard gibi, Elizabeth Clare Prophet, kocasının Yükselmiş Üstat olduğunu ilan etti

Lanello adına. Lanello'nun daha sonra bu sözleri Kalbin En Yüksek İfadesi Olarak Kozmik Bilinç (1976) başlıklı bir kitaba yazdırdığı iddia edildi

Mark Peygamber'in ölümünden sonra yazıldığı iddia edilen eserden çok daha önemlisi, Markos hâlâ hayattayken Peygamberler tarafından yazılan en önemli kitaptı: En Yüksek Dağa Tırmanmak (1972). Bu çalışma, Yükselmiş Üstatların kolektif ifşaatlarını içeren organizasyonun yetkili metni olarak kabul edilir (asağıya bakın).

Mark'ın ölümünden kısa bir süre sonra Elizabeth, Randall King ile evlendi. Karargah Kaliforniya'daki Camelot adlı bir Roma Katolik manastırına taşındı. King ve Prophet, organizasyonun yayıncılık kolu için Zirve Deniz Feneri adını koruyarak, organizasyonu Evrensel Kilise ve Muzaffer olarak yeniden adlandırmaya karar verdikleri yer burasıydı. Ancak kuruluş isim değişikliği yaşayan tek kişi değildi. Yükselmiş Üstatların bir dizi diktesiyle Elizabeth Prophet'e "Guru Ma", "Alevin Annesi" ve "Evrenin Annesi" unvanları verildi.

5

Kaliforniya'ya taşınmasından kısa bir süre sonra Elizabeth, King'in bir ilişkisi olduğunu keşfetti. Onu hem kiliseden hem de kendisinden boşadı ve 1981'de Edward Francis ile üçüncü kez evlendi. Bu yeni evlilik aynı zamanda bir hamleyi de hızlandırdı. Yine 1981'de CUT, Corwin Springs, Montana'daki Malcolm Forbes çiftliğini satın aldı. Beş yıl sonra Camelot satıldı ve

Genel merkez yeni evine taşındı. 1987'de genel merkez Gardiner, Montana yakınlarındaki kırk bin dönümlük İnner Retreat'e taşındı. Diğer son zaman gruplarından farklı olarak CUT, yerel halkla ciddi çatışmalara girdi. Clare Prophet, Nisan 1990'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (eski) Sovyetler Birliği'nin füze saldırısına uğrayacağını öngördüğünde ulusal ilgiyi çekti. Pek çok insan, yer altı bombasından korunmak için adam başına 12.000 dolar kadar para ödeyerek çiftliğe akın etti. Grubun kullanıma sunduğu barınaklar.

CUT'un başına başka sorunlar da geldi. Hükümet, grubun vergiden muaf statüsünü kaldırmaya ve 2.000.000 doların üzerinde geçmiş vergi toplamaya çalıştı. Hükümet bu iddiasını, grubun yasa dışı olarak silah satın alması ve grubun Kıyamet'e toplu hazırlık kisvesi altında bu silahları stoklamasına dayandırdı. Sonunda, tanınan ve organize bir din olarak vergiden muaf statünün devam etmesi karşılığında silahlardan vazgeçmeyi kabul ettiler. Grup için diğer sorunlar arasında çiftlikteki petrol sızıntıları vardı; bu da hükümet müdahalesine ve düşman komşuların büyük muhalefetine yol açtı. Eski üyelerin açtığı davalar, gruptaki Peygamberlerin ve diğer liderlerin, üyeler uzun saatler çalıştığı için köle emeğinden yararlandıkları yönündeki suçlamaları da içeren suçlamalarıla eşitlendi.

Peygamber'in kendi kızı, kamuoyuna açık bir şekilde annesini "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi. Peygamber'in Francis'ten boşanmasından sonra Hz. bu evliliğin ilahi bir ilham kaynağı olduğunu iddia ederek dördüncü kez yeniden evlendi, ancak bu da hızla çöktü ve boşanmayla sonuçlandı.

Ocak 1999'da Alzheimer hastası olan Elizabeth Clare Prophet, CUT liderliğinden ayrıldığını duyurdu. Kızı Erin, örgüt ve annesiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan bir kitap yazma niyetini açıkladı.

Tüm bunlara rağmen CUT varlığını sürdürmeye devam etti. Kiliseye vasiyetleriyle para bırakan üyelerden büyük bağışlar alan kilise, itirazlara rağmen varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ağustos 2005'te Zirve Deniz Feneri kuruluşundan bu yana kırk yedi yılını kutladı.

ORGANİZASYON

"BEN AM" hareketi bugün en açık biçimde CUT'ta temsil ediliyor. Genel merkez Montana'da kalıyor. Grubun yönetimi bir yönetim kurulundan oluşmaktadır. Grubun giriş seviyesi Alev Kardeşliğinin Bekçilerini oluşturan erkek ve kadınlardan oluşuyor. İletişimciler, kuruluşa en ciddi bağlılığı sergileyen üyelerdir.

ÖĞRFTİMI FR

CUT tarafından benimsenen öğretilerin esasının Büyük Beyaz Kardeşlik'ten aktarıldığına inanılıyor.

Yukarıda da belirtildiği gibi kardeşlik, Konfüçyüs, Buda, İsa Mesih, İsa'nın annesi Meryem, Aziz Francis, Aziz Germain, El Morya gibi tarihteki seçkin manevi şahsiyetlerden oluşur ve mevcut şahsiyetler arasında Guy Ballard ve Mark Prophet bulunmaktadır.

En Yüksek Dağa Tırmanmak, CUT üyeleri arasında en sık alıntı yapılan ve en çok saygı duyulan metindir.

Buradan grubun bazı temel doktrinleri deşifre edilebilir.

Tanrı

Tanrı, yaratılan evrenden ayrı olarak var değildir. Grup HİNDUİZM'e benzer bir panteizmi benimsiyor.

Diğer birçok grup gibi CUT da Tanrı ile yaratılış arasında Hıristiyanlığın yaptığı gibi bir ayrım yapmaz :

Eğer insan, Allah okyanusunda bir damla olmanın mutluluğunu öğrenebilseydi, o birliğin sevincini sonsuza dek sürdürürdü. Allah'tan ayrı bir kimliğe sahip olmadığını anlar; ne de ondan ayrılmak istemez

7 Tanrı'nın Varlığının büyük denizi-

Tanrı, var olan her şeyin kaynağıdır. CUT bunu anlıyor
Tanrı'nın evrenin merkezindeki Büyük Merkezi Güneş'e benzetildiği anlamına
gelir. Bu güneşin ışınlarından yayılan bireysel ışık ışınları ortaya çıktı ve "her
biri Tanrı'nın bir kopyası, İlahiyat'ın kişiselleştirilmiş bir parçası olan birçok
bireysel kıvılcımda bireyselleşti. İşık tohumlarına 'Ben'im' varlığı, Rab ya da
her bireyin tanrısal kısmı denir." Hem kadın hem de erkek özelliklerine sahip
olduğundan "Baba-Anne" olarak anılır. En Yüksek Dağa Tırmanmak,

8 Tanrı
Tanrı için çok sayıda unvan içerir. Tanrı, Baba-Anne olarak adlandırılmasının
yanı sıra aynı zamanda Oğul ve Kutsal Ruh'tur. Baba olarak Tanrı, yaratılışın
büyük planını baslatan "Bilqelik-Güc"tür.

Anne olarak Tanrı, aslında yaratılışı doğuran "Güç-Sevgi"dir. Madde aleminde Mesih, Bilgelik Gücünün vücut bulmuş halidir. Bu Tanrı gücü, kişinin en yüksek potansiyeline ulaşması için insanlar tarafından manipüle edilmelidir.

Ortodoks Hıristiyanlık, İncil'de kaydedildiği gibi, Tanrı için hem erkek hem de kadın metaforlarını kabul eder. Dünyayı yaratan Tanrı (Yaratılış 1:1) aynı zamanda annelik tarzında, bir anne tavuk gibi koruyucu kanatlarıyla halkını gölgede bırakan Tanrıdır (Mez. 36:7). Tanrı'nın nitelikleri aynı zamanda bilgeliği (Romalılar 11:33), gücü (Yaratılış 17:1) ve sevgiyi (1 Yuhanna 4:8) içerir. Ancak Hıristiyanlık aynı zamanda Tanrı'nın iletilemez niteliklerini iletilebilir olanlardan da dikkatli bir şekilde ayırır. Yalnızca Tanrı'nın sahip olduğu ve dolayısıyla paylaşılamayan iletilemez nitelikler vardır (her şeye gücü yetme, her yerde bulunma, her seyi bilme,

vb.), ayrıca insanların aslında daha az derecede paylaşabilecekleri şeyler (sevgi, bilgelik, nezaket vb.). CUT'ta panteist yönelim nedeniyle bu ayrım yapılamaz. Tanrı bir Teslis değildir, aksine "O'nun Varlığı ve Bilinci, Teslis'in Kişilerinde görünür.

bireysel farkındalığın düzeyine veya düzlemine.

9

İsa Mesih

CUT için "İsa" ve "Mesih" iki farklı kavram olarak anlaşılmaktadır. HIRİSTİYAN BİLİMİ ve sayısız akıl bilimine benzer şekilde, "İsa" iki bin yıl önce Filistin'de yaşayan tarihi kişiydi; "Mesih" ise herkesin sahip olduğu daha yüksek bir ilahi bilinç ilkesini temsil ediyordu. İsa'nın göze çarpan oldu bittisi , bu bilinci eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştırma yeteneğiydi; bu, aslında onun "Mesih" statüsüne ulaşmasını sağladı.

CUT, bu cildin kapsamındaki diğer birçok grup gibi, Hıristiyanlığın iki öğretisini benimsememektedir.

Hipostatik birlik içinde Mesih'in 10 doğası.

Tanrılığın üçlü doğasının ortodoks veya geleneksel ifadesi, aksine, İsa'nın tanrısallığını tanır.

İsa yalnızca derece açısından değil aynı zamanda tür bakımından da tüm insanlıktan farklıdır. Ancak onun insanlığında Tanrı ile insan arasında çözülmez bir bağ kurulur. "Mesih" yalnızca İsa Mesih'e ayrılmış bir unvandır ve hiçbir insan tarafından paylaşılamaz. "İsa"yı "Mesih"ten ayıranlar için 1 Yuhanna 2:22 açıkça şunu belirtir: "Yalancı kimdir? İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden adamdır. Böyle bir adam Deccal'dir; Baba'yı ve Oğul'u inkar eder."

Mesih'in işine gelince, CUT için İsa Yükselmiş Üstatlardan biriydi. Elizabeth Clare Prophet, İsa'nın sessiz yıllarının, kendisini Yükselmiş Üstat statüsüne erişmeye hazırlamak için Uzak Doğu'nun üstatlarıyla çalışarak geçtiğine inanıyordu. İsa'nın işi bir gün başkalarına Hıristiyanlığı göstermek olacaktı.

İsa'ya ilahi Teslis'in ikinci kişisi olarak tapınılması gerektiği CUT tarafından siddetle reddedilmektedir:

- ... böylece Mesih onların ruhlarını cehennemden kurtarmak için geldiğinde, artık onu kendi Tanrı kimliklerinin arketipi ve yerine getirmeyi başaramadıkları misvonun örneği olarak tanımavacaklardı.
- Ya onu tamamen reddedecekler ya da kendilerinin yapmaya hakkı olmayan şeyleri kendileri için yapabilecek biri olarak onun kişiliğine tapacaklardı.11

Geleneksel Hıristiyanlık açısından, Kutsal Kitap'tan çok sayıda pasaj, İsa'ya gerçekten tapınılması gerektiği yönündeki Hıristiyan anlayışını formüle etmektedir (Yeşaya 45:23; Yuhanna 20:28; Filipililer 2:9–11). Dahası, İsa'nın Tanrı'nın sağına yükselişi, onu en yüksek şerefli yere indirir. Bu şeref ve şan ne bu hayatta ne de ahirette asla insanoğlu tarafından paylaşılmayacaktır. Yerde ve gökte Tanrı'ya bir övgü kurbanı sunmak her zaman Hıristiyan'ın görevi ve ayrıcalığıdır (Vah.

4:10-11).

Kutsal ruh

CUT'un Kutsal Ruh doktrini aynı zamanda birçok akıl biliminin öğretilerine de benzemektedir. Hareket, Ruh'tan kişiliksizleştirilmiş bir "enerji", "doğadaki tohum gücü" veya "Kozmosun Ateşi" olarak bahsediyor. Ruh'un asıl işi, tüm yaşamı Tanrı bilgisiyle doldurmaktır.

Tarihsel Hıristiyanlık, Kutsal Ruh'un kişiliği doktrinini ilahi Teslis'in üçüncü üyesi olarak geliştirir.
Ruh, Danışmandır (Yuhanna 15:26), hayat verendir (Yuhanna 6:63), öğretmendir (Yuhanna 16:13), ilahi rehberdir (Elçilerin İşleri 16:7), gerçeği ayırt edendir (1 Korintliler 2:14).) ve çok sayıda başka faaliyetin çalışanı. Ruh, yaratılışta (Yaratılış 1:2) ve vahiyde Tanrı'yla birlikteydi ve Baba ile Oğul'dan çıkmıştır (Yuhanna 15:26). İznik İmanı, Kutsal Ruh'un "Baba ve Oğul'dan gelen, Baba ve Oğul ile birlikte tapınılan ve vüceltilen Rab ve vasam veren" olduğunu itiraf eder (bkz. Ek 1).

İnsanlık

İnsan, bir "alt benlik" ya da beden ile bir "üst benlik" ya da ruhtan oluşan bir yaratıktır. Beden, kişinin gizli enerjilerin yanlış kullanımından olumsuz etkilenen kısmıdır. içeride, kötü karmayla sonuçlanır.

Ancak bir süre sonra kişi tanrılaşma aşamasına yükseltilebilir. Bu gerçekleştiğinde, "yüksek benlik" beden tarafından engellenmeden ve engellenmeden yüce hüküm sürer.

Gnostik motifler kesinlikle bu fikirlerin doğasında vardır.

12

Hıristiyan kilisesi insanlık hakkında böyle bir görüş öğretmez. Kutsal Kitap insan ırkına çok daha mütevazı bir rol biçiyor.

Günahkar ilan edilen (Mezmur 51:5; Romalılar 3:23) insan, Tanrı'nın sonsuz merhametini, sevgisini ve lütfunu akıttığı umutsuz ve mahkum edilmiş bir yaratıktır. CUT'a göre, insanlığın doğasında olan iyiliğin veya "yüksek benliğin" dışarıdan böyle bir lütfa ihtiyacı yoktur. Tanrı içimizde yaşar ve insanlığın iradesi iyiliğe yatkındır.

Kurtuluş

Bu antropoloji belirli bir kurtuluş doktrinini ima eder. HİNDUİZM ve genel olarak Doğu düşüncesi gibi, kurtuluşun özü de kendini gerçekleştirmede yatmaktadır. Kişi kendi tanrısallığının farkına vardığında kurtuluş gerçekleşmiş olur. Eninde sonunda tüm insanlar aydınlanmaya (kurtuluş) kavuşacaktır.

Bununla birlikte CUT, belirli bir derecenin olduğunu öğretmektedir. "BENİM"in "isinde" kefaretin

Yükselmiş Üstatlar. Kefaret, Hıristiyanlığın öğrettiği gibi İsa'nın günahın yerine gecen kurbanı değildir (Romalılar 3:21–

26), daha ziyade Üstatlar tarafından kötü karmanın yerine belirli bir ikame. "Avatarlar – İsa Mesih ve Gautama Buda gibi büyük İşığın ve manevi erişimin ruhları – insanlığın gezegensel karmasının belirli bir kısmını üstlenmek için gönderildi."

13

Kurtuluş bu nedenle CUT tarafından hem ilahi hem de insani bir eylem olarak kabul edilmektedir. Üstatlar karmayı emer ve her bireyin "BEN'İM" yükselmek için içindeki sonsuz potansiyeli kullanmayı seçebileceği aydınlanmaya giden yolu işaret eder. Elizabeth Clare Prophet şu açıklamayı yaptı:

Hiyerarşi olarak Tanrı'yı elde etmenin veya Tanrı'nın herhangi bir kısmını elde etmenin tek yolu kalbinizdeki alevdir. Bunu senin için yapamam. Bunu kendi başınıza yapmanıza yardım etmeye geliyorlar. Yükselmiş üstatların öğretileri bir kendin yap kitidir. Onlar bize talimatı verin. formülü verin: ama biz onu vapana kadar hicbir sev olmaz.14—

Kilise

Bayan Prophet, Amerika'nın İsrail'in kayıp on kabilesi için yeni vaat edilen toprakları temsil ettiğine inanıyor ve öğretiyor.

"BEN'İM" yarışı, dünyanın her yerinden sınırlı sayıda insan olan Yükselmiş Üstatların öğretilerini takip edenlerden oluşur. Bu ırkın parçası olduğunu bilenler kiliseyi oluşturur.

Özellikle CUT kendisini gerçek kilise olarak görüyor. Üye olabilmek için kişinin "koruyucu" olması gerekir.

Alev", kilisenin "ilkelerine" abone olur, resmi olarak vaftiz edilir ve gelirinin ondalığını verir.

Son zamanlar

CUT üyeleri dünyanın sonunu tahmin ediyor ve şu anda Montana'daki dünya genel merkezine bomba sığınakları inşa ederek yaklaşan Kıyamet'e hazırlanıyor.

Böyle bir hazırlığın CUT'un soykırımdan sağ çıkmasını sağlayacağına inanılıyor. 1989 yazında Prophet, Sovyet glasnostunun " 17 Savunmasız Amerika"yı sürpriz bir saldırıya hazırlıksız bırakmaya yönelik bir hileden ibaret olduğunu öngördü . — Bu tür korku taktikleri, CUT'a "kazma" ve sona hazırlanma arayışını sürdürmek için yeterli ivmeyi sağlamaya devam ediyor. Peygamber'in en son eskatolojik fantezisi Dört Atlının Astrolojisi (1991) başlıklı uzun bir kitaptır .

ÇÖZÜM

CUT Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla büyüdü. Resmi üyelik rakamlarını tahmin etmek zordur. Hareket, Gana ve İsveç'te yoğun üye yoğunluğuyla tüm dünyaya yayıldı. Öğretim merkezleri ve çalışma grupları Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde bulunmaktadır. En kapsamlı eğitim, on iki haftalık çeyreklerde dersler veren Zirve Üniversitesi aracılığıyla gerceklesir. Ek olarak

Grubun birçok yayınının yanı sıra, "BEN'İM" Üstatlarının en son açıklamalarını hareket üyelerine yaymak amacıyla Bilgeliğin İncileri başlıklı haftalık bir süreli yayın basılmaktadır.

FK BİLGİLER

Merkez

Zirve Deniz Feneri, PO Box 5000, Gardiner, MT 59030-5000.

İnternet sitesi

www.tsl.org

Kutsal Metinler

En Yüksek Dağa Tırman, Peygamberlerin diğer birçok yazısı.

Yayınlar

Kalp Kalbe; Bilgeliğin İncileri

Üyelik

Tahmini 3.000 üye ve yaklaşık 237

cemaatler (çalışma grupları). Grubun uluslararası alanda en az yirmi yabancı ülkede ve dünya çapında neredeyse elli şehirde varlığı bulunmaktadır.

Notlar

- LEncyclopaedia Britannica, 15. baski, sv "Ben Hareketim."

 2 "Evrensel ve Muzaffer Killse," Manevi Sahtelikler Projesi
 Bülten (Aralık Ocak 1977), np

 3 El Morya, The Chela and the Path (Colorado Springs, Colo.: The Summit Lighthouse, 1975),
 121-22, aktaran Walter Martin, The New Cults (Santa Ana, Kaliforniya: Vision House,
 1980), 215 .
- 5_"Evrensel ve Muzaffer Kilise," Manevi Sahtelikler Projesi, np
- 6 Bkz. HİNDUİZM, HIRİSTİYAN BİLİMİ, ANANDA MARGA YOGA TOPLUM.
- Z.Mark ve Elizabeth Prophet, Climb the Highest Mountain (Los Angeles: Summit Lighthouse, 1975), James A. Baker, "The Church Universal and Triumphant, its Teachers and Teachings" (M.Div. tezi, Concordia Theological Seminary) kitabından alıntılanmıştır. [Fort Wayne, Ind.], 1982), 46.
- 8]. Gordon Melton, Amerika'daki Kültlerin Ansiklopedik El Kitabı (Yeni) York ve Londra: Garland, 1986), 137.
- 9 Peygamber, En Yüksek Dağa Tırman, 322.
- 10 Bkz. THE WAY INTERNATIONAL, HIRİSTİYAN BİLİMİ, BİRLEŞME KİLİSESİ, vb.

- 11 Peygamber, En Yüksek Dağa Tırman, 71.
- 12 Bkz. Gnostisizm.
- 13 Peygamber, En Yüksek Dağa Tırman, 443.
- 14 Elizabeth Clare Prophet, Amerika Birleşik Devletleri Kültürü, Tarihi ve Dininde Büyük Beyaz Kardeşlik (Los Angeles: Summit Univ. Basın. 1980). 63.
- 15 Bkz. WORLDWIDE CHURCH OF GOD, özellikle de Anglo İsrailizm.
- 16 Melton, Kültlerin El Kitabı, 137-38.

İSİMSİZ KİLİSE; GİTMEK VAZİFLER; İSİM YOK KİLİSE, İKİ İKİ, İSİMSIZ EV Tarikatı, COONEYİTLER

Hareket, Two by Twos adını, mesajlarını yaymak için üyelerini ikişer ikişer gönderme uygulamasından alıyor. Bu uygulamayı Markos 6:7–12'ye dayandırdılar. Bunlar en iyi şekilde köktendinci Protestan mezhebi olarak sınıflarıdırılır.

TARİH

William İrvine (1863–1947), İnanç Misyonu'nun bir "Hacı vaiziydi". 1897'de hiçbir vaizin maaş almaması, evsiz kalması gerektiğini öğretmeye başladı. Aralarında Edward Cooney'nin de bulunduğu birkaç bakanın daha bir araya gelmesiyle mesaj ("deney" olarak da anılır) yayılmaya başladı.

1900 yılında İnanç Misyonu ve Irvine şirketten ayrıldı. Aynı yıl, takipçileri İrlanda'nın Rathmolyn kentinde üç hafta süren bir bölge ibadeti düzenlediler. Güçlü bir hatip olan Irvine, takipçilerini kendilerine "işçi" demeye, tüm mal varlığını satmaya ve yoksulluk, bekarlık, itaat ve fedakarlık yemini etmeye ikna etti. Irvine, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da takipçi toplamaya başladı.

Üyeler iki sınıfa ayrılmıştı. "Kıdemli üyeler" veya "kıdemli kardeşler" tam zamanlı misvonerlerdi.

Genel üyelerin laik işleri vardı. YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ gibi Irvine de Vahiy'de takipçilerinin 144.000 kişi olduğunu iddia etti ve 1914'te dünyanın sonunun geldiğine inandı. Bu tarihten sonra hiç kimse kurtarılamazdı.

Bu, grupta pek çok tartışmayla karşılaştı ve bölünmeyle sonuçlandı. Irvine kendi takipcileri tarafından aforoz edildi.

Edward Cooney kısa süre sonra lider oldu, ancak grubun orijinal öğretilerine geri dönmesini önerdiği için o da muhalefetle karşılaştı. 1928'de o da "işçilerden" çıkarıldı. Irvine'in görevden alınmasının ardından Kudüs'e taşındı ve kendisiyle birlikte aforoz edilen dört yüz kadar takipçisine yüzlerce mektup yazdı. Bunlara "Küçükler, "Mesaj Veren İnsanlar" ve "Arkadaslar" adını verdi.

Irvine hayatının geri kalanını Kudüs'te geçirdi ve 1947'de orada öldü.

ORGANİZASYON

Grup dünyanın çeşitli yerlerinde yıllık toplantılar düzenlemektedir. Hareket bir isme sahip olmamakta ısrar etse de, farklı uluslar tarafından bir "unvan" benimsemeleri istenmiştir. Bu başlıklar farklı ülkelerde farklılık gösterir. İngiltere'de "İsa'nın Tanıklığı" adı altında kayıtlıdırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlara denir

"Hıristiyan Sözleşmeleri" ve Kanada'da "Hıristiyan Meclisleri." Vergiden muaf bir statüye sahip değiller, binaları, okulları veya herhangi bir yasal mülkleri yok. disiplinli bir yaşam sürmek. Bakanlar ¹Üyeler yoksulluk, cinsel ilişkiden uzak durma ve itaat yemini ediyorlar. Her ne kadar önceki yıllarda dans, sigara, alkollü içki kullanımı ve benzerinin yanı sıra televizyon da kesinlikle yasaklanmış olsa da, giderek daha fazla üye televizyon satın alıyor ve bilgisayar kullanıyor.

2

İNANÇLAR

Teolojik olarak İkili İkiler Üniteryendir ve Tanrı'nın tek kişi, Baba olduğuna inanırlar. Bu nedenle Teslis'i inkar ederler. İsa Mesih'e Kurtarıcı denir, ancak yalnızca insanlığın günahlarının kefaretini ödeyen kusursuz bir insan olduğu ölçüde. Kutsal Ruh, Tanrı'yı eylem halinde temsil eden bir güçtür. Bu teolojik ilkeler, Tanrılık hakkındaki geniş Kutsal Yazılar tarafından yürürlükte olarak reddedilmektedir: Tanrı birdir (Tesniye 6:4; Yeşaya 43:10); Baba Tanrı'dır (Yeşaya 63:16); Oğul Tanrı'dır (Yuhanna 1:1; 20:28); Kutsal Ruh Tanrı'dır (Elçilerin İşleri 5:3-4; 1 Korintilier 6:19-20). Yalnızca tek bir Tanrı olduğundan ve her üç kişiye de özel olarak Tanrı denildiğinden, üçünün tek Tanrı, yani Üçlü Birlik olduğuna dair bu Kutsal Kitap tanıklığını kabul ediyoruz.

çok fazla değişiklik olmadan; Bu doktrinlerin ayrıntılı bir listesi aşağıda listelenen web sitesinde mevcuttur. Gruptaki önemli bir ayrım, kişinin kurtarılma şekline olan inançlarıdır. Kişinin sevindirici haberi Two by Twos'un bir üyesinden duyması gerekir. Ancak bu, genel olarak yabancılara söylenen şey değildir; burada iletilen mesaj, kurtuluşun yalnızca Mesih'e imana ve kutsal bir yaşama katı bir bağlılığa dayandığıdır. Kişi kurtuluşunu her an kaybedebilir; dolayısıyla kutsallığı gayretle sürdürmeye devam etme baskısı her üyenin günlük meşguliyetidir. Daldırarak vaftiz yapıyorlar, bebek vaftizine karşı çıkıyorlar ve her Pazar üzüm suyuyla birlikte oluyorlar.

Önceki vaftizlerin hiçbiri tanınmıyor, bu nedenle grubun yeni bir üyesinin yeniden vaftiz edilmesi gerekiyor. Two by Twos pasifisttir ve üyelerinin savaş zamanında asker olarak öldürmelerini yasaklar. Hizmet edebilirler ama silah taşıyamazlar. Düğünler resmi törenlerdir çünkü bakanların dini tören yapma izni yoktur.

CÖZÜM

Two by Twos'un eski üyeleri deneyimleri hakkında tartışma grupları oluşturdular. (Aşağıdaki web sitesine bakın). Kendilerini Gerçeğin Gazileri olarak adlandıran bir grup, grup üyelerine kendilerine yalan söylendiğini ve grup hakkında ifşa edilmesi gereken şeylerin, özellikle de gerçeklerin olduğunu kanıtlamak için çok fazla enerji harçıyor.

Kurucu WilliamIrvine ile ilgili.

FK BİLGİLER

Merkez

Hiçbiri; Her yıl çesitli yerlerde toplantılar düzenlenmektedir.

Web siteleri

Bir e-posta tartışma listesi mevcuttur ve çoğunluğu eski üyelerden oluşuyor. Listserv@home.ease adresinde bulunur

lsoft.com. Bilgilendirici bir web sitesi http://home.earth link.net/~truth/'dur ve kendilerine Hakikat Gazileri adını veren eski üyeler tarafından aktif bir web sitesi kurulmuştur: http://ourworld.compuserve.com/homepaqes/

Kutsal Metin

Yalnızca İncil'in King James Versiyonu (İngilizce).

Yayınlar

Bazı yazılar ve vaazlar.

Üyelik

Çoğunlukla Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da olmak üzere muhtemelen 40.000 üye. 1987 yılında ABD ve Kanada'da "işçi" sayısı 1.071 idi.

Notlar

1www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm

2 age.

MESİH TOPLULUĞU; YENİDEN DÜZENLENDİ KİLİSE SON GÜN AZİZI ERİ İSA MESİH'İN

MORMONİZM'in daha küçük kolunun yeni adı

tarihsel olarak İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Yeniden Düzenlenmiş Kilisesi (bundan sonra RLDS/COC olarak anılacaktır) olarak bilinir.

TARİH

Mormon kilisesinin en büyük parçalanmış grubunun hikayesi, 1844 yılında Joseph Smith Jr. ve kardeşi Hyrum'un Nauvoo, İllinois'de bir dizi olumsuz haber yayınlayan özgür basın gazetesi bürosunu yok etmek gibi hain bir eylem suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başladı. Smith hakkında Nauvoo Expositor adlı makaleler. Öfkeli kalabalık stadı bastı

hapse attı ve hem Yusuf'u hem de kardeşini öldürdü. 1. Smith'in dul eşi Emma, kilisenin liderliğinin haklı olarak oğlu Joseph Smith III'e ait olduğuna kesinlikle inanıyordu. Ancak Smith III çok gençti ve Brigham tarafından gasp edildi. Aynı fikirde olmayan Young, liderlik görevinin kendisine düştüğüne ikna oldu. 1847'de çok daha büyük bir Mormon grubunu batıya, Utah'a, Salt Lake City bölgesine götürdü. Smith'in oğlunun mesru mirascı olduğuna inananlar geride

Smitn'ın oğlunun meşrü mirasçı olduğuna inananlar geride kaldı. 1906'da Smith'in Zion olarak kehanet ettiği Missouri'deki Independence'a yerleştiler ve burada Mesih'in bir gün ikinci gelişinde geri döneceğine inanıyorlar. bir gün ikinci gelişinde geri döner.

RLDS/COC, 1852'de bile (bazen başlangıç tarihi olarak anılır) yalnızca bir organizasyon görünümüne sahipti. Bu durum, 1860 yılında Amboy, Illinois'de resmi olarak organize edildiğinde değişti; bu sırada Joseph Smith III, kilisenin lideri ve başkanı olarak görevini kabul etti. 1869 yılında ismine "Yeniden Düzenlendi" kelimesi eklendi. RLDS/COC, Smith'in oğullarının haklı halefiyeti nedeniyle tek meşru Mormon kilisesi olduğunu iddia etti. Yakın zamanda, Joseph Smith Jr. tarafından yazıldığı söylenen 17 Ocak 1844 tarihli bir mektup keşfedildi. Mektup, Joseph'in liderliğin dizginlerini oğluna devretmeyi gerçekten arzuladığını ortaya koyuyor. Mektubun sahte olduğu ortaya çıktı. Brigham Young en büyük grubu Utah'taki Tuz Gölü havzasına götürmüş ve orada bugün güçlü bir dini, sosyal ve politik varlık olan Mormon kilisesini kurmuştu.

Her iki grup da birbirini suçluyor. Salt Lake Mormonları, Yeniden Düzenlenen kiliseyi tanımıyor çünkü Joseph Fielding Smith (altıncı başkan), ölüler için vaftiz uygulamadığı için RLDS/COC'yi mürted (bkz. din değiştirme) olarak nitelendirdi. Bunun tersine, Yeniden Düzenlenen kilise Utah Mormonlarını tanımıyor çünkü onlar Joseph Smith III'ün liderliğini reddettiler ve dolayısıyla Mormonların havarisel miras doktrinini görmezden geldiler. Yeniden Düzenlenen kilisenin ayrıldığı Tuz Gölü grubunun diğer bazı doktrinleri aşağıda tartışılmaktadır.

Son zamanlarda RLDS/COC, kendisini Utah Mormonlarından daha da uzaklaştırmak için adımlar atıyor ve aslında liberal bir biçimde de olsa Amerikan Protestanlığına yaklaşıyor. Nisan 1992'de Peggy Stack, Salt Lake Tribune'de Missouri Mormonlarının Doktrin ve Antlaşmalardan ölüler için vaftizi tartışan bölümleri çıkardığını , KJV'nin İlham Verilmiş Versiyonunun üstün olduğu inancına meydan okuduğunu ve Yeniden Düzenlenmiş Kilise fikrini reddettiğini yazdı. Mormon Kitabı'nı tarih olarak sorgulayan ve kadınları rahipliğe atayan tek gerçek kilisedir .



ORGANİZASYON

RLDS/COC'nin yönetimi ve altyapısı Salt Lake Mormonlarınkine benzemektedir. Harun ve Melkisedek olmak üzere iki rahiplik vardır. Melchizedek'in altında Rahiplik, bir başkan ve iki danışmandan, on iki havariden, yüksek rahiplerden, piskoposlardan, patriklerden, yetmiş kişilik kuruldan ve ihtiyarlardan oluşan bir konseyden oluşur. Harun rahipliği altında üç makam vardır: rahipler, öğretmenler ve hizmetliler. Dini mahkemeler, Yaşlılar Mahkemesi, Piskopos Mahkemesi ve kendisi de on iki yüksek rahip ve bir yüksek başkanlık üyesinden oluşan Daimi Yüksek Konsey olarak bölünmüştür. Utah grubunda olduğu gibi yerel cemaatler de bölgelere ve bölgelere bölünmüş durumda.

Memurlar çeşitli cemaatlerin himayesinde hizmet etmek üzere seçilir. Her iki yılda bir, yüksek yasama organının toplandığı ve kilisenin geleceği ile ilgili konularda karar aldığı bir dünya konferansı düzenlenir. Kilisenin iki koleji vardır: Lamoni, Iowa'daki Graceland College ve Kansas City, Missouri'deki Park College. Ayrıca Independence, Missouri'de bulunan Temple School adında bir ilahiyat okulu da vardır.

ÖĞRETİMLER

RLDS/COC'nin bazı doktrinleri daha büyük Salt Lake kilisesininkilerle aynıdır. Ancak onu Utah Mormonlarından ayıran bazı farklılıklar var.

İlginçtir ki, RLDS/COC, Mormonizm'in çok eşli evlilik doktrini ile olan ilişkisi nedeniyle Mormon adını kullanmamaktadır. Bu doktrin, RLDS/

diyelim ki Joseph Smith Jr. tarafından değil Brigham Young tarafından tanıtıldı; kilisenin orijinal öğretilerinin bir parçası değildi. Elbette burada RLDS/COC kesinlikle hatalı çünkü Joseph Smith Jr.'ın suikasta kurban gitmeden önce çok sayıda karısı vardı.

RLDS. Utah Mormonları tarafından uygulanan gizli ayinler 1844'te COC tarafından reddedildi. Ayrıca Utah grubunun tapınaklarında olduğu gibi mühürlü evlilikler yapılmıyor.

İncil, RLDS/COC tarafından Tanrı'nın Sözü olarak kabul edilmektedir. Resmi metin, bir zamanlar Joseph Smith Jr. tarafından kullanılan, King James Versiyonunun İlham Verilmiş Versiyonu'dur. Salt Lake Mormonlar ayrıca İlham Verilmiş Versiyon yerine "doğru şekilde tercüme edildiği sürece" King James Versiyonunu kullanır. Ayrıca Mormon Kitabı ile Öğreti ve Antlaşmalar doktrin, inanç ve uygulama açısından yetkili olarak kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, Mormon Kitabı , Utah Mormon baskısından biraz farklıdır çünkü düzeltilmiş baskı olarak Smith'in 1838 baskısını kabul ederler ve Doktrin ve Antlaşmaları, Utah Mormonlar için 140'ın aksine 162 bölümden oluşur. RLDS/COC, Joseph Smith Jr.'ın gözden düştüğüne ve Smith'in çokeşlilik ve çoktanrıcılıkla ilgili açıklamalarda bulunduğunu iddia etmesinden çok önce, onun açıklamalarının Bölüm 112'de durduğuna inanıyor. O zamandan bu yana, RLDS/COC çok sayıda açıklama ekledi; bunlardan en önemlisi, kadınların rahipliğe ve kilise törenine kabul edilmesiydi (1984'te Bölüm 156).

Utah'taki Mormonlara benzer şekilde, RLDS/COC kanonun açık olduğunu öğretir; bu, Tanrı'nın yalnızca Tanrı'da konusmadığı anlamına gelir. Yetkili kitapları (İncil, Mormon Kitabı, vb.) yazan adamların geçmişi geçmişte kalmıştır, ancak Tanrı kendi "gerçek kilisesine" devam eden vahiy vermeye devam etmektedir. Açık kanon doktrini, RLDS/COC ile geleneksel HIRİSTİYANLIK arasındaki birçok farklılıktan biridir.

RLDS/COC, Utah Mormon'un çoktanrıcılık görüşünü reddediyor ve Baba Tanrı'nın yüceltilmiş, etten kemikten dirilmiş bir adam olduğunu inkar ediyorlar. Tanrı hakkındaki resmi doktrinleri, "Ebedi, yaşayan tek Tanrı üçlüdür: üç kişilik tek Tanrı" şeklinde ifade edilmesine rağmen, Joseph Smith'in ilk vizyonunun bunları açıkça iğrenç olarak reddetmesinden bu yana, onları tarihi Hıristiyan inançlarıyla Hıristiyan birliğine getiremeyen sorular devam etmektedir. . Bu çözülmemiş bir çelişki olarak kalır, ta ki

Smith'in ilk görüşünü reddettikleri gün. Kendilerine göre, Baba'nın bu rüyette ortaya çıkışını gerçek anlamda et ve kemikten ziyade teofani bir vizyon olarak görüyorlar. Onların Kutsal Ruh hakkındaki görüşleri Hıristiyan doktrinine benzer.

RLDS/COC, iman yoluyla lütuf yoluyla kurtuluşu öğretir ve bu, kurtuluşun ardından gelen çalışmaları bir tanıklık olarak öğretir. RLDS/COC, Tuz Gölü Mormonlarının titizlikle talep ettiği tapınak ritüellerini kurtuluş için gerekli görmüyor. Ayrıca, Yeniden Düzenlenen şube, ölüler için vekaleten vaftiz doktrinine bağlı kalmıyor (aşağıya bakınız). Ancak RLDS/COC, dünyaya bir mesaj olarak karargahlarında bir tapınak inşa etti.

Smith'in orada uyguladığı hiçbir ritüel olmadığından, Mormonizm'den ziyade NEW AGE mistisizmini yansıtıyor gibi görünüyor.

Nauvoo, Illinois, tapınak burada kullanılıyor. RLDS/COC'de bulunan ve Utah Mormonları arasında bulunmayan bir özellik, çıplak haçın İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişinin sembolü olarak kullanılmasıdır. Neredeyse tüm RLDS/COC binaları haç taşıyor, ancak hiçbir Utah Mormon binası haç taşımıyor.

RLDS/COC hiçbir zaman Havarilerin veya İznik'in inançlarını kabul etmedi. Bu nedenle, DÜNYA ÇAPINDAKİ TANRI KİLİSESİ'ne benzeyen bazı önemli değişiklikler yapmış olmasına rağmen, henüz gerçek bir Hıristiyan mezhebi değildir.

ÇÖZÜM

RLDS/COC yakın zamanda bazı önemli ek değişiklikler yaptı. 2000 yılının Nisan ayında, yasal olarak hala RLDS/COC olarak bilinmesine rağmen, adını Mesih Topluluğu olarak değiştirdi. Web sitesinde şöyle yazıyor: "İsa Mesih'i ilan ediyoruz." Wallace B. Smith 1996'da W. Grant McMurray'i halefi olarak atayana kadar tüm kilise başkanları Joseph Smith Jr.'ın doğrudan torunlarıydı. McMurray 2004'te istifa ederek devam eden tüm başkanların genel seçimine kapıyı açtı. Kilise başkanlarının ve genel yetkililerin ofisleri Bağımsızlık karargahında bulunur.

FK BİLGİLER

Merkez

İsa Topluluğu Dünya Genel Merkezi, 1001 W. Ceviz, Bağımsızlık, MO 64050.

İnternet sitesi

www.cofchrist.org

Kutsal Metinler

İlham Verilmiş Versiyon (Kral James İncili); Kitabı Mormon; Doktrin ve Antlaşmalar

Yayınlar

10 Dakika Haberleri

Üyelik

Yaklaşık 250.000 üye

Notlar

1 Mormon teolojisinin daha ayrıntılı bir analizi için MORMONİZM'e bakınız. Düzenli Mormonizmi ele alan makale için de Hıristiyanlıkla karşılaştırmalar yapılmıştır.

- 2 Peggy Fletcher Stack, "Yeniden Düzenlenen LDS Kilisesi Mormon Köklerinden Uzaklaşmaya Başlıyor," Salt Lake Tribune (25 Nisan 1992); "Manşetlerde Yenillikler Neler?" bölümünde bahsedildi. Hıristiyan Araştırma Bülteni, Cilt. 5. Savı 3 (Mavıs/Haziran 1992). 2.
- 3 Todd Compton'ın iyi araştırılmış kitabı İn Sacred Loneliness: The Plural Wives of Joseph Smith (Salt Lake City: Signature, 1997), Smith'in çok eşli davranışını kesin olarak belqeliyor.

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK

BUDİZM ve ŞİNTOİZM gibi Konfüçyüsçülük de aşkın bir dinden ziyade dünyevi bir felsefe olarak başladı. Kurucusu K'ung Fu Tzu'nun kaygıları, kendi zamanının kültürünün ahlaki gevşekliğini ele almak ve bireylerin etik ve ahlaki davranışlarını araştırmaktı. Konfüçyüsçülük genellikle kurucusunun yazdığı ve söylediği bilge sözlerle veya seçmelerle ilişkilendirilir.

TARİH

K'ung Fu Tsu (Konfüçyüs), MÖ 551 civarında, Çin'in günümüz Shantung eyaleti olan Lu'da doğdu. Yaşadığı toplumun ahlaki gevşekliği onu çok rahatsız ediyordu. Öğrencileri bir araya toplayıp onlara ahlaki ve ahlaki yaşamı öğretti. Aynı zamanda, Platon ve Aristoteles'in daha sonra yaptığı gibi, devlet vatandaşlarının refahı ve yöneticilerin nasıl adil bir şekilde yönetebilecekleri ile de ilgileniyordu. Daha sonraki yaşamında Konfüçyüs

Çin'in her yerini dolaştı ve yöneticilerin önünde konuştu ve ders verdi. Gittikçe daha fazla seyahat ettikçe öğrencilerinin sayısı arttı. Hayatının son yıllarında memleketi Lu'ya geri döndü ve ölümüne kadar (MÖ 479 civarı) ders verdi ve yazdı.

Konfüçyüs'ün yazıları beş ana eser içerir: Ching: Tarih Kitabı, Şarkılar Kitabı, Değişimler Kitabı, İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları ve Ayinler Kitabı

TAOİZM ve Budizm, özellikle MÖ 400 ile MÖ 200 yılları arasında Konfüçyüsçülüğün gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Konfüçyüs yaşamı boyunca bazı takipçiler kazanmış olsa da, kendi öğretim çevresi dışındaki birçok kişi tarafından nispeten tanınmamıştı.

Ancak MÖ yaklaşık 212 yılında, Konfüçyüs'ün öğrencileri tarafından saklanan yazıları, Shi Huang Ti'nin emriyle toplu kitap yakılmasından kurtulmayı başardı. Kısa bir süre sonra bu yazılar kopyalandı ve geniş çapta yayıldı. Konfüçyüs'e devlet tapınması Han Hanedanlığı'nda yaklaşık MÖ 200'de başladı ve 1912'ye kadar sürdü.

Konfüçyüsçülük MS altıncı yüzyılda ve sonrasında Japonya ve Kore dahil olmak üzere diğer ülkelere yayıldı.

1949'daki Komünist Devrim, Konfüçyüsçülüğün taraftarları arasında işbirlikçi bir savunuculuk buldu. İçin

Konfüçyüs, devlete sadakat vatandaşın temel görevidir.
Bu elbette komünist doktrinin temel bir ilkesiydi ve Çin'de eski
SSCB'den ve Marksizm'den etkilenen diğer ülkelerden oldukça farklı
gelişen benzersiz bir sosyalizm biçimini ortaya çıkardı. Örneğin MS
987'den bu yana Hıristiyan bir ülke olan Rusya'da devlete sadakat
ancak Tanrı'ya ve O'nun krallığına olan sadakatten taviz verilmediğinde
gerçekleşebilirdi. Ancak komünist Çin'de Konfüçyüsçülüğün dini
yönleri tamamen reddedildi.

Bugün yaklaşık altı milyon insan kendilerini şu şekilde tanımlıyor: Konfüçyüs'ün takipçileri. Bunlar çoğunlukla Çin'de.

İNANÇLAR VE ÖĞRETİLER

Yukarıda belirtildiği gibi Konfüçyüs'ün yazılarının çoğu, toplumun adil bir şekilde yönetilmesi için devletin nasıl çalışması gerektiği de dahil olmak üzere ahlak ve etikle ilgilidir. Konfüçyüsçülük hem Taoizm'den hem de Budizm'den büyük ölçüde etkilenmiştir. Doğanın ve bireyin uyumuna ilişkin Taocu öğretilerin yanı sıra Budistlerin ölümden sonraki yaşamla ilgili inanç gelişimi de Konfüçyüsçülük'e dahil edildi.

Üç din, Çin'de geleneksel olarak barış içinde bir arada yaşamıştır.

MÖ 200'den MS 900'e kadar Budizm, Taocu kategoriler aracılığıyla da olsa Konfüçyüsçülük üzerinde en büyük etkilerini gösterdi.
Cennetin Oğlu olarak anılan imparatora tapınma artık popülerdi. Bu, özellikle yılın önemli zamanlarında cennete ve yere tapınmayla birleştirildi. Sonunda tanrıların panteonuna birçok farklı tanrı ve ruh eklendi. Tarih boyunca ünlü kişilerin ruhlarına, atalara, hasat tanrılarına, mısıra, rüzgara, qüneşe, aya, yıldızlara vb. tapınılmıştır.

Hıristiyanlık herhangi bir nesneye veya tapınmaya kesinlikle izin vermez. tek gerçek Tanrı dışındaki kişi (Çık. 20:3; Romalılar 1:25).

Konfüçyüs'ün öğretileri üç büyük erdem olan sevgi, bilgelik ve cesaret etrafında dönüyordu. Bunlar bazen onun "evrensel erdemleri" olarak anılır. Düşüncelerinin ve öğretilerinin son derece etik doğası, sosyal görgü kuralları, ritüeller ve kişisel mülkiyetle ilgili inançlar; hsaio - bir ailenin tüm üyelerine borçlu olunan karşılıklı sevgi ve saygı; yi—adalet ve inanmak ve doğru olanı yapmak; xin — sadakat ve güvenilirlik; jen - en yüksek erdem, yani tüm canlılara karşı nezaket ve iyilik göstermek; ve chung: hükümete sadakat. Diğer dünya dinleri de bu yüce hedeflere ulaşmaya çabalıyor.

Hıristiyanlık kesinlikle bu erdemlerin hepsini gerçek, iyi ve asil olarak yüceltir. Aile mülkiyeti hakkındaki inançlar, aileye ve tüm insanlara sevgi ve karşılıklı saygı, sosyal kaygılar adalet, sadakat, yaratılıştaki tüm canlıların idaresi ve hükümeti onurlandırmak, Hıristivanlığın tutarlı ve deyam eden öğretileri olmustur.

Ancak Konfüçyüs, daha önce de belirtildiği gibi, öğretilerinin doğası gereği dini veya aşkın olduğunu anlamadı. Daha ziyade, bunları hem bireyler olarak hem de devlet bağlamında yaşayan bireyler olarak günlük yaşamın kılavuzları olarak sunmaya çalıştı.

Etik ve ahlaki yaşama ilişkin yönergelerin örnekleri tüm dünya dinlerinde doludur. Her eyalet ve ona bağlı hükümet ve/veya din, ihlal edildiğinde yargılanması ve cezalandırılması gereken yasalara sahiptir. Hıristiyanlık bunu doğruluyor (Romalılar 13:1–3).
Ancak ikincisi için, yanıtlanması gereken daha yüksek bir güç ve daha yüksek bir yasa, yani Tanrı'nın yasası vardır. Tanrı'nın ahlak yasasını ihlal etmek günahtır. Dahası, Hıristiyanlık etik ve ahlaki kurallara uyulmadığı takdirde nelerin ortaya çıkması gerektiğini ele alır. Aynı zamanda Hıristiyanlık, ahlaksızlığın ve her türlü günahkar ve etik dışı davranışın Mesih'te nasıl kefaret edildiğini ele alır (Romalılar 3:21–24).

Tüm dinler hayata geçiş ritüellerini onurlandırdığı için Konfüçyüsçülük de Dört önemli yaşam geçişini onurlandırır:

 Doğum—Bebek bekleyen annenin sağlığına veya refahına yönelik her türlü tehditle ilgili katı yasalar vardır.

- Yetişkinliğe ve olgunluğa ulaşmak Bu, artık Konfüçyüs'ün çoğu takipçisi tarafından esasen göz ardı ediliyor.
- Evlilik—Altı farklı aşamada gerçekleştirilir: Teklif, nişan, çeyiz, alay, evlilik ve karsılama ve ertesi sabah.
- Ölüm—Ölen kişinin eşyaları (yiyecek dahil) tabuta konulur, aile üyeleri yüksek sesle yas tutar ve Taocu ve/veya Budist rahipler tarafından ritüeller gerçekleştirilir.

Konfüçyüsçülüğün altı farklı okulu vardır. Bunlar büyük ölçüde yorumlamayla ilgilidir: Han Konfüçyüsçülüğü, Neo-Konfüçyüsçülük, Çağdaş Neo-Konfüçyüsçülük, Kore Konfüçyüsçülüğü, Japon Konfüçyüsçülüğü ve Singapur Konfüçyüsçülüğü.

ÇÖZÜM

Bugün Çin'de bir din olarak Konfüçyüsçülük büyük şehirlerde azalıyor. Ancak kırsal köyler Konfüçyüs'ün öğretilerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Modernleşme aile, soy, paternalizm ve işbirlikçi sadakat hakkındaki geleneksel öğretilerle ilgili soruları gündeme getirdi. Modernizm ve Batılılaşma, birçok modern Konfüçyüsçü düşünürün düşüncesine, Çin'in eski felsefesinin ve dininin yeni ve yeniden inşa edilmiş modern bir biciminin olasılığını getirmistir.

EK BİLGİLER

Kutsal Metinler

Chu Hsi (1130–1200) tarafından bir araya getirildi. Si Shu—Dört Kitap; Lun Yu—Konfüçyüs'ün Seçmeleri; Chung Yung—Ortalama Doktrini; Ta Hsueh—Büyük Öğrenme; Meng Tz u (MÖ 371–289); Wu Jing—Beş Klasik; Wu Jing—Tarih Klasikleri; Shih Ching - Odes Klasiği; I Ching—Değişimler Kitabı; Ch'un Ch'u—İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları; Li Ching.

İstatistik

Yaklaşık altı milyon Konfüçyüsçü (çoğunlukla Çin'de). Kuzev Amerika'da vaklasık 26.000 vardır.

İKNA FTMFK

Bongo ulusundan 1840'ın Bokongo göçmenleri olan Bongo adamları olarak bilinen üyelerden oluşan bir Afro-Jamaika tarikatı. MYAL ve VOODOO gibi Convince da şunları savunuyor: .Obeah kültlerinin çeşitli tanrılarına ibadet. ¹ Bongo şarkılarının ritmi, sopalarla vurularak tutulur ve buna atalardan kalma veya şeytani ruhun Bongo katılımcılarına yerleşmesini sağlayan değişiklikler eşlik eder.

Bongo erkeklerini diğer GÜNEY AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİNDEN ayıran önemli bir değişiklik, adananın aynı anda birden fazla ruh tarafından mesken tutulabileceği veya ele geçirilebileceği inancında yatmaktadır. Ailedeki diğerleri gibi Convince üyeleri de tanrıların dikkatini çekmek için dans ritüelleri uygularlar. Ancak diğerlerinin çoğundan farklı olarak Convince düzenli olarak toplanmıyor. Toplantılar ve törenler, ölünün anılması, belirli bir olayın kutlanması veya bir intikam eyleminin veya doğası gereği daha kötü başka bir eylemin gerçekleştirilmesi gibi geçiş törenleri sırasında yapılır.

Cinlerin ele geçirilmesi doktrini ele alınmıştır.

Kilisenin tarihi boyunca çeşitli şekillerde. bireylerin cinler tarafından ele geçirildiği çok sayıda örneği (örneğin, Markos 1:21-28; 9:14-29) ve bir kişinin birden fazla kişi tarafından ele geçirildiği en az bir olayı kaydeder (Luka 8:26-39). Convince ve Obeah tarikatlarının diğerleri, kötü niyetli tanrılar kavramını benimsemelerine rağmen, bu ruhani yarlıklardan "iblisler" olarak bahsetmezler.

Hıristiyan misyonerler sürekli olarak bunu getirmeye çalıştılar.

Afro-Jamaika tarikatlarının müjdesi. Jamaika anayasası dini özgürlüğe izin veriyor ve bu güzel tropik adada neredeyse her Hıristiyan mezhebi temsil ediliyor.

Roma Katolik kilisesinden büyük ölçüde etkilenen diğer Karayip adalarının çoğunun aksine, Jamaika'nın en büyük Hıristiyan mezhebi Anglikan kilisesidir. Misyonerlik çabaları bu İngilizce konuşulan kültürü "Hıristiyanlaştırmayı" başardı, ancak Convince ile birlikte hâlâ Hıristiyan müjdesinden ciddi şekilde etkilenmeyen birçok mezhep (örneğin Pocomania ve Cumina mezhepleri) var.

Bu kültlerin Hıristiyanlığı benimsediği yerlerde, genellikle Hıristiyan unsurlarını uygulamalarına uyarlar veya dahil ederler. Convince'a üyelik azalıyor ancak tarikatın yok olacağına dair bir işaret yok.

EK BİLGİLER

Notlar

1 Ayrıca bkz. ABAKUA, CABILDO, CANDOMBLE, MYAL, GÜNEY AMERİKAN, ORTA AMERİKAN VE KARAYİP KÜLTLERİ ve VOODOO.

2 Mülkiyet ve dini bağdaştırmanın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut etkilere ilişkin ek imalar için SANTERIA'ya bakınız.

İLAHİ HAYAT TOPLULUĞU: DLS:

SATCHIDANANDA ASHRAM INTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ

Divine Life Society'nin kurucusu Sri Swami Sivananda Maharaj (1887–1963) "İyi ol, iyilik yap" diye öğüt verdi. Bu dini yapı, HİNDUİZM'in bir kolu olup, özellikle pek çok ilgili Doğulu dini grubun taraftar kazandığı 1960'lı ve 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale qelmistir.

TARİH

Sivananda, üniversite yıllarında olağanüstü entelektüel yetenek göstererek sınıfında birinciliğe yükseldikten sonra tıp doktoru olmuştu. Sivananda dünyevi yaşam konusunda hayal kırıklığına uğradı ve manevi bir hac yolculuğuna çıktı ve bu sırada Sri Swami Viswananda Saraswati ile karşılaştı.

Saraswati, Hindu düşüncesinin Sankaracharya geleneğinin bir üyesiydi. Sivananda, Saraswati'nin müritlerinden biri oldu ve kısa süre sonra Sannyas Tarikatı'na dahil oldu. Sivananda, manevi eğitimiyle birlikte yeniden tıp uygulamaya başladı. Samadhi'ye ulaştığında şöhreti daha da arttı ve müritleri ona yönelmeye başladı. Daha sonra 1936'da İlahi Hayat Cemiyeti'ni kurdu.

Batı'ya gelerek çok sayıda merkez kurdu. İntegral Yoga Enstitüsü, 1960'lardan bu yana ortaya çıkan çok sayıda merkezden biridir. Bunlar arasında Sivananda'nın en başarılı takipçilerinden biri olan Swami Vishnu Devananda (d. 1927) tarafından kurulan Sivananda Yoga VEDANTA Merkezi; Swami Lakshmy Devyashram (bir kadın) tarafından kurulan ve merkezi Pensilvanya'nın Pocono Dağları'nda bulunan Kutsal Shankaracharya Tarikatı; Swami Jyotir Maya Nanda tarafından kurulan, Vision of Eternity'yi yayınlayan ve merkezi Miami, Florida'da bulunan Integral Yoga ve Vedanta Okulu ; ve Kendini Gerçekleştirme Bursu'nun eski bir öğrencisi olan Sylvia Hellman tarafından kurulan Yasodhara AshramSociety. Bu mezhep Kanada'da, Idaho'nun panhandle'nını hemen kuzevinde ver almaktadır.

1979'da halk şarkıcısı Carole King, Virginia'da 600 dönümlük ormanlık alanı bağışladı. Toplum burada LOTUS'u (Gerçeğin İşiği Evrensel Tapınağı) inşa etti. Burası aynı zamanda Sivananda'nın büyük müritlerinden biri olan Muhterem Sri Swami Satchidananda tarafından kurulan Satchinanda Ashram Yogaville'in de yeridir.

San Francisco, New York ve New Jersey'deki üç İntegral Yoga Enstitüsü

ORGANİZASYON

onun yönetimi altında faaliyet gösteriyor.

2001 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde on yedi merkez, yirmi bir uluslararası merkez ve yedi enstitünün yanı sıra dünyanın her yerinde DLS merkezleri yardı. Bunlardan ikisi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Maryland ve Teksas'ta bulunuyor. DLS'nin kapsayıcı liderine genel sekreter denir. Her toplum bağımsızdır ancak diğer toplumların etkinliklerine, konferanslarına ve toplantılarına katılır. Bir öğrenci ya da mürit olacak kişi kendisini bir guruya bağlar.



Yoganın çeşitli türlerine olan ilgi, konuyla ilgili yazılan kitapların sayısıyla kanıtlanmaktadır.

George A. Mather'ın izniyle

ÖĞRETİMLER

Sivananda tüm dinlerin temel birliğine inanıyordu. Bu Hinduizmin temel prensibidir. Yoganın amacı, Bir kişinin zihinsel ve fiziksel refahı için mükemmellik. Yoga eğitimiyle geliştirilen özellikler arasında öz kontrol, keskin bir zeka, güçlü bir irade, sevgi ve merhamet sayılabilir.

Benliğin her alanında olgunluğu geliştirmek için farklı yogalar uygulanır. "Hizmet et, sev, meditasyon yap ve farkına var" Sivananda'nın sık sık tekrarlanan sloganlarından bir diğeridir. Öğrenci daha sonra sadhanaya başlar . Sivananda'nın öğrettiği yogalar raja yoga, japa yoga, hatha yoga, karma yoga, bhakti yoga ve inana yogaydı.

Hinduizm'den önemli bir farklılık Sivananda'nın kast sistemini reddetmesidir. Bu, hareketin Batı'da, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın bir başarıya ulaşmasını sağlayan önemli bir faktördü. HIRİSTİYANLIK gibi Sivananda da tüm insanların gerçeği arayabileceğini savundu; ayrıcalıklılarla sınırlı değildir. Sosyal refah kaygısı enstitünün öne çıkan bir diğer temasıdır.

Hıristiyanlık aynı zamanda yoksullara ve toplumun "alt sınıflarına" yönelik ayrımcılığı da reddederken, tüm dinlerin Tanrı'ya giden yollar olduğu veya tüm dinlerin özünde ve hedeflerinde uyumlu olduğu fikrini de reddeder. Hıristiyanlığın kurucusu İsa Mesih, kendisinin cennete giden tek yol olduğunu ilan etti (Yuhanna 14:6) ve Havarilerin ve İznik'in öğretilerinin ikinci maddesinde (Ek 1) itiraf edildiği gibi, kişiliği ve işi aracılığıyla, Tövbe edene günahların bağışlanması teklif edilir.

İnançlar arasındaki uyum ilkesine uygun olarak, İntegral Yoga Enstitüsü üyeleri, dünya dinlerinin önemli dini bayramlarını onurlandırmalarıyla tanınmaktadır. Bunlara Yom Kippur, Hanuka, Şükran Günü, Noel ve Paskalya dahildir.

ÇÖZÜM

İntegral Yoga Enstitüsü'nün hedefleri barışı, dini uyumu ve fiziksel refahı sağlamak olduğu sürece (yukarıya bakın), YENİ ÇAĞ HAREKETİ ağının bir parçası olarak uygun bir şekilde sınıflandırılabilir. Kişilik kültlerine olan ilgi 1980'lerde azalırken, Batı, Doğu'nun okült ve dinlerine, özellikle de Hinduizmin türevlerine kayda değer bir ilgi göstermeye devam etti.

EK BİLGİLER

Merkez

İlahi Yaşam Topluluğu, Shivanandanagar, Pin Kodu 249 192, Bölge Terri Garwal Uttaranchal, Hindistan.

İnternet sitesi

www.swame-krishnananda.org

www.swame-krishnananda.org

Kutsal Metinler

Upanişadlar ; Bhagavadgita ; Sivananda, Swami Chidananda ve Swami'nin sayısız yazıları Krishnananda

Süreli Yayınlar, Dergiler

İlahi Hayat Dergisi; Girişim; Auroville Haberleri; Auroville Today, İşbirliği, Yakarış, Jyoti Matagiri Bülteni, Matrimandir Dergisi

Üyelik

Bilinmeyen

Not

1 Hristiyanlık ile Sivananda'nın dini fikirleri arasında daha ayrıntılı bir karşılaştırma/ karşıtlık için HİNDÜİZM, ISKCON, YENİ ÇAĞ HAREKETİ ve VEDANTA TOPLULUĞU'na basvurun.

İLAHİ BİLİM KİLİSESİ

İlahi Bilim Kilisesi, HIRİSTİYAN BİLİMİNİN bir koludur ve YENİ DÜŞÜNCE, BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU ve DİN BİLİMİ ile birlikte akıl bilimlerinden biri olarak sınıflandırılabilir.

TARİH

İlahi Bilim Kilisesi'nin hikayesi, Hıristiyan Bilim hareketinin yaratıcısı Mary Baker Eddy'nin öğrencisi Emma Curtis Hopkins ile başlıyor. Emma, Eddy's Christian Science Journal'ın genel editörü olarak görev yapmıştı .

Ancak çekişme çıktı ve Eddy ile Hopkins şirketten ayrıldılar; Eddy, ikincisini "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi. 1887'de Hopkins, Chicago'da Hıristiyan Bilim Teoloji Semineri'ni kurdu. Bu okul yakında Yeni Düşünce'nin faaliyet merkezi haline gelecekti.

Nona Brooks, Hopkins'in öğretileriyle dolaylı olarak, Hopkins'in şifa hizmeti verdiği üçüncü bir kadın olan Bayan Frank Bingham aracılığıyla tanıştı. Brooks, Bingham'ın Pueblo, Colorado'daki derslerine katıldı. Boğaz rahatsızlığından iyileşen Nona, başkalarını tedavi etmeye başladı. İki kız kardeşi Fanny Brooks ve Aletha Brooks Small ile birlikte, yakında İlahi Bilim haline gelecek olan konuyu incelemeye ve öğretmeye başladı.

Bu arada Denver'da Melinda Cramer adında başka bir kadın da Hopkins ve Bingham'ın fikirlerine benzer fikirleri öğretiyordu. Nona Brooks Denver'a taşındığında Cramer'ı duydu. İkisi birlikte 1898'de bir İlahi Bilim koleji kurdular ve 1899'da aynı yıl düzenlenen Pazar ayinleriyle ilk İlahi Bilim kilisesini düzenlediler. Cramer 1907'de öldükten sonra hareket üç Brooks kız kardeşin yönetimi altında büyümeye başladı. Ancak kilise, Hıristiyanlık Birlik Okulu gibi hiçbir zaman büyük bir harekete dönüşmedi. 1957'ye gelindiğinde Uluslararası İlahi Bilim Federasyonu bünyesinde birçok İlahi Bilim bölümü düzenlendi. Hareketin genel merkezi 1956'dan beri Washington DC'dedir. Denver ve Washington DC'de İlahi Bilim kolejleri ve Pueblo, Colorado ve Roanoke, Virginia'da uydu okulları vardır. Bu okulları uygulayıcıları eğitmektedir.

ÖĞRETİMLER

İlahi Bilimin temel ilkesi, tüm zihin bilimlerinin merkezi öğretisi olarak pekala ortaya konabilecek bir ilkedir; yani, Tanrı "mükemmel akıl" olduğundan, evrendeki varlığı, evrendeki tek gerçek ve otantik mevcudiyet olduğundan, ve dahası, ruh "her biçimin özü" olduğundan, günahın, hastalığın ya da herhangi bir somut hastalığın gerçekliği hem yanıltıcı hem de çelişkilidir. Dünyadaki ve insanların hayatlarındaki kötülük, Tanrı'nın iyiliğine dair bilgi eksikliğinin sonucudur. Aslında Tanrı'nın her şeye gücü yetmesi, her yerde bulunması ve birliği, kötülüğün özünde gerçek olmadığını kanıtlar. Yokluk durumuna düşürülür.

Kurtuluşun anahtarı ruhun gerçeklik olduğunu bilmektir.

Kefaret, birliğin kabulüdür; Dolayısıyla İlahi Bilim, kefaretin İncil'deki anlamını "kefaret" olarak değiştirir. Bu bir "birlik" ya da "bir arada olmayı" ifade eder, değil

"kefaret." ²Zihin iyileştiğinde fiziksel olarak iyileşme mümkündür. kötülüğe ve onun gerçekdişiliğina ilişkin tüm yanlış kavramlardan kurtuldu. Dolayısıyla var olan tek gerçek günah cehalettir.

Hıristiyan Üçlemesi İlahi Bilimde yeni bir anlam kazanıyor. "Baba" tüm iyiliklerin "kaynağı" ve "nedenidir". Ancak bu kaynak veya nedenin mutlaka dıssal olması gerekmez.

Hıristiyanlıkta olduğu gibi insana.

"Mesih" aynı zamanda her şeyi kapsayan, ebedi ve kalıcı bir ilkedir. Mesih, tüm insanların gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğu bir ilkedir. "Evrensel insanı" temsil ediyor. Kutsal Ruh, göksel alemin veya kendini gerçekleştirme aleminin ilahi aydınlığını veren güçtür.

3

Tüm yaşamın amacı ilahi olanla birliğe ulaşmaktır.
Bu başarıldığında, tüm kötülükler ortadan kalkacak ve fiziksel alemdeki tüm illüzyonlar ortadan kalkacaktır. İnsan, Hıristiyanlığın Tanrı'nın iradesine karşı bir ihlal olarak gördüğü günah anlamında günahkar bir varlık değildir. İnsanoğlu mükemmelliğe ulaşma kapasitesine sahiptir. Kötülük yanılsamasının gerçeklik olarak ortaya çıkmasının nedeni, kişinin kendi mükemmelliğinin bilincinde olmamasıdır.

ÇÖZÜM

İlahi Bilimin öğrettiği şeylerin çoğu diğer akıl bilimlerinden etkilenmiştir ve çoğu durumda paraleldir. Nona Brooks, hareketin üyeleri tarafından okunan birkaç önemli eser yazdı.

EK BİLGİLER

Merkez

Merkezi bir karargâh yoktur. İlahi Bilim kiliseleri bir federasyondur. St. Louis kilisesi gevşek bir şekilde hareketin öncüsü olarak hizmet ediyor. Washington ve Denver'da iki ana kilise daha var

İnternet sitesi

www.divinescience.org

Kutsal Metinler

İncil; Nona Brooks'un Gizemler, İlahi Bilimde Kısa Dersler ve Neden İlahi Bilim Adamıyım gibi yazıları . Diğer önemli eserler arasında L. Frederick'in The Divine Science Practitioner'ı , The Divine Science Practitioner yer almaktadır. İlahi İlim Yolu ve İlahi İlim; İlkeleri ve İnancı: Uluslararası İlahi Bilim Federasyonu tarafından yayınlanan İlahi Bilim Öğretim Programının Temel Noktaları

Yayın

Daha İyi Yaşamı Arzulayın

Üyelik

1974'te İlahi Bilim kiliselerinin sayısı yaklaşık yirmiydi ve yirmi altı uygulayıcı vardı. Bugün dünya çapında otuz cemaatte yaklaşık 5.000 üye bulunmaktadır.

Notlar

- __Unity School of Christian da 1889'da kuruldu. Nona Brooks gibi Charles ve Myrtle Fillmore da Emma Curtis Hopkins'in yanında çalıştı.
- 2 Murray, Eski Doktrin Üzerine Yeni Düşünce (İlahi Bilim Kütüphanesi, 1918), 106.
- <u>3 Hıristiy</u>anlığın ve önde gelen akıl bilimlerinden bazılarının analizi ve karşılaştırması için bkz. Hıristiyan Bilimi ve Hıristiyanlığın Birlik Okulu.

ECKANKAR

Eckankar, Doğu dinlerinin fikirlerle eklektik bir karışımıdır

HİNDUİZM, HIRİSTİYANLIK, mistisizm, okült ve panpsişizmden alınmıstır.

TARİH

Hareket 1965 yılında gazeteci ve SCIENTOLOJİ kilisesinin eski personeli olan John Paul .Twitchell (ö. 1971) tarafından kuruldu. Kesin doğum tarihi belirsizdir ve iddialar 1908 ile 1922 arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi Twitchell'in 1908'de Paducah, Kentucky'de doğduğunu iddia etmektedir. Evlilik cüzdanında doğum tarihi olarak 1912 belirtilmektedir. Üçüncü bir kaynak olan Twitchell'in ölüm belgesinde doğum yılı olarak 1922 belirtiliyor.

Twitchell'in hayatının apokrif bir versiyonu , Brad Steiger tarafından yazılan In My Soul I Am Free (1968) başlıklı monografide yer alıyor . Steiger'e (Twitchell'in kişisel bir arkadaşı) göre Twitchell, China Point adlı küçük bir kasabada yarı Chickasaw Kızılderili bir üvey anne tarafından büyütüldü, ancak daha sonra onun olduğunu keşfetti.

Mississippi nehrindeki bir teknede evlilik dışı doğmuştu.

Ancak bu iddialarla ilgili ciddi sorular var. Bu hesaptaki isimler ve konumlar büyük ölçüde uydurmadır. Steiger'in ana veri kaynağının Twitchell'in kendisi olduğunu unutmayın.

Steiger'in "biyografisinde" başka asılsız iddialar da var. İlk ruhsal eğitmeni KayDee'ydi (gerçek

Astral projeksiyonu babasından öğrenmişti. Sanat eğitimi almak için Paris'e gitmişti ve daha sonra Twitchell de ona katıldı. Steiger, hem Kay-Dee hem de Paul'ün yaşayan Eck Ustası Sudar Singh ile orada tanıştığını yazıyor. Birlikte guruyu Hindistan'a kadar takip ettiler ve burada Singh'in aşramında bir yıl eğitim gördüler. Daha sonra Twitchell'in Himalaya dağlarında ikinci bir Eck Ustası olan Rebazar Tarzs ile tanıstığı iddia ediliyor.

Tarzs, Twitchell'i Eckankar'ın öğretilerini Batı'ya getirmesi için "görevlendirdi".

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden David Christopher Lane, "Manevi Bir Hareketin Oluşumu: Paul Twitchell ve Eckankar'ın Anlatılmamış Hikayesi" (1978) başlıklı bağımsız bir araştırma projesinde, Eckankar ve kurucusu hakkında daha güvenilir ve doğru bir açıklama yaptı. Lane, Steiger'in anlattıklarının çoğunun yanlış olduğunu iddia ediyor.

Twitchell büyük olasılıkla 1908'de Paducah, Kentucky'de Jacob ve Effie
Twitchell'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Lane'in anlatımına göre Twitchell,
Paris'i ya da Hindistan'ı hiç ziyaret etmemişti. ama bunun yerine Western State'e katıldı
Western Kentucky Üniversitesi Öğretmen Koleji'nde okudu, hobi olarak şiir
yazdı ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na katıldı.
Sudar Singh, belki de bir noktada Twitchell'in hayatı üzerinde belli bir etkiye
sahip olan bir kişiye verilen hayali bir isimdir. Ağustos 1942'de henüz
donanmadayken Providence, Rhode Island'da Camille Ballowe ile evlendi.
Donanmadan istifa ettikten sonra New York'a taşındı ve burada yazar, editör
ve daha sonra Our Navv dergisinin muhabiri olarak calisti.

Washington, DC Hem Paul hem de eşi Washington'da Mutlak Monizmin Kendini Vahiy Kilisesi'ne (KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME BİRLİĞİ'nden türetilen bir grup) katıldılar. Hareketin yayını The Mystic Cross'un editörü oldu.

1955 yılı Twitchell'in hayatında bir dönüm noktası oldu, çünkü kendisinden Aydınlanma kilisesini terk etmesi istendi, bunun nedeninin suiistimal olduğu belirtildi.

Beş yıl sonra o ve karısı ayrıldı ve boşandı.

Ancak en önemli değişiklik Doğulu bir guru olan Kirpal Singh'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesiyle gerçekleşti. Woodrow Nichols ve David Alexander'a göre, Kirpal Singh'in öğretisi başka bir birleşik Doğu geleneğinden, Usta Sawan Singh'in liderliğindeki Radha Soami Beas geleneğinden türetilmiştir. Sawan Singh öldüğünde yerine öğrencisi Jagat Singh geçti. Bu noktada Kirpal Singh, Radha Soami'den ayrıldı. . . ve Ruhani Satsang, yani "Ruhun İlahi Bilimi" adını verdiği kendi hareketini oluşturdu. Bu, ECKANKAR'ın tarihini anlamak için çok önemli bir arka plan bilgisidir. . . . ECKANKAR'ın öğretileri ve uygulamaları, Sawan Singh tarafından sistematize edilen, Kirpal Singh tarafından ödünç alınan ve Amerika'da Dr.

2 Julian Johnson. -

1955'te Kirpal Singh, Twitchell'i ruhani satsang'a başlattı.

En az iki yıl boyunca gurunun satsanglarına katıldı, ama aynı zamanda diğer Doğu dinlerinin öğretilerinden de yararlandı. 1958'de Scientology'nin kurucusu L. Ron Hubbard ile temasa geçti ve hatta açık bir kişi olduğunu iddia ederek personel oldu.

Steiger'in 1955 ile 1960 arasındaki yıllara ilişkin açıklaması Lane'in bulgularıyla uyumlu değil. Kirpal Singh veya L. Ron Hubbard'dan bahsedilmiyor. Aksine, Twitchell, dünyayı dolaşıp servetini arayan romantik bir maceracı olarak tasvir edilirken aynı zamanda serbest kısa öyküler, dergi makaleleri vb. yazar olarak hizmet ediyor. 1964'e gelindiğinde Twitchell ruhani akıl hocalarıyla tüm bağlarını koparmıştı. Aynı yıl Gail Atkinson'la evlendi. Hatta ilk kitaplarından biri olan The Tiger's Fang'da (1967), Kirpal Singh'in adını Rebazar Tarzs olarak değiştirecek kadar ileri gitti; bu isim, Twitchell'in kişisel danışmanı olarak yazılarında sıklıkla bahsedilen bir isimdi. "Bedenin dışında" ve 22 Ekim'de kimden,

3 1965 yılında Eck Ustası unvanını aldı. — 1971'de Eckankar'ın eski bir üyesi olan John-Roger Hinkins, Ruhsal Farkındalık Hareketi (MSIA) adı verilen paralel ama ayrı bir hareket kurdu.

17 Eylül 1971'de Twitchell, Cincinnati, Ohio'daki bir otelde kalp krizinden öldü. Hareket üyeleri onun ölümünün "84 Çarkı"ndan bir çeviri olduğunu bildirdi. Liderlik görevi 972. Eck Ustası Darwin Gross'a geçti. Gross, Twitchell'in dul eşiyle evlendi ve on yıl boyunca Eckankar'ı yönetti. Bu evlilik 1978'de boşanmayla sonuçlandı. Muazzam bir iktidar mücadelesinin ardından Gross 1981'de görevden alındı ve yerine yaşayan en yeni Eck Ustası olan Harold Klemp getirildi. Gross daha sonra Üstatların Kadim Öğretileri (ATOM) adını verdiği yeni bir harekete başladı. Artık resmi bir Eck Ustası olarak kabul edilmiyor.

22 Ekim 1990, Eck liderleri ve üyeleri için "ruhani tarihteki en önemli tarihtir", çünkü o gün Minnesota Chanhas-sen'de Eck Tapınağı adanmıştı. 1999'da grubun dünya çapındaki semineri manevi bir kampüs için planlar yaptı. Eylül 2000'de, açık havada Eck Yaşam Kutlamaları Şapeli'ni ve yeni bir Eckankar Ruhani Merkezini içeren kampüsün inşası için onay aldılar.

ORGANİZASYON

Yaşayan Eck Ustası, Eckankar'ın lideri veya mahantasıdır.
Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen her eyaletinde ve birçok ülkede Eck
Merkezleri bulunmaktadır (aşağıda listelenen web sitesine bakın). Eck'e bağlı
kuruluşlar düzenli olarak bölgesel seminerler düzenlemektedir.

ÖĞRETİMLER

Eckankar'ın özünü üç temel prensip oluşturur. Birincisi, ruh, başlangıcı ve sonu olmayan ebedi bir cevherdir. Bedenin maddi yüklerinden bağımsız olarak vasar.

İkincisi, Eckankar'a adanmışlar eninde sonunda ruhsal düzlemde yaşayacaklardır. Üçüncüsü, ruh hafifler ve yalnızca şu anda var olur. Bu nedenle astral seyahat, ruhun bedenden bağımsızlığını ortaya koyabilmesinin bir yoludur.

Pek çok tarikatta olduğu gibi Eckankar üyeleri de Tanrı'ya giden tek doğru yolun yalnızca kendilerinin olduğuna inanırlar. Diğer dinler yalnızca ilahi gerçeğin parçalarını yansıtır, ancak tüm gerçekler Eckankar'da açıkça ifade edilir.

Eckankar teolojisinin özü, ruhların, tanrının (Sugmad) ikamet ettiği cennet krallığının peşinde astral düzlemlere (Eck'in tanrı dünyaları) yükselmesidir. Chela (öğrenci) bir dizi on iki düzlem veya alemden geçerek yükselir. Bu seviyelerin her biri, yalnızca o düzlemde duyulan tuhaf bir sesle tanımlanır. İlk dört seviye alt fiziksel alemlerdir.

Şela bu katmanlar arasında seyahat edebilmek için kendisine çok sayıda beden veya "kılıf" giydirmek zorundadır. Gezgin kendisini manevi düzlemlere götürecek bir rehber aramalıdır. Bu rehberler Eck Ustalarıdır. Örneğin,



Eck'in Tanrı dünyaları, Paul Twitchell ve Sri Darwin Gross tarafından yazılan kitaplarla birlikte. Jack M. Roper/CARIS'in izniyle Rebazar Tarzs, Twitchell'e göre onun Eck Ustasıydı.

Şela'nın çift lokasyona veya astral projeksiyona girebildiği yer fiziksel planlardır. Twitchell'e göre büyük dini liderlerin çoğu astral seyahatin öğretmenleriydi. Kendisi sık sık Mesih'in ve Kutsal Kitaptaki diğer kişilerin ruh yolculuğuyla uğraştıklarından söz eder. Eckankar, Anahtarı adlı kitabında Gizli Dünyalar, diye yazıyor Twitchell,

İncillere göre İsa, "Gelin ve beni takip edin" dedi. Ancak çok az kişi O'nun ne söylediğini, onlamı Kendisiyle birlikte öbür dünyalara gitmelerini istediğini biliyordu. Yolculuğa çıkmaya hazır değillerdi, bu yüzden onlardan yüz çevirdi ve sonsuz bir mesaj bıraktı:
Sana yer hazırlamaya gidiyorum." ⁴

Twitchell'in ruhani büyükler listesinde yer alan diğerleri arasında Platon, Pisagor, Lao Tan, Buddha, Hare Krishna, Homer, Dante, Shakespeare ve Muhammed yer alıyor. Twitchell, Tarzs tarafından 971. Eck Ustası olarak atandığını iddia etti.

Twitchell'in planındaki geri kalan sekiz seviye manevidir. İlkine girmeden önce şela, fiziksel bedeninden vazgeçer ve tuza yani ruhtaki yolculuğuna devam eder. Tanrı'nın yaşadığı en yüksek seviyeye Sugmad denir. Şela'nın en büyük arzusu Sugmad'a "evrenleri yöneterek, onun yasa ve yönetmeliklerini uygulayarak" hizmet eden sessiz kişilerden biri olmaktır.

Bu nedenle adananın amacı tanrı olmak değil, tanrının "iş arkadaşı" olmaktır. Ekankar teriminin altında vatan anlam budur.

Eckankar rehberleri, şela'nın ruh yolculuğuna girmesini sağlamak için meditasyon, mantraların söylenmesi, hipnotizma, trans ve farklı bilinç halleri gibi bircok tekniği öğretir. Tanrı farkındalığı arayışında çoğu kişinin karşılaştığı zorluklar, fiziksel bedenin getirdiği yüklerdir. Zihin bir engeldir çünkü "beş tutkuyu" (şehvet, öfke, açgözlülük, materyalizm ve kibir) meşgul eder. Tutkulara teslim olmak, bir dizi reenkarnasyon yoluyla kapatılması gereken bir borç olan "kötü karma"yı biriktirir. Önceki enkarnasyonların, tam anlamıyla "kefaret" edilmedikleri kötü karmaları olabilir.

Bu nedenle ruhsal gezgin, eğer Tanrı farkındalığına ulaşacaksa, sonsuz yeniden doğuş döngüleri olasılığıyla karşı karşıya kalır.

Gerçek ruhani gezginler "üstün insanlardır". Ruh yolculuğunu reddeden veya yapmayanlar, Allah'a karşı savaşan hayvanlar gibidir. Twitchell'e göre anormallikleri veya fiziksel deformasyonları olanlar manevi yolcu olamazlar.

Tanrı

Eckankar, Tanrı kavramında panteist olan Hinduizm'den önemli ölçüde etkilenmiştir. Tanrı her şeyin içindedir ama kişi Tanrı'yı bilemez. Tanrı veya Sug-mad, en yüksek astral düzlemde ikamet eder ve biçimsiz, her şeyi kapsayan, kişisel olmayan ve sonsuz bir sevgi ve merhamet Okyanusudur. Tüm yaşam Eck akımı aracılığıyla ondan ve ona doğru akar. Tanrı bilgisi , Tanrı gerçeği kadar önemli değildir . Tanrı basitçe vardır. Tanrı, bireylerin kaygılarından kopuk, kişisel olmayan bir "o"dur. "Hayat"ın devamı "o"nun baskın kayqısıdır.

Hıristiyanlık için ise aksine, Tanrı kişisel olmayan bir monizm değil, yaratılışla ilişkisinde hem aşkınlığa hem de yakınlığa sahip olan bir Tanrıdır. Tanrı'nın kişiliği, Baba-Yaratıcı, Kurtarıcı Oğul ve Kutsal Yorgan/ Kutsallaştırıcı'nın ilahi Teslis (bkz. Üçlü Birlik) ilişkisinde mevcuttur. Eckankar için böyle bir kavram yok.

6

İsa Mesih

Hıristiyanlık, insanların Tanrı'yı tanıyabileceğini, çünkü İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve ardından dirilişi aracılığıyla onları Kendisiyle doğru bir ilişkiye geri getirdiğini öğretir. Ancak bir kez daha Twitchell'e göre Tanrı herhangi bir bireyin kişisel iyiliğiyle ilgilenmiyor ve İsa'nın Tanrı'nın enkarne Oğlu olduğu fikri mantıksız bir saçmalığa dönüşüyor. İsa, çarmıha gerilmiş ve "bir bedende ortaya çıkan" (1 Tim. 3:16) Tanrı değil, yalnızca geçmiş yılın Eck Üstatlarından biriydi. Twitchell, İsa'nın Kal Nirajan'ın ("sevtan") oğlu olduğunu ve iki vüz vıl önceki bir sela olduğunu öğretmisti.

Günah

Eckankar'daki günah, temelde kişinin astral düzlemlere yükselmesini engelleyen Hindu kötü karma kavramıdır. Twitchell, günah konusunda Hıristiyanlığı eleştirir: "Bütün öğretiler İnsanın günah içinde doğması, insanın günahları için ölen bir mesih'in ortaya çıkışıyla arınması kalistik bir inançtır."

Kal Nirajan, alt fiziksel alemde var olan daha az kötü bir tanrıdır. Eğer benzetme mümkünse, Kal Nirajan adanan için, Şeytan'ın Hıristiyan için yaptığına benzer bir rol oynar.

Şeytan'ın rolü insanları tövbe etmekten ve Mesih'e iman etmekten alıkoymaktır. Bunu yalanlarla, aldatmacayla, yanlış öğretişle ve ayartmalarla yapıyor. Kal Nirajan, ruhun fiziksel alemden çıkmasını önlemek için cehalet içinde tutar.

Kurtuluş

Kurtuluş, esasen Sugmad'ın "onun" bulunduğu astral planlara yükselerek gerçekleştirilmesidir.

Kötü karma, kişiyi bitki, kaya veya mineral gibi daha küçük bir varlığın fiziksel alanına geri döndürmekle cezalandırılır. Şela, fiziksel alemde önemli bir varlığa (insana) ve daha sonra daha yüksek ruhsal alemlere yükselişe başlamak için kötü karma üzerinde çalışmalıdır.

Hıristiyanlık bu düşüncenin bir biçimiyle tarihinin erken dönemlerinde Plotinos'un Yeni-Platonik kozmolojisinde karşılaştı. Bu düşünce, Hıristiyan kilisesinin, özellikle Valentinus'un (MS) savunduğu sözde Hıristiyan biçimlerinin sapkın olmakla suçladığı qnostisizme dönüştü. 136–65) ve Marcion (MS 160 civarında öldü). Yunan gnostikleri ve Neo-Platonik filozoflar, Twitchell'den çok önce, tüm kozmosun çeşitli düzeylerde konumlandığı, fiziksel maddi dünyanın daha aşağı ve aşağı, ruhsal alemin ise daha yüksek ve üstün olduğu ontolojik bir şema inşa etmişlerdi. Demiurge'nin tanrısı yaratıcı tanrıydı.

Yüce tanrı, kozmosun ötesindeki eterik, bilinemeyen bölgelerde bulunan ilahi varlıktı. İlk Hıristiyan babalar - Tertul-lian, Irenaeus ve Hippolytus - gnostisizme şiddetle karşı yazdılar ve onu sapkın olmakla sucladılar.

Twitchell'in kullandığı terminoloji, antik gnostiklerin şifreli terminolojisinden farklıdır, ancak kavram benzerdir. Twitchell'in nihai kurtuluş hedefi 84'ün çarkından kaçmaktı.

Eckankar inanışlarında yaşamın akışında "yaşam kutlamaları" adı verilen dört temel tören vardır. Bunlar arasında kutsama töreni (çocuklar için), geçiş töreni (gençler ve genç yetişkinler), düğün töreni ve anma töreni yer alır.

ÇÖZÜM

Eckankar gerçekten eklektik bir dindir. Gnostisizm, mistisizm, Hinduizm, okült ve diğer bazı kaynaklardan büyük ölçüde ödünç alınmıştır. Sri Harold Klemp var ve devam ediyor çok sayıda kitap ve makale yazmak. Halen dünyayı dolaşıyor ve seminer ve toplantılarda ders verivor.

Eckankar resmi internet sitesinde alt başlık olarak yer alan Klemp'in vurguladığı genel tema şu: "Tanrı'nın ışığının ve sesinin dini. " Web sitesi dünya çapında en az on dokuz ülkedeki Eckankar web sitelerine bağlantılar içermektedir.

EK BİLGİLER

Merkez

Eckankar, PO Box27300, Minneapolis, Minnesota, 55427.

İnternet sitesi

www.ECKANKAR.org

Kutsal Metinler

Bunlar arasında ECKANKAR Emirleri (nd); Shariyat-Ki-Sugmad (San Diego: Illuminated Way Press, 1970–71); Ruh Yolculuğu: Aydınlatılmış Yol (Las Vegas: ECKANKAR ASOST, 1967); Kaplan Dişi (Las Vegas: ECKANKAR ASOST, 1967); ECKANKAR, Gizli Dünyaların Anahtarı (San Diego: Aydınlatılmış Yol, 1969); Uzak Ülke (Menlo Park, Kaliforniya: Aydınlatılmış Yol, 1971); artı Twitchell ve Klemp'in daha bircok yayını.

Süreli Yayınlar

Mystic World adında üç ayda bir yayınlanan bir yayın ve The Living ECK Master adında düzenli bir yayın .

Üyelik

Eckankar'ın 100'den fazla ülkede 50.000 üyesi bulunmaktadır (resmi ana sayfadan). Üyelik, çevrimiçi olarak hızlandırılabilen başvuru yoluyla yapılır. Halk, konferanslar, dergi reklamları, kütüphanelere yerleştirilen kitaplar ve ücretsiz edebiyat gibi çeşitli tekniklerle işe alınır. İnsanları üyeliğe çekmeye çalışırken, din propaqandası yapmayan bir din olduğunu iddia ediyor.



On yıl boyunca ECKANKAR'ın Mahanta'sı olan Sri Darwin Gross.

Nezaket Manevi Sahtelik Projesi

Notlar

- Brad Steiger, Ruhumda Özgürüm (San Diego: Aydınlatılmış Yol, nd), 33–34.
- 2 Woodrow Nichols ve David Alexander, "Paul Twitchell ve ECKANKAR'ın Evrimi", SCP Journal 3/1 (Eylül 1979): 8.
- 3 Ronald Enroth, Kültler ve Yeni Dinler Rehberi (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1983), 61.
- <u>4 P</u>aul Twitchell, ECKANKAR, Gizli Dünyaların Anahtarı (San Diego:

Işıklı Yol, 1969), 12.

5 Avni eser, 112.

6 Hinduizm'in Tanrı kavramının Hıristiyanlıkla karşılaştırılması.

<u>7</u> Paul Twitchell, Shariyat-Ki-Sugmad (San Diego: Aydınlatılmış Yol, 1970-71), 1:72.

ELAN VİTAL; EV; KUTSAL IŞIK GÖREVİ (DLM); DLM/EV

Elan Vital, şimdiki adıyla Elan Vital, çalkantılı 1960'ları takip eden yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılan HİNDUİZM'den türeyen çok sayıda Doğu dininden biridir.

TARİH

İlahi İşık Misyonu 1971 yılında Balyogeshwar Param Hans Satgurudev Shri Sant J. Maharaj adıyla 1957 yılında Hardwar, Hindistan'da doğan .guru .Maharaj Ji tarafından kuruldu. Önemli miktarda zenginlik miras alan Maharaj Ji, insanlığın kurtarıcısı olacağı vahiyini aldığında yalnızca on üç yaşındaydı. 1971'de Los Angeles'a vardığında yalnızca birkaç sadık takipçisi tarafından karşılandı.

Ancak 1972 yılı Hindistan'dan gelen bu harika çocuğun kariyerinde iki bin kişiye ulaştığı bir dönüm noktasıydı.

Montrose, Colorado'da premies denir . O andan itibaren hareket önemli ölçüde büyümeye başladı. Ertesi yıl Houston Astrodome'da, Maharaj Ji'ye üstlerinde asılı bir tahtta otururken tapınan yaklaşık yirmi bin adananın katıldığı Millennium '73 adlı etkinlik düzenlendi.

Popülerlik gurunun annesi Mata Ji ile bile uzun sürmedi. Artan borçlar ve kaçakçılık suçlamalarının yanı sıra Maharaj Ji, 1974 yılında bir havayolu hostesi ile evlendi ve onu tanrıça ilan etti. Mata Ji, oğlunu görmek için Malibu'ya geldiğinde, yeni gelini onun malikanesini ziyaret etmesine izin vermedi.

Öfkelenen Mata Ji, oğlunu "sarhoş, alemci, et yiyen" olmakla suçladı. Daha sonra Maharaj Ji'nin ağabeyi Shri Satyapal Ji'yi hareketin yeni avatarı olarak atadı ve adını Spiritüel Yaşam Topluluğu olarak değiştirdi.

Takipçiliği birkaç ay devam etse de, birçok kişinin "bedenleşmiş" genç tanrının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını gözlemlediği abartılı yaşam tarzı nedeniyle sayıları giderek azaldı. Otomobillere, emlaklara ve en iyi yiyeceklere olan tutku, birçok kişiyi kandırıldıklarına ikna etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki takipçi sayısı tahminen elli iki binden yaklaşık yedi bine düştü.

Maharaj Ji, daha sonra başlatıcılar olarak anılacak olan kişisel mahatmaları olarak en sadık takipçilerini secti. Bu onların ek takipçi kazanma görevi.

1979'da DLM genel merkezini Miami'ye taşıdı, ancak 1980'lerin başında Malibu'ya geri döndü. Ayrıca Maharaj Ji, hareketin adını Elan Vital olarak değiştirdi. Maharaj, DLM/EV'yi Batı'nın yöntemlerine daha iyi uyarlamaya çalıştı. Artık geleneksel Hint kıyafetleri giymiyordu. Onun yerine Batı tarzı takım elbise giymişti. Batı zevklerine uyum sağlamak için kültürel süslerin çoğu ortadan kaldırıldı.

ORGANİZASYON

Maharaj Ji'nin orijinal takipçilerinin çoğu hippiydi ve örgütsel altyapıya düşmandı. Formalite ve kurallar çiğnendi. Bir prömiyer için yaşam temel olarak bir aşramın "etrafında takılmak", yani satsang hizmetlerine katılmak, meditasyon yapmak ve benzerleriyle ilişkili spontane faaliyetler etrafında dönüyordu.

Organizasyon bugün temel olarak Maharaj Ji'nin mesajını tanıtmak için var. Dünya çapında gönderilen materyaller Visions International tarafından sağlanmaktadır.

ÖĞRETİMLER

İlahi İşık Misyonu/Elan Vital'in teolojisi, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarındaki kişilik kültlerinin çoğunda olduğu gibi Hinduizm'den kaynaklanmaktadır. Adanmışlar, her insanın sahip olduğu "ilahi benliği" keşfetmek için kendilerine ulaşmalarını söyleyen Maharaj Ji'den doğrudan "bilgi alırlar". Adanmışlar siddha adı verilen bir yoga biçimi kullanırlar ve bazen meditasyona yardımcı olmak için T seklinde bir baraqon kullanırlar.



1973'te İlahi Işık Misyonu Astrodome'da "Millennium '73" düzenledi; burada Maharaj Ji, dünyanın Kurtarıcısı olduğunu ilan etti. Tahtına oturuyor. Nezaket Manevi Sahtelik Projesi

Takipçiler Maharaj Ji'nin beş emrini yerine getirmelidir: Bugün yapılabilecekleri yarına ertelemekten kaçının; her zaman kutsal isim üzerinde meditasyon yapın; asla şüphe etme; asla satsang'a katılmaktan kacınmavın: her zaman Allah'a iman edin.

DLM/EV'in temel doktrinlerine gelince, Tanrı panteisttir (bkz. panteizm) ve yönelim olarak Hindu'dur. Tanrı her şeyi kapsayan ilahi bir enerjidir. Maharaj Ji ilahi olanın enkarnasyonudur. Kutsal Ruh Maharajji'den akan bilgidir.

İnsanlık doğası gereği ilahidir. Anahtar, "içimizdeki iyiliği" keşfetmek için uygun bilginin verilmesidir. Gurunun aydınlanmaya yol açan bilgiyi sağlamasına izin vermek için kişinin rasyonel kapasitelerinden feragat etmesi gerekir.

Kurtuluş bilgi/aydınlanmadır. Bilgi dört aşamalı yoldan gelir: üçüncü göz, üçüncü kulak, ilahi nektar ve ilkel titreşim. Premie bu dört duruma ulaştığında, tanrıyla birlik ve birlik duygusunu hissetmeye hazırdır.

Hareketin ana otorite kaynağı guru Maharajji'nin öğretileri ve vahiyleri olmasına rağmen, Hindu kutsal yazıları DLM/EV'in öğreti kanonlarının temelini oluşturur.

Hinduizm ve Hıristiyanlığın birbirleriyle çok az ortak noktası vardır. Dolayısıyla İlahi İşık Misyonu'nun Hıristiyanlıkla yakın paralelliklere sahip olması beklenemez. Hıristiyanlık için tüm bilgeliğin ve bilginin kaynağı İsa Mesih'tir (Kol. 2:3). DLM/EV için Maharaj Ji kilit kişiliktir. İncil'e ve eski inanışlara göre Hıristiyanlığın kalbi ve ruhu, Hz. enkarne Logos veya "Tanrı'nın Sözü", dünyanın günahlarının kefareti olarak çarmıha gerildi ve üçüncü günde dirildi. DLM/EV, kendisi de dünyanın kurtarıcısı olan Guru MaharajJi'nin enkarnasyonundan söz eder

İnsanlık doktrinine gelince, Hıristiyanlık, insanların günah içinde tasarlanıp doğduğunu ve bu nedenle Tanrı'ya karşı aktif bir isyan halinde olduklarını öğretir. Tanrı, merhamet, sevgi ve lütufla, Oğlunu günah yüzünden ölmeye göndererek dünyaya bir bağışlama teklifinde bulundu (Havarilerin İnancı'nın ikinci makalesi, Ek 1'e bakın). Ancak DLM/EV'de günah veya Tanrı'ya karşı aktif isyan kavramı yoktur ve dolayısıyla Tanrı ile insanlık arasında bir ayrılık kavramı da yoktur.

Kurtuluş, günahtan tövbe etmek ve İsa Mesih'e iman etmek değildir; daha ziyade kişisel bir aydınlanma meselesi haline gelir. Kişinin kurtuluşu, içindeki tanrısallık keşfedildiğinde gerçekleşir. Guru bu süreci başlatmaya ve ilerlemeyi en çok engelleyen şeyin yani zihnin bir kenara bırakılmasına hizmet eder. Zihnin guruya tamamen teslim olması, takipçiler tarafından "mutluluk" olarak adlandırılan bir iç dinamikle sonuçlanır. Bu, dörtlü yolda meditasyon ve konsantrasyon sırasında meydana qelir.

Son olarak, Maharaj Ji'nin beş emri gerçekte bir dizi ahlaki kuraldır. Yahudilik ve Hıristiyanlığın On Emri, yasanın özünü sevgiye, yani Tanrı sevgisine ve komşu sevgisine indirgeyen İsa Mesih tarafından özetlenmiştir (Mat. 22:36-40).

ÇÖZÜM

Maharaj Ji yoğun bir şekilde konuşmaya ve seyahat etmeye devam ediyor. "Hayatın tadını çıkarmak" web sitesine hızlı bir bakış, bu tür gezileri listeler.

EK BİLGİLER

Merkez

Elan Vital, PO Box2220, Agoura Hills, CA, 91376

Web siteleri

www.maharaji.org; www.elanvital.org; www.enjoyinglife.org(a)

Maharaji'nin takipçilerinin web sitesi); www.expremie.org(a) Maharaji'nin eski takipçilerinin web sitesi).

Kutsal Metin

"Bilgi" bizzat Maharajji tarafından ifade edilmiştir.

Yayınlar

DLM/EV'in süreli yayınının başlığı Divine Times'tır. Çok sayıda broşür ve kitap mevcut.

Üyelik

Maharaj Ji'nin mesajları 80 ülkeye ve 60 dile ulaştı. Şu anda yalnızca birkaç yüz takipçisi ve yaklaşık dört bin süreli yayın destekçisi var.

AİLE; ALLAH'IN ÇOCUKLARI; THE AŞK AİLESİ; COG/FOL; CENNETİN BÜYÜ

Yirminci yüzyılın son otuz yılında Hıristiyanlıktan çıkan en popüler mezheplerden biri, 1970'lerde yaygın olarak bilindiği şekliyle Tanrı'nın Çocukları'ydı. 1972'de liderleri Moses David şunları söyledi:

Ben Kova burcuyum - Ben Su Taşıyıcısıyım - diğerlerinin sadece birer örnek olduğu Su Taşıyıcısıyım. Ben Kova burcuyum - bu benim yaşım! İsa bana öyle söyledi, cünkü bu nesle Yasam suvunu getirivorum!

TARİH

David, eski adıyla David Brandt Berg (1919–1994), Oakland, Kaliforniya'da doğdu. Berg, Hjalmer Emmanuel David ve Virginia Lee BrandtBerg'in oğluydu. Babası papazdı İsa'nın Müritleri mezhebi ve ardından Santa Barbara, Kaliforniya'daki bir Hıristiyan kolejinde yönetici.

Annesi de doğrudan hizmette yer aldı ve Hıristiyan ve Misyoner İttifakında radyo müjdecisi olarak görev yaptı.

1941'de Berg tıbbi nedenlerden dolayı ABD Ordusundan terhis edildi. Hemen Hıristiyan ve Misyoner İttifakına katıldı ve burada eşi Jane ile tanıştı ve 1944'te evlendi.

Birlikte dört çocukları vardı.

Sonraki yirmi yıl boyunca Berg, bir müjdeci ve vaiz olarak gayretle çalıştı. 1949'da Arizona'da bir kilisenin inşasında yer aldı. Zenginliğin paylaşılması konusundaki radikal fikirleri büyük bir muhalefetle karşılaştı ve sonunda kendisinden ayrılması istendi. Bunun Berg'in hayatında bir dönüm noktası olduğu ortaya çıktı, çünkü bu sırada kendisini tüm organize dinlerden muaf tuttu ve gerçek Hıristiyanlığın, Hıristiyanların kiliseden ayrılmasıyla başladığı konusunda ısrar etti.

Berg teoloji alanında "eğitimli" olmayı arzuladı ve popüler radyo evanjelisti Fred Jordan tarafından verilen "Ruh Kliniği Kişisel Tanıklık Kursu" başlıklı bir kursa kaydoldu. Üç aylık kursu tamamladıktan sonra Berg, Jordan'da çalışmaya başladı ve ikisi kaynaklarını birleştirerek çok sayıda projede birlikte yer aldı. Ayrıca Ürdün'ün radyo ve televizyon bakanlıklarında tanıtım temsilcisi olarak çalıştı.

1968 yılında Berg için bir dönüm noktası daha geldi. Annesinin daveti üzerine California, Huntington Beach'teki Teen Challenge Kahvehanesi'ne katıldı. Burada, haklarından mahrum bırakılmış hippilerden ve düzen karşıtı "İsa halkından" taraftar kazanmaya başladı; bunların çoğu, daha sonra oluşturulan Tanrı'nın Çocukları'nda (COG) onun müridi oldu. Annesiyle bağlarını oldukça çabuk kopardı, kahvehaneden ayrıldı ve "İsa İçin Gençler"i kurdu. Her ne kadar Berg muhtemelen "İsa halkı" terminolojisini ilk benimseyenlerden biri olsa da, onun teolojisinin, organize din yapılarının ötesine geçmeye çalışırken yine de bunu yapmaya niyeti olmayan gençlerin çoğu için bile fazla radikal olduğu ortaya cıktı. kiliselerini terk ediyorlar.

Mürit sayılabilecek yaklaşık yetmiş kişilik çekirdek grupla Berg'in "savaş ya da kaç" seçenekleri vardı. İkincisini seçti. Huntington Beach bakanlığını terk ederek, artık "İsa için Devrimciler" olarak adlandırılan sadık küçük grubunu vahşi doğaya ve Tucson, Arizona'ya götürdü. Burada daha sonra gruba katılan Maria adında bir kilise sekreteriyle tanıştı. Bundan kısa bir süre sonra o ve Berg birlikte bir ilişkiye başladı. Carole Hausmann ve Gretchen Passantino şunları anlatıyor:

Berg'in grubuna yazdığı ünlü Mo mektuplarından ilki kısa süre sonra yayımlandı. Eski Aşk, Yeni Aşk veya Eski Kilise ve Yeni Kilise başlıklı broşür, Maria'yı Tanrı tarafından onaylanan yeni kilisenin (COG) ve eski kilisenin sembolü olarak kullanarak onunla ilişkisini haklı çıkardı. (yerleşik Hıristiyanlık), ilk karısı Jane tarafından temsil edildi. Berg, Jane'i tamamen terk etmedi. Mektuba göre hâlâ iki gecede bir onunla yatmasına izin veriliyordu. "Tanrının Çocukları" ismi Camden, New Jersey'de bir gazeteci tarafından icat edildi ve Berg tarafından hızla benimsenip kullanıldı.

_2

Bu, hareket içinde ahlaktaki genel düşüşün yalnızca başlangıcıydı. Çok geçmeden, onun hazcı ahlakını benimseyen "Mo mektuplarının" giderek daha fazlası yazıldı. Örneğin: "Beden bedeni tatmin edebilir, ancak yalnızca Ruh Ruhu tatmin edebilir ve çok geçmeden tatmin etmek için her ikisinden de vermemiz gerektiğini anladık. O'nun yücelikteki zenginliğine göre onların tüm ihtiyacları.".

Berg ve COG yoğun bir şekilde hareket etmeye başladı. 1967'de Montreal'deki Dünya Fuarı'nda Berg, adını "Musa David" olarak değiştirdi. Takipçileri ondan hâlâ "Peder Davut" diye söz ediyor. (Bu yazıda bundan sonra Berg'den "David" olarak söz edeceğiz). Fred Jordan ile ilişkisini sürdürdü, ancak ilişkileri gerginleşti ve sonunda David ve COG'nin Jordan'ın çiftliğinden ayrılmasıyla sonuçlandı.

1970'lerde COG için birçok geçiş gerçekleşti.
1973-1974'teki vergi kaçakçılığı, adam kaçırma, saldırı ve ahlaksızlık suçlamaları da dahil olmak üzere yasal sorunlarla kuşatılmış olan örgüt, Amerika'ya karşı başarısız kehanetler nedeniyle güvenilirlik kaybına uğradı. 4 David halkın gözünden çekildi ve faaliyetlerini ve nüfuzunu COG ile sınırladı. New York eyaleti başsavcısı tarafından yürütülen bir soruşturma, 1974 yılında COG'nin kullandığı suçlamalara ek olarak yukarıdaki suçlamaları da listeleyen bir raporla sonuçlandı.

beyin yıkama tekniklerini kullandı ve yasadışı bir şekilde fon toplamaktan suclu bulundu.

David, "kaçma" modelini sürdürerek, takipçilerinin çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya götürdü; burada, 1977'ye kadar sayıları sekiz yüz olan çeşitli ve muhtelif koloniler onun liderliği altında oluşturuldu. Bu yıl bildirildiğine göre yetmiş beş yüz üyeden yalnızca beş yüzü Amerika'da yaşıyordu; geri kalanı yetmişin üzerinde ülkedeki koloniler arasındaydı.

1974'te David, "Flört Balıkçılığı"nın kısaltması olan FFing adı verilen bir müjdecilik biçimini tanıttı. "İnsan balıkçılarını" kullandı (Mat. 5:19) Tarikatın kadın üyelerini para karşılığında erkeklerden cinsel istekte bulunmak için otoyollara ve ara yollara göndermeyi haklı çıkaran bir pasaj. Bu kutsallaştırılmış fahişeliğin Sevgi Ailesi'ne faydası olduğu ve özellikle Davut'un bu girişimden ödüllendirici getiriler elde ettiği açıktır.

David'in kaleminden çıkan yüzlerce Mo mektubu iki farklı gruba hitap ediyordu: genel olarak halka ve COG'ye. Örneğin, grup dışından cilveli balık avına ilişkin protesto geldiğinde, 1978'de yazılan bir Mo mektubunda şu ifadeler yer alıyordu:

Eğer FFing'i (Flört Balıkçılığı) kısıtlarlar ve buna fuhuş derlerse,

bunu da durdurmak zorunda kalabilir veya küçük para cezaları riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz... "EskortHizmeti" sahip olunabilecek en güvenli "Cephe" türlerinden biridir. Bir masaj salonu bile o kadar iyi bir paravan değildir; polis size saldırabilir ve sizi suçüstü yakalayabilir! Oysa bir eskort hizmetinde normalde 5 numaralı adamla birlikte eve ya da oteline gidersiniz ve faturayı o öder.

1978'de COG resmen feshedildi ve yeni bir organizasyon olan Sevgi Ailesi (kısa süre sonra Aile olarak kısaltıldı) kuruldu. Grupta hiyerarşik bir yapı kontrolü sürdürüyordu. En tepede bizzat David'in başkanlık ettiği Kraliyet Ailesi vardı. Bunun altında çeşitli kolonilerin liderleri vardı. Altvapının en alt sevivesinde

bebekler. Bu düzenleme birkaç yıl boyunca yeterliydi, ancak 1981'de kaldırıldı ve grup, tamamen David'e bırakılacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu sırada birçok üye ayrıldı. David, kendi ailesinin üyeleri (kızı, takma adı Kraliçe Debbie ve damadı John Treadwell) de dahil olmak üzere birçok lideri kovdu.

David 1980'de gözden kayboldu ve grubun kontrolünü Kraliyet Ailesine bıraktı. 1976 gibi erken bir tarihte "Kollarında Ölüm" başlıklı bir Mo mektubu yayınladı. Kendi ölümünü bekliyor gibiydi: "Bu yüzden, eğer elimden gelirse, daha sonra peşinize düşmek zorunda kalsam bile, sizi asla bırakmayacağım ya da bırakmayacağım." Perde arkasından ve yazılarıyla grup üzerinde kontrol sağlamaya devam etti.

1984'te David'in haklarından mahrum bırakılan kızı Deborah Davis, Zondervan aracılığıyla The Children of of başlıklı bir açıklama yayınladı. Tanrı: İç Hikaye. Kitap, grubun daha önce bilinmeyen birçok gerçek öğretisini ve uygulamasını gün ışığına çıkardı. O zamandan beri diğer eski üveler denevimlerini aktardılar.

1988'e gelindiğinde grup, özellikle çocuklarının eğitimi konusunda oldukça organize hale geldi. Bu, Aile Okulu Sistemi olarak bilinmeye başlandı.

Brezilya 1990'larda grup için güvenli bir liman haline geldi. Başka ülkelerde hoş karşılanmayan birçok üye, Güney Amerika'da kolaylıkla kabul edildi. Dalva Lynch ve Paul Carden Güney Amerika bağlantısıyla ilgili olarak şunları aktarıyor:

AIDS salgını tarikatın dünyanın başka yerlerindeki aşırı cinsel uygulamalarından bazılarını azaltmasına neden olsa da Brezilya'da işler hiz kesmeden devam etil. Bunun bir örneği, üç gün boyunca şarap, grup seks, erotik danslar, striptizler ve her türden sefahatin olduğu, tüm COG öğrencilerinin katıldığı devasa bakkal partilerinden başka bir şey olmayan ünlü GAFM'ler (Büyük Bölge Aile Toplantıları) olabilir. daha büyük bölgedeki evler katıldı.

Bu alemler 1983 civarında dünyanın diğer tüm ülkelerinde yasaklanmıştı, ancak Brezilya'da bu uygulama ancak yakın zamanda kaldırıldı. AIDS salgını nedeniyle artık seks partileri yalnızca kişinin evinin mahremiyetinde yapılıyor, ancak GAFM'lerin videolan "güzel zamanların" bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. Eylül 1993'te Buenos Aires'te polis Arjantin'deki beş Aile Evine baskın düzenledi. Bu evlerden 137 çocuk uzaklaştırıldı, 21 yetişkin ise üç aydan fazla bir süre cezaevinde tutuldu. Çocukların istismara uğrayıp uğramadıkları incelendi. Bu, Waco'yu takiben dünya çapında medyanın ilgisinin Aile ve diğer tarikatlara verilmesiyle sonuçlandı.

fiyasko. 1990'ların başlarındaki diğer baskınlar arasında Melbourne ve Sidney, Avustralya; Lyon, Fransa; ve Barselona, İspanya.

Rio de Janeiro, tarikatın kazançlı ses ve video kasetinin merkeziydi

Brezilya'da kayıt ve kopyalama işlemi. Brezilya'ya ve Güney Amerika'nın geri kalanına gönderilecek olan kasetler, ünlü bir Brezilyalı müzisyenin (kendisi de iyi tanınan, hatta Yoko Ono ile çalışımış olan) oğlu Billy Blanco Jr. yönetimindeki bir müzik stüdyosunda üretlilyor. Kasetler RCA ve GEL gibi profesyonel stüdyolar tarafından çoğaltıldı ve tarikatın vergi ödememesine ve materyallere hayali numaralar vermesine rağmen sanki yasalmış gibi satıldı. Tarikat şu anda edebiyatını, videolarını ve ses kasetlerini Brezilya'nın birçok yerindeki hiçbir şeyden şüphelenmeyen Hiristiyan kiliselerine ve okullarına - fahiş fiyatlarla - satma konusunda büyük bir başarının tadını çıkarıyor.



Güney Amerika bağlantısı gerçekten de karmaşıktı.

Gösterişli kült konakları birçok ülkeye dağılmış durumda. David'in mektupları yayınlanmaya devam etti. Literatür bu bölgedeki birçok üye için İspanyolca ve Portekizce'ye çevrilmiştir.

Filipinler, Aileye dünyanın tüm ülkeleri arasında en büyük duyarlılığı sundu. "Jumbo Serisi" olarak bilinen birkaç mektup, COG'nin oradaki operasyonlarının karmaşıklığını anlatıyordu. Lynch ve Carden COG'nin o ülkede nasıl bu kadar başarılı olduğunu anlatıyor.

Tarikatın en başarılı yıkıcı operasyonlarından biri, "Jumbo Serisi" olarak bilinen birkaç mektupta anlatılıyor. Gruptan çok iyi giyimli genç kadınlar, müzik ve ilham verici kasetlerle donanmış olarak askeri ixşlalara ve bürolara sızarak kendilerini sekreterlere tanıtıyor ve albaylar ve generallerle konuşmak istiyorlar ve şöyle diyorlar; "Ona iki genç ve güzel kızın konuşmak istediğini söyle." ona aşk hakkında." Çoğu zaman en kapalı ofislerde bile hoş karsılamnaları saşırtıcı değildir. Ne zaman

Söz konusu memurun ahlaklı olduğu biliniyordu (ve kızlar bunu önceden sormaya dikkat ederlerdi), yaklaşım daha ihtiyatlıydı.

Sadece birkaç ay içinde COG, anti-Komünist edebiyatlarını, cinsel tercihlerini ve müziklerini kullanarak ülkedeki en yüksek yetkilileri kazanmak için orduya iyice sızmıştı. Filipin ordusunun "Hayatımızı Veriyoruz" marşının bile COG öğrencileri tarafından yazıldığı söyleniyor! Sızma operasyonunun tamamı boyunca Moses David ve eşi Maria, işi yönettiler ve mektuplar ve telefon görüşmeleri aracıliğiyla ekiblerine danışmallık vapullar ve onların acıkı izni olmadan hicbir sev yapılmadı.

Marcos rejiminin çöküşü COG'un etkisinin hızla yayılmasına neden oldu. Bu, ordunun sağladığı yardım ve korumaya atfedilebilir.

" Askeri koruma katmanı o kadar büyük ki, tarikatın Manila'daki malikanesi "Jumbo"da 24 saat boyunca 7 silahlı askeri muhafız bulunuyor.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada Dr. Charlotte Hardman, Ailenin öğretilerini gelecek nesillere başarıyla aktardığını bildirdi. Şöyle yazıyor: "Ailenin çocukları, ebeveynlerinin anlam sistemini tüm kalbiyle benimsemişlerdir.

ve bu sayede güçlendiğinizi hissedin.

1992'de Avustralya'nın Melbourne ve Sidney kentinde polis ve sosyal hizmet görevlileri altı aile evine baskın düzenledi ve 142 çocuğu gözaltına aldı. Çocukların istismara uğrayıp uğramadığı merak konusu oldu. Bir hafta süren yoğun incelemenin ardından çocuklar evlerine geri bırakıldı, suçlamaları doğrulayacak hiçbir delil bulunmadığı sonucuna varıldı. 1999 yılında Aile çocukları lehine cömert bir anlaşmaya varıldı. Bu tür başka baskınlar İspanya'nın Barselona kentinde ve Fransa'nın Lyon kentinde de gerçekleşti. O yerlerdeki suclamalar da

düştü.

1994 yılında Aile, liderlerinin ani ölümüyle sarsıldı. Moses David 75 yaşında öldü, ancak halefi Maria'yı hazırlamadan değil. Grubun yeni peygamberi olarak Peter Amsterdam ile evlendi. Aile, 1995 yılında bir "Aşk Sözleşmesi" kabul etti. Ailenin haklarını, sorumluluklarını ve inançlarını açıklayan bu yayın tüm üyelere verildi.

Sözleşme dünya çapındaki Aile üyeleri için geçerli bir belge haline geldi.

ORGANİZASYON

1981'den önce COG tek bir kapsayıcı organizasyon yapısı altındaydı. David, üyeler arasında daha fazla coşku ve katılım yaratmak için yeniden örgütlenmeye karar verdi. Yeni girişimini "kardeşlik devrimi" olarak nitelendirdi. Buradaki fikir, bölge kardeşliği toplantıları için yerel evleri bir araya getirmekti. Ancak David hareketin tek lideri olarak kaldı. 1980'lerde yedi üyeden oluşan yerel evler "kombolar" oluşturmak üzere bir araya getirildi; bu iki ev artık en az on üyeli bir tek ev haline getirildi. Bazı evler önemli ölçüde büyüyerek kırk haneye ulaştı. Evde eğitim uyguladılar ve bu da sonunda oldukça organize bir aile okulu sistemine yol açtı. Yukarıda bahsedilen Aşk Sözleşmesi, Aile'nin bugünkü haline organizasyonel değişiklikler getirdi. Tüzük, evleri en fazla otuz beş üyeyle sınırlandırıyor.

ÖĞRFTİMI FR

Bu cildin ilk baskısında yazarlar Davut'un temel öğretilerini ve teolojisini sundular. Bunlara burada tekrar değinilmeyecektir. Aile bugün inanç beyanını yeniden yazdı. Şu anda Protestan, Pentikostal ve köktenci inançların kapsamına giren temel temel doktrinlere inanıyorlar. Yaşamı boyunca David, 1960'ların ve 1970'lerin basitleştirilmiş yapısal karşıtı İsa halkının hareketlerine özgü olmayan çok sayıda başka fikir ortaya attı. Büyücülükle ömür boyu ilgisi vardı ve ölülerin ruhlarıyla iletişim kurabileceğine inanıyordu. Jean Dixon'ın takipçisiydi ve reenkarnasyon doktrinini benimsiyordu.

David'in liderliği altındaki gelişim yıllarında olduğu gibi, Aile'nin öğretisinin hâlâ temelini oluşturan şey, sözde düzene karşı radikal bir devrimci zorunluluktu

Topluma ve kiliseye yönelik her türlü yapı veya düzen şeytanın işidir. Mo mektuplarında sistemciler, "devrim" ve "İsa devrimi" gibi çeşitli sloganlar bolca mevcuttu.

Anti-Semitizm aynı zamanda Aile doktrinlerinde de büyük bir yer tutuyordu. David, 1970 yılında İsrail'i ziyaret etti. Bu tarihten sonra yazdığı Mo mektuplarında Yahudilere şiddetle saldırdı: Bu yüzden Tanrı'dan o kahrolası Yahudileri gerçekten lanetlemesini ve onlara gerçekten bir ders vermesini istedim. . . . Allah kahrolası Yahudileri kahretsin! Tanrım, eğer oraya gidip bir silahım olsaydı, sanrım onları kendim vururdum! Tanrım, onlara bir şekilde yardım etmemize yardım et, Tanrım, İsa'nın adınal Rabbim yardımcımız olsun! . . . Allah her İsrailiyi kahretsin! Hepsi soyguncu! —Hepsi terörist! Ve tüm hırsızlar! Bütün zalimler! Hepsi suçlu! Masum İsrailili sivil diye bir şey yoktur!9

1970'lerde ve 1980'lerde Aile'de cinsel ahlaksızlık çok fazlaydı ve bu yıllarda cinsel dil Mo mektuplarına da yayılmıştı. David'in takipçileri , FFing'e ek olarak her türlü sapkınlığa da göz yumdu.

Seksi bir Tannmız ve son derece seksi genç takipçileri olan, çok seksi bir lideri olan seksi bir dinimiz varl Yani eğer seksten hoşlanmıyorsan hâlâ sütyenini kurtarabilecekken dışarı çıksan iyi olur! Kurtuluş bizi lanetten kurtarır kwafet ve çolaklığın utancıl10

David, cinsel davranışı teşvik etmek için üyeleri şarap içmeye teşvik etti. Hatta İsa Mesih'in birçok kez fahişelerle cinsel ilişkiye girdiğini bile öne sürdü. Davut için Mesih'in zührevi hastalığa yakalanmış olabileceği de bir olasılıktı. David'in kendisi reşit olmayanlarla cinsel aktiviteyi savunurken, İncil'in böyle bir uygulamaya karşı herhangi bir emir vermediğini iddia ederek, günümüz takipçileri bunu reddetti ve bunu Aileden aforoz edilmenin gerekçesi olarak sundu. Mevcut web sitesi, Aile'nin mevcut üyelerinin David'in mantığını ölümünden sonra bile güçlü bir şekilde desteklediği gerçeğini yansıtıyor, ancak bugün grubun "başka sosyal yardım biçimlerini" keşfetmesi gerektiğini iddia ediyorlar! 1995 yılında yapılan bir açıklamada, yabancılarla her türlü seksin resmi olarak yasaklandığı ilan edildi. Bunun yerine "DFing" tabirini kullanmaya başladılar .

Aile, grubun rıza gösteren yetişkin üyeleri arasında evlilik dışında açık cinsel ilişkiyi savunur. Açık cinsiyetin köktendinci inançlarla bir araya gelmesinin, kültler ve dinler tarihinde emsalleri vardır.

Kehanet Aile'de hâlâ büyük bir rol oynuyor. Üyeler hâlâ "Peder David" adını anıyor ve onun öngörülerinin gerçekleşmesini ciddiyetle bekliyor.

Aile hâlâ komünal yaşam pratiğine inanıyor, hâlâ anti-yapısal ve Roma Katolik karşıtı ve güçlü bir muafiyetçi eskatoloji izliyor.

ÇÖZÜM

Ailenin etkisi son on yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli ölçüde azaldı. Ancak grup, standart kültürel normların dışında bir meşruiyet arayışında olanlara ulaşmaya devam ediyor. Artık Aile'nin ikinci kuşak üyeleri de olduğu için çocukların gruba dahil edilmesinde sorunlar yaşanıyor. Bu onları liderliğe dahil ederek yapılır. Ayrıca yeni nesil, Aile'nin David'in önceki yıllarda asla savunmayacağı şekilde kurumsallaşma ve örgütlenme eğilimini de beraberinde getirdi.

FK BİLGİLER

Merkez

Dünya merkezi İsviçre'nin Zürih kentindedir. ABD üssü Chicago'dur.

İnternet sitesi

www.thefamily.org

Kutsal Metinler

İncil; Musa Davud'un mektupları. Ayrıca Maria tarafından yazılan Mama Mektupları da yetkili kabul edilir.

Yayınlar

Mo harfleri; Güç Bağlantıları (istek üzerine e-posta yoluyla sağlanır (web sitesine bakın): Okuvucu Kösesi (web sitesi).

İstatistik

100 ülkede 1.400 merkez veya toplulukla dünya çapında toplam üyeliğin on iki ila on üç bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Notlar

- 1"Davut'un Mezmuru" (nd).
- 2 Walter Martin, Yeni Kültler (Ventura, CA: Regal, 1980), 146.
- 3 "Aşk Ailesi" (nd).
- 4 Kasım 1973'te David, Kohoutek kuyruklu yıldızının geleceğini ve Amerika'nın qünahları ve kötülükleri nedeniyle yarqılanacağını öngördü.
- 5_"Yeraltına Gitmek" (nd).
- 6 Dalva Lynch ve Paul Carden, "Inside the Heavenly Elite: The Children of God Today," Christian Research Journal (Yaz 1990), 19.
- 7 age, 20.
- 8 Susan J. Palmer ve Charlotte E. Hardman, Yeni Dinlerde Çocuklar (Camden, NJ: Rutgers Univ. Press, 1999).
- 9 "Yoksullar İçin Bir Dua" (Mart 1978).
- 10 "Haydi Anne!-Sütyenini Yak!" (Aralık 1973).

YÜZDE BEŞ; TANRILAR VE DÜNYALAR

Yüzde Beşliler, İSLAM MİLLETİ'nin küçük ama oldukça popüler bir mezhehidir

TARİH

ClarenceX (ö. 1969) adında bir adam, Siyah Adamın evrenin tanrı ırkı olduğunu ve kadınların da evrenin toprakları olduğunu öğretmeye başladı. Bu kıymık grup, kökenlerinin Mekke'de olduğunu iddia ediyor. Fazlasıyla radikal olduğu düşünülen öğretisi, onun İslam Ümmeti'nden uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. Daha sonra 1964'te Yüzde Bes İslam Milleti'ni kurdu.

Takipçileri ona Allah Baba adını taktı. 1969'da nedenleri şüpheli kabul edilen öldü

ÖĞRFTİMI FR

ClarenceX'in takipçilerine öğrettiği temel inanç, siyah ırkın üstün olduğu ve orijinal ırk olduğu yönündeydi. Dünya halklarının yüzde seksen beşi tanrısallık konusunda cahildir; Yüzde 10, yüzde 85'in üzerindeki güce susamış, yozlaşmış yöneticilerdir, ancak onlar kasıtlı olarak gerçeği gizlerler. Geriye kalan yüzde 5'lik kısım ise Allah'ın salih ve sadık kullarıdır; gerçeği biliyor ve yaşıyorlar. Bu öğretilere Yüce Matematik denir.

Five Percenters'ın temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 Siyah insanlar bu gezegenin asıl insanlarıdır. • Siyahlar medeniyetin babaları ve anneleridir. • Yüce Matematik bilimi insanlığın evrenle ilişkisini anlamanın anahtarıdır. • İslam bir din değil, doğal bir yaşam biçimidir.

- Eğitim kendi kendimize olabilmemizi sağlayacak şekilde biçimlendirilmelidir.
 Halk olarak veterli.
- Herkes kendi bilgisine göre ders vermelidir.
 Siyah adam tanrıdır ve
- özel adı ALLAH'tır: Kol, Bacak, Bacak, Kol, Baş. Çocuklarımız geleceğe olan bağlantımızdır
- ve onların beslenmesi, saygı duyulması, sevilmesi, korunması ve eğitilmesi gerekir. • Birleşik siyah aile, toplumun hayati yapı taşıdır.
 - 1 ulus. =

ÇÖZÜM

Yüzde Beş'in inançları ve propagandası, rap müziği de dahil olmak üzere çeşitli popüler kültür araçları aracılığıyla yayılıyor. Popüler gruplar arasında King Sun, The Supreme Team, Lakim Shabazz, Rakim Allah, Brand Nubian ve The Poor Righteous 2 Teachers yer alıyor.

FK BİLGİLER

Notlar

1_http://www.apologeticssindex.org/f14.html

2 http://www.answering-islam.org/ReachOut/emergence.html

FORUM; LANDMARK FORUMU; LANDMARK EĞİTİMİ; LEC; (ESKİDEN – EST)

YENİ ÇAĞ HAREKETİ belirli bir örgüt değil, çeşitli belirli gruplarda, kurumlarda ve fiili örgütlerde kendini gösteren genel bir ideolojidir. Yeni Çağın önemli bir yönü insan potansiyelinin hareketidir. Forum, Yeni Çağ ve özellikle insan potansiyeli olarak nitelendirilen bir organizasyondur. Adını kurucusu Werner .Erhard'dan alan bu program, daha önce Erhard Seminer Eğitimi'nin kısaltması olan EST olarak adlandırılıyordu. Bu makaledeki gruba yapılan atıfların çoğunda EST/Forum adı kullanılmıştır.

TARİH

Forum, 1971 yılında John Paul Rosenberg, takma adı Werner Erhard (d. 1935) tarafından başlatıldı. Rosenberg'den Erhard'a isim değişikliği, 1960 yılında karısını ve dört çocuğunu terk edip Philadelphia'dan St. Louis'e taşınmasının ardından gerçekleşti. Otomobil, dergi ve ansiklopedi dahil olmak üzere çeşitli satış işlerinde çalıştı. Erhard sık sık SCIENTOLOJİ ve ZEN BUDİZM gibi çeşitli gruplara dahil oldu ve hatta bir noktada zihin dinamikleri konusunda öğretim görevlisi ve eğitmen bile oldu.

Erhard'ın satış ve yönetim becerileri ile din, felsefe ve psikolojinin parçalarını bir araya getirme yeteneği bir araya gelerek EST/Forum'un temellerini formüle etti.

Grup otuz iki kişinin katılımıyla başladı. Sadece sekiz yıl sonra, 160.000'den fazla kişi onun kurslarına kaydoldu ve üç yüzün üzerinde kişi aynı anda eğitim aldı. 1985 yılında Erhard, EST isminden vazgeçmeye karar verdi ve organizasyonun adını "The Forum" olarak değiştirdi. Erhard'ın hedeflediği değişim, EST'nin odak noktası olan geleneksel düşünme biçimlerini yeniden programlamak yerine , hedefe yönelik eğitime sahip olmaktı.

1988'de Erhard, Mahatma Gandhi İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. 1991 yılında Erhard'ın takipçileri ve çalışanları organizasyonu satın aldı ve Landmark Educational Corporation (LEC) adlı yeni şirketi kurdu.

Erhard'ın kardeşi Harry Rosenberg yeni şirketin CEO'su oldu.
Landmark'ın "kaos ve belirsizlik" ortasında başladığını iddia etti. Medya Erhard'ı amansız bir şekilde takip ediyordu ama o artık yeni örgütün bir parçası değildi. Örgüt, tam bir paradigma değişikliğine uğradığı inancıyla yola devam etti. Yeni düşünce tarzı, radikal bir "yeniden programlama" gerektiren insani başarısızlıklardan ziyade, yine insan potansiyeline yöneldi.

1991 ve 1997 yılları arasında Forum/LEC'deki büyüme muazzamdı; 32.000'den 65.000'e çıktı. 1997 yılına gelindiğinde,

Kuruluşun gelirleri yaklaşık 50 milyon dolara yükseldi.
LEC hemen yeni bir stratejik plana karar verdi ve 2020 yılını gelecekteki hedeflerine ulaşmak için belirlenen bir sonraki tarih olarak belirledi. Örgüt, medyanın, dini grupların ve çok sayıda yayının kendisine yönelttiği olumsuz kamuoyu imajına karşı kendisini savunma konusunda duyarlı ve bağımlı hale geldi. Ancak örgüt, savunmacı bir duruştan çok, öğretileriyle dünyada olumlu bir fark yaratmaya yönelik baskı yapıyor. LEC küresel ve dünyayı değiştirecek düzeyde düşünüyor. Erhard 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı ve şu anda organizasyon üzerinde hiçbir kontrolü yok. Geniş bir şekilde ders vermeve devam etti.

ÖĞRFTİMI FR

Erhard, 1971'de Golden Gate Köprüsü'nden geçerken, "kalıcı aydınlanma" olarak adlandırdığı şeyi elde ettiğini iddia etti; bu deneyimi, "Olanın, olanın ve olmayanın olmadığının" farkına varmak olarak tanımladı. Erhard, "Bir anda hiçbir şey bilmediğimi ve her şeyi bildiğimi" iddia etti.

Bu ifade, EST/Forum'un temel varsayımlarından birini oluşturmaktadır; yani, rasyonel kişilerin dünyaya bakış açısı, dünyanın gerçekte olduğu şeklin tam tersidir. Rasyonel olmak yanıltıcı olmaktır. Bireye dışarıdan bir anlam yüklenemez. Rasyonel düşünce durdurulmalı ve onun yerine "her zaman mevcut olan şimdi" konulmalıdır. Erhard, her bireyin zihninin belirlediği ve belirlediği tekçi/tekbenci bir dünya görüşünü geliştirir.

gerçekliği şekillendirir. Bu nedenle mutlak gerçeği belirlemenin nesnel kriterleri yoktur. "İnanılan gerçek yalandır. Ortalıkta dolaşırsan doğruvu sövlersen yalan sövlersin."

Bu son derece mantıksız ve öznel dünya görüşünün kabul edildiği noktaya ulaşmak için EST/Forum, altmış saatlik yoğun seminer eğitimi sundu. İlk günlerde bir kişi, amacı inisiyelerin "anlamalarını" sağlamak olan bir hafta sonu eğitimi için 300 dolar kadar para ödedi. "Onun" ne olduğu hiçbir zaman kesin olarak belirlenmedi veya tanımlanmadı. Ancak eğitim süreci tanımlanabilir.

Seminer başladığında 250 ila 300 kişi, genellikle bir otel veya moteldeki geniş bir odada bir araya geldi. Hemen herkesin eğitim seansı boyunca uyması gereken ev kuralları belirlendi: eğitmen izin vermedikçe konuşmak yasaktır; alkol veya sigara gibi maddelerin kullanılmaması; yemek yemek yasak; tuvaleti kullanmak için çıkış yok; yazma ve/veya not alma yok.

Bir adayın sahip olduğu her türlü inanç sistemi yoğun alay konusu oldu. Her ¹ Amaç bastırmaktı ve türden inanç sistemini yok edin çünkü onlar nihai hedefin, yani "onu elde etmenin" önünde duruyorlar. Bir yazar özellikle utanç verici bir sahneyi şöyle anlatıyor:

Mark Brewer bir liderin bir grup stajyerlere "umutsuz" olduklarını söylediğini aktarıyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı, nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı hayatı deneyimliyor, mücadele ediyor, çaresiz ve kafaları karışıyordu. Onlar pisliktil Aslında eğitim boyunca onlara sürekli olarak "pislikler" deniyordu. . . . Estetiğin bir başka büyük "fişası" da zihinlerimizin makineler gibi olduğudur. Bir lider şunu ilan etti: "Sen bir makinesin. . . .

Makine!" Yani 300 dolara sadece "pislik" değil, aynı zamanda "mekanik pislik" olarak da anılacaksınız...2

Yoğun ve tekrarlanan söylevler, bağırışlar ve inkarların yanı sıra fiziksel yoksunluktan sonra stajyerler tüm direnç duygularını kaybetmeye başladılar, daha esnek hale geldiler ve kolayca manipüle edildiler. Daha sonra onlara "kendi alanlarını yaratmakta" özgür oldukları bilgisi verildi. Yani adaylar içe dönük hale geldiler ve içsel duygu ve hislerini özgürce ifade ettiler. Eğitimin bu noktasında kitlesel bir histeri patlak verdi.

Ağlamak, gülmek, çığlık atmak; hepsi aynı anda gerçekleşti.

Stajyerler artık oldukları gibi mükemmel oldukları gerçeğini kabul etmeye hazırdı. Eğer kişi bunu fark ettiyse, o zaman tanımlayıcı olarak konuşursak "anladı". Benliğin dışına çıkmak ve kişisel deneyimi aşan anlamlara veya mutlaklara tutunmak, "onu elde etmede" başarısız olmak anlamına geliyordu.

Stajyerlere dünyanın dev bir oyun gibi olduğu söylendi. Biz insanlar gerçekten tanrılara benzeriz, çünkü dünyanın bir yanılsama olduğunu biliyoruz, oysa EST/Forum mezunu olmayanlar hâlâ yanılsamaların gerçek olduğuna inanıyor. Aşağıda Walter Martin'in The New Cults adlı kitabında bir kadın stajyer ile onu evrendeki tek gerçekliğin içsel benlikte bulunan şey olduğuna ikna etmeye çalışan bir eğitmen arasında kaydedilen bir konusma yer alıyor. Zevk aldığı konusunda ısrar etti

dairesinin soyulması:

Eğitmen: Çoğu zaman dairede kalan arkadaşlar edinmemiş olmanın sorumluluğunu üstleniyor musunuz?

Stajyer: Olabilir, ama...

Eğitmen: Eve geldiğinizde dairenizdeki eşyaların kaybolduğunu fark ettiğiniz için soyulmanız kimin fikriydi?

Stajyer: Benim fikrim! Eğitmen: Kesinlikle.

Stajyer: Lanet olsun! (Barbara sinirli bir şekilde diyor) Tam olarak ne?

Eğitmen: Kesinlikle şu fikri yarattın:

Soyuldu.

Stajyer: Ama soyguna ben sebep olmadım.

Eğitmen: Siz yaratmadığınız sürece soygun yoktur. Müzik setiniz calındıysa bunu siz yaptınız.

Stajyer: Aklını kaçırmışsın!

Eğitmen: Bu tamamen bununla ilgili. . . . AKLINDAN ÇIK, BARBARA!

KLİŞLERLE DÜŞÜNÜYORSUNUZ VE BAŞKALARININ DİKTİRMELERİNE İZİN VERİYORSUNUZ

GERÇEKLİKonu gerçekten kendiniz yarattığınızda.



Yukarıda da belirtildiği gibi, Forumun sonraki aşamalarında ve LEC'nin oluşumundan sonra, organizasyondaki odak noktası yeniden programlamadan hedefe yönelik eğitime doğru kaymıştır.

Bununla birlikte, insan potansiyelinin altında yatan temel temel hâlâ LEC'in kendisini etrafında tanımladığı temeli sağlamaktadır. "Almak" kavramı hâlâ LEC'in ana hedefidir. LEC, kişinin elde edebileceği potansiyele geçiş yaptığını iddia ediyor:

Aldığınız eğitim kişisel mutluluğu derinleştirebilir, geçmişin zincirlerinden ve sınırlamalarından kurtulmanıza yardımcı olabilir, yaratıcı problem çözme konusunda yardımcı olabilir, kişisel değerleri netleştirmenin bir yolunu sağlayabilir ve kişinin gücünden ve potansiyelinden faydalanmasına vardımcı olabilir.

LEC kelime dağarcığını güncelledi ve aslında yeni teknolojisini "yeni dil" olarak adlandırıyor. LEC'deki anahtar terim ve kavramlar asağıdaki gibidir:

Ayrım: "Ayrımı gerçekleştiren kişi için gerçeklik farklı şekilde deneyimlendiği için gerçeklikle ilişki kurmanın yeni bir yolunu açan şey." 4 "Ayrım , gerçeklesmis seyler veya olaylar

olarak tanımlanan bir olgu ile "olmuş olanlara ilişkin" bir yorum veya hikaye arasındaki farktır . İletişimdeki aksaklıklar, yalnızca olaya ilişkin "gerçeklerin" anlatılmasıyla değil, bir olayın "yorumlanması"yla da ortaya çıkar. LEC'e göre kişiler kendi yorumlarına hapsolurlar ve dolayısıyla bu yorumlardan çıkıp diğer yorumlara ulaşmak zordur.

Kazandıran formüller: İnsanların hayatta kalmalarını, başkalarıyla başa çıkmalarını ve kendinden emin ve sakin görünmelerini sağlayacak alışkanlıklar olarak oluşturdukları bilişsel yapılar. Ancak bunlar, insan potansiyelinin yeni ve daha yüksek seviyelerine ulaşacak olası atılımlara engel teskil ediyor.

Yaşam Müfredatı: LEC'in temel planı ve eğitim gündemi. Dört farklı program kapsamında gelir.

Landmark Forum – Doğası gereği temel nitelikte üç buçuk günlük bir kurs. Bu ilk aşamanın temel amacı insanların potansiyellerini anlamalarına yardımcı olmak ve geçmişlerinin ilerlemenin önündeki en büyük engel olabileceğini görmelerine yardımcı olmaktır

Landmark Forum İş Başında – 1. adımda öğrenilen temel kavramları qeliştiren on sınıf.

Landmark İleri Düzey Kursu – Öğrencinin geçmişin kısıtlamalarını terk etmesine ve kişinin geleceğine dayalı olarak yeni benlik tanımlarına yaratıcı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış dört buçuk günlük bir kurs.

Dönüm Noktası Kendini İfade Etme ve Liderlik Programı – üç ayrı cumartesi ve on iki akşam buluşuyor. Bu oturumda yeni stajyer, kurtulduğu eski paradigmalara geri dönmek yerine, yeni rollerini güçlendirecek başkalarının desteğini arar.

Mezun: Bir kişi dört programı tamamladığında mezun olmuştur.

ve arasında karşılaştırılacak çok az şey var

HIRİSTİYANLIK ile Erhard'ın liderliğindeki EST/Forum'un orijinal öğretilerini oluşturan fikir potpurisi arasında karşılaştırılacak çok az şey var. Liderlerin çoğu örgütün bir din bile olmadığını iddia ediyor. Ancak insan doğası ve insan potansiyeline ilişkin temel iddialar, dini geleneklerin aynı konularda sövlediklerinin sınırlarını kesinlikle asmaktadır.

- LEC, insan doğasının özünde iyi huylu olduğunu öğretmeye devam ediyor, dolayısıyla keşfedilmemiş potansiyelin insan çabalarının hedefi olduğu varsayımı. Hıristiyanlık, insanların günah içinde tasarlandığını ve doğduğunu (Mezmur 51:5) ve bu nedenle doğası gereği günahkar olduğunu, akıl ve mantıklarının düşmüş olduğunu öğretir (1 Korintliler 2:14). 1970'lerde, "benim on yılım" olarak nitelendirilen bir dönemde kurulan Erhard, görünüşte yoğun olan benlik odaklılıktan yararlandı. Hıristiyanlığın odak noktası toplumsal ve kutsal
- yararlandı. Hıristiyanlığın odak noktası toplumsal ve kutsal yaşam (Elçilerin İşleri 2:41-44) ve başkalarını ve İsa Mesih'i sevmek ve onlara fayda sağlamak için hizmetkar olarak yaşamanın önemidir (Markos 10:45; Luka 9:23; 1 Korintliler 8).). Erhard, gerçeğin eski paradigmaların kırılmasıyla
- keşfedilebileceğini iddia etti; LEC hala bunu öğretiyor.
 Hıristiyanlık, eski paradigmanın doğduğumuz günah doğası
 olduğunu ve ruhsal yeniden doğuşla gelen yeni bir doğaya
 ihtiyacımız olduğunu öğretir (Yuhanna 3:1-16).
- EST/LEC, bireyi geçmişin kısıtlamalarından kurtulacağı bir yere getirmeye calısır.
 - Geleneksel Hıristiyanlık geçmişle olan bağımızın nihai önemini teyit eder. Havarilerin ve İznik'in itikadlarının ikinci maddesi, Hz

- İsa'nın kişiliği ve eseri (bkz. inançlar, Ek 1).
- Üstelik Erhard, insanlığın mükemmelliği "elde etmek" için kabul etmeyi öğrenmesi gerektiğini öğretirken, Hıristiyanlık, insanlığın doğası gereği günahkar olduğunu ve yalnızca İsa Mesih'te mükemmel hale getirilebileceğini savunuyor.
- Kurtuluş "onu elde etmektir". Yukarıda belirtildiği gibi "bu" EST/
 Forum'da tanımlanmamıştır, ancak aranırsa "bu" şu anda elde
 edilebilir. Bir Hıristiyan için kurtuluş, bir eğitim seminerine üye
 olmaktan değil, Mesih'in bedenine, kutsal Katolik Kilisesi'ne
 (Havarilerin İmanı) üyelik yoluyla gelir. "Onu" elde etmek tövbe,
 iman, vaftiz ve lütuf yoluyla gerçekleşir; bunların hepsi İsa
 Mesih'in tamamlanmıs isinde özetlenmistir.
- Erhard bir keresinde şöyle demişti: "İsa Mesih'in reenkarnasyonu olmadığımı nasıl bilebilirim?" İsa, dünyada (yanlış mesajlar taşıyan) birçok sahte peygamberin ve birçok sahte Mesih'in olacağını söyledi (Markos 13).

Yıllar boyunca Erhard ve LEC'e karşı yoğun eleştiriler yapıldı. Bunlar şunları içerir:

- EST bir çeşit beyin yıkama mıdır? Takipçiler "Werner'a tapan robotlar mı?" ⁵ "Beyin yıkama" terimi kült çalışmalarda kullanılmaz hale geldi. Aslında çeşitli programların taraftarlarını bu şekilde etiketlemek haksızlıktır. Stajyerlerin konuşmalarına ve kendi tercihleriyle serbestçe gelip gitmelerine izin verilmektedir. kendi seçimi.
- EST otoriter dogmatizmle karakterize edilir. Erhard ve eğitmenleri döneminde bu suçlama şimdikinden çok daha doğruydu. Tekrar ediyorum, odak noktası yeniden programlama değil

1985'i geçti ama şimdi yeni hedeflere ulaşmak için çalışıyor.

EST tehlikelidir. Oldukça dengesiz olan bazı kişiler bu eğitimden ciddi şekilde zarar görebilirler.

İnsanlara yönelik muameleyle ilgilenen herhangi bir kuruluşta olduğu gibi davalar açılmış ve kesinlikle tehlike potansiyeli mevcut olsa da, LEC son derece dengesiz insanları taramak ve programlara potansiyel risklerin girmesine izin vermemek için özel cabalar gösterildiğinde ısrar ediyor.

EST nitelikli bir akademisyen tarafından değil, bir satıcı tarafından kuruldu. Motivasyonu para kazanmaktı. Aslında Erhard'ın kendisini psikoloji alanında uzman olarak niteleyecek bir geçmişi yoktu. Oldukça büyük miktarda para kazandı ve bugün LEC'deki çeşitli kursların ücretleri pahalı. Resmi web sitesi, tüm kursların mevcut maliyetleri hakkında güncellenmiş ve ayrıntılı bir rapor içermektedir.

Erhard'ın kişisel hayatıyla ilgili iddialar, EST'nin sahtekar bir organizasyon olduğunu kanıtlıyor. Erhard, IRS ile sorunlar yaşadı ve kendisine karşı cinsel iddialarda bulunuldu. Televizyonun 60 Dakika programına çıkan kendi kızları, onun istismarcı bir baba olduğunu iddia etti. Ancak Erhard hem mahkemede hem de medyada her türlü vergi ve suiistimal suçlamasından aklandı.

ÇÖZÜM

LEC'in yeni direktifleri kapsamında insan potansiyeli fikri devam ediyor. EST/Forum/LEC, kişisel imajın güçlendirilmesine yönelik Yeni Çağ arayışını gerçekleştirmek isteyenler için alternatif bir dini girişim olmustur.

EK BİLGİLER

Merkez

Landmark Eğitim Kurumu; 353 Sacramento St.
Suite 200, San Francisco, CA, 94111. Dünya çapında 43 site
bulunmaktadır ve bunlar LEC web sitesinde listelenmistir.

Resmi internet sitesi

www.landmarkeducation.com

Kutsal metinler

hicbiri

Toplam Üyelik

EST/The Forum olarak 700.000'den fazla, LEC olarak ise 400.000'e kadar katılımcı.

Notlar

- 1 Martin ve Diedre Bobgan, Psikolojik Yol/Spiritüel Yol (Minneapolis: Bethany, 1978), 100.
- 2age, 101.
- 3 Walter Martin, Yeni Kültler (Ventura, CA.: Regal, 1980), 117-18.
- 4 Wruck, Karen Hopper ve Mikelle Fisher Eastley, "Lan-mark Education Corporation: Selling a Paradigm Shift", Harvard Business School Paper 9-898-081 (Harvard Business School Pub., 1997), 8.
- 5 Luke Rhinehart, EST'nin Kitabı. (New York: Holt, Rhinehart ve Winston, 1976), 259.

İNSANIN TEMELİ ANLAMAK (FHU)

Bugün Roy Masters olarak bilinen Ruben Obermeister (d. 1928), İnsan Anlayışı Vakfı'nın kurucusudur. Annesinden nefret ettiğini, babasına karşı öfke duyduğunu iddia ediyor ve sosyal hastalıkların çoğunun çocuklara ebeveynlerin yozlaştırıcı etkileriyle aşılandığını öne sürüyor. Takipçilerine zaman zaman "Roybotlar" adı verildi.

Masters'ın düşünceleri hakkında Lauren Kessler şunları yazıyor:

• "Kadınlar kötülüğün ve ayartmanın vücut bulmuş halidir."

- "Amerika'da hiç erkek yok. Bunların hepsi pısırık anneleri tarafından öldürüldü."
- "Giderek daha az seks insanı daha insani hale getiriyor yapı."
- "Eğitim, çocukları sosyalist bir topluma hazırlamaktır."
- "Ne kadar çok bilginiz varsa, o kadar çok problem yaşarsınız"
- "En kötü insan tipi liberaldir. İnsan doğasının en aşağı düzeyine sempati duyuyor."
- "Entelektüeller en tehlikeli insanlardır ve en aydınlar eşcinseldir."
- "Ruhum yanımda ve bana eziyet çekmeden yanlış yapamazsın."
- "Televizyona çıkabilseydim dünyanın sorunlarını bir haftada cözebilirdim."

TARİH

Roy Masters, Yahudi bir elmas kesicinin oğlu olarak Londra'da doğdu. Ticareti amcasının İngiltere'deki fabrikasında öğrendi ve ergenlik çağında okült bilimlere ilgi duymaya başladı. özellikle hipnötizma. Elmas endüstrisinde çırak olarak çalışmaya devam etmek için Güney Afrika'ya gitti. Bir yandan da, Afrikalı cadı doktorlarıyla yaptığı çalışmalarla büyük ölçüde geliştirilen hipnotik beceri ve teknikleri öğrendi.

Pek çok din lideri ve felsefe öğretmeni Amerika Birleşik Devletleri'ne tebliğ ve din propagandası amacıyla geldi. Görünüşe göre Masters, Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk seyahatini 1949'da elmaslar üzerine ders vermek için yaptı. Todd Ehrenborg ve Gretchen Passantino'ya göre Masters, hipnoz üzerine ders vermenin "50'lerde [1950'lerde] Bridey Morphy'nin ardından kişisel olarak daha ödüllendirici hale geldiğini" keşfetti.

hipnoz vakası."

Masters, Hipnoz Enstitüsü'nü kurdu, ancak Amerikan Tabipler Birliği'nin ruhsatsız tıp mesleğini icra ettiği suçlamasıyla çalışmaları kesintiye uğradı; mahkum edildi ve otuz gün hapis cezasına çarptırıldı.

1961'de Masters, Los Angeles'ta İnsan Anlayışı Vakfı'nı (FHU) kurdu. Ayrıca, bugün ülke ve dünya çapındaki istasyonlarda yayınlanan canlı bir radyo çağrı programını da yayınlamaya başladı.

1970'lerin sonlarında FHU, Selma, Oregon'da 373 dönümlük bir erkek çiftliği satın aldı ve genel merkezini Los Angeles'tan, Selma'dan sadece yirmi mil uzakta, Grants Pass'taki eski bir Yedinci Gün Adventist kilisesine taşıdı. Başlangıçta bir amaç olarak tasarlandı Sorunlu gençlerin sığınağı olan ve Uzun Kereste Çiftliği olarak bilinen Masters'ın Mekke'si, hac yolculuğuna çıkmak isteyen herkes için bir sığınak haline geldi.

Masters, Los Angeles dışından yayın yapan tartışmalı bir radyo kişiliğidir, ancak tartışmanın en büyüğü Grants Pass'tadır. Rakipleri onu bir tarikat lideri olarak görüyor ve 1980'lerde Grants Pass'ın başka bir tarikata dönüşmesinden korkuyorlardı.

Rajneeshpuram.

Masters'ın birçok rakibi olabilir ama kesinlikle savunucuları da çoktur. Radyo dinleyicisinin en az üç milyon olduğu tahmin ediliyor. Kaset, kitap ve plak satışlarının sayısı her yıl binleri buluyor. 1980'lerin başında altı binin üzerinde tiraja sahip olan The Iconoclast adlı aylık bir dergi çıkarıyor . Masters'ın kitabı How Your Mind Can Keep You Well (1968) onun temel meditasyon tekniklerini içerir; Kitapları arasında en çok okunan kitaptır ve yeni yüzyılda hâlâ radyo istasyonlarında reklamı yapılmaktadır.

Hayatın her kesiminden insanlar, çardakta oturup müzik dinlemek için büyük bir ücret karşılığında (1.000,00 \$'ın üzerinde) Grants Pass'a geliyor. 4 Usta. — Bazı yerel sakinler, örgütün faaliyetlerinin, onu kar amacı gütmeyen dini bir kuruluş olarak nitelendirmediğini hararetli bir şekilde tartışmaya devam ediyor. Ancak 1987'de Masters, IRS'nin Vakfı gerçek bir dini örgüt olarak tanımayı reddetmesi üzerine IRS'ye karşı açtığı davayı kazandı.

ORGANİZASYON

Vakıf kendisini bir kilise olarak ilan ediyor. Ancak kimse rütbeli değil.

Masters organizasyonun yöneticisidir ve insanlar Grants Pass'a seyahat
eder, radyo yayınlarını dinler, kaset sipariş eder, Masters'ın derslerine katılır
ve FHU'nun devam eden çalışmaları için bağış gönderir.

ÖĞRETİMLER

Vakfın temel inanç sisteminde din önemli bir yer tutmakta, felsefe ve psikoloji ile iç içe bulunmaktadır. Masters'ın menüsünün ana maddesi meditasyonun gücüne olan inancıdır. Passantino ve Ehrenborg'un notu:

Vakıf, iyi tanımlanmış bir teolojiyle başlayıp bunun sonucunda ortaya çıkan dini uygulamalara geçmek yerine, görünüşte dini uygulamalarla (meditasyon yöntemleri) başlamış ve yavaş yavaş meditasyondan tutarsız bir teoloji geliştirmiştir .

Ancak Masters şunu yazıyor:

Meditasyon yoluyla, tüm sorunlarınızın (1) gerçeklerden şüphe etmekten, (2) hırslı olmaktan ve (3) ilk iki hatanın sonucu olan ve onu sürdüren duygusal üzüntüyü yaşamaktan kaynaklandığını görmeye başlayacaksınız. Semptomlarla başa çıkma ve suçluluğunuzu telafi etme konusundaki nafile girişimleriniz 6 durumu daha da kêtüleştirdi.

Zihniniz Sizi Nasıl İyi Tutabilir kitabının devamında şunlar yer almaktadır:

Kisinin zihnini gecmis denevimlerden kaynaklanan derin yaralardan kurtarmak icin meditasyonun güçü üzerine genişletilmiş sövlem. Öğrencilerin kendi zihin gözlerini görmelerine ve kendi düsünce kalıplarının farkına varmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir kendi kendine hipnoz tekniğini anlatıyor. Zihni iyileştirmeyi amaçlayan meditasyon egzersizi üç adımdan oluşan bir diziyle anlatılmaktadır: (1) "hazırlık" – okuyucuya gerçek meditasyon sürecine ilişkin bazı ön bilgiler konusunda bir başlangıç; (2) "meditasyon egzersizi" - kişinin " sadece şimdiki anın farkına vararak gereksiz, istenmeyen düşünceleri ortadan kaldırmasını" sağlamak için el ve parmakları ve "zihin gözünü" kullanan bir meditasyon tekniğini tanımlayan tanımlayıcı bir bölüm; (3) meditasyon durumunu koruyan ilkeler - bu, artan farkındalığın kişiye "aptalca ego ihtiyaçlarını" görme ve bunlardan kurtulma veteneğini verdiği kuralcı asamadır. Sonuc odaklı bu asama, kisinin sahip olduğu sevgi, sabır, inanç, kendiliğindenlik, cesaret gibi erdemleri ortaya çıkarır. İnsan kendini aşabildiğinde başkalarının yetersizlikleriyle de baş edebilir.

"Aptal aptal!" deme. aptalca davranan birini gördüğünde. Tavrınız şunu söylesin: İşte size yardım edeyim. Hatalarını gözlemleyin, ancak bunun için duygusal olarak şişirmeyin veya onlara kızmayın. 8. noktada payları ayırın .

Buna benzer pek çok aforizma, Zihniniz Sizi Nasıl İyi Tutabilir kitabının sayfalarında yer alıyor . Ancak Üstatların meditasyon yöntemlerinde HIRİSTİYANLIK'tan farklı olarak öne çıkan şey, kişinin kendi iyiliğine odaklanmasıdır. Yahudi-Hıristiyan geleneğinde erdemler benlikten uzağa doğru yönlendirilir.

Tanrı ve kisinin komsusu (Mat. 22:37-40).

Ayrıca arabulucunun öznel ruhun içinden aydınlanmayı ve yüksek farkındalığı aradığı da fark edilir.

Hıristiyanlık, insanların kendilerini gerçekleştirmediklerini, kimlik, öz değer ve kurtuluş için Tanrı'ya bakmaları gerektiğini açıkça öğretir; "Bana güç verenin aracılığıyla her seyi yapabilirim" (Filipililer 4:13).

Meditasyon teknikleri Masters'ın düşüncesinin önemli bir aşamasıdır, ancak aynı zamanda radyo programında ve literatüründe sıklıkla genel olarak dini, özel olarak ise Hıristiyanlığı tartışmaktadır. Üstatların Hıristiyanlık ve din hakkındaki kavramları nelerdir? O bir Hıristiyan olduğunu iddia ediyor (aşağıya bakınız). Onun dergisi The Iconoclast, amacını şu ifadeyle dile getirdi:

Bu derginin temel amacı tanımında açıklanmaktadır.

"İkonoklast". . . Yunanca "görüntü" anlamına gelen "ikon" sözcüğünden gelir.

"İkonoklast" şu anlama gelir: 1) dini imgeleri yok eden veya onlara duyulan saygıya karsı çıkan kisi: 2) verlesik inanclara veva kurumlara saldıran kisi.9

Yakından incelendiğinde, Masters'ın gerçekten de yerleşik inançlara veya kurumlara saldırdığı görülüyor.

Tanrı

Masters, Tanrı'yı kişisel olmayan bir gerçeklik olarak ifade eder veya prensip. Tanrı aynı zamanda "Nihai Sükunet"tir. Üstatların Tanrı fikirlerini kesin olarak tespit etmedeki zorluk, Tanrı hakkında herhangi bir sistematik ifadenin bulunmaması ve psikolojik ve varoluşsal kavramların ortasında "Tanrı konuşmasının" çokluğudur. Tanrı aynı anda hem kişisel hem de kişisel olmayan bir varlık gibi görünüyor.

Geleneksel Hıristiyanlık için, kendisini Eski Ahit'te peygamberler aracılığıyla ve Yeni Ahit'te İsa Mesih aracılığıyla açığa vuran Tanrı, tartışmasız bir şekilde kişisel bir Tanrı'dır. Örneğin HİNDUİZM'de ileri düzeyde olan Doğu'nun Tanrı kavramsallaştırmaları, son derece kişisel olmayan bir Tanrı'yı -zihinden kaynaklanan bir kavram veya fikri- öne sürer.

Felsefi olarak bu varoluşçu bir dünya görüşünü yansıtıyor. Masters, Doğu dininin, varoluşçuluğun ve psikolojinin eklektik bir karışımından güçlü bir şekilde etkilenmiş gibi görünüyor, ancak yine de onun kullandığı terminolojiye kesin bir gönderme yaptığını kesin olarak beyan etmek zordur.

İsa Mesih

İnsan Anlayışının Vakfı, Kristoloji doktrinine benzer hiçbir şey sunmaz. Ancak üstatlar sıklıkla İsa'dan bahseder. Masters, radyoda veya yazılarında İsa'dan bahsettiğinde, İsa'nın bir filozof olduğunu ima ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, Christian Research Journal'ın 1991 sonbaharında yayımlanan "Eski Yalanlar ve Yarı Gerçekler" başlıklı yazısına yazdığı mektupta Masters söyle yanıt verdi:

Meryem Ana'ya, yeryüzündeki fiziksel yaşamının insan davranışı için mükemmel bir rehber sağladığını, yaşamını insanlığın günahlarının bedeli olarak verdiğini ve kurtuluşun ona iman etmek ve sonsuz yaşam armağanını kabul etmek yoluyla qeldiğini anlatmaktadır.

Mesih'e ve İncil'in harfi harfine yorumlanmasına inanıyorum; yogayı, hipnotizmayı Tanrı'nın ilham verici Sözü. . . . ve Yeni Çağ'ı tamamen reddediyorum.

din, insanlığın sorunlarına verilen yanlış yanıtlardan başka

bir şey değildir.11 Hıristiyanlar için İsa'nın kişiliği ve işi, tüm dini düşüncelerimizin merkezi odak noktasıdır. Havarilerin ve İznik'in öğretileri, Mesih'in kişiliği ve işiyle ilgili bu merkeziliği tasvir etmektedir (bkz. Ek 1). Hıristiyan, Tanrı'nın önünde günahkarlığının farkına varır ve tövbe etmesi ve İsa Mesih'e iman etmesi emredilir (Yuhanna 3:16–18; Elçilerin İşleri 16:30–32). Böyle bir pişmanlık ve tövbe, Mesih'in vaat ettiği gibi bağışlanmaya yol açar (Markos 2:5).

Kutsal ruh

FHU literatüründe Kutsal Ruh'a ilişkin kesin ifadeler yoktur. Hıristiyan kilisesi için Kutsal Ruh, Teslis'in üçüncü kişisidir ve ikinci kişi olan İsa Mesih'in merkeziliğine isaret eder (Yuhanna 15:26-27).

12

İnsanlık

Masters, gerçeğin kişinin kendi ruhunda saklı olduğunu açıkça öğretiyor:

Meditasyon egzersizi sonucunda "öğrendiğiniz" her şey zaten bildiğiniz şeylerdir; bu konuda yeni olan tek şey, onu kabul etmeye zorlanmak yerine, zihne ve duygulara iceriden girme şeklidir.

Eğer bu egzersizi bir problemin üstesinden gelmek amacıyla yaparsanız

kendi isteğinle belirtileri yok etmeye çalışıyorsun, sebebini görmezden geliyorsun. . . . Gerçek benliğinizle bağlantınızı yeniden kuracak ve size kendi içgörünüzü sağlayacak olanın kendi meditasyonunuz olduğunu unutmayın. Cennetin krallığını kendi içinizde arayın, çünkü onu orada bulacaksınız.13 Grants Geçidi'nde onu —

dinlemeye gelen sadık sürüsüne Masters, "Siz yürüyen yaralılarsınız" diyor. Ancak bahsettiği yaralar, insan doğasında var olan günahın sonucu değildir (Romalılar 3:23), daha ziyade kişinin ailesinin, özellikle de ebeveynlerinin yarattığı olumsuz etkinin sonucudur. Çocuklar, babaların ve annelerin "zehirli" öğretilerinden olumsuz etkileniyor. Meditasyon egzersizleriyle ulaşılan amaç, insan ruhundaki bu zehirli geçmişi temizlemek, teselli ve huzuru içeriden bulmaktır.

Kurtuluş

Üstatlar kurtuluştan Hinduizm ve Doğu düşüncesinden farklı olmayan bir anlamda bahsederlerdi. İnsanoğlu doğası gereği iyi olduğundan, günahın kefareti olarak kurtuluşa duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Cennetin krallığı içeridedir (yukarıya bakın).

Önemli olan bunu kendi başına keşfetmektir. Bu, Masters'ın radyo programında ve çeşitli kitap ve yayınlarında dile getirdiği meditasyon süreci sayesinde elde edilir.

Üstatlar, dini eğitimden arta kalan etkilerin yükü altında kalanlara samimi öğütler sunuyor.

Şimdilik, kabul etmek için eğitildiğiniz bir ismi anmayın, aksi takdirde, kabul etmek için eğitildiğiniz kelimelere karşı koşullu bir refleks tepkisini canlandırabilirsiniz. sizi diş dünyaya bağlar. Beyin yıkama yoluyla kabul etmiş olabileceğiniz Tanrı, İsa ve Buda gerçek olan değildir. Birçoğumuz bir heyecan anında "kutsal ruhu" kabul ettik, ancak bunun kutsal A olmayan bir ruh olduğu ortaya cikti.

onun yerine bir tane yaptın ve daha da kötüleşirken her günahı onunla meşrulaştırdın.14

Sonunda Roy Masters'ın öğrencisi, FHU'nun egzersizleri ve teknikleri aracılığıyla kurtuluşu arar. Ancak son zamanlarda bazı yorumlarının medya açısından sorumsuz olduğunu ve yanlış yönlendirilmiş şeyler söylediğini ifade etti. Masters artık şunu doğruluyor: "Ben bir Hıristiyanım ve bunu yıllardır acıkca söylüyorum."

15

ÇÖZÜM

Üstadın sesi hâlâ duyulmakta ve kitapları, kasetleri ve konferansları 2000'li yıllara gelindiğinde birçok insana dağıtılmaya devam etmektedir. Foundation of Human Understanding'in tam olarak kaç takipçi topladığını tespit etmek zordur, ancak Masters'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışındaki pek çok kişinin zihninde iz bıraktığına şüphe yoktur.

FHU hem kitaplarda hem de derslerde bol miktarda materyal sunmaktadır. Duygularınızı Nasıl Kontrol Edebilirsiniz, Doktorlar Olmadan Acıyı Nasıl Fethedersiniz, Yaşam ve Ölümün Sırrı, Şeytan Prensibi ve Ebeveynlerinizden Nasıl Hayatta Kalırsınız gibi kitaplar Üstatların düşüncesinin temel yönlerini dile getiriyor. Öğretilerini içeren birçok kaset sipariş üzerine temin edilebilir

İnsan Anlayışının Vakfı'ndan.

EK BİLGİLER

Merkez

İnsan Anlayışının Temeli, PO Box 1000, Grants Pass, OR 97528.

Resmi internet sitesi

www.fhu.com

Kutsal Metinler

Üstatlar çeşitli kutsal geleneklerden okur ve sık sık İncil'den alıntılar yapar.

Süreli Yayınlar

Yeni İçgörüler (aylık); İkonklast.

Toplam Üyelik/Takip Edilen

Radyo yayınlarını 3 milyona yakın kişinin dinlediği iddia ediliyor.

Notlar



15 Masters, Christian Research Journal'daki mektup (Winter, 1992), 4.

MASONLUK (MASON LOCASI)

Bu nitelikteki bir ciltte Masonluk bir anormallik sunmaktadır. Bir din olarak kabul ediliyor mu? Yoksa tüm üyelerinin ve bir bütün olarak toplumun ortak yararı için var olan büyük bir kardeşlik örgütü mü? Pek çok kişinin iddia ettiği kadar gizli mi? Yoksa onun en büyük sırrı aslında hiçbir sırrın olmaması mı? Bir kişinin Mason olması, Ortodoks Hristiyan olmakla çelişir mi? Bu ve diğer sorular çoktur. Aşağıda bu gibi soruları anlama ve cevaplama girişimi yer almaktadır.

TARİH

Masonluğun kendine özgü bir tarihini anlatmak zordur.

Bazı Masonlar, organizasyonlarının kökeninin Yaratılış'a ve Adem ile Havva zamanına dayandığına inanırlar. Adem'in incir yaprakları dikmesi nedeniyle bunlar daha sonra resmi Mason törenlerinde kullanılacak ilk önlüklerdi. Diğerleri Mason Locasının kökenini, Kudüs'teki tapınağın inşasında taş ustalarını çalıştıran Süleyman'ın zamanına dayandırırlar. Üçüncü bir yorum ise Masonları Babil Kulesi'nin inşasına bağlamaktadır. Diğerleri Masonların Tapınak Şövalyeleri'nin torunları olduğunu iddia ediyor. Antik gizem dinleri de

Locanın başlangıcını etkilediği düşünülüyor.

Güvenilir tarihçiler Masonluğun gerçek başlangıcını 2 1717'de Londra, İnqiltere'deki Goose and Gridiron Tavern'e kadar izlemektedir .

Örgütün gizli doğası nedeniyle hemen Roma Katolik Kilisesi'nin muhalefetiyle karşılaştı. Masonluğun gelişiminin ilk yıllarında James Anderson, on dördüncü yüzyıldan kalma bir taş ustasının Gotik Anayasalar başlıklı kılavuz kitabını revize eden Anayasalar adlı eserini yazdı. Bu birincil belge, bebek organizasyonunun şekillenmesinde ve geliştirilmesinde etkili oldu. 1717'de Andersoh ប្រជុំដំប់ស្នេច Payne ve John Theophilus Desaguliers ile birlikte Büyük Loca'yı olusturmak icin cabalarını birlestirdi.

Avrupa ve Amerika'nın her yerinde localar türemeye başladı.
Neredeyse baştan beri tüm locaları tek bir Yüce Büyük Loca çatısı altında
toplamak için girişimlerde bulunuldu, ancak hiçbir zaman başarılı olunamadı.
Localar birlikte calıssa da her biri kendi tüzük ve tüzüğüne tabidir.

Localar en büyük başarılarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadılar. Londra Locası, Amerika'daki ilk resmi locaya Temmuz 1733'te Boston'da bir imtiyaz verdi. Moses Michael Hays adında bir Yahudi, 1760'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk İskoç Riti Masonluğunu tanıttı. 1800'lü yıllarda Kuzey Amerika'da birkaç bin locanın kurulduğu görüldü. Amerikan toplumunda güçlü ve önemli bir kurum haline geldi.

Masonluk da bazı zulümlerle karşılaştı. 1820'lerde William Morgan adında bir adam gizli Masonik literatürü dağıtmaya başladı. 1826'da ortadan kaybolması, onun ölümünden Masonların sorumlu olduğu yönündeki şüpheleri körükledi. Masonlar, yalnızca Masonların bildiği sırlar ve ritüellerle dolu, kötü niyetli bir toplum olmakla suçlanıyordu. Bu, bugüne kadar savunulan geniş komplo teorilerine katkıda bulundu. Bu güçlü sözde anti-Masonik dönem 1826'dan 1840'a kadar sürdü

Mason üyeliği ve üyeliğine en çok ilgi duyanlar, büyük ölçüde yalnızca ismen dindar olan, herhangi bir bağlantısı olmayan veya din karşıtı olan göçmenlerdi.

Masonluk kısa sürede Kanada ve Güney Amerika da dahil olmak üzere Amerika kıtasının diğer bölgelerine yayıldı. Kanada'nın ilk Mason locası 1745 yılında Cape Breton'da inşa edildi. Brezilya, Meksika, Batı Hint Adaları ve diğer birçok ülke Masonluğun evi haline geldi.

Lodge toplumun her kesiminden insanı kendine çekmiştir. George Washington ve diğer on üç ABD başkanı gibi pek çok önde gelen kişi Mason olmuştur; on sekiz Başkan yardımcısı; ABD Yüksek Mahkemesinin beş Baş Yargıcı; astronotlar Edwin Aldrin, Virgil Grissom ve Gordon Cooper; aktörler John Wayne ve Clark Gable; komedyen Red Skelton; besteci John Philip Sousa; ve General Douglas MacArthur.

AYİNLER VE DÜZENLER

Masonluk çeşitli emir ve törenlerden oluşur.

Mavi Loca

Tüm Usta Masonlar Mavi Locada inisiyasyona tabi tutulur.
Girilen Çırak, Meslektaş ve Usta Mason olmak üzere üç seviyeden
geçerler. Üyelik adaylarının mevcut bir üye tarafından önerilmesi
gerekir. Daha sonra diğer üyeler bir toplantıda bir araya gelerek oy
kullanırlar. Adayın kara listeye alınması durumunda faul duyurulur ve
ikinci bir oylama yapılır. Bir aday ikinci kez kara listeye alınırsa
reddedilir. Aksi takdirde Girilen Çırak derecesini kazanmaya başlarlar.
Dereceler için gerekli ritüellere katıldıktan sonra adayın yemin etmesi
gerekir. Yeminin sözleri şu şekildedir:

Bunu [Masonik sırları] taşınır veya taşınmaz hiçbir şeyin üzerine yazmayacağıma, basmayacağıma, damgalamayacağıma, lekelemeyeceğime, kesmeyeceğime, kesmeyeceğime, oymayacağıma, girinti yapmayacağıma, boyamayacağıma veya kazımayacağıma söz ve yemin ederim. .. Kendimi boğazımın kesilmesinden, dilimin köklerinden koparılmasından ve bedenimin aşağı su seviyesinde denizin sert kumlarına gömülmesinden daha az olmayan bir cezaya bağlamak. .. gelgitin yirmi dört saatte iki kez alçalıp aktığı yer; Allahım bana yardım et ve beni sabit aynı şeyin gereği gibi yerine

getirilmesi.4 Bu yeminin harfiyen yerine getirilip getirilmediğine dair sorular ortaya çıktı. Mason karşıtları, Kaptan Morgan'ın 1826'da başına gelenin tam olarak bu olduğunu iddia ediyor, ancak bunun gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt yok. Bugün bazı Mavi Localar bu kan dondurucu yemini kullanmayı bıraktılar.

Machine Translated by Google

York ve İskoc Avinleri

Mavi Locadaki dereceleri tamamladıktan sonra, Masonlar iki törenden birinde ilerlemeyi ve ek dereceler kazanmayı seçebilirler: York ve İskoç Ayinleri. Bu çeşitli dereceler ve törenler belki de en iyi şekilde bir tabloyla gösterilmektedir (asağıva bakınız).

Diğer Masonik Tarikatlar

Britanya geleneğinde Masonluk içinde çok sayıda başka müttefik tarikat da vardır. Bunlar:

Mistik Tapınağın Soylularının Antik Arap Tarikatı (halk arasında Tapınakçılar olarak bilinir). Tapınak, 1872 yılında New York'ta kuruldu; burada on üç Mason bir araya geldi ve normal ritüel toplantılar için bir araya gelmenin yanı sıra sosyalleşme amacıyla bir kardeşlik kurma fikrini tartıştı.

Her ikisi de Amerikalı olan iki adam, Dr. Walter Fleming ve aktör William Florence, Tapınakçıların gelişiminde önemli roller oynadılar. Bir Shriner olabilmek için kişinin İskoç Riti'nin otuz ikinci derecesini veya York Riti'nin Tapınak Şövalyeleri derecesini almış olması gerekir. Tapınağın ulusal liderliği İmparatorluk Konseyi'nin himayesi altındadır. 1922'den beri Tapınak'ın çalışmaları çok etkili olmuştur.

çocuk hastaneleri ve ayrıca Boston, Massachusetts, Galveston, Texas ve Cincinnati, Ohio'daki üç yanık merkeziyle tanınıyor.

Doğu Yıldızı Nişanı. 1850 yılında Dr.
Robert Morris, Doğu Yıldızı bir kadın tarikatıdır.
Üyelik Masonlarla akrabalığı olan kadınlara açıktır.
Ek gereksinimler arasında Yüce Bir Varlığa inanç, alkol bağımlılığından arınmış olmak ve dürüst ahlaki karakter yer alır. 1855'te Morris ilk düzeni düzenledi ve "En Aydınlanmış Büyük Armatür" unvanıyla kendisini zirveye yerleştirdi. İncil'de beş kadına göre Doğu Yıldızı'nda beş derece vardır. Bunlar itaati vurgulayan Adah (birinci derece); Ruth (ikinci derece), bağlılık; Esther (üçüncü derece), sadakat; Marta (dördüncü derece), iman;

Electa ⁵ (beşinci derece), hayırseverlik. Tapınakçılar gibi, Doğu Yıldızı Tarikatı da hastaneler, yetimhaneler ve barınaklar gibi hayır kurumlarında yer alıyor.



Doğu Yıldızı'nın kızları. 1925 yılında düzenlenen bu tarikat, mason babaların veya Doğu Yıldızı'na mensup annelerin kızları içindir. On dört ila yirmi yaşları arasında olmaları gerekir. Organizasyon yalnızca New York'ta bulunuyor. Bu tarikatın üyelerine üç derece verilir. Bunlar, Başlatıcı, Onursal Çoğunluk ve Halkı içerir.

Kudüs'ün Beyaz Tapınağı Nişanı. 1884 yılında Chicago'da düzenlenen ve merkezi Romulus, Michigan'da bulunan başkanlık görevlisine Yüce Değerli Yüksek Rahibe adı verilir. Doğu Yıldızı Tarikatı bu örgütün meşruiyetini tanımamaktadır.

DeMolay Nişanı. Bu sipariş adını Jacques'tan alıyor

Tapınak Şövalyeleri'nin on dördüncü yüzyıldaki lideri DeMolay kazığa bağlanarak yakıldı. Tarikat, 1919 yılında Bay Frank Land ve Kansas City, Missouri'den dokuz lise öğrencisi tarafından kuruldu. On dört ile yirmi bir yaşları arasındaki beyaz erkeklerden oluşur. DeMolay'ın herhangi bir localara doğrudan bağlantısı yoktur. En büyük büyümesini 1950'li ve 1960'lı yıllarda vasadı.

DeMolay bölümleri dünyanın her yerinde bulunmaktadır. Vurgu vatanseverlik, vatandaşlık, güzel ahlak, temizlik ve Allah'a olan inancın vurgulanmasında yatmaktadır.

Eyüp'ün Kızlarının Uluslararası Düzeni. 1920 yılında Ethel TW Mick tarafından Omaha, Nebraska'da kurulan IOJD, Masonic Lodge ve Eastern Star'ın (yukarıda) sponsorluğunda kardeş bir tarikattır.

Mick, 11 ile 20 yaşları arasındaki kızların hem ahlaki hem de ruhsal açıdan gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla tarikatı kurdu. Toplumun iyiliği için yapılan hayırseverlik faaliyetleri organizasyonun düzenli bir unsurudur. Grup, üyeler için ücretsiz olarak sağlanan bir üniversite fonu kurdu.

IOJD'deki ritüeller Eyüp kitabına dayanmaktadır.

Kutsal Kitap. Alıntılanan metin Eyüp 42:15'tir—"Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kadınlar bulunamadı; ve babaları kardeşleriyle birlikte onlara da miras verdi." Gizli ritüeller yürürlüğe giriyor ve üyeler bu sırları ifşa etmemeye yemin ediyor. Üyelik beyaz kadınlarla sınırlıdır.

Bugün bunun istisnaları olsa da kuruluşların çoğunluğu hâlâ bu geleneksel uygulamaya bağlı kalıyor. IOJD uluslararası bir düzendir ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler.

Uluslararası Gökkuşağı Kızları Nişanı. Bu tarikat, 1922 yılında Oklahoma Büyük Locası'nın papazı Rahip Mark Sexson tarafından kuruldu. Temel amacı on iki ila yirmi yaşları arasındaki genç beyaz kızları Doğu Yıldızı üyeliğine hazırlamaktır. İnanç, umut ve hayırseverlik (sevgi), Gökkuşağı ritüelinin temel temasını oluşturur. Tanrı'nın dünyayı bir daha asla tufanla yok etmeyeceğine dair yaptığı ve gökkuşağı işaretiyle mühürlendiği antlaşma, örgütün tanımlayıcı İncil metridir.

Amaranth Nişanı. Bu tarikatın geçmişi Masonluktan önceye dayanmaktadır. Tarihçiler bunun kökenini, İsveç Kraliçesi Christina'nın on beş şövalye ve on beş hanımdan oluşan bir grup oluşturmak istediği 1653 yılına kadar izlerler. Sonsuz yaşamı simgeleyen çiçek olarak "amaranth" adını benimsedi. 1860 yılında New Jersey'li Amerikalı Mason James B. Taylor, İsveç modelini temel alan yeni bir düzen yazmaya başladı. Taylor'ın çalışması, diğer iki adam olan Robert Macoy ve Robert Taylor'ın, Amaranth Tarikatı haline gelecek ritüelleri ve bir dizi dereceyi yazmaları için bir katalizör görevi gördü.

Bu tarikat, 1873 yılında New York City'de resmi olarak tüm Usta Masonlara, onların eşlerine, kızlarına, torunlarına, kız kardeşlerine, dullar ve benzerlerine açık bir üyelikle kuruldu. Yerel Mahkemeler, Büyük Mahkemeler ve Uluslararası Mahkemeler seklinde düzenlenmistir. Yüksek Konsey. Üç derece verilir: Doğu Yıldızı Nişanı, Güney Kraliçesi ve Amaranth Nişanı. Yetkili Ritüelinde belirtildiği gibi amacı Tanrı'ya, ülkeye ve diğer insanlara hizmet etmektir.

Daha Az Masonlukla İlgili Tarikatlar. Diğer Tarikatlar arasında Makonna'nın Kızları, Nil'in Kızları, Kızıl Haç Şövalyeleri, Kuzey Amerika'nın Doğu Hanımlar Tapınağı, Ulusal Misafirler, İnşaatçı Tarikatı, Dünyanın Güzeli Sosyal Düzeni, ABD'nin Lübnan'ın Uzun Sedirleri, ve Gercek Akraba.

Mason Koleji Kardeşlikleri. Mason Locası ile doğrudan bağlantısı olmayan birçok kardeşlik vardır. Ancak bu çeşitli örgütler, Locanın gizemi, gizliliği, sadakat yeminleri, kavramaları, işaretleri, gelenekleri, amblemleri, rozetleri ve benzerleri de dahil olmak üzere ritüellerini ve uyqulamalarını benimsemiştir.

Acacia, The Square and Compass, Sigma Mu Sigma, The Order of the Golden Key ve Tau Kappa Epsilon gibi özel olarak Masonluğa bağlı birkaç kuruluş vardır .

Prens Salonu Masonluğu. Bu tarikat, geleneksel olarak örgütlere üye olmaları yasak olan siyahlara yönelik alternatif bir loca olarak oluşturuldu. 1700'lerin sonlarında Batı Hint Adaları'ndan siyah bir adam olan Prince Hall Amerika'ya göç etti. Cambridge, Massachusetts'te bir cemaatin papazlığını yapıyordu. Hall, 1775 yılında İngiliz Ordu Locasında Mason oldu.

Massachusetts ancak ırkından dolayı reddedildi. Daha sonra İngiltere Büyük Locası'na dilekçe verdi ve 1784 yılının Mart ayında kendisine bir imtiyaz verildi.

Masonlukta ırkçılık, Amerika'ya özgü bir olguydu. Prince Hall Locası, diğer bağımsız localarla birlikte "gizli" olarak adlandırılıyor, bu da onların çeşitli beyaz Localar tarafından mesru olarak tanınmadığı anlamına geliyor.

Bazı localar ırkçılığı terk etti ama hepsi değil. Tüm locaların bağımsız olduğu unutulmamalıdır. Birinin eylemleri diğerlerinin siyasetini hiçbir şekilde etkilemez.

İNANÇLAR VE ÖĞRETİLER

Tekkelerle ilgili önemli bir konu da onun bir din olup olmadığıdır. Öyle olduğunu iddia eden Masonik yazarlar var, ama olmadığını ısrarla söyleyenler de var. Örneğin Masonluğun en büyük otoritelerinden biri olan Albert Mackey şöyle yazıyor: "Masonluk . Son derece dini bir organizasyon." bir din ama yalnızca bir kardeşlik örgütü.

Ancak Allan D. Large, Loca'nın öyle olmadığını savunuyor.

Terimin yaygın olarak kullanıldığı şekliyle din, birkaç şeyi ima eder: bir kurtuluş planı veya kişinin öbür dünyaya ulaşmasını sağlayan yol; Tanır'ının doğasını tanımlamaya çalışan bir teoloji; ve bir erkeğin veya bir kadının Tanrı ile iletişim kurmaya çalışabileceği yol veya uygulamaların açıklaması.

Masonluk bunların hiçbirini yapmaz. Hiçbir kurtuluş planı sunmuyoruz. Bunun yerine ona bu büyük soruların cevaplarını bulması gerektiğini söylüyoruz. kendi inancına, kilisesine, sinagoguna yeva başka bir ibadethanesine,7 —

Masonluğun bir din olmadığını iddia etmeye çalışanların, bunu Masonluk ile din arasında hiçbir uyumsuzluk olmadığını kanıtlamaya çalışmak için yaptıklarını unutmayın.

Örneğin, 1980'lerin başında ve 1990'larda, Güney Baptist Konvansiyonu'nda, kilise organı din adamlarının ve sıradan kişilerin çoğunun aynı zamanda Locanın üyesi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldığında tartışmalar çıktı. Konu, incelenmek üzere Mezhebin Ev Misyonları Kurulu'na devredildi. HMB daha sonra Masonluğun bir din olmadığı sonucuna vardı.

1992'de Güneyli Baptist doktor Dr. James Holly, Güneyli Baptistleri "ilk Hıristiyan" olmakla suçladı.

esasen Mason Locasını kutsayan mezhep."

Mezhep daha sonra Güney Baptist ve Mason doktrininin uyumluluğunu incelemek için bir Dinlerarası Tanık Departmanı atadı. Mart 1993'te HMB, Masonluk hakkındaki önceki raporla çelişen yeni bir rapor yayınladı. Bu raporda Masonluğun büyük hayır işleri, eğitime yaptığı katkılar ve yüksek ahlaki değerlere verdiği önem nedeniyle övgüler yağdırılmıştır. Rapor daha sonra HIRİSTİYANLİK ile uyumluluğun mümkün olmadığı alanları sıraladı. Bu farklılıklar şunları içerir: Muhterem Üstad gibi rahatsız edici unvanlar, kanlı yeminler ve yükümlülükler, Masonik literatürdeki geçmiş yazıların çoğunun pagan ve okült doğası, işlerle kurtuluş doktrini, evrenselliğe olan inanç ve çoğu locanın buna izin vermeyi reddetmesi. siyah üyelik. Rapor, özerkliğin sağlanması tavsiyesiyle sona erdi

Her cemaatin "Mason Tarikatına üye olmak kişisel bir vicdan meselesidir "

Klasik Masonik yazarlar genel olarak Masonluğun bir din olduğunu ve hala da öyle olduğunu savundular. Daha yeni yazarlar bunun böyle olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Bu cildin yazarları, Masonluğun aslında bir dinin tüm gerekliliklerini karşıladığı görüşündedir. Webster'ın Üçüncü Yeni Uluslararası Sözlüğü, din terimi için verilen tanımlardan biri olarak şunu söylüyor : "Kişinin kendisinin, insanlığın veya tüm doğanın kaderini kontrol eden yüce bir varlığın veya doğaüstü güçlerin veya etkilerin varlığına dair kişisel farkındalık veya inanç."

İngiliz ve Amerikan localarında Masonluk:

Ateistleri üyelikten hariç tutar. Bu, organizasyonda temelde dini bir yatkınlığı akla getiriyor.

Çoğu tekkedeki ritüeller arasında dualar, sözler ve ilahiler

Sunaklar, minberler, okumalar vb. gibi dinin çeşitli donanımları mevcuttur. İskoç Riti Masonluğu, buluşma yerlerini "tapınak" olarak adlandırır.

Masonluk cenaze törenlerini öngörmüştür. Cenaze sırasında, katılan Masonlara, ölen kişinin artık "Yukarıdaki Yüce Locaya" gittiğine dair güvence verilir. Mason olma ritüelinin bir kısmı, dünyevi dünyanın kirliliğinden kurtulmayı ve "yeniden doğum" almayı içerir.

2

Bir Mason yazarın ifadesiyle: "Eğer Loca bir din değilse, doğru bir din olarak tanımlanabilmesi için şu anda yapmadığı ne yapması gerekir?"

Masonlar, İzcilerin Tanrı'ya inanmayı gerektirdiğini ve yeminlerinde "saygılı" kelimesini kullandıklarını söylediler, ancak kimse onların bir din olduğunu iddia etmeye kalkışmadı. Ancak burada karşılaştırılacak gerçekten çok az şey var. İzciler, yeminlerinde ve düsturlarında "Tanrı" isminin yer alması dışında pek bir şey yapmıyorlar. Toplantılarında herhangi bir dini malzeme taşımazlar, günahı veya kurtuluşu tanımlamaya veya cenaze törenlerini emretmeye kalkışmazlar.

HIRİSTİYANLIK MASONI UK

VE

Aşağıdaki teolojik konular, geleneksel Ortodoks Hıristiyan öğretisi ile Masonluk arasındaki uyumsuzluğun nedenleridir.

Tanrı

Amerikan ve İngiliz Masonluğunda bir üye ateist olmayabilir ancak aynı zamanda herhangi bir tanrının/tanrıların adını anabilir . Tanrı'ya genellikle "Her Şeyi Gören Göz" veya "Büyük Mimar" olarak başvurulur. İncil'e göre Hıristiyanların ve Yahudilerin başka bir Tanrı'ya tapınmaları yaşaktır (bkz. Çıkış 20:3),

Hıristiyanlık, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte yalnızca İsa Mesih'e tapınılması gerektiğini öğretir (Mat. 28:18; Yuhanna 5:23; Elçilerin İşleri 4:12). Kısacası Masonluğun Tanrı tasavvurunda bir tür deizm vardır. Hıristiyanlık için imanın ve yaşamın odağı İsa Mesih'tir (1 Korintliler 2:2). Tanrı, Mesih'in dışında açıklanmaz (İbraniler 1:1).

Başlatma

Birisi Masonluğa katıldığında, kendisini "karanlık, çaresiz ve cahil" olarak tanımlayan bir başlangıç ritüelinden geçmesi istenir. Onun dünyevi bir dünyanın kirlilikleriyle kaplı olduğu söyleniyor. O, "yeni bir doğum" arayacak ve "ilahî Gerçeği onların [inisiye olmayan] görüşlerinden gizleyen perdeyi" kaldıracaktır.

Kutsal Kitap, Hıristiyanların Mesih'e olan imanları sayesinde dünyanın kirliliklerinden çoktan kurtulduklarını (1 Petrus 1:22-23) ve yeni doğumu zaten gerçekleştirdiklerini (Yuhanna 3:3) söyler.

Kardeşlik

Masonluk "Tanrı'nın Babalığı"nı desteklediğini iddia eder.

insanın kardeşliği." Hıristiyanlığa göre ruhsal birlik ve dayanışma yalnızca Mesih'e davanır (Yuhanna 17:20–21).

Namaz

Masonlar tarafından dualardan İsa Mesih'in özel adı çıkarılmıştır. Ancak Hıristiyanlar için İsa'nın adı duanın temelidir (Elçilerin İşleri 4:10-12) ve kimse İsa'nın adını asla inkar edemez (Markos 8:38; Luka 9:26).

İncil

Masonlar için İncil, güzel değerlerin ve ahlâkın teşviki için bir rehber kitaptır; ancak diğer dinlerden mason olanlar için diğer kutsal metinler de eşit öneme sahiptir. Hıristiyanlık açısından Kutsal Kitap, Tanrı'nın vahiy edilmiş ve ilham edilmiş tek Sözüdür (2 Tim. 3:16).

İnsan Doğası ve Günah

Masonlara göre insanlar, hayırseverlik, ahlaki yaşam, vatandaşlık görevlerini gönüllü olarak yerine getirme vb. yoluyla ahlaki durumlarını ve davranışlarını geliştirebilirler.

Mackey şöyle yazıyor: "Merdiven ilerlemenin simgesidir. . . İnanç, Umut ve Hayırseverliği temsil eden üç ana basamağı,

bize yerden göğe, 10 ölümden yaşama, ölümlülükten ölümsüzlüğe ilerlemenin yollarını sun ." — Hıristiyanlık insan doğasının mükemmelliğe doğru ilerlemediğini öğretir. İnsan doğası günahkardır (Romalılar 3:23; 1 Yuhanna 1:8) ve öncelikle ahlaki gelişmeye değil, kurtuluşa ihtiyaç duyar (Yuhanna 3:16; Romalılar 3:21-24).

Yeminler

Yeminler ve semboller Masonluğun ve onun çeşitli tören ve ayinlerinin hayati bir parçasıdır. Yeminlerin sembolik olması nedeniyle, bir Hıristiyanın vicdanını veya Kutsal Yazıları ihlal etmeden yemin edebilmesi ve yemin edebilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Hıristiyanlık için saldırgan bir yemin etmek değildir. Yeminler hayatın bir parçasıdır; örneğin bir Hristiyan'ın görev yemini etmesi veya bir tanığın sağ elini kaldırıp doğruyu söyleyeceğine yemin etmesi gibi. Bu başlı başına bir yemin değildir; daha ziyade yeminin içeriğidir. Hıristiyanlar başkalarına zarar vermeyi amaclayan yeminler edemezler. Bir yazar söyle yazıyor:

Masonluğun korkunç yeminleri, yalnızca Tanrı adına uygulanan korkunç cezalar ("boğazınızın kesilmesi, dilinizin kökünden koparılması" vb.) nedeniyle değil, aynı zamanda Hıristiyanlık açısından ahlak dışıdır. BELİRSİZ konularda yemin etmek günahtır. Yeminler adayın "sırları" keşfetmesinden ÖNCE gereklidir. . . . Yeminler ya ciddiye alınır, ama sonra küfürdür (Allah'ın adına lanet etmek ve yemin etmek). Ya da ciddiye alınınıyorlar ama aynı zamanda küfür ediyorlar (kelimenin tam anlamıyla boşuna Rabbin adını anıyorlar)! Bu durum Masonluğun genel ikilemini yansıtmaktadır: Ya yemin ciddiye alınır, ama o zaman Birinci Emir'e (Putperestlik) karşı günah işlenir. Yoksa alınmaz

ciddi olarak, ama o zaman bu İkinci Emir'e karşı bir günahtır (Küfür, Rabbin adını boş yere ağzına almak).44

Bir emir özellikle Tanrı'nın adının kötüye kullanılamayacağını belirtir (Çık. 20:7; Lev. 19:12). Lanetlemeye gelince, Kutsal Kitap Hıristiyanların lanet edemeyeceğini ve etmemesi gerektiğini belirtir (Mat. 3:35–37; 14:6–9; 26:69–75; Elçilerin İşleri 23:12; Yakup 3:9–10). İsa'nın takipçileri arasındaki bölünmüş bağlılıkları kınadığını da unutmamalıyız (Mat. 6:24; 10:37).

ÇÖZÜM

Masonluğun üye adaylarını çekmesinin birçok nedeni vardır. Bir kimlik veya aidiyet duygusu sağlar; genel olarak rütbe, unvan, makam ve başarıda ilerleme fırsatları; ve diğer insanlarla kardeşçe tanışma şansı. Masonluk, bireylere iş terfileri ve iş etkileşimleri gibi belirli avantajlar sağlar.

Masonluk aynı zamanda hayırseverlik amaçlarını desteklemesi ve bu amaçlara bağlılığı, gizli yeminlere hayranlığı, ahlaki kurallar ve gösterişli ritüelizmle ifade edilen bir dindarlık biçimine katılmak isteyenlerin çizimi ve

Aynı zamanda Masonluk bir anormallik olmaya devam ediyor. Mesih'e olan inançlarını ve bağlılıklarını sürdürmek isteyen Hıristiyanlar, bölünmüş sadakat meselesiyle ciddi şekilde mücadele ediyor. Hıristiyanlığı daha çok bir ahlak sistemi olarak anlayan ve doğrulukla çalışan kişiler için Masonluk konusunda belki daha az mücadele vardır. Ancak lütuf müjdesinin iyi işler ya da ahlaki kurallar sistemiyle aklanmayla ilgili olmadığını anlayan Hıristiyanlar için, doğrudan böyle bir ideolojiye dayanan bir ideolojiyle hiçbir uyumluluk olamaz.

Yıllar geçtikçe bazı Hıristiyan kiliseleri veya mezhepleri, üyelerinin Masonluğa ve diğer bazı kardeşlik kuruluşlarına katılmasını yasakladı.

İşte bunu yapan kısmi bir liste. 1871'de New England Cemaat Kilisesi; 1866'da Illinois Cemaat Kilisesi Genel Birliği; 1870'de Amerika Reform Kilisesi'nin Genel Sinodu; 1897'de Kuzey Amerika Reform Presbiteryen Kilisesi; 1920'lerde İskoçya Presbiteryen Kilisesi; 1940'ta Güney Afrika'nın Cape kentindeki Hollanda Reform Kilisesi Sinodu; 1942'de Amerika'nın Ortodoks Presbiteryenleri. Bu listenin tarihi açıkça bellidir. Bugün çoğu Protestan mezhebi artık loca üyelerinin kilise üyeliğini yasaklamıyor. Yalnızca birkaç muhafazakar mezhep hâlâ loca üyeliğine karşı çıkıyor.

EK BİLGİLER

Merkez

Çok sayıda bağımsız Lodge, neredeyse
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her eyalet.

Web siteleri

Her Locanin kendi web sitesi yardır.

Süreli Yayınlar

Bkz. Genel Kaynakça

İstatistik

1960'tan 2004'e kadar Masonluğun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üyeliği sürekli olarak azaldı. 1990 yılında masonların sayısı 4.099.319 iken, 2004 yılında örgütün üye sayısı 1.617.032'ye geriledi. Üstelik üyelerin çoğu üst yaş grubunda yer alıyor.

Notlar

- 1.Bu makale büyük ölçüde bu cildin yazarları tarafından yazılan bir kitaba dayanmaktadır. Bkz. George Mather ve Larry Nichols, Masonic Lodge (Grand Rapids: Zondervan, 1995).
- 2 Bkz. Alvin Schmidt, The Greenwood Encyclopedia of American Institutions: Fraternal Organities (Westport, Conn.: Greenwood, 1980), 120.
- 3 Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Image Books, 1975), 2:212.

- 4 Schmidt, Kardeşlik Örgütleri, 123.
- 5-"Electa" adı, 2 Yuhanna 1'deki "seçilmiş hanımefendiye" atıfta bulunmaktadır.
- 6 Albert G. Mackey, Masonluk Ansiklopedisi, 2 cilt, rev. ed. (Chicago: Masonic History Co. 1946), 2:847.
- 77Allan D. Large, "Din ve Masonluk Üzerine Sorular ve Cevaplar" Scottish Rite Journal (Şubat 1993), 14.
- 🔐 Masonluk Hıristiyanlık Karşıtıdır," Christian News, 32 no. 21 (24 Mayıs 1993), 1.
- 9 Bkz. Albert Mackey, Masonik Ritüelci (New York: May-nard & Merril, 1867).
- TO Mackey, Masonluk Ansiklopedisi, 2:361.
- TT Kurt Marquardt, "Hıristiyanlık ve Masonluk," Christian News (Mart) 19, 1968; 24 Mayıs 1993'te yeniden basılmıştır), 23.
- 12 Bunların bir listesi için bkz. Mather ve Nichols, Masonic Lodge, 68-69.

HANUMAN VAKFI

Bu, 1970'lerde kurulan, Doğu mistisizmi, HİNDİZM, psikoloji, liberal uyuşturucu kullanımı ve diğer çeşitli unsurları harmanlayarak yirminci yüzyılın sonlarına ait sayısız kült karakteristiklerinden birini oluşturan YENİ CAĞ HAREKETİ'nin bir örgütüdür.

TARİH

Harvard psikoloji Profesörü Timothy Leary (1920–1996), 1963'te LSD deneyi yaptığı için kovulduğunda gazete manşetlerine çıktı. Profesör Dr. Richard Alpert (d. 1931) de LSD'yi "bırakmaya" başladı ve meslektaşıyla aynı kaderle karşılaştı. Birkaç yıl uyuşturucuyla deney yaptıktan sonra Alpert, bunların kalıcı bir durum sağlama konusundaki görünüşteki yetersizliklerinden memnun değildi. daha yüksek bilince sahip.

Cesareti kırılarak 1967'de Hindistan'a gitmeye karar verdi. Orada kendisine Raja yoga tekniklerini öğretmeye başlayan yeni öğretmeni guru Maharaj-Ji ile tanıştı.

Alpert kısa süre sonra adını Baba Ram Dass olarak değiştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönerek 1971'de Be Here Now başlıklı bir kitap yazdı. Kitabın tezi esasen insanların geçmişte ya da gelecekte yaşamadıklarıydı. Bu nedenle kendilerini yalnızca şimdiyi yaşama sanatına adamalıdırlar. 1974'te Ram Dass, Hanuman Tapınağı ile birlikte Hanuman Vakfı'nı kurdu. Hanuman, Hindu destanı Ramayana'ya göre Rama'nın ordusundaki yaralılara yardım etmek için bir dağ şifalı bitki taşıyan, maymun şeklinde görünen bir Hindu tanrısıdır.

Vakfın gerçekleştirmeye başladığı çok sayıda faaliyet arasında "Hapishane Aşramı Projesi" olarak adlandırılan mahkumlara yönelik bir hizmet de vardı. Bir diğeri ise "Yasamak-Ölmek Projesi" idi. hem bilinçli hem de ölmekte olanlara destek sağladı. 1978'de Ram Dass, dünya çapında insanların acılarının hafifletilmesine adanmış Seva Vakfı'nın kurucu ortağı oldu. Şubat 1997'de Ram Dass, vücudunun sağ tarafının felç olmasına neden olan bir felç geçirdi ve konuşamaz hale geldi.

On üç ay sonra, 11 Mart 1998'de yeniden halka açık bir konferans verebildi. Seyahat etmeye, ders vermeye ve yazmaya devam ediyor. Web sitesi kitaplarını, kasetlerini ve yideolarını listeliyor.

ÖĞRETİMLER

Alpert'in kitaplarının ve öğretilerinin odak noktası, insan bilincinin doğasının temel ilkeleri etrafında dönmektedir.

Böyle bir prensip, Hinduizm'in tüm dini yolların aydınlanmaya yol açtığı öğretisidir. Böyle bir aydınlanmaya ulaşmak için kişinin bir gurunun yardımına başvurması gerekir. Tüm insanlar manevi yolculuğunda farklı ilerleme seviyelerinde olduğundan, guruların her biri farklı talimatlar ve egzersizler önerir. Melton şöyle özetliyor:

Bazılarının yogaya, feragat etmeye, mantralara, sekse ve hatta psychedelic ilaçlara ihtiyacı olabilir. Baba Ram Dass'a göre, .karma yoga -sevgi dolu hizmet, herkesi kaplayan ruhu ortaya çıkaracak şekilde tüm insanları beslemekaydınlanmaya giden yoldu.1

Hanuman Vakfı, karma yoga tekniklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak için kuruldu. Vakıf ayrıca cezaevleri ve hastanelerde danışmanlık hizmeti de veriyor.

ÇÖZÜM

Doğu dinlerine olan ilgi ve bu dinlerin incelenmesi yirmi birinci yüzyılda da popülerliğini korudu. Baba Ram Dass, Yeni Çağ Hareketi'nin sözcüsü olarak seyahat etmeye ve geniş çapta ders vermeye devam ediyor, iç barış ve aydınlanma ilkelerini teşvik ediyor ve "Kova Çağı"nı yirminci yüzyıla getiriyor.

EK BİLGİLER

Merkez

Ram Dass, 524 San Anselmo Bulvarı, San Anselmo, CA 94960.

Resmi internet sitesi

www.ramdasstapes.org

Yazılar

Çoğu web sitesinde listelenen birçok kitap, kaset ve ders.

Notlar

1 J. Gordon Melton, Amerikan Dinleri Ansiklopedisi, 2 cilt.

- Gordon Melton, Amerikan Dinleri Ansiklopedisi, 2 cilt. (Wilmington, NC: McGrath, 1978), 2:382.
- 2 Baba Ram Dass'ın öğretilerinin tarihi ortodoks Hıristiyanlığın öğretileriyle analizi ve karşılaştırılması için bkz. HİNDUİZM.

CENNETÍN KAPISI

Mart 1997'de dünyayı şok eden bir UFO tarikatı olarak, yalnızca otuz dokuz üyeli takipçisi olan Heaven's Gate, belki de Waco, Teksas'taki BRANCH DAVIDIAN yerleşkesinin sadece dört yıl içinde yakıldığı haberinden daha da tedirgin ediciydi. daha erken. Bilgisayar teknolojisi konusunda iyi eğitim almış zeki insanlar genellikle uçan bir daireye kapılıp dünyadan uzaklaştırılma hayalleri kuran bir lideri takip etmezler. Ama gerçekte inandıkları şey buydu. Ve bu inançla hareket ettiler.

TARİH

Cennetin Kapısı ismi daha yeni benimsenmişti. 1994'te Total Overcomers Anonim olarak biliniyorlardı.

Bundan önce üyeler kendilerine basitçe "Grup" diyorlardı. 1970'lerin ortasındaki ilk dönemlerinde Bo ve Peep UFO kültü olarak adlandırılıyordu. O dönemde takipçi toplamaya başladılar. Medya onlardan HIM (İnsanın Bireysel Metamorfozu) adını aldı.

Kısaca "Do" olarak anılan Marshall Applewhite (1931–1997), Spur, Teksas'ta doğdu. Karısı Bonnie Lu Nettles'a (1927–1997) "Ti" adı verildi. Doğduğu yer bilinmiyor. Applewhite, 1952'de Austin College'da lisans derecesi aldı ve ardından Richmond, Virginia'daki Union Theological Seminary'e kısa bir süre katıldı. Teolojik ilgi alanlarının yanı sıra müzik okumaya başladı ve Kuzey Carolina'daki bir Presbiteryen kilisesinde müzik direktörlüğü görevini üstlendi. Kısa bir süre sonra Houston, Texas'a taşındı ve St. Thomas Üniversitesi'nde müzik profesörü oldu. Applewhite burada müstakbel esiyle tanıstı.

Nettles bir hemşireydi ve yerel bir TEOSOFİ derneğinin üyesiydi. Nettles, metafiziksel şeylere karşı Applewhite'a karşı artan bir ilgi uyandırdı. 1972'de Applewhite üniversitedeki öğretmenlik görevinden ihraç edildi. Suçlamalar bir erkek öğrencinin karıştığı cinsel skandal etrafında yoğunlaşıyordu. Görünüşe göre Applewhite eşcinsel ve heteroseksüel eğilimler arasında gidip geliyordu. Ancak Nettles'la olan ilişkisinde cinselliği bir etken değildi. Aslında Applewhite'ın Nettles'la olan karışık cinsel kimliğinden sığınacak bir yer bulduğuna inanmak için nedenler var. Çift paranormal dünyanın derinliklerine daldı. Onlar, dış uzaydan gelen ruhani varlıklarla temasa geçtiklerini iddia ettiler; bu da onları, tüm dikkatlerini dünyanın ötesindeki dünyalardaki manevi yaşam arayışına yöneltmeye yöneltti.

1973'te Oregon'da Applewhite, sahip olduğunu iddia etti

kendisinin ve Nettles'ın karşılaştığı farklı deneyimlerin tüm parçalarını bir araya getiren vizyon. İşte dünyanın 1997'de tanık olduğu şeyin bariz ilham kaynağı. Bu "vahiy", Applewhite ve Nettles'ın Vahiy 11'deki iki peygamber olduğuydu. Onlara gerçeği vaaz etmeleri için 1.260 gün verilecek ve sonra öldürülecekler, ardından da öldürüleceklerdi. bir "bulut" içinde göğe yükselişleri. Applewhite, bu "bulutun" aslında bir tür uzay aracının sembolü olduğuna inanıyordu. Daha önce kendilerinden ve "Gine ve Domuz"dan söz ettikten sonra kendilerine "Bo ve Peep" adını verme kararlarının arkasında iki çoban teması yatıyordu.

Kaliforniya'ya seyahat eden ve Los Angeles'ta ders veren "Bo ve Peep", iki düzine metafizik öğrencisini dönüştürmeyi başardı. Çift, Oregon'a döndükten sonra 150 kadar takipçi kazandı. 1975 yılında Walport, Oregon'da, grubun yaklaşık otuz üyesinin uçan daireler üzerine bir konferansın ardından bir plajda kaybolmasıyla grup ulusal medyanın dikkatini çekti.

Grup daha sonra Denver, Colorado'ya göç etti. Burada Applewhite ve Nettles, "gösteri" adını verdikleri şeye hazırlanmak için gözden kaybolacaklarını duyurdular. Suikastlara maruz kalacaklarına ve gerçeğe sahip olduklarını "kanıtlamak" için diriltileceklerine ve cennete yükseleceklerine inanıyorlardı.

Sonraki altı ay boyunca takipçileri onlardan haber alamadı. Gruplar parçalandı ve üyeler oradan ayrıldı. Sırada Bo ve Peep var Gulfport, Mississippi'de ortaya çıktı ve burada yaklaşık yüz takipçi, onların liderliği altında yeniden bir araya geldi. Tipik bir tarikat tarzında Bo ve Peep, yalnızca onların sadık takipçileri olanların nihai gerçeğe sahip olduğunu ve artık yukarı çıkıp daha fazla gerçek almaya hazır olduklarını belirlediler. "Gösteri" iptal edildi ya da en azından ertelendi. İki çobanın adanmışlarının daha fazla hazırlığa ihtiyacı vardı.

Bir sonraki yer, Bo ve Peep'in uçsuz bucaksız vahşi doğada kendilerine eşlik eden üyelere sürgündeyken keşfettikleri gerçekleri öğretmeye başladıkları Wyoming'di. Buna karmaşık bir uzay çağı kelime dağarcığı da dahildi. Diğer göçler arasında Salt Lake City'ye, Denver'a, Dallas-Fort Worth'a ve son olarak da şu anda ünlü olan Santa Fe, New Mexico'ya taşınmalar vardı. Ayrıca grup, Albuquerque, New Mexico'da "Earthship" adını verdikleri bir yerleşke inşa etmeye başladı. Grup 1997'de ani bir haber haline geldiğinde, bilgisayar işinde başarılı oluyorlardı ve uzmanlıkları web sitesi geliştirmede yatıyordu. İşlerine "Yüksek Kaynak" adını verdiler.

ÖĞRETİLER VE İNANÇLAR

Hıristiyan (Presbiteryen) köklerinin, Nettles'ın Teosofi Cemiyeti'ne üyeliğinin ve diğer çeşitli metafizik fikirlerin bir kombinasyonu Cennetin Kapısı'nın inançlarını oluşturdu. Bu nedenle, İncil'deki temalar ve imalar ile teosofik fikirler ve bilim kurgunun bir karışımının ortaya cıkması sasırtıcı değildir.

inanç sistemlerini oluştururlar.

Dünya: Gezegenimiz, bir zamanlar birkaç bin yıl önce ziyaret eden ve dünyanınkinden bir seviye daha yüksek bir varlığın inişini hak edecek kadar geliştiğine karar veren dünya dışı varlıklar tarafından dikilmiş bir bahçedir. Bu (görünüşe göre) İsa'ydı. Ancak dünyalılar onu henüz özgürleşmeyi ve daha yüksek bir varoluş düzeyine aydınlanmayı istemeyerek öldürdüler. Bu nedenle dünya halen olduğu gibi kötülük tarafından yönetilmeye devam etti.

Cennet: Cennet, şeytanın hakimiyetine girmek istemeyen herkesin kaçış yoludur. Grup, cennetin uygun uzay aracıyla seyahat edebilecekleri bir yer olduğuna inanıyordu.

Biniş Kartı: Cennete giden uzay aracına dahil edilme yeterliliği, Applewhite'ın öğretilerine itaatkar bağlılığı içeriyordu.

HIM: İnsanın Bireysel Metamorfozu şu durumlarda meydana gelir: kişi daha yüksek manevi/evrimsel seviyeye taşınır.

Uygulamalar: Materyalizmden ve dünyevi arzulardan tamamen vazgeçmeyi içeriyordu. Alkol ve uyuşturucu tüketimi, cinsel aktivitede bulunma ve dışarıyla temas dünya (yani grubun kendisi dısındaki herhangi biri) kesinlikle yasaktı.

Gösteri: Yukarıda belirtildiği gibi, "gösteri" Bo ve Peep'in nihai suikastıydı. Daha sonra diriltilecekler ve uçan daire yoluyla cennete vükseleceklerdi.

Bilim Kurgu: Edebi bir tür olarak bilim kurgu okumak, grubun devam eden evrimsel gelişiminde son derece etkili oldu.

İnançlar güçlüdür. Heaven's Gate üyeleri, Hale-Bopp kuyruklu yıldızının arkasında kendilerini bu dünyanın karanlığından çok daha iyi bir yere taşıyacak bir uçan dairenin olduğuna inanıyorlardı. Bu inanca dayanarak intihar ettiler. Ancak ölen otuz dokuz kişiye göre ölümleri aslında intihar değildi. Hıristiyanlar olarak ölümün aslında ölüm değil, cennete geçiş olduğuna inanıyoruz; ancak Applewhite ve onun sadık birkaçı, evrimsel düzlemde daha yüksek bir varoluş düzeyine yükseldiklerine inanıyordu.

Bir anlamda Heaven's Gates üyelerinin ölümü Waco, Jonestown veya diğer tarikat intiharlarından farklı bir olaydı. Bu durumlarda takipçiler dış dünyanın saldırılarına tepki gösteriyorlardı. Cennetin Kapısı için bu özel bir olaydı. Orada Hem Waco'da hem de Jonestown'da olduğu gibi siyasi baskı ya da doğrudan müdahale yoktu.

Applewhite yakında kanserden öleceğini tahmin etmişti. Grubun motivasyonu belki de onun kendileriyle çok uzun süre kalamayacağı inancından kaynaklanmıyordu. Tarikat üyeleri genellikle grubu bir arada tutan dinamik liderin yokluğunda iyi tepki vermezler.

ÇÖZÜM

Otuz dokuz üyenin ölü bulunduğu haberi çıktığında medya, çok az tarikat uzmanının sahip olduğu bilgileri bulmak için koşturdu. Ancak arkasında bu kadar çok bilgi bırakan çok az tarikat var. Robert Balch, Cennetin Kapısı'nı araştırdı ve bu grup hakkında pek çok yararlı bilgi sağladı; araştırması internette iyi bir şekilde yayınlandı. Kapsamlı yazılarının yanı sıra ciltlerce bilgi veren siteler ve internet bağlantıları da bulunmaktadır.

FK BİLGİLER

Web siteleri

www.wave.net/upg/gate

www.clas.utl.edu/users'gthursby/rel/gate Bu web sitesi, diğer üyelerle birlikte "bedenini terk etmemeyi" (intihar) tercih eden, Heaven's Gate'in hayatta kalan bir üyesi tarafından işletilmektedir.

Orijinal Heaven's Gate web sitesi ve yayınlarının yanı sıra kişisel güncellemelerini de içerir.

HİNDUİZM

Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Hinduizm, yakın geçmişte Batı'da ortaya çıkan birçok tarikat ve mezhep için önemli bir teolojik arka plan oluşturmaktadır. Bunlar arasında VEDANTA TOPLULUĞU, ISKCON, TRANSANDANTAL MEDİTASYON, YENİ ÇAĞ HAREKETİ, Bhagwan Shree Rajneesh gibi bireysel kişilik kültleri vb. yer alır.

TARİH

Felsefi ve temel olarak Hinduizm'in özü, tüm gerçekliğin bir olduğu ve evrendeki tüm çeşitliliğin sonuçta tekçiliğe indirgendiğidir. Günümüz Hindistan'ında ve diasporasında Hinduizmin kökeni üç etkiye dayanmaktadır. Bunlardan ilki, M.Ö.'den kalma HintAvrupa dilidir. MÖ 1500 – MÖ 500

Rusya'nın bozkırlarından gelen bu Aryan halkları ve

Orta Asya, Hint yarımadasını kasıp kavurarak Vedizm olarak bilinen dinlerini de beraberinde getirdi. İkinci etki, ana dilleri Aryan istilacıların Sanskrit diliyle karışmış olan komşu İran kabilelerinden geldi. Üçüncü etki Hindistan'a özgü dini fikirlerden geldi.

Vedizm'in edebi kaynağı topluca Rigveda olarak bilinen ilahilerdir . Vedizm'in kendisi, saflığın ateşten çıktığı fikrini benimseyen bir ateş kültüydü; bu, ölülerin yakılması uygulamasını ve daha sonra reenkarnasyon doktrininin gelişimini güçlü bir şekilde etkilemiş olabilecek erken bir fikirdi.

Hindu tarihi genel olarak dört döneme ayrılır. MÖ 3000 – MÖ 1500 yıllarına kadar uzanan Vedik öncesi dönem, İndus Vadisi yerlileri tarafından uygulanan animizmi içeriyordu. Burada Harappa kültürü tanrıça ve boğa kültünü geliştirdi. Bu dönemin en büyük katkısı, arkeologların bu dönemin temel tarihini bir araya getirmesine olanak tanıyan, geride bırakılan birçok eserdir.

İkinci dönem olan Vedik dönem, daha önce de belirtildiği gibi, Aryan istilalarıyla işaretlendi. Ancak Vedik öncesi dönemden farklı olarak Vedik, maddi eserlerden oluşan geniş bir depo üretmedi. En büyük hazinesi edebi katkısı Rigveda'ydı

1.028 ilahisi birkaç yüzyıl boyunca bestelendi. Bu

dönem Hinduizmin yoğun çoktanrıcılığının en büyük gelişme gösterdiği dönemdir. Modern Hindu yaşamının bir diğer önemli unsuru olan kast sistemi de bu dönemde ortaya çıktı. Bireyleri kastlara ayırmaya yönelik bu sistem meslekidir ve ten rengiyle ilgilidir. Rigveda beş sosyal kasttan bahseder: (1) brahminler - rahip-bilimsel kast; (2) kshatriyalar —savaşçı -asker kastı; (3) vaishyalar — tarım ve tüccar kastı; (4) sudralar — köylü ve hizmetkar kastı; (5) hariyanlar – dışlanmışlar veya "dokunulmazlar". Zamanla bu kastlar binlerce alt bölüme ayrıldı. Sosyal ölçeğin en üstünde brahminler kalırken, en altta hâlâ "dokunulmazlar" yer alıyor.

Dokunulmazlar insandan aşağı görülüyordu ve öyle muamele görüyordu. Her ne kadar Mahatma Gandhi 1949'da "dokunulmazlığı" yasa dışı ilan eden sosyal reformu yürürlüğe koymayı başarmış olsa da, psikolojik ve ruhsal olarak bu kavram Hindistan'ın pek çok köyünde, özellikle de güney Hindistan'da hâlâ benimseniyor.

Hindu tarihinin üçüncü dönemi, M.Ö. 700 civarında başlayan Upanişad dönemi olarak adlandırılır. Upanişad kelimesi, kelimenin tam anlamıyla "ayaklarının dibine oturmak" anlamına gelir. Hinduizm'in bugünkü haline doğru en büyük dönüşümü bu aşamada gerçekleşti. Vedik dönemin insanüstü tanrılarıyla bırlikte "bu dünyevi" karakteri, "öteki dünya" yönelimine dönüştürüldü. Öğretmen/öğrenci ya da guru/öğrenci ilişkisinin yoğun bir ruhsal düzeyde yükselişi gibi, çilecilik ve reenkarnasyon doktrini de bu dönemde geliştirildi. Yeniden doğuş döngüsünden (moksha) salıverilenler , diğerlerine disiplinlerde eğitim verdiler kendilerinin de tam bir aydınlanma elde edebilmeleri için iyi karmadan gecmeleri gerekmektedir.

Upanişad dönemi, Vedik dönemin ritüellerine karşı bir isyan dönemiydi. Adanmışlar, yeniden doğuşun (samsara) çıkış yolunu gösterebilecek bir guruyu takip etmek için brahminlerin otoritesini isteyerek terk ettiler . . Gautama Buddha, kişiye aydınlanma yolunu öğretebilecek, alışılmışın dışında münzevi bir kişinin başlıca örneğidir. Onun yolu, dünyanın en büyük dini olan BUDİZM'e ulaştı. MÖ 3. yüzyılda, Hinduizm'e karşı olumlu bir tutum sergileyen Mau-ryan hükümdarı Asoka'nın etkisiyle BUDİZM'in Hindistan'da yayılmasına tanık olundu.

Hindu tarihinin dördüncü dönemi yaklaşık olarak MÖ 2. yüzyılda başladı ve MS 2. yüzyıla kadar devam etti. Bu süre zarfında Vedantik metinler yeniden canlandı.

Tanrı Brahma, daha küçük tanrılar üzerinde hegemonya kuracak bir konuma yükseldi. Ancak daha önemli bir tanrı olan Vişnu'nun on enkarnasyonundan biri olan Lord Krishna, Hinduizmin baskın tanrısı haline gelir. Ayrıca evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve yok edicisi olan tanrı Şiva, bu dönemde Hindu inanışında adı geçen üçüncü en önemli tanrı haline geldi.

Bhagavad Gita, tüm Hindu metinleri arasında en popüler olanlardan biridir. Şiir, savaşçı Arjuna ile onun arabacısı Krishna arasında geçen uzun bir konusmadır. Arjuna öldürmemeye karar veriyor

kendi akrabaları savaşta, bunun üzerine Krishna onu kişisel duygularından vazgeçmesi ve doğru olanı (dharma) yapması konusunda teşvik etmeye devam ediyor. Bhagavad Gita'daki genel motif , Hinduizm'de bugüne kadar en yaygın olan fikir olan yoğun manevi bağlılıktır.

Hinduizm ve onun muadili Budizm Asya'da muazzam bir etki yaratmaya devam ederken, HIRİSTİYANLIK Batı'yı dönüştürdü. MS dördüncü yüzyıldan sekizinci yüzyıla kadar Puranalar olarak bilinen yazılarda Hinduizmin popülerleşmesi gerçekleşti . Hindu edebiyatının bir antolojisini oluştururlar ve Hindu üçlüsünün üç tanrısını, Brahma, Vişnu ve Şiva'yı ve ayrıca dinin tüm ana fikirlerini özetlerler. Puranalar sıradan insanların metni haline qeldi .

MS ilk yüzyıllarda ayrıca ana tanrıça Shakti; Şiva'nın oğlu Skanda; Güneş tanrısı Surya; Şans tanrıçası ve Vişnu'nun eşi Lakshmi; ve diğer yüzlercesi. Hinduizm'in paradoksu, kendisini kitlesel çoktanrıcılığa adapte ederken aynı zamanda tek tanrılı eğilimleri geliştirme yeteneğiydi.



Bhagavad Gita ve diğer Hindu yazılarının İngilizce tercümesi yaygın olarak mevcuttur; birçoğu bu yazıları dini rehberlik için kullanıyor.

George A. Mather'ın izniyle

MS 1. binyılın ikinci yarısında, yani Avrupa'nın Orta Çağ'ının başlangıcına eşdeğer bir dönemde, önde gelen Hindu filozofları arasında, özellikle Shankara ve Kumarila arasında, Budizm'e karşı bir düşmanlık ruhu ortaya çıktı.

Budist tapınaklarının yıkıldığı ve keşişlerin öldürüldüğüne dair haberler yedinci yüzyıldan sonra daha yaygın hale geldi.

Hinduizm, on birinci yüzyıldan itibaren kendisini Müslüman istilaları tehdidi altında buldu (bkz. İSLAM). Kuzey Hindistan'ın işgali, güneyde Hinduizmin güçlenmesine neden oldu. İslam, Hinduizmin teolojisini etkilemeyi başaramadı ancak dil ve kültür üzerinde etkili oldu. Pek çok Arapca ve

Farsça kelimeler Hint sözlüğüne girdi. Kadınları üst sınıflardan ¹ (pur-dah) tecrit etme uygulaması İslam doktrinine eşlik ediyordu. İki din arasındaki en büyük uyum çabaları Müslüman Sultan Ekber'in (1556-1605) yönetimi altında gerçekleşti. Çabaları etkili oldu, ancak on sekizinci yüzyılda Müslümanların yeniden canlanması ve ardından Hıristiyanlığı Hint yarımadasında yayan Büyük Britanya'nın yönetimiyle daha da kötüleşen bir başarısızlıkla karşılaştı.

Hinduizm, Batı'yı on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında ve yirminci yüzyıl boyunca fikirleriyle, özellikle de reform hareketleriyle etkiledi. SIKHİZM, onbeşinci yüzyılın sonlarında Guru Nanak tarafından başlatılan bu tür hareketlerin en önemlisidir. Nanak'ın reformları kast sisteminin reddini de içeriyordu. Sihizm bu cildin başka yerlerinde ele alınmayı hak ediyor, ancak fikirleri önemlidir çünkü Amerika'yı, özellikle de Yogi Bhajan'ın öğretilerini etkilemiştir.

, ,

Amerika'da organize bir Hindu toplumunun ilk tanıtımı 1890'larda, bir başka Hindu reformcusu olan Ramakrishna'nın öğrencisi Swami Vivekananda'nın 1895'te New York City'de Vedanta Topluluğu'nu kurmasıyla gerceklesti.

TEOSOFİ, ELAN VITAL, ISKCON, TRANCENDENTAL MEDİTASYON, RAJNEESHİZM ve diğer birçok mezhep yirminci yüzyılda Batı'da son derece popüler hale geldi ve bunların hepsi temel dürtülerini Hinduizm'den aldı.

Hıristiyan olmayan en önemli kültürel şekillendirme gücü olan Yeni Çağ Hareketi, dini temelini sağlamak için büyük ölçüde Hinduizm'e güveniyor.

Hinduizm aynı zamanda Mahatma Gandhi'nin cinsiyetler arasındaki şiddetsizliği ve eşitlikçiliği vurgulayan başarılı sosyal reform hareketinin etkisiyle Batı'da bir rönesans yaşadı. Şiddet içermeyen sosyal reform konusundaki fikirleri, Amerikan sivil haklar hareketinin önde gelen liderlerinden Martin Luther King Ir.'a ilham yerdi.

Sihler ve Hindular arasındaki tarihsel gerilim 1990'larda daha da şiddetlendi. Müslümanlarla Hindular arasındaki ilişkiler, 1986'da Uttar Pradesh eyaletindeki her iki dinin de hak iddia ettiği kutsal bir türbeyle ilgili çıkan anlaşmazlık nedeniyle yıpranmıştı. 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana, dünya dinleri konusunda daha fazla farkındalık oluştu; tüm dinlerin liderleri, terör örgütlerini harekete geçiren dürtüleri anlamaya çalışıyor. Hint liderlerin yanı sıra Hıristiyanlar ve esas olarak Müslümanlar da bu konuyu ele aldılar.

ÖĞRETİMLER

Hindu teolojisini oluşturan şeylerin çoğu, tarihsel araştırmada zaten tartışılmıştı. Aşağıda Hindu doktrininin önemli yönlerinin kısa bir incelemesi ve Hıristiyanlıkla karşılaştırmalar yer almaktadır. Hinduizm klasik olarak dharsana (Sankhya, Yoga, .Nyaya) adı verilen altı düsünce sistemine veva düsünce okuluna bölünmüstür.

.Vaisheshika, .Purva Mimamsa ve .Uttara Mimamsa). Heinrich von Stietencron şunu belirtiyor: 2

tüm bu sistemler dünyayı anlatmakla ve insanlığın en yüksek hedefi olan kurtuluşla ligilenir ve hepsi bu hedefe idrak yoluyla ulaşmaya çalışır. Eski Mimamsa, Vedalar ve emirlerinin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalışır. . . doğru davranışın temeli olarak Diğer tüm sistemler ve Purva Mimamsa'nın daha sonraki aşamaları için önemli olan, yeniden doğuş döngüsünden kurtuluşun bir aracı olarak bilgidir; nihai durum ya bireysel ruhun tamamen dinlenmesi (Nyaya/Vaisheshika ve daha sonraki Purva Mimamsa) veya bireysel ve mutlak bilinç3 (Samkhya, Yoga) ile Vedanta'nın bazı kısımları arasındaki mesafenin aşılması .

Von Stietencron, sistemlerin benzer hedeflere sahip olmasına rağmen, her sistemin bu hedeflere ulaşmak için farklı bir yönelime sahip olduğuna dikkat cekiyor. Bunlar bu cildin sözlük kısmında özetlenmiştir.

Her ne kadar Hinduizm, evrimi boyunca muazzam bir gelişme göstermiş olsa da ve onları birbirinden ayıran özelliklere sahip binlerce Hindu mezhebi olsa da, bazı temel bileşenler sabit kalıyor. Bunlardan ilki, Rigveda ve Upanişadlar dahil Vedik metinlerdir . Hacimli Mahabharata, evrensel olarak hayranlık duyulan Bhagavad Gita'yı içerir . Ek metinler arasında Brahmanalar, Sutralar , Aranyakalar ve diğer bircok kutsal yazı bulunmaktadır.

Tanrı

Hinduizm'in özü, Tanrı, gerçeklik ve insanlığın bu gerçeklikle ilişkisi ve yakınlığı konusundaki anlayışında yatmaktadır. Temel anlayışı, Brahman'ın her şeyi kapsayan nihailik ilkesi olduğudur. Bu, hem canlı hem de cansız tüm yaratılışta, nihai yüksek ruh Brahman'ın daha düşük bir titreşimi olarak tezahür ettirilmiştir. Hinduizm, tüm gerçekliğin bu tek özden kaynaklandığı gerekçesiyle hem tektanrıcılığa hem de tekçiliğe bağlıdır. Ancak aynı zamanda daha küçük birçok tanrıya tapınmayı savunması bakımından da çoktanrıcılıktır; bu tek öz, maddi evrende çoğulcu bir şekilde ifade edilir. Bu nedenle Hinduizm de panteizme bağlıdır. Brahman'ın her varlıkta bireysel olarak kendini ifade etmesine atman denir. Hinduizm'e göre tüm dinlerin nihai amacı veya arayışı atman'ı Brahman ile özdeşleştirmektir.

Hinduizm, Tanrı doktrinleri açısından Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam'dan büyük farklılıklar gösterir. Hint ifadesi ekambrahman dvitiyanasti ("Brahman birdir ve ikincisi yoktur") İbranice Şema ile yankılanır: "Duy,

Ey İsrail, Tanrımız RAB, RAB tektir" (Yas. 6:4). Görünüşte Hinduizm dünyadaki diğer büyük dinlerle karşılaştırılabilecek bir tektanrıcılığı geliştiriyormuş gibi görünüyor. Ancak "Brahman birdir" ifadesiyle gerçekte ne kastedildiği keşfedildiğinde benzerlik hızla ortadan kalkar. Tanrı'nın hem içkinlik hem de aşkınlık açısından tasarlandığı Hıristiyanlıktaki gibi durum Hindu anlayışı değildir. Hindu, Brahman'ı ayrı bir metafizik gerçeklik olarak değil, var olan her şeyi kapsayan bir yaşam ilkesi olarak algılar. Daha küçük tanrıların (yüzlerce ya da binlerce) olması önemli değil. Brahman, tüm gerçekliğin onun sayesinde bir parcası olduğu nötr bir ilkedir.

Paradoksal olarak, Brahman kişisel olmayan ama aynı zamanda insanlıktan farklı olmayan bir varlık olarak tasavvur edilir. Hıristiyanlık için Tanrı, içkin olduğu ölçüde kişiseldir. Tanrı'nın aşkın doğası onu daha az kişisel bir Tanrı yapmaz. Bu sadece Tanrı'yı yarattıklarından ayırır. Yaratılıştan farklı, Hıristiyan düşüncesi için temel ve esas olan Tanrı kavramı Hindular için tasavvur edilemez.

Tanrı'nın ilahi bir Üçlü Birlik olduğu konusunda Hindu ve Hıristiyan anlayışları arasında sıklıkla karşılaştırmalar yapılmıştır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak açığa çıkan Hristiyan Tanrısı, genellikle Brahman, Vişnu ve Şiva (Yaratıcı, Koruyucu, Yok Edici) şeklindeki Hindu Tanrı doktrinine eşitlenir. Ancak bir kez daha bu benzerlik yanıltıcıdır. Gerçek şu ki

Hıristiyanlık, Tanrı doktrinini aşkın kurallar olarak kabul eder ve bu tür bir benzerliği geçersiz ve geçersiz kılar. Hinduizm'e göre, Tanrı gerçekliğin nötr bir ilkesi olduğundan, tanrılar üçlüsü bu tek gerçekliğin bir tezahüründen başka bir şey değildir. Hıristiyanlık, Tanrı'yı özde bir ve kişiler olarak üç olarak tasavvur eder. Baba, her şeye gücü yeten Yaratıcıdır (bkz . Havarilerin ve İznik'in öğretileri, Ek 1). Tanrı her şeye kadirdir ve yine de "Baba" olarak kişisel ve sevgi dolu bir Tanrıdır. Oğul, Tanrı'nın, işi her şeyden önce ve en önemlisi kurtuluş olan İsa Mesih'in kişiliğinde enkarnasyonudur. Kutsal Ruh "Rab ve yaşam verendir" (İznik İmanı) ye kutsallastırıcı, teselli edici ve öğretmendir.

Hinduizm'de Brahman, Hıristiyanlıktaki Baba Tanrı gibi bir yaratıcı olarak tasavvur edilir. Ancak Brahman'ın yaratma işi, sürekli olarak ortaya çıkan gerçekliğin yeni tezahürlerini yaratmaktan ibarettir. Hıristiyanlığa göre Tanrı dünyayı zamanın sınırları içinde yaratmıştır. Yaratılış'a göre bu süre altı gündü (Yaratılış 1), ardından Tanrı yedinci günde dinlendi ve yaratılışın "çok iyi" (1:31) ve eksiksiz (2:1) olduğu sonucuna vardı.

Vişnu'ya koruyucu denir. Brahman'ın yaratımları böylece Vişnu tarafından korunur. Vişnu'ya on enkarnasyonda tapınılır. Bunlar Vedik literatürde anlatılmıştır.

Dharma (düzen) tehdit edildiğinde , Vişnu göksel alanı terk eder ve düzeni yeniden sağlamak ve korumak için on formdan birinde enkarne olur. Bu enkarnasyonların klasik sayısı ondur; teriomorfik (hayvan formu) görünümlerden tamamen antropomorfik (insan formu) tezahürlere kadar yükselir. Bunlar: balık (Matsya), kaplumbağa (Kurma), domuz (Varaha), insan-aslan (Narasimha), cüce (Vamana), baltalı rama (Parasurama), Kral Rama, Krishna, Buda ve gelecekteki enkarnasyondur., Kalkin

Hıristiyanlıkta İsa Mesih, Tanrı'nın tekil enkarnasyonudur.
Hinduizm'de olduğu gibi, bu enkarnasyon düzeni yeniden sağlamak için gerekliydi, ancak bu düzen, belirli bir kefaret eylemi yoluyla Tanrı ile yaratılış arasında uzlaşma sağlamak için gerekliydi.
Bu nedenle İsa, mevcut düzeni "korumaya" gelmedi. Aksine, Teslis'in ikinci şahsının işi, günah nedeniyle Tanrı'ya yabancılaştırılan yaratılışın yeniden yaratılması ve onarılması işi olarak tanımlanabilir.

Hindu üçlüsünün üçüncü tanrısı olan Şiva'ya yok edici denir. Şiva, Hindu tanrıları arasında en kararsız olanıdır. Merhamet gösteren bir tanrıdır ya da bir anda yok eden tanrıya dönüşür. Tahmin edilemezliği ve kaprisleri temsil eder. Şiva ibadetinde erotizm unsuru devreye girmiştir. Şiva'ya genellikle linga veya yaratılış sembolü şeklinde tapınılır.

Birçoğu lingayı fallik bir sembol olarak kavramsallaştırdı, ancak bu yanıltıcıdır. Kendisi de çeşitli kadın tanrılar (Devi, Kali) olarak kişileştirilen tanrıça Parvati tarafından baştan çıkarılır ve o, Siva'nın tam güc kaynağıdır.

Hıristiyanlık, Teslis'in üçüncü kişisi doktrininde Şiva'ya hiçbir benzerlik sunmaz. Kutsal Ruh, yok edici olmaktan çok uzaktır, "Rab ve yaşam verendir" (İznik İnancı).

Yine, Hıristiyan Tanrılığının şahıslarının her biri tek bir özden yola çıkar.
Hıristiyanlık kesinlikle tek tanrılı olmayı sürdürüyor ve Hindu düşüncesine özgü coğulcu fikirlerle keskin bir tezat olusturuvor.

Yaratılış

Dünyanın bu iki büyük dini arasındaki bir diğer önemli fark, Hıristiyanlığın, Tanrı'nın dünyayı yoktan , yoktan yarattığını öğretmesidir. Sanskritçe'de sık sık tekrarlanan bir aforizma, Hinduizm'deki zıtlığı yansıtır: navastuno vastusiddhih ("hicbir seyden hicbir sey gelemez").

Hinduların, Tanrı'nın yaratılışa katılımına nasıl baktığına dair yararlı bir örnek, Hindistan'daki Hıristiyan misyoner SH Kellogg tarafından sağlanmıştır.

Karanlık bir odaya girip yılan sandığım bir ip görsem, o yılanın ortaya çıkışının sebebi iptir; öyle olsa bile, herkese Tanrı'dan başkası gibi görünen ama aslında O Olan dünyayı gördüğümde, bana dünya qibi görünen şeyin nedeninin Tanrı olduğunu söylemeliyim.5

Karma, Reenkarnasyon ve Kurtuluş

Hindu düsüncesinin merkezi odağı atman doktrinleridir.

Brahman ve karma. Karma, cezalandırıcı adalet yasasıdır; burada kişinin eylemleri ve eylemleri, önceki varoluşta yapılan eylemlere bağlı olarak, reenkarnasyon döngüsünde önceki doğumdan daha yüksek veya daha düşük bir yeniden doğuşa doğru salıverilmeyle (moksha) sonuçlanır. Ruh (atman), bu gezinme sürecine (samsara) kapılır ve bunun sonu, atman ile Brahman'ın özdeşleşmesiyle sonuçlanır. Sürekli kötü karma, daha düşük yaşam formlarında yeniden doğuşla sonuçlanır. Alt kastlarda var olan inanılmaz yoksulluk ve sosyal eşitsizliğin, daha varlıklı kesimlerde sempatik bir tepki uyandırmamasının nedenlerinden biri, müdahale girişiminin kozmik süreçte bir kesinti olarak görülmesidir (lila) . Hindu için gerçeklik ruhtur. Her şey bir yanılsamadır (maya).

Dindar Hindu, altı okulun farklı yollarını takip ederek yeniden doğuştan kaçmaya çalışır (yukarıya bakın). Kişi jnana marga yolunu (bilgi yolu), karma marga yolunu (çalışma yolu) veya bhakti marga yolunu (adanmışlık yolu) takip edebilir. Hepsi aynı sonuca varıyor. Bu üç yol Hindu kurtuluş yolunu oluşturur. On dokuzuncu yüzyılda Ramakrishna ve Vivekananda, tüm dinlerin bu üç yol altında özetlendiğinde ısrar etti. Çeşitli dinler içindeki hareketler bunlardan bir veya birkaçını vurgulamıştır.

Bu konulara ilişkin geleneksel Hıristiyan görüşü Hinduizm'den büyük ölçüde farklıdır. Birincisi, maddi gerçeklik yanıltıcı olduğundan, iyiyle kötü arasındaki ayrım Hindular tarafından reddedilir. Yanılsama, koşulsuz (nirgun) olarak yüce Brahma dünyada koşullandırıldığında ortaya çıkar. Her şey Brahma (panteizm) olduğundan, günah tamamen bir yanılsama haline gelir. Karma, Tanrı'ya isyan anlamında günah değildir. Aksine, kişinin kaderinin yalnızca belirlenmiş bir parçasıdır. Hindu edebiyatı sık sık günahların itirafından söz etse de, bu konuda Tanrı'ya karşı sorumluluk reddedilir.

Dolayısıyla Hinduizm'deki kurtuluş, Tanrı'ya karşı işlenen günahların bağışlanması değildir. Tam tersine kurtuluş, tüm dünyevi acılara son verme arayışı, yanılsamadan kaçış ve nirvana'ya başarılı bir şekilde ulaşma arayışıdır. Bir Hint halk şarkısı yakınıyor:

Kaç doğum geçti, bilemiyorum.

Henüz kaç tanesi gelecek, hiç kimse şunu söyleyemez:

Ama sadece bunu biliyorum ve çok iyi biliyorum ki, Acı ve

keder her şeyi daha da acıtiyor.

Hıristiyanlık için tarih doğrusaldır. Hıristiyan için ölüm, anında sonsuz yaşama geçişle sonuçlanır. Hindu düşüncesinde tarih döngüseldir ve ölüm, başka bir yaşam formunda yeniden doğuşla sonuçlanır. Yeniden doğuş, ister iyi ister kötü olsun, karmanın gerekli ve doğal bir sonucudur.

Enkarnasvon

Tanrı'nın enkarnasyonuna paralel olarak, Hinduizm'in, Tanrı'nın on enkarnasyonunun tarihine ilahi müdahaleyi tüm kalbiyle kabul ettiğinden daha önce bahsedilmisti. Vişnu (yukarıya bakın). Bu tanrı-adamlar, tarih boyunca yüceden görünür yanılsama alemine inen avatarlar olarak bilinir. Hinduizm'e göre yaratılışın tümü tanrının bir yönüdür ve yaratılış enkarnasyonda aktif bir rol oynar. Hıristiyanlıkta enkarnasyon, Tanrı'nın kendisini İsa Mesih'in kişiliğinde açığa vuran etkinliğidir. Bu enkarnasyon farklıdır çünkü sonsuzluğu içerir ve

niteliksel olarak eşsiz Tanrı Oğlu. İkincisi, Hıristiyanlık için Mesih'in enkarnasyonunun amacı kefaret ve günahtan kurtuluş faaliyetidir. Bu fikrin Hindu doktrinine yabancı olduğu zaten gösterilmiştir. Üçüncüsü, Hıristiyan enkarnasyonu tek seferlik bir olaydır (Gal. 4:4). Hinduizm için dokuz enkarnasyon olmuştur. Sekizi kendini gösterdi, biri kaldı. Son olarak, Tanrı'nın Mesih'te eşsiz Hıristiyan enkarnasyonu, kurtuluşun yalnızca Mesih aracılığıyla mümkün olduğu anlamına gelir (Romalılar 3:24; 6:23). Hinduizm'de bunun tam tersi öğretilir; yani kurtuluşun evrensel bir girişim olduğu ve tüm yolların Tanrı'ya çıktığı öğretisi.

Pek çok Hindu mezhebinde tarihteki büyük liderlerin bazılarının avatar olduğuna inanılıyor. İsa Mesih onlardan biri olarak kabul edilir .

Diăer

Birçok halk mitleri Hindu yaşamının önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor ve kendilerini en dikkat çekici şekilde moderniteye uyarladılar. Önemli kültürel ve politik liderlerin enkarnasyon oldukları kolaylıkla tespit edilmiştir. Filozof Shankara ve sosyal reformcu Mahatma Gandhi bunun yalnızca iki örneğidir.

Belirli kutsal yerlerin kutsallığı özellikle önemlidir. Kuzey Hindistan'ın Ganj Nehri en kutsal olanıdır. Kral Bhagiratha tarafından ölen atalarının küllerini arındırmak için gökten indirildiğine inanılan bu yer, başlı başına bir tanrıça ve Hinduların ibadet için toplandıkları veya ölen sevdiklerinin küllerini serpmek için bir yer haline geldi. arındırıcı.

Adanmışlık Hindistan'da bir yaşam biçimidir. Tanrı'ya halka açık olduğundan daha çok evde tapınılır. Hindu evlerinde Hıristiyanlığa yabancı birçok tören kutlanmaktadır. Stietencron'dan notlar:

Bireyin Tanrı'ya karşı tutumunda da farklılık vardır. Beğenmek

Batılıların ve Hintlilerin Tanrı ile ilişki kurmanın birçok yolu vardır. Ancak özellikle karakteristik bir tutum seçmeye kalkarsak, şunu söyleyebiliriz ki, Tanrı ile olan ilişkilerinde Hıristiyan belki de her şeyden önce tövbe eden bir günahkar ve Müslüman da itaatkar bir köledir, oysa Hindu tanrısıyla öncelikle bir ev sahibi olarak karşılaşır. 8

Von Stietencron on altı ev içi ritüeli tanımlamaya devam ediyor veya upacaralar.

(1) Tanrı içeri alınır, (2) bir koltuk teklif edilir. . . (3) ayaklarını, (4) yüzünü ve ellerini yıkamak için su ve (5) ağzını çalkalamak için su teklif etti. . . . Daha sonra tanrı (6) yıkanır, (7) qiyinir, (8) kutsal kordonla özenle donatılır.

süslenir ve (9) aromatik merhemlerle (genellikle sandal ağacı ezmesi, kafur ve safran) ovulur. Tanır, en sevdiği çiçeklerden ve ağaçlardan (10) çiçek, (11) tütsü ve (12) susam yağı veya eritilmiş tereyağı yakan bir lambadan ışık alır. Daha sonra tanrının önüne bir kurban yemeği (13) konur ve ardından biraz aretal cevizi (14) konur. Ancak misafir yemek yediğinde kendisine bir hediye verilir (15) ve ritüel, saygıyla tavafla sona erer (16).

Adanmışlık yaşamı dört aşamadan veya ashramadan oluşur . İlk aşama, kişinin dinin dindarlığını öğrendiği brahmacarin aşamasıdır . İkincisi , kişinin evcilleştirildiği (evliliğe eşlik eden) ve ev sahibi statüsünden yararlandığı gri-hastha'dır . Üçüncüsü , vanaprastha veya genellikle büyükanne ve büyükbaba olma aşamasında girilen, dini bağlılığın yoğunlaştığı aşamadır. Dördüncü aşama olan sannyasin isteğe bağlıdır. Sannyasin kasttan vazgeçer ve yalnızca aydınlanmayı ve Tanrı ile bir olmayı amaçlayan, evsiz, gezgin bir münzevi olur.

Meditasyon adanmışlık yaşamının önemli bir bileşenidir. Çok sayıda form ve yaklaşım vardır. Yoga en çok yaygın.

Hindu düşüncesinin en ayırt edici özelliği her şeyi kucaklayan çoğulculuğudur. Diğer dinlerin kendisine ve birbirlerine karşı hoşgörüsüz olmasıyla aynı nedenle, diğer düşünce sistemlerine ve Hindu olmayan dinlere karşı da hoşgörülüdür. Her dinin hakikati, kendi perspektifinden, bütün hakikatlerin en yükseğidir. Hinduizm için tüm gerçeklerin en yücesi, tüm dinlerin gerçeğidir.

Bu nedenle tanımı gereği kendisini en farklı düşünce biçimlerine göre avarlar.

ÇÖZÜM

Dünyadaki Hindu nüfusunun yüzde 80'i vaishnavitlerden oluşurken, geri kalanı Hindu reform hareketlerinin veya neo-Hindu mezheplerinin üyeleridir; bunların en önemlileri arya-samaj'dır. Hinduizm'in Batı'daki, özellikle Amerika'daki etkisi, yirminci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla kadar geniş kapsamlıydı. Amerikalılar bu büyüleyici dinin ideallerini özellikle Batı'ya uyarlanmış çeşitli ifadelerle keşfetmeye ve benimsemeye devam ediyor.

FK BİLGİLER

Web siteleri

www.hinduweb.org; www.hinduismtoday.com;

www.hinduism.co.za

Kutsal Metinler

Vedalar , Upanişadlar ve diğer pek çok korku yazılar.

İstatistik

Dünyada tahminen sekiz yüz milyon ila bir milyar Hindu var. Amerika Birlesik Devletleri'nde bir milyonun biraz altında var.

Notlar



Örneğin .Eckankar, Paul .Twitchell'in günümüzün bir avatarı olduğuna inanıyor.

8 Küng ve diğerleri, Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri, 244.

9 Age., 245-46.

KİMLİK HAREKETLERİ; HIRİSTİYAN KİMLİK; BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ

11 Eylül 2001 olayları, terörizmin korkutucu gerçeklerini dünya sahnesine tasıdı.

Ancak, 1995 yılında Oklahoma City'deki Alfred Murrah Federal Binasının bombalanması, daha önce Dünya Ticaret Merkezi'nin çöküşünün uğursuz habercisi olan terörizmin şok edici gerçeklerini iç cepheye taşımıştı.

TARİH

İSLAM Milleti (Siyah Müslüman Hareketi), RASTAFARIANİZM ve Marcus Garvey, Elijah Muhammad, Malcolm X, Wallace Fard ve Louis Farrakhan gibi isimler, en azından felsefi olarak siyah ırkın üstün olduğu inancına bağlı örgütler veya liderlerdir. geçmişte kaldı ve bir gün yeniden hegemonyaya yükselecek.

Hıristiyan Kimliği hareketleri aynı melodramın beyaz versiyonunu oluşturuyor; ülkenin geniş kentsel alanlarına dağılmış tapınaklarda, sinagoglarda veya camilerde değil, "kiliselerin" ve hayatta kalma kamplarının kurulduğu kırsal Amerika'nın kalbinde oynanıyor. son birkaç on yılda ortaya çıktı. Amerika'nın geçmişinin büyük bir parçası olan nefret ve ırkçılık, artık yasal olarak onaylanmasa da, hem beyaz hem de asırı ucların ruhlarında hala yasıyor.

siyah, insan kalbinin iki bin yıldan fazla bir süre önce Yeremya'nın söylediği kadar umutsuzca kötü olduğu gerçeğinin her zaman uğursuz bir kanıtıdır (Yeremya 17:9).

Hıristiyan Kimliği, beyaz ırkın veya Aryan halklarının Adem'in gerçek torunları olduğu inancına dayanan, beyaz yanlısı, şiddetle Yahudi karşıtı, hükümet karşıtı ve promilitia dogmaları savunan çok sayıda hareketi bünyesinde barındıran bir şemsiye kavramdır. Dönemsel kimlik , beyaz Anglo-Sakson Protestanların İsrail'in, özellikle de İsrail'in kayıp on kabilesinin "gerçek kimliği" olduğu ve Amerika'nın, Tanrı'nın bu seçilmiş halkının ikamet etmesi önceden belirlenmiş olan yeni vaat edilmiş toprak olduğu inancını ifade eder.

Limlik, bu ilkelere bağlı tüm örgüt ve hareketleri kapsar. Aşağıda bazı önemli Kimlik gruplarının genel bir tartışması ve onların genel teolojik ilkelerinin bir analizi yer almaktadır.

Ku Klux Klan

Amerika'da beyazların üstünlüğüne ilişkin tüm tartışmalar, 1866'da altı Konfederasyon subayı tarafından Pulaski, Tennessee'de kurulan Ku KluxKlan ile başlıyor. Adını bir üniversite kardeşliğinden alan ilk Klan üyeleri, beyaz çarşaflar giyerek ve ölü Konfederasyon askerlerinin hayaletleri gibi davranarak siyahları terörize etmeye çalıştılar. Aslında Klan.

İç Savaş sonrası radikal yeniden yapılanmaya yönelik beyaz direniş hareketi. Klan terörü, "Güney'in Görünmez İmparatorluğu" olarak da bilindiği 1860'ların sonlarında doruğa ulastı.

İlk Büyük Sihirbazı Nathan Bedford .Forrest, aşırı şiddet nedeniyle 1869'da "İmparatorluğun" dağılmasını emretti ve 1871'de Kongre, bireylere veya vatandaş gruplarına şiddet uygulayan herhangi bir kuruluşa ağır cezalar uygulayan Ku Klux Yasasını kabul etti. Güney'deki beyaz üstünlüğünün takip eden yıllarda yeniden ortaya çıkmasına rağmen Klan faaliyetleri sona erdi.

Yirminci yüzyıl, 1915'te William Simmons adlı bir vaizin Atlanta, Georgia dışında yeni bir hareket örgütlemesiyle Klan'ın yeniden doğuşuna tanık oldu. Simmons, DW Griffith'in on dokuzuncu yüzyıl Klanlılarının Amerika'nın ahlaki dokusunu ve karakterini koruyan kahramanlar olarak romantik bir şekilde tasvir edildiği The Birth of a Nation adlı filminden etkilenmişti . Klan'ın mücadelesinin yeni versiyonu, 1917'deki Bolşevik Devrimi'nin ardından Amerika'yı komünizmin yeni başlayan tehlikeleri konusunda uyarmayı içeriyordu. Beyaz Hıristiyan Amerikalıların refahını tehdit eden kötülükler listesine Roma Katolikleri, Yahudiler ve işçi sendikaları da eklendi.

Klan'ın popülaritesi 1915 ile 1930 yılları arasında arttı ve toplam üye sayısı dört ila altı milyon arasındaydı. Ancak Büyük Buhran'ın saldırısı ve aşırı şiddet kullanımının devam etmesi, 1930'larda safları yeniden zayıflattı. 1944'e gelindiğinde örgüt feshedildi. On yıl sonra,

ancak Klan faaliyeti , devlet okullarında ırk ayrımcılığının anayasaya aykırı olduğu yönündeki meşhur Brown - Eğitim Kurulu davasına yanıt olarak yeniden alevlendi. Ancak Sivil Haklar Yasası'nın (1964) Güney'de zorunlu itaate karşı şiddetli tepkiler yaratmasıyla Klan faaliyetlerinde çok daha önemli bir canlanma ortaya çıktı. Çalkantılı 1960'lardaki sivil haklar hareketi, özellikle birkaç aktivistin öldürülmesinde ve diğer şiddet eylemlerinde oynadığı rol nedeniyle Klan'a karşı aşırı halk protestolarıyla sonuçlandı ve 1970'e gelindiğinde üye sayısı sadece birkac bine düsürüldü.

Ku Klux Klan, son birkaç on yılda daha küçük gruplara bölündü ve Kimlik hareketi ve çeşitli neo-Nazi gruplarla ittifak kuran da bu parçalanmış gruplar oldu. Şu anda daha küçük Klan üyelerini etkileyen üç büyük Klan var. Altı yıl boyunca beyazların üstünlüğünü savunan örgütleri araştıran gizli bir muhabir olarak çalışan Andy Oak-ley'e göre, üç ana

gruplar şunlardır:

Amerika Birleşik Klanları [ki bu]. . . 1981 yılında Klan tarafından vahşice öldürülen siyahi bir gencin annesine yedi milyon dolar tazminat ödenmesine karar veren 1987 tarihli bir mahkeme kararı nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ku Klux Klan Şövalyeleri olan Görünmez İmparatorluk, Connecticut'ta ve hemen hemen tüm güney bölgelerinde en güçlü olanıdır. resmi İmparatorluk Sihirbazı Bill Wilkinson'un 1983'te iflası ilanına rağmen eyalet. Ku Klux Klan Şövalyeleri Georgia ve Alabama'nın yanı sıra kuzeyde de ilerleme kaydetti. 2 cilt _ (Wilmington. NC: McGrath, 1978), 2:382.

Güneydeki Yoksulluk Klanwatch Projesi'ne göre Hukuk Merkezi'nde bircok kücük klavern bulunmaktadır. ülke, özellikle Güney'de. Ancak bir bütün olarak hareketin liderliği üç büyük grup tarafından sağlanıyor. _{gruplar}.

Klan'ın inanç ve uygulamalarını incelemeden önce diğer önemli beyaz üstünlükçü ve Kimlik hareketlerini analiz edeceğiz.

Neo-Nazizm

Adolf Hitler'in Nasyonal Sosyalistleri veya Nazi partisi, 1933 ile 1945 yılları arasında Almanya'da yürüttüğü şiddetli ve zararlı Yahudi karşıtı gündemiyle, bazıları Klan mensubu olan sempatik beyaz Amerikalıların hayranlığını kazandı.

Diğerleri, 1958'de Arlington, Virginia'da Amerikan Nazi Partisini kuran George Lincoln Rockwell'in takipcisi oldu.

Rockwell, siyasi partisine yeterli desteği sağlayamasa da, Hitler gibi karizması ve konuşma yeteneğiyle dikkatleri kendine ve ırkçı ideolojisine çekmeyi başardı. Rockwell'in kendisi de Ağustos 1967'de Arlington'da öldürüldü. Bugün yaklaşık dört yüz üyeden oluşan partinin adı Nasyonal Sosyalist Beyaz Halk Partisi ve ardından Yeni Düzen olarak değiştirildi. Rockwell suikastından bu yana birçok neo-Nazi partisi kuruldu. Oakley'e göre, "Beş ila yirmi beş arasında herhangi bir yerde aktif Nazi qrubu bir arada var olabilir.

belirli bir ayda kaç kadronun yeniden oluştuğuna, bölündüğüne, 3'e birleştiğine veva varlığı sona erdiğine bağlı olarak.

Klan ile neo-Naziler arasındaki önemli farklardan biri, neo-Naziler içindeki çoğu hareketin, Hitler'in Aryan halkının kültürel ve entelektüel üstünlüğünü savunmasıyla hemen hemen aynı sosyopolitik ideolojiden ilham almasıdır. Klan ise varlığını yarı dini ve sözde Hıristiyan inanç sistemine dayandırıyor. Bu genel kuralın göze çarpan istisnası, Nazizm ve Hıristiyanlığın unsurlarını eklektik bir şekilde birleştiren Aryan Milletleridir (aşağıya bakınız).

4

Diăer

Kimlik hareketinin üyeleri olarak da sınıflandırılan üçüncü bir beyaz üstünlükçü kategorisi, mutlaka Klan'a veya Nasyonal Sosyalistlere bağlı olduklarını iddia etmeyen eklektik gruplardır. Bazıları diğer iki grubun aşırılığını kınarken, diğerleri Klansmenlerin ve neo-Nazilerin aşırılıklarının çok ötesinde aşırılıklara qidiyor. Oakley bu ikinci kategoride yüzden fazla grubu içeriyor.

5

Aşırılıkçılıkta dikkat çekecek kadar ileri giden kişi ve gruplarla ilgili haberlerde düzenli olarak anekdotsal hikayeler çıkıyor. Birkaç örnek yeterli olacaktır.

Mart 2000'de Branson, Missouri'de bir grup toplandı.

 Mart 2000'de Branson, Missouri'de bir grup beyaz üstünlüğünü kutlamak için toplandı.



Beyazların üstünlüğünü savunan grupların tipik yayınları: Creed of the Klansmen'in yanı sıra Christian Vanguard ve Racial Loyalty kopyaları .

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

- Ağustos B. Kreis, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki Aryan Milletlerinin lideri, Ağustos 2001'de, o sırada iki Meksikalıyı öldürmekten yargılanan başka bir Kimlik dostu Christopher Slavin'in savunmasında kendisinin (Kreis) olduğunu ifade etti. siyahların ve Yahudilerin öldürülmesini desteklemiyor çünkü "beyaz olmayanların tamamını ortadan kaldıracak olan" Tanrı olacaktır.
- Timothy McVeigh, Federal'i bombalamadan önce
 Building, Kimliğin sadık bir takipçisi olarak biliniyordu

prensipler. Oklahoma, Muskogee'deki ElohimCity adlı bir Kimlik topluluğuna telefon etmişti.

 Yakın tarihli bir kaynağa göre, "birçok Kimlik meraklısı... 1995'teki Oklahoma bombalamasının ABD Hükümeti'nin işi olduğunu şiddetle savunuyorlar,

sağın itibarını zedelemeye yönelik bir komplonun parçası olarak. ⁶ Hareket içindeki birçok kişi hükümeti ZOG (Siyonist İşgal Hükümeti) olarak tanımlamaya başladı.

Kimlik teolojisinin en sesli sözcüsü İsa Mesih Kilisesi'nin papazı Richard Butler

Hıristiyan/Aryan Milletleri. Vaazlarından alıntılar "Öğretiler ve İnançlar" bölümünde yer almaktadır. Yaşı, sağlık sorunları ve güç kaybı nedeniyle Butler, Idaho yerleşkesinin kaybına neden olan bir davanın ardından 2001 yılında örgütün kontrolünden istifa etti. Ulusal direktör Pastor Ray Redfeairn'in Butler'ın yerine liderliğe adım atmaya çalıştığı iddia edildiğinde Aryan Milletleri arasında bir anlaşmazlık çıktı. Refeairn bu iddiayı yalanladı. Onun yerine Butler ve August Kreis'in de aralarında bulunduğu üç memurdan oluşan bir yüksek konsey kurulduğunu duyurdu. Butler Eylül 2004'te öldü. Kreis, Anglo-İsrail teorisine tamamen inanıyor ve aşırı anti-Semitizm tarafından motive ediliyor; amacı tüm Yahudilerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırılmasıdır.

ÖĞRETİLER VE İNANÇLAR

Yirmi birinci yüzyılın başında 530'un üzerinde grup vardı, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kimlik hareketlerinin tamamını ve onların çesitli inanclarını tartısamayız. Asağıda bir

Daha popüler bazı grupların (medyada yer alan haberlerle tanımlanan popüler) doktrinlerinin analizi. Her grup bazı ayrıntılarda farklılık gösterse de, aşağıdaki analizin tüm Kimlik hareketleri için genel olarak konustuğunu söylemek yanlıs olmaz.

Adolf Hitler sıradan bir adam değildi. Yön duygusunu kaybetmiş bir dünyaya yol göstermek için geldi. Çöküşün ve sahte değerlerin olduğu bir dünyaya, büyük ebedi gerçekleri duyurmaya geldi. Alaycı ve materyalist bir dünyaya, parlak idealizmin yeni bir doğuşunu getirmeye geldi.
Ucurumun kıvısında duran bir dünyaya. 7 ırkın tamamına umut ve kurtulus

Uçurumun kıyısında duran bir dünyaya, 7 ırkın tamamına umut ve kurtuluş sunmaya geldi .

Merkezi Arlington, Virginia'da bulunan Nasyonal Sosyalist Beyaz Halk Partisi'nin lideri Matthias Koehl, bu cömert övgünün alıcısının Hitler olduğunu en başından açıklamamış olsaydı, okuyucu hiç şüphesiz bu övgü duasının Hitler'e atıfta bulunduğu sonucuna varmaya yatkın olurdu. İsa Mesih'in kendisine. Sahneleri değiştirir ve Arlington'dan Idaho'nun panhandle'ına, Aryan Milletleri'nin, İsa Mesih Hıristiyan Kilisesi'nin bulunduğu yere gidersek, kilise sekreteri Janet Hounsel'in 1983'te şunu iddia eden sözlerini duyarız: "Hitler'i selamlamıyoruz— 8 Tanrı'yı selamlıyoruz."

Kimlik hareketlerinin derinlerine kök salmış olan inanç, beyaz ırkın Tanrı'nın seçilmiş ırkı olduğudur. Adem yalnızca beyazların atası iken, Adem'den önceki diğer ırklar da Şeytan'ın soyundan ya da düşmüş meleksel varlıklardan. İnançlarını dini ve Hıristiyan bir bakış açısıyla sürdüren beyaz üstünlükçüler, İsrail'in Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu ve hepsi İsrail'in on iki oğlunun soyundan gelen on iki kabileden (Çık. 28:21; Va. 21:12) oluştuğu fikrine bağlı kalıyorlar. Yakup (Yaratılış 48–49). Üstelik birinci yüzyılda Filistin'den dağılan İsrail, Britanya Adaları'ndaki beyaz Anglo-Saksonlar aracılığıyla varlığını sürdürüyor. Amerika'ya göç eden İngilizler, Tanrı'nın yalnızca beyazların yerleşmesini amaçladığı yeni vaat edilen topraklara girdiler. KingdomBible Enstitüsü tarafından yayınlanan inanc beyanına göre:

Kayıp İsrail "ulusu ve uluslar topluluğu"nun (Yaratılış 35:11) bulunup kesin olarak tanımlanacağı zamanın geldiğine (Yeşaya 27:12) inanıyoruz. Bugün yalnızca tek bir ırk, Kutsal Kitaptaki İsrail'in "son günlerdeki" tasvirine her ayırnıtısyıla cevap veriyor; o da Anglo-Sakson ırkıdır: Britanya İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in sahip olması gereken şeye sahipler ve İsrail'in yapması gerekeni yapıyorlar. Bu ırkın İsrail'le "kimlikleri" o kadar çok ve o kadar belirgindir ki, İncil'i bu büyük gerçeğin işığında yeniden okuyup dikkatle inceleyen bir kimse, özellikle İslam'da bu konuyu daha ciddi olarak düşünmesine neden olacak keşiflere imza atacaktır. Bugün dünyada Mukaddes Kitap kehanetinin gerçek anlamda gerçekleşmesinde neler olduğuna dair bir bakış. Yahudi olmayan krallıklar yıkılıyor, İsrail'in esaretinin süresi sona eriyor, eski Yahudi olmayan toplumsal düzen yıkılıyor ve dünya, Rabbimiz Davut'un tahtında tüm ulusların birleşeceği gelecek hükümdarlığa hazırlanıyor. kabileler (Hez. 37) ve Krallığının yeniden kurulması

vervüzü (Zek. 14:9 ve sonrası: Luka 1:32-33).

Herbert W. Armstrong gibi, birçok Kimlik grubu da İngiliz teriminin etimolojisinin bile Anglo -İsrailizmin gerçeğine tanıklık ettiğini ileri sürüyor. Hayatta kalma yanlısı ve vergi karşıtı grup Posse Comitatus'un ("ilçenin gücü" anlamına gelir) bir yetkilisi, Eyaletler Komitesi'nin lideri Rahip William P. Gale ve

Üç ayda bir yayınlanan İdentity'nin yayıncısı, İngilizce ile Aramice arasındaki benzerlik hakkında sunları vazıvor:

Filoloji araştırmacıları, 19. yüzyılın böyle bir yakınlık kurduğunu, bunun ancak onları ilk konuşan ulusların ortak bir kökene sahip olmasıyla açıklanabileceğini yazmışlardır. Bu ortak köken, Adem'in dünyaya geldiği dilde konuşan ve yazan Adem ile Havva'ya ve onların soyuna kadar uzanır: eski Aramice, diğer adıyla İbranice. Bu, Yahudilerin konuştuğu dille (Yidiş) karıştırılmamalıdır ve Yahudilerin İbrani OLMADIĞI anlaşılmalıdır.

İbranilere Kitap YENİ Ahit'tedir. Yukarıda bahsedilen dillerin ve bunları konuşan kişilerin kökeni Aramice veya İbraniceye kadar uzanmaktadır. Brit-Ain kelimesinin aslında iki İbranice kelimeden oluştuğunu belirtmek ilginçtir; Brith-Ain, "Antlaşma Ülkesi" anlamına gelir.

Brit-Ish kelimesi aynı zamanda "Antlaşma Adamı" anlamına gelen iki İbranice kelimedir. Burada yine "insan" (Adem) icin "iş" kelimesi bulunmaktadır. 10

Crusade for Christ and Country'den "Tuğgeneral" Gordon "Jack" Mohr'un yorumlarına dayanarak, Kimliğin Anglo-İsrailçiliği aynı şeyin Armstrong'un versiyonuyla karıstırılmamalıdır.

1 Identity'nin beyaz üstünlüğüne yaptığı vurgunun yanı sıra, saflarındaki çoğu kilise ve örgüt, özellikle muhafazakar köktenci bir yorum olan Ortodoks Hıristiyan doktrinini öğretiyor.

Kimlik, Yahudilerin yanı sıra beyaz olmayan tüm ırkları da kapsayan bir ırkçılık teolojisini geliştirir. Irkçılığı İncil/teolojik açıdan haklı çıkarmak için çeşitli teoriler kullanıyorlar. Bir teoriye göre Nuh'un oğlu Ham, Ham'in lanetlenmesi nedeniyle siyah ırkın soyundan qelmiştir. Nuh (Yaratılış 9:20–27). İkinci bir argüman ise Kain'in Havva ile Şeytan arasındaki cinsel karşılaşmanın soyu olduğunu ve bu nedenle Yaratılış 3:15'te "yılanın tohumu" haline geldiğini öne sürüyor.

Bu fikri savunanların çoğu, Yahudilerin Kabil'in soyundan geldiğine, Kabil'in kardesi Habil'in ise Adem'in saf soyundan geldiğine inanıyor.

Bazıları, Kabil'in Habil'i öldürmesinin ona bir

lanet ya da ebedi kölelikle sonuçlanan bir "işaret" getirdiğine, bunun Yahudilere değil siyahlara geçtiğine, dolayısıyla Hıristiyanların neden hala Tanrı'ya hizmet edebildiklerini ve köle sahibi olabildiklerini haklı çıkardığına inanıyor. Geliştirilen çeşitli "teolojiler" ne olursa olsun, Klan ve tüm Kimlik hareketleri içindeki birleştirici prensip, beyaz ırkın Adem'in soyundan qelen üstün ırk olmasıdır.

Kimlik'in en sesli sözcüsü Richard G. Aryan Milletlerinin Uşak'ı, İsa Mesih Hıristiyan Kilisesi. 1987 yılında komplo ve isyana teşvik suçlamasıyla tutuklandı, ancak daha sonra bu suçlamalardan beraat etti. Seattle Times, Butler'ın vaazlarından birini şu şekilde özetliyor:

Butler, Aryan ırkının Kutup'tan Kutup'a ve denizden denize kadar dünyayı fethetmesi vizyonuyla başladı. "Butler, "Beyaz insanlar kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neden burada olduklarını bilmeli" dedi. "Evrimciler size sizin ve çocuklarınızın maymundan, maymunun balıktan, balığın da pislikten evrimleştiğini anlatmaya çalışıyorlar.

"Ama bu öyle değil çünkü Aryan insanı Tanrı'nın oğludur."

Butler sırasıyla okullardaki cinsel eğitimi eleştirdi, cemaatine "uçuğun tamamen tedavi edilemez bir hastalık olduğunu" hatırlattı, ABD'nin İsrail'e yardınını kınadı ve "atom eneriisinin Tann'nın kanunlarına avkırı olduğunu" ilan etti. Komünizmi ve eşcinselleri kınadı, ulusal çapta tanınan bir müjdeciyi "yalancı vaiz ve peri" olarak etiketledi, ülkenin tüm endüstrisinin yakında yabancı topraklara taşınacağı konusunda uyardı, Yahudilerin dünya finansını kontrol ettiğini ileri sürdü, siyahları kültürel ve entelektüel uyumsuzlar olarak damgaladı ve sonra da vaazını şu sözlerle noktaladı: "Siz Yüce Allah'ın oğulları ve kızlarısınız. Son savaş Berlin değildi. Bu Amerika Birleşik Devletleri,

İrkimizin saflığını korumak için sonuna kadar savaşacağımız yer."13—

Butler düzenli olarak Hitler'den alıntılar yapıyor ve Mein Kampf'ın bir kopyasını İncilinin yanında tutuyordu . Hitler'in Yahudilere karşı yürüttüğü kampanyaya rağmen Butler, II. Dünya Savaşı'ndaki Holokost'un "ayrıntılı, Yahudiler tarafından uydurulmus bir aldatmaca" olduğunu savunuyor.

Aryan Ulusları, Klan ve Missouri/Arkansas merkezli hayatta kalma grubu Covenant, the Sword ve the Arm of the Lord'un şiddet yanlısı bir kolu olan Teşkilat adlı bir grup vardı.

Liderlerinin çoğu, soygun ve silahlı saldırı da dahil olmak üzere şiddet eylemleri nedeniyle tutuklandı. 1985'teki Oregonlu , yeni ortaya çıkan Düzen'in kendisini "Beşinci Çağ" olarak adlandırdığını bildirdi. "Geçmişte . · · Klan üyeleri yalnızca siyahları ve diğer azınlıkları kendi yerlerinde tutmak için çalıştı." Teşkilat, Nazi Almanyası'nda uygulanan "nihai çözümü", tüm Yahudilerin tamamen ortadan kaldırılmasını ve/veya yok edilmesini önermektedi

Beyaz üstünlüğünün bir başka popüler versiyonu, genç punk rock'çılardan oluşan bir neo-Nazi alt kültürü olan Amerika Dazlakları'nda ifadesini buluyor.

Biz işçi sınıfı Aryan Gençliğiyiz. Aryan ırkımızı yok eden kapitalist ve komünist pisliklere karşı çıkıyoruz. Ayrıca asalak Yahudi ırkının, vatan hainleriyle birlikte sorunumuzun merkezinde olduğunun da farkındayız.

Yahudilerin emirlerini isteyerek yerine getiren kendi ırkımız. Kafalarımız savaş için tıraş edildi.15

Kimlik eskatolojisi, beyaz ırkın mutlak zaferiyle sonuçlanan tam teşekküllü bir ırk savaşının beklentisini taşıyor. Hayatta kalma onların saflarında önemli bir kavramdır. Pek çok grup, uzun zamandır beklenen Kıyamet günü beklentisiyle ülke genelindeki hayatta kalma kamplarında yiyecek, su ve mühimmat depoluyor. Bazı aşırılık yanlıları, Milenyum'un başlamasına yardımcı olmak için şimdi şiddet başlatmanın kendilerine düştüğüne inanıyor (bkz. Milenyumculuk). Kimlik hareketleriyle bağlantılı şiddet ve kan dökülmesine ilişkin raporlar giderek artıyor.

"Yahudi sorununa" daha ılımlı çağdaş çözümler "Tuğgeneral" Jack Mohr tarafından öneriliyor:

August Kreis yakın zamanda bunu şu şekilde ifade etti: "O'nun Gerçek Seçilmiş Irkının, bu asalak Şeytani Yahudilerin, bizim milletimizin kanı mı?"

Geleneksel Hıristiyanlık, "Hıristiyan" beyazların üstünlüğünü savunanların benimsediği ırkçılık ve nefretle çelişiyor. Kutsal Kitap hiçbir yerde kültürel, entelektüel ve ahlaki açıdan üstün bir ulus veya ırk fikrini desteklemez.

"Hepsi günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı" (Rom. 3:23). Tanrı'nın İbrahim'e verdiği antlaşma vaadı, onun "birçok ulusun" babası olacağı yönündeydi (Yaratılış 17:5). Uzun süredir devam eden Hıristiyan inanışına göre bu vaat, Kutsal Ruh'un döküldüğü ve Hıristiyan kilisesinin doğduğu Pentekost Günü'ne kadar yerine getirilmedi (Elçilerin İşleri 2:38–39; 3:25). Bu noktada Yahudiler, Araplar, Yunanlılar, Romalılar ve diğerleri Hıristiyanlığı benimsemeye başladılar ancak ilk Hıristiyanların çoğunluğunun Yahudi olduğunu da unutmamak gerekir. Hıristiyanlığın giderek Yahudi olmayan bir hareket haline gelmesi ancak MS 70'ten sonra Romalıların Kudüs şehrini yerle bir etmesiyle gerçekleşti. Ayrıca kilisenin tarihi boyunca birçok Yahudinin Hıristiyan olduğunu da unutmamalıyız.

Üstelik İsa, "kurtuluşun Yahudilerden olduğunu" vurgulamıştı (Yuhanna 4:22) ve Pavlus, bir misyon oluşturmak üzere herhangi bir şehre vardığında daima havralarda vaaz verirdi (Elçilerin İşleri 13:14; 14:1; 17:1). , 17; 18:4, 19, 26; 19:8). "Çünkü Mesih'in müjdesinden utanmıyorum; çünkü bu, iman eden herkesin kurtuluşunu sağlayan Tanrı'nın gücüdür; önce Yahudiye, sonra da Yunanlıya" (Romalılar 1:16 KJV).

Son olarak, kurtaranın yasaya bağlı kalmak değil. Mesih'e iman olduğunu hatırlamalıyız (Gal. 2:21). Buna hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar dahildir. İbrahim, Musa'nın İsrail'e On Emir'i sunmasından çok önce imanla aklanmıştı (Çık. 20; Romalılar 4:9). Her ne kadar bilim adamları Romalılar 9-11 ayetlerinin doğru yorumu konusunda hemfikir olmasalar da, coğu kişi Pavlus'un Tanrı'nın İsrail'den ya da Yahudilerden yüz çevirmediğini öne sürdüğü sonucuna varıyor Pavlus'un vurguladığı şey, İsrail'in her zaman "imanla aklanmış" sadık bir mütebakiye sahip olduğudur. Ve bu sadık artakalan ya da "ruhsal İsrail", sırf İbrahim'in soyundan oldukları için Tanrı'nın seçilmişleri olduklarını iddia eden İsraillilerden kesin bir şekilde ayrılmalıdır (Romalılar 9:7-8), Paylus, Yahudilerin coğunluğunun Nasıralı İsa'va sırt çevirdiğini ve inançsızlığın sonucu olarak Tanrı'nın gerçek doğruluğunu yitirdiğini kabul ediyor. Onları "itaatsiz" olarak nitelendiriyor (10:21) ve onları kurtuluştan alıkoyanın inançsızlıkları olduğunu söylüyor (11:19). Ancak aynı nefeste Pavlus, inançsızlığın hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayanların sürçmesine neden olduğu konusunda uyarıyor. Eğer

bu doğruysa tersi de doğrudur. Mesih'e olan inanç hem Yahudileri hem de Yahudi olmayanları haklı çıkarır. Kilisenin tarihi boyunca her zaman İsa Mesih'e inanan Yahudiler olmuştur.

Yaşamış olan her Yahudi, Hristiyan müjdesini reddetmiş olsa bile, Hristiyan'a hâlâ tüm insanları, hatta düşmanlarını sevmesi talimatı verilmektedir: "Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin" (Mat. 5:44). Bazı beyaz üstünlükçüler Yahudileri insanlık dışı olarak görüyor. Kutsal Yazılar kasıtlı olarak yanlış yorumlanmadığı sürece bu, Kutsal Kitap'ın hiçbir yerinde yoktur. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek" (Markos 9:31), değil

insanlık dısı (italikler eklenmistir).

İsa'yı çarmıha gerenlerin Yahudiler olduğu iddiasına Hıristiyanların tepkisi açıktır. Birincisi, Yahudiler çarmıha gerilmeyi tutuklama ve sahte yargılamayla kışkırtsa da bunu gerçekleştiren Romalılardı. İnfazda hem Yahudi hem de Yahudi olmayanlar rol oynadı. İkincisi carmıha gerilme gerekliydi. O olmasaydı kurtulus asla olamazdı.

İsa bizzat, düşmanlarının yaptıklarından habersiz oldukları gerekçesiyle Tanrı'dan düşmanlarını affetmesini istedi (Luka 23:34). İsa hiçbir yerde onları lanetlemiyor ya da düşmanlarına karşı nefreti ve bağnazlığı savunmuyor. Üstelik Petrus, Pentekost Günü'ndeki ilk vaazında Yahudilere, Mesih'i çarmıha gerenin onların kötü elleri olduğunu açıkça söyler (Elçilerin İşleri 2:23). Peki Kimlik hareketindeki aşırılıkçıların yaptığı gibi tüm Yahudilerin toplanıp yok edilmesini mi savunuyor? HAYIR! Onlara tövbe etmelerini ve vaftiz edilmelerini emreder (2:38) ve Kutsal Yazılar bircok (Yahudi'nin) iman ettiğini bildirir (2:41-47).

Pavlus, Yahudilik davası için doğru bir kutsal savaş teolojisi olduğuna inandığı şeyi yürüten, Hıristiyanlara karşı hırslı bir zulmetti. Elçilerin İşleri onun dramatik dönüşümünü anlatır (Elçilerin İşleri 9:1–9). Eğer Tanrı, Mesih'i öldüren ve kilisenin düşmanı oldukları için Yahudilerden yüz çevirmiş olsaydı, neden Pavlus'a sevgi dolu bir bağışlama eli uzatılmıştı? İmanlı olan Ananias neden Pavlus'u bağışladı (9:10 ve sonrası)? Neden Yahudiler Hıristiyanlığa gecti?

Hıristiyan dininde ırksal ve entelektüel üstünlüğün yeri yoktur. Bir kişinin karakterinin büyüklüğü, İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak (Yuhanna 13:5), cennetin krallığında kimin yaşayacağına dair bir örnek olarak bir çocuğu tutarak (Markos 10:15) gösterdiği gibi alçakgönüllülükle ölçülür. ve dünya sevgisi uğruna çarmıhta ölerek (Yuhanna 3:16).

Kölelikle ilgili olarak, İncil'in köleliği kınamadığı, en azından buna izin verdiği yönünde bir iddia ortaya atılmıştır. Dolayısıyla siyah ırkın köleliğe tabi tutulması, İsa'nın zamanında yaygın olan bir uygulamanın sadece devamıydı. Ku Klux Klan üyeleri bu argümanı en azından geçmişi haklı çıkarmak için ileri sürdüler. İncil'in köleliği kınamadığı doğru olsa da, Yeni Ahit bunu örtülü olarak yapıyor gibi görünüyor. Pavlus'un Filimon'a yazdığı mektup, Filimon'a, kaçak kölesi Onesimus'u bir hizmetçi olarak değil, bir kardeş olarak geri alması için bir ricadırı (Filem. 16). Doğru anlaşılan müjde, bir kişinin İsa Mesih'teki statüsünü köleden erkek veya kız kardeşe dönüştürdüğü için köleliği yok eder. "Ne Yahudi, ne Yunan, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne kadın vardır; çünkü hepiniz Mesih İsa'da birsiniz' (Gal. 3:28).

ÇÖZÜM

Muhterem Butler bir keresinde "Aryan Milletleri göze çarpmadan kalmayacak" diye söz vermişti. "Aryan Milletleri. . . bir nevi meşe gibiydi. Hızlı büyümüyor ama büyüyor ve güçleniyor."

Bu "meşe ağacının" ne kadar büyük olduğu kesin değil. Yirmi birinci yüzyılda, Aryan Milletleri ve diğer hareketlerin saflarından yeni parçalanmış grupların ortaya çıkmasıyla birlikte bir büyüme dalgası yaşandı. Oakley, Kimlik teolojisi hakkında çalışan ve yazan diğer kişilerle birlikte bunun en azından birçok dalı olan bir ağaç olduğunu gösteriyor. Bazıları kamuoyu baskısı ve tutuklamalar nedeniyle kesilse de, ağacın kendisi, insanların hukukun, kültürün veya medeniyetin dişsal kısıtlamaları tarafından her zaman yumuşatılamayacağı gerçeğinin daima mevcut bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor.

Eğer bu ırkçılık, bağnazlık ve nefret ağacı, insan felsefesinin ve dini ifadenin eklektik bahçesindeki diğer pek çok ağacın arasında kalacaksa, o zaman "iyiyi ve kötüyü bilme ağacı" (Yaratılış 2-3) gibi, öyle olsun. tek başına kalsın ve yasak meyvesi dokunulmadan ve yenmeden kalsın.

EK BİLGİLER

Daha Popüler Kimlik Gruplarına Yönelik Web Siteleri şunları içerir:

Ku KluxKlan: www.kkk.com

Aryan Milletleri: www.christian-aryannations.com Posse

Comit atus: www.posse-comitatus.org Krallık Kimlik Bakanlıkları: www.kinqidentity.com Beyaz Aryan Direnişi: www.resist.com

1 Anglo tartismasi icin WORLDWIDE CHURCH OF GOD

Üyelik

537 grup (2000 yılı itibariyle); uygulama. 200.000 üye; Yaklaşık kırk eyalette aktif olduğu tahmin edilen milis grupları

Notlar

- Israilcilik.

 2 Andy Oakley, 88: Bir Gizli Haber Muhabirinin Amerika'daki Nazileri ve Ku Klux Klan'ı İfşa Etmesi (Skokie, Ill.: PO Publishing, 1987), 10.

 3 aynı eser, 8.

 4 Aynı eser, 10.

 5 Aynı eser, 153-61

 6 Dennis Tourish D. ve Tim Wolforth, Kenarda: Sağ ve Sol Siyasi Kültler (New York: Sharpe, 2000).
- 7. Nasyonal Sosyalist Beyaz Halk Partisi'nin lideri Matthias Koehl tarafından yapılan açıklama, Arlington, Virginia, Paul Henderson'ın bir makalesinden alıntılanmıştır, Pacific (Sunday Magazine of Seattle Times) (17 Nisan 1983), 7.

8 Aynı eser, 10.

9 Vada Lovell, "Neye İnanıyoruz," Kingdom Digest 27/10 (Ekim 1977).

- 9 Vada Lovell, "Neye İnanıyoruz," Kingdom Digest 27/10 (Ekim 1977).
- 10 William P. Gale, Kimlik (Glendale, CA.: Minister of Christ Church, nd), 8–9.
- 11 Jack Mohr, Hıristiyan Vatansever Haçlı 1/1 (Kasım 1982), 3.
- 12 Verne Becker, "Ku Klux Klan'ın Sahte Hıristiyanlığı" Bugün Hıristiyanlık (20 Nisan 1984), 32–33.
- 13 Henderson, Pasifik, 10-12.
- _14_John Snell, "Beyaz Üstünlüğünün Temsilcisi Olarak Görülen Tarikat Terörizm," Oregonian (15 Aralık 1985), B4.
- 15Oakley, 88, 152.
- 16Mohr, Hıristiyan Vatansever Haçlı, 7-8.
- 17www.evnetwork.org/fallkreis.html, s. 2.
- 18 Henderson, Pasifik, 15.

ULUSI ARARASI İSA KİLİSESİ

(İKOK);

BOSTON MESİH KİLİSESİ (BCC); BOSTON HAREKETİ; YERLEŞKE İLERLEMEK; KAVŞAK BAKANLIKLARI Üniversite kampüslerindeki en aktif ve popüler tarikatlardan biri olan Uluslararası İsa Kiliseleri (bundan sonra ICOC olarak anılacaktır), özellikle işe alma teknikleri ve öğrencilik uygulamaları sayesinde önemli bir etkiye ve hızlı bir büyümeye sahip olmuştur.

TARİH

İTO'nun nispeten kısa bir geçmişi var. Ana mezhep olan İsa Kiliseleri'nden (şu anda ICOC ile ilişkisi tamamen kesilmiştir) doğmuştur. 1967'de Florida Üniversitesi'nde kampüs papazı olan Chuck Lucas, taraftar toplamaya başladı ve müritlik tekniklerini uygulamaya başladı. Lucas, Gainseville, Florida'daki Crossroads Christ Kilisesi'nin bir parçasıydı. Onun din değiştirenlerden biri, Lucas'ın vaftiz edip eğittiği Kip McKean'dı.

1

Mezun olduktan sonra McKean, Philadelphia dışındaki Northeastern Christian Junior College'da kampüs bakanlığı çalışmalarına başlamak için Florida'dan ayrıldı. Görev süresi yalnızca on ay sürdü ve bu sürenin ardından Eastern Illinois Üniversitesi'nde kampüs bakanlığı yapmak üzere Charleston, Illinois'e taşındı. O ve Roger Lamb adlı başka bir kişi, aşırı disiplin teknikleri nedeniyle, sponsor oldukları kilise olan Houston, Teksas'taki Memorial Church of Christ tarafından görevlerinden kovuldu.

Giderek daha fazla makale ortaya çıkıyordu

ülke çapındaki gazeteler, kötü niyetli işe alma tekniklerinin örneklerini öne sürüvor (asağıva bakınız).

Haziran 1979'da, şu anda yirmi beş yaşında olan McKean ve karısı Elena, Lexington, Massachusetts'teki Lexington İsa Kilisesi'ne taşındı ve burada aynı öğrencilik tekniklerini uygulamaya başladı. McKean geldiğinde kilisenin otuz üyesi vardı. 1983'e gelindiğinde cemaat o kadar büyümüştü ki, bina artık ibadet hizmetlerini barındıracak kadar büyük değildi. Grup, Boston Opera Binası'na taşındı ve kiralamaya başladı. "Boston İsa Kiliseleri" 3 adı ilk kez burada kullanılmıştır.

Hareketin kendisini modern çağın tek gerçek kilisesi olarak tanımlamaya başladığı yer Boston'du. Hedefleri bir üyenin sözleriyle ifade ediliyordu: "İster genç olalım, ister üniversite öğrencisi, ister bekar bir yetişkin, ister tek ebeveyn, evli bir yetişkin ya da yaşlı bir yetişkin olalım, şunun farkına varmalıyız:

Mesih'in davası uğruna 'büyük sayılara' etki edebilir." 1983'te 4 Ayrıca New York'ta bir kilise dikildi ve sanatçılar ve göstericiler için "Gündüz" adlı bir bakanlık başlatıldı. İki yıl sonra Kanada'nın Toronto kentinde bir İTO kilisesi dikildi. 1986'da Güney Afrika, Hindistan, Fransa ve İsveç'te kilise dikimleriyle yurt dışı misyonlar başlatıldı. 1987'ye gelindiğinde Boston'daki kilise her hafta üç binden fazla katılımcıyı çekiyordu.

1988'de Gainesville'deki bir cemaat toplantısında, Crossroads Kilisesi, yeni hareketin farkında olarak Boston kendi gidişatından farklı bir yöne gidiyordu ve resmi olarak kendisini ayırma yönünde oy kullandı. Toplantıda öne sürülen gerekçeler arasında "cemaatin özerkliğinin gasp edilmesi, kiliselerin yeniden inşa edilmesi, cemaatlerin kontrolünün alınması, liderlere çok fazla yetki verilmesi ve üyelerin her konuda (5 görüşlü alanlarda bile) müritlerine itaat etmesinin zorunlu kılınması" yer alıyordu.

"Cemaat özerkliği" meselesi siyasal açıdan önemliydi.
Cemaatçilikte her cemaat yönetim açısından diğer cemaatlerden
bağımsızdır. Ancak İTO'nun organizasyonel yapısı kesinlikle hiyerarsiktir.

Haziran 1988'de McKean, artık hareketin önde gelen müjdecisi olmadığını, artık Misyonlar Evangelisti unvanını aldığını duyurdu. Etrafını, "Odaklanmış Azınlık" (daha sonra Dünya Sektör Liderleri olarak yeniden adlandırıldı) olarak adlandırılan bir tür kabineyle çevreledi. Kilise dikimi, şimdi çiçek açmakta olan hareketin liderliğinin başlıca hedefi haline geldi. Grubun iddialı hedefi "bir nesil içinde dünyayı müjdelemek"ti.

O zamandan bu yana İTO'nun büyümesi hızlı oldu. 1989'da Boston Gardens'ta düzenlenen Dünya Misyonları Seminerine 12.000 kişi katıldı. McKean kısa süre sonra Massachusetts'ten ayrıldı ve Los Angeles'ta yeni bir cemaat kurdu.

1991 yılına gelindiğinde yüzüncü kilise (Moskova'da) dikildi ve bir yıl içinde orada 850 kişi vaftiz edildi. 1994 yılında İTO, nüfusu 100.000 veya daha fazla olan tüm ülkeleri 2000 yılına kadar müjdeleme hedefini belirledi. Aynı yıl, hareket

Pazar günü dünya çapında yaklaşık 75.000 kişilik düzenli bir katılımla övündü

1995 yılında İTO dünya çapındaki iki yüzüncü kilisesini Pakistan'a dikti. Sadece iki yıl sonra İTO, Ermenistan'daki toplam üç yüzüncü ağaç dikimini duyurdu ve Kudüs'te bir Dünya Misyonları Liderlik Konferansı düzenledi. 1999'a gelindiğinde 158 ülkede 372 kilise vardı. Pazar ibadetine katılımın 186.000 civarında olduğu hesaplandı. 2000 yılına gelindiğinde hareket, 171 ülkede kilise dikilmesiyle 1994 Evanjelizm Bildirisi hedefinin yerine getirildiğini iddia etti.

6

Ancak İTO'da da ciddi sorunlar gelişiyordu.

Pek çok ayrılma oldu ve oluyor. Gazeteler, müritleri tarafından yönlendirildiklerini ve kontrol edildiklerini anlatan eski üyelerin hikayeleriyle dolu. Ayrılanlar gruptan koptuklarının kendilerine ne kadar para verecekleri, hafta içi zamanlarını nasıl geçirecekleri, kaç kez kiliseye gidecekleri, hangi hizmet projelerine katılacakları, hangi hizmet projelerine katılacakları gibi şeylerin söylenmesi sonucu olduğunu belirtiyorlar. üniversitede alınacak dersler ve hatta bazı durumlarda üniversiteden ayrılmak. Diğerleri, günahlarını müritlerine itiraf etmek zorunda kaldıklarından ve müritlerinin kişiyi manipüle etmek ve kontrol etmek için tehdit ettiklerini ve hatta gizli itirafları şantaj olarak kullandıklarını anlattılar. 1993'te ABC'nin 20/20'si, özel olarak itiraf edilen günahların listelerinin hiyerarşiye gönderildiğini, bilgisayara aktarıldığını ve liderlerin talebi üzerine sunulduğunu bildirdi. Los Angeles kilisesi Süper Kilisedir ve en üst düzey liderlerin eğitimlerini burada alırlar.

11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen terörist saldırıların ardından Kip McKean, evlilikleriyle ilgili sorunları çözmek için karısı Elena ile "izinli izin" aldığını duyurdu. McKean'lar, İTO'nun liderliğini birkaç Dünya Sektör Liderine devretmeye karar verdi. Yayınlanan mektupta Kip McKean, Los Angeles kilisesinin ve uluslararası hareketin liderliğinin nasıl bölüneceğini açıkladı. Kasım ayında McKean'ın maaşlı izni, İTO'dan ayrılan resmi bir yetkili oldu.

Hareketin liderliği duyuruya McKean'ın kaçırılacağını belirterek yanıt verdi. Ancak mektupta onun istifasını gerektiren "günahlar" olduğu uyarısı yapılıyordu. Tüm İTO liderliğinden kendisi ve ailesi için dua etmesi istendi.

ORGANİZASYON

Yakın zamana kadar Kip McKean Dünya Sektör Lideriydi. İTO, bakanlık bölgelerini dokuz dünya sektörüne ayırıyor. Dünya Sektör Liderleri Dünya Misyonları Konferanslarına liderlik ediyor; yerel düzeyde cemaatler, her yeni dönüşüme atanan öğrencileri atayan liderler tarafından yönetilir.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

İTO'nun gerçek doktrinleri, geniş tabanlı evanjelizm içindeki diğer mezheplerden önemli ölçüde farklı değildir. Örneğin önemli doktrinler asağıdaki gibidir.

Tanrı

İTO, yalnızca tek bir gerçek Tanrı'nın olduğunu ve onun geleneksel ortodoks anlamda Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ortaya çıktığını öğretir.

İsa Mesih

İsa, Tanrı'nın Oğlu ve dünyanın Kurtarıcısıdır.

O çarmıha gerildi ve üçüncü gün ölümden dirildi.

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap ilham edilmiş ve hatasız tek kaynak ve otorite normudur. Ancak McKean, Kutsal Yazıların yorumunun ne olduğu konusunda nihai otoriteyi kendisine saklı tutar. Üyeler, Kutsal Yazılardan bir pasajın anlamı konusunda bir soru ortaya çıktığında öğrencilerine danışırlar.

Kurtulus

Kurtuluş iman yoluyla lütufla sağlanır. Kişi, Tanrı'nın karşılıksız kurtuluş armağanını almaya karar vermelidir. Ancak Mesih'in vaftiz etme emrine itaat, kurtulmanın ayrılmaz bir parçasıdır (aşağıya bakın). Ayrıca kilisenin yapısının bir kanunilik sistemi gerektirdiğine ve doğrulukla işlediğine de dikkat edin. Kilisenin yönetimi, kişinin iyi performans göstererek ve liderlere itaat ederek üst liderlik pozisyonlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kilise liderleri müjdecilik için hedefler koyarlar ve üyeleri (sadece psikolojik olarak da olsa) yeni üyeler almaya zorlarlar; Bunu yapmamaları halinde kendilerini suçlu hissetmeleri ve kurtuluşları konusunda daha az güvende hissetmeleri sağlanır.

Vaftiz

Su vaftizi tüm üyeler için mutlak bir gerekliliktir.
Bunun dışında herhangi bir af söz konusu değildir. Daha önce yapılan tüm vaftizler, kişinin Roma Katolik veya başka bir Protestan kilisesi olarak vaftiz edilmiş olmasına bakılmaksızın, bebek veya yetişkin olarak geçersizdir. Üyeler dünyadaki tek gerçek kilise olan İTO tarafından yeniden vaftiz edilir. ICOC, bebek vaftizinin geçerliliğini reddeden mezheplerle benzer bir modeli izliyor. Kişi, Mesih'i Kurtarıcı olarak kabul ederek iman ve tövbe beyanında bulunmalıdır. İnanç gerekli ama yeterli değil. Aynı zamanda vaftizin de eşlik etmesi gerekir çünkü Mesih bunu emretmiştir.

Vaftizlere "Rablik Vaftizi" denir

Kisisel İtiraf

Hareketin her yeni üyesine bir mürit atanır.
Bu, eğitilmiş ve başkalarının öğrencisi olmaya uygun görülen bir üyedir. Müritler görevlendirildikleri kişilerle yakın bir ilişki kurarlar.
Onlarla dua etmek için buluşuyorlar, onlara düzenli olarak telefon ediyorlar, öğretiyorlar, öğüt veriyorlar, teşvik ediyorlar, teşvik ediyorlar ve sonunda yeni din değiştirenleri kontrol ediyorlar.
Yukarıda ima edildiği gibi, öğrenciye Yakup 5:16'ya dayanarak özel itiraflar yapılır. Bir günah ya da sır bir kez itiraf edildiğinde, hiyerarşideki herhangi bir lider bunu kolayca elde edebilir.

Ayrıcalıklılık

Hareket kendisini dünyadaki tek gerçek kilise olarak görüyor ve diğerleri yozlaşmış. McKean'ın sözleriyle:

Bize karşı çıkmaya devam edenler ise, vaftizleri geçersiz olduğu için değil, Tanır'nın liderliğine karşı çıkanların ve ona karşı homurdananların ve Tanrı'nın kilisesini bölenlerin aslında Tanrı'ya karşı olduklarını Kutsal Yazılar açıkça belirtmektedir (Cıkıs 16). 38;

Sayılar 16). Böylece asi olanlar gerçek bir Tanrıya sahip olmadıkları için kaybolup qiderler.7_

Neredeyse tüm tarikatlar veya mezhepler ayrıcalıklı olma iddiasındadır. Böyle bir iddia olmasaydı, potansiyel din değiştirenlerin kendi kiliselerini terk ettiklerini vurgulamaları için hiçbir neden olmayacaktı.

İtaat

İTO, itaatin zorlanması konusunda disiplinli bir prosedür açısından belki de en katı gruplardan biridir. Üyelere, Kutsal Yazıların sessiz kaldığı konularda bile liderlere itaat edilmesi gerektiği öğretilir. Bu haklıdır çünkü İbraniler 13:17'ye göre liderler, üyelerin her birinin ruhunun koruyucularıdır. Ancak geleneksel Ortodoks Hıristiyanlık, örneğin Berea'daki imanlıların anlatımında olduğu gibi, bakanlarının ve öğretmenlerinin hesap vermesini talep eden daha dengeli bir görüşe sahiptir (Elçilerin İşleri 17:11).

Müritlik

Grubun benimsediği öğrencilik modeli Matta 28:18–20 modelidir. İsa on iki öğrenciyi seçti ve on iki kişiden bir yakın çevresi vardı. Dolayısıyla ICOC terimi: "Birkaçına odaklanın!" Daha sonra Luka 6:40'a göre, bir öğrenci daha sonra gidip daha fazla öğrenci yetiştirmek üzere tam olarak eğitilir. Evanjelistler de daha fazla öğrenci edinmeye devam ediyor ve döngü tekrarlanıyor. Geleneksel Hıristiyanlık söz konusu olduğunda, müritlik için, din değiştirenleri sorumlu tutmaya yönelik yöntemleri ve kuralları tanımlayan, öngörülmüş bir Yeni Ahit modeli yoktur. Harici bir kuruluşa üyelik asla bir kişiyi kurtaramaz. Yalnızca İsa Mesih'e iman bunu yapabilir (Elçilerin İşleri 4:12).

Disiplin

Bir üye azarlamaya boyun eğmediğinde ve günahlarını itiraf etmede başarısız olduğunda, kıdemli dua ortağı bir geri çekilme ve erişilemezlik süreci baslatır ve sonucta üvenin gruptan bağlantısı kesilir.

Kilise

McKean kendisini Tanrı'nın bu çağ için kutsadığı biri olarak görüyor. Tıpkı Tanrı'nın Kilise tarihi boyunca reformcular yetiştirdiği gibi, McKean da Tanrı'nın modern çağ için seçtiği restoratördü

İTO İncil ve tarihi ilkelere uymuyor

Hıristiyanlık. McKean ve hareketin liderleri kiliseyi orijinal saflığına "restorasyona" çalıştılar. Ancak Yeni Ahit kilisesini "yeniden kurma" girişimi başlı başına sorunludur. Luther, Calvin ve Hıristiyan geçmişinin diğer büyük figürlerinin "restoratörler" değil , "reformcular" olduklarını unutmayın. "Restorasyoncu" hareketlerin varsayımı, bugün kilisenin artık Hıristiyanlığın geçerli veya meşru bir biçimi olmadığı yönündedir. Ancak İsa şunu söyledi: "Hades'in kapıları [kilisemin] üstesinden gelemez" (Mat. 16:18). Yani kilise her çağda var olmuştur . İTO, kaybedilenleri geri getirmek için Tanrı tarafından yalnızca kendilerinin cağrıldığını ve Yeni Ahit kilisesinin saf olduğunu ileri sürüyor.

Bununla birlikte, hem Eski Ahit hem de Yeni İncil'in üstünkörü okunması, kilisenin lütufla kurtarılan günahkarlardan oluştuğunu ortaya çıkarır. Eğer İTO, Yeni Ahit kilisesinin bir çeşit bozulmamış durumda olduğunu iddia ederse, Pavlus'un Korintlilere iki mektubunu yazarken düzeltmeye çalıştığı tüm sorunları (gurur, zümreler, ensest, putperestlik vb.) açıklamaları gerekir.) kilise içinde mevcut sorunlar olarak. Pavlus Romalılar 7:14–8:1'de Hıristiyanın bu yaşamda sahip olduğu günah doğasından söz eder. Yani Hıristiyanlar, yer ve gök olmak üzere iki krallığın vatandaşlarıdır. Onlar aynı zamanda günahkardırlar ama yine de kurtulmuslardır.

Restorasyonculuğun üçüncü sorunu kilisenin insan eseri olduğu varsayımıdır. İsa şöyle dedi: "Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım (Mat. 16:18). Pavlus'un Efesliler'e yazdığı mektubun dikkatle okunması, kilisenin Mesih'in gelini olduğunu ortaya çıkarır. Kiliseyi yalnızca Tanrı inşa eder ve kilise insan kökenli değildir (Ef. 1:4,10; 2:20-22; 4:11-12). Restorasyonizm her zaman mezhepçiliğin ve nihayetinde dışlayıcı kültlerin ilham kaynağı olmuştur.

ÇÖZÜM

ICOC, üniversite kampüslerinde çoğalmaya devam ediyor ve öğrencilik hareketinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Bazı üniversite kampüsleri, İTO'nun tanınmış bir kuruluş olmaktan men edilmesini sağlamayı başardı.

kampüsler. Diğer kampüsler İTO'nun var olmasına ve onları meşru bir örgüt olarak tanımasına izin verdi.

EK BİLGİLFR

Merkez

Los Angeles, Boston'da doğan hareketin merkezi olmaya devam ediyor. Her İTO kilisesi, bulundukları şehirle yerel bir kimliğe sahiptir.

İnternet sitesi

www.icoc.org

Kutsal Metin

İncil

Yayınlar

Restorasyon Yoluyla Devrim; Devrim yoluyla Restorasyon II; Evanjelizasyon Bildirisi; Birinci Prensipler; Otoriteye Yeni Bir Bakış; Restorasyon Yoluyla Devrim:

Bir güncelleme

Üyelik

Yukarıda bildirildiği gibi, 2000 yılı itibarıyla dünya çapında 171 ülkede kiliselere giden yaklaşık 186.000 kişi vardı. Hareket büyümeye devam ediyor.

Notlar

- 1 Carol Giambalvo ve Herbert Rosedale, Boston Hareketi (Bonita Springs, FL: American Family Foundation, 1996), 1.
- 2 age, 3.
- 3 Stephen Cannon, "Boston İsa Kilisesi: Zihin Kontrolü Beantown'a Geldi mi?" The Quarterly Journal 9 (Nisan – Haziran 1992): 5-6.
- 4 Daniel Terris, "Hepiniz Sadıklara Gelin," Globe Magazine (7 Haziran 1986).
- 5 Giambalvo ve Rosedale, Boston Hareketi, 5.

6 Aynı eser, 6.

7 William Bevier, "The Boston Church of Christ," The Discerner 14 (Ekim-Aralık, 1994): 16.

ULUSLARARASI MESİH TOPLULUĞU; KİLİSE İKİNCİ GELİŞİNİN (CSA);CEMİLLİLER

Bu, ortaya çıkan çok sayıda kişilik kültünden biridir.

HIRİSTİYANLIK. Eskiden Jamilians olarak adlandırılan gruba artık İkinci Geliş Kilisesi adı veriliyor. CSA'nın öğretileri YENİ ÇAĞ HAREKETİ'ne ve büvüve vakındır.

TARİH

CSA, Eugene Douglas Savoy (d. 1927) tarafından kuruldu. Savoy, Baptist bir papazın torunu olarak Bellingham, Washington'da doğdu ve büyüdü. Oldukça erken gelişmiş bir genç olduğunu kanıtladı. Altı yaşındayken, vahiyleri ve manevi vizyonları alma ve panpsişik deneyimleri tezahür ettirme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğunu iddia etti. Daha sonra dünya dinlerini keşfetmeye ilgi duydu. Bu onu Yahudiliğe, özellikle de Kumran'daki Essene topluluğunun öğretilerine ilişkin bir araştırmaya yöneltti. Savoy, bu dinleri ve diğer dinleri incelerken İsa'nın "Tanrı'dan esinlendiği"ne ikna oldu. Yeni Ahtı, İsa'nın öğretilerinden bazılarını içerir, ancak bunların en önemlileri, İsa'nın öğnetilerinden bazılarını işerir, ancak bunların en önemlileri, Savoy, artık İncilleri ve diğer Essene literatürünü dikkatli bir şekilde inceleyerek elde ettiği değerli gerçekleri ortaya çıkarma zamanının qeldiği sonucuna vardı.

Savoy, öğretilerinin, Yeşaya'daki Kutsal Yazılar'a dayanarak, tek oğlu Jamil Sean Savoy'un (1959-1962) reenkarnasyonlu bir Mesih olduğu qerçeğiyle desteklendiğini iddia etti. "Onları küçük bir çocuk yönetecek" (Yeşaya 11:6). Savoy'a göre bu pasajın kastettiği kişi Cemil'dir. Savoy, üç yaşındaki Cemil'in kiliseye hakikatin geri gelmesiyle ilgili kehanetlerinin onu gönderen Tanrı'dan ilham aldığını iddia etti.

1962'de Jamil üç yaşındayken öldü. Savoy, bunun olması gerekenle uyumlu olduğu ve çocuğun aslında ölmediği, "ışık dünyasına" aktarıldığı konusunda ısrar etti. Savoy daha sonra öğretilerini daha organize bir şekilde yaymanın zamanının geldiğine karar verdi. 1972'de Reno, Nevada'da merkez kurdu ve Cemilyanları kurdu.

Üç yıl sonra topluluk doktrinlerini duyuruyordu.

ORGANİZASYON

Cemilyanlar artık Cemaatin İlk Düzeni olarak anılıyor. Kilisenin en yüksek makamına baş piskopos denir. Savoy bu ofisi elinde tutuyor. Halkı bilgilendirme ofisi, kutsal ve ayinsel ayinler ofisi, müzik, karistlik (bağışların idaresi), bir konuşmacı bürosu, bir üniversite şapeli ve havarisel kançılarya ofisi dahil olmak üzere başka idari ofisler de vardır. Topluluk halka açık hizmetler sunmaktadır. Topluluğa katılmak ve İsa'nın gizli gerçeklerini öğrenmek isteyenler Akademi ve Kutsal Kolej'e kayıt olmaya ve Ruhsal Farkındalık Yetenek Sınavına girmeye davetlidir.

ÖĞRETİMLER

Cemilianların teolojisi, İsa'nın şifreli öğretilerinin açığa vurulması etrafında yoğunlaşır. Savoy, insanlığın gerçekte bir "ışık varlıkları" ırkı olduğunu iddia ediyor. Mısır ve Peru'nun eski güneşe tapanlar bunu uzun zaman önce keşfetmişlerdi. Mesih'in işi aslında insanlığı günahtan kurtarmak değil, bunu ve diğer gerçekleri aktarmaktı.

Evren besinini tüm enerjinin kaynağı olan güneşten alır. Jamilian adananlarına güneşin kurtarıcı gücünü deneyimleyebilecekleri öğretilir. Güneş enerjisini doğru şekilde nasıl absorbe edeceklerini öğrenerek yaşam sürelerini yüzde 20'ye kadar uzatabilirler. İsa'nın mucizelerindeki güç güneşten geliyordu. Mesih bir gün, muzaffer bir Kurtarıcı olarak değil, "şimdiye kadar parıldayan hiçbir güneşe benzemeyen" yeni ve parlak bir güneş olarak yeryüzüne geri dönecektir.

Hıristiyanlık, Cemilîlerin öğrettiklerinden çok farklı doktrinler öğretir. Birkaç bariz farklılık noktası var. Birincisi, Savoy, İncil'den ya da havarisel inanç kurallarından çok, görümlerin ve vahiylerin önemine çok daha fazla vurgu yapıyor. Hıristiyan geleneğindeki Kutsal Yazılar, Tanrı ile O'nun yarattıkları arasında keskin bir ayrım yapar.

HİNDUİZM ve panteizmin diğer dinleri, aksine, ikisi arasında gerçek bir ayrım olmaksızın, Tanrı'nın aşkınlığı (yani onun kozmostan ayrılığı) kayramını reddeder.

Savoy bu iki klasik pozisyona ilginç bir dokunuş katıyor. İsa'nın doğaüstü gücünü "günes eneriisinden", vani günesten aldığını öne sürmekle aslında Hıristiyanlığın Yaratıcı/varatılan ayrımının tam tersi bir noktava varmaktadır.

Kilisenin öğrettiği gibi Tanrı'nın yaratılışın devamı olması yerine ve Hinduizm'in öğrettiği gibi Tanrı ve yaratılışın farklılaşmamış bir tekçiliğe çökmesi yerine, Cemilîler, Tanrı'ya destek sağlayan yaratılışın ücüncü pozisyonuna (günes) yarırlar. Bedenlenmis tanrı olarak İsa).

Ancak gerçekçi olarak tek gerçek farklılık Hıristiyanlıkladır. Bir panteist hangisinin hangisini (yaratılış mı yoksa Yaratıcı mı) yönettiği konusunu tartısmaz cünkü sonucta bunlar birbirinden avırt edilemez.

İkincisi, Cemilîler için İsa, esas itibariyle, ebedi güneşe işaret eden bir yol gösterici veya habercidir. Hıristiyan kilisesi, İsa'nın gerçekten de Tanrı'nın krallığını ilan etmek için gönderilen bir elçi olduğunu öğretir. Ancak İsa, ölümü ve dirilisi aracılığıyla düsmüs insanlığın krallığa girmesini mümkün kıldı. Bu nedenle Mesih'in kisiliği ve isi. Hıristiyan inancının kritik özünü oluşturur. Ekümenik inançlar (bkz. Ek 1), Kutsal Yazıların Mesih'le ilgili öğretilerini, onun doğumu, ölümü, cehenneme inişi, dirilişi, göğe yükselişi ve gelecekteki dönüş vaadinin avrıntılarını dikkatle anlatarak tanır.

Machine Translated by Google

Üçüncüsü, Savoy, oğlu Cemil'in reenkarnasyona uğramış bir İsa olduğu yönündeki cesur iddiasıyla Hıristiyanlıktan keskin bir şekilde uzaklaşıyor. Bunun yerine kilise, tarihi İsa Mesih'in yüce yargıç ve saltanat için geri dönüşünü bekliyor. Kutsal Kitap hiçbir yerde İsa'nın çocuk olarak geri döneceğini ima etmez. İsaya 11:6 peyqamberlik niteliğinde İsa'nın ilk qelisinden söz eder.

ÇÖZÜM

CSA'da pek çok eklektik dini fikir bulunmaktadır. Aktif bir web sitesi ve organizasyona sahiptir. Kurucusunun Hıristiyan etkilerine rağmen, bugün örgütte geleneksel Hıristiyanlıkla neredeyse hiç benzerlik yok.

EK BİLGİLER

Dünya Merkezi

Apostolicv Şansölyeliği, Kamu Bilgilendirme Ofisi, 643 Ralston Street, Reno, NV89503'te yer almaktadır.

Internet sitesi

www.communityofChrist.org

Kutsal Metinler

Şifresi Çözülmüş Yeni Ahit, Essae Belgesi , İsa'nın Kayıp İncili ve Cemilyanlar

Yayın

Topluluk Bildirisi

Üyelik

Kesin rakamlar mevcut değil.

ISKCON; ULUSLARARASI TOPLUM KRISHNA BİLİNCİ İCİN

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında HİNDUİZM'den türeyen Doğu mezheplerine olan ilgi ve katılımda önemli bir artışa tanık olundu. Uluslararası Krishna Bilinci Derneği (ISKCON) böyle bir gruptur. Pek çokları gibi ISKCON'un da kendine özgü kimliği ve öğretileri, kurucusunun görüş ve katkılarıyla şekillenmektedir.

TARİH

Hare Krishna olarak da bilinen Uluslararası Krishna Bilinci Derneği, 1965'te Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. AC Bhakdivedanta Swami Prabhupada (1896–1977) New York'a vardığında. Prabhupada eğitimini hem Vaisnava okulunda hem de İskoç Kilise Koleji'nde aldı. Felsefe, İngilizce, ekonomi ve işletme okudu. Ayrıca, Krishna'nın (aynı zamanda Krishna olarak da yazılır) Vişnu da dahil olmak üzere tüm diğer tanrıların üzerinde yüce Rab olduğunu öğreten on altıncı yüzyıl gurusu Chaitanya'ya kadar uzanan gurular silsilesinden biri olan Guru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja'nın gözetiminde Hinduizm eğitimi aldı. Chaitanya aynı zamanda kendi döneminde Hinduizm'in hakim akademik ve felsefi eğilimlerini eleştirdi ve daha dinsel ve adanmışlık vurgusuna geri dönüş yolunu açtı. Kısa süre sonra Chaitanya bir takipçi kitlesi topladı ve o andan itibaren Krishna bilinci doğdu ve ISKCON'un temelini attı. Krishna adına ilahiler söylemek yaygınlaştı. Kendini Chaitanya'nın öğretilerine adamış bir dizi guru yüzyıllar boyunca gelişti ve Swami Prabhupada'nın en sonunda bağlandığı şey bu zincirdi.

1922'de Prabhupada, akıl hocası Goswami tarafından bhakti yogaya başlatıldı. Sonraki birkaç on yılda onu öğretilerini yayarken ve Bhagavad Gita'yı incelerken buldu. 1944'te Back to Godhead adlı bir dergi yayınladı . On beş yıl sonra Prabhupada, Lord Krishna'ya tam olarak hizmet etmek için tüm aile bağlarından vazgeçmesi gerektiğine karar verdi ve 1959'da samyasın adı verilen yeminleri etti.

1965 (elinde sekiz dolarla geldiği iddia ediliyor), hemen Krishna bilincinin öğretilerini birçok karşıt kültür grubuna yaymaya başladı ve kısa sürede bir takipçi kazandı. Los Angeles, Berkeley ve Boston dahil birçok büyük şehirde merkezler kuruldu. Mütevazi takipçiler, 1960'ların sonu ve 1970'lerin başındaki çalkantılı dönemde istikrarlı bir şekilde büyüdü. Beatles'tan George Harrison takipçisi oldu ve en çok satan sarkısı "MV Sweet Lord"u Krishna'va adadı.

1980'lerin başında sorun çıktı. Minnesota eyaletindeki bir fuarda, hiçbir dinin yayınlarını lisans olmadan dağıtamayacağına ve bunu belirlenmiş bir yerden yapmaları gerektiğine dair bir karar verilmişti. ISKCON liderleri, bunun İlk Değişiklik haklarının ihlali olduğunu ileri sürerek protesto etti. Yargıtay ISKCON aleyhine karar verdi. Bir başka vaka ise eski bir üyenin grubu "beyin yıkamakla" suçlamasıyla ilgiliydi. Haziran 1992'de ISKCON, hem New York hem de New Jersey liman yetkililerine, hareketlerini kısıtlamaları ve din propagandası yapma çabaları nedeniyle dava açtı. Mahkemeler, işletmelerin bu tür gruplardan olumsuz etkilenebileceği kanaatine dayanarak yine ISKCON'un aleyhine karar verdi.

Bir başka önemli sorun da 1980'lerin sonunda ve 1990'larda dünya çapındaki çeşitli ISKCON okullarında çocuk istismarına ilişkin bir dizi şikayetin kanıtlanmasıyla ortaya çıktı. Sorunlar, ebeveynlerin daha önce yatılı okullara katılmaktan caydırılmasından kaynaklanıyordu.

Bu okullar artık faaliyette değil ve özel gündüz okullarının faaliyete geçmesiyle çocuk istismarı sorunları da ortadan kalktı. Ancak 12 Haziran 2000'de Dallas, Teksas'ta kırk dört ISKCON çocuğunun duygusal, fiziksel ve cinsel istismarına karşı bir dava açıldı. Prabhupada'nın 1972'den bu yana bu istismarı bildiği ancak bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığı suçlamaları da buna dahildir. Davacılar 400 milyon dolar tazminat talep ediyor. Bu yazının yazıldığı sırada dava henüz cözülmemisti.



Hindu tanrısı Krişna. George A. Mather'ın izniyle

Son yıllarda birçok değişiklik yapıldı. Uzun cüppeler ve tıraşlı kafalar büyük ölçüde gitti (çoğu hâlâ saçlarını tıraş ediyor ama peruk takıyor). Evlerde sunaklar dikilmeden önce ibadet yapıldığı sürece üyelerin artık tapınaklarda yasaması gerekmiyor. Üyelerin odak noktası hizmettir

başkalarına ve meditasyona.

ORGANİZASYON

Yönetim Organı Komisyonu (GBC) adı verilen bir organ, her yıl bir yönetici seçer. Hindistan'ın Mayapur kentinde her yıl toplanan GBC'de şu anda otuz üve görev yapıyor.

Her GBC üyesi belirli bir bölgeden ve o bölge içindeki tapınaklardan sorumludur. Her ülkede ulusal konseyler atanır. Her tapınak kendi birimidir ve işlerini sübvansiyonsuz yürütmekle sorumludur. Her tapınak, bölüm başkanlarıyla birlikte bir tapınak kurulunu oluşturan bir başkan atar.

Tapınaklardan daha küçük olanlar vaaz merkezleridir. Son olarak , adanmış olmayanların gezici bir öğretmeni dinlemek için toplanabileceği, nama-hatta merkezleri adı verilen merkezler vardır.

ÖĞRETİMLER

ISKCON düşüncesinin en ayırt edici özelliği sankirtana'nın her şeye yeten araç olduğu inancıdır. kurtuluş ya da samsaradan özgürlük . Adanmışlar genellikle şehrin sokaklarında, havaalanlarında veya diğer halka açık yerlerde toplanırlardı. Uzun cüppeleri ve traşlı kafalarıyla (sik ha adı verilen bir tutam saç dışında tamamı kalmıştı) ayırt ediliyorlardı . Kirtanya adı verilen ilahi on altı kelimelik bir mantradır: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama. Rama. Hare. Hare.

ISKCON'un temelindeki dini felsefe esasen ana dini olan Hinduizm ile aynıdır. Beden veya madde ile ruh arasındaki ikilik öğretilir.

Beden maddi olduğu için ruhla sürekli savaş halindedir. Dolayısıyla bedenin tüm arzuları özünde kötüdür ve bastırılması gerekir. Aslında, insan bedeninin salt varlığı, karmanın daha önceki bir varoluşta daha iyi olmasa da farklı sonuçlar ürettiğinin kanıtıdır.

Tanrı

ISKCON, ana dini gibi, esasen panteisttir. Krishna her şeydir ve her şey Krishna'dır. O tek başına tanrının kişiliğidir.

İsa Mesih

3 İsa, Krishna'nın oğludur veya onun enkarnasyonudur.

Cehennem

Cehennem bir azap halidir ama ebedi bir hal değildir geleneksel Hıristiyanlığın öğrettiği şekliyle lanetleme.

"Dünya hayatında çok günah işleyenler, farklı gezegenlerde farklı türde cezalara maruz kalmak zorundadırlar.

Ancak bu ceza ebedi değildir."

Kurtuluş

Kurtuluş, 5 Krishna'ya tam bağlılıkla elde edilir .

 Ana din (Hinduizm) gibi, kurtuluş kategorisi de bağışlanmanın sağlandığı günah değil, bilgi ve aydınlanmanın bahşedildiği cehalettir.

Yetki

ISKCON'un yetkili metinleri arasında kutsal Hindu metinleri de bulunmaktadır. Prabhupada'nın yazıları gibi.

UYGUI AMAI AR

ISKCON popüler olmaya başladığında ve merkezler ve tapınaklar kurulduğunda, brahmacharin adı verilen bazı öğrenciler et yemekten, sarhoş edici içki içmekten, seksten, kumardan vb. uzak durma yemini ettiler.

Yerleşik tapınaklarda yaşıyorlardı. Her gün sabaha karşı 3.00'te puja için kalktılar . Bu esas olarak Krishna mantrasının on altı turunu söylemekten ibaretti. Öğrencinin eğitiminin önemli bir kısmı, yasal olarak tanınmış bir gurunun (kendisi de evrimsel ardışıklık yoluyla Chaitanya'ya bağlı olan Prabhupada tarafından eğitilmiş bir gurunun) disiplinine boyun eğmekti. Eğitimin yanı sıra, adanan günün geri kalanını sokaklarda ve havalimanlarında Kirtanya'yı zikrederek, ricada bulunarak ve tebliğ yaparak geçirdi. 26 Haziran 1992'de Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, "bağış isteyen avukatların havaalanı terminallerine girişinin yasaklanabileceğine" karar verdi. Hare Krishna tarikatının bir sözcüsü bunun "ciddi bir darbe" olduğunu ilan etti.6

Grihastha adı verilen ikinci bir grup adanmış , tapinağın dışında yaşamalarıyla brahmacharinlerden ayrılır . Ancak onların bir guruya olan bağlılıkları ve Krishna'ya olan sevqileri ve bağlılıkları tavizsiz kalır.

ÇÖZÜM

ISKCON Amerika'daki eleştirilerden zarar görmedi.

İyileştirilmiş pazarlama teknikleri geçmişin olumsuz imajını önemli ölçüde azaltmadı, ancak 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde rakamlar sabit kaldı.

Şu anda dünyanın her yerinde yüzlerce ISKCON tapınağı var. Başta Hindistan olmak üzere korkunç açlık koşullarıyla mücadele etmek amacıyla 1973 yılından bu yana Yaşam İçin Gıda Programı düzenleniyor, ancak diğer ihtiyaç alanlarına da yayılıyor.

EK BİLGİLER

Merkez

ISKCON, 3764 Watseka Bulvarı, Los Angeles, CA 90034.

Web siteleri

www.iskcon.com (Amerikalı); www.iskcon.org (uluslararası)

Kutsal Metinler

Tanrı'ya dönelim; Bhagavad Gita, Bhagavad olarak yeniden adlandırıldı Gita Olduğu Gibi, Srimad-Bhagavatam, Caitanya-caritamrta, Krişna

Yayın

ISKCON İletişim Dergisi(ICI)

Üyelik

1977'de, dünya çapında kurulan tapınaklardaki birçok takipçiden bahsetmek gerekirse, üyeliğe yalnızca Bombay tapınağındaki altı bin adanan dahildi. Toplam üyelik yaklaşık 2.500 keşiş, 250.000 rahip olmayan rahip ve 1.000.000 ibadet eden üyeden olusmaktadır.

ISKCON, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman başka yerlerde olduğu kadar hızlı büyümedi. Onun ölümünden bu yana Prabhupada'nın yerine on bir guru geçti.

Notlar

**http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/iskcon.html, 2.

2 HİNDUİZM'de Hıristiyanlıkla karşılaştırmalar ve karşıtlıklar yapılmaktadır.

3-Bkz, Hinduizm.

4AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad Gita Olduğu Gibi (Los Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust, 1968, 1972), 172.

5 Hinduizm'dekiyle aynı (bkz. n. 1).

Kısaca." Christian Research Journal (Yaz 1992), 34.

İSLÂM

"Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir." Müslüman veya Müslüman çevrelerde sıklıkla tekrarlanan ve şehadet olarak adlandırılan bu ifade , dünyanın en genç dininin teolojik matrisidir ve Hıristiyanlıktan sonra dünyanın ikinci büyük dinidir. Yirminci yüzyılın son on yılındaki Basra Körfezi Savaşı'ndan ve yirmi birinci yüzyılın başındaki 11 Eylül 2001 olaylarından bu yana, ilgi, farkındalık ve İslam, onun teolojisi ve düşüncesi hakkında yazılan çok sayıda literatür var. On altı yüzyıl önce Suudi Arabistan'ın çöl bölgelerinden ortaya çıkışından bu yana benzeri görülmemiş bir olay.

TARİH

İslam'ın kurucusu, MS 570 civarında Mekke'de doğan peygamber Muhammed'di. Muhammed'in çocukluğuna ilişkin açıklamalar yarım yamalaktır. Anne ve babası o çok küçükken öldü. Amcası ve büyükbabası tarafından çoban olarak yetiştirilen genç Muhammed, daha sonra Suriye ile Arabistan arasındaki ticaret yolunda deve sürücüsü oldu. Yirmi beş yaşında zengin bir dul olan Hatice ile evlendi. Evlenmeden önce kendisinden on beş yaş büyük olan Hatice'nin yanında çalışıyordu. Onunla olan ilişkisi, zengin Mekke sosyal çevrelerinde önemli bir konuma ve statüye yükselmesiyle sonuçlandı. Muhammed ticaret yollarında Yahudilik ve Hıristiyanlıkla karşılaşmış ve sonraki on beş yıl boyunca kendi vatandaşları arasında dinin ve ahlakın yozlaşmış durumunu gözlemlemişti. Sık sık Mekke'nin dışındaki Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir ve orada zaman geçirirdi.

meditasyon yapıyor ve hatta intiharı düşünüyor. Bu ziyaretler elbette mümkündü, çünkü karısının büyük serveti nedeniyle deve kervanında çalışma zorunluluğu daha azdı. 610 yılında mağaraya yapılan bu ziyaretlerden birinde, şu anda kırk yaşında olan Muhammed, kendisine "insanı pıhtıdan yaratan Rabbin adına okumasını" emreden melek Cebrail tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. kanın."

Daha sonra aldığı mesaj Kur'an'ın (aynı zamanda Kur'an olarak da yazılır) özü haline geldi. Muhammed, karısının ve arkadaşlarının onayıyla, halkını ahlaki çöküşten, batıl inançlardan ve çoktanrıcılıktan kurtarmak için çağrılan bir peygamber olarak görevlendirildiği inancına ulastı.

Muhammed tek bir Tanrı'nın olduğunu ve adının Allah olduğunu vaaz etmeye başladı. Allah, kuzey Arabistan'daki Bedevi kabilelerinin zaten aşina olduğu yüce tanrıydı. Mekke'de dolaşırken, diğer tüm tanrıları dışlayarak yalnızca Allah'ın Tanrı olduğunu ilan ederken aşırı muhalefetle karşılaştı.

Vatandaşlarından bazıları onun bir cin tarafından ele geçirildiğine inanıyordu. İlk başta Muhammed'in kendisi de buna inandı, ancak kendisinin gerçekten Allah'ın seçilmiş bir peygamberi olduğuna daha da ikna oldu ve karşılaştığı muhalefetin Musa ve İsa'nın karşılaştıklarından farklı olmadığı sonucuna vardı.

Bildirilen ilk görüntüden kısa bir süre sonra Cebrail, Muhammed'e yeniden görünerek daha fazla açıklama yaptı. Ona ve vaazlarına karşı muhalefet devam etti ama çok daha tehlikeli bir düzeyde.

Onun mesajı kendi vatandaşlarının şirk anlayışıyla çelişiyordu. Daha da önemlisi, bu durum, o zamanın hazcılığa ve zenginlik kazanmanın hayattaki en büyük öncelik olduğu yönündeki genel inanışa ters düşüyordu. Ancak Muhammed, davasına yaklaşık yetmiş takipçi kazandırmış olduğundan tam bir başarısızlıkla karşılaşmadı.

Arap halkının, özellikle Bedevi kabilelerinin katı bir taşralılığı sürdürdüklerini belirtmek ilginçtir. Kendi kabile çevreleri dışındaki hiç kimseye karşı sorumlu değillerdi, yükümlü değillerdi veya onlarla ilgilenmiyorlardı. Muhammed'in ilk takipçileri, Kureyş kabilesinin dışında oldukları anlamına gelen "zayıf" olarak etiketlendi. Muhammed bu sosyal uyumsuzluklara anlamlı bir kimlik sağladı.

Tarihçiler Muhammed'in yaşadığı muhalefetin farklı sebeplerini öne sürüyorlar. Bazıları onun çok tanrılılığa yönelik sert eleştirisinin ticaret ticaretini tehdit ettiğini iddia ediyor. Daha yaygın olarak kabul edilen görüş, birçok Mekkelinin en azından onu dinlemeye başlaması, karakterine ve bilgeliğine derinden saygı duyması nedeniyle, peygamberin bir gün siyasi öneme sahip olup mevcut düzeni tehdit etmesinden korkulduğu yönündedir.

Hatice MS 619'da öldü. Muhammed'i destekleyen kabilenin desteğinin aniden geri çekilmesi, peygamberi büyük bir tehlikeye soktu ve onu Mekke'den komşu Taif kasabasına kacmak zorunda bıraktı. Yeterli bulmamak Oradan sonra başka bir kabilenin korumasını sağladı ve Mekke'ye döndü ve burada Suda adında dul bir kadınla tanışıp evlendi. Bu evliliğin hemen ardından Muhammed, bir gün İslam'ın baş halifesi olarak peygamberin yerini alacak olan, Ebu Bekir'in altı yaşındaki kızı Ayşe adında başka bir eşle çok eşli bir evlilik yaptı. Muhammed daha sonra toplamda en az dokuz olmak üzere daha fazla kadınla evlendi. Bazı kaynaklar onun yirmi kadar karısı ve bazı cariyeleri olduğunu iddia ediyor.

_1

620 yılında Muhammed, Mekke'nin üç yüz mil kuzeyindeki Medine şehrinin kabileleriyle ilişki ve müzakerelere girdi. İki yıl sonra, Müslümanlar arasında Hicret olarak bilinen dönemde Muhammed, davasına karşı artan zulüm nedeniyle Mekke'yi terk etti ve kendi tarafına kazandığı yeni kabilelerin yanına Medine'de ikamet etti.

Peygamber'in Medine'deki deneyimi İslam tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Muhammed, Medine'ye yerleştikten sonra Mekke'ye giden masum kervanlara başkınlar veya razziler düzenledi. İlk saldırıları başarısız oldu ama sonunda ek saldırılarıla başarıya ulaştı. Kervanları fethetmesi sonucunda güç kazanan Muhammed, artık Mekke şehri için önemli bir tehdit oluşturuyordu. Medine'de yaşayan Yahudiler, özellikle peygamberin Allah'ın gerçek peygamberi olduğu yönündeki cüretkar iddiayı ortaya atması nedeniyle Muhammed'e karşı bir muhalefet çiğlığı attılar. Yahudilerin kendisini reddetmesinden hayal kırıklığına uğrayan Muhammed, takipçilerine dua ederken geleneksel qelenek olan Kudüs yerine Mekke'ye dönmeleri talimatını verdi.

pratik. Kudüs'le yüzleşmenin Yahudileri kendi davasına çekeceğine inanıyordu. Bugüne kadar Müslümanlar Mekke'de dua ederek yüzlerini çeviriyor ve bu eylem, Yahudiler ile Araplar arasındaki düşmanlığın uzun süredir devam eden bir sembolü olarak kalıyor.

Medine'de geçen sekiz yılın, Muhammed'in davasını desteklemek için önemli güçler toplaması için yeterli bir süre olduğu ortaya çıktı. 624-630 yılları arasında takipçileri Medine'yi çevreleyen bölgelerdeki kövlere saldırıp onları ele gecirdiler.

628'de bin altı yüz takipçisiyle Mekke'ye hac yolculuğu yapmaya çalıştı. Mekke'deki kabileler Muhammed'i kontrol etmeye ve şehre girmesini engellemeye kararlıydı. O ve adamları Hudeybiye'de durduruldu. Birkaç kritik günün ardından gerginlikler sona erdi ve Mekkeliler ile Muhammed arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın bir kısmı, Müslümanların bir sonraki yıl 629'da hac yapmalarına izin verilmesiydi. Muhammed'in gücü istikrarlı bir şekilde arttı ve Mekke'deki sosyal, ekonomik ve ahlaki durum keskin bir düşüş yaşadı. 629'da Hudeybiye Antlaşması ek klan savaşlarıyla bozuldu. Nihayet Ocak 630'da Muhammed on bin adamla birlikte Mekke'ye yürüdü. Kendisine çok az bir direnişle teslim olan bazı Mekkeli liderler tarafından karşılandı. Genel bir af çıkardığı ve daha sonra eski düşmanlarına cömert bir af çıkardığı için, birçok Mekkeli onun davasına kazanıldı ve pek çoğu da gelecekteki seferlerde onu takip etti.

Her ne kadar Mekke'nin tamamı İslam'ı kabul etmemiş olsa da, Muhammed Mekke'yi yüzlerce pagan tanrı ve tanrıdan temizleyerek tek tanrılı bir din kurdu. Onun daha fazla eleştirisi sonunda Arabistan'daki en güçlü dini ve siyasi figür haline gelmesine yol açtı. Sonunda Bizans ve Pers imparatorluklarını fetheden, Kuzey Afrika ve Bizans'a yayılan bir Arap kabileleri federasyonunu birleştirmeyi başardı.

Muhammed, Mekke'nin fethinden sadece iki yıl sonra, 632'de öldü. Onun ölümü, baş halife olarak onun yerine kimin geçeceği konusunu hemen gündeme getirdi. Peygamberin kayınpederi Ebu Bekir, 634'teki ölümüne kadar iki yıl boyunca bu görevi üstlendi. Bir başka kayınpeder olan Ömer, bir sonraki halife oldu. Osman üçüncü halife oldu (644-656). Bu ilk halifeler, İslam tarihinin büyük bölümünde uzun bir halifeler silsilesine zemin hazırladı.

750 yılına gelindiğinde İslam, Çin'e, Hint Okyanusu'na ve batıda Fas'a kadar yayılmış, oradan da 710 yılında İber Yarımadası'nı işgal etmişti. Sonraki sekiz yüz yıl boyunca İslam, İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü işgal etmişti. 732'de Müslümanlar Batı Avrupa'nın daha fazlasını fethetmek amacıyla Galya'ya (Fransa) yürüdüler, ancak bu kez savaş çığırtkanlıkları başarısız oldu. Charles Martel, saldırılarını Tours Muharebesi'nde durdurdu. Batı'dan Avrupa'nın daha fazlasını fethedemedikleri için İber Yarımadası'nda kaldılar.

Avrupa'da reform, ünlü padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın liderliğindeki Müslüman Osmanlı Türkleri, 1529'da Viyana'yı kuşatan Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tam kapılarındaydı.
Hıristiyanlar İslam'ın yayılmasına büyük bir korkuyla bakıyorlardı.
Bir kişi bu fenomeni "her geçen gün artan bir alev, ardından gelen her şeyi yakalayan ve yine de 2 adım daha ileri giden bir alev" olarak gözlemledi.

Kutsal Roma İmparatorluğu'nun İmparatoru V. Charles, Lutherci düşmanlara ortak düşmanları Türklere karşı Roma Katolikleriyle birleşmeleri için yalvardı. 1492'de Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand, İslam'ı İber Yarımadası'ndan çıkarmayı başardılar ve Roma Katolikliğini en üstün din olarak kurdular. Dini fanatizm çağında, hem Hıristiyanların hem de Müslümanların aralarında çok fazla kan döktükleri ve her ikisinin de Yahudilere karşı sürekli pogromlar yürüttüğü bilinen ama üzücü bir gerçektir.

On altıncı yüzyıl boyunca ve sonrasında İslam'ın etkisi ve ahlaki karakterinde bir gerileme yaşandı. Bunun nedeni kısmen Müslüman teolojisinin ve liderliğinin yayılmasına değil, hazcılık ve kişisel çıkara bağlı yozlaşmış padişahların yükselişiydi. Gerilemenin bir başka nedeni de Müslümanların Batı'dan öğrenmeyi sürekli reddetmesiydi. Müslümanlar, kibir ve üstünlük havasıyla Hıristiyan Avrupa'dan yüz çevirerek, hem Avrupalıların ticaret yolları kurarak elde ettikleri büyük zenginliği. hem de Osmanlı İmparatorluğu döneminde kavdedilen

büyük bilimsel ve kültürel ilerlemeleri görmezden geldiler.

Rönesans. Ticaret yollarına gelince, Müslüman imparatorlukların hepsi temelde "kara imparatorluklarıydı". Avrupalılar, özellikle Portekizliler ve İspanyollar, ticari ve kültürel boşlukları kapatmak için deniz yollarını kullandılar ve bu da sonunda Amerika'nın keşfini ve yerleşimini hızlandırdı.

İslam'ın ilk bin yılındaki yayılması, üç ayrı imparatorluğa bölünmeye tanık oldu. Birincisi, çoğunluğu Türklerden oluşan Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Yukarıda belirtildiği gibi, 16. yüzyılda batıya, Avrupa'ya doğru ilerleyenler Türklerdi. İkincisi, Hindistan'da kurulan ve esas olarak 1500 yılında Ekber'in önderliğinde Hindistan'a gelen Arap Müslümanlardan oluşan Moğol İmparatorluğu'ydu. Ekber, dinle yoğun bir şekilde ilgileniyordu. Ünlü İbadet Salonunu inşa ettikten sonra eklektik bir şekilde Hindu düşüncesinin çeşitli yönlerini İslam ile harmanlamaya çalıştı. Ne var ki, Ekber'in ilgilerinin Hindistan halkı için fazla entelektüel olduğu ortaya çıktı ve onun "ilahi inancı" olarak adlandırıldığı şekliyle hiçbir zaman ciddi bir dayanak bulamadı. Üçüncü ayrı Müslüman imparatorluk, İran'ın Safevi İmparatorluğu veya günümüzün İrak ve İran'ıydı. Moğollar gibi Safevi hanedanı da 1500 yılında kuruldu. 1587-1629 yılları arasında hüküm süren İ. Abbas döneminde Pers İmparatorluğu'nun gücü ve söhreti arttı.

Şii Müslümanlar

Şiiler İslam'ın iki büyük mezhebinden biridir. Muhammed'in ölümünden sonra kimin haklı olacağı konusunda bir tartışma çıktı. peygamberin halefi (halife). Şiiler veya "partizanlar", Muhammed'in kuzeni ve damadı Ali'nin meşru mirasçı olduğuna inanıyorlardı. Bu mezhep Safeviler tarafından İran'da yaygınlaştırılıncaya kadar son derece küçüktü. Bugün Şiiler İslam dünyasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Sayıları az olmasına rağmen oldukça görünür ve tarikatlar arasında en çok ses çıkaranlardır. Şii liderler imam unvanıyla anılıyor . İmamlar, Kur'an'ın katı köktenci ve son derece otoriter yorumunu desteklemeye çalışarak tebaaları üzerinde aşırı manevi otoriteye sahioler.

Modern zamanlarda bunun bariz örneği, merhum Ayetullah Humeyni'nin (1900?–1989) 1980'lerde sağladığı liderlikti. 1979'da merhum Muhammed Rıza Şah Pehlevi'yi devirerek iktidara geldi. Romalı papaların Avrupa'nın büyük bölümünde tam siyasi ve dini kontrole sahip olduğu Orta Çağ Avrupası Kutsal Roma İmparatorluğu'nda yaşananlardan pek farklı olmayan bir şekilde Humeyni, İran'ın egemen ruhani ve siyasi lideri haline geldi ve Şiileri bu kanunun sıkı bir şekilde uygulanması etrafında bir araya getirdi. Şeriat hukuku. On yıl süren görev süresinin başlangıcı, bir dizi Amerikalının 444 gün boyunca rehin tutulmasıyla ortaya çıktı ve ölümünden kısa bir süre önce, Şeytan Ayetleri'nin yazarı Salman Rushdie'ye ölüm tehdidinde bulunarak uluslararası ilgiyi yeniden kazandı. Humeyni ve Şiiler bunu Kur'an'a küfür olarak görüyorlardı.

Sünni Müslümanlar

Tüm Müslümanların çoğunluğu (yüzde 90) Sünnidir. Şiilerin aksine Sünniler, Müslüman dünyasının ana akım gelenekçileri olarak kabul ediliyor. İlk dört halifeyi kabul ediyorlar: Ebu Bekir. Ömer.

Osman ve Ali, Muhammed'in meşru halefleriydi.
Sünniler siyasi açıdan Şiilerden kökten farklıdır. Şiiler hükümeti Allah'ın ilahi bir kurumu olarak görüp yeryüzünde bir teonomi kurmaya çalışırken, Sünniler Müslüman öğretilerinin mevcut dünyevi hükümetler bağlamında yasanması gerektiğine inanıyor.

Genel olarak bakıldığında Sünniler çeşitliliğe karşı daha hoşgörülüdür ve bu nedenle dünya çapındaki farklı kültürlere uyum sağlama konusunda daha basarılıdırlar.

Sünni ve Şii Müslümanlar yüzyıllar boyunca birbirlerine acı bir şekilde zulmettiler. Nefret, özellikle Reformasyon'dan sonra, Roma Katolikleri ve Protestanların aralarındaki pek çok farklılığı kılıçla çözmeyi tercih ettiği Hıristiyan âleminin başına bela olan acı din savaşlarından pek farklı değil.

İslam dini ve kültürü arasındaki geleneksel çatışma modern dünyada yeniden su yüzüne çıktı. Geçtiğimiz otuz yılda petrol siyaseti ve ekonomisi küresel çapta yaşamı yeniden tanımladı. 1970'lerin başı veni bir dönemin baslangıcı oldu. Milvarlarca Dolar OPEC ülkelerine, özellikle de Suudi Arabistan ve Kuveyt'e aktı. Sonuç eşi benzeri görülmemiş bir refah ve zenginlikti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu petrolüne büyük bağımlılığı, Amerika Birleşik Devletleri ile petrol üreten ülkeler arasında ekonomik bir ilişki kurulmasını sağladı. Bu durum dünya siyasetini karmaşık hale getirdi çünkü ABD, geleneksel olarak tüm Orta Doğu ülkelerinin farklı derecelerde karşı çıktığı İsrail'in destekçisidir. Dahası, Irak 1991'de Saddam Hüseyin'in önderliğinde Kuveyt'i işgal ettiğinde, ABD, büyük petrol çıkarlarını tehlikeye atarak, Körfez Savaşı'nda işgali hızla geri püskürtü. Bu durum suları daha da bulandırdı çünkü bazı İslam ülkeleri, ticari ve ekonomik çıkarlar nedeniyle kendilerini diğer İslam ülkeleriyle karşı karşıya buldu. İslam, bu kopmuş bağlara hem ideolojik hem de dini açıdan karşı çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri bu bölünmüş evi meydana getiren şeytani imparatorluk (Büyük Şeytan) olarak görülmeye başlandı. Bu bölünme, diğer faktörlerin yanı sıra, terör örgütlerinin büyümesine ve sonunda Usame bin Ladin'in ve onun ABD'ye savaş (cihad) ilan eden El Kaide ağının iktidara gelmesine yol açan koşulların oluşmasına yardımcı oldu. aşağıdaki Sonuc bölümüne bakın).

ÖĞRETİMLER, İNANÇLAR, UYGULAMALAR

Müslümanlar arasındaki geniş etnik ve kültürel farklılıklara rağmen, temel teolojik ilkeler her iki mezhep tarafından da paylaşılıyor ve onları birbirine bağlamaya hizmet ediyor.

Tüm Müslüman düşüncesi şehadetinde özetlenmiştir : "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir." Bu slogan Müslüman yaşamının her alanında kullanılmaktadır.

İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanlar, Kuran'ın, Allah'ın bu ilahi bilgiyi yazıya aktaran Muhammed'e verdiği vahiy olduğuna inanırlar. Muhammed'in kendisinin günümüze ulaşan hiçbir yazısı olmamasına rağmen, peygamberin ilk takipçileri onun sözlerini sözlü gelenek yoluyla bir araya topladılar. Kur'an-ı Kerim sure adı verilen 114 bölümden oluşur . Her sure dört bölüme ayrılmıştır: (1) başlık; (2) Besmele veya "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" duası; (3) surenin Mekke veya Medine'de nazil olduğu yerden söz edilmesi; ve (4) bazı gizli anlamlara sahip olduğuna inanılan fawatih harfleri.

Müslümanlar, inanç meselelerinde Kur'an'ı temel otoritelerden biri olarak görüyorlar. Hadis ve Şeriat neredeyse aynı ağırlığı taşıyan iki ek otoritedir. Kuran'ın sessiz olduğu yerde, yaygın olarak kabul edilen sünnet ("gelenek") geçerli olur. Yaygın olarak kabul edilen gelenekler sessiz kaldığında, bireysel gelenekler veya adetler öncelik kazanır.

Beş sütun olarak bilinen beş temel talep gereklidir İslam'a inanan her kişinin:

> Şehadetin günlük okunması . Bu Müslüman inancıdır. Her Müslümanın bunu Arapça olarak ezberlemesi ve

her gün oku. Birçok Müslüman bunu her gün defalarca söylüyor.

- 2. Namaz ("dua" anlamına gelir) adı verilen farz namazlar günde beş defa Mekke'ye dönük olarak okunmalıdır: sabah, öğlen, ikindi, güneş battıktan sonra ve uyumadan önce. Bu dualar mümine şehadetinin doğru olduğunu sürekli olarak hatırlatan bir hizmet olarak hizmet eder . Bu namaz vakitlerinin her biri Arapça olarak hoparlörler aracılığıyla halka açık olarak duyurulmaktadır.
- 3. Sakat denilen sadaka vermek ("sadaka" anlamına gelir). Eski Ahit, Yahudilerin biriktirdikleri tüm malların onda birini veya yüzde 10'unu vermelerini gerektiriyordu; Müslüman gelirinin kırkta birini, yani yılda yaklaşık yüzde 2,5'unu verir. Sadakalar yalnızca fakir Müslümanlara veya Müslümanların ihtiyacının en fazla olduğu yere verilir.
- Sawm olarak bilinen oruç dönemi . Bu, kameri yılı esas alan Müslüman takviminin dokuzuncu ayına denk gelen Ramazan ayında görülür.
 - Bu nedenle düştüğü ay yıldan yıla değişir. Dokuzuncu ayın Muhammed'in Kur'an'ın vahyi aldığı dönem olduğuna inanılıyor.
 - Muhammed bu kutsal dönem boyunca oruç tuttu, dolayısıyla takipçilerinin de bunu yapması gerekiyor.
 Ramazan ayında müminler güneşin doğuşundan batışına kadar oruç tutar ve Kur'an'ın tamamının okunuşunu dinlemeye çalışırlar.
- 5. Mekke'ye yapılan hac veya hac ziyareti

 Her Müslümanın hayatında en az bir kez yapması gereken Mekke'ye hac veya hac. Hac , kurtuluş şansını büyük ölçüde arttırır ve

Müslümanın Allah'a olan büyük bağlılığı borçludur.

Beş sütuna ek olarak Müslüman yaşamının diğer önemli yönleri arasında şeriat kanunları (kutsal kanunlar) yer alır. Bu önemli yasa veya etik kurallara alkollü içeceklerden ve her türlü kumardan tamamen uzak durulması da dahildir. Erkekler sünnet edilmeli ve kadınlardan üstün kabul edilmelidir. Şeriat yasaları ayrıca genç kızların kadın sünneti olarak da bilinen klitoridektomiye tabi tutulmasını da gerektiriyor.

Kuran'da çok iyi bilinen bir ayete göre, "Allah'ın kimini kimine üstün kılması nedeniyle erkeklerin kadınlar üzerinde hakimiyeti vardır." (Sure 4:34). Bu ayet aynı zamanda kocaya, karısını fiziksel olarak dövme hakkı da vermektedir. Müslüman kadınların örtünmesi zorunludur (Sure 24:31; 33:59) Bazı kadınlar tüm vücudu kaplayan ve yalnızca gözler için açık olan purdah giyerler. Her ne kadar Müslüman dünyasının birçok yerinde purda takma uygulaması terk edilmiş olsa da, İran'da Ayetullah Humeyni'nin 1979'da iktidara gelmesiyle bu uygulama yeniden başlatıldı. Son yıllarda Afganistan'daki Taliban da tüm kadınların purda takmasını zorunlu kıldı . burga denir . Kuran çok eşliliğe izin verir ve Müslüman bir erkeğin dört kadına kadar evlenmesine izin verir (Sure 4:3). Bununla birlikte, ataerkil yapı bozulmadan kalsa da, modern zamanlarda ekonomik nedenlerden dolayı çoğu Müslüman erkeğin tek eşli ilişkileri vardır

Müslümanlar sıklıkla İslam'ın eşitlikçi, ırkçı olmayan bir din olduğunu söylerler. Bu iddia Batı'da, Müslüman kadınların erkeklerden çok daha az hakka sahip olduğu unutularak, eleştirilmeden kabul edildi; örneğin bir kadının mahkemedeki tanıklığı bir erkeğin tanıklığının yalnızca yarısı değerindedir; Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez ama bir erkek, Müslüman olmayan bir kadınla evlenebilir; yalnızca Müslüman bir erkeğin en fazla dört karısı olabilir, ancak bir kadının yalnızca bir kocası olabilir, vb.

Irkçılığa gelince, ağırlıklı olarak Arap Müslümanlar tarafından yönetilen modern Sudan'ın binlerce siyah Hıristiyan ve animist'i köleleştirip öldürdüğünü; Kuran Müslümanlara "Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin" diye emrediyor (Sure 5:51).

Tanrı

Pek çok dini grup, Tanrı öğretisine ilişkin anlayışları konusunda pek net değil. Katı bir tektanrıcılığı savunan İslam'da durum böyle değildir. Müslümanlar, Hıristiyan âlemini üç tanrıya tapmakla suçlayarak, Hıristiyanlığın teslis doktrinine şiddetli bir saldırıda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Öyleyse Allah'a ve O'nun elçilerine inanın ve üç demeyin.

Sabret, bu senin için daha iyi olacaktır. Allah ancak tek bir İlahtır" (Sure 4:171). Kur'an, İsa'nın kendisinin olduğunu ifade etmeye devam ediyor kendisinin ilahlık mertebesine yükseltilmesini küfür sayar.

4 Hıristiyanlar, Teslis öğretisini Müslümanlara açıkça ifade etmekte zorluk yaşarlar çünkü Kuran, Hıristiyanlığın çoktanrıcılık olduğunu belirtir (bkz. çoktanrıcılık); miktar yok

Aksi yöndeki deliller onları aksi yönde ikna edebilir. Bir Müslüman için Hıristiyanlığın Tanrı öğretisinin gizemlerini düşünmek bile kutsal Kur'an'ı göz ardı etmektir. Josef van Ess konuyu şöyle değerlendiriyor:

Hıristiyanların üçlü Tanrısı ile karşılaştırıldığında, Müslümanların Tanrısı gerçekten de gizemi olmayan bir Tanrıdır; daha doğrusu onun gizemi doğasında değil, eylemlerinde, insanlığı akıl almaz biçimde yönlendirmesinde ya da kanunu aracılığıyla bazı seyleri zorunlu kılmasında yatmaktadır.5

Geleneksel Hıristiyanlık da tavizsiz bir tektanrıcılığı benimser. İbranice şema - "Dinle, Ey İsrail, Tanrımız RAB, RAB tektir" (Tesniye 6:4) - Hıristiyan kürsülerinde sıklıkla alıntılanan bir ayettir. İznik İman İmanı açıkça şunu belirtir: "Tek Tanrı'ya, Her Şeye Gücü Yeten Baba'ya inanıyorum" (bkz. Ek 1). Athanasian Creed ayrıca şunu söylüyor:

Ve Katolik inancı şudur ki, biz üç kişide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye ibadet ederiz, ne kişileri karıştırırız, ne de özü böleriz. . . . Fakat Baba'nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrılığı birdir. (Ek 1)

İtikadî formülasyonların yakalamaya çalıştığı Hıristiyan inancının büyük gizemi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç ayrı kişinin ilahi ekonomisi içindeki Tanrı'nın temel birliğinde yatmaktadır. İslam'a göre Tanrı hiçbir ilahi birlikteliğe katılmaz. Ancak Yeni Ahit, "Üçlük" kelimesini içermese de birçok pasajda bilinçli ve güçlü bir şekilde böyle bir doktrini ima etmiştir (örn. Matta 28:18–20; Markos 1:9–11; Yuhanna 1:1: 2 Korintliler 2:1). 13:14).

Müslümanlar Kur'an'ın şu ayetlerini sevinçle karşılarlar: "Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap gününde hükümdar olan Allah'a hamd olsun! Biz ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz" (Sure 1). Ancak her ne kadar bu pasaj Tanrı'nın merhametli olduğundan bahsetse de Kur'an, Allah'tan bu kadar kişisel terimlerle bahsetmez. Yuhanna 3:16'nın Tanrı'dan "dünyayı çok seven" biri olarak söz ettiği yer. . . Öyle ki, ona inananlar mahvolmasın, sonsuz yaşama kavuşsunlar" (Yuhanna 3:16), Kur'an, zaman zaman Allah'ın kaprisli olduğundan söz eder. Bazı Hıristiyan savunucuları, Allah'ın tarafsız, keyfi ve hatta cehennemi kalabalıklaştırmak uğruna saptıran biri gibi göründüğüne dikkat çekmişlerdir: "Rab dilerse, bütün insanları tek bir dinden yaratmıştı; . . ama onları bunun için yarattı; Çünkü Rabbin şu sözü yerine gelecektir: Gerçekten cehennemi tamamen cinlerle ve insanlarla dolduracağım" (Sure 11:119).

7

Geleneksel İslam, Allah'ı, kendi iradesine pasif bir teslimiyetle boyun eğerek karşılık vermesi gereken halkının hayatları üzerinde tamamen egemen olarak görmüştür.

Modern zamanlarda pek çok Müslüman determinizm meselesini ve onun Allah karşısındaki insan sorumluluğuyla ilişkisini yeniden düşünmeye başlıyor.

Beriristiyanlık, özellikle Augustine, Thomas Aquinas, Martin Luther ve John Calvin gibi önde gelen düşünürlerin teolojilerinde yüzyıllar boyunca bu sorunla mücadele etmistir.

İsa Mesih

Müslümanlar bir dereceye kadar İsa Mesih'e bir peygamber olarak büyük saygı duymaktadırlar. Kur'an'da İsa, Muhammed'in gelişini "Benden sonra bir elci qelecektir" sözleriyle müjdeliyor.

(Sure 61:6). Müslümanlar Musa ve İsa'yı Allah'ın gerçek peygamberleri olarak görürler, ancak Muhammed tüm peygamberlerin en büyüğüdür.

Geleneksel Hıristiyanlar için bu İslami fikir kabul edilemez çünkü Muhammed peygamberlerin en büyüğüdür. Hıristiyan inancının merkezi, Yeni Ahit'in yazıları boyunca tasdik edilen ve her iki İncil'in ikinci maddelerinde özetlenen İsa Mesih'in kisiliği ve eseridir.

İznik ve Havarilerin İnançları (Ek 1). Hıristiyanlık için İsa, enkarne olan Tanrı'nın Oğlu'dur; o bir bakireden doğmuştu ve dünyanın günahlarının kefareti olarak çarmıhta ölerek ve ölümden dirilerek Tanrı'nın iradesini yerine getirmişti.

Müslümanlar da bu fikirleri batıl inançlı, küfürlü ve putperest olarak nitelendirerek açıkça reddediyorlar. İslam'a göre İsa tamamen ve bütünüyle insandı. Kur'an, İsa'yı tanrısal olarak gören herkesin (Hıristiyanlar anlamında) "kâfir" olduğunu ve onlara özel bir cehennem (laza) ayrıldığını belirtir. İlginçtir ki, İsa'nın mucizeleri ve hatta günahsızlığı Kuran'da tanınıyor, ancak bu onun tanrılığı nedeniyle değil. İsa bu güç ve yetenekleri Allah aracılığıyla bir kul ve öncü olarak kullanmıştır.

Şaşırtıcı bir şekilde Müslümanlar İsa'nın çarmıha gerildiği gerçeğini reddediyorlar: "Aslında O'nu öldürmediler, çarmıha da germediler; kendilerine bunun ancak bir benzeri gösterildi" (Nisa 4:157).

Ancak Kutsal Kitap İsa'nın İnkar edilemez şekilde çarmıha gerildiğini öğretir. Elçilerin İşleri'ndeki ilk Hıristiyan vaazlarının tümü (örneğin, 2:14–40; 3:12–26) yalnızca Mesih'in ölümüne ve sonraki dirilişine değil, aynı zamanda onun ölümünün gerekliliğine de dayanmaktadır.

Pavlus çarmıha gerilmenin önemi konusunda son derece katıdır (1 Kor. 2:2). İslam'ın yaptığı gibi bunu inkar etmek, Mesih'in dünyaya geldiği kefaret aracını da inkar etmek demektir.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh'tan Kur'an'da ve Yeni Ahit'te Paraklit (Danışman) olarak söz edilir. Hıristiyanlık, Kutsal Ruh'un ilahi Teslis'in üçüncü kişisi olduğunu öğretirken, İslam, Ruh'u Allah'ın ilahi bir aracı olarak kabul eder.

İnsanlık

Kur'an bir dereceye kadar insan ırkının Yaratılış'ta Adem ile Havva'nın anlatıldığı şekilde yaratıldığını öğretir.

İnsan, üstün bir akılla donatıldığı için meleklerden üstündür. Dahası, onlar tüm yaratılışta en yüksek saygı ve itibara sahip olmayı hak etmislerdir. İnsanın asıl amacı Allah'a itaat etmek ve kulluk etmektir. Ancak insanlığın asaleti bir yana onun zayıf ve günahkar doğası yatıyor. İnsanoğlunun en büyük günahı gururdur. Kendini sevme olarak tanımlanan gurur, Tanrı'nın doğasını paylaşma arzusuna yol açar. Müslümanların, insan İsa'nın Tanrı ile ilişkilendirilmesini ima ettiği için Teslis doktrinini reddettikleri daha önce belirtilmişti. Yaratıcı ile yaratılanın karıştırılması günahtır (şirk).

İnsanlığın başlıca amacı, tek gerçek Tanrı'ya ibadet etmek ve kişiye kendi yaratılmışlığını hatırlatmak için şehadet getirmektir.

Hıristiyanlık bu hususların bazılarında İslam'la aynı fikirdedir. İnsanoğlunun temel amacı aslında Tanrı'ya hizmet etmek ve ilahi olarak vahyedilen yasada ifade edildiği gibi O'nun iradesine itaat etmektir. İnsanın gözden düşmesi gururun sonucuydu. Bahçede yasak meyvenin yenmesi (Yaratılış 3), insanlığın Tanrı gibi olma arzusuyla hızlandırıldı. Hıristiyanlık bunu reddediyor

9 Yaratıcı/yaratık karmaşası.

Bu iki dünya dini, insanlığın Düşüşten sonra Tanrı/Allah ile doğru ilişkiyi nasıl elde ettiği veya yeniden kurduğu noktasında bu doktrin açısından farklılık göstermektedir. Hıristiyanlık açısından bu, günahtan tövbe etmek ve İsa Mesih'in yaptığı kefareti imanla kabul etmek anlamına gelir (aşağıdaki günah ve kurtuluşla ilgili bölümlere bakın). İslam için bu, Kuran'a ve beş sütuna sıkı sıkıya bağlılıktır.

İslam, Şeytan'ın veya Şeytan/İblis'in, Adem'in onur yerini kabul etmeyi reddederek ilahi iradeye uymadığı için gökten düştüğünü öğretir . Şeytanın başlıca faaliyeti, hem Kur'an'da hem de İncil'de de teyit edilen, insanlara eziyet etmek ve kandırıp Allah'tan uzaklaştırmaktır. Her iki dinin de en büyük günahı, küfürle (irtidad) sonuçlanan kibirdir .

Kurtuluş

Kuran'a göre (Sure 10:109), Allah'ın gazabından ve azap verici cehennem ateşinden kurtulmayı ümit eden bir Müslüman'ın, beş şartın gerektirdiği şartları yerine getirmek için titizlikle çalışması gerekir. Allah tarih boyunca insanları tövbeye cağırmak için peygamberler göndermiştir.

Hıristiyanlık için soteriolojinin merkezi odağı İsa Mesih'in kişiliğinde ve eserinde yatmaktadır. Hıristiyan kurtuluşunun göze çarpan özelliği, İsa'nın çarmıhta ölmesinin işinin, insanın doğrulukla ilgili her türlü işi dışında, günah için tamamen yeterli bir kefaret sayılması gerçeğinde yatmaktadır. Pavlus'un, yasanın gereklerinin dışında "iman yoluyla lütufla aklanma" (Ef. 2:8-9) vurgusu, Hıristiyan kilisesinin tarihi boyunca defalarca yeniden canlandırılınıştır. Augustine, Luther, Calvin, Karl Barth ve Evanjelizm ile Fundamentalizmin daha popüler biçimleri, kurtuluş konusunda ısrarla "yalnızca lütuf" bayrağını yükseltiler.

Geleneksel olarak, Hıristiyan kilisesi bir bütün olarak İslam'ı hukuksal çalışmaların bir başka dini olarak kınamıştır. doğruluk. Kur'an-ı Kerim, kurtuluşun çaba ve amellerde yoğunlaştığını açıkça belirtmektedir: "Kıyamet gününde, mizanları salih amellerle ağırlaşanlar, mutlu olacaklardır; ama tartıları hafif olan onlar, ruhlarını kaybeden ve sonsuza kadar cehennemde kalacak olanlardır" (Sure 23:104-5).

Hıristiyanlık için kurtuluş yalnızca Teslis'in ikinci şahsının çalışmasına bağlıdır. Meselenin özü, günahın kanla kefaret edilmesi gerektiğini savunan İbraniler kitabında açıklığa kavuşturulmuştur ve bu, Eski Ahit'te, sunakta ve daha önce kurbanlık hayvanların kanını sunan başkâhin tarafından yapılmıştır. Tanrı'nın merhamet örtüsü (İbraniler 9:7). Ancak bu kurban yetersizdi çünkü bu, hem kendisinin hem de halkın günahlarının kefaretini ödemesi gereken bir rahip tarafından yapılmıştı; ikincisi, bu insan başrahibin her yıl böyle bir kefaret sunması gerekiyordu. Ancak Tanrı, kendi Oğlu İsa Mesih'i ilk ve son kez mükemmel bir kurban olarak sunarak bu kusurluluğa son verdi (9:24-28). Bu kurban işi tamamlandığında, bu büyük başkâhin Tanrı'nın huzurunda oturdu (10:12) ve işini sonsuza dek mühürledi.

Geleneksel Hıristiyanlığın, Muhammed'in, Tanrı'nın peygamberleri arasında en büyüğü şöyle dursun, Tanrı'nın gerçek bir peygamberi olduğu iddialarını reddetmesinin nedeni budur. Büyük başrahip İsa'nın işlerine güvenen bir Hıristiyan, bir Müslüman'ın asla sahip olamayacağı bir kurtuluş güvencesine sahip olabilir. "Allah yol gösterecek Dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola sokar" (Sure 6:39). "Allah'ın saptırdığını kimse doğru yola iletemez" (Sure 13:33). Müslüman, Kur'an'daki bu referansların, ebedi kurtuluşun kesinliğinden emin olamayacak kadar farkındadır veya "Mesih İsa'ya ait olanlar için artık hiçbir mahkûmiyet yoktur" (Romalılar 8: 1).

Modern Hıristiyanlık, özellikle de Roma Katolikliği, son zamanlarda İslam'a karşı keskin bir tutum değişikliğine uğradı. Geleneksel Roma Katolik deyimi extra ecclesiam non salus ("kilisenin dışında kurtuluş yoktur") Vatikan II'den bu yana artık Roma'nın resmi tutumu değildir. Kilisenin Dogmatik Anayasasının 16. maddesi açıkça şöyle diyor:

Son olarak, müjdeyi henüz almamış olanlar çeşitli şekillerde Tanır'nın Halkıyla akrabadır. İlk sırada, kendilerine antlaşmaların ve vaatlerin verildiği ve Mesih'in bedenen doğduğu halk vardır (çapraz başvuru Romalılar 94-45). Babaları nedeniyle bu halk Tanır'nın çok sevdiği bir halktır, çünkü Tanın verdiği armağanlardan ve yapıtığı çağrılardan tövbe etmez (çapraz başvuru Romalılar 11:28-29).

Ancak kurtuluş planı aynı zamanda Yaratıcıyı kabul edenleri de kapsamaktadır. Bunların başında, İbrahim'in inancına sahip olduklarını iddia eden ve bizimle birlikte son günde insanlığı yargılayacak olan tek ve merhametli Tanrıya tapan Müslümanlar yer almaktadır. Tanrırının kendisi de bilinmeyen Tanrıya gölgeler ve görüntüler içinde arayanlardan çok uzak değildir, çünkü tüm insanlara yaşam, nefes ve dilger tüm armağanları veren O'dur (çapraz başvuru Eiçlerin İşleri 17:25-28) ve Kurtarıcı olarak İsteyen Ödur. tüm insanların kurtulması için (çapraz başvuru 1 Tim. 2:4).

Kendi hatalarından kaynaklanmadan Mesih'in veya O'nun Kilisesi'nin müjdesini bilmeyen, ancak içtenlikle O'nun müjdesini arayanlar da sonsuz kurtuluşa erişebilirler. Tanır ve lütufla hareket ederek, bilindiği qibi, O'nun iradesini yerine qetirmek icin yaptıklarıyla çabalar. onlara vicdanın emirleri aracılığıyla. İlahi İlahi Takdir, kendilerinde herhangi bir suçlama olmaksızın, henüz Tanrı hakkında açık bir bilgiye ulaşmamış olan, ancak O'nun lütfu sayesinde iyi bir hayat yaşamaya çabalayanların kurtuluşu için gerekli yardımı da reddetmez. Aralarında bulunan her türlü iyilik veya hakikat, Kilise tarafından müjdeye hazırılık olarak görülüyor. O, bu tür niteliklerin, sonunda yaşama kavuşabilmeleri için tüm insanları aydınlatan Kişi tarafından verildiğini kabul eder.

Bu açıklamada Müslümanlardan söz edilmesi. Roma Katolik Kilisesi'nin

benimsediği son derece hoşgörülü ve açık tutumun bir kanıtıdır. Dünya Kiliseler Konseyi de kurtuluş konusunda İslam'a ve Hıristiyan olmayan dinlere karşı son derece açık ve liberal, ancak biraz daha muğlak bir tutum benimsedi. bu tür modern eğilimlere 10 Ancak geleneksel ortodoksluk boyun eğmedi. Herhangi bir yeniden formülasyon, temel olarak ekümenik inançlarda ortaya konan yönergeler doğrultusunda yeniden yapılanmalardır (bkz. Ek 1).

ÇÖZÜM

İslam'ın yayılması

Dünya dinlerinin herhangi biri gibi İslam da hizipler, bölünmeler ve çoğulculukla boğuşuyor. Şiilerin katı kökten dinciliği ile daha gevşek, daha hoşgörülü Sünniler arasındaki farklar daha önce tartışılmıştı. Müslüman mezheplerin en katısı ve en muhafazakarı, 18. yüzyılda kurulan Suudi Arabistan Vehhabiliğidir. Sufizm, Müslüman dünyasındaki bir diğer önemli hareketi temsil ediyor

İslam Milleti (Batı'daki Ali İslam Dünya Topluluğu) gibi ayrı ayrı tartışılmaktadır. Kültürel farklılıklar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Merkezi bir otorite yapısının olmayışı böyle bir olgunun açıklamasının bir parçasıdır.

İslam, 2000 yılı itibariyle yaklaşık 3,5 milyon Amerikalının ilgisini çekmiştir. Kur'an'ın popülaritesi artıyor ve modern İngilizceye tercüme ediliyor. Tanınmış müzisyen Cat Stevens, 1977'de Müslüman oldu ve artık Yusuf İslam adıyla anılıyor. Basketbolun harikası Kareem Abdul-Jabbar da bir başka popüler dönüşüm. Ülkenin büyük metropol bölgelerinde büyük Müslüman topluluklar oluştu. Örneğin Orange County, Kaliforniya'da yirmi binin üzerinde Müslüman yaşıyor. Bildirildiğine göre, çekiciliğinin bir kısmı sadeliğiydi.

Tevhidinin gizemle değil basitlikle ifade edildiği bir din anlayışını benimsemenin çok daha kolay olduğu söyleniyor.

Ancak bu basitlik, tamamen aşkın bir tanrı doktrini ile yan yana konulduğunda biraz paradoksal hale gelir.







Bu yazıların da gösterdiği gibi İslam, İngilizce konuşulan dünyada önemli bir etki yaratıyor. İSLAM MİLLETİ ile ilgili makaleyi de mutlaka okuyun.

George A. Mather'ın izniyle

İslam dünyanın başka yerlerinde de yayılıyor.

Avrupa ve Amerika'da camilerin dikildiği görüldü. Asya en fazla Müslüman nüfusa sahiptir. Müslüman teröristlerin 11 Eylül 2001'deki saldırısından sonra dikkatler büyük ölçüde Müslüman dünyasına odaklandı. Eğitici televizyon ve kapsamlı medya

Haber, İslam'ın Batı'yla olan zıtlıklarını keşfetmeye saatler ayırdı ve aslında bu zıtlıklar önemli. Sovyetler Birliği'nin çöküşü dünyanın dikkatini de İslam'a çekti. Özellikle Irak'ın Körfez Savaşı'ndaki (1991) yenilgisinin ardından Sünni ve Şii Müslümanlar arasındaki gerilimler daha da arttı.

1989'da Salmon Rushdie, Şeytan Ayetleri adlı bir roman yayınladı. Bu kitap Ayetullah'ın gazabını yıktı Kohmeini , Rüşdi'ye suikast çağrısında bulunan bir fetva yayınlarken İran'daydı . Kohmeini artık hayatta olmasa da fetva hala geçerli. Bu olay, İslam'da mevcut olan hosgörüsüzlüğün yüksek derecesini yansıtmaktadır.

İslam'da Kadınlar

Günümüz dünyasında önemli bir ideolojik olgu, geleneksel İslam ülkelerinde kadının rolüdür. 1991 Körfez Savaşı sırasında dünya İslam'ın kadına bakış açısını daha da iyi anladı. Müslüman köktendinciler, Düşüşten kadının sorumlu olduğunu savundu. Hacib veya peçe takmaya zorlanıyorlar . Afganistan'daki savaş Taliban'ın kadınların yaşamlarını ne ölçüde kontrol ettiğini ortaya çıkardığında, kadınlara yönelik sert muamele küresel düzeyde özellikle acı verici bir şekilde ortaya çıktı. Bunun bir açıklaması, kadınların güzellikleri veya eksiklikleri nedeniyle değil, bilişsel yetenekleri nedeniyle dikkate alınması gerektiğidir. 11 Batı feminizmi, kadınların rolünün ataerkli ideoloji tarafından tanımlanmaması gerektiğini ileri sürerek buna sert bir şekilde karşı çıktı. Kadınları kendilerini tanımlama özgürlüğüne sahip olmalıdır. Hiç şüphe yok ki bu, özellikle Batı'da büyümeye devam ettikçe İslam için büyük bir meydan okuma olmaya devam edecek.

Terörizm

Terörizm olarak bilinen veni bir gerceklik ve veni bir savas yürütme vöntemi dünya sahnesine cıktı (avrıca bkz. İslami terör kültleri). Cok sayıda terör örgütü İslam'la iliskilendirilmeve başlandı, ançak bu kesinlikle valnızca bunlarla sınırlı değil. Kitle imha silahlarının kullanıldığı terörizmin bir örneği, Japon grup AUM SHINRIKYA'nın zehirli gaz sarini kullanmasıydı. Bununla birlikte, asırı İslamcılar bircok örgüt, ağ ve terörist hücreden olusmaktadır. El Kaide, Hizbullah ve İslami cihat . İsrail'e karsı devam eden bir saldırıda intihara mevilli asırılık yanlıları tarafından bombalı arabaların kullanılmasıyla biliniyor. 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanması, Ekim 2000'de Kenya ve Tanzanya'daki iki Amerikan büyükelçiliğinin bombalanması, 17 mürettebatın havatını kaybettiği USS Cole'un bombalanması ve dünyaya esi benzeri görülmemis 11 Eylül 2001 saldırıları, Ticaret Merkezi ve Pentagon, İslam'ın bu asırı kesimini ön plana çıkardı, İslam, 11 Eylül'ün bir sonucu olarak benzeri görülmemiş bir medya saldırısının odağı haline geldi.

İslam'ın kendisinin bu tür saldırıları ne ölçüde desteklediği veya karşı çıktığı çeşitli kamuya açık forumlarda, talk showlarda, üniversite kampüslerinde, kitaplarda vb. temel tartışma olmuştur. İslam dünyasından bazıları saldırıları kınadı ve aşırılıkçılardan vazgeçti.
Bazıları, Kuran ve hadislerin öğrettiklerini göz ardı ederek, dinin genel terörist kampanyalarda çok az rol oynadığını veya hiç rol oynamadığını savundu. Ancak teröristlerin Allah adına intihar ettikleri ve eylemlerini desteklemek için Kuran'dan alıntı yaptıkları basit gerçeği göz önüne alındığında. bu argüman makul değildir. İslami

teröristler Allah adına ölümün O'nun ismini yücelttiğini ve sonsuz bir sonsuzluk saadeti vaad ettiğini söylüyorlar.

Bu, İsa'nın öğrettiklerinden, yani Hıristiyanların kişisel şiddete maruz kaldıklarında diğer yanaklarını çevirmeleri gerektiği öğretisinden önemli ölçüde farklıdır. Üstelik Hıristiyanlık, sonsuz mutluluğa, Tanrı adına kılıcın çekilmesiyle değil, Mesih'in kurtarıcı işine imanla ulaşılacağını öğretir. Mesih, kılıç çekenlerin kılıçla yok olacağını söylemistir (Mat. 26:52).

Ancak din adına adam öldürmek yalnızca İslami bir özellik değildir. Japon kamikaze pilotları dini ilkelerle motive ediliyordu. Hıristiyan KİMLİK HAREKETLERİ, İncil'den pasajları nefreti ve azınlıkların ve Yahudilerin öldürülmesini haklı çıkaracak şekilde yorumladı. İdeologlar ve akademisyenler insan davranışını ve özellikle de aşırılıkçı davranışları anlamakta çaresizce çabalıyorlar. Sosyolojik ve psikolojik profiller ve modellerin yanı sıra siyasi ve ekonomik tanımlamalar ve analizler, terörizmin sert gerçeklerinin yalnızca sınırlı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ortodoks Hıristiyanlık, Mesih'in müjdesi olmadan ruhun barışı ve kurtuluşunun olamayacağını iddia eder.

EK BİLGİLER

Web siteleri

www.islam.about.com; www.islam101.com;

http://islamicity.org

Kutsal Metin

Kuran; Hadis (Muhammed'in toplu sözleri)

Üyelik

Sünni–940 milyon; Şii-120 milyon; Ahmediyye–10 milyon; Dürzi–450.000.

Notlar

- 1Al Dashti, Yirmi Üç Yıl: Muhammed'in Peygamberlik Kariyeri Üzerine Bir Araştırma, çev. FRC Baqley (Londra: Allen & sons, 1985), 129.
- 2LS Stavrianos, 1500'den Beri Dünya Küresel Bir Tarih (Englewood) Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975), 513.
- 3 Bu Mormon mezhebinin, kendisini Joseph Smith'ten sonra Mormonizmin gerçek devamı olarak gördüğü ve çok daha büyük Utah Mormonlarının liderliğini mürted olarak reddettiğinin bir karşılaştırması için Mesih Topluluğu: İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Yeniden Düzenlenmiş Kilisesi hakkındaki makaleye bakın. Brigham Young'ın yazısı. Şiiler ile RCJCLDS arasındaki benzer motifler dikkat çekicidir.
- 4 Bkz. Kur'an, özellikle Sure 5:116.
- 5 Hans Küng, Josef van Ess, Heinrich von Stietencron ve Heinz Bechert, Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri; İslam'la Diyaloğa Giden Yollar,

Hinduizm ve Budizm (New York: Doubleday, 1986), 70.

- <u>6 Üç</u>lübirlik doktrini hakkında daha fazla tartışma için ayrıca bkz. CHRISTADELPHIANISM, JEHOVAH'S WITNESS, THE WAY INTERNATIONAL, WORLDWIDE CHURCH OF GOD, INNIFICATION CHIJRCH. Wh.
- Z.Bkz. SH Kellogg, A Handbook of Comparative Religions (Philadelphia: Westminster, 1925), 21. Bu çalışma biraz eski olmakla birlikte, Hıristiyanlığın dünya dinlerine qeleneksel tepkilerinin mükemmel bir özetidir.
- 8 Bkz. Küng ve diğerleri, Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri, 85-93.
- 9 Yaratıcı/yaratık ayrımına ilişkin daha ayrıntılı bir tartışma için BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU, TEOSOFİ, TRANSANDANTAL MEDİTASYON, DÜNYA ÇAPINDAKİ TANRI KİLİSESİ vb. kitaplarındaki Tanrı doktrinine bakın.
- 10 Özellikle bkz. WCC beyanı, "Erkekler için Diyalog Rehberi ve Farklı Din ve İdeolojilerden Kadınlar" (1977/79).
- 11_http://www.islam101.com/women/hijbene.html

JAINİZM

Bu, hem HİNDUİZM hem de BUDİZM'in unsurlarını içeren eski kökenlere sahip bir dindir.

TARİH

Sanskritçe "galip gelen" anlamına gelen jina kelimesinden gelir .

Jainizm'in nispeten uzun bir tarihi vardır. Kurucusu Hindistan'ın Kundalapur kentindeki Vardhamana Mahavira'dır (MÖ 599-527). Gautama Buddha'nınkine benzer bir yaşamda, dünyanın geleneklerinden vazgeçti ve gerçek aydınlanmayı keşfetmeye koyuldu. Ancak Buda'nın aksine Mahavira kendisini çileci bir yaşamla sınırladı. Budist geleneğinde acı, onu ortadan kaldırarak fethedilmelidir. Jainist düşünceye göre Mahavira yirmi dört jinadan veya tirthankara'dan , yani mükemmel bilgi edinmiş ve tüm acıların üstesinden gelenlerden biriydi . Jainizm'in Hindu yönü, daha dini boyutunda, yani tüm bilginin tüm karmanın ortadan kaldırılmasına yol acmasında yatmaktadır.

Þ

Mahavira'nın ölümünden sonra onun öğretileri etrafında bir takipçi kitlesi gelişti. Üçüncü yüzyılda, yine Budizm'e benzer şekilde, grup iki ayrı mezhebe ayrıldı: Stanakvasiler ve Terapanthis. Birincisi daha çok rahip sınıfına ait bir hareketken, ikincisi nispeten modern bir harekettir ve din dışı kesime açık olması nedeniyle daha liberaldir. Jainismin generali ve her iki büyük mezhep bugün Hindistan'da büyük ölçüde mevcuttur. Yirminci yüzyılın başlarında hareketin adı Kanji Svami Panth olan bir reformcu vardı.

ORGANİZASYON

Dünyanın her yerinde merkezler olmasına rağmen çoğu Jain merkezi ve tapınağı Hindistan'dadır. Dünya çapında toplantılar yapılıyor dünya çapında katılımcılar. Her merkez bağımsız olarak yönetilir ve isletilir. Web siteleri çesitli etkinlikleri ve yerlerini listeler.

ÖĞRETİMLER

Jainizm, Doğu dinlerinin modelini takip eder ve döngüsel bir tarih görüşünü öğretir. Ruh ebedidir ve amacı mok sha'yı (bilgi veya aydınlanma yoluyla kurtuluş) elde etmek olan bir yeniden doğuş çarkının üzerindedir. Kurtuluş süreci ahimsa (canlılara zarar verilmemesi) kavramıyla gelir.

Karma

Hinduizm gibi Jainizm de karmanın cezalandırıcı adaletin evrensel yasası olduğunu öğretir. Ancak bir değişiklik var. Ruh, karmayı somut bir şekilde toplar. İyi karmanın birikmesi, ruhların (çoğul) aydınlanmaya erisme yeteneğiyle sonuclanır.

Aşikayalar

Jainist düşünceye göre beş asikaya , bilinen evrende var olan her şeyi özetler: jiva (ruh), dharma (hareket), adharma (dinlenme), pugdala (atomlar) ve akasha (uzay).

Kozmoloii

Jainist dünya anlayışı üçlüdür; yani cennet, dünya ve cehennem. Hinduizm'de olduğu gibi, en yüksek seviyeler en aydınlanmış kişiler olan tirthankaralar tarafından işgal edilir . Bir ruhun atandığı seviye, elde edilen aydınlanmanın miktarına bağlıdır.

Günah

Günah cehalet ve münzevi bir yaşamın eksikliğidir.

Kurtuluş

Mok sha veya "kurtuluş" olarak adlandırılan kurtuluş , münzevi bir hayat yaşama isteğine bağlıdır. Tam çileci tam bilgiye (kurtuluş) ulaşır.

7aman

Altı yükselen ve altı alçalan zaman periyodu vardır. Yükselen altı çağ, tam mutluluk ve mutlulukla karakterize edilir; altı azalan dönem, acı, sefalet ve mutsuzluk. Jainistler, dünyanın şu anda inen çağların beşincisinde olduğuna inanıyor. dönemler birbiriyle örtüşebilir ² Ama bunlar ve aynı anda hayata katkı ve denge olarak var olabilir. Çok fazla mutluluk ve mutluluk, rehavete ve mokşanın ertelenmesine yol açacaktır; çok fazla sefaletle dolu bir hayat umutsuz bir tutumla sonuclanacaktır.

Geleneksel Hıristiyanlığın Jainizm'e tepkisinin büyük bir kısmı, kitabın Hinduizm ve Budizm hakkındaki değerlendirmelerinde okunabilir. Burada tekrar vurgulanması gereken en önemli şey, Hıristiyanlık için ruhun gerçekten de doğumla başlayan bir başlangıcının olduğudur. Hinduizm gibi Jainizm de kurtuluşun, içsel aydınlanma ve kendini tanıma yönündeki gnostik (bkz. gnostisizm) arayışta yattığını anlar. Hıristiyanlık için kurtuluş iman ve güvene dayanır ve eğer söz konusu olan herhangi bir bilgi varsa, o da İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle kefaret ettiği günahın bilgisidir (Romalılar 3:21–24: 1 Kor. 2:2).

ÇÖZÜM

Jainistler Hindistan'ın en zengin vatandaşları arasında yer alıyor, bunun nedeni büyük ölçüde ticari kariyer peşinde koşma eğiliminde olmaları ve tarım ve mesleki mesleklerden uzak durmaları. Ancak münzevi bir yaşam tarzına inandıkları için kaba materyalizmden güçlü bir uzaklaşma eğilimi vardır. Aşağıda listelenen Jainist web siteleri

günümüz dünyasındaki Jainist faaliyetler hakkında zengin bilgiler icermektedir.

EK BİLGİLER

Kutsal Metinler

On dört Purvas ve yirmi dördün öğretileri tirthankaras

Web siteleri

www.iainworld.com; www.atmadharma.com

Süreli Yayınlar

Anuvibha Muhabiri; Ahimsa Sesi; Gommatvani; Jain Gazete

Üyelik

Dünya çapında dört ila altı milyon Jainizm taraftarının olduğu tahmin ediliyor ve çoğunluğu Hindistan'da yaşıyor.

Ancak Amerika'da en az 75.000 Jainist var ve Avrupa'da, özellikle de İngiltere'de Jainistlerin taraftarları var.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elli beş Jainist merkez yar.

Notlar

1_www.religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/jainism .html, s. 4.

2 age.

JEHOVAH'IN ŞAHİTLERİ; THE GÖZETLEME KULESİ MUKADDES VE TRACT TOPLULUĞU;JW'S

On dokuzuncu yüzyıldaki Amerikan dini deneyiminden gelişen ve ortaya çıkan ve yirminci yüzyılın son yarısında ve yirmi birinci yüzyılda en büyük popülaritesini ve büyümesini yaşayan tarikatların en tanıdıklarından biri olan Watchtower Bible and Tract Toplum dünya çapında bir hareket haline geldi.

TARİH

Merhum kilise tarihçisi Sydney Ahlstrom, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Amerika'daki teolojik iklimin, tümü ana akım Protestanlığa karşı tepki ve memnuniyetsizlik olan beş farklı hareketi doğurduğuna dair ustaca bir gözlem yaptı:

En bariz olanı Robert Ingersoll, Henry George, Edward Bellamy, Francis E. Abbot ve Clarence Darrow gibi kiliseyi terk eden kişilerdi. bazen güçlü dini çıkarları var; agnostisizmin, sosyalizmin, özgür dinin ya da en azından sistemin tamamen ortadan kaldırılmasının açık sözlü savunucuları haline geliyorlar. Hıristiyan inancını ve uygulamalarını daha acil modern ihtiyaçlara uyarlamaya çalışan liberaller ve sosyal müjdeciler ise daha ılımlı ama benzer şekilde tedirgindi. Üçüncü bir grup, etnik kökenleri veya belirli iddiaları (veya her ikisi de) eski Protestan ana akımının parçası olmayanları içeriyordu. Mormonlar, Hiristiyan Bilim Adamları, Mennonitler, Üniteryenler ve diğer farklı hareketler bu kategoriye girmektedir. . . . Dördüncü grup, dinde yeniliği protesto edenlerin oluşturduğu geniş bir mezhepler arası hareketli. Taraftarlarının çoğu, din değiştirmeye vurgu vapan eski zaman dininin gerilemesinden rahatsızdı. .

. Zengin ya da fakir, eğitimli ya da okuma yazma bilmeyen, kırsal ya da kentli, Baptist ya da Presbiteryen olsun, teolojik liberalizmin ilerleyişi ve Püriten ahlakçılığının sona ermesi onları rahatsız ediyordu. Fundamentalizm, hareketin kendi liderlerinin benimsediği ve kullandığı bir isimdir. Beşinci ve son grup, ana akım Protestanlıktan çoğu kökten dincinin aradığından daha belirgin bir ayrılığa yol actı.1

Ahlstrom, kutsallaştırmaya vurgu yapan ve doğuştan gelen kilise üyeliğine karşı isyanı ile Kutsallık Hareketi'nin bu beşinci grubu oluşturduğunu düşünüyor. Kutsallık Hareketi'nin kendi teolojisine kolayca dahil ettiği ikinci unsur, İngiltere ve Amerika'da yeniden canlanma yaşayan radikal milenyumculuktu. Fikirlerin gerçek anlamda eridiği bu potadan, yirminci yüzyılda Amerika'da büyüme ve başarı açısından MORMONİZM'e rakip olacak bir hareket ortaya çıktı. Bu hareket, daha çok Yehova'nın Şahitleri olarak bilinen Watchtower Bible and Tract Society olarak tanındı.

Gözetleme Kulesi'nin hikayesi, kurucusu Charles Taze Russell'ın (1852–1916) hikayesiyle başlıyor. Russell, Allegheny'de (şu anda Pittsburgh'un bir bölümü), Pensilvanya'da doğdu.

16 Şubat 1852. Presbiteryen olarak yetiştirilen Russell, gençlik yıllarında dine büyük bir ilgi gösterdi ve inancının doktrinlerini incelemeye başladı. On beş yaşındayken memur olarak çalıştı babasının tuhafiyesine (erkek giyim mağazası) ortak. Bu sırada Cemaatçiliğin kendi teolojik zevklerine çok daha uygun olduğuna karar verdi. Ancak Russell'ın Presbiteryenizm gibi Cemaatçiliğin de kendisiyle aynı fikirde olmadığı sonucuna varması çok uzun sürmedi. Özellikle Kalvinistlerin kader ve ebedi lanet doktrininden rahatsızdı. Russell, on yedi yaşındayken Hıristiyanlıktan uzaklaşarak şüpheci olduğunu ilan etti. Yarım yüzyıl önceki Joseph Smith gibi Russell da insani inançlara ve kiliselere olan güveninin sarsıldığı sonucuna vardı. Ancak Smith'in aksine Russell, yozlaşmış, dönek kiliselere karşı yeni bir vahiy yaymak isteyen göksel bir melek tarafından ziyaret edildiğini iddia etmedi.



Yehova Şahitlerinin kurucusu Charles Russell.

George A. Mather'ın izniyle

Russell, 1870 yılında Jonas Wendell liderliğindeki kendilerini "İkinci Adventistler" olarak adlandıran bir grupla tesadüfen tanışana kadar dine şüpheyle yaklaşmaya devam etti. Russell daha sonra şunu hatırladı: "Kutsal Yazılardaki açıklaması tamamen açık olmasa ve şu anda sevindiğimiz durumdan çok uzak olsa da, bu, Tanrı'nın izniyle, Kutsal Kitabın ilahi ilhamına olan titrek inancımı yeniden tesis etmek için yeterliydi."

2 Bu İkinci Advent grubu, dağılmış Millerci Hareket'in bir kalıntısıydı.

1844'teki Büyük Hayal Kırıklığı birçok milenyumcunun Millerci veya Adventist davayı terk etmesine neden olmuştu. Ancak bir kalıntı çizim tahtasına geri döndü ve yeniden hesaplamalara dayanarak İsa'nın 1873 ile 1874 arasında bir zamanda geri döneceğini tahmin etti. Bunlar Russell'ın 1870'te karsılastığı kalıntının parcalarıydı.

Sonraki beş yıl boyunca (1870–1875) Russell, düzenli olarak bir araya gelen küçük bir öğrenci grubunu Kutsal Kitap çalışması için bir araya getirdi. İlk başta Russell kendisini Adventistlerle aynı fikirde buldu ve Rab'bin aslında 1873-1874 döneminde geri döneceğine ikna oldu. Fakat 1874'ün gelip gitmesi ve İsa'nın gözle görülür bir geri dönüşünün olmaması, Adventistlerin bir kez daha yanıldıklarını kanıtladı. 1876'da Russell, Rochester, New York'ta bir grup Adventist'e liderlik eden NH Barbour ile tanıştı. Barbour ana akım Adventistlerden ayrılmıştı çünkü o da Russell gibi İsa'nın aslında 1874'te görünür şekilde değil, görünmez ve ruhsal olarak geri döndüğüne ikna olmuştu. Barbour ve Russell güçlerini birleştirdiler ve The Herald of the Morning dergisini yayınlamaya başladılar . 1877'de , Milenyum'un 1874'te başladığına dair görüşlerini daha kapsamlı bir şekilde açıkladıkları Üç Dünya veya Kurtuluş Planı'nı yayınladılar .

Tahmin edilebileceği gibi, Russell ve Barbour 1879'da İsa'nın kefaretine ilişkin teolojik bir tartışma nedeniyle şirketten ayrıldılar. Diğer dini liderlerin nadiren gösterdiği bir gayretle harekete geçen Russell, kendi hızlı temposuyla ilerleyerek, hemen Zion's Watch Tower adlı yeni bir dergi yayınlamaya başladı ve

İsa'nın Varlığının Habercisi . Russell'ın fikirleri yayılmaya başladı. "1880 yılına gelindiğinde ülkede vaklasık otuz cemaat kurulmustu.

3 yedi eyalet." —Russell'ın hayatındaki bir başka önemli olay da 1879'da gerçekleşti. Kutsal Kitap öğrencilerinden biri olan Maria F. Ackley ile tanıştı ve evlendi. Sonraki on sekiz yıl boyunca, 1897'de ayrılana kadar kocasının calısmalarını özenle ve coskuvla destekledi.

1881'de Russell, tüzel kişiliği olmayan Zion's Watch Tower Tract Society'yi kurdu. Eşi ilk sayman-sekreter oldu. Ancak finansmanın büyük kısmı Russell'ın tüm bu zaman boyunca bakımını üstlendiği tuhafiyelerden elde ettiği gelirden geliyordu. 13 Aralık 1884'te, hızla büyüyen topluluk, Zion'un Gözetleme Kulesi İncil ve Tract Topluluğu'nun resmi başlangıcının sinyalini vererek imtiyazlı hale geldi ve şirketleşti. On iki yıl sonra, hareketin şu anda resmi adı olan "Zion" isminden çıkarıldı.

Russell 1886'da Millennial Dawn'ı yayınlamaya başladı; bu kitap daha sonra Studies in the Scriptures olarak yeniden adlandırıldı ve yedi ciltlik bir dizi haline geldi. İlk cilt olan Çağların İlahi Planı, Russell'ın Yunanca ve İbranice çalışmaları sayesinde daha sofistike hale gelen milenyum fikirlerinin devamıydı. Russell hiçbir zaman Kutsal Kitabın orijinal dillerine hakim olamadı ancak sözlüklerden ve sözlüklerden yararlanmayı başardı. Serinin son cildi, Russell'ın ölümünden bir yıl sonra, 1917'de yayınlandı ve Russell'ın yazılarının bir koleksiyonunu içeriyordu.

Allegheny merkezli topluluk, 1900 yılında Londra'da kurulan ilk şubesiyle kendisini hızla büyürken buldu. Başarı, çeşitli kitap ve broşürlerini birçok yabancı dilde yayınlamaya başlamayı mümkün kıldı. Daha sonraki topluluklar kısa süre sonra Avrupa'da ve 1904'te Avustralya'da açıldı. 1908'de Russell, derneğin genel merkezini Brooklyn, New York'a taşıdı. Bugüne kadar merkez genel merkezinin bulunduğu Columbia Heights'ta mülk edinmeye devam etti

Başarının ortasında Russell için birçok cephede sorunlar patlak verdi. Bunun bir örneği, Russell'ın sözde Mucize Buğdayından kaynaklanan utançtır. Russell, piyasada satılan geleneksel buğdaylardan beş kat daha hızlı büyüme kapasitesine sahip buğdayı kilosu bir dolardan sattığını dergisinde yayınlamıştı. Gelirler Watchtower Society'ye gidecek ve Russell'ın vaazları ve öğretilerinin devam eden yayınının finansmanı için kullanılacaktı. 1 Ocak 1913'te Brooklyn Daily Eagle, Russell'ın buğdayını sert bir şekilde eleştiren ve onunla dalga geçen bir makale yayınladı. Russell, kendisine haksız yere iftira atıldığını iddia ederek hemen iftira davası açtı. ABD hükümeti buğdayı araştırdı ve bunun hiçbir şekilde mucizevi olmadığını keşfetti; aslında kalitesiz bir markaydı.

Duruşmada hükümetin ifadesi Russell'ın yenilgisiyle sonuçlandı.

Bu, Russell'ın iftira davası açtığı ilk sefer değildi, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle utanç verici bir yenilgiye uğradığı ilk sefer de değildi. Buğday skandalından bir buçuk yıl önce, Hamilton, Ontario, Kanada'dan Baptist bir papaz olan Rahip JJ Ross, Kendini "Papaz" olarak tanımlayan Charles T. Russell Hakkında Bazı Gerçekler başlıklı özür dileyen bir broşür yayınladı . Broşür, Russell'ı, hiçbir bakanlık belgesi olmayan, tanınmış herhangi bir kilise organı tarafından atanmayan, kendi kendini atayan bir papaz olmakla suçlayan şiddetli bir suçlamaydı. Ross ayrıca Russell'ın ahlakına ve kişisel hayatına da saldırdı. Russell hemen iftira davası açtı. Ross'un suçlamalarını reddederek, bunların doğru olmadığını kanıtlama yükü Russell'ın omuzlarına bindi. Savunmasının özü şu ısrarındaydı:

İncil dillerine aşina bir bilim adamıydı ve yasal olarak kamu hizmetine atanmıştı. Walter Martin'in Mezhepler Krallığı, duruşmanın bu iki önemli konu etrafında yoğunlaşan bölümlerinin transkripsiyonunu kaydediyor. Martin şunu belirtiyor:

Russell'a karşı yapılan yalancı şahitlik suçlamasıyla ilgili Russell v. Ross tutanağının aşağıdaki kopyası, Brooklyn'deki merkezde dosyada bulunan bir kopyadan alınmıştır ve kapsamlı bir soruşturma amacıyla sunulmuştur. Soru: Avukat Staunton) "Yunan alfabesini biliyor musunuz?"

Cevap: (Russell) "Ah evet."

Soru: (Staunton) "Eğer görürseniz bana doğru harfleri sövleyebilir misiniz?"

Cevap: (Russell) "Bazılarında, bazılarında hata yapabilirim."

Soru: (Staunton) "Buraya geldiğim sayfanın 447. sayfasındakilerin isimlerini bana söyler misiniz?"

Cevap: (Russell) "Pekala, bunu yapabileceğimi bilmiyorum ."

Soru: (Staunton) "Bu harflerin ne olduğunu anlayamıyorsunuz, onlara bakın ve bilip bilmediğinizi görün?"

Cevap: (Russell) "Benim yolum. . ." (Bu noktada sözü kesildi ve açıklamasına izin verilmedi).

Soru: (Staunton) "Yunan dilini biliyor musun?"

4 Cevap: (Russell) "Hayır."

Daha fazla sorgulama, Russell'ın hiçbir zaman herhangi bir "piskopos, din adamı, papaz evi, konsey veya yaşayan herhangi bir erkek topluluğu" tarafından atanmadığını itiraf etmesiyle sonuclandı.

Russell'ın kamuoyu önünde yalancı şahitlik yapması, ölümünde bir başka önemli faktör olduğunu kanıtladı. Hareketin lideri olarak devam ederken bilginler arasındaki saygınlığı azaldı. Russell 31 Ekim 1916'da Pampa, Teksas'ta bir trendeyken öldü. Ancak Watchtower Bible and Tract Society ölmedi. Aslında, altında Russell'ın liderliği henüz başlangıç aşamasındaydı. Liderlik görevi, Ross'a karşı açılan davada Russell'ı savunan derneğin avukatı olan Yargıc loseph Franklin Rutherford'a (1869–1942) devredildi.

Rutherford, 6 Ocak 1917'de derneğin yeni başkanı oldu. Missouri'de kısa bir süre özel yargıç olarak görev yaptığından, halk arasında ona Yargıc Rutherford deniyordu. Rutherford'un liderliğinde Gözetleme Kulesi Cemiyeti'nde yeni bir dönem başladı. Yargıç, Russell tarafından öğretilmeyen bazı önemli değişiklikler ve yenilikler getirdi. İlk olarak, Mukaddes Kitabın özel mesajının Tanrı'nın isminin, yani Yehova'nın doğrulanması olduğunu öğretti. Yehova adına tapınan herkes gercek tapınanlardır. Rutherford avrıca sahitlik etme ve tebliğ etme çabalarında güçlü bir yenilenme programı başlattı. Vaazlarının çoğunu, ülkenin dört bir yanındaki potansiyel din değiştirenler için çalınan fonograf makinelerinde çoğalttı. Bu tür vaazların temaları, mezhepsel kiliselerin, özellikle de Roma Katolikliğinin siddetli bir sekilde kınanması ve Yehova Tanrı ile Gözetleme Kulesi'nin öğretilerini benimsemeyenlerin yaklaşmakta olan kıyametiydi. 1944'ten sonra fonograf yaklaşımı terk edildi ve yerini daha önce Rutherford tarafından ortaya atılan kişisel ve çatışmacı tebliğcilik aldı.

Toplumda yaşanan en önemli değişiklik Rutherford'un görev süresi, demokratik yönetimden daha merkezi olarak kontrol edilen yönetime doğru bir hareketti ya da Rutherford'un deyimiyle, "Teokratik" kontrollü yaklaşım. Brooklyn ofisi Vatikan'ın Gözetleme Kulesi versiyonu haline geldi.

Russell'ın durumunda olduğu gibi, Rutherford'un başkanlığa gelmesinden hemen sonra sorunlar patlak verdi. Gözetleme Kulesi'nin orduda hizmet etmeyi reddederken takındığı katı tutum nedeniyle, Mayıs 1918'de bir ABD bölge mahkemesi, Rutherford ve diğer yedi üyenin itaatsizliğe yol açmaya yönelik komplo suçlamasıyla tutuklanması için emir çıkardı. Sekiz kişi bu suçlamalardan suçlu bulundu ve yirmi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Brooklyn genel merkezini kapanmaya zorladı. Dernek şimdilik işlerini Pittsburgh'dan yürütüvordu. "Teokrasisinden" sonra.

Hükümetle dış mücadelenin çözümü kısa süre sonra yerini bir iç tartışmaya bıraktı. Rutherford'un liderliğe yönelik otoriter yaklaşımı nedeniyle toplumun bazı üyeleri buna kızdı. Rutherford, Russell'ın kehanet planına bazı yenilikçi yorumlar getirerek bu gerilimi daha da artırdı. Örneğin Armagedon savaşının Russell'ın öğrettiği gibi 1914'te başlamadığını savundu. Rutherford ayrıca şunu savundu: "Şeytan

6 gökten kovuldu ve bu dünyaya hapsedildi." Akıl —Sonuç şuydu: hocalarının saf öğretilerini korumaya kararlı olan Russell'ın sadık takipçileri, çeşitli ayrılıkçı hareketlere bölündü. Milton Backman bu farklı grupları şu şekilde özetlemektedir:



Brooklyn, New York'taki Gözetleme Kulesi binası, Yehova'nın Şahitlerinin qenel merkezi. George A. Mather'ın izniyle

Papaz Russell'ın temel teolojisini koruduğunu iddia eden bir grup, Şafak İncil Öğrencileri Derneği'ni kurdu. Bu hareketin diğer kolları Standfast Hareketi, Paul Johnson Hareketi (daha sonra Layman's Home Missionary Movement olarak yeniden adlandırıldı), Elijah Voice olarak biliniyor.

Hareketi, Eagle Society ve Brooklyn Pastoral İncil Enstitüsü.7

Dernek, şizmatiklerle Rutherford'un takipçilerini birbirinden ayırmak için 1931'de Columbus, Ohio'da yapılan bir toplantıda Yehova'nın Şahitleri adını aldı. Yeni isim İşaya 43:10'a dayanıyordu: "Siz benim tanıklarımsınız, diyor [Yehova] ve sectiğim hizmetkarım" (KIV).

1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, toplumun askerlik hizmetine karşı pasifist tavrını yeniden teyit etmesine neden oldu. Binlerce kişi tutuklandı, pek çoğu da bakan unvanını talep ederek onları askerlikten muaf tuttu. Hoekema şöyle yazıyor: "Yehova'nın Şahitlerinin 'bakanlarının' sayısının iki yıl arasında ikiye katlandığını belirtmek önemlidir.

1939 ve 1945 yılları. 8 . "—Taslak sayıya ek olarak, Yehova'nın Şahitleri, yasa dışı teşvik ve ruhsatsız satış, yayın dağıtımı ve izinsiz özel mülkiyet üzerinden kendi dinini tebliğ etme gibi diğer çeşitli suçlamalarla da ülke çapında hapsedildi.

Rutherford dönemi, 13 Ocak 1942'de öldüğünde sona erdi. Rutherford en çok idari ve organizasyonel becerileri, hırslı propagandası Selefininkini cok geride bırakan hacimli yazılar.

Yehova'nın Şahitlerinin üçüncü başkanı Nathan Homer .Knorr (1905–1977), Rutherford'un ölümünden sadece beş gün sonra seçildi ve liderliğe yeni ve tamamen farklı bir yaklaşım getirdi. Kamu düşmanlığının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunun farkında olan Knorr, toplumun kamuoyundaki olumsuz imajını değiştirmek için elinden geleni yaptı. Toplumun doktrinlerinden ya da hükümetin, okulların ve kiliselerin kötülükleriyle ilgili inançlarından taviz vermedi. Ancak saldırganlığı yumuşatarak ve daha diplomatik ve eğitimsel yöntemler üzerinde ısrar ederek Rutherford'un askere alma konusundaki yıldırım tarzı yaklaşımını değiştirdi . Gilead Gözetleme Kulesi İncilini kurdu

Yehova'nın Şahitlerinin öğrencilerinin eğitimine yardımcı olmak amacıyla 1943'te South Lansing, New York'ta bir okul acıldı.

Knorr'un görev süresi boyunca topluma başka önemli değişiklikler de geldi. Birincisi, doktrinsel ve adanmışlık yardımlarını içeren basılı literatürdeki büyük artıştı. En önemli edebi üretim İncil'in modern İngilizceye çevrilmesiydi. Yeni Dünya Çevirisi 1950'de art arda ciltler halinde yayımlandı; Kutsal Kitap'ın tamamı 1961'de tek cilt halinde basıldı. Knorr ayrıca Russell'ın kıyametini süsleyen ve Armagedon'dan sonra her şeyin şu şekilde olacağını öne süren, "Yeni Dünya Toplumu" olarak anılan yeni bir doktrinsel vurguyu tanıttı. Yehova'nın halkının büyük bir kısmı yeryüzündeki milletlere yeniden yerleşecekti.

Knorr'un yetenekli liderliğinin rehberliğinde toplum en büyük büyümesini yaşadı. 1942'de 129.000 üyeye sahip olan hareket, 1971'e kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 410.000'den fazla üyenin olduğunu bildirdi. Knorr 1977'de öldü ve yerine Gözetleme Kulesi'nin dördüncü başkanı, doksan sekiz yaşında ölen Frederick W. Franz geçti. 22 Aralık 1992'de Franz'ın liderliği altında, misyonerlik faaliyetleri edebi üretimin yanı sıra artmaya devam etti. Resmi yayınlarından ikisi olan Uyanış ve Gözetleme Kulesi'nin milyonlarca kopyası her yıl basılıyor ve dağıtılıyor.

Şubat 1982'de, Franz'ın elli dokuz yaşındaki yeğeni, örgütün üst yönetim organının bir üyesi olan Raymond Franz kaçtı ve cemaatten çıkarıldı. Time dergisine verdiği bir röportajda (Şubat 1982) Franz, Gözetleme Kulesi Cemiyeti'ndeki disiplinin "çok sert" olduğunu bildirdi. Genç Franz, diğer şeylerin yanı sıra, Şahitlerin Kutsal Kitapla birlikte okuması gereken tüm yardım ve yardımlardan ziyade "yalnızca Kutsal Kitap"a güvenme konusundaki ısrarının, örgütten ayrılmasının nedeni olduğuna inanıyor. Kendisi, Şahitlerin yaşamlarının sıkı bir şekilde izlendiğini ve kontrol edildiğinin en çok Beytel'in merkezinde gerçeklestiğini bildirdi.

ORGANİZASYON

Ekim 2000'de bazı önemli değişiklikler getirildi.

organizasyona şok dalgaları gönderdi. Başkanın artık kilise organının lideri olmadığı büyük bir yeniden yapılanma gerçekleşti. Yeni liderlik, başkanlık ve Yönetim Kurulu ofislerinden tamamen ayrılan Yönetim Organı üzerinde yoğunlaşıyor.

Daha önce Yönetim Organı ile Yönetim Kurulunun üyelikleri örtüşüyordu. Artık durum böyle değil. Sonuç, Franz'ın yerine gelen başkan Milton Henschel'in (1920–2003) istifası oldu. Seksen yaşındaki Henschel'in yerini Don Adams aldı. Bu hamleyi çevreleyen önemli faktör Gözetleme Kulesi'nin Yönetim Kurulu üyelerini korumak için üç yeni şirket kurmasıdır. Örneğin, bir üyenin kan nakli yapılmaması nedeniyle ölmesi durumunda, eskiden Yönetim Kurulunun başkanı ve üyeleri ruhani liderler olarak sorumlu tutulabiliyordu ve onlar aynı zamanda kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi oldukları için, Dernek malları dava yoluyla haczedilebilir. Artık Yönetim Kurulunun hiçbir üyesi Yönetim Kurulu üyesi olmadığından koruma altındadır.

Bu değişimin bir diğer önemli sonucu da teolojik nitelikteydi. Yönetim Kurulunun tüm üyeleri önceden Meshedilmiş Sınıfın üyeleriydi. Bu, genç üyelerin Yönetim Kurulunun bir parçası olmasını engelledi. 1990'larda bu giderek zorlaştı ve Meshedilmiş Sınıf yaşlandıkça kilisenin yönetilmesini zorlaştıracak şekilde istisnalar yapılması gerekti. Ancak bu, Kutsanmış Sınıf öğretisinin sorgulanmasına neden oldu. Harika hamle Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulunun ayrılması artık bu önemli doktrini değiştirmeden kilisenin işlerini bir grup genç erkeğin yürütmesine olanak tanıvor.

Bununla birlikte, şu anda sayıları yaklaşık 8.000 olan Meshedilmiş Sınıfın tamamı öldüğünde Gözetleme Kulesi'nin ne yapacağı merak ediliyor. Geriye kalan birkaç kişi seksenli ve doksanlı yaşlarında.

ÖĞRETİMLER

Yukarıdaki tarihsel analizde Yehova'nın Şahitlerinin teolojisi tanıtılmıştır. Aşağıda, belirli doktrinlerin Ortodoks Hıristiyan doktrinleriyle karşılaştırmalı olarak kısa bir açıklaması yer almaktadır.

Şahit teolojisinin temel bileşeni toplumun eskatolojik olarak yenilenmesi doktrinidir. İsa "Tanrı'nın Krallığı" mesajını duyurdu. Gelecekteki bu krallık, Yehova'nın dünyaya barış, yenilenme ve ütopya getireceği bir teokrasi olarak kurulacak. Böyle bir barış ancak Armagedon savaşı yapıldıktan sonra gelecek ve mevcut düzene yıkım getirecek.

Özellikle Daniel ve Vahiy kitaplarındaki kehanet/gerçekleşme motifleri, Russell'ın günlerinden beri Yehova'nın Şahitlerinin karakteristik özelliği olmuştur. Şahit teolojisinin temeli on dokuzuncu yüzyılda atıldı. Bu büyük ölçüde üç Hıristiyan savunucusunun etkisiyle oldu. Russell tarafından hararetle öğretilen milenyumculuğu ilk kez açıklayan Edward Irving (1792-1834), John Nelson Darby (1800-1882) ve William Miller (1782-1849; bkz. Millerci Hareketi). Irving'in eskatolojik spekülasyonları, Darby'nin ön cezalandırma vecdi doktrini ve Scofield'ın destekleyici referans İncil'i ve yorumlayıcı anahtarlarının her biri, on dokuzuncu yüzyılın, özellikle Protestan Hıristiyan âlemindeki bin yıllık hareketlere katkıda bulundu. Bu ahlak anlayışından Millerciler (daha sonra Yedinci Gün Adventistleri) ve Charles Taze Russell'ın takipçileri yetişti. Yehova'nın Şahitlerine, mevcut kötü düzenin sonunun işaretlerini şevkle arama konusunda ilham vermeye devam eden şey, tam da bu eskatolojik umuttur.

Geleneksel Hıristiyanlık tarafından reddedilmek, onların tüm "Hıristiyanlık" mezheplerinin (bu sözcük Şahitler tarafından yozlaşmış Hıristiyanlığı tanımlamak için aşağılayıcı bir şekilde kullanılır) tamamen sahte ve mürted olduğuna dair inançlarını güçlendirdi. Watchtower Bible and Tract Society, Tanrı'nın yeryüzündeki tek gerçek örgütüdür ve Tanrı'nın krallığının sonuna ve gelişine hazırlanmak için bir tanık olarak kullanılmaktadır. Hıristiyan âleminin çeşitli kiliselerinin yanı sıra, hükümetin kötülükleri ve yozlaşması ve ticari işletmelerin insanlığa uyguladığı ekonomik köleleştirme de Yehova'nın gazabının nesneleri olarak görülüyor ve toplum tarafından şiddetle kınanıyor.

Sonuç olarak Yehova'nın Şahitleri kültüre ve dünyaya karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Yehova'nın Şahitleri Noel'i, Kutsal Cuma'yı, Paskalya'yı ve aile doğum günlerini putperest olarak gördükleri için kutlamazlar. Üyeler dans etme, sinemaya gitme ve televizyon izleme gibi boş zaman etkinlikleri seçiminde son derece takdir yetkisi kullanırlar. Gözetleme kulesi üyeleri hiçbir ülkenin bayrağını selamlamıyor

ulus ve savaşa ve askeri faaliyetlere katılmayı reddediyor. Aksine, intikamı ve adaleti yalnızca Yehova'nın getireceğini ve tüm savaslarda savasacağını düsünüvorlar.

Yehova'nın Şahitleri ayrıca kan ve kanı akıtılmamış et tüketiminin de katı bir şekilde yasaklanmasına uyuyorlar. Bu kanaatlerini Levililer 17:10-14'te yer alan Eski Ahit beslenme kanunlarına dayandırıyorlar. Tanıklar Elçilerin İşleri 15:20'ye dayanarak üyelerin kan nakli almasını da yasaklıyor, "ancak biz onlara bundan kaçınmaları için yazıyoruz. . kan." Geleneksel Hıristiyanlık bunun metnin hatalı bir yorumu olduğunu savunur.

James Sire kan infüzyonu meselesinin bir benzetmeye dayandığına dikkat çekiyor. Şahitlere göre bu ayet bize kan yemememiz talimatını veriyor. "Ama" diye tartışıyor Sire,

kan nakli yemek yememek demektir. Transfüzyon, aksi takdirde vücuttan atılan veya vücuttaki yaşamsal görevlerini yerine getiremeyecek hale gelen, yaşamı sürdüren temel sıvının tedarikini yeniler. Kan nakli, damardan beslenmeye bile eşdeğer değildir; çünkü verilen kan, gıda işlevi görmez. Yehova'nın Şahitlerinin iddiası yanlış bir benzetme üzerine kuruludur.11

Yakın zamanda Gözetleme Kulesi Derneği, tanıklara kan nakline yönelik her türlü girisime direnmeleri emrini verdi.

Geleneksel Protestan mezheplerinin Gözetleme Kulesi'ni heterodoks olarak etiketlemesine neden olan belirli doktrinler arasında, tüm Ortodoks Hıristiyan kiliselerinin atfettiği Teslis'in reddi ve buna eşlik eden İsa Mesih'in tanrılığının ve sonsuzluğunun reddedilmesi yer almaktadır. Şimdi bunları ve Yehova'nın Şahitlerinin diğer öğretilerini kısaca ele alacağız.

Tanrı

alaya alıyorlar.

Yehova'nın Şahitleri kendi inançları açısından üniterdir.

12 Tanrı doktrini. — Topluluk , en popüler yayınları olan Let God Be True'da, geleneksel Hıristiyan Üçlübirlik doktrinine şiddetle karşı çıkıyor ve "Şeytan'ın üçleme doktrininin yaratıcısı olduğu" sonucuna varıyor.

" başlıklı bir broşürde
Kelime": Yuhanna'ya Göre O Kimdir? Gözetleme Kulesi, Yuhanna'nın
önsözündeki klasik Kristolojik metni yorumlamaya çalışmaktadır:
"Başlangıçta Söz vardı, Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı" (Yuhanna
1:1). Bu metnin geleneksel yorumu, bunun, üçlü Tanrılığın ikinci
üyesinin, yani İsa Mesih'in tanrılığının açıkça bir kanıtı olduğu
yönündedir. Yeni Dünya Çevirisi pasajın son cümlesini şöyle çeviriyor:
"Söz [bir] tanrıydı." Yehova'nın Şahitleri, Yunanca dilbilgisi kurallarının
belirsiz "a" artikelinin eklenmesini zorunlu kıldığını, dolayısıyla bu
metnin Mesih'in tanrılığının eşsiz Söz olan Tanrı olduğu öğretisini
savunmak için kullanılmasını hükümsüz kıldığını iddia etmektedir.
Daha sonra aşağıdaki gibi ifadelerle Hıristiyanların Teslis öğretisini

takip etme:

Ancak yine de teslisçiler Yuhanna 1:1, 2'deki Tanrı'nın üç Tanrı değil, yalnızca tek bir Tanrı olduğunu öğretiyorlar! Peki Söz Tanrı'nın yalnızca üçte biri midir? Bilimsel olarak 1 Tanrı (Baba) + 1 Tanrı (Oğul) + 1 Tanrı (Kutsal Ruh) = 1 Tanrı hesaplayamayacağımıza göre, o zaman Tanrı'nın (Baba) 1/3'ünü hesaplamamız gerekir. + 1/3 Tanrı (Oğul) + 1/3 Tanrı (Kutsal Ruh) = 3/3 Tanrı veya 1 Tanrı. Ayrıca Yuhanna 1:1,2'deki "Tanrı 'teriminin kişiliğini değiştirdiği veya "Tanrı"nın tek bir cümleyle kişiliğini değiştirdiği sonucuna varmamız gerekir. Oyaptı mı? Üçlübirlik öğretisini mantık yoluyla çözmeye çalışmak zihin karışıklığına yol açar. Yani Üçlü Birlik öğretisi Yuhanna'nın anlamını karıştırıyor

Klasik Hıristiyan savunucuları ilk önce üç tanrıya değil tek Tanrıya olan inancı öne sürerek karşılık verirler (Tesniye 6:4). Ancak Tanrı, ilahi varlığın ekonomisi içinde birbiriyle eşit ve ortak tözlü olan üç ayrı kişide kendini gösterir. İkincisi, Yehova'nın Şahitleri "üçlülük" kelimesinin İncil'de geçmediğini iddia ederken, geleneksel Hıristiyanlık, bu kelimenin mevcut olmamasına rağmen,

1:1.2: onu basitlestirmez veva acık veva kolav anlasılır hale getirmez.14

bu kavramın temeli var.

15 Bunu kanıtlamak için birçok pasaj kullanırlar (Mat. 28:19; Markos 1:9–11; Yuhanna 1:1–18; 2 Korintliler 13:14; ve diğerleri). Şahitler, örneğin Kutsal Kitapta yer almayan ama Kutsal Kitapta da yer almayan "teokrasi" terimini kullandıklarında bu iddiayla çelişiyorlar.

Ekümenik inançlar, Tanrılığın doğasına ilişkin anlayışlarını Kutsal Yazılara dayandırır. Örneğin Havarilerin İmanı, "Gökleri ve yeri yaratan, Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı"ya olan inancı ileri sürer; Oğul'un "gebe kaldığı", "doğduğu" inancı "acı çekti", "öldü", "gömüldü", "yükseldi", "yükseldi", "Tanrı'nın sağında oturuyor" ve "yargılamaya gelecek"; ve "Kutsal Ruh"a olan inanç (Ek 1). İnançlar, kilisenin inanç kurallarına veya kurallarına meydan okumak için ortaya çıkan çeşitli sapkınlıklara karşı özür dileme amacıyla kullanıldı.

Kilisenin Yeni Ahit'in tamamına sahip olmasından önce bunlar özellikle dini öğretiler için yararlıydı . — İnançlar, havarisel yazıların kolektif metinlerine dayanarak, Tanrılığın doğasının basit bir itirafını kolaylaştırır. Üçlü Birlik'in ve Mesih'in tanrılığının ve sonsuzluğunun en büyük savunması Athanasius İnancı'nda ortaya konmustur (Ek 1).

Gözetleme Kulesi, Yuhanna 1:1'e çok fazla zaman ayırıyor, belirsiz "a" artikelinin eklenmesini savunuyor ve Üçlü Birlik öğretisine karşı çıkıyor.

Geleneksel Hıristiyan edebiyatının büyük bir kısmı bu dönemde yazılmıştır. o kadar çok cevap verdi ki hepsini hatırlamak imkansız 17 Bu makalenin sınırları dahilinde. —Mükemmel yayınlardan biri, Michael Van Buskirk'in The Scholastic Dishonesty of the Watchtower (1975) adlı broşürüdür; Van Buskirk, burada Yehova'nın Şahitlerinin ünlü Hıristiyan Yunan alimleri HE Dana ve JR Mantey'den yanlış bir şekilde klasik A Manual Grammar of the Watchtower'da alıntı yaptıklarına dikkat çekmektedir. Yunan Yeni Ahit. Van Buskirk, Profesör Mantey ile yapılan bir röportajı da içeriyor; Mantey, Gözetleme Kulesi'nin New York'ta belirsiz "a" artikelini kullanmaya zorlamak amacıyla onun çalışmasından yanlışlıkla alıntı yaptığında ısrar ediyor.

Yuhanna 1:1'in Dünya Çevirisi . Mantey, bağlamın, gramerin ve kullanımın (belirli bir isim olarak) "Tanrı" öznesi ile "Kelime" yükleminin "oldu" fiiliyle birbirine bağlanmasını gerektirdiğini belirtiyor. Mantey Gözetleme Kulesi ile ilgili sunları söylüyor:

Kutsal Yazılardan kendi bakış açılarına aykırı gibi görünen bazı pasajlarla karşılaştıklarında, beni büyük hayal kırıklığına uğratarak, bazı durumlarda onları kasıtlı ve aldatıcı bir şekilde -kasıtlı kandırmaca- yanlış tercüme ediyorlar ve bana göre bu affedilemez. Bu sahtekârlıktır ve bir dereceve kadar da sevtanidir.18

Yetki

Profesör Mantey'in yorumları Yehova'nın Şahitleri çevrelerindeki otorite kavramında önemli bir farklılığa işaret ediyor. Gözetleme Kulesi'nin Yeni Dünya Çevirisi, kendi teolojisini destekleyen bazı pasajlarda, Kutsal Kitabın geleneksel İngilizce çevirilerine göre gerçekten de önemli değişiklikler yaptı. Örneğin, geleneksel Hıristiyanlık, Filipililer 2:6'yı her zaman Mesih'in tanrısına atıfta bulunan büyük Kristolojik pasajlardan biri olarak anlamıştır. Filipililer 2:6'nın KJV'sinde İsa Mesih'e atıfla şu ifadeler yer alıyor: "Tanrı'nın biçiminde olduğu için Tanrı'ya eşit olmanın soygun olmadığını düşünen kimdi?" Diğer İngilizce çeviriler metni biraz farklı okunacak şekilde değiştirdi.

RSV şunu okuyor: "Tanrı'nın formunda olmasına rağmen, Tanrı'yla eşitliği kavranacak bir şey olarak görmüyordu." NIV benzer şekilde şöyle okunur: "Doğası gereği Tanrı olan, Tanrı ile eşitliği kavranacak bir şey olarak görmeyen." Her durumda Mesih'in tanrılığı onaylanır (en açık şekilde KJV'de). Ancak Yeni Dünya Çevirisi şöyle yazıyor: "Tanrı'nın biçiminde olmasına rağmen, ele geçirilmesini, yani Tanrı'yla eşit olmasını hiç düşünmemişti." Bu çeviri, karmaşık olmasının yanı sıra, geleneksel çevirilerden elde edilen anlamı da tersine cevirmektedir. J.'ye göre.

R. Mantey ve bir diğer çok saygın bilim insanı Bruce Metzger'in katkılarıyla, bu çeviri Gözetleme Kulesi'ninkine uyacak şekilde yapılmıştır. Mesih'in tabiiyetinin teolojisi (aşağıya bakınız).

Bir başka bariz örnek Koloseliler 1:16'da parantez içine "öteki" kelimesinin eklenmesidir. Yeni Dünya Çevirisi şöyle diyor: "Çünkü göklerde ve yerde görünen ve görünmeyen her şey onun aracılığıyla yaratıldı.

· · · Bütün [diğer] şeyler onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır." Gözetleme Kulesi, bir kez daha, Mesih'in Baba ile birlikte ebedi olmadığı, ancak yaratılmış bir başlangıca sahip olduğu doktrinini desteklemek için, ne Yunanca ne de diğer İngilizce çevirilerde bu ifadenin yer almamasına veya bunu garanti etmemesine rağmen, "diğer" kelimesini ekleyerek bu fikri desteklemek zorunda hissetti. BT.





Watchtower Bible and Tract Society tarafından basıları materyaller, Yehova'nın Şahitlerinin kendi üyelerini eğitmelerinin yanı sıra kapı kapı şahitlik konusundaki öğretilerini tanıtmalarının baslıca yollarından biridir.

Gözetleme Kulesi'ne göre, "Kutsal Yazılar

İncil, tüm dinlerin yargılanacağı standarttır." Yehova'nın 20 Bu Şahitlerinin, nihai otoritenin yalnızca İncil olduğu yönündeki Protestan inancına bağlı kaldıkları doğrudur. Örneğin, İncil'i diğer otorite kaynaklarıyla (örneğin, Mormon Kitabı) tamamlayan İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin (bkz . Mormonizm) aksine, Yehova'nın Sahitleri, İncil'in Yehova'nın Sözü olduğunu iddia eder. Tanrı.

Geleneksel Protestan otorite ilkesi gibi görünen şey, çevirileri kendi teolojilerine uyacak şekilde yapıldığında hızla aşınır. Profesör Mantey'in bu metodolojiyi adlandırırken kastettiği şey budur.

"sevtani."

İncil'in otoritesi açısından Gözetleme Kulesi ile geleneksel Hıristiyanlık arasındaki bir diğer büyük fark, gerçekçi ve pragmatik olarak, toplumun, İncil'in "doğru" olarak yorumlanıp anlaşılmasını sağlamak için sonuçta kendi yardımlarına ve araçlarına başvurmasıdır. Walter Martin, Russell'ın en başından beri İncil'in kendi notları ve kitaplarından ayrı olarak okunmasına gerek olmadığına inandığını belirtiyor. Martin, Russell'ın Studies in the Scriptures adlı eserinden alıntı yapıyor:

Dahası, insanların Kutsal Kitabı tek başına incelemenin ilahi planını

göremediklerini görmekle kalmıyoruz, ayrıca şunu da görüyoruz ki, eğer biri Kutsal Kitap Çalışmalarını kullandıktan sonra bile bir kenara bırakırsa ... On yıl boyunca onları okuduktan sonra, eğer onları bir kenara bırakır ve görmezden gelirse ve İncil'i on yıl boyunca anlamış olmasına rağmen tek başına İncil'e giderse, deneyimlerimiz onun iki yıl içinde karanlığa gömüldüğünü gösteriyor. Öte yandan Kutsal Kitap Çalışmalarını sadece referanslarıyla birlikte okumuş olsaydı ve İncil'in bir sayfasını okumamış olsaydı, iki yılın sonunda aydınlığa kavuşacaktı çünkü o, Kutsal

Her ne kadar birçok Yehova'nın Şahidi bu açıklamaları dikkate almasa veya hatta bunlardan utansa da, örgüt hâlâ kendi basınından çıkan çeşitli yayınlar aracılığıyla öğretilerini yaymaya çalışmaktadır.

Yehova'nın Şahitlerine , Yeni Dünya Çevirisi dışında Kutsal Kitabın diğer versiyonlarının uygun olmadığı öğretiliyor ve lekeli. Ayrıca İncil'in farklı yorumları da var. Gözetleme Kulesi'ndeki bilgiler her zaman yanlıştır. Kutsal Yazıları yalnızca Yehova'nın Şahitlerinin anlayabileceğine başından beri ikna olmuş kişilerle iki yönlü bir diyalog yürütmek zordur. Bu, Teslis inancına sahip bir Hıristiyanın Teslis öğretisini, İsa Mesih'in tanrılığını veya diğer herhangi bir ortodoks doktrini savunmak için kullandığı Kutsal Yazıların herhangi bir ayeti için qeçerlidir.

İsa Mesih

Yukarıda belirtildiği gibi Gözetleme Kulesi, Arius'un (MS 250–336) öğretisine paralel bir itaatçi Kristoloji öğretir. Athanasius (296-373) Arianizm'e karşı çıktı; o, Mesih'in sonsuzluğunun inkarının, Mesih'in tanrılığının inkarıyla aynı anlama geldiğini anlamıştı.

Russell'a göre, "İsa hiçbir zaman kendinden Tanrı olarak bahsetmedi ya da kendisine Tanrı adını vermedi. Kendini her zaman Tanrı ile eşitlemek yerine Tanrı'nın altına yerleştirmiştir. . . . İsa, iradesi olan Tanrı değildi. yapılması gerekiyordu ama Tanrı'nın iradesini yerine getirerek Tanrı'dan daha aşağıydı. Bu polemiğe geleneksel Hıristiyan tepkisi, İsa'nın Tanrı'nın krallığının müjdesini vaaz ettiği doğru olmakla birlikte, kendi şahsını ve işini bu krallığın odak noktası olarak göstermesidir (Mat. 24:30; Va. 1:7). –8).

Yehova'nın Şahitleri, Mesih'in kişiliğinin üç durumunu birbirinden ayırır: insan öncesi, insani ve insan sonrası durum. İsa Meryem'den doğmadan önce Tanır'nın yaşayan Sözü olarak vardı. O, Tanrı tarafından yaratılmıştı ya da Tanır'dan doğmuştu ama tanımı gereği başlangıcı olmayan Tanrı değildi. Bu konumuyla diğer tüm canlılara karşı üstünlüğün tadını çıkarıyordu. Aslına bakılırsa İsa orada da vardı.

Başmelek Mikail gibi bu insanlık öncesi durum.23

İsa'nın insani durumunda Şahitler, İsa'nın bakire Meryem'den doğduğu konusunda Ortodoks Hıristiyanlıkla aynı fikirdedir. Ancak o Tanrı olmadığı için onun doğumundan bir enkarnasyon olarak söz edilemez. Bir erkek olarak doğdu. İsa basitçe insan öncesi ruh halini bir kenara bıraktı ve insan doğasını üstlendi. Bu nedenle Şahitler, geleneksel Hıristiyanlığın iddia ettiği gibi, İsa Mesih'in insani ve ilahi olmak üzere iki tabiata sahip olduğunu açıkça reddederler. Yehova, İsa'nın misyonunu yerine getirmesi için ona güç vermek üzere ruhunu vaftiz sırasında döktü. İsa insanlığıyla günahsız doğdu ve öyle kaldı.

Geleneksel Hıristiyanlık ile Şahit teolojisi arasındaki karşıtlığın özü, temel Kristolojik farklılıklarda yatmaktadır. Ortodoksluğa göre, ilk kilise, İznik Konsili'nde (MS 325) Arianizm'i kınadı çünkü kilise, Mesih'e ilişkin itaatçi bir görüşü kabul ederek, Mesih'in tanırılığını kanıtlayan çok sayıda kutsal metin referansının geçerliliğini tanımakta başarısız olacaktı (Yeşaya 7:14). ; 9:6; Mik. 5:2; Yuhanna 1:1; 5:18, 21–24; 8:58; 10:30; 17:5; Filipililer 2:11; Kol.

2:9; 1 Tim. 3:16; İbranice. 1:3; 1 Yuhanna 5:20; ve 24 Bu şuna yol açtı: diğerleri). Kilisenin İncil'e ve havarisel inanç kuralına en uyumlu olarak kabul ettiği Kadıköy veya iki tabiatlı Kristolojinin formülasyonu. Mesih, vücut bulmuş Tanrı olarak doğdu (Yeşaya 7:14; Matta 1:23) ve bu nedenle tamamen insan ve tamamen ilahi olarak doğdu.

Bu iki doğa birbirleriyle nasıl ilişkilidir? Kilise, Chalcedon'da (MS 451), communicatio idiomaticum'un ("niteliklerin iletişimi") doğası gereği, ilahi ve insani olanın her birinin diğerinin özelliklerini paylaştığı yanıtını verdi. Örneğin, Kutsal Kitap İsa'nın kanının günahtan arındığını bildirdiğinde (1 Yuhanna 1:7), bu, insan kanının ilahi doğayla kişisel birliği nedeniyle kurtarıcı olduğu anlamına gelir.

Chalcedon, iki doğanın olduğu sonucuna vardı.

Mesih birbirleriyle o kadar ilişkilidir ki onlar "bölünmez", "ayrılmaz", "değişmez" ve "karısık değildirler."

Gözetleme Kulesi, Mesih'in ebedi varlığını inkar ederek Arianizm'i ilerletmenin yanı sıra, İsa'nın yalnızca insan olduğunu öğreterek Ebionite sapkınlığının da savunucusu haline gelir.

Şahitler, insan sonrası aşamada İsa'nın diriliş bedeninin fiziksel olmadığını öğretiyor. Yehova, İsa'yı kendi bedeninin yerine "ruh bedeniyle" diriltti. Yehova, İsa'nın cesedini gizemli ve bilinmeyen bir şekilde ortadan kaldırdı.

Gözetleme Kulesi iki teori öne sürdü: (1) vücut gazlara dönüştü (buharlaştı);
(2) Melekler, cesedi gelecekte bir anma olarak diriltileceği bir vere götürdüler.

Öte yandan Ortodoks Hıristiyanlık, kişisel birlik sayesinde (yukarıda), Mesih'in insani ve ilahi doğalarının dirilişten sonra da daha önce olduğu gibi ayrılmaz kaldığını öğretir. Bu nedenle İsa, Tomas'a ellerindeki çivilerin izini gösterdi (Yuhanna 20:24–27) ve öğrencileriyle birlikte kahvaltı yaptı (Yuhanna 21:12–13; çapraz başvuru Luka 24:30–34), onun bu çivileri elinde tuttuğuna dair açık bir kanıt sundu. fiziksel bir beden.

Kurtulus

Gözetleme Kulesi'nin Mesih'in üç farklı varoluş halinden geçtiğini öğrettiği açıktır. Ortodoks Hıristiyanlık için bu, Kutsal Yazılar tarafından garanti edilmez veya desteklenmez ve Mesih'in işi ve kurtuluş açısından geniş kapsamlı sonuclara sahiotir.

Gözetleme Kulesi, Mesih'in kefaret etme işiyle ilgili olarak, İsa'nın çarmıhtaki ölümünün ve döktüğü kanın tersine çevrildiğini ve Adem'in ve İsa'nın qünahlarının etkilerini ortadan kaldırdığını öğretir.

Adem'in evladı. İsa'nın kurbanı, Adem'in günahının harekete geçirdiği ölüm düzenini tersine çeviren bir fidyedir. İnsan İsa, İkinci Adem olarak geldi ve "kutsal ruhun" yardımıyla, ilk Adem'in aksine günahsız kaldı . Günahla lekelenmemiş olan İsa, günahın suçundan ve Yehova'nın gazabından özgürdü. Bu nedenle İsa, dünyanın günahlarının fidyesi veya ikamesi olabildi. Burada geleneksel Hıristiyanlık ile Gözetleme Kulesi arasında hem benzerlikler hem de farklılıklar var. İsa'nın günahsız olduğu ve birçokları için fidye olduğu doğru olsa da, ortodoksluk, Mesih'in günahsızlığının Kutsal Ruh'un yardımıyla değil, ilahi ve insan doğalarının kişisel birliği sayesinde İsa'nın kendi içinde günahsız kalması nedeniyle olduğunu doğrular.

Şahitler için Mesih'in fidyesi ve Yehova'nın sunduğu kurtuluş iki grup insanı kapsamaktadır. Birincisi, Meshedilmiş Sınıf, yani 144.000 kişiden oluşan ayrıcalıklı veya göksel cemaattir (bkz. Vahiy 14:3-4). 1935'ten önce Şahit olanlar. İkincisi, İsa'nın 26-Bunlar üyelerdi fidyesi 27 "gelininkinden daha fazlasını kapsamalıdır." Kurtarılan ve yeryüzünde yaşaması yazgılı olan Dünyevi Sınıftır. Yalnızca belirli gereksinimleri—Bunlar karsılavanlar. Mesih'in örnek aldığı fedakarlıklara ve açılara katlananlar.

"küçük sürü" olarak da bilinen bu ayrıcalıklı sınıfı oluşturur.

Geleneksel Hıristiyan soteriolojisi dünyevi ve göksel sınıf arasında hiçbir ayrım bilmez. Tüm Hıristiyanlar, Mesih'in fidyesiyle kazanılan bağışlanmayı alırlar (Yuhanna 3:16). Üstelik Hristiyan, erdem ve işler yoluyla Tanrı'nın önünde daha yüksek bir statü kazanmaz. Bu statü, Mesih'in erdemleri ve doğruluğu sayesinde özgürce verilmektedir (Romalılar 3:24; Efes.

2:8–9). Tüm inanlılar bir gün gökte Tanrı'nın huzuruna çıkacaklar (Filipililer 2:9-11).

Hıristiyanlar ve Yehova'nın Şahitleri de kefaretin kapsamı konusunda büyük farklılıklar gösteriyor. Hıristiyan âleminin çoğu mezhebi, Mesih'in tüm insan ırkı için öldüğünü öğretir. Tanıklar ise aksine, Mesih'in hem Dünyevi Sınıf hem de Meshedilmiş Sınıf için öldüğünü öğretiyorlar. Ancak bunların hiçbiri günah içinde ölen Adem'i kapsamaz.

Ortodoks Hıristiyanlar bu konuda bir dereceye kadar belirsizlik görebilirler.

Soteriolojiye tanık olun ki, ikincisi kişinin inanması ve sonra vaftiz edilmesi gerektiğini öğretir, ancak kurtarılma durumu, kişi yaşamı boyunca Tanrı'nın kanunlarını tutarak buna layık olduğunu kanıtlayana kadar gelmez. Hıristiyanlığa göre sonsuz yaşam armağanı inanlıya anında bahsedilir ve ölümle tamamlanır.

Kutsal ruh

Gözetleme Kulesi, geleneksel Ortodoks Hıristiyanlığın iddia ettiği gibi Kutsal Ruh'un üçlü Tanrılık içinde ilahi bir kişi olmadığını öğretir (Markos 1:9–12; Yuhanna 14:16; Elçilerin İşleri 13:2, 4).

Tanıklar için Ruh, "Tanrı'nın, amacını yerine getirdiği ve iradesini yerine getirdiği etkin gücüdür."

Bu nedenle Dünya Çevirisi, Yaratılış 1:2'deki "ruh" yerine "aktif güç" sözcüklerini kullanıyor. Geleneksel Hıristiyanlık, Ruh'un kişiliğini titizlikle korur (Yuhanna 14:16–18; 16:7–14; Elçilerin İşleri 5:3–4). İznik İnancı (Ek 1) Kutsal Ruh'u "Rab ve yaşam veren" olarak anlar. . . . Baba

Cehennem

Gözetleme Kulesi'nin cehennem ve sonsuz lanet doktrininde Hıristiyan geleneğinden önemli bir sapma meydana gelir.

ve Oğul ile birlikte ona tapınılır ve yüceltilir."

toplum, sonsuz cehennemin ya da sonsuz mahkumiyet durumunun olmadığını savunuyor. İnanlılar ya göksel gelinin ya da dünyevi krallık sakinlerinin üyeleri olurken (yukarıya bakın), tövbe etmeyen inanmayanlar sonsuz ölümün acısını çekecekler. DÜNYA ÇAPINDAKİ TANRI KİLİSESİ gibi Şahitler de tüm kalpleriyle yok etme taraftarıdırlar. Bu konuma çeşitli nedenlerden dolayı gelirler. Onlar, "cehennem" olarak tercüme edilen İbranice "şeol" kelimesinin kelimenin tam anlamıyla "mezar" anlamına geldiğini ileri sürüyorlar; bu, İbrani bilginler arasında geniş çapta kabul gören bir noktadır. İkincisi, Gözetleme Kulesi , Matta 5:22 gibi Yeni Ahit pasajlarında "cehennem" anlamına gelen Yunanca kelimenin (gehenna) sonsuz işkence değil, "sonsuz yıkım" anlamına geldiğini ileri sürer; 16:18; 18:9; Markos 9:45. Üçüncüsü, Yeni Ahit Yunancası hades kelimesi (Mat. 11:23; 16:18; Luka 10:15; Elçilerin İşleri 2:27; vd.), tıpkı cehennem gibi, "mezar" anlamına gelir. Son olarak Şahitler için "yıkım" fikri yok etme anlamına gelir.

Geleneksel Hıristiyanlık yok etmeciliği öğretmez. Hıristiyan anlayışına göre, sheol ve hades kelimeleri "mezar"a ve gehenna "nihai yıkım" anlamına gelebilirken, bu kelimelerin ortaya çıktığı bağlam, "ölüm"ün yalnızca yok olma olarak değil, tam ve eksiksiz olarak anlaşılmasını gerektirir. Tanrı'dan sonsuza dek tamamen ayrılma (Va. 14:10–11). İkincisi, Kutsal Kitap'taki pek çok pasaj, sonsuz ölümün sonsuz azap anlamına geldiğini göstermektedir (örneğin, Matta 8:11–12; Markos 9:42–48; Luka 13:24–28; 2 Pet. 2:17; Yahuda 13; Vahiy), 19:20; 20:10).

Sevtan

Geleneksel Hıristiyanlık gibi Gözetleme Kulesi de şeytanın veya Şeytanın varlığını savunuyor. Önun kötü amacı, sahte öğreti, yalan ve aldatma yoluyla insanları Tanrı'nın Krallığından uzak tutmaktır. Ortodoksluk ile Gözetleme Kulesi arasındaki önemli fark, Şahitlerin Şeytan'ın da yok edileceğini öğretmesidir. Ancak Vahiy 20:10 ayetinin bağlamı, şeytanın sonsuz azap cekeceğini bildiriyor.

İnsanlık

Gözetleme Kulesi, insanların hem "beden" hem de "nefes"ten (ruh) oluştuğunu, ancak ruhun sonsuz veya ölümsüz olmadığını öğretir. Yok etme doktrini dikkate alındığında bu doğal bir sonuçtur. Gözetleme Kulesi , Tanrı Doğru Olsun kitabında , ruhun ölümsüz olduğu yanılgısının ve yanılgısının kaynağının, Şeytan'ın Cennet Bahçesi'nde Havva'ya şöyle dediğinde yaptığı aldatmacalarda ortaya çıktığını savunuyor:

ölür" (Yaratılış 3:4). Hıristiyanlık Gözetleme Kulesi ile aynı fikirde değil bu doktrin üzerine. Yaratılış 1:26'ya göre insanoğlu, Tanrı'nın benzerliğinde ve benzerliğinde yaratılmıştır ve bu nedenle bir başlangıca sahiptir. Ancak bu başlangıç, ruhun ezeli tabiatının ortadan kalktığı veya bir çelişki olduğu anlamına gelmez. Bu, ruhun sonsuz doğasının henüz elde edilmemiş, gelecekteki bir bereket olduğu anlamına gelir (1 Korintiiler 15:53-54; 1 Petrus 1:4). "Sonsuz' terimini insanın ruhuyla bağlantılı olarak kullandığımızda şunu kastediyoruz:

insan ruhu, Tanrı tarafından yaratıldıktan sonra (gelecekte) ebediyete, sonsuzluğa doğru bir yerde var olacaktır." — Kutsal Kitap'ta yer alan çok sayıda kanıt, ölümün ve ruhun bedenden ayrılmasının hemen ardından sonsuz veya manevi bilincin varlığını doğrulamaktadır (1 Korintliler 15:35-57; 2 Korintliler 5:1-9; Flp. 1:21–26). Üstelik bir Hristiyan için ölümsüzlük, salt varoluş halinden cok daha fazlası bir dönüsüm sürecidir (1 Selanikliler 4:14-17).

Şahitlere göre kurtuluş, İsa'nın mesajına inanmak ve Yehova'nın kanunlarına itaat etmekten ibarettir. Ancak yalnızca 144.000 kişi "yeniden doğabilir"; yalnızca onlar sonsuza dek hüküm sürecekler. İmanlıların geri kalanı Yehova'nın "başka koyunlarıdır". Bu ikinci grup yeniden doğamaz. Hem gökteki 144.000 kişinin hem de "diğer koyunların" ruhları yaşamaya devam ediyor; birincisi bedensiz, ikincisi ise bedensel bir varlığa sahip.

Ancak Gözetleme Kulesi'nin ruhun ölümsüzlüğünü reddetmesi doğrudan inananla değil, inanmayanla ilgilidir. Yehova'nın günah için verdiği ceza sonsuz azap değil, nihai ölüm olduğundan, ruhun kendisi de yok olmalıdır.

Kilise

Pek çok dini hareket gibi Gözetleme Kulesi de kendisinin dünyadaki tek qerçek kilise olduğuna inanıyor. Tüm organize dinler

mürtedtir ve Hıristiyan âleminin tüm mezhepsel kiliseleri sahtedir ve Armagedon savaşında Tanrı'nın düşmanını oluşturacaktır. Sahte kiliselerin kaynağı Şeytan'dadır ve yukarıda tartışılan çeşitli doktrinler gibi sahte doktrinler öğretir. Gerçek kilise, Tanrı'nın yeryüzündeki tek gerçek örgütüdür, yani Watchtower Bible and Tract Society'dir. Tanıklar, dinden dönmenin kiliseye İsa'nın dirilişinden kısa bir süre

Tanıklar, dinden dönmenin kiliseye İsa'nın dirilişinden kısa bir süre sonra girdiğine ve İznik Konsili'nin (MS 325) Teslis doktrinini doğruladığı zamandan itibaren Orta Çağ boyunca uzun bir saltanat sürmesini sağladığına inanıyorlar.

Reformasyon bazı değişiklikler getirmiş olsa da, özellikle Teslis öğretisi yalnızca Luther, Calvin ve diğer Reformcular tarafından onaylanmakla kalmayıp aynı zamanda daha güçlü bir şekilde desteklendiğinde, eski mayadan çok fazla şey muhafaza edildi.



İbadet salonları dünya çapında hemen hemen her metropolde bulunur.

Gözetleme Kulesi kilise terimini sevmiyor . Yeni Dünya Çevirisi Yunanca ek k le-sia sözcüğünü "cemaat" olarak tercüme ediyor. Ancak Şahitler, Kutsal Kitapta "cemaat" kelimesinin kullanıldığında, bunun Yehova'nın toplumunun tamamından çok, 144.000 kişilik meshedilmiş sınıfı kastettiğine inanıyor.

32 Geleneksel Hıristiyanlık, kilisenin havarilerin öğretileri ve öğretileri etrafında toplanan inanlılardan oluşan bir topluluk olduğunu savunur (Elçilerin İşleri 2:41-47).

Cemaat, bir topluluğun bulunduğu görünür bir yerel meclistir.

İnanlılar ibadet etmek ve Tanrı'nın Sözünü dinlemek için toplanırlar. Diğer inanlılardan farklı olarak meshedilmiş inanlılar sınıfı yoktur. Tüm Hıristiyanlar "kutsal Katolik kilisesinin, azizlerin birliğinin" (Havarilerin İnancı) bir parçasıdır. Üstelik bu yerel toplantı, bir gün cennet gibi bir toplantıya dönüşecek.

Tanıklar, meshedilmiş sınıf (144.000) olan "cemaat" ile bu cemaatin bir parçası olmayan "başka koyunlar" arasındaki ayrımda tutarsızlıktan dolayı suçludurlar. Anthony Hoekema bu tutarsızlığa dikkat çekiyor:

Oysa Kutsal Yazılar Vahiy 21:2'de kutsal şehrin kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmış olarak gökten Tanrı'nın yanından indiğini söyler (bu gelinin bundan sonra yeni dünyada olacağını, böylece yerin ve göğün aynı olacağını ima eder). Yehova'nın Şahitleri, Kutsal Yazılara meydan okuyarak, Mesih'in gelinini sonsuza kadar gökte tutmayı ve alt sınıftaki taraftarları yeryüzünde bırakmayı diliyorlar.33

Kutsal Kitap'ta kilise birleştirici bir kurumdur; asla bölünmeleri savunan bir kurum değildir (1 Kor. 1:10; Gal. 3:28). Ortodoks Hıristiyanlığın ısrar ettiği tek uygun hiyerarşik ayrım, damat Mesih ile gelin kilisesi (Ef. 5:21-33) veya baş Mesih (Ef. 1:22-23) ile beden kilisesi arasındaki ayrımdır. (1 Korintliler 12:12–31).

Gözcü Kulesi şunu öğretiyor: "cemaat" içinde Yehova belirli bakanlıklar atadı. Daha yaşlı üyeler, krallık salonları adı verilen yerel toplantılarda gözetmen olarak hizmet etmek üzere atanır. arasında da bir ayrım yapılır. yüz saat ayıran kişilerdir.

gözetmenler (episkopos) ve hizmet görevlileri (diakonos).

Çeşitli cemaatler, her birini kısa bir süre için (genellikle bir hafta)
ziyaret eden gezici bir vaizin bulunduğu çevreler halinde düzenlenmiştir.
Her üye misyoner olarak kabul edilir.
Öncüler, toplumun islerini yerel cemaat düzeyinde yürütmeye ayda

Hıristiyan âlemindeki tüm mezhepler aşağıdakilerden birine uygundur: üç kilise yönetimi. Piskoposluk yönetimi, Roma Katolik, Doğu Ortodoks ve Piskoposluk kiliselerini karakterize eden hiyerarşik veya piramidal yönetimdir. Birçok Protestan mezhebi, İsa'nın asla monarşik bir piskoposluk sistemini savunmadığı gerekçesiyle bu yönetimi reddeder (Mat. 23:2–12). Her cemaatin özerkliğini savunan cemaatçi yönetim ise bunun tam tersini temsil ediyor ve bağımsız ve cemaatsel kiliseler tarafından savunuluyor. Gözetleme Kulesi, her yerel cemaatin bütün bir toplumun parçası olması gerektiği gerekçesiyle bu politikayı benimsemez. Üçüncü yönetime presbiteryen denir. Presbiteryen yaklaşım, her yerel meclisin özerkliğini tanırken aynı zamanda yerel cemaatlere hizmet edecek merkezi bir kontrole veva merkeze sahiptir.

Hangi yönetimin Gözetleme Kulesi'ni en iyi şekilde tanımladığı konusunda bazı belirsizlikler var. Kısa tarihinin farklı zamanlarında, özellikle Yargıç Rutherford'un önderliğinde toplum, yakından kontrol edilen piskoposluk eğilimleri sergiledi. teokrasisinin merkez karargâhından. Presbiteryen yönetimi, organizasyonun şu anda yürütülme biçimine en doğru şekilde uyuyor. Brooklyn genel merkezi genel idari sinir merkezi olarak hizmet vermektedir. Yayınevleri ve İncil okulları ağın önemli bir bölümünü olusturuvor.

Avinler

Gözetleme Kulesi Topluluğu iki kutsal töreni yönetir: vaftiz ve kutsal komünyon. Vaftizle ilgili olarak Gözetleme Kulesi, vaftizin yalnızca suya daldırılarak, dönüşümden sonra uygulanması gerektiğini öğretir. Matta 28:19'a göre inanlılar "Baba, Oğul ve kutsal ruhun (NWT) adıyla" vaftiz edilirler. Bazı Şahit gruplar, Kutsal Ruh teolojileri nedeniyle alternatif bir formül kullanıyor: "Baba, Oğul ve Ruh'la dolu teşkilat adına." İsa bu pasajda itaatin bir işareti olarak vaftizi emretmişti. Önceki günahlı hayata ölümü, iman ve itaate yeniden diriliş anlamına qelir.

Bu nedenle bebek vaftizi, bebeklerin inanamayacağı veya tövbe edemeyecekleri ve dolayısıyla vaftiz edilmemeleri gerektiği gerekçesiyle reddedilmekte

144.000 kişilik meshedilmiş sınıf, "kutsal ruhla vaftiz" adı verilen ikinci bir vaftizden geçiyor. Gözetleme Kulesi Vahiy 14'e dayanarak meshedilmiş sınıfın "mühürlenmiş" olduğu sonucuna varıyor

ve mührün kutsal ruh olduğunu.

35 Bu secilmis gruptan sonra Allah

Vahiy'in "büyük kalabalık" olarak adlandırdığı "başka koyunlarına" (Yuhanna 10:16) döner (çapraz başvuru Vahiy 7:4 ile 7:9). Su vaftizine itaatle mühürlenen iman nedeniyle, "başka koyunlar" büyük sıkıntının tehlikelerine rağmen Tanrı tarafından korunacak.

Geleneksel Hıristiyanlığın sınırları içinde vaftiz konusunda bir dereceye kadar çoğulculuk vardır. Roma Katolik, Doğu Ortodoks, Lüteriyen, Piskoposluk ve çoğu Reform kilisesinin tümü, İncil'den ve kilise tarihinden alınan çeşitli argümanlara dayanarak bebek vaftizini uygular.

Hızlıca özetlenen bu argümanlar aşağıdakileri içerir:

Bebekler Tanrı'nın yaratılışının bir parçasıdır; ve Kutsal Kitap tüm insanlığın günah işlediğini belirttiği için (Mezmur 51:5; Romalılar 3:23), çocuklar dahil tüm insanlığın Tanrı'nın kurtarıcı lütfuna ihtiyacı vardır.

Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı Eski Ahit antlaşması: İbrahim'in

birçok ulusun babası, dışsal bir işaretle mühürlenmişti; erkek çocuğunun sekiz günlükken sünnet edilmesi (Yaratılış 17). Bu antlaşma, Kutsal Ruh'un döküldüğü ve Yahudi olmayanların Mesih'in kurtarıcı kurbanına iman ettirildiği Pentekost Günü'nde yerine getirildi. Elçilerin İşleri 2:38-39, vaadin (Tanrı'nın İbrahim'e vaadi) yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da verildiğini belirtir (2:39). Eski antlaşmanın görünür işareti sünnetti. Yeni antlaşmanın görünür işareti vaftizdir (Elçilerin İşleri 2:38; kol. 2:11-12).

Vaftiz bir kutsal törendir çünkü günahların bağışlanmasını ifade eder (Elçilerin İşleri 22:16) ve cocukların bövle bir bağıslanmava ihtiyacı var.

Pek çok yetişkin, aileleriyle birlikte din değiştirmiştir (Elçilerin İşleri 10:48; 11:14; 16:15, 32-34; 18:8; 1 Korintliler 1:16), bu kesinlikle çocukların da dahil edildiğini ima edebilir.

Luther, İsa'nın çocukları imana sahip olabilecek kişiler olarak kabul ettiği (Mat. 19:13– 15; Luka 1:41) ve bunun bir yetişkinin mantığının imana aykırı olduğu argümanını ileri sürdü. 36

Diğer argümanlar genellikle daha ayrıntılı olarak kullanılır.

tartışma, ancak bu beşi en yaygın olanlardır. Yüzlerce yıl sonra Şahitlerin de bu uygulamayı reddetmesiyle aynı nedenlerden dolayı bebek vaftizini reddeden, Radikal Reform içindeki Anabaptist gelenekti. Anabaptist gelenek, özellikle köktendinci çerçeve içindekiler olmak üzere birçok mezhep için standardı belirledi.

Bununla birlikte, tüm Hıristiyan mezhepleri, Gözetleme Kulesi'nin "Baba, Oğul ve kutsal ruh adına" vaftiz formülünü reddeder, çünkü esas olarak Üçlü Birliğin inkar edilmesi Matta 28:19'u geçersiz kılar.

Rab'bin Sofrası ile ilgili olarak Şahitler, bunun İsa Mesih tarafından yılda bir kez kutlanacak bir anma yemeği olarak başlatıldığına inanırlar. Bunu, İsa'nın her yıl kutsal bir gün olan Fısıh Bayramı'nda akşam yemeğini kutladığı fikrine dayandırıyorlar. Pek çok Protestan mezhebi gibi, Şahitler de gerçek mevcudiyet doktrinini reddederler ve aynı zamanda ayin kutlamaları sırasında ekmek ve şarabın Mesih'in bedeni ve kanı haline geldiğini ileri süren Roma Katolik dönüşüm doktrinini de Kutsal Kitap'a aykırı bularak reddederler. Ayrıca çoğu Protestan mezhebi ile aynı fikirde olan Şahitler, ekmek ve şarap unsurlarının Mesih'in bedenini ve kanını simqelediğine inanırlar.

Yalnızca 144.000 kişinin Rab'bin ibadetine katılmasına izin veriliyor Akşam yemeği, İsa'nın bu yemeği yalnızca seçilmiş havarileriyle kutladığı ve yemeğin yalnızca cennette sonsuza kadar yiyecek olanlara yönelik olduğu gerekçesiyle (Luka 22:28–

30). Her ne kadar "başka koyunlar" yemekten mahrum bırakılsa da, meshedilmiş sınıf (toplumda ne kadar az ya da çok olursa olsun) Rab'bin sofrasına katılırken onlar da katılmalı ve bunu gözlemlemelidir.

Pek çok mezhep (Baptist, Pentikostal, Metodist vb.) Rab'bin Sofrası'nı bir anma yemeği olarak kutlar ve unsurların sembol olduğuna inanır. Ancak tüm Hıristiyanlar kutsal törenin yalnızca 144.000 kişilik meshedilmiş bir sınıf için olduğu konusunda hemfikir değiller. Bazı mezhepler denetimli veya "yakın" cemaat uygular; bu da yalnızca belirli bir mezhebin üyelerinin katılabileceği anlamına gelir. Ancak bu, kişinin cennete bağlı seçilmiş bir aziz olarak statüsüne değil, Pavlus'un, katılımcıların Rab'bin bedenini ve kanını doğru şekilde ayırt edebilmeleri gerektiğine dair talimatına dayanmaktadır (1 Korintiler 11:27-29).

Son zamanlar

Gözlemlediğimiz gibi, Watchtower eskatolojisi on dokuzuncu yüzyılın dönemsel milenyumculuk ortamından doğmuştur.

Dahası, Şahit teolojisinin kalbi, Tanrı'nın krallığının gelişine ilişkin doktrininde yatmaktadır; yani bu krallığın, dünyanın şu anki yönetiminin MS 1914'te devrilmesiyle geleceği (her ne kadar bu kehanet, diğer birçok kehanet gibi, gerçekleşmemiş olsa da).

Sahitler bu dönemi M.Ö. 607 olarak adlandırıyor.

Nebuchadnezzar, 1914 yılında "Yahudi olmayanların zamanına" kadar Yeruşalim'i fethetti. 1914'te Mesih (Başmelek Mikail olarak da bilinir) ile Şeytan arasında göksel bir savaş gerçekleşti. İblis'in yenilgisinden sonra İsa, kralların Kralı olarak gökte yönetimi ele aldı. Dolayısıyla 1914'ün ikinci gelişi, Mesih'in fiziksel olarak yeryüzüne dönüşü değil, Mesih'in şu anda hüküm sürdüğü gökte Kral olarak taç giymesiydi. Şeytan, göksel savaşta mağlup olduktan sonra cennetten yeryüzüne atıldı ve Birinci Dünya Savaşı'nın (1914-18) başlamasının da gösterdiği gibi, intikamını ve gazabını insan ırkının üzerine dökerek öfkesini hemen acığa çıkardı.

1914'ten sonraki dönem "Zamanın Zamanı" olarak nitelendirilmektedir. 37 son: "Rutherford sık sık "şu anda yaşayan milyonlarca insanın asla ölmeyeceğini" vaaz ediyordu. Yehova adına şahitlik etmenin aciliyeti, tüm insanları yaklaşan hükmün yaklaştığı konusunda uyarma ve onlara Yehova'nın krallığının bir parçası olma fırsatını sunma dürtüsünde yatıyordu.

Bir başka önemli kehanet de 1918'de gerçekleşti; yani Mesih'in Tanrı'nın tapınağını temizlemek için oraya geleceği. Bu Malaki 3:1'deki sözlere dayanmaktadır. Bu metnin geleneksel yorumları Matta 21:12-13'te İsa'nın tapınağı temizlediğine işaret etmektedir. Tanıklar bunun yalnızca kısmı bir gerçekleşme olduğunu iddia ediyor. Kehanet 1918'de tamamlandı.

38

Vahiy 20:6'ya göre Tanrı'nın Meshedilmiş Sınıfının "ilk dirilişi" yine 1918'de gerceklesti. Bu ilk Diriliş doğası gereği fiziksel değil ruhsaldı. Tüm gelecek meshedilmiş olanların dirilişi fiziksel olacaktır.

39 Bu ruhi diriliş elbette yeryüzündeki insanlar tarafından görülemiyordu.

Yeryüzünde kalan 144.000 kişiden "geriye kalan" denir. Onlar, öldüklerinde, 1918'deki ilk dirilişten bu yana tahtından İsa'yla birlikte hüküm süren Meshedilmiş Sınıfın geri kalanına katılmak üzere yükselecekler. Tanıklar, Armagedon Savaşı'nın ve Milenyum'un şafağının, son milenyumdan önce gerçekleşmesi gerektiğini öğretiyorlar. 144.000 kişinin ölümü. 1961'de dünya çapında düzenlenen bir anma yemeği sırasında 13.284 kişi kutsal törene katıldı; bu da elbette o dönemde meshedilmiş sınıfın en azından bu kadarının kaldığı varsayıldığı anlamına geliyordu. Şu anda en az 10.000 olduğu tahmin edilivor.

meshedilmiş sınıf kaldı. Gözetleme⁴⁰ İlgili ek ayrıntılar Kulesi eskatolojisindeki sonun zamanı, Milenyum boyunca herkesin diriltilmeyeceği inancını içerir.

İman etmeyenler, Armagedon'da Yehova'ya karşı savaşanlar ya da Tanrı'nın lütfuyla kurtarılamayanlar, canlarının yok edilmesiyle karşı karşıya kalacaklardır (yukarıya bakın). Diriliş iki gruba ayrılmıştır: doğrular ve kurtarılabilirler. İlk grup "hayatın dirilişi" ile karşı karşıya kalacak, ikinci grup ise "yargının dirilişi" ile karşı karşıya kalacak. Bunlar arasında, haksız yere ölen, ancak yargı yoluyla tövbe etme şansı verilecek olanlar da yer alıyor. Yargılama dönemi bir deneme ve hazırlık dönemidir. Gerçekten tövbe edenler kurtulacaktır. Bunu yapmayanlar, "ikinci ölüm" olarak da adlandırılan Büyük Beyaz Taht Yargısında yok edileceklerdir (Va. 20:14). Şeytan da haksızlarla birlikte "yanan kükürt gölüne" atılacak

(Va. 20:10). Zalimlerin son hali budur. Tanıklar bundan ebedi olarak bahsediyorlar, ancak artık hızlandırılmayacak bir ölüm olduğu ve Tanrı'nın hafizasında ebedi bir ölüm veya yok oluş olduğu sürece. Bu zamanda yeni bir gök ve yeni bir yer kurulacak ve Yehova'nın efendiliği ve egemenliği altında kusursuz barış ve doğruluk sonsuza kadar hüküm sürecek.

Gözetleme Kulesi, Kutsal Yazılara dayanarak son zamanlar için ayrıntılı bir olay planı oluşturan tek kuruluş değildir. Hıristiyan kilisesindeki birçok hareket milenyumculuktan etkilenmiştir. Adventist gruplar, evanjelikler, kökten dinciler ve Pentikostallar, son günlerden söz eden İncil metinlerini açıklamaya çalışan bol miktarda fütüristik/ peygamberlik literatürü ortaya çıkardılar.

41 Geleneksel ortodoksluk, milenyum öncesi dönemselliğin tuzakları olarak algıladığı şeylerden büyük ölçüde kaçınmıştır. Yüzyıllar boyunca kilise, umudunu İsa Mesih'in dünyaya ikinci gelişinin kesinliğine bağlamakla yetindi.

İsa'nın sözleri: "Dikkatli olun! Uyanık ol! O zamanın ne zaman geleceğini bilemezsiniz" (Markos 13:33) ifadesi, Tanrı'nın bu zamanı kendisi dışında herkesten sakladığı anlamına geliyordu. Bu ilahi randevu geleceğe yöneliktir ancak kehanet zaman çizelgelerinin özenle hazırlanmış ayrıntılarıyla belirlenmemelidir. Kilise, eskatolojik umudunu Havarilerin İnancındaki şu sözlerle somutlaştırıyor: "O, yaşayanları ve ölüleri yargılamak için oradan gelecek."

Gözetleme Kulesi, yirminci yüzyıl boyunca belirli eklemeler yapma çabalarından dolayı pek çok eleştiriye maruz kaldı.

bitis zamanı etkinliklerinin tarihleri. Başlangıcta Gözetleme Kulesi'nin ilk üveleri. 1914'ün valnızca Mesih'in ruhsal dönüs zamanının (vukarıva bakın) değil, aynı zamanda tüm dünyevi krallıkların sonunun gercek zamanının sinvali olacağına inanıyorlardı. "Bu dünyadaki krallıkların nihai sonunun ve Tanrı'nın Krallığının tam olarak kuruluşunun MS 1914'ün sonunda tamamlanacağının yerleşik —Sonu gelmeyince bir gerçek olduğunu düşünüyoruz, " Beklenildiği gibi, Gözetleme Kulesi daha sonra su açıklamayı yayınladı: "Biz 43 bunun [1914] yılı olacağ Daha sonra örgüt tarafından 1915 yılının Armagedon'un olası zamanı olduğu öne sürüldü. Russell'ın kendisi de buna ikna olmustu. Bu tarih sonuc vermeyince, 1918 vılı topyekun fitnelerin ve savasın çıkacağı vıl olarak belirlendi. İronik bir şekilde, Birinci Dünya Savaşı 1918'de sona erdi. Gözetleme Kulesi yılmadan 1925'i son zaman kehanetlerinin gerçekleşeceği yıl olarak belirledi. 1925 yılı kesintisiz olarak gectiğinde Gözetleme Kulesi sunu belirtti: "Bazıları Rab'bin isinin 1925'te sona ereceğini tahmin ediyordu, fakat

44 Rab bunu belirtmedi."

Ancak 1925'teki başarısızlıktan sonra birçok Şahidin cesareti son derece kırılmıştı. Ancak toplum, İncil'deki kehanetlerin gizemli bilmecelerini çözme ve sonun başlangıcı için bir tarih belirleme çabalarına devam etti. Gözetleme Kulesi bundan sonra 1975 yılını kader yılı olarak belirledi. Kehanet edilen olaylar bir kez daha gerçekleşmedi. İnsan Gözetleme Kulesi'nin ve Hıristiyan âlemindeki diğer milenyum hareketlerinin daha kaç tarih belirleyeceğini merak ediyor.

Tanrı'nın, kilisesi ve dünyayla gelecekteki randevusunu kendisi dışında herkesin bilmediği bir süre için bilinçli olarak tuttuğunun topluca farkına varırlar (Mat. 24:36).

Ortodoks Hıristiyanlığın bakış açısından Watchtower Bible and Tract Society, "Tanrı'nın yeryüzündeki gerçek örgütü" olmaktan çok uzak, sahte kehanet yapmaktan suçlu sapkın bir harekettir. Aslında kendi edebiyatlarının sayfalarından kendilerini mahkum ediyor gibiler. Aid to Bible Understanding (1971) gerçek bir peygamberin kriterlerini belirtir:

Musa aracılığıyla verilen gerçek peygamberin kimliğini belirlemek için gereken üç temel şey şunlardı: Gerçek peygamber Yehova'ını adına konuşacakı; önceden bildirilen şeyler gerçekleşecekti (Tesniye 18:20–22); ve onun peygamberliği Tanrı'nın buyruğuyla uyumlu olarak gerçek tapınmayı teşvik etmelidir.

vahyedilen söz ve emirler.45 (vurgu eklenmiştir)

ÇÖZÜM

Watchtower Bible and Tract Society, son zaman olaylarıyla ilgili tahminlerinin gerçekleşmemesine rağmen, büyüme geçmişe göre çok daha yavaş olmasına rağmen yirmi birinci yüzyılda büyümeye devam ediyor. Bunun farklı nedenleri var.

Yeni din değiştirenlerin çoğu bu tarihin farkında değil ya da onlara anlatılmıyor. orqanizasyon.

Kendi mezheplerinin geçmişini veya neden üye olduklarını bilmeyen ana Hıristiyan mezheplerinden birçok din değiştiren kişi katılıyor Hıristiyan âleminin sınırları içindeki çok çeşitli kiliselerden.

Sonuç olarak, bir Yehova Şahidi kapıyı çaldığında kiliselere sadece ismen üye olan birçok kişiyle karşılaşır. Bir Şahit, toplumun öğretilerini Kutsal Kitaptan öğretmek üzere eğitim görmüştür.

Kendilerini Hıristiyan olarak görenlerin çoğu, Teslis, Mesih'in tanrılığı gibi geleneksel Hıristiyan doktrinlerini veya ahir zaman olaylarıyla ilgili konuları savunma konusunda cahil ve çaresizdir.

Gözetleme Kulesi'nin din propagandası çabaları iddialı ve kapsamlıdır. Matbaalarından çıkan basılı literatür çok hacimlidir. İki ayda bir yayınlanan Gözetleme Kulesi'nin tirajı yirmi beş milyonun üzerindedir. Bir milyardan fazla İncil, ikiap ve kitapçık

1920'den bu yana dağıtılmaktadır.46 Uyanık dergisi de iki ayda bir yayınlanmakta ve sayı başına yirmi iki milyonun üzerinde tiraja sahiptir.

Her üye misyonerdir ve kapı kapı şahitlikte aktiftir.

Haftanın on beş ila elli saatini kişisel tebliğ ve misyon çalışmalarına ayırıyorlar. Bu faktör tek başına kuruluşun yaşadığı dikkate değer büyümeyi açıklamaktadır.

İbadet Salonları, her biri yirmi ila yirmi iki cemaatten oluşan çevreler halinde düzenlenmiştir. Devreler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yirmi iki bölgeye göre düzenlenmiştir. Daha sonra ilçeler şubelere dönüştürülür.

Şahit çevrelerinde disiplin çok katı olabilir. Ahlaki açıdan gevşek davranan veya Yehova'nın kanunlarını çiğneyen üyeler disipline tabi tutulur. Tövbe etmemek, müşareketten kesilmeyle sonuçlanabilir. Sakınma da uygulanıyor ve birçoğunun disiplin nedenleriyle kendi aile üyelerinden uzak durduğu biliniyor.

Gözetleme Kulesi'ni 1990'lara yönlendiren Frederick W. Franz ölümüne kadar bunu bildirdi Şahitlerin 107 ülkede düzenlediği binin üzerinde "Tanrısal Bağlılık" ibadeti 1989'un en önemli olaylarındandı. . . Kutsal Kitap —Tanrı'nın Sözü mü Yoksa İnsanın Sözü mü? kongrelerde serbest bırakıldı. 320 sayfalık yeni bir kitap olan Gençlerin Sorduğu Sorular - İşe Yarayan Cevaplar, gençlerin ahlak ve uyuşturucularla ilgili sorularına pratik, İncil'e dayalı yanıtlar sağlamak ve onların ebeveynleriyle iyi geçinmelerine ve depresyon, yalnızlık ve depresyonla baş etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. okuldaki sorunlar. Bir yıldan kısa bir süre içinde bu kitabın on dört dilde yaklaşık dokuz milyon kopyası basıldı.47 —

Franz ayrıca Mart 1991'de Gözetleme Kulesi'nin Sovyetler Birliği'nde yasal olarak tanındığını bild^{if}di.

Kan nakli, yirmi birinci yüzyılın başında Şahit çevrelerinde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. 1958'de Yüksek Mahkeme, mahkemenin kan nakli kararı vermesi durumunda bir Şahidin anayasal haklarının

kısıtlandığına kasatı Meteden diğer sorunlar arasında örgütün kehanetlerle ilgili rolü, üyelerin askeri görevlere dahil olması ve Şahitlerin kendi ülkelerine bağlılık yemini etmeyi reddetmeleri yer alıyor.

Bir diğer önemli konu da liderliğin organizasyonda ortaya çıkan krizleri ele alma biçimidir. Ağırlıklı olarak kapalı bir topluluk olarak, çocuk tacizi gibi vakalar, bazı eski üyelerin iddia ettiği gibi liderlik tarafından rapor edilmedi ve hatta doğrudan ele alınmadı. Bu durum örgütte çok sayıda istifaya neden oldu.

50 Belki de bu kadar çok

faaliyete katılan başka bir dini örgüt yoktur.

Yehova'nın Şahitleri gibi davalar var.

EK BİLGİLER

Merkez

Watchtower Bible and Tract Society, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY11201.

Web siteleri

www.watchtower.org; www.jw-media.org

Kutsal Metin

İncil'in Yeni Dünya Çevirisi; Çalışmalar kutsal yazılar

Yayınlar

Uyanmak; Gözetleme Kulesi (137 dilde ve toplam 47 milyon tiraj); çok sayıda kitapçık ve broşür.

Üyelik

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 11.930 cemaatte 1.029.652'den fazla üye bulunmaktadır.

1993.

Dünyadaki üye sayısının şu anda 6,4 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Notlar

- 1. Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Image Books, 1975), 274–75.
- 2. Yehova'nın Şahitleri ve İlahi Amaç (Brooklyn, 1959), Anthony Hoekema, The Four Major Cults (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), 224'te kaydedildiği şekliyle.
- 3 Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 225.
- <u>4 Walter Martin, Kültlerin Krallığı</u> (Minneapolis: Bethany, 1985), 43–44.
- 5 Aynı eser, 45.
- 6 Milton V. Backman, Amerika Hıristiyan Kiliseleri (Provo, Utah: Brigham Young Üniv. Basın, 1976), 178.
- 7 Aynı eser, 179.
- 8Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 231.
- <u>9</u>Richard N. Ostling, "Kovuşturma Altındaki Tanık," Time (22 Şubat, 1982), 66.
- 10 Din Görevlileri için El Kitabı (Washington, DC: Genel Merkez, Ordu Dairesi, 1978), 1–71.
- 11 James Sire, Scripture Twisting: Tarikatların İncil'i Yanlış Okumasının 20 Yolu

(Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1980), 86.

- 1 2 Bkz. UNITERYENUNİ VERSALİ ST DERNEK: DÜNYA CAPINDA TANRI Kİ Lİ SESİ .
- 13 Tanrı Doğ ru Olsun, 2. baskı. (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1946), 100.
- 14 Söz, O Kimdir? John'a göre (Brooklyn: Watchtower Bible ve Tract Society, 1962), 7.
- 16 Bkz. JND Kelly, The Creeds of Christendom, 3. baskı. (New York: Longman, 1960).
- 17 Takip çalış ması için önerilen okumalara bakın.
- 18 Michael Van Buskirk, Gözetleme Kulesi'nin Akademik Sahtekâ rlığ ı (Santa Ana, Kaliforniya: CARIS, 1975), 13.
- 19 Bkz. Bruce M. Metzger, "Yehova'nın Ş ahitleri ve İ sa Mesih," Theology Today 10 (Nisan 1953): 65–85.
- 20 Din İ nsanlığ a Ne Yaptı? (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1946), 32.
- 21 Charles Taze Russell, Studies in the Scriptures, 7 cilt, Martin'den alıntı, Kingdom of the Cults, 46.
- 22 Säz, O Kimdir? 40-41.
- 23 Yeni Gökleri ve Yeni Dünyayı Görün (Brooklyn: Watchtower Bible ve

- 23 Bkz. Yeni Gökler ve Yeni Bir Dünya (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1953), 28–30.
- 241. Timoteos 3:16'daki "Tann bedende göründü" (KJV) pasajı, Evanjelikler arasında bunun Mesih'in tanrılığı ına dair bir kanıt metni olarak kullanılıp kullanılamayacağı ı veya hatta kullanılması gerekip gerekmediği i konusunda büyük tartış malara neden oldu. Theos ("Tanrı") isminin yerine ilgi zamiri hos ("kim") koyan farklı okuma. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir tartış ma için biz. Larry Nichols, "Text Criticism and the Cultic Milieu", The Rulletin of he Institute for Reformation Biblical Studies. 12/1 (1989): 8.
- 25 Daha detaylı bilgi için bkz.
 - Kristolojik konunun tartış ılması.
- 26 Kutsal Kitabi Anlamaya Yardım (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1971), 1373.
- 27 Age.
- 28 Krallık Elimizde (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract)
 Toplum, 1944), 291–92.
- 29 Kutsal Kitabi Anlamaya Yardım, 1543.
- 30 Tanrı Doğ ru Olsun, 74-75.
- 31 Martin, Kültlerin Krallığ ı, 107.
- 32 Kutsal Kitabi Anlamaya Yardım, 371.
- 33 Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 290.
- 34 Kutsal Kitabi Anlamaya Yardım, 1260.
- 35 Aynı eser, 189.
- 36 Paul Althaus, Martin Luther'in Teolojisi, çev. Robert C. Schultz

- 36 Paul Althaus, Martin Luther'in Teolojisi, çev. Robert C. Schultz (Philadelphia: Kale. 1966). 362–63.
- 37 Backman, Amerika Hıristiyan Kiliseleri, 183.
- 38 Görüş ürüz, Tanrı'nın Yeni Dünyasında Armagedon'dan Sağ Qkabilirsiniz (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract. 1955). 90–97.
- 39 Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 302.
- 40 Bob Larson, Larson's Book of Cults (Wheaton: Tyndale, 1986), 150.
- 41Örneğ in bkz. Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids: Zondervan, 1970).
- 42 Studies in the Scriptures, Cilt. 2, Zaman Yaklaş tı (1908), 99.
- 43Gözetleme Kulesi (11 Kasım 1914), 325.
- 44Gözetleme Kulesi (15 Ekim 1926), 232.
- 45 Kutsal Kitabı Anlamaya Yardım, 1348.
- 46 Frank Mead, Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki Mezheplerin El Kitabı, 6. baskı. (Nashville: Abingdon, 1975), 155.
- 471990 Britannica Yılın Kitabı (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1990), 311.
- 48 1992 Britannica Yılın Kitabı (Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1992), 264.
- 49 Charles H. Lippy ve Peter W. Williams, eds., Encyclopedia of the American Religious Experience (New York: Scribners, 1988), 838.
- 50 Kimberly Hefling, Associated Press Raporu, "Yaş lılar İ stifa Ediyor, Protestolar

Faith'in İ stismar Suçlamalarına İ liş kin Politikası" (11 Ş ubat 2001). Ayrıca bkz., Christian Today 45/4 (5 Mart 2001): 23.

Yahudilik

HIRİ STİ YANLIĞN ana dini olan Yahudilik, dünyanın en eski tektanrıcılığ ı olarak kendi baş ına ayakta durmaktadır. Tarihi, Tanrı'nın İ brahim'i bir antlaş ma iliş kisine soktuğ u zamana kadar uzanır.

Yahudilik, tikellik ve evrensellik iddialarını öne sürer. Paganizmin, putperestliğ in ve çoktanrıcılığ ın hakim olduğ u bir dünyada, Tanrı kendisini rakip tanrıların çokluğ una karş ı tek gerçek Tanrı olarak ortaya koydu; bu vahiyde, belirli bir adamı, Abram'ı, belirli bir ulusun (İ srail) babası olması için çağırdı; bu ulusa, kendisi de "vaad edilmiş toprakları" oluş turacak olan belirli bir coğ rafi alan (Filistin) verilecekti. Tanrı, bu özellikten hareketle tarihte, tüm uluslara ve tüm halklara evrensel olarak uygulanabilecek bir mesaj vahyetti. Tanrı'nın Avram'la olan antlaş ması (Yaratılış 12:1–3) yerine getirildi ve yenilendi. İ srail, hem putperest uluslara örnek olması hem de Tanrı'nın kutsal Tevrat'ta (yasa) bilinen ilahi antlaş masının emirlerine itaat etmesi nedeniyle bu büyük vahyin bayraktarı olarak seçildi.

TARİ H

Yahudiliğ in hikayesi esas olarak İncil'in Eski Ahit kısmından türetilen bir hikayedir. Bugün sahip olduğ umuz metin üç ana kaynaktan geliyor: Masoretik metin (MS onuncu yüzyılda bir araya getirilmiş), Septuagint (Yunanca çevirisi) ve Öü Deniz Parşömenleri (1947'de Kumran'da keş fedildi).

Ancak asıl metnin oluş turulmasından önce sötlü gelenek (ş arkılar, öyküler, ş iirler), Tanrı'nın (Yahveh) ve onun antlaş malı halkı İ srail'in yaptıklarını tekrarladı ve korudu. Sötlü geleneğ in bu yönlerinin çoğ u, sonunda İ brani kanonunun üç bötümlü bötümünü oluş turan kitap koleksiyonlarına dahil edildi: Kanun (Tevrat), Peygamberler (Nevi'im) ve Yazılar (Kethuvim).

Arkeolojik keş ifler bu konuya çok ış ık tuttu. Yahudi milletinin doğ duğ u ve qeliş tiğ i dünya.

- M.Ö. 1700 yıllarına tarihlenen Babil'deki Hammurabi Kanunları ,
 Tevrat'takilere benzer kanunların ana hatlarını çizmektedir.
- 2. MÖ2000 yılına tarihlenen Enuma Elish, Marduk ile arasındaki kozmik savaş ı anlatan bir yaratılış öyküsünü kaydeder. Tiamet gerçekleş ir. Kaos içinde patlıyor. Yaratılış kaydı düzenlidir ve kontrolün Tanrı'nın elinde olduğ u gerçeğ ine açıkça tanıklık eder.
- Gılgamış Destanı (MÖyedinci yüzyıl), yaş amı korumak için inş a edilen bir gemiyi anlatan bir tufan hikayesidir. Bir güvercin göderildi ve geri döndü. Genesis hesabı

Nuh Tufanı'nın, sözlü geleneğ in çoğ undan ödünç alınan diğ er kültürler üzerinde ş üphesiz büyük etkisi olmuş tur.

- 4. 1974 yılında bulunan Ebla Tabletleri'nin tarihi Ebla Krallığı i'na (MÖ 2300) kadar uzanmaktadır. Tabletler iki dillidir ve bilinen Sümer dilinde ve Ebla dilinde yazılmış tır. Bu tabletlerde Sodom, Gomorra, İ brahim, Saul ve İ ncil'de gecen diğ er birçok isimden bahsediliyor.
 - Kenan edebiyatı, özellikle de Ugarit dilinde yazılanlar, M.Ö. 14. yüzyıla kadar uzanır ve Eski Ahit'te açıkça sözü edilen pagan mitolojisine ve Baal ibadetine atıfta bulunur.
- 6. Nuzi Tabletleri M.Ö. 1500'e tarihlenen Asur tabletleridir; Eski Ahit'in birçok geleneğ ini açıklıyorlar. Örneğ in Yaratılış 16'da Sarai, Abram'dan hizmetkarı Hacer aracılığ ıyla bir çocuk yapmasını ister; Nuzi tabletleri, bir kadının çocuk doğ urmasının bir zorunluluk olduğ unu açıklıyor. Baş arısız olursa kocasına baş ka bir kadın bulmak zorunda kalacaktı. Bu gelenek ile Yahveh ve İ srail'in antlaş ması arasındaki fark, Avram ve Saray'ın yaş lılığ ına ve hamile kalmanın imkansızlığ ına rağ men Yahveh'nin vaat edilen bir çocuğ u (İ shak) doğ urarak bu geleneğ i aş masıydı.

7. Mari Mektupları seyahatin yaygın olduğ unu açıkça ortaya koyuyor

Filistin ve Yakın Doğ u arasında.

8. Tell el-Amarna Mektupları M.Ö. 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu mektuplar, Filistin'de hüküm süren bir Mısır kralı ile oğ lu arasındaki yazış malardı. Ülkede sorun çıkaran Habiru adlı bir halktan bahsediliyor. Bu muhtemelen Yeş u'nun ülkeyi iş gal ettiğ i dönemdeki İ branilere bir göndermedir.

Eski Ahit Zamanları

Yahudilik gerçekten Tanrı'nın Avram'ı M.Ö. 2000 civarında çağı ırmasıyla başılar Yaratılış onun Kenan'a olan yolculuğunu, Yahveh'nin kendisini birçok ulusun babası yapmak üzere yaptığı ilahi antlaş mayı (12:1-9), yeğeni Lut'tan ayrılışını (böüm 13) kaydeder.), antlaş manın yenilenmesi (böüm 17) ve Sodomand Gomorra'nın yok edilmesi (böüm 19).

Yahveh, Avram'a onu büyük bir ulusun babası yapacağını, Kenan topraklarını kendisine ev olarak vereceğ ini ve bu ulus aracılığı ıyla tüm dünyanın kutsanacağını vaat etti.

Tanrı bu vaatlerini tekrarlarken aynı zamanda İ brahim'i (yeni adı) üç büyük sınava tabi tuttu. Birincisi, kendisini ve ailesini Mısır'a kaçmak zorunda bırakan bir kıtlıktı; ikincisi, İ brahim'den Tanrı'nın Sara aracılığ ıyla bir oğ ul sağ layacağ ına inanması istendi; üçüncüsü, oğ lu İ shak doğ duktan sonra Tanrı, İ brahim'e İ shak'ı kurban etmesini söyledi.

Döt ata olan İ brahim, İ shak, Yakup ve Yusuf'un hikayesi Yaratlış kitabının geri kalanında ortaya çıkar. Bu dördünün seyahatleri, yeni doğ muş ulusun bir kabile olarak büyüyen büyüklüğ üyle birlikte, onu Mısır'dan Mezopotamya'ya kadar çeş itli dinlere ve dini etkilere maruz bırakmış tı. Bu nedenle İ srail'in kökenlerinin açıklanması söz konusu olduğ unda aş ırı basitleş tirmeye karş ı dikkatli olunmalıdır. Bu sadece soykütüksel bir süreç meselesi değ ildir. Kutsal Kitap İ srail'in sosyal, politik ve dinsel bir karş ımdan doğ duğ unu aşıkça ortaya koyuyor.

.

Mısır'dan cıkıs icin iki tarih tahmin ediliyor.

Döt patrik döneminin ardından antlaş ma, yeni krallık döneminde (MÖ 1540-1150) İ srail'i Mısır'daki kölelikten kurtaran Musa'ya geçti. Tanrı Musa aracılığ ıyla daha sonraki Yahudiliğ in ilk direğ i olan yasayı veya Tevrat'ı kurdu.

Bazı bilim adamları onu Amenhotep III (MÖ 1400-1360) yönetimindeki on sekizinci hanedanlık dönemine yerleş tirir. Bu tarih, Süleyman'ın tapınağ ının Mısır'dan Çıkış 'tan 480 yıl sonra inş a edildiğ ini ifade eden 1. Krallar 6:1 tarafından desteklenmektedir. Bu daha erken tarih, Tell el-Amarna tabletlerinde Habiru'ya yapılan atıf nedeniyle de tercih edilmektedir. II. Ramses'in on dokuzuncu hanedanlığı döneminde meydana gelen Mısır'dan Çıkış 'ın daha sonraki bir tarihi Mısır'dan Çıkış 1:11'e dayanmaktadır. On yargı belası, Fısıh ve Kızıldeniz'in geçişi, Yahveh'in halkına onları koruyacağı na ve onlara rehberlik edeceği ine

Sina Dağı, İsrail'in kutsal Tevrat'ı almak için toplandığı yeri iş aret ediyor. Baş langıçta rolü Musa üstlendi

dair güvence vermek için gerçekleş tirdiğ i büyük eylemlerdi.

hem peygamber hem de rahip. Onun liderliğ i sırasında yasanın verilmesi, İ srail tarihinde ataerkil aile rahipliğ inden kabile rahipliğ ine gecis e is aret ediyor; Harun Levili bas rahip oluyor.

Tevrat ile Hammurabi kanunları arasındaki farklar, Musa'nın Hammurabi'den ölünç almış olabileceğ i fikrine karş ı koruma sağ layacak kadar önemlidir. Dahası, Hammurabi'nin yasaları doğ ası gereğ i medeni nitelikteydi ve antik Mezopotamya'daki kentsel yaş ama yönelikti. Musa'ya verilen kanunlar yalnızca medeni kanunlarla değ il, aynı zamanda bir dizi sosyal uygulama ve dini törenle de ilgiliydi; ayrıca çadırın nasıl inş a edileceğ ine dair talimatlar da içeriyordu.

İ srailoğ ulları çöde kırk yıl dolaş tıktan sonra, Tanrı onları Vaat Edilen Topraklara girmeye ve orayı yerleş mek için güvence altına almak üzere bir dizi fetih gerçekleş tirmeye çağ ırdı. "Alçak ülke" anlamına gelen Kenan, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında kalan bögeydi. Esasen güneyde Mısır, doğ uda Babil ve Mezopotamya, kuzeyde Suriye ve kuzeybatıda Anadolu'yu (bugünkü Türkiye) sınırlayan bir kara körüsüydü.

Kenanlılar, öncelikle Kenanlı tanrıça Aş erah ("denizin hanımı"), onun çocuğ u Baal ve kız kardeş inin eş i Anat'ın etrafında toplanmış , çeş itli dinleri uygulayan karma bir halktı. Din doğ urganlıkla karakterize edildi ve kısır cinsel ritüeller. Yahveh'nin İ srail'e Kenanlılara girip onları yok etmesi yönündeki talimatları, Tanrı'nın, cinsel kült faaliyetinin, Tanrı'nın antlaş malı halkının ahlakına ve doğ ruluğ una aykırı olduğ u yönündeki yargısına dayanıyordu.

Fetih üç aş amada gerçekleş ti. İ lk olarak Eriha'nın fethinden önce doğ u Filistin'in iş gali geldi. İ kincisi, Eriha ve çevresindeki bögenin düş mesi ve ele geçirilmesiydi. Üçüncüsü Celile ve Kuzey Filistin'in fethi geldi. Fetihlerin sona ermesi, bir kabile birliğ inin kurulması yoluyla toprakların ele geçirilmesiyle sonuçlandı. On iki kabilenin her biri toprağ ın belirlenmis bir kısmına yerleş ti.

Hakimler dönemi (yaklaş ık MÖ1200-1050 arası), adaptasyon ve ayarlamalarla damgasını vurdu. Kenanlıların tamamı yok edilmemiş ti ve toprakların tamamı iş gal edilmemiş ti. Kabilelerin topraklara yayılmış olması nedeniyle ayrılıklar ortaya çıktı. İ srail ile Kenan ulusları arasındaki kültürleş me ve senkretizasyon, altı diziyi harekete qeçirdi.

İ srail'in bir yandan Yahveh'nin pagan bir ulusun elindeki gazabını ve yargısını, diğ er yandan da onları kurtarmak için onun tarafından yetiş tirilen bir yargıç aracılığ ıyla merhametini ve bağ ış lamasını deneyimlediğ i büyük döngüler. Her döngü döt tanınabilir adım içeriyordu:

- 1. Günah ve irtidat (Allah'a isyan)
- 2. Kölelik ve esaret (Tanrı'nın günaha iliş kin hükmü)

3. Dua ve dua (tövbe ve feryat)

merhamet)

4. Kurtuluş ve kurtuluş (Tanrı'nın seçilmiş yargıcının elinde)

Aş ağ ıdaki grafik döngüleri ve onlara eş lik eden jüri üyelerini göstermektedir:

500	NATION	JUDGE	REFERENCE (Judges)	
1.	Mesopotamia	Othniel	3:7-11	
2.	Moab	Ehud	3:12-30	
3.	Canaan	Deborah	4-5	
4.	Midian	Gideon	6-8	
5.	Ammon	Jephthah	10-12	
6.	Philistia	Samson	13:1-16:31	

İ srail Yahveh'ye karşı isyan etmeye ve iş lerini ondan ayrı yürütmeye devam ederken, yargıçlar dönemine teokrasi kavramından istikrarlı bir uzaklaş ma damgasını vurdu. Peygamber Samuel'in zamanında millet, yeryüzündeki bir kral tarafından yönetilmeyi talep ediyordu. Samuel bu istekten hoş lanmadı ve ulusu ne beklemesi gerektiğ i konusunda uyardı (1 Sam. 8). Tanrı'nın Samuel'e söylediğ i acımasız sözler: "Halkın sana söylediğ i her ş eyi dinle; reddettikleri sen değ ilsin ama kralları olarak beni reddettiler" (8:7), tarihin defalarca tekrarlanan bir temasını yansıtıyor

millet



Saul, İ srail'in ilk hükümdar hükümdarı olarak seçildi. Filistliler ve Ammonlular'a karş ı kazanılan bir dizi askeri zafer, Saul'un Tanrı'ya itaat etme konusundaki kiş isel baş arısızlığ ının gögesinde kaldı. Amalek kralı Agag'ı bağ ış laması, savaş ın ganimetini elinde tutması ve Samuel'in aracılığ ı ve belirlenmiş rahiplik olmadan Tanrı'ya kendi kurbanlarını sunması

saltanatına son verdi. Kral ile rahip arasında (yani devlet ile din arasında) bundan sonra İ srail'in baş ına bela olacak gerilim bu dönemde baş ladı. Samuel'in ş u önemli ifadesinde ikisi arasındaki güç lü ayrıma dikkat edin: "RAB, Rabbin sesine itaat etmek kadar, yakılan sunulardan ve kurbanlardan da hoş lanır mı?" (1 Sam. 15:22).

Jesse'nin oğ lu David (d. MÖ1085) ikinci kral olarak seçildi; Eski Ahit, anlatının büyük bir böümünü onun hayatına ayırıyor. Bu makalenin amaçları açısından Davut'un hükümdarlığı üç nedenden dolayı önemliydi. Birincisi, milletin birliği onun gücünün doruğ unda doruğ a ulaş tı. Yaklaşık MÖ1000-961 yılları arasında hüküm sürdü. İ kincisi, İ srail'in baş kentini El Halil'den Kudüs'e taşıdı ve antlaş ma sandığını Kiriath Jearim'den baş kente getirip yeni bir çadıra yerleş tirdi. Sandığı barındıracak bir tapınak inşa etmek istediğinde, bir kehanet kehaneti ona bunun oğ lunun görevi olacağı söylendi. Davut'un sandığı Kudüs'e getirme eylemi, buşehri ulusun hem dini hem de siyasi başkenti haline getirmesi açısından önemliydi. Üçüncüsü, Davut'un Batşeba'ya karşı iş lediği cidid günahın ardından Tanrı'nın huzurunda tövbe etmesi, İ brahim'e soyundan gelen vaadin devam etmesiyle sonuçlandı.

Davut'un oğ lu ve halefi Süleyman, birleş ik monarş iyi sürdürdü; MÖ961-922 yılları arasında hüküm sürdü. Babasının tahtını sağ lam bir ş ekilde kurmak ve sağ lamlaş tırmak için, onu tehdit eden herkesi idam ederek vakit kaybetmedi. Ayrıca anahtarı güçlendirdi Hazor, Megiddo, Gezer, Beth Horon ve Tamar da dahil olmak üzere ülkedeki ş ehirler ve bögeler. Bunların hepsi gelecekteki askeri kampanyalar ve savunma icin strateiik olarak konumlandırılmıs tı.

Süleyman önemlidir çünkü Tanrı'nın tapınağı inş a etmek için seçtiğ i kiş i odur. Siyasi istikrar ortamı, kutsal mekan için kalıcı bir yer sağ lama ihtiyacıyla paralellik gösteriyordu. Tanrı ayrıca Süleyman'a bilgelik armağ anını da verdi, böylece ş öhreti her yere yayıldı. Ayrıca zamanının en zengin hükümdarı oldu. Mali desteğ i as ağ ıdaki kaynaklardan geldi:

- Vergilendirme—bir memurla oluş turulan on iki böge
 vergi toplamak için her birinden ücret
- Zorunlu çalış tırma—Davut zorunlu çalış tırmayı yabancılarla sınırlandırırken, Süleyman otuz bin İ srailliyi askere aldı.
- 3. Yabancı kaynaklardan gelen hediyeler (1. Krallar 10:24–25)
- Ticaret ve Ticaret—Süleyman'ın Fenike, Güney Arabistan vb. ile ticaret yapmak için denizi (Kızıldeniz ve Akdeniz) kullanması.
- 5. Bakır madenleri geliş tirildi

Süleyman tapınağ a MÖ967-966'da dördüncü yılında (1. Krallar 6:1; 2 Tarihler 3:2) baş ladı. Babasından alınan tasarımı çadırdan esinlenilerek yapılmış tır. Bu makaledeki ş emaya bakın tapınağ ın tasarımı için. Süleyman'ın hayatı en iyi üç aş amada tanımlanabilir

- 1. Gücün konsolidasyonu inş a, organizasyon, ticaret
- Saltanatının zirvesi; tapınağ ın tamamlanması, ş önreti, Saba Kralicesi'nin ziyareti
- 3. İ srail'in gerilemesi ve bdünmesi—Süleyman'ın bereketleri, kiş isel karakter kusurlarının gögesinde kaldı. Musa'nın emirlerine açıkça aykırı olarak Süleyman, yedi yüz kadın ve üç yüz cariyeden oluş an bir harem inş a etti. Üstelik yüreğ i putperestliğ e yönelmiş ti ve birçok karısının tanrılarına putperest tapınmak için "yüksek yerler" inş a etmiş ti. Bu, birleş ik krallığ ın düş mesiyle ulusal bir trajediyle sonuçlandı.

Bdünmüş krallık dönemi Süleyman'ın dümünden sonra baş ladı. Birleş ik krallığ ı kuzey ve güney bögelerine böünmüş tü (Eski Ahit'te İ srail ve Yahuda olarak adlandırılıyordu). Bu birçok faktörün sonucu olarak ortaya çıktı. Süleyman'ın Rab'bin yargısını getiren günahlarına ek olarak, özellikle Efrayim ile Yahuda arasında uzun süredir devam eden kabile kavgaları da patlak verdi. Yahuda coğ rafi olarak kuzeydeki kabilelerden izole edilmiş ti. Dahası, pagan dinler Süleyman'ın hükümdarlığ ı sırasında krallığ a sızarak her türlü ulusal dinsel birlik duygusunu ortadan kaldırdı. Ve Süleyman'ın savurganlığ ı yalnızca onu hemş erilerinden izole etmeye yaramış tı. Oğ lu Rehoboam'ın akılsız siyasi politikaları böünmeyi qarantiledi (1 Krallar 12).

Yahuda'nın Mısır tarafından iş gali, Yeroboam'a kuzeyde güç toplamak için daha fazla özgürlük ve zaman verdi. Böünmüş krallık döneminde hem kuzeyin hem de güneyin kralları hüküm sürdü. Ekteki harita, İ srail ve Yahuda'ya karş ı yargılanmak üzere ortaya çıkan peygamberler ve yabancı krallarla birlikte hükümdarların paralel hükümdarlıklarını temsil ediyor.

KRONOLOJİ Sİ BÖLÜNMÜŞ KRALLIK

9100	NORDBERN K	PROPHETS	SOUTHERN K	ASSYRIA	5996%
\$37	Persitions Models	Active Strenausk Iddo Atie	Setubora Street	Septe	
909	faceta Ent Cresi	Azelek Hansel John			
885	One (Tov) Ands Anepath society	Eliph Elicash Gleost Elicas Selocata	Schooluphyr Seforum Africian	Johanssigal Stalingroot III	Servada
540	John Johnson Johnson III Jackson III Jackson III Jackson III Jackson III Jackson III Jacks	Zertatah Anak Resia Anak	Antolios Areas Antolios Activis		Noted Sockeda
752	Station Messhera feculial fecial Fedal Fedal Fedal	heat bad	XXIII)	Society presents Society country Sergents	Seth
m.	faligf Sarasia	Mich	Hephiah Consort Anak	Serracheria Evaluation Autoriosi	
(40)		Interior Hubbs Gooket Games	Sociali Minorios Interios Interios	Satylon Natiophanor Nationalization	
\$86			fall of possion	-	4

Krallığın böünme tarihi MÖ983 ile MÖ931 yılları arasında çeş itli şekillerde yer almaktadır. Döremin kronolojisinde zorluklar ve bariz tutarsızlıklar vardır; bunlar kısmen "ötüş en hükümdarlıklar", "bağ lantılı egemenlik" ve "bağ lantılı egemenlik" ile açıklanabilir. " "anarşı i aralıkları" ve "yılların bazı kısımları"

yıllar gibi." Bu tarihler yalnızca yaklaş ıktır.2-

Kuzey krallığ ı M.Ö. 722'de Asurluların eline geçti. Güney krallığ ı M.Ö. 722'de Babillilerin eline geçti.

Nebuchadnezzar. Çoğ u bilim adamı MÖ586 yılını Kudüs'ün yıkıldığ ı ve Tanrı halkının Babil'e sürgün edildiğ i tarih olarak belirler.

Monarş inin baş langıcında Samuel, hırslı ve itaatsiz Saul'a kehanet niteliğ inde bir ses sunmuş tu.

Kralların dönemi boyunca Tanrı, asi halkı azarlamak, onlara öğ üt vermek ve talimat vermek ve yaklaş an hüküm ve bereketleri önceden bildirmek iç in "RAB'bin sözünü" duyurmak üzere sürekli olarak peygamberler yetiş tirdi. İ lyas'ın gürlemeleri, Amos'un cesareti, Yeş aya'nın yakarış ları, Yeremya'nın ağ laması, Yoel'in görümleri ve benzeri, bdünmüş İ srail'e, Tanrı'nın tarihte hâ lâ etkin olduğ una ve onun sürekli itaatsizliğ ine, putperestliğ ine rağ men, ve cehaletten dolayı tövbe edenlere karş ı merhametli ve bir kurtarıcının (Mesih) gönderileceğ i geleceğ e dair iyimser olurdu. Kehanetin altın çağ ı, sıklıkla söylendiğ i gibi, kralların yüzyıllar boyunca sürdü.

Sürgün, Yahuda'nın Babil topraklarında yetmiş yıllık esaretini ifade eder. Bu dönemde Yeremya ve Hezekiel'in kehanetleri, muzaffer bir geleceğ in ve Tanrı'nın bir gün gerçekleş tireceğ ine söz verdiğ i yeni bir antlaş manın temalarını içeriyordu. Sürgün sırasında İ srail'in pek çok kurumu (özellikle ihtiyarlar, peygamberler ve kanun) korundu. Ancak ş imdi bazı önemli değ iş iklikler gerçekleş ti. Artık Tanrı'nın vaat ettiğ i topraklarda yaş amıyorlar ve bir tapınağ a da sahip değ illerdi. Bu nedenle ritüel kurbanlar durma noktasına geldi. Bu andan itibaren,

İ srailliler kanuna daha güçlü bir ş ekilde yöneldiler. Onlara "kitap ehli" denildi. Sinagogun, hem tapınaktan hem de topraktan mahrum bırakılmış bir halk için kalıcı bir yapı olarak kalacak yeni bir kurum olarak ortaya çıkması da bu dönemde gercekleş ti.

Babil'in Persler tarafından fethi, Yahuda'nın esaretinin sona ermesi ve restorasyonunun baş langıcı oldu. Pers Kralı Büyük Kiros, M.Ö. 540-530 yılları arasında hüküm sürdü. Tüm yabancıların kendi topraklarına dönmelerine izin veren bir ferman yayınladı. Ancak restorasyon o kadar basit olmadı, çünkü dağ ınık kalıntılar tek bir ortak çabayla Filistin'e geri dönmedi. Süreç yavaş ve yapmacıktı. Bazı Yahudiler 536'da Kudüs'ün tapınağ ını ve duvarlarını yeniden inş a etme izniyle geri döndüler, ancak halk bunun yerine kendi evlerine odaklanmaya baş ladı. Tanrı, halka önce tapınağ ın inş asına devam etmelerini teş vik etmek için peygamberler Haggay ve Zekeriya'yı yetiş tirdi.

Artaxerxes'in hükümdarlığı ı sırasında Ezra'nın önderliğinde 458'de ikinci bir dönüş baş ladı. Onun döneminde pek çok insan kâ firlerle kaynaş maya, hatta onlarla evlenmeye baş ladı. Bu sırada Ezra'ya görevinde eş lik eden Hasidim (veya "ayrılmış olanlar") adında yeni bir grup ortaya çıktı. Ezra'nın aksine sıradan bir insan olan Nehemya'nın önderliğinde MÖ444'te üçüncü bir dönüş baş latıldı. Onun liderliğinde şehrin surları restore edildi. Aynı yıl (444) Artaxerxes'in Tevrat'ı ülkenin kanunu olarak tanıması ve

imparatorluğ un her yerinde basıldı ve dağ ıtıldı. İ sa'nın zamanına geri dönmeyi takip eden yüzyıllarda Yahudi liderlerin Tanrı'nın yasasına gösterdiğ i büyük ilgi, "sözlü yasa" olarak bilinen geleneğ in geliş mesine yol açtı.

Ahit arasında

Bir sonraki dönem, Büyük İ skender'in M.Ö. 332'de fethiyle Filistin'de yaş anan belki de en büyük değ iş iklik olan Helenleş me dönemiydi. Yunan İ mparatorluğ u sonunda kendisini doğ uya, Hindistan'a kadar geniş letti. Fetihle birlikte Yunan dilinin, sosyal kalıplarının ve kültürünün yayılması geldi. Yunanca ticaret ve ticaretin ortak dili haline geldi. İ sa'nın zamanında Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı Helenleş miş ti. Helenistik Yahudilik İ skender'in zamanından MS 2. yüzvıla kadar egemen oldu

Bu dönemin tarihi karmaş ık ve entrikalarla doludur. İ skender'in MÖ323'teki dümünden sonra krallık, İ skender'in üç generali arasında höündü

Bu bdünmelerden ikisi, Ptolemaios ve Seleukos krallıkları Yahudiliğ in tarihiyle ilgilidir. Birincisi Mısır'da hüküm sürdü, ikincisi ise Suriye, Mezopotamya ve doğ uda kontrolü sürdürdü. Yahudiler 320-198 yılları arasında Ptolemaik hükümdarlığı altındaydılar ve göreceli barış ve refahın tadını çıkarıyorlardı.

Ptolemy Philadelphus'un (MÖ 285-246) yönetimi altında, Yunanca konuş an yetmiş iki Yahudi bilgin, İ branice Kutsal Yazıları Yunanca Septuagint diline tercüme etmeve basıladı.

MÖ198'de Antiochus III'ün savaş taki zaferiyle Ptolemaios hükümdarlığı sona erdi. Yahudilik içinde biri Mısırlı Ptolemaioslara (Onias'ın evi) ve diğ eri Suriyeli Antiochus'a (Tobias'ın evi) sadık iki rakip grup geliş ti. Ptolemaios yönetiminin aksine Seleukos egemenliğ inin baskıcı ve zalim olduğu ortayaçıktı. Antiochus IV Epiphanes (MÖ175-163) Yahudiliğe ve onun dini uygulamalarına karşı fermanlar yayınladı. 168'de orduları Kudüs'ü yağı maladı, birçok Yahudiyi katletti, birçok kadın ve çocuğu köleleş tirdi, Şabat ibadetini ve Yahudi Kutsal Yazılarının kopyalarını bulundurmayı yasadışı hale getirdi ve dümle cezalandırılır. Seleukoslar tapınağın içine Zeus'a bir sunak dikerek büyük bir küfür işlediler. Tapınak çevresinde fuhuş ve kirli hayvanların kurban edilmesi de yaşı andı.

Bu iğ renç uygulamalar çok geçmeden Maccabean isyanı olarak bilinen Yahudi ayaklanmasına yol açtı. Yahudiler, Hasmonean Mattathias'ın oğ lu Judas Maccabeus'tan (ö MÖ160) esinlenen gerilla savaş ıyla sonunda Suriye güçlerini yendiler. Yahuda bir savaş ta ödürüldüğ ünde, kardeş leri Simon ve Jonathan, Hasmon hanedanını (MÖ142-137) kurarak sefere devam ettiler. Sürekli rekabetler ve hırslı güç arayış ları Hasmon dönemini karakterize ediyordu. İ srail tarihinin bu dönüm noktasında, rakip Yahudi gruplar birbirine as inaydı.

Yeni Ahit okuyucuları için Sadukiler, Ferisiler ve Esseniler ortaya çıktı.

Pompey'in MÖ63'te Filistin'e yürüyüp Yahudi dünyasını Roma'nın egemenliğ i altına almasıyla Hasmon yönetimi yerini Roma İ mparatorluğ u'na bıraktı. Romalılar, Filistin'de vasal kralların hüküm sürmesine izin veren bir kukla hükümet kurdular. Bunlardan en ünlüsü (ya da en kötü ş öhreti) MÖ37-4 yılları arasında Filistin'i yöneten Büyük Herod'du. Son derece zalim ama düzeni korumayı baş aran Herod'dan nefret ediliyordu ama saygı duyuluyordu. Onun katkısı tapınağ ın restorasyonunu da içeriyordu. Hirodes'in ardından oğ ullarının her biri Filistin'in ces itli böqelerini yönetti.

Herod Archelaus Yahudiye, Samiriye ve İ dumea'nın hükümdarı oldu (MÖ4 – MS 6); Herod Antipas, MÖ4'ten MS 39'a kadar Perea ve Celile'yi yönetti; Herod Philip, MÖ4 - MS 3 yılları arasında Iturea Trachonitis, Gaulanitis, Auranitis ve Batanea'ya baş kanlık etti. İ sa'nın yargılandığı yer Herod Antipas'tan önceydi (MS)

33?). Herod Archelaus, MS 6'da käü yönetim ve beceriksizlik nedeniyle görevden alındı ve sürgüne gönderildi; onun yerine, İ sa hakkındaki yargılarıyla ünlü vali Pontius Pilatus qibi bir dizi Romalı vali veya vekil qetirildi.

Yeni Ahit Zamanları ve Haham Yahudiliğ i

Bu süre zarfında Yahudi ibadeti tapınağ ıyla devam etti.

kurbanlar ve yerel sinagoglardaki toplantılar. Ancak MS 70 yılında, Birinci Yahudi Savaş ı sırasında (MS 66-73), Kudüs, Roma'nın giderek artan ve birçok Yahudi için dayanılmaz hale gelen fermanların kış kırttığ ı bir savaş ta Titus tarafından yok edildi. Zealotlar ve Herod'cular halkı ayaklanmaya ve bağ ımsız bir Yahudi devleti için savaş maya teş vik ettiler.

Kudüs'ün yıkılmasından sonra, Domitian imparator iken (MS 81-96), Yahudilik Jamnia'da büyük bir yeniden yapılanmaya uğ radı. Sürgün zamanında olduğ u gibi yine Tevrat'a vurgu yapıldı. Ayrıca Jamnia'da Hıristiyanlık, büyük öç üde Hıristiyanların (çoğ unlukla Yahudi) Roma'ya karş ı mücadeleye yardım etmeyi reddetmeleri nedeniyle kınandı. Bazı Yahudiler Jamnia'dan sonra Hıristiyanlığ ı benimsemeye devam etseler de sayıları azdı. MS'den sonra

70, Hıristiyanlığ ın büyümesi öncelikle Yahudi olmayanlardan geldi kaynaklar.

İ kinci Yahudi Savaş ı (MS 132-35), İ mparator Hadrianus (117-38) tarafından hızlandırıldı. Sünnet törenini yasakladı ve Kudüs'te Jüpiter'e bir tapınak inş a etti. Yahudilerin baş ında, geniş çapta yeni Mesih olarak selamlanan Bar Cochba vardı.

Ancak Yahudiler güçlü Roma kuvvetlerine karşı galip gelemediler ve 135 yılında yenilgiye uğ ratıldılar. Bundan sonra Kudüs yeniden inş a edildi ama bir Romaş ehri olarak. Yahudilerin bu yeniş ehre girmeleri bile yasaktı.

Tapınağ ın ikinci yıkımı (iki büyük yıkımdan biri)

Yahudiliğ in temel direkleri) ve Yahudi devletinin yok olması, on sekizinci yüzyıla kadar uzanan bir dönem olan haham Yahudiliğ inin oluş umuna yol açtı. Diaspora Yahudileri imparatorluğ un her yerinde ve sınırlarının özesinde birçok yere taş ındı.

"Toprağ ın insanları" 1948'e kadar bir daha toprak sahibi olamayacaktı.

Hahamlık dönemine Miş na'nın büyük geliş imi ve iki Talmud'un (Filistin ve Babil) üretimi damgasını vurmuş tur. Tannaimlerin (veya "öğ retmenlerin") ve amoraimlerin (veya Tora "yorumcularının") çağ ıydı . Talmudlar Yahudilerin günlük yaş amına iliş kin bir yasayı açıkladı. Gamaliel IV'ün 425'teki dümü bir parçalanma dönemine iş aret ediyordu, ancak Yahudilik, hahamların öğ retileri ve Yahudi takviminin güçlü bir ş ekilde sürdürülmesi sayesinde bir kavram ve bir halk olarak bir arada tutuldu.

Orta Çağ boyunca Yahudiliğ in iki ana kolu geliş ti. Sefarad Yahudilerinin kölleri Babil'e kadar uzanıyordu.
Büyük öç üde İ spanya'da bulunuyorlardı ve İ slam'ın yedinci ve sekizinci yüzyıldaki yayılmasından dolayı kültürleri çoğ unlukla Arap ve Müslüman kaynaklardan geliyor. Aş kenazi adı verilen ikinci kolun kökleri Avrupa'ya, özellikle Fransa ve Almanya'ya dayanıyordu ve mirası Filistin'e kadar uzanıyordu.

Orta Çağ 'ın sonlarında Yahudilik saflarında iki mistik gelenek ortaya çıktı. Bunlardan birine, büyük öç üde Aş kenaz kültüründen etkilenen Hasidizm adı verildi; ikincisi ise Talmudik akademilerden ve İ spanya'nın Sefarad topluluklarından doğ an Kabala veya Kabalistik mistik gelenek.

Bu iki kültür zaman zaman çatış tı; ancak Hıristiyan kilisesi ile Yahudilik arasındaki doğ rudan çatış ma çok daha ciddiydi. 1306'da Yahudiler Fransa'dan kovuldu. Sonraki beş yüzyıl, Avrupa çapında Yahudilere yönelik sürekli bir dizi zulümle kutlandı.

Siyonizm Dahil Modern Yahudi Tarihi

Haskala-Yahudi aydınlanma döneminde, Fransa'da ve baş ka yerlerde Hıristiyanlığı etkileyen şeylerin aynısı Yahudiliği de etkilemeye başladı. Aklın hegemonyası daha önceki yüzyılların dini geleneklerini etkilemeye başladı. Yahudilik için bu, Eski Ahit'in mucizelerine olan inançtan uzaklaşmak ve bir Mesih özlemi anlamına geliyordu.

Birçoğ u dünyevi bir yaş am felsefesi üzerinde yoğ unlaş maya baş ladı ve bu, yüzyıllar önce Yahudiliğ e özgü olan milliyetçi ruhun yeniden alevlenmesine yol açtı. Ancak yeni milliyetçilik çok daha rasyonalist bir ruhla karakterize ediliyordu. Hegel'in ruhuna uygun olarak Moses Mendelssohn (1729-86), evrensel akıl üzerine inş a edilmiş bir dini ifade etmeye çalış tı. Mendelssohn'un pek çok baş arısından biri Yahudiliğ i on sekizinci yüzyıl Alman kültürü bağ lamında yorumlamaktı.

Rusya'ya yerleş en Yahudiler de Haskala'dan etkilendi. Avrupa ve Rus kültürlerine kültürles me ve diller, romantik bir vatan özlemini, yabancılaş ma gerçeğ iyle ve burada ve ş imdiyle baş a çıkmayla yüceltiyordu.

Pek çok Yahudi, milliyetlerine göre Rus, Alman, (daha sonra) Amerikalı vb. olduklarını, ancak dinlerine göre Yahudi olduklarını iddia ederek milliyet ve din arasında ayrım yapmaya baş ladı. 1881'de Rusya'da zulüm ya da "pogromlar" patlak verdi. Bu tarihten sonra Rusya ve daha sonra Doğ u Almanya bağ lamında ulusal kimlik arayış ı büyük öz üde durma noktasına geldi.

Haskala, on dokuzuncu yüzyılın baş larında Reform Yahudiliğ inin doğ uş una yol açtı. Reform Yahudiliğ inin kökleri Napolyon döneminde Fransa'ya dayanıyordu. Napolyon, Yahudiliğ in çok daha manevi ve çok daha az milliyetçi yeni bir tanımını yapmakla görevlendirilen yeni bir Yahudi Sanhedrin atadı. Reform hareketi Avrupa'nın diğ er bögelerine yayıldı ancak geliş imi Fransa'ya göre daha az doktrinsel ve daha estetikti. Genel olarak Reform Yahudiliğ i, katı Yahudi geleneklerini Avrupa'nın Hıristiyanlaş mış kültürleriyle asimile etme, uyum sağ lama ve uzlaş ma giriş imini temsil ediyordu. Ortodoks Yahudilerin çoğ u Reform ölemlerini reddetti.

Ancak Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki Yahudiler onları sıcak bir şekilde kucakladı. 1840'larda Almanya'daki Yahudiler, bu tür kapsamlı değ iş iklikler için teolojik bir gerekçe yaratmaya çalış arak Reform hareketini kurumsallaş tırdılar. Sünnet durduruldu, yalnızca sınırlı miktarda İ branice konuş uldu ve beslenme yasaları kaldırıldı.

Reform Yahudiliğ ine tepki kısa sürede Almanya'dan geldi. İ çinde

1845 Zacharias Frankel ve bir grup takipçisi, büyük öçüde İbranice'nin giderek daha fazla kullanılmaması nedeniyle Frankfurt'taki reformcu Sinod'dan ayrıldı. Frankel, İbrani dilinin, Yahudilerin geride bıraktığı birkaç kimlik ve geçmiş le bağ lantı kaynağından biri olduğunu savundu. Muhafazakar Yahudiler bile Yahudiliğin doğası gereği kaçınılmaz olarak "gelişimci" olduğunu kabul etse de, dini törenler katı ortodoks karakterini korumalıdır.

Yahudi-Hıristiyan iliş kileri hakkında da bir ş eyler söylemek gerekiyor. Birinci yüzyıldan bu yana Yahudilik ile Hıristiyanlık arasındaki iliş ki en iyi ihtimalle gerginleş ti. Fransa'da, Fransız Devrimi sırasında ve sonrasında, Roma Katolik kilisesi açıkça düş manca davrandı. Rusya'da Rus Ortodoks Kilisesi, Yahudiliğ i Hıristiyanlığ a ve ulusun barış ına bir tehdit olarak görüyordu. Pek çok kayıt, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın baş larında Rusya'da Yahudilere yönelik trajik zulüm tarihini belgeliyor.

Amerika'da Yahudilere karş ı daha hoş görülü bir tutum sürdürüldü. Antisemitizm, bugün Dünya Konseyi ve Ulusal Kiliseler Konseyi'nde olduğ u gibi liberal Protestan kiliselerinde de sıklıkla kınandı. Henry'ye yanıt olarak 1928'de Hıristiyanlar ve Yahudiler Ulusal Konferansı kuruldu.

Ford'un antisemitizmi Dearborn Independent'ta propaganda ediliyordu. Yahudi tarihinin en yıkıcı trajedisi, 1937 ile 1945 yılları arasında Almanya'da yaklaş ık altı milyon Avrupalı Yahudinin yok edildiğ i Nazi Holokost'uydu. Kampf, Yahudileri "kültür yok edicileri" ve "İ sa katilleri" olarak tasvir etti. Hatta Lutherci davanın antisemitizmi savunduğ u fikrini desteklemek için Alman reformcudan bağ lam dış ı alıntılar yaparak Martin Luther'in adını "çok mükemmel bir Alman" olarak anmış tı. Luther, yaş amının sonuna doğ ru Yahudiler hakkında aş ağ ılayıcı yorumlarda bulunsa da, bu tür açıklamaların bağ lamı Hitler'i motive eden bağ lamla aynı değ ildi. İ kincisi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yaygın olan sözde bilimsel ırksal teorilerle harmanlanmış , yoğ un ama efsanevi bir milliyetçilik kavramı tarafından kış kırtılmış olsa da, Luther'in güdüsü, doğ ası gereğ i kesinlikle dinseldi. Acık milliyetçilik on altıncı yüzyıl Almanya'sında bir anakronizmdi.

Luther'in Yahudiler hakkındaki yorumları anlaş ılmalıdır.

Yahudilerin müjdeyi reddetmesi bağ lamı. Yine de yorumları onun en soyluları arasında yer almıyor. Bugün Luthercilerin çoğ u Reformcunun talihsiz sözlerini reddediyor.

Holokost'un yönlerinden biri, Yahudilerin büyük öçüde Nazizmin eylemlerini doğ ası gereğ i Hıristiyan olarak görmeleridir. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. Kendilerini Hıristiyan olarak adlandıran pek çok kişinin, Holokost'un Hıristiyan bakış açısından haklı olduğu yönünde belirgin bir izlenim edindiği elbette doğrudur.

Ancak Almanya'daki pek çok Hıristiyanın Naziizme karşıçıkması ve Yahudileri4 Hitler'in güçlerinden barındırıp koruması da aynı derecede önemli.

Yahudi tarihinin en son evresi, 1890'larda Almanya'da baş layan bir hareket olan Siyonizm'dir. On dokuzuncu yüzyılda antisemitizme tepki olarak pek çok Yahudi çaresiz durumlarına tek çözümün, gözlerini Vaat Edilmiş Topraklara çevirerek ulusal ruhu yeniden canlandırmak olduğ u sonucuna vardılar. Filistin'in yeniden yerleş imi

Siyonistlerin meş guliyeti. 1922 ile 1939 yılları arasında İ srail'deki Yahudi nüfusu 83.790'dan 445.457'ye yükseldi. Nazizm, Filistin'e gelen gör menlerin sayısını yüzbinlerce daha artırdı. 1942'de New York City'deki Biltmore Oteli'nde Yahudilerin Filistin'e herhangi bir kısıtlama olmaksızın dönmelerine izin verilmesi ve yeni bir Yahudi topluluğ u kırılmasına karar verildi.

Biltmore Kararı o dönemde Filistin'i yöneten İ ngilizlere sunuldu. Arap ve Siyonist gruplar arasında artan gerilimle baş edemeyen İ ngiltere, Amerika'nın müdahalesini ve Birleş miş Milletler'in varlığ ını memnuniyetle karş ıladı. 15 Mayıs 1947'de Birleş miş Milletler Genel Kurulu, Filistin Özel Komitesi'nin (UNSCOP) kurulması yönünde oy kullandı. Yahudi sorununun çözümü Filistin'i Yahudi ve Arap yerleş im birimlerine bömekti. UNSCOP

Kararlar Kasım 1947'de onaylandı ancak Filistin'deki Arapların sert muhalefetiyle karş ılaş tı; bunun nedeni büyük öçüde böünme sürecinin Siyonistlere orantısız miktarda toprak bırakmasıydı. Araplar Birleş miş Milletlerin önerisine direnmek için güçlerini topladılar. Siyonist güçler 1948'de Arap direniş ini bastırdı ve Birleş miş Milletler tarafından İ srail'e tahsis edilen toprakların bir kısmını ele geçirdi. Arap topraklarının bazı kısımları da zorla güvence altına alındı.

18 Mayıs 1948'de İ srail bir ulus olarak yeniden var oldu; yüzyıllar sonra Davut Yıldızı, bir zamanlar İ brahim'in soyuna verilen toprakların üzerinde yeniden uçtu. İ ngilizler Filistin'deki mandalarının sona erdiğ ini duyurdu ve hemen geri çekildi.

Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak'tan Arap güçleri Filistin'e geldi ve Yahudi Kudüs'ünü ablukaya alarak sürekli direniş sunmaya çalış tı. 20 Mayıs'ta Birleş miş Milletler, Kont Folke Bernadotte'yi arabulucu olarak görevlendirdi.

Yahudi ve Arap kuvvetleri. Geçici bir ateş kes sağ lamayı baş ardı ancak 17 Eylül 1948'de Siyonist teröristler tarafından suikasta kurban gitti. Temmuz 1949'a gelindiğ inde İ srail'e fetih yoluyla kazandığ ı tüm topraklar verildi. Bunlara Gazze Ş eridi'nin bir bölümü olan Celile'nin tamamı ve Akdeniz kıyıları da dahildi. Ürdün'ün geri kalan bögeleri doğ udaki Ürdün krallığ ının bir parçası oldu. Tamamen Arap ülkesi olan Filistin artık yoktu. İ srailliler ile Araplar arasındaki mücadele bugün de devam ediyor.

İ NANÇLAR VE UYGULAMALAR

Yahudi inançlarını ve uygulamalarını oluş turan ş eylerin çoğ u, kısa tarihte zaten açıklanmış tır. Aş ağ ıda Hıristiyanlıkla karş ılaş tırmalar/

bazı karş ıtlıklar ile birlikte geniş letilmiş gözlemler yer
almaktadır

Tevrat

Kanun, Yahveh ile İ srail arasındaki ve her İ srailli ile komş usu arasındaki iliş kiyi tasvir etmede çok önemli bir dini iş leve hizmet etti. Bu nedenle emsali yoktur ve bugüne kadar Yahudiliğ in temellerinden biri olarak hizmet etmektedir.

Hıristiyanlık için de Tevrat önemli bir rol oynamış tır. İ sa kendisi ş öyle dedi: "Kanunu veya peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğ imi düş ünmeyin; Onları ortadan kaldırmaya değ il, tamamlamaya geldim" (Matta 5:17). Ancak burada belirtildiğ i gibi İ sa, yasayı kendi kiş iliğ inde yerine gelmiş olacak ş ekilde radikal bir ş ekilde yeniden yorumladı. Baş ka bir yeniden yorumlama, onun salt dış sal gözlemin yasanın gerçek amacına uygun olmadığ ı yönündeki öğ retisiydi. Tanrı, kanununun halkının yüreğ inde yer almasını amaçlamış tı. İ sa öke ve nefretin cinayet kadar suçlu olduğ unu (Mat. 5:21) ya da ş ehvetin dış sal zina eylemi kadar kınayıcı olduğ unu düş ünüyordu (Mat. 5:27). İ sa sözlü yasayı "insanların gelenekleri" olarak nitelendirerek reddetti (Markos 7:8-9, 13). Yazıcılar ve Ferisiler gibi din adamları, Tevrat'ın çevresine bir çit çekerek onu sıradan insanların eris emeyeceğ i bir hale getirmiş lerdi.

Miş kan / Tapınak

Yahveh, çadırın ya da "RAB'bin çadırının" (daha sonra tapınak) inş ası için dikkatli talimatlar vermiş ti. Bunun sonucunda Tarihte belirli bir zaman ve yerde, Tanrı'nın halkı günlük ritüel kurbanlara ve Kefaret Gününde baş kâ hin tarafından kutsalların kutsalında günah icin yapılan yıllık kurbana odaklandı.

Hıristiyanlık aynı zamanda tapınağ ın Yahudi yaş amındaki önemini de kökten yeniden yorumladı. Eski Ahit boyunca, günahın bağ ış lanması için kan dökülmesinin, Tanrı tarafından kabul edilmek ve ilahi gazabı yatış tırmak için çok önemli olduğ una inanılan dini bir ayindi (Lev. 17:11). Levililer 16, baş rahibin yılda bir kez kutsalların kutsalına nasıl girip kendisi için günah sunusu olarak bir boğ a (öküz) sunacağ ına dair ayrıntılı bir açıklama içerir. Daha sonra iki keçi seçilecekti. Kura çekildi ve keçilerden biri günah sunusu, diğ eri ise günah keçisi oldu. Günah sunusu olarak kullanılan keçi, kutsallar kutsalında, Tanrı'nın bağ ış lanma örtüsünün önünde baş kâ hin tarafından kesildi; böylece halkın günahları kefaret oldu. Günah keçisi canlı olarak Yahveh'nin huzuruna sunuldu ve sonra halkın günahlarını yüklenerek çöe salıverildi

Hıristiyanlık iç in çadırın/tapınağ ın önemi devam ediyor ama önemli bir farkla. Tapınağ ın faaliyetleri bizzatİ sa Mesih'in kiş iliğ inde somutlaş tı (Yuhanna 2:18-21). İ braniler kitabı, Yahudilerinİ sa'yı büyük baş rahip olarak tanımaları yönünde kapsamlı bir argüman sunuyor. (1) Eski Ahit'teki baş kâ hin sık sık bir kurban sunmak zorundaydı; İ sa'nın kurbanı son kez oldu (İ br.

9:25). (2) Baş kâ hin hayvanların kanını sundu; İ sa kendini sunar (9:12–14). (3) Baş kâ hin bir teklifte bulundu:

kendi günahlarının kefareti; İ sa günahsızdı ve bu nedenle herkesin kefareti olarak kendini sunabildi (İ braniler 4:15). (4)
Eski Ahit'in yüksek rahiplerinin her biri yaş landı ve ödü ve soylarına göre yerlerine baş kaları geçti. İ sa'nın rahipliğ i atalara değ il "yok edilemez bir yaş amın gücüne" dayanıyordu (İ braniler 7:16).

 \dot{I} sa'nın dümüyle kutsalların kutsalını ayıran perde ortadan yıkıldı (Matta 27:51). Hıristiyanlar bunu, yalnızca baş rahibin yılda bir kez eriş ebildiğ i kutsalların kutsalı olan \dot{I} sa'nın ş ahsında artık olmadığ ı anlamına geldiğ ini anlıyorlar. \dot{I} sa'nın kendisi kutsalların kutsalı haline geldi ve eriş im yalnızca Yahudilerin dünyevi bir tapınağ a eriş imine açık değ il. Tanrı'nın, \dot{I} brahim'in soyunda yeryüzündeki tüm ulusların kutsanacağ ına iliş kin vaadi artık yerine geliyordu.

TAPMAK

Yahudi ibadeti baş langıçta Tevrat ve tapınak etrafında yoğ unlaş mış tı. Tapınak ritüelleri ancak Yahudiler "ülkenin insanları" olarak kaldıkları sürece mümkün kaldı. MS 70 yılında tapınağ ın yıkılmasından ve Yahudilerin Kudüs'ten kovulmasından sonra bu tür ritüeller tamamen sona erdi. Onun yerine Tevrat ve Miş na, Talmudlar ve Midraş 'ın yorumlayıcı gelenekleri giderek daha önemli hale geldi (yukarıya bakın).

Yahudi ibadeti Tanrı ve yaratılış hakkındaki inançlara dayanıyordu.
Tamamen farklı olan Tanrı'ya yalnızca rahiplik ve peygamberlerin aracılığ ıyla eriş ilebilir. Ancak Tanrı'nın tüm vahiyleri uzay-zamansal bir referans cercevesine dayanmaktadır.

Yani Allah, varlığ ını ve iradesini tezahür ettireceğ i bir kavmi, bir zamanı ve bir mekâ nı seç miş tir. Ve insanlar mekâ na ve zamana tabi oldukları için Allah da bu insan sınırlamalarına uymuş tur.

Yahudi ibadeti, İ srail'e, yıllık bayramlar, oruçlar, kutsal günler ve Ş abat'ın kutlanması yoluyla Tanrı'nın yaratılış ı ve kurtuluş olaylarını kutlamaları ve hatırlamaları için dikkatli talimatlar verilecek ş ekilde emredilmiş ti. Yahudi takvimi bu olayların her birini tasvir ediyor.

Yahudi ibadetinde her yıl kutlanan üç büyük bayram ş unlardır: (1) Ş abat ile bağ lantılı bayramlar; (2) Fısıh veya Büyük Bayram; ve (3) Kefaret Günü (bu sonuncusu icin yukarıya bakın).

S abat

Yahudi Ş abatı ("dinlenme" anlamına gelir) haftanın yedinci günü olan Cumartesi günü kutlanır. Yaratılış 1'deki yaratılış anlatımına göre Tanrı dünyayı altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi. Bu nedenle, altı günlük emeğ in sonunda gelen Ş abat gününün ş u ş ekilde anlaş ıldığ ı anlaş ıldı; (1) Tanrı'nın halkı için bir dinlenme zamanı; çünkü Tanrı, yaratma çalış malarından dinlenirken, Tanrı'nın halkı da kendi emeklerinden dinlensin. yaratılış ın içinde; (2) Tanrı'nı ve onun yaratıcısını hatırlama zamanı

İş ler. Uzay ve zamanda Yahudi ibadeti, anlatılan ve yeniden anlatılan süregelen bir hikaye haline geldi. İsrail için ilahi yaratılış öyküsünün ana motifi, Şabat'ın sürekli olarak haftalık olarak kutlanmasıydı. Bu nedenle, dinlenme ve ibadet gibi yankı uyandıran temalar Şabat ibadetinin temelini oluş turur.

Hıristiyanlık Ş abat anlayış ında köklü değ iş ikliklere yol açtı. Mesih'in zamanında Ş abat ibadeti, İ sa'nın "insan gelenekleri" olarak kınadığı çok sayıda dış yasağın gözetilmesi meselesi haline gelmiş ti.

Yasayı yerine getirmek için İ sa Ş abat'ı tuttu (Markos 1:27), ancak Ferisilerin geleneklerine saygı göstermedi. Ş abat günü öğ rencilerin tahıl yemesi olayı buna bir örnektir. Bu vesileyle İ sa ş u cesur iddiada bulundu: "İ nsan Ş abat için değ il, Ş abat günü insan için yaratılmış tır."

(Markos 2:23–27). Hemen takip eden pasajda (3:1-5), İ sa Ş abat gününde bir adamı iyileş tirdi ve dkeli Ferisilere ş u anlamlı soruyu sordu: "Ş abat gününde hangisi yasaldır: iyilik yapmak mı yoksa kötülük yapmak mı, hayat kurtarmak mı?" yoksa ddürmek mı?" (3:4).

İ sa'nın öğ retileri Ferisileri, onun öümünü planlamaya baş layacak kadar rahatsız etti (Markos 3:6), ancak Yahudi ibadetine en radikal dönüş henüz gerçekleş memiş ti. Erken (Yahudi)
Hıristiyanlar yeniden diriliş i kutlamak amacıyla haftanın ilk günü (Pazar) ibadet etmeye baş ladılar. Bazı kilise babaları Pazar ibadetinin yeniden yaratılış ın kutlaması olduğ unu öğ retti . Yani, İ sa'nın ilk gün diriliş i, eskinin yanlış larını düzelterek kurtuluş u yeni bir yaratılış haline getirdi.

Yaratılış . Yahudiliğ in aksine, belirgin bir Hıristiyan Ş abat teolojisinin geliş tirilmesindeki bir sonraki adım, İ sa'nın Ş abat'ın fiili cisimleş mesi ve yerine getirilmesi olarak anlaş ılmasıdır. Mesih'in Mesih olduğ una inanan herkes, Tanrı'nın S abat dinlenme gününe girer (İ braniler 4:1–11).

Baş ka bir deyiş le, Hıristiyan için Tanrı'ya tapınmanın artık Ş abat'a bağ lanmasına qerek yok.

Bu nedenle, İ sa'nın öğ retisinin skandalı, onun Yahudiliğ in temel direklerini yeniden yorumlamış olmasıdır. O, tüm kanunları çiğ neyenler için kanunun yerine getirilmesi oldu. O, kutsalların tapınağ ının ve kutsalının yerini alarak, Tanrı'nın merhamet koltuğ u haline geldi. Geleneksel Ş abat törenlerinin yerine Tanrı'nın Ş abat dinlenme yeri oldu. Bunların hiçbirinin yeni olması amaçlanmamış tı; daha ziyade "Musa'nın Yasası, peygamberler ve Mezmurlar"ın (Luka 24:44) yerine getirilmesiydi.

Fısıh Bayramı

Yahudi ibadetinin ve dininin merkezinde, büyük hac bayramlarından biri olan Fısıh Bayramı yer alır. Fısıh baharda, Nisan ayında (Mart-Nisan) kutlanır.

İ lk Fısıh Bayramı, İ srail'in Mısır'daki köleikten nihai kurtuluş una kadar uzanır.

Musa, İ srail halkına kapıları ve kapıları lekelemeleri talimatını verdi.

evlerinin üst eş ikleri kanla kaplıydı (Qk. 12:1-51) ve yıkım meleğ i, Mısırlıların ilk doğ anı ddürmek için İ srail'in ilk doğ anı "geçti". Bu olay İ srail tarihinde yeni bir dönemin baş langıcını temsil ediyordu. Artık yalnızca hatırlanması gereken bir yaratılış hikayesi değ il, aynı zamanda kurtuluş ve kurtuluş un da yüce bir örneğ i vardı. Ş abat, Tanrı'nın yaratma iş inin bir canlandırması olduğ u gibi, Fısıh da Tanrı'nın kurtuluş iş inin bir canlandırmasıydı. Ve tıpkı Ş abat'ın her hafta tekrarlanması gerektiğ i gibi, yılda bir kez Mısır Fısıh Bayramı'nı kutlamak ve anmak için "ebedi Fısıh" baş latıldı (bkz. Fısıh yemeğ i; Seder).

Hıristiyan geleneğ i Yahudi Fısıh geleneğ inden büyük öçüde etkilenmiş tir. İ sa, Rab'bin Sofrası'nı baş latmak için Fısıh Bayramı'ndan önceki ve çarmıha gerilmeden önceki akş amı seçti (Mat. 27:62; Markos 15:42; Luka 23:54; Yuhanna 19:31). Joachim Jeremias bunun bir Fısıh yemeğ i olup olmadığı sorusunu gündeme getirirken, Hıristiyanlığı makalbinde Mesih'in tutkusu ve diriliş i yatmaktadır; Fısıh sırasında meydana geldiği için Rab'bin Sofrası daha sonra "Paskalya gizemi" olarak anılmaya başılandı. İ İk Yahudi Hıristiyanlar, İ sa'nın dümünü ve dirilişi ini kolaylıkla Tanrı'nın yeni Fısıh Bayramı olarak iliş kilendirdiler. Tanrı, Mesih uğ runa tüm günahkarlara düm getirmek yerine, yeni Fısıh Kuzusu'nunki gibi İ sa'nın kanına bulanmışı olan herkesin günahlarını aktarır. Yani Ş abat ve tapınakta olduğ u gibi Yahudi Fısıh Bayramın da Hıristiyanlıkta yeniden yorumlanıyor. Hıristiyanlar Fısıh Bayramını Tanrı'nın tüm vahiyinin bir habercisi olarak göürler.

yeni antlas mayla sonuçlanan olaylar (Yeremya 31:31-34).

Mesih Ümidi ve Kehanet

Eski Ahit'in peygamberlik literatürü, Davut'a benzeyen kral bir figür aracılığı ıyla Tanrı'nın kurtuluş unu ve kurtuluş unu getirecek bir mesih'in (lafzen, "meshedilmiş kiş i") geleceğ ine iliş kin beyanlarla doludur (Mezm. 2; 18; 20; 21; 45). Mesih çeş itli isimlerle anılır; örneğ in, "Harika, Öğ ütçü, Güclü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi" (Yes aya 9:6).

Yahudiler Mesih'in tek bir kiş iden çıkacağ ına inanıyorlardı. Yahudilikteki çeş itli geleneklerden. İ sa'nın zamanına gelindiğ inde Yahudilerin çoğ unun mesihsel umudu, Meshedilmiş Olan'ın Romalıları yenecek güçlü bir siyasi-askeri kral olacağ ı yönündeydi. Diğ erleri, gelecek Mesih'e, İ srail'in dünya uluslarını yönettiğ i merkezde, yeni bir baş langıç (yeni bir cennet ve yeni bir yer) getirecek biri olarak baktı. Ancak beklenen roller listesinde acı çekip öecek olan mesihsel bir kral kategorisi yoktu.

Hıristiyanlık, mesih umudunun bu yorumunu savunur ve bunun Nasıralı İ sa'da gerçekleş tiğ ini görür. İ ş aya 53'ün "acı çeken hizmetkar" metni, İ sa'nın, halkını günahtan kurtarmak için acı çeken ve den Mesih olarak tanımlanmasının locus classicus'u haline geldi. Yahudiler bu fikri skandal olarak buldular. Pavlus'un Mesih'in çarmıhının Yahudiler için bir tökezleme taş ı olduğ unu söylemesine ş aş mamak gerek (1 Korintliler 1:23). İ srail'in eskatolojik umudu buoün hâ lâ

Mesih umuduvla Ortodoks Yahudiler.

Tanrı'nın Seçilmiş leri

"Seçilmiş insanlar", "İ brahim'in çocukları", "Tanrı'nın seçilmiş leri" ve benzeri ifadeler genellikle İ srail ile bağ lantılıdır. Tanrı'nın İ brahim'e (yukarıda) verdiğ i söz aracılığ ıyla İ srail, Tanrı tarafından tek gerçek Tanrı'nın bayraktarı ve uluslara örnek olması için seçilmiş tir. Diasporadan sonra, Tanrı'nın seçilmiş milleti manevi bir kavramdan güçlü bir milliyetçi kavrama geçti. "İ brahim'in çocukları" olmak mezhepçilik ve gurur ruhunu besledi. İ sa buna sert bir dille karş ı çıktı (Yuhanna 8:39-44). İ lk kilise seçim dilini Yahudilikten benimsemiş ti (Elçilerin İ ş leri 2:47; Romalılar 8:28-31; Efes. 1:5; 1 Pet. 2:9) ama önemli bir farkla. Tanrı'nın halkı artık belirli bir ulus olan İ srail'den çağ rılan seçilmiş bir halk yerine, her ulustan seçilmiş tir (Elçilerin İ ş leri 3:25).

Tanrı'nın İ brahim'le yaptığ ı antlaş ma, Pentekost Günü'nde Hıristiyan kilisesinin doğ uş uyla meyvesini verir (Elçilerin İ ş leri 2). Tanrı'nın yeni İ srail'i olan kilise artık Mesih'e ait tüm insanlardan oluş uyor (Gal. 3:28; 6:16).

MODERN YAHUDİ Lİ K

Aş ağ ıda günümüzde var olan farklı Yahudilik biçimlerinin kısa bir özeti bulunmaktadır. Tıpkı Hıristiyanlığ ın geniş bir çoğ ulculuk olması gibi Modern dünyadaki mezhepler açısından Yahudilik de benzer bir olguyu vas amıs tır.

 Muhafazakar Yahudilik. Bu hareket on dokuzuncu yüzyılın ortalarında Reform hahamlarına karş ı bir tepki olarak baş ladı. Amerika'daki Muhafazakar Yahudilik denir
 Amerika Birles ik Sinanogu.

2. Ortodoks Yahudilik. Bu Yahudiliğ in en eski ş eklidir.
Ortodoks Yahudilik 1625'te Amerika'ya geldi ve 1730-1801 yılları arasında düzenlenen tüm sinagoglar Sefarad ayini izledi. 1831'de Philadelphia'da Aş kenaz ayini baş ladı. Ortodoks kurumları arasında Yeshivos Tevrat Çalış ması Seminerleri; Chicago'daki İ brani İ lahiyat Koleji; Yeshiva Üniversitesi; Baltimore'daki Yeni İ srail Haham Koleji; ve Amerika Haham Konseyi.

3. Yahudilikte reform yapın. Yukarıda belirtildiğ i gibi bu hareket 1800'lü yıllarda Almanya'da baş ladı. Güney Carolina'nın Charleston kentinde Reformcu İ srailliler Topluluğ u'nun kurulması, Reform hareketini Amerika'ya getirdi. Reform Yahudiliğ i, ritüellerde ve İ ngilizcenin ibadet hizmetlerinde kullanılmasında değ iş iklikler ve güncellemeler getirdi. Reform örgütleri arasında Ulusal Tapınak Kardeş leri Federasyonu; NFT Kardeş likleri; NFT Gençliğ i; Amerikan Kantorlar Konferansı; Ulusal Tapınak Eğ itimcileri Birliğ i; NAT Yöneticileri; ve Dünya İ lerici Yahudilik Birliğ i. Eğ itim kurumlarış unları içerir:

Cincinnati İ brani Birliğ i Koleji.

- 4 Yeniden Yapılanmacı Yahudilik. New York'taki Muhafazakar Yahudi Teoloji Semineri'nde profesö olan Mordecai Kaplan (1881-1983), Ortodoks Yahudiliğ in bazı temel ilkelerini değ iş tirerek Yahudiliğ i "yeniden inş a etti". Yeniden yapılanmacılar orijinal günahı reddederler ve modern anlayış a uygun olarak insanlığ ın temel iyiliğ ini savunurlar. Yahudi Yeniden Yapılanma Vakfı
 - 1940'ta kuruldu. Yeniden Yapılanmacı örgütler arasında Philadelphia'daki Yeniden Yapılanmacı Cemaat ve Kardeş lik Federasyonu (1951) ve Yeniden Yapılanmacı Haham Koleji (1968) bulunmaktadır.
- 5 · Hümanist Yahudilik. Çoğ unlukla agnostiklerden ve ateistlerden oluş an hümanist Yahudilik, "dış arıda" olan bir Tanrı kavramını reddeder. Teizmin yerini tamamen hümanist bir yaklaş ım alıyor. Yani ahlak her insanın içindedir. Doğ ru ve yanlış eylemler Tanrı'ya değ il, nefse tepki olarak yapılır. Hümanist Yahudilik, 1876'da New York'ta kurulan Etik Kültür Hareketi olarak bilinen bir ögüt tarafından desteklendi.

Sherwin T. Wine, 1969'da Hümanist Yahudilik Derneğ i'ni kurdu. Bazı hümanist Yahudiler aynı zamanda UNITARIANUNIVERSALIST'in de üyesidir. DERNEK



Modern Yahudilik yirminci yüzyılın ikinci yarısında önemli değiş ikliklere uğ radı . — Radikal laik ideolojiler,

muhafazakar ve orta derecede dindar gruplar tarafından karşıçıkılan dinsiz veya laik bir milliyetçilikle sonuçlandı.

Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasındaki evlilikler, özellikle Amerika Birleş ik Devletleri'nde hızla arttı. Sinagoglara katılım en iyi ihtimalle marjinaldir. Şu anda deneyimlenen laiklik, 1980'lerde ve 1990'larda daha önceki on yıllara kıyasla daha fazla Yahudinin tarihsel köklerine dönmesiyle, ortodoksluğ a artan ilgiyle dengeleniyor. Antisemitizm

Amerika'daki Kİ MLİ K hareketlerinde yeniden canlandı. En sonuncusu, yeni Alman ulusunda büyüyen Yahudi düş manlığ ıdır.

Ancak sorun Almanya ile sınırlı değ il. Bu dünya çapında bir fenomendir.

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Ortodoks Yahudilik: Amerika Ortodoks Cemaatleri Birliğ i, 45 W. 36th Street, New York, NY10018.

Reform: ABD ve Kanada'daki Amerikan İ branice Cemaatleri Birliğ i, 790 Madison Avenue, New York, NY 10021.

Yeniden Yapılanma Uzmanı: Yahudi Yeniden Yapılanma Uzmanı Vakfı. 432 Park Avenue S., New York, NY10016. Muhafazakar: Amerika Birleş ik Sinagogu, 155 5. Cadde, New York, NY10010.

Hümanist: Hümanist Yahudilik Derneğ i, 28611 W. 12 Mil Yolu; Farmington Tepeleri, MI 48334. Web siteleri

Ortodoks: www.ou.org

Reform: www.rj.org

Yeniden Yapılanma Uzmanı: www.jrf.com

Muhafazakar: www.uscj.org

Hümanist: www.shj.org

Birincil Belgeler ve Yetkili Kaynaklar

Ortodoks Yahudilik: İ branice İ ncil; Tevrat; Joseph Caro, Sulhan Arukh Reformcu Yahudilik: İ branice İ ncil Yeniden Yapılanma Uzmanı: Mordecai M. Kaplan, Bir Medeniyet Olarak Yahudilik: Amerikan-Yahudi Yaş amının Yeniden Yapılanmasına Doğ ru;_____, Dinamik Yahudilik: MMKaplan'ın Temel Yazıları; Reconstructionist Magazine Conservative: İ branice İ ncil; Talmud; Yanıt Edebiyatı;

Kodlar; Joseph Caro, Sulhan Arukh Hümanist: Sherwin T. Wine, Tanrının Ötesinde Yahudilik: Yahudi Olmanın Radikal Yeni Bir Yolu; Hümanist Yahudilik (derqi)

İ statistikler 2000 yılı rakamlarına göre dünyada yaklaş ık 14 milyon Yahudi, 5.600.000'i Amerika'da bulunmaktadır. Yaklas ık dökümü Amerika Birles ik Devletleri'ndeki Yahudi nüfusu:

Ortodoks: Yaklas ık 1.000 cemaatte 1.000.000 kis i

Reform: Uvgulamada 1.300.000, 850 cemaat

Yeniden Yapılanma Uzmanı: 50.000

Muhafazakar: 2 000 000

Hümanist: 2 200

Notlar

- 1 John Bright, İ. srail Tarihi (Philadelphia: Westminster, 1981), 133.
- 2 Tablo Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible'dan alınmış tır (Grand Rapids: Zondervan, 1975-76), sv "Krallar, Kitaplar," 3:817.
- 3 Encyclopedia Britannica, 15. baskı. (1988), sv "Yahudilik," 22:425.

- 4 Bkz. Kİ MLİ K HAREKETLERİ .
- 5 Joachim Jeremias, İ sa'nın Efkaristiya Sözleri (Londra: SCM, 1966).
- 6 Dünya Dinleri Enstitüsü, PO Box CC tarafından derlenen bilgiler, Irvine, CA 92716-6003.
- ZAmerika'da günümüz Yahudiliğ i için yararlı bir kitap, Howard M. Sachar tarafından vazılmıs tır. A History of the lewish in America (New York: Knopf, 1992). Ayrıca bibliyografyaya bakınız.

YAŞ AM BAHARI; HAYAT BAHARI

NEW AGE ideolojisinin psikoloji, zihin dinamikleri ve dini fikirlerle eklektik bir karış ımını sağ layan bir kiş isel geliş im organizasyonu.

TARİ H

"Bildiğ imiz kadarıyla Lifespring hakkındaki araş tırma, bugün mevcut herhangi bir deneysel programdaki en kapsamlı bilimsel araş tırma bütününü oluş turmaktadır." Lifespring, 1974 yılında daha önce Mind Dynamics'in üyesi olan Jo hn Hanley tarafından kuruldu. Fikirlerini Gestalt Enstitüsü'nden John Enright'ın ve insan potansiyeli hareketinin diğ er bazı giriş imcilerinin yardımıyla geliş tirdi. 1974'ten bu yana Lifespring (Hayat Pınarı olarak da yazılır) etkileyici büyüme istatistikleri gösterdi. 1977'ye gelindiğ inde eğ itim seminerlerine yirmi binin üzerinde kiş i kaydolmuş tu. 1980'de sayı yüzü aş tı

bin. 1980'lerin sonunda yetkililer Lifespring seminerlerine üç yüz bin kiş inin kaydolduğ unu iddia etti. Hareket kısa sürede Hanley'nin altı haneli maaş kazanmasıyla multimilyon dolarlık bir giriş im haline geldi. Seminere kaydolmanın maliyeti baş langıçta 200 dolardı, ancak bu ücret 1980'de 350 dolara, 1984'te ise 450 dolara yükseldi. Kayıt yaptıranların büyük bir yüzdesi, iş yerinde performansı artırmanın yollarını arayan iş adamlarıdır.

Lifespring medyada gözden kaç madı. ABC'nin 20/20 programı 30 Ekim ve 6 Kasım 1980'deki harekete odaklandı ve birkaç sonuç çıkardı. Lifespring öğ retmenleri ve eğ itmenleri, profesyonel olarak değ il, sadece amatör olarak psikoloji uyguluyorlardı. Üstelik eğ itimde kullanılan teknikler psikolojik açıdan son derece manipülatifti. Öğ rencilerin çoğ u, Lifespring eğ itimi almanın verdiğ i "zarar" sonucunda profesyonellerin yardımına baş vurdu.

Grubun öğ retilerinin etkisiyle birçok stajyerin ödüğ ü ve intihar ettiğ ine dair söylentiler ve raporlar bile var. Lifespring 1980'lerin sonlarında bir dizi davayla karş ı karş ıya kaldı. 2005 yılı itibariyle artık kurs reklamı yapılmamaktadır ve 2004 yılına kadar yürürlükte olan resmi web sitesi kaldırılmış tır.

ORGANİ ZASYON

2005'ten önce Lifespring tamamen yenilendi. Çeş itli düzeylerde seminerleri ve kursları etrafında düzenlendi. Kurslar ve seminerler düzenli olarak verildi ve organizasyonda Hanley'in oğ lu John Hanley Jr. eğ itmen olarak görev yaptı. 1990'ların baş ına kadar, adaylar gerekli ücretin ödenmesinden sonra beş günlük bir süre içinde elli saat eğ itim görüyorlardı. Eğ er kiş i seçerse, temel eğ itimin ötesine geçmeyi ve ileri düzey kursa ("Kiş ilerarası Deneyim" [IPE] adı verilen) kaydolmayı seçebilir.

Öğ rencilerin yaklaş ık yüzde 50'si, beş gün daha yoğ unlaş tırılmış eğ itimden oluş an ileri kursa gitti. Eğ itim Koordinatörü Programı [TC] baş lıklı üst düzey kurs, yetmiş günlük bir eğ itim daha içermektedir. Bu aş amada kursiyerler Lifespring'e eğ itmen, iş e alım sorumlusu vb. gibi çeş itli rollerde hizmet etmeye hazırdır. Kurslar The Lifespring Basic/Macera, The Lifespring Advanced/Challenge ve The Lifespring Quest gibi isimler altında sunuldu. Bu kurslar üç veya döt günlük bir süre boyunca gerçekleş tirildi ve yaklaş ık otuz bes saatlik bir eğ itimden olus uyor. Daha az ilgili kurslar sunulmaktadır

topluluk önünde konuş ma, yakınlık, cinsellik vb. Eğ itmen olabilmek için kiş i "Eğ itimde Eğ itmen" programına katılmayı seçebilir. Eğ itim altı aylık bir süre boyunca gerçekleş tirildi.

ÖĞRETİ MLER

Lifespring, gerçeğ in, kaynağ ı insan ruhunun "æünde" bulunan ænel bir giriş im olduğ u fikrini vurguladı. Özün içinde tüm gerçekler, sevgi ve kimlik yatıyor. Amaç, çekirdeğ e ulaş mak, yani içindeki potansiyeli keş fetmek ve o potansiyeli hayata geçirmektir. Eğ itimin bir kısmı, kursiyerlerin paylaş ım ve bilgi paylaş ımı amacıyla iki ("ikili" olarak adlandırılan) veya üçlü ("üçlü reklam" olarak adlandırılan) gruplar halinde eş leş melerini sağ lamaktı.

2 yüzleş me. —Diğ erinin zihnindeki "boş luğ u" keş fetmeye çalış ırlar, böylece içlerinde gizli olan potansiyeli keş federler. Kiş inin potansiyelini hayata qeçirmesi daha ileri eğ itimle mümkün olur. Hayattaki tüm sorunlar ve zorluklar, kiş inin düş ünce sürecindeki temel hatalardan kaynaklanır. Bu nedenle çözüm, kiş inin gerçekliğ i düş ünme veya kavramsallaş tırma biçiminde radikal bir değ iş im geçirmektir. Hastalıklar, rahatsızlıklar ve her türlü fizyolojik rahatsızlık bile 3. zihindeki sorunlara atfedildi .

Geleneksel Hıristiyanlık, yönelim açısından Hayat Pınarı'ndan kökten farklıdır. Hastalıklar, rahatsızlıklar, sorunlar ve zorluklar yanlış düş ünmenin sonucu değ ildir. Daha ziyade, hastalıklar ve hastalıkların yanı sıra yanlış düş ünmenin kendisi de, günah yoluyla Tanrı'dan ayrılma ş eklindeki çok daha derin ruhsal hastalığı ın belirtisidir ve kaynağı da budur (Yaratılış 3). Lifespring'e göre günah kavramı, hastalıklı bir felsefenin veya hayata bakış açısının sonucudur.

Hakikat, sevgi ve &-kimliğ in kaynağ ı insanoğ lunda olduğ undan, mantıksal sonuç insanlığ ın kendisinin tanrısı olduğ udur. Hayat Pınarı'nı Doğ u dininin felsefi temelleri içerisine ve daha yakın zamanda da Yeni Çağ Hareketi'ni oluş turan organizasyonların karmaş ık meta-ağ ı içerisine yerleş tiren ş ey bu kavramdır. "Psiş ik" güçlerin insan güçlerinin kaynağ ı olduğ u, egzersiz ve eğ itim yoluyla geliş tirilip güçlendirildiğ i düş ünüldüğ ünden okült, Lifespring'in gündeminin hayati bir parçasıdır.

İ kincisi, Hristiyan dikkatini aş kın bir ş eye odaklar.

Yaradılış in dış ında ve ondan ayrı olan Tanrı (bkz. aş kınlık). Hıristiyan ibadeti dış a ve yukarıya doğ ru bir harekettir. Lifespring'in varoluş çu yönelimi bu düş ünceye karş ı çıkıyor. Gizli tanrılık her insanda bulunduğ u için ibadet içe doğ ru kıvrılır ve nefse yönelir.

ÇÖZÜM

Lifespring çok çeş itli insanlara hitap ediyor. Mahkumlar, gençler, çocuklar, aileler, öğ renciler, iş adamları vb. için özel programlar tasarlandı. Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki kablolu ağ larda yayınlanan ve sağ lık, kiş isel refah, korkunun üstesinden gelme, kendini gerçekleş tirme, cinsellik ve benzeri Yeni Çağ temalarını vurgulayan birçok program, Lifespring'in hedeflerini ve öğ retilerini yansıtıyordu. Konferanslar ve eğ itim oturumları söz konusu grubun ihtiyaçlarına odaklandı.

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Dallas, Teksas.

I nternet sitesi

www.lifespring.com. Bu web sitesi 2004 yılına kadar resmi siteydi. Ancak 2005 yılında site kaldırıldı.

İ statistik

500.000'den fazla kiş i kaydoldu ve çeş itli eğ itimler aldı Hayat baharı kursları.

Notlar

ifespring'in resmi web sitesinden (yukarıdaki nota bakın).

2 Bkz. CHRISTIAN SCIENCE.

3.James Evans, "Lisans Olmadan Küç ülüyor," Kaliforniya (Mart 1989), 15.

MACUMBA

Brezilya'da var olan çeş itli Macumba ("kutsal yer" anlamına gelir) kültleri, on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar köe ticareti yoluyla Yeni Dünya'ya taş ınan Afrika kültürlerine göre böünmüş tür.

TARİ H

Yerli Amerikalıları baş arılı bir ş ekilde köeleş tirmedeki baş arısızlık, Portekizli ithalatın karlı alternatifini arayacak Plantasyonlarda ve madenlerde çalış mak için Afrikalı köe emeğ i. Brezilya'da 1888'de kölelik nihayet kaldırıldığ ında, üç milyondan fazla siyahi anayurtlarından koparılıp bu tropikal ülkeye getirilmiş ti. Bu insanların çoğ u Batı Afrika'nın Dahomean ve Yoruba kültürlerinden geliyordu. Kongo'daki Bantu halkı da nüfusa oldukça büyük bir katkı sağ ladı. Kültürel ve etnik çeş itlilik, Batı Hint Adaları'nın genelinde olduğ u gibi Brezilya'nın da dini geliş iminde önemli bir faktördü.

Yerli Kızılderililer, çeş itli Afrika kültürleri ve Portekizli Avrupalılarla karış tı. Portekizce dilinin ve Portekiz Roma Katolik misyonerlik çabalarının etkisiyle Brezilya'nın çoğ unluğ unun dini Roma Katolikidir. 1889'a kadar resmi dindi. Ancak çeş itli tarikatlar, Batı Hint Adaları'nda olduğ u gibi, kendi dini geleneklerini korumuş ve bunları eklektik bir ş ekilde Roma Katolikliğ i ile harmanlamış tır. Yorubi tarikatları, Cizvit misyonerlerinin onları sonuna kadar tebliğ etme giriş imlerine rağ men, benzersiz dini miraslarını korumada baş arılı oldular.

İ NANÇLAR

Yorubi tarikatlarının çoğ unda rahiplere babalao adı verilir. Asistanlarıyla (achogun adı verilen) birlikte, orisha'ya yapılan kurbanlarda kullanılan hayvanların bakımını yapar ve hazırlarlar . Yorubi kültlerine giriş, ritüel danslar ve ilahiler üzerinde yoğ un çalış ma, belirli yiyeceklerden ve cinsiyetten uzak durma ve bir dini tefekkür dönemi gibi belirli katı gereklilikleri icerir: bu sürenin ardından inisive tarikata dahil edilir.

Deneğ in katıldığıçeş itli büyülü ayinlere ebo denir.

Alberto Villoldo ve Stanley Krippner, Ş ifa Durumları (1986) adlı kitaplarında CANDOMBLE ve Umbanda inançlarının üç ortak özelliğ e sahip olduğ unu buldu:

- · İ nsanın hem maddi hem manevi bir bedeni vardır.
- Bedensiz varlıklar sürekli olarak fiziksel olanla temas halindedir dünya.
- İ nsanlar ş ifa ve ruhsal evrim amacıyla ruhlarla iletiş im kurmayı ve onları birles tirmeyi q renebilirler.

Macumba üzerindeki baş lıca Dahomean etkisi VOODOO kültü olmuş tur.

Vudu veya vodun uygulaması (aynı zamanda denir) Haiti'de uygulanan voodoo'ya benzer. İ kisi arasındaki temel fark Brezilya'nın inancında yatmaktadır.

tokhueni diğ er tanrılara kapıyı açarak birden fazla ruhun ele geçirilmesini sağ lar. Haiti voodoo'sunda kiş i tek bir ruh tarafından ele geçirilir. İ kili mülkiyet kavramı aynı zamanda Dahomeanları, insan deneklerinde aynı anda yalnızca bir orisha'nın yaş ayabileceğ ini öğ reten Yorubi tarikatlarından da ayırır . Dahomean kültlerindeki yaratıcıtanrı .Mawu Lisa'dır. Diğ er tanrılar arasında Hevioso, .Legba ve Loko bulı

Bantu halkı ayrıca Brezilya kült geleneklerine bir dizi tanrıyla katkıda bulunmuş tur. Nzambi yüce tanrıdır. "O"na rahip veya quimbanda eş lik eder. .Zombilzmin de kökleri Bantu dini mirasına dayanmaktadır. Yorubi ve Dahomean kültlerinde olduğ u gibi Bantu kültlerinin de Cariapemba, Calunga ve Orodere gibi tanrıları coktur.

Macumba kültlerinin muazzam çeş itliliğ ini bu cilt kapsamında ele almak mümkün değ ildir.

CÖZÜM

Bugün Brezilya'nın çeş itli insanları arasında din ve kültürün asimilasyonu söz konusudur. Tarikatların birçoğ u törenlerini Brezilya kırsalına dağ ılmış binlerce köyde sürdürüyor. Eğ itimin ve dini çoğ ulculuğ un daha yoğ un olduğ u ş ehirlerde kült gelenekleri eskisi kadar yaygın ve etkili değ il. Umbanda mezhepleri kentsel alanlarda bulunurken, kırsal mezheplerin en büyüğ ü Candomble'dır.

EK Bİ LGİ LER

Kutsal Metinler

Büyük öç üde sözlü gelenek Web siteleri www.aumbhandan.org.br (Portekizce);

www.stirlinglaw.com/ea/macumba.htm

İstatistik

Milyonlarca insan Macumba'yı uyguluyor, ancak bunu gizlice yaparken Roma Katolikliğ ini açıkça uyguluyor. Rio de Janeiro'da 65.000 tapınak var ve tahminen 40 milyon Brezilyalı Macumba uyquluyor.

Not

1 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/macu.html adresinde alıntılanmış tır .

MAHAYANA BUDİ ZM

BUDİ ZM yekpare bir dünya dini değ ildir. Diğ er tüm büyük dinler gibi, onun tarihi de mezhepler ve çeş itli düş ünce okulları ş eklinde ortaya cıkıyor. Mahayana Budist dünyasının iki büyük okulundan biridir.

TART H

Mahayana Budizmi yaklaş ık olarak ortaya çıktı. MÖ185, büyük "misyoner general" Asoka'nın dümünün ardından. Budist düş üncenin diğ er ana okulu THERAVADA BUDİ ZM'in aksine, Mahayana dönüş ümlü olarak "Büyük Okul" veya "Büyük Araç" (lafzen, "büyük öküz arabası" veya "çoğ unluğ un yolu") olarak bilinir. Mahayana bu iki okul arasında daha liberal olanıdır. Coğ rafi olarak kuzey Budist ülkelerinde (Kore, Japonya, Çn, Tibet, Nepal, Endonezya ve Vietnam) uygulanmaktadır. Daha muhafazakar Theravada okulu güney Asya'da merkezlendi. Mahayana Okulu, kitlelerin Budist yaş am tarzına eriş mesini mümkün kılan bir reform hareketiydi.

ÖĞRETİ MLER

Mahayana Budist teolojisinin geliş imine dikkate değ er en az üç önemli katkı vardı. (1) Birincisi bodhisattvanın ortaya çıkış ıdır . Bodhisattvalar , Siddharta Gautama'nın yaş amına dair bir dizi yayılım veya ön aş amadır. Bu önceki yaş amlarda Buda, Mahayana'nın ortaya çıkış ındaki önemli temalar olan sevgi, cönertlik ve nezaket eylemlerini gerçekleş tirdi.

(2) Sonraki eriş ilebilirliktir. Therevada Budizmi bir form öğ retti

Budizm'in fazlasıyla ezoterik ve dolayısıyla kitleler için neredeyse ulaş ılamaz olduğ u ortaya çıktı. Tam ve tam aydınlanmaya ulaş mak gerçekten de nihai amaç olsa da Mahayana, kitlelerin katılımını büyük öçüde kolaylaş tıran iki alt düzeyde aydınlanma biçiminin geliş imini gördü. Kiş i bir pratyeka-buddha olabilir, yani belli bir dereceye kadar aydınlanmaya ulaş an ancak bunu bir sır olarak saklayan biri olabilir. Diğ eri ise arhanttır, yani hakikati baş kalarından öğ renip kendisine uygulayan ve sonra nirvanaya ulaş an kiş idir.

(3) Mahayana Budist teolojisi Gautama'nın insan değ il ilahi olduğ unu öğ retir. Ancak nirvanaya ulaş mak yerine, acı çekme yolundaki diğ erlerine yardım etmek için geride kalmayı seçti. Bu nedenle Mahayana Budistleri ş efkat ve sevgiyi en yüksek erdemler olarak göürler ve kurtuluş u ve aydınlanmayı yalnızca kendileri için arayanları bencil olarak göürler.

Çeş itli Mahayana temaları HIRİ STİ YANLIK ile dikkate değ er karş ılaş tırmalara ve karş ıtlıklara yol açmaktadır. Sevgi ve ş efkat aynı zamanda Hıristiyan düş üncesinin de önemli motifleridir. Tanrı'nın sevgisi, İ sa Mesih çarmıhta ödüğ ünde insanlığ a da yayıldı. Bu fedakarlık en yüce sevgi eylemiydi çünkü dünyanın günahlarının kefareti olarak sunulmuş tu. Ancak Hıristiyanlık açısından, insanlığ ı Tanrı ile doğ ru bir iliş kiye sokmak için İ sa'nın dümü gerekliydi. Budist için kurtuluş , yeniden doğ uş döngüsü içinde acılardan kurtulmak olduğ u kadar, günahların affedilmesi meselesidir.

İ sa'nın erdemi ve doğ ruluğ u tö/bekar bir günahkâ ra aktarılırken, bodhisattva'nın erdemleri de nirvanayı arayanlara bahş edilir.

Mahayana'nın Buda'nın ilahi doğ asını vurgulaması, onun kendisini tezahür ettirdiğ i tarzları ifade etme ihtiyacını doğ urdu. Bu tri ka ya ("üç beden") doktrinidir. Bu üç beden, "yasanın" "fiziksel", "zihinsel" ve tezahür etmeyen bedenidir. Benzer ş ekilde Hıristiyanlık için İ sa Mesih "bakire Meryem'den doğ muş tur"

(Havarilerin İ manı). Geleneksel Kadıköy Kristolojisi, Mesih'in ilahi olduğ unu ve bu nedenle enkarnasyonun, Tanrı'nın ilahi Oğ lunun "fiziksel bedeni" olduğ unu itiraf eder. Mesih aynı zamanda "yasanın" yerine getirilmesidir (Luka 24:44).

ÇÖZÜM

Mahayana okulu her zaman iki hareketin en büyüğ ü olmuş tur. Bu, onun katı çileciliğ i reddetmesine ve ş efkate ve hayatın gündelik meselelerine yörelmeye vurqu yapmasına atfedilir.

Mahayana ayrıca bir ayrıcalık kampanyası yürütmek yerine, yayıldığ ı ülkelerin her birindeki yerli tanrılara uyum sağ lama yeteneğ i de sergiledi. Bu tek baş ına hızlı büyümesini açıklıyor.

FK Bİ LGİ LER

http://www.buddhanet.net/l_maha.htm adresindeyiz (Bu site, mevcut Mahayana kuruluş larının, web sitelerinin çoğ unu ve daha büyük Budist dünyasına bağ lantıları listeler.)

İ statistik Mahayana Budistleri, 185 milyon üyeyle dünyadaki Budist nüfusunun yüzde 56'sını oluş turan en büyük Budist grubudur.

MEHER BABA

"Öğ retmeye değ il, uyanmaya geldim. Bu nedenle hiç bir kural koymuyorum." Bunlar kendi adını taş ıyan mezhebin kurucusu Meher Baba'nın (1894–1909) sözleridir.

TART H

Baba, Hindistan'ın Poona kentinde Zerdüş t bir ailenin oğ lu olarak Merwan Sheriar Irani olarak büyüdü. Irani, üniversiteye gittiğ inde yaş lı bir Müslüman kadınla tanış tı ve onunla yakın iliş ki kurdu. Dünyanın en mükemmel ustalarından biri olarak kabul ediliyordu. Bir gün beklenmedik bir ş ekilde, bayan onu alnından öptü. Tıpkı sihir gibi, bu olay onu anında aydınlanmaya ve Tanrı bilincine taş ıdı.

İ ranlı mükemmel ustaların yanında eğ itim görmeye devam etti. Bu, ikinci önemli bir olaya yol açtı. Mükemmel ustalardan biri İ ranlıya bir taş attı ve iddiaya göre taş onun alnına, öpücüğ ün yerleş tirildiğ i noktaya çarptı.

Artık hiç bir ş ey eskisi gibi olmayacaktı. Meher Baba ("ş efkatli baba") olarak yeniden adlandırıldı ve kendisinin, tıpkı Buda, Muhammed ve İ sa Mesih'in kendi dönemleri için olduğ u gibi, yirminci yüzyılın yeni avatarı olduğ una inanıyordu. Sonraki birkaç yıl boyunca Baba öğ retmenlikle meş gul oldu ve aynı zamanda hastanesi ve okulu olan küc ük bir topluluk kurdu.

1925'te Baba söylenecek her ş eyi söylediğ ine karar verdi. Onun ve diğ er avatarların öğ rettikleri, çağ ların birikmiş ilahi bilgeliğ ini oluş turuyordu. Artık gerçeğ i yaş amanın zamanının geldiğ ine inanan Baba, bir sessizlik yemini etti ve buna hayatının geri kalanında (yaklaş ık kırk beş yıl) saygı duyduğ una inanılıyor. Ancak el iş aretleri, bedensel hareketler ve alfabe tahtası kullanarak iletiş im kurdu.

Baba'nın kendi önemi konusunda hiç ş üphesi yokmuş gibi görünüyordu. Kendisinin "eski olan" ve "yükseklerin en yükseğ i" olduğ unu iddia etti. Önceki avatarların bıraktığ ı yerde, modern dünyada ilahi gücün gerçekleş mesini sağ layan tek kiş i oydu. Neredeyse otuz yıl boyunca (1931–1958) Meher Baba

Amerika Birleş ik Devletleri, Avrupa ve dünyanın diğ er bögelerine geziler devam etti.

ORGANİ ZASYON

Öğ retilerinin incelenmesi için Myrtle Beach, Güney Carolina'daki Meher Spiritüel Merkezi ve Avustralya'daki Avatar'ın Evi gibi çeş itli merkezler kuruldu. Bugün bu tür birçok merkez var. Hepsi Meher Baba'nın öğ retilerine ve yazılarına odaklanıyor. Amerika Birleş ik Devletleri'nin on dokuz evaletinde ve diğ er vedi ülkede on merkez bulunmaktadır.

ÖĞRETİ MLER

Meher Baba'nın mesajının kapsamı ekümenik gibi görünüyordu. Hiç bir resmi dini kurum örgütlemedi ve bir inanç veya dogma formüle etmedi. Onun öğ retilerini dinleyenler ve kitaplarını okuyanlar pek çok farklı inançtan geliyordu.

Meher Baba'nın teolojisi, çeş itli Doğ u dinlerinin (BUDİ ZM, Hİ NDUİ ZM, Zerdüş tlük ve Sufizm) fikirlerini eklektik bir ş ekilde birleş tirir. Onun düş üncesinin merkezi özelliğ i, Tanrı'nın tekçi olduğ u ve tüm yaratılış ın amacının tanrının mutlak birliğ ini gerçekleş tirmek olduğ u iddiasında yatmaktadır. Madde ve ruh arasında bir düalizm meycuttur.

Tüm yaş amın ontolojik bir hiyerarş ide düzenlendiğ ine dair Neo-Platoncu ve Hindu fikirleri

Ruh, iki gezegenden dünyaya yolculuk eder ve maddenin temel formlarında (taş lar, toprak, bitkiler ve yukarı doğ ru insanlara kadar) enkarne olur. Baba, insan aş amasına ulaş ıldığ ında insanın nirvanaya ulaş abileceğ ini öğ retti.

Baba, mükemmel aydınlanmaya ulaş mak için her ruhun bu hiyerarş iden geçmesi ve yaş am formlarının her birine girmesi gerektiğ ine inanıyordu.

Meher Baba'nın düş üncesine özgü temel fikirler, HIRİ STİ YANLIK ile büyük öçüde çeliş mektedir. Baba tüm gerçekliğ in aş ağı yaş am formlarından yukarıya doğ ru ilerlediğ ini savunurken, Hıristiyanlık Tanrı'nın "göğ ün ve yerin yaratıcısı" olduğ unu (Havarilerin İ nancı, Ek 1) ve Yaratıcı olarak Tanrı'nın yaratılış ın her yönünü kendi gücüyle yarattığını öğ retir. kendine özgü ontolojik saygınlığı ve düzeni. Yani taş, taş olacak şekilde yaratılmış tır ve öyle de kalır. Bitki, bitki olmak için yaratılmış tır ve öyle kalır, yeni tohumlar verir ve kendi türüne göre yeni bitkiler üretir. Aynı durum diğ er yaratılış biçimleri için de geçerlidir.

İ nsan, Allah'ın suretinde yaratılmış olup, ruh ve bedenden oluş maktadır. Ölümle ruh bedenden ayrılır. Birincisi cennete yükselir veya cehenneme iner, beden ise geldiğ i yere gider. Hıristiyan dininde daha yüksek yaş am formlarına reenkarnasyon kavramı yoktur. Ortodoksluk. Yaratılan her varlık benzersizdir. Gnostisizmin ilk beş yüzyılda Hıristiyan kilisesini etkilediğ i doğ ru olsa da, ortodoksluk Yunanların beden ve ruh arasındaki düalizmine karş ı çıkıyordu. Birlik ve bütünlük, İ ncil'deki İ branice yaş am görüş ünü daha doğ ru bir ş ekilde tanımlar. Beden kendi baş ına kütü değ ildir. Yabancı bir varlık olarak içeri giren günah, Pavlus'un Romalılar 7:14-25'te iddia ettiğ i gibi, kütülüğ ün doğ asıdır.

Kurtuluş doktrinine gelince, Hıristiyanlık ile Meher Baba da birbirine zıttır. Hıristiyanlık, kurtuluş un, Kutsal Yazılarda anlatıldığı ve Havarilerin ve İznik'in inançlarında özetlendiği gibi, günahtan tövbeye ve İsa Mesih'in kişi iliğine ve işine olan imana dayandığını savunur. Meher Baba, kurtuluşun tam farkındalığa ve mutlak aydınlanmaya ulaşmak olduğunu öğretti. Hıristiyanlığa göre Kutsal Ruhinanlılara dışarıdan lütuf ve ışık getirir. Meher Baba'ya göre iyiliğin, hakikatin ve kurtuluşun kaynağı içeridedir.

Eskatolojik olarak, Hıristiyanlık için tüm tarih, "yaş ayanları ve düleri yargılamak için gelecek olan" (Havarilerin İ manı) İ sa Mesih'te tamamlanmış tır. Meher Baba'nın tarih görüş ü hem ilerici hem de döngüseldir: tüm yaş amın Tanrı ile birlik özlemi içinde olması ve bu amaca doğ ru ilerlemesi açısından ilericidir; tüm yaş amın reenkarnasyon çarkına binmesi anlamında döngüseldir, yalnızca yedi aş amadan biri aş ıldığında ilerlemeyi iş aret eder.

Yine de İ sa ile Meher Baba arasında birkaç dikkate değ er benzerlik vardır. Her ikisi de sevginin en yüksek erdem olduğ unu ve Hukukun en yüksek ideali. Baba da İ sa gibi zenginliğ in belirsizliğ inden ve bozulabilirliğ inden vazgeçmiş ti. Her ikisi de yoksullara ve hastalara hizmet etmek için çok zaman harcadı. Ancak Meher Baba kendisini çağ ımızın en yüce avatarı olarak görüyordu. Bu rolünde, tarihin gidiş atını değ iş tirecek sözler söyleyerek bir gün sessizlik yeminini bozacağ ını ilan etti. 31 Ocak 1969 bu ş ansa sahip olacağ ı son gündü. Yetmiş beş yaş ında vefat etti. İ sa Mesih, tarihte her yaş tan insan için Tanrı'ya giden tek gerçek yol olduğ unu ilan etti (Yuhanna 10:1–18; 14:1–6). Tanrı'nın yaş ayan, vücut bulmuş Sözü olarak, dünyevi yaş amı boyunca konuş maya devam etti. Hiç bir zaman susma yemini etmedi ve ömeden önceki son üç sözü -"bitti"- yankılandı

tarihin koridorlarında

Meher Baba'nın çalkantılı 1960'larda reçetesiz ilaç kullanımına karş ı duruş u takdire ş ayandır. Madde bağ ımlılığ ının rock and roll alt kültürü tarafından açıkça savunulduğ u bir on yılda Meher Baba, "uyuş turucuların zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan zararlı olduğ u" konusunda uyardı.

ÇÖZÜM

Meher Baba'nın öğ retileri Doğ u dini fikirleriyle ilgilenenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kiş ilik kültleri 1980'lerden bu yana azalma eğ iliminde olsa da YENİ ÇAĞHAREKETİ , Meher Baba ve Uzak Doğ u'nun diğ er gurularına özgü fikirlerin senkretik karış ımını barındıran bir ş emsiye olmaya devam ediyor.

Machine Translated by Google

Doğ u. Meher Baba'nın takipçileri, Baba'nın yazılarının ve ği retilerinin çoğ unun korunduğ u ve eriş ilebilir olduğ u internet aracılığ ıyla zengin bir divalog ve geleneğ i sürdürüvor.

Meher Baba grupları Hindistan, Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleş ik Devletleri'nde bulunmaktadır. Takipçiler Baba'nın mesajlarını ve yazılarını dinlemek ve okumak için bir araya geliyor ve bazı merkezler her yıl onun doğ um gününü kutlamaya devam ediyor. Baba'nın hayatı ve öğ retileri etrafında yoğ unlaş an organizasyonlar arasında Kaliforniya, Mariposa'da Meherana adında bir inziva merkezi; Queensland, Avustralya'daki Mesken; bir Sheriar Vakfı; ve Ojai, Kaliforniya'daki Sülfür Dağ ı'nda bulunan Meher Dağ ı.

EK Bİ LGİ LER

Merkezler

Bunlar Amerika Birleş ik Devletleri'nin her yerinde bulunmaktadır ve dünya.

Web siteleri

www.avatarmeherbaba.org; www.avatarsabode.com.au; (çok sayıda baş ka bağ lantı) Kutsal Metinler Baba'nın bazı eserleri arasında beş ciltlik Konus maları;

Tanrı Konus uvor: Yaratılıs ın Teması ve Amacları

(1955); Her Şey ve Hiçbir Şey (1963); ve İnsanlığı Dinleyin. Ayrıca Hindu kutsal yazılarını da okudu ve öğ rencilerini de aynısını yapmaya teş vik etti.

MORMONİ ZM; İ SA Kİ Lİ SESİ MESİ H SON GÜN AZİ ZLERİ 'Nİ N; CJCLDS

Joseph Smith Jr. (1805–1844) tarafından 1830'da kurulan Mormonizmin benzersiz geliş imi ve dünya çapındaki büyümesi, bu ciltte bulunan dini gruplara iliş kin araş tırmada önemli bir anlatı oluş turmaktadır. On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda geliş en diğ er tüm rakip kült ve mezheplerin üzerinde yükselen Mormonizm, Amerikan topraklarında doğ an en baş arılı ve farklı dindir. Püritenlik New England'da bir yaş am tarzını ş ekillendirdiyse, Mormonizm de ülkenin farklı bir bögesinde, New England'dan (kurucusunun doğ duğ u yer) çok uzakta bir yaş am tarzını etkilemiş ve ş ekillendirmiş tir.

TART H

23 Aralık 1805'te Sharon, Vermont'ta Joseph ve Lucy Smith dördüncü çocukları Joseph Jr.'ı doğ urdular. Onun çocuklukları hoş değ ildi. Yaş lı Joseph, Vermont'ta bir çiftçi olarak geçimini sağ lamakta çok zorlanıyordu; arıza. Boş zamanlarında, bir çocukluk fantezisini yeniden yaş ayarak, gömülü hazineyi avlayarak saatler harcayarak bu hayal kırıklıklarını yüceltiyordu. Hatta bir zamanlar kendi parasını basmaya çalış tığı bile iddia ediliyor. Vermont'ta çiftçilik patlaması için hiçbir umut göünmeyen Smith ailesi daha batıya, New York'un Palmyra ş ehrine taşındı. Burada Vermont'takinden daha büyük bir baş arı elde edemediler. Genç Joseph parlak bir genç çocuk olduğ unu kanıtladı ancak hiçbir zaman resmi bir eğ itim almadı. Babası devam etti

Palmyra'da hazine avlamaya baş ladı ve genç Joseph de babasının eğ lencesine ilgi duymaya baş ladı. Arkadaş ları ve komş uları daha sonra Smith ailesinin gerçekten de hazine avcılığ ı konusunda bir üne sahip olduğ unu ifade etti.

Genç Joseph'in annesi de aş ırılıklara kapılmış tı. O, dini fikirlerin en uç ve batıl inançlarına inanan, kolay etkilenen bir kadındı. Joseph Smith Jr., çocukluk ve gençlik yıllarında Hıristiyan dini içindeki birçok farklı mezhebe maruz kaldı. O zamanlar yeniden canlanma yaygındı ve özellikle Ontario'da (ş imdi Wayne) böyleydi.

New York'ta bir ilçe.

Genç Joseph Metodizmle karş ılaş tı ve daha sonra ondan etkilendiğ ini bildirdi. Ancak on beş yaş ındayken annesi, iki erkek kardeş i Hyrum ve Samuel ve kız kardeş i Sophronia, Presbiteryenliğ e geçti. Joseph kendini ciddi bir din yansımasına adadı. Ancak mezhepler de olsa birçok dinin varlığ ı kafasını karış tırıyordu. Sürekli olarak aklını kurcalayan bir soru ş uydu: Tüm mezheplerden hangisiydi?

Sağ ? Yakup'u King James İ ncil'inde okurken ş u sözlerle karş ılaş tı: "Eğ er birinizin bilgeliğ i yoksa, tüm insanlara cömertçe veren ve azarlamayan Tanrı'dan istesin; ve ona verilecektir" (Yakup 1:5). Bu pasaj sayfadan fırlamış gibi görünüyordu ve daha sonra ş u kelimeleri yazdı:

Birinin Tann'dan gelen bilgeliğ e ihtiyacı varsa, bunu yaptığımı bilerek tekrar tekrar düş ündüm; çünkü nasıl davranacağımı bilmiyordum ve o zamanlar sahip olduğ umdan daha fazla bilgelik kazanmadıkça asla bilemeyecektim; çünkü farklı mezheplerin din öğ retmenleri aynı kutsal metin pasajını o kadar farklı anladılar ki, bu sorunun İncille bas vurarak cözülmesine dair tüm qüveni yok etti.



Machine Translated by Google

Mormonların kurucusu Joseph Smith.

© CORRIS

Smith'in ya James'in talimatlarını görmezden gelme ya da onları takip etme seçeneğ i vardı; bu yüzden, aksi takdirde sonsuza kadar kafa karış ıklığ ı içinde kalacağ ından korkarak ikinci yolu tercih etti. 1820'de yalnız kalmak için ormana çekildi ve dua etmeye baş ladı. İş te Smith'in, The Pearl of Great Price'da o gün baş ına gelenlerle ilgili aktardığ ı kendi ifadesi :

Daha önce gitmeyi tasarladığı mı yere çekildikten sonra etrafıma bakındım ve kendimi yalnız buldum, diz çöktüm ve kalbimin arzularını Tann'ya sunmaya baş ladım. Bunu henüz yapmamış tım ki, hemen beni tamamen alt eden bir güç beni ele geçirdi ve üzerinde o kadar ş aş ırtıcı bir etkiye sahipti ki, dilimi konuş amayacağı ım ş ekilde bağ ladı. Etrafımda yoğ un bir karanlık toplandı ve bir süreliğ ine ani bir yıkıma mahkummuş um gibi geldi bana.

Ancak, beni ele geçiren bu düş manın gücünden beni kurtarması için tüm gücümü kullanarak Tanrı'ya dua ettim ve tam da umutsuzluğ a kapılmaya ve kendimi hayali bir yıkıma değ il yıkıma bırakmaya hazır olduğ um anda. ama görünmeyen dünyadan gelen, daha önce hiç bir varlıkta hissetmediğ im kadar muhteş em bir güce sahip olan gerçek bir varlığ ın gücüne - tam bu büyük alarm anında, tam baş ımın üzerinde, parlaklığ ın üzerinde bir ış ık sütunu gördüm. üzerine düş ene kadar yavaş yavaş alçalan güneş in

O ortaya çıkar çıkmaz kendimi beni bağ lı tutan düş mandan kurtulmuş buldum. İş ik üzerime geldiğ inde, parlaklıkları ve gökemleri her türlü tanımlamaya meydan okuyan iki Ş ahsiyetin havada, üzerimde durduğ unu gördüm. İ çlerinden biri benimle ismimle seslenerek konuş tu ve diğ erini iş aret ederek ş öyle dedi: Bu Benim Sevgili Oğ lumdur. Onu duy!

Tanri'ya danış maktaki amacım mezheplerden hangisinin haklı olduğ unu g renmek ve hangisine katılacağ ımı bilmekti. Bu nedenle, konuş abilecek kadar kendime hakim olur olmaz, ış ıkta üstümde duran Ş ahsiyetlere tüm mezheplerden hangisinin haklı olduğ unu ve hangisine katılmam gerektiğ ini sordum.

Hiç birine katılmamam gerektiğ i yanıtını aldım çünkü hepsi hatalıydı ve bana hitap eden Ş ahsiyet onların tüm inançlarının bir olduğ unu söyledi.

O'nun gœunde iğ rençlik; bu profesörlerin hepsinin yozlaş mış olduğ unu; "Dudaklarıyla bana yaklaş ıyorlar ama kalpleri benden uzak; doktrin olarak insanların emirlerini gö retiyorlar: bir çeş it dindarlığ a sahipler ama onun qücünü inkar ediyorlar."

Onlardan herhangi birine katılmamı bir kez daha yasakladı; ve bana ş u anda yazamayacağ ım birçok ş ey söyledi. Kendime geldiğ imde

Kendimi yine sırt üstü yatmış , gökyüzüne bakarken buldum.2 —

Mormonlar bu açıklamayı Smith'in ilk vizyonu olarak adlandırıyor.

Ancak bu ifadeyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Smith bu açıklamayı yıllar sonraya kadar yazmadı.

The Pearl of Great Price'ın önceki baskısında Smith, ş ahsiyetlerden birinin Nefi olduğ unu tanımladı. Ancak aynı kitabın daha sonraki bir baskısında Smith, göksel ziyaretçinin Moroni olduğ unu belirtiyor. Nefi ve Moroni, Mormon edebiyatında iki farklı karakterdir. Dahası, The Pearl of Great Price'ın ilk baskısında Smith, "bir kiş i" tarafından ziyaret edildiğ inden bahsederken daha sonraki baskılarda "iki kiş i"den bahsediliyor ve bu ciddi bir tutarsızlık oluş turuyor, özellikle de Mormon vahiylerinin gerçeğ i, Kitaplarının kehanet yetkisi.

Smith ilk görüş ünü aldıktan hemen sonra bu deneyimini Metodist bir papaza bildirdi. Smith, bakanın kendisine görüntülerin ve seslerin ş eytana ait olduğ unu söyleyerek aş ağ ılayıcı bir tepki verdiğ ini yazdı. Smith ayrıca mezheplerin birbirlerine karş ı ne kadar börünmüş olsalar da "hepsinin bana zulmetmek için birleş tiğ ini" belirtti. Ancak zulme rağ men Smith vizyonun arkasında durdu ve gerçek olduğ unda ısrar etti. Daha sonra telafisini yaptı

Herhangi bir mezhebe katılmayacağ ını, bunun yerine bekleyip hangi yolu izlemesi gerektiğ i konusunda ilahi yörlendirmeyi alacağ ını unutmayın.

Cevap çok geçmeden geldi. Smith, 21 Eylül 1823 akş amı yatmaya çekilirken dua etmeye baş ladı. Tanrıya seslenirken odayı parlak bir ış ık doldurdu ve yatağ ın yanında pırıl pırıl aydınlanmış bir figür belirdi. Bu kiş i kendisini Smith'e, Joseph'e bir görev vermek için Tanrı tarafından gönderilen bir elçi olan Moroni olarak tanıttı. Moroni ona altın tabaklara yazılmış bir kitap olduğ unu söyledi. Plakaların üzerinde Amerika'nın eski sakinlerinin ve buraya nasıl geldiklerinin hikayesi yazıyordu. Moroni, levhaların müjdenin bütünlüğ ünü içerdiğ ini açıklamaya devam etti. Plakaların yanı sıra Smith'e Urim ve Thummim adında iki "gümüş fiyonklu taş " sözü verildi. Allah bu iki cihazı Smith'in levhaları İngilizceye çevirebilmesi için hazırlamış tır.

O sırada Smith'e plakaların nerede olduğ u söylenmemiş ti. Ancak kendisine bulundukları yerin görüntüsü verildi ve daha sonra o yeri net bir şekilde hatırlayabildi.

Moroni daha sonra odadan çıktı. Smith yatakta yatıp olup bitenleri düş ünürken Moroni aniden yeniden yatağ ının yanında belirdi. Aynı mesaj birkaç ek talimatla birlikte verildi ve ardından Moroni tekrar ortadan kayboldu. Bu olay ücüncü kez yaş andı.

Ertesi gün babasıyla birlikte tarlada çalış ırken, genç Joseph bu deneyimden o kadar bunalmış ve bitkin düş müş tü ki babası ona eve gitmesini söyledi. Eve dönerken yorgunluktan yere yığ ıldı. Joseph orada yatarken Moroni tarafından tekrar ziyaret edildi ve Moroni ona aynı mesajı dördüncü kez iletti. Moroni daha sonra Joseph'e babasına gidip olanları anlatması talimatını verdi. Diğ er birçok kiş inin aksine, Smith'in babası Joseph'in sözlerine inandı ve ona Tarır'ını gerçekten onunla konuş tuğ unu söyledi. Joseph Jr. daha sonra görüş ünün onu yönlendirdiğ i yere gitti ve oraya vardığ ında buranın tam olarak kendisine gösterilen nokta olduğ unu hemen anladı. Plakaları kazmaya çalış ırken Moroni, kendisine plakaları yerden almasına izin verilmesinin dört yıl alacağ ını söyleyen Moroni tarafından yarıda kesildi.

Bunun yerine, Smith'in sadakatle yerine getirdiğ i bir görev olan yeni talimatlar almak için her yıl aynı noktaya dönecekti.

Sonunda zamanı geldi. 22 Eylül 1827'de plakalar Smith'e verildi ve kendisinden tekrar talep edilene kadar onları dikkatli bir s ekilde korumaları talimatı verildi.

Aynı yılın Ocak ayında Smith, Harmony, Pensilvanya'dan Emma Hale ile evlendi. Babasının bu evliliğ e rıza göstermemesi nedeniyle kaçtılar. Smith bu reddi, hayatını çevreleyen yoğ un zulme bağ ladı. Tarihci Fawn Brodie (kendisi de eski Mormon) bunun gerçek nedeninin Smith'in hayattaki tek mesleğ inin avcılık olması olduğ unu belirtiyor.

Bir "gæetleme taş ı" yardımıyla gönülü hazine.

konusunda tanınmış bir otorite olan Rahip Wesley Walters'a göre, Joseph Smith gerçekten de "gönülü hazineyi bulmak için gözetleme taş ı" kullanan bir "para kahinidir". Walters, 1971'de Norwich, New York'ta 140 yıllık bir mahkeme belgesinin bulunduğ unu açıkladığı ındaş aş ırtıcı bir keş ifte bulundu. Jerald ve Sandra Tanner ş öyle bildiriyor: "Bu belge, Joseph Smith'in bir 'camcı' olduğ unu ve Bainbridge, New York'ta bir sulh yargıcı tarafından tutuklandığını, yargılandığını ve suçlu bulunduğ unu kanıtlıyor.

1826'da 4. "Terim bakış ı, Bainbridge'li Yargıç Albert Neely'nin mahkeme yasa tasarısında göründü. Eğ er Smith'in böyle bir konuda yargılandığ ı gerçekten doğ ruysa, onun batıl inançlara bağ lı biri olarak itibarı ve daha sonraki keş iflerinde ve vahiylerinde ilahi yardım aldığ ına dair iddiaları büyük dçüde itibarsızlaş tırılır.

Yoğ un bir zulme maruz kalan Smith, daha sonra Harmony'ye, kayınpederinin evine taş ındı. Burada Urim ve Tummim'in yardımıyla levhaları tercüme etmeye baş ladı.

Bu arada, daha önce Joseph ve Emma'ya Harmony gezilerini finanse etmeleri için elli dolar vermiş olan Martin Harris adında bir arkadaş ı da oraya geldi. Smith'in plakalardan çizdiğ i karakterleri Columbia Üniversitesi'ne, dil bilimi uzmanı Profesö Charles Anthon'a götürdü. Belli ki Harris kitabın basımını finanse etmevi olanlamıs tı.

levhaların gerçek olup olmadığ ını ve Smith'in çevirisinin doğ ru olup olmadığ ını test etmek için ihtiyati bir adım atıyordu.

Smith, Harris'in keş if gezisinin sonuçlarını Harris'in kendi sözleriyle aktarıyor:

New York ş ehrine gittim ve tercüme edilen karakterleri, tercümeleriyle birlikte, edebi baş arılarıyla ünlü bir beyefendi olan Profesör Charles Anthon'a sundum. Profesör Anthon, çevirinin daha önce Mısır dilinden çevrildiğ ini gördüğ ünden çok daha doğ ru olduğ unu belirtti. Daha sonra ona henüz tercüme edilmemiş olanları gösterdim ve o da bunların Mısır, Keldani, Asur ve Arapça olduğ unu söyledi; ve onların gerçek karakterler olduğ unu söyledi. Bana, Palmira halkına onların gerçek karakterler olduğ unu ve tercüme edilenlerin tercümelerinin de doğ ru olduğ unu tasdik eden bir sertifika verdi. Sertifikayı alıp cebime koydum ve tam evden çıkıyordum ki Bay Anthon beni geri aradı ve genç adamın onları bulduğ u yerde altın plakalar olduğ unu nasıl öğ rendiğ ini sordu. Ben de ona bunu Tanır'ının bir meleğ inin acıkladığ ını söyledim.

Daha sonra bana ş iyle dedi: "Ş u sertifikayı göreyim." Ben de cebimden çıkarıp ona verdim, o da alıp parçaladığ ında, artık meleklerin hizmetkarlığı i diye bir ş eyin olmadığı nı, levhaları kendisine getirirsem tercüme edeceğ ini söyledi. onlara. Plakaların bir kısmının mühürlü olduğ unu ve bunları getirmemin yasak olduğ unu kendisine bildirdim. "Mühürlü bir kitabı okuyamam" diye cevap verdi. Onu bıraktım ve Profesö Anthon'un hem karakterler hem de çeviri konusunda söylediklerini onaylayan Dr. Mitchell'e gittim.5

Daha sonra Profesö Anthon, Smith'i araş tıran Bay ED Howe'dan Harris'in iddiasını duyduğ unda, Howe'a, levhaların "yenilenmiş Mısır hiyeroglifleriyle" (var olmayan bir dil) yazıldığ ını belirttiğ ini ş iddetle reddeden bir mektup yazdı.

fotoğ rafa Palmyra yakınlarındaki bögeden Oliver .Cowdery adında bir öğ retmen girdi. Joseph Sr., oğ luyla birlikte vizyonlar ve levhalarla ilgili olarak yaş anan her ş eyi Cowdery'ye anlatmış tı ve Cowdery hemen olayla ilgilenmeye baş ladı. Okul müdürü Smith'in evine bir gezi yaparak onun merakını gidermeye karar verdi. Cowdery, geliş inden sonraki iki gün içinde Smith'in plakalardan çevirdiğ ini İ ngilizceye yazmaya baş ladı. Ortaya çıkan belge Mormon Kitabıydı.

15 Mayıs 1829'da Smith ve Cowdery'nin dua etmek için ormana gittiğ i iddia edildi. Bunu yaparken birdenbire ış ıkla çevrelendiler ve Vaftizci Yahya onlara göründü.

Ellerini iki adamın üzerine koyarak onları görevlendirdi ve ş u sözleri söyledi:

Hizmetkar arkadaş larım, sizlere, Mesih adına, meleklerin hizmetinin, tövbenin ve günahların bağ ış lanması için suya daldırılarak vaftizin miydesinin anahtarlarını tutan Harun Rahipliğ ini veriyorum; ve Levi'nin oğ ulları Rab'be doğ rulukla bir kez daha sunu sunana kadar bu, yeryüzünden bir daha asla alınmayacak.6

Bu olay Mormon tarihinde Harun rahipliğ inin yeniden canlandırılması olarak bilinir. Bu görevlendirmenin bazı sınırlamaları vardı. Örneğ in, Kutsal Ruh armağ anını vermek iç in kendileri baş kalarına el uzatamazlardı. Yine de bu noktada hem Cowdery hem de Smith'e kehanet ve yeni manevi anlayış armağ anı verildi. Vaftizci Yahya ayrıca Smith'i kilisenin ilk büyüğ ü ve Cowdery'yi de ikinci olarak görevlendirdi. Daha sonra ilahi emir üzerine yola devam ettiler.

haberci, birbirlerini vaftiz etmek icin.

Levhaların Mormon Kitabı'na tercümesi sırasında üç tanığ ın bunları göme ayrıcalığ ına sahip olması gerektiğ i belirlendi; seçilen üç kiş i Oliver Cowdery, David Whitmer ve Martin Harris'ti. Whitmer, Cowdery ve kısa bir süre sonra Harris, bir kez daha dua ederken levhaları gördüler ve bunların gercekliğ ine dair tanıklık edebildiler.

Üç ünün tanıklığ ının ardından sekiz kiş inin daha tanığ ı vardı:
Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, John Whitmer,
Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hyrum Smith ve Samuel H. Smith.
Bunun üzerine İ sa'nın öğ rencileri Petrus, Yakup ve Yuhanna,
Melkisedek rahipliğ ini Susquehanna Nehri kıyısındaki Smith ve
Cowdery'ye verdi.
Bu, iki lidere Kutsal Ruh'un armağ anı icin el ele verme yetkisini verdi.

6 Nisan 1830'da Smith ve Cowdery birbirlerine el koydular ve böylece birbirlerini "İ sa Kilisesi'nin büyükleri" (daha sonra "İ sa" ve "Son Zaman Azizleri" eklendi) olarak atadılar. kilise Fayette, New York'ta doğ du. Smith ve Cowdery, grubun orada bulunan diğ er üyelerini de ele geçirdiler ve onlar da Kutsal Ruh armağ anını aldılar. Mormon kilisesi hızla büyümeye bas ladı. Altı üyeyle bas layarak, bir av icinde savı vaklas ık kırka vükseldi.

Amerikan Kızılderililerine bir görev verildiğ ini hisseden küçük Mormon grubu, bugünkü Cleveland yakınlarındaki Kirtland, Ohio'ya taş ındı. Tanınmış bir Campbellci vaiz olan Sidney Rigdon, burada kendi sürüsünün çoğ uyla birlikte Mormonizme geçti. Kirtland'da ilk Mormon tapınağ ı ins a edildi.

Ancak her ş ey bir baş arı öyküsü değ ildi. Grup, Mormon olmayan komş uların muhalefetiyle karş ılaş tıkça ş iddetli zulümler patlak verdi. Smith'in takipçilerinin çoğ u Kirtland'ı terk etti ve daha batıya, Missouri'deki Jackson County'ye doğ ru ilerledi; burada birçoğ u Independence ş ehrine yerleş ti. Burada Smith birçok ifş aatından bir tanesini daha aldı. Jackson County'yi vaat edilen topraklar veya yeni Zion olarak ilan etti.

Ancak İ srailoğ ullarına vaat edilen topraklarda olduğ u gibi, yeni vaat edilen topraklarda da yeni yerleş imcilere düş man olan halklar vardı. Zulümler sertleş ti ama Mormon kilisesi istikrarlı bir ş ekilde büyüdü. 1839'a gelindiğ inde Independence, Missouri'de ve çevresinde yaş ayan birkaç bin üye vardı.

Mormon olmayan komş ular çeş itli nedenlerden dolayı yeni topluluğ a karş ı düş manca davrandılar. (1) Smith'in kendi anavatanlarının yeni Zion'u olduğ unu iddia etmesine kızdılar. (2) Sınırın katı bireyciliğ i, dini aristokrasi tarafından yönetilen bir örgüte karş ı çıkan bir yaş am felsefesiydi. (3) Ş iddet bir bakıma misilleme niteliğ indeydi. Zulümlerin çok fazla olduğ u ortaya çıktığ ında

sürdürdüler.

Bağ ımsızlıktan sonra birçoğ u kuzeye, Missouri'deki Far West'e taş ındı. (4) Mormonlar çokeş lilik uygulamakla suçlanıyordu. Direniş , Mormonların karş ılık verdiğ i noktaya kadar devam etti ve eyalet milisleri müdahale etmek zorunda kaldı. Smith ve Mormon liderlerinden birkaçı hapsedildi, ancak kısa süre sonra kaçtılar ve Smith, sadık takipçilerini Mississippi üzerinden doğ uya, Smith'in Nauvoo olarak yeniden adlandırdığı Commerce, Illinois'e götürdü.

Nauvoo'da Smith, vahiyleri meydana geldikçe duyurarak teokratik olarak yönetmeye devam etti. Nauvoo'nun nüfusu muazzam bir şekilde arttı ve sonraki döt yıl içinde yirmi bini aşan nüfusuyla Illinois'in en büyük şehirlerinden biri haline geldi. İki büyük partinin (Whigler ve Demokratlar) Mormon oyu için rekabet etmesiyle siyasi açıdan ilginç gelişmeler yaşandı. Nauvoo'ya Illinois tarafından bir imtiyaz verildi ve Smith ilk belediye başkanı oldu.

Aynı zamanda eyaletin milis kuvvetlerinin bir parçası olan Nauvoo Lejyonu'na da komuta etti ve kendisi için saygın bir itibar kazandı. Mormon olmayanlar yine de Smith'in kilisesine karşı düş manlıklarını

Ş ubat 1844'te Smith, siyasi hırslarının ulusal düzeyde ifade edilmesi gerektiğ ine karar verdi ve Amerika Birleş ik Devletleri baş kanlığ ına adaylığ ını açıkladı. Kendi Mormon muhaliflerinden bazıları onu hızla eleş tirdi ve Nauvoo Expositor, Smith ve Mormonizm'i sert bir ş ekilde kınayan materyaller yayınladı. 10 Haziran 1844'te Smith, adamlarına qazetenin matbaasını yok etme emrini verdi.

balyoz. Bina da yanmamasına rağ men ateş e verildi. Sahipler Smith'i pervasız vandalizmle suçlayarak ş ikayette bulununca hapse atıldı. Serbest bırakıldıktan sonra kardeş i Hyrum ile birlikte vatana ihanet suçlamasıyla tekrar tutuklandı. İ kili, basın özgürlüğ ünü ihlal ettiğ i gerekçesiyle Carthage, Illinois'de hapse atıldı. 27 Haziran 1844'te silahlı adamlardan oluş an bir kalabalık öfkeyle hapishaneye baskın düzenledi ve iki kardeş i acımasızca ödürdü. Bunlardan bazıları eski

Daha sonra Smith'in cinayetinin spesifik nedenleri ortaya çıktı. Birincisi, Mormon "Elliler Konseyi" tarafından Joseph Smith'in "İ srail'in Yakın Evinin Kralı" olarak atandığı ilan edilmiş ti. "Yahudi olmayanlar" (Mormon olmayanlar için kullanılan bir terim), bunu Smith'in Amerika Birleş ik Devletleri hükümetini devirme ve bir teokrasi kurma giriş imi olarak yorumladı. Smith'in Nauvoo Expositor'u yok etmesine karşı yapılan eylem, Yahudi olmayanlar açısından onun siyasi hırslarını durdurmak için bir bahane haline geldi. İ kincisi, birçok kişi Nauvoo Expositor'un Smith'in çok eş lilik uygulamasını savunduğu yönündeki açıklamasına öfkelendi. Smith'in dümünden sekiz yıl sonra Mormon kilisesi, çokeş liliği in gerçekten de Tanrı tarafından vahyedilen ve emredilen bir uygulama olduğunu ilan ederek Nauvoo Expositor'un orijinal raporlarını doğ ruladı.

Smith'in takipçileri hemen onun ş ehit olduğ unu ilan ettiler ve onun dümü, Mormon kilisesinin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Yeni lider kim olacak? En olası iki aday Sidney Riqdon'du. liderlik etme hakkı vardı çünkü Smith tarafından "İ İk Danış manı" olarak seçilmiş ti ve Rigdon'un rakibi Brigham Young (1801-77), kilisenin yönetiminin "on iki havari"ye geçtiğ ini iddia ediyordu. o baş kandı. Mormonların çoğ unluğ u Young'ın liderliğ ini seçti ve böylece o, 1847'ye kadar resmi olarak olmasa da kilisenin ikinci bas kanı oldu.

Illinois eyaletinden Mormonların ayrılmak zorunda olduğ una dair bir ültimatom alan Young, hemen bir grup takipç i topladı ve Rocky Dağ ları boyunca uzun, zorlu bir yürüyüş le batıya yöneldi. Yolculuk 1846 Ş ubat'ında baş ladı. 1847 Haziran'ında vagon grubu Tuz Göü Vadisi'ne geldi ve Young burada "Yer burası!" dedi. Mormon kilisesi nihayet burada yerleş ecekti.

Büyük Tuz Gdü'nün on mil doğ usunda bulunan Salt Lake City, kilisenin merkezi oldu. Sonraki birkaç on yılda binlerce Mormon din değ iş tiren doğ udaki noktalardan Salt Lake City'ye göç etti. Young, yurtdış ına, özellikle İ ngiltere ve İ skandinavya'ya misyonerler göndererek hırslı bir lider olduğ unu kanıtladı. Bu din değ iş tirenlerin çoğ u, kilisenin kurduğ u bir fon aracılığ ıyla finanse edilerek Tuz Gdü Vadisi'ne de geldi.

Young ilahiyatçıdan çok yönetici olduğ unu kanıtladı. Smith'ten farklı olarak kiliseye dogmatik katkılar açısından çok az ş ey ekledi. Ancak çokeş lilik resmi olarak onun idaresi altında tesis edildi. Young'ın yirmi karısı vardı ve toplam kırk yedi çocuğ u vardı. Ancak tüm dini hareketlerde olduğ u gibi, parçalanmış gruplar da geliş ti. Salt Lake City bugün Mormon kilisesinin en büyük bdümünün genel merkezidir. Mormonların önemli bir azınlığ ı Young'ın liderliğ ini kabul etmedi.

Smith'in eş i Emma ve oğ lu III. Joseph'in önderliğ inde Missouri ve Illinois'de kaldılar ve bugünkü merkezi Independence, Missouri'de bulunan, SON GÜN AZİ ZLERİ İ SA MESİ Hİ N YENİ DEN ORGANİ ZE EDİ LMİ Ş Kİ Lİ SESİ 'ni (ş imdi Mesih Topluluğ u olarak anılıyor) kurdular.

Sidney Rigdon, Mormon kilisesinin baş ka bir parçalanmış grubuna liderlik etti; Young'ın çok eş lilik doktrinini kınadı. Bu grup, adını Sidney Rigdon'un eski büyüğ ü William Bickerton'dan alan Bickertonitler olarak biliniyor.

Joseph Smith yönetimindeki bir havari olan Lyman Wight, üç üncü bir grubu Teksas'a götürdü. Martin Harris ve David Whitmer Kirtland'da kaldılar ve bir kilise kurdular. Baş ka bir hareket, daha yeni bir dönüş üm olan James Strang tarafından yönetildi. Strang, 1844'te Burlington, Wisconsin'de çokeş li bir Mormon topluluğ u kurdu. 1850'de Michigan Götü'ndeki Beaver Adası'nda "Zion Kralı" ilan edilen Strang, 1856'da Mormon karş ıtı protestocular tarafından ödürüldü. Bu hareket Stran-gites olarak tanındı. Mormonizm içindeki son grup ise İ sa Kilisesi'dir (Tapınak Lot).

Missouri ve Illinois'i terk eden Mormonlar

Mormon olmayan Yahudi olmayanlardan gördükleri zulme őkelendiler. ABD hükümetine de kızgınlardı. Nefretlerini Tuz Gdü havzasına getirdiler. Brigham Young'ın niyeti baş ından beri Mormonları güneye Meksika'ya göç ederek Amerika Birleş ik Devletleri topraklarının dış ına çıkarmaktı. Ancak Meksika Savaş ı (1846-1848) bunu engelledi. Bu öke ve acı, Eylül 1857'de, Kaliforniya'ya giderken Utah'tan geçen bazı Arkansas göç menlerinin, Cedar'dan kırk mil uzaktaki bir kampta John Doyle Lee liderliğ indeki bazı Mormonlar ve Paiute Kızılderililerinden oluş an bir grup tarafından saldırıya uğ ramasıyla doruğ a ulas tı. S ehir.

Saldırganlar, göçmenlere silahlarını bırakmaları karşılığında güvenli hareket etme sövü verdi.

137 kiş ilik grup güneye doğ ru ilerlerken aniden pusuya düş ürüldüler ve küçük çocuklar dış ında hepsi vahş ice ddürüldü. Bu, Dağ Çayırları Katliamı olarak bilinmeye baş landı.

Lee daha sonra yetkililer tarafından tutuklandı ve idam edildi. Juanita Brooks, The Mountain Meadows Massacre (1950) adlı monografisinde , Mormon kilisesinin, Lee'yi aklamaya yönelik herhangi bir giriş imin kiliseye ve onun liderliğ ine suç getireceğ ini anladıktan sonra sonunda aforoz etmeye zorlandığ ını anlatıyor. Brigham Young'ın 7. olaydan haberdar olduğ u iyice belgelendi.

Katliamın önemi, Amerika Birleş ik
Devletleri'nin Utah'taki hükümet ve asker faaliyetlerini derhal hızlandırması
ve böylece ABD'nin Utah'a son vermesi gerçeğ inde yatıyordu.

Mormon sivasi hegemonyası.

Bu da, çok eş lilik sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra Utah'ın nihai olarak eyalet olarak kabul edilmesinin yolunu açtı.

Amerika Birleş ik Devletleri hükümeti, İç Savaş 'ı takip eden yıllarda Mormonların çokeş lilik doktrinine karş ı yoğ un bir kampanya yürüttü. Edmunds Yasası (1882), bunu yaparken yakalananlara ciddi cezalar verilmesini gerektiriyordu. 1887'de kilise kurumsal ayrıcalıklarını kaybetti. Mormonlar 1849 ile 1887 yılları arasında altı kez eyalet baş vurusunda bulundular ve her seferinde reddedildiler. Sonunda, baskının aş ılmaz boyutlara ulaş masıyla birlikte Baş kan Wilford Woodruff, 1890'da çok eş liliğ i resmen kaldırdı ve Utah'ın 1896'da kırk beş inci eyalet olmasının önünü açtı. Ancak çok eş lilik uygulamasının henüz bir sonuca varmadığ ını söylemeye gerek yok. din yüzünden değ il, siyasi ve ekonomik hayatta kalma nedeniyle

Mormonluk, tarikat ve mezheplerin dünya çapında yayılmasında önemli bir rol oynamaya devam etmiş tir. Eski Sovyetler Birliğ i din karş ıtı yasalarını gevş ettikten sonra, Mormonlar, eski ateist Rusları Mormon yapmak amacıyla gruplar halinde geldi. Mormonlar dünyanın birçok ülkesinde varlığ ını sürdürüyor. Mayıs 1989'da Brigham Young Üniversitesi Kudüs Yakın Doğ u Calıs maları Merkezi'ni actı.

Bu cildin yazarları ş u anda bir kitap üzerinde çalış ıyorlar.

Mormonizmin yirmi birinci yüzyılın baş langıcındaki iddialarına iliş kin günümüz meselelerini tartış an bir kitap. Spaulding Teorisinin yeniden gözden geç irilmesi (aş ağ ıya bakınız), Amerikan Kızılderililerinin Avrupa kökenli olduğ u iddiası, Mormonizm ile Mason Locası arasındaki iliş ki ve Mormonizmin İ slam'dan etkilenmesi, mevcut bilimin en yeni kaygılarının odak noktalarıdır.

ORGANİ ZASYON

Mormon kilisesinin hiyerarş isi köklü hale geldi ve iki rahipliğ e dayanıyordu: Harun rahipliğ i ve Melkisedek rahipliğ i. İ kinci düzen, kilisenin baş kanlığ ını ve yönetimini iç erir; memurlar arasında havariler, patrikler, yüksek rahipler ve yaş lılar yer alır; son bahsedilenler kilisedeki ruhani iş lerden sorumludur. Dünyevi iş ler, piskopos, rahip, diyakoz ve gö retmen makamları aracılığ ıyla Harun rahipliğ i tarafından yönetilir. Üç yüksek rahip (baş kan ve iki danış man) Birinci Baş kanlığı oluş turur. Bu organ, inanç, yaş am ve doktrinle ilgili tüm konularda en yüksek ve nihai otoriteyi kullanır. Baş kan kilisede en yüksek güce sahiptir ve kilisenin gö retilerine göre, sürekli vahiy süreci yoluyla Tanrı tarafından kendisine verilen kararnameleri aktarır.

Havariler. Bu organın iş levi, kazıkların veya coğ rafi bögelerin çalış malarını denetlemek ve yönetmektir. Bahisler ayrıca koğ uş adı verilen bögesel böümlere ayrılmış tır.

Daha küçük bir bögesel böüme ş ube denir.

Ş u anda Amerika Birleş ik Devletleri'nde 12.000 mahalle, 6.000 ş ube, 1.800 kazık ve 500 büyük böge bulunmaktadır.

Yetmiş lerin Birinci Yeter Sayısı, birincil sorumluluğ u kilisenin müjdecilik faaliyetlerini yönetmek olan yetmiş kiş ilik bir gruptur. Bu organ, her biri bir baş kan tarafından yönetilen yetmiş kiş ilik diğ er kurullara baş kanlık eder.

Her erkek Mormon, kiliseyle iyi iliş kiler içinde olması koş uluyla, iki rahiplikten birine ait olma ayrıcalığ ına sahiptir. Harun rahipliğ ine hak kazanmak için kiş inin on iki yaş ında olması ve Melkisedek rahipliğ ine kabul edilebilmesi için de on dokuz yaş ında olması gerekir.

Mormonların hayatlarının iki yılını misyonerlik hizmetine adaması bekleniyor. Bu etkinliğ e kadınlar da katılıyor ancak sayıları daha az. Mormon misyonerleri ihtiyaç duydukları desteğ i kilise dış ındaki kaynaklardan, aile üyelerinden veya baş ka yerlerden alırlar.

ÖĞRFTİ MIFR

İ nanç Makaleleri

"İ sa Mesih Kilisesi'nin İ nanç Makaleleri

Son Zaman Azizleri" ş u ş ekilde ortaya konmuş tur:

- 1. Biz Tanrı'ya, Ebedi Baba'ya, O'nun Oğ lu İ sa Mesih'e ve Kutsal Ruh'a inanıyoruz.
- 1 nsanların, Adem'in günahı nedeniyle değ il, kendi günahları nedeniyle cezalandırılacağ ına inanıyoruz.
- Müjde'nin kanunlarına ve emirlerine itaat ederek, Mesih'in Kefareti aracılığ ıyla tüm insanlığ ın kurtulabileceğ ine inanıyoruz.
- 4. Müjde'nin ilk ilke ve düzenlemelerinin ş unlar olduğ una inanıyoruz: Birincisi, Rabİ sa Mesih'eİ man; ikincisi, Töybe; üç üncüsü, günahların bağ ış lanması için suya daldırılarak yapılan vaftiz; dördüncüsü, Kutsal Ruh armağ anı için ellerin üzerine konulması.
- 5. Bir kiş inin, İ ncil'i vaaz etmek ve onun kutsal törenlerini uygulamak için, peygamberlik yoluyla ve yetkili kiş ilerin el koymasıyla Tanrı tarafından çağ rılması gerektiğ ine inanıyoruz.
- 6. İ İkel Kilise'de var olan aynı organizasyona, yani havarilere, peygamberlere, papazlara, öğ retmenlere, evanjelistlere ve benzerlerine inanıyoruz.

- 7. Dil armağ anına, kehanete, vahiylere, göümlere, ş ifaya, dillerin yorumlanmasına vb. inanıyoruz.
- 8. İncil'in olduğu kadarıyla Tanrı'nın sözü olduğuna inanırız doğru tercüme edilmiş; Mormon Kitabı'nın Tanrı'nın sözü olduğuna da inanıyoruz.
- Tanrı'nın açıkladığı ve ş imdi açıkladığı her ş eye inanıyoruz ve Tanrı'nın Krallığıyla ilgili birçok büyük ve önemli ş eyi acıklayacağına inanıyoruz.
- 10. Biz İ srail'in gerçek anlamda toplanmasına ve On Kabile'nin yeniden kurulmasına inanıyoruz; Amerika kıtasında Zion'un (Yeni Kudüs) inş a edileceğ ini; Mesih'in yeryüzünde ş ahsen hüküm süreceğ ini; ve yeryüzü yenilenecek ve cennetsel görkemine kavuş acak.
- 11. Yüce Tanrı'ya kendi vicdanımızın emirlerine göre ibadet etme ayrıcalığ ını iddia ediyoruz ve tüm insanlara aynı ayrıcalığ ı tanıyoruz; nasıl, nerede ve neye ibadet ederlerse etsinler.
- Krallara, baş kanlara, yöneticilere ve yargıçlara tabi olmaya, yasalara uymaya, onurlandırmaya ve sürdürmeye inanıyoruz.
- Dürüst, doğ ru, iffetli, hayırsever, erdemli olmaya ve tüm insanlara iyilik yapmaya inanırız; gerçekten de yapabiliriz

Pavlus'un öğ üdünü takip ettiğ imizi söyleyin: Herş eye inanıyoruz, herş eyi umuyoruz, birçokş eye katlandık ve herş eye dayanabileceğ imizi umuyoruz. Erdemli, güzel, övgüye değ er birş ey varsa bunların peş indeyiz.

Ioseph Smith 8

Mormon kilisesinin teolojisinin temeli iki rahipliktir; alt Harun rahipliğ i ve yüksek Melkisedek rahipliğ i. Kilise içindeki yetki, bu iki rahiplik aracılığ ıyla, baş kandan baş layarak memurların her birine verilmektedir. On iki yaş ve üzeri her erkek üye kilisenin altyapısına katılabilir. Ancak Haziran 1978'den örce kilise, siyahların rahipliğ e katılmaya uygun olmadığ ına karar veriyordu. Mormonizm, kısa tarihi boyunca, bu ırkın dümlülük örcesi varoluş undaki bazı baş arısızlıklar nedeniyle Afrikalıların ilahi bir lanet altında olduğ una inanmış tı. Bu yönetmelik, kilisenin ırkçı bir örgüt olarak etiketlendiğ ine dair artan endiş eler nedeniyle 1978'de iptal edildi. Mormon teolojisinin bir diğ er önemli temeli, 9. Maddede anlatıldığı gibi sürekli vahiy doktrinidir.

Þ

İ nanç Makalelerinde (yukarıya bakın). Mormonizm, Tanrı'nın kilisesine sürekli olarak yeni bilgiler getirdiğ ini öğ rettiğ inden, bu makale Mormon düş üncesinde çok önemlidir. Kapalı bir Kutsal Yazılar ve vahiy kanonuna bağ lı kalan Hıristiyanlığ ın çoğ unun aksine Mormonlar, Tanrı'nın yeni gerçeğ i gerektiğ igibi ve sürekli olarak açıklamaya devam ettiğ ine inanır. Bu ön varsayım, Mormon Kitabının Kutsal Kitap ile birlikte Tanrı Sözü düzeyine yükseltilmesine olanak tanıdı (Madde 2).

8). İ ncil'in Kral James Versiyonu, Mormon kilisesinin onayladığ ı çeviridir. Yeniden Düzenlenen Kilise, İ Iham Edilmiş Versiyonu resmi tercümesi olarak benimsemiş tir. Smith tarafından yazılan bu versiyon, dümünden yaklas ık virmi vil sonra. 1867'de yayınlandı.

Utah Mormonları, Smith'in ç evirisini hiç bir zaman tamamlanmadığı ı gerekç esiyle benimsemedi. Ancak bazı akademisyenler, asıl sebebin KJV'den önemli öç üde farklı olması ve bu nedenle din propagandası cabalarına engel tes kil etmesi olduğunu iddia ediyor.

Spaulding Teorisi

1834'te çıkan Mormonizm Açığ a Çıktı baş lıklı yayında , 1821'den önce o dönemde Pittsburgh'da yaş ayan Solomon Spaulding adlı bir Cemaat papazının El Yazması Bulundu adlı bir hikaye yayınladığ ı iddia ediliyordu .

Geleneksel teoriye göre, Smith'in yakın arkadaş ı ve "İ lk Danış manı" (yukarı bakınız) Sidney Rigdon, Spaulding'in taslağ ını ele geçirip Smith'e teslim etti ve Smith daha sonra bunun büyük bir kısmını çalıntı yaparak Mormon Kitabı'nı üretti. Bu elbette Moroni'nin tüm tanıklığı ına, altın levhalara ve Mormon Kitabı'nın ilham verici doğ asına yalan anlamına gelir. Mormon savunucuları bu teoriye, Rigdon'un 1821 sonrasına kadar Pittsburgh'da olmaması nedeniyle el yazmasını almış olabileceğ ine dair hiç bir kanıt bulunmadığı konusunda ısrar ederek yanıt verdiler.

Aslında Spaulding'i Rigdon'a bağ layan bir kanıt yok.



Mormon yazıları, Mormonlar için geçerli metinler olarak İ ncil'in yanına yerleş tirildi.

Ancak yeni kanıtlar ortaya çıktı. Yazarlar Wayne Cowdery, Howard A. Davis, Hugh Lee O'Neal ve Arthur Varnick kapsamlı araş tırmalar yürüttüler ve Spaulding Enigma: Mormon Kitabını Gerçekten Kim Yazdı? Bayan Rebecca Eichbaum (posta iş çisi) adlı bir görgü tanığ ının, Spaulding ve Rigdon'u birlikte gördüğ ünü yazdığ ını belirtiyorlar.

Commonwealth adlı Pittsburgh gazetesinin "Mektup Listesi" baş lığı altındaki isim listesinde Rigdon ve Spaulding'in isimleri yer aldı. Gazetenin bu basımının tarihi 30 Haziran 1816'ydı. Eğ er Spaulding Enigma'nın yazarları haklıysa, Spaulding Teorisi'nin orijinal tezini doğ rulayan yeni bir temel atılmıs demektir.

9 doğ ru. —Mormon kilisesindeki bir baş ka otorite kaynağ ı da Smith tarafından yazılan ve İ nanç Makalelerini içeren Büyük Fiyatın İ ncisi'dir . Günümüz Mormonizmi için geçerli olan önemli doktrinler, Doktrin ve Antlaş malar adlı baş ka bir yetkili metinde bulunmaktadır. İ Ik olarak 1876'da basılan kitap, 135'inin Smith tarafından vahiy olduğ u söylenen 136 böüm içeriyor.

Son bdüm Brigham Young tarafından verilen bir açıklamadır. Bu bdümlere ek olarak, Doktrin ve Antlaş malar'ın mevcut versiyonu, Baş kan Woodruff'un çok eş liliğ in devamını yasaklayan bir açıklama aldığı 1890 tarihli ünlü manifestoyu içermektedir.

Belki de sürekli vahiy doktrininin en ünlü örneğ i sözde "Bilgelik Sözü"dür.

(Doktrin ve Sözleş meler, bölüm 89). 1833'te Joseph Smith, Rab'bin kendisiyle konuş tuğ unu ve Mormonların ş araptan, sert içkilerden, tütünden ve sıcak içeceklerden uzak durmaları gerektiğ ini belirttiğ ini açıkladı. Orta düzeyde et tüketimi tavsiye edilir ve yemek için sağ lıklı otlar tavsiye edilir. 1890'da Woodruff'a verilen vahiy gibi, büyük ihtimalle zamanın Bilgelik Sözü'nün gerekliliğ ini dikte etmesi de muhtemeldir.

Çokeş lilik uygulamasının devam etmesi, Mormonların devlet olma izni almasını engelleyecekti. Bilgelik Sözü'nün ortaya çıkış ı on dokuzuncu yüzyılın baş larındaki öçülülük hareketinin baş langıcıydı. Mormon kilisesi, İ ncil'e ve yukarıda adı geçen kitaplara ek olarak, sürekli geliş en ek vahiyler seçeneğ ini de kendisine saklı tutar. Kilisenin liderliğ i açısından baş kan, "kilisenin baş ına bahş ettiğ i Tanrı'nın tüm armağ anlarına sahip olan, gören, vahiy veren, tercüman ve peygamber" olarak kabul edilir (Öğ reti ve Antlaş maları 107:92). Rahipliğ in diğ er üyeleri de vahiy alabilirler, ancak bunlar yalnızca kendi bakanlıklarının alanını ilgilendirir. Baş kan, kilisede inanç ve doktrin konularında "vahiy verendir". Aş ağ ıda İ sa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin temel teolojik ilkelerinin sistematik bir analizi ver almaktadır.

Tanrı

Mormonizmde Tanrı, Baba, onun Oğ luİ sa Mesih ve Kutsal Ruh olarak ifade edilir. Mormon Kitabı, Tanrı'yı Baba, Oğ ul ve Ruh'ta mükemmel bir birlik olarak açığ a çıkmış bir tek varlık olarak tanımlar (Alma 11:44). Ancak Smith'in ilk ifadelerinden bazıları, az önce değ inilen gibi daha açık pasajlar hakkında bir dereceye kadar kararsızlık yarattı. Örneğ in Smith, 1844'te "Hıristiyan Tanrılığ ı - Çoğ ulluk Tanrılıkları" baş lıklı bir vaaz verdi ve ş unları söyledi:

Tanrıların çoğ ulluğ unu vaaz edeceğ im. · · · Her zaman Tanrı'nın ayrı bir kiş ilik olduğ unu, İ sa Mesih'in Baba Tanrı'dan ayrı ve farklı bir kiş ilik olduğ unu ve Kutsal Ruh'un ayrı bir kiş ilik ve bir Ruh olduğ unu beyan ettim. . .

. Birç ok insan tek bir Tanrı'nın olduğ unu söylüyor; Baba, Oğ ul ve Kutsal Ruh yalnızca tek bir Tanrıdır. Zaten bunun garip bir Tanrı olduğ unu söylüyorum; üçü bir arada ve bir

ücte!10_

Baba ve Oğ ul'un her ikisinin de bedenleri vardır. Yalnızca İ sa'nın değ il, Baba'nın da etten ve kandan olus an bir bedeni vardır.

Bu da cinsiyet sorusunu akla getiriyor. Yukarıda alıntılanan vaazında Smith ş u açıklamayı yapıyor: "Pavlus, Tanrıların ve Rablerin çok olduğ unu söylüyor." Görünen o ki, Mormonlar İ ncil'deki Baba Tanrı'nın belirli bir yeryüzü tanrısı olduğ unu iddia ediyor. Evrenin her tarafına dağ ılmış , çeş itli alemlere atanmış çok sayıda tanrı vardır. Birçok Mormon kaynağ ı, bunun Son Zaman Azizleri tarafından kabul edilen bir öğ reti olduğ unu açıkça belirtmektedir. Bu nokta, Mormonların insan doktrininde daha acık hale gelir (as ağ ıya bakınız).

Mormonizm, Tanrı hakkındaki @ retilerinde tarihi Hıristiyan ortodoksluğ undan ayrılır. Hıristiyan kilisesi her zaman Tanrı'nın yaratılış tan ayrı olarak kendi içinde var olduğ unu ve bir olduğ unu @ retmiş ve savunmuş tur. İ branice Ş ema, "Dinleyin, ey İ srail: Tanrımız RAB, RAB tektir" (Tesniye 6:4), On Emir'in ilk emrinde emredilmiş tir (Qk. 20:3-5). Tanrı egemenliğ ini ya da tanrısallığ ını evrenin hiç bir yönüyle paylaş maz.

Evren.

Smith'in üçlü Tanrı'nın "tuhaf bir Tanrı" olduğ u yönündeki iddiasına karşı kilise, Üçlü Birliğ in gerçekten de kutsal kitaplara dayanan bir öğ reti olduğ unu öğ retir. Matta 28:19; Markos 1:10–11; 2 Korintliler 13:14; ve benzerleri gibi, Athanasius İnancı (Ek. 1) Tanrı'nın tarihi öğ retisini açıkça belirtmektedir.

Üç lü:

Ve Katolik inancı ş udur ki, biz üç kiş ide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kiş iye ibadet ederiz, ne kiş ileri karış tırırız, ne de özü bderiz. Çünkü biri Baba'dan, diğ eri Öğ ul'dan ve diğ eri Kutsal Ruh'tandır. Ama Baba'nın, Öğ ul'un ve Tanrı'nın Tanrılığ ı

Kutsal Ruh tümüyle birdir.11

Teslis doktrini, insan aklı tarafından anlaş ılamayan, ancak hiç bir zaman "tuhaf" veya kilisenin öğ retilerine yabancı olarak değ erlendirilmeyen bir gizemdir.

Mormon kilisesinde Adem-Tanrı doktrini olarak bilinen öğ retiye iliş kin anlaş mazlıklar ortaya çıktı. Mormonizm, Teslis teolojisine ek olarak çok sayıda tanrının olduğ unu öğ retir. Smith, yukarıda alıntılanan vaazına ş öyle devam ediyor: "Tanrıların çoğ ulluğ u doktrini, diğ er tüm doktrinler kadar İ ncil'de de öne çıkıyor. İ ncil'in her yerinde bu var. Tartış ma gücünün ötesinde duruyor. Yolcu bir adamın, aptal olmasına rağ men, bunda hata yapmasına gerek yoktur."

Smith, Kutsal Kitap tek bir Tanrı'dan söz ettiğ inde bunun "bizimle ilgili" tek bir Tanrı olduğ unu açıklamaya devam ediyor. Ancak bu, evrende çok sayıda tanrının olmadığı anlamına gelmez.
Dahası Mormonizm, her tanrının sırayla diğer tanrılardan doğduğunu öğretir. Baba Tanrı, süreçteki kendine özgü ilerleme çizgisinden dolayı üstün bir tanrıdır.

Belki de Ortodoks Hıristiyanlıktan en farklı öğ reti, Tanrı'nın ve çok sayıda tanrının tanrı olmadan önce insan olduğ una dair Mormon inancıdır. Bu etkiye dair sık sık alıntılanan ifadelerden biri (Mesih'in tanrılığ ına iliş kin ortodoks doktrini yankılayan) Joseph Smith tarafından yapılmış tır: "Tanrı'nın kendisi de bir zamanlar bizim ş imdi olduğ umuz gibiydi ve yüce bir insandır ve oradaki oklerde tahtında oturmaktadır!.

. . Bir zamanlar bizim gibi

bir adamdı. . . . Hepimizin Babası olan Tanrı'nın kendisi, tam tersine, ortodoksluk, 13 dünya."—Tanrı'nın sonsuzluğ u ve egemenliğ i doktrinine sıkı bir ş ekilde dayanır. Mormonizm için, Tanrı'nın ebediliğ i, insan öncesi ruhsal varoluş un ardından fiziksel bir bedende bir deneme süresi ve ardından bir kez daha tanrılık statüsüne evrim anlamına gelir. Bu fikrin itici gücü, insanlığ ın kendisinin bir tanrı olmaya mahkum olduğ udur. Kilisenin beş inci baş kanı Lorenzo Snow'un dile getirdiğ i ve çokç a alıntılanan epigram bu ilginç ve paradoksal denklemi yansıtıyor: "İ nsan nasılsa, Tanrı da bir zamanlar öyleydi; Tanrı neyse, insan da o olabilir." Mormon ilahiyatçılarının çok sayıda baş ka açıklaması da bu öğ retiyi doğ ruluyor.

† sa Mesih

Mormonlar, Hıristiyanlar için İ sa Mesih'in kesinlikle inançlarının kurucusu olduğ unu kabul eder. Ancak daha sonra Hıristiyanlığ ın en büyük hatasının, Mesih'in kiş iliğ i ve iş i konusunda birlik eksikliğ i olduğ unu ileri sürüyorlar. Bakanlığ ının ve misyonunun her kısmıyla ilgili ş iddetli fikir ayrılıkları bulunuyor ve

kurduğ u inancın her önemli kısmıyla ilgili.

Kurtuluş un kendisi, Mesih ve onun misyonu hakkındaki çeş itli temel doktrinlerin kabul edilmesi veya reddedilmesinde tehlikededir; bu doktrinler, bir grup dindar tarafından sıklıkla açıkça benimsenirken, diğ er bir grup tarafından dıs lanır ve deddedilir.

Hıristiyan tarihi boyunca farklı düş ünürlerin İ sa Mesih'in kiş iliğ i ve eseri ile ilgili çok sayıda @ retiyi geliş tirdikleri doğ ru olsa da, gerçek ş u ki, dördüncü yüzyıla gelindiğ inde Ortodoksluk, ekümenik inançlarda somutlaş an bir Katolik Kristolojisini tanıdı. Kilise, hem dinsel hem de özür dileyen nedenlerle, Kadıköy Konsili'nde (MS 451) Kutsal Kitap'ın Mesih'in iki doğ asına iliş kin öğ retilerini özetledi; bu, kilisenin kabul ettiğ i Kristolojiyi tanıdı ve geliş tirdi. Tek bir Mesih vardır, İ sa; yine de "ayrılmaz", "bdünmez", "karış ık olmayan" ve "değ iş mez" olan insani ve ilahi iki doğ ava sahiptir.

Pek çok mezhepte ortaya çıkan farklı Kristolojiler, kilisenin Kalkedon'da reddettiğ i eski sapkınlıkların pek çok motifini tekrarlamaktan baş ka bir ş ey yapmıyor.

Mormonlar, $\dot{1}$ sa'nın "Tanrı'nın oğ lu" olduğ u gerçeğ ini hararetle savunurken, $\dot{1}$ sa'nın tanrısallığ ının, onun Tanrı, Oğ ul olduğ unu ve diğ er herkesi diş ladığ ını ima ettiğ i fikrini açıkça reddederler. Mormonlara göre $\dot{1}$ sa, Tanrı'nın ilk çocuğ uydu, diğ erleri ise daha sonra doğ muş tu. Bu, yeryüzündeki $\dot{1}$ sa doğ madan önce baş ka kimsenin henüz doğ madığ ı anlamına gelmez. Mormonlar, $\dot{1}$ sa'nın dümlü olarak doğ uş unu düm öncesi olandan ayırıyor

varoluş . Burada Koloseliler 1:15 gibi ayetlere dayanarak Mesih'ten "ilk doğ an ruh çocuk" olarak bahsediliyor. Tipkı İ sa'nın yeryüzünde ilk doğ an olması gibi, diğ er gezegenlerin de baş ka tanrılar tarafından enkarne edildiğ i düs ünülebilir.

Mesih'in doğ uş uyla ilgili olarak Hıristiyan ortodoksluğ u, İ sa'nın bir bakireden doğ duğ unu (Yeş aya 7:14; Matta 1:23) ve Kutsal Ruh tarafından hamile bırakıldığ ını (Mat. 1:18) savunur. Brigham Young bir yandan, İ sa'nın "Babanın Kendisi gelip bunu baş ka bir adamın yapmasına izin vermek yerine bu ruhu bir çadırla kutsadığ ında" doğ duğ unu ilan etti. Young, "Ağ abeyimiz İ sa, yeryüzündeki aynı karakter tarafından bedenen 15 Baş ka doğ uruldu (bkz.

Aden bahçesi ve cennetteki Babamız kimdir"

16

.Adem-Tanrı Doktrini). Bu son açıklama Mormon savunucuları için utanç verici oldu ve bazıları Young'ın bunu öğ rettiğ ini inkar etmek için cesur giriş imlerde bulundu. Bu fikirlerin ortasında popüler Mormon literatürü, Son Zaman Azizlerinin aslında bakireden doğ umu öğ rettiklerini belirtir, ancak Younq, Journal of Discourses'ta buna hiçbir atıfta bulunmaz.

Mesih'in iş ine gelince, Mormonlar İ sa'nın Kurtarıcı ve Kurtarıcı olduğ unu ğ retir (yukarıdaki İ man Makaleleri 3 ve 4'e bakın).

Mormon literatürünün cok savıda pasaiı bunu doğ rulamaktadır.

Ve ayrıca ona ş öyle dedi: Eğ er bana dönersen, sesimi dinlersen, inanırsan ve tüm günahlarından töybe edersen ve tok olan Biricik Oğ lum'un adıyla sıda bile vafiz olursan litirif ve

Gerçek, İ sa Mesih'tir, göklerin altında verilecek tek isimdir, böylece insanç ocuklarına kurtuluş gelecektir.

Her ş eyi O'nun adına dileyerek Kutsal Ruh armağ anını alın.17

Mesih'in kefareti iki farklı türde insanı etkiler:

kurtuluş , genel ve bireysel. Genel kurtuluş , Mesih'in dümden diriliş i sayesinde tüm insanlara bahş edilen kurtuluş tur. Bu sadece tüm yaratıklara dümsüzlük armağ anının verildiğ i anlamına gelir. Bireysel kurtuluş , İ nanç Sözleş mesinin 3. ve 4. Maddelerine bağ lı kalınmasına bağ lıdır (yukarıya bakın).

Kurtuluş

"Mesih'in diriliş i tüm insanların diriliş ini gerçekleş tirir."

— Bu, yukarıda bahsedilen genel kurtuluş hakkında konuş manın baş ka bir yoludur. Bütün insanlar dünyevi ya da fiziksel dümden dirilirler. Fakat yalnızca "müjdenin kanun ve emirlerine" itaat edenler

(Madde 3) manevi hayata diriltilir. Mormonizm, geleneksel Hıristiyanlığ ın yanı sıra, kurtuluş için Mesih'in kefaretinin gerekli olduğ u konusunda ısrar eder. Mormon lütuf fikri, Tanrı'nın sevgi dolu ve merhametli olduğ u ve "lütuf sayesinde kurtulduğ umuz" (Ef. 2:8; 2 Nefi 25:23) fikrine uygundur. Ancak Mormonizm, iş lerden ayrı olarak Pauline ve Protestan lütuf anlayış ından ayrılıyor.

Ölümden kurtuluş a ek olarak, tüm insanlar Tanrı'nın lütfuyla

sonsuz yaş amı kazanma gücü. Buna, sevindirici haberin yasa ve törenlerine itaatle birlikte lütuf yoluyla kurtuluş denir. Bu nedenle Nefi ş unu yazmaya yörledi: "Yazmaya, çocuklarımızı ve aynı zamanda kardeş lerinizi Mesih'e inanmaya ve Tanrı ile barış maya ikna etmeye gayretle çalış ıyoruz; çünkü elimizden gelen her ş eye rağ men lütuf sayesinde kurtulduğ umuzu biliyoruz." (2. Nefi 25 Tanrı'nın krallığ ındaki kurtuluş , Mesih'in kefaret eden kanı sayesinde mümkündür. Ancak bu yalnızca iman, tövbe, vaftiz ve

Allah'ın emirlerini verine getirerek sonuna kadar dayanmak.19-

Evanjelik Hıristiyanlar, iş leyiş in ya da yasanın kurtuluş ta herhangi bir rol oynadığı i fikrini ş iddetle protesto ederler (Efesliler 2:8-9). Böyle olduklarında ısrar etmek, Tanrı'nın lütfunu hükümsüz kılmak ve Mesih'in kefaretini etkisiz kılmaktır (Gal. 2:21).

Mormonların kurtuluş planının bir dizi aş aması var. Tüm insanlar, Baba Tanrı'nın ruhaniyet çocukları olarak, ruhaniyet içinde bir dünya-öncesi yaş ama sahipti. Perdeyi aş ıp dünyevi yaş ama girdiler, fiziksel ama dümlü bir beden kazandılar ve yeryüzündeki yaş amları boyunca İ ncil'in emir ve emirlerini ve Tanrı'nın kanununu yerine getirerek kurtarılmaya layık olduklarını kanıtladılar. Ölüm anında ruh genel diriliş i bekler (2 Nefi 9:12–13; Alma 11:43: Alma 21:9).

Kan Kefareti

Mormon soteriolojisine iliş kin bir tartış ma, tarihsel bir perspektiften bakıldığ ında kanın kefareti doktrininden kısaca bahsetmeyi ihmal edemez. 1845'te William Smith (Joseph'in erkek kardeş i) mahkemede Nauvoo'dan ayrılmak zorunda kaldığ ını çünkü hayatından endiş e ediliyordu.

Joseph Smith, Brigham Young'ın kan doktrini 👸 rettiğ i gerçeğ ine güçlü itirazlarını dile getirivordu

"bir adamın ruhunu kurtarmak iç in ödürülebileceğ i" kefaret.

Utah'ta kanın kefareti doktrini açık ve düzenli olarak öğ retiliyordu. Brigham
Young'ın yazıları doktrine bol miktarda gönderme iç eriyordu.

Jerald ve Sandra Tanner bunları kaydetti. Bir referans ş $\,$ u ş $\,$ ekildedir s $\,$ övle:

İ nsanların iş lediğ i ve bu dünyada ya da gelecek dünyada affedilemeyecekleri günahlar vardır ve eğ er gözleri gerçek durumlarını görnek için açık olsaydı, onların günahlarını iş lemeye son derece istekli olurlardı.

GÜNAHLARINA kefaret olarak dumanı göğ e yükselsin diye yere KAN DÖKÜLDÜ; ve sigara tütsü

Günahları için kefaret.22 (vurgu orijinal metinde)

On dokuzuncu yüzyıldaki Mormon liderlerine göre çok sayıda günah düme layık sayılıyor (yani kan dökerek idam cezası). Bunlar arasında cinayet, zina ve ahlaksızlık, hırsızlık, Tanrı'nın adını boş yere kullanmak, İ ncil'e direnmek, siyah biriyle evlenmek yer alıyordu; Mormonlar bu öğ retinin gerçekten uygulandığını inkar eden antlaş malara sahipti. Bununla birlikte, bunun kırmak, irtidat etmek ve yalan söylemek. 23 1850'lerde uygulamaya konulduğuna, ancak Utah'a Mormon olmayanların büyük akını nedeniyle durdurulması gerektiğine dair her türlü gösterge var. Ancak Mormon liderleri ısrar etmeye devam etti

en "insani" infaz ş eklinin "kan dökmek", yani kurş una dizmek veya kafa kesmek olduğ unu söylüyor.

Ortodoks Hıristiyanlık , günahların bağ ış lanması için yalnızca İ sa'nın kanının döküldüğ ünü savunur . Orta Çağ 'da, Engizisyon sırasında pek çok kiş inin alış ılmış ın dış ında inançların kefareti olarak idam edildiğ i doğ ru olsa da, tüm Hıristiyan dünyası bu uygulamanın sapkın ve Hıristiyan öğ retileriyle garip bir ş ekilde aykırı olduğ unu fark eder ve hemen kabul eder.

Göksel Evlilik

Bir erkek ve bir kadının göksel krallıkta en büyük bereketi alabilmesi için bir Mormon tapınağ ında evlenmeleri gerekir.
Bunun yapılmaması, düm anında evliliğ in sona ermesine, sonsuzlukta tek bir hayata ve bir tanrı yerine bir meleğ in alt sınıfına sevk edilmeye neden olur (Öğ reti ve Antlaş malar 132:15-16). Dahası, evlilikleri bir tapınak töreninde imzalanıp mühürlenen tüm Mormonlar, "sayısız nesille kutsanacak." Dolayısıyla bir Mormonun bu dünyada yapabileceğ i en önemli ş ey "doğ ru kiş iyle, doğ ru otoriteyle, doğ ru yerde evlenmek"tir.

24 j cin

Hıristiyanlara göre evlilik yaratılış düzeninin önemli bir parçasıdır (Yaratılış 2:23–24; İ braniler 13:4). Ancak evlilik, Hıristiyanların temel odağı ya da yükümlülüğ ü değ ildir.

kurtuluş . İ sa Mesih imanın merkezi haline gelir (1 Kor. 2:2; Havarilerin ve İ znik'in inançları, Madde 2, Ek 1). Evlilik bu yaş amda onurlu bir durumdur ancak gelecek yaş amda hiçbir sonucu yoktur (Mat. 22:29–30). Yeni Ahit'in büyük önem verdiğ i manevi evlilik, Damat olarak Mesih'in ve onun kilisesinin gelin olarak manevi evliliğ idir (Ef. 5:21-33).

Kilise

Yukarıda belirtildiğ i gibi Joseph Smith, kilisenin 1830'dan önce tamamen yozlaş mış bir durumda olduğ una inanıyordu. Mormon kutsal literatüründe yer alan kapsamlı yeni vahiyler dizisi aracılığ ıyla saflığ ı ve gerçeğ i yeniden tesis etmesi için Moroni tarafından seçilmiş ti. Sonuç olarak, İ sa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, Tanrı'nın yeryüzündeki gerçek kilisesidir. Dünyadaki diğ er tüm kiliseler Onlar mürtedlerdir ve hakkı arayanlara onların arasından çıkmaları emrolunmuş tur.

Hıristiyanlığ ın böylesine cesur bir iddiası yoktur. Tanrı'nın gerçek kilisesi belirli bir organizasyon veya mezhepte ş ekillenmemiş tir. Gerçek (Katolik) kilise, vaftiz yoluyla "yeniden doğ an" ve İ sa Mesih'e iman eden "azizlerin cemaatinden" (Havariler ve İ znik İ nançları) oluş ur. Bunlar dünyadaki tüm Hıristiyan mezheplerine dağ ılmış durumda

Ayinler

Mormonluk vaftizin kesinlikle gerekli olduğ unu öğ retir kurtuluş . Doktrin ve Antlaş malar 84:74 ş öyle okunur:

Doğ rusu, doğ rusu, size söylüyorum, sizin sözlerinize inanmayanlar ve günahlarının bağ ış lanması için Kutsal Ruh'u alabilmeleri için benim adımla suda vaftiz edilmeyenler lanetlenecek ve bir daha gelmeyecekler. Babam ve benim bulunduğ umuz Baba'nın krallığ ına.

Mormonlar yalnızca suya daldırılarak yapılan vaftizin meş ru olduğ unu düş ünüyor. Tövbenin törenden önce gelmesi gerektiğ i ve çocukların günah iş lememesi nedeniyle bebeklerin vaftizini reddediyorlar.

Vaftiz uygulamaları Hıristiyan mezhepleri ve bazı paralel Mormonizm doktrinleri arasında farklılık gösterir. Örneğ in, Baptistler ayrıca yalnızca yetiş kinleri suya daldırır ve vaftiz ederler. Ancak Mormonların çocukların günah iş lemeyeceğ ini öğ retiş i, geleneksel ortodoks görüş le keskin bir tezat oluş turuyor. Mezmur 51:5'e göre; Romalılar 3:23; ve Kutsal Yazıların diğ er birçok pasajında, Adem'den (Yaratılış 2-3) beri, tüm insan ırkı günah içinde doğ muş ve doğ muş tur.

Ölüler ic in Vaftiz

Mormonlara özgü bu doktrin, Öğ reti ve Antlaş malar'da , halkın kurtuluş u icin gerekli olduğ u anlatılmaktadır.

1830'da gerçek kilisenin yeniden kurulmasından önce öen herkesin ruhları (128:5). Pavlus 1. Korintliler 15:29'da öüler için vaftizden söz ediyor, ancak çoğ u Kutsal Kitap bilgini onun Korint kilisesindeki hatalı bir uygulamaya değ indiğ ine inanıyor.

İ İginç bir ş ekilde, Yeniden Düzenlenmiş Kilise düler için vaftiz uygulamıyor; bu da Salt Lake Mormonlarının Missouri'deki meslektaş larını dünyanın geri kalan sahte kiliseleriyle birlikte lanetli ve yozlaş mış olmakla suçlamasının bir baş ka nedeni. Ölen kiş i adına yapılan vaftiz bir tapınakta yapılımalı ve en az üç kiş i tarafından ş ahit olunmalıdır (Öğ reti ve Antlaş malar 128:3). Bu tür vaftizlerin kayıtları titizlikle tutulduğ undan ve Mormon kilisesi bu vaftizleri gelecekte de sürdürmek zorunda olduğ undan, kilise dünyadaki soylara iliş kin en eksiksiz kayıtları biriktirmiş tir. Aile geçmiş ini araş tıran kiş iler genellikle Mormon Kütüphanesi'nde ve ülke ve dünyanın döt bir yanına dağ ılmış kütüphane ş ubelerinde baş arılı olurlar.



Mormonların düler için vaftiz görüş ü, dünyadaki en eksiksiz soykütük arş ivini oluş turmuş tur (Salt Lake City yakınında bulunmaktadır). George A. Mather'ın izniyle

Rabbin Akş am Yemeğ i

Rab'bin Sofrası bir kutsallıktır. Mormonlar sekiz yaş ından sonra vaftizin hemen ardından komünyona katılır ve ardından bunu her hafta kutlarlar. Smith'in, kullanılan elementin pek bir önemi olmadığ ını belirten bir açıklamasına dayanarak, ş arap yerine su kullanılıyor. Vaftizde olduğ u gibi, Hıristiyan kiliseleri de Rab'bin Sofrası uygulamalarına göre farklılık gösterir. Ancak tüm geleneksel kiliseler, İ ncil'deki örneğ i takip ederek ya üzüm suyu ya da ş arap (asmanın meyvesi) kullanırlar (Mat. 26:26–28; Markos 14:25; Luka 22:20; 1 Korintiler 10:16: 11): 23–24).

Tapınak Ritüelleri

Bir Mormon tapınağ ında yürütülen çeş itli uygulamaları çevreleyen ayrıntılı ritüeller. Ölüler için vaftiz, dülerin onaylanması, tören, yıkanma, evlilik, peçe töreni vb. gibi önceden belirlenmiş bir töreni içerir. Çeş itli törenlere bağ ış denir. Tapınağ a girmek isteyen bir Mormonun, ş ube baş kanı tarafından imzalanmış bir tapınak tavsiyesi" alması gerekir. Tapınak çalış anlarının ve tapınağ a giren insanların davranış larını ces itli kurallar yönetir.

Tapınak kıyafetleri giyilir, bazı sembolik jestler yapılır ve ayinlerle ilgili ritüellerden alıntı yapılır. Üyeler tapınağ ın sırlarına ihanet etmemeye vemin ederler.

Muhalif göüş ler nedeniyle çeş itli reformlar hayata geçirildi Mormonlar bağ ış ın içerdiğ ini protesto etti 5 tutarsızlık. 2 Mormon sırlarına ihanet etmenin, boğ azların kulaktan kulağ a kesilmesi, dillerin çıkarılması veya göğ üslerin kesilmesiyle cezalandırılabileceğ ine dair yeminler 1990'larda değ iş tirildi ve cezalandırına biçimlerinin grafik açıklamaları kaldırıldı. Daha yakın zamanda yapılan diğ er değ iş iklikler arasında kadınların artık kocalarına itaat yemini etme zorunluluğ unun olmaması ve artık tapınakta yüzlerini ötmelerinin zorunlu kılınmaması yer alıyor. Ancak kadınların rahiplikte görev yapması hâ lâ yasak. Mormon olmayan rahipler artık Ş eytan'ın ajanları olarak göülmüyor.

— Bilim adamları arasında Smith'in tapınak avinlerinin MASONLUK'tan ölünc alındığı ına dair cok az süphe yardır. Mason locasının bağ ış törenleri ile uygulamaları birbirine oldukça benzemektedir. Smith'in kendisi de 1842'de en az bin iki yüz Mormonla birlikte Mason oldu. Mason ritüellerinin çoğ unu hızla benimsediler ve bunları kendi tapınak ayinlerine dahil ettiler. Örneğ in, Mormonlar tapınak ritüellerinde Masonların "beş kardeş lik ilkesini" benimsemis. Jerdir.

Bunlar aş ağ ıdaki gibidir:

MASONLAR İ Çİ N: O (aday), beş kardeş lik noktası denilen ş eyle yetiş tirilir. . . . Bu, sağ ayağ ınızın iç kısmını sözcüğ ü vereceğ iniz kiş inin sağ ayağ ının iç kısmına, dizinizini çı kısmına nun yanına koyarak, sol ellerinizi de onun üzerine koyarak yapılır. birbirinizin arkasında ve ağ ızlarınızı birbirinizin sağ kulağ ına yaklaş tırın (yalnızca bu pozisyonda sözcüğ ü söylemenize izin verilir) ve Mahhah-kemik sözcüğ ünü fisıldayın. . . . Ayrıca Mahhah-kemik közcüğ ünü fisıldayın. . . . Ayrıca Mahhah-kemik kemik sözcüğ ünü fisıldayın. . . .

MORMONLAR İ Çİ N: Beş kardeş lik puanı, sağ ayağı ınızın iç kısmını Rab'bin ayağı ını iç kısmına, dizinizin iç ini onunkine koyarak, gığı sünüzü onunkine yakın koyarak, sol ellerinizi birbirinizin sırtına koyarak ve her bir elinizi Rab'bin ayağı ının iç kısmına koyarak verilir. biri ağ zını diğ erinin kulağına götürüyor, hangi pozisyonda Rab fısıldıyor: "Rab—'Bu, alametin iş aretidir:

Göbeğ e sağ lık, kemiklere ilik."27

Yukarıdaki ritüelde bir Mormon'un Tanrı rolünü oynadığı unutulmamalıdır.

Son zamanlar

Mormonlar, kayıp on kabilenin toplanması kavramına ("İ nanç Ş artları"nın 10. Maddesi) ve Mesih'in hüküm sürmek üzere geri döneceğ i yeni Kudüs'ün yeryüzünde inş a edileceğ ine inanır. Mormonların çoğ u kendilerinin ş u anda gerçekleş en Efrayimliler topluluğ u olduğ una inanıyor. Mormonlar ayrıca Yahudilerin hem Yahuda hem de İ srail'den toplanmasına da tanık olacaklar.

Milenyum boyunca iki diriliş gerçekleş ecek. Mesih yeryüzüne inerken, doğ ru kiş iler diriltilecek, 28 Rab'bi karş ılayacak ve O'nunla birlikte inecekler. — Milenyumun baş ında küüler ateş le yok edilecek. Ölülerin ruhları arafta ya da hapishane evinde yaş ar ve burada acı çekerek kefaretlerini üdeyebilirler. Huzurlu milenyum boyunca, merkezi faaliyet, bizzat İ sa Mesih'in önderliğ inde düler için vaftizin sürdürülmesi olacaktır. Milenyum sona erdiğ inde, küülerin diriltileceğ i ikinci bir dirilme gerçekleş ecek. Ş eytan hapishaneden serbest bırakılacak ve küülüğ ün güçleri İ sa Mesih'e karş ı bir savaş ta birleş ecek ve o da onları yenerek nihai hükmün yolunu acacak.

Bu hüküm, sonsuzluğ a hazırlık olarak dünyanın yok oluş unu görecek. Kâ inattaki güneş e ve yıldızlara benzer bir gök cismi olarak diriltilecektir.

İ nsanlığ ın son durumuyla ilgili olarak Doktrin ve Antlaş malar döt farklı insan sınıfını birbirinden ayırır. "Cehennem çocukları", "ş eytanın gücüyle acı çeken, gerçeğ i inkar eden ve benim gücüme meydan okuyan" (76:31) kiş ilerdir. Cehennemin oğ ulları ş eytandan ve onun düş müş iblis ordusundan ve affedilmez günah iş leyen insanlardan oluş ur. Yalnızca cehennemin oğ ulları ikinci yargıda yok edilecek, ateş göünde yok edilecek ve "ikinci öüm" tarafından alt edilecekler (76:36-38).

Kurtarılanlar sonsuzluğ u üç krallıktan birinde geçirecekler. Bunların en yükseğ i, doğ ru ve sadık kiş ilere ayrılmış olan göksel krallıktır. Yeryüzündeki bir Mormon tapınağ ında evlendikleri eş leriyle birlikte sonsuza kadar tanrılar olarak yaş ayacaklar ve sonsuzluk boyunca ruh çocukları yaratmaya devam edecekler.

 $\dot{I}~$ kinci krallığ a, evrendeki belirli bir gezegende bulunan karasal krallık denir.

Bu krallığ a daha az sadık olanlar, ılımlı olanlar ve hatta müjdeyi reddedip öbür dünyada onu yeniden kucaklayanlar gidecek. Bu fikir Roma Katoliklerinin Araf kavramıyla paralellik göstermektedir. Protestan Hıristiyanlar bunu çeş itli gerekçelerle protesto ediyorlar. Birincisi, Mukaddes Kitap öbür dünyada insanların "ikinci bir ş ansa" sahip olduğ u bir araftan söz etmez. Daha da önemlisi, eğ er kurtuluş dünyevi krallıkta kendi kendine yardım yoluyla gerçekleş tirilebiliyorsa, o zaman kiş i artık İ sa Mesih'in kefareti ve erdemleriyle değ il, iş leriyle kurtulur.

Üçüncü ve son krallık, uzak krallıktır. Bu 🤚

Yine baş ka bir gezegende bulunan krallık, göksel veya yersel krallıklarda ikamet etmeyen geri kalan ruhların deposudur. Bunlar arasında, Ş eytan'ın elindeki pek çok ceza ve acıdan sonra kurtuluş teklif edilecek olan kanunsuz ve kötü kiş iler de bulunmaktadır. Bu son krallık en yoğ un nüfuslu krallık olacak



İ sa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin merkezi olan Salt Lake City'deki muhteş em Mormon Tapınağ ına yalnızca iyi durumda olan Mormonlar girebilir. © Mark E. Gibson/CORBIS

ÇÖZÜM

İ sa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi aktiftir ve dünya çapında büyümektedir. Bu durumdan büyük dçüde sorumlu olan faktöler arasında geleneksel ahlaka duyulan yaygın ilgi, yüksek doğ um oranı ve aile değ erlerine dönüş e yapılan vurgu yer alıyor. Kilisenin popüler imajı reklamlarda olumlu bir ş ekilde yansıtılıyor. Ünlülerin yer aldığı reklamlar ve uyuş turucu, sigara ve alkole karşı

kampanyalar televizyonda yaygın olarak görülüyor. Mormon misyoner kampanyası " diğ er 29 ABD kilisesinin kampanyasını gögede bırakıyor."

— Dünya çapında otuz binin üzerinde

— Dunya çapında otuz bının üzerinde misyonerin gönderildiğ i tahmin edilmektedir. Hıristiyan mezhepleri arasında buna en yakın karş ılık gelen, yaklaş ık dört bin kiş iyle Güney Baptistler'dir.

misyonerler (Mormon misyonerlik ç abalarının yalnızca yüzde 10'u). 30 1962'de Mormonların bildirilen toplam sayısı 1.965.786 idi. Çoğ u Amerika Birleş ik Devletleri'nde yaş ıyordu. 1987'de kilise 6,5'la övünüyordu. milyon üyesi ve yüze yakın ülkedeki cemaatleri var. Ş u anki dünya üyeliğ i sekiz milyonun üzerindedir.

Tuz Gdü havzasındaki güzel tapınak alanında ziyaretçiler ve turistler her zaman hoş karş ılanırlar. Mormon tur rehberleri Mormon mirasını memnuniyetle anlatıyor ve bol miktarda ücretsiz yayın dağ ıtıyor. Mormon Tabernacle Korosu dünya çapında performans sergiliyor.

Mormon kilisesi son derece zengin bir organizasyondur

ve zenginleş iyor. ABD'li Katolik, 1989'da kilisenin yıllık gelirinin yaklaş ık iki milyar olduğ unu bildirdi.

dolar. Bu gelirin yüzde yetmiş beş i kilise üyelerinden alınan vergilerden elde ediliyor. Geriye kalan destek kiliseye ait ticari giriş imlerden gelmektedir ve bunlar arasında aş ağ ıdakiler yer almaktadır:

Salt Lake City'de günlük bir gazete olan Deseret News; Faydalı Hayat Sigortası A.Ş.; iki TV istasyonu; altı radyo istasyonu; oteller; ülke çapında yaklaş ık bir milyon dönümlük çiftlik arazisi ve tarım arazisi; büyük mağ azalar ve alış veriş merkezleri; Ofis binaları; kitapçılar ve yayınevleri; fabrikalar; ve IBM, Exxon ve AT&T gibi kamu hizmetleri ve büyük şirketlerdeki holdingler. Mormon kilisesinin Rocky Mountain bügesinde baskın finans kurumu olduğ unu ve ABD'de kiş i baş ına düş en en zengin kilise olduğ unu sövlemek abartı-olmaz31

Mormonluk, Amerikan dini yaş amının önemli kültürel ve entelektüel yönlerinden biri haline geldi. Amerikan din tarihinin önemli tarihçilerinden merhum Sydney Ahlstrom ş u sonuca vardı:

Cambridge, Massachusetts'teki Brattle Caddesi'ndeki ve diğ er birçok ş ehir ve banliyödeki çekici binaları ve hem kiş isel etik hem de sosyal politikada muhafazakarlıklarıyla tanınan Mormonlar, bazen açıkça yahıp baş kahip baş ka bir beyaz orta sınıf mezhebi haline gelmiş gibi görünüyor. kökenler. Yine de, dünyaya çok sıra dış ı bir adam tarafından getirilen çok farklı bir geleneğ e bağ lı, ayrı bir halk olarak kalıyorlar. İ çsel entelektüel ve ruhsal sorunları baş kalarıyla kolayca paylaş ılamaz. Mormon Kitabı'nın kendisinde ve 1830'dan bu yana o kitabın insanlarıyla ilgili olan tarin sorunu dellileki eldidiyli; ve çeliş kili yorumların olduğ u gerçeğ i her tarihçi tarafından kaçınılmaz olarak hissedilir. Yine de geriye dönüp bakıldığı mda Mormonlar, yanan bögenin mezhepçi çalılıkları üzerinde yükselen, hızla büyüyen bir sert ağ aç gibi görülebilir: kehanet niteliğ indeki dini fikirlerin olası toplumsal göcünün bir tanığı.

Ayrıntılı olarak yorumlandığ ında hareket, dini olaylara dair sayısız ipucu veriyor. ve Amerikan halkının sosyal bilinci.32

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Tapınak Meydanı, Salt Lake City, Utah.

Web siteleri

www.mormon.org; www.utlm.org

Kutsal Metinler

Mormonların kitabı; Doktrin ve Sözleş meler; Büyük Fiyatın İncisi; İncil. Diğer çalış ma yardımcıları arasında bir Kutsal Kitap sözlüğ üve Mormonların bahsettiği diğer yazılar yer alır.

Süreli Yayınlar

Liyahona; Sancak; Yeni Çağ ; Arkadaş ; Çdet Haberleri

Üyelik İ statistikleri Toplam Kilise üyeliğ i (MS 2000) 11.068.861'dir. Tam zamanlı misyonerlerin sayısı 60.784; 2000 yılında 34 yeni tapınak açıldı. Vaftiz edilenler 2000'de: 273.973. Aynı dönemde Kayıtlı Çocuklardaki artış : 81.450. Bahis sayısı: 2.581; ilçeler: 621; görevler: 334; koğ uş lar ve ş ubeler: 25.915.

Notlar

- 2 age, 48.
- 3 Fawn Brodie, Kimse Geçmiş imi Bilmiyor (New York: Knopf, 1957), 29-33.
- 4 Jerald ve Sandra Tanner, Mormonizm, Göge veya Gerçeklik, 5. baskı. (Tuz Lake City: Utah Deniz Feneri Bakanlığı, 1987), 32.
- 5Smith, Büyük Fiyatın İ ncisi, 55–56.
- 6 Aynı eser, 56.
- 7 Tanner, Mormonizm, 493–515. Tanners'ın sunduğ u belgeler: detaylı ve iyi araş tırılmış .
- 8 James E. Talmage, İ nanç Makaleleri (Salt Lake City: The Church of Son Zaman Azizleri İ sa Mesih, 1974).
- 9_Bkz. Wayne Cowdrey, Howard Davis, Hugh Leo O'Neal ve Arthur Vanick, Spaulding Enigma: Mormon Kitabını Gerçekten Kim Yazdı? (Manhattan Beach, Kaliforniva: Didital Voice), 2000 (CD-ROM baskısı).
- 10 16 Haziran 1844'te "Hıristiyan Tanrılığı Tanrıların Çoğ ulluğu" vaazı verildi; Anthony Hoekema'dan alıntı, The Four Major Cults (Grand

23 Age. 402-3.

```
Rapids: Eerdmans, 1963), 35,
1 Ayrıca bkz. İ SLAM, HIRİ STİ YADELFİ Lİ K, Bİ RLEŞ ME
   Kİ Lİ SE ve Hİ NDUİ ZM doktrini hakkında daha fazla tartıs ma icin
   .Trinity.
12 Hoekema'dan alıntı, Four Major Cults. 37.
13 "Kral Follet Söylemi" (1844). Peygamber Joseph Smith'in Öğ retileri'nde basılmış tır,
   ed, Joseph Fielding Smith (Salt Lake City: Deseret, 1958), 345-46.
14 Mormonlar İ sa Mesih Hakkında Ne Düs ünüvor (Salt Lake City: İ sa Kilisesi)
    Son Zaman Azizleri Mesih'i, 1982), 2.
15 John A. Widstoe, ed., Brigham Young'ın Söylemleri (Salt Lake City; Deseret, 1954);
   Young's Journal of Discourses'tan (1901), 4:218.
16.Age, cilt. 1, s. 50-51.
17 Smith, Büyük Fiyatın İ ncisi, 18.
18 Mormonlar İ sa Mesih Hakkında Ne Düş ünüyor, 17.
19 Age., 18-19.
20.Mormon Kitabı, çev. Joseph Smith (Salt Lake City, 1986).
21Tanner, Mormonizm, 398.
22 Aynı eser.
```

- 24 Bruce McConkie, Mormon Doktrini (Salt Lake City: Bookcraft, 1958), 111.
- 25 Örneğ in, Charles Sackett adlı eski bir Mormon tapınak çalış anı tarafından yazılan Bir Mormon Tapınağ i 1 ş çisi Bazı Sorular Soruyor broş ürüne bakınız. Broş ürü "Saints Alive in Jesus," PO Box 1076, Issaquah, WA 98027 adresinden talep üzerine edinebilirsiniz.
- 26 "Mormon Cinsiyet Uçurumu", ABD Haberleri ve Dünya Raporu (14 Mayıs 1990), 14.
- 27 Tanner, Mormonizm, 486.
- 28 Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 69.
- 29 William J. Whalen, "Mormonizm Neden En Hızlı Büyüyen Bögedir? Batıda," ABD Katolik (Haziran 1989), 33.

30 age.

31 Aynı eser.

32 Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Resim, 1975), 1:613–14.

MYAL

Myal, baş langıcı belirsiz olan bir Afro-Jamaika tarikatıdır. Baş langıçta yalnızca erkeklerden oluş uyordu. Myal tarikatı dini geleneklerini Batı Afrika'dan, büyük olasılıkla Togo ve Fildiş i Sahili'ndeki Ashanti halkından ithal ediyordu. İ ngilizler ve Hollandalılar kde ticareti sırasında siyahları bu bögeden Batı Hint Adaları'na taş ıdılar. Myal'in kökeni ne olursa olsun, Myal ritüeli ile obeah, yani doğ aüstü ruhlara ve güçlere tapan VOODOO uygulayan gruplar arasında hayati bağ lantılar vardır. Ashanti halkı bugüne kadar dünyayı tanrıların, ruhların ve ataların ruhlarınını yaş adığı ve dans ritüeli yoluyla iletiş im kurulabilen bir ver olarak göriyor.

Batı Afrika'dan ithal edilen diğ er birçok hareket gibi Myal kültü de çeş itli yerli dini uygulamalar ile Afrika ritüellerinin senkretik bir karış ımını içerir.

Bu insanların panteist (bkz. panteizm) yönelimi, Hıristiyan misyonerlerin, kendisini İ sa Mesih'in kiş iliğ inde açığ a vuran tek tanrılı bir Tanrı'nın mesajıyla onları etkilemesini zorlaş tırdı.

HIRİ STİ YANLIĞN kabul gördüğ ü yerde, Hıristiyanlığ ın Tanrısının hakimiyeti paylaş tığ ını görmek olağ an hale geldi
1 diğ er tanrılarla birlikte.

FK Bİ LGİ LER

Not

1 GÜNEY AMERİ KAN arasındaki ek karş ılaş tırmalar/karş ıtlıklar için,

ORTA AMERI KA VE KARAYI P KÜLTLERİ bkz VOODOO ve SANTERIA

İ SLAM Mİ LLETİ ; NOI

Ayrıca Batı'daki Dünya Ali İ slam Topluluğ u, Siyah Müslüman Hareketi [BMM] ve Barış Ulusu olarak da adlandırılmaktadır. İ slam Milleti hareketi, kentsel gettolarda sosyal ve ekonomik açıdan yoksun olan siyah Amerikalılara güçlü bir siyahi gurur duygusu aş ılayarak içinde bulundukları kötü durumun üstesinden gelmelerini teş vik etmek ve teş vik etmek amacıyla doğ du. NOI'nin ana dini İ SLAM'dır. Bu makale özellikle NOI'yi ele almaktadır, ancak Amerika'da ve yurtdış ında, Kuzey Amerika İ slam Topluluğ u ve MüslümanAmerikan Topluluğ u gibi baş ka önemli siyah Müslüman hareketler de vardır.

TART H

1900'lerin baş ında İ slam Milleti'nin örgütlenmesinden önce iki önde gelen siyah lider ortaya çıktı. Bu ikili arasında sesli olarak en agresif olanı Timothy Drew'du. 1913'te Newark, New Jersey'de Amerika Mağ ribi Bilim Tapınağ ı'nı kurdu ve bunun sonucunda takipçileri ona Asil Drew Ali adını verdi. Siyah ırkın Mağ ribi kökenli olduğ unu, böylece Amerika'daki siyahların İ slam'ın kültürel ve dini inançlarıyla özdeş leş meleri gerektiğ ini öğ retti. Drew'un organizasyonu cok önemliydi.

Daha sonraki Siyah Müslüman Hareketi'nin aktivizminin öncüsü.

Diğ er dikkate değ er lider Marcus Garvey'di (1887–1940).

1914'te Evrensel Zenci İ yileş tirme Derneğ i'ni kurdu; bu da NOI'nin ortaya cıkmasına büyük bir iyme kazandırdı.

NOI, Wallace Fard'ın (1877–1934) çabalarıyla baş ladı. Fard Mekke'de doğ du ve Müslüman olarak büyüdü. 1930'da Amerika Birleş ik Devletleri'ne göç etti ve 1931'de Detroit'te İ slam Tapınağ ı'nı kurdu. Fard, hemen İ slam gö retilerini yaymaya baş ladı, ancak yeni bir değ iş iklikle. Siyahların eninde sonunda ırk savaş ında beyazlarla karş ı karş ıya geleceğ ini söledi; bu, siyah ırkın hakimiyet ve üstünlüğ e yeniden kavuş masıyla sonuçlanacaktır. HIRİ STİ YANLIK beyaz bir dindi ve beyazlar tarafından siyahlara baskı yapmak için kullanılıyordu. Fard, takipçilerine mevcut "beyaz" isimlerinin yerine Arapça isimler verdi. 1934'te Fard gizemli bir ş ekilde ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Fard'ın takipçileri onun Allah'ın enkarnasyonu olduğ una inanıyordu ve NOI üyeleri onun doğ um gününü (26 ş ubat) "Kurtarıcı Günü" olarak kutluyorlardı.

Elijah Poole (1897–1975) Fard'ın yerine geçti ve Elijah Muhammad olarak yeniden adlandırıldı. 1934'te İ slam Milleti'ni kurdu ve ikinci tapınağ ı Chicago'da kurdu. Sonraki on yılda hareket büyüdükçe, çok sayıda siyahın yaş adığ ı büyük ş ehirlerin her birinde camiler ve İ slami merkezler inş a edildi.

Muhammed, Fard'ın kalıbına göre siyahların ırksal olarak beyazlardan üstün olduğ unu iddia etmeye devam etti;

Siyah bir bilim insanının çılgın genetik deneyinin sonucu olarak "ş eytanlar" olarak anılan yaratıklar. Sonunda siyahlar aş ağ ı beyaz ırkı devireceklerdi.

O dönemde NOI'nin en açık sözlü sözcüsü, Elijah Muhammed'in sadık takipçilerinden biri olan Malcolm X'ti (1925–1965). Karizmasıyla siyah gençliğ in tutkularını harekete geçirmek için çok şey yaptı. Malcolm, hizipçilik nedeniyle ana gruptan ayrıldı ve Müslüman Camii A.Ş.'yi kurdu.

İ ki grup arasındaki anlaş mazlık ş iddetlendi ve Malcolm yurt dış ına ücretli izin aldı. Beyazların ve siyahların göreceli bir uyum içinde yaş adığı tamamen farklı bir kültüre tanık olmak, daha önce ırksal entegrasyonu, ş iddetsizliğ i ve siyah Hıristiyan kiliselerinin varlığını kınayan güçlü liderin tutumunun tamamen deği ş mesine neden oldu.

Amerika Birleş ik Devletleri'ne döndükten sonra çok daha iyileş tirilmiş bir yaklaş ımı benimsemeye baş ladı. Bu, eski takipçilerinin ökesini ateş ledi ve 1965'te silahlı kiş iler tarafından ödürüldü.

Liderler silsilesinin ardından Elijah Muhammed'in oğ lu Wallace Deen Muhammed geldi. 1975'te babasının öümünün ardından NOI'den ayrıldı ve Müslüman Amerikan Topluluğ u'nu kurdu. Onun liderliğ inde MAS, Malcolm X'in Amerika Birleş ik Devletleri'ne döndükten sonra arzuladığı yöne daha uygun, radikal değ iş iklikler yaptı. Wallace Deen Muhammad, hareketin ırkçılığını kınadı ve Fard'a Allah'ın enkarnasyonu olarak ibadet etme eğ ilimini reddetti. İ slam, Ortodoks takipçilerinin uyguladığış ekliyle

.Muhammed (İ slam'ın yaratıcısı) tanıtıldı.

Bir diğ er radikal siyah grup ise Hammas Abdul Khaalis tarafından 1968'de kurulan Hanefi Mezhep-Hab Merkezi dir. Khaalis 1956'da İ slam Ümmeti'nin ulusal sekreteri rütbesine yükseldi, ancak İ slam doktrinleri üzerine yaptığ ı bir çalış ma onu Ortodoks İ slam'ın doğ ru olduğ una ikna etti. Kuran'ın ifadesi ve Muhammed'in Amerikan İ lyas'ı değ il, Allah'ın gerçek peygamberi olduğ u

- 2 Muhammed. 1972'de Khaalis, genel merkezini New York City'den Washington DC'ye, ş irket tarafından sağ lanan tesislere taş ıdı.
- 3 basketbol yıldızı KareemAbdul-Jabbar. Trajedi, bir yıl sonra yedi Hanefi mensubunun ddürülmesiyle yaş andı. İ slam Milleti'nin beş üyesi cinayetlerle suçlandı ve mahkemede mahkum edildi.

1977'de Khaalis ve on bir ortağ ının Washington'daki üç binanın kontrolünü ele geçirmesi ve birçok insanı otuz saat boyunca rehin tutmasıyla daha fazla sorun çıktı. Hanefi Müslümanlarından Abdul Musikir, Maurice Williams adında bir muhabiri ödürdü. On iki kiş inin tamamı tutuklandı. Khaalis , Allah'ın Elçisi Muhammed adlı bir filmin gösterilmesi halinde daha fazla ş iddetin patlak vereceğ i uyarısında bulundu . Khaalis, muhabirin ödürülmesine karış maktan suçlu bulundu ve 41 yıldan 120 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. 1977'deki bu kanlı olay, Hanefi Müslümanların gelecekteki etkisini büyük öçüde azalttı.

NOI, 1978'den bu yana, adını değ iş tirmeden önce Louis Eugene Walcott olan Louis Farrakhan (d. 1933) tarafından yönetilmektedir. 1960'lı yıllarda Malcolm X'in yedek oyuncusuydu. Hareketin orijinal doktrinlerini korumaya çalış ıyor. Örgütü Amerikan bayrağ ını selamlamayı, oy vermeyi ve seçici hizmete kaydolmayı reddediyor ve Amerika Birleş ik Devletleri'nde siyahlar için ayrı bir ulusu savunuyor.

Farrakhan'ın 1985'te ortaya attığı ı "güç" kavramı göz örüne alındığı ında, Martin Luther King Jr.'ın baş arıyla savunduğu, sivil haklar konusunda ilerleme sağ lamada barış çıl direniş göstermeme politikasını reddediyor.

1995 yılında Farrakhan, erkeklere günahlarından tö/be etmeleri ve Tanrı'ya, eş lerine, ailelerine karş ı sorumluluklarını düş ünmeleri gerektiğ i mesajını iletme çabası olan Washington DC'de "Milyon Adam Yürüyüş ü" olarak adlandırılan etkinliğ in düzenlenmesinde etkili oldu. ve iş yeri. Yürüyüş ne kadar olumlu bir çaba olsa da, onu yönetenin Farrakhan olduğ u gerçeğ inin yarattığ ı sorunlar vardı. Bazı siyah dini liderler bu çabayı desteklemeyi reddettiler çünkü Farrakhan Yahudiler, Koreliler ve Vietnamlıların "kan emici" olduğ u yönünde olumsuz duygular içeren bir açıklama yapmış tı. Ayrıca kadınlar yürüyüş e davet edilmediğ i için pek çok kiş i bunun cinsiyetçi olduğ unu düş ündü. Yine de bazı hayatlarda yarattığ ı bazı değ iş iklikler açısından gerçekten baş arılı bir çabaydı ve aynı zamanda siyahların oylamaya daha fazla katılımıyla sonuçlandı.

25 Ş ubat 2000, yirmi beş inci günü iş aret eden bir tarih.

Elijah Muhammed'in öümünün yıldönümünde Farrakhan, Wallace Deen Muhammad ile görüş tü ve bunun sonucunda İslam Milleti ile Müslüman Amerikan Toplumu arasında uzlaş ma sağ landı.

16 Eylül 2001'de Farrakhan, 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terörist saldırıları kınayan güç lü bir konuş ma yaptı. Nisan 2003'te Farrakhan, prostat kanseri vakfı kurarak yetmiş inci yaş gününü kutladı

Kendisi de birkaç yıldır prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Son olarak, 2005 yılında Katrina Kasırgası sırasında New Orleans'ı koruyan bir setin siyahi bir mahalleyi sular altında bırakmak için kasıtlı olarak havaya uçurulduğ unu öne sürdü.

ORGANİ ZASYON

Amerika Birleş ik Devletleri'nde NOI coğ rafi olarak yedi bögeye ayrılmış tır. Pek çok camiye "Muhammed Camileri" adı verilir ve yanında bir numara bulunur. Örneğ in Merkezi Böge Karargâhı Chicago'da bulunur ve 2 No'lu Muhammed Camii olarak anılır. Bir cami merkezinin manevi liderine bakan denir. Chicago aynı zamanda Ulusal Merkeze ve NOI'nin ulusal genel merkezine de ev sahipliğ i yapmaktadır. NOI, hem radyo hem de televizyonda aktif bir varlığ ını sürdürüyor, İ slam Milleti Öğ renci Birliğ i (NOISA) adında bir öğ renci derneğ ine sahip ve yiyeceklerin yetiş tirilip ihtiyaç sahiplerine dağ ıtıldığ ı Muhammed Qftlikleri'nin sahibi.

ÖĞRFTİ MLER

NOI'nin temel dini öğ retileri İ slam'dan kaynaklanmaktadır. Muhammed'in dinine değ iş iklikler ve/veya katkılar, harekette liderlik konusunda ön plana çıkan ş ahsiyetlerin her biri tarafından getirilmiş tir. NOI'ye ilk ivme kazandıran ırksal kaygılar, belirgin bir ayrım iş areti olmuş tur. Tarihsel olarak, bu ırksal vurgu en iyi ş ekilde Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki siyahların sosyo-ekonomik-kültürel statüsü bağ lamında anlaş ılabilir; özellikle de siyah Amerikalıların büyük öçüde ikinci sınıf vatandaş olduğ u 1960'lardan önce. NOI, Amerika'daki ırkçılığ a tepki olarak ırkçı duruş unu bu bağ lamda, Hıristiyan dininin herhangi bir etkisinden değ il, öğ retilerinin aksine benimsedi. NOI aynı zamanda Yahudi kars ittdir.

NOI gğ retileri ile onun ana dini olan İ slam arasında birkaç önemli farklılık vardır. Mesela Kuran'da farklı yorumlar var. .Ortodoks Müslümanlar Kur'an'ın Allah'ın son vahyi olduğ unu savunurlar.

NOI üyeleri buna değ iş en derecelerde inanıyor ancak daha sonra buna NOI'nin Muhammed'in ve \dot{I} ncil'in zamanından örce geldiğ i inancını da ekliyorlar.

Müslümanlar, Allah'ın bütünüyle baş ka olduğ una, mekan ve zamanı aş tığ ına inanırlar; NOI taraftarları Wallace Fard'ın Allah'ın enkarnasyonu olduğ una inanıyor. Ortodoks \dot{I} slam, Kur'an'ın Allah'ın insana gönderdiğ i son vahiy olduğ u inancını savunurken

NOI taraftarları, ırk ve özellikle Müslümanlar açısından, İ İyas Muhammed'in ş ahsında vahyin devam etmesi ihtimaline inanıyor.

NOI'nin pek çok taraftarının ırksal kimliğ in dar sınırlarının desine geçtiğ i doğ ru olsa da, NOI'nin tarihsel olarak siyah ırkın üstünlüğ üne inanan bir hareket olarak geliş tiğ i gerçeğ i ortadadır. İ slam, aksine, misyonunun her milletten tüm insanlara yönelik olduğ u inancını desteklemektedir.

Geleneksel Hıristiyanlık, tek gerçek Tanrı'nın kendisini Üçlü Birliğ in ilahi bağ lamında ortaya çıkardığ ını ve İ sa Mesih'in Tanrılığ ın ikinci kiş isi olduğ unu öğ retir. Okuyucu ek karş ılaş tırmalar/karş ıtlıklar için İ slam'a baş vurmalıdır.

ÇÖZÜM

Farrakhan aktif bir konuş ma programı sürdürüyor ve onun açıklamalarının ve vaazlarının çoğ una Nation of Islam web sitesinden ulaş ılabilir. Son yıllarda, daha önce böünmüş olan Siyah Müslümanlar arasında körü kurma giriş imlerine tanık olduk. Farrakhan birçok filmde aktif ve vokal olarak yer aldı.

Orta Doğ u'da giderek artan ş iddet ve savaş ın sona erdirilmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere önemli konular.

Irkçılık sorunu NOI'nin ç æmesi gereken bir sorundur

saflarında yüzleş meye devam ediyor. Geleneksel Hıristiyanlıkta Tanrı kiş ilere saygı göstermez. Tüm insanlar Tanrı tarafından yaratılmış tır ve Mesih'in dümü temelinde kurtuluş tüm insanlar ic in mümkündür (Yuhanna 3:16).

FK Bİ LGİ LER

Merkez

NOI Ulusal Merkezi—Mosque Maryam, 7351 Stony Island Ave., Chicago, IL 60649.

† nternet sitesi

www.noi.org

Kutsal Metin

Kuran

Yayın

Son Çağ rı (ç evrimiç i olarak mevcuttur)

İ statistik

2005 yılı itibarıyla üye sayısının 200.000 civarında olduğ u tahmin edilmektedir.

Notlar

- 1Bkz. RASTAFARIANİ ZM.
- Gordon Melton, Amerikan Din Ansiklopedisi, 2 cilt.
 (Wilmington, NC: McGrath, 1978), 2:342.

3 Aynı eser.

YAHWEH'İ N Mİ LLETİ ; AŞ K Kİ Lİ SESİ ; Sİ YAH İ brani İ srailliler

Yahweh Ulusu, son birkaç on yılda Amerika Birleş ik Devletleri'nde geliş en tartış malı bir dini gruptur.

TARİ H

Bu hareket 1979 yılında orijinal adı Hulon Mitchelljr olan Yahweh Ben Yahweh tarafından kuruldu. Siyahların gerçek Yahudiler olduğ una inandı ve öğ retti ve siyahları Amerika'da ve baş ka yerlerde yaş anan baskıdan kurtarıp İ srail anlamına gelen "Vaat Edilmiş Topraklara" geri döndürmenin onun çağ rısı olduğ unu söyledi. Takipçilerinin tamamının "köe" isimlerinden vazgeçmeleri bekleniyordu ve kendilerine, hepsinin sonu "İ srail" kelimesiyle biten İ branice isimler verildi. Takipçileri ve mali tabanı büyüdü ve 1980'de Miami, Florida'da "Aş k Tapınağ ı"nı inş a etti. Üvelerin tam calıs ması gerekiyordu

zaman ayırıp mallarını ve paralarını tapınağ a verirler.

Tapınağ ın içinde fırın, matbaa, bakkal ve güzellik salonu dahil olmak üzere iş ler baş latıldı. 1982'de değ iş iklikler hızla geldi. Mitchell gruba kendisinin Tanrı'nın oğ lu olduğ unu duyurdu. Üyelerin cübbe ve türban takmaları ve biyolojik ailelerinden vazgeç meleri gerekiyordu. Üyeler tapınağ a taş ındı ve sıkı güvenlik sağ landı. Mitchell, güvenlik için etrafına yerleş tirilmek üzere bir "Onlu Çember" korumaları atadı. Tapınağ a izinsiz girenler dümle tehdit edildi. Mitchell, grubun bir kadın üyesi olan Linda Gaines'i kiş isel yardımcısı olanka tadı. Bir koruması vardı ve tapınağ ın mali iş leri üzerinde büyük bir kontrolü vardı. 1985 yılına gelindiğ inde diğ er ş ehirlerde birkac tapınak daha kuruldu.

Tipik bir aş ırılık yanlısı tarikat lideri olan Mitchell, grup üyelerinin tam ve eksiksiz sadakatini talep ediyordu.
Onun doktrinlerine ve yasalarına karş ı çıkanlar alay konusu oldu ve dayak yedi. Dehş ete kapılan üyeler onun emirlerine uydu, hatta onun iç in dmeye ve onun emriyle ödürmeye hazır olduklarına yemin ettiler. 1980'lerdeki on yıl boyunca gücü ve nüfuzu artmaya devam ederken, beyaz ırka yönelik ş iddetli ırkçılığ ı ve nefreti, duygusal tiradlarının değ iş mez teması haline geldi. Amerika'yı Tanrı Yahveh'nin düş manları için bir sığı ınak olarak nitelendirdi. Görevi yalnızca siyahları İ srail'e geri götirmek değ ildi, aynı zamanda bu artık tüm beyaz insanları ödürerek yeryüzünden kovma misyonuna dönüş tü. Bu Yahveh'nin isteğ iydi.

Grup içinde Kardeş lik olarak bilinen bir grup, iç sığ ınak haline geldi. Miami bögesinde cinayet emirleri bu grup içinde çıkarıldı ve uygulandı. Kardeş liğ e üye olabilmek için beyaz bir kiş iyi ödürmek ve cinayetin kanıtını Mitchell'e getirmek gerekiyordu. Cinayeti iş leyen üyelere "Öüm Melekleri" deniyordu. Öüm Melekleri ayrıca "Aş k Kilisesi"nin çalış malarına herhangi bir ş ekilde müdahale eden siyahları da ödürdü. 1990 yılında Mitchell ve on altı takipçisi Miami'de "Ş antaj, Yolsuzluk Örgütünü Etkiledi" olarak bilinen suçlamalarla tutuklandı.

(RICO). Ocak 1996'da Mitchell ve grubun yedi üyesi, cinayet ve cinayete teş ebbüs de dahil olmak üzere on sekiz ş antaj suçundan mahkum edildi. Mitchell on sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2001'de, Mitchell'in muhtemelen liberal federal düzenlemeler ve ş artlı tahliyeyle ilgili teknik ayrıntılar nedeniyle serbest bırakılacağ ı bildirildi. Bu, 25 Eylül 2001'de, 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terörist saldırıdan iki hafta sonra gerçekleş ti. İ Iginç bir ş ekilde, serbest bırakılmasından önceki iki hafta içinde, terörist olarak kabul edildiğ i için hücre hapsine yerleş tirildi. Serbest bırakıldıktan sonra, Ben Yahweh'in takipçileri ona bir ev ayarlayabildiler ve orada kendi baş ına yaş amaya baş ladı. Kızı Venita Mitchell, grup üyelerinin beyazlardan nefret ettiğ i iddiasının artık doğ ru olmadığ ını, tüm insanların Tanrı'nın çocukları olduğ unu belirten bir açıklama yaptı.

İ NANÇLAR

Grubun üyeleri aş ağ ıdakilere inanıyor:

- Yahweh ben Yahweh, Tanrı'nın Oğ ludur. Oş imdi
 "Gössel Locanın Büyük Üstadı", "Evrenin Mimarı" ve "Kutsal ve Tek
 Hükümdar" olarak anılır.
- Siyah ırk, Tanrı'nın gerçek İ srail'idir (artık grup tarafından da reddedilmektedir).
- Yahveh'nin kendisi siyahtır ve İ sa Mesih de öyle.
 Yahveh'e ve onun atanmış oğ luna tam itaat,
 Yahweh hen Yahweh
- Kutsal Kitap Tanrı'nın æel Sæüdür. Ahlakın ve
- "ahlaklı insan sevgisinin" telkin edilmesi. Öğ renme aş kı. Hükümete saygı.

Grup, "çarmıha gerilmeyi" Yahweh ben Yahweh ve grubun diğ er yedi üyesinin tutuklanması ve hapsedilmesinin yanı sıra hapishane çilesi boyunca yalan, adaletsizlik ve kötü muamele olarak adlandırıyor.

Geleneksel HIRİ STİ YANLIK, yalnızca İ sa Mesih'in olduğ unu öğ retir Tanrı'nın qerçek ve vücut bulmuş Oğ ludur (Yuhanna 1).

Tanrı İ brahim'e, onun soyundan gelen tüm ulusların

dünya kutsanacaktı (Yaratılış 13–17). Pentikost gününde (Elçilerin İ ş leri 2) Petrus ayağ a kalktı ve "bu vaadin" (Elçilerin İ ş leri 2:39) yerine getirildiğ ini duyurdu. Bu gerçekleş me fırsatı, Kutsal Ruh'un o dönemde orada bulunan birçok milletten hacılara gelmesiydi. İ sa, Yahveh'nin "ruh olduğ unu ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerektiğ ini" öğ retir (Yuhanna 4:24).

Hıristiyanlık, Tanrı'nın sadece "ahlaklı insanları" değ il, dünyayı sevdiğ ini $\ddot{\mathbf{g}}$ retir (Yuhanna 3:16). Günah, tüm insanlığ ı suçlu ve Tanrı'ya karş ı sorumlu kılmış tır. Bir kiş inin tamamen Mesih'e güvenmesini mümkün kılan ş ey, $\ddot{\mathbf{l}}$ sa Mesih'in kefaretiydi.

ÇÖZÜM

Ben Yahweh'in hapishaneden serbest bırakılmasından bu yana grup, ABD hükümeti, œellikle de FBI tarafından algılanan adaletsizliğ i açığ a çıkarmaya çalış ıyor. EK Bİ LGİ LER

Resmi internet sitesi

www.yahwehbenyahweh.com/

Kutsal Metin

İ ncil.

Toplam ÜyelikBelirlenmemiş .

Not

1 Bkz. http://yahwehbenyahweh.com/index02.htm

KIZILDERİ Lİ Dİ Nİ

Amerika'nın çokkültürlülük üzerindeki son zamanlardaki vurgusu göz önüne alındığ ında, dünya dinleri hakkındaki üniversite ders kitaplarında artık yaygın olarak Yerli Amerikalıların diniyle ilgili bir bölüm yer alıyor. Aş ağ ıdaki tartış ma, Kızılderili dini inanç ve uygulamalarının daha öne çıkan bazı unsurlarını kısaca vurgulamaktadır.

TARİ H

Yerli Amerikalıların (özellikle Avrupalılar kıtaya gelmeden önce) dini inançlarını ve uygulamalarını incelerken fark edilen ilk ş eylerden biri, onların yalnızca Kuzey ve Orta Amerika'da üç yüzden fazla kabileden oluş an, ş ekilsiz ve çeş itli bir halk olduklarıdır.. Bu nedenle pek çok farklı dini inanç ve uygulamalara sahiptirler; dolayısıyla hiç bir zaman tek bir ortak Kızılderili dini olmamıs tır ve s u anda da voktur.

1490'lardaki ilk Avrupa temasından bu yana, bazı Yerli Amerikalılar, çoğ unlukla Roma Katolikliğ i olmak üzere bazı Hıristiyan inanç ve uygulamalarını benimsemiş tir.

Benimsenen az sayıdaki Hıristiyan inancı sıklıkla senkretize edildi ve belirli kabilelerin pagan inançlarına veya uygulamalarına uyarlandı. Ancak mevcut tartış ma, doğ ası gereğ i Hıristiyan olmayan (pagan) dini inançlara ve ritüellere odaklanıyor ve bu nedenle çoğ u durumda Avrupalıların Amerika'ya qeliş inden önceki zamana geri dönüyor.

ORGANİ ZASYON

Yerli Amerikalıların dini inançları ve pratiklerindeki büyük farklılıklar ve bir zamanların Kızılderili kültürünün göçebe doğ ası, neredeyse hiçbir resmi dini örgütün ortaya çıkmasına neden olmadı. Yerli Amerikan dini olmuş tur ve hala da öyledir.

çoğ unlukla amorf bir olgudur. Öne çıkan bir istisna, 1918'de
Oklahoma City'de örgütlenen Kuzey Amerika Kızılderili Kilisesi'dir. Bu
örgütün profesyonel din adamları yoktur. NACNA'nın seksen kadar
böümü vardır ve yetmiş kadar Kızılderili ulusunu temsil etmektedir.
Mevcut üyeliğ i (2003) yaklaş ık 250.000'dir. Baş kanı, görünüş e göre
genel merkezi olan Osseo. Wisconsin'de ikamet ediyor.

ÖĞRETİ LER/İ NANCLAR

.Animizm

Kızılderili kabilelerinin sayısı çok fazla olduğ undan, bazı kabilelerde mevcut olan bazı dini inanç ve gelenekler diğ er kabilelerde bulunmuyordu. Ancak bazı dini unsurlar veya inanç lar yaygın ve yaygındı. Animizm inancı da böyle bir inançtı. Animizm, bazı insanların kendisini tüm doğ al olaylarda gösterdiğ ine ve potansiyel olarak her zaman mevcut olduğ una inandığ ı manevi bir güce olan inançtır. Farklı Kızılderili kabileleri sıklıkla animizme farklı isimler veriyordu.

Örneğ in, Aleutlar ona agudar, Lakotalar (Siouxlar) wakan adını verdiler, Iroquoiler onu orenda olarak gördü, Kwakiutllar nauala dedi ve Algonkinler onu manitou olarak etiketledi.

Örneğ in, bir Iroquois avcısı bir geyiğ i ddürmeyi baş ardığ ında, bunun nedeni onun lehine daha fazla orenda bulunmasıydı. Baş arısız olursa, bu, geyiğ in kendi lehine daha fazla orendaya sahip olmasının bir sonucuydu. Bazı kabileler (ö'neğ in Lakotalar) Wakan Tanka (Büyük Ruh) adında bir tür yüce varlık tasavvur ettiler , ancak diğ er kabilelerde (ö'neğ in Algonguinler) bu kavram meycut değ ildi.

İ ncil'deki Hıristiyanlığ ın aksine animizm, manevi bir güç olarak görülse de, İ ncil'de Teslis'teki üç kiş iden biri olarak açıklanan Kutsal Ruh'un gücü ve etkisinden farklıdır. Kutsal Kitap'a göre konuş ursak, Kutsal Ruh, animizme inananların inandığ ı gibi doğ al olaylarda ikamet etmez.

İ ncil'deki Hıristiyanlığ ın aksine animizm, İ sa'nın söylediğ i gibi, ruhun insanları dönüş türebileceğ ini, yönlendirebileceğ ini, teselli edebileceğ ini ve insanları Tanrı'nın hakikatini aramaya ve takip etmeye yönlendirebileceğ ini öğ retmez: "Babadan göndereceğ im Danış man geldiğ inde, Baba'dan çıkan hakikat ruhu bana tanıklık edecek" (Yuhanna 15:26).

Günes Dansı

Ova Kızılderilileri (Blackfeet, Lakotalar, Pawnee, Kargalar, Kiowalar, Poncalar, Cheyenneler ve diğ erleri), genellikle yaz baş ında gerçekleş en güneş dansı sosyal kurumuna sahipti. Her dansçının (genç bir adam) göğ sünün her iki tarafındaki eti çarpıktı. Daha sonra iki ş iş in her birinden (ahş ap mandallar), vücudunun kaslı kısmından delinir.

Göğ üste uzun, ham deri bir ip, özellikle bu ritüel için dikilmiş uzun bir tahta direğ in tepesine yakın bir yere bağ lanmış tı. Çeş itli yönlerden gelen kabile üyeleri, direğ in ve dansçının etrafını sararak bu törenin her anının tadını çıkardılar.

Halatların gergin olması için geriye yaslanan genç adam, üç ila döt gün boyunca güneş e doğ ru, direğ in tepesine tünemiş kutsal bir bohçaya bakarken dans ederdi. Göxyüzüne iş aret eden direk, yüce tanrıyı simgeliyordu; aynı zamanda dünyanın ekseni olarak da görülüyordu.

Dans sırasında, genç adam kavurucu sıcakta dinlenmedi, yiyecek ya da su almadı; bunların hepsi sonunda halüsinasyonlara neden oldu ve iki mandal eti parçalayıp bu iş kenceye son verdi. Örneğ in Karaayak Kızılderilileri arasında, güneş dansı halüsinasyonları kutsal tezahürler olarak göülüyordu ve parçalanmış göğ üs yaraları, yırtık pırtık et parçalarıyla birlikte kesilip güneş e adak olarak direğ in dibine yerleş tirildi. Bu iş kence dolu törenlerin baş ında kutsal bir lider olan bir ş aman (hekim) vardı.

1884'te Amerika Birleş ik Devletleri tüm güneş danslarını resmen kınadı ve yasakladı. 1930'larda bu danslardan bazılarının yeniden ortaya çıktığı ve son yıllarda Amerika Birleş ik Devletleri'nde çok kültürlülüğ ün teş vik edilmesiyle birlikte, Ovalardaki bazı Kızılderililer arasında güneş dansları bir kez daha yapılıyor.

Söylendiğ ine göre yeniden canlanan bu danslar artık daha medeni bir ş ekilde, yani dansçının göğ sünü delmeden yapılıyor.

Suyun, yiyeceğ in ve sıcak güneş in yokluğ undan kaynaklanan algılanan kutsal tezahürler, Hıristiyanların, Tanrı'nın ilham edilmiş Sözü'nde (İ ncil) ve en önemlisi Oğ lu İ sa'da vermiş olduğ u kutsal tezahürlerine iliş kin anlayış ıyla kayda değ er bir tezat oluş turuyor. Tanrım. Pavlus'un yazdığ ı gibi: "Tanrısallığ ın gizemi büyüktür; Tanrı bedende açıkça görüldü" (1 Tim. 3:16). Kısacası Allah'ın kutsal tecellileri kavmine vücutlarını parcalamaları voluvla değ il.



Kachina bebeğ i (çakal—Amerikan Kızılderili ş eytanı) Jack M. Roper/CARIS, Oğ lu İ sa Mesih'in yaş amı, öümü ve diriliş iyle ilgili kurtarıcı vahyinin zarif eylemlerine olan inancıyla.

Ş aman (Hekim Adam)

Yaygın olarak ş ifacı olarak bilinen ş amanın rolleri kabileden kabileye değ iş se de, tüm Yerli Amerikalılar, esasen dini ve tıbbi uygulamaları birleş tiren bu görevlilere sahipti. Tipik olarak, bir ş ifacı garip bir maske takardı, çıngıraklar ve ziller kullanırdı ve üzerine ruh resimleri kazıdığ ı sopalar taş ırdı. Güçlüydü, saygı duyuldu ve aynı zamanda korkulan biriydi. Bazı uygulamaları iğ renç ve tiksindiriciydi; örneğ in bazı büyülerinde dü bir kiş inin buruş muş elini sergilemesi. Davullar ve monoton ş arkılar eş liğ inde ş aman, çoğ u karmaş ık ve son derece ezoterik olan danslara öncülük ediyordu. Ayrıca kutsal bir calumet'ten (barış çubuğ u) tütün içiyordu. Onun büyüleri ruhlar dünyasına yönelikti, hastalıkları savuş turmak ya da iyi bir alamet qetirmek amacıyla yapılıyordu.

Her ne kadar İ ncil ve Hıristiyan bakış açısına göre ş ifacının eylemleri yalnızca pagan hokus pokusu olarak adlandırılabilse de, bunlar çoğ u zaman büyük bir saflıkla karş ılandı.
Yerli Amerikan halkı, özellikle reçete ettiğ i bazı ş ifalı bitkiler ve diyetler zaman zaman bazı yararlı ürünler ürettiğ inde
2 efekt. —Burada Hıristiyanların, İ ncil'in gösterdiğ i gibi ş eytanın bazen ış ık meleğ i olarak görünebileceğ ini, hatta belirtiler ve harikalar gerçekleş tirebileceğ ini hatırlamaları gerekir (Mat. 24:24). Ancak Mesih, takipçilerini bu tür sahte belirtilere aldanmamaları konusunda uyarıyor. Bunun yerine Hıristiyanlara Sözüne bağ lı kalımalarını söylüyor: "Eğ er benim öğ retilerime sıkı sıkıya bağ lı kalırsanız, gerçekten benim öğ rencilerim olursunuz.
O zaman gerceğ i öğ reneceksiniz ve gerçek sizi örgür kılacaktır" (Yuhanna 8:31-32).

Totemizm

Yerli Amerikalılar arasındaki bir diğer dini inanç da toteme tapınma (totemizm) kayramıdır, "Totem" kelimesi , diğer Yerli Amerikalılar gibi insanlarla havvanlar ve kuslar arasında manevi bir bağ olduğuna inanan Ojibwa kabilesinin ototemanı kelimesinden gelmektedir . Hayvan ya da kuş, animistik dini öneme sahip olan totemdi. Bir kabile ya da klan, tilkiyi totemi olarak benimsiyor, bir diğeri ayıyı alıyor, diğerleri kartalla özdeşleşiyor ve bazıları da bufaloyu kendi totemi olarak görüyordu. Totem aynı zamanda diğer kabilelerle karsılastırıldığında kabilevi temsil ediyordu. Her kabilenin totemi özel dini ritüellerle onurlandırılırdı ve totem kutsaldı ve saygı görüyordu. Bu nedenle, totemik bir havvan yeva kuş, nefsi müdafaa dışında öldürülmemeliydi ve ancak o zaman venebilirdi ve ancak etini vemenin totem ile klan üveleri arasındaki bağları güçlendirdiği özel kutsal törenlerde venilebilirdi.

Bazı klan ya da kabilelerde (örneğin Omahalar), totem hayvanına va da kusa üveleri tarafından dokunulamıyordu bile.

Tanınmış Fransız sosyolog Emile Durkheim (ö. 1917), her Hint klanının kendi totemine taptığını ve totemin klanı temsil etmesi nedeniyle klanın (toplumun) farkında olmadan kendisine tapındığını savundu . Dolayısıyla totem özünde Tanrı'ydı. Başka bir deyişle, klanın (toplumun) sosyal gücü, kendi temsiline Tanrı muamelesi yapıyordu. Bu radikal sonuca Musa'yı baş aşağı

çevirmek adı verilmiştir, çünkü Tanrı'nın değil, toplumun (klanın)

Tanrı'vı varattığını belirtmektedir.

toplum. Başka bir deyişle Durkheim'ın tezi dinin toplumsal bir olgu olmadığını; daha ziyade toplum dini bir olgudur, yani toplum dinde kendine tapar.

Var olabilecek totemizm anlayışı ne olursa olsun, bu, Ortodoks Hıristiyanlığın İncil'deki doktriniyle çelişmektedir; çünkü Hıristiyanlara, kendilerini temsil eden insan yapımı nesnelere veya sembollere değil, Tanrı'ya tapınmaları emredilmiştir. Kutsal Yazılar şöyle der: "RAB için başka bir tanrıya tapma. . . kıskanç bir Tanrıdır" (Çık. 34:14).

Peyote İbadeti

Çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki bir dizi Hint kabilesi (Oto, Navajo, Apaçi, Komançi, Cheyenne, Arapaho ve diğerleri), özellikle 1890'lardan bu yana, Hindistan'dan alınan kurutulmuş "düğmeleri" yiyerek coşkulu dini deneyimler aradılar. Peyote olarak bilinen küçük bir kaktüs bitkisinin tepesi. Bazen peyote "düğmeleri" içmek için çay haline getirilir. Peyote törenlerinin NACNA'nın yönetimi altında olmaları nedeniyle daha yapılandırılmış olduğu göz önüne alındığında, ister çiğnensin, ister yenilsin, ister içilsin, peyote bileşenleri hipnotik davranışların yanı sıra "görüler"i de tetikleyebilir; bunların artık nadir olduğu bildiriliyor. Jay Fikes'e göre bu örgütün üyeleri

Peyote'yi Tanrı'nın bir hediyesi olarak görün.

Bazı durumlarda, peyoteye tapanlar senkretik olarak belli bir miktar Hıristiyan sembolizmini kendi yapılarına katmışlardır. dini toplantılar. Bazı kabileler İncil'i ve İsa'nın adını eklektik bir şekilde kullanmakta, hatta bazen haç bile sergilenmektedir. Bu özellikle NACNA'nın parçası olan Hintliler için geçerlidir. Liderleri, kiliselerinin "Amerikan Hıristiyanlığı yorganında yeni bir yama olduğunu [ve] peyotenin onların 'kutsal ayinleri' olduğunu, tıpkı şarap veya üzüm suyunun beyaz Hıristiyan kardeşler için 5. ayini olduğu gibi" diyorlar .

kullanımının, ruhunun doğa dünyasında aşılandığını söyledikleri Tanrı ile iletişim kurmalarını sağladığını iddia eden peyote tarikatçılarının ana kilisesi haline geldi. Bu ikinci inanç, çoğu Yerli Amerikalı arasında cok yaygın olan animizm (panteizme benzer) inancıyla tutarlıdır.

Peyotistlerin kullandığı herhangi bir Hıristiyan sembolizmi, NACNA'da bulunan diğer Hıristiyan olmayan unsurlar ve uygulamalarla birlikte animizme olan paqan inancıyla kirlenmiştir.

Peyote toplantıları herhangi bir düzenli programa göre yapılmaz ve gerçekleştiklerinde pek çok peyotist çadırlarda ve bazıları kiliselerde (çoğunlukla çokgen evlerde) toplanır, burada genellikle on iki saat veya daha fazla bir süre boyunca sırt dayanağı olmadan bağdaş kurup otururlar. Alkolü kötüye kullanan ve kötüye kullanan pek çok Yerli Amerikalının aksine, peyotistler her türlü alkol kullanımını reddederler. Hiç kimse teetotaler olmadığı sürece peyote tapıcısı olamaz ve öyle kalamaz.

Ortodoks Hıristiyanlığa göre peyotistlerin peşinde koşmak Tanrı'nın iradesine aykırıdır, çünkü O, halkının ruhsal aydınlanmayı uyarılmış maddelerde aramasını tasvip etmez.

bu tür maddeler Rab'bin Sofrası ile bağlantılı olduğunda. Mesih, Rab'bin Sofrası'nı başlattığında öğrencilerine "Bunu beni anmak için yapın" dedi (Luka 22:19). "Bununla" kutsal inancına yeni eklemelere, yeniliklere yer bırakmadı.

akşam yemeği.

Kiva Aktiviteleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Pueblo Kızılderilileri (öncelikle Hopi ve Zuni), yaklaşık MS 750'den beri kivas adı verilen yeraltı odalarını kullanıyorlardı. Bu yeraltı odaları büyük ölçüde dini toplantılar için kutsal yerler olarak hizmet verirken, zaman zaman konsev toplantıları için de kullanılıyorlardı. Kivalar, Zuni ve Hopi Kızılderilileri tarafından kutsal evler olarak görülüyordu ve bir dereceye kadar hala da öyle görülüyor. Bazı kivalar yer üstündedir; Bazıları dairesel, bazıları dikdörtgen. Kivanın toprak tabanının ortasında sipapu adı verilen bir delik vardır : insanlığın ortava cıktığı Toprak Ana'nın rahmini dini olarak simgeleyen yeraltı dünyasına açılan tanınmış bir açılıştır. Bir taşla örtülen sipapu, bazı Hopi törenlerinde ölüleri uyandırmak için dans edilir ve kuvvetlice vurulur. Belirli bir süre ayakla vurulduktan sonra taş kaldırılır, böylece ölüler genç erkeklere yönelik inisiyasyon ritüellerine katılabilirler. Hopiler ayrıca kiyayı belirli doğurganlık törenleri için de kullanırlar; örneğin bir sunak üzerine bırakılan mısır koçanlarının kutsanması gibi.

Hemen hemen tüm kiva törenleri, özellikle dini niteliktekiler, erkekler tarafından qizlice yürütülür ve bu nedenle de

Machine Translated by Google

genellikle erkek evleri olarak anılır. Hopiler arasında kadınların ve çocukların kivaya yalnızca gündönümü günlerinde girmelerine izin verilir.

Kiva faaliyetleri Hıristiyanlığın İncil öğretilerinden çok uzaktır. Tanrı'nın halkının uygulamasını veya takip etmesini istediği hiçbir şeye kabul edilebilir benzerlikler taşımazlar. Tanrı, insanların ölüleri diriltmek veya pagan bereket ayinlerini gerçekleştirmek için ibadet yerleri gibi kutsal tesisleri kullanmasını onaylamaz. Tanrı, bir ibadet yerindeki varlığından bahsederken Habakkuk'un halkına sunları söylemesini istedi:

"RAB kutsal tapınağındadır, onun önünde bütün dünya sussun" (Hab. 2:20).

EK BİLGİLER

İnternet sitesi

http://www.well.com/user/dpd/nachurch.html

Notlar

1 Güneş dansı bilgilerinden bazıları Jeffrey Brodd'un "Sun Dance" adlı eserinden alınmıştır. Dünya Dinleri: Bir Keşif Yolculuğu (Winona, MN: St. Mary's, 1998), 32-33.

2 Bilgilerin bir kısmı Monroe Heath'in "Religion" adlı eserinden alınmıştır.

Yerli Amerikalılarımız (Pasifik Kıyısı Yayıncıları, 1961), 11.

- 3.Emile Durkheim, Dini Hayatın Temel Formları (New York: Özgür Basın, 1965).
- 4___"Kızılderili Kilisesinin Kısa Tarihi"; bkz. (www.Csp.org/communities/docs/fikesnac_history.html).

5-Garrett Epps, Bilinmeyen Bir Tanrıya (New York: St. Martin's, 2001), 63.

YENİ ÇAĞ HAREKETİ

Bu cildin neredeyse tamamı dünyadaki belirli organize dinlere ayrılmıştır. Yeni Çağ Hareketi herhangi bir örgüt, kurum, mezhep veya tarikat tarafından temsil edilmemesi nedeniyle bir istisna olarak öne çıkıyor. Elbette bu, aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı Yeni Çağ olarak adlandırılabilecek belirli dini kuruluşların olmadığı anlamına gelmez.

Bu ciltte bu spesifik kuruluşların birçoğu yer almaktadır. Ancak bu cildin sınırları dahilind $\frac{1}{2}$ Ama bir hareket olarak ve popüler bir hareket olarak, onu tanımlamaya çalışmak, temel parametrelerini özetlemek ve ideolojisi ile geleneksel Hıristiyanlık arasında bazı temel karşılaştırmalar yapmak mümkündür.

TARİH

Yeniçağ olarak sınıflandırılan edebiyat miktarı 2 cilttir.

—1970'lerden 1990'lara kadar savunucularda, edebiyatta ve Yeni Çağ Hareketi ideolojisine olan ilgide olağanüstü bir büyüme görüldü. Birçoğu bunu tanımlamaya çalıştı ve aslında çeşitli tanımlar ve/veya modeller önerdi.

1970'lerde karşı-kültür devriminin en parlak döneminde yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkmaya başladı. Ahlakın temel bir yeniden tanımı ve gerçek bir "değerlerin yeniden değerlendirilmesi" yoldaydı. Bu, bu tür karşı kültür ideolojileri icin "Kova Cağı"nın başlangıcıydı.

1960'ların "Tanrı öldü" hareketi, üniversitelerin ilahiyat okulları, din bölümleri ve ilahiyat okullarındaki teolojik düsüncenin fildisi kulelerinden sokaklara inmisti. Bu bir teolojiden ziyade varoluşçuluk, Marksizm, evrim, umut teolojisi ve süreç teolojisi gibi diğer entelektüel hareketler tarafından şekillendirilmeye hazır genel bir tutumdu. Bir yandan, 1960'lara gelindiğinde pek çok kişi Yahudi-Hıristiyan mirasının, yüzyıllardır başarıyla yaptığı gibi Batı medeniyetini sekillendirmek için geçerli bir model sağlamaya devam etme yeteneğini kaybettiğini hissediyordu. Ancak öte yandan, onlarca yıl önce onun yerini alan seküler hümanizmin tarafsız "bilimi" de, bilimin sağlayamadığı, hayata manevi bir boyut bulmak için çaresizce arayış içinde olan bir toplum için aynı derecede nahos ve kabul edilemezdi. Hıristiyanlık, "bilim öncesi" kozmolojisiyle artık bir seçenek olmadığından ve laik hümanizm, Batı medeniyetini adeta ilahi boyuttan mahrum bıraktığından.

Artık yeni bir yaklaşımın keşfedilmesinin zamanı gelmişti. Bakışlar doğuva döndü.

Büyük ölçüde HİNDUİZM'de somutlaşan Doğu dini, önceki yüzyılda zaten Batı'ya tanıtılmıştı. VEDANTA TOPLULUĞU 1890'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kurulanlar arasındaydı. Doğu yönelimli diğer etkili hareketler, Swami Vivekananda'nın gelişinden önce bile geliştiriliyordu; Thoreau'nun öncülük ettiği transandantalizm; Helen Blavatsky ve Henry Steel Ol-cott'un ortak kurduğu Teosofi Cemiyeti (bkz. THEOSOPHY); ve SPİRİTÜALİZM, hepsi Hıristiyanlaşmış Batı dünyasında yeni bir düşünce düzeni oluşturdu. Bunlar 1970'lerde meydana qelen Yeni Çağ "patlamasının" tohum yatağı oldu. J.'ye göre.

Gordon Melton,

O yıla gelindiğinde [1971], Doğulu öğretmenler aşramlar ve merkezler açmış ve yeni çağın çeşitli türlerini temsil eden kitaplar yayınlanmıştı. Muhtemelen Yeni Çağ Laysı. Hareketi konularına odaklanan ilk ulusal süreli yayın olan East-West Journal, Boston'daki bir makrobiyotik topluluğu tarafından başlatıldı ve hareketin ilk popüler kitap temsilcisi ortaya çıktı: Baba Ram Dass'ın yazdığı Be Here Now.3

TEMEL İNANÇLAR

Bu bölümün bu şekilde adlandırılmasının nedeni, resmi Yeni Çağ dogmasını oluşturacak şekilde hazırlanmış hiçbir doktrinsel formülasyonun bulunmamasıdır. Neyin Yeni olarak nitelendirildiğine dair bir ar Yaş düşüncesi önemlidir. Aşağıda genel temalar ve kapsayıcı inanclar ver almaktadır.

Yeni Çağ Hareketi'ni tanımlamanın en yararlı ve belki de en doğru yolu, onu örgütlerin bir "ağı" olarak görmek ya da New Age'ciler Jessica Lipnack ve Jeffrey Stamps'in deyimiyle, örgütlerden oluşan bir meta ağ olarak görmektir . özerk ama birbirine bağlı.

"Ağlar, kendine güvenen ve özerk katılımcılardan (aynı anda bağımsız 'bütünler' ve birbirine bağımlı olarak işlev gören kişi ve kuruluşlardan) oluşur. Bu tür bireyleri ve kurumları birbirine 'parçalar'" bağlayan temel faktör veya faktörler nelerdir? organizasyonları New Age şemsiyesi altında mı bir araya geliyor?

Başka bir deyişle, bir araya getirildiğinde "ağ"ı ya da "meta ağı" oluşturan temel bileşenler nelerdir? Ağ içindeki grupları birbirinden ayıran birçok faktöre rağmen, bunlar onları birbirine bağlayan birkaç ortak temadır.

1. Monizm

Yeni Çağ, evrendeki çoğulluğun nihai ve tek bir kaynaktan türetildiğine inanıyor. Tüm çeşitlilik tek tip ve ilahi bir enerjiden kaynaklanır. The Turning Point'te (1982), New Age yazarı ve fizikçi Fritjof Capra şunları yapmaya çalışıyor: İnsan ırkının temel hastalığının, tüm gerçekliğin temel birliğini kavrayamaması olduğuna dikkat çekiyoruz.

2. Panteizm

Monizm doğal olarak panteizme yol açar. Yeni Çağcılar için "Tanrı" evrenle özdeşleştirilen nihai bir prensiptir. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrıdır. O halde insanlığın tek arayışı, her insanın içinde bulunan ilahi bilgiyi keşfetmek ve ondan yararlanmaktır. Tanrı'dan ayrılmak, doğanın bütünlüğünde bulunan tanrısallığın bilinçli veya psikolojik kavrayışından ayrılmaktır. Capra'nın yukarıda ima ettiği gibi, tarihin hareketi bu nedenle ilahi olanın bilgisine yönelik bir hareket veya hareket olmalıdır. Bu nedenle her insan, sonunda ilahi olana dair böyle bir bilgi sağlayacak bir dönüşüm geçireceği bir sadhana veya yol seçmelidir.

3. Reenkarnasyon ve Karma

Çoğu kişi için bu sadhananın gerçekleşmesi birden fazla yaşam gerektirebilir. Bu nedenle Yeni Çağ, doğrudan Hinduizm'den türetilen reenkarnasyon ve karma kavramlarına inanır.

Neredeyse tüm Yeni Çağcılar, insanlar yeniden doğuş çarkına atıldıkça iyi ve kötü karmanın cezalandırıcı adaletle (ceza veya ödül) sonuçlanacağı fikrini benimsiyor. Reenkarnasyona inanç

kötülük sorununa, cehennem ve kötülerin sonsuz lanetlenmesi kavramıyla Hıristiyanlığınkine alternatif bir açıklama getiriyor.

4. Evrensel Din

İçsel tanrısallığın keşfi Yeni Çağ'ın nihai hedefi olduğundan ve monizm Yeni Çağın dayandığı temel teolojik çerçeve olduğundan, gerçekte tek bir din vardır. Dünyadaki tüm farklı dinler aynı hedefe giden alternatif yollardır. Yeni Çağ, belirli dünya dinlerinin sınırlı kapsamını aşabileceğine inanıyor. Bunun nedeni, pek çok dinin, inançsal formülasyonlarda ifade edilen önermesel gerçeklere dayanması ve bu nedenle dil ve bilişle sınırlı olmasıdır. J. Gordon Melton, Hakikat'in (gerçek din tarafından ifade edilen yaşamın gerçekliği) "Yeni Çağılar için bilişsel olmayan, salt dille ifade edilemeyen" bir şey olduğuna işaret ediyor. Yaşanır ama yalnızca kısmen kelimelerle ifade edilebilir. Hakikate ulaşmanın, doğruluklarından çok verimlilikleriyle öne çıkan sayısız yolu olduğuna inanıyorlar.

5 Ancak bu, Yeni Çağ'ın

kendi temel inançlarını bir dizi sistematik önerme olarak formüle etmeye açık olmadığı anlamına gelmez. Aslında kişi inançlarının "daha iyi bir yol" olduğuna inanabilir. Ancak biri için "daha iyi yol" olan, diğeri için engelleyici bir yol olabilir.

Bir dağı zirveye doğru çıkaran pek çok patika olduğundan (bazıları zor, diğerleri daha kolay), her patika sonunda aynı sonucu verir, yani zirveye ulaşmak. Evrensel Din, birçok yolu veya sadhanası olan bir dağdır . Hiçbir yol tek doğru yol değildir.

5. Kişisel Dönüşüm

Birey hangi yolu seçerse seçsin, ufukta birçok hedef belirir. Birincisi "kişisel dönüşüm"dür. Bu, genellikle "eski dünya" inanç sisteminden "Yeni Çağ" veya "Kova" inançlarının farkına varılmasına doğru bir paradigma değişimiyle sonuçlanacak kişisel mistik veya psişik bir deneyim yaşamayı gerektirir. Bu dönüşüm sürecinin ilk adımı monist bir dünya görüşünü benimsemektir. Yine, bu, önermesel hakikatlerin veya inanç formüllerinin bilinmesinden değil, mistik deneyimden gelir.

"Ağ"da kendine yer bularak bireylerin içindeki dönüşüm sürecine büyük katkı sağlayan birçok önemli hareket ortaya çıkıyor. Bunlar bütünsel sağlık hareketi, bilinç hareketi ve insan potansiyeli hareketidir.

A. Bütünsel sağlık hareketi. Dönüşüm iyileşmeyi içerir. Ancak Yeni Çağcılar genellikle tıp endüstrisinin hevesli hayranları değiller. American MedicalAssociation tarafından savunulan geleneksel tıbbi uygulamalar "doğal olmayan" olarak kabul ediliyor. Onların yerine yeni şifa modelleri araştırıldı. Bütünsel sağlık hareketinin temel dayanağı, insanın varlıklar, yalnızca çeşitli türden hastalıkları olan fiziksel bedenler olarak değil, gerçek kişiler olarak muamele görmeyi hak ederler. Darülaceze hareketinin öncüsü Elisabeth Kübler-Ross, ölümcül hastalıkları olan insanlara en büyük saygınlığı sağlamaya çalışan tıbbi tedavinin olağanüstü bir örneğidir. Bu bakımdan Ortodoks Hıristiyanlık ile bütünsel sağlığın belirli yönleri arasında hiçbir uyumsuzluk yoktur.

Buna, NewAge felsefesiyle tutarlı olan, insanın ve diğer tüm canlıların doğal düzenin parçası olduğu yönündeki en önemli prensip de eşlik ediyor. Bu nedenle, akupunktur, biyogeribildirim, kayropraktik, egzersiz, masaj teknikleri, diyet (birçok bütünsel sağlık savunucusu vejetaryendir), bitkilerden elde edilen doğal ilaçlar (Bach Çiçek Çözümleri vb.) ve diğer birçok terapi gibi uygulamaları içeren doğal şifa kullanılmaktadır. . Yapay ilaç, ameliyat veya psikolojik manipülasyon içeren her türlü tedaviden kaçınılır. Doğal şifa, evrensel yaşam enerjisinin veya gücünün (yukarıya bakın) kendi yolunu bulmasını sağlayacaktır. Uluslararası Bütünsel Sağlık ve Tıp Dergisi'ne göre :

Doğu felsefesi/spiritüalizm hareketi aynı zamanda Çinliler tarafından ch-i, Japonlar tarafından "ki", yogiler tarafından prana ve çok sayıda kişi tarafından prana olarak adlandırıları insan bedeninin içinde ve çevresinde birleştirici görünmez dinamik gücü takdir ederek bütünsel sağlığa katkıda bulunmuştur. dünya çapında çeşitli kültürlerin diğer isimleri. Batı'daki "ruh" sözcüğünden farklı olarak Doğu'daki bu enerjisel güce ilişkin sözcükler genellikle çok pratik bir anlam taşır ve sağlık üzerinde doğrudan ve spesifik etkilere sahiptir.6 B. Bilinç hareketi. Açıkça söylemek gerekirse organize bir "bilinç hareketi" yoktur. Bu ifade, Yeni Çağ ideallerinin daha büyük bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için "ağ" içindeki kuruluşların ve kişilerin kolektif çabalarını daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Bu iş, sanat, felsefe, kültür, eğitim seminerleri vb. geniş bir yelpazede gerçekleşir. Bilinç hareketi, değişen bilinç durumlarının teşvik edilmesini savunanları içerir.

bilinç. Yani temel önerme, manevi farkındalığı geleneksel normların dışında deneyimlemenin, katılımcının gerçekte bir olan madde ve ruh (monizm) arasındaki boşluğu doldurmasını sağlayacağıdır. Bu girişimin önemli savunucuları arasında Timothy Leary ve Richard Alpert vardı. Halüsinojenik ilaçların, hipnozun ve benzerlerinin kullanımı, değişen bilinç durumlarına ulaşmada önemli unsurlardır.

C. İnsan potansiyeli hareketi. "Dönüşüm" sürecinin üçüncü önemli yönü, sözde insan potansiyeli hareketidir. Belki de insan potansiyeli hareketi, Yeni Çağ ideallerinin Batı kültürüne yayılmasında en büyük ilerlemeyi, katkıda bulunan diğer faktörlerden daha fazla yapmıştır. Douglas Groothuis şunu gözlemliyor: "Transaksiyonel analizin düşük anahtarlı pop-psikolojisinden ("Ben iyiyim, sen iyisin") Carl Rogers tarafından başlatılan sayısız karşılaşma grubuna kadar,

hareket insanın iyiliğini ve potansiyelini vurguladı." Z İnsanın potansiyel hareketi ile bağlantılı olan görselleştirme kavramıdır. Düşünceler ve bilinc dikkate alınır maddi dünyadan üstündür. Bu nedenle kişi, yeni bir araba ya da müreffeh bir yaşam gibi sahip olmak istediği şeyleri gerçeğe dönüstürebilir.

İnsan potansiyeli hareketinin bir parçası olarak sınıflandırılan organizasyonlar ve seminerler arasında Esalen Enstitüsü, FORUM, LIFESPRING, ARICA, Zirve Atölyeleri, SCIENTOLOLOGY, Spiritüel İçsel Farkındalık Hareketi (MSIA) ve çok sayıda başka grup bulunmaktadır. Batı'daki işletmeler ve şirketler insan potansiyeli teknikleriyle ilgileniyorlar. İşyeri, eğitim seminerlerinin sponsorluğu yoluyla mümkün kılınan üretkenlik artışından yararlanmak için ideal yerdir. RCA, IBM, Boeing, Ford Motor Co. ve General Dynamics'in de aralarında bulunduğu büyük şirketler, daha fazla üretkenlik ve potansiyeli hayata geçirmek için tasarlanmış çalışan eğitim oturumlarına sponsor oldu.

Ancak bu tür eğitimlerde kullanılan psikolojik teknikler Yeni Çağ'a özgüdür ve yönelim açısından hümanisttir.

6. Gezegen vizyonu

Kişisel dönüşümle birleştiğinde, ancak bu hedefin ötesinde, Yeni Çağ'ın gezegensel dönüşüm hedefi de vardır. Doğa Bir'in bir yönü olarak görüldüğünden, üzerinde yaşamın sürdürüldüğü en önemli varlık dünyadır. Gaia hipotezi temel olarak dünyanın kendisinin yaşayan bir organizma olduğunu ileri sürer. Sonuç olarak, Yeni Çağ vizyonu, etrafında toplanan fikirlerin kolektif bir asimilasyonudur.

dini-sosyo-politik bir bilinç.

Yeni Çağcılar, çevreyle ilgili konuların egemen olduğu siyasi bir platformu tercih ediyor. Endüstriyel atıkların boşaltılmasından kaynaklanan kirlilik, nükleer radyasyon, otomobil egzozundan çıkan karbon monoksit, asit yağmuru, kimyasal böcek ilaçları, sulak alanların tahribatı vb., çok önemli olan Yeni Çağ paradigma idealine kapılanlar için büyük endişe kaynağıdır. gezegensel bilince doğru geçiş. Donald Keys gibi liderlerin ve onun Gezegen Vatandaşları olarak bilinen örgütünün umudu, mevcut siyasi durum gezegensel hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamasa da, siyasi güçteki bir değişimin bu tür hedeflere doğru bir değişime yol açacağıdır. Gezegen Vatandaşları dünya çapındaki birçok aktivist gruptan yalnızca biridir. Bunlar arasında Yeşil Hareket ve Küresel Eğitim Ortakları (GEA) yer alıyor.

7. Yeni Çağ Eskatolojisi

Yeni Çağ Hareketi'nin ilk öncüleri, Yeni Çağın doğuşunu müjdeleyecek bir dünya liderinin veya büyük bir avatarın gelişini hayal etmişlerdi. 1980'lerin başında New Age sözcüsü Benjamin Creme, Mesih'in Lord Maitreya'nın şahsında görüneceğini duyurarak medyada büyük ilgi gördü. Maitreya ortaya çıkmayı başaramayınca Creme'nin popülaritesi hızla öldü. Yine de tek dünya lideri vizyonu Yeni Çağcıların umudu olmaya devam ediyor

kendini dünya dini-politik düzeninin davasına adamıştır.

Bu ideali terk edenler,

dikkati kişisel bir avatardan evrenin kişileştirilmesine kaydırıyoruz. Ağustos 1987'de, binlerce Yeni Çağcı ve Yeni Çağ üyesi, çokça övülen "Harmonik Yakınsama" için, yani Yeni Çağın başlayacağı zaman için bir araya qeldi.

Kişilikler

New Age'in popülerleştiricileri ile entelektüelleri arasında dikkatli bir ayrım yapılmalıdır. İkincisi, soyut yazıları ve teknik kavramsallaştırmaları, hakim (çoğunlukla Batılı) kültür için pragmatik ve popüler yürüyüş düzenlerine çevrilmiş olanlardır.

Yeni Çağ düşüncesinin başlıca mimarları arasında çok sayıda yazar ve düşünür yer alır. Bunlar şunları kapsar: felsefe, din, fizik, okült, psikoloji, mitoloji, bütünsel sağlık, eğitim, siyaset, ekonomi ve sosyoloji yelpazesi. Bu geniş yelpazede Alice Bailey, Ian Barbour, Annie Besant, Helen Blavatsky, Richard Bucke, Joseph Campbell, Fritz Capra, Carlos .Castáneda, Pierre Teilhard de Chardin, Norman Cousins gibi isimler yer alıyor.

Benjamin Creme, Baba Ram Dass, Buck-minster Fuller, Jean Houston, Barbara Marx Hubbard, Aldous Huxley, Carl Jung, Ken Keyes, Jiddu Krishna-murti, Thomas Kuhn, John Lilly, Jessica Lipnack, Shirley Maclaine, Abraham Maslow, PD Ouspensky, Ramtha, Carl Rogers, Theodore Roszak, Mark Satin, David Spangler, Jeffrey Stamps, Rudolf Steiner, Ken Wilber, Paramahansa Yogananda ve Maharishi Mahesh Yogi.

Yeni Çağ Hareketi'nin ifade edilen amacı, gerçekliğin nihai birliğini gerçekleştirmek olduğundan, tüm bilgi yelpazesinin büyük bir paradigma değişikliği açısından yeniden şekillendirilmesi ve yeniden düşünülmesi şaşırtıcı değildir. Yeni Çağ Hareketi, bilgiyi çeşitli ve çok çeşitli olarak görmek yerine, tüm bilgi alanlarını tamamen birleşmiş ve bütünleşmiş tek bir monist çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. Fritjof Capra'nın The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Among Modern Physics and Eastern Mysticism (1975) ve The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture (1982); Ken Wilber'in The Spectrum of Consciousness (1977) ve Eye to Eye (1983) filmlerinin yanı sıra . Bu son çalışmada Wilber ideali konusunda açık sözlüdür.

Bugün "paradigmalar" ve özellikle de "yeni ve daha yüksek" paradigmalar--fizik bilimlerinin ötesinde felsefe-psikoloji ve aşkın-mistik dinin yüksek bilgi iddialarını içeren "süper teoriler" hakkında çok şey duyuyoruz. gerçekten birleşik bir dünya görüşü. Vizyonun kendisi büyüleyici: nihayet bilimi, felsefe-psikolojiyi ve din-mistisizmi birleştirecek genel bir paradigma veya teori; nihayet gerçek anlamda bir "birleşik alan teorisi"; son olarak kapsamlı bir genel bakış. Her türden farklı alanlardan çok yetenekli, çok ayık, çok yetenekli bazı akademisyenler var. Bugün 8 tam olarak bunu aliyorum.

Yeni Çağın filozofları ve teorisyenlerinin yanı sıra, bir dizi popülerleştirici de var. Bunlardan biri, otobiyografisi Out on a Limb'in anında en çok satanlar listesine giren Shirley MacLaine'dir. ABC, MacLaine'in yeni keşfedilen maneviyatı üzerine beş saatlik bir program yayınladı. Yazıları binlerce kişinin davasına dönmesini sağladı.

Tüm başarısına rağmen MacLaine, popüler bir Yeni Çağ lideri olarak oynadığı rol nedeniyle hayal kırıklığına uğramış görünüyor. Popüler dergilerle yaptığı çeşitli röportajlarda Yeni Çağ Hareketi'ne olan ilgisinin kendisine .guru statüsü kazandırmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Böyle bir rolü veya statüyü reddediyor ve sadece bir oyuncu veya sahne sanatçısı olarak eski rolünün özlemini çekiyor. Ancak kitapları hâlâ sayısız adanmış tarafından okunuyor.

MacLaine'in yanı sıra şarkıcılar John Denver, Tina Turner, Willie Nelson; film yapımcıları Steven Spielberg, George Lucas, "Star Trek'ten" Gene Roden-berry; oyuncular Levar Burton ("Roots"; "Star Trek—The Next Generation"), David Carradine ("Kung Fu"), Dennis Weaver; aktrisler Sharon Gless, Linda Evans ve Sally Kirkland.



Bir New Age fuarında piramit şapka takan New Age Hareketi'nin takipçileri. Nezaket Manevi Sahtelik Projesi

9. Yeni Çağ Toplulukları

Bu cilt, kendi başlarına Yeni Çağ olarak doğru bir şekilde sınıflandırılabilecek veya içerik olarak Yeni Çağ ideallerine atfedilen çok sayıda gruba atıfta bulunmaktadır.

Öne çıkan New Age toplulukları ve organize grupları arasında New Group of World Servers, Pacific Institute, People for the American Way, Planetary Initiative for the Choice, URANTIA, Tara Center, Zero Population Growth, Third Force, Third Wave, Sirius Community, Findhorn yer alıyor. (İskoçya), Chinook Öğrenim Merkezi, Mutluluk Bilimi, Lama Vakfı (New Mexico), Renaissance Topluluğu (Massachusetts), Twin Oaks (Virginia), Stelle Topluluğu

(Illinois), Perelandra (Washington, DC), Esalen, FORUM, Çiftlik, Gezegen Vatandaşları ve dünya çapındaki çok sayıda Doğulu grup (Vedanta Topluluğu, SATCHIDANANDA ASHRAM INTEGRALYOGA ENSTİTÜSÜ, BAHAI İMANI, KİLİSESİ EVRENSEL VE ZAFER, ELAN VITAL, MEHER BABA, TRANSANDANTAL MEDİTASYON, ANANDA MARGA YOGA TOPLULUĞU, KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME BURCU, SIKH Dharma, SRI CHINMOY MERKEZİ, ISKCON [ULUSLARARASI KRISHNA BİLİNCİ TOPLULUĞU]).

TEOLOJÍK TEMALAR

Yeni Çağ'ın başlıca temalarından bazılarına yukarıda değinildi. Aşağıda bazı önemli noktaların kısa bir incelemesi ve bunların geleneksel Hıristiyan dünyasından ve yaşam görüşünden nasıl farklılaştığı yer almaktadır.

Tanrı

Daha önce tartışıldığı gibi, Yeni Çağ Hareketi, kolaylıkla panteizme yol açan monizm kavramını benimsiyor. Bu nedenle Yeni Çağ, Tanrı'yı bir Hıristiyan gibi kavramlaştırmaz. Birincisi Tanrı'yı kendi içinde ve evrende arar. Her şey Tanrı olduğundan, yaratılışın ötesinde var olan metafiziksel bir varlığı aramak zahmetine gerek yoktur. İnsanın yalnızca içeriye bakması yeterlidir.

Hıristiyanların bakış açısı önemli ölçüde farklıdır. Hıristiyan teoloji/antropoloji, Yaratıcı/yaratılış, lütuf/doğa vb. kavramları "birlikte ama ayrı" bir düşünce tarzında ele alınır. Yani Tanrı içkin olduğu kadar aynı zamanda aşkındır.

Tanrı dünyayı yaratıp yaratılışla ilgilenirken, Tanrı yaratılışın üstünde ve ötesindedir. Hıristiyanlık, bilimsel ve hümanist toplulukların Tanrı kavramını göz ardı ettiğini savunuyor.

Bu nedenle dini düşünce, anlaşılmazlığın sayısal dünyasına havale edilir. Bilim için yalnızca madde gerçektir. Yeni Çağ düşüncesini oluşturan sayısız din için yalnızca maneviyat gerçektir. Hıristiyanlık iki gerçeklik arasında ayrım yapar. Tanrı her iki alemin de ayrılmaz bir parçasıdır. "Tanrı ruhtur" (Yuhanna 4:24), ancak Tanrı aynı zamanda Hıristiyan enkarnasyon doktrininin atfettiği gibi "beden oldu ve aramızda yaşadı" (Yuhanna 1:14).

Mesih ve Kurtuluş

Bu nedenle NewAger'a göre Tanrı hakkındaki konuşmalar gercekte antroposentriktir (insan merkezli).

Yani Allah hakkındaki konusma baslamalı ve bitmelidir.

insani bir referans noktasıyla. Yeni Çağ insanı, her ne kadar fiziksel şeylerden evrimleşmiş olsa da, aynı zamanda "yüksek benlik" olarak adlandırılan manevi bir doğanın da var olduğuna inanır. Yeni Çağ'da sıklıkla bu yüksek benlikten içimizdeki "İsa" olarak söz edilir.

İsa tarihi bir figür olmasına rağmen, onu harekete geçiren ve ona ilham veren Mesih, herkesin kullanabileceği ilahi bir enerjiydi. Bu nedenle, "Mesih" yalnızca Hıristiyan anlamındaki Mesih'in inanlıyla birlikte yaşamaya gelen bir kişinin içinde değildir, aynı zamanda son tahlilde Mesih tüm insanlardır ve tüm insanlar potansiyel Mesihlerdir.

Hıristiyanlık açısından İsa Mesih, ilahi Teslis'in ikinci kişisidir. İnançlar onun hem kişisini hem de işini tanımlamaktadır (bkz. Ek 1). "İçimizdeki Mesih" kesinlikle Koloseliler 1:27 ("Mesih içinizde, yücelik umudu") ve Vahiy 3:20 ("İşte buradayım! Kapıda duruyorum") gibi İncil pasajlarından alınmış bir Hıristiyan öğretisidir. ve kapıyı çalın. Eğer biri sesimi duyar ve kapıyı açarsa, içeri girip onunla yemek yiyeceğim"), yine de Hıristiyan âleminde "bizim için" Mesih kavramı çok daha baskındır. Bu isimlendirmeyle İsa Mesih, kendisini günahın kefareti olarak kurban olarak sunarak kilise adına hareket etmiştir (Romalılar 3:21–25; 2 Korintliler 5:15–21). Bu kavram NewAge düşüncesine yabancıdır çünkü İsa Mesih ile diğer insanlar arasındaki net ayrımı bulanıklaştırmaktadır. Dünyanın günahları için İsa'nın çarmıhta ölmesi, kan dökmesi, gömülmesi ve diriltilmesi eylemiydi.

Hıristiyan kurtuluş doktrinini oluşturur. Dahası, bu etkinlik tarihte belirli bir ortamda (Filistin), belirli bir zamanda (Gal. 4:4) ve belirli bir halk arasında (İsrail) gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, İsa'nın tarihsel ölümü ve dirilişi tüm zamanlar ve tüm insanlar icin kurtuluşla sonuclandı.

Günah

Yeni Çağ Hareketi'nde yaratılıştan ayrı aşkın bir Tanrı bulunmadığından, böylesi aşkın bir varlığa karşı isyan olarak günah kavramının olmadığı sonucu çıkar. Günah, kişinin kendi içsel potansiyeline ilişkin basitçe "cehalettir". Hıristiyanlık için günah kesinlikle cehalettir, ancak bunun tersi türden bir cehalettir. Yaratılışa tapan ve ona "tanrı" diyen kişi, en kötü türden "cehaletten" suçludur (Romalılar 1:18-24). İnsanın "içsel potansiyeli"ne gelince, kişinin Tanrı'yı bulmasını sağlayacak hiçbir insani kapasite yoktur. Kişiyi bulan Tanrı'dır (Ef. 2:8–9). İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü günah için gerekli bir kefarettir. Kutsal Kitap tüm insanları günahkar olarak tanımlarken nettir (Romalılar 3:23).

Ölüm

İnsanlık tarihindeki hemen hemen her din ölümle ilgili kavramları geliştirir. Modern dünyada "dindar olmayan" laik hümanistler arasında ölüm, yaşamın sonu ya da sona ermesidir. "Hayatın ötesinde bir hayat" ya da "diğer tarafta" karşılaşılacak hiçbir aşkın Yaratıcı yoktur.

Ancak Yeni Çağ Hareketi bu manevi olmayan ve oldukça kasvetli yorumla yetinmedi.

Daha önce de belirtildiği gibi, Yeni Çağ Hareketi için ölüm bir yanılsamadır, çünkü mevcut yaşamın biyolojik olarak sona ermesi yalnızca yeniden doğuş veya reenkarnasyon döngüsündeki bir sonraki hayata giriş için bir basamaktır. Her iki görüşün de karşısında Hıristiyanlığın ölümle ilgili doktrini vardır. Hıristiyan kilisesi, ölüm üzerine ruhun bedenden ayrıldığını ve Tanrı'nın yanında cennette sonsuz bir yüceliğe ya da Tanrı'nın olmadığı cehennemde sonsuz cezaya gittiğini öğretir. Ruhun iki kaderden hangisine gideceği, kişinin vaftiz yoluyla ve Mesih'in çarmıhtaki kurtarıcı işine iman yoluyla yeniden doğmasına (yeniden doğmasına) bağlıdır (Yuhanna 3:1-18).

Son zamanlar

Ütopyanın yaklaşmakta olduğu, Kova çağının artık geldiğini duyuranların ortak temasıdır. Yakında küresel kıtlığın, nükleer savaş tehdidinin, çevrenin tahrip edilmesinin, uyuşturucunun, AIDS'in, suçların sona ereceği ve "Yeni Çağ"ın tam anlamıyla kendini qerçekleştireceği zaman gelecek.

Hıristiyanlık gelecekteki bir ütopyaya dair ortak umudu paylaşıyor. Kutsal Kitap "yeni gök ve yeni yer"den söz eder (Va. 21:1). Mesih'e iman sayesinde, "[Hıristiyanları] sevinç ve sevinç kaplayacak, üzüntü ve ic çekisler ortadan kaybolacak" (Yesaya 35:10) bir zaman gelecek.

Yeni Ahit şunu vaat ediyor: "Tanrı'nın kendisi onlarla birlikte olacak ve onların Tanrısı olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm, yas, ağlama ya da acı olmayacak, çünkü eski düzen sona erdi" (Va. 21:3-4).

Ancak Yeni Çağ Hareketi ile Hıristiyanlık arasında geleceğe ilişkin çok önemli bir fark var. Birincisine göre ütopyanın başarısı insan çabasının sonucudur. İkincisi için, kalıcı ütopyanın başlangıcı ancak Tanrı tarafından gerçekleştiğinde gerçekleşecektir. Barış zamanı ancak "Barış Prensi" tarafından selamlandığında başlayacaktır (Yeşaya 9:6). İnsan inisiyatifi sorunları daha da kötüleştirir ve yalnızca sürekli başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Ancak bu, Hıristiyanlığın dünyayı rahatsız eden kritik meselelere karşı pasiflik ve boyun eğme felsefesini savunduğu anlamına gelmez. Yüzyıllar boyunca kilise içinde kaçışçı bir zihniyeti benimseyen izole gruplar mutlaka olmuştur. Manastır tarikatları bu şekilde değerlendirilebilir.

Manastırın duvarları arasına çekilerek kişi dünyanın kötülüklerinden kaçabilir ve nispeten uzak kalabilirdi.
Bazı Protestan mezhepleri, dünyayla ilgilenmeme ve onun dinden dönme teolojisine yönelme eğilimindedir. Ve bazıları birçok muhafazakar Hıristiyanın eskatolojisinin

dünyanın sorunlarından kaçmanın bir biçimidir - kilisenin milenyum öncesi, ön cezalandırma "coşkusu" doktrini. Hal Lindsey'nin The Late Great Planet Earth (1970), Tim LaHaye ve Jerry Jenkins'in Left Behind romanları ve diğer pek çok yazar tarafından popüler hale getirilen bu özel teoloji, dünyadaki bin yıllık ütopyanın öncesinde korkunç ve felaket niteliğinde bir felaketin geleceğini öğretiyor. sıkıntı dönemi Armaqedon savaşıyla doruğa ulaştı.

Hıristiyanlar bu krizle yüzleşmek zorunda kalmayacaklar, çünkü bu kriz gerçekleşmeden ve Deccal hüküm sürmeden önce İsa, kilisesini dünyadan uzaklaştırmak için göklerde görünecek. Bu teolojik kamptaki pek çok kişi, vecd gerçekleşmeden önce mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarmaya hevesli.

Bu özel eskatolojiyi burada ayrıntılı olarak tartışamayız. Mesih bizden tüm uluslara gidip kurtuluş mesajını getirmemizi bekliyor (Matta 28:18-19). İsa sıradan insanların ve toplumdaki "istenmeyenlerin" arasında vürüdü.

Öğrencileri için dua ederken, onların dünyadan kaçmaları için değil, dünyadayken kötülükten korunmaları için dua ediyordu (Yuhanna 17:15). Elçi Pavlus, Mesih'in davası uğruna dünyayı değiştiren bir misyonerlik çabası başlattı.

Bu nedenle, pasiflik felsefesini savunmak şöyle dursun, Hıristiyanlık dünyanın ruhsal olarak geliştirilmesi gerektiğini öğretir. Ancak Yeni Çağ Hareketi'nden farklı olarak kilise, değişimin özerk kişisel çaba veya insan potansiyeli yoluyla etkilendiğine inanmıyor. Kilise, İsa'nın gelini olarak Damat'tan bağımsız olarak mevcut değildir. Bireysel Hıristiyan'ın savaş çığlığı, Mesih'in onun tüm faaliyetlerine olanak sağlayan kişi olduğu yönündedir (Filipililer 4:13). Kilise, günahla ve Tanrı'ya karşı isyanla dolu bir dünyada peygamberlik niteliğinde ve yabancı bir kurumdur. Dünyada bir fark yaratmak ve bunu gerçekleştirmeye çalışmak kilisenin ayrı bir misyonudur.

değiştirmek. Aslında Hristiyan, çevreye özen göstermenin, barışı aramanın, hükümette aktif rol oynamanın ve benzeri hususları herkesten daha ciddiye almalıdır, çünkü Hristiyan bu dünyanın Tanrı tarafından yaratıldığını bilir.

YENİ ÇAĞHIRİSTİYANLIK(LİBERAL)

Ana hat liberal Hıristiyanlar, Hıristiyanlığı Yeni Çağ öğretilerine ilişkin olumlu algılarıyla birleştirmeye çalıştılar. Yeni Çağ etkisi artık birçok Hıristiyan koluna sızıyor. Ancak Katoliklikte Papa II. John Paul, 28 Mayıs 1993'te yaptığı bir konuşmada, Yeni Çağ öğretilerini İsa'nın mesajıyla "uyumsuz" olarak nitelendirerek Yeni Çağ sızmasına evrensel bir son verdi. Buna karşılık, tek tip bir uyarıya sahip olmayan liberal Avrupalı Protestanlar, birçok din adamının ve kilise üyesinin 1980'lerde Yeni Çağ öğretilerini zaten benimsediğini gördüler. Bu, Hollanda Protestan kiliselerinin ayakta kalmasına neden oldu.

2000 ve 2001'de üç araştırma konferansı düzenlendi. Bunlar resmi feragat konusunda yetersiz kaldı, bunun yerine hoşgörüye yöneldi.

Yeni Çağcılar, Hıristiyan mistisizmi ile Yeni Çağ meditasyonu arasındaki paralelliklere atıfta bulunarak kilisenin cercevesinde ver alıvor.

Bulanık terminoloji ve gevşek tanımlar bu duyguyu besliyor; din adamlarının ve üyelerin Yeni Çağ uygulamalarına çok az kısıtlamayla veya hiç kısıtlama olmadan daha açık bir şekilde izin veren İngiliz kiliselerinde görüldüğü gibi. Buradan, Yeni Çağ ilkelerini Hiristiyanlıkla korkusuzca birleştiren, çoğu Anglikan olan Hıristiyan kilise üyelerinden oluşan bir konfederasyon olan Christaquarians gibi İngiliz toplantıları geldi. New Age programı Mucizeler Kursu, Amerika ve Avrupa'daki liberal Protestan kiliselerinde neredeyse hiç azalmadan alevlendi ve bu, yalnızca üyelerin gerçek iddiaları konusunda kafalarını karıştırdı. Sonuçta Yeni Çağ, Hıristiyanlığa anlatılmamış ölçülerde nüfuz etti; bu, muhafazakar ve ortodoks inananların bir savunma kurması için yeterince uyarıdır.

ÇÖZÜM

Yirmi birinci yüzyılın başında, NewAge'e ilişkin "yeni" olan şeylerin çoğu artık eskimiş durumda. Daha yeni isimlendirme daha moda hale geldi. "Yeni Çağ" ismi artık ateşli adanmışlar tarafından kullanılmıyor. "Maneviyat" veya "yeni maneviyat" terimi daha çok modadır. Bu, tüm organize din biçimleriyle birlikte gerçeğin araştırılmasının tamamen terk edildiği, postmodern dünyaya iyi uyarlanmış bir "kendin yap" din biçimidir. Yeni

Çağ maneviyatı, mutlak hakikatin herhangi bir biçimi veya kavramından ziyade, o andaki duruma, ana veya duyguya uygun olanı hedefler.



Yeni Çağ yazımı.

George A. Mather'ın izniyle

Beklenebileceği gibi hareket çok sayıda şekil ve vurgu almaya devam ediyor. Neo-paganizm ekoloji ve onu çevreleyen bir maneviyat yönünde baskı yapmaya devam ediyor. Solara gibi Yeni Çağ kişiliğinde astrolojiye ilgi oldukça fazladır ve onun "11" sayısının önemi ve anlamına dair içgörüleri vardır. James Redfield'ın The Cefestine Prophecy'si, New Age kitaplarının son zamanlardaki grubunu iyi bir şekilde temsil ediyor. Pop kültürel maneviyat, Louise Hay ve Deepak Chopra gibi kişiliklerde Yeni Çağ'ı yansıtmaya devam ediyor - belki de bu akımın en popüler güncel temsilcisi.

hareket. Yeni Çağ ideologlarının yer aldığı kendi kendine yardım programları ve seminerleri bol miktarda devam ediyor.

Yeni Çağ Hareketi hakkında çok daha fazlası söylenebilir.
Okült, kanallık, kristaller, Yeni Çağ müziği, sanat, kültürel
etkiler vb. ile ilgili neredeyse hiçbir şey tartışılmadı.
Okuyucunun herhangi bir özel ilgi alanına ilişkin mükemmel
kaynaklar için bu cildin arkasındaki kapsamlı kaynakçaya
başvurması rica olunur. Ayrıca internette üstünkörü bir
arama, kelimenin tam anlamıyla milyonlarca Yeni Çağ web sitesini ort
Hareketin qiderek daha fazla bilimsel analizi de yayınlanıyor.

10

EK BİLGİLER

Notlar

1. Bkz. YAŞAM BAHARI, FORUM, ARICA, RAJNEESHSIM, TRANSANDANTAL MEDÎTASYON, HANUMAN VAKET, KENDÎNÎ GERÇEKLEŞTÎRME BURSU, VEDANTA TOPLULUĞU, ZEN BUDİZM, SIKH DHARMA, ELAN VITAL, Sufizm, KİLİSESİ EVRENSEL VE ZAFER, URANTIA, CENNETÎN KAPISI, BÎRLÎK CHRISTI OKULU ANÎTE, DÎN BÎLÎMÎ. Bu gruplar Yeni Çağ ideolojisine adanmış belirli dini kuruluşları en iyi şekilde temsil etmektedir.

ZKaynakçadaki okumaların listesine bakınız.

 Gordon Melton, Amerika'daki Kültlerin Ansiklopedik El Kitabı (Yeni) York ve Londra: Garland, 1986), 108.

- 4 Jessica Lipnack ve Jeffrey Stamps, Ağ Kurma (Garden City, NY: Doubleday, 1982), 7.
- Gordon Melton, New Age Encyclopedia (Detroit: Gale Research, 1990), xv-xvi.
- 6 Dana Ullman, "Bütünsel Sağlık: Progresif Sağlık Hizmetlerinin Dostu ve Düşmanı," Uluslararası Bütünsel Sağlık ve Tıp Dergisi 2 (Kış 1984): 22.
- 7 Douglas R. Groothuis, Yeni Çağın Maskesini Kaldırmak (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1986), 79.
- 8 Ken Wilber, Göz Göze: Yeni Paradigmanın Arayışı (Garden City, NY: Anchor Books, 1983), 1.
- 9 Bkz. Patricia Nolan, "Hollywood'un Beyni Yıkanıyor mu?" Kadının Dünyası (30 Nisan 1991), 35.
- 10 Bakınız, örneğin, Paul Heelas, The New Age Movement: The Celebration of the Self ve the Sacralization of Modernity (Malden, MA: Blackwell, 1996); Eugene Taylor, Gölge Kültürü: Amerika'da Psikoloji ve Maneviyat (New York: Counterpoint, 2000).

YENİ DÜŞÜNCE

Lübnan, New Hampshire'da doğan Phineas Parkhurst Quimby (1802–1866), zihin bilimlerinin gurusu olarak hak ettiği yeri alıyor. Onun Mary Baker Eddy ve CHRISTIAN SCIENCE üzerindeki etkisine bu cildin başka yerlerinde değinilmiştir. Quimby büyülemeyi uyguladı ve günahın, hastalığın ve rahatsızlıkların yalnızca zihinde var olduğu fikrini geliştirdi.

TARİH

Eddy'nin ayrıcalıklı otoriterliğine ve dogmatizmine direnen birçok Quimbyite, 1 Christian Science'a meydan okudu ve ondan ayrıldı.

—Bu tepkiden BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU, İLAHİ BİLİM, DİN BİLİMİ ve Yeni Düşünce gibi hareketler ortaya çıktı. Bu son grup ilk ivmesini Warren Felt Evans (1817-1889), Julius Dresser (1838-1893) ve Dresser'in oğlu Horatio Dresser'ın (1866-1954) yazılarından ve liderliğinden aldı.

Metodist bir papaz olan Evans, şifayı ilk kez 1863'te Quimby'nin ellerinde deneyimledi. Kısa bir süre sonra, New Age and It's Messenger (1863) başlıklı bir kitapta İsveçborg'un ve onun YENİ KÜDÜS KİLİSESİ'nin fikirlerini benimsemeye başladı . Bunu diğer kitaplar, Zihinsel Tedavi (1869), Mental Tıp (1872) ve Ruh ve Beden (1876) takip etti; her biri hem İsveçborg'dan hem de Quimby'den öğrenilen fikirleri dile getirdi. Evans büyüye ve onun şifada kullanımına büyük ilgi gösterdi. Ancak Yeni Düşünce alanına yaptığı büyük katkı, bu tür fikirleri yayınlanmış makale ve monografilerde dile getirmesinde yatmaktadır.

Çoğu durumda bir hareketin popülerleşmesi, iletişimciler kadar yazarlar ve düşünürler tarafından da gerçekleştirilemez. Yeni Düşünce'de de durum böyleydi. Hareketin en açık sözlü sözcüsü Julius Dresser'dı. Ayrıca Quimby'nin öğrencisi olan Dresser, eşi Annetta ve ardından oğlu Horatio, Quimby'nin fikirlerini tanıtmak için çok şey yaptılar. Dresser, Mary Baker Eddy'nin otoritesine cesurca meydan okudu ve kendisi ve kendi takipçileri Yüksek Yaşam Kilisesi'ni kurduğunda onun Boston'daki Quimbyizm üzerinde özel bir tekel sahibi olmasını reddetti. 1890'dan sonra aynı isimli bir süreli yayının yayınlanmasıyla Yeni Düşünce terimi moda oldu. 1895, 1899 ve 1915'te Yeni Düşünce çatısı altında örgütlü hareketler kuruldu.

Yeni Düşünce iki yüzüncü yıl kutlamasını kutladı Quimby'nin 2002'deki doğum günü.

ORGANİZASYON

Yeni Düşünce Merkezleri on beş eyalette bulunmaktadır. Her merkez bağımsız olarak yönetilmektedir. Ancak, bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter/sayman, direktör/eğitim sorumlusu ve bir üyeden oluşan bir yönetim kuruluna sahip bir Bağlı Yeni Düşünce Ağı (ANTN) bulunmaktadır. Yeni Düşünce topluluğuna katılanlara oy verme hakkı verilir ve onlardan Yeni Düşünce öğretilerini desteklemeleri, etkinliklere katılmaları, fikir alışverişinde bulunmaları ve çeşitli komitelerde hizmet etmeleri istenir.

ÖĞRETİMLER

1915 yılında Uluslararası Yeni Düşünce İttifakı kuruldu. Anayasası, büyüyen harekete özgü temel fikirleri özetlemektedir.

Yüce Olan'ın Sonsuzluğunu, İnsanın Kutsallığını ve onun varlığını öğretmek Yapıcı düşüncenin yaratıcı gücü ve yaşam kaynağımız olan İkamet Eden Varlığın sesine itaat aracılığıyla sonsuz olanaklar

İlham, Güç, Sağlık ve Refah.2

Genel olarak zihin bilimlerinde olduğu gibi, Yeni Düşünce de Platoncu düalizmi kendi fikirlerinin temelinde bulur. "Ruh" âleminin maddeden üstün olduğuna inanan Platon, Batı düşüncesine yüzyıllardır hakim olan bir gerçeklik kavramını ortaya atmıştır. Platonik düalizm on dokuzuncu yüzyılda yeniden canlandı ve aslında romantik dönem zihin bilimlerinin arka planını hazırladı. Quimby'nin hastalık ve rahatsızlıkların zihnin bileşenleri olduğuna dair inancı, bugün olduğu gibi, ancak ruh ve madde arasındaki çatallanma fikrinin güçlü bir şekilde moda olduğu bir çağda kabul edilebilirdi. İsveçborg'culuk, Alman idealizmi ve Amerikan aşkıncılığı, çağın ruhunun aslında ruhun çağı olduğu gerçeğinin açık kanıtları haline geldi. Quimbyit'lerin durumunda maddenin oynayacağı rol önemsizdi. Yeni Düşünce Hareketi'nin savunucuları çok fazlaydı ve inançları o kadar farklıydı ki, bunları kesin veya sistematik olarak değerlendirmek zordu.

Gerçek

Yeni Düşüncenin genel olarak savunduğu bir inanç

Gerçeği aramanın devam eden bir süreç olduğu konusunda hemfikiriz. Bu bakımdan Yeni Düşünce, UNITERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ'nin düşüncesine olduğundan daha çok benzemektedir.

Hıristiyan Bilimi. Mary Baker Eddy'nin pek çok takipçisi, onun vahiylerinin mutlak ve değiştirilemez olduğuna inanıyordu. gerçekler.

Geleneksel HIRİSTİYANLIK, yukarıda adı geçen tüm gruplardan ayrılır; çünkü temel dayanağı, Tanrı'nın tüm hakikatın yazarı olduğudur. Açığa çıkan gerçek, İsrail'in tarihini ve kendisinin kişileştirilmiş gerçeğin toplamı ve özü olduğunu iddia eden İsa Mesih'in sevindirici haberinin duyurusunu somutlaştıran İncil'in önermeli ifadelerinde aktarılır: "Ben yol ve gerçek ve hayat. Benim aracılığım dışında hiç kimse Baba'ya gelemez" (Yuhanna 14:6). Tüm teolojik gerçekler bildirilmiş ve Kutsal Yazılarda kesinleştirilmiştir.

Tanrı

Tanrı dünyaya göre içkindir. Kişi her şeyde tanrısallığın yönlerini bulabilir. Tanrı'nın içkinliği ve aşkınlığı arasında bir denge kuran Hıristiyanlığın aksine, Yeni Düşünce, Yaratıcı ile yaratılış arasında ayrım yapmaz.

İnsanlık

Yukarıdaki önermeden de anlaşılacağı üzere insanoğlu ilahi bir doğaya sahiptir. Tanrıvı aramak icsel benliğe bakmaktır.

Bir kez daha, bunun aksine, Hıristiyan kilisesi geleneksel olarak ilahi doğanın mahallinin Tanrı olduğunu öğretmiştir. Tanrı ve insanlık birbirinden ayrı ve farklıdır. İsyan ve günah nedeniyle insan, yalnızca ontolojik anlamda değil, manevi açıdan da Tanrı'dan farklıdır.

Hıristiyan teolojisindeki modern eğilimler, zihin bilimlerinin bazı öncülleriyle geleneksel ortodoksluktan daha fazla ortak nokta bulmuştur. Quimby'nin fikirleri, hâlâ ana hat Hıristiyanlığa hakim olan liberal Protestan antropolojinin temelini atan Friedrich Schleiermacher'in (1768-1834) fikirleriyle paralellik gösteriyordu. Romantik Hıristiyanlığın mimarı Schleiermacher bunu şu meşhur sözleriyle yansıtmıştır:

Doğrudan mutlak bağımlılık duygusu, genel olarak kendi varlığımız ile Tanrı'nın sonsuz varlığının öz-bilinçte bir olabilmesinin tek yolu olarak her dinsel ve Hıristiyan özbilincinde varsayılır ve aslında içerilir.4

Günah

Yeni Düşünce'ye göre günah, maddenin yanıltıcı dünyasına boyun eğmek ve dolayısıyla onun kurbanı olmaktır. Günah, Allah'a isyan anlamında mevcut değildir.

Bütün günahlar, hastalıklar ve hastalıklar illüzyon ve hayallerden ibarettir aklın. Doğru düşünmek bu tür hastalıkların hepsinden birini tedavi edebilir. İsa Mesih ve Kurtuluş

Yeni Düşünce savunucuları, İsa'nın bir öğretmen olduğunu ve sürekli olarak "Tanrı'nın krallığının içinizde olduğunu" öğrettiğini iddia ediyor. İsa'nın "Yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih" (Mat. 16:16) veya kurtuluşa giden tek yol (Yuhanna 3:16, 18; 14:6) olduğunu açıkça reddediyorlar. Kurtuluş, günahların bağışlanmasını ve sonsuz yaşam vaadini almak için Tanrı'nın önünde bir pişmanlık ve tövbe meselesi değil, daha ziyade içimizde yatan tanrısallığın keşfidir. Hıristiyanlıkta olduğu gibi kurtuluş herkese sunulmaktadır. Ancak yalnızca harekete dahil olanlar ruh ve madde arasındaki ayrıma ilişkin gnostik bilgiyi edinehilirler

CÖZÜM

Hıristiyan Biliminde olduğu gibi, Yeni Düşünceye ilgi duyanlar dine entelektüel ve felsefi bir yaklaşıma yatkındırlar. Yeni Düşünce, aktif zihin bilimi dinlerinden biri olmaya devam ediyor.

FK BİLGİLER

Web siteleri

www.newthink.org; www.newthink.org; http://newev-erymoment.com/ nthp.html; Ayrıca BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU altında listelenen web sitelerine bakın; İLAHİ BİLİM; HIRİSTİYAN BİLİMİ ve DİN BİLİMİ.

Kutsal Metinler

İncil

Periyodik

ANKA Kuşu; Parlak fikirler; Günlük Kelime; Diyalog ve Ayrım; Yeni Düşünce

Üyelik

Şu anda listede yer alan sekiz uygulayıcı bulunmaktadır; toplam üyelik bilinmiyor.

Notlar

1Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Image Books, 1975), 2:536.

2 age, 2:537.

- 3 Yazatuc/yaratık ayrımının daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması için bkz. HİNDUİZM, BİRLİK HİRİSTİYANLİK OKULU, DÜNYA ÇAPINDA TEOSOFANRIJESSİ, TRANSANDANTAL MEDİTASYON, vb.
- 4Friedrich Schleiermacher, The Christian Faith (Edinburgh: T. & T. Clark, 1928), 131.
- 5Hıristiyanlıkla ilgili bir değerlendirme için bkz. CHRISTIAN SCIENCE.

NICHIREN SHOSHU BUDİZMİ; AMERİKA'NIN NICHIREN SHOSHU'SU (NSA)

On üçüncü yüzyıldan önce BUDİZM, Gautama'nın öğretilerini yanlış yorumlamıştı. Japon keşiş Nichiren Daishonin'in (1222-1282) kanaati böyleydi. Lotus Sutra'nın öğretileri aracılığıyla gerçek Budizm'in doğasını tek başına keşfettiğine inanıyordu. Mevcut din(ler)in kınanmasının yanı sıra, Nichiren'in bu tür dini hatalardan doğan Japon hükümetine yönelik sert eleştirisi de geldi. Nichiren zamanındaki Japon tarihi, toplumsal çalkantılar ve mevcut olaylardan duyulan hoşnutsuzlukla karakterize edildi. Sonuç olarak fikirleri halk tarafından olumlu karşılandı.

TARİH

Nichiren'in ölümünden sonra öğretilerinden iki mezhep ortaya çıktı.

1282. Nichiren mezhebi olarak adlandırılan ilki, Nichiren Shoshu mezhebi tarafından boyut ve önem bakımından geride bırakıldığı yirminci yüzyılın ortalarına kadar egemen oldu. Bu ikinci mezhep, 1930'da Tsonesaburo Makiguchi tarafından kurulan SOKAGAKKAI (Değer Yaratma Derneği) adlı sivil örgütünün önderliğinde hızlı bir büyüme yaşadı. Bugün Nichiren Shoshu Budizmi, on yedi milyonu ve on milyonu aşan sayılarıyla Budistlerin en büyük grubunu oluşturuyor. i Japonya tek başına. Bunun nedeni, 1960 yılında seçilen SokaGakkai'nin üçüncü başkanı Daisaku İkeda'nın liderliğidir. İkeda, hedeflerin gerçekleştirilmesinin anahtarının güç olduğunda ısrar Bunun sonucunda Komei adında bir siyasi parti kuruldu. Siyasi acıdan bakıldığında Nichiren Shoshu mezhebinin

NSA'nın "temiz hükümet" arayışında Japon mevkidaşı ile aynı yolu izleme çabalarına rağmen, Amerikan örgütünün özellikle 1980'lerde sorunları vardı. 1984-1986'da NSA, Tom Bradley'nin Kaliforniya belediye başkanlığı ve valilik kampanyalarına 13.700 \$ katkıda bulunarak IRS Gelir Yasasını çiğnedi. Bradley

basarısı ve büyümesi olağanüstüydü.

tutarsızlık kamuoyuna açıklandıktan sonra parayı iade etti. 1 Buna ve buna bağlı diğer siyasi sorunlara rağmen, NSA Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişiyor. 1987 yılında San Francisco'da 14,5 milyon dolara bir genel merkez binası kurdu.

Kasım 1991'de Nichiren'in Shoshu bas rahibi Nikken Abe. SokaGakkai icin bir emir vayınladı dağılmak. Başkan Einosuke Akiya derhal buna uymayı reddetti.

² 1992 yılında SokaGakkai, Nichiren Shoshu örgütünden aforoz edildi. Bunun nedeni, meslekten olmayan örgüt ile rahiplik arasındaki muazzam güç mücadelesiydi. Spesifik suçlama, Ikeda'nın 1977 gibi eski bir tarihte, inancın saf doktrinlerinden ciddi şekilde sapmış olmasıydı.

O dönemde af dilemiş olsa da bu, artan hayal kırıklıklarının bir sonucu olarak 1991'deki bölünmeyle sonuçlanacak süreci harekete geçirdi. 1990 yılında Soka Gakkai International, Nicherin Shosu'nun rahipliğini yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

Geri tepme, rahipliğin sıradan gruplarının temsilcisi olarak Ikeda'nın görevden alınmasıydı. Soka Gakkai daha sonra Nichiren Shoshu'yu uygunsuz harcama yapmakla suçladı. Her iki gruptan da başka suçlamalar geldi ve sonuçta Soka Gakkai'nin Nichiren Shoshu'dan aforoz edilmesi oldu. 1997 yılında Soka Gakkai üyelerine artık her iki gruba da üye olamayacakları mektupla bildirildi .

ORGANİZASYON

Nichiren Shoshu, Amerika'nın Nichiren Shoshu'su (NSA) olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nde hızlı bir büyüme yasadı.

Hareket on beş ila otuz kişiden oluşan bölgeler halinde örgütlenmiştir. Daha sonra ilçeler bir araya getirilerek oluşturulmaktadır. bölümler, bölgeler ve bölgeler. Merkezler dünyanın her yerinde bulunmaktadır, ancak ana merkez hala Japonya'da tapınağın bulunduğu verdedir.

ÖĞRETİMI ER

Tarikatın başarısı ve büyümesi doktrinlerine bağlanmaktadır. Shakubuku veya "göz atma" olarak bilinen bir dönüştürme yönteminin son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Nichiren Shoshu mezhebi, kurucusu Nichiren Daishonin'i Buda'nın kendisinden daha yüksek bir yere atfeder. Nichiren kendisini şu kişi olarak tanımlamıştı:



Seikyo Press tarafından Nichiren Shoshu Budizmi üzerine iki kitap yayınlandı.

Tokyo. Yazıların çoğu Japoncadır. Jack M. Roper/CARIS bodhisattva'nın izniyle, zifiri karanlığın gölgelediği bir çağda gerçeği öğretmek için ortaya çıkacak kişi. Bu tür gerçekler üç temel ilke veya yasa etrafında yoğunlaşıyordu. İlki, i ibadet yaşamının ana amacı olan qohonzon ile ilgilidir.

Gohonzon, Lotus Sutra'nın bir çizimini ve çeşitli ilahi isimleri içeren kutsal bir parşömendir. Butsodun adı verilen kara bir kutuda tutulur ve Fuji Dağı'nın eteklerinde Daisekiji adı verilen orijinal Nichiren Shoshu tapınağında bulunur.

Milyonlarca hacı her yıl tapınağa ibadet etmek için seyahat ediyor.

İkinci büyük prensip daimoku'dur ; bura'da ibadet eden kişi, bazen saatlerce "Lotus Sutra'nın şerefi " olarak tercüme edilen nam-myohorenge-kyo kelimelerini zikreder .

Üçüncü prensip kaidan veya kutsal tören yeridir.

Hac yolculuklarının ve daimoku ilahilerinin hedefi, ibadet eden kişiyi Buda'nın kendisiyle birleştirmektir. İlahiyi tekrarlamak kişiyi aydınlanmaya ve evrenle uyuma getirir. Teoriye göre eğer kitleler böyle bir aydınlanmaya ulaştırılabilirse, dünya yaşanacak çok daha iyi bir yer olacaktır.

Nichiren Budizminin başarısı, mezhebin yaşamın pratik unsurlarına verdiği önemin yanı sıra toplumda yürütülen iddialı işe alım programının bir sonucudur. İle Siyasete katılarak dünyada değişimlerin yapılabileceğini öne sürmek kitleler nezdinde olumlu bir ilgivi tetikledi.

Hem Nichiren Shoshu hem de HIRİSTİYANLIK, farklı tanrılara sahip olmalarına rağmen, kendilerini Tanrı'nın krallığının ilerlemesine adamış misyoner dinler olmaları bakımından benzerdir. Ancak önemli ayrım, Hıristiyanlığın böyle bir ilerlemeyi sağlamak için siyasi gücün elde edilmesi ihtiyacını savunmamasıdır. Bu, İsa Mesih'in sevindirici haberinin duyurulması yoluyla gerçekleştirilir ve Kutsal Ruh aracılığıyla gerceklestirilir.

Nichiren Budizmi, ebeveyni Budizm gibi, yönelimi bakımından bu dünyevidir. Ancak Gautama orta yolu izlemenin önemini vurguladı. Budist düşüncede bir yandan materyalizm, diğer yandan kemer sıkma, arzuyu ortadan kaldırmada başarısız olur ve dolayısıyla acı kalır. Gautama kesinlikle iddialı siyasi katılımı savunmazdı. Bu tür çabalar acılarla doludur.

Hıristiyanlık, soteriolojisi ve dünya görüşü bakımından uhrevi bir mesaj öğretmiştir (Kol. 3:1). Bununla birlikte, kilisenin sosyal, politik ve ekonomik meselelere ne ölçüde dahil olması gerektiğine ilişkin olarak kilise içinde her zaman zengin çeşitlilikte gelenekler olmuştur. Siyasi ses, Roma Katolik Kilisesi'nde güçlü bir miras olmuştur. Son zamanlarda Amerika'daki ana Protestan kiliseleri olaya dahil oldu

siyasi meselelerde oldukça yoğun bir şekilde yer alıyorlar. Ancak Nichiren Shoshu'nun aksine, bazıları bunun yol açtığına inanıyor son birkaç on yılda onların ölümü.

4 Muhafazakar Evaniolikler de özellikle 1980'lerden bu yana Amerikan

Evanjelikler de özellikle 1980'lerden bu yana Amerikan siyasetinde önemli bir rol oynadılar.

CÖZÜM

NSA'ya katılmak için gohonzon'un bir kopyası için nominal bir ücret ödemekten başka hiçbir şartı yerine ⁵ NSA, getirmemelisiniz . aktif takvim. Konferanslar, sergiler ve eğitim seminerleri organizasyonun öne çıkan faaliyetleri arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir hareket olmaya devam ediyor.

EK BİLGİLER

Merkez

Adres: SokaGakkai Uluslararası Ofisi, 32 Shinano-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japonya; SokaGakkai Uluslararası – ABD; 606 Wilshire Bulvarı. Santa Monica, CA, 90401

Web siteleri

www.sgi-usa.org; www.sokagakkai.or.jp

Kutsal Metinler

Lotus Sutrasi

Süreli Yayınlar

Süreli yayınlar arasında Dünya Tribünü; World Tribune Exp ress (e-posta haberleri); Yaşayan Budizm (aylık dergi).

Üyelik

Nichiren Shoshu Budizminin büyümesi hızlı oldu. 1980'de otuz milyondan fazla insan kendilerini çeşitli mezheplerin üyesi olarak görüyordu. Ancak bugün dünya çapında muhtemelen yaklaşık sekiz milyon üye var. Bazıları en azından tahmin etti

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki harekette 500.000 kişi yer alıyor, ancak gerçekte muhtemelen 200.000 kişi var ve 20.000 kadar daha küçük bir aktif üye var.

Notlar

1Shannon Hickey, "Nüfuz için İlahiler," Kaliforniya (Şubat 1990), 14.

2Bkz. William Alnor, "Nichiren Shoshu Budistlerini Etkileyen İç Savaş, Bölünme ve Skandal," Christian Research Journal (Kış, 1992), 5–6. 3Trevor Astley, "Nichiren Shshu ve Soka Gakkai Arasındaki Son Çatışma Üzerine Bir Not" Japon Dinleri 17 (1992), 167–75.

4Encyclopaedia Britannica, 15. baskı, sv "Nichiren Shoshu."

5Hickey, "Nüfuz için İlahiler", 14.

BİRLİK PENTEKOSTALİZM; BİRLEŞİK PENTEKOSTAL KİLİSESİ ULUSLARARASI; LIPCI

Pentekostalizm, HIRİSTİYANLIĞIN giderek daha popüler bir biçimi haline geldi. Bir hareket olarak yirminci yüzyılda doğmuştur. Birlik Pentikostalizmi, daha büyük Pentekostal hareket içindeki benzersiz bir gelişmedir ve Tanrı Meclislerinin sapkın bir sonucuydu. Tarihi boyunca Ortodoks Hıristiyanlık içinde çeşitli Teslis karşıtı (bkz. Teslis) hareketler olmuştur; Birleşik Pentekostal Kilisesi Uluslararası (UPCI), Teslis karşıtı en büyük Pentekostal harekettir.

TARİH

Birlik Pentikostalizmi, 1906'da Los Angeles'taki Azusa Caddesi'nde başlayan bir Pentekostal hareket olan Tanrı Meclislerinden (AG) doğdu. Hızla Birlik olarak adlandırılan şeyin patlamasına neden olan dürtü bir Pentikostçuydu. Nisan 1913'te Los Angeles dışındaki Arroyo Seco'da düzenlenen kamp toplantısı. WilliamMenzies sövle vazıvor:

Kamp toplantısında ana konuşmacı Bayan Mary Woodworth-Etter'dı ancak farkında olmadan patlamayı tetikleyen konuşmacı RE McAlister'dı. Ana kampın toplantı çadırının yakınında düzenlenen vaftiz töreninde McAlister birader, havarilerin din değiştirenleri her zaman İsa Mesih adına vaftiz ettiklerini ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kelimelerinin Hıristiyan vaftizinde hiçbir zaman kullanılmadığını gözlemledi. Bunu duyduklarında platformdaki vaizleri bir ürperti sardı.

Titremenin birçok artçı sarsıntısı oldu. McAlister, açıklamasının bazı sapkın imalar içerdiğini öğrendiğinde ne demek istediğini açıklamaya calıstı ama sözleri etkisini gösterdi.

John Sheppe, vaizin sözlerini dikkate alarak dua ve tefekkürle dolu bir gece geçirmekten ilham aldı. David Reed şunları anlatıyor: "Sabahın erken saatlerinde o [John Sheppe] kampta koştu ve Rab'bin kendisine İsa Mesih'in adıyla vaftizle ilgili gerçeği gösterdiğini haykırdı. Çoğu dinledi, duyacak ikinci bir kisi değil

uzun zamandan beri birçok kişi inandı."2

McAlister'ın vaazı Avustralya doğumlu bir vaiz olan Frank J. Ewart'tı. Yeniden doğuşun ardından McAlister'la çok zaman geçirdikten ve Kutsal Yazıları inceledikten sonra Ewart, yeni içgörülerini bekleyen dünyaya öğretmeye başladı. 15 Nisan 1914'te Ewart, Los Angeles dışındaki Belvedere'de bir çadır kurdu ve Elçilerin İşleri 2:38'deki vaftız formülü üzerine Matta 28:19 ile karşılaştırarak bir vaaz verdi. Ewart, İncil'in, Hıristiyan vaftızinin tek gerçek ve doktrinsel açıdan doğru formülünün yalnızca İsa adına vaftız olduğunu öğrettiği sonucuna vardı.

Reed doğru bir şekilde şuna dikkat çekiyor: "Birliğin açığa çıkışı, başlangıçta ve öncelikli olarak, Tanrı'nın isminin keşfiydi. 3 Hıristiyan vaftizi."

İsa adına vaftiz alışılmadık bir durum değildi. Bazı Pentikostal papazlar (Howard Goss ve Andrew Urshan) bu uygulamayı önceki yıllarda başlatmıştı. Ewart'ın vurgusunda farklı olan neydi? "Yeni Sayının İlk İlahiyatçısı olarak Ewart'ın özel katkısı, modalist bir Tanrı görüşü ve İsa isminin teolojisiydi."

4

Başka bir deyişle, bu zamandan önce Matta 28:19 ve Elçilerin İşleri 2:38'deki vaftiz formülleri birbirinin yerine kullanılıyordu. Ancak Ewart ve diğerlerinin etkisiyle tamamen yenilikçi bir anlayış tarzı gelişti; yani Hıristiyanların vaftizi yalnızca "yalnızca İsa adına" yapmaları gerektiği yönünde. 15 Nisan 1914'te Ewart ve ilk din değiştirenlerden biri olan Glenn A. Cook, yeni vaftiz formülünü kullanarak birbirlerini yeniden vaftiz ettiler. Yeni harekete çeşitli isimler verildi: "Yeni Sayı", "Yalnızca İsa" hareketi, "İsa'nın Adı", "Apostolik" veya "Birlik Pentikostalizmi."

5

1915'e gelindiğinde Birlik güney eyaletlerinden Kanada'ya kadar yayılmıştı. Tanrı Meclisleri'nin önde gelen iki bakanı J. Roswell Flower ve EN Bell, Yeni Sayıya karşı çıktılar.

İlki, esas olarak Teslis'in inkârı nedeniyle onu sapkın olmakla suçladı; ikincisi daha uzlaşmacıydı, İsa adına vaftize izin veriyordu ama yeniden vaftizi reddediyordu. Bell, 1915 yazında şaşırtıcı bir şekilde Birlik'e teslim oldu. Liderlik görevi yalnızca harekete karşı yayın yapmaya devam eden Flower'a düstü.

esas olarak Haftalık Evangel ve Söz ve Tanık aracılığıyla . Tanınmış bir siyah Pentikostal papaz olan Garfield Haywood da Birliğin güçlü bir savunucusu haline qeldi ve birçok siyahı yeni teolojiye yönlendirdi.

Önemli sayıda Tanrı Meclisleri bakanı ve üyesinin Birliğe sığınması, Pentekostal saflarda iki karşıt gücü kutuplaştırmayı başardı. Teslis taraftarları (neredeyse yalnızca Çiçek), Matta 28:19 ve Kutsal Yazıların diğer birçok pasajının Tanrı'nın tek varlık olduğuna, ancak üç ayrı kişiden, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluştuğuna dair açık kanıt sunduğu görüşünü savunmak için şiddetli özür dileme teklifinde bulundular. ve bu nedenle vaftizin üçlü Tanrı adına yapılması gerekir. Öte yandan Birlik din değiştirenler, vaftizin yalnızca İsa'nın adıyla yapılmadığı sürece etkisiz olduğunu savundu.

Tehlikeli bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Meclisler, Ekim 1915'te Üçüncü Genel Konseyi toplamaya karar verdiler.

Konseyin genel tonu uzlaşmacıydı. Taraflardan hiçbiri diğerini kendi tutumu konusunda ikna etmeyi basaramadı.

Ancak kararlı bir eylemin olmayışı Teslis taraftarlarının lehine baskı yarattı. Tartışma, ülke genelinde Pentekostalların "sessiz çoğunluğunu" uyandırmış gibi görünüyordu. Giderek daha fazla kişi, Teslis vaftiz formülünü savunarak ortodoksluğu desteklemek için öne çıktı. Bell sonunda Meclislere geri kazanıldı ve Flower'ın kampanyasını bir kez daha destekledi

Ancak ücüncü konsevin vardığı barıscıl not uzun sürmedi. Son oturumun kapanmasından birkac av sonra tartısma bir kez daha alevlendi. Flower'a, harekete karşı çıkması halinde basına manevi bir felaket geleceği sövlendi. Ancak Teslis saflarının kapatılması, giderek bölücü olarak görülen Birliğin sayunucularına karsı kararlı bir sayunma olduğunu kanıtladı. 1916'da St. Louis'de yapılan genel kurul yine Yeni Sorunla yüzleşmek ve ona doktrinsel bir formülasyonla yanıt vermek zorunda kaldı. Birlik karşıtı teolojiyi açıkça ifade eden temel gerçekleri içeren bir beyan, onay için kürsüye geldi. Bu başlı basına cüretkar bir hamleydi cünkü 1914'te yapılan ilk konsil. Kutsal Ruh'un çalışmalarına ters etki yaratacak herhangi bir formül, inanç veya beyan oluşturmamaya karar vermişti. Konsevin geleneksel Teslis doktrinini destekleme kararı, 156 bakanın ve onlara eslik eden cemaatlerin derhal geri cekilmesiyle sonuclandı. Ancak coğu zaman olduğu gibi bölünmeler yeni hareketler doğurur ve Birlik de bir istisna değildi.

Birkaç önde gelen Birlik lideri Aralık 1916'da Eureka Springs, Arkansas'ta bir araya geldi ve Apostolik Meclisler Genel Kurulunu (GAAA) kurdu. Tanrı Meclislerinden istifa eden bakanların neredeyse tamamı GAAA saflarına katıldı. Yeni organizasyonun formülasyonunun zamanlamasından dolayı acil sorunlar ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti ve GAAA, ihtiyacı olan bakanlara yetki belgesi sağlayamamıştı.

Ancak meclis, aktif bir yasal tüzüğü olan başka bir Pentikostal örgüt bulduğunda bu sorunu çözdü. Dünyanın Pentekostal Meclisleri (PAW), 1907'de Los Angeles'ta gevşek bir topluluk olarak ortaya çıktı. PAW, yeni Birlik teolojisini benimsemeye en istekli olduğunu kanıtladı.

6 alan.—Böylece, 1918'de PAW ve GAAA, dünyanın Pentekostal Meclisleri adını koruyarak ilk önemli Birlik grubunu oluşturmak üzere birleşti. Haywood'un PAW için hayali ve liderlik felsefesi, organizasyonun ırksal açıdan bütünleştiğini görmekti. Ancak bu ideal, özellikle Güney'deki sert ırk ilişkileri nedeniyle kesin bir başarısızlıkla karşılaştı. PAW, 1924'ü takip eden yıllarda parçalanma yaşadı. Bu dönemde birçok bölgesel grup olustu.

Bu küçük mezheplerin her birinin teolojileri önemli ölçüde farklılık gösteriyordu.

1931'de Columbus, Ohio'da düzenlenen bir konferans çeşitli Birlik mezheplerini bir araya getirmeye çalıştı ve bu amaçla ilerleme kaydedildi. Kasım 1931'de ırksal olarak ayrılmış mezhepler arasındaki birleşme, İsa Mesih'in Pentikostal Meclisleri'nin (PAJC) oluşumunda etkili oldu. Ancak bu, bazı siyah liderlerin yeni birleşmenin arkasındaki nedenlerden şüphe duymasını engellemedi. Bu ikinci grup PAW içinde kalmaya karar verdi.

Çoğunlukla beyaz olan iki örgüt, Pentecostal Church, Inc. (PCI) ve PAJC, sürekli olarak 1930'larda ve 1940'larda birleşti. Çabalar, 1945'te Pentekostal Birlik gruplarının en büyüğü olan Birleşik Pentekostal Kilise Uluslararası'nın (UPCI) kurulmasıyla başarılı oldu. UPCI hızla büyüdü ve kısa sürede tüm Birlik savunucularının yaklaşık yüzde 50'sini içeriyordu. Bugün UPCI'nin genel merkezi St. Louis'de bulunan dokuz İncil koleji vardır. Doktrinlerinin çoğu, atası olan Tanrı Meclisleri'ne paraleldir.

En büyük fark Teslis karşıtlığıdır. UPCI, AG'den çok daha katı bir dindarlığa sahiptir. Kıyafet ve davranışa ilişkin katı kutsallık kuralları UPCI'nin temel özellikleridir.

1971'de üçüncü bir büyük Birlik grubu ortaya çıktı. Apostolik Dünya Hıristiyan Kardeşliği (AWCF) adı verilen bu grup, üç büyük Birlik grubundan biri olarak UPCI ve PAW'un yanında yerini aldı. Rahip Worthy Rowe, AWCF'nin oluşumuna ivme kazandırdı. Rowe'un babası, Büyük Britanya

Rowe, hatalı Kristoloji olarak değerlendirilen bir durum nedeniyle UPCI'den çıkarılmıştı. Oğlu babasının öğretilerini iptal etmediği için kendisi de UPCI bursundan çıkarıldı. UPCI tarafından Birlik teolojisinin meşru bir ifadesi olarak tanınmayan AWCF, yine de ülke ve dünyadaki diğer birçok Birlik mezhebinin tanınmasını ve saygı görmesini sağlamıştır.

Savcı Reed, Birlik Pentekostallarının kendilerini içinde buldukları qünümüz durumunu çok iyi özetlemektedir.

daha büyük Pentekostal dünya:

Birlik hareketi olgunlaştıkça, onu evanjelik-pentekostal köklerine bağlayan teolojik ve manevi erdemleri ele alması gerekecektir.

Benzer şekilde Teslis Hıristiyanları da, aralarında tarikatın yolunu takip etmeyen ancak taahhütleri şu anda tarihi Hıristiyan geleneğine kolayca uyum sağlamayan, aralarında giderek büyüyen bir varlığı sabırla dinleme konusunda giderek daha fazla zorlanacaklar.7

ORGANİZASYON

UPCI, tüm kiliselerinin özerk olması nedeniyle cemaatsel bir yapı tarafından yönetilmektedir. Üye kiliselerin karşılıklı rızasıyla gevşek yapılandırılmış bir presbiteryen yönetimi de mevcuttur. Kilisenin yerel bölümleri, daha geniş bölgeleri ve genel bir müfettiş de dahil olmak üzere kilise liderlerini seçmek için toplanan ulusal bir genel konferansı vardır. Hazelwood, Missouri'deki merkezi merkez, mezhebin organizasyon, yayıncılık ve misyon destek koluna hizmet ediyor. Bölgedeki kiliseler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve diğer birçok ülkede bulunmaktadır (altta). UPCI yabancı misyon çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Dünya çapında müjdeciliği ele almak için Harvest adlı bir program düzenleniyor. Web sitesi, genel konferansla ilgili güncel haber ve bilgileri içeren bir bağlantının yanı sıra, hareket içindeki çeşitli alt kuruluşların tümüne bağlantılar sağlar.

ÖĞRETİMI ER

Birlik Pentikostalizminin özü, Tanrı'nın "adı" etrafında yoğunlaşan titizlikle uygulanan bir teolojidir.

Görünüşe göre McAlister (yukarıya bakınız), Yeni Ahit'te "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" kelimelerinin Hıristiyan vaftizlerinde kullanılmadığını belirten ilk kişi olmuştur. Vaftiz normu daha ziyade "İsa'nın adını" kullanmaktı (Elçilerin İşleri 2:38'de olduğu gibi). McAlister, Sheppe, Ewart ve "Yalnızca İsa" adına vaftiz doktrininin diğer ilk savunucularının görevi, Elçilerin İşleri 2:38'i, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adlarının yer aldığı Matta 28:19 ile uzlaştırmaktı. vaftizle bağlantılı olarak anılır. Birliği düşünenler, Matta 28:19'da kullanılan "isim" sözcüğünün Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un İsa'nın yalnızca tekil isimleri olduğu anlamına geldiğini anladıklarında bu çelişkiyi çözdüler. Bu nedenle, Elçilerin İşleri'ndeki vaftiz formülü tüm vaftizler için norm görevi görür.

Bir sonraki adım Teslis'in kendisinin inkar edilmesiydi. Bazılarının adlandırdığı şekliyle bu "Pentekostal Üniteryenizm", Eski Ahit'e dayanan modalist monarsinizmden türetilmistir.

Allah'ın birliği ve birliği teolojisi. Yahudi Şeması, "Dinleyin, ey İsrail: Tanrımız RAB, RAB tektir" (Yas. 6:4), Tanrı'nın varlığının tekil olarak ortaya çıktığı inancına yol açtı. Tanrının Teslisçi veya "ikili" ifadesine yapılan herhangi bir atıf, Tanrı'nın farklı zamanlarda ortaya çıkan çeşitli tezahürleri acısından anlasılmalıdır. açığa çıkan tarihin yeri.

Bununla birlikte, Birlik Pentekostallarını en azından bir anlamda "üniteryen" olarak etiketlemek tamamen doğru değildir. UNITERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ esas olarak İsa Mesih'in tanrılığını inkar ettiği icin Teslis'i inkar etmektedir.

Ancak birlik, Üçlü Birlik'i inkar ederken, Mesih'in tanrılığını tasdik eder, çünkü Mesih, Tanrı'nın en eksiksiz tezahürünü temsil eder: "İlah'ın tüm doluluğu bedensel biçimde Mesih'te yaşar" (Kol. 2:9). Onlara göre, Teslis doktrini, Tanrı'nın diğer kişilerdeki ek vahiylerini kabul ederek, tanrılığın Mesih'teki bu tam ifşasını inkar ediyor ve/veya zayıflatıyor gibi görünüyordu. Başka bir deyişle, eğer Tanrı eş zamanlı olarak diğer rakip kişilerde açığa çıkmış veya tezahür etmişse, Tanrı'nın Mesih'teki açığa çıkışı nasıl gerçekten "tam" bir vahiy olabilir?

Reed, Birlik teolojisinin belirgin bir şekilde Yahudi tadında olduğuna dikkat çekiyor.

Pentekostalların birliği için Tanrı ve Mesih hakkındaki gerçek, Eski

Tanrı'nın vasiyet doktrini ve sıklıkla göz ardı edilen Tanrı'nın adı doktrini.

Tanrı'nın doğasındaki her türlü çoğulluk, Eski Ahit'in radikal tektanrıcılığı temelinde doğrudan reddedilir (örn. Tesniye 6:4, Yeşaya 43:10).

Ve doğa ve isim gibi iki kavram, kişi ve isminin birbirinden ayrılamaz olduğu yönündeki eski düşünceyle birbirine bağlarır. İsim kişiyi ortaya çıkarmaya yarar. Aslında bir insanın sahip olduğu tüm güç O'nun adı aracılığıyla alınabilir ve gösterilebilir.



Reed'in ikinci noktası teolojiyi anlamak için çok önemlidir.

Birlik. Tanrı'nın Eski Ahit'teki adı Yahweh (ya da sesli harfler olmadan YHWH, aynı zamanda "Yehova" olarak da çevrilir) Tanrı'nın kendisi kadar kutsal ve kutsaldı. Yeni Ahit muafiyetinde Tanrı'nın kutsal adı İsa olur. Tıpkı YHWH'nin, Tanrı'nın kendi ilahi özüne göre mutlak olarak kutsal olduğunu kastettiği gibi, Yeni Ahit de İsa'ya kendi doğasına karşılık gelen bir isim atfeder. İsa veya Yeshua, "Yehova kurtarır" anlamına gelir. Matta 1:21'e göre İsa adı, Meryem'den doğan ilahi Oğul'a verildi çünkü o, "halkını günahlarından kurtaracaktı." İsim ve doğa el ele gider. Eski Ahit'te Tanrı'nın adı Yahve idi. Artık Tanrı'nın asıl adı İsa'dır.

Bu nedenle, vaftiz, dua veya diğer herhangi bir kutsal eylem, şu anda tezahür ettiği şekliyle Tanrı'nın adıyla, yani yalnızca İsa'nın adıyla gerçekleştirilmelidir. Birliğin modalist monarşizmi ile klasik monarşizm arasındaki önemli bir ayrım, ikincisi Tanrı'nın kendisini kronolojik olarak farklı zamanlarda üç farklı modda (Baba, Oğul ve Ruh) tezahür ettirdiğini öğretirken, Birlik teologlarının her üç tezahürün de mevcut olduğunu öğretmesidir. aynı anda.

Tek doğru vaftizin "İsa adına vaftiz" olduğu inancı o kadar güçlüydü ki, Birliğin savunucuları eski Teslis vaftizlerinin meşruiyeti inkar edilerek yeni formüle göre yeniden vaftiz edildi. Bu, Teslis Pentekostallarının küçümsemesine neden oldu ve belki de ikincisinin Birlik muadillerine karsı güçlü tepkilerinin en önemli nedenleri.

Dr. Menzies'e göre, Tanrı Meclisleri'ndeki liderler "'yeni vahyin' eski sapkınlığın yeniden dirilişinden başka bir şey olmadığı sonucuna vardılar."

⁹ Geleneksel

Hıristiyanlığa göre Tevhid'in en yakından yaklaştığı sapkınlık, en azından Kristoloji açısından Nestorianizm'dir. Nestorius, Mesih'in iki doğasının, yani insani ve ilahi doğasının, birbiriyle ilişkili olmasına rağmen, birbirine yapıştırılmış iki tahta gibi açıkça ayırt edilebileceğini öğretmişti.

Kilisenin, MS 431'deki Efes Konsili'nde Nasturiliği sapkınlık olarak kınaması bir dizi soruna dayanıyordu; bunlardan biri, Nasturiliğin iki doğayı ayırarak, enkarnasyonun ilahi ve insan arasındaki iletişimi nasıl tanımlayabileceğini anlamanın hiçbir yolunu sunmamasıydı. anlamlı bir şekilde birbirlerine atfederler.

Kadıköy Konsili (MS 451), tüm ortodoks kiliseler tarafından kabul edilen geleneksel Kristolojiyi şu sözlerle geliştirmiştir: "Biz, tek ve aynı İsa Mesih'i, Oğul ve Rab'bi, karışım olmadan, değişmeden, bölünmeden iki tabiatta doğmuş olduğunu kabul ediyoruz. ayrılmadan."

Bövle bir formülasvon kilisenin.

İsa'nın doğasının ilahi olanla ilgili insani yönleri. Örneğin insan kanı günahtan nasıl arınabilir (1 Yuhanna 1:7)? Kilise, insani ve ilahi niteliklerin, her birinin diğerinin özelliklerini paylaşacağı şekilde birbirine iletildiğini itiraf ederek, insan kanının nasıl kurtarıcı olabileceğini fark edebildi.

Nasturileşme eğilimi bazı Protestan Kristolojilerinde her zaman etkili olmuştur ve bu, Birlik Pentikostalizmi için de geçerlidir. Birlik Pentikostalizmi, "ismin teolojisi" kavramı aracılığıyla Mesih'in insani ve ilahi doğaları arasındaki gerekli bağı benzersiz bir şekilde kurar. Başka bir deyişle, Tanrı'nın "İsa" ismine, Mesih'in normalde ayrı ve farklı doğaları arasında gerekli bağı kanıtlayan tüm nitelikler eşlik etmektedir. Nestorian Kristolojisi, Birlik düşüncesinde hakimiyetini sürdürüyor.

Pek çok mezhep gelişmeme veya inançlara bağlı kalmama eğilimindedir. Bununla birlikte, Birlik Pentekostallarının Kristolojiye ilişkin temel inancı, İsa'nın oğulluğunun geçici olduğudur. Tanrı bir gün "İsa" ismini terk edecek ve yeni özellikler ve nitelikler taşıyacak yeni bir isim üstlenecektir. Bu fikir, nerede ifade edilirse edilsin veya inanılırsa inanılsın, üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda Ortodoks kilisesinin sapkın saydığı modalist monarşizmden türetilmiştir. Havarilerin, İznik'in ve Athanasos'un inançlarına bağlı olan tüm kiliseler, Hz.

tek Tanrı'da üç kişi ve üç kişide tek Tanrı, ortodoks teolojinin doğru bir ifadesidir (bkz. Ek 1).

İsmin teolojisi aynı zamanda Birlik Pentikostalizmindeki her bir Hıristiyan için önemli çıkarımları da ortaya koymaktadır. İsa ismi, Tanrı'nın doğasının çeşitli yönlerini ve özelliklerini aktardığından, Tanrı'yı bilmek, adını bilmek demektir. Daha doğrusu Allah'ı bilmek için onun ismini bilmek qerekir. Gerçekten İsa'nın adı çok büyüktür

Hıristiyan yaşamının tüm alanlarında ve boyutlarında önem taşıyor. Bu, "isim" ile yeni doğumun birleştiği vaftiz için de geçerlidir. Bu nedenle vaftiz, Teslis Pentekostal gruplarında su vaftizinden farklı olarak bir önem kazanır. İkincisi için soteriolojinin iki aşaması vardır: (1) İsa'nın emrine itaat olarak vaftizin eşlik ettiği tövbe ve iman (Mat. 28:19; Markos 16:16); ve (2) sonradan gelen bir lütuf olarak Kutsal Ruh'un doldurulması (Elçilerin İşleri 2:4-13). Genel olarak Birlik için kurtuluşun üç aşamalı bir süreci vardır. Eklenen boyut, vaftizin, Tanrı'nın (İsa) adının benimsendiği dışsal bir işaret olduğu vurgusunda yatmaktadır. Birlik için İsa'nın adıyla vaftiz bir zorunluluktur. Dolayısıyla soteriolojinin aşamaları şunlardır: (1) tövbe ve iman, (2) İsa adına vaftiz, (3) Kutsal Ruh'un doldurulması armağanı.

ÇÖZÜM

Hikayesini anlatan çok sayıda kitap, broşür ve makale

Amerika'daki Pentekostalizm, Birliğin özel ve kendine özgü öyküsünü oldukça iyi özetlemektedir. Her ne kadar 1900'lerin başındaki "Yeni Sayı" oldukça eski bir konu haline gelmiş ve Assembly of God saflarında sapkınlık olarak uzun süredir göz ardı edilmiş olsa da, Amerikan dini deneyiminin zengin çeşitliliği içinde hala varlığını sürdüren bir harekettir. En büyük ve en etkili Birlik grubu UPCI olmaya devam ediyor.

Birlik, geleneksel Hıristiyan teslis öğretisini reddettiği ve vaftiz kutsallığını, yüzyıllar boyunca ortodoksluk saflarında inanılan, öğretilen veya itiraf edilen hiçbir şeye benzemeyen bir teolojiyle donattığı için, son tahlilde, sapkın bir mezhep olarak kabul edilmelidir. Ekümenik inançları destekleyen Hıristiyan kiliseleri. Ancak daha önce de gösterildiği gibi, Teslis karşıtlığı, Mesih'in tanrılığına karşı bir önyargının ifadesi değildir. İronik olarak bunun tersi doğrudur. Bu nedenle, bazı Birlik savunucuları, Teslis taraftarlarının gerçek Hıristiyanlar olduğunu kabul etmeye, Teslis taraftarlarının çoğunun bu iyiliğin karşılığını vermeye istekli olduğundan daha isteklidir.

FK BİLGİLER

Merkez

Birleşik Pentikostal Kilisesi Uluslararası, 8855 Dunn Yol, Hazelwood, MO 63042.

İnternet sitesi

www.upci.org

Kutsal Metin

İncil

Yayın

Pentekostal Habercisi

Üyelikİstatistikleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki UPCI'nin 600.000'den fazla üyesi vardır.

Diğer 170 ülkede 22.881 lisanslı bakan ve 28.351 kilise
ve toplantı yeri bulunan gruplar var; dünya çapında
tahmini toplam üye sayısı 4 milyondur. Birlik
hareketinin genel olarak dünya çapında on dört
milyon takipçiye sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Notlar

```
1William W. Menzies, Hizmet Etmek İçin Kutsanmış (Springfield, Mo.: Gospel, 1971).
    111
2David Reed, "Birlik Pentekostalizminin Kökenlerinin Yönleri", Pentekostal-Karizmatik
   Kökenlerin Yönleri, ed. Vinson Synon (Plainfield, NJ: Logos International, 1975),
    145-46
3 age, 146.
4David Reed, Yeni Uluslararası Pentekostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğünde
   "Birlik Pentekostalizm", ed. Stanley M.
    Burgess ve Eduard M. van der Maas, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2002),
   937
5 Aynı eser.
6 Aynı eser, 938.
7 Aynı eser, 944.
8Reed, "Birlik Pentikostalizminin Kökenleri", 148.
9 Menzies, Hizmet etmek üzere Meshedilmiş, 114.
```

GÜNEŞ TAPINAĞININ DÜZENİ; OST

Küçük dini mezhepler genellikle bir trajedi ya da sansasyonel bir olay meydana gelip medyanın dikkatini çekene kadar halkın dikkatini çekmez; bu noktada grup meydanda anında kötü şöhrete kavuşur. Bu ciltte yer alan BRANCH DAVIDIANS veya HEAVEN'S GATE gibi çeşitli gruplarda da durum böyledir. Siparişi

Solar Temple (OST) bu kategorideki başka bir gruptur.

TARİH

Aynı zamanda Uluslararası Güneş Geleneği Şövalyelik Örgütü olarak da adlandırılan Tarikat, Luc .Jouret (1947–1994) ve Joseph .DiMambro (1924–1994) tarafından kuruldu. DiMambro, 1956'da GÜL HRUCI tarikatına katıldı ve on üç yıl boyunca aktif olarak kaldı. 1970 yılında DiMambro dolandırıcılıkla suçlandı ve Fransa'dan İsviçre sınırına yakın bir yere kaçtı.

1970'ler YENİ ÇAĞ HAREKETİ'nin başlangıcı oldu ve DiMambro bu yeni ideolojiye kapılmıştı. 1973 yılında Yeni Çağa Hazırlık Merkezi'ni kurdu ve üç yıl sonra "manevi usta" oldu. Grubun merkezi Fransa'daydı. 12 Temmuz 1978'de DiMambro, Cenevre'de Altın Yol Vakfı mezhebini örgütledi.

1982'de Luc Jouret ile tanıştı. Jouret, Julian Origas adlı eski bir Alman Gestapo ajanı tarafından kurulan Yenilenmiş Tapınak Düzeni adlı başka bir örgütün üyesiydi.

1983'te sorun patlak verdi ve Jouret, Yenilenmiş Düzen'den ayrılmak zorunda kaldı, ancak daha önce çok sayıda üyeyi de yanına aldı. Jouret ve yandaşları DiMambro ile birlikte Güneş Tapınağı Tarikatı'nı oluşturdular. Jouret çok daha karizmatik bir lider olduğunu kanıtladı ve DiMambro onu bu rolde büyük ölçüde destekledi. Jouret yetenekli bir konuşmacıydı ve Fransa, İsviçre ve Atlantik üzerinden Kanada'ya seyahat etti. Takip eden yıllarda, büyük ölçüde Jouret'nin liderliğindeki organizasyon üç alana bölündü. İlkinin adı Amanta'ydı.

Bu, Jouret'nin başkanlığını yaptığı konferans koluydu. İkinci ve daha seçkin gruba Archedia Kulüpleri adı verildi. Bu, daha derinlemesine çalışma ve kararlılığı içeriyordu. Üçüncü düzey, Güneş Geleneğinin Uluslararası Sövalyelik Örgütü idi.

1994 trajedisinden önceki yıllarda daha fazla sorun ortaya çıktı. DiMambro'nun oğlu Elie, babasını sahtekarlıkla suçlayarak sert bir eleştirmen oldu. "Ustaların" varlığından açıkça şüphe ediyordu ve bu, sonunda kendisinin ve diğer on dört üyenin gruptan ayrılmasına yol açtı. Dahası, hem DiMambro hem de Jouret birbirleriyle anlaşmazlığa düştü. Grubun üyeleri toplantılara daha az katıldı ve zamanlarından ve paralarından daha az bağış yapmaya başladı. Jouret ve DiMambro arasında büyüyen ayrılık, üyelerin değişkenliğinin artmasına katkıda bulundu. Kafa karışıklığı, öfke, kargaşa ve diğer faktörler, önümüzde uzanan dehşete katkıda bulundu.

Diğer yeni kültler gibi Güneş Tapınağı da "nihai çözüme" doğru ilerlemeye başladı. 5-6 Ekim 1994'te grubun İsviçre ve Quebec, Kanada'daki elli üç üyesi, DiMambro ve Jouret dahil intihar etti. Aralık 1995'te Güneş Tapınağı'nın on altı üyesi daha intihar etti. 1997'de Quebec'te beş üye daha öldü ve geride üç genç olanları açıklamak zorunda kaldı. hepsi isteyerek ölmüstü.

¹ Güneş Tapınağı üyelerinin

ORGANİZASYON

Üyelerinin ve liderlerinin çoğunun ölümüyle birlikte Güneş Tapınağı artık yok. Ancak grubun fikirlerinin çoğunun formüle edildiği çeşitli Tapınakçı örgütlerinin aktif bölümleri var.

İNANÇLAR

Yeni Çağ, çevresel ve Tapınak Şövalyeleri'nin çeşitli ezoterik inançları, Güneş Tapınağı üyelerinin gevşek yapılandırılmış inançlarını karakterize ediyordu. İnançlar, Güneş Tapınağının Egemenlik Düzeni (OSTS) olarak adlandırılan ve aşağıda listelenen başka bir grubun inançlarıyla paraleldir:

- dünyada doğru otorite ve güç kavramlarını yeniden oluşturmak
- · maneviyatın dünyevi olana üstünlüğünü teyit etmek

- insana onurunun vicdanını geri vermek
- · geçiş sürecinde insanlığa yardım etmek
- Dünyanın Göğe Kabulü'ne üç çerçevesinde katılmak: beden, ruh ve ruh
- kiliselerin birliğine katkıda bulunmak ve Hıristiyanlık ile İslam'ın buluşması için çalışmak
- Mesih'in güneş görkemiyle dönüşüne hazırlanmak ²

Kitlesel intiharlar kolay kolay açıklanamaz. Ancak inançlar eylem için güçlü ajanlardır. Jouret, uygarlığın, yoruma göre daha sonraki intiharlarla sonuçlanan bir "kıyamet felaketine" hazırlandığını öğretmişti. Ve/veya belki de grup üyelerinin dünyaya karşı rolleri ve sorumlulukları konusunda sahip oldukları inançtı.

Kendilerinin dünya gezegeninin vatandaşları değil, "asil gezginler" oldukları inancına sahip oldukları doğrudur. Eve dönüş yolculuğunda oradan geçiyorlardı.

iddia ise yakmaların "arınma" ritüelleri olduğu, ölümün arınmanın son süreci olduğu yönündeydi. Bu inanç sistemi, çevreyle ilgili aşılamaz sorunların (kirlilik vb.) var olduğuna dair artan bir farkındalıkla birleşti mi?

Jean-Francois Mayer durumun çok daha karmaşık olduğuna inanıyor. Üretilmiş bir kozmolojik mit yerine

Mayer, diğer dünyalar hakkında daha makul bir açıklama sağlayan şeyin DiMambro'nun grup üyeleri üzerindeki tam kontrolü olduğuna inanıyor. Yukarıda da değinildiği gibi, DiMambro'nun oğlu Elie, babasını sorgulamaya başlayınca ve İsviçre'deki sözde "efendi"nin varlığından şüphe etmeye başlayınca, firarlar yaşanmaya başladı. "kaderin çocuğu" olarak doğmak.

DiMambro, oğlunun doğum yılı hakkında yalan söylemiş, bunun 1969 yılında İsrail'de olduğunu ve kendisinin kaderinde ilk "Meryem Çağı Yeni Çağı Tapınağının Büyük Üstadı" olacağını iddia etmişti. Aslında Elie 1983 yılında doğdu ve 4. annesi tarafından normal şartlarda büyütüldü.

OST ve geleneksel Hıristiyanlığın öğretileri arasında neredeyse hiçbir benzerlik yoktur. Hıristiyanların intihara çağrıldığı hiçbir yer yoktur. Hiçbir ritüel yok çaba günahtan arınmak için etkilidir. Tanrı'nın çok sevdiği bir dünyanın günahlarının kefareti olarak yalnızca Mesih öldü. Jouret ve DiMambro, Hıristiyanlığın kurucusunun aksine, takipçilerini Tanrı'nın krallığının kapılarına götürmek yerine kitlesel yıkıma yönlendiren liderlerin modern örnekleridir.

CÖZÜM

Güneş Tapınağı bazı açılardan Marshall Apple White'ın önderlik ettiği Cennetin Kapısı tarikatının öncüsü ve paraleliydi. Yine de, dinamikleri nihai olarak ve tam olarak anlamak zor olabilir. intiharlara neden oldu. Birçoğu gizli kaldı ve ölenlerin külleri arasında yok oldu

FK BİLGİLER

İnternet sitesi

www.religioustolerance.org/dc_solar.htm

Kutsal Metinler

İncil, Kur'an, Jouret'nin Tıp ve Vicdan adlı kitabı ve kasette "Hayatın Temel Zamanı" adlı bir kaset.

Üyelikİstatistikleri

1989'da 442 üye vardı (İsviçre, 90; Fransa, 187; Kanada, 86; Martinik, 53; Amerika Birleşik Devletleri, 16; İspanya, 10). Grup o dönemde düşüşteydi.

1994 yılında 5 toplu intihar.

Notlar

- 1 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/profiles/listal-pha. html, 3.
- 2 Age., 5, Peronnik'ten alıntı (Robert Chabrier'in takma adı), Porquoi la resurgence de l'ordre du Temple? Tome prömiyeri: Le corps (Neden Tapınakçıların Dirilisi? Cilt Bir: Vücut) 1975, 147–49.

- 3 Jean-Francois Mayer, "Güneş Tapınağının Efsaneleri," ISAR/CESNUR Şiddet ve Yeni Dinler Sempozyumunda sunulan bildiri (Nashville, 1996), 11-12.
- 4 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/profiles/listal-pha. html, 6.

OUSPENSKY-GURDJIEFF

Rus filozof/mistik George Ivanovitch Gurdjieff'in (1872–1949) düşüncesi etrafında bir dizi topluluk oluşmuştur. Fikirleri Peter Demianovich Ouspensky aracılığıyla popülerleştirilmeseydi, nispeten belirsiz bir figür olarak kalacaktı. Gurdjieff'in ezoterik, YENİ ÇAĞ, okült benzeri, psikolojik ve kesinlikle manevi olarak nitelendirilen fikirleri aslında yirminci yüzyılın ortalarında nispeten iyi bilinir hale geldi. 9^[b]

TARİH

Gurdjieff, 1872'de Ermenistan'ın Aleksandropol kentinde doğdu. Çocukluk yıllarını anlatmak zordur. Babası ona okült dünyasını erken yaşta tanıttı ve hayatının geri kalanında bu konuya olan derin ilgisini sürdürdü. Gelişim yıllarında kuzeydoğu Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da çok seyahat etti. 1913'te Rusya'ya yerleşti ve salgın patlak verene kadar orada kaldı.

1917'de Devrim. Kafkasya bölgesine dönen Gurdjieff, 1919'da İnsanın Gelisimi Enstitüsü'nü kurdu.

Üç yıl sonra Fransa'ya göç etti ve hayatının geri kalanını orada geçirdi. Fransa'nın Fontainebleau kentindeki enstitüyü yeniden açtı ve enstitü 1933'e kadar açık kaldı. Son on altı yılını Paris'te öğretmenlik yaparak qeçirdi ve 29 Ekim 1949'da öldü.

Ancak Gurdjieff'in fikirleri ölmedi. Müritlerinden biri olan Peter Demianovich Ouspensky, Gurdjieff'in öğretilerini takipçilerinin "GO" (Gurdjieff için G ve Ouspensky için O) adı verilen gruplarda buluştuğu noktaya kadar popüler hale getirdi.

Gurdjieff'in ölümünden kısa bir süre sonra New York Gurdjieff Vakfı kuruldu. San Francisco, Los Angeles ve Washington DC'de başka merkezler de kuruldu. 1978'de Jeanne de Salzmann, Gurdjieff'in hayatı ve öğretilerine dayanan bir film çekti ve buna Gurdjieff'in otobiyografisinin adını verdi: Olağanüstü Adamlarla Buluşmalar! 1990'larda hâlâ Gurdjieff'i kişisel olarak tanıyan bazı öğrenciler vardı. Ölümünden sonra takipçisi olanlar, Gurdjieff'in kitaplarını, kasetlerini ve videolarını dağıtan topluluklar kurdular ve web siteleri geliştirdiler.

ORGANİZASYON

Dünyanın çeşitli yerlerinde Gurdjieff'in yazılarını incelemek ve tanıtmak için bir araya gelen çeşitli bağımsız vakıflar bulunmaktadır. İsimlerden bazıları aşağıda listelenmiştir (bkz. Sonuç). Birçoğunu aşağıda listelenen çeşitli web sitelerinde de bulabilirsiniz.

ÖĞRETİMI ER

Gurdjieff, "Doğu'nun bilgeliği ve Batı'nın enerjisinden" yararlanmaya çalıştı. Felsefesi dönüşümlü olarak "ezoterik HIRİSTİYANLIK" olarak etiketlendi. "Hıristiyan" olmaktan çok daha "ezoterik"tir (eğer ikincisi geleneksel Hıristiyan ortodoksluğuna atıfta bulunuyorsa). Gurdjieff'in okült, mistisizm, varoluşçuluk ve psikoloji unsurlarını birleştiren yazılarında düşüncesinin orfik doğası hızla keşfedilir.

-

Gurdjieff'in temeli, insanın arayışının varoluşsal "benlik" arayışı olduğu iddiasıydı. Kendini keşfetmeden önce tüm insanlar uyku bilinci halinde yaşarlar. Amaç vicdanı uyandırmaktır. Bu, kişisel farkındalığın daha yüksek seviyelerine taşınarak yapılır. Ancak bu yüksek farkındalık seviyelerine yükselmek kolay bir iş değildir, ancak yeterli çabayla bu hedefe gerçekten ulaşılabilir.

Freud'un paradigmasından ödünç alan Gurdjieff, benliğin çok katmanlı egolardan oluştuğunu ileri sürdü. Görev, tüm bu farklı egoları elemek ve neyin ne olduğunu belirlemektir.

özgündür. Gurdjieff bu süreci Dördüncü Yol adlı kitabında anlatıyor . Bu "dördüncü yol", insanların, benliğin aktif bir merkezini geliştirebilmesi ve bu merkezin, insan kişiliğinin diğer üç boyutunu da asabilmesidir.

Bunlar beden, zihin ve duygulardır. "Dördüncü yol" bu üç merkezin ortasında kalır.

Uyku bilincinden çıkıp özgün benliklerini keşfetmeye çalışan adananlar, bunu Gurdjieff'in kitaplarını inceleyerek, bedenlerinin her yerinde farkındalığı deneyimlemelerini sağlayan bir dizi zihinsel egzersiz uygulayarak yaparlar.

Öğrenciler ayrıca Gurdjieff'in bizzat bestelediği müzik eşliğinde dansırıtüellerine de katılıyorlar.

Gurdjieff'in felsefesi , Dördüncü Yol'a ek olarak şu eserlerde de bulunur: Olağanüstü Adamlarla Buluşmalar, Hayat Sadece Ben Olduğumda Gerçektir ve Beelzebub'un Torununa Hikayeleri.

Geleneksel Hıristiyanlık Gurdjieff'in düşüncesine pek benzemez. Çeşitli dinlerin, felsefenin ve psikolojinin eklektik birleşimi nedeniyle, kilise ile Rus filozofu arasında herhangi bir düzeyde bir birliktelik olduğunu fark etmek zordur. Gurdjieff ile on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan, spekülatif idealizm ve varoluşçuluktan büyük ölçüde etkilenen Hıristiyanlık arasında karşılaştırmalar daha kolay yapılabilir. Rusya gerçekten de varoluşçu düşüncede yeni bir rönesans yaşıyordu.

Hıristiyan çevreler, özellikle Nicolas Berdyaev ve Fyodor Dostoyevski'nin vazılarında. $\frac{1}{2}$

Berdyaev'e göre nesnel dünya, insan özgürlüğünün kaybedildiği ve yabancılaşmanın arttığı bir dünyadır. Gerçek özgürlük, kişinin "varoluşsal derinliğini" keşfettiği manevi alemde yatmaktadır. özgün benlik —Benzer şekilde Gurdjieff, özgürlüğün nerede olduğunu iddia ediyor keşfedilir. Berdyaev, kötülük ve ıstırabın özgürlüğün gerekli sonuçları olduğunu savundu.

3 Ancak Gurdjieff, kötülüğü henüz gerçek özgürlüğü keşfetmemiş olanların yasam bicimi olarak görüyordu.

Geleneksel Hıristiyanlık varoluşçuluktan keskin biçimde farklıdır. İlki, hakikatin, özellikle de İncil'de kaydedilen iman hakikatlerinin, gerçekliğin ve onunla ilgili bilişsel, önermesel ve nesnel ifadeler olduğunu savunur. Varoluşçular, hakikatin dış gerçeklikten önce veya a priori olarak kavrandığını öne sürerek nesnelliğin ilgisini reddederler . Gerçek, gerçek olarak kabul edilmeden önce deneyimlenmelidir. Fransız varoluşçu Jean-Paul Sartre, bu prensibi ünlü "Varoluş özden önce gelir" ifadesinde ileri sürmüştür. Bu Gurdjieff için de geçerlidir. Nesnel gerçekliğin maddi dünyası, ancak uyku bilincinden çıkılarak aşılabilen bir yanılsama ve seraptır.

Gurdjieff'in "teolojisi", benlikten başka nesnel bir Tanrı'nın varlığı fikrine yer bırakmaz. O

İnsan ırkının günah işleme ve Tanrı'ya karşı aktif bir isyan içinde olması ya da Kutsal Kitap'ta (Romalılar 3:21-26) ve İncil'de bildirildiği gibi Tanrı'nın İsa Mesih'in kişiliğinde ve işinde günah için kefaret araçları sağladığı. Kilisenin ekümenik itirafları (bkz. Ek 1), Gurdjieff'in düşüncesine aykırıdır. Ouspensky-Gurdjieff, spekülatif felsefenin temellerini temel alarak Hıristiyan kilisesinden çok farklı bir düşünce sistemi olarak ortaya çıktı. TEOSOPİ, KÜDÜS KİLİSESİ (İSVEÇBORGİANİZM), YENİ ÇAĞ HAREKETİ, HIRİSTİYAN BİLİMİ ve benzeri gibi Ouspensky-Gurdjieff, birçoğu geleneksel **YENİ**Stiyanlığı geçmişin modası geçmiş bir kalıntısı olarak reddeden eğitimli bir seçmen kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

ÇÖZÜM

Gurdjieff'in yazılarını incelemek için bir araya gelen kolektif gruplar var. Böyle bir grup olan Aretetelos Topluluğu Kaliforniya'da toplanır ve her yıl ikisi doğu kıyısında ve ikisi batı kıyısında olmak üzere dört seminer düzenler. Üyeler Gurdjieff'in yazıları, hayatı ve düşünceleri üzerine çalışmak ve makaleleri dinlemek için bir araya gelirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şehirlerine dağılmış yaklaşık beş bin takipçisi var. Ancak Gurdjieff'in etkisi kendi saflarının çok ötesine uzanıyor. Örneğin Gurdjieff, Beelzebub's Tales to His Grandson adlı kitabında büyük bir peygamberin geleceğini kehanet etmişti .

Birçok üye Muhammed Subud'un bu şartı yerine getirdiğine inanıyordu.

1925'te üzerine bir ışık topunun indiğini iddia ettiğinde kehanet. Subud daha sonra Subud adını verdiği bir hareket kurdu. Ouspensky-Gurdjieff'ten ortaya çıkan bir diğer önemli hareket ise Rönesans olarak da adlandırılan Dostluk Kardeşliği'dir.

Ouspensky-Gurdjieff aynı zamanda Yeni Çağ Hareketi'ni de etkilemiştir. Gezegensel farkındalığı ve kişisel dönüşümü arttırmak için kullanılan bilinç yükseltme teknikleri, yirminci yüzyılın son onyıllarının ortak söylemidir. Charles Krone tarafından geliştirilen ve 1980'lerde birçok Fortune 500 şirketinde kullanılan "Organizasyonel Gelişim" (ÖG) programları, Gurdjieff'ten dolaylı olarak etkilenmiştir.



EK BİLGİLER

Merkez

Aretetelos Ouspensky-Gurdjieff Derneği New York'ta bulunmaktadır.

Web siteleri

www.gurdjief .org/; www.gurdjief -legacy.org; www.bmrc .berkeley.edu/people/misc/G.html

Kutsal Metinler

Takipçiler Gurdjieff'in yazılarını okudu.

Yayınlar

Gurdjief Journal (eski adıyla Telos).

Üyelik

Kabaca 5000 civarında gevşek bağlantılı olduğu tahmin ediliyor takipçiler.

Notlar

1.Bkz. Berdyaevin The Destiny of Man, 1959 ve The Beginning and the Beginning and the Bitis, 1952; Matthew Spinka, Nicolas Berdyaev, Ozguriuk Tutsağı (Philadelphia: Westminster, 1950); Dostoyevski için bkz. onun romanları Aptal, 1869; Suc ve Ceza, 1866; ve Karamazov Kardeşler, 1880.

- 2 Nicolas Berdyaev, Başlangıç ve Son (New York: Harper, 1952),
- 3Berdyaev, Spirit and Reality (New York: Scribners, 1939), 115.
- 4_Elliot Miller, A Crash Course on the New Age Movement (Grand Rapids: Baker, 1989), 100. Daha yeni yazılar için kaynakçaya ve yukarıda listelenen web sitelerine bakın.

PENİTENTLER; BABAMIZIN KARDEŞLERİ İSA

"Pişmanlık duymak her zaman zor olmuştur. Sadece İngilizlerden değil, farklı ve tuhaf olduğumuzu düşünen Hispaniklerden de pek çok zulme katlandık."

TARİH

Penitentes veya Babamız İsa'nın Kardeşleri, HIRİSTİYANLIK'tan, özellikle de Roma Katolik Hıristiyanlığından doğan bir mezheptir. İspanyolca'da adı Los Her-manos Penitentes del Tercer Orden de Franciscanos'tur. Bazı kaynaklar bunun başlangıcını, manastırcılığın kilisede gelişmeye başladığı Hıristiyan döneminin beşinci yüzyılına kadar izlemektedir. Mezhep on sekizinci yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi.

İspanyollar Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgelerine yerleşip hem verlesim verleri hem de misvonlar kurduğunda.

Penitente'ler büyük ölçüde rahip eksikliğinin bir sonucu olarak sıradan insanlar tarafından dini kardeşliklerin kurulmasıyla ortaya çıktı. Sangre de Cristos'un dağlık bölgesinde, taraftarlar, özellikle Lenten mevsiminde, kendini kırbaçlama ve sahte çarmıha germe törenlerini uygulamaya başladılar. On dokuzuncu yüzyıldan kalma bir başpiskopos bu uygulamayı durdurmaya çalıştı ama işe yaramadı. Şu anda Katolik kilisesi, ilk yıllardaki acı verme, yaralama ve çarmıha germe gibi uygulamalar artık gerçekleşmediği sürece mezhebi hoşgörüyle karşılıyor. Bu grup hiçbir zaman büyük olmadı ve bugün güney Colorado ve kuzey New Mexico'ya verlesmis durumda.

ÖĞRETİMLER

Roma Katolik teolojisinin Penitentes düşüncesindeki ortak etkisinin yanı sıra, tuhaf olan şey, günahın kefaretinin, Hıristiyanlığın iddia ettiği gibi yalnızca Mesih'in fedakarlığı, acı çekmesi, kan dökmesi ve çarmıhta ölmesi yoluyla değil, daha ziyade günahın kefareti yoluyla geldiğine olan inancıdır. çarmıha gerilmenin her yıl Paskalya'da dramatik bir şekilde yeniden canlandırılması. Tanıklar bir zamanlar Penitentes'lerin çivilerle ve ölümle birlikte gerçek anlamda çarmıha gerildiğini gördüklerini iddia etseler de mezhebin üyeleri bunu şiddetle reddetti. Ancak kesin olan şey, günahın gerçek kefaretinin yalnızca kendi kendine yapılan günahlarla qerceklestirilebileceğini iddia etmeleridir.

acı ve kişisel ıstırap.

Ortodoks Hıristiyanlığa göre, İsa'nın çarmıha gerilmesi dünyanın günahları için yeterli bir kurbandı (Romalılar 3:21-26; İbraniler 9:28). Mesih'in kefaretinin kendi başına dolaylı ve tamamen yeterli olmadığını öğretmek, hem İncil'e hem de Hıristiyan doktrinine belirgin bir tezat teşkil eder. Hıristiyanların acı çekmesi ve kendini inkar etmesi, bir hizmetkarlık ve öğrencilik biçimidir; soteriolojik değildir (Romalılar 5:12 ve sonrası). Aksini öne sürmek, kilisenin üzerine inşa edildiği temel temeli inkar etmektir: "Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım ve Hades'in kapıları onu asamayacak" (Mat. 16:18).

ÇÖZÜM

Kendi kendini kırbaçlamayı uygulayan başka gruplar da var.

Penitentes'lerin hâlâ gizlice ritüel uygulamalarını sürdürdüklerine dair raporlar var. Birkaç görgü tanığının ifadeleri dışında, tarikat içinde gerçekleşen fiili uygulamaları doğrulayacak çok az kanıt mevcut. Ancak meraklılar arasında ilgi görmeye devam ediyor.

EK BİLGİLER

Not

<u>1</u> http://www.csindy.com/csindy/2000-04- 20/cover.html adresinde Bill Roybal'dan alıntı ; bu alıntı, Conger Beasley'nin bir Penitentes ailesine yakın zamanda yaptığı ziyaret ve röportajı içeriyor.

İNSAN TAPINAĞI

Bu tarikat, lideri Jim Jones (1931–1978) ve sürüsünün Güney Amerika'daki Guyana'nın kuzeybatı bölgesine, grubun Jonestown adını verdiği yere göç etmesiyle gerçek anlamda yıpranma nedeniyle artık sona ermiştir. Grup 1978'de toplu intihar ederek dünyayı şok etti. Aşağıda trajedinin kısa bir açıklaması yer alıyor.

TARİH

Halk Tapınağı 1953'te James Warren ("Jim") Jones tarafından kuruldu. Çiçek açan hareket daha sonra Topluluk Birlik Kilisesi olarak biliniyordu. Büyük ölçüde Jones'un karizması ve başlangıçta şehirli yoksullara duyduğu ilgi nedeniyle, çoğunlukla siyah takipçilerden oluşan cemaati önemli ölçüde büyüdü. Grup 1965'te Ukiah, Kaliforniya'ya ve ardından 1971'de San Francisco'ya taşındı.

Jones, bakanlığının ilk yıllarında ne kadar alçakgönüllü olsa da, iş hayatında güç ve kontrol konusunda takıntılı hale geldi. son yıllar. Düzenli olarak amfetamin kullanmaya başladı ve sahte inançla şifalar uyguladı. Hem sığınmacılar hem de gazeteciler Jones'u grup fonlarını özel kullanıma yönlendirmekle suçlamaya başladı. Artan bu suçlamalar karşısında Jones, 1977'de Halk Tapınağı'nı Guyana'ya taşımaya karar verdi. Orada Jonestown adında bir tarım topluluğu kurdu.

Jones'un gücü sınır tanımıyordu. Pasaportlara el konuldu, üyeler uzun saatler çalışmaya zorlandı, bazı kadınlar Jones tarafından kendisiyle yatmaları için seçildi ve asi üyeler şantaj, dayak ve ölüm tehdidiyle cezalandırıldı.

14 Kasım 1978'de Kaliforniya eyalet temsilcisi Kongre Üyesi Leo Ryan, bir soruşturma yürütmek üzere gazeteciler ve tarikat üyelerinin akrabalarıyla birlikte Jonestown'a geldi. Kendisine eşlik etmek isteyen herkesi evine götürmeyi teklif eden Ryan, 18 Kasım'da on dört sığınmacıyla birlikte ayrılmayı planladı. Halkın açığa çıkmasından korkan Jones, Ryan'a ve ona eşlik eden herkese suikast düzenlenmesini emretti.

Ryan, üç muhabir ve bir sığınmacı, uçağa binmeden hemen önce vurularak öldürüldü. Kaçanların mutlaka yetkilileri çağıracağını fark eden Jones, adanmışlarına siyanür katkılı punç içmelerini emrederek "beyaz gece" adı verilen, iyi prova edilmiş toplu intiharını başlattı. Ertesi gün Guyanalı birlikler geldi ve kısa süre sonra dünya ölüm haberiyle sarsıldı. Son ölü sayısı 913'e ulaştı.

Jones'un kendisi de başından vurulmuş bir kurşunla ölü bulundu.

Trajedinin yirminci yıldönümünde bir olay yaşandı.

Jonestown'da gerçekte ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla Kongre Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin hükümet belgelerinin coğunun gizliliğini kaldırma girisimi.

ÖĞRETİMLER

Jones'un ilk teolojik etkisi Hıristiyanlıktı. Springfield, Missouri'deki Pentekostal İncil Koleji'ne katıldı.

Dini cemaati içinde kendine verdiği önem duygusuna giderek daha fazla aşık olurken, sahip olabileceği her türlü geleneksel ortodoksluk duygusundan vazgeçti.

Kendisini topluluk için nihai otorite olarak belirleyerek, Mesih'in tanrılığını ve İncil'in otoritesini açıkça reddetti. Jones ayrıca reenkarnasyon doktrinini de öğretti ve Peder Divine'ın "refah müjdesinden" ve Jonestown'da başlattığı Marksist sosyalizmin ilkelerinden etkilendi. Jones, sıkı disiplin ve kontrolü sürdürmekle görevli, Melekler adında özel bir ordu atadı. Kuralları ciğneyenler düzenli olarak cezalandırılıyordu.

dayak ve katarsis seansları.



Bugün, Güney Amerika'ya göç etmeden önce harekete ev sahipliği yapan Ukiah, California'daki bina, Tanrı Meclisleri kilisesine dönüştürüldü. 8 Kasım 1997'de dört yüz kişi "Pazar Haçı Kaldırma" etkinliğine katıldı ve bina Hıristiyanlık icin "ıslah edildi". Bazı vatandaşlar ise olaya değindi.

Halk Tapınağı ile ilgili birçok belgenin hala kilit altında olduğunu unutmamalıyız. Bu, Jones'un gerçekten CIA tarafından istihdam edildiğini ve takipçilerini MK ULTRA olarak bilinen bir projeye katılmaya Guyana'ya yönlendirdiğini iddia eden komplo teorilerine yol açtı. Bu, CIA'in Sovyet ve Çin beyin yıkamasında kullanılan teknikleri deneme ve kopyalama çabasıydı. MK ULTRA projesi 1973'te sona erdi ve buna dair hiçbir kanıt bulunamadı.

bu iddiaların bir özü var. Kongre'nin henüz ² Ama aynı zamanda gizliliğini kaldırmadığı 5.000'den fazla belge var.

CÖZÜM

Jones'un takipçilerine çoğunu öldüren zehri içmelerini emretmesi, takipçilerinin itaat etmesi kadar açıklanamaz değildir. Böyle bir itaat ancak açıklanabilir

kişi kült zihin kontrolünün dinamiklerini tam olarak anladığında.

Bu dinamikler dünya çapında birçok tarikatta iyi bir şekilde prova edilmiştir. Kitlesel intihar gerçekleşmemiş olsaydı, Halk Tapınağı diğer birçok tarikatın arasında pekâlâ belirsiz bir tarikat olarak kalabilirdi. Ancak Kasım 1978'deki olay, 1970'lerde çok popüler ve çok sayıda olan tarikatları günlük yaşamın bir parçası olarak kabul etmeye başlamış görünen bir halkı uyandırarak anında şok terapisine dönüştü.

Halk Tapınağı'nın önemi, Jonestown katliamının bir dönüm noktası işlevi görmesi, kişilik ve zihin kontrolü kütlerinin dinamikleri ve bunların potansiyel tehdidi konusunda kitlesel kamuoyu farkındalığının başlangıcına işaret etmesidir. Belki bir süreliğine de olsa bunu yaptı. Ancak daha sonra BRANCH DAVIDIAN trajedisi, HEAVEN'S GATE, SOLAR TAPINAĞI, AUM SUPREME TRUTH ve El Kaide terör örgütü ve 11 Eylül 2001 trajedisi ile ilgili haberler geldi. kültlerin gücünü ve etkililiğini hafife alabileceğimiz fikrini hızla sildik

Hayatta kalan Laurie Efrein Kahalas tarafından yazılan bir kitap Jonestown'un adı Yılan Dansı: Gizemlerin Çözülmesi

4 Jonestown. — Şaşırtıcı bir şekilde, Kahalas hikayeyi sempatik bir bakış açısıyla anlatmaya çalışıyor ve yalnızca eleştirel davranan ve Halk Tapınağı'nın kendi bakış açısına göre temel faktörleri ortaya çıkarmayan yabancılara (hükümet, medya, akademisyenler vb.) karşı oldukça eleştirel. Ne oldu. Karşı önlem olarak, Halk Tapınağı'nın hayatta kalan üst düzey bir üyesi olarak tanımlanan Deborah Layton, Baştan Çıkarıcı Zehir: Bir Jonestown Hayatta Kalanın Yaşam Hikayesi'ni yayınladı ve kötülüğü anlattı.

1998'de Halk Tapınağı'ndaki ölüm , bu tarikata ve onun liderliğine nüfuz etti.



FK BİLGİLER

Web siteleri

www.jones-town.org

Notlar

- _1William Watson, Kültler ve Dinlerin Kısa Sözlüğü (Chicago, Moody Press. 1991). 179.
- 2 Michael Taylor ve Donald Lattin, "Most People's Temple Documents Still Sealed," San Francisco Chronicle (13 Kasım 1998).
- 3Bkz. Steve Hassan'ın Mücadele Tarikatı Zihin Kontrolü, (Rochester, VT.: Park Sokak. 1990).
- 4Laurie Efrein Kahalas, Snakedance: Jonestown'un Gizemlerini Çözmek (New York: Red Robin, 1998).
- 5Deborah Layton, Baştan Çıkarıcı Zehir: Bir Jonestown Hayatta Kalanının Halk Tapınağındaki Yasam ve Ölüm Hikavesi (New York: Doubleday Anchor, 1998).

SÜREC KİLİSESİ

NİHAİ KARAR; SÜREÇ

1960'ların en tartışmalı tarikatlarından biri olarak adlandırılan Nihai Yargı Süreci Kilisesi, dört ayrı aşamada değişmesi nedeniyle benzersiz bir gruptu. İlgi ve fikirlerden yoğun biçimde etkilenen bir liderin sonucu olarak ortaya cıktı. zorunlu olarak dine bağlıdır, ancak daha çok psikoloji, BİLİMSELLİK ve diğer muhtelif kaynaklara bağlıdır. Ancak kademeli bir dönüşüm süreciyle dini bir kült ortava cıktı.

Bunu takiben örgüt, dini dayanaklarından vazgeçerek bir kez daha büyük ölçüde laik hale geldi.

TARİH

Nihai Yargı Süreci Kilisesi, 1963 yılında Robert de Grimston (d. 1935) tarafından eşi Mary Anne MacLean ile birlikte kuruldu. De Grimston'ın doğum adı Robert Moore'du, ancak o ve karısı evlendikten sonra isimlerini de Grimston olarak değiştirdiler. Çift, 1960'ların başında Scientology'de çalışırken tanıştı. Psikolojiye olan ortak ilgileri ve Scientology'ye dair ortak değerlendirmeleri aralarında bir sevoi bağı olusturdu.

Psikolog Alfred Adler, de Grimston'un ilgi odağı haline geldi; özellikle de Adler'in, bir kişiyi belirli davranışlara, dürtülere veya hedeflere doğru yönlendiren altta yatan veya bilinçdışı güçlerin ne olduğuna yaptığı vurgu. Scientology, "denetim" adı verilen bir süreç yoluyla olumsuz geçmiş deneyimleri ortadan kaldırmak için bilinçdışına nüfuz etmeye çalıştı (bkz. denetçi). De Grimston ve eşi, Scientology'nin ve kurucusunun teknikleri ve vurguları konusunda anlaşmazlığa düşmeye başladılar ve Adler'in çalışmalarına daha fazla odaklandılar. 1963'te Scientology ile bağlarını kopardılar ve Londra'da Kompulsiyon Analizi'ni kurdular. Kendilerine gelen müşteriyi çekmeye başladılar

hayatta tatmin arayışı. Seanslar hem danışanlarla Robert ve Mary Anne arasında birebir hem de grup terapisi şeklinde gerçekleştirildi. Sonuç olarak, kendilerini grup dışındaki arkadaşlarından ve ailelerinden giderek daha fazla izole etmeve baslavan grup üveleri arasında sıkı bir bağ olustu.

23 Haziran 1966'da grup Londra'dan Bahamalar'daki Nassau'ya doğru yola çıktı. Ancak orada uzun süre kalamadılar. Grup, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Xtul'da harabe halindeki bazı eski binaların varlığından haberdar oldu ve oraya taşındılar, binaları onardılar ve bahçecilik yoluyla yiyecek yetiştirdiler. Orada üyeler psikolojiden uzaklaşıp dine doğru kaymaya başlıyor. Namaz kılmaya ve oruç tutmaya başladılar.

Eylül 1968'de Inez Kasırgası Xtul'u geçti ve iki gün boyunca oyalandı. Üyelerin bu fırtınada hayatta kalmalarının ilahi bir lütuf sonucu olduğuna inandıkları için bunun bazı önemli teolojik önemi vardı. Ayrıca bunu, hem kötü hem de iyi tarafları olan doğanın kendisini tanrılarda tezahür etmesi olarak yorumladılar. Üyelerden biri, kasırga nedeniyle grubun dini yöneliminin hızla geliştiğini belirtti.

1 Xtul "Tanrıyla yüz yüze tanıştık."

Ancak kısa bir süre sonra Süreç üyelerinden üçünün ebeveynlerinin müdahale etmeye çalışmasıyla sorunlar çıktı. Süreç Meksika'yı terk etti ve geri döndü İngiltere artık bir kişisel gelişim terapisi grubu olarak değil, tam teşekküllü bir din olarak. Kısa süre sonra New York, San Francisco, New Orleans, Boston, Chicago, Paris, Münih, Hamburg, Amsterdam ve Roma dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda büyük şehirde şubeler açıldı. Üyeler grup için başarılı bir şekilde para talep ettiler ve Robert ve Mary Anne oldukça iyi yaşamaya başladılar. Diğer birçok tarikat gibi çift de kendilerini grubun geri kalanından izole etmeye başladı ve seyahat edip daha fazla özel hayat yaşamaya başladı. Kendilerine Omega diyorlardı; şimdi ikişer ikişer işe alım ve para toplamaya giden takipcilerine ise "Sürecciler" deniyordu.

Ayrıca 1970'lerdeki diğer birçok grup gibi sorunlar başladı ve bazı üyeler ayrıldı. Finansla ilgili sorular ortaya çıktı ve de Grimstone, Şeytan'a karşı artan bir ilgi duymaya başladı. Grubun üyeleri arasında cinsel özgürleşmeyi örtbas deden Yeni Oyun'u uyguladı. Ancak 23 Mart 1974'te, Ustalar Konseyi adı verilen Sürecin yönetici organı, de Grimston'u "baş ilahiyatçı" olarak örgütten uzaklaştırdı. O ve Mary Anne ayrıldılar ve de Grimston asla iktidara ulaşamadı. Mary Anne ve geri kalan liderler örgüte yeniden odaklandılar ve onu, bugün Tanrı'nın Temel İnancı olarak bilinen Yeni Milenyumun Temel İnancı olarak adlandırdılar.

De Grimston, 1979'da yeniden örgütlenmeye ve yeniden başlamaya çalıştı. Bir miktar başarı ile karşılaştı. Odak noktası yardım oldu fakir ve evsiz. 1987 yılında teşkilat genişletilerek özel şubeler kuruldu. 1988 yılında örgütün yeni adı Sürecciler Derneği oldu.

Üyeler, geçmişin dini öğretilerini "modası geçmiş" bularak terk etmiş, mevcut kayıt ve arşivlerini yok etmiş ve 1993 yılında dağılmıştır. Geriye kalan üyeler kendilerini bir kişisel gelişim örgütü olarak tanımlamaya devam etmislerdir.

ORGANİZASYON

Dini aşaması sırasında Prosesçiler, rütbe değil, işlev açısından katı bir hiyerarşi içinde örgütlendiler: rahip yardımcısı, inisiye, dış haberci (OP), iç haberci (IP), peygamberler, rahipler, ustalar ve Omega. Bir kişiden diğerine geçmek için vaftiz edilirdi. Üye OP'nin üçüncü seviyesine ulaştığında, bir inisiyasyon veya kutsal isim aldı ve bir yıllığına bir toplum 2—Zaman evine tasındı. Cesitli ayinlere özel ilahiler eslik etti.

Cumartesi geceleri Şabat toplantıları yapılıyordu.

ÖĞRETİMLER

1960'lı yıllardan bu yana organizasyondaki değişiklikler nedeniyle inançlar ve uygulamalar büyük farklılıklar gösterdi. Bunları dört ana aşamaya ayırabiliriz:

- İlki psikoloji aşamasıydı. Bu erken dönem, de Grimston'un Alfred Adler'in yazılarına ve öğretilerine odaklandığı dönemdi.
- İkincisi, Meksika'ya vardıklarında dini inançlara yönelme hareketiydi. Burada odak noktası, tek yüce ve kutsal olan Tanrı'ya olan inançtı. Dünyanın sonu, Tanrı'nın, Şeytan'ın krallık statüsünü bırakmayı reddedenlere hüküm vereceği zaman olacaktır.
 - Şeytan'dan oluşan bir üçlü, yani "evrenin üç büyük tanrısı" olarak bahsetmeye başladı. Başka bir iddia ise aslında "dört" tanrının var olduğudur; bu versiyonda yukarıdaki üç tanrıyla birlikte İsa da yer almaktadır. Üyelerden, kendilerini en yakın hissettikleri tanrıyı keşfetmeleri ve enerjilerini o tanrıya hizmet etmeye odaklamaları istendi.

3. Üçüncü aşamada de Grimston, Tanrı'dan Yehova, Lucifer ve

4. Dördüncü aşama elbette ki üyelerin sosyal ve insani faaliyetlere katıldığı şimdiki aşamadır. Grubun dini aşamasında temel öğretiler şunlardı:

Tanrı

Mükemmel ve sonsuz olan. Tanrı tamamen özgür ve sınırsızdır.

İnsanlık

Her bakımdan Tanrı'nın zıddı olarak görülüyor ve sınırlamaların tuzağına düşürülüyor.

Günah

Günah aslında sınırlamaya bağlı kalmaktı.

İsa

Mesih, Tanrı ile insanlığın Tanrı'dan ayrılan yönü arasında birlik sağlama rolünü yerine getirdi. Mesih, tanrılar ve insanlık arasındaki büyük iletişimciydi. Mesih ayrıca Tanrı, Lucifer ve Şeytan arasında uzlaşma sağlamaya geldi. Taocu (bkz. TAOİZM) yin ve yang doktrininden farklı olarak de Grimston, tüm evrenin Mesih'te bir araya getirilmesi gereken iki kutuplu zıtlıklardan (İki Kutuplu Evren) oluştuğunu öğretti . Bu nedenle Şeytan ve Tanrı, zıtlar olarak Mesih'te uzlaşırlar.

Şeytan

Grupta bir zamanlar Şeytan'ın Mesih'le eşit güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. O, Hıristiyanlığın öğrettiği gibi dünyaya zarar vermez, ancak Mesih tarafından yerine getirilen yargılama eylemlerini yerine getirme rolünü yerine getirir. Şeytan da dünya için, her şeyin nihai sonucunda Mesih kadar önemlidir.

Machine Translated by Google

Süreçler

"Süreç" adı, düşmüş insanlığın kaderinden kaçmaya yardımcı olduğuna inanılan bir dizi evlem veva ritüeldi.

ANALİZ

Geleneksel Hıristiyanlık, Süreç teolojisi ve uygulamasıyla doktrinin çoğu noktasında farklılık gösterir. Meselenin özü Seytan ile İsa Mesih arasındaki ikiliktir.

Hıristiyanlık, İsa Mesih'in Tanrı'nın vücut bulmuş hali olduğunu ve Şeytan'ın güçlerinin bu dünyayla sınırlı olduğunu öğretir (2 Korintliler 4:4).

ÇÖZÜM

Processeanlar hâlâ sosyal ve insani faaliyetlere katılıyor. Ancak grubun geleceği belirsizliğini koruyor.

EK BİLGİLER

Merkez ve Adres

Müsait değil

Resmi Web Siteleri

www.process.org;

www.forteantimes.com/134_process.shtml (bilgilendirici web sitesi, özellikle de Sürecin ilk başlangıçlarına ilişkin açıklama). Ayrıca bakınız: www.disinfo.com/pages/dossier/id275/pq1/

Kutsal Metinler

Dini aşamada İncil (özellikle Matta kitabı); Xtul Dialogs: As It Is! dahil olmak üzere de Grimston'un bazı yazıları. Çünkü Mesih Geldi ve Sonun Gelgiti. Bazı seçimler ayrıca web sitesinde ve beraberindeki bağlantılarda da bulunur.

Süreli Yayınlar

"Süreç" ve "Süreçler" (aylık bülten).

Üyelikİstatistikleri

Üyeliğin zirvesinde, grubun muhtemelen 100.000 takipçisi vardı ve şu andaki gerçek üye sayısı çok daha azdı.

Notlar

1William Bainbridge, Şeytanın Gücü (Berkeley: Univ. of California Press, 1978). 68. 2.http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/Process .html

RAJNEEŞİZM; OSHU

Orijinal adını Rajneesh Foundation International'ı kurucusu Bhagwan Shree Rajneesh'den (1931–90) alan Rajneeshism, 1970'ler ve 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine yer bulan çok sayıda Doğu tarikatından biri oldu.

Ölümünden bu yana, liderlik şiddetli hukuki mücadelelerin ortasında el değiştirdi ve adını OSHO olarak değiştirdi. Dini içeriğinin çoğunu HİNDİZM'den almıştır.

TARİH

Bhagwan Shree Rajneesh (kabaca "Tanrı Sir Rajneesh" veya "Efendim Tanrı Rajneesh" olarak tercüme edilir) 1931'de Hindistan'ın küçük bir köyü olan Kuchwara'da Rajneesh Chandra Mohan olarak doğdu. Beş kız kardeşi ve altı erkek kardeşi olan on iki çocuğun en büyüğüydü. Ebeveynleri Swami Devateerth Bharti ve Ma Amrit Saraswati, aileyi JAINİZM'de (tüm canlılara karşı çileciliği ve saygıyı vurgulayan BUDİZM'in bir türevi) yetiştirdiler.

Rajneesh, üniversite yıllarına kadar hayattaki misyonunun bir guru olma misyonunu anlamadı. Ondan önce şöyle tanımlanıyordu: Hatta "kendi kültürünün radikal bir elestirmeni" olmak. ¹ Çocukken dine karşı yoğun bir ilgi gösterdi. Çok yakın olduğu dedesinin ölümü onun ölümle meşgul olmasına neden oldu. Rajneesh, felsefe alanında uzmanlaştığı Jabalrur Üniversitesi'ne gitti. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra birkaç yıl Madhya Devlet Üniversitesi'nde öğretmenlik yaptı. Ancak 1966'da Rajneesh, bir aydınlanma deneyimi aldıktan sonra quru olmak için öğretmenlik görevinden ayrıldı.

Rajneesh öğretilerini duyurmak için memleketini dolaştı. Hindistan'da hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer yerlerinde olduğu kadar büyük bir hayran kitlesi kazanmadı. Ancak Hindistan'ın "seks gurusu" olarak ün kazandı. Rajneesh, 1969-1974 yılları arasında Rajasthan'daki Abu Dağı'nda öğretmenlik yaptı. 1974'te "sakin Poona şehrinde yemyeşil bahçelerle dolu Bhagwan Shree Rajneesh aşramını" açtı. Ashram, Poona'da yedi yıl boyunca faaliyet gösterdi ve bu süre zarfında elli bin Amerikalı hac ziyareti yaptı. Rajneesh'e geçen bir diğer ünlü kişi ise Kongre Üyesi Leo Ryan'ın kızı Shannon Jo Ryan'dı. İkincisi, 1978'de Jonestown HALK TAPINAĞI'nı arastırırken öldürüldü.

3

1981'de Rajneesh, gelir vergisi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle aniden Poona'dan kaçtı—10 Temmuz 1981'de Oregon'da yaklaşık otuz dokuz mil karelik bir alanı altı milyon dolara satın aldı. Yeni siteye Rajneeshpuram (Rajneesh'in ifadesi) adı verildi. Aynı zamanda Büyük Camurlu Ciftlik olarak da adlandırılır.

Oregon sakinleri Rajneesh'i eyaletten uzaklaştırmak için imza kampanyası başlattığında sorun neredeyse anında patlak verdi. Başsavcının baskısı sonunda aşramın terk edilmesiyle sonuçlandı, ancak Rajneesh'in Sheela adlı takipçilerinden biri cinayetle suçlanmanın yanı sıra içme suyunu salmonella ile zehirlemekle suçlanmadan önce değil. 2,5 yıl cezaevinde yattı ve serbest bırakıldı. Rajneesh kaçtı ve Charlottê, Kuzey Carolina'da ortaya çıktı; burada sığınak aradı ve "vizesinde fazla kalma ve seçilmiş takipçilerinin kalıcı ABD'li olabilmesi için sahte evlilikler ayarlama" suçundan tutuklanmaktan kaçınmaya çalıştı.

6 sakin." —Rajneesh, Bermuda'ya gitmek üzere uçağa binerken federal ajanlar tarafından yakalandı. Newsweek, Rajneesh'in iki suçlamayı kabul ettiğini bildirdi (ABD göç yasasını ihlal etmek, dört yıl önceki vize başvurusunda yalan söylemek ve çok sayıda sahte evlilikten birini düzenlemek için komplo kurmak)

Bu, Hintli müritlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesine izin verdi). ⁷
20 Ekim 1986'da Rajneeshpuram'ın kırsal ortamına terk edilmesiyle,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son Rajneesh komünü Laguna Beach'te
kapatıldı.

Rajneesh, Hindistan'a geri döndükten sonra herhangi bir resmi aşramı yeniden kurmadı. Ocak 1990'da Poona'da öldü. Üst düzey liderlerin karıştığı skandallar ve suçlar, Rajneesh topluluğuna yönelik bir dizi soruşturmaya neden oldu ve bu da onların hapis cezasıyla sonuclanmasıyla sonuclandı.

Bugün Rajneesh'in adı takipçileri arasında yaşıyor. Kitapları, yazıları ve kasetleri Osho adı altında yayınlanıyor. Hindistan'ın Pune kentinde takipçilerin toplanmaya devam ettiği on dönümlük lüks bir spa var. Kitap ve ses kasetlerinin yıllık satışları bir milyon doları aşıyor. Mayıs 2000'de Ruhsal Açıdan Yanlış Mistik'in Otobiyografisi başlıklı bir kitap yayınlandı.

ÖĞRETİMI ER

Rajneesh'in düşüncesi temel olarak Hinduizm'den türetilmiştir. Bir filozof olarak o bir monistti (bkz . monizm). Tüm gerçeklik özünde birdir. Reenkarnasyon döngüsündeki arayış, en sonunda aşk/seks meditasyonu yoluyla ulaşılan aydınlanmaya ulaşmaktır.

Ölüm, kişinin döngü boyunca bir noktada yeniden ortaya çıkması için evrene geri atılmasıyla sonuçlanır.

Rajneesh açık seksi ve kısıtlamalardan tamamen özgür olmayı benimsedi. 1960'ların ve 1970'lerin müsamahakârlığı birçok sannyasi'yi Poona'lı radikal gurunun ayaklarına getirdi. Amerika'da takipçileri neosannyas olarak bilinmeye başlandı çünkü Rajneesh, genel olarak Batı'nın ve özel olarak da Amerikalıların sonuç odaklı pragmatizmine uyum sağlayarak, sannyasi (bir müridin aydınlanmaya ulaşmadan önce yıllarca meditasyon yaptığı kavram) kavramını hemen elde etme olasılığına dönüştürdü. . Rajneesh nedenini kısa ve öz bir şekilde açıkladı; "Batılılar her şeyin çabuk olmasını istiyor, biz de onlara doğru olanı veriyoruz

Rajneesh'in özgür seksin yanı sıra en radikal öğretisi aile biriminin tamamen dağıtılması gerektiğiydi. Aileyi "insanlığın ilerlemesine yönelik en büyük tehdit" olarak gördü. Pek çok Hıristiyan yazar bunu bir tarikatın işaretlerinden biri olarak görse de Rajneesh, papayı ve Rahibe Teresa'yı kınayarak ve HIRİSTİYANLIĞIN kendisini bir tarikat olmakla suçlayarak suçlamaya karşılık verdi.

Rajneesh, "Hiçbir şeyi itiraf etmiyorum" dedi.

10
Herhangi bir
düşünce sistemini benimsemediği doğru olmakla birlikte, temel motifler onun
dini kavramsallastırmalarının ana hatlarını cizmektedir.

"İtiraz etmekte özgür olmak harika bir olgu çünkü o zaman ne söylediğim konusunda hiç endişe duymuyorum. Hiçbir hesap tutmuyorum, dün söylediklerim hakkında endişelenmeme gerek yok. I Diğer temel çelişemez: bu büyük bir özgürlüktür." Rajneesh'in benimsediği doktrinler asağıdaki dibidir:

Tanrı

Rajneesh sistematik bir düşünür değildi. Bu nedenle, ciltler dolusu yazı ve kasetlerine yayılmış olan herhangi bir dini konu hakkındaki düşüncelerini toplamak daha zordur. Beklenebileceği gibi Rajneesh, Tanrı ve evren hakkında özünde Hindu olan bir görüşü öğretti. "Tanrı bir kişi değildir

bir yerlerde seni bekliyorum." $\frac{12}{2}$ Tanrı sensin

Tanrı nihai sentezdir; atom, nihai analiz. Bilim atoma ulaşır; kendisine eklenemeyecek en küçük parçaya gelinceye kadar analiz etmeye, bölmeye devam eder. Zaten bir bütündür. Onun ötesinde hiçbir şey yoktur. Bilim atomiktir; din "tamamen"dir. Her ikisini de kullanın.13

Çünkü Tanrı her şeydir; insanlar dahil her şey tanrıdır. Bu panteizm Hıristiyanların Tanrı anlayışına taban tabana zıttır.

Hıristiyanlık, Yaratıcı ile yaratılış arasında radikal bir ayrım yapar (Romalılar 1:18 ve sonrası), oysa tüm Hindu düşüncesinde olduğu gibi Rajneesh'in düsüncesinde de bu ayrım,

14 monizm-

İsa Mesih

Rajneesh'e göre İsa "çarmıhtaki Mesih oldu" aydınlanma, nirvana veya mok sha (çeşitli 15 Hıristiyanlık devlettir şekillerde adlandırıldığı gibi) için 'Benim değil, senin isteğin gerçekleşecek' dedi . Aydınlanmayı arayan herkes Mesih olabilir.

İnsan olan İsa, Hıristiyanlığın savunduğu gibi bir bakireden doğmamıştı, ancak herkesin insan olduğu anlamda bir insandı. Ne zaman

İsa, Kutsal Yazıların yerine getirilmesinden söz ederken (Mat. 26:54; Markos 14:49), Rajneesh, İsa'nın İbranice Eski Ahit değil, Hindu kutsal yazılarından bahsettiğine inanıyordu. Ayrıca İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yaşadığına inanıyordu. İsa 112 yaşında Hindistan'ın Keşmir kentinde öldü.

İnsanlık

Rajneesh'in felsefesinin merkezinde "yeni insan" veya "Buda Zorba" kavramı vardı. Yeni insan ruhsaldır, materyalisttir, hazcıdır ve şimdiki zamanla meşguldür.

Deneyimler, aşk, seks ve meditasyon sannyasi'nin ortak meşguliyetleridir . Zorba ile eski insan doğası arasındaki fark, ikincisinin kendi zenginliğine sahip olması, diğerinin ise tanrıların olması gerektiği gibi onun ve her şeyin efendisi olmasıdır.

Hıristiyanlık kesinlikle deneyimin, aşkın ve seksin yaşamın önemli yönleri olduğunu öğretir. Ancak Hıristiyan sevgisi, Mesih'in kendi kişiliğinde ve işinde gösterdiği gibi, Tanrı'ya ve komşuya duyulan özverili bir sevgidir. Evlilik dışında cinsel ilişki yasaktır (Yaratılış 2:23–24; 4:1; 1 Korintliler 6:16–20). Evlilik, karı koca arasında tüm zenginliği ve güzelliğiyle tamamlanır (1 Korintliler 7:2-3). Hedonizm ve dünyevilik Hıristiyanlara yasaktır. Yaşamın ana odağı sonsuz yaşamdır (Koloseliler 3:1), burada inanlı ölümden hemen sonra reenkarnasyon çarkına değil, Tanrı'nın huzuruna çıkarılır.

Günah

Rajneesh için günah esasen bilinçsizlik olmak ya da bilinçsizlik niteliğine sahip olmaktı. "Günahkâr olmanız, işlediğiniz günahların sonucu değildir. Günahkar olman bir durumdur

16 bilinç kaybı."

Evlilik dışında da olsa seks günah değildir

çünkü kişinin daha yüksek bilinç seviyelerine çıkmasına yardımcı olur.

"Ahlak bir oyundur; değişir. Toplumdan topluma, çağdan çağa, dönemden döneme değişmeye devam ediyor. Duruma göre değişir, bunda nihai bir şey yoktur." gerçektir (Romalılar 3:23, ¹⁷ Hıristiyanlık için günah, 6:23) ve bunun nihai sonuçlarından kaçabilecek kişi yalnızca İsa'ya inanandır (Yuhanna 3:18: Hayarilerin İnancı. Madde 2 ve 3. Ek 1).

Kurtuluş

Rajneesh'e göre kurtuluş, kişi Mesih olduğunda veya aydınlandığında gerçekleşir. Hıristiyanlık, bir kişinin Mesih'e iman yoluyla kurtuluşa kavuşacağını öğretir.

Diğer Öğretiler

Hindu düşüncesinde tarih döngüseldir. Çünkü her şey birdir, her şey sürekli bir düzlemde yer alır. Rajneesh, bir zamanlar Vaftizci Yahya olduğuna, ancak Mesih olarak işlev görmek üzere reenkarne olduğuna inanıyordu.

Rajneesh'in öğretisinin en tartışmalı yönlerinden biri onun Yahudi karşıtlığıdır. Rajneesh , Hardal Tohumu'nda şöyle diyor: "Yahudiler her zaman kendilerini öldürebilecek Adolph Hitler'leri18 ararlar; o zaman kendilerini rahat hissederler . "—Rajneesh'e geçiş yapan en dikkate değer kişilerden biri, insan potansiyeli hareketinin gurularından biri ve Esalen Enstitüsü'nün kurucu ortağı/yönetmeni olan Richard Price'di. EST (FORUM) seminerlerine katılan veya kendilerini

YENİ ÇAĞ HAREKETİ'ndeki amatörler, Poona'lı "seks gurusu"nun ayaklarının dibinde bir yuva buldular. Time, yeni bir dönüşümün geçirdiği baslatma süreçini anlatır:

[Dönüştürenler] Rajneesh'in bizzat yönettiği ayrıntılı törene katılmalıdır. Aşramın butiğinden turuncu elbiseler satın alıyorlar ve sonra iyice yıkanıyorlar. Hiç kimse astımlı guruya toz, parfüm veya saç yağı iziyle yaklaşamaz. Kapıdaki iki uzun sarışın vestal, içeri girmek isteyen herkesi dikkatle kokluyor. Ayin sırasında tek bir öksürük. atılma nedeni olabilir.

Daha sonra Time'ın Yeni Delhi büro şefi Lawrence'ın bildirdiğine göre Malkin,

Ayrıca her elçiye yeni bir isim verilir.19

CÖZÜM

Rajneesh'in etkisi ölümünden sonra da devam etti.

Takipçileri artık ona Osho adını veriyor. Pek çok Yeni Çağcı Rajneesh'in yazılarına bakıyor ve onun ölümünden bu yana çok sayıda takipçisi Yeni Çağ Hareketi'ni benimsiyor. James S.

Gordon, The Golden Guru adlı kitabında , gurunun ölümünden iki yıl önce yazılmış olması nedeniyle bir bakıma kehanet niteliğinde olan bazı hedefe yönelik açıklamalarda bulundu:

Sonunda Rajneesh öyle bir adam, öyle bir dini lider oldu ki,

her zaman alay etmişti. Eğer gerçekten de egosu bir zamanlar erimiş ve okyanusta bir damla gibi erimişse, sanki yıllar içinde yenilenmiş ve genişlemiş gibi görünüyordu ve yalnızlığı içinde, güce, lükse ve mevkiye olan bağlılığıyla birlikte kaba bir hal almıştı. Saldırdığı politikacıların hepsinden daha fazla güce susamış ve daha düzenbaz, "Polonyalılardan daha papalıkçı", alay ettiği azizlerden daha dindar biri haline geldi. Çiftliğinde silahlı muhafizlarla çevrili, giyinmiş ve uyuşturulmuş, otoriter ve imparatoriçe, Buddha'dan, Krishna'dan veya İsa'dan çok lim Jones'a benziyordu.

Öğrenmeye, değişmeye ya da öğrenilecek ya da değiştirilecek bir şey olduğunu kabul

Bir kaynağa göre, onun çeşitli kasetlerini, kitaplarını ve derslerini satın alan pek çok kişi, bu materyallerin sadece "Rajneesh'in son zamanlarının yeniden tekrarlanan saçmalıkları" olduğunun belki de farkında değili.

FK BİLGİLER

Web siteleri

www.sannyas.net/index.shtml

KutsalYazılar

Hindu kutsal yazıları; Rajneesh'in kitapları, kasetleri, dersleri

Üvelik

Popülaritenin zirvesindeyken Rajneesh, dünya çapında beş yüzden fazla merkezde iki yüz binden fazla takipciyi kendine cekti.

Notlar

- 1 "Avrupa'da Asya Dinleri," Güncelleme (yeni dini hareketler üzerine üç aylık bir dergi) 7/2 (Haziran 1983): 5.
- 2" 'Tanrı Efendim' Esalen Doğu'da," Time (16 Ocak 1978), 59.
- 3 Bkz. People (16 Şubat 1981), 36-38'de Shannon Ryan hakkındaki makale .
- 4 "Bhagwan'ın Günahları," India Today (15 Haziran 1982), 135.
- 5 "Bhagwan'ı Yakalamak," Newsweek (11 Kasım 1985), 32.

6 Avni eser. 26.



```
19 "Tanrı Efendim" 59.

20 James S. Gordon, Altın Guru (Lexington, Mass.: Stephen Green, 1987), 245.
```

21Dennis McCafferty, "Eski Bhagwan, Yeni Şişeler," Salon (20 Ekim 1999).

RASTAFARIANLIK

Rastafaryanizm, Afrika halklarının ve siyah ırkın üstünlüğü fikrini geliştiren, kendine özgü bir teolojiyle birleştirilmiş siyah milliyetçiliği tarafından tanımlanan bir harekettir.

Rastafaryanizm, ırk ve etnik kökene göre şekillenen diğer grupların saflarına katılıyor.

TARİH

Rastafaryanların hikayesi 1920'li ve 1930'lu yıllarda başlayan siyahi milliyetçi hareketin hikayesidir.

Bu hareketin önde gelen liderlerinden Marcu's Garvey (1887–1940) Jamaika'da doğdu ve 1914'te Evrensel Zenci İyileştirme Derneği'ni ve Afrika Toplulukları Birliği'ni kurdu. Gar-vey'in misyonu siyahlara kendi tarih, özsaygı ve kader anlayışlarını kazandırmaktı. Amerika'da, özellikle de kentlerdeki siyahi kitleler arasında davasına büyük destek toplamayı başardı. 1927'de şu kehanette bulundu: "Afrika'ya bakın, orada siyahi bir kral olacak." taç giydi, çünkü kurtuluş günü geldi."

Üç yıl sonra, 1930'da Ras Tafari Makonnen (1893–1975), Etiyopya İmparatoru Selassie olarak taç giydi. Makonnen hemen "Kralların Kralı, Lordların Efendisi, Yahuda Kabilesinin Fetih Aslanının İmparatorluk Majesteleri, Tanrı'nın Seçilmişi" gösterişli unvanıyla tanındı. Bu olay Garvey'in kehanetinin gerçekleşmesi olarak selamlandı.



Marcus Garvey ve Rastafaryanlar Amerika'daki siyah milliyetçi hareket üzerinde önemli bir etki yarattılar. Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Garvey'in liderliğinin bir sonucu olarak, onun uyandırabildiği siyah bilincinin muazzam yeniden canlanması etrafında toplanan birçok küçük hareket ortaya çıktı. Bu hareketlerden biri, ne kadar küçük olursa olsun, Garvey'in kehanetini ciddiye aldı ve İmparator Selassie'yi dünyanın büyük kurtarıcısı olarak selamladı.

sivahlar.

En seçkin takipçisi karizmatik bir vaiz ve lider olan LP Howell'di. 1940 yılında Howell, Kingston, Jamaika'da Pinnacle adında bir yerleşim yeri kurdu. Yerleşim on dört yıl sürdü ve 1954'te dağıldı.

İmparatorun adını benimseyen Selassie'nin takipçileri kendilerine Rastafaryan adını verdiler. Pinnacle dağıldıktan sonra Rastafaryanlar Jamaika'nın her yerine dağıldılar. Birçoğu 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Selassie 1974'te barışçıl bir şekilde tahttan indirildi ve ertesi yıl öldü.

Selassie'nin ölümüne büyük tartışmalar eşlik etti. Takipçiler hayal kırıklığına uğradı ve hatta bazıları Selassie'nin ölümünün gerçek olup olmadığı konusunda kararsız kaldı. medya ve inanç düşmanları tarafından itibarını sarsmak amacıyla

ORGANİZASYON

uydurulmuştur.

Rastafaryanizmin bir sonucu olarak ortaya çıkan çeşitli hareketler arasında Bobolar ve On İki Kabileler bulunmaktadır. Bu ikinci gruplar yapılandırılmış ve organize edilmiş olsa da, geleneksel Rastafaryanizm yüksek derecede bir yapıya sahip değildir. Ancak, iki "ev" ortaya çıktı: Dreadlocks Evi ve Combsomes Evi. Bu iki grup, saçlarını taramaları veya saçlarını taramaları ile birbirinden ayrıldı.

daha radikal rastalar için. İkinci grup çoktan dağıldı, ikincisi ise Rastafaryanları kolaylıkla tanımlayan kendine özgü saç stilini sürdürmeye devam etti. Meclis, yönetim organı olarak yaşlılardan oluşan bir meclis tarafından yönetiliyor.

ÖĞRETİMLER

Bazı Rastafaryanlar Selassie'nin hala hayatta olduğuna inanırken, çoğu onun anısının ve ruhunun yaşadığını iddia ediyor. Rastafaryan öğretinin önemli bir ilkesi siyah Yahudilik kavramıdır; yani Eski Ahit'teki İbranilerin siyah olduğu fikri. Siyah ırk, İncil'deki İsrail'in yaşayan reenkarnasyonudur. Beyazlar, siyahları Batı'ya, özellikle Batı Hint Adaları'na ve Jamaika'ya getirmekten sorumludur.

Her ne kadar beyazlar mutlaka siyahlardan aşağı olmasa da Rastafaryanlar, beyaz ırkın, yaşamın manevi boyutundan yoksun eski, kötü bir medeniyetten ortaya çıktığına ve beyaz ırkın varlığının "doğal olmadığına" inanıyor.

Bu fikir, Batı'daki Dünya Ali İslam Topluluğu tarafından aşırı bir biçimde geliştirildi; bu grup, siyah ırkın gerçekten üstün bir ırk olduğu ve diğer tüm ırkları, özellikle de beyazları fethedip onlara hükmetmesinin kaderinde olduğu konusunda ısrar ediyordu (bkz.

İSLAM MİLLETİ).

Rastafaryanların temel inançları Howell tarafından şu şekilde özetlenmistir.

- beyaz ırka karşı nefret
- siyah ırkın üstünlüğü kötülüğünden dolayı beyaz ırktan intikam • Jamaika hükümetinin ve Jamaika'nın tüm yasal organlarının inkârı, zulmü ve aşağılanması • Afrika'ya dönüs icin hazırlık • Selassie'nin

yüce varlık.

2

Rastafaryan düşüncenin eskatolojik vizyonu, siyahların bir gün gerçek manevi evlerine, Etiyopya'ya dönecekleri inancında yatmaktadır. Siyah ırk Avrupa'ya döndüğünde, beyazların yönettiği Batı tam bir çöküş yaşayacak ve siyah ırkın haklı yönetiminin yolu açılacak.

Rastafaryanizm öğretisinde üç önemli terim şunlardır:

- Babil: Rastafaryanların savaşması ve sonunda yok etmesi gereken beyaz siyasi güç yapısı.
- Ben ve ben: Tanrıyı oluşturan her şeyin içinde bulunduğu ve hepsini birleştiren bir birlik olduğu kavramı.
 Ancak bu birlik, kişiyi Selassie'ye yüce varlık olarak tapınma ihtiyacından muaf tutmaz.
- 3. Jah: "Tanrı" anlamına gelen Rastafaryanca kelime. Jah yönetecek halkını ve bir gün onları yeryüzündeki cennetin eşdeğeri olan Etiyopya'ya geri götürecek. ³ Selassie yüzük taktı

üzerinde Yahuda aslanı yazılıdır. Bu Selassie'nin sembolü haline geldi.

Kelimenin tam anlamıyla cehennem ya da ölümden sonraki yaşam inancı yoktur, ancak sevtan bevaz ırkın tanrısıdır.

Rastafarian renkleri geleneksel olarak kırmızı, yeşil, altın ve siyahtı. Kırmızı, Rastafaryan şehitlerinin kanını temsil eder; yeşil, Etiyopya anavatanının zengin faunasını temsil eder; altın, Rastafaryanlara katı bir ahlaki kurala uymalarını hatırlatır:

- vücuda her türlü saygısızlık yapılmasına itiraz (tıraş, dövme yapma, eti kesme vb. faaliyetler) • domuz eti ve kabuklu deniz ürünleri ile et yemeyi caydırmak kesinlikle yasaktır. • Jah'ın tek yüce tanrı olduğuna inanç • insanlığa olan sevginin teşvik edilmesi • muhtelif kötü
- alışkanlıkların reddedilmesi kıskançlık, nefret, dedikodu, kıskançlık, ihanet, vb.
- tüm dünyayı Selassie'nin yönetimi altında, takipçilerini oluşturan takipçilerle birleştirme arzusu birleşik bir kardeşlik
 her türlü dünveviliğin ve hazcılığın
- reddedilmesi yardıma muhtaç Rastafaryanların en yüksek önceliğe sahip olması; daha sonra başka herhangi bir insan, hayvan veya bitki • Etiyopya'nın "eski kanunlarına" itaat • zenginlik, unvan veya

başka herhangi bir nedenle kişilere saygı gösterilmemesi; Bir Rastafaryan her konuda gerçeğe duyduğu sevgiden dolayı motive olur Bu son nokta İsa Mesih'in öğretileriyle benzer bir bağa sahiptir. İsa gerçeğin özgürlüğün anahtarı olduğunu ilan etti (Yuhanna 8:32). Ancak Rastafaryanizm ile Hıristiyanlık arasındaki keskin karşıtlık, her birinin gerçeğin ne olduğunu iddia etmesinde yatmaktadır. Rastafaryanlara göre hakikat, Ras Tafari Makonnen'in şahsında vücut bulmuştur. Ölümünde bile siyah ırkın kurtarıcısı olarak görülen kişi odur (ayrıca bkz. yirmi bir madde).

Bunun tersine, Hıristiyan dinindeki hakikat, İsa Mesih'in kişiliğinde vücut bulmuştur (Yuhanna 14:6). Irkı ne olursa olsun tövbe eden ve inanan herkese günahların bağışlanmasını sunmak İsa'nın işidir . Bağışlamanın müjdesi dünya içindir (Yuhanna 3:16) ve "azizlerin birliği" (Havarilerin İman İmanı, Ek 1) üstün insanlarla sınırlı değildir. Hıristiyan misyonerler İsa Mesih'i her ulusa duyurmak için gönderilir (Mat. 28:19).

Yalnızca Elçilerin İşleri kitabı, hayatın her kesiminden ve akla gelebilecek her türlü sosyal ve ekonomik çevreden insanların din değiştirdiğine dair tanıklıklarla doludur:

- Yahudi olmayanlar—
 Elçilerin İşleri 2:39
- hastalar—3:1-8 melez olanlar—
- 8:4-25 Romalı bir asker-
- 10:1-45 Romalı bir vali-13:6-
- 12 zengin Yahudi olmayan kadın—16:11-
- 15 Etiyopyalı [siyahi]—8:26-40

```
• entelektüel seçkinler—17:16-34 • Yahudiler—21:20 • paganlar—1 Sel. 1:7-10
```

Başka bir yerde Pavlus, ırk, cinsiyet ya da statü açısından hiçbir ayrım yapılmaksızın, Mesih'e iman yoluyla herkesin bir olduğunu açıkladı: "Ne Yahudi, ne Yunan, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne kadın; cünkü hepiniz birsiniz." Mesih İsa'da" (Gal. 3:27–28).

ÇÖZÜM

Pek çok Rastafaryan rasta yetiştiriyor ve esrar içiyor. Ancak son on yılda, tamamen dini dürtülerin çoğu artık sekülerleşti. Dreadlock'lar artık dini bir sembol olmaktan çok daha popüler ve modaya uygun bir moda. Reggae adı verilen müzikleri Jamaika'da ortaya çıktı ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş kabul gördü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde feminist hareket, bu geleneksel ataerkil toplumda kadınların rollerinin geleneksel olarak tanımlanma biçimini kökten değiştirdi.

FK BİLGİLER

Merkez

Kingston, Jamaika

Web siteleri

Web siteleri

Rastafaryan hareketi hakkında çok sayıda bilgilendirici web sitesi bulunmaktadır. Diğer iyi bağlantılara yönlendirecek iyi bir tanesi www.aspects.net/~nick/religion.htm'dir.

Kutsal Metinler

Hıristiyan İncilinin bazı bölümleri; Kutsal Piby (siyah adamın İncil'i);

Kebra Negast

Yayın

Önemli bir Rastafarian dergisi, Creative Publishers, Ltd., 8 Waterloo Ave., Kingston, Jamaica tarafından yayınlanan ARISE başlıklı yayındır.

Üyelik

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde en az beş bin Rastafaryan'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak bu rakamın doğruluğunu belirlemek son derece zordur çünkü Rastafaryan öğretiyi benimsemeyenlerin çoğu görünüşte Rastafaryandır. Dünya çapında bir milyon kadar Rastafaryan'ın olduğu tahmin ediliyor.

Notlar

- 1 Beyaz ırkın kendi çıkarları için dini hareketler de geliştirdiğini unutmayın. kendi üstünlüğü; bkz. KİMLİK HAREKETLERİ.
- 2 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/rast.html.

3 Aynı eser.

DİN BİLİMİ; BİRLEŞMİŞ DİN BİLİMLERİ KİLİSESİ; DİN BİLİMLERİ ULUSLARARASI

Din Bilimleri, Amerika'da ve yurt dışında önem kazanan akıl bilimi dinlerinden biri olarak sınıflandırılmaktadır. Şifa, genel olarak zihin bilimlerinin ana odağıdır. İLAHİ BİLİM ve HIRİSTİYAN BİLİMİ ile birlikte geleneksel Hıristiyanlıktan oldukça farklı bir yaklaşım sunmaktadır.

TARİH

Din Bilimi olarak bilinen hareketin başlangıcı Ernest Holmes (1887–1960) ile olmuştur. Emma Curtis Hopkins'in Ernest ve kardeşi Fenwicke üzerinde büyük etkisi oldu ve onları şifa ve hayatta mutluluk için zihnin gücü konusunda daha yoğun çalışmaya yöneltti. 1917'de iki kardeş Los Angeles'ta Metafizik Enstitüsü'nü kurdular ve Uplift adlı bir süreli yayın başlattılar.

Filozof, Yaratıcı Zihin adlı ilk kitabını yayımladı .

Los Angeles'a taşınarak 1927'de Hopkins, Emmanuel İsveç-borg, Mary Baker Eddy, Phineas Parkhurst Quimby ve Helen Blavatsky'nin fikirlerine paralel birçok fikir ve öğretiyi içeren Zihin Bilimi'ni yayınladı.

1927'de Holmes, Los Angeles'ta Din Bilimleri Enstitüsü'nü kurdu; burada öğrenciler, kendisinin ve Fenwicke'nin öğrettiği ve çeşitli yazılarında ve konferanslarında sıraladığı ilkeleri incelediler. Enstitünün mezunları kendi kiliselerini kurdular ve 1949'da Uluslararası Dini İlim Kiliseleri Birliği kuruldu. 1950'lerde hareket hızla ulusal bir örgüt yapısına doğru ilerledi. Bu durum, örgütün kuruluşundaki daha gevşek, merkezi olmayan yapı özelliğini savunanların muhalefetiyle karşılaştı. On dokuz kilise yeni anayasayı reddederken, kırk altısı kabul etmeye yöneldi. Bunun dışında, orijinal Dini Bilim Hareketi'nden kaynaklanan iki ana dal veya kilise, birkaç bağımsız organla oluşturuldu. Birleşik Din Bilimleri Kilisesi daha büyük bir gruptur;

Dini Bilimler Uluslararası, daha küçük. Her birinin içindeki doktrinler ve öğretiler benzerdir, ancak ikincisinin merkezi bir yönetim organı yoktur.

ORGANİZASYON

Çeşitli bağımsız organlar birbirleriyle bir şekilde bilgi sahibi olmaya devam ediyor ve yönetim farklılıklarına rağmen çok az husumet var. Birleşik Din Bilimleri Kilisesi'nde iki yılda bir düzenlenen ve mütevelli heyetinin seçildiği bölge toplantıları vardır. Bu kurul, daha sonra iki yıl görev yapacak bir başkan seçer. Ulusal kurul, eğitimi, Ernest Holmes Koleji'ni, Dua Bakanlığı'nı (yirmi dört saat hizmet veren bir dua ve danışmanlık yardım hattı) ve çeşitli edebiyat türlerinin yayınlanmasını denetler

ÖĞRETİMLER

Din Bilimi esas olarak monizmi takip eder. Tanrı, insanlıkta kişiselleşen, kişisel olmayan benliktir.

Bireysel zihinler merkezi bir kaynaktan, Tanrı'dan akan nehirler gibidir.

Hristiyan Bilimi ve İlahi Bilim gibi, Din Bilimi de kötülüğün cehaletin doğrudan sonucu olduğunu öğretir. İkincisini ortadan kaldırmak ilkini iyileştirecektir. Kötülüğün yokluğu kaçınılmaz olarak iyiliğin her yerde bulunmasıyla sonuçlanacaktır. İnsanlar doğası gereği bu iyiliği kendi içlerinde gizli olarak taşırlar.

Bu çekişme elbette ki Zihin Bilimleri'nde tekrarlanan bir temadır ama aynı zamanda Doğu dinlerinde, özellikle de HİNDÜİZM'de de temel bir önermedir.

Geleneksel Hıristiyanlık, antitezi öne sürerek bu fikre karşı çıkıyor. İyilik insanoğlundan değil, tüm iyiliklerin kaynağı olan yalnızca Tanrı'dan kaynaklanır. İnsanlık artık doğuştan kötü ve tanrısızdır (Mezm. 51:5). İyiyi mümkün kılan, Tanrı'nın dışarıdan gelen iyiliğidir. Hıristiyanlığın geniş yapıları içindeki farklı kollar, insanın incelenmesine ilişkin bu kavrama çeşitli yorumlar getirmektedir. Doğu Ortodoksluğu insanlığın "tanrılaştırılmasından", Roma Katolikliği "işbirlikçi lütuf" fikrinden, mistik ışıltı geleneğinden veya içteki "ilahi kıvılcım"dan, kurtuluş yoluyla yeniden yönlendirilmesi gereken "topyekün ahlaksızlığın" Reformasyonundan söz eder. iman yoluyla lütuf. Ancak tüm bu gelenekler, tüm iyiliğin kaynağının Tanrı olduğu konusunda hemfikirdir. Tanrı ile insan arasındaki ayrım sıkı bir şekilde korunurken, Din Bilimlerinde bu ayrım ortadan kaldırılmaktadır.

Din Bilimlerinde "pozitif düşünme"nin önemli bir yeri vardır. Olumlu dua, yani zihnin sonsuzlukla birliğinin olumlu yönlerine yapılan vurgu uyqulanır.

Zihnin veya bedenin iyileşmesine yol açan bu tür dualara manevi zihin tedavisi denir. Böyle bir duanın sonuçlarına gösteri denir.

Tanrı

Tanrı her şeyi kapsayan ve evrenseldir, kişisel olmayan bir akıldır. İçin

geleneksel ortodoksluğa göre Tanrı kesinlikle her şeyi kapsayan ve evrenseldir, ancak aynı zamanda kişiseldir. Tanrı hem aşkın hem de içkindir; kendisini Eski Ahit'teki peygamberlerin sesi ve Yeni Ahit'teki İsa Mesih'in havarileri aracılığıyla İsrail milletine gösterir. Din Bilimi aynı zamanda "her şeyin Tanrı olduğuna" inandığı için panteist bir 2 Tanrı kavramına sahiptir.

İsa Mesih

İsa, akıl konusundaki ustalığında son derece ileri düzeydeydi bilim teknikleri. "İsa", "Mesih"ten farklıdır.
İsa bir insandı ama "evrensel ilahi evlatlığı" bakımından Mesih'ti. Yani, insan olan İsa'nın evrenin sonsuzluğuna ve yasalarına dair alışılmadık bir kavrayışı vardı. Bu nedenle mucizeler ve iyileştirmeler gerçekleştirebildi. Bu Mesih farkındalığı, İsa'nın örneğini takip eden herkese açıktır. Bir kişi ilahi olanla birliğin farkına vardığında. 0 kisi Mesih olur.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh insanlığın içindeki bir güçtür; bu insanlığın Sonsuzluğu kavramaya yönelik öz-bilinçli güçler veya yetenekler.

İnsanlık

İnsanlık "Evrenin Yaratıcısının sureti ve benzerliğidir." On dokuzuncu yüzyıl Alman ilahiyatçısına benzer Ludwig Feuerbach'a göre Holmes, insanlığın tanrı olduğunu ve tanrının da insanoğlu olduğunu öğretti. Monistik açıdan insan, tanrının mikrokozmosudur. Yoksulluktan. zavıflıktan ve korkudan kurtulmavı bilmek insanlığın ültimatomudur.

Günah

Günahın tamamı cehalettir. İnsanlar günahlarından dolayı değil, günahlarından dolayı cezalandırılırlar.

Kurtuluş

Tanrı'dan ayrılık yoktur, dolayısıyla geleneksel anlamda kurtuluşa ihtiyaç yoktur. Tanrı ile insanlık arasındaki tek kopukluk, insanlığın Tanrı ve evrenle sonsuz birliğini idrak edememesidir.

.Cehennem

Günah gibi cehennem de cehaletten başka bir şey değildir. Tamamen Tanrı'nın yaşadığı bir evrende cehennem olamaz. Cehennem yalnızca bir ruh hali olarak qörülür.

Şeytan

Şeytan kavramı sorumluluktan kaçmak olarak görülüyor; dolayısıyla şeytan yoktur.

.Üçlü

Ruh, Ruh ve Beden Üçlü Birliği oluşturur. Ruh, kişinin içindeki Tanrı'yı fark etmesini sağlayan gizli güçtür. Ruh, Ruh'un iradesine itaat eder ve Beden. Ruh'un her birevde büründüğü bicimdir.

Teslis doktrini belki de Din Bilimi ile geleneksel Hıristiyan düşüncesi arasındaki en keskin karşıtlığa işaret etmektedir. Ortodoksluk için Teslis, Tanrı'ya açık bir göndermedir; hem kendi içinde hem de ilahi ekonomide Tanrı insanlığa İsrail, kilise ve Kutsal Yazılar aracılığıyla açıklanır. Din Bilimi açısından Teslis, Tanrı'nın üçlü bir benliğin farklı yönlerine indirgenmesini temsil eder.

Kilise

İbadet hizmetleri düzenli olarak yapılıyor ve insanlığın doğasında olan iyiliğe vurgu yapılarak geleneksel ana Protestan kiliselerine çok benziyor. Holmes, Din Bilimi doktrinlerini kendi kendine öğrenmişti. Hareketin bakanlarının ve uygulayıcılarının çoğu da 1970'lerin başına kadar kendi kendini yetiştirmiş, bu süreden sonra seçmenlerin büyük bir kısmı kolejlerde ve Bilim'de eğitim görmüştür.

Zihin Enstitüsü'nün 4'ü...

Holmes üretken bir yazardı. Din Bilimleri onun kolektif eserlerini otorite kaynağı olarak görmektedir. Bu tür başlıklar şunları içermektedir: Zihin Bilimi, Din Biliminin Öğrettiği Şeyler, Zihin Biliminin Pratik Uygulamaları, Temel Bilgiler Zihin Bilimi, Manevi Evren ve Siz, Kendinizi Tanıyın, Bilgeliğin Anahtarları ve Göksel Ses Fikirleri

ÇÖZÜM

Din Bilimleri, diğer akıl bilimleri gibi, geleneksel tıbbın veya geleneksel Hıristiyanlığın sunmadığı hastalık ve acılara çare arayan insanlara hitap etmektedir.

Buna felsefi eğilimi olanların yanı sıra hastalıklardan muzdarip olanlar da dahildir. Öne çıkan takipçilerden bazıları arasında Robert Young (Baba En İyisini Bilir), 5 Norman Cousins (Saturday Review) ve Robert Stack yer alıyor.

Hareket içindeki liderler, Holmes'un 1960'taki ölümünden bu yana Uluslararası Yeni Düşünce İttifakı'nda güçlü pozisyonlarda yer aldılar.

EK OLARAK BİLGİ

Merkez

Birleşik Din Bilimleri Kilisesi, 3251 West Sixth Street, Los Angeles, California 90020; Dini Bilimler Uluslararası, 901 Doğu İkinci Cadde, Suite 301, Spokane, WA 99202.

Web siteleri

www.religiousscience.org; www.rsintl.org

Kutsal Metinler

Holmes'un Zihin Bilimi ve İncil ile Kuran'ın kutsal metinleri de okunmakta ve büyük saygı görmektedir.

Yayınlar

Zihin Bilimi (Birleşik Dini Kilise Bilim); Yaratıcı Düşünce Dergisi (Dini) Bilim Uluslararası)

Üyelik

Birleşik Din Bilimleri Kilisesi — dünya çapında 40.000 üye; 160 kilise ve 106 çalışma grubu

Notlar

- Gordon Melton, Amerikan Dinleri Ansiklopedisi, 2 cilt. (Wilmington, NC: McGrath, 1978), 2:61.
- 2"Sıkça Sorulan Sorular www.ccrs.org/ hakkında Din Bilim," FAQs.ntm (2001), 5.
- 3 Bkz. CHRISTIAN SCIENCE.
- 4-Melton, Ansiklopedi, 2:61.
 - 5Charles L. Manske, Dünya Dinleri: Karşılaştırmalı Anahat Formunda Başlıca Dünya Dinleri (Irvine, Kaliforniya: Dünya Dinleri Enstitüsü, 1988), 7:31.02.

GÜL HRUCILIK

Gnostisizm, Hıristiyanlık, okült, kıtasal rasyonalist felsefe ve diğer çeşitli gelenek ve fikirlerin harmanlanmasıyla oluşan bir din. Gül-Haççılığın geleneksel biçimi bugün ayrı ve farklı tarikatların itici gücü haline geldi.

TARİH

Gül-Haççılığın hikayesi büyük ölçüde kurucusu olduğu iddia edilen Christian Rosenkreutz'un hikayesidir. (1378–1484). Bununla birlikte, tarikatın çok daha erken bir tarihte kurulduğunu tespit etme çabasıyla bazı Gül Haçlılar, Rosenkreutz isminin yalnızca sembolik olduğunu ileri sürüyorlar. Alvin Schmidt, bazılarının Gül-Haç düşüncesinin başlangıcının antik çağlara kadar uzandığına dikkat çekiyor.

Efsane açısından AMORC'un (Gül Haç Antik Mistik Tarikatı - aşağıya bakın) kökleri Mısır'da M.Ö. 115'e kadar var olan gizemli öğrenim ökullarınıa kadar uzanır. Bununla birlikte, kronololik olarak sıralama ilk kez Almanva'da MS 1115'te gecmektedir.

,

İster tarihsel gerçek ister edebi kurgu olsun, hikaye, diğer bazı yeni akımların kurucuları gibi hakikati ve bilgeliği aramak için hac yolculuğuna çıkan Rosenkreutz'un kişiliğiyle başlıyor. Filistin, Arabistan, Mısır, İspanya ve Fas dahil birçok ülkeyi dolaştı. 1408'de Rosenkreutz, kendi soyadından alınan Gül Haç Kardeşliğini kurdu. 106 yaşında Fas'ta öldü.

Ancak ölümünden önce mistik ve ezoterik öğretilerini aktardığı bir takipçi kitlesi oluşturmayı başardı.

Bu öğretiler, HİNDUİZM, YAHUDİLİK (özellikle mistik unsurlar), simya, hermetiklik, okült ve Paracels tıbbı dahil olmak üzere birçok din ve felsefenin eklektik bir karısımını iceriyordu.

Bazıları, ikna edici deliller olmadan şunu iddia etti:

Gül-Haç felsefesi, 1642'de Mason olan Elias Ashmole (1617-1692) Paracılığıyla Masonluğu etkiledi.

Kuruluşuna katılan birçok efsaneye rağmen Gül-Haç Tarikatı, Schmidt şunu belirtiyor:

daha doğru bir şekilde. . . Tarikatın kökenleri, genellikle Fama olarak kısaltılan Fama Fraternitatis Bendicti Ordinis Rosae-Crucis (1614) adlı yayının ortaya çıkmasının ardından on yedinci yüzyılın başlarına kadar uzanır .
Ancak Fama'nın 1610 gibi erken bir tarihte dolaşımda olduğuna dair bazı kanıtlar meycrittir.

Fama'nın yazarının Johann Valentin Andrae (1586-1654) adlı Lutherci bir ilahiyatçı olduğu uzun süre yaygın olarak kabul edildi . Ancak John Warwick Montgomery, Cross and Crucible (1973) adlı mükemmel çalışmasında Andrae'nin aslında yazar olmadığına dair ikna edici kanıtlar sunuyor. Pek çok Gül Haçlı, Sir Francis Bacon'un (1561-1626) Fama'yı yazdığına inanmaktadır . Gül-Haç felsefesinin kaynağıdır. Confes-sio Fraternitatis (1615) ve 3 Fama kesindir _ Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz (1616) gibi diğer bazı yayınlar Gül Haç düşüncesinde önemli kaynaklar olarak kabul edilir . Gül-Haç uygulamasının gizli doğası göz önüne alındığında, tarikatın kökenleri hakkında bilinenlerin çoğu yukarıdaki kaynaklardan gelmektedir.

Rosenkreutz, Roma Katolik kilisesinin öğretilerine karşı çıkmıştı. Bu daha sonra takipçilerine bıraktığı talimatlar ışığında önem kazandı. Rosenkreutz 1484'te öldü. ve müstakbel müritleri 120 yıl sonra mezarını açacaklardı; bu olayın Avrupa tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edeceğine inanmaya başladılar. 1604 yılı Rosenkreutz'un ölümünün 120. yıldönümüydü. Mezar açıldığında cesedinin çürümediği bildirildi.

Cesede onun öğretilerini içeren el yazmaları eşlik ediyordu.

Zamanlama doğruydu. Rosenkreutz, büyük Alman Reformcusu Martin Luther'in (1483-1546) doğumundan bir yıl sonra ölmüştü. Mezar, Reformasyon'un yetmiş beş yılı aşkın bir süredir tam olarak yürürlükte olduğu bir dönemde 1604'te açıldı. O zamanlar Katolik karşıtlığı belki de Avrupa'da doruğa ulaşmıştı. Bu elbette Fama'nın ortaya çıktığı zamandı .

Andrae gerçekten Fama'yı yazmamış olsa da yine de yazıların bir hiciv olduğuna inanıyordu. Gül-Haç öğretilerinin yanlış olduğuna ve hareketin tarihinin efsaneler ve uydurmalarla dolu olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte, mistisizme verilen bir çağda, Gül-Haç öğretileri, özellikle popüler batıl inançların yeşerdiği Bohemya'da, tüm kalbiyle kabul edildi.

Frederick ve Prenses Elizabeth'in 1620'ye kadar hüküm sürdüğü yerin Bohemya'da olması da anlamlıdır. Andrae'nin Chymische Hochzeit'inin (Kimyasal Düğün), Rosenkreutz'un ilgili öğretilerinin simyacı bir açıklaması olduğu ortaya çıktı. Andrae'nin kısmen Frederick ile Elizabeth arasındaki düğüne dayandığı gizli bilgi tarikatına giris.

Gül-Haççılık Amerika'ya 1694 yılında hermetik geleneğin öğrencisi Johann Kelpius'un (1673-1708) öğretileri aracılığıyla geldi. Kelpius ve dindar takipçileri Philadelphia yakınlarına yerleştiler. Her ne kadar Gül-Haç öğretileri on yedinci yüzyılın sonunda büyük ilgi uyandırmış olsa da, on sekizinci yüzyıla gelindiğinde coşku yangınları söndürüldü. Özellikle Masonlar ve YENİ KUDÜS KİLİSESİ arasında tarikata yönelik yeni bir ilgiyi yeniden canlandıran kıvılcımlar ancak on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru yeniden ateşlendi.

Yirminci yüzyıl Gül-Haççılığa olan ilginin devam ettiğine ve çok sayıda tarikatın kurulduğuna tanık oldu. 1902'de R. Swiburne Clymer, Quakertown, Pennsylvania'da bir Fraternitatis Rosae Crucis kurdu ve 1915'te H. Spencer Lewis, merkezi önce San Francisco'da (1918), ardından Tampa, Florida'da (1925) bulunan Antik Mistik Düzen Rosae Crucis'i (AMORC) kurdu.) ve son olarak San Jose, Kaliforniya'da (1927). 1930'larda bir planetaryum, bir öğrenci araştırma merkezi, Rose Croix Amerika Üniversitesi ve bir kütüphane kuruldu.

Spencer Lewis 1939'da öldü. Oğlu Ralph M. Lewis, 1987'ye kadar Büyük İmparator olarak görev yaptı. Kaliforniya merkezli AMORC'da pek çok iç çatışma ve skandal yaşandı. Gary Stewart, 1987'de Büyük İmparator olan, "AMORC içinde bariz bir darbeyle devrilmişti" ve tarikat üyelerinden alınan ⁴olduğu iddiaları altında fonları zimmete gecirmişti.

Otuz dokuz yaşındaki Christian Bernard, grubun yeni lideri seçildi. Stewart karara 31,5 milyon dolarlık bir karşı davayla itiraz etti .

— Suçlamalar ve karşı suçlamalar o dönemde San Jose bölgesinde medyanın büyük ilgisinin odak noktasıydı.

paralar sonunda Tarikat'a iade edildi. Stewart da 1990'larda Order Militia Crucifera Evangelica adlı kendi tarikatını kurdu.

1919) tarafından kurulan Gül Haç Kardeşliğini içerir. Gül-Haççılığın bu özel dalının hem Antropozofi Cemiyeti hem de Teosofi ile doğrudan bağlantıları vardır. Heindel, Rudolf Steiner ile tanışmış ve 1903'te Los Angeles'taki Teosofi Cemiyeti'nin bir üyesi olmuştu. Heindel, Gül Haç Tarikatı'nın ağabeyi olarak bilinen bir varlığın kendisini ziyaret ettiğini bildirdi. Kendisine yardım edeceği ve onu Bohemya'daki Gül Haç Tapınağı'na götüreceği kendisine açıklandı. Heindel burada, o tarikatın yetkili olarak kabul ettiği ilk kitabı The Rosicrucian Cosmo- Conception olacak bilqiyi aldı.

Ücüncü bir grup, Louis von Grasshof, takma adı Max Heindel (1865-

ORGANİZASYON

AMORC'un liderine Büyük İmparator denir

(uluslararası lider). Merkezi şu anda San Jose'dedir.

Yerel gruplara bağlı kuruluşlar denir. Daha sonra loca, bölüm, pronaos veya atriyum grubu adı verilen grup gelir. Kuzey Amerika'da bölgeler var. Bölgesel etkinliklere sponsor oluyorlar ve kongreler düzenliyorlar. Siparişe, çevrimiçi bir başvuru indirerek ve aidatlarla ilgili güncel bilgileri takip ederek katılabilirsiniz.

ÖĞRETİMLER

Gül-Haç düşüncesinin temel temaları YENİ DÜŞÜNCE ve YENİ ÇAĞ HAREKETİ ile paralellik göstermektedir. Rosenkreutz'un efsanevi seyahatlerinden ve yazılarından derlenen fikirler Gül-Haç teolojisini oluşturur. Temel, insanlığın tüm bilgilerinin ulaşılabilir hale getirildiği fikridir

Atlantis ve Lemurya gibi unutulmuş veya kayıt altına alınmamış uygarlıklar bile bilmek isteyenlerin bilgi bankalarında gün yüzüne cıkarıldı.

İnsanlık gerçeği keşfedebilir ve bunu yapabilmek için "kozmik planın" takip edilmesi gerekir. Kozmos üç küreye ayrılmıştır. Kişi bu kürelerin her birine acı çekerek, tefekkür yoluyla ve reenkarnasyon yoluyla çeşitli yükselişler yoluyla ulaşır.

Temel aynı zamanda göksel küre(ler)in fiziksel veya maddi olandan keskin bir şekilde farklılaştığı fikridir. Ama bunda ayrılık aynı zamanda onların benzer birliğinde de yatmaktadır. Sık sık alıntılanan hermetik aksiyom "Yukarı nasılsa, aşağıdaki de öyledir" şeklinde okunur. Platonculuk ile paralellikler de açıktır ve aslında Gül-Haç yazıları, Platon'un yeni başlayan bir Gül-Haççı olduğunu, çünkü onun tarikatın öğretilerinde açıklandığı şekliyle evrensel gerçeğin özünü kavrayabildiğini savunmaya çalışmışlardır.



AMORC genel merkezi San Jose, Kaliforniya'da bulunan bu müzeyi içermektedir. Bu dini tarikatın kökleri eski Mısır mistisizmine dayanmaktadır.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Matematikte iki sistem açıklandı; biri

noumenal dünya, diğeri dünyevi veya fenomenal dünya için. İnisiye bu ilkeleri öğrenir ve her şeyin mükemmel bilgisinin mevcut olduğunu ve gerçekliğin özüne nüfuz edilebileceğini fark eder. Yedi mükemmel sayıdır. İnsan doğduğunda yoğun bir vücuda sahiptir. Yedi yaşında "hayati bir bedeni^{*}e, on dört yaşında "arzu bedeni"ne kavuşur ve yirmi bir yaşında "zihin" oluşur.

Ortaçağ simya bilimi, özellikle Chymische Hochzeit olmak üzere Gül Haç edebiyatında da rol oynar .

Erkek ve dişinin birliği olarak evlilik, ruhun ruhsal aydınlanmaya yükselişinde uğradığı simyasal elemental kaynaşmanın bir metaforu olarak görülüyordu. Simya bu nedenle doğrudan reenkarnasyonla bağlantılıdır. Hatta gül haçı sembolünün simyayla bağlantılı olması da mümkündür. "Ros" veya çiy, altının çözücüsüdür, "hareket noktası" veya haç ise ışığı temsil eder.
Dünyevi ve göksel olmak üzere iki kürenin temel unsurları yalnızca görünür olmakla kalmıyor, aynı zamanda haç üzerine yerleştirilen gül sembollerinde kaynasıyor.

Hinduizm gibi Gül-Haççılık da mevcut tüm dinleri eklektik bir şekilde kendi bünyesinde harmanlamaya çalışır. HIRİSTİYANLIK ise tam tersine diğer tüm dinlerin ve felsefelerin yanlış olduğunu savunur (Yuhanna 3:3-18).

Bazıları "gül haçı" sembolünü Hıristiyan haçıyla ilişkilendirmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, gül haçı en çok sembolik önemini muhtemelen simyadan almıştır. Gül-Haççılık'ta, Hıristiyanların haç kavramının, Mesih'in dünyanın günahları karşılığında ölümünün aracı olduğu konusunda hiçbir ipucu ya da ima yoktur. Aşağıdakiler çeşitli Hıristiyan doktrinleri hakkındaki Gül-Haç düşüncesini temsil etmektedir.

Tanrı

"Tahtın önündeki yedi ruh... toplu olarak onlar Tanrı'dır ve üçlü tanrılığı oluştururlar... Baba, Satürn'ün insanlığı arasındaki en yüksek inisiyedir.... Oğul, Güneş'in en yüksek inisiyesidir... Kutsal Ruh (Yehova) Ay'ın en yüksek inisiyesidir... "düşünce bağımsız ve kişisel olmayan bir varlıktır. Gül-Haçlılar, Tanrı'nın Hıristiyan Üçlüsü'nün farklı yönleri <u>6</u> Gül Haç Tanrısı olarak sunulan yedi ruhtan (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) oluştuğuna inanırlar. Ancak ikinci bakışta İncil'deki Teslis ile gerçek bir bağıntı olmadığı görülür.

Hıristiyanlık için ilahi Teslis, kozmosun çeşitli yönleri tarafından "başlatılmaz". İlahi ekonomide Tanrı birdir (Tesniye 6:4) ve yalnızca yaratılış bakımından farklılık gösterir. Tüm panteist dinler gibi Gül-Haççılık da Tanrı ile yaratılış arasında nihai bir ayrım yapmaz. Bu ciltte defalarca belirtildiği gibi, bunun antropoloji açısından kaçınılmaz sonuçları vardır (aşağıya bakınız).

7

İsa Mesih

"Oğul (Mesih), güneş döneminin en yüksek inisiyesidir. 8 O dönemin sıradan insanlığı artık başmeleklerdir."

Üçlemenin inkarı, Hıristiyanlığın İsa Mesih'in tanrılığı doktrininin inkarına yol açar. HIRİSTİYAN BİLİMİ ve diğer bazı dinlerde olduğu gibi, "İsa", "Mesih"ten farklıdır. Gül-Haçlılar, Mesih ruhunun evrensel Mesih'in bir yönü olduğunu söylerken, İsa yalnızca bir insandı.
Geleneksel Hıristiyanlık kendi Kristolojisinde böyle bir ayrıma izin vermez

sayesinde, Mesih'in ilahi yönleri Nasturileştirilmemeli (bkz. Nasturilik) veya insani yönlerden ayrılmamalıdır. İlk kilise bunu Kutsal Yazıların Romalılar 1:3–4 ve Yuhanna 1:1–18 gibi pasajlarından tanımıştı. Nasturilik'te İsa Mesih, dünyanın ruhani öğretmenleri arasında en yüksek rütbeye sahiptir, ancak o, insanlıktan yalnızca derece bakımından farklıdır; madde veya tür bakımından değil.

Kisisel birlik

Kutsal ruh

"Enkarnasyondan sonra enkarnasyon yoluyla hesaplanamaz yolculuğuyla zor kazanılan bireyselliği korurken, İsa aracının işgalinden sonra üçlü Birliğin Kutsal Ruh yönü. . . gezegenin her yerine ve çevresine 'yayıldı'."

10

İnsanlık

Yukarıda Gül-Haç hareketinin bir temele dayandığını göstermiştik. panteist dünya görüşü. Yaratıcı/yaratılış ayrımı çöker ve böylece tanrı ile insanlığı eşanlamlı hale getirir. İnsanlık tarihinin destanı ilerleme ve evrimle işaretlenmiştir. Sonunda herkes kurtulusun farkına varacak.

İnsanlık da tarih boyunca farklı dönemlerde gelişmiştir. Örneğin siyahların eski Lemurya ırkından ortaya çıktığına inanılıyordu. Atlantis'in kayıp uygarlığı, Aryan ırkının ataları tarafından doldurulmuştu.

İncil antropolojisi oldukça farklı bir açıklama sağlar. "Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı" (Yaratılış 1:1). Tanrı, Aden Bahçesi'nde ilk erkek ve kadınla birlikte yaşarken (Yaratılış 2:15 ve sonrası), yaratılışından tamamen farklı kaldı. Hıristiyan geleneği ve İncil'deki anlatım, kayıp uygarlıkların veya bilinen tüm uygarlıkların karma tarihlerini dikkatli bir şekilde kayıt altına almaz. Bununla birlikte, Tanrı'nın düşüşten sonra Adem (Yaratılış 3), Nuh (Yaratılış 6-9) ve İbrahim (Yaratılış 12; 15) sonrasında Tanrı'nın vahiy ve antlaşmasının tarihini dikkatle izler. Adem'in günahı ve itaatsizliği, insan ırkının ortak suçluluğuyla sonuçlandı (Romalılar 5).

Daha sonraki günah ve isyan tarihi, iman birikimi ve kutsal anlaşmanın kurulması ve sürdürülmesiyle birlikte, İncil'deki anlatılarda birincil öneme sahiptir. Tanrı ile insanlık arasındaki yabancılaşmaya yol açan şey günah ve isyandı. Tanrı'nın insan ırkına nihai vahiy İsa Mesih'in enkarnasyonundaydı (Luka 2:1–20; Yuhanna 1:1; Gal. 4:4; İbraniler 1:1–13). İsa su ki

ilk Adem'in yıkımının ve zararının üstesinden gelen "ikinci Adem" olduğu bildirildi (Romalılar 5:12-21). Ama bu evrensellik anlamına gelmez.

11 Kurtuluş, Mesih'in işine güvenenlere (bkz. Havarilerin ve İznik İnançları, Madde 2, Ek 1), pembe bir çarmıhta değil, İsa'nın kanıyla lekelenmiş bir çarmıhta günahın kefareti olarak verilmektedir.

ÇÖZÜM

Gül-Haçlılar tarihteki pek çok önemli şahsiyetin tarikatın üyesi olduğunu iddia ediyor. Bunlar arasında Francis Bacon (bazıları onun tarikatı kurduğunu belirtmiştir), René Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1642-1727), Gottfried Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-90) ve Claude Debussy (1862–1918).

Gül-Haççılık, çeşitli geleneklerin eklektik bir birleşiminin ürünüdür. Yukarıdaki isimler hareketin entelektüel çekiciliğine tanıklık ediyor. Ancak bu aynı zamanda onu ayrıcalıklı bir grup haline getiriyor. Bir yazar Gül-Haççılığın modern okültizmin başlangıcını başlatan hareket olduğuna inanıyor.

12 Yeni

Çağ Hareketi ve Yeni Düşünce bazı yönlerden Gül-Haççılığa benzemektedir. Aynı zamanda bazı "teosofik organizasyonlara" da katılıyor. . . Amerika genelinde geniş bir şekilsizliğin sürdürülmesinde diğer mezhep ve inançlarla örtüşen bir seçim bölgesi."

13

Etkisi kendi kapsamının çok ötesine uzanıyor üyelik ve organizasyonlar.

EK BİLGİLER

Merkez

Antik ve Mistik Rosae Crucis Tarikatı (AMORC), Rosicrucian Park, San Jose, CA 95191. Süreli Yayın: Rosicrucian Digest.

Diğer Gül Haç toplulukları ve ilgili süreli yayınları şunlardır: Societas Rosicruciana in America, 321 W. 101st St., New York, NY 10025. Üç aylık dergi: Mercury; ayrıca Rosicrucian Digest, The Rosicrucian Forum ve The English Grand Lodge Bulletin.

Gül Haç Kardeşliği (1907), 2222 Mission Ave., Box 713, Oceanside, CA 92054. Süreli Yayın: Gül Haçından Gelen İşınlar.

Lectorium Rosicrucianum (1971), Kutu 9246, Bakersfield, CA 93309.

Gül Haç Antroposofi Birliği (1932). Adres yok mevcut.

Web siteleri

www.rosecross.org (Gül-Haç Kardeşliği);

www.rosicrucian.org (AMORC)

Kutsal Metinler

Resmi kutsal metinler yoktur. Ancak Spencer Lewis'in yazıları son derece önemli kabul ediliyor.

Üvelik

Yaklaşık 250.000 Gül Haçlı olduğu tahmin ediliyor çeşitli siparişlerde.

Notlar

1 Alvin J. Schmidt, "Kardeşlik Örgütleri," The Greenwood Encyclopedia of American Institutions (Westport, CT: Greenwood, 1980), 290.

2 age, 291.

- 3.H. Spencer Lewis, ed., Rosicrucian Manual (San Jose, CA: Supreme) AMOC Büyük Locası, 1978), 123..
- 4 William M. Alner, "AMORC Gül Haçlılarını Etkileyen İç Kavgalar ve Davalar," Christian Research Journal (Güz 1990), 6.
- 5 Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Image Books, 1975), 559.

- <u>6. Max Heindel, The Rosicrucian Cosmo-Conception (San Jose, Calif.: AMORC, nd), 376, 252, Walter Martin, The Kingdom of the Cults (Minneapolis: Bethany, 1985), 510'dan alintilanmistir.</u>
- 7 Ayrıca bkz. HİNDUİZM, TEOSOFİ, UNITERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ, HIRİSTİYAN BİLİMİ, YENİ DÜŞÜNCE, ISKCON VE YENİ ÇAĞ HAREKETİ.
- 8 Heindel, Gül Haç Kozmo-Gebeliği, 376.
- 9_Antik kilisenin Kadıköy Kristolojisinin bir analizi için bkz. THEWAY INTERNATIONAL, UNITY SCHOOL OF ve CHRISTIANITY, CHRISTADELPHIANISM.

 BİRLEŞME KİLİSE,
- 10 Okült Bilim, Liber VI, 12.
- 11 Bkz. Üniteryen-Evrenselci Birlik.
- 12 Sidney Ahlstrom, 557.
- 13 Aynı eser, 559.

SANTERYA; LUKUMİ KİLİSESİ BABALAO AYE: CLBA

GİRİİŞ

[Durum 1] Bir çiftçi, mülkün bakımı ve bakım eksikliği konusunda Kübalı bir kiracıyla tartıştı kiracının hayvanlarını (keçiler, domuzlar ve tavuklar) işlemiştir. Ertesi sabah, çiftçi ön verandasında başı kesilmiş bir tavuk (kafası kloaka içine itilmiş), bir hindistan cevizi ve hepsi beyaz bir beze sarılmış on dört peni buldu. Çiftçi hemen kiracının kulübesine gitti ve burada tuhaf bir sunak gördü. Ortasında toprakla dolu demir bir kazan vardı. Üstünde kana bulanmış bir insan kafatasını destekleyen bir keçi kafatası vardı ve bu da bir tavuk kafasını destekliyordu. Kafatasının ön kısmına bir zincir sarılmıştı. Kafatasının solunda göğsünü delen uygun büyüklükte bir kılıcın olduğu küçük bir oyuncak bebek vardı. Kafatasının arkasında geyik boynuzları (kırmızı kurdeleyle örtülü), antika görünümlü bir kılıç ve bir pala vardı. Kazanın toprağına iki bıcak da saolandı.

Kazanın içinde ve çevresinde mumlar yanıyordu ve bazılarında (yerde) Aziz Barbara tasviri vardı. Önünde tebeşirle çizilmiş bir glifin, başı kesilmiş bir tavuğun ve demiryolunun bir bölümünün bulunduğu kontrplak tahta vardı. Bunun üzerinde, tavandan sarkan çok sayıda renkli boncuk dizisi vardı ve çoğu dizide yalnızca iki alternatif renk vardı. Kazanın dibinde iki hindistancevizi, bir kaplumbağa kabuğu ve bozulmamış bir hindistancevizi içeren bir su kabı vardı. Sağda toprakla dolu daha küçük siyah bir kazan, çok sayıda demiryolu çivisi, bir bıçak, geyik boynuzları ve bir dizi sarı boncuk vardı. Kazanın dışına tarım aletlerinin muskalarının bulunduğu bir zincir sarılmıştı. Yakınlarda, üstünde küçük bir plastik iskelet bulunan, toprakla dolu (yaklaşık 30 cm kare ve 10 cm derinliğinde) bir kutu vardı.

Yakındaki bir duvara başka bir sembol tebeşirle yazılmıştı. Kapının arkasında kese kağıdı içinde hileci tanrının 30 cm yüksekliğinde bir heykelciği vardı.

Eleggua. 1

[Durum 2] Bir mezarlık çalışma ekibi, önceki gün defin hazırlığı için kazılan mezar alanını tamamlayacaktı.

Olay yerinde iki plastik çöp poşetinde insan kemikleri buldular ve polisi aradılar. Çantalardan birinde çene kemiği ve birkaç omur içeren bir kafatası vardı. Diğerinde neredeyse tamamlanmış bir iskelet vardı. Genel morfolojik özellikler siyah bir erkeğe aitti. Bir kafatası tavuk tüyleri ve kanla kaplıydı. Diğer kafatası ise kir ve gözle görülür pasla kaplıydı. Bazı uzun kemiklerin uzak ucları

2'si kesildi -

[Vaka 3] Mezarlık çalışanları, alçak bir mezarlık duvarı boyunca enkaz toplarken, yer yüzeyinin hemen altına gömülü bir plastik torba keşfettiler. İçinde iki insan kafatası ve on beş kuruş vardı. Bir kafatasında 2,5 cm çapında parlak bakır oksit lekelenme alanı vardı. Her ikisinde de yapışan kir ve kurumuş otlar vardı. Kafatasları küçüktü ama yetişkinlere aitti. Birinin alt çenesine bir vidayla tutturulmuş kırık bir yay vardı ve başka bir vida da içerideydi. 3 maksilla. —

TARİH

Bu vakalar ve bunlara benzer pek çok vaka, bugün popüler olarak Santeria olarak bilinen tarikatla bağlantılıdır. Roma Katolikliğinin unsurlarını harmanlayan senkretik bir dini harekettir. ve Afrika dinleri. Santeria Küba'da bulunuyor ve tarikatı oluşturan AfroKübalılar veya Lucumi, eskiden Nijerya'nın güneyinden geliyordu. Afrika'dan getirilen tanrılar siyah köleler tarafından getirildi. İspanyollar, on sekizinci yüzyılda bu kölelerden çok sayıda kişiyi yakalayıp şeker tarlalarında çalıştırmak üzere alıp götürdüler. Bu insanlar Nijerya, Senegal ve Gine kıyılarından geliyordu ve çoğunlukla Yoruba ve Bantu kabilelerinden geliyordu. İspanyol misyonerlerin çabaları köleleri Roma Katolikliğiyle tanıştırdı. Ancak kendi dini geleneklerini tamamen terk etmediler. Bunun yerine, İspanyol derebeyleri tarafından kendilerine aktarılan yeni inançla onları kütürlestirdiler.

1974'te Güney Florida'da Lukumo Babalu Aye Kilisesi (CLBA) kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İspanyol ve Küba mahallelerinde başka kiliseler de ortaya çıkmaya başladı. 1980'lerde yine Florida'da Yedi Afrika Gücü Kilisesi kuruldu.

Nisan 1989'da Meksika'nın Mata-moros kenti yakınlarındaki sığ mezarlardan on üç adamın parçalanmış cesetleri çıkarıldı. Kurbanlardan biri Teksas Üniversitesi'nde okuyan yirmi bir yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Dört şüpheli, kurbanların kendilerini düşmanlarından korumak için "sihirli bir kalkan" olarak kullanıldığını iddia ederek cinayetleri itiraf etti. İlgili yetkililer

4 numaralı dava suçu VOODOO ve Santeria'ya bağladı. dört süphelinin de esrar kaçakçısı olduğu belirtildi. 1990'ların başında CLBA, tavukların kan kurbanı olarak kullanılmasına ilişkin yasal bir mücadelenin ortasında kaldığı için ulusal çapta ilgi gördü. 2001 yılı kilisenin politikalarında ve idari yapılarında önemli değişikliklerin başlangıcı oldu.

ORGANİZASYON

Aşağıdaki CLBA'nın organizasyon yapısını temsil etmektedir. Daha önce Santeria toplantıları, gücü merkezileştirme eğiliminde olan ve yakın çevrede olmayanları yabancılaştıran "klan tekelleri" tarafından yönetiliyordu. Yüksek rütbelere sahip olan rahipler, kendi yetkileri olmayan idari işlevlerle meşgul oluyorlardı. Artık sorumluluklar rütbeye göre değil yeteneklere ve yeteneklere göre dağıtılıyor.

Dini olanı idari olandan ayıran iki idari yapı mevcuttur. Yönetim, kurucu ve yönetim kurulu tarafından yürütülür. Dini bir dizi konsey, komite ve bir meclis tarafından yönetilir. CLBA üyeleri için birkaç farklı atama vardır. Yıllık 10,00\$ ücret, kişiyi ortak üye yapar. Bir sponsor üye aylık 20,00\$ katkıda bulunur. Atanmış din adamlarına "sertifikalı din adamları" denir. Ana akım mezheplerin tüm bakanları, şu esasa göre "sertifikalı din adamı" olabilir:

Koordinasyona yol açan herhangi bir mezhebin halihazırda almış olduğu eğitim. 60,00\$ sponsorluk katkısının yanı sıra 250\$ tutarında tek seferlik katkı gerekmektedir. Ayrıca din adamı aile üyelikleri ve kırk iki yas ve üzeri din adamları icin fahri din adamı sertifikaları da vardır.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

AfroKübalıların veya Lucumi'nin yüce tanrısı Olurun'dur . Olurun'un altında yüzlerce daha az orisha var . Tıpkı Roma Katolikliği ve Doğu Ortodoksluğu'nun koruyucu azizlerinin çokluğu gibi, Santeria'nın da yaşamın her alanına tahsis edilmiş çok sayıda tanrısı vardır.

Bu gerçek panteona rağmen Lucumi "yüce" bir tanrı kavramına inanır. Bunun nedenleri iki yönlüdür. Birincisi, tarikatın kendisine özgüdür. Belirtildiği gibi Olurun , diğerlerinin rütbe olarak daha düşük olduğu baş tanrıdır. İkincisi, AfroKüba ve GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİNİN çoğunda kesinlikle hayati bir rol oynayan Roma Katolik kilisesi, özellikle Santeria'da çoktanrıçılığın yayılmasında bizzat etkili olmustur.

Misyonerlerin tek tanrılı bir dini tanıtmaya çalışırken aynı zamanda bir dizi koruyucu aziz ve onlara eşlik ettiğine inanılan heykeller sunması biraz paradoksaldır. Tanrı ile insanlık arasında aracı olun. Bu, Yorubi tanrılarının ve Hıristiyan azizlerinin kitlesel senkretizmini güçlendirdi. Aşağıdaki tablo, Yedi Afrika Gücü olarak bilinen Santeria'nın önemli tanrılarının bir listesini içermektedir. Her tanrının yanında kısa bir açıklama ve buna karşılık gelen Hıristiyan uyarlaması bulunur.⁵

DEITY		CHRISTIAN SYNCRETISM
Olumo, Elegua, Eshu	Controls roads, gates, doors, allows communication between santero and proteg	Holy Guardian Angel; Saint Anthony of Padua; Christ child
Obate No	father of all the creation; patron of hysterics and methodoloids; source of energy, wisdom, purity	Our Lady of Las Mescedes; Holy Exchanst; Christ resumected
Clango	Controls thunder, lightning, fire; sometimes invoked to malevalent sorrary	Saint Barbara
Othur	Controls gold, money, sensital love; makes mamages; protects gentrals and lower abdomen	Our Lady of Charity
Yemaya	Princettel mether of the santos protects mather- te of, vectoral controls fertility and intestinal function; cans the seas	Our Lady of Regla
Bebels-Ape	Patron of the sick, especially skin diseases	Swint Lagares
Oggun	Warnior deity, owns all metals and weapons; invoked in maleyofent sortery	Spirit Peter

Bir Santeria kült töreni genellikle Olurun'un çağrılmasıyla başlar . Kader tanrısı olarak tanrılarla insanlık arasındaki başlıca aracı olarak kabul edilir. Bu çağrı sırasında davullar iyi prova edilmiş belirli bir ritim çalıyor.

Olurun'a törenle yakarıldıktan sonra davulcular başka bir tanrının yolunu açmak için ritmi veya oru'yu değiştirirler. Hangisi veya hangileri duruma ve ihtiyaca göre değişir. Lucumi veya Santeria'nın rahiplerine babalao veya santeros denir. Tarikatın sırlarını korurlar, kült uygulamaları hakkında gerekli bilgiye sahiptirler ve Ifa'nın kehaneti olarak hizmet ederler . Babalao , yaşlı rahiplerin gözetiminde uzun bir çalışma döneminin ardından başlatılır ve kabilesinin önünde durur, kendisine sorulan yüzlerce soruya dikkatle ezberlenmiş yanıtlarla oldukça yanıt verebilir.

Hayvanlar , tanrıların hoşuna gittiğine inanılan kanlı kurbanlar sunmak amacıyla santeroslar tarafından sıklıkla öldürülür . Böyle bir törenin ardından geride bırakılan başsız bir tavuğun leşini bulmak alışılmadık bir durum değil.

Pek çok Kübalı Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve Santeria'yı, özellikle Miami ve New York'taki daha büyük İspanyol topluluklarının yanına getirdi. Hayvan kurbanları önemli bir sorun haline geldi. Bir kaynağa göre,

Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'nin (ASPCA) bir memuru olan Thomas Langdon, "Korkutucu derecede popüler" diyor. "Bunun herkesin kabul etmek isteyebileceğinden çok daha yaygın olduğunu düşünüyorum."

Kurbanların iyi şans getirdiğine inanılıyor. Ayrıca yeni bir rahibin tarikata kabulü sırasında da yapılırlar.

Brooklyn'den Gene Bailly adındaki Amerikalı bir aday, göreve başlama sürecinin bir hafta sürdüğünü ve buna davullar, tütsüler ve otuz keçi, kuzu ve 7 kümes hayvanının kurban edilmesinin eşlik ettiğini söyledi .

Kurbanlar genellikle evlerde yapılır.

Santeros. ASPCA akıncıları 8 evde kafeslenmiş, ritüel amaçlı kurban edilmeyi bekleyen çok sayıda hayvan buldu .

—Hayvan kurbanlarıyla ilgili olarak,

Keşifler dehşet verici olabilir: Bir ağaca çivilenmiş bir keçi kafası, bir yolda bağırsaklarla dolu torbalar. Langdon, en sık kafası kesilen tavukların ortaya çıkmasına rağmen, ASPCA'nın, otoyol boyunca, mezarlığın yakınındaki boş bir arazide, 30 galonguk çöp torbalarından çok sayıda hayvan leşinin firladiğına dair raporlar aldığını sövlüvor.

Tarikatın üyeleri bu tür kurbanların gerekli olduğunu ve insani bir şekilde gerçekleştirildiğini savunuyor. Onlar olmadan tarikatın inanç sisteminin hayati bir boyutu zayıflar. Üyeler ayrıca hayvan kurban etme haklarının reddedilmesinin, Birinci Değişiklik haklarının (yani din özgürlüklerinin) doğrudan ihlali olduğunu ileri sürüyorlar.

Bu sorun Miami'nin bir banliyösü olan Hialeah, Florida'da ortaya çıktı.

1987'de kabul edilen şehir yönetmelikleri, 10 "gereksiz" nedenden dolayı
hayvan kurban edilmesini yasakladıBA üyeleri, kilisenin başkanı Ernesto
Pichardo ile birlikte, Birinci Değişiklik temelinde şehrin yönetmeliğini
üstlenmeye karar verdi. Grup, kurban kesiminin dini gerekçelerinin yanı sıra,
tavukların kesilip yenildiğini de öne sürdü. Belediye yetkilileri hayvan
leşlerinin etrafa dağıldığını söyleyerek karşı çıktı

şehrin sokaklarında halk sağlığını tehlikeye atıyor. 41-Jorge
Santeria cemaatinin avukatı Duarte şunu savundu: "Hialeah'da Chicken
McNuggets satın alabilirsiniz. . . ama vapamazsın

bir tavuğu dini nedenlerle öldürmek." 12 1993 yılında bir dönüm noktasında Kararın ardından Yüksek Mahkeme şehrin yönetmeliğini bozdu ve grubun inançlarını uygulamasına izin verdi. Şehir ayrıca kilisenin yasal masraflarını karşılamak için 500.000 dolar ödedi. İlginç bir şekilde, ana akım Hıristiyan mezhepleri bu davayı destekledi.

Hialeah kilisesi, muhafazakar Hıristiyan liderlerin Sun Myung .Moon'la anlaşmaya varmalarıyla aynı sebepten dolayı (bkz. BİRLEŞME KİLİSESİ), dini özgürlüğü giderek daha fazla aşındıracak emsaller oluşturulmaması icin.

Kan kurbanı meselesi, Hıristiyan misyonerlerin çözmeye çalıştığı bir sorun olmuştur.

HIRİSTİYANLİK, kökleri Eski Ahit'e dayanan bir doktrin olan kan kurbanının gerekliliğine inanır. İbranice uygulama, Levililer kitabında ayrıntılı olarak anlatılıyor; burada başrahibe, halkın günahları için bir kurban olarak çeşitli kabul edilebilir hayvanların (boğalar, keçiler, kumrular vb.) kanını sunması talimatı verildi. Ancak Hıristiyanlık, kanlı kurban fikrini ortadan kaldırarak değil, kendisini günah için nihai kurban olarak sunan tek başrahip olarak İsa Mesih'in ayrıcalıklı olduğu öğretisini geliştirerek Yahudilikten koptu . kendi kanı (İbraniler 9:12). Üstelik bu kurban bir kez sunuldu ve tüm zamanlar için yeterlidir (9:25-7). Bu nedenle Hıristiyanlık ile Santeria arasındaki (ve nakledilen diğer Afrika kültleriyle) gerilim kaçınılmaz bir sonuçtur. Santeria'da kefaret ihtiyacı ibadetin odak noktalarından biridir.

Omo, tanrının kendisini feda ederek bağışlayacağını ve arındıracağını umuyor. davul gibi aletler kullanılır çeşitli boyutlarda, çanlar, marakaslar, sopalar ve metaller. Ritim ve dans doğrudan Afrika geleneklerinden geliyor.

Kurbanların yanı sıra kült törenleri ritüel dansları da içerir. Birçok fetis ve enstrüman





Miami'deki Mount Nebo Mezarlığı, Santeria'nın birçok takipçisinin mezarlarını içerir. Büyü veya kara büyü nesnesi olarak kullanılan on beş santimlik tabut, bir mezarlığın yanında dinlenirken bulundu. Bu tür eşyalar qenellikle mezarlıkta bulunur.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Tarikatın kullandığı malzemeleri taşıyan mağazalara botanica adı veriliyor. Küba'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki birçok İspanyol topluluğunda bulunurlar ve tarikat tarafından kullanılan binlerce fetiş, tılsım, şifalı bitki, iksir ve diğer nesneleri içerirler.

Santeria'ya adanmış kişi sadece kefaret elde etmek için tanrıya dua etmekle kalmaz, aynı zamanda bir başka temel amaç da orisha tarafından ele geçirilmektir . Tanrılarla bu kadar yakın bir ilişkinin yoğunluğu birçok insanı tarikata çekmektedir. Santeria'nın voodoo'ya en çok yaklaştığı yer burasıdır.

ÇÖZÜM

Katoliklik gibi Santeria da Fidel Castro tarafından bastırıldı

Küba topraklarında 13- Bu nedenle tarikatın üyeliği son yıllarda azaldı,
ancak yalnızca Küba'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulayıcıların
sayısındaki artış şaşırtıcı bir oranda arttı ve özellikle büyük metropol
bölgelerdeki İspanyol topluluklarında büyümeye devam etmesi
bekleniyor. Kübalı sürgünlerin yanı sıra, hem siyahlar hem de beyazlar
bu eski Afrika dinine ilgi duyuyor. Yalnızca New York City'de tahminen
üc yüz bin Santeria uygulayıcısı var.

Belirli ritüellerin çoğu korunuyor. Hareketin resmi bir yetkilisi olmadığı için bilgi almak zor

yayın. Ülke çapındaki gazeteler sık sık tarikatın hayvan kurbanlarının kalıntılarıyla ilgili hikayeler aktarıyor. Bazı uygulayıcılar Santeria'ya katılımlarını acıkca tartısıvorlar.

Santeria, Afrika deyimlerini Karayipler ve Güney Amerika'daki diğer kültlerden çok daha güçlü bir şekilde korumuştur. Bunun bir nedeni Afrikalı kölelerin

Yirminci yüzyılın sonlarında Küba'ya gönderildi. 14.Kültürel gelenekler ve ritüeller sürekli olarak güçlendirildi. Amerika'da Santeria daha sofistike ve organize hale geldi. 15

EK BİLGİLER

Merkez

Amerika'daki ilk Santeria kilisesi: Lucumi Babalu Aye Kilisesi, PO Box22627. Hialeah. FL 33002.

İnternet sitesi

www.churchof-the-lukumi.org (başka birçok yer var) Santeria siteleri)

Kutsal Metinler

Hiçbiri; sözlü geleneğe büyük önem verilmektedir.

Yayın

CLBA Dergisi

Üyelik

Dünya çapında beş milyondan fazla Santeria uygulayıcısının olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de 70.000, New York City'de 300.000 ve Boston'da 1.000'in yanı sıra ülke genelinde daha pek çok kişi var.

Notlar



SATANİZM; ŞEYTAN KİLİSESİ

Yaygın olarak şeytana tapınma olarak anılan Satanizm, İncil'de düşmüş melek Lucifer veya Şeytan'a tapınmak için kullanılan genel terimdir (Yaratılış 3:1–15; İşaya 14:12). Şeytan'a tapınmanın tarihi anlatılması zor bir hikayedir. On yedinci yüzyıldan önceki kanıtlar ve kaynaklar yetersizdir. On yedinci yüzyıl sonrası verilerle bile doğru bir tarih bildirmek zordur çünkü mevcut belgelerin çoğu, cadı avcılığının en parlak döneminde olduğu dönemde Hıristiyanlar tarafından dağıtılmıştır. Bu nedenle, tahmin edilebileceği gibi, var olan gerçek şeytani faaliyetlerin veya şeytani mezheplerin miktarı fazlasıyla abartılmıştır.

Her ikisi de okültün bir parçası olmasına rağmen Satanizm, CADILIK ile karıştırılmamalıdır. Bazı durumlarda ikisini birbirine bağlayan kanıtlar var. Ancak büyücülük, ancak büyücülüğün kendisini Yahudi-Hıristiyan Tanrısı üzerinde ve ona karşı olarak zanaatını uyguladığını anladığı ölçüde Satanizm olarak sınıflandırılabilir. Pek çok büyücülük grubu Hıristiyan olmayan, Hıristiyanlık öncesi veya pagan tanrılarla aynı hizadadır. Satanizm, Hıristiyan İncilindeki Tanrı'nın antitezine adanmış olması nedeniyle büyücülükten ayrılır.

TARİH

Dolayısıyla Satanizm, Hıristiyanlığa karşı bir tepki olarak ortaya çıktı. Uzun ve inişli çıkışlı bir geçmişi var ve geçmişinde olup bitenlerin çoğu kayıt altına alınmıyor. Satanist grupların belgelenmiş anlatımları Avrupa ve Amerika'da 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Satanizm tarih boyunca sapkın gruplara atfedilmiştir.
Roma Katolik Kilisesi sapkın Bogomilleri, Catharileri ve
Albigen-sisleri şeytani ritüelleri uygulamakla suçladı.
Dominikliler Cathari toplantılarına bu unvanı verdiler
Engizisyon sırasında synagoga satanae . 1—Ancak
suçlamalar çoğu durumda asılsızdı ve ortaçağ Roma kilisesinin kontrolü sürdürme ve sanığa ait toprakları ve serveti ele
geçirme girişimi gibi görünüyor.
Satanizm ve büyürülük surlamaları günün gündemi haline

Satanizm ve büyücülük suçlamaları günün gündemi haline geldi ve özellikle ortodoksluk ve uyum sınırlarını aşan herkesi suçlamak kolaydı.

Protestanlar ayrıca insanların cadı, iblis veya şeytana tapan kişiler olduğundan şüphelenme eğilimindeydi. On altıncı yüzyıldaki Reformasyon Kuzey Avrupa'da sağlam bir yer edindikten sonra, sadık Lutherciler ve kararlı Kalvinistler açısından Roma Katolik olan her şeyi şeytandan saymak yeterince kolaydı. Martin Luther (1483-1546) sonunda papalığın Deccal'in merkezi olduğu ve Vahiy 17'de bahsedilen fahişenin Roma olduğu sonucuna vardı.

Şeytan korkusu Amerika'da Püriten Yenilik'te doruğa ulaştı

İngiltere. Her ne kadar halk arasında 1692'deki Salem Cadı Duruşmaları olarak bilinse de gerçekte şeytan bulundurmak başlangıçta sanığa yöneltilen suçlamaydı. Bakan Samuel Parris'in kızları da dahil olmak üzere birçok kız, Parris'in Barbadoslu köle kızı Tituba aracılığıyla VOODOO büyüsünden etkilendiklerini iddia etti. Tituba gerçekten de cadı olduğunu itiraf etti ve kendisinin ve diğer yedi kişinin şeytanla bir anlaşma yaptığını söyledi. Kısa süre sonra başka suçlamalar da geldi ve bu da on dokuz kişinin asılmasına yol açan bir histeriye yol açtı.

büyücülük ve şeytana tapınma.

MODERN SATANİZM

Tarihsel olarak uzun vadeli çözümler konusunda sabırsız olan ve kaygıyla başa çıkmanın standart bir yolu olarak uyuşturucuyu savunan bir toplumda, psikedeliklerin Doğu dini disiplinlerinde insanın Sonsuzluk ile birliğe ulaştığı durum olan samadhi'ye giden bir kısayol haline gelmesi şaşırtıcı değildir. Ancak doğulu mistikler her zaman nirvanaya giden kestirme yolların tehlikeli olabileceğini iddia etmişlerdir. Bilincin kapıları bir kez açıldığında, uygun disipline sahip olmayanlar içeri girenleri kontrol edemezler. Çocuklar Bhagavad Gita'nın yanı sıra Aleister Crowley'in 3 eserini de keşfettiler .

Modern Satanizmin hikayesi Aleister Crowley'in (1875–1947) hayatıyla başlıyor. Crowley kendisini hiçbir zaman bir satanistti, ancak büyü hakkındaki yazıları ve öğretileri (Crowley'in büyü sözcüğünün seçilmiş yazılışı), Amerika'daki yirminci yüzyıl karşı kültürünün Satanizmini etkilemek icin cok sey yaptı.

Crowley, çocukluğundan itibaren güçlü bir kişilik sergiledi. Plymouth Kardeşler kilisesinde büyüyen Crowley, neredeyse başından beri Hıristivanlığın öğretilerine direndi.

Richard Cavendish, Crowley'nin "İncil'deki kötü karakterleri iyi olanlara tercih ettiğini ve annesi ona Vahiy'deki Büyük Canavar 666 olduğunu söylediğinde bu kimliği memnuniyetle kabul ettiğini" içtenlikle gözlemliyor.

1898'de Crowley, Altın Şafak Hermetik Tarikatı'na katıldı ve burada geçici akıl hocası, okült grubun lideri MacGregor Mathers ile tanıştı.

Cavendish, Crowley'nin Cambridge'den yeni çıkmış olarak tarikata katıldığına dikkat cekiyor:



Satanizm'in iki standart eseri, her ikisi de Anton LaVey tarafından yazılan Şeytani İncil ve Şeytani Ritüeller'dir . Bu resim aynı zamanda LaVey'in "Dokuz Şeytani İfadesi"nin bir kopyasını da göstermektedir.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Kardeş Perdurabo'nun ("Dayanacağım") büyülü adını alıyor ve uyuşturucu deneylerine başlıyor. Doymak bilmez biseksüelliği ve insan hayvanındaki karanlık güçlere olan ilgisi ona uğursuz bir ün kazandırdı. Crowley , kızıl günahlara ve mor tutkulara ilahiler söylemesi, Hıristiyanlıktan nefret etmesi ve romantiklerin kötülüğe ve Şeytan'a hayranlığıyla, fin de siecle'nin "cöküs"ünün bir figürüvdü.5

Altın Şafak, Kabala ve Gül Haççılıktan türetilen bir tür büyü öğretiyordu. MASONLUK ve TEOSOFİ ile bazı benzerlikler vardır. Bu sihrin, daha güçlü sihrin seks ve uyuşturucu yoluyla elde edilebileceğine inanan Crowley için çok geçmeden yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Bunu Mathers ve Crowley arasında şiddetli bir patlama izledi. İçinde

Sonunda Crowley, Mathers'ın sihirli bir 6 düelloda Crowley'in yarattığı bir yampir tarafından öldürüldüğünü iddia etti .

Crowley'in tarikata göre fazla sapık ve tuhaf olduğu ortaya çıktı ve kovuldu. Bir an bile ertelemeden, Hermetik Tarikatın Gizli Şeflerinin (doğaüstü zekaya sahip ilahi varlıklar) yardımını arayarak kendi büyülü fikirlerini formüle etmeye başladı. Vahiy, Mısır'ın Kahire kentindeki Crowley'e, Alwaz adlı koruyucu bir melek tarafından ziyaret edilirken geldi. Crowley, Aiwaz'dan aldığını iddia ettiği vahiyleri yazmaya başladı. Daha sonra bu dikteler temel oldu.

Crowley'in Hukuk Kitabı. Daha sonra 1960'larda gelişecek olan Satanizm'in temel aksiyomları Kanun Kitabı'nda formüle edildi. Thelema Yasası adı verilen kitabın inancı, şu anda meşhur olan şu ifadeyle özetleniyor: "Ne yaparsan yap, Yasanın tamamı olacak." Crowley'in bir sonraki önemli edebi katkısı The Equinox'tur (1909–1913).

Bu son eserde yer alan fikirlerin çoğu, modern Satanizmin temeli haline qeldi.

1912'de Crowley, Mason/okültist Karl Kellner tarafından kurulan ve Ordo Templi Orientis (OTO) adını taşıyan bir Alman gizli topluluğuna katıldı. OTO'nun cinsel büyüye yaptığı vurgu tam olarak Crowley'in aradığı şeydi. Kellner'ın 1905'teki ölümünden sonra OTO'nun yeni lideri Theodor Reuss oldu.

Reuss, Alman Gizli Servisi'nin bir üyesiydi. Crowley, OTO'nun pek çok sırrını bildiği için Reuss, öyle görünüyor ki, Crowley'i Alman operasyonundan uzaklaştırmak amacıyla ona İngilizlerin liderlik görevini teklif etti.

OTO'nun bölümü. Crowley göreyi memnuniyetle kabul etti.

Crowley ayrıca 1914 ile 1919 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde de vakit geçirdi. 1916'da New Hampshire'da yaşarken kendisini büyücü rütbesine yükseltti. İndüksiyon töreni sırasında "İsa Mesih" adını verdiği kurbağayı vaftiz etti ve ardından çarmıha gerdi.

Crowley'in hayatının geri kalanı sapkınlık ve kötülükle dolu uzun bir mirastır. 1920'de Sicilya Cefalu'da bir "Thelema Manastırı" kurdu. Manastırın sapkın cinsel alemlere sahne olduğu keşfedildiğinde Mussolini, 1923'te Crowley'i kovdu. Ölümünden önceki yirmi yıl boyunca Crowley, sapkın cinsel büyüsünü öğretmeye, yazmaya ve uygulamaya devam etti. Seks büyüsüne ilişkin bazı sınıflandırmaların örnekleri arasında "VIII. Derece Mastürbasyon veya Otomatik Cinsel derece", "IX. Derece Heteroseksüel büyü" yer alıyordu.

"XI. Derece Eşcinsel büyü" ve "Anal ilişki."

Crowley, sapkın cinsel uygulamaların ve uyuşturucu kullanımının her türlü ahlak bilincini yok ettiğine inanıyordu. Bu da "zorunluluk" ve "yasa" duygusundan yoksun kalan vicdanın, güçlü doğaüstü varlıkların etkisi altına girmesini sağlamıştır.

Roket bilimcisi Jack Parsons (John Whiteside Parsons [1914–1952]), Kaliforniya'nın Pasadena kentinde bulunan Thelema Kilisesi adlı bir bölümü baslattı. Arthur Lyons sunu belirtiyor: Parsons ile SCIENTOLOGY'nin kurucusu L. Ron Hubbard arasındaki büyüleyici bağlantı. Mart 1946'da Parsons, Aleister Crowley'in VIII.

Derecesine dayanan bir mastürbasyon ritüeli düzenledi; burada Parson'ın amacı "tanıdık" bir şey yaratmaktı. Bu sırada Ritüelde Hubbard katiplik yaptı.

7—Daha sonra bu ritüele "Babalon Çalışması" adı verildi. Üç günlük çalışma boyunca Parsons, Kanun Kitabının Dördüncü Bölümünü hazırladı. Bu eser, tanrıça Babalon'dan aktarıldığı için Babalon Kitabı olarak da biliniyordu . Crowley, olayı ve tören sırasında Parson'un "büyülü sözlerini" duyunca OTO liderliğine bir mektup yazdı. Tepkisi ironik olmasa da ilginç: "Görünüşe göre Parsons ya da Hubbard ya da birileri bir Ay Çocuğu üretiyor. Bu hödüklerin aptallığını düsündükce cılgına dönüyorum ."

—Hubbard daha sonra

Parson'un kız arkadaşıyla ve parasının büyük bir kısmıyla kaçtı.

Crowley, 1947'de Hastings'e döndüğünde huzur içinde öldü. Parsons ise 17 Haziran 1952'de kimyasallarla deney yaparken kendini havaya uçurdu.

Satanistlerin Şeytan'a bakış açısı iki şekildedir. (1) Bazı gruplar ve bireyler, Şeytan'ın var olduğuna ve ona tapınılması halinde, onun davasına bağlı olan adananlara ödüller verecek güçlü bir güç olduğuna inanır. Bu tür grupların faaliyetlerinin çoğu, şeytani ayinlerinin suç niteliği taşıması nedeniyle gizlidir. Bu tür satanistler kendilerini şeytana kanlı kurbanlar sunmaya mecbur hissederler. Çocuklar bazen kurban edilivor

Satanist ibadetin odak noktası olan kara ayin sırasında şeytani sunaklar üzerinde. Daha yaygın olanı ise hayvanların kullanılmasıdır. Araştırmalar ve araştırmalar, kayıp çocukların satanistlerin faaliyet gösterdiğine inanılan alanlarla ilişkilendirildiğini gösteriyor. Kanlı hayvan leşlerinin dağınık kalıntılarının artan bulguları da satanistlere atfedilmektedir. (2)

Bir de genellikle şeytanın varlığına inanmayan, ancak çeşitli nedenlerle bu sanatı icra eden satanistler vardır (asağıva bakınız).

Modern satanist grupları ve öğretilerini tartışmaya başlamadan önce, bu noktada günümüzde mevcut olan farklı satanist ve satanist grupları sınıflandırmaya çalışmak gerekir.

Satanistleri sınıflandırmanın çeşitli yolları vardır. Hıristiyan Araştırma Enstitüsü (CRI), "grup satanistleri" "bireysel satanistlerden" ayırarak faydalı bir sınıflandırma sağlıyor. Bu kategorilerin her biri bölünmüştür

9 daha. —Ancak genel anlamda din sosyologları satanistleri CRI'nınkilerle örtüşen üç geniş kategoriye ayırıyor. Arthur Lyons bunları şu şekilde özetliyor: "1960'ların ortalarında ortaya çıktığı şekliyle çağdaş Satanizm üç farklı qerçekliğe ayrılabilir: (1) yalnız Satanistler, (2)

'yasadışı' tarikatlar ve (3) neo-Şeytani kiliseler."

Bu makaledeki grafikte satanist grupları sınıflandırmak için önerilen iki model kullanılmaktadır.

Şeytan Kilisesi

Yukarıda da belirtildiği gibi, Şeytan'ın gerçek bir metafizik varlık olduğuna inanmayan, yalnızca bedensel insan arzu ve arzularının sembolü veya kişileşmesi olduğuna inanan satanistler (bireyler veya gruplar) vardır. Onlar, manevi değerlerin peşinde koşmak adına bedenin arzularının bastırılması gerektiğini söyleyen Hıristiyan öğretisine karşı çıkıyorlar.

Anton Szandor LaVey (1930–1997, Howard Staton Levey olarak doğdu) 1966'da Walpurgisnacht'ta (30 Nisan) San Francisco, Kaliforniya'da Şeytan Kilisesi'ni kurdu. Bu, Almanya'da cadıların uçup kutlama yaptığı söylenen qeceydi.

Yukarıda anlatılan Satanizm türlerinden LaVey'in "kilisesi" kamusal Satanizm kategorisine girmektedir.

LaVey , 1969'da yayınlanan The Satanic Bible adlı kitabında kendi Satanizm bicimini anlatıvor .

SATANİSTLERİN KATEGORİLERİ

MODEL 1 MODEL 2

1. Group Saturists

- a. Traditional
- 1. Secretion
 - Harrod for Christmante
- 3. Black Mass celebrated (communion cup sometimes filled with blood from a samificial victim, either human or animal)
- # Rolled that Satangalists

5. Nontraditional

- 1. Secretive
- 2. Also exhibit harrad toward Christianity but unlike A, the non-traditionalists formulate beliefs derived from non-Christian sources, such as Neo-Platonic philosophy or Eastern mysticism
- 3. The drinking of blood during a rite is not necessarily meant to parody the Roman Catholic Mass but rather to partake of the "life energy" that bined provides.
- 4. Relieve that Satan exists.

C. Public Satarists

- L. Non-secretive
- 2. Hold worship services open to the public.
- 3. Based largely on the vettings of Anton LaVey's Satorsic State
- 4. Believe Salan is a force or sambol of evil

D. Youth Gang Satarists

- 1. "Dubblers" young people who are not avoyed satarists but merely entertain interests in the occult and Satarism through the influence of
- drugs, and rock-and-roll/ heavy-metal music 2. Those who see Satanism as a symbol of rebellion against authority
- 3. For most, interest in Satanism is a passing fad
- 4. Generally speaking, little or no knowledge of what traditional Satamen is all about
- 5. May or may not believe Satan exists

II. Individual Satarists.

- A. Not members of any croup
- B. Highly individualized and edectic belief systems.
- C. Includes Ingitly disturbed individuals
 - neurodiclosychotic

"Gutlaw Cults"

Secretive, Bleast, Involving violence and criminal actions far beyond the freedoms allowed by the first Amendment, Drug use and Elicit sex.

Neo-satanic Churches

Modern movements that operate within the mofines of the law

Solitary Satanists

individuals who operate without a group and who practice self-styled forms of Saturation. Youth Gang Satanists are also highly independent.

Seytan perhiz yerine hoşgörüyü temsil eder. Şeytan, manevi boş hayaller yerine hayati varoluşu temsil eder. Şeytan diğer yanağını çevirmek yerine intikamı temsil eder. Şeytan, sözde günahların tümünü temsil eder;

fiziksel, zihinsel veya duygusal tatmine yol açar.11

LaVev'in temaları rock-uvusturucu alt kültürlerinde kendine ver buldu. ancak onun ana akım orta sınıf değerleri üzerindeki etkisi bu şekilde olmamalıdır. hafife alınmak. LaVev matervalizmi ve hazcılığı benimsedi. Her ne kadar Şeytan'a yapılan açık atıfları reddetse de, çoğu kişi kisinin doğal arzularını tatmin etme hakkına yapılan yurgudan etkileniyor, Marquis de Sade (1740-1814) birkac yüzyıl önce bu felsefeyi, yani doğal dürtülerin bastırılmaması gerektiğini formüle etmişti. Tanrı'yı reddeden de Sade, insanlığın tek suçlarının veya günahlarının, kişiyi doğanın sesine itaat etmekten alıkoyanlar olduğunu öğretti. Bu konuda her sevden önce Hıristiyanlığı sucladı. LaVey, Sadizmin ve ona eslik eden motiflerin modern ve popülerleştirilmiş bir biçimini temsil ediyordu. LaVey'in ek kitapları arasında The Satanic Rituals (1972) ve The Compleat Witch (1970) bulunmaktadır. Öldüğü sırada Şeytan Konuşuyor'u yazıyordu ve 1998'de ölümünden sonra Marilyn LaVey'in önsözüyle yayımlandı. Sivah ve mor renklerinden dolavı San Francisco'da kısaca "Kara Ev" 2 Manson. 1 olarak bilinen bir evde yaşıyordu. Büyücülükle deneyler yapmaya başladı ve takipçi kazanmaya başladı. İnsanlar Kara Saray'a geldiler ve onun Sihir Çemberine kabul için 2,50 dolar ödediler. LaVey, yazılarının yanı sıra müzik bestelemede de rol aldı. 1990'larda "Şeytan Tatile Çıkıyor" da dahil olmak üzere birçok albümün vapımcılığını üstlendi.

En küçük kızı LaVey'nin başına çatışma çıktı. Zeena Schreck, babasını alenen kınadı ve örgüte katıldı. Set Tapınağı. Schreck babasını yalancı ve sahtekâr olmakla suçladı. Rolling Stone dergisinden Lawrence Wright, "Cehenneme Giden Bir Dünyada Kötü Olmak Kolay Değil" başlıklı bir makale yazdı. Bu makalede Wright çok sayıda konuyu acıkladı.

LaVey'in hayatıyla ilgili anlatımındaki gerçek tutarsızlıklar.

LaVey'in 1997'deki ölümünün ardından Şeytan Kilisesi'nin yönetimini
Blanche Barton devraldı

Şeytan Kilisesi iki büyük bayramı kutluyor: Cadılar Bayramı ve Walpurgisnacht. Üyeler ayrıca doğum günlerini de kutlamaya değer görüyorlar. Kara Kütle yalnızca sembolik olarak kutlanır.

Set Tapınağı

Çoğu dinde olduğu gibi, türev gruplar da kısa sürede ortaya çıktı. Set Tapınağı 1975 yılında Michael Aquino tarafından kuruldu. Aquino, Şeytan Kilisesi'ne ilk kez 1969'da LaVey yönetiminde katıldı. Baş Rahip LaVey'in hemen altında, Magister IV rütbesine yükseldi. Aquino, Şeytan'dan, karanlığın gerçek güçlerine tapacak bir organizasyonla yeniden başlamasını bildiren bir vahiy aldığını iddia ediyor. Ancak gerçekte olan şuydu: LaVey kilisedeki rahiplikleri para karşılığında satıyordu.

Bu, birçok üyeyi hayal kırıklığına uğrattı ve Aquino, LaVey'in Satanizmin gerçek idealleriyle alay ettiğine inanmaya başladı. O ve LaVey'in yirmi sekiz takipçisi iflas etti uzakta ve aynı yıl Set Tapınağı'nı kurdu.

Kuruluş 1975 yılında kurulmuş olmasına rağmen köklerinin tarih öncesine kadar uzandığını iddia ediyor ve tarihinin izini özellikle eski Mısır ve Yunan kültürlerine özqü soyut felsefe ve qizem dinleri okulları aracılığıyla sürüyor.

Aquino, Şeytan'ın yalnızca bir güç sembolü olduğu fikrine şiddetle karşı çıktı. Bunun yerine, Şeytan'ın gerçekten de gerçek bir doğaüstü gerçeklik olduğuna ve adını Aquino'nun Hıristiyan Şeytan için model olduğunu iddia ettiği Mısır tanrı Seti'nden aldığına inanıyordu.

Şeytan Kilisesi ile Şeytan Kilisesi arasındaki bir diğer ayrım

Temple of Set, ikincisinin orduya yaptığı vurguda yatıyor.

Aquino, Nazi kültürüne büyük bir ilgi duyuyor ve Nazi amblemleri zaman zaman grup üyeleri tarafından giyiliyor. 1986 yılında Aquino, çocuk tacizi iddialarıyla bağlantılı olarak sorusturuldu ancak hicbir zaman suçlanmadı.



Bu kitaplar OTO'nun gizli ritüellerini içerir. Tarot kartları da kullanılmaktadır.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Aquino'nun başrahip olarak görev süresi 1996 yılında sona erdi. Yerine Don Webb geçti. Örgütün faaliyetlerinin çoğu, Şeytan Kilisesi'nin aksine gizlidir.

Ordo Templi Orientis

Yukarıda Aleister Crowley'e atıfta bulunularak bahsedildiği gibi OTO spesifik olarak şeytani bir hareket değildir. Crowley kendisinin bir satanist değil, "sihir" işçisi olduğunu anladı. Yine de Crowley ve takipçilerinin Amerika'daki şeytani gruplar üzerinde derin etkileri oldu. OTO'dan birçok türev grup ortaya çıkmıştır. Bu gruplar şunları içerir: OTO (Fort Myers, Florida); OTO (Roanoke, Virginia); OTO (Dublin, Kaliforniya); Hermetik Bilim Kilisesi olarak da adlandırılan Ordo Templi Astarte (OTA), 1970'te başladı; ve Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın Bennu Phoenix Tapınağı. Bu ikinci grup, hem Aleister Crowley'i "disipline karşı dayanıklı" olduğu için hem de MacGregor Mathers'ı toplumun "lideri" unvanına layık olmadığı için reddetti.

14 OTO. —

Çekici

Satanizmin modern biçimlerine bulaşan insanlar genellikle uyuşturucudan, yasa dışı seksten ve ağır metal rock müziğinden büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Bazıları bunu düşmanlıkları boşaltmanın bir yolu olarak görürken, diğerleri Satanizmi otoriteye acıkça isyan etmenin bir yolu olarak görüyor.

Bir kişi şöyle anlatıyor: "Birini öldürdüğünüzde bunun geri dönüşü yoktur."

Satanist. "Güvensizlikten kaynaklanıyor."

15. Satanistler özgürlük istiyor geleneksel geleneklerden, ahlaki ve etik değerlerden ve kurumsallıktan. Pek çok kişi şeytana ve dini açıdan yasak olana karşı doğal bir çekiciliğe sahip olduğunu bildiriyor (bkz. şeytancılık).

Heavy metal rock müziğinin yarattığı imgeler ve şarkı sözleri, yirminci yüzyılın okült rönesansına büyük katkıda bulunmuştur. Associated Press'e göre Richard Kaliforniyalı "gece avcısı" Ramirez, Avustralyalı grup AC-DC'ye takıntılıydı. Ramirez'in bir zamanlar arkadaşı olan Ray Garcia, AC-DC'nin 1979 tarihli Highway to Hell albümünün Ramirez'i etkilemede özel bir rol oynadığını iddia etti. Şarkı sözlerinde, sakinler uyurken evlere giren davetsiz misafirin anlatıldığı "Night Prowler" şarkısı onu büyüledi.

Pek çok heavy metal şarkısının sözlerinde otoriteye karşı isyan, evlilik öncesi ve evlilik dışı seks, uyuşturucu kullanımı ve okült

uygulamalar gibi ortak temalar bulunur. Show No Mercy by the Slayer albümünün başlık şarkısı şu satırları içeriyor: "Gece boyunca çiftler halinde yolculuk yapıyoruz. . . / Cehennem bölgesinin derinliklerinden

16 . . . / Cehennemin kapılarından endişeleniyoruz / Rab Şeytan'a güveniyoruz



Bu ahşap tabut Milwaukee, Wisconsin'li bir genç tarafından bodrumunda yatağı olarak kullanmak amacıyla yapıldı. Death metal müziğiyle ilgileniyordu ve yatak odasının duvarı için ölüm maskeleri yapmıştı. Ayrıca odasında bir keçi kafası ve canlı bir tarantula vardı.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Bu şarkı sözlerinin yazarı Kerr King, kendisinin aslında bir satanist olmadığını, sadece satanist sembolleri kullanarak grubun imajını güçlendirdiğini iddia ediyor. Bu birçok heavy metal grubu için geçerli olabilir. Ancak bu, bunları duyan hayranları engellemedi şarkı sözlerinin 17 Satanizm'in özgün ve tehlikeli biçimlerine çekilmesini öğlüVP Sabbath grubu, 666 rakamlarının eşlik ettiği Sabbath Bloody Sabbath adlı bir albüm üretti (bkz . altı-altı-altı). Grup, üzerinde ters pentağramın içine yerleştirilmiş keçi kafası şeklindeki satanist sembolün yer aldığı tişörtler ve kasketler sattı. Bir diğer heavy metal grubu Motley Crüe ise satanist sembolün de yer aldığı Shout at the Devil adlı bir albüm çıkardı. Guns N' Roses grubu kafataslarıyla dolu bir haç sergiliyor. Ozzy Osbourne gibi heavy metal yıldızları ve Judas Priest, KISS ve Iron Maiden grupları albüm kapaklarında, şarkı sözlerinde ve kıyafetlerinde şeytani semboller kullandı. Bu olgu modern metal gruplarında ve diğer müzik türlerinde de devam edivor.





Bu gencin tişörtü ve bu beton sütunun üzerine çizilen graffitti, ölüm kültürünün duygularını ifade ediyor.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Ancak müzik, satanist için pek çok araçtan yalnızca biridir. Büyüye olan ilginin ve çekiciliğin sayısız nedeni vardır. Bazıları, başkalarını başarıyla kendilerine çeken karizmatik otorite figürlerinden etkilenir.

YENİ ÇAĞIN ortak teması geleceğe ilgi HAREKET, yine başka bir araç sunuyor. kökten dinci Hıristiyanlar milenyumculuk olarak bilinen bir eskatolojiye (gelecekte bin yıllık ütopik bir barışın dünyaya getirileceği görüşü) bağlılar. LaVey'in Şeytani İncil'i Satanistler için paralel bir temayla açılıyor. Şeytanın takipcileri gelecek yeni düzende önemli bir yeri miras alacaklar.

Satanist, geçmişe ve bugüne dair ne kadar hayal kırıklığına uğrasa da geleceğe umut bağlar.

Bazıları Satanizm ile Parker Brothers tarafından üretilen ruh çağırma tahtası kullanılarak tanıştırıldı. Parker Brothers, "Garip ve Harika Ouija Konuşan Tahta Seti" başlıklı broşürde şirketin oyuna bakış açısını açıkça ortaya koyuyor. "Ouija Konuşan Tahtası nereden geliyor?" broşür soruyor. Parker Brothers ise bilmediklerini itiraf ediyor. Ancak onu kullanan ve onunla eğlenen birçok kişinin "büyüyle ilgilenen" kişiler olduğunu biliyorlar. En az bir eski satanist, büyüyle ilgilenmesinin ruh çağırma tahtasıyla başladığını itiraf etti.

Sansasyonellik

Bu ciltte yer alan tüm dini hareketler arasında medyada, talk showlarda ve popüler edebiyatta belki de en çok ilgiyi Satanizmle bağlantılı gruplar çekiyor. Örneğin, 1988'de Geraldo'da çeşitli şeytani kiliselerin üyelerine yer verildiğinde halkın ilgisi büyük ölçüde arttı.

Mart 1991'de, 20/20'de bir Roma Katolik şeytan çıkarma ayinine yer verildi.

Bu tür popülerleşmeye eşlik eden tehlike, sansasyonelliğe yönelik bir eğilimdir. Satanizm ortalama bir Amerikalının yabancı olduğu bir konu olduğundan, kara ayin yapan satanik grupların, kemik veya vücut parçaları çıkarmak için mezar kazdıkları haberleri medyada döğal olarak merak uyandırıyor. Hıristiyan evanjelist ve köktendinci çevrelerde kültler ve okült konusunda kendinden menkul "uzmanlar" ortaya çıktığında ek sorunlar ortaya çıkıyor. Konferanslar, seminerler, kasetler ve kitaplar aracılığıyla, "uzmanlar", kendilerini dinlemeye fazlasıyla hazır olan eğitimsiz bir seçmen kitlesinden yararlanarak, sorunun gerçekliğini büyük ölçüde abartıyor ve birçok durumda yanlış bilgi sunuyor.

— Örneğin yılda elli

bin ile iki milyon arasında çocuğun kaçırılıp şeytana kurban edildiği iddia ediliyor.

The Humanist dergisi yazarlarından David Alexander , bu tür iddiaların bariz saçmalığına dikkat çekiyor:

Yılda iki milyon insanı öldürmek için gereken lojistiği düşünün. Yakın zamandaki bir örnek bize bir perspektif sağlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Yahudi, Çingene, Slav, Polonyalı ve Naziler tarafından "insanlık dışı" kabul edilen diğerleri toplandı ve sistematik olarak yok edildi. . . . Naziler altı büyük ölüm merkezini ve bin altı yüz kücük kampı yönetiyordu.

Araştırmacılar, demiryolu memurlarından gaz odalarını yöneten gardiyanlara kadar, ölüm kamplarının işletilmesinde ve hizmet verilmesinde yüz elli binden fazla kişinin görev aldığını tahmin ediyor. Bu, 1941-1944 yılları arasında zirveye ulaşan büyük bir operasyondu. Yılda iki milyon insanı yok etmek için büyük ve etkili bir organizasyon gerekiyor. Çılgın bebek katillerinden oluşan bir örgüt, organize suçtan yüz kat daha büyük bir örgüt, hiçbirimiz farkına varmadan var olabilir mi? Bu ülkede böyle bir

operasyonun kanıtı nerede?19 (vurgu eklenmiştir) Alexander konuya değiniye Ev:

Yılda elli bin ritüel kurbanın olduğu yönündeki düşük tahmin bile biraz daha az

Yılda elli bin ritüel kurbanının olduğu yönündeki düşük tahmin bile , tüm savaş boyunca Vietnam'da öldürülen Amerikalıların toplam sayısından biraz daha azdır .

Amerika Birleşik Devletleri'nde otuz yaşın üzerindeki neredeyse herkes Vietnam'da öldürülen birini tanıyor ya da öldürülen birini tanıyor.
öldürüldü. Ritüel olarak kurban edilen kaç kişi tanıyorsunuz?
Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suçlarla ilgili
kurtirilikler doğluşır. Före hazı "unma eleşe" iddi entilikleri doğluşur. Birleşik berindeki suçlarla ilgili
kurtirilikleri doğluşır. Före hazı "unma eleşe" iddi entilikleri ildi.

Ayrıca Federal Soruşturma Burosu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suçlarla ilgili istatistikler derliyor. Eğer bazı "uzmanların" idal ettiği gibi, rapor edilmeyen elli bin ritüel kurban cinayeti işleniyorsa, o zaman polis ve şerif departmanlarının çok verimsiz olduğu bir ülkeye sahip olmalıyız, zira bu rakam yıllık yirmi bin cinayetin iki buçuk katıdır. FBI tarafından kaydedildi.20

Alexander, her yıl kaçırılan çocukların büyük çoğunluğunun gerçekte aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklanan kaçırma olaylarının kurbanları olduğunu doğru bir şekilde vurgulamaya devam ediyor. Başka bir deyişle, çoğu durumda çocuk kaçırmanın şeytani faaliyetlerle pozitif yönde ilişkili olduğu iddialarını kanıtlayacak kanıtlar sunulmamıştır.

Popüler satanistlerden Hıristiyanlığa dönüşen ve The Satan Seller kitabının yazarı Mike Warnke'dir. Loyola Üniversitesi'nden Peder Richard Woods, The Devil adlı kitabında kitap ve yazarı hakkında şunları yazmıştı:

Genç bir adamın geniş bir Şeytani komplo içinde hızla iktidara yükselişinin ve "lütuf"tan ani düyüşünün gerçekçi bir anlatımı olduğu iddia edilen Şeytan Satıcı inanılmaz derecede kötü bir roman olurdu. Ancak anlatılan olaylar sırasında ihtişam hayalleri kuran, yuyşturucu bağımlısı ve paranoyak bir hız tutkunu olmasına rağmen, Warnke (ve onun hayalet yazarları) bize olayların

"kesinlikle anlatıldığı gibi" gerçekleşti. Gerçek gerçekten de kurgudan daha tuhaftır.21



Ters çapraz ve "

Tanrıdan Nefret Edin" grafitisi.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Şeytan Satıcısı , tam olarak Hıristiyan çevrelerden çıkan, kitlelerin cehaletinden yararlanan türden bir edebiyattır. Warnke, üniversite yıllarında kendi satanist topluluğuna liderlik ettiğini anlatıyor. Popüler ses kaseti Mike Warnke Alive'da "arabaları, içkisi, uyuşturucusu, piliçleri [kızları]" olduğunu ve başka suç faaliyetlerine karıştığını bildiriyor. Şeytan Satıcısı tecavüzün, uyuşturucunun, hayvanın

sakatlama ve benzeri şeyler Warnke'nin bizzat tanıdığı satanistler tarafından düzenli olarak uygulanmaktadır. Alexander bir kez daha bu iddialardaki şaşırtıcı tutarsızlığa dikkat çekiyor: "Yeni keşfettiği yeniden doğmuş inançlarına rağmen Warnke henüz kolluk kuvvetlerine 22 iddiasını soruşturmada yardımcı olacak isimleri, tarihleri veya diğer kanıtları sağlamadı. ."

Bilinen suçluların isimlerini saklamak yalnızca Hıristiyanlığın öğretilerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yasa dışı da olabiliyor. Bazıları, eski satanistlerin, şeytani gruplara katılımlarının ayrıntılarını, suçlama korkusu olmadan kamuoyuna açıklayamayacaklarını öne sürdü. O zaman Warnke'nin durumundaki bariz soru, kitabında suç faaliyetlerine karışan satanist gruplar hakkında neden bu kadar çok şey söylediği oluyor. Eğer kendisinin ya da ailesinin hayatından korkmak için iyi bir nedeni varsa, belki de bu tür konulardan bahsetmemesi ya da dinleyicilerini Şeytan'la dolu geçmişiyle ilgili hikayelerle eğlendirmemesi gerekirdi.

Sansasyonelliğe dikkat edilmesi çağrısında bulunan bir makale Bob ve Gretchen Passantino'nun "Şeytani Ritüel İstismarı Hakkında Sert Gerçekler" adlı makalesidir. Passantino'lar, iyi araştırılmış bir makalede, binlerce vakayı içeren komplocu bir hareket olarak şeytani ritüel tacizin gerçeklerle bağdaşmadığını ve bu vakaların çoğunda bunu kanıtlayacak kanıt bulunmadığını belirtiyor.

ileri sürülen iddiaları doğrulamaktadır. 24

Ancak son zamanlarda karşı iddialar da ortaya çıktı. 1994 yılında antropolog Jean La Fontaine,

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın araştırdığı seksen dört vakadan hiçbirinde şeytani ritüel tacize (SRA) ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor. O zamanki Sağlık Bakanı, SRA'nın gerçekten bir efsane olduğu sonucuna vardı. İki psikiyatrist Dr.

Valerie Sinason ve Dr. Rob Hale, bu tür suistimallerin kanıtlarını belgeleyerek sekreterin vardığı sonuca karşı çıktılar. Ayrıca Sinason ve Hale'e, hastaların SRA geçirdiği iddia edilen çok sayıda vakayı araştırmaları için 22.000 İngiliz Sterlini ödendiğini de belirtmek gerekir. Sinason, hastalarından kırk altısının şeytani bir ritüel sırasında cinayete tanık olduklarını iddia ettiğini iddia etti. Tartışma tüm hızıyla sürüyor.



KONTRASTLAR HIRİSTİYANLIK

İLE

Hıristiyan kilisesi her zaman Satanizm'den ve onun çeşitli uygulamalarından nefret etmiştir. Kutsal Kitapta okültlere karşı uyarılar son derece açıktır (Lev. 19:26–31; 20:6, 27; Yas. 13:1–5; 18:9–14; Yeşaya 8:19–22; Yeremya 29: 8-9; ve diğerleri). Ayrıca Kutsal Kitap Şeytan'dan insan ırkını aldatan (Yaratılış 3:4-13) ve Tanrı'nın baş düşmanı (Mat. 4:6; Yuhanna 8:44; 2 Korintliler 2:11). Doğrulara eziyet etmesine (Eyüp), günahkarlar üzerinde egemenlik kurmasına (Elçilerin İşleri 26:18), Hıristiyanları kendisi için ıslah etmeye kalkışmasına (Ef. 6:12) ve aldatıcı ve yalancı harikalar yaratmasına izin verilmiştir (2 Selanikliler 2:9).).

Ekümenik inançlar (Ek 1) Şeytan'a doğrudan bir gönderme yapmaz. Ancak Havarilerin ve İznik'in öğretilerinin ikinci maddesi İsa Mesih'in kişiliği ve işiyle doludur. İsa kendi kişiliğinde Şeytan'ı ilk kez doğarak yendi (Yaratılış 3:15). Kendi kişiliğinde, Şeytan'ın tüm ayartmalarının (Matta 4:1–11) üstesinden gelerek Şeytan'ı yendi; bunların en önemlisi çarınlıtan kaçınma ayartmasıydı (Matta 16:21–23). İncil'e ve Hıristiyan inancına göre, İsa'nın ölümü ve dirilişi, Şeytan'ın yeryüzündeki saltanatının sonunun sinyalini veriyordu ve onun yaklaşmakta olan sonu gelecekte kesin bir kesinlik taşıyordu (Va. 20:7-10). O zamana kadar Tanrı, Şeytan'ın dünya üzerinde kötü bir etki yapmasına izin vermisti (Evün 1: 2 Korintiller 4:4).

Satanizm gibi, Hıristiyanlık da Şeytan'ın gerçek olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda; ancak Kutsal Kitap onun gerçek, kelimenin tam anlamıyla meleksi bir varlık olduğunu öğretiyor. İlahiyatçılar, özellikle yirminci yüzyılda, modernleşme eğilimlerinin etkisiyle, "kötülük sorunu"nun gündeme getirdiği "neden" sorularıyla derinden boğuşmuşlardır. Örneğin ilahiyatçı Rudolf Bultmann, kelimenin tam anlamıyla bir şeytanın varlığını, "mitsel" ve bilim öncesi düşüncenin ürünü olarak görmezden geldi. Bugün kiliselerde onunla aynı fikirde olan birçok kişi var. Ancak birçoğu hala kötülüğü şeytana atfediyor. Geleneksel ortodoksluk, klasik İncil paradigmalarını istikrarlı bir şekilde savunmaya devam etti.

Amerikalılar arasında şeytanın varlığına ve gerçek anlamda cehenneme olan inancın giderek arttığına dair kanıtlar var.

Kara Kütle

Hıristiyanlık ile Satanizm arasındaki karşıtlıkların tartışılması, Kara Kütle'nin ele alınmasını göz ardı edemez. İşte burada, ikisi arasındaki karşıtlık kolaylıkla gözlemlenebilir. Satanizm, yazının başında da belirtildiği gibi, büyücülükten farklı olarak kendisini Hıristiyanlığın tam antitezi olarak tanımlamaktadır. Klasik şeytani bilgi, Hıristiyanlığın temsil ettiği her şeye karşı küfürlü bir nefrete adanmıştır.

Kara Ayin özellikle Rab'bin Sofrası'na, özellikle de Roma Katolik kilisesinin Efkaristiya teolojisine odaklanır. Lutheranizm ve yüksek Anglikanizm dışında Protestanlığın geri kalanı, İsa'nın ekmek ve şaraptaki gerçek varlığı doktrinini benimsemez. Bu nedenle Kara Ayin, Protestan "Eukaristiya"nın antitezi olarak tasarlanmamıştır.



Kara Ayin sırasında satanist bir rahibin giyeceği ritüel elbise (rengi kırmızı). Kurbanda kullanılmak üzere rahibin elindeki hançere dikkat edin.

Jack Roper/CARIS'in izniyle

Richard Cavendish'in The Black Arts (1968) adlı eseri şunları içerir:

kitlenin tarihsel bir perspektiften kapsamlı bir şekilde ele alınması. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, tüm satanistler Kara Ayini Hıristiyanlığa karşı nefreti körüklemek için kullanmazlar. Cavendish şunu belirtiyor:

bunun gibi uygulamaların anlamı, Kitlenin birçok kullanıma

kullanılabilecek doğal bir güç içerdiğiydi. Bu çıkarım, Katoliklerin, bir rahibin günah durumunda olsa bile Ayini etkili bir şekilde söyleyebileceği yönündeki ısrarıyla güçlendi (çünkü bunu kendi şahsında değil, İsa'nın şahsında söylemişti). Tören ve onunla bağlantılı nesnelerin, onları kullananların ruhsal durumu veya kullanıldıkları amaçlar ne olursa olsun, kendilerine ait büyülü bir gücü var gibi qörünüyordu. Ayinin beyaz büyüde kullanılması kara büyüde de kullanılmasına

Seytan çıkarma

Şeytan çıkarma, kilisenin cinlerin ele geçirdiği kişilere karşı tepkisinde önemli bir rol oynadı. Hem Yahudiler hem de elçiler cinleri kovdular veya kovdular. Şeytan çıkarma uygulaması yüzyıllar boyunca devam etmiştir ve başta Roma Katolik kilisesi olmak üzere, dikkatle belirlenmiş koşullar altında hâlâ uygulanmaktadır. 1960'lara kadar Roma kilisesi, Ritüel Romanum'da şeytan çıkarma ayinini içeriyordu . Lutherci kilisenin ayin kitaplarında on dokuzuncu yüzyıla kadar bu ayini vardı.

Geleneksel Hıristiyanlık hâlâ şeytanın varlığını metafizik bir gerçeklik olarak görüyor. Ancak modern zamanlarda, yukarıda da belirtildiği gibi, Hıristiyanlık içinde ve dışında pek çok kişi, şeytanın varlığını bir mit olarak göz ardı etmekte ve kötülüğün varlığını acıklamak icin psikolojiye bakmaktadır. Kötüler

Eski çağlarda kilise yetkilileri tarafından şeytanın eline geçmiş muamelesi gören bu kişiler, bugün çeşitli düzeylerde psikiyatrik bakıma ihtiyaç duyan kişiler olarak kabul edilmektedir. 20/20 (Mart 1991) tarihinde televizyonda yayınlanan canlı bir Roma Katolik şeytan çıkarma ayınınde ortaya konduğu gibi , Roma Katolik Kilisesi bir şeytan çıkarma ayını gerçekleştirmeden önce, ilk olarak çeşitli psikolojik değerlendirmeler uygulanır ve yalnızca son çare olarak şeytan çıkarma işlemi uygulanır. . Bu konu halen çeşitli Hıristiyan mezheplerindeki din adamları arasında tartışılmaktadır.

Şeytan çıkarma hala bir Roma Katolik vaftiz töreninde uygulanmaktadır. Ancak bu özel şeytan çıkarma eyleminin amacı, ele geçirilmiş Hıristiyan olmayan birinden iblisleri kovmak değildir . Daha ziyade, şeytandan ve vaftizden önce din değiştiren kişinin hayatında etkili olan her şeyden vazgeçerek adayı vaftize hazırlayan bir ayindir. Bu uygulama Doğu'daki üçüncü ve dördüncü yüzyıl kaynaklarından ortaya çıkmaktadır. Aziz Cyril (MS 315-386), vaftiz adaylarının vaftizleri sırasında nasıl batıya döndüklerini ve dört ayrı eylemde Şeytan'dan, onun işlerinden, gösterişinden ve ibadetinden nasıl vazgeçtiklerini anlatır.

ÇÖZÜM

Satanizm, okült dünyasında karmaşık bir olgudur. Adil ve çok yönlü bir sunum yapabilmek için konunun birçok düzeyde ele alınması gerekir. Bol miktarda bilimsel bilgi var Machine Translated by Google

Kaynakçada önerilen okumalar olarak listelenen kaynaklar.

Satanizm, çeşitli düzeylerde insanlar arasında ilgi ve ilgi görmeye devam ediyor. Sadece "saçmalayanlar", onu ticari çıkarlar için kullanan paralı askerler, hedonistik amaçlarla kullananlar (LaVey) ve son olarak kendilerini son derece ciddi bir şekilde Şeytan'a ritüelistik tapınmaya kaptıranlar ve bu düzenlerinde şiddet içeren suçlar işleyenler var. efendilerinin emirlerini yerine getirmek için gayretli bir arayıs.

Daha önce belirtilen nedenlerden dolayı gerçek satanistlerin kesin sayısı rapor edilemiyor. Gelecek nesillerin Satanizme ve okültlere ne kadar ilgi duyacağını zaman gösterecek. Yirmi birinci yüzyılın başında dünya çapında birçok yerde şeytani faaliyetlere karşı yeni ilgi patlamaları yaşanıyor.

EK BİLGİLER

Şeytan Kilisesi

Genel merkez: PO Box210666, San Francisco, CA 94121.

Web sitesi: www.thechurchofsatan.com/home Kutsal Metinler: LaVey'in Şeytani İncil'i, Şeytani Cadı, Şeytani Ritüeller Yayın: The Black Star Chronicles Üyelik: yaklaşık 10.000

Set Tapınağı

Genel merkez: PO Box470307, San Francisco, CA 94147.

Web sitesi: www.xeper.org Kutsal Metinler: Michael Aquino.
Gece Ortaya Çıkmanın Kitabı; Don Webb, Xeper, The Eternal
Word of Set, (artı diğer birçok yazısı) Üyelik: Tahmini 500.
Ancak Set Tapınağı üvelik istatistiklerini yayınlamıyor.

Notlar

4Arthur Lyons, Şeytan Seni İstiyor: Amerika'da Şeytan İbadeti Kültü (New York: Mysterious Press, 1988), 30.

2 Bkz. CADILIK.

3Lyons, Şeytan Seni İstiyor, 86.

4.Richard Cavendish, A History of Magic (Londra: Weiden-feld ve Nicholson, nd), 148. Ayrıca bkz. Rosemary Guiley, The Encyclopedia of Witches and Witchcraft (New York: Facts on File, Inc., 1984), 75.

5 Aynı eser.

6.Wade Baskin, Satanizm Sözlüğü (New York: Philosophical Library, Inc., 1972), 147.

ZLyons, Şeytan Seni İstiyor, 82.

- 8 Aynı eser.
- 9_Craig S. Hawkins, "Satanizmin Birçok Yüzü," İleri (Güz 1986), 17–22.
- 10 Lyons, Şeytan Seni İstiyor, 9.
- 12 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/Satanism/ pop.html
- 13 Aynı eser, 5
- 14. Bkz. J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions, 2 cilt. (Wilmington, NC: McGrath, 1978).
- 15 Bu ifade ve takip eden ifadeler Larry Nichols ve George Mather'dan alınmıştır, " Doorways to the Demonic." Lutheran Witness (Ekim 1987). 3–5.
- 16 "Şeytani'ye Açılan Kapılar"da aktarıldığı gibi 4.
- 17 Cocuk kaçırma, pornografi ve çocukların ritüel amaçlı kurban edilmesi
 Bunların hensi gerçek Satanizm tehlikesinin özellikleridir.
- 18 Bkz. Shawn Carlson, ve diğerleri, Amerika'da Satanizm (El Cerrito, CA: Gaia Press, 1989), Berkeley'li bir fizikçi olan Carlson ve Dinlerin Bilimsel İnceleme Komitesi (CSER) olarak adlandırılan bir araştırma ekibi tarafından yürütülen bir çalışma.
- 19 David Alexander, "Şeytana Hak Ettiğinden Fazlasını Vermek," The Humanist (Mart/ Nisan 1990). 6.

20 Aynı eser.

- 21 age, 10.
- 22 Aynı eser.
- 23.Mike Warnke hakkında mükemmel bir makale için bkz. Jon Trott ve Mike Hertenstein, "Selling Satan," Cornerstone, 21/98 (1992), 7; Aynı şekilde, Şeytanı Satmak (Chicago: Cornerstone, 1993).
- 24 Bob ve Gretchen Passantino, "Şeytani Ritüel Hakkında Zor Gerçekler Kötüye Kullanım," Christian Research Journal (Kış, 1992), 21.
- 25 David Brindle, "Şeytani Ritüel İstismar Ortaya Çıkıyor," The Guardian Birleşik Krallık (Şubat 2014). 10, 2000).
- 26.Bkz. "Cehennemin Ayık Geri Dönüşü", ABD Haberleri ve Dünya Raporu (25 Mart, 1991). 56-57.
- 27 Richard Cavendish, Siyah Sanatlar (New York: Oğlak, 1968), 356.
- 28 JND Kelly, Erken Hıristiyan İnançları, 3d baskı. (New York: Longman, 1972). 33.

SİZENTOLOJİ

"Bir kuruş karşılığında kelime yazmak saçmalıktır. Eğer bir adam gerçekten bir milyon dolar kazanmak istiyorsa, en iyi yol kendi dinini kurmaktır." Ti me dergisinde (5 Nisan 1976, s. 57) aktarılan bu sözler L. (Lafayette) Ron Hubbard (1911– 1986) tarafından söylenmişti. Hubbard aslında bu açıklamayı 1976'da değil, 1949'da proleptik olarak yapmıştı. 1950'de en çok satan kitabı Dianetik : Modern Ruh Sağlığı Bilimi'ni yayımladı.

1954 yılında halk arasında Scientology Kilisesi olarak bilinen kiliseyi kurdu.

TARİH

Tilden, Nebraska'da doğan Hubbard, çocukluğunun çoğunu Helena, Montana'da geçirdi. George Washington Üniversitesi'ne gitti ve yayınlarına göre inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak kampüs kayıtları, Hubbard'ın üniversiteye yalnızca iki yıl devam ettiğini ve ikinci yılında fizikten başarısız olduğunu ve akademik denetimli serbestliğe tabi tutulduğunu gösterivor.

Hubbard bir bilimkurgu yazarı olarak başarıya ulaştı.

Dianetik'in yayınlanmasından önceki 1930'lar . 1940 yılında yirmi dokuz yaşındayken Hubbard Uluslararası Scientologistler Derneği'ni kurdu. On yıl sonra 1950'de , 2000 yılında on sekiz milyon kopya sattığı söylenen Dianetics'in yayımlanmasıyla ünlü oldu .

18 Şubat 1954'te Hubbard, Kaliforniya Scientology Kilisesi'ni bünyesine kattı. 1955'te Washington, DC ve New York'ta Scientology Kurucu Kilisesi'ni kurdu.

Scientology'nin uluslararası genel merkezi başlangıçta İngiltere'nin East Grinstead kentindeki Saint Hill'de bulunuyordu, ancak şu anda Los Angeles, Kaliforniya'da bulunuyor. Hubbard, 1965-1975 yılları arasında zamanını ve ikametqahını Sussex, İngiltere ve 300 metrelik gemi Apollo. The Sea Org adlı bir filovla birlikte.

1963'te Gida ve

İlaç İdaresi, kilisenin kullandığı Hubbard'ın E-metre cihazının yasa dışı bir cihaz olarak görülmesi nedeniyle yasaklanması gerektiği gerekçesiyle Washington DC'deki kiliseye baskın düzenledi. Örgüt, 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın Birinci Değişikliği'ndeki din özgürlüğü maddesine ilişkin davasını temyiz etti ve E-metreyi dini bir araç olarak kullanma hakkını kazandı.



L. Ron Hubbard ve onun yazdığı Scientology'nin en çok satan kitaplarından ikisi.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

1980'de Hubbard halktan ve ailesinden kayboldu.

ailesi inzivaya çekildi. Aynı yıl, Hubbard'ın karısı ve örgütün sekiz üyesi, Scientology ve Hubbard hakkındaki soruşturma dosyalarını çalmak üzere ABD hükümetinin çeşitli şubelerine sızdıkları gerekçesiyle hapse gönderildi. On bir üst düzey Scientolog suç faaliyetinden hüküm giydi ve bunlardan dokuzu hapse girdi. Bu olay, Hubbard tarafından yazılan bir ahlaki kurala dayanan Scientology'nin etiğine gölge düşürdü.

1982'de Hubbard'ın oğlu Ronald DeWolf (Hubbard Jr.), babasının öldüğüne inandığı gerekçesiyle Kaliforniya mahkemesine babasının mirasının vekili olarak atanması için dilekçe verdi. Ancak mahkeme Hubbard'ın hala hayatta olduğuna karar verdi.

DeWolf beş çocuktan biriydi ve "yüzyılın en büyük dolandırıcılarından biri" olduğunu iddia ederek babasından vazgeçmek için adını değiştirmişti. Ölüm L. Ron Hubbard'a 1986'da geldi. Hubbard, son yıllarında, merhum Howard Hughes'a benzer bir şekilde, gerçek bir keşiş haline gelmişti. Ancak arkasında, 2001 yılı itibariyle yaklaşık üç milyon üyeye sahip olduğu bildirilen bir hareket bıraktı, ancak eski çalışanlar üye sayısının 200.000 ila iki milyon arasında olduğunu söylüyor.

Örgüt, 1991 yılında Time dergisi, Time-Warner ve muhabir Richard Behar'a , 6 Mayıs 1991'de Time'da yayınlanan "Açgözlülük ve Gücün Gelişen Kültü" başlıklı makalesi nedeniyle 416 milyon dolarlık hakaret davası açtı. Behar'ın aktardığı birçok kaynağa da artan eleştiriler nedeniyle dava açıldı. Erken 1992, Scientology'nin başkanı David Miscavige, ABC'nin Night-line programında Ted Koppel ile özel bir röportajda yer aldı. Miscavige, Scientology'ye yeni nesil din değiştirenler için gösterişli bir imaj kazandırdı. Ti me'ye karşı açılan dava daha sonra reddedildi.

UNITED PENTECOSTALISM kilisesinin bir üyesinin beceriksizce yeniden programlanmasıyla, uzun süredir program kaldırıcıların düşmanı olan Scientology Kilisesi, tarikatlarla ilgili en büyük laik örgütlerden biri olan Kült Farkındalık Ağı'nı (CAN) çökertmek için "Jason-Scott" dayasını finanse etti.

CAN davayı ve temyiz başvurusunu kaybetmiş, mal varlıklarının tasfiye yoluyla satılmasına karar verilmiştir. 23 Ekim 1996'da Scientology, Cult Awareness Network adı da dahil olmak üzere birçok CAN varlığını satın aldı. CAN'da Scientology üyelerinin yanı sıra diğerleri de görev aldı. Dini Özgürlük Vakfı (FRF) adı altında yürütülüyor.

Medyanın sürekli maruz kalması, devam eden hukuki mücadelelerin ve davaların sonucudur. Mart 1999'da, FACTNet Inc. ile Scientology Kilisesi arasında telif hakkı ihlaliyle ilgili büyük bir dava açıldı. İkincisi, ilkinin Hubbard'ın internetteki materyallerini kullandığını iddia etti. Dava, her iki tarafın da milyonlarca dolar tutarında avukatlık ücreti ödemesine neden oldu ve Hubbard'ın materyalleri FACTNet'ten kaldırıldı.

İnternet sitesi. 2002 yılında Scientology, Google arama motoruna telif hakkını ihlal ettiğini iddia ettiği 126 web sayfasının bir listesini gönderdi. Google, Dijital nedeniyle bu sayfaları derhal kaldırdı Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA). Scientology karşıtı bir web sitesi (xenu.net) kaldırıldıktan sonra derhal kapatıldı.

1 tanesi restore edildi-

Bir diğer büyük tartışma ise Lisa McPherson'ın 1995'teki ölümüyle ilgili sorundu. St.'ye göre.

Petersburg Times, "Bir habere göre, Scientology'nin Fort Harrison Oteli'ndeki bir odada tutuldu; diğer Scientologlar, kısmen yiyecek, sıvı, ilaç ve bitkisel ilaçlarla zorla besleyerek psikotik bir dönemi atlatmaya çalıştılar.

Suçlamalarla ilgili beyanname ²-McPherson öldü, bu ölüm sunuldu." Bazıları tarafından kilise suçlandı, ancak kilise sürekli olarak onun masum olduğunu savundu. 2000 yılının Şubat ayında McPherson'ın ölümünün "kaza" olduğuna karar verildi ve kiliseye yönelik suçlamalar düşürüldü.

Scientology'nin 1990'lı yıllarda yurtdışında karşılaştığı en büyük tartışma Almanya'daydı. Şansölye Helmut Kohl yönetimindeki Alman hükümeti, Scientology'nin uygulanmasını yasaklamaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi üyelerinin yanı sıra ünlülerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Kohl hükümetinin Scientologistlere karşı tavrını merkeze alan protesto mektupları yayınladı.

Son zamanlarda Scientology, son on yılda karşılaştığı hukuki mücadelelerde en büyük yenilgisini aldı. Wollersheim ve Scientology Kilisesi davasında (9 Mayıs 2002), kilisenin eski üye Lawrence'a 8,6 milyon dolar ödemesine karar verildi. Wollersheim ve hukuk ekibi. Bu, yirmi iki yıldır süren hukuki bir mücadeleydi; iddiaya göre kilise, Wollersheim'ı delirme noktasına getirecek kadar tehlikeli görülen danışmanlık yöntemlerini uyguluyordu. Wollersheim, FACTNet'e verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Benim fikrime göre ABD, Avrupa ve Güney Amerika'nın her yerinde bu tarikat tarafından yok edilen ve ardından korkutularak sessizliğe itilen yüz binlerce insan var. Ancak bu insanların daha fazla sessiz kalacağını düsünmüyorum" dedi. 2,5 milyon dolar olarak değistirildi.



BİRLEŞME KİLİSESİ ve TRANSANDANTAL MEDİTASYON gibi

Scientology de dini/psikolojik varsayımlarını laik kisvede başarılı bir şekilde duyurmak için kendini yeniden gruplandırmayı ve düzenlemeyi başardı. Eğitimin yanı sıra kuruluşun dahil olduğu diğer alanlar arasında sağlık hizmetleri, ticaret, eğlence ve kitap yayıncılığı yer almaktadır. Scientology'nin çok sayıda kuruluşu vardır.

IHELP, saha denetçilerine kurum dışındaki çalışmalarında yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir organizasyon yapısıdır. SMI veya Scientology Mission International, dünya çapında edebiyatı ve kiliseyi tanıtan bir kurulustur.

Kiliselerin kendileri Sınıf V kuruluşlar olarak anılır. Kurslar ve hizmetler bu yerel düzeyde verilmektedir. Sanatçılara ve sanatçılara yönelik olmak dışında kiliselerle aynı işi yapan ünlü merkezleri var. Denetim kursları Saint Hill Organizasyonlarında verilmektedir. Premium seviye kurslar Bayrak Hizmet Organizasyonunda verilmektedir.

Kilisenin bekçi kısmı Dini Teknoloji Merkezi'dir. Burada Hubbard'ın öğretileri yakından izleniyor. Narconon, hareketin uyuşturucu bağımlılığı tedavi programıdır. Criminon, suçluların rehabilitasyonu için kurulmuş bir bakanlıktır. WISE veya Dünya Scientology Enterprise Enstitüsü, iş dünyasında Scientology'yi teşvik eder. Yurttaş İnsan Hakları Komisyonu (CCHR), kendisini örgütün en büyük düşmanı olan psikiyatriye karşı ateşli bir mücadeleye adamıştır.

ORGANİZASYON

Scientology'nin merkezi Los Angeles'tadır. Oradaki kilise, Uluslararası Scientology Kilisesi'ne Ana Kilise de deniyor. Organizasyon bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Heber C. Jentzsch 1982'den beri başkan olarak görev yapıyor. 133'ten fazla ülkede kilise var. Personel üyeleri Scientology tekniklerini uygular ve 21/2 ve/veya 5 yıllık sürelerle görev yapar; Genel merkezde eğitim alıyorlar. Organizasyon, Hubbard'ın 13 Mart'taki doğum günü gibi kendi tatillerini kutluyor; Eylül ayının ikinci Pazar günü Denetçiler Günüdür; 9 Mayıs, Dianetics'in yayınlanma tarihini anıyor; ve 7 Ekim kutlanıyor çünkü bu, Uluslararası Bilimler Birliği'nin kuruluş tarihi.

ÖĞRETİMLER

Hubbard, Freudcu psikanalizi bilim kurgu yazılarındaki Doğu düşüncesi ve fikirleriyle birleştirdi ve gelişmiş zihinsel sağlık arayanlar arasında geniş bir ilgi uyandıran bir din üretti. Scientology'nin üyelerinin bağlı olduğu temel inançları şunlardır:

İnsanlar arasında ırk ve mezhep ayrımı yapılmamalıdır.

Herkes, dininin gereklerini yerine getirmek, bir araya gelmek, düşünmek, konuşmak, kendini savunmak, üremek, sağlıklı bir yaşam sürmek gibi devredilemez haklara sahiptir.

İnsanın ruhu da insanla aynı haklara sahiptir.

Psikoloji disiplini, din tarafından öğretilen ruhsal ilkelerin yardımı dışında çalışılmamalı veya uygulanmamalıdır.

Bütün bu hakları devredilemez kılan yalnızca Tanrı'dır.

İnsanoğlu temelde iyidir ve evrenle kardeşliğine bağlı olarak hayatta kalma çabasındadır.

Allah bazı şeyleri açıkça yasaklamıştır: Adam öldürmeyi, bir başkasının akıl sağlığını bozmayı veya ruhuna zarar vermeyi, bir başkasının veya bir grubun yaşama hakkını yok etmeyi.



Tom Cruise gibi birçok tanınmış aktör ve aktris Scientology'nin taraftarlarıdır.

Getty Images'ın izniyle/Kevin Winter Son olarak Scientology, ruhun kurtarılan şey olduğuna ve ruhun zihin ve beden için şifa kaynağı olduğuna inanır.

İnancın tamamı Scientology kilisesi tarafından yayınlanmıştır. www.scientology.orq olarak web sitesinde .

Scientology'nin temeli, zihnin iki temel bölüme ayrıldığı kavramıdır: analitik ve tepkisel zihin.

Analitik zihin akıl yürütme süreçlerini algılar, hatırlar ve yürütür. Tepkisel zihin engramları kaydeder. Zihin travmatik anlarda engramlara karşı savunmasızdır. özellikle doğum öncesi aşamalarda ve doğumda. Analitik zihin çoğu zaman son derece acı verici olan bu deneyimleri hatırlamaz ve dolayısıyla bilinç düzeyinde değildir. Ruh sağlığına ulaşmanın anahtarı, kişinin kendisini, ruhban sınıfı statüsüne sahip bir denetçinin muayenesine ve tedavisine tabi tutmasıdır. Amaç, ön temiz kişide reaktif zihnin sakladığı engramları ortaya çıkarmak ve ortadan kaldırmaktır. Tüm engramları kaldırmış olan kişiye açık denir. Açık olmak, kişinin "tepkisel zihinden" özgür olması anlamına gelir. Denetçiler, önceden temizlenmiş bir kişinin engramlara karşı direncinin zihinsel durumunu ölçtüğü iddia edilen E-metre (elektro-psikometrenin kısaltması) adı verilen bir cihaz kullanıyor.

Yukarıdakiler Scientology'nin psikolojik yönelimini açıklamaktadır. Üzerine inşa edildiği dini temel, insanların bir zamanlar thetans adı verilen ölümsüz ruhani varlıklar olduğu fikrinden kaynaklanmaktadır. Thetans, MEST'e (madde, enerji, uzay, zaman), yani dünyaya girmek için tanrısal güçlerinden feragat etti. Dünya üzerinde bir evrim süreci yaşanmış ve thetans olarak geçmişteki durumunu artık hatırlayamayan insanoğlu, tarih sahnelerine çıkmıştır. MORMONİZM, Doğu dinleri ve YENİ ÇAĞ HAREKETİ'ne benzer şekilde Scientology, insanoğlunun içinde Homo Novus adı verilen "tanrısal" bir varlığa dönüşebilecek, önceden var olan gizli bir varlık olduğunu öğretir.

Scientology'de sık sık kullanılan bir işe alım tekniği, sokaktaki bir kişiye ücretsiz olarak katılmak isteyip istemediğini sormaktır. kişilik testi. Test cevapları grafik haline getirilir ve daha sonra kişiye sonuçları gösterilir. Çoğu zaman sonuçlar, daha sonra kişinin tepkisel zihnindeki engramlarla ilişkilendirilebilecek kişilik kusurlarının varlığını gösterir. Ancak kişilik testi sürecin ücretsiz olan tek kısmıdır.

Son rakamlara göre, netleşmenin maliyeti minimum 3.000\$ (ancak çoğu zaman onbinlerce daha fazla) civarındadır.

Netlik durumuna ulaşan inisiye daha sonra "Net Kesinlik Özeti" gibi başlıklar taşıyan dersler alır. Bu beş saatlik kursa yaklaşık 3.000\$ daha ekleniyor. Bu aşamada, açık bir OT (operating thetan) olabilmek için ileri seviye kurslara geçebilir. On beş fazla uzatma aşaması vardır ve bunların kazanılması katılımcıya yaklaşık 90.000 dolardan fazlaya mal olabilir.

Paul Twitchell, ECKANKAR'ı kurmadan önce Scientology Kilisesi'ne katıldı. İddiaya göre, açık statüye ulaşan ilk kişilerden biri.

Scientology'nin temel doktrinleri ve bazı HIRİSTİYANLIK ile karşılaştırmalar aşağıda listelenmiştir:

Tanrı

Evren birçok tanrı içerir ve tanrılar da vardır bu tanrıların bile ötesinde. Hıristiyanlık ise tam tersine kesinlikle tek tanrılıdır (Çık. 20:3; Yas. 6:4; Yeşaya 44:6). Kilise her zaman "tek Tanrı, Her Şeye Gücü Yeten Baba"yı (İznik) itiraf etmiştir. Creed, Ek 1) üç kişide tezahür eder: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

İsa Mesih

"Kanıtlara göre ne Lord Buddha ne de İsa Mesih OT'ydi (İşletme Thetanları, en yüksek Scientology seviyesi).

Açıklığın yalnızca bir ton üstündeydiler."5

Scientology burada, İsa'ya bir avatar olarak büyük saygı duyan, ancak onun kralların Kralı ve efendilerin Efendisi olarak ayrıcalıklı yerini inkar eden diğer Doğu gruplarıyla öngörülebilir bir kalıba giriyor; "Tanrı'nın kendisi, yaratılmamış, yaratılmamış, yaratılmış bir Tanrıdır." Her şeyin kendisi tarafından yaratıldığı Baba ile aynı özdendir" (Nicene Creed). Çok sayıda Kutsal Yazı pasajı kilisenin Kristolojisini yansıtmaktadır (örneğin, Yuhanna 1:1–18; Kol. 1:15–17; 1 Tim.3:16; İbraniler 1:13).

Scientology, haçı eski bir sembol olarak karalıyor
"bir milyon yıl önce preclears" tarafından tanıtıldı. ⁶ Yine de haç İncil geleneğinde göz ardı edilemeyecek, kilisenin çok önemli bir sembolü (Elçilerin İşleri 2:14–36; 3:11–26; 1 Korintliler 2:2).

İnsanlık

Yukarıda belirtildiği gibi Scientology, insanı düşmüş bir thetan olarak görüyor. İnsanlar, MEST öncesi durumlarının farkına varmaları için eğitilme (denetlenme) potansiyeline sahiptir. Pek çok Doğulu dini grup gibi Scientology de sunu öğretir:

ruhun madde üzerinde gücü olabilir ve Yaratıcı ile yaratılış arasında ayrım yapmaz . — Kaçınılmaz olarak bu

önemli hususları da beraberinde getiriyor. Hıristiyanlık, Tanrı ile yaratılış arasındaki ayrımı güçlü bir şekilde korur. İnsanlar, üç trilyon yıllık bir tetan gibi değil, Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. İnsan ırkı düşmüş, Tanrı'ya karşı aktif bir isyan halindedir (Yaratılış 3).

Hıristiyan kilisesinin temel mesajı, Tanrı'nın, İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vaadiyle, insanları günaha ve isyana son vermeye motive etmeyi İsa Mesih'in kişiliği ve işi aracılığıyla mümkün kıldığıdır (Yuhanna 3:16).

Günah ve Cehennem

Tüm insanlar temel doğaları itibarıyla iyi olarak görülür. Günah ve kötü işler engramlarla bağlantılıdır, ancak engramlar silindiğinde kişi hayatta kalmaya doğru ilerler, bu da kişinin sonuçta reenkarnasyondan kurtulduğu anlamına gelir. .Cehennem bir efsane ve bir icattır; bu, başkaları da mutsuz olsun diye, zavallıların yaptığı acımasız bir aldatmacadır.

Hıristiyanlık için günah, engramlarla değil, sonuçları gerçekten korkunç olan günahla bağlantılıdır (Yaratılış 3:1–17; Rom. 3:23; 6:23). Cehennem ya da sonsuz azap hali bir efsane değildir. İsa bu konu hakkında samimi bir şekilde konuştu (Mat. 25:41-46). Yuhanna, kötülerin içine gireceği "ateş gölü"nden (Va. 20:15) söz ediyor. Kıyamet gününde atılacaktır. Kuşkusuz, kelimenin tam anlamıyla bir cehenneme olan inanç, Hıristiyan düşüncesinin modern liberal ifadelerinde moda değildir, ancak geleneksel Hıristiyanlık, çeşitli mezhepsel ortamlarında, İncil'in bahsettiği cehennemin kesinlikle ölümden sonraki yaşamda bir gerçeklik olduğunu tutarlı bir sekilde savunmuştur, pismanlık duymayan.

Kurtulus ve Cennet

Yeniden doğuştan özgürlük; burada Scientology'nin reenkarnasyonla ilgili Budist ve Hindu kavramlarını nasıl benimsediği kolaylıkla görülebilir. Bütün dinler kurtuluşa götüren yollardır ama hiçbiri Scientology kadar kısa veya etkili değildir. İncil'in tanımladığı anlamda bir cennet yoktur. Ancak cennet, insanlığın geri dönebileceği tanrılaştırılmış bir durumun vücut bulmuş hali olması bakımından mevcuttur.

Burada Hubbard, halihazırda Doğu'nun soterioloji kavramsallaştırmasına özgü olmayan hiçbir şey önermemektedir. Orijinal günah veya ebedi lanet doktrini olmadan ve panteist bir yaşam ve Tanrı görüşüyle birleşen Scientology, kişiyi insan ruhunda gizli olan ve reenkarnasyon döngüsündeki geçmişe ve geçmiş yaşamlara dayanan bir kurtuluş aramaya bırakır. Bunun tersine Hıristiyanlık, kurtuluşu insanda bulunan gizli yetenekte değil, İsa Mesih'in kişiliğinde ve eserinde temellendirir. Scientologist, hayata dair cevapları kişinin geçmiş ve geçmiş yaşamlarının psikolojisinin derin girintilerinde arar. Hıristiyanlık da geçmişe bağlıdır, ancak tarihsel olarak çarmıha gerilme sırasında meydana gelen bir geçmis

ve Nasıralı İsa'nın dirilişi, psikolojik düşüncelere dayanan bir geçmiş değil.

ÇÖZÜM

Scientology, medyada tartışmalı bir organizasyon olmaya devam ediyor. Ancak Hubbard'ın kitapları popülerliğini koruyor ve kuruluşun resmi web sitesinde sunuluyor. Artık ücretsiz kişilik testine çevrimiçi olarak da girilebiliyor. 11 Eylül 2001'deki yıkıcı terörist saldırıların ardından Scientologistler, Ground Zero'ya yardım ve destek sağlayan birçok dini kuruluş arasında iyi bir şekilde temsil ediliyordu.

Bir nitelendirme olarak Scientology, Hıristiyanlıkla uyum içinde olduğunu iddia eder ve sıklıkla onları destekleyen liberal bakanların mektuplarını üretir. İncil'deki İsa Mesih'in "yol, gerçek ve yaşam" (Yuhanna 14:6) şeklindeki kurtuluş mesajı, Scientology'nin mesajına karşı çıkıyor.

FK BİLGİLER

Merkez

Scientology Kilisesi, L. Ron Hubbard Yolu, Los Angeles, CA 90027.

İnternet sitesi

www.scientology.org

Kutsal Metinler

Hubbard'ın sayısız yazıları. Scientology Kilisesi tarafından yayınlanan bir kaynak, Theology and Practice of a Contemporary Religion: A Reference Work by the Church of Scientology International (Los Angeles: Bridge Publications, 1998) adlı kitaptır.

Süreli Yayınlar

Scientology'nin başlıca yayınları arasında Scientology'nin Bayrak Organizasyon Hizmeti tarafından yayınlanan SOURCE; Kaliforniya'daki Scientology Kilisesi (Saint Hill Organizasyonu) tarafından yayınlanan The Auditor; ve Advance, Kaliforniya'daki Scientology Kilisesi tarafından yayınlandı.

Üyelik

Üyelerin seviyeleri nedeniyle hesaplanması çok zordur. Bazı durumlarda sadece Hubbard'ın Dianetics kitabının bir kopyasını satın almak bile istatistiklere dahil edilmeye hak kazandı. Böylece sayı sekize kadar çıkıyor milyon. Gerçekte üye sayısı iki yüz bin ile iki milyon arasındadır. Dünya çapında 17.000 çalışanı olan 2.600 kilise bulunmaktadır

Notlar

- 1 Bkz. Danny Sullivan, ed., "Google Embroiled in Scientology Tartışması" (http://searchenginewatch.com/sereport/article.php/2164661).
- 2.Thomas C. Tobin, "Kilise Cezai Suçlamalara Karşı Masumiyetini İddia Ediyor," St. Petersburg Times (1 Aralık 1998).
- 3_www.factnet.org/letters/FACTNewsMay2002Wollersheim .html, 3.
- 4. Grubun organizasyon yapısına ilişkin bilgiler http://religiousmovements.lib.virginia .edu/ nrms/scientology.html adresinden alınmıştır.
- Ron Hubbard, Kesinlik Dergisi 5/10 (nd): 73, Martin'den alıntı, Kingdom of the Cults, 348.
- Ron Hubbard, Profesyonel Denetçi Bülteni #31, Martin tarafından alıntılanmıştır, Kingdom of the Cults, 348.
- ZSun Myung'un, Moon'un çarmılın İsa'nın yaşamında talihsiz bir durum olduğunu öğrettiği BİRLEŞME KİLİSESİ'ne bakınız. Ancak Moon çarmıha gerilmenin tarihselliğini inkar etmiyor.
- 8 Yaratıcı/yaratılış ayrımına daha fazla değinmek için bu ciltte yer alan HİNDUİZM, İKİNCİ GELİŞME KİLİSESİ, YENİ CAĞ HAREKETİ ve çok sayıda Doğu grubuna bakın.

KENDÍNÍ GERÇEKLEŞTÍRME BURSU (SRF)

Yirminci yüzyılda Amerika'da hızla çoğalan sayısız hareketten biri HİNDİZM'den türemiştir. Kendini Gerçekleştirme Kardeşliği, Doğu dinleri arasında en etkili dinlerden biri olduğunu kanıtladı ve onlarca yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olan diğer birçok gruba öncülük etti.

TARİH

Paramahansa Yogananda (1893–1952), Batı'ya gelen ilk yoga öğretmenlerinden biriydi; ondan önce 1893'te Chicago'daki Dünya Dinleri Parlamentosu'nda Hinduizm'i Batı'ya tanıtan Swami Viyekananda yardı

Paramahansa Yogananda, 1914'te, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve 1935'te kiralanan Kendini Gerçekleştirme Bursu'nu düzenledi. 1920'de Yogananda, Uluslararası Dini Liberaller Kongresi'nde konuşma yaptı ve ayrıca Amerika'daki üniversite kampüslerinde ve kiliselerde geniş çapta konferanslar verdi. Kendisi, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Uzak Doğulu guruların öğretilerine Amerika Birleşik Devletleri'nde artan ilginin erken bir örneğini temsil ediyor. Bir Yoginin Otobiyografisi (1946) ona ün ve popülerlik kazandırdı.

"Toplumun Annesi" olarak bilinen Sri Daya Mata, Yogananda'nın konferans gezilerindeki ilk öğrencilerinden biriydi. O Utah Salt Lake City'de bir Mormon olarak yetiştirildi, ancak 1933'te Yogananda'nın o şehirde verdiği dersi dinledikten sonra SFR'ye dönüstü. 1955'ten itibaren SFR'nin başkanı olarak görev yaptı.

Yogananda 1952'de öldü. 1960'lara gelindiğinde SRF iki yüz bin üyeye sahip oldu. Kansas'tan SRF'ye geçmiş bir milyoner olan Sri Daya Mata, Yogananda'nın halefi oldu. Yogananda'nın ölümü sırasında öğrencileri, kanı oksijenlendiren yoga teknikleri nedeniyle vücudunda belirgin bir çürüme olmadığını iddia ettiler. Toplum yirmi birinci yüzyılın başında aktif olmaya devam ediyor. Web sitesi düzenli olarak gerçekleştirilen tüm konferans turlarını listeler.

ORGANİZASYON

SRF keşiş ve rahibelerden oluşuyor; buna manastır düzeni denir. Ashram merkezlerinde ders veriyorlar ve konferanslar ve öğretim seminerleri düzenlemek için dünyanın her yerine seyahat ediyorlar. Tapınaklar ve meditasyon merkezleri dünyanın her yerinde bulunmaktadır. Dernek Los Angeles'ta her yıl bir toplantı düzenliyor ve üyeler diğer tüm topluluklardan, tapınaklardan ve meditasyon merkezlerinden Yogananda'nın öğretilerini duymak ve öğrenmek için geliyor.

Paramahansa Yogananda, ölümüne kadar derneğin başkanı olarak görev yaptı.

ÖĞRETİMLER

Yogananda, kriya yoga adı verilen bir aydınlanma yöntemini öğretti . Daha önce Hindu aydınlanma kavramının ancak birbirini takip eden yaşamlar boyunca birçok reenkarnasyondan sonra elde edilebileceğine inanıyor ve öğretiyordu. Ancak Yogananda bunun önemli ve pratik bir varyasyonunu ortaya koydu. Onun tekniklerinin kullanılması, aydınlanmaya ulaşmak için gereken süreyi sadece üç yıla indirmeyi vaat ediyordu. Kriya yoga , uygulandığında adananın dış yaşam enerjisinin hareketlerini içsel benliğine yönlendirmesini sağlavan bir teknikti.

Ana babası Hinduizm gibi, SRF de tüm dinlerde ortak olan unsurları vurgulamaya çalışır. 1Yogananda, dinler arası ekümenik diyaloğa olumlu yaklasan Hıristiyan kiliselerinde ders verdi ve ders verdi.

Meslekten olmayan üyeler, manastır yemini etmiş olanlardan ayrılır. İkincisi sıklıkla hareket içinde din adamlığı ve diğer liderlik pozisyonlarını üstlenivor.

BUDİZM gibi, SRF de yoganın başlangıç ve ileri biçimlerini kullanan sekiz aşamalı bir yol izler: (1) ahlaki davranış (yoga yama); (2) dini uygulama (yoga niyama); (3) doğru duruş (yoga asana); (4) yaşam enerjisinin kontrolü (yoga

pranayama); (5) duyu nesnelerinin geri çekilmesi (yoga pratyahara); (6) konsantrasyon (yoga dharana); (7) meditasyon (yoga dhyana); ve (8) süperbilinc denevimi (yo qa samadhi).

ÇÖZÜM

SRF'nin diğer hareketler üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.
Son zamanlarda dernek, Mel Gibson'ın The Passion of the Christ adlı filminde İsa'nın medyadaki popülaritesinden yararlanmak için Yogananda'nın iki ciltlik İsa Mesih yorumunu yeniden yayınladı . İki ciltlik set, Mesih'in İkinci Gelişi (SRF, 2004), Mesih'in tüm canlı varlıklarda yaşayan ve "kendini gerçekleştirme" için uyandırılması gereken "bir Mesih bilinci" olduğuna dair Yeni Çağ/Hindu yeniden yorumunu yansıtıyor.

Ezoterik yorum yoluyla, alıntılanan İncil pasajları alegorik, gerçek dışı, tarih dısı, dilbilgisi dısı bir anlam kazanır.

Yine Yogananda tarafından 1927'de kurulan Mutlak Tekçiliğin Aydınlanma Kilisesi doğrudan SRF'den büyüdü. 1928'de Swami Premananda'nın önderliğinde ana kuruluşundan bağımsız hale geldi. Bu grubun öğretileri SRF ile paraleldir ve Gandhi'nin öğretilerine daha fazla vurgu yapar. Washington DC'de bir cemaati ve misyoner desteğiyle çok küçük bir harekettir.

Batı Bengal'de. 2 Yogananda'nın diğer öğrencileri arasında Swami de vardı

Chicago'daki Kriya Yoga Tapınağı'nın kurucusu Kriyananda; Prema
Dharmasala'nın kurucuları Vasudevadas ve Devaki; Uluslararası
Yaşlanmayan Bilgelik Kilisesi'nin kurucusu Beth Hand; New Age
Teachings'in kurucusu Anita Afton; ve ECKANKAR'ın kurucusu Paul
Twitchell. Twitchell aynı zamanda Premananda kilisesinin eski bir üyesiydi.

SRF merkezleri Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde bulunmaktadır ve 150 merkezden oluşan dünya çapında bir ağın parçasıdır. Her birinin bir küçük takip. Yıllık 3 Konferanslar, kasetler, kitaplar, düzenli toplantılar ve toplantı organizasyonun düzenli faaliyetlerini olusturur.

EK BİLGİLER

Merkez

Kendini Gerçekleştirme Bursu, Anne Merkezi, 3880 San Rafael Bulvarı, Los Angeles, Kaliforniya, 90065–3298.

İnternet sitesi

www.yogananda-srf.org Kutsal Metinler Bu şekilde tanımlanan belirli bir metin yoktur. Ancak Yogananda'nın yaşamını anlatan otobiyografi, Bir Yogi'nin Otobiyografisi, İncil'in Yeni Ahit'i ve Bhagavad Gita'nın bazı bölümleri okunur.

Yayın

Kendini Gerçekleştirme (dergi) İstatistikleri Elli dört ülkede beş yüze vakın meditasvon merkezi bulunmaktadır.

Notlar

- 1 Doğrudan BAV ile ilgili oldukları için bu ilgili grupların öğretileri ile HIRİSTİYANLIK arasında bir anıalız ve karşılaştırma için HİNDUİZM, ECKANKAR ve VEDANTA TOPLULĞU'na bakınız.
- Gordon Melton, Amerikan Dinleri Ansiklopedisi, 2 cilt. (Wilmington, NC: McGrath, 1978), 2:362.
- 3 Dünya Dinleri Enstitüsü, PO Box CC, Irvine, CA 92716–6003 tarafından sağlanan büyüme istatistikleri 1988'de kullanıma sunuldu.

YEDİNCİ GÜN MACERİZMİ; SDA

Yedinci Gün Adventizmi, on dokuzuncu yüzyılda Amerika'da yaşanan önemli gelişmelerden biridir. Bu sözlüğün önceki baskısında yazarlar Yedinci Gün Adventizmini Millerci Hareketi başlıklı bir makaleyle sınırlamıştı. Ancak SDA, Amerikan dini deneyiminde gelişen dini fikirler pazarındaki önemli bir harekettir.

TARİH

Yedinci Gün Adventizminin gelişim öyküsü, yol boyunca rotayı çizen kilit kişiliklerle birlikte birkaç aşamaya aittir. Bunlardan ilki William Miller'dır (bkz. Millerci Hareket ve Büyük Hayal Kırıklığı). Büyük Hayal Kırıklığından sonra, yeni başlayan hareket neredeyse boşa çıktı ve karqaşaya sürüklendi.

Miller'in ölümünden sonra Adventist teolojisinin gelişiminde ikinci aşama başladı. Miller'in Hiram Edson adlı bir takipçisi, İsa'nın dönüşü fikrini daha fazla araştırmaya kararlıydı. Miller, Daniel 9:24-27'deki yetmiş haftanın yetmiş hafta yıl (490 yıl) olduğunu varsaymıştı ve bunu Kral Artaxerxes'in saltanatının başlangıcından itibaren tarihlendirmişti (Ezra 7:11-26). Miller, 490 yılındaki bu dönemin M.Ö. 457'de başladığını hesaplamıştı. Bu, tarihi İsa'nın MS 33'te çarmıha gerilmesine kadar götürecekti. Miller daha sonra Daniel 8:14'e dayanarak 2.300 günlük bir süre hesaplamıştı (bunu da kendisi yorumlamıştı). "mabedin temizlenmesi"ne kadar yıllar kadar bir süre geçecekti. Miller'e göre bu "temizlik", İsa'nın gerçek anlamda yeryüzüne dönüşüydü.

Bu zamanı da MÖ 457'den itibaren tarihlendirdi ve böylece İkinci Gelis icin 1843 yılına ulastı.

İsa'nın o vıl veva ertesi Ekim'de (1844) geri dönmemesi karsısında saskınlığa uğrayan Edson, kendisine biri dünyevi diğeri göksel olmak üzere iki kutsal alanın söylendiğinin söylendiğini iddia etti. Edson'a göre Miller'ın hesaplamaları doğruydu. Ancak onun en büyük hatası, Rab'bin dünyevi mabedi temizlediğini düşünmesiydi. Dahası Edson, Mesih'in iki kez geri döneceğini tahmin ediyordu; biri göksel, diğeri dünyevi. Bunu Yeni Ahit'teki İbraniler üzerine yaptığı bir araştırmadan elde etti. Edson, Eski Ahit rahipliği hizmetinin iki yönlü olduğuna inanmaya başladı. O ve aralarında ORL Crosier'in de bulunduğu birkaç arkadaşı, rahiplerin her gün sunağın boynuzlarına kan serptiğinde insanların günahlarının affedilmediğini, aktarıldığını iddia etti. Günah halktan sunağa tasındı. Sunağın temizliği yılda bir kez, başrahibin Kutsallar Kutsalı'na girip kefaret örtüsünün üzerine öldürülen kurbanlık bir keçinin kanını serptiği Kefaret Gününde gerçekleşirdi. Daha sonra halkın günahları, "günah keçisi" adı verilen başka bir keçiye yüklendi ve o daha sonra çöle serbest bırakıldı. Bu eylem halkın günahlarından arınmasını sağladı. Böylece iki papazlık bakanlığı fikri doğdu.

Bu senaryo Miller'in teolojisini canlı tutmanın bir yolunu mümkün kıldı. 22 Ekim 1844 tarihi, Mesih'in göksel tapınağı temizlediği tarih olarak belirlendi.

Ancak bu eylem, Eski Ahit'in Kefaret Günü'nde olduğu gibi, gerçek bir günde tamamlanmaz. Bu, günahlar kişinin üzerine yüklenene kadar yarım kalacak bir süreci başlattı. Crosier'nin öğrettiği günah keçisi İsa değil şeytandı.

Adventist doktrininin gelişimindeki bir diğer önemli isim ise Joseph Bates'ti. Onun katkısı, "Yedinci Gün" ifadesinin daha sonra hareketin mevcut ismine dahil edilmesinin zeminini hazırlamaktı. Bazı Yedinci Gün Baptistleriyle yaptığı bir dizi araştırma ve ilişki sayesinde Bates, Tanrı'nın ibadet gününün Yahudi Şabatı veya yedinci gün (Cumartesi) olmasını emrettiğine inanmaya basladı.

Modern Yedinci Gün Adventist hareketinin karakteristik bir özelliği haline gelecek olan miras, Bates'in Yedinci Gün Şabatı, Bir Sürekli İşaret adını verdiği uzun bir broşür aracılığıyla doğdu . Vahiy 7'yi inceleyen A Seal of the Living God (1849) adlı ikinci çalışma , Bates'i 144.000 kişinin Şabat'ı ve Tanrı'nın diğer emirlerini itaatkar bir şekilde yerine getireceği sonucuna götürdü. Cumartesi Şabatı'nı kutlayanlar, Tanrı tarafından mühürlenmiş olanlardır ve bugün de öyledir.

Ellen G. White adı, Yedinci Gün Adventizminin bugünkü haline getirilmesinde en öne çıkan isimdir.

Ellen G. Harmon'un (kızlık soyadı) ailesi genç bir kızken Metodist kilisesine gidiyordu ama Portland, Maine'de William Miller'ın öğretilerine ilgi duyuyorlardı. Büyük Hayal Kırıklığının ardından Harmon iki vizyon yaşadı. İlkinde, bir grup takipçiyi Tanrı'nın şehrine götürüyordu; ikincisinde ise zorluklarla ve reddedilmeyle karşılaşacağı söylendi ancak buna rağmen başkalarına açıklama yapması gerekiyor.

aldığı acıklamalar.

Görümler aracılığıyla Tanrı ile karşılaşmaları arttı. Bunlardan en önemlisi Şubat 1845'te, İsa'nın göksel mabetteki Kutsalların Kutsalı'na girdiğini bildirdiğinde qeldi ve "Hiram Edson'un 1845'te aldığı vizyonu doğruladı".

Önceki yılın ekim ayı." bu cennetsel ¹ White'ın kendisi sahip olduğunu iddia etti tapınağa nakledildiler. Burada antlaşma sandığını ve On Emir'i gördü. Dördüncü (Şabat) emrini bir hale çevreliyordu. Bu aslında

2 Bates'in vizyonunu da doğruladı. — Beyaz, Tanrı'nın yapmakta olduğu yeni işi ortaya çıkarmak için seçilmiş olan Tanrı'nın gerçek peygamberi olarak tanınmaya başlandı. Aslında Miller, Edson ve Bates'i kendi vizyonlarında birlestiren bir yapıstırıcı haline geldi.

1846'da Harmon'la evlenen James White da önemli bir figür oldu. 1849'da Present Truth adlı bir makale yayınladı ve bu makale ertesi yıl The Advent Review ve Sabbath Herald olarak yeniden adlandırıldı.

Yeni öğretinin takipçilerinin ilk adı "Şabat'ı koruyanlar"dı. 1855'te grup Rochester, New York'tan taşındı ve genel merkezini Battle Creek, Michigan'a taşıdı. Grup 1860 yılında Battle Creek'te Yedinci Gün Adventistleri adını henimsedi. Mahsul veren ünlü bir isim Adventist tarihinin en önemli isimlerinden biri, Beyazların takipçisi ve Kellogg's Cereal Company'nin kurucusu John Kellogg'dur. 1903 yılında Adventistlerin genel merkezi Washington DC yakınlarındaki Takoma Park'a taşındı ve burayı evi olarak adlandırdı. 1989 yılında genel merkez Maryland'deki Silver Spring'e taşındı ve bu güne kadar orada kaldılar. Diğer Adventist gruplar arasında, artık Yaşam ve Advent Birliği ile birleştirilmiş olan Adventist Hıristiyan Kilisesi ve Tanrı Kilisesi Genel Konferansı bulunmaktadır.

Yedinci Gün Adventistleri hareketi, Amerikan ortamına daha fazla kültürleştiği ve başka bir köktenci (bkz. köktencilik) mezhep olarak kabul edildiği yirminci yüzyıla kadar diğer dini yapılardan büyük ölçüde izole kaldı. Bununla birlikte, önde gelen Amerikalı kilise tarihçisi Sydney Ahlstrom şunu belirtiyor: "Bu gruplarla herhangi bir önemli işbirliğinin, Adventistlerin aşırı kanunculuğu, Sabbataryanizm ve Kefaret, Şeytan ve lanetlenmişler hakkındaki olağandışı doktrinleri ve aynı zamanda onların Sağlık, tıp ve beslenme konusunda güçlü görüşlere sahip."

Yedinci Gün Adventizmi yirminci yüzyılın son yarısında önemli değişikliklere uğradı.
Safların içinden gerginlikler çıktı ve çeşitli yönlere gitti. Eleştirilerin artması Adventist saflarındaki bazı kişilerin Kutsal Yazılara daha liberal bir yaklaşım sergilemesine neden oldu. Ancak daha etkili tartışmalar daha muhafazakar, Protestan ve Reformasyon teolojik yönelimi etrafında yoğunlaşıyordu. 1970'li yıllarda saflarda "yeni ilahiyatçılar" olarak bilinen bir grup ortaya çıktı. Bunlardan biri, birkaç yıl Avrupa'da eğitim görmüş bir Reformasyon bilgini olan Robert Brinsmead'di. Brinsmead, geleneksel Yedinci Gün öğretilerinin iddia ettiği gibi Adventizmin, Reformasyon teolojisinin gerçek mirasçısı olmadığını savundu. Bu, Adventist üniversitelerinde kutuplaşmaların ortaya çıkmasına neden oldu; bazıları "yeni teolojiye" doğru ilerlerken birçoğu direndi. Muhafazakar direniş, doğası gereği gerici ve bazı durumlarda sorgulayıcı hale geldi.

Daha fazla tartışmaya yol açan bir diğer "yeni ilahiyatçı" ise Desmond Ford'du. Ford, Yedinci Gün Adventizminin kalbine gitti. Bir hareket olarak Adventist düşüncesinin büyük bir kısmı tarihsel olarak ahir zaman meselesi etrafında tanımlanmıştı. Ford, İncil'deki kehanetin rolünü anlamanın geleneksel "tarihçi" yöntemden başka yollarının olduğunu ileri sürdü. Derhal öğretmenlik görevinden alındı ve bakanlık kimlik bilgileri kaldırıldı. Ford ayrıca kendisinden önce Brinsmead'in yaptığı gibi Şabat'a uyulmasını da reddetti.

Hareketin bir dalgalanma etkisi vardı. 1980'lere gelindiğinde yeni ruh kiliselere ve taban üyelerine yayıldı. Hatta Walter Rea'nın Beyaz Yalan adlı kitabında Ellen G.

White intihal yapmaktan suçluydu. Kopyaladığını iddia ediyor

Büyük Tartışma adlı kitabının önemli bölümleri başka kaynaklardan alınmıştır. Gittikçe daha fazla profesör İncil'i yorumlamak için daha yüksek eleştirel yöntemlere yöneliyordu ve bu da geleneksel kesimlerin daha da fazla tepki almasına neden oluyordu. "Firmamız Vakfı" kiliseyi geleneksel teolojisine geri getirme hareketi olarak ortaya çıktı. İnancın Koruyucuları gibi kitaplar, orijinal Adventist öğretilerine geri dönüş çağrısında bulundu. "Yeni ilahiyatçıların", DÜNYA ÇAPINDA reform hareketine liderlik edenler tarafından yakın zamanda gündeme getirilen aynı konuların çoğunu gündeme getirmiş olmaları ilginçtir.

4 TANRI KİLİSESİ. —Şunu da unutmayın: BRANCH DAVIDIANS Yedinci Gün Adventizminin bir koluydu.

ORGANİZASYON

Yerel kilise Adventizmin temel birimini oluşturur. Yerel bir konferans, bir dizi yerel kiliseden (yerel alan veya misyon olarak da adlandırılır) oluşur. Birlik konferansı birkaç yerel konferanstan oluşur. Hareketin en büyük organizasyonel organı, dünya çapında Yedinci Gün Adventizminin yönetimini denetleyen genel konferans olarak adlandırılıyor.

Her düzeydeki görevliler seçilir. Genel konferans bir başkan, sekreter ve sayman seçer.

arasında görev yapmak üzere bir yürütme kurulu atanır.

kilisenin çeşitli oturumları. Dünya ölçeğinde genel konferansın yönettiği on iki bölüm vardır. Eğitim, misyon ve müjdecilik SDA bakanlığında önemli temalardır. Mezhep ikinci en büyük Protestan dar görüşlü okul sistemine sahiptir.

ÖĞRETİMLER

Harold Bloom'un bilimsel görüşü şöyledir: "Hiçbir Amerikan inancı, hatta Yehova'nın Şahitleri bile, Yedinci Gün Adventizmi kadar karmaşık bir teolojiye sahip değildir.doğru olabilir veya olmayabilir, ancak Yedinci Gün Adventizminin açık, iyi yayınlanmış ve öğretileri açısından sistematik olduğu kesindir. Yedinci Gün Adventistleri İnanır adlı bir kitap...

Çok sayıda baskıdan geçmiş olan 27 Temel Doktrinin İncil Sergisi'ne kolaylıkla ulaşılabilir. SDA web sitesi en önemli doktrinleri özet olarak listelemektedir.

İnançların resmi beyanı "Yedinci Gün Adventistlerinin Temel İnançları" başlığını taşıyor. Temel bilgiler aşağıdaki gibidir:

İncil

Kutsal Kitap Tanrı'nın vahiy edilmiş, ilham edilmiş ve yanılmaz Sözüdür. "Tanrı hakkındaki temel gerçeği" temsil eder. Yedinci Gün Adventizmine yönelik bir eleştiri de Ellen G. White'ın yazılarını otoriter ve normatif olarak görmesi olmuştur. S özür dileyenler bu suçlamayı reddediyor ve takipçilerinin İncil'i Tanrı'nın Sözü olarak görmesi gerektiğini belirten White'ın kendisinden alıntı yapıyor. Ayrıca Ellen G.'nin yazılarını değerlendirdiklerini iddia ediyorlar. İncil'e göre beyaz. Anthony Hoekema, Adventistlerin White'ın yazılarının İncil ile uyumlu olduğunu belirttiklerini ileri sürerek bu görüşe karşı çıkıyor. Eğer bu doğruysa Hoekema, White'ın "uyumlu" yazılarını hangi standarda göre değerlendirdiklerini merak ediyor, özellikle de onun yazılarını "Rab'den gelen ilham verici konseyler" olarak gördüklerinde. "Eğer öyleyse onun yazılarını kim eleştirebilir? Eğer ilham alıyorlarsa doğru olmalılar."



White, 1909'da kilise organının genel oturumunda yaptığı son konuşmasında takipçilerine şunu söyledi: "Size bu kitabı [İncil'i] emanet ediyorum!" Ancak daha sonra şu yorumu yaptı: "Değerli İncil'i aldım ve etrafını, Tanrı'nın halkı için verilen, Kilise için verilen çeşitli Tanıklıklarla çevreledim. Kutsal Yazılara aşina değilsiniz. Eğer Mukaddes Kitap standardına ulaşma ve Hıristiyan kusursuzluğuna ulaşma arzusuyla Tanrı'nın Sözünü çalışmanız haline getirseydiniz, bu öğretiye ihtiyacınız olmayacaktı.

7 Tanıklık." — O halde sorulması gereken soru, Yedinci Gün Adventizminin Yehova'nın Şahitlerinden hangi anlamda farklı olduğudur? Kurucu Charles Taze .Russell, bir Yehova'nın Şahidinin İncil'i anlayabilmesi için kendi Sonsuz Yaşama Götüren Hakikat'i rehber olarak alması gerektiğini iddia etti. Günümüzde Adventistler bazen White'ın yazılarını otoriter olarak görüyorlar, ancak aynı zamanda Adventizmin pek çok taraftarı artık onun yazılarını, en azından Kutsal Yazılarla aynı düzeyde okumuyor.

Tanrı

Adventistler, tarihsel ve Ortodoks Hıristiyanlıkta öğretildiği gibi, Tanrı'nın Kutsal Teslis'in üç kişisinde açığa çıktığını öğretir.

Yaratılış

Yedinci Gün Adventizmi gerçek anlamda yedi günlük bir yaratılışı ifade eder ve Cennet Bahçesi'nin Yaratılış kaydına.

İsa Mesih

Daha önceki Adventist teolojisi, ilahi doğası açısından İsa'nın tam tanrılığını savunmuştu; ancak bazıları, Mesih'in insan doğasının günahsız olup olmadığı konusunda bir miktar kafa karışıklığı olduğunda ısrar etmişti. Adventist doktrini, İsa'nın "günahkâr beden benzerliğinde" yaratılmış olmasına rağmen, onun günahkar olarak kabul edilmesinin hiçbir yolu olmadığını öğrettiği için artık bu tür belirsizliğe davetiye çıkarmıyor.

Ellen G. White'ın İsa'yı, daha önceden var olan baş melek Mikail olarak adlandırması da tartışmalıdır. Pek çok Adventist ilahiyatçı, kendi konumlarının hala kendisinin Tanrı, Yaratıcı olduğu ve yaratılmış bir varlık olmadığı yönünde olduğunu açıklamakta hızlı davranmaktadır. Bu belirsiz karışım Adventizm icinde ve dışında tartışmalı olmaya devam ediyor.

Soruşturma Kararı

Bu tuhaf doktrinin kökeni, 22 Ekim 1844'te İsa Mesih'in göksel mabetteki Kutsalların Kutsalı'na girdiğine ve günahları silme sürecine başladığına inanılan Adventistlerin başlangıcına kadar uzanır. Mesih'in göğe yükselişinden 1844'e kadar, İsa'nın Eski Ahit rahiplerinin yaptığı gibi "günahları bağışlaması" gerekiyordu. İkinci tarih, günahların fiilen "silinmesi" için yeni ve ikinci bir süreci başlattı. Bu, başkâhinin Kefaret Günündeki işine eşdeğerdi. "Soruşturma yargısı" ifadesinin nedeni, 1844'ten sonra yaşamış her insanın yargıya götürülmesidir. İsa savunuculuk yapıyor ve gerçek imanlıların olup olmadığı konusunda dikkatli bir karar veriliyor.

bütün günahları itiraf edildi ve bağışlandı.

Bu doktrini anlamanın anahtarı, Adventistlerin günahların "bağışlanması" ile "silinmesi" arasında yaptığı ayrıma dikkat etmektir. İnanlıların itiraf ettiği günahlar affedilir, ancak soruşturma kararı verilene ve karar olumlu olana kadar silinmez. Tüm soruşturma kararları İkinci Geliş'ten önce gerçekleşmelidir. Silme sürecinin nihai kısmı, tüm günahların serbest bırakılan günah keçisine yüklenmesidir. Bu günah keçisi yukarıda da gördüğümüz gibi Şeytan'dır.

Soruşturma kararıyla ilgili olarak, geleneksel Hıristiyan ortodoksluğundan bazı önemli ayrılıklar kolaylıkla göze çarpmaktadır. belli. Bir kişinin günahları affedildiği anda silinmediği için, birçok kişi için günahların silinmesi, kişi öldükten sonra uzun bir süre gerçekleşmeyecektir. Ayrıca silme işlemi, günahları günah keçisi olarak Şeytan'ın üzerine yükleme zorunluluğunu içerdiğinden, buradaki oldukça şaşırtıcı sonuç, Şeytan'ın son kefaret işine dahil olduğu ve nihai silme işleminin Şeytan olmadan gerçekleşemeyeceğidir. Adventistlerin tepkisi, Şeytan'ın günahın kefaretini ödediğini inkar etmektir, ancak bunun nihai ve nihai sorumluluğunu üstlenmelidir. Yedinci Gün Adventizmi öğretileri aslında Şeytan'ın herhangi bir sekilde günahın kefaretini ödediğini inkar eder.

Ancak en azından, kefarete başka bir katkı sunulduğunda, Mesih'in her şeye yeterli olduğuna dair açık referanstan taviz verilir.

Anthony Hoekema, soruşturma kararı doktrinindeki sorunların açık ve kısa bir açıklamasını sunmuştur. Kısaca özetlemek gerekirse Hoekema şunu belirtiyor: (1) "soruşturma kararı doktrini Daniel 8:14'ün hatalı bir yorumuna dayanmaktadır"; (2) ". . Eski Ahit kurban sisteminin yanlış anlaşılması"; (3) Eski Ahit'teki kurban sisteminde · A Mesih'in rolü; (4) günahların bağışlanması ile günahların silinmesi arasındaki ayrım, "Kutsal Yazılara yabancıdır" ve dolayısıyla "inananları kurtuluşun tüm güvencesinden mahrum bırakır"; (5) "Tanrı'nın Egemenliği"nin ihlali. Soruşturma yargısı, Yedinci Gün Adventizminin temel sorunu olan yasa ile müjdeyi de karıştırır.

Buna şunu da ekleyelim: Doktrin

Şabat doktrinine de uyuyor. Müjdenin gücü, Mesih'in doğruluğunu inanlıya "bağlama" (Romalılar 3–4; Gal. 2–3) yeteneğinde yatmaktadır. Eğer bu doğruluk Hristiyan'a verilmezse ve onlar bunun gerçekleştiği anda iman yoluyla lütufla özgürce aklanırsa, ancak daha sonra bu, Yeni Ahit'in aklanma ve isnatla ilgili tanımlarının çoğunu geçersiz kılar.

Son bir not: Eğer soruşturma kararı Tanrı'nın Sözü'nde açık bir doktrinse, o zaman neden ilk kilise babalarının hiçbiri onunla karşılaşmadı, inanmadı ya da onu benimsemedi? Yüzyıllar boyunca Kutsal Kitabı incelemiş olan sadık aydınlar için değil de yalnızca Adventistler için açık kabul edilen bir doktrin olarak ortaya cıkması neden 1.800'den fazla yıl sürdü?

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh, Kutsal Teslis'in üçüncü kişisidir. geleneksel olarak tarihsel Hıristiyanlık tarafından anlaşılmıştır.

Şabat

Yukarıda açıklandığı gibi, dördüncü emir, Tanrı'nın Yahudi Şabatı'nı haftanın ibadet edilecek doğru günü olarak belirlediğine dair bir ültimatom olarak anlaşılan Yedinci Gün Adventizmi için özellikle önemlidir. İsa'nın Şabat'ta ibadet ettiğini ve takipçilerinin aksini yapmasının bir günah olduğunu ileri sürüyorlar.

Ancak ibadetle ilgili bu Şabat günü öğretisi, geleneksel Hıristiyanlığın öğretilerine aykırıdır. İlk kilise, hatta Yeni Ahit kilisesi kadar erken bir zamanda, dirilişin onuruna Cumartesi ibadetinden Pazar ibadetine hızla gecis yaptı.

- (1) İsa haftanın ilk günü dirildi (Yuhanna 20:19-20).
- (2) Kutsal Ruh haftanın ilk günü geldi (Elçilerin İşleri 2:1–4).
- (3) İlk Hıristiyan vaazı haftanın ilk gününde gerçekleşti (Petrus'un Elçilerin İşleri 2:14–36) ve bunu dönüşümler takip etti. Adventistler bunların ibadet faaliyetleri olduğunu mutlaka helirtmelidirler
- (4) "Rab'bin Günü", ilk kilise babaları tarafından ve klasik Hıristiyan edebiyatında erken dönemde Pazar günü ile iliskilendirilmiştir.
- (5) Liturjik olarak, ilk kilise Pazar gününü sekizinci gün veya yeni haftanın başlangıcı olarak da düşünülebilecek bir gün olarak görüyordu. Bu, "yeni bir başlangıç"la güçlü bir şekilde ilişkilendirilmeye başlandı. Mesih'in Pazar günü dirilişi yeni bir yaratılış başlattı. Eski Şabat haftası şimdi yerini yeni haftaya, yeni yaratıma, yeni doğuma ve Mesih'teki yaşamın yeniliğine bırakıyor.

- (6) Kutsal Yazılar bizzat Mesih'in Hıristiyanların çağrıldığı Şabat dinlenme yeri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (İbraniler 4:4-8).
- (7) İsa, Ferisilerin hukukçuluğuna yanıt olarak, "İnsan Şabat için değil, Şabat günü insan için yaratılmıştır" dedi (Mat. 12:1-8). Pavlus, bir Hıristiyan'ın haftanın her günü ibadet etmekte özgür olduğunu ve diğerlerinden daha kutsal bir gün olmadığını açıkca öğretir (Koloseliler 2:16-17).

İkinci Gelis

Adventistler bugün hala Mesih'in dünyaya gerçek ve gerçek anlamda dönüşünü onaylıyor ve bunun yakında gerçekleşeceğini anlıyorlar. Ancak günümüz hareketi, Miller ve diğerlerinin hareketin erken tarihinde yaptığı gibi, bunun için tarih belirleme girişiminde bulunmuyor. Yedinci Gün Adventizmi'nin benimsediği genel eskatolojik konum, dönemsel ve bin yıllıktır.

İnsanlık

Yedinci Gün Adventizmi, Yaratılış anlatımına göre insanların Tanrı tarafından yaratıldığını ve Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını öğretir. Ancak insan tamamen ölümsüz değildir. Yani kişi ölüm anında bilinçsiz bir uyku durumuna geçer. Diriliş zamanında diriltilecektir. Bir kişinin kaybolduğu kabul edilirse, o kişi eninde sonunda yok edilecektir (bkz. yok etmecilik).

İnanç

Kurtulmak için kişinin Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olması ve onun hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu, iman yasamıyla, yani Tanrı'nın Sözüne tamamen güvenerek elde edilir.

Müjde

Müjde, İsa Mesih'in dünyanın günahları için öldüğüne dair iyi haberdir.

Kilise

Adventistlerin anladığı şekliyle kilise, Vahiy 12:17'de bahsedilen "geriye kalanlar"dır. Peki Kutsal Kitap Yedinci Gün Adventistleri hareketinin yeryüzündeki tek gerçek kilise olduğunu öğretiyor mu? Adventistlerin cevabı diğer birçok mezhep tarafından verilen cevaptan farklı değildir; yani, Adventist saflarında gerçeğin daha net bir ifadesi öğretilse de, Hıristiyanlar, Mesih'e inancın mevcut olduğu Roma Katolikliği de dahil olmak üzere diğer tüm mezheplerde mevcuttur. Dahası, hareket Cumartesi Sebt'inin artık gerçek tapınanlar için temel teşkil etmediğini, ancak Tanrı'ya gerçek itaat içinde gözlemlenmesi gerektiğini bile kabul etmeye isteklidir. Kiliseye katılabilmek için, aday üyelere ayrıca alkollü içeceklerden, tütünden ve Eski Ahit'in beslenme yasalarında yasaklanan bazı yiyeceklerden uzak durmaları söylenir.

Ayinler

Kilisede iki kutsal tören vardır: vaftiz ve Rab'bin Sofrası. Bebek vaftizi, kişinin tövbe etmesi ve Kurtarıcı olarak Mesih'e iman etmesi gerektiği gerekçesiyle reddedilir. Rab'bin Sofrası bir anma ziyafetidir.

ÇÖZÜM

Farklı ilahiyatçılar bugün Yedinci Gün Adventistlerini değerlendirmede zorluk yaşıyorlar. Özellikle "Evanjelik Adventistler" arasında meydana gelen bazı değişiklikler göz önüne alındığında, biz hiçbir şekilde bu ciltte tanımladığımız şekilde hareketin bir kült olduğu sonucuna varamayız. Bazı temel doktrinlerinin gelişimini şekillendiren hukukçuluğa yönelik bir eğilim vardır. Protestan dünyasında önemli bir büyüme gösterdi ve eğitim ve hastane bakanlığına yaptığı katkılar önemli oldu.

Merhum Walter Martin, SDA akademisyenleri arasında hem akademik diyalogda hem de teolojilerini Protestan terimleriyle yeniden ifade etmede çığır açan çalışmalar yapmasıyla tanınır. Çalışmasının doruk noktası, SDA'nın ekte bulunduğu Kingdom of the Cults'un (2003) oldukca uzun bir bölümünde bulunur.

EK BİLGİLER

Merkez

Yedinci Gün Adventistleri Genel Konseyi 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904–6600.

İnternet sitesi

www.adventist.org

Kutsal Metinler

İncil; daha az ölçüde Ellen G. Beyaz.

Yayınlar

Üniversite Üç Aylık Bülteni; Kutlamalar; Adventist İncelemesi; Hıristiyan Kaydı; Köşe Taşı Bağlantısı; Rehber; İc yüzü;

Adventist Eğitim Dergisi; Özgürlük; Dinlemek; İleti:

Bakanlık; Hayatımız ve Zamanlarımız; Küçük Dostumuz; Birincil Hazine; Zamanın İşaretleri; Canlı Hayat; Gençlik Bakanlığı Aksanı.

Üyelikİstatistikleri

Toplam üyelik dünya çapında 12.894.005 üyedir (2005 rakamı). Görevli bakanlar: 14.804; kiliseler: dünya çapında 53.502; 5.605 okul, kolej ve üniversite; 166 hastane ve sanatoryum; 56 yayınevi.

Notlar

1Anthony A. Hoekema, Dört Büyük Tarikat (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), 97.

2 age, 98.

3Sydney Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (Garden City, NY: Image Books, 1975), 1:582.

4Bkz. Larry Nichols ve George Mather, Discovering the Plain Truth (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1997).

5-Harold Bloom, The American Religion: The Emergence of the Post-Christian Nation (New York: Simon & Schuster, 1992), 150.

6Hoekema, Dört Büyük Tarikat, 103.

<u>Z</u>Yedinci Gün Adventistleri Neye İnanıyor (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1988), 227.

8Hoekema, Dört Büyük Mezhep, 144-60.

ŞİNTOİZM

Şinto, Budizm ve Konfüçyüsçülük'ün etkisiyle gelişen, Japonya'nın geleneksel bir dinidir.

Şinto, Çince'de "tanrıların yolu " anlamına gelen "shin tao " kelimesinden gelir. Dinle ilgili olduğu kadar Japon kültürüyle de ilgili olan, Japonya'nın eski dinidir. Gerçek bir kurucusu olmayan Şinto, yazılarının ilham alınacağını veya saygı duyulacağını düşünme anlamında hiçbir kutsal metin iddiasında bulunmaz. Daha yararlı olarak kabul edilirler. Özellikle Kojiki adı verilen bir tanesi geniş çapta okunmaktadır. Aksi halde hiçbir yazılı yasa veya ayin metni yoktur. Rahiplik iyi organize edilmemistir.

TARİH

Şinto, M.Ö. 5. yüzyılda Budizm'e karşı tepki olarak çeşitli mezheplerin gelişmesiyle ortaya çıktı. Bunlardan birine Ise Shinto adı verildi. Şinto'nun Japonya'nın resmi dini olarak kabul edilmesi ancak on dokuzuncu yüzyılda İmparator Meiji (1868-1912) yönetimi altında gerçekleşti. Bu, imparatorun ilahi kabul edildiği zamandı. Meiji soyunun izini sırasıyla ilk efsanevi imparator Jimmu'ya (MÖ 660) kadar sürdü. Jimmu'dan önce ve ötesinde, miras güneş tanrıçası Amaterasu Omikami'ye kadar uzanıyordu. Şintozin, 2. Dünya Savaşı'ndan önce Japonya'nın ulusal diniydi ve ardı ardına gelen ilahi imparatorlar, kişinin imparatora hayatını verdiği için kendisine hayat verildiği inancına yol açmıştı. Bu, Savaş sırasında kamikaze intihar pilotlarının temelini oluşturdu. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'ya teslim olmasının ardından Amerikan ordusu, Japon imparatorunu tanrısallığından vazgeçmeye zorladı. O günden bu yana din ve siyaset

ayrılmış.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Şinto, doğaya tapınmanın, doğurganlık kültlerinin, kehanetin, imparatora tapınmanın ve şamanizmin eklektik bir karışımıdır. İbadet , yüzyıllar boyunca Tanrı'nın harikalarını uyandıran insanlar veya doğal varlıklar olan kamilere şükran duymaya odaklanır.

Japonca. Kami tepeler, dağlar veya hayvanlar olabilir. Çoğu zaman kamiler tanrılar ve özel insan bireyleridir; ikincisi genellikle imparatordur. Bu, Japonya'nın imparatorlarına uzun süredir tapınmasının nedenini açıklıyor.

Şinto ibadeti aynı zamanda evlerde de görülür; burada küçük bir sunak (kami dana veya kami rafı olarak adlandırılır), ölen ataların isimleri veya tanrı heykelleri gibi ibadet edilen ve saygı duyulan bir dizi öğeyi içerebilir. Şinto'da atalara büyük saygı duyulur ve tapınılır.

Popüler kamilerden birinin Japon adalarını doğuran ilahi bir çifti vardır: Izanagi-no-mikoto ve Izanami-no-mikoto. Kızlarından Amaterasu Omikami güneş tanrıçası oldu. Ülkeye birlik getirdiğine inanılan kişinin Ise'de onuruna bir türhesi yar Şinto uygulayıcılarına rehberlik edecek önceden belirlenmiş bir ayin veya belirli kutsal yazılar bulunmadığından, Konfüçyüsçülük ilkeleri takip edilir.

Şinto'da dört olumlama vardır. Bunlar:

- 1. Gelenek ve aile. Aile, ailenin her üyesinin kadim anısını ve kimliğini korur.
- Doğa sevgisi. Doğa insanı tanrılara yaklaştıran bir araçtır. Kutsal kabul edilir.
- Fiziksel temizlik. Şinto uygulayıcıları sürekli olarak yıkanırlar ve hijyen konusuna büyük önem verirler. Banyo yapmak için ideal yer, kamilere tapınılan türbelerin yakınındaki nehir kenarıdır.
- 4. Matsuri. Bu kami ibadetidir .

Tapınaklar belirli kamilere göre inşa edilir . Bir tapınağa girildiğinde bir tori veya geçitten geçilir. Tori'den geçerken kişi dünyayı geride bırakır ve tanrının ikamet ettiği sonsuz aleme gecer.

Tapınak törenleri temizlikleri, duaları ve adakları içerir. Kagura adı verilen ibadet dansları hem erkekler hem de bakire kadınlar tarafından yapılır. Mevsim kutlamaları sonbahar ve ilkbahar aylarında yapılır. Ulusal Kuruluş Günü 11 Şubat'ta gerçekleşiyor; Bu günün Japonya'nın doğum günü olduğuna inanılıyor. Bir dizi başka festival ve geçiş töreni de gözlemlenmektedir.

Origami ("ruhların kağıdı"), kağıdı çeşitli şekillerde katlama sanatıdır. Katlanmış kağıt türbelere yerleştirilir. Bu kağıt asla kesilmez çünkü geldikleri ağaçların kutsal olduğuna inanılır.

Şinto'da dört büyük gelenek vardır. Bunlar şunları içerir:

- Koshitsu Şinto. Bu imparatorun kendisi ve onun tarafından özel olarak gerçekleştirilen ritüellerle ilgilidir.
- Jinja Şinto. Şinto ritüelinin en büyük ve en eski biçimi olan Jinja ritüeli, imparatora yönelik dualara, kamiye şükran gününe ve imparatora itaate odaklanıyor.
- Kyoha Şinto. Modern dünyada (on dokuzuncu yüzyıldan itibaren) her biri kendine özgü ritüelleri takip eden on üç mezhep oluşmuştur.
- 4. Minzoku Şinto. Bunlar özelleştirilmiş ve yerel ritüellerdir.

ÇÖZÜM

HIRİSTİYANLIK, teolojik olarak Şinto'ya pek benzemez. Gerçekte, Geleneksel kami'ye tapınmak çoktanrıcılığın bir biçimidir, oysa Hıristivanlık tektanrıcılığa bağlıdır.

Japonya'daki bazı Protestan ve Katolik Hıristiyanlar kami kelimesini Tanrı'yı belirtmek için kullanıyorlar . Kami kelimesini sema kelimesiyle harmanlayarak kamisama'yı Allah'a saygının bir unvanı haline getiriyorlar . Ancak Budizm ve Konfüçyüsçülükte olduğu gibi, Şinto'nun ilahiliği içkin olarak anlama tercihi, onu, Tanrı'yı özel vahiy ve enkarnasyon yoluyla içkin hale getirilen aşkın kategorilerde anlayan geleneksel Hıristiyanlık anlayışından ayırır.

Hıristiyanlık, üçlü Tanrı'ya tapınmaya inanır. Hıristiyanlıktaki kraliyet atalarının soyu, hem Eski hem de Yeni Ahit'in soykütüklerinde dikkatle kaydedilmiştir. Ama onlar, Tanrı'nın Oğlu olan kişinin bedene bürünerek doğuşuna işaret ediyorlar. İnsan imparatorlara veya atalara tapınmak bir Hıristiyan uygulaması değildir. İsa'nın takipçileri birbirlerini eşit olarak görmelidir (Mat. 23:8–10; Gal. 3:28).

Hıristiyanlık, günahtan kurtuluşun gerekliliğine ve Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla dünyayı günahtan kurtardığına işaret eden misyoner bir dindir (Yuhanna 3:16). Şinto hiçbir şekilde mezhepçi bir din değildir. Diğer tüm dinlerin meşruiyetini ve ilqili iddialarını açıkça savunur.

EK BİLGİLER

İnternet sitesi

www.shinto.org

Kutsal Metinler

Kojiki'ler; Rokkokushi; Shoku Nihonji; Jinno Shotoki. Son üçü, ilham alma veya saygı duyulması anlamında kutsal değildir.

İstatistik

Japonya'da halkın yüzde 85'i Şinto ve Budizm uygulayıcılarından oluşuyor. Şinto'ya tapanların dünya çapındaki nüfusu: Asya: 2.727.000; Latin Amerika: 7.000; Kuzey Amerika: 55.000; Afrika: 1.200; Avrupa: 2.500; Dünya: 2.790.000.

SİH Dharma; ULUSLARARASI KUNDALINI YOGA ÖĞRETMENLERİ DERNEĞİ; İKYTA; SAĞLIKLI, MUTLU, KUTSAL ORGANİZASYON (3HO) Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Amerika'da çok sayıda küçük mezhep ve tarikat ortaya çıktı. Bunların birçoğu HİNDUİZM'den ortaya çıkmıştır. Sih Dharma bu fenomenin bir örneğidir.

TARİH

Sih Dharma'nın kökleri on beşinci ve on altıncı yüzyıla dayanıyordu. Yüzyıllar boyunca Guru Nanak'ın (1469-1538) öğretileriyle. Hinduizmin geniş yapıları içindeki reform hareketi SİHİZM olarak bilinmeye başlandı. Dört yüzyıl sonra, 1971'de, halk arasında .Yogi Bhajan (d. 1930) olarak bilinen Sri Singh Sahib Harbhajan Khalsa Yogi, Hindistan dışında dünyanın her yerinde Sih

Dharma mezhebinin baş ruhani lideri olarak atandı.

Yogi Bhajan, 1968'de Kanada üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Sağlıklı, Mutlu, Kutsal Örgütü'nü (3HO) kurdu ve ilk aşramına Los Angeles'taki bir qarajda başladı.

Daha önce adı bilinmeyen bir Delhi havaalanı gümrük memuru olan Bhajan, Amerika'da popülaritesinin hızla arttığını gördü çünkü 1960'larda ve 1970'lerde pek çok genç Amerikalı karşı kültür hareketlerine, Doğu dininin yaygın çekiciliğine ve yeni başlayan YENİ ÇAĞ HAREKETİNE yöneliyordu. Bhajan, "insanoloji bilimi" adını verdiği bir danışmanlık tekniğini kullandığını iddia ediyor.

1977'de Time dergisi, Bhajan'ın öğretilerinin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'da 110 ve yurtdışında 1 aşram'a yayıldığını bildirdi .

— Bhajan, Los Angeles'tan New Mexico'daki kırk dönümlük bir çiftliğe göç etti. Bhajan, 1978 yılına kadar 250.000 takipçi topladığını iddia etti, ancak daha gerçekçi tahminler, 3HO'nun Sih Dharma'nın eğitim kanadı olmadığını O zamanlar birkaç binden fazla 2 . — belirtir. Bha-jan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ders verirken, ders verirken ve aşramlar kurarken büyük servet elde ettiği için Sih liderlerinin eleştirilerine maruz kaldı. 3HO'yu genişletmeye yoga dersleri vererek başladı . Bhajan'ın takipçileri küçük işletmeler aracılığıyla kendilerini geçindiriyordu. Bhajan'ın sadık adamlarından biri şöyle anlatıyor: "Hayatımızı alın teriyle kazanıyoruz."

1980'de 3 takipçi. — Ancak görüş ayrılıkları vardı ve birçoğu ülkeyi terk etti. asramlar.

Los Angeles avukatı ve eski 3HO üyesi Philip Hoskins, 1980'de Houston Chronicle'da çıkan bir makalede konuyu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Hoskins'in duygularını yansıtan Chronicle şöyle yazıyor:

Bazilan onun [Bhajan] Tanrının sağ kolu olduğunu söylüyor... Diğerleri onun şeytanın sağ kolu olduğuna inanıyor... Bir çeşit kulüp olarak başıladı... Hiçbir organizasyon yoktu. Sen kendi işini yaptın, ödeyecek paran yoktu, bütün itiraz buydu. Ancak üyeler kendilerini adamış oldukça Yogi Bhajan daha otoriter hale geldi. Size ne zaman yemek yemeniz gerektiğini, ne zaman göz kırpmanız gerektiğini söylerdi. Onun, grup 4 üyelerinin zihinlerini yönilendiren, kontrol eden veya etkileyen, grubun baskın kişisi olduğuna süphe yoktur.



Amerika Birleşik Devletleri'nde 3HO'yu kuran Guru Yogi Bhajan.

Nezaket Manevi Sahtelik Projesi

Houston Chronicle şöyle devam ediyor:

Üyelerin ailelerinden de aynı derecede sert eleştiriler geliyor. Kaliforniya'lı bir üye, "beyni ıykanmış" kızının, başka bir üyeyle grup anlaşmasıyla evlendikten sonra 1,3 milyon dolarlık bir mirası yogi grubuna devrettiğini söyledi. Orta batılı bir çift, çocuklarından ikisinin gruba katıldığını ve Yogi Bha-jan tarafından programlanan insan robotlara dönüştüklerini söyledi. Ve kendini tarikatlar hakkında bilgi yaymaya adamış bir grup olan Texas United for Freedom, 3HO'yu "yıkıcı tarikat" listesine yerleştirdi.5

ORGANİZASYON

1994 yılında Bhajan, Uluslararası Kundalini Yoga Öğretmenleri Derneği'ni (IKYTA) kurdu. Öğretmenler ve çeşitli aşramlardaki üyelikler etrafında düzenlenir. Bhajan sık sık aralarında seyahat ediyor ve konuşmalar ve seminerler sunuyor.

Üyelik bilgileri web sitelerinde mevcuttur (aşağıda).

Khalsa Konseyi 3HO organizasyonuna başkanlık ediyor.

İdari ve bölgesel bakanlar tarafından yönetilir; ikincisi yerel eğitim ve bakanlığın yürütülmesinden sorumludur.

ÖĞRETİMLER

Bhajan bir tarikatın lideri olduğu yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Örgütünde "özgürlük", "kutsallık", "onur" ve "lütuf" olduğunu iddia ediyor. "Ve diğer dinler ile bu din arasındaki fark, insanların size vaat edebileceği diğer dinlerdedir.

6 şu. teslim edebiliriz."

3HO'nun temel amacı , taraftarlarına kundaliniyi uyandırma yöntemlerini öğretmek ve talimat vermektir . Öğrenciler Uygulayıcı arkadaşlarınızın gözlerinin içine bakın veya çoğu durumda Yogi Bhajan'ın bir resmine bakın ve şu mantrayı söyleyin: Ik Ony Kar Sat Nam Siri Wha Guru. Bu. Allah'ın kutsal dildeki adıdır.

Bhajan, yaşayan tek ustası olduğunu iddia ettiği, taantrizm adı verilen yorucu bir yoga biçimini öğretiyor. "Ashrammembers 7, yoga yapmak ve meditasyon yapmak için sabah 3:30'da kalkıyor. Elbiseyi beyaza çevirir, türban takar ("Başına türban bağlayan adam, beyazlığın saflığını yaşamalı ve

Grubun vaftiz edilmiş üyelerine amritd-hari Sihleri denir. Diğerleri sahaidhari olarak anılır .

Kadınlara shakti adı veriliyor ve grup, kadınlara her düzeyde liderlik rollerine girme sansı veren esitlikci bir politika izliyor.

HIRİSTİYANLIK, tüm kişilik kültlerinde olduğu gibi 3HO'dan da aynı puanda farklılık gösterir. Hıristiyan inancı için, Havarilerin İnanç Bildirgesi'nin ikinci maddesi, İsa Mesih'i kilisenin inanç ve uygulamasının merkezine yerleştirir. 3HO icin ,

odak noktası Yogi Bhajan olur.

Kurtuluş potansiyeli esas olarak 3HO adanmışının içinde yatmaktadır. Kişi aydınlanmaya ulaşmak için kundalini'yi "uyandırmayı" öğrenir . Hıristiyanlık için kurtuluş, inanlının aslında içeriden aydınlanma yeteneğine sahip olmadığını fark etmesiyle gerçekleşir. Aksine, kurtuluş, günahından tövbe eden ve Mesih'in kurtarıcı işine iman eden bir Hıristiyan'a gelir. Bu, Kutsal Ruh'un kişiyi bu işi kabul etmeye yönlendirdiği ilahi bir faaliyettir. 3HO, insanın içindeki öznel gizli enerjilerin kurtuluş icin önemli olduğunu vurguluvor.

Buna rağmen 3HO üyelerine Hıristiyanlığın ve tüm dinlerin uyumlu olduğu öğretiliyor. Bir Sih atasözü şöyledir: "Benim Tanrım artı sizin Tanrınız bizim Tanrımızdır." Bu kavram Hinduizm'den kaynaklanmaktadır.

Sih Dharma'da geleneksel bir tatil, Khalsa'nın doğum gününü anan Baisakhi Günü'dür (13 Nisan). Guru Tegh Behadur ve Guru Arjun Mal'ın Şehitlik Günleri, on gurunun hepsinin doğum günlerinin yanı sıra kutlanmaktadır.

ÇÖZÜM

Sih Dharma ve Yogi Bhajan'ın etkisi esas olarak 1970'lerde hissedildi. Bhajan'ın bir lider olarak başarısı yaşadığı döneme göre şekillendi. Pek çok Amerikalı için o zaman geldi ve geçti. Ancak 3HO'nun doğasında olan motifler, Batı'da giderek artan popülariteye sahip olan Yeni Çağ Hareketi ile paralellik göstermektedir.

FK BİLGİLER

Merkez

Sih Dharma, 1620 Pruess Yolu, Los Angeles, CA 90035.

İnternet sitesi

www.kundaliniyoga.com, www.yogibhajan.com

Kutsal Metin

Sih Kutsal Kitabi

Yayınlar

Kova Zamanları; Sih Düşüncesi Dergisi; Boncuk Gerçek

Üyelik

8 Aynı eser.

Kuzey Amerika'da 250.000 Sih; 10.000 3HO üyesi; 140 aşram ve 27 ülke Notlar 1"Yoqi Bhajan's Synthetic Sihism," Time (5 Eylül 1977), 70. 2 age. 3 Jon Verboon, "Bhajan, 'Büyük Saygıdeğer Efendim': Tarikat Lideri mi Yoksa Guru mu?" Houston Chronicle (24 Eylül 1980), sn. 3. 4 Aynı eser. 5 Aynı eser. 6 Aynı eser. Z"Yogi Bhajan'ın Sentetik Sihizmi."

SİHİ7M

Sihizm, kendilerini on birinci yüzyıldan on beşinci yüzyıla kadar Hindistan'da keskin bir çatışma içinde bulan HİNDUİZM ve İSLAM'ın bir sonucuydu. Hindu bhakti ve İslami Sufizm, bazı unsurlarda uyumluluk buldu. her gelenek. "Sih" kelimesi Sanskritçe "öğrenen" veya "öğrenci" kelimesinden türetilmistir.

TARİH

Sikhismare'nin resmi başlangıcı, Guru Nanak (1469–1538) ile başlayan on guru dönemiyle işaretlenmiştir. Nanak, günümüz Pakistan'ının Pencap bölgesindeki Rai Bhoi di Talvandi köyünde doğdu. Eğitimi hem Hinduizm hem de İslam eğitimini içeriyordu. Nanak, gelişim yıllarında Mardana adında bir Müslümanla tanıştı ve onunla ilahiler besteledi. Hem Hindular hem de Müslümanlar bu ilahileri söylemek için Sultanpur denilen yerde bir araya geldi. Nanak'ın, aydınlanmaya ve Tanrı'ya giden yolu vaaz etme ve öğretme çağrısını algıladığı bir vizyon buradaydı.

Hikayeye göre Nanak, bir derede yıkanırken ortadan kayboluyor ve üç gün sonra inzivadan çıkıp "Hindu yok, Müslüman yok" diye ilan ediyor. Bu söz Sihizmin temel direklerinden biri haline geldi.

Nanak hayatının geri kalanında öğretmenlik yaptı ve Katarpur'da ilk Sih tapınağını kurdu. 1538'deki ölümünden önce, on gurudan ikincisi olan halefi Angad'ı atadı. On tanesi, ilgilileriyle birlikte aşağıdaki gibi listelenmistir.

görev süreleri:

- 1. Nanak (1469-1538)
- 2. Angad (1538-1552)

- 3. Amar Das (1552-1574)
- 4.RamDas Sodhi (1574-1581)
- 5. Arjun Mal (1581-1606) (idam edildi)
- 6. Hargobind (1606-1644)
- 7. Har Raj (1644-1661)
- 8.Hari Krishen (1661-1664)
- 9. Tegh Bahadur (1664-1675) (idam edildi)
- 10. Gobind Rai (1675-1708)

Sihizm başlangıçta felsefe ve teoloji açısından pasifist olmasına rağmen, iki gurunun idam edilmesi sonraki nesillerde daha militan Sihlerin oluşmasına neden oldu. Onuncu guru Gobind Rai, Sihizmin ana tarikatı olan Khalsa Tarikatını kurdu.

Rai hayatı boyunca tüm oğullarını kaybettiğinden, bir halef atama zorunluluğu yoktu.

Sonuç olarak guruların saltanatının sona erdiğini ilan etti.

Ancak Gobind Rai'nin halefleri vardı ama bunların birçoğu Müslümanlar tarafından yönetilen Pencap bölgesinde şiddetli zulümlerle karşılaştı. Hem Afganlar hem de Persler istila edip sonunda iktidara geldikçe hoşgörü yavaş yavaş gelişti.
On dokuzuncu yüzyılın başlarında Ranjat Singh (1780-1839) yönetiminde bir Sih devleti kuruldu; İngilizlerin kuvvetlerini karaya taşımasına kadar sürdü. Bu, Sih Savaşlarına (1845-1846 ve 1848-1849) yol açtı ve Sihlerin yenilgisi ve Büyük Britanya tarafından ele qecirilmesiyle sonuçlandı.

On dokuzuncu yüzyılda Sihizm'de çeşitli hizipler gelişti. İngilizlerle ilişkiler, Müslüman hakimiyeti altında olduğundan çok daha iyiydi, ancak İngilizlerin 1919'da Amritsar'da sivilleri katletmesi, Sihlerin "emperyalist efendilerine" karşı öfke duymasına yol açtı. Birçok Sih, Mahatma Gandhi'nin İngiliz egemenliğine karşı hareketine katlıdı.

Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947'de demografik ve kültürel olarak büyük değişiklikler yaşandı. Arazi, kuzeyde ve batıda şimdiki Pakistan, doğuda ve güneyde Hindistan olarak ikiye bölündü. Sih ve Müslüman gruplar arasındaki isyan nedeniyle 2,5 milyon Sih Pakistan'ı terk edip Hindistan'a taşınmak zorunda kaldı. Bu, Müslümanların Pakistan'a taşınmasıyla daha fazla şiddete yol açtı. Sih nüfusu arttıkça Khalistan adında bağımsız bir Sih ulusu aradılar; bu hareket, hükümetle devam eden şiddet olaylarına yol açtı ve bu durum, Haziran 1984'te Hint ordusunun Sih türbelerinin en kutsalı olan Harimandir'e saldırısıyla sonuçlandı. Ertesi Ekim ayında Başbakan İndira Gandhi Sih korumalarından ikisi tarafından öldürüldü. Bu, Sihler ve Hindular arasındaki gerilimi artırdı ve şiddetin daha da artmasına neden oldu. Bu gerilimler, 1989 yılında Başbakan Rajiv Gandhi'nin 1984 saldırısından sonra hapsedilen tüm Sih militanların serbest bırakılacağını duvurmasıvla azaldı.

1994'te yeni bir şiddet dalgası patlak verdi ve bunun sonucunda kitlesel şiddet ve köktendinci Hindu milliyetçileri tarafından öldürüldü. 5.000 kadar Müslüman öldürüldü. Machine Translated by Google

Sihler bugüne kadar Khalistan adında bağımsız bir ulus için çağrıda bulunarak böyle bir şeyin reddedilmesinin adaletsizliğini kınadılar. Gerçekten de dünya haberlerinde, özellikle de Keşmir olarak bilinen bölgede sıkça dile getirilen sorunların kökeninde bu arayıs yatıyor.

ORGANİZASYON

Sihizm'de Nishkam Sih Refah Konseyi, Sih Misyoner Konseyi, merkezi Gurdwara Kaynak Merkezi, Dal Khalsa International, Sih Araştırmaları Enstitüsü, Sih Gençlik Federasyonu, Khalistan İşleri Merkezi gibi bir dizi hizmet kuruluşu bulunmaktadır. Sihizm ile gevşek bir şekilde bağlantısı olan diğer kuruluşlar.

ÖĞRETİMLER

Nanak'ın misyonu hem Hinduizm hem de İslam'ın ortak unsurlarını bir araya getirmekti. Bu nedenle Sihler daha sonra Brahmanizm'e muhalif olarak kabul edildi . Nanak, uyumluluk adına Hinduizmin törensel ve ritüelistik ilkelerini reddetti.

On gurunun beşincisi olan Guru Arjun,

O ana kadar pek çok yazı ve ilahi birbirinden ayrı ve bağımsız kalmıştı. Bu toplama süreci onuncu guru Gobind Rai tarafından tamamlanana kadar devam etti. Sonuçta Sihizm öğretilerini içeren cilt, Sih İncil'i olarak kabul edilen on gurunun yazılarının bir antolojisi olan Siri Guru Granth Sahib (aynı zamanda Adi Granth olarak da bilinir) olarak adlandırıldı.

Allah, İslam'da itiraf edildiği gibi tektir. Her şeyi O yarattı. Tanrı'yı tanıma deneyimi meditasyon uygulamasıyla yaşanabilir. Sihler Hindu samsara, karma ve reenkarnasyon kavramlarını benimserler . İnsan olarak doğmakla,

kişi samsaradan kaçmak için en büyük fırsata sahiptir . Khalsa azizleri olarak adlandırılan daha katı Sihler, Beş K olarak bilinenlere bağlı kalırlar ve bunlar şu şekildedir: (1) kesa—Khalsa'nın kesilmeden tuttuğu "uzun saç"; (2) kangha—"tarak"; (3) kacha—"kısa pantolon"; (4) kachu—"metal bilezik"; ve (5) kirpan – "silah" veya "kılıç."

Hindistan'da sayıları iki yüzden fazla olan Sih tapınaklarına gurdwaralar denir. Baş tapınak yukarıda adı geçen Amritsar'daki Harimandir'dir. İkinci en kutsal tapınak

Nankana, Nanak'ın doğum yeri. Her ne kadar Müslümanlar gibi Sihlerin de ikonlara ve putlara ibadet etmeleri kesinlikle yasak olsa da, Adi Granth gerçekten de bir ibadet nesnesi haline geliyor. İslam'da olduğu gibi kutsal yakitler. genellikle sabah namazına ayrılır. CÖZÜM

Nanak'ın "Hindu yoktur, Müslüman yoktur" şeklindeki inancına rağmen, Sihler ve Hindular hem siyasi hem de teolojik olarak birbirlerinden giderek daha fazla ayrıldılar. Sihizm'de herkesin kutsal yazıları okuma hakkı vardır; bunlar yalnızca ayrıcalıklı sınıflara yönelik değildir. Öte yandan Hinduizm, yalnızca kast sistemi altındaki ruhsal acıdan seckinlerin kutsal yazılara erismesine izin yerir.

Bu fikir, HIRİSTİYANLIK içindeki Protestan Reformcular (William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, vb.) tarafından savunulan tüm inananların rahipliği doktrinine dikkat çekici bir şekilde paralellik göstermektedir. Bu doktrin, on altıncı yüzyıla kadar Roma Katolik Kilisesi içindeki eğitimli ve seçkin rahipler sınıfına ayrılmış olan İncil'i tüm Hıristiyanların okuyabileceğini ima etmektedir. Bu kavram, Avrupa'da Rönesans'la el ele giden, feodal devletin sona ermesine ve sonunda daha ayrıcalıklı ve eğitimli bir "orta sınıfın" ortaya çıkmasına neden olan bir kültürel patlamaya yol açtı. Sihler, Hindu kast sisteminin dar sosyal yapılarını reddettiler ancak etnik bölünmeler, özellikle kırsal köylerdeki daha az eğitimli olanlar arasında hâlâ devam ediyor.

Sihizm, özellikle Yogi Bhajan'ın öğretileri ve onun SIKH DHARMA olarak bilinen Sihizm biçimi aracılığıyla Batı'da önemli bir etkiye sahip olmustur. 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok Sih sert muameleye maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde Sihlerin saldırıya uğradığı veya mülklerinin tahrip edildiği vakalar ortaya çıktı.

FK BİLGİLER

Merkez

Guru Ram Das Ashram, 1620 Preus Yolu, Los Angeles, CA 90035.

İnternet sitesi

www.sikhs.org; www.internationalgatka.org

Kutsal Metin

Sri Guru Granth Sahib; Adi Granth

Süreli Yayınlar Bkz . SIKH Dharma

Üyelik

Dünya çapında 20 milyon Sih olduğu tahmin ediliyor.

Notlar

- 1. Sihizm ile Hıristiyanlık arasındaki karşılaştırmalar ve zıtlıklar, İSLAM ve HİNDUİZM hakkındaki makalelerde yapılan gözlemlerle paralellik göstermektedir. Ayrıca bkz. SİKH Dharma.
- 2 Örneğin, Jeff Hughes'un "Sihs Face Misplaced Anger" (18 Kasım 2001) başlıklı makalesindeki Denver Post'a bakınız.

SILVA ZİHİN KONTROLÜ (SMC); PSİKORİENTOLOJİ

Silva Zihin Kontrolü (SMC), yirminci yüzyılın son yarısında başlatılan ve geleneksel dini bağlardan farklı bir bağlamda terapötik kişisel gelişim tekniklerine odaklanan birçok farklı hareketten biridir. YENİ ÇAĞ HAREKETİ kategorileriyle birleştirilmiş psikoterapiden elde edilen bilgiler, SMC'yi ve LIFESPRING ve FORUM gibi buna benzer diğer grupları oluşturanların büyük bir kısmını olusturur.

TARİH

Silva Zihin Kontrolü, Laredo, Teksas'tan bir hipnotist olan Jose .Silva'nın (1914–1999) araştırmasıyla başladı. Silva, 1944'te Laredo'da "alfajeni" (beyin dalgası analizi bilimi) araştırmaya başladı. Başlangıçta tekniklerini katılımcıların zeka katsayılarını (IQ) artırmalarını sağlamak için kullanmayı amaçladı. Buradaki fikir, esasen zihnin, beyin dalgası frekansının daha düşük durumlarında, ortalama frekans seviyelerine göre çok daha fazla enerji üretebilmesidir.

Silva onlarca yıl boyunca bu konsept üzerinde çalıştı. 1967'de tekniklerini sahada denemek için Teksas'ta şehir şehir dolaşmaya başladı. Halkın kendi yöntemlerini denemeye istekli olup olmayacağını belirlemeyi amaçlıyordu. Gittiği her yerde tutkuyla ders verdi ve ders verdi. Silva 7 Şubat 1999'da öldü.

ORGANİZASYON

SMC, Teksas sınırlarının ötesinde büyümeye başlayan bir takipçi kitlesi kazandı. Şu anda SMC seminerleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her eyalette, Meksika, Kanada, İspanya, Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa'daki ülkelerde sunulmaktadır. Başlangıçta tek bir kişi tarafından öğretilen yöntem, kısa sürede ülke çapında bölge müdürlerinden oluşan bir organizasyona dönüştü. Kursları sertifikalı eğitmenler veriyor. Kayıt yaptıranlar üye olabilir ve onlara Silva kimlik kartı verilir. Web sitesi eğitmenlerin dünya capındaki konumlarını gösteren bir dizin içerir.

ÖĞRETİMLER

SMC'nin temel amacı, katılımcıların daha başarılı olmaları için zihinlerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olmaktır. Silva bilincin dört seviyesi olduğunu öğretti: beta, alfa, delta ve teta seviyeleri. Beta seviyesi uyanık bilincin normal seviyesidir.

Alfa, delta ve teta seviyeleri ile birlikte Silva'nın eğitim teknikleriyle kilidini açabildiğini iddia ettiği bilinçaltı seviyelerdir. Alfa düzeyinde zihin şunları yapabilir:

rahatlayabilir ve meditasyona başlayabilirsiniz.

Silva bunu iddia etti

Alfa boyutunu kontrollü farkındalıkla kullanmayı öğrenmeye başlamak yeniden doğmak gibidir. İki boyutu ve iki duyu kümesini kullanan insanlık, zihnin üstün bir perspektiften işleyişini yansıtabilir; bu üstün bakış açısıyla daha geniş bir bilgi deposunu kullanabilir, daha fazla bilgelik geliştirebilir ve daha gerçekçi ve daha doğru bir değer anlayışını kavrayabiliriz.1

Silva'nın tekniklerinin kişinin içindeki dehayı uyandırmasını sağladığı iddia ediliyor. Eğitmenler katılımcılara hastalıkları tespit etmeyi, teşhis etmeyi ve kelimenin tam anlamıyla hastalığı "düşünmeyi" öğretir. İyileştiklerini sanarak aslında iyileşmişlerdir. Yalnızca olumlu algılara yol açan olumlu düşüncelere izin verilir.

SMC, stajyeri danışmanlarıyla buluştuğu hayali bir dünyaya getirmek için hipnozu kullanır.

Danışmanlar her zaman stajyerin geçmişinden bilinen veya bilinmeyen iki varlıktır. Danışman, konunun saygı duyduğu veya hayran olduğu ünlü bir kişi olabilir. Danışmanların karakteri, erdemlilikten kaprisliliğe, şakacılığa veya öngörülemezliğe kadar çeşitlilik gösterir. Katılımcıyı belirli durumlarda ve problemlerde doğru seçimler yapmaya yönlendirir.

Bunlar, öğrencinin zihninde yaratması öğretilen koruyucu melekler veya medyumlardır.

SMC için de temel olan "bellek mandallarının" kullanılmasıdır.

Bunlar kullanıldığında zihni zihinsel bir ekrana odaklayan kelimelerdir. Burası gözler kapalıyken zihnin algıladığı alandır.

SMC'nin başlangıç programı her biri on iki saat süren dört dersten oluşmaktadır. Zihin kontrolörleri danışanlara zihinsel rahatlama durumunu (alfa aşaması) teşvik etmeyi öğretir. Program daha sonra meditasyon tekniklerini, kendi kendine hipnozu ve bilincin rehberli olarak genişletilmesini öğretir. Danışanlar olumlu düşünme yoluyla kendi yakın çevrelerini etkilemeye başlayabileceklerini keşfederler. Olumlu düşünerek sigara ve diğer madde bağımlılığı gibi olumsuz alışkanlıklar ortadan kaldırılabilir. Sorunların çözümlerini nasıl "görselleştireceklerini" öğrenirler. Buna "zihinsel görüntüleme teknikleri"

Son zamanlarda SMC iki günlük seminerler sunuyor. Bu kırk sekiz saat, Silva'nın öğretilerine dayanan dersler ve meditasyonlarla doludur. Kendi deyimiyle Silva Temel Ders Teknikleri iş adamlarına, sanatçılara, profesyonellere ve halka yöneliktir.

Silva nihayet, Silva'nın yöntemlerini kullanarak mümkün olan en yoğun eğitimi sağlamak üzere tasarlanan Silva "UltraMind ESP Sistemini" tanıttı.

Silva için tüm dinler aynı manevi öze sahiptir. Katılımcılar insanlığa yardım etmeyi arzuladıkça kendilerine yardım ederler. Yetenekleri artıyor ve daha isabetli oluyorlar. tahminler ve şifalar. 2—SMC organize bir din değil, daha ziyade bir tür psikolojik kendi kendine yardım terapisidir. Ancak eğitim seminerlerinde Doğu dininin, okült ve ispiritizmanın unsurları eklektik bir şekilde kullanılmaktadır. Ruhlar alemine inanç temel bir ön varsayımdır. Tanrı aslında içinizdeki bir "enerjidir"; Tanrı, teizmin ve Hıristiyanlığın geleneksel olarak öğrettiği gibi, tamamen dünyanın dışında bir varlık değildir.

HİNDUİZM'den ipuçlarını takip eden SMC, panteistik bir Tanrı anlayışına inanmaktadır.

Kişinin sınırlı yüzey egosunu (beta düzeyini) aşarak, gerçekliğin doğasını kontrol edebilir. Yeni Çağ motifleri de kolaylıkla görülmektedir.

3. SMC için Soterioloji yukarıda anlatıldığı gibi temel olarak bilincin daha yüksek seviyelerine ulaşmaktır. Kişi kurtuluşa, tam potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyen "sorunlardan" kaçarak ulaşır. Günah ve ardından gelen kefaret kavramı yoktur.

CÖZÜM

Giriş seviyesi kursuna kaydolmak için iki milyona yakın kişi 200 dolar ücret ödedi. Arica, Forum ve diğer kişisel gelişim terapileri gibi SMC de, Peter Marin'in "Yeni Narsisizm" dediği şeyle ve "izole edilmiş olanın tanrılaştırılması"yla meşgul olan bir kültürde geniş bir çekiciliğe sahip olmustur.

Grup, kurslar vermeye devam ediyor ve aktif bir web sitesine (aşağıda) sahip olmanın yanı sıra, bir radyo yayını da sürdürüyor.

"Bilgelik."
EK BİLGİLER
Genel merkez Silva International, Inc., Laredo, TX, 78040.
Internet sitesi
www.silvamethod.com
Kutsal Metin
Silva Zihin Kontrol Yöntemi
Periyodik
BİLGELİKHaberler
İstatistik
Silva'nın materyalleri 107 ülkede ve 29 dilde dağıtılıyor. Uluslararası alanda milyonlarca insan Silva'nın tekniklerini inceledi.
Notlar
1 Jose Silva, Silva Zihin Kontrolü - Alfa Teta Beyin Dalgaları (Laredo: Jose

Silva, 1973), 3.

Machine Translated by Google

- 2]ose Silva, MC404-ESP(2) (Laredo: Jose Silva, 1969), 2.
- 3 Ayrıca bkz. FORUM, LIFESPING, ARICA ve YENİ ÇAĞ HAREKETİ. "Kova çağında" gezegensel birliğe yönelik Yeni Çağ arayışı SMC'nin hedefleriyle uyumludur.

4Peter Marin, "Yeni Narsisizm," Harper's (Ekim 1975), 45.

SOKAGAKKAI

SokaGakkai, Japonya'da ortaya çıkan en önemli dini hareketlerden biridir. Okuyucu ayrıca SokaGakkai'yi okurken NICHIREN SHOSHU ve BUDİZM'e de başvurmalıdır.

TARİH

Çevirisinden Değer Yaratma Topluluğu olarak da anılan SokaGakkai, NICHIREN SHOSHU BUDİZM'in sivil örgütüdür. Hareket, 1930'da Tsonesaburo Makiguchi tarafından kuruldu, ancak orijinal adı Soka Kyocku Gakkai'ydi. Hareketin temel felsefesini on üçüncü yüzyıldaki öğretmen Nichiren'den aldığı için yirminci yüzyıldaki başlangıcı yanıltıcı olmamalıdır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon hükümeti SokaGakkai'yi yasakladı ve Makiguchi tutuklanarak hapishanede öldü.

Makiguchi'nin en yakın müritlerinden biri olan Josei Toda, 1946'da hareketi yeniden canlandırdı ve o sırada örgüt SokaGakkai adını aldı.

Sonraki liderler, 1960-1979 yılları arasında ülkeyi yöneten Daisaku Ikeda; Hojo Hiroshi (1979–1981); ve 1981 yılında organizasyonun liderliğine başlayan Einasuke Akiya. Ikeda Sakoto (Nichiren'e inananların başı) onursal unvanını taşımaya devam edecekti

ORGANİZASYON

SokaGakkai'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temel organizasyon birimine bölge adı verilir. Bölgeler düzenli olarak, genellikle on beş ila otuz kişilik toplantılar halinde toplanır.

Gruplar bölgenin bir parçasıdır ve bölümler, alanlar, bölgeler ve bölgeler olarak adlandırılan daha büyük gruplar bölgesel ve ulusal organizasyon yapısını oluşturur; onlar sorumludur

Daha büyük ölçekli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi.

ÖĞRETİMLER

Örgüt 1965'ten bu yana Komei adında kendi siyasi partisini işletiyor . Gerçekten dikkate alınması gereken bir güç.

Shakabuku olarak bilinen yüksek basınçlı ve zorlayıcı bir dönüşüm yöntemi sayesinde örgüt, 1950'lerde üç bin aileden 1980'lerde on altı milyonun çok üzerine çıktı. Örgüt, siyasette aktif olmanın daha mutlu bir dünya yaratmanın bir yolu olduğuna inanıyor.

2

Makiguchi üç önemli ilkeyi vurguladı: bi (güzellik), ri (kazanç) ve zen (iyilik). Nichiren qibi SokaGakkai de öğretiyor

"Lotus Sutra'nın şerefi" olarak çevrilen nam-Myoho-renge-kyo ilahisinin önemi

CÖZÜM

SokaGakkai, Budizm'in genişleyen bir mezhebi olmaya devam ediyor. Pek çok edebiyat onun matbaalarından yayılıyor. Hareketin temeli Japonya'dadır ancak etkisi dünya çapındadır. Japonya'da on yedi milyondan fazla Nichiren Shoshu adanmışı varken, dünya çapında yirmi milyon SokaGakkai adanmışı ve Amerika'da en az yarım milyon olduğu tahmin ediliyor.

Devletler. Pek çok Amerikalı savunucu Japon soyundan değildir.

Aralık 1990'da SokaGakkai ile Nichiren Shoshu örgütü arasındaki gerilim, Daisaku 3 Ikeda'nın sokoto unvanının elinden alınmasıyla ortaya çıktı .

— Daha yakın bir zamanda, 8 Kasım 1991'de Nichiren başrahibi SokaGakkai hareketinin dağılmasını emretti.

Üç gün sonra Einasoke Akiya, SokaGakkai'nin buna uymayı reddedeceğini duyurdu. Hareket ciddi mali baskılardan muzdaripti. Mayıs 1991'de 4,5 milyon dolarlık vergi ödemeye zorlandılar. Japonya'da milyonlar kaybeden diğer yatırımcılar hiç para alamayınca, bir borsa skandalı hazineye 3,3 milyon dolar getirdiğinde "temiz hükümet" sloqanı daha da kirlendi.

Medya savaşları ve şiddet suçlamaları içeren davalar, son yıllarda özellikle Amerika'da iki grubun itibarını zedeledi.

SokaGakkai'de son on yılın son gelişmelerine ilişkin güncellemeler için lütfen Nichiren Shoshu hakkındaki makaleye bakın.

EK BİLGİLER

Merkez

Uluslararası: SokaGakkai Uluslararası Ofisi, 32 Shinano-Machi, Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japonya. ABD genel merkezi:

Soka Gakkai International (SGI-ABD), 606 Wilshire Blvd.,

Santa Monica, Kaliforniya, 90401.

Web siteleri

Uluslararası-www.sokagakkai.or.jp; usa.org ABD-www.sgi-

Kutsal Metin

Lotus Sutrasi

Machine Translated by Google

Süreli Yayınlar

Yaşayan Budizm (eski adıyla Seikyo Times); World Tribune Üyeliği'nin yirmi milyon olduğu tahmin ediliyor (Nichiren Shoshu'dan aforoz edildiği sırada-1992).

Notlar

1www.sqi-usa.org/thesqiusa/aboutsqi/orqanization.html.

- 2.SokaGakkai'nin doktrinsel unsurlarının daha kapsamlı bir değerlendirmesi için NICHIREN SHOSHU BUDİZMİ'ne bakınız. BUDİZM hakkındaki makaleden daha fazla bilgi edinilebilir.
- 3 William M. Alner, "Nichiren Shoshu Budistlerini Etkileyen İç Çatışma, Bölünme ve Skandal," Christian Research Journal (Kış 1992), 5.

4 Aynı eser, 6.

GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA, VE KARAYİP KÜLTLERİ

Bu ansiklopedi boyunca Latin Amerika'da, özellikle Brezilya'da, Orta Amerika'da ve Küba, Jamaika ve Haiti dahli Karayipler'de öne çıkan bazı tarikatlar alfabetik sırayla yer almaktadır. Bu grupları birbirinden ayıran çok sayıda faktör vardır ancak onları benzer kılan temel bilesenler de vardır.

Dünyanın bu bölgesindeki tüm önemli kült geleneklerinde ortak olan. Batı Afrika dininin etkisidir.

Köle ticaretinin yapıldığı günlerde, Yoruba ve Bantu kabilelerinden binlerce yerli, tarlalarda ve çiftliklerde çalışmak üzere Batı Hint Adaları'na ve Brezilya'ya nakledildi. Kültürlerini ve dinlerini beraberlerinde getirdiler. Yeni Dünya'daki yerlilerle karışırken, dini uygulamalarını yerleştikleri çeşitli bölgelerdeki yerli halklarla da özdeşleştirdiler. Bu, Hıristiyanlıktan, özellikle de İspanyol ve Portekizli misyonerler tarafından ithal edilen Roma Katolikliğinden daha da etkilenen ilginç ve büyüleyici bir dini eklektizmle sonuçlandı. Ortaya çıkan birçok mezhep arasında çok fazla çeşitlilik olmasına rağmen, Batı Afrika etkisi bir dizi faktörün kanıtladığı gibi temel bir homojenlik sağladı.

İlk olarak, bu bölgedeki kültlerin çoğu, bir

üstün veya yüce varlık. Bu, mutlaka bu kültlerin tek tanrılı olduğu anlamına gelmez. Hıristiyan misyonerlerin bakış açısından ortaya çıkan ve yükselmeye devam eden bir sorun, dini tektanrıcılığın, kültlerin kucakladığı binlerce daha küçük tanrıyla bağdaştırılmasıdır. Bu tanrılar ataların ruhları ve kozmosu kontrol eden tanrılar şeklinde qelir. Tarikatlar aynı zamanda animizm ilkelerini de takip ediyor.

İkincisi, tanrıların çokluğu çeşitli kültler tarafından paylaşılmaktadır. Yorubi tanrıları Eshu, Ifa, Elegba ve Shango sadece birkaç örnektir.

Üçüncüsü, isimler değişse de birçok uygulama ve ritüel tüm kültlerde ortaktır. Örneğin Brezilya'nın Yorubi tarikatlarındaki rahiplere ba-balao adı veriliyor. Haiti'de onlara paploi denir. Ancak görevleri benzerdir. Kurban hazırlıklarıyla ilgilenirler ve ruhların çağrılmasına aracılık ederler. Başlatma uygulamaları da benzerdir.

Son olarak, Güney Amerika kültlerinde ortak olan bir başka olgu da, adanmışların orishalar tarafından ele geçirilebileceği inancıdır . Bazı gruplar bir konunun yalnızca tek bir ruh tarafından ele geçirilebileceğine inanır. Diğerleri, istekli bir alıcının bedeninde herhangi bir sayıda ruhun yaşayabileceğini iddia ediyor. Bu faktörlerin her biri göz önüne alındığında, iki bin yıllık tek gerçek din iddiasına rağmen Hıristiyanlığın misyonerlerin umduğu özel etkiye sahip olmaması pek de şaşırtıcı değil. Tamamen Hıristiyanlığa geçiş olduğuna dair bazı raporlar var, ancak genel olarak durum böyle değil. Sorunlardan biri misyonerlerin kendileriyle ilgiliydi. Misyon çalışanları, kültürlerarası bir müjdeyi ithal etmek yerine, çoğunlukla farkında olmadan Batı kültürünü, yaşam tarzlarını ve dilini yaymakla daha fazla ilgileniyorlardı.

Her ne kadar Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika ülkelerinin çoğu sözde Roma Katolik olsa da, daha önce de belirtildiği gibi, gerçek şu ki, dünyanın bu bölgesinde yüzlerce taşralı ve belirsiz mezhep ve tarikat var.
Roma Katolik misyonerleri, Katolikliği çeşitli Güney Amerika ve Karayip dinlerine tanıtmaya çalışırken, çoğunlukla yerli dinler, Katolikliği, dünyanın bu bölgesindeki ilgili dinlere özgü tanrıların panteonuna dahil etmis ve harmanlamıştır.

Son zamanlarda Pentekostal kiliseler için durum böyle değildi. Diğer Protestan kiliseleri bu bölgelere misyonerler göndererek bazı olumlu sonuçlar elde ederken, Pentikostal gruplar yalnızca Hıristiyanlığa geçişleri görmekte dikkate değer bir başarı elde etti. Pentikostalların Kutsal Ruh'un gücüne, mucizelere ve

Cinlerin kovulması, Güney Amerika ve Karayip bölgelerinin yerli dinleri tarafından tanımlanan aynı olguya Hıristiyanların daha etkili bir tepki vermesini sağlamış gibi görünüyor.

Buradaki amacımız öncelikle bu grupların ortak ilkelerine ilişkin bazı genel gözlemler yapmaktı. Bu ciltte ele alınan daha önemli ve etkili gruplardan bazıları ABAKUA, CABILDO, CANDOMBLE, CONVINCE, MACUMBA, MYAL, SANTERIA ve VOODOO'dur.

SPİRİTÜALİZM; EVRENSEL KİLİSE USTA'NIN (UCM)

Spiritüalizm1 on dokuzuncu yüzyılda bir hareket olarak başladı. Pathos, duygu ve varoluşsal özlemle karakterize edilen romantizm çağı, birçok tarikat ve mezhebe kültürel ortam sağladı ve okültlere olan ilginin yeniden canlanmasını sağladı.

TARİH

Evrensel Usta Kilisesi 1908'de Los Angeles'ta kuruldu. Özünü aldığı maneviyat asırlardır eskidir. Spiritüalizme veni ilgi 1843'te basladı New York'tan Andrew Jackson Davis adlı bir ayakkabı tamircisi, ruhlar dünyası ile bir araç olarak iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu iddia ettiğinde. Davis, 1844'te Emmanuel İsveçborg'un ruhunu başarılı bir şekilde aktarabildiğini iddia etti. Davis sayesinde, İsveçborg yaşayabildi ve öğretilerine devam edebildi. Davis, çalışmaları ve deneyimleri hakkında Doğanın İlkeleri (1847) gibi birçok kitap yazmaya devam etti.

Beş yıl sonra, 1848'de Kate Fox ve kız kardeşleri Margaret ve Leah, New York Hydesville'deki evlerinde manevi rap sesleri duyduklarını iddia ettiler. Yaşadıkları evin perili olduğu biliniyordu. Sesler rap'ten hareket eden mobilyaların sesine kadar değişiyordu. Fox kardeşler çok geçmeden görünmeyen varlıkla iletişim kurabildiklerini keşfettiler. Ruhun kendisini Bay Splitfoot olarak tanıttığını ve evlerinde öldürüldüğünü iddia ettiler. Daha sonra bodrumda bir iskelet kazıldı.

1855'te hem Kate hem de Margaret Fox, ayak parmaklarını "çatlatarak" çarpma seslerine kendilerinin neden olduğunu kamuoyuna itiraf ettiklerinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Daha sonra, bunu yapmak için rüşvet aldıklarını iddia ederek bu itirafı geri çektiler.

Fox kardeşlerin hikayesi hemen ilgi uyandırdı ve maneviyatın hızla yayılması sürüyordu. Bildirilen tecavüz olaylarından dört yıl sonra, 1852'de Cleveland'da kendilerini maneviyatçı olarak gören herkes için bir toplantı düzenlendi.

New York Tribune'un editörü Horace Greeley'in yardımıyla hareket daha da ivme kazandı ve gelişmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen maneviyat, kısa sürede Avrupa çapında birçok hevesli uygulayıcı kazandı. Allan Kardec'in Fransa'daki yazıları ve diğer birçokları, romantik dönemde maneviyatın sahip olduğu ilgiyi ve hayranlığı yansıtıyor.

Tüm ortamların en popülerleri Daniel Douglas Home ve Eusapia Palladino'ydu. Home'un tavanların yakınında havaya yükselme deneyimi yaşadığı, pencerelerden dışarı çıktığı ve vücudunu normalden on iki inç daha uzattığı iddia ediliyor. Eusapia Palladino, yalnızca bir bakışla veya göz açıp kapayıncaya kadar nesneleri hareket ettirebildiği söylenen köylü kökenli genç bir kızdı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde birçok maneviyatçı hareket ve organize kilise çiçek açmaya başladı. Bunlardan en eskisi, 1908'de kurulan ve 1918'de birleşen Evrensel Usta Kilisesi'ydi (UCM). UCM, etkisini kısa sürede Kaliforniya'dan Amerika Birleşik Devletleri kıtasına yaydı. Bugün hareket gelişmeye devam ediyor.

1893'te Ulusal Spiritüalist Kiliseler Derneği kuruldu. Bir organizasyon olarak dünya çapındaki birçok farklı maneviyatçı kiliseyle bağlantı sağlar.

Douglas Hill ve Pat Williams, bilgilendirici çalışmalarında Doğaüstü, kesinlikle olduğundan daha fazla şüpheci olduğunu iddia ediyor Spiritüalizmin savunucuları. DJ West'ten alıntı yapan Hill ve Williams, bu yaygın süpheciliği özetlemektedir:

Spiritüalizm basit ruhlarla gelişir. Ortalama küçük Spiritüalist hizmet, herhangi bir köktendinci mezhebin toplantılarının tüm kabalığına sahiptir. İzleyicilerin çoğunluğunu orta yaşlı kadınlar oluşturuyor. Belirlenen sayıda ilahiden sonra, titreşimler ve uyum, astral bedenler, Tanrılığa uyumlanma veya ilahinin pitritsi ne olursa olsun hakkında bir sürü laflar döken ziyaret medyumunun verdiği basiret adresine yerleşirler. an. Dinleyicilerine, diğer tarafta iletişim kurmayı bekleyen sevdiklerine karşı anlayışlı olmaları icin yalavırıor.

. Hiçbir şey

2 bundan daha acıklı veya sıkıcı olamaz.-

Sosyal reformcu Robert Dale Owen (1801–1877) ateşli bir maneviyatçı oldu. Başka Bir Dünyanın Sınırındaki Ayak Düşmeleri adlı kitabı ona hareketin sözcüsü olarak ün ve popülerlik kazandırdı. Owen Beyaz Saray'a davet edildi

Onun maneviyatçı inançları üzerine bir makale okuyun. Makaleyi dinledikten sonra Başkan Lincoln şu ünlü ama şüpheci açıklamayı yaptı: "Eh, bu tür şeylerden hoşlananlar için, bunun tam da onların hoşuna gidecek türden bir şey olduğunu düşünüyorum."

Spiritüalizmin en açık sözlü eleştirmenlerinden biri ünlü sihirbaz Harry Houdini idi. Hill ve Williams şöyle bildiriyor: Houdini'nin

maneviyatçılığa karşı garip bir şekilde ikircikli bir tutumu vardı: ruh iletişiminin gerçekten mümkün olduğunu kanıtlamak için her zaman endişeliydi, her başarılı teşhir onu üzüyor gibiydi. Sir Arthur Conan Doyle'la olan yakın dostluğu, Leydi Conan Doyle'un (otomatik yazar) Houdini'nin ölmüş annesinden bir mesaj almasıyla bozuldu. İlk başta mesajdan çok etkilenmiş olsa da, Houdini daha sonra bunun herhangi bir annenin gönderebileceği türden bir mesaj olduğu ve annesinden daha fazla İngilizce bildiğini gösterdiği gerekçesiyle mesajın yanlış olduğunu re

Houdini ayrıca , 1923'te Scientific American dergisi tarafından yürütülen ve bir bilim adamları komitesini kendisinin gerçek olduğuna inandırabilecek herhangi bir ortama 5000 dolar teklif eden bir araştırmada da ortaya çıktı . Houdini üyeydi çeşitli ortamları test eden komitenin üyesi. "Bağımsız ses" fenomeni ürettiğini iddia eden bir tanesinin, bir galvanometre (görünmeyen hareketleri tespit eden bir alet) tarafından odanın içinde dolaşarak bu tezahürleri kendisinin ürettiği gösterildi. Bir diğeri bağlarını çözdü ve serbest eliyle fenomen yarattı; Houdini'nin onu bağlaması 45 4 dakika sürdü. Sonra hiçbir şey olmadı. ;

Kısacası meşru mecra olduğunu iddia eden pek çok kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Ama görünüşe göre hepsi değil! Bazı maneviyatçı tezahürler bir bilmece olarak kaldı ve hala bilim camiasını bölmeye devam ediyor.

Gerçekten özgün olduğu düşünülen medyumlar ve maneviyatçı fenomenlerle ilgili birçok örnek rapor edilebilir. Böyle bir medyum Bayan Leonora E. Piper'dı. Bostonlu bir tüccarın karısı olan Piper, kariyerine 1885 yılında medyum olarak başladı ve kırk yıl boyunca bilim camiası onun iddialarını veya başarılarını çürütmeyi asla başaramadı.

Bir kaynağa göre,

Örneğin Bayan Piper, Britanya Psişik Araştırma Derneği üyeleri tarafından her zaman dikkatle gözlemlenen yaklaşık 88 oturum düzenledi. Profesör Oliver Lodge, daha sonra İngiltere'nin en parlak bilim adamlarından biri ve dikkatli bir psişik araştırmacı olan Sir Oliver Lodge, Bayan Piper'ın seanslarına katılanlarla ilgili gerçekleri ve genel bilgileri, daha önce bilinmeyen gerçekleri belirttiği yaklaşık 41 özel olaydan oluşan bir kontrol listesi derledi. tam da seansların yapıldığı sırada bu kişiler! Bu dikkatlice doğrulanmıştır ve reddedilemez. . . . Bayan Piper, Sir Oliver Lodge, Sir William Crooks, Dr. William James, Dr. Hodgson ve Dr. Hyslop'u ikna etti. gerçekten de doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu söyledi . . .

Spiritüalizme karşı sürekli bir muhalefet sesi duyuldu.

Hıristiyan kilisesi. Kutsal Kitaptaki pek çok pasaja dayanarak (örneğin, Mısır'dan Çıkış 22:18; Lev. 19:31; 1 Sam. 28:7–19; Elçilerin İşleri 13:1–11), kilise Tanrı tarafından bu işe bulaşmaması konusunda uyarılır. gizli şeyler. Kilise, ruhlar dünyası fenomenlerinin gerçekliğini inkar etmek şöyle dursun, her ne kadar sahtekarlık, maneviyatçıların gerçek tezahürlerinden daha yaygın olsa da, gerçek fenomenlerin şeytani dünyaya ve şeytanın kendisine atfedildiği sonucuna varmıştır (Yuhanna 8:44; 2). Korintiller 4:4). Okült bir fenomen olarak Spiritüalizm, tüm antik dinler kadar eskidir, ancak gizli sanatlara ilgi duyanların ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Son zamanlardaki yeni maneviyat dalgası, 1970'lerin başından itibaren YENİ ÇAĞ HAREKETİ'nde ortaya çıktı. Andrew Greeley ve Chicago Üniversitesi Ulusal Görüş Araştırma Konseyi tarafından 1980'lerin ortasında yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre, Amerikalı yetiskinlerin yüzde 42'si, kendilerinin

6 kişi öldü." —Görünmeyen 7 ruh dünyası ile temas için Yeni Çağ terminolojisi cağrı kanalıdır.

Spiritüalizm, metafizik düşünce alanında geniş bir fikir yelpazesini kapsar. Kendine has bir kelime dağarcığı vardır. Basiret, medyum, duruişiti, telepati, kontrol, seans ve daha birçok terim gibi terimler maneviyattan ortaya çıkmıştır. Popüler bir düzeyde, maneviyat, 8 Parker Kardeşler tarafından üretilip satılan Ouija tahtası tarafından övüldü .

—Maneviyat genel olarak Brezilya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde Amerika'dan daha popülerdir.

Devletler. 1893 yılında kurulan Ulusal Spiritüalist Derneği'nin merkezi Washington DC'dedir.

Spiritüalizm o kadar geniş kapsamlı ve her şeyi kapsamaktadır ki birçok dini hareket onun öğretilerinden etkilenmiştir. Buna karşılık, maneviyatın kökleri tasavvufta ve Uzak Doğu dinlerinde, özellikle de HİNDUİZM'dedir.

Spiritüalizmi oluşturan şeylerin çoğunun sahtekarlık olduğu keşfedilmiş olsa da, Bayan Piper'ınki gibi açıklanamayan ve belki de açıklanmayan birkaç vaka vardır. Bu makale şimdi dikkatini genel olarak maneviyat öğretilerine ve özel olarak UCM'ye ceviriyor.

ORGANİZASYON

UCM, tam ve tam idari kontrol uygulayan bir mütevelli heyeti tarafından yönetilir. Yıllık seçimler yapılıyor. Yönetim kurulu da kuruluş konseyinin çeşitli üyelerini atayan başkanı secer.

Bakanlar kuruluş tarafından lisanslanır ve üç gruba ayrılır. (1) Ruhsatlılar eğitim gören bakanlardır. (2)

Şifa bakanları uygulayıcılardır ve aynı zamanda şifaları yönetme yetkisine de sahiptirler. (3) Atanmış bakanlar tam teşekküllü medyumlardır. Görevlendirilmek için kişinin bir yıl boyunca lisans sahibi veya şifa 9 bakanı Birkaylağı Merkir Pratt'ta eğitiliyor

Whitewater, Wisconsin'deki enstitü.

Toplantıların çoğu ve bu tür toplantılara katılan yabancıların ilgisi, ölen yakınların ruhlarıyla temasa geçmek üzerine yoğunlaşıyor. Medya, toplantıların merkezi odağı haline gelir ve herhangi bir dini organizasyonun üveleri katılmava davetlidir.

ÖĞRETİMI ER

Yedi'de özetlenen maneviyatın temel öğretileri National tarafından yayınlanan Maneviyatın İlkeleri Spiritüalist Derneğin isimleri söyle:

- 1. Tanrı'nın Babalığı
- 2. İnsanın kardeşliği
- 3. Sürekli varoluş
- 4. Ruhların birleşmesi ve meleklerin hizmeti
- 5. Kişisel sorumluluk

5. Kişisel sorumluluk

6. Yervüzünde yapılan iyilik ve kötülüklerin ahiretteki karsılığı ve cezası

7. Sonsuz ilerlemenin yolu

Spiritüalizm ve UCM için yetkili metinler arasında The Aquarian Gospel of Jesus Christ ve A New Text of Spiritual Philosophy and Religion bulunmaktadır. Bu yazılara göre Yedi İlkenin genişletilmiş versiyonu olarak sunulan UCM'nin qenel ilkeleri şu şekildedir:

- "Biz" Tanrının babalığına ve insanın kardeşliği.
- "Biz", doğa aleminde meydana gelen hem fiziksel hem de ruhsal tüm olayların sonsuz aklın tezahürleri olduğuna inanıyoruz.
- "Biz", gerçek dinin, doğanın ve Tanrı'nın yasalarını anlamak ve bu yasalarla uyum içinde yaşamakla keşfedileceğine inanıyoruz.
- "Biz", bireysel varlığın, kişisel kimliğin ve hafızanın ölüm denilen geçiş döneminden sonra da devam ettiğine inanıyoruz.
- "Biz", görünmeyen veya eterik dünyadakilerle iletişimin kanıtlanmış, bilimsel bir qerçek olduğuna inanıyoruz.

psişik araştırma fenomeni tarafından test koşulları altında.

- "Biz", "Başkalarının size yapmasını istediğiniz her şeyi siz de onlara yapın" şeklindeki Altın Kuralın ahlakın özü olduğuna inanıyoruz.
- 7. "Biz" her bireyin ahlaki açıdan kendinden sorumlu olduğuna inanıyoruz. Mutluluk doğanın ve Tanrının kanunlarına itaatten doğar ve mutsuzluk ve sefalet de onların itaatsizliğinden kaynaklanır.
- "Biz", insan ruhunun gerçek anlamda gelişmesinin ve ıslahının bu dünyada ve ahirette her zaman mümkün olduğuna inanıyoruz.
- "Biz" kehanetin İncil'deki günlerde olduğu gibi zamanımızda da var olduğuna inanıyoruz.
- "Biz", evrenin, ilahi bilgeliği ifade eden manevi bir sistem olarak, hakikati ve iyiliği seven ruhun ebedi ilerlemesini mümkün kıldığına inanıyoruz.

Hıristiyanların gizli ve gizli şeylerle uğraşma tabusunun (Tesniye 29:29) yanı sıra, kilise kendisini aynı zamanda İsa Mesih'in tanrılığının maneviyatçı inkarıyla da çelişki içinde buluyor.
Cesitli ruhçular, Mesih'in çarmıhtaki enkarnasyonunu, tanrılığını ve

"haksız", "ahlaksız" ve "dengesiz".

kefaret görevini,

11 ile birlikte

Mesih'in tanrılığını reddeden önde gelen ruhçular, aynı zamanda Teslis'i de inkar ediyorlar ve bu cilt kapsamında seçilmiş birçok dini mezhepte ortak olan öğretilere uygun olarak, insanlığın tanrılığını öne sürüyorlar.

Kilise sürekli olarak Tanrı'nın kendisini tarihte peygamberlerin ve havarilerin sesi aracılığıyla ve daha eksiksiz bir şekilde İsa Mesih (Gal.

4:4; İbranice. 1:1–2). Havarilerin iman kuralları, kilise geleneği ve Kutsal Yazıların kutsal kuralları vahyin yegâne emanetleridir.

Kilise, taraftarlarının başka herhangi bir yabancı otorite kaynağından ek vahiy aramasını her zaman yasaklamıştır. Bunu yapmak, karanlığın görünmeyen güçleriyle boğuşmak demektir (Ef. 6:12).

Spiritüalistler şeytanın ve şeytanların varlığını inkar ederler. ¹² Ruh dünyasıyla iletişimin aydınlanmaya, daha yüksek farkındalığa ve evrenin "yaratıcı zekasından" yararlanmaya yol açtığını savunuyorlar (yukarıdaki Prensip 2).

Etik olarak Altın Kural (İlke 6), maneviyatçı düşüncedeki en yüksek ideali sunar.

CÖZÜM.

Spiritüalist hareket, ortodoksluk alanları dış ında alternatif "maneviyat" biçimleri arayanlar üzerinde etki yaratmaya devam ediyor.

13 Çoğ u zaman, UCM'ye ve maneviyata en Çok ilgi duyanlar, sevdiklerinin dümünden dolayı yas tutuyor ve onlarla teması sürdürmeyi umuyorlar.

Martin's, 1997) ve Flim-Flam: Medyumlar, ESP, Tekboynuzlar ve Diğ er Delüzyonlar (Buffalo: Prometheus, 1995).

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Evrensel Usta Kilisesi, 100 West Rincon, Suite 222, Campbell, CA, 95008; baş ka birçok maneviyatçı yer var. Aş ağ ıda listelenen ikinci web sitesi, diğ er maneviyatçı merkezlere ve yerlere bağ lantılar sağ layan Ulusal Spiritüalist Kiliseler Derneğ i'dir.

Web siteleri

www.ucm.org; www.nsac.org

Kutsal Metinler

Spiritüalist kutsal metinler ş unları içerir: The Heavenly Arcana; Kıyamet Ortaya Çıktı; Doğ anın İ İkeleri; Kova İ sa Mesih'in İ ncili: Manevi Felsefe ve Dinin Yeni Bir Metni

İ statistik

Spiritüalist kavramlara aktif olarak katılan insanların sayısı, Evrensel Üstat Kilisesi, YENİ KÜDÜS Kİ Lİ SESİ veya Yeni Çağ Hareketi gibi kuruluş ların gerçek sayısını çok aş ıyor. Ş u anda Amerika Birleş ik Devletleri'nde on üç yüzden fazla bakan ve on bin üyeden oluş an yaklaş ık üç yüz UCM cemaati bulunmaktadır.

Notlar

- ngiliz terimi ruhçuluktur.
- 2Douglas Hill ve Pat Williams, Doğ aüstü (New York: Hawthorne, 1965), 115–16.
- 3.Sydney E. Ahlstrom, Amerikan Halkının Dini Tarihi, 2 cilt. (New York: Image Books, 1975), 2:592.
- 4Hill ve Williams, Doğ aüstü, 128.
- 5.Walter Martin, Kültlerin Krallığı (Minneapolis: Bethany, 1985), 231–32.

- 6 Belirli Seçilmiş Grupların Dini Gereksinimleri ve Uygulamaları, "Rahipler için El Kitabı Eki" (ABD Savunma Bakanlığı, t.), 2.
- ZDini Gerekler ve Uygulamalar, 2.
- 8 William Edward Biederwolf, Spiritüalizm (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), 241.
- 9 Bkz. SATANİ ZM.
- 10 Elliot Miller, Yeni Çağ Hareketi Üzerine Hızlandırılmış Bir Kurs (Grand Rapids: Baker, 1977), 141.
- 11 Kanallamanın daha ayrıntılı bir analizi için bkz. YENİ ÇAĞHAREKETİ .
- 12 Satanizm hakkındaki makale ruh çağ ırma tahtasının daha detaylı bir analizini veriyor fenomen.
- 13.Spiritüalizm fikirlerinden etkilenen gruplara iliş kin ek bilgiler için ayrıca ARAŞ TIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞ , VOODOO, SANTERIA, TEOSOPİ , YENİ KÜDÜS Kİ Lİ SESİ (İ SVEÇBORGİ ANİ ZM), Hİ NDUİ ZM, URANTIA, vb.'ye bakınız.
- 1.4 Evrensel Usta Kilisesi'ne ek olarak, Amerika'daki diğ er önde gelen maneviyatçı hareketler arasında 209 kilisede 164.072 üyeli Uluslararası Spiritüalistler Genel Kurulu (1996); 34 kilisede 3.000'den fazla iyesi bulunan ABO Ulusal Ruhani İt tüfakı (1913); 164 kilisede 5.000'den fazla kilisenin bulunduğ u Ulusal Spiritüalist Kiliseler Derneğ i (1893); ve 21 kilisede 11.000 üyesi bulunan Progressive Spiritual Church (1907) (istatistikler Frank S. Mead tarafından sağ lanmış tır, Handbook of Mezhepler Amerika Birleş ik Devletleri, 8. baskı (Nashville: Abingdon, 1988), 235-36).

SRI CHINMOY MERKEZİ

Çok kültürlülüğ ün popülaritesi, YENİ ÇAĞHAREKETİ ve Doğ u ve özellikle Hindu (bkz. Hİ NDUİ ZM) düş üncesine duyulan ilgi ve hayranlık, Sri Chinmoy gibi dini liderler için son derece anlayış lı bir iklim yarattı.

TARİ H

Sri Chinmoy 1931'de Hindistan'ın Bengal kentinde doğ du. Demiryolu müfettiş i olan babası, oğ lunun onun yolundan gittiğ ini görmedi. Yetiş tirildiğ i Hindu ği retilerinden motive olan Chinmoy, on iki veya on üç yaş ındayken samadhi'nin en yüksek seviyesine ulaş tı. Bu büyük manevi baş arıdan kısa bir süre sonra Chinmoy bir aş ram'a girdi ve burada yirmi yıllık bir iç sel tefekkür ve meditasyon dönemine baş ladı. İç ses olduğ unu iddia ettiğ iş eye uyarak 1964'te Amerika Birleş ik Devletleri'ne geldi. Kısa sürede birkaç yüz kiş ilik küçük bir takipçi kitlesi topladı, ancak Amerika Birleş ik Devletleri, Kanada ve Avrupa'nın büyük ş ehirlerinde hızla merkezler kuruldu. Chinmoy, papanın yanı sıra diğ er önde gelen liderlerin de katılımından keyif aldı. Aynı zamanda büyük üniversitelerde ve kolejlerde ders veriyor ve hatta Birleş miş Milletler'de iki ayda bir yapılan meditasyon toplantılarını yönetiyor.

ORGANÍ ZASVON

Dünyanın her yerinde Sri Chinmoy merkezleri var. Her merkez, üyeleri için manevi bir yuva olmasının yanı sıra dua ve meditasyon, çalış ma ve manevi müzikten keyif alma için bir buluş ma yeri olarak da hizmet vermektedir. Merkez ayrıca dersler ve diğ er halka açık etkinlikler aracılığ ıyla Sri Chinmoy'un öğ retilerini uygulamalı olarak temsil ediyor.

1 program. =

ÖĞRETİ MLER

Chinmoy'un takipçilerinin sayısı beş binin altında. Ancak Chinmoy, önemli olanın adananların sayısı değ il, adananın geliş iminin niteliğ i olduğ unu vurquluyor.

Öğ retisinin merkezinde, müridin gurusu ile yakın iliş kisinin önemi yer alır. Zihni guruya (Chinmoy) teslim ederek aydınlanma mümkün olur. Bu fikir o kadar önemli ve temel ki, takipçileri evlerinde bir sunak inş a ediyorlar ve üzerine Chinmoy'un bir fotoğ rafını asıyorlar ya da üzerine bir fotoğ raf koyuyorlar ve önünde her gün meditasyon yapıyorlar.

Geleneksel Hıristiyanlık aynı zamanda bir kiş inin, yani İ sa Mesih'in merkezde olmasına da özel önem verir. Ancak o, Chinmoy gibi yalnızca etkili bir kiş i olarak değ il, aynı zamanda örnek öğ retileri, kusursuz yaş am, öüm ve öümden dirilis voluvla. ampirik olarak tanrılığ ını gösterdi. Dolayısıyla Hıristiyanlar için o, öğ renci Tomas'ın itiraf ettiğ i gibi, "Rab ve Tanrı"dır (Yuhanna 20:28).

Bhagavad Gita ve Upaniş adlar Chinmoy'un kutsal yazılarını oluş turur. Ancak bu yazılarını Batı düş üncesine, kültürüne ve yaş am tarzına uyacak ş ekilde uyarladı. Yani Chinmoy diğ er gurulara göre daha pragmatiktir. Örneğ in uzak bir mağ arada meditasyon yaparak aydınlanmaya ulaş ılamaz. Bu, günlük hayatın gerçekleri arasında qerçekleş melidir.

Tanrı yalnızca zihnin geliş tirilmesi yoluyla gerçekleş tirilmez. Kiş i tüm gerçeğ in içsel ış ığ ını, kaynağ ını ve pınarını kalbiyle kavrar. Bu, daha önce gitmiş ve zaten ilahi meyveyi bizzat tatmış olan gurunun aracılığı ile mümkün olan ilahi iradeye bağ lılık ve teslimiyet yoluyla gerçekleş tirilir. Öğ rencinin aydınlanmaya ulaş ması uzun bir süre, hatta yıllar alabilir.

Hepsinde olmasa da dini hareketlerin çoğ unda tanıdık bir model yer alır. Zamanla dini bir ifade entelektüelleş me ve sistematizasyon eğ ilimi göterir. Bu süreç kaçınılmaz olarak vurgunun deneyimsel veya duygusal boyuta dönüş tüğ ü bir diyalektikle sonuçlanır. Böylece, örneğ in İ SLAM'ın mistik bir ifadesi olarak ortaya çıkan Sufizm'e sahibiz.

Hıristiyanlık içinde bu diyalektik, kilise tarihinde sık sık tekrarlanan bir senaryodur. Çeş itli manastır tarikatları, eski bir tarikatın maneviyat eksikliğ ine tepki olarak ortaya çıktı. Veya Pietizm ortaya çıktı on yedinci yüzyılda soğ uk, kısır ve çoğ unlukla tarafsız Protestan ortodoksluğ una kars ı bir tepki olarak.

Bütün bunlar Chinmoy'un kendi Hindu geleneğ indeki diğ er dini ifadelere bilinçli olarak isyan ettiğ i anlamına gelmiyor. Hinduizm o kadar her ş eyi kapsar ki neredeyse tüm farklı motifler Hindu düş üncesinin ötüne, yani karmanın üstesinden gelerek ve dolayısıyla reenkarnasyon döngüsünden kaçarak tam aydınlanmaya ulaş maya uygundur. Chinmoy, diğ er herhangi bir guru veya dini liderinki gibi Sri Chinmoy'un benzersizliğ i, zorunlu olarak tavrın ve özgünlüğ ün 2 bu son. —benzersizliğ ine bağ lıdır. Chinmoy'un farklılığ ı, her öğ rencinin guruya olan bağ lılığ ına yaptığı ı vurguda yatmaktadır. Ancak bu bile kesinlikle gerekli değ ildir. Bu, kiş inin gurunun yolunu takip etmemesine göre kurtuluş a veya aydınlanmaya ulaş manın daha hızlı bir yoludur. Birinin hayatını bir öğ retmene teslim etme süreci siksha olarak bilinir.

Chinmoy'un amacı dünya barış ını sağ lamaktır. Bu kesinlikle asil bir hedef olmasına rağ men, Hıristiyanlık, barış ın yalnızca İ sa Mesih aracılığ ıyla mümkün olabileceğ i inancına sıkı sıkıya bağ lıdır. Elçi Pavlus ş öyle yazıyor: "Çünkü Tanrı, tüm doluluğ unun kendisinde bulunmasından ve onun çarmıhta dökülen kanı aracılığ ıyla esenliğ i sağ layarak, yerdeki ve gökteki her ş eyi O'nun aracılığ ıyla kendisiyle barış tırmasından hoş nut oldu" (Luka 2:13) . Kol. 1:19–20, vurgu eklenmiş tir).

Chinmoy'un bir baş ka benzersiz öğ retisi de öğ rencilerin aş ırı fiziksel aktivite yoluyla ruhsal olarak fayda sağ layabileceğ idir. Takipçileri bu prensibi uygulamak için büyük çaba harcıyorlar. Böyle bir öğ renci olan Ashrita Furman, Guinness Rekorlar Kitabi'na , baş ında bir süt ş iş esiyle yirmi döt mil yürümek, elli saat boyunca dakikada 140 alkış hızında ellerini çırpmak ve on yedi saniye, New York City'deki Central Park'ın etrafında on mil boyunca takla atmak, Fuji Dağ ı'nın zirvesine zıplamak için baş arısız bir giriş im ve Paul 3 Revere'nin on iki millik tarihi yolculuğ unun ters rotasında yuvarlanmak.

Chinmoy'un kendisi sanatsal ve edebi yetenekleri büyük üretim hacmiyle birleş tiriyor. Bir kaynağ a göre Chinmoy, bir yılda on altı binden fazla tablo tamamladığ ını iddia ediyor. tek bir gün, ancak bu saniyede iki resim anlamına gelir.

Chinmoy'un en dikkate değ er baş arılarından biri, dünya çapında yılda beş yüz barış koş usu düzenleyen Sri Chinmoy Maraton Takımıdır.

CÖZÜM

Chinmoy'un kaleminden pek çok broş ür, ş iir ve kitap aktı. Yukarıda belirtildiğ i gibi Chinmoy hiçbir zaman önemli bir takipçi toplamadı, ancak etkisi yakın öğ rencilerinin çok ötesine uzanıyor. Chinmoy'un web sitesi Shinmoy'un ruhani öğ retileri ve adanmış lıklarıyla ilqili güncel giriş leri içerir.



EK Bİ LGİ LER

Merkez

Sri Chinmoy Merkezi, Jamaica Plains, New York. Ayrıca Chicago, Seattle ve Washington DC'de ve yurt dış ında çok sayıda ülkede merkezler bulunmaktadır.

I nternet sitesi

www.srichinmoy.org

Kutsal Metinler

Bhagavad Gita; Upanis adlar

Süreli Yayınlar

ah; Chinmoy Ailesi.

Üyelik

Dünya çapında 5.000; Amerika Birleş ik Devletleri'nde 1.500 ve Kanada'da 1.000.

Notlar

Notlar

- 1www.srichinmoy.org/html/sri_chinmoy/centre.html, 2003.
- 2.Sri Chinmoy'un öğ retilerinin daha ileri bir değ erlendirmesi ve karş ılaş tırılması için geleneksel Hıristiyanlıkla birlikte bkz. Hİ NDUİ ZM.
- 3 Gurusuna Saygi Göstermek İ çin Ashrita Furman Harekete Geçiyor," People (19 Mayıs, 1986), 65.
- 4 Bob Larson, Larson's Book of Cults (Wheaton: Tyndale, 1986), 240.

Tasavvuf; SUFİ DÜZENİ ; SUFİ İ SLAM RUHANİ AT TOPLULUĞU

"Daha derin maneviyat" arayış ı, dünyadaki çoğ u dinin bazı taraftarlarının ortak bir özelliğ idir. Bdünmeler veya bdünmeler genellikle bir dini hareket içinde, bir grup veya hizbin geri kalanların formalitesini, dünyeviliğ ini veya dış sallığ ını protesto etmek için ayaklanmasının bir sonucu olarak meydana gelir. Dine salt entelektüel veya törensel bir yaklaş ım yerine, bu insanlar daha manevi, içsel ve mistik bir alternatif peş inde koş uyorlar.

Bu kesinlikle Hıristiyanlık için de geçerliydi. Özellikle ortaçağ Roma Katolikliğ indeki çok sayıda manastır tarikatı, münzevi keş iş lerin ve rahibelerin Tanrı'ya daha iyl hizmet edebilmek için dünyadan ayrı kutsal yaş amlar arama arzusundan doğ muş tur. Birçok Katolik din adamının materyalizmini ve siyasetini protesto ediyorlardı. Protestan Hıristiyanlık içinde çeş itli mezheplerin yükseliş i, daha derin bir yaş am arayış ının kanıtıdır.

İ ngiltere'de Metodizm'den doğ an Kutsallık Hareketi bunun açık bir örneğ idir.

Bu olgu İ SLAM için de geçerlidir. Geliş iminin ilk aş amalarında Kur'an'ın ş ekilciliğ ine ve dış kanunlarına karş ı tepki gösteren ve hakikatin ve

bilgi kiş isel deneyim yoluyla aranmalıdır. Bu gruba Sufizm denir.

TART H

Sufi kelimesi ^{II}mistik" anlamına gelir ve suf veya "yün" kelimesinin bir türevidir . İ İk Müslüman zahitler yünlü giysiler giymeye alış kındılar. Tasavvufun mistik geleneğ i, neredeyse MS yedinci yüzyılda İ slam'ın bas langıcına kadar uzanır.

İ lk destekçi Basralı El Hasan'dı (MS 643-728).

İ slam'ı arındırmak ve Allah hakkında daha manevi bir bilgiye ulaş mak amacıyla ilk Sufiler uzun ibadetler, yoğ un meditasyon ve bekarlık uyguladılar. Sonraki beş yüzyıl boyunca Sufizm geliş meye baş ladı ama küçük ve oldukça dış layıcı çevrelerde faaliyet gösterdi. Ş eyhler olarak adlandırılan Sufi liderleri , mistik tarikatın sapkınlıkları öğ rettiğ ine dair Ortodoks İ slam çevrelerinde artan endiş eyi yatış tırmak için Sufizmin inançlarıyla ilgili temel açıklamalar yazmaya zorlandı. Çoğ unlukla geleneksel İ slam'ın sınırları içinde kalmayı baş ardı.

On üç üncü yüzyıl, "Tasavvufun altın çağ ına" iş aret ediyordu.
On ikinci yüzyıla gelindiğ inde manastır tarikatları sağ lam bir ş ekilde kurulmuş tu. Birçok yazar tasavvuf tasavvufunu benimseyerek ön plana çıkmış tir. Bu dönemde bunların en büyüğ ü Meluana Celadin Rumi'dir (1207-73). Onun büyük eseri Mesnevi, dini önemi bakımından Kur'an'dan sonra ikinci sırada kabul edilir.

Dönen derviş lerin geliş imini savunan ve etkileyen kiş i Mevlana'ydı; dönme dansı Tanrı ile birliğ e ulas manın bir aracıydı.

Yüzyıllar geçtikçe Sufizm her iki etki açısından da zayıflamaya baş ladı.

ve önemi. Bununla birlikte, manastır tarikatları öğ retilerini benimsemeye devam ettikçe, hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. 1925'te Kemal Atatürk, derviş leri ve mevcut tarikatları, çok ilkel oldukları ve medeniyetin ve modernitenin ilerlemesine zarar verdikleri gerekçesiyle yasa dışı ilan etti.

Türkiye'de yasak yakın zamanda kaldırıldı ve Sufizm yeniden canlanıyor. İ slam her zaman son derece muhafazakar olsa da, tasavvuf, mistik ve resmi olmayan yönelimiyle ABD'de pek çok taraftar kazandı. Tasavvuf Amerika Birleş ik Devletleri'ne 1910'da Haerat Pir-O-Mürş id İ nayat Kahn'ın (1881–1927) çabalarıyla girdi. Misyonu ve hedefi tasavvufu batılılaş tırmaktı. Nispeten kısa bir hayat yaş adı; Onun dümüyle oğ lu Pir Vilayat İ nayat Kahn lider oldu. Takip eden yıllarda ABD'de Sufizm hızla büyüdü. New York ve Arizona'daki kampların yanı sıra çoğ u büyük ş ehirde merkezler kuruldu.

1970'lerin baş larında, daha önce Murshi Samuel L. Lewis (ö 1971) tarafından yönetilen San Francisco tarlıkatının, özellikle Kahn'ın eş cinsellerin tarikata girmesine izin vermemesi nedeniyle Kahn'la çatış maya baş lamasıyla sorunlar patlak verdi. Kahn'ın esrar, kokain, eroin ve LSD gibi uyuş turuculara karş ı politikalarının çok büyük bir kısıtlama olduğ u ortaya çıktı ve 1977'de San Francisco grubu ana düzenden koparak Sufi İ slami Ruhaniyet Cemiyeti'ni kurdu. Yeni düzenin doktrinleri, programları ve politikaları ana grubunkine benzer.

üyelik ve madde alımına iliş kin daha liberal yönergeler hariç.

ORGANÍ ZASYON

Uluslararası Tasavvuf Derneğ i (IAS), dünya çapında devam eden bakanlığ ını kolaylaş tırmak amacıyla çeş itli bdümler kurmuş tur. 1993 yılında bir Sufi Kadın Örgütü (SWO) kuruldu. Ayrıca Sufi gençlerine destek ağ ı olarak kurulmuş bir Sufi Gençlik Enternasyonali (SYI) de var. Tasavvuf ve psikoloji arasındaki iliş kiyi keş fetmek amacıyla Tasavvuf ve Psikoloji Forumu (SPF) kuruldu.

Çeş itli ş ifa merkezleri danış manlık ve destek sağ lamaktadır. IAS'nin genç nesil üyeleri için bir çocuk organizasyonu mevcuttur. Herkes baş vuru formunu doldurarak ve yıllık üyelik ücreti ödeyerek IAS'ye üye olabilir.

ÖĞRETİ MLER

Tasavvufun temel itici gücü "mektuba değ il ruha" vurgu yapmaktır. Sufiler, Kuran'a sıkı sıkıya uymak yerine, meditasyon ve ritüel yoluyla elde edilen mistik yollarla Tanrı ile temel bir birlik kurmaya çalış ırlar. Sadece dış sal ibadet, dini hakikate yönelik pek yeterli veya doğ ru bir yaklaş ım değ ildir. İ nsanın Allah ile doğ rudan teması ve birliğ i bizzat deneyimleyebilmesi qerekir.

Bu tevhidin sağ lanması için müridler bir tarikata (yol) ve bir hakikate (hakikat) uyarlar. Tarikat tövbe ile baş lar. Daha sonra mürit, içindeki otantik "kutsal savaş a" karş ı savaş mak için sıkı bir çileciliğ e ve bir usta tarafından eğ itime tabi tutulur. Eğ itimdeki çeş itli aş amalar sonunda yerini marifet adı verilen içsel bir aydınlanmaya veva bilgiye bırakır.

Marife daha sonra Tanrı ile sevgilisi arasındaki aş k olan mahabbah'a (sevgi) yol açar . Tarikatın amacı fenadır (yok etme), kiş iliğ in emici bir aydınlanma ve her ş eyi tüketen Allah sevgisi içinde söndüğ ü noktadır. Ş eriata itaatle elde edilen yok oluş sürecinde üç aş ama vardır : Efendide yok oluş , peygamberde yok oluş ve Allah'ta yok olus .

Ortodoks İ slam, Tanrı ile insanlık arasındaki iliş kinin esasen öznenesne iliş kisi olduğ unu ileri sürerek fena kavramına ş iddetle tepki gösterdi .

Bununla birlikte kanunun Sufi mistikler tarafından muhafaza edilmesi, yüzyıllar boyunca hareketin geleneksel İ slam sınırları içinde tutulmasında önemli bir faktör olmuş tur.

Benzer bir örneğ i Hıristiyan dünyasında mistisizm ile ortodoksluk arasındaki iliş kide de görebiliriz. Hıristiyan mistikleri aynı zamanda Tanrı ile insanlık ya da özne ile nesne arasındaki uçurumu kapatmaya çalış tılar. Hem Sufizm hem de Hıristiyanlık, mistik birliğ in özünün ilahi olana duyulan "sevgi" olduğ unu öne sürer. Ancak Hıristiyan geleneğ inde

Yaratıcı/varatık avrımı hic bir zaman "vok edilmez", daima korunur.

Hıristiyanlıktaki tasavvuf geleneğ i ile mistik gelenek arasındaki bir diğ er önemli fark da teolojik merkez meselesidir. Tasavvuf için dini hayatın özü ilahi olanla birliğ e ulaş maktır. Hıristiyan â leminde odak noktası, farklı geleneklere göre kesinlikle değ iş iklik gösterir ve belki de ayrıcalıklı bir "teolojik merkez"den bahsetmek yanlış tır. Ancak çoğ u kiş i, Hıristiyan mesajının özünün, Tanrı'nın, İ sa Mesih'in kiş iliğ i ve iş i aracılığ ıyla mümkün kılınan karş ılıksız kurtuluş teklifi olduğ u konusunda hemfikirdir. Bu kesinlikle Havarilerin ve İ znik öğ retilerinin merkezi odağ ıdır (Ek 1).

Tasavvufun İ slam'a karş ı ne derece ortodoks olduğ una dair endiş e, geleneksel Hıristiyanlığ ın yüzyıllar boyunca kendi saflarında mistisizme karş ı sergilediğ i endiş eye kabaca benzer. Ancak ikincisi için fark, kilise düş ünürlerinin çoğ unun mistisizm izlerine sahip olmasıdır. John'un Paul ile birlikte bir mistik olduğ u düş ünülüyordu. Postpostolik dönemdeki uzun teologlar dizisi (İ skenderiyeli Clement, Augustine, Nyssa'lı Gregory, Assisi'li Francis, Tauler) önemli bir listeden alınan birkaç isimden sadece birkaçıdır.

Bir Sufi için arzu edilen Allah ile birliğ e ulaş manın yörtemlerinden biri de Mevlana'nın tanıttığ ı "döndürme dansı"dır (yukarıya bakınız). Müritleri dönen derviş ler olarak biliniyordu. Derviş, ustalaş mak için 1.001 saatlik eğ itim gerektiren bir dans tarzıydı. Dansta ustalaş tıktan sonra öğ renci, dönen dans hareketleri aracılığ ıyla ruhsal bir uyanış a doğ ru çalış abilir. Geçmiş te gizli olarak icra edilen derviş, artık acık olarak icra edilmektedir.

CÖZÜM

Tasavvufun İ slam halklarının sanatı, edebiyatı ve kültürü üzerindeki etkisi muazzam olmuş tur. İ slam inancını Afrika, Asya ve Hindistan'a getirenler Sufi misyonerlerdi.

Her ne kadar geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasa da, ABD'deki Sufi tarikatları son yıllarda yaklaş ık beş ila altı bin taraftar çekmiş tir; bu, Kuzey Amerika'daki iki milyondan fazla Müslümanla karş ılaş tırıldığ ında küçük bir rakamdır; yine de Sufi tarikatlarının etkisi kendi üyelik saflarının çok äesine uzanıyor. Artık Amerika Birleş ik Devletleri'nde ve dünyada birçok Sufi tarikatı var. Aş ağ ıda ana sipariş ler için birkaç web sitesini listeliyoruz.

FK Bİ LGİ LER

Merkez

Sufi Tarikatı, PO Box 396, New Lebanon, NY 12125; Uluslararası Sufizm Derneğ i, 14 Commercial Blvd., Süit



Web siteleri

www.ias.org; www.ruhaniat.org

Kutsal Metin

Kuran

Süreli Yayınlar

Tasavvuf: Bir Araş tırma; İnsight (haber bülteni) (bu yayınların her ikisi de Uluslararası Bilimler Birliğ i tarafından yayınlanmaktadır. Tasavvuf); Bismillah; İ nş allah (Sufi Tarikatı); Kalpler ve Kanat

Üyelik

Amerika Birleş ik Devletleri'nde 5.000 ila 6.000 Sufi var. Dünya çapındaki mevcut rakamları belirlemek zordur, ancak dünya çapında yayınlanan 9.000.000 rakamı yirminci yüzyılın ortalarına ait bir rakamdır.

Not

¹ Tasavvuf ile Hıristiyanlık arasında daha detaylı bir karşılaş tırma için bkz.

TAOCULUK

Lao-tse (M.Ö. 604-531) tarafından kurulan Taoizm, BUDİ ZM ve KONFUCYANİ ZM ile birlikte Çn'in üç büyük dininden biridir. Bir din olarak sınıflandırılmasına rağ men, Taoizm baş langıçta bir felsefeydi ve MS 440'ta bir devlet kültü olarak benimsenene kadar bir din halinde örgütlenmedi.

Tao kelimesinin İ ngilizce'de doğ rudan bir karş ılığ ı yoktur ancak kabaca yol, hakikat veya yol gibi terimlere karş ılık gelir . Felsefesi, modern kült hareketlerinin çoğ unun temelini oluş turur ve kendisi de Lao-tse'nin zamanından bu yana birçok değ is ikliğ e uğ ramıs tır.

TART H

Lao-tse'nin yaş amının büyük bir kısmı bilinmemektedir. Devlet arş ivcisi olduğ u ancak kamu hizmetini bırakıp inzivaya çekilerek dağ yamacındaki küçük bir kulübede keş iş gibi yaş adığı biliniyor.

Kendi adını taş ıyan eserin yazarı Chuang-tzu (M.Ö. üçüncü yüzyıl), Chuang-tzu, Lao-tse'den ilk bahseden kiş idir ve Lao-tse'yi büyük öğ retmenlerinden biri olarak tanımlamaktadır. Chuang -tzu, Lao-tse'nin öğ retilerinin çoğ unu içerir ve aynı zamanda onunla Konfüçyüs arasındaki bir buluş mayı da anlatır. Lao-tse Baş langıçta büyük bir öğ retmen ve filozof olarak görülüyordu. Ancak dümünden yüzyıllar sonra, felsefesini ritüel bir din haline getirenler tarafından tanrılaş tırıldı. Lao-tse aynı zamanda bir hükümdarın yörlendirmesi gereken temel ilkeleri tanımladığı klasik Taocu metin olan Tao-te-Ching'i (Gücün Yolu) yazmasıyla da tanınır.

Çin tarihinde "Savaş an Devletler" dönemi (M.Ö. 475-221) olarak bilinen Chuang-tzu döneminde, Taoizm, öğ retilerinde orijinal olmayan, özellikle Budist düş ünceden gelen unsurları özümsemeye baş ladı. Taoizmin modern bir versiyonunun MS 1. yüzyılda Chuang Tao-ling tarafından kurulduğ u söyleniyor. Burada okült ile senkretizm, batıl inanç ve Üç Saf Olan'ın (Lao-tse bunlardan biri) tanrı konumuna yükseltilmesi yer alıyor. ön plana çıkıyor. Hayal edilebilecek her ş ey için çok sayıda tanrı, eş lik eden rahipler, kurbanlar ve tapınaklarla birlikte kabul edildi. Bu uygulamaların birçoğ u günümüzde de varlığ ını sürdürmektedir. Taoizm Gn düs üncesini ve kültürünü büyük dö üde etkilemis tir.

ORGANİ ZASYON

Dünya çapında pek çok Taocu topluluk var, ancak çok kültürlü ortamlardaki antikliğ i nedeniyle tek bir dünya merkezi yok. Çağ daş dünyada Taoizm, kiş isel geliş im ve New Age kitaplarında milyonlarca takipçiyle savunulmaktadır. Diriliş çi topluluklardan biri, merkezi Honolulu, Hawaii'de bulunan Taocu Restorasyon Derneğ i'dir (TRS). Bu

organizasyon, bir icra direktörü seçen bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Dernek dünya çapında çeş itli türde projeler yürütmektedir. Taocu rahibelere ev sahipliğ i yapmak için Çın'de bir T'ang Hanedanlığ ı manastırını yeniden inş a ediyorlar. Ayrıca Çın'de Budizm ve Taoizm'in çalış ılacağ ı bir yer olarak bir Dongba Eğ itim Merkezi inş a ediliyor. Tüm Taocu topluluklar düzenli olarak dersler ve kurslar sunar.

ÖĞRETİ MLER

Taoizm Çn'de büyük entelektüel faaliyetlerin olduğ u bir dönemde doğ du. Konfüçyüs (MÖ551-479) da bu dönemde yaş amış ve büyük düş ünce sistemini geliş tirmiş tir. Lao-tse, Tao'yu tüm gerçekliğ in ilk nedeni olarak görüyordu. İ nsan ırkının tüm arayış ı Tao ile bir olmaktır. Tao evrendeki tüm maddeleri aş ar. Onun desinde yer alır ancak algılanan fenomenin formlarını bünyesinde barındırır. Bu fikir, Platon'un evrendeki daha küçük gerçekliklerin arketipleri olan formlar dünyası kavramına bir dçüde benzemektedir.

Makrokozmik evrende temsil edilen gerçeklik, belirli yaş am formlarında, özellikle de insanda bir karş ılık bulur. Örneğ in insanlar, doğ anın yaptığ ı gibi davranır ve iş lev görür, hareket eder ve tepki verir. İ nsanı anlamak, evrenin yapısını (mikrokozmosmakrokozmos) anlamaktır. Hayatın kaynağ ı olan kan, Bir nehrin sularının kaynağ ından çıkması gibi tüm vücutta dolaş ır.

Lao-tse'nin döngüsel bir tarih görüş ü vardı. Dış arı akan her ş eyin baş langıç noktasına döndüğ ünü gördü. Hayat, cansızlıktan gelir ve yeniden cansızlığ a döner. Bu nedenle gerçek bilgelik, yaş amın ritmine tam olarak karş ılık gelen evrenin ritmine kiş inin kendisini uyumlaması meselesi haline gelir. Vücudun beş ana deliğ i ve organı, "beş yönü" veya dönüş ümlü olarak adlandırıldıkları ş ekliyle "gökyüzünün beş kısmı" veya "beş kutsal dağ "ı yansıtır. Bunlar su, ateş , ağ aç, metal ve topraktır.

Bu yazış malar ve ritmik hareketler, yin ve yang (karanlık tarafgüneş li taraf) kavramlarıyla karakterize edildi. Yang, dünyayı aş an ve gökleri oluş turan nefestir. Yin dünyayı oluş turan nefestir. Tüm gerçeklik yin ve yang prensibine göre iş ler. İ ki kutuplu güç -iyi/kötü, ış ık/karanlık, erkek/diş i vb. (evrendeki tüm çift zıtlıklar)- sürekli olarak birbirleriyle etkileş ime girer. Bu kuvvetlere insan müdahalesi

evrensel ritmin yerini alır ve aralarında uygunsuz bir denge oluş masına neden olur. Dolayısıyla medeniyet olumlu bir faktör değ il, yin ve yang dengesini bozan bir faktördür. Dolayısıyla tarım toplumu, doğ ayla ve evrenle en uyumlu toplum olarak görülüvor.

Lao-tse, bireyin karakterini ve onun ahlaki davranış ını ve geliş imini vurguladı. Erdemin yetiş tirilmesi insanlığ ın asıl sonu. Yaş amın "üç mücevheri" ş efkat, öçülülük ve alçakgönüllülüktür. Ancak erdemi aktif olarak aramak, erdem eksikliğ ini göstermektir; "Üstün erdeme sahip kiş i asla harekete geçmez [wu-wei] ve yine de yarım bıraktığ ı hiçbir ş ey yoktur." İ nsan müdahalesinin birikimi her zaman olayların doğ al seyrini bozmaktadır. Taocu, bir ağ acın büyüme veya yaprak dökme sürecine müdahale etmediğ ini anlatır. Arkasında gözle görülür ş ekilde kendi faaliyetine dair hiç bir iz kalmadı. "Üstün erdeme sahip kiş i erdemli değ ildir ve bu yüzden erdeme sahiptir."

Ch,i (hava, nefes) kavramı yin ve yang ile ilgilidir.

Ch,i her insana orantılı olarak verilen kozmik enerji veya nefestir. Yaş am boyu görev bu enerjiyi beslemek ve güçlendirmektir. Dövüş sanatları Taocu ch,i kavramından büyük öç üde etkilenmiş tir. Dövüş sanatlarındaki uzman, ch,i'nin kozmik enerjisinden faydalanabilir ve rakibini aynı enerjiden mahrum bırakabilir veya boş altabilir.

Taoculuğ un tanrıları arasında Sanching ("üç saf olan"), San-kuan ("üç görevli", göklerin, yerin ve yer altı sularının yöneticileri), San-yuan ("üç ilkel", yaratıcı tanrılar) yer alır.) ve Pa -h si en ("sekiz ölümsüz," Taoizm'de ünlü sekiz tarihi ş ahsiyet)

Chung-li Ch'uan, Ho Hsien-ku, Chang Kou-lao, Lu Tung-pin, Han Hsiang-tzu, Ts'ao Kuo-chiu, Li T'ieh-kuai ve Lan Ts'ai-

Taoizm'e muhalifleri tarafından yöneltilen sert eleş tiriler

uzun zamandır siyasi, sosyal, ailevi veya benzeri olsun, her düzeyde insan faaliyetini reddeden bir din olmuş tur. Aynı zamanda zayıflığ a, pasifliğ e, anlayış lılığ a, iş e yaramazlığ a, boş luğ a vb. saygı gösterir. Taoculuk her türlü yönetim biç imini reddeder ve mutluluk ve rahatlık dolu bir yaş amın beslenmesini hegemonik kaygısı olarak yüceltir. Bu eleş tiriler haksız değ il.

İ nsanoğ lunun evrenin kanunlarına herhangi bir ş ekilde müdahale etmesi, yin ve yang'ın karmaş ık dengesini bozmaktır.

Bu nedenle, yirminci yüzyılda Çın hükümetinin Taoizm'i ortadan kaldırmaya çalış ması ş aş ırtıcı değ ildir çünkü Taoizm tembelliğ i, ilgisizliğ i ye ilgisizliğ i güçlendirmiş tir; bu tür idealleri güçlendirecek bir dine sahip olmayan bir komünist rejimin zaten karş ı karş ıya olduğ u sorunlardır.

Taocu düş üncenin hareketsizliğ i ve pasifliğ i, birçok bakımdan orta yolun geliş tirilmesi yoluyla Budistlerin nirvana arayış ının idealleriyle karş ılaş tırılabilir ve gerçekten de "Budizm onu kendi yaş am tarzına ve düş üncesine uyarlamakta hiçbir zorluk çekmedi." 2 Her iki din de, özgün biçimleriyle, belirli bir tanrıyı öne çıkarmayan felsefeler olmaları nedeniyle ateist olarak etiketlendi. Taoizm, Han hanedanlığ ı döneminde, Lao-tse'nin kendisi bir tanrı olarak saygı görmeye baş layınca hızla bir din haline geldi.

Hıristiyanlık, Tanrı'nın kiş isel olmayan bir güç olmak ş öyle dursun, İ sa Mesih'te kiş isel olduğ unu savunur. Buna ek olarak, İ sa yalnızca erdemli yaş am hakkında felsefe yapmakla kalmadı; "Tanrı'nın biricik Oğ lu" olduğ unu iddia ediyordu (İ znikİ nancı, Ek 1). Tüm insan ırkının günaha düş tüğ ü ve yaş ayan Tanrı'ya karş ı aktif bir isyana düş tüğ ü göz önüne alındığ ında, Hıristiyanlık, merkezi odak noktasını İ sa Mesih'in çarmıhta ölerek, kanını dökerek ve ardından dirilterek bu tür bir günahın kefaretini öleyeceğ i kiş iliğ ine ve iş ine odaklar. Tanrı tarafından yükseltilmekte ve böylece tövbe eden herkese günahların bağ ış lanmasını ve sonsuz yaş amı garanti etmektedir.

Hem Hiristiyanlığ in hem de Taoculuğ un hazcılık ve materyalizm gibi kätü alış kanlıkları reddettiğ i doğ ru olsa da, ikincisi eylemsizlik (wu-wei) aracılığ ıyla bunların üstesinden gelmeye çalış ırken, birincisi faaliyetin gerekliliğ i - Tanrı'nın İ sa uğ runa bağ ış lama faaliyeti - konusunda ısrar ediyor. Mesih ve günahkarlar olarak günahtan tövbe etmek ve Mesih aracılığ ıyla sunulan bağ ış lanmayı almak için yaptığ ımız faaliyetler (örneğ in, hazcılık ve materyalizm). Daha sonra Hıristiyan, Mesih'in bedeni olan kilise içinde kendisine çağ rılan her türlü görevi yerine getirmek için aktif hale gelmelidir.

ÇÖZÜM

MS 440'ta Taoizm devletin resmi bir kültü haline geldi. Sadece bir yüzyıl önce Hıristiyanlığ ın Roma İ mparatorluğ u'nun "resmi" dini olarak tanındığ ını belirtmek ilginctir.

Taocu felsefenin temel motifleri Batı'ya göç eden birçok Doğ u kültünde bulunur. Taoizmin kendisi.

ancak esas olarak adanmış ların en yoğ un olduğ u Tayvan adasında uyqulanmaktadır.

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Taocu Restorasyon Derneğ i; Posta Kutusu 29516, Honolulu, HI, 96820.

Web siteleri

www.clas.ufl.edu/users/gthursby/taoism; www.taoresource.com; www.tao.org

Kutsal Metinler

Tao Te Ching; Chuang-tzu

Yayınlar

Sacred Mountain Press'ten birçok yayın çıkıyor.

† statistik

Ş u anda 30.000'i Amerika Birleş ik Devletleri'nde olmak üzere yaklaş ık 20 milyon Taocu var.

Notlar

1 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/taoism.html 2Edwin Oliver James, History of Religions (New York: Harper & Brothers, 1957), 104–5.

TEOSOFİ

"Teozofi" kelimesi Yunanca theos (Tanrı) ve dolayısıyla phia (bilgelik) kelimelerinden gelir. Teozofi arayış ını, yani bilgeliğ in ilahi konuların bilgi arayış ına uygulanmasını anlatır. Teosofi, akıl bilimlerinden biri olarak yerini almaktadır.

TART H

Bir hareket olarak Teosofi, Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831–91), Albay Henry Steel Olcott (1832–1907) ve William Q. Judge (1851–96) tarafından kuruldu. Blavatsky, 1831'de Ukrayna'da Helen Petrovna olarak doğ du. Evlendi

Çarlık Generali Nikifor V. Blavatsky on yedi yaş ındaydı, ancak aralarındaki birlik mutsuzdu ve yalnızca üç ay sonra sona erdi. Blavatsky'nin okült bilimlere büyük bir ilgisi vardı ve çok seyahat etti ve bir süre Hindistan'da eğ itim aldığı iddia ediliyor. 1872'de Amerika Birleş ik Devletleri'ne geldi.

Amerika'ya vardığ ında Olcott ve Judge ile tanış tı. Birlikte 1875'te New York'ta Teosofi Cemiyeti'ni kurdular.

Blavatsky'nin ilk monografisi İsis Unveiled 1877'de yayınlandı. Kitap, her ne kadar bazı çevrelerde okunsa da, sonraki yıllarda sayıları azalan topluma dikkat çekmek konusunda çok az ş ey yaptı. Blavatsky ve Olcott ABD'den ayrıldı 1879'da Amerika Birleş ik Devletleri'ne gittiler ve Hindistan'a gittiler; burada 1882'de Adyar'da uluslararası bir merkez kurdular ve bu güne kadar orada kaldı. Topluluk Hindistan'da daha fazla baş arı elde etti ve Blavatsky taraftar toplamaya baş ladı.

Hindistan'da basın tarafından soruş turulması ve dolandırıcılıkla suçlanmasıyla sorunlar çıktı, ancak popülaritesi azalmadı. Ancak 1885'te Londra Psiş ik Araş tırma Derneğ i, Blavatsky'nin gerçekten bir sahtekar olduğ unu kamuoyuna açıkladı. Hindistan'dan ayrıldı ve Almanya'ya, Belçika'ya ve ardından Londra'ya taş ındı ve burada hayatının sonuna kadar yoğ un bir ş ekilde yazmaya devam etti. Baş lıca eseri Gizli Doktrin (1888) ve ardından Sessizliğ in Sesi (1889) idi. 8 Mayıs 1891'de Londra'da ddü. Olcott, Hindistan'dan harekete liderlik etmeye devam etti.

Olcott'un 1907'deki dümünden sonra, Blavatsky'nin ateş li müritlerinden biri olan Annie W. Besant (1847–1933), uluslararası hareketin baş kanı oldu ve bu görevini dümüne kadar sürdürdü. Besant'ın yazıları, teosofik fikirlerin günümüze ulaş an en iyi ifadeleri olarak kabul edilir. Görev süresi boyunca Amerika'da tartış malar bir faktö olmaya devam etti, ancak bir bütün olarak hareket için istikrarlı bir liderlik sağ ladı.

Uluslararası ilgiyi çeken baş arısız yönlerden biri, Bayan Basant'ın Hindistan doğ umlu evlatlık oğ lu Jiddu Krishnamunti'ydi (1895–1986). 1911'de onun uzun zamandır beklenen Maitreya ya da "İ sa Mesih'in reenkarnasyonu", yirmi yedinci olduğ unu iddia etti.

"dünya öğ retmeni" enkarnasyonu. Krishnamurti resmi olarak Mesihlikten istifa ettiğ inde (New York Times, 11 Ağ ustos 1929) ve 100.000 üyeli örgütü Doğ u Yıldızı Düzeni'ni feshettiğ inde tüm sevinç birdenbire yok oldu. Mistik felsefeyi yayınlamaya devam etti ancak Teosofi iç erisinde hiç bir zaman herhangi bir statü kazanamadı.

Bu süre zarfında Amerika'da Teosofi, William Judge'ın önderliğ indeydi. Amerikan hareketi onun önderliğ inde muazzam bir canlanma yaş adı.

Teosofi'nin ilk ve geliş im yıllarında etkili olan önde gelen kiş iler arasında beyzbolun mucidi General Abner Doubleday ve Thomas Alva Edison vardı. Sonunda Besant ve Judge arasında bir güç mücadelesi çıktı ve 1895'te Amerikan ve uluslararası hareketler arasında bir büünmeye yol açtı. Ertesi yıl Yargıcın ölümü, Katherine A. Tingley'yi (1847–1929) baş a getirdi. Baş arıları arasında Amerikan genel merkezinin California, Point Loma'ya taş ınması da vardı.

Ş u anda dünyanın birçok ülkesinde okullar, kamplar, seminerler ve devam eden eğ itimler var. Topluluğ un üyeleri dünyanın baskı altındaki bögelerine seyahat ediyor ve sosyal adalet ve dünya dinlerinin uzlaş ması konularıyla ilgileniyor.

ORGANİ ZASYON

Hareketin Los Angeles'ta bulunan yayın kolu Theosophy Company, 1925'te kuruldu ve teosofi literatürünü yaydı. Bugün Teosofi Cemiyeti'nin Amerika'daki genel merkezi Wheaton, Illinois'dedir ve uluslararası genel merkezi Hindistan'ın Adyar kentinde olmaya devam etmektedir.

Merkezler dünya çapında yetmişülkede bulunmaktadır. Bağımsızdırlar ancak birbirleriyle yakın çalışırlar.

İ ki tür üye vardır: aslında bir "locaya" veya "çalış ma merkezine" bağ lı olanlar ve herhangi bir bağ lantısı olmayan, genel üye olarak adlandırılanlar. Bir loca, Teosofiyi tartış mak ve incelemek, programlar ve eğ itim forumları sunmak için bir araya gelen en az yedi üyeden oluş ur. Bir çalış ma merkezi daha az resmidir ve üç üyeden oluş abilir. Öğ renciler için indirimli olan 36,00\$ yıllık üyelik ücreti vardır.

Amerika'da, her biri Ulusal Yönetim Kurulu'nda yer alacak bir üye seçen altı böge vardır. Yöneticilerin isimleri ve fotoğ rafları internet sitesinde yayınlanmakta ve güncel tutulmaktadır.

ÖĞRETİ MLER

Teozofi, kırmızı bir ipliğ in dünyadaki tüm dinlerde dolaş tığ ını ve onları birbirine bağ ladığ ını öğ retir. Yani her dinin bağ lı olduğ u veya uğ runa çabaladığ ı evrensel bir felsefe vardır. İ kincisi, ekzoterik ve ezoterik bilgi arasında ayrım yapar. Neo-Platonik ve gnostik gibi

MS ilk üç yüzyılın geleneklerine göre Teozofi, tüm ana din metinlerinin bir dış (dış sal) anlama, hem de içsel (ezoterik) gizli bir anlama sahip olduğ unu iğ retir. Görev kutsal metinlerin gizli anlamlarını keş fetmektir. Ezoterik olanı kavrama yeteneğ i "kırmızı ipliğ i" tanımlama yeteneğ idir. Teozofi, çoğ unluğ un birin ifadesi olduğ una inanması bakımından monistir.

Blavatsky , Gizli Doktrin'de Teosofi'nin üç temel ilkesini dile getiriyor.

(1) Her yerde mevcut, Ebedi, Sınırsız ve Değ iş mez bir İ LKE; üzerinde her türlü spekülasyonun yapılması imkansızdır, çünkü bu, insanın kavrayış ının gücünü aş ar... (2) Sınırsız bir düzlem olarak evrenin sonsuzluğ u; Belirli aralıklarla aralıksız olarak tezahür eden ve kaybolan sayısız Evrenin oyun alanı, Tezahür Eden Yıldızlar ve "Sonsuzluğ un Kıvılcımları" olarak adlandırılır... Fizik biliminin doğ anın tüm bütümlerinde gözlemlediğ i ve kaydettiğ i periyodiklik, akış ve geri akış, gelgit ve akış yasasının mutlak evrenselliğ i. (3) Tüm Ruhların Evrensel Üst-Ruh ile temel özdeş liğ i; ikincisinin kendisi Bilinmeyen Kökün bir yönüdür, ve her Ruh için zorunlu hac... Ezoterik Felsefenin Temel doktrini, uzun bir ruh göç ü ve reenkarnasyon dizisi boyunca kiş isel çaba ve liyakat yoluyla kendi Egosu tarafından kazanılanlar dış ında, insanda hiçbir ayrıcalık veya özel armağ an kabul etmez.

1

Teozofinin temel motiflerinin kaynağı eski felsefi ve teolojik temellerdedir. Bazı otoriteler Teozofi'nin baş langıcını, Tanrı'nın içkinliğ ini ve ilahi bilgi ve vahyin yakınlığını öne süren eski vedalara kadar izlemektedir. Diğ erleri Teozofi'nin özünü aldığı temel kaynağın tüm bilginin koruyucusu olan eski Mısır tanrısı Thoth'un daha sonraki adı olan Hermes Trismegistus'un (Üç Kez En Büyük Hermes) yazılarıdır . Bu Latince ve Yunanca yazılar, Platoncu felsefe ile Doğ u dinlerinin, Platoncu diyaloglarda özet bir ş ekilde bir araya getirilmiş senkretik bir karış ımıdır. Hermetik külliyatın ana odağ ı, gizli irfana (bilgi) inisiyasyon yoluyla insanoğ lunun tanrı konumuna yükseltilmesiydi . Teozofi bu odağ ı basitçe yeniden ifade etti. İ nsanlık, kendisinin yalnızca bir uzantısı olduğ u yakın tanrının mistik deneyimi yoluyla mükemmelliğ e ulas abilir.

Blavatsky, Key to Theosophy (Teosofinin Anahtarı, 1889) adlı eserinde Teosofi Cemiyeti'nin üç yönlü amacını yeniden ifade eder. Ahlstrom ş öyle özetliyor: "İ nsanlığ ın evrensel kardeş liğ inin çekirdeğ ini oluş turmak, karş ılaş tırmalı din ve felsefe çalış malarını teş vik etmek ve sistematik bir hale getirmek

insanın ve doğ anın mistik güçlerinin araş tırılması. Günümüz Teosofisi bu ilkeleri değ iş tirmedi.

Teozofinin temel ä retileri s u s ekilde ä etlenebilir:

Tanrı

Tanrı, her ş eyin yayıldığ ı ve her ş eyin yansıdığ ı kiş isel olmayan ilahi kaynaktır. Temel olarak Teozofi, Hİ NDUİ ZM ve/veya eski Mısır dinindeki köklerinden türetilen bir tür panteizmi savunur.

Aksine, HIRİ STİ YANLIK Tanrı'nın gerçekten kiş isel olduğ unu ş iddetle savunur. O sadece "göğ ün ve yerin yaratıcısı" değ il, aynı zamanda "Baba"dır (Havarilerin İ nanç İ manı, Ek 1). İ kincisi, panteizm, Tanrı ile yaratılış arasında net bir ayrım yapmayan bir Tanrı görüş ünü dayatmaktadır. İ ncil'deki yaratılış doktrini ise tam tersine, Tanrı ile insanlık arasında kesin bir ayrım yapar (Yaratılış 1:27). Yaratıcı/yaratılış ayrımı, Ortodoks Hıristiyanlığ ın her zaman savunduğ u bir öğ retidir.

İ sa Mesih

Teosofi'de İ sa, tüm insanların ilahi olmasıyla aynı anlamda ilahiydi. Annie Besant'a göre "tüm insanlar3 Mesih olur."

-Bu, İ sa'nın genel değ erlendirmesidir.

birc ok dini grup arasında tanrı.



İ sa'nın tanrısallığ ına iliş kin bu anlayış , kilisenin itiraflarından farklıdır. Beden almış bir tanrı olarak (1 Tim. 3:16), İ sa Mesih benzersiz bir ş ekilde ilahidir. Kilisenin itiraf ettiğ i gibi o, "Tanrı'nın Tanrısı, Iş ığ ın Iş ığ ı, Tanrı'nın ta kendisidir" (İ znik İ nancı, Ek 1). İ kincisi, tanrılığ ı nedeniyle İ sa, Baba, Oğ ul ve Kutsal Ruh'tan oluş an ilahi Teslis'in ikinci kiş isidir. Üç üncüsü, Hıristiyanlık, Mesih'in kendisini dünyanın günahları için bir kurban olarak sunduğ unu itiraf eder (1 Yuhanna 2:2). Hıristiyan geleneğ inde kefaretle ilgili çeş itli teoriler vardır, ancak dolaylı tatmin (Mesih'in Baba'nın günaha karş ı gazabını İ sa'nın dümüyle tatmin etmesi)

haç), Ortodoks çevrelerde en yaygın olarak İncil'de kabul edilenlerden biridir. Teozofi bu teoriye karşıçıkıyor. Popüler teozofi yazarlarından LW Rogers bunu su sekilde özetlivor:

Vekâ leten kefarete iliş kin kadim doktrinin arkasında derin ve güzel bir gerçek vardır, ancak bu, yanlış olduğ u kadar bencil bir ği retiye indirgenmiş tir. Bu doğ al gerçek, sistemimizin Tanrısı olan Solar Logos'un kurbanıdır. Kurban, tezahür eden dünyaların tarzında kendini sınırlamaktan ibarettir ve bu, Mesih'in ve diğ er büyük ği retmenlerin fedakarlığı ma yansır. Yaş amın feda edilmesi değ il, maddi bedenin hapsinde yaş amaya gönüllü olarak geri dönüş . .

· · · · Birinin yaptığı yanlışın, diğ erinin fedakarlığıyla düzeltilebileceği yönündeki zararlı doktrindir. Böyle bir inancın Orta Çağ 'da varlığını sürdürebilmesi ve daha net düş üncenin olduğı u bu günlerde onu kabul eden milyonlar bulmaya devam etmesi gerçekten şaşırıtıcı.

Mutluluğ u baş kasının acısıyla satın almaya istekli olan kiş i cennete uygun değ ildir ve orada olsaydı bile cenneti tanıyamazdı.

Vekaleten kefaret içinde kendilerini hoş ve kolay bir ş ekilde kabul eden mutlu düzenlemeyi görenlerle dolu bir cennet, sahip olmaya değ mez.5

Teosofi'ye göre, İ sa'nın tanrılığ ı bu nedenle onun bizim "açık dünyamızın" bir parçası haline gelmesinden ibarettir ve o, bu ayrımı aynısını yapmış olan diğ er tüm büyük din öğ retmenleriyle paylaş maktadır. Bunun tersine, Havarilerin İ man İ manı kilisenin Mesih'in kiş iliğ i ve iş i hakkındaki anlayış ını ortaya koyar. Unsurlarının her biri, Hıristiyan geleneğ ine ve İ ncil'e derinden kök salmış tır. İ sa "Kutsal Ruh tarafından hamile bırakıldı" (Mat. 1:20–23), "bakire Meryem'den doğ du" (Luka 2:7), "Pontius Pilatus'un yönetimi altında acı çekti" (Yuhanna 19:1–3), "çarmıha gerildi, ödü ve gömüldü" (Mat. 27:57–60; Yuhanna 19:30). "Cehenneme indi" (1 Petrus 3:18–19). "Üçüncü gün ölmden dirildi" (Yuhanna 20:1–12). "Göklere çıktı" (Elçilerin İ ş leri 1:9–11) ve "Her ş eye Gücü Yeten Baba Tanrı'nın sağ ında oturuyor" (Ef. 1:20–23). "Ondan sonra yaş ayanları ve olanları yargılamak için O gelecek.

ddü" (Elçilerin İşleri 10:42). Teozofi, Hıristiyan inancının İsa Mesih'in kiş iliğ i ve eseri üzerindeki bu merkezi odağına karşıçıkarak Hıristiyanlıkla bağ daşmaz. Doğu düş üncesine daha yakındır. Teozofi'nin soterioloji (kurtuluş; aşağıya bakınız) doktrinini gözlemlediği mizde bu daha da belirgin hale gelir.

İ nsanlık

İ nsan yedi böümden oluş ur: beden, canlılık, astral beden, hayvan ruhu, insan ruhu. manevi ruh ve ruh.

İ nsanlar bireysel ve kurumsal olarak evrimleş iyor ve Tanrı'nın bir uzantısıdır.
Tanrı tüm insanlığ ın içinde gizlidir. Daha önce de belirtildiğ i gibi, bu aslında
diğ er birçok dini grupta da kendine yer bulan bir Hindu kavramıdır. Hıristiyanlık
Yaratıcı/yaratılış arasında keskin bir ayrım yaptığ ı için Teosofi ile kilise
arasında bir birliktelik yoktur.

Günah ve Cehennem

Teozofiye göre günah sorumsuzluktur. Kiş i kendi sonsuz kaderini kendisi belirleyebilir. Karma yasası, kiş inin maddi alemde reenkarnasyon çarkında ilerlemesi veya gerilemesi konusunda belirleyici bir faktördür. Cehennem, geleneksel Hıristiyanlığ ın öğ rettiğ i ş ekliyle ebedi bir cezalandırma yeri olarak efsanevidir. Blavatsky'ye göre, "Sıcak cehennem fikri sonradan akla gelen bir düş üncedir, astronomik bir alegorinin çarpıtılmasıdır."



Kurtuluş

Teozofide insanlar, kendi içlerindeki ve evrendeki derin ve gizli bilginin bilincine varmaya çalış ırlarsa kurtulurlar. Reenkarnasyon, ustanın astral bedeni iş gal etmek için göksel bilgi merdivenine çıktığ ı süreçtir. Bireysel çaba ve dua (yoğ unlaş mış düş ünce) yoluyla birey, kiş isel olmayan dünya tarafından emildiğ i ve tüm kiş isel farkındalığ ını kaybettiğ i, nirvana adı verilen kurtarıcı bir duruma doğ ru yolunu bulur. Reenkarnasyon, "gizli 7'nin gerçek hale gelme vöntemidir."

– Teozofinin okült ve Doğ u mistisizmi ile olan bağ ı, öğ retilerini ilerletmek için kullanılan ayrıntılı bir teolojik kelime dağ arcığ ının birikmesiyle sonuçlanmış tır.

8

Açıkçası, Hıristiyan soteriolojisi Teozofi'ninkinden oldukça farklıdır. Tanrı'nın yaratılış tan ayrılması ve insan ırkının günahı nedeniyle, Tanrı'nın kendisi ile insanlık arasında kefaret etmesi gerekli hale geldi. Üçlü Birliğ in ikinci kiş isi olan bu İ sa, kiş iliğ i ve iş i aracılığ ıyla baş arıya ulaş tı.

ÇÖZÜM

Teosofi, diğ er akıl bilimleri gibi hiç bir zaman geniş bir hayran kitlesi kazanmadı. Teozofi'yi oluş turan çeş itli toplulukların yaklaş ık kırk bin üyesi olduğ u ve yalnızca altıncı bin üyenin olduğ u bildiriliyor.

Machine Translated by Google

Amerika Birleş ik Devletleri'nde 9—Ancak dini bir felsefe olarak fikirleri ve etkileri, kendi saflarının sınırlarını çok aş arak, Kİ Lİ SE EVRENSEL VE MUZAFER, YENİ DÜŞ ÜNCE, GÜLÜRCUKLUK, YENİ ÇAĞHAREKETİ ve diğ er birçok SPIRITUALIST hareket dahil olmak üzere diğ er birçok grubu etkiler. Amerika Birleş ik Devletleri'ndeki günümüz genel merkezi ces itli verlerde bulunmaktadır.

EK Bİ LGİ LER

Topluluklar

Amerika Teosofi Cemiyeti Wheaton, Illinois'de bulunmaktadır; Los Angeles, California'daki Birleş ik Teozofistler Locası; Kaliforniya, Covina'daki Teosofi Cemiyeti; ve Güney Kaliforniya'daki Uluslararası Teozofistler Grubu.

Teosofi Cemiyeti'nin uluslararası merkezi Hindistan'ın Adyar kentindedir.

Web siteleri

www.thesociety.org; www.kfa.org

Kutsal Metin

Gizli Doktrin

Periyodik

Teosofist; Adyar Haber Bülteni (Uluslararası merkez); Görev,
Haberci (Bülten)
(Amerika'daki Teosofi Derneğ i).
İ statistik
Dünya ç apında 40.000 ve Amerika Birleş ik Devletleri'nde 5.000'in altında.
Notlar
Helen Blavatsky, "Proem," The Secret Doctrine'de, alıntı yapan Sydney Ahlstrom, A Religious History of the American People, 2 cilt. (New York: Image Books, 1975), 2:551.
<u>2.age</u> , 2:553.
3.Annie Besant, Teosofi Hiristiyanlık Karş iti mi? (Londra: Theosophical Publishing Society, 1901), 16.
$\frac{41}{\varsigma} \text{ sa Mesih'in tanrılığ ına iliş kin benzer kavramlar için MORMONÎ ZM, YEHOVA'NIN} \\ \varsigma \text{ AHÎ TLERÎ } \text{ ve HÎ } \text{ NDUÎ } \text{ ZM dinler ailesi'ne bakınız.}$
5 LW Rogers, Elementary Theosophy (Wheaton: Theosophical Press, 1956), 201–6, alıntılayan: Walter Martin, The Kingdom of the Cults (Minneapolis: Bethany, 1985), 255.
<u>6 He</u> len Blavatsky, Teosofi Sœlüğ ü (Los Angeles: Theosophy Company, 1892, 1973), 139.

ZRogers, Temel Teosofi, 206.

8 Bkz. gizli.

9 Bu rakamlar tamamen güvenilir değ ildir çünkü farklı kaynaklar farklı İ statistik.

THERAVADA BUDİ ZM

Budist düş üncenin iki büyük böümünden veya sisteminden biri olan Theravada Budizmi, Asya'nın güney bögelerinde, özellikle Sri Lanka, Burma, Tayland, Laos ve Kampuchea gibi ülkelerde hakimdir. Kuzeydeki muadili MAHAYANA BUDİ ZMİ 'nden daha muhafazakar olan Theravada, antik Pali kanonunu korudu. MÖ3. yüzyılda Asoka'nın hükümdarlığ ından sonra Theravada Sri Lanka'ya kadar yayılmaya baş ladı ve burada daha da alt gruplara böündü.

TARİ H

(Budizm'e bakın.)

ÖĞRETİ MLER

Theravada'nın öğ retileri son derece karmaş ıktır ve dili teknik ve karmaş ıktır. Temel felsefe, arhat'ın aydınlanmaya bu amaca yönelik çaba göstererek ulaş masıdır. Sıradan insanların bu hayatta aydınlanmaya ulaş abilecekleri daha rahat Mahayana doktrininin aksine, kiş inin aydınlanmaya ulas mak icin kes is olması gerekir.

Theravada Budistleri yalnızca Buda'ya saygı gösterirken, Mahayana Budistleri çok sayıda bodhisattvaya ibadet eder. İ nsan olarak doğ mak bir hediye olarak kabul edilir çünkü Buddha'nın kendisi de insan olarak doğ muş tur. Özgür seçim kiş inin iyi ya da kὰτῦ karmasını belirler. İ yinin peş inde koş mak eninde sonunda Buda durumuna ulaş maya yol açar.

Theravada Budizminde döt aş ama vardır. (1) Birincisi, adananın iki yoldan birini takip etmekle karş ı karş ıya kaldığ ı sürecin baş langıcıdır: adanmış lık veya entelektüel disiplin. Bu ilk adım atıldığ ında yeniden doğ uş un olasılığ ı azalır; (2) İ kincisi ise yalnızca bir kez daha yeniden doğ maktır. (3) Sonraki, yeniden doğ uş tan kurtuluş tur. (4) Sonunda kis i arhat olur ve tam aydınlanmaya ulas ır.

Tarih boyunca dini hareketler zaman içinde parçalanma eğ iliminde olmuş tur. Bu aynı ş ekilde Theravada ve Mahayana Budizmi için de geçerlidir. Ancak Budizm'in özü, okullarında ve yüzlerce mezhebinde kaybolmamış tır. Hem Theravadinler hem de Mahayaninler Buda'ya son derece saygı duyarlar ve onun öğ retilerini takip etmeye çalış ırlar. Ancak ilki konuya daha muhafazakar bir anlayış getiriyor. Kısıtlamaları nedeniyle sıklıkla "daha az araç" olarak anılır.

laikler ve onların diğ er tanrılardan ziyade Buda'ya daha dar odaklanması.

Theravada Budizminin resmi metinleri Tripitaka ve bununla ilgili çok sayıda yorumdur. Bağ ımsız yazarlar Hindistan'da felsefe ve edebiyata yaptıkları katkılar bakımından paha biçilmez olan kiş iler de ortaya çıktı.

CÖZÜM

Therevada geleneğ i, Budizm'de Hinayana geleneğ i olarak adlandırılan gelenekten günümüze kalan tek okuldur. Okuyucu daha kapsamlı bir karş ılaş tırma ve bilgi için bu ciltteki Budizm ve Mahayana Budizmi hakkındaki makalelere bas vurmalıdır.

EK Bİ LGİ LER

Organizasyonlar

Uluslararası Meditasyon Merkezleri birleş me noktası olarak çalış ıyor Therevada Budistleri.

Web siteleri

www.webcom.com/~incuk/welcome.html; www.buddhanet.net/1-thera.htm

Kutsal Metinler

Sutra Pitake; Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka.

† statistik

Dünya çapında 123.600.000, tümünün yaklaş ık yüzde 38'i Budistler.

TRANSANDANTAL MEDİ TASYON (TM)

Transandantal Meditasyon, Doğ u dinlerinin büyük atası olan Hİ NDUİ ZM'in bir koludur. Felsefesinin ve kavramlarının çoğ u onun öncüsünden gelmektedir. TM, kurucusu Maharishi Mahesh Yogi tarafından Amerikan yaş am tarzına uyacak ş ekilde özel olarak tasarlandı. Maharishi, dini terminolojinin çoğ unu psikolojik terminolojiyle değ iş tirdi ve acil sonuçlara yönelik pragmatik kaygıyı vurguladı. TM aynı zamanda insan potansiyeli hareketinin bir parçasıdır (bkz. YENİ ÇAĞHAREKETİ).

TART H

Maharishi Yogi, 1911 yılında Hindistan'ın kuzeyindeki Jabalpur'da Mahesh Brasad Warma adıyla doğ du. Allahabad Ünivel sitesi'ne gitti ve fizik diplomasını baş arıyla tamamladı ve 1942'de mezun oldu. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Guru Dev olarak da bilinen Swami Brahmananda Saraswati, Jagadguru, Bhagovan Shankaracharya ile tanış tı. Guru Dev Swami Krishanand Saraswati'nin 👸 retileri altında bir avatar haline gelmiş ti. Sonraki on yıl boyunca Maharishi kendisini bilgeye bağ ladı ve kısa sürede akıl hocasının en değ erli 👸 rencisi oldu. Ancak 1953'te Guru Dev ödü ve Maharishi iki yıl boyunca Himalaya dağ larındaki bir mağ araya çekildi. Bu süre zarfında Guru Dev'in kendisine aktardığ ı bilgiyi özümsedi. Bu öğ retiler TM'nin temelleri haline geldi.

Maharishi, felsefesini 1958'de Amerika'ya taş ıdı ve Los Angeles'ta öğ retmenlik yapmaya baş ladı. Hareket sonraki on yılda çok az ilerleme kaydetti ve Ruhsal Yenilenme Hareketi adı altında faaliyet gösterdi. Ancak 1960'ların sonlarında iş ler büyük öçüde değ iş ti. Bu çalkantılı on yılda Amerikan toplumunun yapısında büyük kopmalar meydana geldi. Genç kuş ak her türlü kurumsal otoriteye ve örgütsel yapıya karş ı haykırdı. Uygun bir zamanda "düzenli düzenin" tüm süslerinden arınmış bir barış , sevgi ve huzur mesajı iletmek üzere devreye giren Maharishi için an olgunlas mıs tı.

Maharishi'nin takipç ilerinin büyümesi hızlıydı. Beatles bile gurunun bir sahtekar olduğ u sonucuna varana kadar onu bir süre takip etti. John Lennon onu "ş ehvet düş künü bir kadın avcısı" olarak nitelendirdi. Beatles ona olan inancını kaybettikten sonra Maharishi gibi bircok takipci de 1970'lerin bas ında avrıldı.

Maharishi yenilgiyi kabul ederek Hindistan'a döndü. Ancak

sonunda baş ka bir giriş imde bulunmaya karar verdi. Hareketin sözlüğ ünden tüm dini terminolojiyi çıkararak ve onun yerine psikoloji dilini koyarak stratejisini değ iş tirdi.

Öğ retileri için yeni bir isim benimsendi: Yaratıcı Zeka Bilimi.

Strateji değ iş ikliğ inin hemen baş arılı olduğ u kanıtlandı. TM'deki oturumlara çok sayıda insan kaydoldu ve Maharishi'nin 1970'lerin ortalarında yılda yirmi milyon dolardan fazla gelir elde ettiğ i ve çoğ unluğ u indirim oranlarından yararlanan üniversite iğ rencileri olmak üzere ayda binin üzerinde kiş inin katıldığ ı bildirildi.

Maharishi, 1975 yılını "aydınlanma" ç ağ ının baş ladığ ı yıl ilan etti. Amaç, eğ er dünyadaki her ş ehrin nüfusunun sadece yüzde biri TM uygularsa, dünyanın en büyük sorunları (açlık, suç, uyuş turucu vb.) ortadan kalkmaya baş layacaktı. 1977'de New Jersey Federal Mahkemesi SCI/TM'nin bir din olduğ una ve dolayısıyla New Jersey devlet okullarında öğ retilmesinin yasaklandığı ına karar verdiğ inden Maharishi için yeniden sorun çıktı. Diğ er eyaletler de aynı yolu izledi ve hareketin öyle olmadığı ı yönündeki hararetli ve sık sık tekrarlanan iddiasına rağ men TM bir kez daha genel olarak bir din olarak kabul edildi.

1984 yılında binlerce uygulayıcı Fairfield, Iowa'daki Maharishi Uluslararası Üniversitesi'nde "Ütopyanın Tadı" baş lıklı bir konferans icin bir araya geldi. Amac küresel bir yasa çıkarmaktı "Pozitiflik" adı verilen bir uygulama aracılığ ıyla dünyanın bazı büyük problemlerini ç özmek iç in meditasyon ç abası. Konferansa yaklaş ık yedi bin siddha katıldı, nilüfer benzeri pozisyonlarda oturarak, yoğ un meditasyon yaparak ve zıplayarak. 1988'de Maharishi "Yeryüzünde Cenneti Yaratmaya Yönelik Ana Planını" baş lattı. Onun tutkusu, dünyanın bütünüyle yeniden inş asına yönelik bir öneri aracılığı ıyla dünya barısını sağ lamaktı.



TM'nin kurucusu Maharishi Yogi.

© Bettmann/CORBIS

1991'de Yogi, Zambiya'da kırk döt milyon dönümlük arazi satın aldı. Sonuç olarak Baş kan Kenneth Kaunda siyasi muhaliflerinin muhalefetini davet etti. 1990'ların baş ında TM'nin Hollanda ofisi "Amerikan Ş ehri" adlı bir kampanya baş lattı. Belediye baş kanlarına ve vatandaş lara ş ehirleri suç ve hastalıklardan temizlemeye yönelik bir programa katılma çağ rısıydı. Program, Dr. John Hagelin tarafından açıklanan Birleş ik Doğ al Hukuk Alanına dayanıyordu. Maharishi, "doğ al hukuk" terimini TM'nin yeni önerilen programı için bir tanımlama sözcüğ ü olarak kullandı.

Düş man medyanın devam eden saldırıları ve bilim camiasının artan ş üpheciliğ i nedeniyle Maharishi, hareketi korumak için sürekli değ iş iklikler yaptı. Bununla birlikte, 1970'lerin sonlarında, özellikle Amerika'da TM'ye olan ilgide hızlı bir düş üş göülmesine rağ men, Maharishi misyonunu ve bir gün yeryüzünde barış ve uyumun hüküm süreceğ i yönündeki iyimser vizyonunu sürdürüyor.

ORGANİ ZASYON

Birçok kuruluş TM'den büyümüş tür. Maharishi, daha önce Maharishi Uluslararası Üniversitesi (MIU) olarak adlandırılan, ş imdi Fairfield, Iowa'da bulunan Maharishi Yöretim Üniversitesi (MUM) adında bir "üniversite" kurdu. Aynı zamanda Maharishi Vedik üniversiteler ve Maharishi Ayur-Veda üniversiteleri olarak adlandırılan üniversiteleri de açıyor. Amerikan Meditasyon Topluluğ u, Amerikan Yaratıcı Zeka Vakfı, Uluslararası Öğ renci Meditasyon Topluluğ u, Maharishi Avrupa Araş tırma Üniversitesi, Fitness ve Atletizm Enstitüsü

Machine Translated by Google

Mükemmellik ve daha birçok yeni organizasyon mevcut. Ayrıca Maharishi dünyanın döt bir yanındaki ş ehirlerde meditasyon merkezleri kurmuş tur. Organizasyonun tüm kollarını İ sviçre'nin Seelisberg kentindeki genel merkezinden kendisi kontrol ediyor.

TM eğ itim merkezlerinde uygulanmaktadır. 2000 yılında 137 ülkede 1.200 eğ itim merkezinin olduğ u ve 135'inin Amerika Birleş ik Devletleri'nde olduğ u bildirildi. Dersler Maharishi Açık Üniversitesi'nde alınabilir ve çevrimiçi olarak kayıt yapılabilir.

ÖĞRETİ MLER

Hiç ş üphe yok ki, dinden muafiyet beyanları ne olursa olsun, Hinduizm TM'nin üzerinde yükseldiğ i temeli sağ lıyor. Kategoriler ve düş ünce kalıpları açıkça ana öğ eden türetilmiş tir.

Maharishi baş langıçta dini kategoriler ve dil konusunda TM öğ retmiş ti. Aş ağ ıda bu öğ retilerin kısa bir incelemesi yer almaktadır. Bunu takiben modern TM'nin ve onun artikülasyon ve dildeki değ iş ikliklerinin özet bir incelemesi yer almaktadır.

Orijinal Transandantal Meditasyon

Maharishi, TM ilkelerinin dayandığını öğ retti

Hindu monistik panteizm kavramı üzerine. TM inisiyesinin hedefi, Hindu edebiyatındaki kiş isel olmayan yaratıcı prensip olan Brahman ile birliğ e ulas maktı.

İ nisiyeye, meditasyon sırasında defalarca tekrarladığı kiş isel bir mantra verildi (ve hâ lâ da veriliyor). Birlik hedefine ulaş mak için birey, Maharishi'nin deyimiyle "bilincin ilk üç aş amasını" aş maya çalış tı. Bunlar (1) rüyasız uyku bilinci, (2) rüya bilinci ve (3) uyanıklık bilincinin aş amalarıydı. Her insan hayatında bu üç aş amayı yaş ar. Ancak TM, uygulayıcının bu baş langıç varoluş düzeylerini aş acağ ını vaat ediyor. Bilincin geri kalan dört aş aması mevcuttur ve bu aş amalara ulas mak için bunların aş ılması gerekir.

Brahman ile birlik: (4) aş kın veya "mutluluk" bilinci, (5) kozmik bilinç, (6) Tanrı bilinci ve son olarak (7) birlik bilinci. Kiş i birlik bilincine ulaş tığ ında, Tanrı ile tam birliğ e ulaş mış, kendisiyle barış ık olmuş ve karma yasalarından özgürleş miş demektir.

Þ

Teknik açıdan Maharishi, TM inisiyesinin önceden belirlenmiş bir pozisyonda oturması gerektiğ ini öğ retti. Anahtar, her bireye gerekli ücretin ödenmesi karş ılığ ında verilen kiş isel mantradır. Mantra, kiş inin kozmik bilincin daha derin seviyelerine taş ınacağ ı tek araç olacaktır. Baş ka hiç bir biliş sel sürece gerek yoktu. Kiş inin yalnızca bir süre otururken mantrası üzerinde düş ünmesi gerekir.

yirmi dakika, günde iki kez, bir sabah ve bir gece, ama yemek yemeden ve uyumadan önce.

Yeniden Düzenlenen TM Öğ retileri—Yaratıcılığ ın Bilimi İ stihbarat

TM'nin hedefi "her birey ve her birey iç in kusursuz, sorunsuz, mükemmel bir yaş amı en kısa sürede yaratmaktır".

her millet."

Bu, kiş inin "yaratıcı güç" ile bir olmak için fiziksel sınırlarını aş mayı öğ renmesiyle yapılabilir. Bu yaratıcı güç kiş isel olduğ u kadar evrenseldir.

Uygun meditasyon tekniklerini öğ renmek stresin azalmasına, kan basıncının düş mesine, topluma geri gönderilen suçlular arasında tekrar suç iş leme oranının azalmasına ve benzerlerine yol açabilir. Meditasyon teknikleri "doğ al" ve "zahmetsiz" olarak tanımlanıyor.

Meditasyonu ǧ renme süreci nispeten kolay birkaç adımı takip etmekten gelir. Sürece dahil olmanın ilk adımı olarak iki ücretsiz ders sunulmaktadır. Daha sonra "müş teriye" tıpkı eski TM biçiminde olduğ u gibi bir mantra verilir. Daha sonra kiş i teknikleri uygulamakta ægürdür ve istenmediğ i sürece daha ileri eğ itim için geri dönme zorunluluğ u yoktur. Bunlardan birinde

web siteleri, adımlar, konu ve gereken süre listelenir. Okuyucunun 3TM'nin modern versiyonundaki terminolojideki bariz değ iş iklikleri görebilmesi için bunları burada listeliyoruz.

HIRİ STİ YANLIK ve TM birbirleriyle önemli öçüde çeliş iyor.
 Aralarındaki farklılıkların çoğ u birbirine paraleldir.

Beklenebileceğ i gibi Hinduizm ve Hıristiyanlık arasındaki zıtlıklar. Burada TM'nin orijinal öğ retilerine Hıristiyan bir yanıt ve ardından modern değ iş ikliklere bir yanıt sunulmaktadır.

1. Introductory lecture	A vision of all possibilities through the TM program	1 hour and 30 minutes
2. Preparatory lecture	The mechanics and origin of the TM technique	1 hour and 30 minutes
3. Personal interview	Interview with a qualified teacher of the TM program	10 minutes
4. Personal instruction	Learning the TM technique	2 hours
 Verification and validation of experiences. 	Verifying the correctness of the practice and further instruction	2 hours
 Verification and validation of experiences 	Understanding the mechanics of the TM technique from personal experiences	2 hours
 Verification and validation of experiences 	Understanding the mechanics of the development of higher states of consciousness	2 hours*

Tanrı

TM, Hinduizm gibi özünde panteisttir. Tanrı evrenle birdir. TM aynı zamanda Hindu üçlüsünü de kucaklıyor. Tanrı Brahman, Viş nu ve ş iva olarak tezalfür eder . — Hıristiyanlık, Tanrı'nın yaratılış ta içkin olduğ u kavramını benimserken aynı zamanda Tanrı'nın aş kın olduğ unu da öğ retir. Hıristiyanlık, Tanrı'nın üç kiş ide tezahür ettiğ ini itiraf eder: Baba, Oğ ul ve Kutsal Ruh. Hem içkinlik hem de aş kınlık, ilahi kiş ilerin her birinde mevcuttur. Havarilerin İ nancına göre, Tanrı "Baba"dır, fakat aynı zamanda "Her ş eye Gücü Yeten, göğ ün ve yerin yaratıcısıdır" (Ek 1). Yaratıcı ve yaratılış birbirinden keskin bir ş ekilde ayrılır. Üç lü Birliğ in ikinci kis isi olan İ sa Mesih insanda enkarne oldu (ickinlik)

biçim. Ancak "cennete yükseldi" (aş kınlık). Benzer ş ekilde, Kutsal Ruh kilisenin üzerine dökülür (içkinlik), ancak "Baba ve Oğ ul'dan qelir" (aş kınlık) (İznik İnancı, Ek 1).

Kurtuluş

TM'de kurtuluş yeniden doğ uş tan kaçış tır. Kiş i, karma yasasından serbest bırakıldığ ında ve böylece yaratıcı zeka ile birliğ e girebildiğ inde kurtuluş a ulaş ır. Bu, meditasyon ve kiş inin kiş isel mantrasının tekrar tekrar okunması yoluyla elde edilir.

Hıristiyanlığ a göre kurtuluş , "çarmıha gerilen, öen ve gönülen" İ sa Mesih'in kiş iliğ ine ve eserine dayanmaktadır. .

· . Üç üncü gün dümden dirildi"

(Havarilerin İ manı). Bu ş ekilde kiş i günahın pençesinden ve Tanrı'ya karş ı aktif isyandan kurtulur. TM'ye göre insanın içinde bulunduğ u durum, affedilmesi gereken bir günahtan çok, bilginin sağ lanması gereken bir cehalet durumudur. Bu ilahi bilgi (kurtuluş) meditasyon, Maharishi'nin öğ retilerini gözlemlemek, kiş inin kiş isel mantrasını sadakatle okumak ve yedi aş amadan geçmek yoluyla gelir.

Yetki

TM adanmış ları Maharishi'nin öğ retilerini gözlemler ve ayrıca Vedik yazıları ve Bhagavad Gita'yı okurlar. Machine Translated by Google

Maharishi'nin kendisi de bir dizi kitap yazmış tır ve

6 broş ür.

Son yıllarda TM'de yapılan değ iş ikliklerle ilgili olarak Maharishi, öğ retilerinin bilimsel ilkelere dayandığ ı ve dolayısıyla doğ ası gereğ i dini olmadığ ı konusunda ısrar etti.

Î ddialarının bilimsel doğ asına yönelik itirazlar bizzat bilim camiası tarafından sunulduğ undan, bunu doğ rulamak zor oldu. Üstelik dinin bilimsel bir dille yeniden ş ekillendirilmesinde dahi hâ lâ Hindu referanslarından yararlanılıyor. Örneğ in, iki ücretsiz derste, katılımcılara bir Hindu duası dinleniyor, mantralar veriliyor ve meditasyon yapmayı öğ reniyorlar.



TM aracılığıyla ideal bir toplum yaratmaya yardımcı olacak bir festivali duyuran poster

Nezaket Manevi Sahtelik Projesi

ÇÖZÜM

Resmi web sitesi meditasyon yapmayı öğ renmenin yedi adımlı kılavuzunu sunuyor ve Maharishi ders vermeye ve dünya çapında tur atmaya devam ediyor. Özellikle hareketten ayrılanlar ve sahte olduğ unu iddia ettikleri ş eyleri ifş a etmek için çok sayıda web sitesi kuranlar baş ta olmak üzere, onu eleş tiren çok sayıda kiş i var.

Machine Translated by Google

TM'nin dayandığ ı temeller.

TM'nin önemli ve bilimsel bir değ erlendirmesi, TM'nin Batı'ya basitleş tirilmiş (ve dolayısıyla eriş ilebilir) bir Hinduizm biç imini tanıtmanın bir yolunu sunduğ u sonucuna varan sosyolog William S. Bainbridge'den qeliyor. Kendisini dindar olmayanlara pazarlamak icin sadece dili üstlendi.

7 kulağ a daha bilimsel geliyor.— Yırmi birinci yüzyılda hareketin liderleri TM'nin bir din olmadığı ı ve TM'nin bilimsel çalış malarla doğ rulanan bilimsel ilkelere dayandığı ı konusunda ısrar etmeye devam ediyorlar. Ancak TM'nin temelleri açıkça Hinduizm'e dayanmaktadır.

EK Bİ LGİ LER

Merkez

Dünya Planı Yürütme Konseyi, 1015 Gayley Ave., Los Angeles. CA 90024.

Web siteleri

www.tm.org;

www.mum.edu/tm_research/tm_charts/welcome .html http://www.tm.org/main_pages/maharishi.html

Kutsal Metin

Hindu kutsal metinleri: Rig Veda ve Bhagavad Gita'ya atıfta bulunulur ancak TM icin "kutsal" olarak kabul edilmez.

İ statistik

Resmi web sitesine göre dünya çapında beş milyon kiş i TM uyguluyor ve 1,5 milyon Amerikalı Maharishi'nin kurslarını almış durumda.

Notlar

1 John W. Kennedy, "Field of TM Dreams," Christian Today (8 Ocak, 2001), 74.

2.http://www.mou.org/mou/overview/index.html

3_http://www.maharishi.org/tm/learn_tm.html

4 .edu/nrms/ web sayfası www.religiousmovements.lib.virginia tm.html'den .

5 Bkz. Hİ NDÜİ ZM.

6.Örellikle Yogi'nin Varlık Bilimi ve Yaş ama Sanatı (1968) ve Maharishi Mahesh Yogi'nin "Bhaqavad Gita" (1967) baş lıklı kitaplarına bakınız.

Z-William Sims Bainbridge, Dini Hareketlerin Sosyolojisi (New York ve Londra: Routledge, 1997), 187–88.

ON İ Kİ KABİ L

1960'ların karşı kültür hareketi çok sayıda özerk mezhep ve tarikatın ortaya çıkış ına tanık oldu. Önİ ki Kabile, HIRİ STİ YANLIK saflarından ortaya çıkan böyle bir gruptur. Nispeten küçük mezhepler ve tarikatlar, tartış malı konular ortaya çıktığında bir dereceye kadar kötüş öhret kazanır ve medyanın ilgisini çeker. Onİ ki Kabile'nin durumu da budur (ayrıca bkz. BRANCH DAVIDIANS ve HEAVEN'S GATE).

TART H

On İ ki Kabile, Elbert Eugene Spriggs (d.

1937). Spriggs sorunlu bir geçmiş e sahipti ve birçok açıdan 1960'lar ve 1970'lerdeki çalkantılardan etkilenmiş ti.

Yirmili yaş larında Kaliforniya'daki İ sa Halkı hareketinin bir parçası oldu ve 1970'te "yeniden doğ muş " bir Hıristiyan oldu. Evsiz insanlarla çalış maya baş ladı ve inancına ş ahitlik etmek için sık sık seyahat etti. 1972'de Marsha Ann Duyall ile eylendi.

Çft Tennessee'ye taş ındı ve Chattanooga'da hizmete baş ladı. Spriggs yerel bir Presbiteryen kilisesinin üyesi oldu ve burada "İş ık Tugayı" adı verilen gençlik bakanlığ ına baş ladı.

Bögedeki ana kiliseler onun haklarından mahrum gençlere yönelik hizmetine olumlu bakmadığı için hayal kırıklığına uğradı ve Hıristiyanlığın organize mezheplerde özgün bir şekilde yaşanmadığı sonucuna vardı. Ayrıldı ve Vine Topluluk Kilisesi adında ev temelli bir kilise kurdu. Spriggs fikri yakalamaya çalışı yordu

birlikte yaş ayan ve çalış an inanlılardan oluş an bir topluluk olarak kilisenin Sonuç olarak grup, Vine topluluğ una destek aracı olarak hizmet eden ticari giriş imlere baş ladı. Güneydeki birçok eyalette "Sarı Ş arküteri" adında bir restoran zinciri kurdular.

Grup medyadan, üniversitelerden ve tarikat farkındalık gruplarından zulüm görmeye baş ladı. Spriggs daha sonra topluluğ u 1977'de Island Pond, Vermont'a taş ıdı ve burada "Kuzeydoğ u Krallık Topluluk Kilisesi" adını benimsediler

Burada bu grup, kendilerinin Yeni Ahit kilisesinin gerçek 1 restorasyonu olduğ u fikrini benimsedi . —Destek sağ lamak için

iş yapma uygulamalarına devam ettiler, bir mum iş i, bir futon mağ azası ve Common Sense Sağ lıklı Gıda Mağ azası ve Restoranı adında bir vivecek mağ azası kurdular.

Ancak Vermont'ta da her ş ey yolunda değ ildi. Yerel sakinler, papazlar ve kiliseler, grubun geliş inin bägenin huzurunu bozduğ u gerekçesiyle protesto etti. Grubu sahte doktrin öğ retmekle suçladılar.

Ancak Vermont grubu ortak bir yaş am tarzına, basit giyim tarzlarına ve ortak yaş ama ve yemeğ e yerleş ip benimsedi. Son on yılda topluluk New England, New York, Colorado, Missouri'nin yanı sıra kuzeyde Kanada'ya ve yurt dış ında İ spanya, Fransa, Almanya, İ ngiltere ve birkaç Güney Amerika ülkesine ve Avustralya'ya yayıldı.

Grup(lar), \dot{I} srail'in on iki kabilesinin Eski Ahit modelini taklit etmek amacıyla On \dot{I} ki Kabile adını benimsedi.

1980'lerde aş ırı çocuk istismarı suçlamalarının ortadan kalkmasıyla tartış maçıktı. Bir keresinde bir anne, on üç yaş ındaki bir çocuğ unu tahta bir kürekle yedi saat boyunca dörmekle suçlandı. Bu durumda suçlamalar düş tü.

Diğ er bazı davalar kamuoyuna açıklandı. 22 Haziran 1984'te doksan eyalet polisi ve elli sosyal hizmet görevlisi İsland Pond topluluğ unu iş gal etti. Toplam 112 çocuk uzaklaş tırıldı.

2—Daha sonra hakim, çocukların istismar edildiğ ine dair hiçbir kanıt bulamadı.

On İ ki Kabile'nin sözcüleri, suçlamaların, grubun düş manları ve İ ncil'in çocukları disiplin altına almayı gerektiren emirlerine karş ı hoş görüsüz hale gelen laik toplum tarafından yapılan asılsız suçlamalara dayandığ ını iddia etti. 1990'larda bu suçlamalar yüzeye çıkmaya devam etti. Özellikle tarikat karş ıtı bir örgüt, Robert Pardon liderliğ indeki New England Dini Araş tırma Enstitüsü, aktif olarak grubun çocuk istismarı meselesiyle ilgili öğ retileri ve uygulamaları hakkında bilgi sağ lamaya ve ifş a etmeye çalış tı.

Ortaya çıkan daha üzücü hikayelerden biri eski üyelerden Juan Mattatall'la ilgiliydi. Mattatall, karısının onları dövdüğ ü suçlamasının ardından beş çocuğ unun velayetini aldı. Daha sonra Florida'ya taş ındı ve çocukların anneleriyle iletiş im kurmasına asla izin vermedi.

Ama yetimhanelerde ve koruyucu ailelerin gözetiminde yaş arken

Mattatall pedofili ile suçlandı. Nisan 1990'da Mattatall'ın annesi oğ lunu vurup ödürdü ve ardından intihar etti. Bu, çok fazla acıya neden olan ve belki de gruba karsı versiz suclamaların getirilmesinde etkili olan asırı bir vakadır.

Grubun savunucularından biri olan Jean Swatko, Onİ ki Kabile'nin önde gelen savunucularından biri olup onları çeş itli saldırılara karş ı savunmuş tur. Swatko bir noktada ş unu belirtti: "Hükümetler, din karş ıtı bağ nazların salt öznel görüş lerinin doğ ru olduğ una güvenip bu görüş lere göre hareket ettiğ inde, din özgürlüğ ü tehlikeye girer."

3 Nisan 2001'de iddialar ortaya atıldı:

Cambridge, New York'taki Common Sense Çftliğ i ve eyaletin diğ er yerlerindeki On İ ki Kabile, çocuk iş çiliğ i yasalarını ihlal ediyordu ve çocukları grup tarafından yönetilen iş letmelerde çalış mak için kullanıyordu. New York Post'ta yayınlanan bir makale, Spriggs'in hem ırkçı hem de ırkçı olduğ unu iddia ediyordu.

4 çocuk. —Devlet, grup tarafından iş letilen beş tesisi ziyaret etmek üzere yetkililer gördermeyi planladı.

Grup, yasadış ı çocuk iş çiliğ i uyguladığ ını ş iddetle protesto etti. Üyeler, çocukların sadece ebeveynlerine yardım ettiklerini, kirli veya olumsuz koş ullar altında çalış madıklarını, çocuklarının eğ itiminden mahrum kalmadıklarını iddia ederek, bir çocuğ un ebeveynleriyle vakit geçirmesinin yanlış olmadığı konusunda ısrar etti. tahsil edilmiş tir ve dava (bu yazının yazıldığı ı sırada) temyiz

5 Bin dolar para cezası verildi as amasındadır.

ORGANÍ ZASYON

Çeş itli Oniki Kabile toplulukları ortak yaş amı uygulamaktadır. İ badet ve hizmet bir ve aynıdır. Kendilerini hanelere, klanlara ve kabilelere böerler, ancak tüm mülkleri paylaş ırlar. Kendilerini dünyadan ayrı bir kültür olarak tanımlıyorlar.

ÖĞRFTİ MIFR

On İ ki Kabile doktrininin odak noktası, İ branice Yashua adıyla andıkları İ sa'nın geri dönüş üne dair umuttur. Yashua'nın geri dönüş ünün amacı, gerçek halkını, On İ ki Kabile topluluğ unu kurtarmak ve Tanrı'nın emirlerine itaat etmeyen herkesten intikam almaktır. Topluluklar Eski Ahit'teki beslenme yasalarını uygular ve Cumartesi Ş abatı'nı uygular. Diğ er inançlar arasında Protestan Evanjeliklerin yaygın olarak benimsediğ i Kutsal Üçleme, İ ncil'in ilhamı ve otoritesi ve Kutsal Ruh'un gücü aracılığ ıyla kutsal bir hayat yaş ama ihtiyacı gibi inançlar yer alır. On İ ki Kabile aynı zamanda topluluğ un öremini de vurgulamaktadır. Eleş tirmenler bunun 1960'ların alt kültüründen kalma bir kalıntı olduğ u sonucuna varırken, hiç kimse Mesih'in öğ retileri etrafında birbirine sıkı sıkıya bağ lı bir topluluk oluş turmanın Yeni Ahit zamanlarındaki kiliseyi tanımladığ ını inkar edemez (Elçilerin İ ş leri 2:41–42).

Geleneksel Ortodoks Hıristiyanlıktan gelen bir yanıt, Onİ ki Kabilelerin Yeni Ahit kilisesini yeniden düzenlemek yerine yeniden ins a etmeye çalıs an restorasyonist bir grup olduğ u yönündedir.

İ kincisi, On İ ki Kabile topluluğ u, Yashua'nın yeryüzündeki gerçek anlamda bin yıllık saltanatına inanan milenyum kuş ağ ından oluş an bir gruptur. On dokuzuncu yüzyıldan önce dünyanın sonuna iliş kin geleneksel anlayış , milenyumculuktu; bu, Mesih'in zamanın sonunda geri döneceğ i ve her ş evi tamamlayacağ ı anlamına geliyordu.

Üç üncüsü, "Yashua" adı, geleneksel \dot{l} ngilizce tercümesi olan "Jesus"u hariç tutmak iç in kullanılıyor. \dot{l} braniceden harf ç evirisine kesinlikle izin verilmektedir. Ortodoksluk, bir kullanımın diğ erine karş ı yasal olarak ısrar etmesine izin vermez, ancak \dot{l} ngilizce'deki ortak ad en sık kullanılan addır.

CÖZÜM

Oniki Kabileler, 1960'lardaki karş ı-kültürel hareketin bir kalıntısı olarak yirmi birinci yüzyıla kadar devam etti.

Medyanın, kamuoyunun ve geleneksel dini grupların saldırısı, bir grubun toplumsal normların parametrelerinin dış ında faaliyet göstermesi durumunda ortaya çıkan düş manlık gerçeğ inin bir baş ka örneğ ini sundu. Hükümetin 1993 yılında Davidi-ans Ş ubesine yaptığ ı saldırı belki de en bilinen örnektir. Ancak yasallık konusunda sorular ortaya çıkıyor.



EK Bİ LGİ LER

Merkez

Her topluluk kendi karargahı olarak hizmet vermektedir.

İ nternet sitesi

www.twelvetribes.com

Kutsal Metin

İ ncil

Yayınlar

Sağ duyu Nöbetçisi; Common Sense Chronicle (her ikisi de aylık).

Üyelik

Kuzey Amerika'daki 17 toplulukta yaklaş ık 2.500; Avrupa'da 8 topluluk; Güney Amerika'da 3; 1 inç Avustralya

Notlar

- 1 Restorasyonizmin değ erlendirmesi için okuyucunun ULUSLARARASI MESİ H Kİ Lİ SELERİ hakkındaki makaleye baş vurması gerekmektedir.
- 2 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/tribes/html

3 Aynı eser.

- 4 Kenneth Lovett, "Devlet Fabrikalardaki Kült Çocuklara Yakından Bakıyor," Yeni York Post (12 Nisan 2001).
- $\underline{\bf 5}$ Associated Press makalesi, "Oniki Kabile Tarikatı Çocuk $\dot{\bf 1}$ ş ç i $\dot{\bf 1}$ stismarına $\dot{\bf 1}$ liş kin Suçlamaları Reddetti" (13 Nisan 2001).

Bİ RLEŞ ME Kİ Lİ SESİ ; KUTSAL RUH Bİ RLEŞ ME DERNEĞİ

NINDILINAY İTR İSTİ AYNLIĞININ

Bu dini grubun takipçilerine genellikle "Ay" denir. Bu yirminci yüzyıl hareketinin geliş imi hızlıydı ve en popüler olduğ u dönem 1970'ler ve 1980'lerdi.

Bu ciltte yer alan diğ er birçok tarikat ve mezhep gibi Birleş me Kilisesi de HIRİ STİ YANLIK'tan doğ muş tur.

TART H

Birleş me Kilisesi Sun Myung Moon tarafından kuruldu.

1920'de, o zamandan beri Kuzey Kore haline gelen Pyungan Buk-do'da doğ du. Doğ duğ undaki adı Yong Myung Moon veya kelimenin tam anlamıyla "Parlayan Ejderha Ayı" idi. Presbiteryen bir ailede büyüdü ve geliş im yıllarında durugöü eğ ilimleri sergiledi. 1936'da, on altı yaş ındayken Moon, İ sa Mesih'in kendisine göündüğ ü ve ona İ sa'nın yarım bıraktığı ı görevi tamamlama talmatı verdiğ i bir vizyon aldığını iddia etti. Yani İ sa insanlığı "ruhsal olarak" kurtarmış tı ama tutuklanıp çarmıha gerildiğ inde iş i yarım kalmış tı. "Fiziksel" kurtulus görevi yerine getirilmedi.



Rahip Sun Myung Moon, adanmış ları genellikle "Aylılar" olarak bilinen Birleş me kilisesinin kendini lider ilan eden kiş i.

George A. Mather'ın izniyle

1944'te Moon birkaç eş ten ilkiyle evlendi. Bu sırada ilk adı olan "Yong"u "Güneş " olarak değ iş tirdi, tüm adı artık kelimenin tam anlamıyla "Güneş Parlayan Ay" olarak çevriliyor.

Presbiteryenlik ona çekici gelmiyordu. Kiliseden ayrılmamış olmasına rağ men (1950'lerde aforoz edilmiş ti), ona Kore'nin İ ncil'de vaat edilen yeni ülke olduğ unu ve geleceğ in geleceğ ini äğ reten eksantrik bir Pentekostal grupla uğ raş tı.

.Mesih Kore doğ umlu olacaktır. Moon muhtemelen on yıl önceki vizyonuna ve grubun öğ retilerine dayanarak kendisinin o Mesih olduğ una inanıyordu.

Moon, ilk evliliğ inden bir yıl sonra Birleş me Kilisesi haline gelecek olan kiliseye baş ladı. Kısa süre sonra hapse atıldı ancak bunun komünizme karş ı duruş undan kaynaklandığ ını iddia etti. Ancak diğ er kaynaklar onun ahlaksızlık (iki eş lilik) ve Marksist Kuzey Kore'de kapitalizmi uygulamakla suçlandığ ını belirtiyor. Serbest bırakıldıktan sonra Güney Kore'ye taş ındı ve burada öğ retmenlik yapmaya devam etti. 1954'te Moon, Seul'de Dünya Hıristiyanlığ ının Birleş mesi için Kutsal Ruh Derneğ i'ni kurdu. Aynı yıl ilk eş inden de boş andı ve 1955'te ahlaksızlık ve askerlikten kaçma suçlamalarıyla yeniden tutuklandı. Ancak suçlamalar kabul edilmedi ve üç ay sonra tekrar serbest bırakıldı



Birleş me Kilisesi yayınları.

George A. Mather'ın izniyle

Bu sırada Moon, Birleş me Kilisesi'nin ana metni olacak olan İ lahi Prensibini yazmaya baş ladı. Aslında Moon'un bir takipçisi tarafından yazılan kitap, İ ncil'i Taocu (bkz. TAOİ ZM) felsefesi aracılığ ıyla yeniden yorumluyor. Tanrı, insanlığ ın düş üş ü, misyonu ve kurtuluş u da dahil olmak üzere her ş ey dualistik terimlerle yorumlanır. Yeni bir mesih (dualizm, iki mesih) ilan eder; gelecekteki kiş i İ sa'nın yarım kalan iş ini tamamlamaktır. Moon'un takipçileri onu her zaman bu mesih rolüne inandırdılar, ancak kendisi ile ilgili bu duyuruyu yapmak ic in 23 Mart 2004'e kadar bekledi.

Ticari baş arı ve komünizme karş ı güçlü duruş u, özellikle Batı'da Moon'a ş öhret ve servet kazandırdı. 1972'de bir sonraki böge olarak Amerika'nın seçildiğ ini duyurdu.

yoğ un misyon faaliyeti. New York'un kuzeyinde 850.000 dolar değ erinde bir mülk satın aldı. Kilise, baş arısız kapitalist giriş imleri yeniden canlandırmak için çok para harcadı; bu elbette olumlu bir tanıtım aldı.

Moon ve Unification Kilisesi'nin tanıtımını yapan bir diğ er etkinlik ise 1982 yılında Madison Square Garden'da iki binden fazla çiftin aynı anda bir araya geldiğ i tek düğ ün töreniydi. Çiftler, düğ ünden sadece bir ay önce Moon tarafından eş leş tirilmiş ti. Birçok grup

O zamandan beri kilisede evlilikler yapılıyor. Moon, 1988'de 1982'deki rekorunu kıran toplu bir düğün töreni gerçekleştirdi. Toronto Star (31 Ekim 1988), Moon'un 6.500 ciftin düğününü yönettiğini bildirdi.

Moon'un en büyük müjdecilik başarısı, evden ayrılıp üniversiteye giden, sıklıkla yalnızlık ve güvensizlikle karşı karşıya kalan gençlerle oldu. Bu hassas dönemde onlara gerekli güvenliği sunan dost canlısı din propagandacıları onlara yaklaşıyor. Muhtemel din değiştiren kişi, diğer takipçilerin sevgi ve şefkat sunmak üzere hazır bulunduğu bir eve ilk ziyarete davet edilir. Bunun ardından, adaya daha fazla özel ilgi gösterildiği, dersler verildiği, şarkı söylendiği ve dua edildiği bir hafta sonu tatili gelir. İnisiyenin direnci sürekli olarak kırılır. Birleşme öğretilerinin yağdırılması, saatler süren eğitim boyunca edinilen duygusal bağlılıklarla birleştiğinde, bireyin tam teşekküllü bir dönüşüm olarak kazanılmasında etkilidir.

1980'lerin başında Moon kendisini vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla boğuşmuş halde buldu. Özellikle Birleşme Kilisesi'nin lideri, gelir vergisi beyannamesine yaklaşık 112.000 doları dahil etmemekle suçlandı. Ayrıca Moon, bu fonları "yönlendirmekten" suçlu bulundu. Moon'un mahkumiyeti ve Temmuz 1984'ten itibaren on üç ay hapis cezasına çarptırılması, ülke genelindeki dini topluluklar ve liderlerden, hükümetin dini özgürlüklere dayatması meselesi etrafında yoğunlaşan bir protesto fırtınasını beraberinde getirdi. Eleştirmenler protestoya karşı çıktı

Davası tamamen vergi kaçakçılığı meselesine dayandığı için kiliselerin korkacak hiçbir şeyi yoktu. Ağustos 1985'te Danbury, Connecticut'taki federal hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra, Washington DC'de dini özgürlüklere yönelik bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan pek çok önde gelen dini lider, Moon'un hapsedilmesiyle ortaya çıkan emsal konusunda endişelerini dile getirdi.

Birleşme Kilisesi'ndeki büyüme son zamanlarda azaldı Yıllardır, belki de medyanın olumsuz tanıtımlarının bir sonucu. 2002 yılında ABD'deki üye sayısının 200.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. ABD Göçmenlik ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi, eşinin daimi ikamet-yabancı statüsü başvurusuyla ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla Moon'u sınır dışı etme girişiminde bulundu.

Her ne kadar Birleşme Kilisesi 1970'lerde olduğu gibi büyüyemese de Moon'un etkisi siyaset sahnesinde, özellikle de muhafazakar sağda etkili olmaya devam ediyor. Güçlü etki yaratan yeni siyasi örgütlerden biri, Moon'un baş teğmeni Albay Bo Hi Pak'ın başkanlığını yaptığı Amerikan Özgürlük Koalisyonu'dur (AFC). AFC'nin gündemi, muhafazakar bir parti platformunu kontrol etmek ve etkilemek için muhafazakar grupları birleştirmektir.

1 Ocak 1987'de Moon, kilisenin siyasi nüfuzunu genişletmek istediğini söyleyerek, korkutucu olmasa da oldukça abartılı bir övünme yaptı; amacı "Amerikan hükümetine ve halkına doğal olarak boyun eğdirmekti." 1990'larda ve 21. yüzyıla gelindiğinde Moon, özellikle muhafazakar sağdan hem siyasi hem de dini destek alabilmek için yoğun bir şekilde para harcadı. Bazı muhafazakar Evanjelikler Birleşme Kilisesi'nden para ve destek aldı. İşin ilginç tarafı, Evanjelizm ve Fundamentalizmin öğretilerine tamamen aykırı öğretiler öğreten bir örgütten bu kadar destek almaları gerçeğinde yatmaktadır.

ORGANİ7ASYON

Birleşme Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda organizasyonu sürdürmeye devam ediyor. Öne çıkan kuruluşlardan bazıları şunlardır:

A. Dini Kuruluşlar

- Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi için Kutsal Ruh Derneği (HSA-UWC).
- 2. Washington Kamu Politikasında Değerler Enstitüsü
- 3. Uluslararası Dini Vakıf
- 4. Uluslararası Din Adamları ve Laikler

- 4. Ortak Eylemde Uluslararası Din Adamları ve Dindar Olmayanlar
- 5. Uluslararası Kültür Vakfı
- B. Siyasi Gruplar
 - Uluslararası Komünizme Karşı Zafer Federasyonu
 - CAUSA—ABD 3.CAUSA—Uluslararası
 - 4. Amerikan Anayasası Komitesi

C. İşletmeler

- 1. Tek Bir Şirket
- 2. Uluslararası Okyanus İşletmeleri
- 3. Haber Dünyası İletişimi

- 4. Dünya Medya Birliği
- 5. Washington Times Şirketi
- 6. Özgür Basın Uluslararası

Bunlar Birleşme Kilisesi'ne bağlı daha önemli kuruluşlardır. Tam liste ve her birinin açıklaması için İnsanlara Hizmet Veren İnsanlar, HSA-UWC başlıklı Birleşme yayınına veya kuruluşun resmi web sitesine (aşağıda) bakın.

ÖĞRETİMLER

Moon, Birleşme Kilisesi'nin amacının tüm Hıristiyanlığı ve dünyadaki tüm insanları Tanrı'nın altında birleştirmek olduğunu ve hala da öyle olduğunu iddia ediyor. Uluslararası Tek Dünya Haçlı Seferi veya IOWC, kiliseleri birleştirmek amacıyla dünya çapında mitinglere sponsorluk yapıyor. Moon, dünya dinleri arasındaki uyum ve yakınlaşma noktalarını gösterdiği dokuz yüz sayfalık bir cilt derledi.

Moon, tarihi üç teolojik döneme ayırır: Eski Ahit çağı, Yeni Ahit çağı ve "Tamamlanmış Çağ." Son bahsedilen zaman, insanlık tamamen kurtulacak. İlahi Prensip bu dönemin vahiy bilgilerini sağlar.

Birleşme Kilisesi'nin temel teolojisi, fiziksel kurtuluş doktrini etrafında yoğunlaşır. Yukarıda belirtildiği gibi Moon, İsa Mesih'in görevinin yalnızca yarısını tamamladığını ve talihsiz bir çarmıha gerilme nedeniyle yarım kaldığını öğretir. İsa evlenmeyi başaramadı ve bu nedenle ilk Adem ile Havva arasındaki kusurlu evliliğin yerine geçmeyi amaçlayan "kusursuz evliliği" kurmadı. Bu çalışma ikinci Adem olan İsa Mesih tarafından yarım bırakıldığı için, bu görevi tamamlamak icin ücüncü bir Adem'e ihtiyac vardır.

Birleşme Kilisesi, Sun Myung Moon'un üçüncü Adem olduğunu kamuya açıklama konusunda isteksizdir. Ancak bunu açıkça yapan üyeler de var. Moon'un dördüncü eşi Hak Ja Kan, ilk üç Havva'nın başarısız olduğunu kanıtladıktan sonra "mükemmel anne" ilan edildi. Birleşme Kilisesi'nin doktrinleri aşağıdaki gibidir:

Tanrı

"Mükemmel akla, duyguya ve iradeye sahip, en derin doğası kalp ve sevgi olan, uzay ve zamanın ötesinde yaşayan, ebedi ve gerçek bir Tanrı vardır. . . gerçeğin, güzelliğin ve iyiliğin kaynağıdır." Tanrı doktrini Taoizm merceğinden yorumlanır ve bu nedenle sırasıyla "pozitiflik" ve "negatiflik" veya erkeklik ve kadınlıktan oluşur.

2 Tanrı, hem doğada hem de İsa'nın yaşamında kendisinin genel vahiy yoluyla bilinir.

Tanrım

Ancak Birleşme Kilisesi Tanrı'nın Üçlübirlik olmadığını öğretir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. "Birçok Hıristiyan üç Tanrıya tapıyor gibi görünüyor: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. . . .

Hıristiyanlar inanç ve uygulama bakımından tek tanrılı değildirler. Hıristiyan kilisesi, İSLAM, YAHUDİLİK, YEHOVAH'IN ŞAHİTLERİ ve bir dizi tarikat ve mezhep tarafından sıklıkla birden fazla Tanrı'ya tapınmakla suçlanmıştır. Ariusçular tarafından bununla suçlanan ilk kilise, Athanasius İnancı'nda kesin bir şekilde yanıt verdi:

Ve Katolik inancı şudur ki, biz üç kişide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye ibadet ederiz, ne kişileri karıştırırız, ne de özü böleriz. Çünkü biri Baba'dan, diğeri Oğu'lun ve dutsal Ruh'tandır. Ancak Baba'nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrıldır, birdir: yücelik eşittir, görkem ebedidir. . . . 'Yani Baba Tanrı'dır, Oğul Tanrı'dır ve Kutsal Ruh'un tanrı'dır. Oğul Tanrı'dır ve Kutsal Ruh da Tanrı'dır. (Ek 1)

Ay'ın teolojisinde Tanrı, "sürekli, kendi kendini üreten bir enerjidir", var olan her şeyin nedensiz ilk nedenidir, aynı zamanda var olan her şeyin içsel karakteridir. Tanrı, birbirleriyle ve evrenle tamamen uyum içinde olan hem eril hem de dişil özelliklere sahiptir. Sonuçta insan ve yaratılıştaki tüm canlılar iki kutuplu bir birliktelik ve karşılıklı paylaşım ilişkisi içinde var olurlar.

Yaratılış, Tanrı'nın doğasının ve yaratıcı enerjisinin fiziksel yönünü vansıtır. Bu konu hakkında daha fazlası asağıda tartısılacaktır.

enkarnasyona saygı.

İsa Mesih

Moon, İsa Mesih'in Tanrı'nın vücut bulmuş hali olmadığını öğretti ve Hıristiyanlığı, İsa'yı çarmıha gerildikten sonra Tanrı'ya dönüştürmekle suçladı. Ay, tüm insanları eşit ilahi niteliklere sahip olarak görür. Ancak İsa, orijinal günahı olmamasıyla diğer tüm insanlardan farklıydı. Dirilişinde ruhen dirildi ama bedeni mezarda kaldı

Seçilmiş ulus onu reddetti ve o, Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kurmadan çarmıha gerildi. Ancak İsa çarmıha gerilmesi ve dirilişiyle Şeytan'a karşı zafer kazandı ve böylece kendisi ve Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğanlar için ruhsal kurtuluşu mümkün kıldı.4

Başka bir deyişle, İsa dünyanın ruhsal kurtuluşunu gerçekleştirdi, ancak fiziksel kurtuluş zamansız bir çarmıha gerilme nedeniyle yarıda kaldı. Dahası, İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında evlenmeyi başaramadı ve bu nedenle ilk Adem ile Havva'nın yanlışlarını düzeltmeyi başaramadı. Yalnızca ücüncü Adem veni Havva ile birlikte fiziksel kurtulusu gerçeklestirecektir.

Bu fiziksel kurtuluş, Birleşme Kilisesi'nin enkarnasyon konseptinde önemli bir rol oynar. Young Oon Kim bu fikri su sekilde ifade ediyor:

Tanrı neden enkarne olmayı istedi? Deneyimlerimizin tüm yelpazesini hissetmek için insan yaşamına tam olarak katılmak istiyordu. Tanrı, fiziksel düzeyde yaşamanın ne anlama geldiğini Kendisinde araştırdı. Böylece Tanrı'nın insanı kendi bedeni olacak şekilde yaratıtığını söyleyebiliriz. Ortodoks Hıristiyanlığın bu konuya verdiği önem enkarnasyon kesinlikle soteriyolojiktir.

Ay'ın daha psiko-spiritüel yönelimi. Temel fark, Ay'ın yaşamın fiziksel ve ruhsal boyutları arasında yaptığı temel ayrımda yatmaktadır; sonuçta Hıristiyanlık bunu yapmaz. İsa'nın bedeninin mezarda kaldığı ve ruhunun cennete yükseldiği kavramı ikinci ve üçüncü yüzyıllarda gnostik (bkz. gnostisizm) düalistler (bkz. düalizm) tarafından öğretildi. MS 451'deki Kadıköy Konsili, Mesih'in iki doğasının "karışıksız, değişmez, bölünmez ve ayrılmaz biçimde" birleştiğini yeniden doğruladı. Enkarnasyonun ifade ettiği, Mesih'in iki doğasının kişisel birliğidir. İsa, insan ırkını hem bedensel hem de ruhsal olarak kurtarmak için bedensel ve ruhsal olarak dirildi. En azından ortodoksluk çerçevesinde üçüncü bir Adem'e ihtiyaç yoktur.

Burada Kristoloji ile ilgili başka bir noktaya değinmek gerekir. Ay, fiziksel veya dünyevi krallığın Mesih tarafından gerçekleştirilmediğini öğrettiğinden, havarisel çağda İsa'nın neden zamanından önce öldüğünü "açıklama" ihtiyacı ortaya çıktı. Moon'a göre, "efendisinin utanç verici ölümünü muhteşem bir ölüme ve başarısız görevini bir zafere dönüştüren" şey, Pavlus'un yaratıcı dehasıydı.

<u>6</u> Birleşme Kilisesi'ne göre, Pavlus İsa'nın kişiliğini vaaz ederken, İsa kendisini değil, Tanrı'nın krallığını vaaz ediyordu. Bu, Yehova'nın Şahitlerinin ve Teslis inancına sahip olmayan birçok grubun da görüşüdür. Bu nedenle ortaya çıkan temel soru, İsa'nın mesajı ile kilise arasında veya İnciller ile Yeni Ahit mektupları arasında bir farklılık olup olmadığıdır.

Bu konuyla ilgili tüm literatürü derinlemesine inceleyemeyiz.

ders. James Dunn'ın Yeni Ahit'te Birlik ve Çeşitlilik (1977) adlı eseri, bazı bilim adamlarının Yeni Ahit'te teolojinin farklı yönlerini görme konusunda benimsedikleri genel pozisyonun temsilcisidir. Ancak Brevard Childs, Yeni Ahit'inde Canon—An Introduction (1984) adlı eserinde böyle bir yaklaşımın sorunları olduğuna inandığı şeylere dikkat çekiyor . Modern bilimin ilk kilisenin teolojisini kendi kanonik bağlamına yerleştirmede başarısız olduğunu savunuyor. Başka bir deyişle çeşitlilik meselesi ilk dört yüzyıl kilisesinin meselesi değildi. Bu, kilisenin üzerine bindirilmiş modern bir sorundur ve kiliseyi o zamanlar hic sorulmamıs soruları sormaya zorlar.

Şunu söylemekle yetinelim: Bu konuda savaş hatları nereye çizilirse çizilsin, Yeni Ahit yazarlarının teolojik perspektifte çelişkilere yol açacak herhangi bir çeşitliliğin farkında olmadıkları kesindir. Örneğin Luka, kilisenin ilk konseyinde Pavlus'un Yahudi olmayanlara yönelik "farklı" misyonunu doğruluyor (Elçilerin İşleri 15). Yahudi Hıristiyanlığı Yahudi olmayanlara verilen hizmetle çelişkili olarak algılanmıyordu, sadece farklıydı. İncil yazarları kesinlikle anladılar İsa, Tanrı'nın krallığının odağı olarak kendisine işaret ediyor (Yuhanna 2:19: 4:14).

Geleneksel Hıristiyanlık hiçbir zaman İsa'nın görevinde başarısız olduğunu öğretmedi. Onun çektiği acılar, ölümü ve dirilişi Tanrı'nın en önemli eylemleriydi (Markos 8-10). Elçilerin İşleri'nde kaydedilen ilk Hıristiyan vaazları da Mesin'in acı çekmesinin mutlak gerekliliğini savundu (Elçilerin İşleri 3:18; 4:10 ve sonrası). Havarilerin İnanç Bildirgesi'nin orta bölümü, İsa'nın yaşamının ve misyonunun kilise üzerindeki kanonik etkisini özetlemektedir.

Kutsal Ruh'tan hamile kalan, bakire Meryem'den doğan, Pontius Pilatus döneminde acı çeken, çarmıha gerilen, ölen ve gömülen, O'nun tek Oğlu, Rabbimiz İsa Mesih'e [inanıyorum]. Cehenneme indi. Üçüncü gün ölümden dirildi. Cennete yükseldi ve Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı'nın sağında oturuyor. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecektir. (Ek 1)

Geleneksel Hıristiyanlık ile Birleşme Kilisesi arasındaki temel karşıtlık, doğası gereği Kristolojiktir. Üçüncü Adem kavramı İncil'in hiçbir yerinde ya da kilisenin günah çıkarma yazılarında bulunmaz. Ancak Ay'ın içgörüleri dikkate alındığında böyle bir öğretinin kökenini anlamak hiç de zor değildir. Ruh ve beden arasındaki ayrım bir kez yapıldığında, bu, yaratıcı bir zihinden mantıksal olarak akabilirdi.

Kutsal ruh

Ay'a göre Kutsal Ruh, Tanrı'nın ikili doğasının dişil yönüdür ve Baba'nın karsılığıdır. Bir aile için Çocukların var olabilmesi için "gerçek bir Baba" ve "gerçek bir Anne"nin olması gerekir. Gerçek Anne, ikinci Havva olarak gelen Kutsal Ruh'tur. Düşmüş çocukların yeniden doğan annesidir. Kutsal Ruh esasen dişi bir ruh olduğundan, Kutsal 7 Ruhu almadıkça İsa'nın qelini olamayız .

—Bu nedenle Kutsal Ruh, Üçlübirlik içinde ayrı bir kişilik anlamında bir kişi değildir.

Tanrı'dan gelen ve ruhu saran bir enerji olarak tarif edilir. Diğer gruplar da Kutsal Ruh'u benzer şekilde tanımlarlar. Örneğin Yehova'nın Şahitleri Kutsal Ruh'u Tanrı'nın "faal gücü" olarak anlıyorlar. Tanrı gibi, Kutsal Ruh da maddi değildir ve kaynağından çıkan ışık ışınları gibi Tanrı'dan dışarı akar.

UNITERYANSizm gibi, Birleşme teologları da Kutsal Ruh'un ilkel Hıristiyan topluluklarında üçlü bir Tanrı'nın üçüncü üyesi olma ayrıcalıklı statüsüne sahip olmadığında ısrar ediyorlar. Bazı akademisyenler bu görüşe hemen katılıyor.

8 JND Kelly bunun tersini savunuyor: "Baba ve Rab İsa Mesih'in paralel gerçeklikler olarak yan yana getirilmesi ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un bir arada bulunması, Yeni Ahit belgelerinin 9 yazılmasından çok önce Hıristiyan düşüncesinin kategorileri haline gelmişti."

— Hıristiyan kilisesi her zaman Kutsal Ruh'un hem Baba Tanrı'ya hem de Oğul Tanrı İsa Mesih'e atfedilen kişiliğin tüm niteliklerine sahip olduğunu kabul etmiştir. İsa'nın kendisi Teslis'i kullandı

"Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" formülasyonu (Mat. 28:19), ilk Hıristiyan topluluklarının yaptığı gibi (Elçilerin İşleri 5:3–4; 2 Korintliler 13:14; Titus 2:13: 2 Petrus 1:17).

İnsanlık

İnsanoğlunun üç potansiyel nimeti yerine getirme sorumluluğu vardır: Birincisi, Allah'la kalp, irade ve eylemde bir olmak, beden ve zihnin mükemmel bir uyum içinde bir araya gelmesi için mükemmelliğe ulaşmak; ikincisi, karı koca olarak Tanrı'yla birleşmek ve günahsız çocuklar doğurmak. günahsız bir aile ve nihayetinde günahsız bir dünya kurmak; ve üçüncüsü, yaratılan dünyanın hayırsever efendileri olmak.10

Moon aynı zamanda insanın "bedenlenmiş bir Tanrı" olduğunu da öğretir. Bunun tersine, Hıristiyanlık, bir kişinin sadece Tanrı olmadığını değil, aynı zamanda bir insan olarak, evli ya da bekar olsun, ne mükemmel olduğunu ne de bu hayatta mükemmelliğe erismeye muktedir olduğunu öğretir.

İbraniler 2:6-8'e göre insanlık "meleklerden daha aşağı" yaratılmıştı. Birincisi, "yaratılmış" olmakla, insan ırkının varlığı yalnızca Tanrı'ya atfedilir: " Gökleri ve yeri yaratan, Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı'ya inanıyorum . . ." (Havarilerin İmanı, vurgu eklenmiştir). İkincisi, Mezmur 51:5 ve Romalılar 3:23 gibi pasajlarda yansıtıldığı şekliyle Hıristiyanlığın orijinal günah doktrini, gizli vücut bulmuş tanrı kavramına yer bırakmaz. Hıristiyan, Rab İsa Mesih'in lütfu ve bilgisi içinde büyüyen ve Kutsal Ruh aracılığıyla daha çok Mesih'e benzeyen kişidir (Hıristiyanlığın kutsallaşma doktrini). İnsan bu hayatta mükemmelliğe ulaşamaz. Bu, şu amaçlar için ayrılmıştır:

Hıristiyanların ölümsüzlüğe büründüğü ve bozulmaz bir bedenle sonsuza kadar Tanrı ile birlikte vasadığı sonsuzluk.

Günah

Moon'un teolojisinde Adem ile Havva yasadışı ve yasak bir aşka düşmüşlerdir. Bu nedenle onların çocukları şehvetli zinanın ürünüydü. İlk Adem'den doğan insanlık günahkar olarak doğar. Lucifer şimdi, daha önce insanlığın gerçek Ebeveyni olan Baba Tanrı'nın üstlendiği bir rol olan dünyanın yönetimini devraldı.

Bu nedenle insanlar Tanrı'ya karşı gelir ve gaspçı Lucifer'e hizmet ederler. Tanrı dünyasını ve çocuklarını geri kazanmak için mücadele ediyor.

Günah doktrini üzerine Birleşme öğretisi ile ortodoksluk arasında benzerlikler ve belirgin farklılıklar vardır.

Her ikisi de Adem ile Havva'nın gözden düştüğü konusunda hemfikirdir. İlk kilisede, özellikle ikinci ve üçüncü yüzyıl kilise babaları Justin, Tatian, Irenaeus, Tertullian ve hatta Athanasius'un yazılarında günah, evrensel olarak Tanrı'nın kutsal iradesine karşı aktif itaatsizlik olarak öğretiliyordu. Bununla birlikte, Batı'daki ortodoks geleneğin doktrini haline gelen, Augustinus'un şehvet kavramı -günahkar insan doğasının ilk çiftten tüm insan ırkına nesilden nesile aktarıldığı doktriniydi. Ay, Adem ile Havva'nın günahının bahçenin yasak meyvesinden yemek olduğunu öğretir. Ancak burada Moon, Adem ve Havva'nın üçlü kutsama dizisinin ilki olduğunu iddia ediyor. Bu ilk kutsamaya "Kusursuz Olmak" adı verildi; ikincisi "İdeal Evlilik"; ve ücüncü adamın "Dominion"u

Tüm Yaradılısın üzerinde."

Hıristiyanlık Düşüşün yasak meyveyi yeme konusundaki itaatsizlik eylemi olduğunu öğretirken Moon, gelişimin ilk aşamasında Havva'nın Lucifer tarafından cinsel olarak baştan çıkarıldığını ileri sürer. Bu, Havva'ya büyük bir utanç getiren ve Adem'in daha sonra Havva ile evlendiği "ruhsal Düşüşe" neden oldu. Bu birleşmenin İkinci Nimet'e kadar gerçekleşmeyeceği düşünüldüğünden, bu onların fiziksel düşüşlerine neden oldu. Bu ayrıca onlar ve insanlığın geri kalanı için başarısız bereketlerle sonuçlandı.

Daha sonra 11 yarış.-

Hıristiyanlık, ilk günahın, Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yeme konusundaki itaatsizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu açıkça öğretir. İlk çifte seçim özgürlüğü verildi ve Tanrı'nın yasakladığı şeyi yapmayı seçtiler. Birleşme öğretisi gibi, Hıristiyanlık da günahın nedeninin "bu çağın tanrısı" olan Lucifer olduğunu savunur (2 Korintiller 4:4). Ancak Tanrı, Şeytan'la kozmik ikili bir mücadeleye mahkum değildir. Tanrı "dünyasını yeniden kazanmak için çabalamıyor". Zaten İsa Mesih'in haklılığını kanıtlamış oldu. Günahın kefareti için İsa'nın çarmıha gerilmesi Tanrı'nın isteğiydi. Yüce Allah, iktidarı kimseyle paylaşmaz; bu nedenle diğer tüm güçler ona karşı güçsüzdür.

Lucifer'in bu dünyayı kontrol etmesine Yüce Allah tarafından izin verilmiştir; Eskatolojik olarak Tanrı, şeytanın yenilgisinin kesin olarak gerçekleşeceği bir Kıyamet Günü belirlemiştir. Cehennem

Ay'a göre Tanrı insanlığın düşüncesinin merkezinde olmadığı için yeryüzünde cehennem vardır. Bu "dünyadaki cehennem bir gün olacak"

vervüzündeki cennetin krallığına dönüstürülecek."

12

Kutsal Kitap cehennemden, şeytan ve onun düşmüş melekleri için öbür dünyada sonsuz azap çekilecek bir yer olarak söz eder (Va. 20:13–15). Havarilerin İnancı, İsa'nın cehenneme ineceğinden söz eder ve Athanasian İnancı, yine İncil'in öğretilerini yansıtarak, "Katolik inancına sahip olmayan herkesin . . . şüphesiz olacaktır . . sonsuza kadar yok ol." Daha spesifik olarak, Athanasian Creed'in sonucu bize "kötülük yapanların sonsuz ateşe gideceğini" söyler. Hıristiyan kilisesi geleneksel olarak bu cehennem doktrinine olan inancı desteklemiştir; İlahi İlkenin ifade ettiği gibi "yeryüzünde cennetin krallığına" dönüşme olusumuna uğramavacaktır .

Cehennem ve cennet ayrı varlıklardır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır.

Kurtuluş

Ay'ın teolojisinde kurtuluş ruhsal ve fiziksel olmak üzere iki bölümden oluşur. İsa ilkini başardı ama çarmıh ikincisini engelledi. Eğer İsa'nın yaşamı kısa kesilmemiş olsaydı, tam bir kurtuluşa ulaşmış olacaktı. Durum böyle değildi ve bu nedenle bu üçüncü Adem'in görevi olmaya devam ediyor. Ay soteriolojisinin merkezi üçüncü Adem kavramıdır. Hıristiyanlık böyle bir kavramı bilmemektedir. Tüm kurtuluş, Yeni Ahit'in birçok ayetinde ve Hıristiyan inançlarında çok açık bir şekilde ifade edildiği gibi, İsa Mesih'in kişiliği ve işi etrafında yoğunlaşır. SPİRİTİZM'in çeşitli biçimleri burada Birleşme teolojisine giriyor; bu, yalnızca Moon'un okültle devam eden uğraşına uymakla kalmıyor, aynı zamanda kendi memleketi Kore'de popüler olan atalara duyulan hürmetten de ödünç alınıyor. Moon, ölen kişinin ruhlarının yaşayanlara yardım ederek daha yüksek seviyelere tırmandığını öğretti. Bu nedenle Birleşme Kilisesi üyelerinin merhumun görüldüğünü iddia etmesi alışılmadık bir durumdur. Sonunda Ay, Evrenselciliğin değiştirilmiş bir biçimini öğretir; yani, her şey eninde sonunda, ayrılan ruhların alt düzeylerinden çıkıp Tanrı'nın biçiminde kapsayıcı bir ruh haline gelecektir.

Kutsal Kitap

Birleşme Kilisesi'ne göre, Eski ve Yeni Ahit kutsal yazıları, Tanrı'nın insanlığa aşamalı vahyinin bir kaydıdır. Kutsal Kitap gerçeğin kendisi değil, gerçeği öğreten bir ders kitabıdır ve amacı bizi yaşayan gerçek olan Mesih'e getirmektir. . . . Hakikat benzersiz, ebedi ve değişmezdir, dolayısıyla Tanrı'dan gelecek her yeni mesaj Kutsal Kitap'la uyumlu olacak ve onu yalnızca daha derinden aydınlatacaktır. Bu son günlerde, insanlığın henüz yapılmamış olanı başarabilmesi için Tanrı yeniden.konuşacaktır.

Son ifade, özellikle İncil'deki vahiy konusundaki ortodoks görüşle çelişmektedir. Bugün için "yeni" veya daha alakalı bilgiler ortaya çıkarmak anlamında Tanrı'nın veniden konusması gerekli değildir. Tanrı, Kutsal Yazılar, kilise ve kutsal "iman kanunu" aracılığıyla kesin bir şekilde konuşmuştur. Birleşme Kilisesinin bunu zorunlu olarak reddetmesi gerekir. Aksi takdirde üçüncü Adem doktrini veya İlahi İlke gibi yeni kavramların getirilmesinin hiçbir temeli olmazdı.

Son zamanlar

Ay'a, İsa'nın ikinci gelişi, ilkinde olduğu gibi gerçekleşecek:
"Kusursuz bir erkek ve kadın, insanlığın gerçek ruhsal ebeveynleri
olacak."

14

Kusursuz ebeveynleri kabul edenler,
onlara itaat edenler ve onların örneklerini izleyenler, Tanrı'nın
Krallığının mirasçıları olacaklardır. Artık gün yakındır.

Hıristiyan kilisesinin manevi umudu farklıdır: "Hem yaşayanları hem de ölüleri yargılamak için görkemle yeniden gelecektir" (Nicene Creed, Ek 1). İsa Hükümdar, Yargıç ve Barış Prensi olarak qeri dönecek.

Hiçbir yerde İsa'nın "kusursuz bir kadınla" geri dönüşüne ve onunla birlikte gerçek "ruhani ebeveynler" olacağına dair bir atıf yok. Krallığının sonu gelmeyecek olandan başkasına atfedilen hiçbir örnek, hiçbir örnek ve kesinlikle hiçbir itaat yoktur. CÖZÜM

Muhterem Ay toplu düğünler düzenlemeye devam ediyor ve bunlar, özellikle Batı'da pek çok tartışmanın merkezinde olmaya devam ediyor. Moon'un eşleştirdiği çiftlerin çoğu daha önce hiç tanışmamıştı. Çoğu insanın kendi eşlerini seçtiği bir kültürde bu yabancı bir kavramdır. Ancak dünyanın çiftlerin aileler tarafından eşleştirilmeye devam ettiği bölgelerinde bu durum daha az dirençle karşılaşıyor.

Birleşme Kilisesi'nin yayınları hacimlidir. İçinde

1990'ların başında tartışmalı tarikat lideri, gazeteyi "Amerika'yı ve dünyayı kurtaracak bir araç" haline getirmek amacıyla Washington Times'a bir milyar dolara yakın yatırım yaptı .

Yirmi birinci yüzyılın başında Birleşme Kilisesi hâlâ toplumsal ve dünya meseleleriyle aktif olarak ilgileniyor. Örneğin Haziran 2004'te seksen beş yaşındaki Moon, kendisini mesih ilan ettiği bir resepsiyonda onurlandırıldı, taç giydi ve "dünyaya gönderildiğini" ifade ettiği uzun bir konuşma yaptı. dünyadaki altı milyar insanı kurtarmak için." Toplantıya katılan birçok yasa koyucu, etkinliğin organizatörleri tarafından kandırıldıklarını söyledi.

16

EK BİLGİLER

Merkez

Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi için Kutsal Ruh Derneği, 4 W. 43rd St., New York, NY10036.

Web siteleri

www.unification.net; www.unification.org Kutsal Metin İlahi Prensip Yayınları Aile Federasyonu Haberleri (e-posta yoluyla çevrimiçi haberler); Birleşme Haberleri; Washington Times; Haberlere Bakış (dergi);

New York Şehir Tribünü ; Ay ve Ay hakkında birçok yazı örgütün kendisi

İstatistik

Amerika Birleşik Devletleri'nde 200.000 üye ve 3 milyon Dünya çapında.

Notlar

- _1_John Judis, "Va. Moon's Rising Political Influence," US News and World Report (27 Mart 1989).
- 2Sun Myung Moon, İlahi Prensip (New York: Kutsal Ruh Derneği) Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi İçin, 1976), 24.
- 3Young Oon Kim, Birleşme Öğretimi Üzerine Konuşmalar (Bar-rytown, NY, 1986), 4.
- 4 Birleşme yayını, İnsanlara Hizmet Eden İnsanlar, 13.
- 5 Young Oon Kim, Birleşme Öğretimi Üzerine Konuşmalar, 9.
- <u>6</u> age, 3.
- ZAy, İlahi Prensip, 78-80.
- 8 Oscar Cullman, En Eski Hıristiyan İtirafları (Londra, 1949).
- 9 IND Kelly, Early Christian Creeds, 3. baskı. (New York: Longman, 1972), 26.
- İnsanlara Hizmet Veren 10 Kişi, 12.
- 11 http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/birleşme2.html
- 12 Ay, İlahi Prensip, 111–12.

- 13 İnsanlara Hizmet Eden İnsanlar, 13.
- 14 Aynı eser.
- 15 Kısaca," Christian Research Journal (Yaz, 1992), 34.
- 16 "Milletvekilleri Moon'u Onurlandırmak İçin 'Aldatıldı'," The Washington Post (Haziran) 23, 2004).

UNITERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ (UUA)

ÜniteryanEvrenselci Dernek iki ayrı tarihten doğmuştur ve Amerikan HIRİSTİYANLIĞININ entelektüel ve dinsel tarihi içinde önemli bir gelişmedir.

1961'de Boston Ortak Meclisi olarak bilinen toplantıda evrenselcilik ve üniterlik tek bir harekette birleşti.

Her birinde yaygın olan fikirler benzer olsa da her biri birbirinden bağımsız olarak gelişmiştir ve her birinin kendine özgü bir hikayesi vardır. Bu iki hikayeyi ayrı ayrı ilişkilendirip sonra bir araya getiriyoruz.

TARİH

Bir teoloji olarak Üniteryenizmin kökleri, Hıristiyan kilisesinin ilk dört yüzyılındaki Teslis karşıtı tartışmalara dayanıyordu.

Monarşizm, Sabellianizm ve partripassianizm gibi çeşitli başlıklarla adlandırılıyordu. On altıncı yüzyılda, önde gelen savunucusu FP Socinus'tan (1539-1604) sonra Socinian-ism adını aldı. On sekizinci yüzyılda Aydınlanma'nın başlamasıyla birlikte üniteryanizm, İngiltere ve Kıta'daki bazı rasyonel doğaüstücüler ve deistler arasında dikkat çekti. Üniteryenizm Avrupa'da veya İngiltere'de değil, Amerika'da ve özellikle New England'da hızla büyüdü. Önde gelen temsilcileri James Freeman Clarke, William Ellery Channing ve Ralph Waldo Emerson'du.
Boston'daki King Şapeli (Episcopalian), 1785'te üniter düşüncenin üreme alanı haline geldi. Emerson'un dersleri ve Channing'in vaazları, özellikle de 1819'daki "Üniter Hıristiyanlık" vaazı, Amerika'daki bu önemli entelektüel hareketin katalizörü olarak hizmet etti.

Üniteryenizm çoğunlukla Boston'da gelişti. Bu büyük ölçüde Püriten New England'ın katı Kalvinizmine bir tepkiydi. Daha sonra üniteryanizm, İkinci Büyük Uyanış'ın canlandırıcı teolojisine tepki gösterdi.

Üniteryanizm gibi evrenselcilik de düşünce tarihinde erken bir başlangıç yapmıştır. Zerdüştlük ve Doğu dinlerine kadar uzanabilir. Onun da yüzyıllar boyunca çeşitli savunucuları olmuştur. Üniteryanizm gibi evrenselcilik de New England'da on sekizinci yüzyılın sonuna kadar popüler olmadı. Yine Kalvinizm'in genellikle tepki yoluyla onun gelişimine yol açtığı düşünülmüştür.

Bununla birlikte, üniteryanizm Boston'un "kibar" entelektüel topluluğuna hitap ederken, evrenselcilik daha az şehirli, daha kırsal kesimde yaşayanlar arasında büyüdü. Pek çok kişinin tepki gösterdiği şey özellikle Kalvinist kader, mutlak ahlaksızlık ve ebedi lanet fikirleriydi. Yankee'nin "katı bireycilik" ruhunu uygulayabildiği ve Horatio Alger'in "önyükleme" başarısını deneyimleyebildiği bir ülkede, fırsatçı ve iyimser bir ruh, Püriten Kalvinizmin katı kemer sıkma politikasıyla şiddetle çatıştı. Esasını aldı

1785'te Oxford, Massachusetts'te evrenselcilik teolojisinin bir mezhebe dönüstüğü lohn Murrav'den gelen iyme.

Her iki hareket de büyük ölçüde New England ile sınırlıydı. Eleştirmenler alaycı bir şekilde üniteryanizmi "Tanrı'nın babalığı, insanların kardeşliği ve Boston mahallesi" olarak özetlediler. Bu büyük ölçüde coğrafı olarak doğruydu. Ancak teoloji açısından bu yalnızca kısmen doğruydu. Üniteryenizm tarihsel gelişiminde üç farklı aşamadan geçti. 1800-1835 yılları arasında önde gelen düşünürler hâlâ Hıristiyan dininin doğaüstü unsurlarına olan inancı benimsiyordu. "Üniteryenizmin Papası" olarak anılan Andrews Norton, Hıristiyanlığı, özellikle İncil çalışmaları alanında, eleştirmenlerin saldırılarına karşı hararetle savundu.

İkinci dönem (kabaca 1835-1885) çok daha az muhafazakar bir ruh sergiledi. Alman idealist felsefesinin, başta Harvard olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusundaki akademik kurumlar üzerinde büyük etkisi oldu. Ralph Waldo Emerson, ünlü İlahiyat Okulu Konuşmasında (1838), gelişimin bu ikinci aşamasında yaygın olan üniteryanizm fikirlerini, yani insan ruhunun, özellikle de Amerikan ruhunun özgürlüğünü ve aklın hakimiyetini ve onun yakın ilişkisini açıkladı. doğanın aşırı ruhuna.

Hosea Ballou (1771–1852) "Amerikan Evrenselciliğinin Babası" olarak kabul edilir. Kalvinizm'den tamamen ayrılmasıyla Murray'den farklıydı. Hem üniterliğin hem de evrenselciliğin sonunda birleşeceği zemini hazırlamak için ilk aşamada çok şey yapan kişi Ballou'ydu. Üçüncü dönem (1885'ten günümüze) her iki hareket içinde de tam bir sekülerizm ile işaretlenmiştir ve 1961'de birleşmeleri de bu son aşamada olmuştur.

Çeşitli sosyal davalara katılım, feminizm ve laik liderlik, son kırk yıl boyunca UUA'nın ön faaliyetlerini karakterize etti. 1987 yılında Little Rock, Arkansas'ta düzenlenen toplantıda AIDS hastalarına destek büyük bir gündem maddesiydi. Çoğu zaman binaları gökkuşağı bayrağıyla ya da buranın özellikle geyler için "nefretten arınmış bölge" olduğunu ilan eden bir pankartla kaplanıyor. Diğer konular arasında ötenazi ve "barınma, kişisel onur ve kendi kaderini tayin etme" gibi insan hakları yer alıyor. 2000 yılındaki kongre ırkçılık ve yoksulluğun etrafında döniyordu ve her ikisini de ortadan kaldırmaya yönelik bir çağrıydı. Konuların ve sözleşmelerin tam listesine kilisenin web sitesinden (aşağıda) çevrimiçi olarak erişilebilir. UUA tipik olarak evanjelist değildir, ancak kiliselerindeki gençlerin sayısının azalması, 2000 yılında UUA yönetim kurulu tarafından ortak bir evanjelizm yanlısı çabaya neden oldu.

ORGANİZASYON

UUA'nın merkezi Boston'dadır. Genel kurul memurları seçer ve kilise bir kisi tarafından vönetilir. mütevelli heyeti. Çeşitli bölgeler, bölge mütevelli heyetini atar; genel kurul genel olarak mütevelli heyeti seçer. Genel kurul her yıl Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerinde toplanır. Baş yöneticiye CEO veya başkan denir. UUA'nın günlük operasyonlarından bir başkan yardımcısı sorumludur.

Yirmi birinci yüzyılın başında UUA, organizasyonu daha toplum odaklı ve etkileşimli hale getirmek için organizasyon yapısında değişiklikler başlattı. Yeniden yapılanma misyon odaklı olmaya odaklanıyor. Misyonun kendisi sosyal adalet ve ırkçılığın ortadan kaldırılması için çabalamaktır. UUA bakanlarının koordinasyonundan bir bakanlık ve profesyonel liderlik departmanı sorumludur. Yeniden yapılanma birçok yeni departmanın da eklenmesini gerektiriyor. UUA'daki yerleri UUA web sitesinde açıkça belirtilmiştir.

ÖĞRETİMI ER

1825'te Amerikan Üniteryen Derneği kuruldu. Onun

Herhangi bir inanç formülasyonuna karşı doğal olarak dikte edilen özgürlük vurgusu. Her ne kadar hareketin temel ilkelerinin özeti olarak dört inanç beyanı hazırlanmış olsa da, aynı şey evrenselcilik için de geçerliydi. 1790'da Philadelphia'da, ilk bildiri temelde Kalvinist ortodoksluğun çoğunu koruyarak hazırlandı. 1803 tarihli Winchester Mesleği, Kutsal Ruh'un "sonunda insanlığın tüm ailesini yeniden canlandıracağını" ilan etti.

kutsallığa ve mutluluğa." 1935'te yayınlanan bir başka bildiri, üniteryenizmle birleşmeden önceki son gelişme aşamasını temsil ediyor:

Bu Sözleşmedeki kardeşlik bağı, İsa'nın açıkladığı şekliyle Tanırı'nın iradesini yerine getirmek ve O'nun uğruna yaşadığı ve öldüğü krallığın kurulmasında işbirliği yapmak için ortak bir amac olacaktır.

Bu amaçla, Ebedi ve Her Şeyi Fetheden Sevgi olarak Tanrı'ya, İsa'nın ruhsal liderliğine, her insan kişiliğinin yüce değerine, bilinen veya bilinecek gerçeğin otoritesine ve insanların gücüne olan inancımızı açıkça beyan ederiz. tüm kötülüklerin üstesinden gelmek ve giderek Tanrı'nın krallığını kurmak için iyi niyet ve fedakarlık ruhu. Bu şekilde belirtüğim inancın açıkça beyan edilmesi koyuluyla, ne bu ne de başka bir ifade inanç testi olarak empoze edilmeyecektir.

Amerika'daki Evrenselci Kilise, nihai özetinde açık amacının "Hıristiyan olsun ya da olmasın tüm dini inançların mensupları arasında uyumu teşvik etmek" olduğunu ilan etti.

1961'de iki hareket birleşerek Üniteryen Evrenselci Derneği (UUA) oluşturdu. Yeni kurulan dernek, amacını şu açıklamayla ortaya koydu:

Kendini özgür bir inancın ilkelerine adamış olan UnitarianUniversalist Association'ın üyeleri, aşağıdakileri aramak için birleşiyor:

- Dini kardeşliğimizin temeli olan özgür ve disiplinli hakikat arayısında birbirimizi güclendirmek;
- 2. Her çağda insanlığın büyük peygamberleri ve öğretmenleri tarafından öğretilen evrensel hakikati yaşatmak ve yaymak

- ve gelenek, çok eski zamanlardan beri özünde Tanrı'ya olan sevgi ve insana olan sevgi olarak özetlenmiştir;
- Her insanın kişiliğinin üstün değerini, insanın onurunu ve insan ilişkilerinde demokratik yöntemin kullanılmasını onaylamak, savunmak ve geliştirmek;
- Kardeşlik, adalet ve barış idealleri üzerine kurulu bir dünya topluluğu için çabalayarak tek dünya vizyonumuzu hayata geçirmek;
- Üye kiliselerin ve cemaatlerin ihtiyaçlarına hizmet etmek, yeni kiliseler ve cemaatler düzenlemek ve liberal dini genişletmek ve güçlendirmek;
- 6. Herkesin iyi niyetli insanlarla işbirliğini teşvik etmek Her ülkede inançlar. 2

1985 yılında dernek, ideallerini şimdiye kadar alıntı yapılan en liberal ve açık ifadeyle özetleyerek amaç beyanını bir kez daha revize etti.

Paylaştığımız yaşayan gelenek birçok kaynaktan gelmektedir:

- Tüm kültürlerde onaylanan, bizi ruhun yenilenmesine ve yaşamı yaratan ve ayakta tutan güçlere açık olmaya yönlendiren bu aşkın gizem ve harikanın doğrudan deneyimi;
- · Peygamberlik yapan kadın ve erkeklerin sözleri ve eylemleri

kötülüğün güçlerine ve yapılarına adaletle, şefkatle ve sevginin dönüştürücü gücüyle karşı koymamız için bizi zorlayın;

- Etik ve manevi yaşamımızda bize ilham veren dünya dinlerinden gelen bilgelik;
- Bizi, komşularımızı kendimiz gibi severek Tanrı'nın sevgisine karşılık vermeye çağıran Yahudi ve Hıristiyan öğretileri;
- Aklın rehberliğine ve bilimin sonuçlarına kulak vermeyi öğütleyen, akıl ve ruhun putperestliklerine karşı bizi uyaran hümanist öğretiler.

Biz, UnitarianUniversalist'in üye cemaatleriyiz. Dernek, onaylama ve teşvik etme sözleşmesi:

- · Her insanın doğuştan gelen değeri ve onuru;
- İnsan ilişkilerinde adalet, eşitlik ve şefkat;
 Birbirimizi kabul etmek ve cemaatlerimizde manevi gelişmeyi teşvik etmek;
- Hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu bir arayış;
 Cemaatlerimizde ve genel olarak toplumda vicdan hakkı ve demokratik sürecin kullanılması;
- Barış, özgürlük ve barışa dayalı bir dünya topluluğu hedefi

herkes için adalet;

 Tüm varlıkların birbirine bağlı ağına saygı biz de bunun bir parcasıyız.³

UUA ile geleneksel Hıristiyanlık arasındaki en keskin farklılık, UUA'nın Teslis öğretisine karşı tepkisindedir. Geleneksel Teslis öğretileri kınanıyor ve reddediliyor. İsa Mesih'e karşı üniter tutum, Connecticut'taki Fairfield Birinci Üniteryen Kilisesi'nin bakanı Carl M. Chorowsky tarafından 1955'te Look dergisine verilen bir röportajda qerçekçi bir şekilde ifade edildi :

Genel olarak Üniteryen, ahlâki öncelikle İsa'nınkinden türeyen, Üçlü Birlik'e değil Tek Tanrı'ya inanan dindar bir kişidir. . . . Üniteryenler, Ortodoks Hıristiyan dünyasının İncil'deki gerçek, insan İsa'yı terk ettiğini ve onun yerine dogmatizm, metafizik ve pagan felsefesinden oluşan bir Mesih'i getirdiğini savunuyorlar. . . .

Üniteryenler Bakireden Doğum öğretisini ve dogmasını reddederler. . . .
Üniteryenler, ne Yahudi umudunun ne de Hıristiyan fantezisinin İsa'nın Mesih olduğuna inanmazlar. O'nun, zamanın sonunda, dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecek son hakem olarak "Enkarne Tanrı" ya da Teslis'in İkinci Kişisi olduğuna inanmıyorlar.

Teslis karşıtı önyargısı nedeniyle üniteryanizm Hıristiyan değildir. Ancak UUA'da "üniteryen" vurgudan ziyade "evrenselci" vurgudan daha fazla etkilenen ve Teslis dogmasını kabul edenler de var. Üniteryen polemiğe karşı Hıristiyan teologlar, ekümenik inançların "pagan" inancından cok uzak olduğunu ileri sürüyorlar.

Felsefe" veya "metafizik" İncil'e aittir. ancak üçü, ⁵ Tanrının bir olduğunu Hıristiyan geleneğinde alıntılanan Kutsal Kitap referanslarıyla sıkı bir şekilde desteklenmektedir (Yaratılış 1:26; Yas. 6:4; Matta 3:13-17; 28:19; 2 Korintliler 13:14). Ancak bu, gününzün üniter yanılılarını pek tatmin etmiyor. İncil'ik kesin bir otorite kaynağı olarak görmüyorlar. Akıl, İncil'den, inançlardan veya her türlü dogmatik formülasyondan önceliklidir

Kurtuluş (bkz. soterioloji), Hıristiyan ortodoksluğunun iddia ettiği gibi, İsa'nın kanı yoluyla günahtan kurtarma ve kefaret meselesi değil, daha ziyade karakterin geliştirilmesi ve insan ruhunun beslenmesidir (yukarıdaki 1961 beyanına bakınız). Geleneksel "Tanrı kendine yardım edene yardım eder" ifadesi UUA düşüncesine iyi alışmıştır.

ÇÖZÜM

UUA'nın Beacon Press adında büyük bir yayınevi vardır.
Ayrıca ÜniteryenEvrenselci Hizmet Komitesi, UUA'nın sosyal bakanlık
programının bir uzantısıdır. Üniteryenizm ve Evrenselcilik, Amerikan
entelektüel yaşamının önemli parçaları olmaya devam ediyor. Liderleri
tüm mezhep grupları içinde en yüksek eğitimli olanlar arasındadır.

FK BİLGİLER

Merkez

UUA, 25 Beacon St. Boston, MA 02108.

İnternet sitesi

www.uua.org Kutsal Metin Kutsal bir metin veya inanç yoktur. UUA tüm metinlere açıktır ve kutsal bir inanç veya mezhep itirafı kavramına tolerans göstermez.

Yayınlar

UUWo rl d (dergi); S ynapse (gençlik yayını); Fermente (genç yetişkin); çevrimiçi haber bültenleri resmi web sitesinde mevcuttur.

İstatistik

1959'daki birleşme sırasında 70.000'e yakın UUA üyesi ve 334 kilise vardı. Daha gevşek ve daha geniş tabanlı bir çağrı nedeniyle, sayılar 1983'te iki katından fazla artarak yaklaşık 175.000 üyeye ve 1.005 cemaate ulaştı. 2001 yılında örgüt, 1.054 cemaatte 218.404 üye ve 1.584 bakana sahip olduğunu bildirdi. Dünya çapında 600.000'den fazla üyesi bulunmaktadır.

Notlar

1 Evrenselci Kilise Kardeşlik Anlaşması,

- Washington, DC, 1935'te; bkz. Russell E. Miller, The Larger Hope (Boston: UnitarianUniversalist Association, 1978), 2:114.
- 2. Üniteryen Evrenselci Anayasası'nın 2. Maddesi 2. Kısmı Dernek.
- 3-Üniteryen Evrenselci Tüzüğü Madde 2, Kısım C2.1 Dernek.
- 4-Carl M. Chorowsky, "Üniteryen Nedir?" Bakın (8 Mart 1955), Walter Martin tarafından aktarıldığı qibi, The Kingdom of the Cults (Minneapolis: Bethany, 1985), 503.
- 5. Havarilerin ve İznik'in öğretilerinin ikinci maddesinin, öğretilerin içerdiği her bir maddenin kutsal metinlere dayalı temeli açısından analizi için bkz. TEOSOPİ. Ayrıca Ek 1'e bakın.
 - 6.Bazı evrenselci çevrelerde kurtuluş gerçekten de Kutsal Kitap'ta belirtilen bir garanti meselesidir. İsa'nın aklanma ve kefaret çalışmaları tüm insanlığa uygulanır; tıpkı Adem'in günahının insan topluluğu üzerindeki etkilerinin evrensel olması oibi (Romalıllar 5:12 ve sonrası).

BİRIİK

Eskiden Hristiyanlığın Birlik Okulu (şimdi sadece Birlik olarak adlandırılıyor), genellikle zihin bilimlerinden biri olarak sınıflandırılan dini gruplardan biridir. Esas olarak reklam ve literatürün yayılması yoluyla, gerçek üyeliğiyle karşılaştırıldığında orantısız bir şekilde daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşır ve bu nedenle oldukça etkili bir gruptur.

TARİH

Hıristiyanlık Birlik Okulu, 1889'da Charles Fillmore (1854–1948) ve eşi Myrtle .Fillmore (1845–1931) tarafından kuruldu.

Başarısız bir emlakçı olan Charles aynı zamanda sakattı ve neredeyse iflas etmişti; Myrtle tüberküloza yakalanmıştı. 1884'te New England'dan Kansas City, Missouri'ye taşındı ve kısa bir süre sonra CHRISTIAN SCIENCE'a dönüştü.

Tüm hastalık ve rahatsızlıkların bir illüzyon olduğuna inanarak akciğer hastalığından iyileştiğini iddia etti. Dediği gibi, "Ben Tanrı'nın çocuğuyum ve bu nedenle hastalığı miras almıyorum."

Charles okült ve SPİRİTÜALİZME olan ilgisini sürdürdü. Doğu dini, özellikle reenkarnasyon kavramıyla HİNDÜİZM de onu etkilemiştir. Eşi aracılığıyla Hıristiyan Bilimine geçtiğinde, onların farklı fikirlerinin karışımı, Birlik olarak bilinen uyumlu dinin essiz bir bicimiyle sonuclandı.

Mary Baker Eddy'nin baş müritlerinden biri olan Emma Curtis Hopkins, Fillmore'lar üzerinde belki de en önemli etkiye sahipti. Ancak Birlik sonunda Hıristiyan Biliminden çok YENİ DÜŞÜNCE'ye daha yakın bir kimliğe büründü; temel fark Hıristiyan Biliminin günahı, hastalığı ve hastalıkları zihnin yanıltıcı hastalıkları olarak ele almasıydı. Yeni Düsünce'de maddi dünya, günah ve hastalık gerçek kabul edilir.

Fillmore'lar, Unity'nin ilk dergisi olan Modern Düşünce'yi 1887'de yayınladılar. Bir yıl sonra onu Hıristiyan Bilim Düşüncesi olarak yeniden adlandırdılar. Eddy, Fillmore'ları kendi hareketinin popülaritesinden ve başarısından yararlanmakla suçlayarak isim değişikliğini protesto etti. Fillmore'lar Eddy'nin baskılarına boyun eğdiler ve derginin adını Düşünce olarak değiştirdiler.

Birliğin (1891'de bu şekilde adlandırılmıştı) büyümesi olağanüstüydü. 1922'ye gelindiğinde üyelik açısından rakipleri Yeni Düşünce ve Hıristiyan Bilim'i çok geride bırakmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fillmore'lar, Kansas City'nin hemen dışında bugün Unity Village olarak bilinen bir karargah inşa etti. 1950'ye gelindiğinde hareketin tüm mekanizması Birlik Köyü'nden çalışıyordu. Basınından çeşitli yayınlar çıkıyor: Daily Word, Wee Wisdom (bir çocuk yayını), Unity, Progress Weekly Unity ve Good Business.



Onlarca yıldır Hıristiyanlık Birlik Okulu, basılı materyallerin yaygın dağıtımı yoluyla kendini tanıtmıştır.

Unity'nin çekirdek üyeleri Sessiz Birlik olarak bilinmeye başlandı. Bu gruba başlangıçta Sessiz Yardım Derneği adı verildi ve hareketin hızla büyümesinden en sorumlu faktördü. Fikir, bugün Unity Village'da geniş bir kadro aracılığıyla yürütülen yirmi dört saatlik hizmet sunmaktı. Dua, danışmanlık ve yazışmalar Sessiz Birlik aracılığıyla elde edilebilir. Unity Village'a giren ve çıkan posta hacmi o kadar büyüktü ki, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bunu idare etmek için Lees Summit, Missouri'de ayrı bir postane kurdu. Unity haftada ortalama on beş bin telefon görüşmesi yapıyor ve bildirildiğine göre

Yılda iki milyonun üzerinde mektup. Kamuoyunun maruz kaldığı diğer alanlar arasında radyo ve televizyonun yaygın kullanımı ve kaset bakanlığı ver alıyor.

Her ne kadar Unity kendisini din olarak adlandırmamayı tercih etse de, kendi mezhebi haline gelmiştir. 1903 gibi erken bir tarihte Fillmore'lar bir koordinasyon politikası oluşturdu. İnsanların kendi mezheplerinden ayrılmalarını talep etmediler. Mevcut her dinden en iyi unsurları eklektik bir şekilde çıkaran bir din üretmeyi başardıklarına inanıyorlardı. Bu nedenle kişi kendi inanç sistemini veya mezhep bağlılığını koruyabilir ve yine de Birliğin bir parçası olabilir.

Birliğin katı inanç beyanları olmamasına rağmen, 1921'de Birlik İnanç Bildirgesi formüle edildi. Kilisenin yıllık konferansı yoktur ancak bakanları, aslında her yıl toplanan Birlik Bakanları Birliği'ne üyedir.

Mezhebe dahil olmak isteyen bakanlar veya adaylar, kilisenin incelediği ve ardından onayladığı veya reddettiği, önceden belirlenmiş bir kursu tamamlamak zorundadır. Onaylanırsa aday rütbesi verilir.

Myrtle Fillmore 1931'de öldükten sonra Charles, organizasyonu tek başına yönetmeye devam etti. Sonunda sekreteri Cora Derick ile evlendi ve ikisi, kendi ölümlerine kadar hareketi yönetti. Charles 1948'de öldükten sonra kontrolü oğulları devraldı. Fillmore ailesi hâlâ organizasyonun basında.

ORGANİZASYON

Bir kuruluş olarak Unity, Missouri'deki Unity Village'daki genel merkezi etrafında toplanmıştır. Birlik Kiliseleri Derneği adı verilen 915 bağlı Birlik kilisesi bulunmaktadır. Bakan olmak isteyenler için iki yıllık bir eğitim programı var. Birlik düzenli olarak manevi inzivalar düzenler. 650 personel çalışmaktadır. Bir misyon beyanı olmasına rağmen inanç beyanı yoktur. Sessiz Birlik şapelinde sürekli bir dua nöbeti düzenleniyor. Frank S. Mead'e göre.

Telefon çağrılarına, telgraflara, mektuplara cevap veren, gece gündüz danışmak için geniş bir işçi kadrosu mevcuttur. Tüm aramalara ve taleplere cevap verilmektedir. Bu hizmet için herhangi bir ücret alınmaz ancak aşk teklifleri kabul edilir. Birlik, çoğu çeşitli Hıristiyan kiliselerinin üyelerinden gelen bu tür çağrılara yılda yedi yüz elli bin yanıt veriyor. . . . Yaklaşık iki yüz milyon kitap, kitapçık, broşür ve dergi yayınlanmakta ve hiç şüphesiz merkezle hiç iletişime geçmeyen birçok kişi tarafından kullanılmaktadır... Yılda yaklaşık on beş yeni kaset üretilmekte ve binden fazla radyo ve televizyon istasyonu iki yüz elli yayın yapmaktadır. Haftalık birlik programları.1

ÖĞRETİMLER

Unity kendisini bir din veya inanç sistemi olarak sunmaktan ziyade halka açık bir eğitim sistemi olarak tanıtıyor. Ancak dinin en liberal tanımı Tevhid'i de icermelidir. Danısmanlık ve dua bakanlığı teklif etti Sessiz Birlik'in yayınları, bakanların düzeni ve temel doktrinleri, Birlik'i dini bir mezhep olarak sınıflandırmak icin birlesivor.

Birlik felsefi olarak monisttir (bkz. monizm) çünkü her şeyin tek bir kaynaktan, Tanrı'dan yayıldığını öğretir.

Grubun ana odak noktası ruhsal iyileşme ve kişisel sağlık ve refahtır. Günah ve hastalık gerçek olsa da hastalık doğal olmayan bir varoluş durumudur. Ruhsal şifa yolları özenle aranır. Ayrıca tıbbi yardım almayı da tavsiye ediyorlar.

Hakikat, tüm dinler dahil, hayatın her alanında bulunur.
Hem pratik hem de başarılı olduğunu keşfettiği yol hangisi olursa olsun, hakikat anlayışına ulaşmak her bireye kalmıştır. Adanmışlar, hem fiziksel hem de ruhsal olarak insan ihtiyaçlarının çokluğunu karşılamanın bir yolu olarak zihnin gücünü kullanmaya, geliştirmeye ve ondan yararlanmaya çalışırlar.

Bu nedenle öfke veya nefret gibi zararlı duygulardan vazgeçilir ve literatürün çoğu duygusal ve ruhsal refahın geliştirilmesine odaklanır.

Birliğin etkisi kendi üyeliğinin çok ötesine uzanıyor.
Kelime dağarcığı diğer dinlere, özellikle de Hıristiyanlığa iyi
uyarlanmıştır. Ancak Doğu, okült ve metafizik doktrinlerin geniş kabulü
nedeniyle Ortodoks Hıristiyanlık, karşılıklı tanınmayı Birliği de
kapsayacak şekilde genişletmez. Birliğin sözcük dağarcığı esas olarak
İncil'den alındığından, örgütün öğretilerine ve uygulamalarına dikkat
etmek özellikle yararlıdır.

bunları geleneksel Hıristiyan doktrinleriyle karşılaştırın.

Tanrı

Tanrı "İlke, Kanun, Varlık, Zihin, Ruh, Her Şey İyidir, her şeye gücü yeten, her seyi bilen, değismez, Yaratıcı, Baba, Nedendir"

2 ve var olan her şeyin Kaynağı."—Birlik prensip olarak Tanrı'nın eşsiz ve kendinden ayrı bir varlık olmadığını öğretir. Bu nedenle Tanrı, öz-bilinçli öznenin ruhunun bir yayılımıdır.

Bu motif dinler tarihinde sıklıkla tekrarlanır. Temelde Doğu'dur, HİNDÜİZM'den kaynaklanır, ancak Hinduizm'in panteist olduğu yerlerde (bkz. panteizm), Birlik panenteizm adı verilen değiştirilmiş bir biçimi öğretti, yani Tanrı tüm canlılarda bulunur. Her iki görüş de, Tanrı ile yaratılış arasında her zaman net bir ayrım yapan geleneksel Hıristiyan düşüncesine uymamaktadır. Tanrı, her ne kadar içkin ve karmaşık bir şekilde yaratılışla ilgili olsa da, aynı zamanda evrenin üstünde ve ötesinde belirgin bir şekilde aşkındır. Bununla birlikte, Metafizik İncil Sözlüğünde Tanrı'nın niteliklerini tanımlamak için kullanılan kelime dağarcığı, İncil'de açıklanan Tanrı'nın nitelikleriyle birliktelik göstermektedir. Aradaki fark referanstır.

İsa Mesih

Oğul, "yaratıcı planda açığa çıkan bir İlkedir." Diğer gruplar gibi Unity de "İsa" isminin arasına bir mesafe koyuyor

ve "Mesih" unvanı. İsa belirli bir kişinin adıydı; Mesih onun ruhsal bir yönüydü. İsa'nın Mesih olmasını sağlayan ruhtur. Bunu mümkün kılan İsa unvanıdır

İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması. Diğer insanlarla İsa arasında niteliksel bir fark yoktur. "İsa potansiyel olarak mükemmeldi ve bu mükemmelliği ifade etti; potansiyel olarak mükemmeliz ve bunu ifade etmedik.

Bu, geleneksel

Hıristiyan Kristolojisinden keskin bir sapmadır.

4 Hıristiyan inancına göre İsa Mesih, "Tanrı'nın Tanrısı, Işığın Işığı, Tanrı'nın ta kendisidir. . . Baba ile tek bir maddeden olmak" (Nicene Creed, Ek 1). Hem insani hem de ilahi olan iki doğa arasındaki kişisel birlik sayesinde, İsa'nın "ruhsal yönlerini" insani olandan ayıracak bir yer yoktur. Ayrılmaz bir şekilde yapışıktırlar. Mesih'in iki doğası arasındaki ayrım ilk olarak Nestorius tarafından öğretildi (bkz. Nestorianizm) ve MS 430'da sapkınlık olarak kınandı.

Kutsal ruh

Kutsal Ruh, "planı uygulayan Baba ve Oğul'un yürütme gücüdür." Kutsal Ruh, her bireyin ruhunda bulunan ve zihni kutsallığa ve ilahi akılla birliğe yönlendiren arzudur.

Ortodoks Hıristiyanlığa göre, Kutsal Ruh, Baba ve Oğul gibi, Teslis'in ayrı bir üyesidir ve Tanrılık içinde temel bir kişiliktir. Kutsal Ruh'tur

"Baba ve Oğul'dan gelir. . . ibadet edilir ve yüceltilir. . peygamberler aracılığıyla konuşan" ve "Rab ve hayat veren"dir (İznik İnancı). Birliğe göre Tanrı ile yaratılış arasında belirgin bir ayrım olamaz (yukarıya bakın).

Dolayısıyla Kutsal Ruh'un yaratılmış düzenden de ayırt edilmesi mümkün değildir ve aksini iddia etmek tutarsız olacaktır. Hıristiyanlık, Yaratıcı ile yaratılış arasındaki temel ayrım nedeniyle bunu yapabilir.

İnsanlık

Tanrı ile insan arasında niteliksel bir ayrım yoktur. İsa örneğinde olduğu gibi, her insanın içinde doğuştan bulunan bir "Mesih" vardır. Amaç kişisel bilinçten Mesih bilincine ya da doğal bilince ruhsal bilince geçmektir. Bu da yine Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh hakkında daha önce söylenenlerden çıkan mantıksal bir sonuçtur (yukarıya bakın). Eğer Tanrı insanlıkla bir ise, o zaman insanlık da Tanrı ile birdir.

Kurtuluş

Birlik, bir kişinin bir dizi reenkarnasyon yoluyla, fiziksel insan bedeninin yerini gerçek ruhsal beden aldığında kurtuluşa ulaştığını öğretir. Geçtiği her aşama bir öncekinden daha yüksek bir düzlemdir.

Sonunda herkes Mesih olacak.

Bu elbette Hıristiyan Bilimi, Hinduizm ve antik gnostisizme benzer, ancak Hıristiyan soteriolojisiyle keskin bir tezat oluşturur. Çarmıhta döktüğü kan ve ölümden dirilişi sayesinde günahlarımızın bağışlanmasını sağlayan İsa Mesih'te Tanrı'nın karşılıksız lütfu aracılığıyla kurtuluşa kavuşuyoruz. Hıristiyan öldüğünde cennete, günahkar ise sonsuz mahkûmiyete nakledilir. Ne aziz ne de günahkar asla reenkarnasyona uğramayacak. Bir Hıristiyan hiçbir zaman "Mesih olmaz", aksine bir gün Mesih qibi olacaktır (1 Yuhanna 3:2).

Günah

Birliğin günah teolojisinde bir dereceye kadar belirsizlik vardır. Bir yandan günah, tüm hastalıklar, rahatsızlıklar, acı, yoksulluk ve ölümle birlikte gerçek değildir. Öte yandan günahın, hastalığın ve rahatsızlıkların illüzyon olduğunu öğreten Hıristiyan Biliminin aksine Unity bunların gerçek olduğunda ısrar ediyor. Birlik, ontolojik olarak gerçek olduğunu, ancak gerçekliğinin zihinde doğal olmadığını söyleyerek bu belirsizliği çözer; yani varlığını inkar eden kişi için gerçek değildir.

Kilise

Birlik, mevcut tüm dinlerin kolektif bileşimidir. Hakikat tüm dinlerde ve kiliselerde mevcuttur. İnsanlar aynı anda bir kiliseye ve Birliğe katılabilir. "Azizler topluluğu" Hıristiyan âleminin kilisesini kapsar. Azizler, İsa Mesih'te tamamlanan kurtuluş işinin tamamlanmış olduğuna güvenenlerdir.

Birlik, farklı inançların tüm taraftarlarını içerse de, Hıristiyanlık, tanımı gereği, diğer tüm dinlere göre ayrıcalıklıdır. İsa Mesih kendisinin "yol, gerçek ve yaşam" olduğunu iddia etti (Yuhanna 14:6). Bir Hıristiyan için Mesih aracılığıyla olmadıkça Tanrı'ya ya da cennete erişim yoktur. Düğün imgelerinde ifade edilen Mesih, gelin olan kilisesinin damadıdır. Gelin damadına sadık kalır.

Yetki

Unity'de resmi bir inanç yoktur. Üyelerin Unity Village tarafından yayınlanan literatürü okumaları teşvik edilir. İncil'den geniş çapta alıntılar yapılıyor, ancak bu örgütün münhasır otoritesi değil.

CÖZÜM

Hıristiyanlığın Birlik Okulu geniş kapsamlı bir etkiye sahiptir. Kendi üyelik safları dışındaki etkisi nedeniyle istatistiklerden alıntı yapmak zordur. Birlik, çoğu üye olmayan altı milyona yakın insana ulaştı. Her ne kadar Hıristiyan Bilimi'nden kaynaklansa da, yaşamın pratik konularına (örneğin, hastalığın gerçek olduğunu kabul etmek) vurgu yapması nedeniyle çok daha yüksek bir başarı oranına sahip olduğu bildiriliyor; daha ezoterik ebeveyni ise daha entelektüel ve daha entelektüel olanı cezbe felsefi düşünceye sahip.

EK BİLGİLER

Merkez

Birlik Hıristiyanlık Okulu, 1901 NW Blue Parkway, Unity Village, MO, 64065.

Web siteleri

www.unityworldhq.org; www.unity.org (Birlik Kiliseleri Birliği'nin resmi web sitesi) Kutsal Metin Kutsal Kitap son derece saygı görür ve açıkça alıntılanır.

Yayınlar

Daily Word (aylık 1,5 milyon tiraj); Birlik Dergi

İstatistik

Dünya çapında neredeyse 1000 cemaat.

Notlar

<u>1</u> Frank S. Mead, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mezheplerin El Kitabı, rev. Samuel S. Hill, 8. baskı. (Nashville: Abingdon, 1985), 257.

- 2. Metafizik İncil Sözlüğü (Lees Summit, Mo.: Unity School of of Hıristiyanlık, 1962).
- 3.Birlik Ne Öğretiyor (Lees Summit, Mo.: Hıristiyanlığın Birlik Okulu, 1952), 3.
- 4 Bkz. İsa Mesih'le ilgili HIRİSTİYADELPHANİZM.
- 5. Charles Fillmore, Christian Healing (Lees Summit, Mo.: Unity School of Christian, 1942), 68.

EVRENSEL BURSLUĞU BÜYÜKŞEHİR TOPLULUK KİLİSELERİ (MCC); İTİBAR; GAY TEOLOJİSİ

Tanrı'nın ilgilendiği cinsel organlar değil, ilişkinin kalitesidir. Ve biliyorum ki gey veya lezbiyen bir çiftin içinde de heteroseksüel bir çift kadar sevgi dolu bir ilişki olabilir. . . Kiliseler sekse ıspanak

yemek gibi bir şeymiş gibi davranıyor. Biz daha iyisini biliyoruz.

Bu biraz şaşırtıcı sözler ilk kez Haziran 1986'da Joseph Garcia'nın Metropolitan Community Church'ün (MCC) kurucusu Troy Perry (d. 1941) ile Associated Press tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde dile getirildi.

Bir zamanlar Baptist bir papaz olan ve iki çocuk babası olan Perry, 1968'de MCC'yi büyük ölçüde bu konudaki eksikliğe tepki olarak kurdu. Kendisinin ve diğer eşcinsellerin "dolaptan çıkma" konusunda deneyimlediği, Hıristiyan kiliselerinde eşcinsellerin kabulü. MCC bugün, özellikle geylere, lezbiyenlere, biseksüellere ve transeksüel kişilere yönelik bir bakanlığa sahip en büyük Hıristiyan mezhebi olduğunu iddia ediyor.

TARİH

Los Angeles'ta on iki üyeyle başlayan MCC hızla büyüdü. Perry, büyümeyi, MCC'nin, statükocu ana kiliselerin düşmanca safları içinde Hıristiyanlar olarak yaşamaya çalışmak yerine, eşcinsellerin sevilebileceği ve oldukları gibi kabul edilebileceği bir kilise evi sağlamasına bağlıyor.

MCC, 1981'de çoğunlukla Protestan olan Ulusal Kiliseler Konseyi'ne (NCC) bir mezhep olarak üyelik başvurusunda bulundu. Her ne kadar iki üye kilise, Birleşik İsa Kilisesi ve Piskoposluk Kilisesi, eşcinsellerin ve lezbiyenlerin bakanlığa atanmasını resmi olarak onaylamış olsa da, NCC'nin kendisi suskun kaldı ve başvuruyu geri çevirdi. Ancak MCC, NCC'de resmi gözlemci statüsüne sahiptir.

MCC, kiliselerden ve kültürden çok çeşitli tepkilerle karşılaştı. Anita Bryant'ın 1970'lerdeki "Çocuklarımızı Kurtarın" kampanyası Florida'da medyanın yoğun ilgisini çekti Haziran 1977'de: "Florida seçmenleri, eşcinselleri ayrımcılıktan koruyan bir yönetmeliği ikiye bir oyla yürürlükten kaldırdı. barınma, istihdam ve kamusal konaklama.
Bryant'ın mücadeleleri daha spesifik olarak ulusal siyasi sahneye ve Ulusal Eşcinsel Görev Gücüne yönelik olsa da, MCC üyeleri Bryant'ın davasına karşı yürüdü ve 1978'de yirmi binin üzerine çıkan saflarına pek çok yeni üye çekildi.

MCC, eşcinsellerin ve lezbiyenlerin cinsel yönelimlerini korumak ve aynı anda Tanrı'ya ibadet etmek için güvenli bir sığınak bulabilecekleri tek topluluk değil. Roma Katolik kilisesinin saflarından Onur adlı bir hareket yükseldi. Hareketin Dignity adlı haber bülteni, gündemini şöyle anlatıyor: "Dignity'nin temel amacı, eşcinsel Katoliklerin, Hıristiyan olmak için eşcinselliğini inkar etmelerinin gerekmediğini, aksine tam olarak Hıristiyan olabilmek için tamamen kendisi olması gerektiğini anlamalarına yağırdıları bulmaktılı'. 5 Ekim 1979'da Chicago'da Amerika Birleşik Devletleri piskoposlarına hitaben yaptığı konuşmada şu şekilde yanıt verdi: "eşcinsel aktivite. . . . eşcinsel yönelimden farklı olarak ahlaki açıdan 4 Katolik... yanlıştır." merkezli Ulusal Ebeveyn Birliği, kilisenin konumunu destekleyen tek sesli bir sesle birleşti.

Evanjelik ve kökten dinci Hıristiyanlar, kiliselerdeki eşcinsellik meselesine Roma Katolikleri kadar güçlü bir şekilde karşılık verdiler. Roma Katolikleri qibi bir Evanjeliklerin vokal azınlığı, Kutsal Yazıların kişinin cinsel tercihini kınamadığı fikrini savundu. Ancak çoğu, Kutsal Kitabın eşcinsel faaliyeti ahlak dısı ve günahkar olarak acıkca kınadığı görüsünü benimsiyor.

Eşcinsel yönelimden Hıristiyanlığa geçişe, bekarlığa veya heteroseksüel evliliğe kararlılıkla tanıklık eden çok sayıda broşür var. Hemen hemen her Protestan mezhebinde kasetler, konferanslar, çalıştaylar, özel bakanlıklar ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır ve eşcinsellerin/lezbiyenlerin cinsellikleriyle manevi düzeyde başa çıkmalarına yardımcı olmaya yöneliktir.

Anita Bryant, motivasyonlarının İncil'den ve Hıristiyanların eşcinsellere olan sevgisinden ilham aldığı konusunda oldukça katı bir şekilde ısrar etmişti. 8 Haziran 1977'de Bryant, Norfolk, Virginia'daki dini bir haçlı seferinde konuk konuşmacı olarak göründü. Ayine yaklaşık 125 eşcinsel geldi ama o, İncil'de eşcinsellerin "Tanrı'nın krallığını miras almayacaklar" arasında olduğunu belirten bir pasajı okuduktan hemen sonra ayağa kalktı ve dışarı çıktı (1 Korintliler 6:9-10). Bir gazete hesabı Bryant'ın tepkisini kaydetti:

"Geldiğimizde dişarıda uzun kuyruklar olduğunu gördüm" dedi daha sonra düzenlediği basın toplantısında. Gözyaşları içinde ekledi: "Şunu söyledikten sonra kalbim kırılıyor. eşcinsel sözcüğünü duymadılar, gerisini duymadılar." ("Elasajın geri kalanında şöyle yazıyor: "Fakat yıkandınız, kutsal kılındınız. . . . Rab İsa adına Mesih"(1 Kor. 6:11).]

Bryant'ın tavrı ve duruşu popüler klişeyi yansıtıyor gibi görünüyor: "Tanrı günahtan nefret eder ama günahkarı sever."

1976'da Exodus adlı uluslararası bir koalisyon, yalnızca eşcinsellerin ahlaki açıdan sorumlu ve Hıristiyan bir yaşam tarzına "göç" yapabilmeleri umuduyla eşcinsellere hizmet ve danışmanlık sağlamak amacıyla örgütlendi.

Koalisyonun ev sahibi kuruluşu EXIT (EX-gay Müdahale Ekibi) idi. Exodus dizininde listelenen kurumlar arasında Yardım Hattı Merkezi, Come Out, Greatest is Love, Shiloh Temple, Liberation, Christian Encounters, Jesus Outreach, Eagle, His Place, Good News ve daha birçok kuruluş yer alıyor.

Rahip Perry, Beyaz Saray'ı dört farklı olayda ziyaret etti. 1979'da eşcinsel haklarını tartışmak için Başkan Jimmy Carter ile buluştu. İki dönem boyunca Başkan Clinton ile üç kez görüştü. 1993 yılında Beyaz Saray'ın ilk toplantısındaydı.

AIDS konferansı. 1997 yılında Beyaz Saray Nefret Suçları Konferansına katılmak üzere seyahat etti. Aynı yıl, ülke genelindeki yüz ruhani liderin onurlandırıldığı Beyaz Saray konferansına katıldı.

11 Temmuz 1999'da, üç binden fazla kişi, MCC'nin yeni genel merkezini ve ibadet merkezini örgütün ana kilisesine adamak için Santa Monica, California'da toplandı.

Troy Perry'nin otuz dört yıllık bakanlığını onurlandırmak amacıyla 2002 yılında bir Kurucular Grubu kuruldu. İlgilenen üyelerden elde edilen gelirler, Perry'nin bakanlık vizyonunu onurlandıran bakanlık alanlarına fon sağlamaya gidiyor. 6 Ekim 2002 tarihli bir mektupta,

Perry, kilise organına hitaben, 2005 yılında MCC'nin moderatörü olarak emekli olmayı planladığını duyurdu.

ORGANİZASYON

MM'nin liderine moderatör denir. Perry, kilisenin 1968'deki kuruluşundan bu yana tek moderatör olmuştur. Tarikatın ayrıca bir yönetim kurulu vardır. Üyeler, MCC yaşlılar kurulu tarafından atanır ve bir ila iki yıl ücretsiz olarak görev yapar. Yönetim kurulu yıllık genel konferansta bir rapor sunar. Üye kiliseler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu eyalette ve vurtdısında virmi iki ülkede bulunmaktadır.

ÖĞRETİMLER

Troy Perry, MCC'nin teolojisini inanç tarzında şu şekilde özetliyor:

Kurtarıcı, Rab ve Efendi olarak Mesih'e kişisel bağlılığa inanıyorum. İsa'nın dünyadaki tüm insanlar için Golgota'da öldüğüne ve onun tüm günahlara karşı tek yüce kurban olduğuna inanıyorum. Ruhtan ve sudan "yeniden doğanak" şeklindeki köktenci doktrine inanıyorum. Tanr'nın "yeniden doğan" çocuğu olduğumu biliyorum. Eşcinsel olduğumu da biliyorum. Bu Rabbimle olan ilişkimi değiştirebilir mi? Hayır asla! İsa şunu söyledi: "Ey sizler, tüm emekçiler ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben de sizi dinlendireceğim. Boyundurumu üzerinize alın ve benden öğrenin; çünkü uysal ve alçakgönüllüyüm; ve canlarınıza huzur bulacaksınız." Ve yine, "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlunu verdi;

yok olmayın, ancak sonsuz yaşama sahip olun." İsa'nın İncillerde şöyle dediğini bir kez bile okumadım: "Heteroseksüeller, bana gelin, eğer seks yapıyorsanız veya cinsel ilişkiye giriyorsanız, bunu başka bir heteroseksüelle misyonerlik pozisyonunda yapmak zorundasınız, ben de sizi tek gerçek inananlar olarak kabul edeceğim." Hayır, Rabbim İsa daveti dileyen herkəse gönderdi.6

MCC web sitesinde ver alan modern misvon bevanı su sekildedir:

" Metropolitan Topluluk Kiliseleri Evrensel Kardeşliği, Gay ve Lezbiyen topluluklarının içinde kurulmuş ve onların ötesine uzanan bir Hıristiyan Kilisesidir. Hıristiyan kurtuluşunu ve kurtuluşunu, Hıristiyan kapsayıcılığını ve topluluğunu ve Hıristiyan sosyal eylemini ve adaletini somutlaştırıyor ve ilan ediyoruz. Maneviyatları ile cinselliklerinin bütünleşmesini arayan ve kutlayanlar arasında hizmet ediyoruz."

Eşcinsellere yönelik bir bakanlığa yapılan vurgunun yanı sıra MCC, kelimenin her anlamıyla geleneksel bir Hıristiyan kilisesi olarak karşımıza çıkıyor. Ziyaretçiler geleneksel ayinler, kutsal törenler, vaazlar ve ilahilerle tamamlanan ibadet hizmetleriyle karşılaşırlar.

Perry ve hareket içindeki diğer liderlerin temel iddiası, Tanrı'nın ve İncil'in eşcinsel/lezbiyen yaşam tarzını kınamadığıdır. Levililer 18:22; 20:13; İşaya 42:16; Hezekiel 36:26; Romalılar 1:26–27; 1 Korintliler 6:9–11; ve 1 Timoteos 1:8–11 eşcinselliğe karşı geleneksel Hıristiyan tutumunu sunmaktadır.

Eşcinsel/lezbiyen yaşam tarzlarının bu pasajlarla kınanmadığını savunan ilahiyatçılar, bu pasajların modern zamanlar ve modern kültür için geçerli olmadığını iddia ederek bunları radikal bir şekilde yeniden yorumluyorlar. William Countryman, Yeni Ahit Pasifik Kilise İlahiyat Okulu'nda profesör Berkeley, California şunu savunuyor:

İncil'de eşcinselliğe ilişkin atıflar, Yahudilerin kirli yiyecekler yemesini, cesetlere dokunmasını veya adet gören bir kadınla seks yapmasını yasaklayan kuralları içeren eski Yahudi saflık törenleriyle ilgilidir. Pavlus eşcinsellerin günahkâr olduğunu, ancak kirli olduklarını asla söylemiyor. . . . Ve Pavlus ritüel kirliliği Yahudi olmayanlarla Tanrı arasında bir engel olarak görmez.8

Az sayıda Evanjelik, eşcinselliğin gündeme getirdiği ahlaki meselelerin hiç de gerçek meseleler olmadığında ısrar ederek feminist ve radikal revizyonistlerin safına katılıyor. New York City'deki Eşcinsel Toplum Danışma Merkezi'nin yöneticisi Dr. Ralph Blair buna bir örnektir. "Eşcinselliğe Evanjelist Bir Bakış" başlıklı makalesinde Blair, Levililer 18:22 gibi geleneksel metinlerin çoğu Evanjelik tarafından yanlış yorumlandığını ve yanlış anlaşıldığını savunuyor (aşağıya bakınız). Diğerleri, Levililer 18:22 ("Bir kadınla yatır gibi bir erkekle yalan söyleme; bu mekruhtur") gibi pasajlarla tutarlı olmak için kişinin Eski Ahit yasalarının diğer tüm yönlerine uyması gerektiğini iddia eder; adet döneminde bir kadınla cinsel ilişkiye girmemek (15:19), belirli yiyeceklerden uzak durmak (Lev. 11) veya zina yapanları idam etmek (20:10).

Revizyonist olmayan Hıristiyan ilahiyatçıların çoğunluğu, bunun bu tür pasajların hatalı anlaşılması olduğu yönünde yanıt veriyor. Geleneksel olarak Eski Ahit'in ahlaki ve törensel yasaları arasında bir ayrım yapılır. Tören kanunları, beslenme kanunları gibi, Levililer kanununun yönleridir ve İsraillilerle ilgilidir. Örneğin, "Adam öldürmeyeceksin" (Çık. 20:13) veya "Zina etmeyeceksin" (ayet 14) sözlerinde dile getirilen ahlaki yasa, hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar için evrensel olarak geçerlidir.

Eşcinsel yanlısı savunucular, Levililer pasajını, arınma ayinleri kapsamında verildiği için tören yasalarından biri olarak yorumluyorlar. Ralph Blair şöyle yazıyor:

Bir erkeğin başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesine karşı olan Eski Ahit'teki çok belirgin hükmün, rahiplerin Levililer Kutsalılık Yasası'nda (18:22 ve 20:13) yer alması önemildir, çünkü rahiplerin kaygısı ritüel saflıktı. Bu, peygamberlerin ahlaki vaazları değildi. Bu rahip bakış açısına göre, her şeyden önce İsrail'in pagan komşuları tarafından kirlenmemesi gerektiği açıktır. Pagan ayinlerinin rutak özellikleri olan Kenanlılarıp, Babilillerin ve diğer komşu halkların ayrı bir tapınağı olarak kalacaktı. Orada, Rab için saf bir kap." Bu dönemde erkek fahişeler sahte tanrılara tapınmayla bağlantılı bu "eşcinselliğin" kesinlikle İsrail'in her türlü eşcinsel falişiyete bakış acısını renklendireceği anlasılır bir durumdur. 9

P. Michael Ukleja böyle bir gözlemin şöyle olduğunu söylüyor:

sorusunu birkaç açıdan soruyor. İlk büyük hata, ritüel saflık ile ahlaki saflığın her zaman farkı olduğunu varsaymaktır. Bu ikilemi yapanlar Leviiller 18 ve 20'nin etik veya ahlaki nitelikte olamayacağın savunuyorlar. Blair, ritüel saflıklarıyla rahipleri ve ahlaki öğretileriyle peygamberleri birbirlerinin sınırlarını ihlal etmeyecek iki gruba ayırdığında bunu belirtiyor. Ancak peygamberler kendi zamanlarının ihtiyaçlarına göre vaaz verdiler. Öğretilerinde yer almayan herhangi bir şey, törensel ve ahlaki saflık arasındaki katı ayrımdan ziyade, o neslin günahları arasında o belirli günahın bulunmamasıyla daha mantıklı bir şekilde açıklanır. Böyle bir ayrıma bağlı kalabilmek için, zinanın ahlaki açıdan yanlış olmadığı (18:20), çocuk kurban etmenin ahlaki bir anlamı olmadığı (18:21).

ve hayvanlarla ilgili hiçbir şeyin doğası gereği kötü olmadığını (18:23). Önemli olan şu ki törensel saflık ve ahlaki saflık sıklıkla örtüşür.10 —

Eşcinselliğe karşı yasak Yeni Ahit'te üç kez geçtiğinden (Romalılar 1:26-27; 1 Korintliler 6:9; 1 Tim. 1:10), çoğu Kutsal Kitap bilgini için bu yasağın belirli kuralların ötesine geçtiği açıktır. İsrail ile ilgili ayinler. Daha ziyade eşcinsellik kültürlerarası bir ahlaki meseledir; bu sadece Yahudilere hitap eden bir konu olmayıp Yahudi olmayan Hıristiyanları da kapsamaktadır.

Başka bir Eski Ahit metni olan Yaratılış 19:4–11, Lut'un klasik öyküsünü ve Sodom'un günahlarını içerir. Kral James İncili 5. ayeti şu şekilde tercüme eder: "Onları bize getirin, onları bilelim." Standart yorum, "bilmek" kelimesinin "cinsel açıdan bilmek" anlamına geldiği yönündedir. Revizyonistler, "bilmek" kelimesinin Eski Ahit'te dokuz yüzden fazla kez geçtiğini ve yalnızca on iki örnekte cinsel bir çağrışım taşıdığını söylüyorlar. Anglikan akademisyen ve standart bir çalışma olan Eşcinsellik ve Batı Hıristiyan Geleneği'nin yazarı D. Sherwin Bailey, Sodom pasajında "bilmek" kelimesinin "tanımak" anlamına geldiğini ileri sürüyor. Bailey, yabancıların yabancı olduğunu ve bu nedenle şehrin erkeklerinin yalnızca onlarla tanışmak istediğini savunuyor.

Ancak bu, yarattığı iç tutarsızlık nedeniyle sorunludur. 8. ayette Lût, erkeklere, kızlarını almaları konusunda ısrar ederek yanıt verir çünkü "onlar"

bir adamı tanıyordum" (KJV). "Bilmek" için aynı kelime 5. ve 8. ayetlerde de geçmektedir. Lut'un, erkeklerin sadece tanışma isteklerinin "kötü" olduğunu düşünmesi (bkz. ayet 7) ve sonra onların kızlarıyla tanışmaları konusunda ısrar etmesi pek olası değildir. İkincisi, "bilmek" kelimesinin cinsel yorumuna yüzyıllar sonra Yeni Ahit'te atfedilmiştir. Yahuda 7, Sodom ve Gomorra'nın büyük günahından onların "cinsel ahlaksızlığı" ve "yabancı bedenin" (KJV) peşinde koşması olarak söz eder.

Yeni Ahit pasajlarıyla ilgili olarak (Romalılar 1:26–27; 1 Korintililer 6:9; 1 Tim. 1:10), genellikle "eşcinsel" olarak tercüme edilen anahtar kelimeler malak os ve arsenokoites'tir. Bauer'in standart Yunanca-İngilizce Yeni Ahit Sözlüğü, arsenok oites'i "eşcinsellik, oğlancılık ve sodomite uygulayan bir erkek" olarak tanımlıyor . 11Malakos, kadınsı görünmek için yumuşak giysiler giyen kişi olarak tanımlanır. Kelime, kanonik olmayan literatürde yaygın olarak "eşcinsel olarak istismar edilmelerine izin veren erkekler ve oğlan çocukları" için kullanılıyordu. standart sözlüklerin yanlış olduğunu çünkü

2 Revizyonistler

Sodom escinsellik değildi.

13

Ancak Ukleja uyarıyor:

İlk olarak, bilimsel görüş eğilimine karşı çıkarken dikkatli olunmalıdır. .
.. İkincisi, Sodomluların eşcinsellik nedeniyle cezalandırılmadığı yönündeki hatalı yoruma dayalı bir varsayımdır. Üçüncüsü, arsenokoitlerin eşcinsellikle yalnızca yüzeysel bir ilişkisi olsa bile , bu kolaylıkla eşcinsellik için bir örtmece haline gelebilirdi.14

Ukleja, eşcinsel yanlısı revizyonistlerin şunu önerdiğini belirtiyor:

Yukarıda belirtilen Pavlus'un pasajları eşcinselliği değil, eşcinselliğin aşırı hoşgörüsünü veya istismarını kınamaktadır. Çoğunlukla Tanrı'nın eşcinsel şehvete karşı olduğu, ancak eşcinsel aşka karşı olmadığı ileri sürülür. Pavlus, yeme ve içme konusunda bir yandan uzak durmayı, diğer yandan aşırı hoşgörüyü değil, ölçülü olmayı (1 Korintliler 9:25 KJV) savunuyor. Ukleja, tutarlılık testinde başarısız olmaları dışında bunların yüzeyde qüçlü argümanlar gibi göründüğünü belirtiyor.

Ancak istismar argümanını kullanmak için tutarlı olmak gerekir. Her durumda Kutsal Kitap, sorumsuz veya istismarcı davranışın aksine sorumlu normu açıkça belirir. Bu nitelikteki spesifik ve tutarlı bir yaklaşım, eşcinselliğe karşı sorumlu normun ne olduğu konusunda net bir cevaba yol açmaktadır. Kutsal Yazıllarda açıkça öğretilen sorumlu norm, evlilikte heteroseksüelliktir. Eşcinsel ilahiyatçılar, "Kutsal Kitapta eşcinsel aşktan bahsedilmiyor veya kınanmıyor" diyor. Kesinlikle haklılar. Kutsal Yazıların hiçbir yerinde eşcinsel aşktan bahsedilmiyor. Kutsal Kitap yalnızca şehvet ve alçaltıcılıktan söz eder

tutkular, Romalılar 1.15'te olduğu gibi

Radikal feminizm, İncil yorumbilimine yönelik revizyonist yaklaşıma çok katkıda bulunmuştur. Mary Daly şunları öne sürüyor:

Heteroseksüellik ve eşcinsellik kategorileri ataerkil sınıflandırmalardır. . . . Erkeklerin "eşcinselliğe" ilişkin korku ve düşmanlığı, cinsiyet rolü stereotiplerine dayanan güç kaybetme kaygısını yansıtıyor. . . . Fallik ahlak, cinsiyet rolü kalıplaştırmasıyla eşcinsellik "sorunu"nu yarattı; bu da aynı cinsiyetten iki kişinin birbiriyle gerçek anlamda ilişki kurabileceğini görmemizi engelliyor.16

Böyle bir yaklaşım, Daly'nin (Nietzsche'den alıntı yaparak) "değerlerin yeniden değerlendirilmesi" dediği seye dönüsür. Zorluk

Geleneksel Hıristiyanların eşcinsellik meselesine artık aşina olmalarının nedeni, şimdi bunun yerini daha yeni ve daha önemli bir meselenin almasıdır: Kutsal Kitap, Yahudi ataerkilliğinin kadim yükleriyle dolu olduğundan artık yetkili bir metin midir? Bir taraf inanan topluluğun kanonuna bağlı kaldığında ve diğer taraf "Baba 17 Nasıl olabilir Tanrı'nın ötesine geçmek" istediğinde etkili diyalog devam eder.

CÖZÜM

MCC, Dignity ve diğer eşcinsel kiliseler Kutsal Kitap'a aşina olmayı sürdürmek istiyorlar. Yukarıda belirtildiği gibi, kişinin bir metni nasıl gördüğü ve yorumladığı, büyük ölçüde kişinin önyargılı yaşam felsefesi ve genel dünya görüşü tarafından belirlenir.

Geleneksel Hıristiyanlar için, birçok durumda Hıristiyan eşcinsellerin sevilmek ve kabul edilmek kadar Kutsal Yazıların titiz bir şekilde yorumlanmasıyla ilgilenmedikleri görülüyor. Hıristiyan eşcinseller, geleneksel Hıristiyanları önyargılı, bağnaz ve yanlış bilgilendirilmiş kişiler olarak görmekte ve bunun sonucunda da Kutsal Kitap'a önyargılı bir yaklaşım getirmektedirler. Bu durumda böyle bir görüşü destekleyecek "kanıt metinleri" çıkarmak kolaydır.

Hıristiyan gelenekçilerin önündeki zorluk, İslam'ın kurucusunun sevgisini ve kabulünü göstermektir.

Hıristiyan âlemi şunu söylerken insanlık için vardı: "Tanrı için öyle

biricik Oğluna verdiği dünyayı sevdi; öyle ki, ona iman eden herkes yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16). "Hıristiyan eşcinselliği"ni savunanların, gelenekçilerin uydurma saiklerinden bu kadar şüphelenmemeleri ve kutsal metnin eskimiş yorumlarının mutlaka eskimiş olmayabileceği ve aslında doğru olabileceği ihtimalini dikkate almaları gerekiyor.

Genel olarak eşcinsel teolojisi, yirmi birinci yüzyılın başında pek çok kilise organında merkez sahneye ve kamusal alana taşınan bir konu haline geldi. 2003 sonbaharında, Protestan Piskoposluk Kilisesi ilk açık eşcinsel piskoposunu atadı ve dünya çapındaki Anglikan cemaatinin daha muhafazakar üyelerinin olumsuz tepkisine yol açtı.

Diğer Protestan mezhepleri eşcinsel törenleri ve kendi saflarındaki eşcinsellerin evlenmesi konusunu ele aldılar ve bunu yapmaya devam edecekler.

Yasal olarak tanınan eşcinsel evlilikler meselesi, Şubat 2004'te Massachusetts'in eşcinsel birlikteliklere izin veren yasanın çıkarılmasında öncülük etmesiyle kiliseden eyalete taşındı. Diğer eyaletler de aynı yolu izleyecek ve aynı yasayı çıkarmayı (veya eşcinsel evlilik uygulamasını yasaklamayı) düşünebilecek. Ancak bunun gerekçesi din ya da teoloji değildir. Burada akıl yürütme süreci Birinci Değişiklik'in kilise ile devleti ayırmasına dayanıyor; buradaki argüman ise birçok kilisenin

Eşcinsel çiftlerin evliliklerini dini gerekçelerle reddetmek istiyorsanız, aynı şeyi medeni hukuk temelinde reddetmek için hiçbir neden yoktur. Muhalifler, bu tür medeni birliktelikleri tanımamanın, hiç kimsenin temel insan haklarını inkar etmediği anlamına gelmediğini, ancak aynı cinsiyetten evlilikleri tanımanın, nihayetinde eşcinsel evliliklerin çoğalmasını sağlamadığı gerekçesiyle, sonuçta bir devletin çıkarına olmadığını savunmaya devam ediyor. vatandaşlarının yaşamı ve Tanrı'nın kurduğu bir kurum olarak ailenin korunması.

EK BİLGİLER

Merkez

MCC Dünya Merkezi, 8704 Santa Monica Bulvarı, 2. kat, Batı Hollywood, CA, 90069.

İnternet sitesi

www.ufmcc.com Kutsal Metin

İncil

Yayınlar

LeaderLink adı verilen e-posta haberleri web sitesinde mevcuttur;

Vo ca ti on (hazırlık için ara sıra bülten) bakanlık):

Perry , MCC çevrelerinde geniş çapta okunan The Lord Is My Shepherd and He Knows I'm Gay (1972) adlı bir kitabın yazarıdır .

İstatistik

22 ülkede 300 cemaatte 44.000 üye bulunmaktadır. MCC'nin yüzde 80'i escinsel üyeliğe sahip.

Din adamları her iki cinsiyetten oluşuyor ve bunların yüzde 85'i açıkça eşcinsel olduğunu kabul ediyor. Eşcinsel partnerler arasındaki evlilikler, MCC din adamlarının takdirine bağlı olarak gerçekleştiri Troy Perry, MCC ihtiyarlar kurulunun resmi moderatörü unvanını

Notlar

koruyor.

- 1 Troy Perry, Associated'den Joseph Garcia ile yaptığı telefon görüşmesinde Press, Denver Herald'da basılmıştır (28 Haziran 1986).
- 2 "Miami Oyu: Gelgit Eşcinsellerin Aleyhine Dönüyor mu?" USNews ve Dünya Raporu (20 Haziran 1977), 46.

- 3_"Yanlış Yönlendirilmeyin," Seattle Times (3 Eylül 1983), D7. Bu makale, Ulusal Ebeveyn Birliği tarafından ödenen ve Dignity: A Monthly Newsletter for Catholic Homophiles and Concerned Heterophiles 3/4 (5 Mayıs 1972) kitabından alıntılanan bu beyanı çürüten bir reklamdı.
- 4 Papa II. John Paul, Chicago'da Amerika Birleşik Devletleri piskoposlarına hitap ederken (5 Ekim 1979), alıntılanan "Yanıltıcı Olmayın," D7.
- 5 " Eşcinseller Anita'nın Kilise Konuşmasından Çekiliyor," Los Angeles Herald Examiner (9 Haziran 1977). A2.
- 6_Troy Perry tarafından yazılan ve Ralph Blair'in An Evangelical Look at Homoseksüellik adlı eserinde kaydedilen inanç beyanı (Chicago: Moody Press, 1963), 11.

7 http://www.ufmcc.com/index2.htm, 2003.

- 8 Jeffery L. Sheler, "Eşcinsellik Doktrinleri," US News and World Report (16 Temmuz 1990), 55. Ayrıca bkz. William Countryman ve MR Ritley, Ötekilik Tarafından Yetenekli: Kilisedeki Eşcinsel ve Lezbiyen Hıristiyanlar (Harrisburq, PA: Morehouse, 2001).
- 9 Blair, Evanjelik Bir Bakış, 3.
- 10 P. Michael Ukleja, "Eşcinsellik ve Eski Ahit," Bibliotheca Sacra (Temmuz-Eylül 1983), 263.
- 11William F. Arndt ve F. Wilbur Gingrich, Yeni Ahit'in Yunanca-İngilizce Sözlüğü ve Diğer Erken Hıristiyan Edebiyatı, 2d ed. (Chicago ve Londra: Univ. of Chicago Press. 1957). 109.
- 12 Aynı eser, 488.
- 13Bkz. John Boswell, Hıristiyanlık, Sosyal Hoşgörü ve Eşcinsellik (Chicago: Chicago Press Üniversitesi, 1980).

- 14 Ukleja, "Yeni Ahit'te Eşcinsellik", Bibliotheca Sacra (Ekim-Aralık 1983), 352.
- 15 Aynı eser, 353.
- _16_Mary Daly, Baba Tanrının Ötesinde: Kadın Özgürleşmesi Felsefesine Doğru (Boston: Beacon, 1973), 125–26.
- 17 Feminist yorumbilimin çok yönlü bir değerlendirmesi için bkz . Yorum (Ocak 1988).

URANTIA: URANTIA TOPLULUĞU

Diğer gezegenlerde veya evrenin herhangi bir yerinde yaşam arayışı her zaman entrika ve spekülasyonların konusu olmuştur. Bilim adamı Carl Sagan'ın SETI (Dünya Dışı Zekayı Arayış) projesi

Bilim adamı Cari Sagan'ın SETI (Dunya Dışı Zekayı Arayış) projesi kapsamında hazırladığı Contact adlı kitabında merak etmesine ilham veren soru buydu . Pek çok kişi dünya dışı yaşamın kesin olduğunu varsaydı. Bu inançtan, evrenin diğer kısımlarındaki yaşamın, Dünya Gezegenindeki yaşamı manevi veya dini bir şekilde etkileyen bir gerçeklik olduğu varsayımı ve dünya görüşü üzerine inşa edilen dinler, örgütler ve toplumlar ortaya çıkmıştır. Urantia Topluluğu bu türden bir organizasyondur. CENNETİN KAPISI tarikatı daha yeni bir örnektir.

TARİH

1903'te Chicago'daki Diversey Parkway'de yukarıdan geldiği söylenen tuhaf okumaları barındırmaya adanmış bir ev inşa edildi. Ancak 1934 yılına kadar Urantia Kitabı başka bir dünyadan gelen "yedi ruhaniyetten" Bill Sadler'a teslim edilmedi . Urantia Cemiyeti'nin iddiasına göre kitap, "Mesih'in gezegenimize gelişinden bu yana en iyi büyük ilahi vahyin" bir açıklamasıdır. 1955 yılına kadar yayınlanmayan kitap, son derece zeki uzay varlıklarının bakış açısından anlatılan ve Urantia'nın sakinlerine iletilen kozmosun kapsamlı (2.097 sayfa) bir açığa çıkışıdır.

Machine Translated by Google

("Toprak").

1934 ile 1956 yılları arasında bir grup Urantia adanmışı, Urantia elyazmalarını incelemek için düzenli olarak bir araya geldi. Forum olarak bilinen otuz altı üyeden oluşan grup, 1950 yılında Urantia Vakfı olarak kuruldu. Grup, bir eğitim topluluğu olarak Cook County, Illinois'de vergiden muaf statü için başvuruda bulundu. Örgütün yegane amacı Urantia Kitabının öğretilerini yaymaktır.

1969 yılında Diversey Parkway'deki ev ve mülkler, günümüze kadar genel merkezi olan Urantia Cemiyeti'ne devredildi. Vakıf, son yıllarda kitabı birçok dilde yayımlıyor.

ORGANİZASYON

Toplum bir güven beyanı ile yönetilir ve yönlendirilir.
Urantia, çeşitli toplumları etrafında örgütlenmiştir. On veya daha fazlası bir araya toplandığında Urantia Kardeşliği bir toplum kiralar.
Organizasyonu otuz altı üyeden oluşan bir genel konsey denetler. Ayrıca toplumu yönetmek üzere ömür boyu görevlendirilmiş beş üyeden oluşan bir mütevelli heyeti bulunmaktadır. Bir başkan aynı zamanda yürütmenin bası olarak da atanır.



Bill Sadler'ın yazdığı Urantia Kitabı birçok dünyevi ve okült kitapçıdan temin edilebilir.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

ÖĞRETİMLER

Toplumun öğretilerinin temeli,

diğer "modası geçmiş" dinlerin öğretileri. Bununla birlikte, paradoksal olarak, SCIENTOLOJİ ve BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU'nda olduğu gibi, kişi toplumun bir üyesi olabilir ve yine de kendi mezhebinin üyeliğini koruyabilir.

Urantia Kitabına göre insan ırkının ebeveynleri, adı Sontad olan, yeryüzünde doğan ilk insanı doğuran Andon ve Fonta olarak adlandırılmıştı. Üçlü Birlik'in bulunduğu Cennet Adası gibi manevi yerler anlatılmaktadır.

Urantia Kitabı'nın büyük bir kısmı kutsal kitap literatürüne gösterilen tepkiden doğmuştur. Örneğin, İncillerin hakkında sessiz kaldığı sözde sessiz yıllarda (on iki ila otuz yaş arası) İsa'nın ne yaptığını açıklamaya oldukça fazla yer ayrılmıştır. Urantia Kitabında açıklandığı şekliyle Hıristiyanlığa yönelik diğer tepkiler aşağıdaki qibidir:

Tanrı

Urantia düşüncesinde üç kutsal üçleme bulunmaktadır: Cennet Kutsal Üçlemesi, Nihai Kutsal Üçleme ve Mutlak Kutsal Üçleme. Cennet Kutsal Üçlemesi içinde Kâinatın Yaratıcısı bulunmaktadır.

Geleneksel Hıristiyanlık tek bir Üçlü Birliği kabul eder.

Kutsal Kitap Tanrı'nın üç kişide (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) tezahür ettiğini belirtir ve ekümenik inançlar Üçlü Birlik'e tanıklık eder (bkz. Ek 1). Hıristiyan kilisesinin özür dileyen faaliyetlerinin büyük bir kısmı, Hıristiyanların Urantia'ya tapındıkları yönündeki suçlamalara karşı Kutsal Üçleme doktrinini savunmak etrafında yoğunlaşmıştır.

bir yerine üç tanrı. alternatif. Bir Üçlü Birlik yerine üç tane vardır.

İsa Mesih

İsa, Tanrı'nın birçok oğlundan biridir. Yedi enkarnasyonun sonucunda mükemmel bir tanrı haline geldi.

Urantia Topluluğu ayrıca, geleneksel Hıristiyanlığın öğrettiği gibi, Mesih'in çarmıha gerilerek ölümünün günahın kefareti için gerekli olmadığını, aksine insanlığın neden olduğu talihsiz bir kaza olduğunu savunmaktadır. İsa on beş yaşındayken Hanok kitabını okuduktan sonra "İnsanoğlu" unvanını aldı.

Sessiz yıllarda iki Uzak Doğulu (Hintli) arkadaşıyla birlikte Roma İmparatorluğu'nda dolaştı. İsa'nın yedinci enkarnasyonu onun "Nebadonlu Mikail" olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. İşte o zaman bize, tanrısallığın bizim dışımızda değil, zengin bir şekilde içimizde yaşadığını açıkladı.

Hıristiyan kilisesi için bu iddialar tamamen spekülasyondan ibarettir. İsa bir Tanrı Oğlu olmakla birlikte, İznik İman İnancına göre aynı zamanda "Tanrı'nın biricik Oğlu"dur, o aynı zamanda "Tanrı'nın Tanrısı, İşığın İşığı, Tanrı'nın ta kendisidir." Aynı inanç, İsa'nın "bakire Meryem'in Kutsal Ruhu tarafından enkarne olduğu"ndan söz eder. İsa, yedi kişiden biri değil, Tanrı'nın eşsiz enkarnasyonuydu ve öyledir.

BİRLEŞME KİLİSESİ ayrıca İsa'nın ölümünün talihsiz bir kaza olduğunu da öğretir. Elçilerin kendisi de bu suçlamanın farkındaydı ve buna, İsa'nın çarmıha gerilmesinin gerçekten de Tanrı'nın iradesine uygun olduğunu ilan ederek karşılık verdiler (Elçilerin İşleri 2:23). İsa'nın çarmıha gerilmesinin olmaması, günahın kefareti olmadığı anlamına qelir (çapraz başvuru 3:11–4:12; 5:21–31).



İsa'nın sessiz yıllarında ne yaptığına dair pek çok spekülasyon var.
Nag Hammadi'de keşfedilen gnostik literatür, İsa'nın on iki ila
otuz yaş arasındaki faaliyetlerine olan ilginin çok eskilere
dayandığını göstermektedir. Urantia bu spekülatörlerin saflarına
katılmaktadır. Hıristiyan geleneğinde genel olarak İsa'nın
dünyevi babası Yusuf'la birlikte bir "marangoz" olarak çalıştığına
ve gelişim yıllarının çoğunu Celile'nin Nasıra'sında geçirdiğine
inanılır.

Urantia'nın ortodoks Kristolojiden en ciddi ayrılığı, İsa'nın kutsallığının nesnel olarak doğru olmadığı, bireyin içinde bir gerçeklik haline geldiği inancında yatmaktadır.

Hıristiyan inancına göre İsa hem Tanrı hem de insandır. Takipçileri onun müjdesine inandığı için bu statüye ulaşmadı; daha ziyade, onun statüsü insanlar inanmadan önce mevcuttu . Aslında imanı yaratan onun statüsüdür. Hicbir yerde örneğin Havarilerin ve İznik'in öğretilerinde İsa'nın kişiliğinin ve işinin insanlara veya inanca bağlı olduğundan bahsedilmektedir. İtiraf "İnanıyorum. . ." Bu sadece şu iddiadan dolayı mümkündür: "O'nun biricik Oğlu, Rabbimiz İsa Mesih'te" (bkz. Havarilerin İnanç İnancı).

Kutsal ruh

Urantia, Kutsal Ruh ile Sınırsız Ruhaniyet arasında ayrım yapmaktadır. Kutsal Ruh, insanoğlunun içinde aktif bir enerji olarak bulunan bir "etki" veya "süper akıl" olarak tanımlanır. Sınırsız Ruhaniyet, Kutsal Üçlemelerin Kutsal Üçlemesi'nin bir parçasıdır.

Kilisenin tek Kutsal Üçlemesi'ne iki ek kutsal üçlemenin getirilmesindeki yenilik gibi, Urantia da ikinci bir Ruhaniyet'i ekler. Kilise her zaman yalnızca aktif bir enerji değil, Tanrının ayrı bir kişiliği olan tekil bir Kutsal Ruh'u itiraf etmiştir. Ruh, "Baba ve Oğul'dan çıkan, Baba ve Oğul ile birlikte tapınılan ve yüceltilen Rab ve yaşam verendir" (İznik İnancı).

İnsanlık

İnsanlar, yaşam aşamaları boyunca gelişen reenkarnasyonlu varlıklardır. Onlar hayvanlar aleminden yükselerek insan seviyesine ulaştılar ve sonunda tanrı olacakları melek ruhları dünyasına yükselecekler. Bu fikir modern olduğu kadar eskidir. Kutsal Kitap'a göre Şeytan kendisini Tanrı'ya benzetmiş ve ilk erkek ve kadın olan Adem ile Havva'yı kendilerinin de Tanrı gibi olabileceklerine ikna etmeyi başarmıştır (Yaratılış 3:1 ve sonrası). İnsanlığın içinde yer alan tanrı kavramı HİNDUİZM'in temel ilkesidir ve birçok dinde modern ifadesini bulur.

3

Kurtuluş

Urantia için tüm yaşamın amacı ruhsal Cennet Adası'na ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise kendi çabasından geçer. Üyeler büyük ölçüde çalışmaya, eğitime ve ilahi rehberliğe güvenirler ve karşılığında havatlarını ilahi hizmete adarlar. bövlece kurtulusa ulasırlar.

Hıristiyanların kurtuluş fikri şu kitapta tartışılıyor:

Urantia Kitabı'nın bir kısmı. Kanın kefareti kavramını ilkel bir düşünce olarak reddeder ve günaha karşı ilahi gazabı ve günahkar adına masum kanın akmasını hayali olarak reddeder. Urantia'nın Hıristiyanlığa ilişkin değerlendirmesinin temel itici gücü tek bir cümlede özetlenebilir: "İlham, vahiy, günahların bağışlanması, tövbe, kefaret, şefaat, kurban, dua, itiraf, ibadet, ölümden sonra hayatta kalma, kutsal tören, ritüel, fidye, kurtuluş, antlaşma, kirlilik, arınma, kehanet, ilk günah — bunların hepsi ilksel hayalet korkusunun ilk zamanlarına kadar uzanır."

4-Urantia Kitabından ek

alıntılar aşağıdakileri içerir:

Bin dokuz yüz yıl önce eğitimsiz Celileliler, insanın içsel deneyimine ruhsal bir katkı olarak hayatını veren İsa'yı incelediler ve sonra dışarı çıktılar.

ve tüm Roma İmparatorluğu'nu altüst etti.5

BİLİMDE ALLAH İlk Sebeptir; dinde evrensel ve sevgi dolu Baba; Felsefede, kendi başına var olan, varoluşu için başka bir varlığa bağımlı olmayan, varoluşun gerçekliğini her şeye ve diğer tüm varlıklara hayırsever bir şekilde bahşeden varlık. Ancak bilimin İlk Nedeni'nin ve felsefenin kendi kendine var olan Birliğinin, dinin Tanrısı olduğunu, merhamet ve iyilikle dolu olduğunu ve çocuklarının yeryüzünde ebedi hayatta kalmalarını sağlamayı taahhüt ettiğini göstermek için vahiy gerekir .

İSA ÖĞRETTİ: Öğretmenini acıların adamı gibi göstermeyeceksin. Gelecek kuşaklar da sevincimizin ışıltısını, iyi niyetimizin canlılığını, iyi mizahımızın ilhamını bilecekler. Dönüştürücü gücüyle bulaşıcı olan bir iyi haber mesajını duvuruvoruz. Dinimiz veni bir havat ve veni anlamlarla nabız cibi atıvor.

Bu öğretiyi kabul edenler sevinçle dolar ve kalpleri sonsuza kadar sevinmeye zorlanır. Mutluluğu artırmak her zaman Tanrı'dan emin olan herkesin deneyimidir .

İsa'nın dininin YENİ VE DAHA DOLU bir açığa çıkışı, materyalist laiklik imparatorluğunu fethetmeye ve mekanik natüralizmin dünya egemenliğini devirmeye mahkumdur. Urantia şu anda, ahlaki açıdan toplumsal yeniden düzenlemenin en şaşırtıcı ve büyüleyici dönemlerinden birinin eşiğinde titriyor.

hızlanma ve ruhsal aydınlanma.8

TAMAMEN BENCİLİK bir ruh, kelimenin gerçek anlamıyla dua edemez. Ancak gerçek dua gerçeğe ulaşır. Hava akımları yükselirken bile hiçbir kuş, kanatları acık olmadan ucamaz.

Dua insanı yüceltir çünkü o, evrenin yükselen manevi akımlarından faydalanarak ilerlemenin bir tekniğidir. . . . Sözlerin duayla ilgisi yoktur. . . Allah sözlere değil, ruhun tavrına ceyap yerir. 9

Machine Translated by Google

Cennetteki BABA, siz ondan istemeyi düşünmeden önce bile sizi affetti; ancak, siz akranlarınızı affedeceğiniz bir zamana kadar, kişisel dini deneyiminizde böyle bir bağışlama mevcut değildir. Aslında Tanrı'nın bağışlaması sizin akranlarınızı bağışlamanıza bağlı değildir, ancak denevinde tam olarak bu sekilde koşullandırılmıştır.10

CÖZÜM

Urantia bazı özgün fikirler sunsa ve Bill Sadler'ın yaratıcılığının ürünü olsa da, öğretilerinin çoğunun Kutsal Kitap'a ve Hıristiyan geleneğine bir tepkiden kaynaklandığı açıktır. Urantia Topluluğu, temel gündemi insanlığı ve tanrılığı kozmosla uyumlu hale getirmek olan YENİ ÇAĞ HAREKETİ ve SPİRİTÜALİST gruplar ağının bir parçası olarak yerini almaktadır. Urantia Kitabı artık çevrimiçi olarak okunabilir (aşağıdaki web sitelerine bakın).

EK BİLGİLER

Merkez

Urantia Vakfı, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614

Web siteleri

www.ubook.org: www.urantia.com

Kutsal Metin	
Urantia Kitabı	
Yayın	
URANTIAN Haberleri (web sitesinde mevcut); Uluslararası Urantia Derneği Dergisi İstatistikleri Kesin sayılar mevcut değildir. Herk Urantia Kitabı'ndan alıntılar sipariş edebilir ve okuyabilir ; Bu yazının yazıldığı an itibarıyla 250.000 adet satıldı.	es
Notlar	
1 Hristiyanların Üçlü Birlik doktrininin daha ayrıntılı bir analizi için bkz. JEHOVAH'S WİTNESSES CHRISTADELPHIANISM.	s ve
2 Bkz. BİRLEŞME KİLİSESİ.	
3 Bkz. HÍNDUÍZM ve MORMONÍZM.	
4 Urantia Kitabı (Urantia Topluluğu, 1955), 1005.	
<u>5 A</u> ynı eser, 2077.	
6 Aynı eser, 59.	
<u>7. A</u> ynı eser, 1766.	
<u>8 A</u> ynı eser, 2082.	
<u>9 A</u> ynı eser, 1002.	

Machine Translated by Google

10 Age., 1638.

VFDANTA TOPI ULUĞU

Vedanta, Amerika Birleşik Devletleri'ne 1895'te geldi; buraya gelen ilk Hindu mezhebi, etkili ve büyüleyici öğretim görevlisi ve öğretmen Swami Vivekananda (1863–1902) tarafından götürüldü. 1863 yılında orta-üst sınıf bir Hindu ailede doğan Narendranath Datta'nın eğitimi Batı kültürü, felsefesi ve din çalışmalarını içeriyordu. Vivekananda adı, "ayrımcılığın mutluluğu" anlamına gelir ve bu, onun hayatı boyunca yaptığı işin temel duruşunu, yani HİNDUİZM'in maneviyatıyla Batı'nın maddi felsefesini birbirinden ayrıp bunları birlestirmek olduğunu çok iyi tanımlar.

TARİH

Vivekananda, Kalküta'daki Kali Tapınağında bir rahip ve on dokuzuncu yüzyılda Hindistan'ın en ünlü Hindu gurularından biri olan Sri Ramakrishna'nın (1836-1886) yanında çalıştı ve onun ateşli bir öğrencisi oldu

1893'te Vivekananda Amerika'ya geldi ve Chicago'da düzenlenen Dünya Dinleri Parlamentosu'nda konuşma yaptı. 1880'ler ve 1890'lar Amerikan Hıristiyanlığında "liberal yükselişin" yılları olarak kabul ediliyordu. Kolombiya Sergisi (1892-1893) ile birlikte düzenlenen dünya parlamentosuna 150.000 kişi katıldı. Eski Çağlardan Malachi'nin sözlerini kullanan parlamentonun sloqanı Ahit şuydu: "Hepimizin tek bir Baba'sı yok mu? Bizi tek bir Allah yaratmadı mı?" Her ne kadar parlamentoda Roma Katolikleri ve Protestanlar hakim olsa da, bu slogan Doğu dinlerinin temsilcilerine söz hakkı tanıma fırsatı saŏladı.

Bazı kaynaklar, Teosofi Cemiyeti'nin lideri Annie Besant'ın (1897-1933) parlamentonun öne çıkan kişisi olduğunu iddia ediyor. Ancak diğerleri Swami Vivekananda'nın çekiciliği, belagati ve zekasıyla ona hükmettiğini iddia ediyor.

Durum ne olursa olsun parlamento, kollarının her zamankinden daha açık olduğu bir dönemde Vivekananda'ya Hinduizm'i Amerikan halkına tanıtması için bir platform sağladı.

Vedanta Topluluğu daha sonra 1895'te New York'ta kuruldu. Vivekananda bir yıl boyunca ABD merkezinde çalıştı ancak 1897'de Hindistan'da Ramakrishna misyonunu açmak için Kalküta'ya döndü. 1902'deki ölümüne kadar orada kaldı.

Vivekananda, Hinduizm öğretileriyle hem Doğu hem de Batı arasında köprü kurmuştu. Amerika'da, önce KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME BURCU (1914) ve ardından 1960'larda ve 1970'lerde ortaya çıkan diğer birçok Hindu hareketi ve mezhebi ile yirminci yüzyılda filizlenecek bir tohum ekti.

Güney Kaliforniya Vedanta Topluluğu kuruldu 1934 Hollywood'da. Çok daha fazlası takip etti. Machine Translated by Google

1938'de Hindistan'ın Kalküta kentinde Ramakrishna Enstitüsü kuruldu.

ORGANİZASYON

Bugün Vedanta Topluluğu'nun dünya çapında yüzden fazla ülkede merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerdeki faaliyetler arasında konferanslar, tartışmalar, ibadetler, kültürel etkinlikler vb. yer alır. Ramakrishna Enstitüsü'nde çocukların da dahil olduğu çalışma çevreleri bulunmaktadır ve aynı zamanda yabancı dil öğrenimini de desteklemektedir.

ÖĞRETİMLER

Vivekananda'nın büyük öğretmeni Sri Ramakrishna, dünyadaki tüm dinlerin aynı hedefe, yani Tanrı'nın farkına varılmasına yol açtığını öğretti. Bu kavram Ramakrishna'nın aşağıdaki ifadesinde özetlenmiştir:

Bir tankta veya havuzda çeşitli ghatlar vardır. Hindular sıvıyı çekip ona jal diyorlar. Müslümanlar sıvıyı çekip ona pani diyorlar. Hiristiyanlar sıvıyı çıkarıp ona su diyorlar ama hepsi aynı maddedir, hiçbir esaslı fark yoktur.

2

Ramakrishna'nın tüm dinler arasındaki birliğe dair temel felsefesi, Vivekananda ve Vedanta'nın temel itici gücü haline geldi.

Toplum. Vivekananda, her ulusun dünyaya getireceği kendine özgü bir katkısı olduğuna inanıvordu. Bövle olduğunda teklif edilirse, o ulus düşüşe geçer. Geriye benzersiz katkısını, yani dinin gerçek doğasını anlama armağanını ortaya koymak Hindistan'a kalıyor. Hinduizm böyle bir gerçeğin dünyaya yayılması icin temel temeli sağlar.

Yüzlerce yıllık baskıya, yabancı istilalara ve yabancı tiranlığa rağmen Hindistan'ı yenilmez kılan güç burada yatıyor. Bu millet bugün de yaşamaktadır ve bu millette, en büyük felaket günlerinde bile manevi devler ortaya çıkmayı ihmal etmemişlerdir. Batı'nın siyasette devler, bilimde devler yaratması gibi, Asya da maneviyatta devler üretiyor.3

Tıpkı bir çarkın tüm parmaklarının göbeğe gitmesi veya tüm nehirlerin tek bir göle akması gibi, tüm dinler de aynı sonuca varır. Her nehrin nihai hedefi olarak bir göl vardır. Ustası Ramakrishna hakkında konuşan Vivekananda şöyle diyor:

Bu adamın ruhunu ele geçiren bir sonraki arzu, çeşitli dinler hakkındaki gerçeği bilmekti. Bu yüzden farklı dinlerden öğretmenler aradı. Öğretmen derken Hindistan'da ne demek istediğimizi her zaman hatırlamalısınız; bir kitap kurdu değil, bir aydınlanma adamı, gerçeği bir aracı aracıliğıyla değil, ilk elden bilen biri. Muhammedi bir aziz buldu ve onun önerdiği disiplinlere tabi oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, sadakatle uygulandığında bu adanmışlık yöntemlerinin halihazırda ulaşmış olduğu aynı hedefe yol açtığını fark etti. İsa Mesih'in dinini takip ederken de benzer bir deneyim elde etti. Bulabildiği tüm mezheplere gitti ve neyle meşgul olursa olsun tüm kalbiyle içine girdi. Kendisine söyleneni aynen yaptı ve her durumda aynı sonuca ulaştı. . . . Özünde bütün mezheplerin,

bütün dinlerin amacı aynıdır; onlar sadece kendi bencillikleri için tartışırlar

amaçlar.4

Yaşamın özü ve amacı Tanrı bilincine sahip olmaktır. Böyle bir bilgi ampirik değildir ve valnızca bilişsel yönler. Daha ziyade sezgiseldir veya doğrudan bir aydınlatmadan ilham alır. Avidya ("cehalet") insanoğlunun böyle bir Tanrı bilincine ulaşamamasının başlıca nedenidir. Onun ortadan kaldırılması, yerine karşıtı olan vidya'nın ("bilgi") getirilmesiyle mümkün olur. Bir başka önde gelen Vedanta öğretmeni Swami Prabhavananda'ya göre, bu gerçek bilgi yedi aşamalı bir şekilde veya yedi adımda gelir:

- 1. Tüm bilginin içimizde yattığının ikna edici farkındalığı
- 2. Acının yokluğunu işaret eden aydınlanma

3. Tam aydınlanmanın sağlanması

 Benliğin Oluşturulması, Benlik artık Benlik olmayanla, gören kişi görülenle özdeşleşmediğinde Bu dördüncü aşamadan sonra tüm görev ve arzular ortadan kalkar. Buna karma-vimukti veya kişinin kendi bireysel çabasıyla özgürlüğe ulaşması denir . Daha sonra, Öz'ün, Öz-olmayan'dan eninde sonunda serbest bırakıldığı son üç aşamayı izleyin.

5. Zihnin Benlikten salıverilmesi

- 6. Zihnin ve zihnin izlenimlerinin serbest bırakılması asla Öz'e dönmemek üzere
- 7. Kendi Benliğimizin yüceliğinin tesisi; mükemmel huzur ve mutluluk vatıyor

Bu yedi ilkeden Vedanta'nın ana dini Hinduizm'in ideolojisinin coğunu paylastığı açıkça görülüyor.

Vivekananda dünya dinleriyle bir sentez elde etmeyi umut ederken, umutları en iyi ihtimalle idealist, en kötü ihtimalle ise aşırı ve yüzeyseldi. "Bütün dinlerin amacının aynı olduğunu" iddia etmek, dinler konusunda şaşırtıcı bir bilgisizlik sergilemektir. Örneğin, geleneksel Hıristiyanlığın amacı yüksek Benlikle birliğe ulaşmak ya da içimizdeki tanrısallığı gerçekleştirmek değildir. Aksine, Hıristiyan hiçbir şekilde tanrıyı kendi içinde aramaz. Hıristiyan inancını İsa Mesih'in kişiliği ve işi etrafında ndaklar

Hıristiyan için eskatolojik umut, tüm sonsuzluk boyunca üçlü Tanrı'ya ibadet etmektir. Aşağıdaki Tanrı, İsa Mesih, insanlık, kurtuluş ve otorite hakkındaki tartışmada Hıristiyanlıkla yapılan diğer karşılaştırmalar ve zıtlıklar takip etmektedir.

Tanrı

Tanrı için sıklıkla kullanılan terim OM'dur. Bununla Mutlak Gerçeklik fikri kastedilmektedir. Hindu düşüncesinin ilkelerini takip eden Vivekananda, Tanrı'nın hem aşkın hem de içkin olduğunu öğretti. Aşkın Tanrı Brahman'ı ve açıklanmış veya içkin Tahrı Atman'ı çağırır . Atman ve Brahman özünde birdir. Bu fikir Hıristiyanlığın aşkınlık/ içkinlik fikrine benzer. Ortaçağ kilisesinde Tanrı, coram Deo ve coram homnibus arasında ayrım yapılıyordu: "Tanrı in karşısında Tanrı ve insanın karşısında Tanrı." Hıristiyanlık için İsa Mesih'in enkarnasyonu, açığa çıkmış Tanrı'yı oluşturur. Ancak hem gizli Tanrı hem de açığa çıkan Tanrı mutlak tanrıdır ve yaratılmış düzenden özünde farklı ve ayrıdır. Vedanta'da olduğu gibi Hinduizm'de de Yaratıcı ile yaratılış arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Tek gerçeklik ruhsal gerçekliktir ve Tanrı saf ruh olduğundan, maddi şeyler ruha veya Tanrı'ya yük teşkil eder.

Vedanta'nın Tanrı doktrininin bir diğer önemli yönü de İlahi Anne kavramıdır. Bu, Tanrı'yı sevginin sonsuz bir ifadesi ve Tanrı'nın doğası olarak tanımlar. İlahi Anne, Tanrı, insan ruhu ve doğadan oluşan üçlü kavramı içerir. Yine geleneksel Hıristiyanlık, Tanrı'nın içkinliğinden açıkça farklı olan askınlığından dolayı farklılık gösterir.

İsa Mesih

Vivekananda enkarnasyon fikrine fazlasıyla önem veriyor. Yuhanna İncili'nin klasik önsözü onun düsüncesinde merkezi bir motif haline gelir.

" Başlangıçta Söz vardı ve Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı." Hindular buna Maya'yı, Tanrı'nın tezahürü adını verir çünkü o, Tanrı'nın gücüdür. . . . Söz'ün iki tezahürü vardır: doğanın genel tezahürü ve Tanrı'nın büyük Enkarnasyonlarının p özel tezahürü - Krishna, Buda, İsa ve Ramakrishna. Mutlak'ın özel tezahürü olan Mesih bilinir ve bilinebilir. Mutlak bilinemez.

Babayı tanıyamayız. Biz sadece Oğul'u bilebiliriz. Mutlak'ı yalnızca "insanlığın rengi" aracılığıyla, Mesih aracılığıyla görebiliriz.

Yuhanna'nın ilk beş ayetinde Hıristiyanlığın, Özü vardır; her ayet en derin felsefeyle doludur.

Vedanta'ya göre İsa, "Mutlak'ın özel tezahürüdür." Ama o hâlâ pek çok kişiden biri. Bununla birlikte Ortodoks Hıristiyanlık, yalnızca İsa Mesih'in bedende vahiy edilmiş Tanrı olduğu yönündeki özel iddiayı sürdürür.
Tanrılığını başka hiçbir insanla paylaşmaz (Filip. 2:5–11; 1 Tim. 3:16; İbraniler 1:1–13).

Vivekananda, İsa'nın benzersizliğini, diğer tüm insanlardan ayrı olarak Tanrı'nın gerçek ve mutlak enkarnasyonu olarak kabul etmedi. Sonuçta Mesih ve yaratılış tek bir varlıkta birleşir; "Tanrı, insana gerçek doğasını, bizim de Tanrı olduğumuzu göstermek için Mesih oldu. Biz insan kaplamalarıyız İlahi olanın üzerinde; ama İlahi Adam olarak Mesih ve biz 8 bir "__

Vedanta'da İsa'nın önemi kendi kişiliğinde ve eserinde ya da üçlü Tanrı'nın enkarnasyonu olarak farklılığında yatmıyor. Aksine, İsa Mesih fikridir. İsa, her insan ruhunda mevcut olan gerçek Tanrı bilincini temsil eder. Hıristiyan kilisesinin ve Vedanta Cemiyeti'nin İsa Mesih'i kim olarak anladıkları, büyük ölçüde anlambilimden dolayı, üzerinde diyalog kurulması zor bir noktadır. Benzer dilin farklı referans noktaları veya farklı tanımları olduğunda diyalogda yapılacak ilk görev, terimlerin ne anlama geldiğini anlamaktır. Aksi halde başarılı bir iletişim sağlanamaz. Bu, tüm dini diyaloglardaki zorluk olmaya devam ediyor.

Vivekananda'ya göre İsa "Ruh'tu." Onun insanlığının, tüm insanlığa Ruh'a giden yolu işaret etmekten başka bir önemi yoktu. Kilisenin Kristolojisi İsa'nın enkarnasyonunu bu şekilde anlamamaktadır. İsa'nın hem insanlığı hem de tanrısallığı son derece önemlidir ve Hıristiyan tarihinin ilk yüzyıllarında Sabellianizm'in savunduğu gibi birbirinden ayırt edilmez veya bölünmez ve Eutychianizm'in savunduğu gibi yalnızca tek bir ilahi doğa olarak karıştırılmaz.

Bu görüşlerin her ikisi de MS 451'deki Kadıköy Konsili'nde reddedildi. Hıristiyanlık için İsa'nın insan bedeni, ilahi Ruh kadar önemlidir. İsa'nın kanından bahsetmek Kurtarıcı olmanın (Romalılar 3:25) tek görevi tüm insanlığın doğasında var olan tanrıyı ortaya çıkarmak olan bir Mesih durumunda hiçbir önemi olmayacaktır.

İnsanlık

Hinduizm, Vedanta ve genel olarak Doğu düşüncesi için maddi dünya gerçekliğe bir engeldir. Monizm, tüm farklılıkları bir araya getirir. İnsan da bu birliğin parçasıdır. Fiziksel beden insanlığın gerçek doğası için gerekli değildir ve sonuçta bir kenara bırakılmalıdır. İnsanlığın amacı, yukarıda açıklanan yedi aşama aracılığıyla tam Tanrı bilincine ulaşmaktır. Beden bu aşamalardan ilerlemeyi engeller çünkü arzuları acıya yol açar. Avidya, vidyasını engelleyen başka bir engeldir . İnsanlığın amacı Tanrı bilincine ulaşmaktır.

Geleneksel Hıristiyanlığa göre et ya da beden, insanlığın doğasına bir engel değildir. Beden ve ruh arasındaki ayrım, Yunan felsefesine, özellikle de Platonizme, neo-Platonculuğa ve gnostisizme özgü bir fikirdir. Kutsal Kitap böyle bir ayrım yapmaz. Pavlus bedenin kötü olduğunu düşünmüyor. Aksine, bedeni bozan günahtır (Romalılar 7:17, 23). Klasik Hıristiyan düşüncesinde, insanlığın hedefi Tanrı bilincine ulaşmak değil (her ne kadar bu kesinlikle on dokuzuncu yüzyıl Hıristiyan ilahiyatçısı Friedrich Schleier-macher'e yakın bir fikir olsa da), daha ziyade günahın kefaretini almak, ruhsal olarak yeniden doğmaktır.

Mesih'e iman yoluyla ve öldüğünde, kendisini yaratan, kurtaran ve kutsayan üçlü Tanrı'ya tapınmak ve hizmet etmek için sonsuza kadar hayatta kalın. İnsanlar sonuçta Tanrı olmazlar, ancak ilahi imge sayesinde (Yaratılış 1:26) Tanrı gibi olmaya mahkumdurlar (1 Yuhanna 3:2).

Kurtuluş Vedanta'nın soteriolojisi Hinduizminkiyle aynıdır. Reenkarnasyon döngüsünden kaçış, karmadan özgürlük, Mutlak'ın bilgisine erişim ve margaların yolu, Vivekananda'nın kurtulus fikrinin bilesenleridir.

Hıristiyanlık bu fikirleri paylaşmıyor. Kurtuluş, kilisenin Havarileri ve İznik inançlarında (Ek 1) itiraf ettiği şekliyle İsa Mesih'in kişiliği ve işi etrafında yoğunlasır.

Kurtuluş cehaletten kaçış değildir. Günahın esaretinden kurtuluştur (Romalılar 8:1 ve sonrası). Dahası, önemli olan dünyevi bir bedenin kaybı değil, bir zamanlar Adem ve Havva'nın Düşüşten önce sahip olduğu göksel ve bozulmaz bir bedenin kazanılmasıdır (Yaratılış 1–2; 1 Korintliler 15:52–54) .

Yetki

Vedanta Cemiyeti'nin otoritesi onun adında, yani Vedalarda saklıdır . Topluluğun üyeleri, tüm Hindu edebiyatını ve ayrıca Kur'an, İncil ve büyük dini düşünürlerin eserleri dahil olmak üzere dünyanın büyük dinlerinin kutsal yazılarını okur. Swami Vivekananda'nın tüm eserleri sekiz cilt halinde vavınlanmaktadır.

Hıristiyanlığın büyük bir kısmı otorite konusunda bölünmüş durumda. Protestan Hıristiyanlar için son otorite kaynağı İncil'dir. Roma Katolikleri için, kilise ve havarisel inanç kuralları tarafından yorumlandığı şekliyle İncil, nihai otoriteyi oluşturur. Ancak her iki durumda da Hıristiyan kilisesi dini olmayan kaynaklardaki yazılarla bağlı değildir.

Diğer

Vedanta'nın kendisi Hinduizm'in altı okulundan biridir. Modern Vedanta Topluluğu, üç ayrı düşünce okulunun bulunduğu uzun Vedanta geleneği içindeki bir gelişmedir: (1) Dvaita adı verilen dualistik okul, on üçüncü yüzyılda Madhva tarafından ortaya atılmıştır. Bu okulda ruh ve maddi dünya birbirinden tamamen ayrılmıştır. Hindistan'ın sıradan insanları bu temel ayrımı kabul ediyor.

(2) On birinci yüzyılda Ramanuja tarafından kurulan ve visishtadvaita adı verilen daha eski bir okul, nitelikli düalizmi öne sürüyordu. Burada maddi ve manevi arasındaki ayrım tekçiliğe dönüştü. (3) Üçüncü okul, Vivekananda tarafından öğretilen Vedanta sistemini ve Batı'da popüler olan görüşü temsil eder. Bu okula advaita veya mutlak düalizm dışı okul denir . Daha önce de gözlemlendiği gibi, yaşamın son adımı ya da hedefi, benliğin serbest bırakılması ya da başka yere tasınmasıdır (sam-

sara) Mutlak'a. Yoga, benliğin (atman) Brahman ile birliğe ulaşması için gerekli bir araçtır . Vedanta Topluluğu, Vivekananda'nın derslerinden alınan öğretilerini ve New York'taki Ramakrishna-Vivekananda Merkezi tarafından yayınlanan Vivekananda: Yogalar ve Diğer Çalışmalar başlıklı önceki çalışmayı içeren Karma Yoga ve Bhakti—Yoga (1970) başlıklı bir kitap yayınladı. 1953'te. Yoga, açıklanan yedi ibadet noktasının ayrılmaz bir parçasıdır.

9 yukarıda.

ÇÖZÜM

Vivekananda bir yüzyıldan fazla bir süredir ölü, ancak etkisi hem Doğu'da hem de Batı'da varlığını sürdürüyor. Vivekananda'dan etkilenen önde gelen kişiler arasında Aldous Huxley, Gertrude Stein ve Gerald Heard vardı. Dernek derslere sponsorluk yapıyor, öğrencileri yoga disiplinlerinde eğitiyor, Vivekananda ve Hinduizm yazılarının propagandasını yapıyor ve özellikle Hindistan'daki yoksullar arasında doğrudan halkla ilişkiler ve sosyal hizmetlerle ilgileniyor.

FK BİLGİLER

Merkez

Güney Kaliforniya Vedanta Topluluğu, 1946 Vedanta Yer, Hollywood, CA 90068.

İnternet sitesi

www.vedanta.org Kutsal Metinler Bhagavad Gita; Upanişadlar; İncil; Allah'ı Nasıl Tanıyabiliriz:

Patanjali'nin Yoga Aforizmaları; Shankara'nın Arması Ayrımcılık Mücevheri; Kendini Tanıma

Periyodik

Vedanta Kesari

İstatistik

Şu anda dünya çapında yaklaşık 150 Vedanta merkezi bulunmaktadır ve bunların 124'ü yalnızca Hindistan'dadır. Birlesmis

Devletlerin toplam üye sayısı yaklaşık 1.500 olmak üzere 11'i vardır. Ramakrishna Düzeninin 125 merkezi yar.

Notlar

- <u>1</u> Winthrop Hudson, Amerika'da Din, 3. baskı. (New York: Scribner, 1981), 288.
- 2 Encyclopaedia Britannica, 15. baskı, sv "Ramakrishna."

3 Swami Vivekananda, İlham Veren Vivekananda
Merkezi, 1958), 153.

4 Aynı eser, 168.
5 BUDİZM'e, özellikle de sekiz katlı yola bakın.
6 Swami Prabhavananda, "Yoga'nın Hedefi," Batı Dünyası İçin Vedanta'da, ed. Christopher İsherwood (New York: Viking, 1945), 49-50.

Z Vivekananda, İlham Veren Konuşmalar, 19-20.
8 Aynı eser, 20.
9 Bkz, Swami Prabhavananda, "What Yoga Is." Vedanta for the Western World, 41-46.

VOODOO; VODUN

Vodun terimi ya da yaygın olarak bilindiği şekliyle voodoo, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda gelişen Batı Afrika krallığı Dahomey'in dini kültlerinin genel adıdır. 1960'taki bağımsızlığından bu yana Dahomey artık Benin ülkesidir. Dahomey yerlileri yüzyıllar süren köle ticareti sırasında yakalandı ve çoğunlukla İspanyol tüccarlar tarafından Yeni Dünya'ya nakledildi. Dahomey'den gelen köleler Batı Hint Adaları'nın birçok yerine yerleşti. Ancak en yoğun grup yeni evlerini Haiti'de kurdu.

TARİH

Bugün Haiti halkının coğunluğu Roma Katolik olduğunu iddia ediyor. İspanyol misyonerler adanın verlesiminin başlarında Katolikliği kurdular. Ancak Batı Hint Adaları'ndaki diğer adaların coğundan farklı olarak Hıristivan kilisesi misyonerler tarafından sürdürülmüyordu. Uzun bir süre boyunca ülkede halka hizmet edecek din adamları bile yoktu. Papa'nın, Haiti've tamamı Fransız din adamlarından olusan bir sınıf veren bir konkordato imzalaması ancak 1860'ta gerceklesti (Fransız kültürü ve dili on sekizinci ve on dokuzuncu vüzvıllarda mevcuttu). Haiti'de din adamlarının uzun süre yokluğu, oradaki din tarihinde ilginç bir gelişmeye yol açtı. Sınır tanımayan köleler, kendi ana dinleri olan vudu dinini Roma Katolikliği ile eklektik bir şekilde birleştirdiler. Yeni din katı bir tektanrıcılık verine senkretik bir coktanrıcılık haline geldi. HIRİSTİYANIN üçlü Tanrısı. Afrika tanrılarının panteonunda yüce tanrı (loa) haline geldi. Bu tanrılar. Dahomey krallığının tanrılarının ötesine uzanıyordu ve Batı Afrika'daki köle ticaretine katkıda bulunan bölgelerden gelen birçok baska tanrıvı da içeriyordu.

Voodoo'nun gizemleri ve büyüsüyle ilgili hikayeler ve efsaneler Batı'da hızla yayıldı. 1884'te Haiti'deki İngiliz konsolosu Spencer St. John, Haiti or the Black adlı kitabıvla korku ve havranlığa ivme kazandırdı.

Cumhuriyet. Yamyamlık, çocuk kurban etme ve kötü kült ritüelleri hakkında hikayeler bildirdi. 1959 yılına kadar Fransızlar tarafından voodoo hakkında daha objektif ve bilimsel bir çalışma yazılmamıştı. antropolog Alfred Metraux klasik çalışması Haiti'de Voodoo'da. Metraux, voodoo'yu ve onun ana paradigmalarını, Afrika kökenlerini ve Roma Katolikliği ile olan ilişkisini ve etkisini ayrıntılı olarak analiz etti. Voodoo'nun önemli bir kimlik faktörü olarak hizmet ettiği ve Yeni Dünya'daki dehşete, zulme ve köksüzlüğe karşı siyah köleleri anavatanlarına bağladığı sonucuna vardı. Douglas Hill ve Pat Williams da Haiti voodoo'sunu perspektife oturtmaya çalıştılar:

Kölelerin dininin korunmasının bir başka nedeni de Haiti'nin sosyal ve ekonomik geçmişinde bulunabilir. Onların gelişini takip eden yüzyıllarda Haitililer nesilden nesile köle ataları gibi aynı sert ve rahat yaşamı yaşamaya devam ettiler. Bugün Haiti'nin nüfusu dünyanın en yoğun nüfuslarından biridir; ve böylece geçimini yetersiz ve verimsiz arsasından kazanma mücadelesi, Haiti köylüsünü ömür boyu yıpratıcı bir çalışmaya mahkum ediyor. Bu yoksulluk ve sıkı çalışma hastalıklarına korkunç hastalığı (Haiti'de sıtma, tüberküloz ve kancalı kurt yaygındır) eklenince, voodoo gibi bir dinin güçlü çekiciliğini anlamak kolaydır.

Voodoo, Haiti diktatörü JeanClaude "Baby Doc" Duvalier (d. 1951) tarafından uygulandı. Pek çok Haitili, Duvalier ve babası Francois Duvalier'i (1907–1971) Haiti vatandaşlarını kontrol etmek ve bastırmak için voodoo kullanmakla suçladı. Ancak 1986'da Duvalier'in devrilmesinden bu yana voodoo her zamanki kadar güçlü bir şekilde çoğalıyor.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Voodoo'nun dini yönleriyle ilgili pek çok yanlış anlaşılma var. Haiti, Küba ve Brezilya'daki birçok tarikat Voodoo'dan etkilenmiştir ve tam olarak ne olduğunun nasıl tanımlanacağı konusunda bir fikir birliği yok gibi görünmektedir. Farklı tarikatlar, hepsinin voodoo'nun özünden kaynaklandığını anladıkları farklı gelenekleri takip eder. Mistik, büyülü ve dini yönlerinin nasıl ayırt edileceği süregelen bir sorundur. Mümkün olduğunca gizemin bir kısmını çözmeye çalışacağız ve voodoo ritüellerini ve törenlerini, tanrıları, kehaneti, tarikata girmeyi ve ölüm ve hem iyi hem de kötü büyülü güçler hakkındaki fikirleri acıklamava calısacağız.

Vudu ibadeti bir tapınağın etrafında yoğunlaşır. Tapınağın merkezinde, ikonalar ve sanat eserleri ile cömertçe dekore edilmiş, poteau-mitan adı verilen kutsal bir sütun bulunmaktadır. Poteau -mitan törenin odak noktasıdır; Tanrı (veya tanrılar) ile insanlar arasındaki iletişimin başlangıçta gerceklestiği yerdir.

Çevresindeki alanlarda danslar, ritüeller ve fedakarlıklar yapılıyor. Poteau-mitan'ı çevreleyen zeminde vevers adı verilen, üzerinde kurbanların kesildiği dekoratif çizimler vardır . Her loa'nın kendine ait bir vever'ı yardır.

Voodoo çok sayıda tanrıya tapıyor. Bunları sınıflandırmaya yönelik tüm girişimlerin eksiklikleri vardır. Herhangi bir bölgedeki tanrıların sayısı sürekli değişmektedir. Farklı bölgelerde aynı tanrının farklı isimleri olabilir. Çoğu geleneksel olarak Batı Afrika panteonundan geliyor, ancak yenileri de Batı Afrika'y Haiti ve voodoo'nun uygulandığı diğer bölgeler sıklıkla tanıtılıyor.

Yeni tanrılar genellikle ölen önemli kişilerin (savaşçıların, rahiplerin veya prenslerin) ruhlarıdır. Aşağıda çok sayıda voodoo tarikatında ortak olan bazı loaların listesi yer almaktadır.

- Agwe—deniz, gemiler, deniz yaşamı tanrısı • Zaka—tarım tanrısı • Ezili—aşk ve erotik tutkunun dişi tanrıçası • Aida Wedo—gökkuşağı tanrısı •
- Ayza—koruyucu tanrı
- Damballah-wedo—suların yılan tanrısı Mawu Lisa—yaratıcı tanrı
- Ogu Bodagris—savaşçı tanrı • Baron Samedi—mezarlıkların korkulan koruyucusu ve mezar tanrısı

Birçok loa iki gruba ayrılır. Rada tanrıları Dahomey'den taşınan tanrılardır, petro tanrıları ise çoğunlukla Batı Hint Adaları'ndan gelir. Tanrıların sistemi son derece karmaşıktır. Rada ve petro niteliklerinin her ikisi de aynı tanrılarda tezahür eder ve genellikle insan deneklerin dikkat etmesi gereken kişiliklere ve hassasiyetlere sahiptirler. Pek çok tanrı belirli ailelere ve bireylere özeldir, diğerleri ise kamu malıdır.

Voodoo'da erkek rahibe macan denir, disi olana ise

rahibe mambo. Macarlar ve mambolar kendi özel mezheplerini yönetiyorlar ve her biri özerk. Macar, humfort (humfo) olarak bilinen dini mabede başkanlık eder ve genellikle bir topluluk içindeki en zengin ve en önemli figürdür. Metraux'ya göre, Macar "aynı zamanda rahip, şifacı, kâhin, şeytan kovucu ve tanrıların organizatörüdür."

halka açık eğlenceler ve koro şefi.

Les yeux adı verilen geleceği tahmin etme güçlerine sahiptir .

Macar , büyü ayinleri hakkındaki bilgisini bokor'a aktarır . İkincisi sıklıkla bu ılahi bilgiyi satın alır ve o da geleceği tahmin edebilir. Bokor örneğinde bu

Voodoo'nun önemli özelliklerinden biri kehanet kavramıdır. Wanga kullanımıyla , hangan yardımsever ruhları veya iyi şansları çağrıştırır. Hun -gan ise tam tersine , kötü şans, lanet ve hatta ölümle sonuçlanan intikam için bir paquet kullanır. Kötü veya hatalı ruhlara bakas ve azetos denir .

Vuduya başlama adayları eğitim alıyor

kehanet gücüne prendre les yeux adı verilir .

macar veya mambo'dan . İnisiye birkaç aşamadan geçer. Laver-tete olarak bilinen bir temizleme süreci vardır ; bunu ateş ritüeli veya kanzo takip eder; kültün kendine özgü dilinin, tanrılarının ve loalarının incelenmesi; ve törenin dans, ritimler ve semboller gibi çeşitli yönleri. Başlangıç sürecinin tamamlanması genellikle altı ay ila üç yıl sürer.

Dahomean inançlarından yola çıkan Haitili voodoo uzmanları, kişinin iki ruha sahip olduğuna manır: Grosbon Ange ve Petit Bon Ange. Bir kişi uyurken, büyük bonaj bedeni terk etmekte özgürdür. Eğer geri dönmezse ölüm meydana gelmiştir. Gros bon ange daha sonra cesedin evinde, onu başlatacak belirli bir tören düzenlenene kadar devam eder. Böyle bir tören genellikle cenazeden sonraki dokuzuncu günde yapılır.

Petit bon ange'ın işlevi bireyi yönlendirmek ve korumaktır. Gros bon ange gibi petit bon ange de bedeni terk edebilir. Bazen atalardan gelen mesajları alıp kişiye geri getirmek için uzak diyarlara gider. Gros bon ange'nin ölüm anında vücuttan ayrılmasından sonra , petit bon ange birkaç gün geride kalabilir. Ayrıca ölümden sonra küçük bon ange'nin başkalaşım geçirebileceğine inanılıyor ; yani taş, sopa gibi bir nesneye dönüşebilir, hatta bir hayvana (çoğunlukla yılana) bile dönüşebilir. Petit bon ange bir kavanoz veya kapta saklanıyorsa , ruhun aile üyelerine kaçmasını veya zarar vermesini önlemek için kavanozun kapatılması gerekir.

Petit bon ange, törensel sorumluluklarını ve fedakarlıklarını ihmal etmeleri durumunda aile üyelerine de ceza verebilir. Gros bon ange de yakalanabilir ve bu durumda govi olarak bilinen kil bir kayanozda saklanır.

Voodoo törenleri genellikle geceleri yapılır. Humfort'un içindeki sunak, rom, meyve ve govis şişeleriyle süslenmiştir . Tepe

ve Williams tipik bir töreni şöyle anlatıyor:

İçecekler loa ya adak olarak kaldırılıyor . Loa yı çağırmak ve yatıştırmak için yiyecek ve içecek kullanlır. Yiyecek teklifleri kuşları ve çeşitil hayvanları (domuz, tavuk, keçi vb.) içerir. Yiyecek sunumu tamamlandığında, bazen ritüel danslar ve bedensel hareketler takip ettiğinde, loalar insan tebaasını ele qecirmeye başlar.

Bir deneğin ele geçirilmiş olarak kaldığı süre birkaç saniyeden daha uzun bir süreye kadar değişir. Bazen Macar, ibadet eden kişinin tam bilinçliliğe dönmesine yardımcı olmak için müdabale ermek zorunda kalır.

3 farkındalık.

Vudu töreninin önemli bir yönü ritmik danstır. Hareketler bir tanrıya yöneliktir ve poteau-mitan'ın etrafında merkezlenir, ancak tüm danslar bir tapınağın içinde yapılmaz. Dans, ibadet eden kişiyi yüksek bir ruhsal farkındalık durumuna götürür ve kişi en sonunda loa'ya sahip olmanın gerçekleşebileceği duruma ulaşır. Davullar belirli tanrılar için belirli ritimler çalıyor.

Bu uygulamanın kökeni Dahomey'e kadar uzanıyor. Tören davulları ve diğer çalgıların kutsal törende kullanılabilmesi için temizlenip arındırılması gerekir. Vudu kültlerinde kullanılan enstrümanlardan bazıları as-soto, acon, marakas ve ogandır. Müzik Afro-Haiti yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.

Voodoo iyi ve kötü büyüyü birbirinden ayırır.

Macarlar veya mambolar genellikle kötü büyü yapmazlar. Onların ispiritizmaları ve büyüsel büyüleri şuna yöneliktir: hastaları tedavi etmek veya kötü ruhları kovmak gibi iyidir. Macar bunu yapmak için bir Wanga yapar . Kötü büyü uygulaması bok veya caplata ile bağlantılıdır. Bokor , Wanga yerine kötülük üretmek için Paquet yapar . Zombi , yabancılara daha tanıdık gelen bir terimdir. Zombi , yaygın olarak, bir tanrının yaşadığı ve o tanrı tarafından gizli bir amaca yönlendirilen ölü bir kişinin bedeni olarak düşünülür. Ancak Hollywood versiyonu voodoo gerçekleriyle örtüşmüyor. Zombi , zihni uyuşturucu veya zehirle değiştirilmiş ve kişisel kontrolün ötesinde bir durumda bakaların amaç ve hedeflerine yönlendirilmiş, yaşayan bir kişidir .

Haiti voodoo'sunun şeytani büyüsü, entrika ve batıl inançların kaynağı olmuştur. Hedeflenen kurbana zarar vermek için oyuncak bebeklerin kullanılması hâlâ uygulanıyor, ancak daha az bilinen başka çalışmalar da var. Katılımcılar bir kişiye zarar vermek veya ölüm getirmek için çeşitli iksirler ve büyüler kullanırlar. Kara büyünün en çok korkulan ve korkulan işleyişi "ölülerin gönderilmesi" olarak bilinir.

Bu büyüde boko, ağzından konuşarak müşteriye gece yarısı özel yiyeceklerle birlikte mezarlığa gitmesini emreden Baron Samedi tarafından ele geçirilir. Orada, öldürmek istediği her kişi için bir avuç toprak toplamalı ve bunu daha sonra kurbanının sık sık gittiği bir yola yaymalıdır. Alternatif olarak müşteri mezarlıktan bir taş alır ve bu taş, kurbanının evinin kapısına fırlattığı anda kendisini kötü planlarını gerçekleştirmeye hazır bir varlığa dönüştürür.

Metraux şu yorumu yapıyor: "Kendisine karşı gönderilen bir veya daha fazla ölünün kurbanı olan kişi zayıflamaya başlar, kan tükürür ve çok geçmeden ölür. Bu büyünün uygulanması, zamanında teşhis edilmediği ve yetenekli bir hunqan'ın ölüyü bırakmayı başaramadığı sürece her zaman ölümcül sonuclarla sonuclanır.

4 git."

Voodoo'da - SANTERIA'da ve GÜNEY AMERÎKA, ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎNÎN çoğunda olduğu gibi - HIRÎSTÎYANLIK, özellikle de Roma Katolik Hıristiyanlığı, kültürler üzerinde derin bir etki yarattı, ancak kesinlikle Katoliklerin beklediği veya arzu ettiği bir şekilde değil. kilise. Çeşitli tanrıların Hıristiyanlığın üçlü Tanrısı ile senkretizmle harmanlanması benzersiz bir din ortaya çıkardı.

Roma Katolik (ve Protestan) misyonerler bu olguyu karışık duygularla karşıladılar. Bazı rahipler halkın saygısını ve ilgisini korumak için buna tahammül etmeyi öğrendiler. Bazı misyonerler anlayışla dinlerken, kilise genel olarak bu türden senkretizmin çoğalmasına izin vermiyor çünkü bu, misyonunun ve mesajının temel doğasını tehlikeye atıyor.

Hıristiyanlık ve voodoo tamamen farklı iki dünya görüşüne aittir. Birincisi kesinlikle tek tanrılı bir din iken ikincisi çok tanrılı ve/veya animisttir. Vudu tarikatlarının çoğu yüce bir tanrıya inandıklarını iddia eder, ancak bu tanrının panteon içinde çok sayıda itaatkâr loa ile aynı yeri paylaşması gerekir.

Hıristiyanlığın etkili olduğu yerlerde misyonerler, İncil'deki Tanrı'nın evrenin egemen Rabbi olduğunu ve onun tanrısını ve niteliklerini başka hiç kimseyle paylaşmadığını anlatmakta zorlukla karşılaştılar. Oryantasyonda senkretik, voodoo

Hıristiyanlığı kolayca kendi içine çeker.

Roma Katolik azizleri de bu gruba dahildir ve her biri panteonda ilgili bir rol verildi. Tanrı'nın bir ⁵ Hristiyanlık ise olduğunu öğretir (Tesniye 6:4), aynı zamanda Teslis öğretisini de öğretir. Tanrı birdir ancak üç kişiden oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Her kişi tek bir özden yola çıkar (Athanasian Creed, Ek 1).

Tektanrıcılık ve çoktanrıcılık arasındaki keskin karşıtlığın yanı sıra Hıristiyanlık, büyücülük, okült, büyü ve BÜYÜCÜLÜK'ün yaygın kullanımına da teoki gösterir.

Kutsal Kitap bu tür uygulamalara karşı çok sayıda emir içerir (örneğin, Yas. 18:10–13;1 Sam. 28:3–25; Mika. 5:12–13; 1 Yuhanna 4:1–3). Bu pasajlar bile olayın ciddiyetine tanıklık ediyor.

Kilisenin görevi, müjdeyle ulaşmaya çalışanlarda kalan tüm putperestliğin 6 kökünü kazımaktı.

Voodoo'nun popülaritesi Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Haiti'nin çok ötesine yayıldı. Gazete makalelerinde voodoo uygulaması vakaları yer alıyor. 6 Nisan 1983 tarihli The Toronto Star , "New York Başpiskoposluğu tarafından yapılan iki yıllık bir çalışmada, İspanyol Roma Katoliklerinin tahminen yüzde üçünün voodoo veya ispiritizma uyguladığını" bildirdi. Newsweek'in Aralık 1981 sayısında şu hikaye yer alıyordu: ABD'den ayrılıyorsunuz," Oyo Tunii'nin qirisini gösteren tabelada

yazıyor. Beaufort County, Güney Carolina'da 1970 yılında on sekiz hoşutsuz Amerikalı siyah tarafından kurulan bir Afrika "bölgesi" olan köy, şu anda 172 kişilik bir nüfusa sahip. Köy sakinlerinden biri burayı "Amerika'da siyah bir kişinin kimliğini gerçekten keşfedebileceği tek yer" olarak adlandırıyor. Ancak Oyo Tunji hem devlet yetkililerinin hem de yerli Afrikalıların eleştirilerine hedef oldu.

Köyün kurucuları, Nijerya'nın eski Yorubalarının kabile yaşam tarzına geri dönmek istiyorlardı; Yoruba dilini benimsediler, giyindiler ve elektriği veya akan suyu olmayan kulübeler inşa ettiler. Köylüler ayrıca kehametler, atalara tapınma ve hayvan kurban etme ile tamamlanan Yoruba dinini (voodoo) uyguluyor. Sabahın erken saatlerinde gelen bir ziyaretçi, hâlâ bir sunağın üzerinde asilı kalmış bir tavuk veya keçinin kalıntılarını bulabilir. Sakinlerin çoğu yiyecek pulları ve turist dolarlarıyla geçiniyor. Liderleri, Detroit doğumlu Kral Oba Seijeman Adefumni I (diğer adıyla Walter King), yakın zamanda insanları 1.250 dolarlık bir ücret karşılığında on iki Afrika rahipliğinden birine başlatmak için bir okul açtı.

Newport Beach, Kaliforniya'da psikolog olan Dr. James Gardner, kara büyünün güçlerine maruz kaldığı Güney Afrika'da birkaç yıl öğretmenlik yaptı ve sonunda voodoo'nun doğaüstü güçlerinin gerçek olduğuna ikna oldu. Gardner ile 1983'te Anaheim Register'da yer alan bir röportaj sunu bildiriyor:

[&]quot;Dünya ruhların dünyasıdır. Hayatlarımız, bedenlerimiz önemsizdir;

biz zaman ve mekanda bir anız. Geçmişin geleneklerine saygı göstermek ve geleceğin temellerini atmak için buradayız" dedi.

Gardner, insanların atalarını onurlandırmadıkları zaman hastalandıklarını söyledi. Cadı doktorların, hastalarını manevi dünyayla yeniden temasa geçirerek acıyı ortadan kaldırmava vardımıcı olduklarını sövledi.

Gardner, Güney Afrika'da cadı doktorlarının haklı olduğuna ikna olduğunu söyledi.

" Mesajların alınmasıyla ilgili bir takım olaylar yaşandı (atalarım) hayatımda derin ve önemli değisiklikler yarattı."

Gardner, Güney Afrika çölünde geceleyin araba kullandığı bir zamanı anlattı. Arabasında 10 dakikalık benzin kaldığını ancak en yakın şehrin iki saat uzaklıkta olduğunu sövledi.

Gardner, bir dürtünün ona hiçbir yere varmıyormuş gibi görünen bir yan yola sapmasını söylediğini söyledi. Yan yolun birkaç yüz metre aşağısında bir benzin istasyonunun olduğu ortaya çıktı.

"İstasyon kapatılmalı ve mekan terk edilmeliydi. Ama orada bir gece bekçisi vardı ve bana biraz benzin satmayı kabul etti."

Gardner, acıklavamavacak kadar kisisel baska örneklerinin de olduğunu sövledi.

Atalarından gelen mesajların borsada işlem yapmasına yardımcı olduğunu söyledi. Her yıl binlerce hisse alıp satıyorum ve hiçbir hisse senedi anlaşmasında para kaybetmedim."

Gardner, borsa mesajlarının onun iyi bir hayat sürmesine yönelik manevi onay işaretleri olduğunu söyledi. Gardner, ne zaman yoldan sapacağını bildiğini, çünkü hastalandığını ya da yaralandığını söyledi.

Gardner'ın orta yaş krizine girmeye başladığı yer de Güney Afrika'ydı.

bir nevi, dedi ve psikoloji kariyerini bırakmaya karar verdi.8 Voodoo, New 😑

Orleans'ta yüz yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. On dokuzuncu yüzyılın voodoo kraliçesi Marie Laveau, Kongo Meydanı'nda (şimdi Louis Armstrong Parkı) ritüel törenlere öncülük etti. Voodoo adanmışları hala iyi şans, bereket ve şans elde etmek için Laveau'nun mezarını ziyaret ediyor. Voodoo'nun New Orleans versiyonu, Haitili muadili ile aynı müziği, dansı ve orji ayinlerini içerir. Mississippi'de eczane eczacısı Joseph A. Gerache'nin ürünlerini yalnızca "ağrılarını hafifletmek için ilaç arayanlara; bazıları kötü ruhları kovmak, bir dava kazanmak, başka bir kişiyi kontrol etmek için iksir için oradalar,

Paraya tutunun, evinizde huzur bulun ya da bir sevgili bulun." ² Gerache, bu tür ilaç ve ilaçlara yönelik talebin yaygın olduğunu ve aslında giderek daha da yaygınlaştığını söylüyor.

CÖZÜM

Bugün Haiti'de voodoo içinde çok sayıda tarikat var.
Bunları isimlendirmeye veya sınıflandırmaya çalışmak boşunadır.
Her birinin genel dini motifleri bu makalenin külliyatında ele
alınmıştır. Dünyanın bu eşsiz bölgesinin dini ve sosyolojik
matrisinde, dini senkretizm başlıca turistik cazibe noktası haline
gelmiştir. Port-au-Prince gibi başlıca turistik şehirlerde
voodoo'nun popüler biçimleri kullanılıyor. Dini eşyalar ve sanat
eserlerinin önemli bir gelir kaynağı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak
turistlerden ve kasalardan çok uzakta, Haiti kırsalının tam
kalbinde, bu güzel ama yoksulluğun pençesindeki tropik adaya
dağılmış kasaba ve köylerde, vudu büyüsü, törenleri ve ritüelleri
şimdi olduğu kadar popüler bir şekilde gelişiyor. Dahomey
yüzyıllar Dünya çapında çok sayıda voodoo grubu çoğalıyor

önce. ağ. Kapsamlı bir liste www.religious tolerans.org/ voodoo.htm adresinde bulunmaktadır .



Çizgi romanlar gibi masum görünen şeyler, voodoo'yu çocuklar ve gençler için popülerleştirmeye çalışıyor.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

EK BİLGİLER

Notlar

1 Douglas Hill ve Pat Williams, Doğaüstü (New York: Hawthorne, 1965), 246.

2 age, 255.

- 3 Sahiplik sırasında olup bitenlerin iyi bir açıklaması için bkz. aynı eser., 277–78.
- 4 Avnı eser, 261.
- 5. Güney Amerika ve Karayip kültlerindeki tanrıların panteonu için Hıristiyan azizlerinin nasıl yeniden adlandırıldığına dair bir örnek için bkz. SANTERIA.
- 6 Ayrıca bkz. ABAKUA, CABILDO, CANDOMBLE, CONVINCE, MACUMBA, MYAL, SANTERIA VE GÜNEY AMERÎKA. ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTI ERÎ.
- 7 "Eski Yoruba Gümrükleri Yeni Eleştirileri Çekiyor," Newsweek (17 Aralık 1981), 17
- 8 Dolores Brooks Irwin, "Cadı Doktorları Psikoloğa Komik Yardımdan Daha Fazlası," Kayıt (29 Ağustos 1983), B4.
- 9 "Eczacılıkta Yüzler Cadıların Brew'u", İlaç Konuları (3 Mayıs 1982), 56.
- 10 En güncel monograflar ve süreli yayınlar için kaynakçaya bakın yondoo'da.

WAY INTERNATIONAL,

1970'lerin ortalarında binlerce aile ve üniversite öğrencisi, ilk kez 1953'te ortaya çıkan Bol Yaşamanın Gücü (PFAL) kursunu almıştı. Dışarıdan bakan biri için bu ifade, pek çok ülkede satılan sayısız tipik kişisel gelişim kitaplarından biri gibi gelebilir. kitapçılar. Öyle değil! PFAL kursu, Yol olarak bilinen bir tarikatın bir dizi öğretisiydi.

Uluslararası (TWI). Kurucusu ve önde gelen otorite figürü Victor Paul .Wierwille'di (1916–1985).

TARİH

Wierwille, 1916'da New Knoxville, Ohio'da doğdu. Kendisi, 1963'te Birleşik İsa Kilisesi'ne dahil edilen Evanjelik ve Reform Kilisesi'nde yetiştirildi. Wierwille, henüz sekiz yaşındayken bakanlığa girmeyi arzuladığını hatırladı. Liseden mezun olduktan sonra Plymouth, Wisconsin'deki Mission House College and Seminary'ye gitti ve 1940'ta ilahiyat diploması aldı.

Oradan Chicago Üniversitesi'ne girdi ve burada 1938-1940 yaz döneminde dersler aldı. 1941'de Princeton İlahiyat Seminerine katıldı ve mezun oldu.

1948'de Manitou Springs, Colorado'daki Pike's Peak İncil Semineri'nden teoloji doktoru (Th.D.) derecesi aldığı bildirildi. Ancak Christian Today'de çıkan "Pike's Peak'ten Bir Derece" başlıklı makalede Wierwille'in eğitim durumu sorqulanıyor.

Colorado Yüksek Öğrenim Komisyonu'ndan gelen bir mektupta bir eyalet yetkilisi, Pike's Peak ilahiyat okulunun asistan eğitimi olmadığını, yayınlanmış bir fakülte listesi ve akreditasyona sahip olmadığını ve hiçbir hükümet kurumunun burayı denetlemediğini söylüyor. Lisans programlarını, kitap incelemelerinin ve makalelerin postayla gönderilmesini içeren "okul dışı" yöntemlerle sunuyordu.

Yetkili, diplomaların, onlara verdiğim kurum dışında hiçbir statüye sahip olmadığını söylüyor .

Wierwille'in sahip olduğunu iddia ettiği ek eğitim

Edinilenler arasında "Moody İncil Enstitüsü'nde yazışma kursları aracılığıyla alabileceğim her şey" vardı. Ancak Moody'de mevcut hiçbir kayıt bu iddiayı doğrulayamıyor.

Wierwille, 1941'de Evanjelik ve Reform Kilisesi'nde rütbesi verildi. İlk görevi Payne, Ohio'daki bir kilisedeydi. Bu süre zarfında inandıklarıyla boğuşmaya ve Ortodoks Hıristiyanlığın teolojisinden şüphe etmeye başladı. Pek çok tarikat lideri gibi Wierwille de Tanrı'nın kendisiyle doğrudan konuştuğunu iddia etti: "Tıpkı benim şu anda sizinle konuştuğum gibi o da benimle işitilebilir bir şekilde konuştu. Eğer başkalarına öğretirsem, birinci yüzyıldan beri bilinmeyen Kutsal Söz'ü bana öğreteceğini söyledi."

Yeni keşfedilen doktrinlere ilişkin ayrıcalıklı anlayışlarının benzersizliğini ileri sürmek için çoğu mezhep lideri yalnızca ilahi ve duyulabilir sesler duyduklarını iddia etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi özel içgörülerinin benzersiz olduğu ve diğerlerinin dinden dönmüş olduğu konusunda da ısrar ediyor. Wierwille bu genel kuralın bir istisnası değil: Hem Katolik hem de Protestan diğer tüm mezheplerin hatalı olduğunu iddia etti. Yalnızca o, Tanrı'nın gerçeğini dünyaya getirme yeteneğine sahipti. Wierwille bu zamana kadar oldukça büyük bir kişisel kütüphaneye sahipti. Sayfalarının israf ve hatalarla dolu olduğuna karar vererek üç binden fazla cildi çöpe attı.

Wierwille, 1953'te PFAL'inde ilk çalışma serisini öğretmeye başladı. Bu öğretilerde ve daha önceki yazılarında, Wierwille'in ortodoks köklerinden koptuğu açıktı. PFAL kursu, daha sonra 1970'lerde ve 1980'lerde The Way için güçlü ve etkili bir işe alım programına dönüsen programın ilk versiyonuvdu.

Wierwille, Evanjelist ve Reform Kilisesi'nde hâlâ din adamı olarak görev yaparken, 1955'te misyoner olarak Hindistan'a onaylanmamış bir geziye çıktı. Olay, Evanjelik ve Reform Kilisesi için ciddi endişe ve utanç yarattı. Diğer misyonerler Wierwille'in sahada neden olduğu zarara tanıklık eden mektuplar gönderdiler. Kilise 1957'de istifasını istedi ve Wierwille bunu isteverek sundu.

Artık bağımsız olarak faaliyet gösteren Wierwille fikirlerini geliştirmeye başladı ve 1958'de The Way International olarak bilinen hareketi kurdu, ancak TWI'nin kökenleri Wierwille'in ilk kez Lima, Ohio'da yayınladığı radyo programı Vesper Chimes'a kadar uzanıyor. Yol'un adı, Hıristiyanların "yolun" takipçileri olarak anıldığı İncil'deki Elçilerin İşleri kitabından gelir (Elçilerin İşleri 9:2). Wierwille, büyüdüğü New Knoxville, Ohio'daki çiftlik alanında, örgütün genel merkezi haline gelen bir "İncil araştırma merkezi" tasarladı.

Sayılardaki başarı ve büyüme, 1960'ların sonundaki karşı kültür İsa hareketinin ardından meydana geldi. Wierwille'in Bol Yaşamanın Gücü kursu (on iki haftalık bir süre boyunca gerçekleştirildi) 1967'de tam teşekküllü bir film dizisi haline geldi ve takip eden yirmi yılda binlerce kişiyi kattı. İçinde

1970'lerde TWI büyük siteleri satın aldı. 1974'te Emporia, Kansas'ta The Way College adını verdiği eski bir üniversite kampüsünü satın aldı; 1977'de Indiana, Rome City'de The Way College of Biblical Research adını taşıyan mevcut bir sağlık spa tesisini satın aldı. Kısa süre sonra New Mexico ve Colorado'daki araziler, bir pervane jeti, bir Cessna uçağı, bir motorlu taşıt ve sosyal yardım evleri gibi diğer varlıkları da satın aldı. Aynı zamanda yine New Knoxville, Ohio'da bulunan American Christian Press adında bir yayın kolu kurdu.

Wierville'in liderliğinde bireyler, onun zorunlu dersi olan Bol Yaşam için Güç'ü alarak örgütün üyesi oldular . Bu kursu alabilmek için herkesin bağış yapması gerekiyordu. Başlangıçta "bağış" ücreti yirmi dolardı ama giderek iki yüz dolara çıktı. PFAL'den mezun olduktan sonra ileri düzey kurslar da sunuldu

kurs

2002 yılı itibariyle PFAL rotası değiştirilmiş ve Bolluğun Yolu ve Güç Sınıfı Serisi olarak yeniden adlandırıldı .

Yeni kaydolan üyelere Wierwille'in hiçbir kursunda asla anlatılmayan şey, örgütünün zihinleri kontrol eden bir tarikat olarak işlediğiydi. Steven Hassan'a göre Yol, İncil'deki küçük köktendinci mezheplerin özelliklerini

gibi grupların gelişmiş eğitim teknikleri

Wierwille tarafından yazılan çeşitli kitaplar arasında Bol Yaşamın Gücü; Bugün Kutsal Ruh'u Almak; İncil Bana Öyle Diyor; Yeni Dinamik Kilise; Sözün Yolu; Tanrı'nın Büyütülmüş Sözü; İsa Mesih Tanrı Değildir; ve Ölüler Şimdi Hayatta mı? Pek çok broşür, broşür ve kaset de meycuttur.

1977) adlı eserinde bu organizasyonda kullanılan kontrol tekniklerine

önemli bir bölüm ayrılmıştır.

⁵Wierville'in 1985'teki ölümünden üç yıl önce halefi olarak atadığı L. Craig Martindale, 1996'da The Rise and Expansion of the Church'ü yazdı. Bu, The Way üyeleri için zorunlu bir kurs haline geldi.

Bir zamanlar Burs Kardeşliği'nin başkanı olan Martindale Kansas Üniversitesi'ndeki Hıristiyan Sporcular da değistirildi Wierwille'in Bol Yasama Gücü.

Son yıllarda TWI bazı travmatik değişiklikler yaşadı. Eylül 2000'de Martindale, iki eski üyenin kendisine karşı dava açmasının ardından istifa etti. Evli bir kadın üye olan biri, kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi ve bu suçlamayı kabul etti. Kuruluş aynı zamanda mali aksaklıklar yaşadı ve vergiden muaf statüleri iptal edildikten sonra bile birçok kez Gelir İdaresi Başkanlığı ile ters düştü. 1991 yılında Emporia, Kansas'taki kampüsünden ayrılmak zorunda kaldı.

Yeniden modelleme maliyetlerine yüzbinlerce dolar harcadığı Indiana, Rome City'deki saha da 1999 yılında önemli bir zararla Satılmak zorunda kaldı

Martindale'in istifasının ardından Rosalie Rivenbank TWI'nin başkanı oldu (Ekim 2000). Organizasyonu New Knoxville, Ohio'daki genel merkezinden yönetiyor. Onun liderliği altında örgüt kendisini İncil'e dayalı bir dini grup olarak sunmaya devam ediyor. Örneğin, web sitesi şu anda faaliyetlerini desteklemek için Yuhanna 14:6, 1 Selanikliler 5:21 ve 2 Timoteos 3:16-17 gibi pasajlardan alıntı yapıyor ve Wierwille tarafından tanıtılan sapkın Hıristiyan olmayan öğretiler hâlâ revaçta. Halen TWI'nin sapkın öğretilerini destekleyen iki ayda bir yayınlanan The Way Maqazine'i de yayınlamaktadır.

TWI'nin yakın zamanda yaşadığı organizasyon içi kargaşa ve mali kayıplar ile üyelerine yıllardır uyguladığı birçok aldatmaca göz önüne alındığında, üyeliği 1980'lerin ortalarında iddia edilen 100.000 üye sayısından dramatik bir şekilde düştü.

Ancak bir zamanlar grubun kayıtlarına erişimi olan TWI'nin eski lideri Sue Pierce, bu rakamın fazlasıyla abartıldığını söylüyor.

Hiçbir zaman 35.000'den fazla üyenin olmadığını savunuyor. İçinde 2003'te yalnızca 5.000 kadar üyenin olduğu tahmin ediliyor.

Açıkçası, TWI'nin başarısı büyük ölçüde Wierville'in kişiliğinin ve onun Bol Yaşam Gücü kursu aracılığıyla desteklenen psikolojik açıdan çekici yöntemlerinin sonucuydu . Ancak üyelerinin çoğu, ana kiliselerdeki dini deneyimlerin büyüsünü kaybetmeleri veya bu deneyimlerin eksikliği nedeniyle ve bireyler büyüdükleri kiliselerde çok az veya hiç sağlam Kutsal Kitap eğitimi almamış oldukları için katılıyor. Victor Paul Wierwille'in başlıca örneği olduğu zeki karizmatik tarikat liderlerinin takipçilerinin ortaya çıkmasına çoğu zaman yardımcı olan da bu talihsiz olaylardır. 1985'teki ölümünden bu yana, TWI'nin 1970'lerdeki yoğun çekiciliği azaldı. Wierwille'in ölümünden sonra liderlik konusunda yaşanan iç çekişme, uzun süredir liderlerin birkaç gruba ayrılmasına neden oldu ve bu da merkezde mali kargaşaya neden oldu.

Ancak örgüt hiçbir şekilde ölmedi; hâlâ İncil'e dayalı bir Hıristiyan qrubu görünümüne bürünüyor.

ORGANİZASYON

Yol, bir ağaç sembolü etrafında düzenlenmiştir. Ağacın her bir parçası organizasyonun yapısal bileşenlerini temsil eder.

Döküm şu şekildedir: "Kök" - Victor Paul

Wierwille; "Gövde" –çeşitli ulusal örgütler; "Şubeler"—eyalet çapında çeşitli birimler; "Uzuvlar" – sehir birimleri.

Her uzuv, ayrı ayrı 6 ev İncil çalışma grubu olan "Dallar"a bölünmüştür .

ÖĞRETİMI ER

The Way International'ın temel doktrinleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Tanrı

Tanrı üçlü bir varlık değildir. İsa, Oğul Tanrı değildir ve Kutsal Ruh da kesinlikle Tanrı değildir. Wierwille, Tanrı'nın niteliklerine ilişkin bir tartışmada şunu ileri sürer: "Tanrı'nın yeteneği her zaman Tanrı'nın iradesine eşittir." Bununla birlikte şu değerlendirme de geliyor: "Allah gücünün yettiğini yapmaya muktedirdir, yapmaya muktedir olduğunu yapmaya kadirdir."

7

Wierwille'in temel iddiası hiçbir zaman böyle bir şeyin olmadığıdır.
Eski ve Yeni Ahit bağlamında Tanrı'nın bir Teslis olduğu teolojik kavramı. Daha doğrusu. suna atfedivor:

Tanrı'nın üçlülüğü pagan kökenlidir. İSLAM, YAHUDİLİK, UNITERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ ve birçok modern dini mezhep gibi Wierwille de Hıristiyanlığı tanrıların çoğulluğunu öğretmekle sucluyor.

Bu polemiğe geleneksel Hıristiyanlık, tek Tanrı inancını yeniden tasdik ederek yanıt verir. Athanasian Creed, bu konudaki tüm Hıristiyan doktrinini özetlemektedir: "Ve Katolik inancı şudur ki, biz üç kişide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye taparız, ne kişileri karıştırırız, ne de özü böleriz" (Ek 1). formül pagan düşüncesinin ürünü değildir. Athanasius ve Ortodoks kilise babaları, Matta 28:19; Luka 3:21–22; 2 Korintliler 13:14; ve Budiğerleri. Wierwille'in Teslis'e olan muhalefetinin özü, onun Mesih'in tanrılığına olan muhalefetinde yatmaktadır (aşağıya bakınız). Bu elbette Athanasius'un dördüncü yüzyılda Arius'a karşı çıktığı noktanın aynısıdır ve bu senaryo sonraki yüzyıllarda birçok kez kendini tekrarlamıştır.

İsa Mesih

Wierwille, İsa Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğunu, ancak Oğul Tanrı olmadığını ve bunu Kutsal Yazıların tanıklığının katıksız ağırlığına dayanarak bilebileceğimizi iddia eder.

Wierwille şöyle yazıyor:

Yeni Ahit'te 50'den fazla ayette İsa Mesih'in doğrudan "Tanrı'nın Oğlu" olarak anıldığını belirtelim; ona dörtte "Tanrı" denir. (Ona hiçbir zaman "Oğul Tanrı" denmez.) Yalnızca bu kanıtın ağırlığına göre, 50 ila 4, 9 gerçeğin açıkça ortaya çıkması qerekir.

İsa Meryem ve Yusuf'tan doğdu ama Tanrı değildi. O günahsızdı çünkü Tanrı, günahsız bir ruh yaşamıyla donatılmış bir sperm yarattı. Bu nedenle İsa günahsız doğdu. O halde Tanrı ile İsa arasındaki temel ilişki Baba-Oğul ilişkisidir, çünkü Tanrı, Meryem'i günahsız bir çocukla hamile bırakmak için gerekli spermi Yusuf'a sağlamıştır. Bu nedenle İsa kesinlikle Baba ile birlikte ebedi değildi. Oğul ancak bakireden doğduğunda mevcuttu. Bundan önce İsa yalnızca Tanrı'nın önceden bilmesiyle yardı.

Mesih'in çarmıha gerilmesiyle ilgili olarak, İsa olamazdı. Tanrı aynı zamanda günahların kefaretini de ödeyebildi dünyanın. Daha doğrusu İsa'nın bir erkek olması gerekiyordu. Yalnızca insanlar ölür, Tanrı değil.

Yol'un Mesih anlayışı, antik Arianizm'den daha heterodokstur; çünkü ikincisi, İsa'nın Baba ile birlikte ebediliğini inkar ederken, İsa'nın insan doğumundan önce var olduğunu da inkar etmemiştir. Üstelik Arius, Wierwille'in yaptığı gibi İsa'nın bakireden doğumunu inkar etmedi.

İsa'nın Tanrı olamayacağını ileri sürerek çünkü

Tanrı ölemez; Wierwille, Mesih'in insani ve ilahi doğaları arasındaki kişisel birliği savunan tarihi Kadıköy Kristolojisini görmezden gelir veya anlamakta başarısız olur (Rom.

1:3-4). İsa'nın insanlığı ve tanrılığı, "ayrılmaz", "karışıklıktan uzak", "değişmez" ve "bölünemez" olacak şekilde birleşmiştir. Bu nedenle Hıristiyan geleneğinde, Kutsal Kitap İsa'nın insani niteliklerinin kurtarıcı olduğunu söylediğinde -"Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır" (1 Yuhanna 1:7)- insan kanının İsa'nın insan kanı olduğu sürece kurtarır.

Mesih'in insani nitelikleri ayrılmaz bir şekilde ilahi olanla bağlantılıdır. Bu nedenle, kilise Tanrı'nın gerçekten çarmıhta öldüğünü ileri sürdüğünde, insanoğlu ile Mesih'in tanrılığı arasındaki kişisel birlik sayesinde Tanrı'nın öldüğünden söz edilebilir.

Kutsal ruh

Wierwille'e göre Kutsal Ruh, Hıristiyan Teslis'inin üçüncü bir kişisi değildir. Tanrı Ruh'tur ve Tanrı kutsaldır, dolayısıyla "kutsal ruh" olmalıdır.

Kutsal Ruh'a ikinci bir atıf daha var. Wierwille okurken, büyük harfle yazılan "Kutsal Ruh" ile küçük harfle yazılan "kutsal ruh" arasında ayrım yapılmalıdır.

İlk örnekte gördüğümüz gibi Baba'ya atıf yapılıyor. İkinci kullanımda "kutsal ruh" essiz bir armağandan söz eder Tanrı'nın insanlığa bahşettiği lütuf; inanlının içine yerleştirilen bir güç veya armağan. Tanrı inanlının içinde yaşamaz ama bu "doğal güç" ya da kutsal ruh orada vasar.

Wierwille'in Bugün Kutsal Ruhu Alma adlı kitabı aynı zamanda kişinin kutsal ruhu nasıl alabileceğini de anlatır. Elçilerin İşleri 2'deki "kuvvetli rüzgarın" sesinin gerçekte Üst Oda'daki havarilerin nefes alışlarının sesi olduğunu ileri sürer. Kutsal ruhu arayan kişiye, hediyeyi almanın bir yolu olarak, belirlenmiş bir şekilde nefes alması öğretilir.

Bu fikirlere karşı Ortodoks Hıristiyanlık, Kutsal Ruh'un Üçlübirlik'in üçüncü kişisi olduğu öğretisini sıkı bir şekilde destekler. İncil'in veya Hıristiyan geleneğinin hiçbir yerinde Kutsal Ruh'un iki ayrı varlıktan oluştuğu tasvir edilmez.

Kutsal Ruh, Kutsal Yazıların birçok bölümünde Baba'dan açıkça ayrılmıştır (örneğin, Matta 28:19; Luka 3:21–22; Yuhanna 7:39; 14:16–17; 15:26; 16:13; Elçilerin İşleri 2). :17; 2 Korintliler 13:14). Bu nedenle ekümenik inançlar (İznik ve Havarilerin inançları, Ek I), Kutsal Ruh'un, inananların Kutsallaştırıcısı, Öğretmeni ve Tesellicisi olan Üçlü Birliğin üçüncü kişisi olduğunu kabul eder. İkincisi, Kutsal Yazılarda insanlığın düşmüş ruhunun yerini alacak küçük harfli bir kutsal ruhun varlığını boşuna ararız. Örneğin Romalılar 8:16, Kutsal Ruh ile insan ruhu (bazen can olarak da adlandırılır) arasında açıkça ayrım yapar. Kutsal Ruh inanlıya gelir ve inanlının içinde ve onunla birlikte yaşar. İnsan ruhu hiçbir zaman yok edilmedi ve yerine insan olmayan bir kutsal ruh konmadı

İnsanlık

Düşüşten önce insanlar bedene, ruha ve ruha sahipti. Günaha düşmenin bir sonucu olarak Wierwille, ruhun veya insan doğasının Tanrı'yı tanıyabilen yönünün kaybedildiğini öğretir. İnsan da hayvanlar gibi ruhla veya "nefesle" donatılmış fiziksel bir bedendir. Yukarıda görüldüğü gibi, insan ırkı, Tanrı onu dökene kadar ruhtan yoksundu ve bu, Elçilerin İşleri 2'deki Pentekost Günü'nde, inanlıların Üst Oda'da bir araya toplandığı sırada gerçekleşti. Bu sırada ruhsuzlara bir kez daha kutsal ruh verildi. Bu, elbette, Yol'un kurtuluş anlayışı hakkında önemli cıkarımları ortaya koyuyor (asağıya bakın).

Günah

Wierwille "ruh" ile et/ruh arasında bir ikilem kurar. Günahı, Tanrı'nın kanunlarının çiğnenmesi olarak tanımlıyor ve inanlıların hayatları boyunca bedenlerinde/ruhlarında günah işlemeye devam ettikleri, ancak "ruhlarında" günah işleyemeyecekleri sonucuna varıyor.

Bu ikilik bir kez daha İncil ve Hıristiyan geleneğine zıtlık göstermektedir. Farklı Hıristiyan gelenekleri, kişinin bir üçlü (beden, ruh ve ruh) veya bir ikilik (beden, ruh/ruh) olduğunu savunurken, "beden" ve insan "ruhu"nun günahkâr kalması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. "ruh" günahsızdır. İbranice ve İncil'de insana bakış varlık, yaşamın tamamının bileşik bir bütün olmasıdır. "Can ve beden" veya
"beden ve ruh" arasındaki ayrım, bazılarının inandığı gibi Pavlus'un Hıristiyanlığı
Yunan dünyasına getirirken karşı çıktığı Yunan düalizminden ortaya çıktı.
Günah, insan ırkını Tanrı'dan ayıran şeydir (Romalılar 3:23). Günah insanlığın
özünün bir parçası değildir; daha doğrusu sonbaharda tanıtılan yabancı bir
varlıktır (Romalılar 7:17).

Kurtuluş

Kurtuluş arayışı, insan doğasının kaybolan yönünü, "ruhunu" yeniden kazanmaktır. Kurtuluşa sözlü bir iman itirafı eşlik etmelidir. Bir kişinin kurtulduğunu gösteren delil "başka dillerde konuşmanın" veya dillerin mevcut olmasıdır. İnanlı öldüğünde, ölümden son dirilmeve kadar mezarda kalır.

Kurtuluş doktrininde Yol ile Hıristiyanlık arasında hiçbir yakınlaşma yoktur. Kişinin kurtuluşunu kanıtlamak için dillerin varlığının gerekliliğine dair Kutsal Kitap'ta hiçbir garanti yoktur. Yeni Ahit'teki pek çok dönüşüm, dillerden hiç bahsedilmeden gerçekleşir (örneğin,

Elçilerin İşleri 16:15; 30-32; 18:24-28; 28:24).

Kurtuluş "imanla aklanmanın" doğrudan sonucudur (Romalılar 3:28), sürece hiçbir insan eseri dahil edilmemiştir (Efes. 2:8–9). Üstelik ilk kilise, kurtuluşun kişinin doğrudan sonucu olduğu konusunda net bir anlayışa sahip olduğunu kanıtladı. İznik ve Havarilerin inançlarında (Ek 1) ve birçok kutsal kitapta ifade edildiği şekliyle Rab İsa Mesih'in işi ve çalışmaları pasajlar.

Kilise

Tek gerçek kilise The Way International'dır. Tanrı, Victor Paul Wierwille ile konuşmuş ve yeryüzünde kendi gerçek kilisesini kurması için tek aracı olarak onu çağırmıştır. Eğer Yol'un üyeleri bu konumu koruma konusunda ciddiyseler, diğer birçok dini liderin de bu tutumu benimsediğini anlamalıdırlar.

10 Wierwille'inkine benzer iddialar. —Hıristiyanlık, tek gerçek kilisenin, "azizlerin birliğinden" (Havarilerin İmanı) oluşan "kutsal Katolik (evrensel) kilise" olduğunu öğretir. Pentecost Günü'nden (Elçilerin İşleri 2) bu yana var olan ve tarih boyunca muzaffer bir şekilde yürüyen, Mesih'in gelini olarak kilisedir. Tarih boyunca var olmuştur ve dünya capındadır.

Eskatoloii

Yol, dispensasyonalizme olan güçlü inancını sürdürüyor. Hıristiyanlığın sınırları içindeki çeşitli gelenekler de bir çeşit dönemselliği benimsemistir.

Ek Öğretiler

Wierwille'in öğretileri aynı zamanda bilim adamlarının fikir birliğine aykırı olarak Yeni Dünya'nın su şasırtıcı iddiasını da içeriyordu: Machine Translated by Google

Ahit orijinal olarak Aramice yazılmıştır.

Ayrıca Mesih'in Yahudi Şabatı'nda, yani Pazar yerine Cumartesi günü ölümden diriltildiğini de öğretti; ve su vaftizinin yerine "kutsal ruh" vaftizi qetirilecek.

CÖZÜM

The Way International, 1970'lerde, özellikle üniversite öğrencileri arasında en etkili olanıydı. Takip eden on yıllarda sayıları keskin bir düşüşe geçti. The Way üyeleri, Ohio'nun kırsal bir bölgesi olan New Knoxville'de ikamet etmeye devam ediyor ve denetimli ev arkadaşlıklarında buluşmaya devam ediyorlar.

EK BİLGİLER

Merkez

The Way International, PO Box 328, New Knoxville, OH 45871.

İnternet sitesi

www.theway.com

Kutsal Metin

İncil (Aramice versiyonu). Wierwille'in İsa Mesih Tanrı Değildir gibi çok sayıda yazısı . George Lams'ın Eski Doğu El Yazmalarından Kutsal İncil'i. Hintli piskopos KC Pilla: İncil'in Oryantalizmleri ve Doğu Penceresinden Gelen Isık (Melton. 1986).

Yayın

Yol Dergisi

İstatistik

En büyük üyeliğin 1970'lerde 35.000 olduğu tahmin ediliyor. Daha sonra rakamlar azaldı. 1995 yılında sayı 20.000'e düşmüştü; yüzyılın sonunda 10.000'e. 2003'te ise 5.000'e kadar düstüğü tahmin ediliyor.

11

Notlar

- 1Herbert Diamond, "Pike's Peak'ten Bir Derece", Christian Today (21 Kasım 1975).
- 2 Elena S. Whiteside, The Way—Living in Love, 2. baskı. (Yeni Knoxville, Ohio: American Christian Press, 1972), 178.
- 3.Steven Hassan, Kült Zihin Kontrolüyle Mücadele (Rochester, Vt.: Park Street Press, 1990), 91.

4.Aynı eser, 91-92.

- 5 Önerilen ek okumalar için kaynakçaya bakın.
- 6 Walter Martin, Yeni Kültler (Ventura, Kaliforniya: Regal, 1980), 43.
- Z Victor Paul Wierwille, Bol Yaşamanın Gücü (New Knoxville, Ohio: American Christian Press. 1971). 21–22.
- 8 Daha ayrıntılı gözlemler için ayrıca HIRİSTİYADELPHANİZM hakkındaki makaleye bakın Trinitv'de.
- 9 Victor Paul Wierwille, Jesus Christ Is Not God (1975), aktaran: Martin. Yeni Kültler. 55.
- 10 Bkz. Joseph .Smith, Moses .David, Herbert W. .Armstrong, Charles Taze Russell, John Robert Stevens, Bubba Free John, bunlardan sadece birkaçı.
- 11 Alıntı: John C. Juedes, "The Incredible Shrinking Way," e-postayla sağlanmıştır (Ocak, 2002).

CADILIK

Bir terim olarak büyücülüğe tek bir tanım vermek zordur.

Bazı durumlarda doğaüstü güçlerin kullanılmasıyla yakından ilişkilidir, bu durumda tanımı büyüyle güçlü bir şekilde eşanlamlıdır. Bu tür büyülerin kötü amaçlarla kullanılmasına kara büyü denir; hayırsever nedenlerle kullanıldığında genellikle bevaz büyü olarak anılır.

Ayrıca Orta Çağ'da gelişen büyücülük ile modern büyücülük arasında klasik bir ayrım yapmamız gerekir. İlkine Gotik büyücülük denir ve daha çok geleneksel SATANİZM ile ilişkilendirilir. Bazen .wicca olarak da adlandırılan modern büyücülük, ayrı bir tarihsel gelişimden geçmiştir. Bu makalede bu gelişmelerin her birinin farklı yönleri ele alınmaktadır.

TARİH

Gotik Büyücülük

Ortaçağ Katolik Kilisesi şeytanları ve cadıları neredeyse aynı olarak görüyordu ve bu nedenle



Bugün bile Massachusetts'in Salem şehri, polis devriye araçlarının üzerindeki işaretlerden de anlaşılacağı üzere, on yedinci yüzyıldaki cadı duruşmalarıyla tanınır.

George A. Mather'ın izniyle

onları yok etmek için topyekün bir haçlı seferi başlattı. Feminist akademisyen Mary Daly şunu belirtiyor:

Çok sayıda kadının seçici olarak toptan yok edilmesinin en çarpıcı örneği, kilise tarafından cadı olarak kınanan kadınlara işkence yapılması ve yakılmasıydı. Konuyla ilgili en önemli ortaçağ eseri olan ve on beşinci yüzyılda iki Dominikli rahip (Sprenger ve Kraemer) tarafından yazılan Malleus Maleficarum, "kötü batıl inançlara bağımlı olanların esas olarak kadınlar olduğunu" ilan eder. Sonuçta bu beklenen bir şeydir, çünkü "tüm büyücülük kadınlarda bulunan doyumsuz cinsel şehvetten kaynaklanır." Yazarlara göre erkekler böyle bir suçtan korunuyor çünkü İsa bir erkekti.

Efsanevi Havva'nın aksine cadılar, güçlerinin tehdidi altında olan kilise hiyerarşisi tarafından mahkum edilen, yaşayan gerçek kişilerdi. $\frac{1}{}$

.Malleus Maleficarum (Cadıların Çekici), Papa VIII. Masum tarafından görevlendirildi ve 1486'da yayımlandı. Cadıların belirlenmesi, kovuşturulması ve cezalandırılmasına ilişkin kuralları ortaya koyuyordu. Sprenger ve Kraemer'in taslağı hakkında yorum yapan Paul Jewett şunu gözlemliyor:

Witches'Hammer'ın tüm bölümleri arasında hiçbiri yazarın kadın hakkındaki aşağılık değerlendirmesi kadar kötü şöhretli değildir. Malleus Maleficarum başlığının kendisi dişildir çünkü yazarların okuyucularına bildirdiği gibi, bu cehennem komplosuna karışanların ezici çoğunluğu kadındır. . . . Helen, Jezebel ve Kleopatra'dan, bütün krallıkların yok olmasına yol açan zararlı etkenin örnekleri olarak bahsediliyor.2

Orta Çağ'da birçok kişi cadıların şeytanın hizmetçileri olduğuna ve sayılarının çok olduğuna inanıyordu. Engizisyon sırasında büyücülükle suçlananların çoğu yakalandı ve idam edildi. Protestanlar da cadıları yok etme konusunda hararetli bir çaba içindeydiler. Bu durum Amerika'da 1692'deki meşhur Salemwitch duruşmalarında doruğa ulaştı.

Popüler efsaneye göre, Amerika'nın sömürge döneminde büyücülük çok yaygındı. Ancak bu gerçeklerle desteklenmiyor. 1600'lü yıllarda Avrupa'da büyücülükle suçlanan yüz binlerce kişinin yargılanıp mahkum edildiği belki doğru olsa da, 1692'den önce Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde yalnızca on iki kişi idam edildi.

Ancak Salem, Massachusetts'te bir bakanın iki kızı Samuel Parris'in bir dizi kasılma geçirmesi üzerine sorunlar çıktı. Bir oturuma katılmışlardı Parris'in köle kızı Tituba ile kehanet. Tituba Doğu Hint Adaları'ndandı ve iddiaya göre kızların geleceği görmelerine vardım etmesi istenmisti.

Kızlar, Tituba'nın yanı sıra kızların adını vermeye başladıkları diğer "cadılar" tarafından da büyülendiklerini açıkladılar.

Suçlamalar, valinin eşi de dahil olmak üzere elliden fazla kadının ismi açıklanana kadar devam etti. Mayıs 1692'de sanıkların infazları başladı. Temmuz ayına gelindiğinde hapishaneler büyücülük yaptığından şüphelenilen kişilerle doluydu. Yaklaşık elli kişi pişman oldu ve daha sonra serbest bırakıldı, ancak Eylül ayına gelindiğinde yirmi iki "cadı" asıldı.

Din adamları, suçlanan birçok kişiye merhamet gösterilmesi için sürekli olarak haykırıyorlardı. 1697'de, feragat yoluyla çok fazla masum kanın döküldüğü öğrenildiğinde ruh hali çarpıcı biçimde değişti. Massachusetts genelinde bir oruç günü ilan edildi (14 Ocak 1697, Resmi Aşağılama Günü olarak anılıyor) ve yargıçlar kamuya açık bir özür yayınladı. Bu, New Englandlıların tutumunu gelecek yüzyıllarda yeniden tanımlayacak ve Kuzeydoğu'ya özgü tuhaf bir maneviyatı şekillendirecek, yeni başlayan bir öfkeyi harekete geçirdi. Geleneksel büyücülük 1600'lerin sonunda ortadan kalkacak ve yirminci yüzyıla kadar yeniden ortaya çıkmayacaktır.

Modern Büyücülük

Antropolog ve sözde cadı Margaret Murray (1863–1963) büyücülüğün CHRIS'ten önce başladığını savundu

TIANITY. Antik paganlarda cadıların var olduğuna inanıyordu İncil'in gelişme zamanından önceki kültürler.

Antik paganların aslında cadıların faaliyetleri olarak yorumlanabilecek çeşitli ritüelleri uyguladıkları doğru olsa da, sanayi öncesi toplumların dağınık tarihi yerine Murray'in tezini kanıtlamak zordur. Birbiriyle ilgisi olmayan kültürlere özgü çeşitli inanç ve uygulamaların eklektik parçalarını bir araya getirmek kesinlikle çok zordur. Dahası, bilim adamları antik çağlarda tek bir organize anaerkil veya büyücülük dininin izini süremiyorlar.

Bununla birlikte, modern cadıların Hıristiyanlıkla bağlarını reddettiklerini belirtmek önemlidir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, eski paganların, kolayca cadının "zanaatı" olarak yorumlanabilecek büyücülük ve sihirle uğraştıkları aslında doğrudur. Druid rahipleri, Mezopotamyalılar, Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar, şifa vermek, doğanın güçlerinden yaralanmak, askeri zaferler elde etmek, siyasi makamlar elde etmek ve benzeri gibi çeşitli amaçlar için büyüyü kullandılar. Gerçekten de eski Mezopotamyalıların kara büyü yaptıklarına dair kanıtlar var. Kutsal Kitabın, Saul'un ruhani rehberlik için gittiği Endor cadısından (1 Sam. 28:7) bahsetmesi, büyücülüğün, İbranilerin Filistin'e gelişiyle, hatta daha önce olmasa bile, çağdaş bir kurum olduğunu gösteriyor. Cadılar,

bu nedenle, Murray'in ipuçlarını takip ederek, bu tarihin, büyücülüğün Hıristiyanlığın melez bir kolu değil, yüzyıllar boyunca eski ve köklü bir kurum olduğunun kanıtı olduğuna işaret edin.

İkincisi ve daha önemlisi, birçok modern cadı, tarihsel olarak kadınların kilise ve toplumdaki rolünü göz ardı eden ataerkil, erkek egemen bir dinin çoğalması olduğunu iddia ettikleri için Hıristiyanlıktan uzaklaşıyor. Örneğin Janet ve Stewart Ferrar, İSLAM'ı Hıristiyanlıkla karsılaştırırken su gözlemi yapıyorlar:

kalmaz, aynı zamanda günaha teşvik edicidir ve kendisi aslında kötü olmasa da ahlaki açıdan zayıftır (kilisenin hiçbir zaman tamamen kurtulamadığı bir görüş - yine de bu görüşte bu konuda hiçbir otorite bulamıyoruz). ve İsa'nın işleri).

A Witches Bible Compleat başlıklı ciltlerinin başlarında , Ferrar'ın notu:

Şunu da belirtmek mümkündür. . . Katoliklik, Yahudliik, İslam ve Protestanlığın büyük bir kısmı hala inatla "ilahi olarak emredilmiş" olan rahiplik konusundaki erkek tekeline bağlı kalıyor, Rahibe hâlâ yasaklı, bu da insanlığın büyük ruhsal yoksullaşmasına neden oluyor.4

Bu elbette büyücülüğün yalnızca kadınlara yönelik bir din olduğu anlamına gelir. Bu da doğru değil. Cadılar halk arasında siyah sivri şapkalı yaşlı cadı olarak tasvir edilir. Şeytanın kırmızı elbiseli, boynuzlu, dirgen taşıyan bir yaratık olduğu fikri kadar süpürge sopaları ve kazandan yapılan büyüler de folklorun ve mitlerin bir parcasıdır.

Büyücülük daha doğru bir ifadeyle doğaya tapınma ve doğurganlık ritüellerine odaklanan bir dindir. Bu nedenle büyücülüğün kadınsı yönü ön plana çıkmaktadır. Geçmişte bazı pagan çevrelerde (örn. Druidler) geleneksel olarak kadınlardan daha fazla erkek cadı/büyücü vardı.

Bununla birlikte büyücülük/büyücülük kadınların hakimiyetindedir. Douqlas Hill ve Pat Williams bunun neden böyle olduğunu düsünüyor:



Günümüzde pek çok insan, şeytanın kırmızı elbiseli, boynuzlu bir yaratık olduğu efsanesini sürdürüyor. Kostüm özellikle Mardi Gras'ta ve Cadılar Bayramı'nda popülerdir.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Cadılarıı tarihinde kadınlar her zaman baskın olmuştur ve bu gerçekle ilgili az çok tatmin edici olmayan birçok açıklama sayılabilir. Örneğin, on altıncı yüzyil yazarları, kadınların erkeklerden daha saf ve kolay etkilenebilir olduğunu ve bu nedenle de Şeytan tarafından daha kolay ayartılabileceğini düşünüyorlardı. Bazıları ise şeytanın erkek kişileştirilmiş hali olan Şeytan'ın kadın yardımcıları tercih ettiğini düşünüyordu. On dokuzuncu yüzyıl patoloğu JM Chariot gibi daha sonraki otoriteler, şeytani ele geçirmenin aslında bir tür histeri (Yunancada rahim anlamına gelen histeriden gelir) olduğunu gördüler ve bunu öncelikle kadın cinsel bozukluğu olarak değerlendirdiler. Antropologlar, birçok ilkel kabilenin kadın şamanlarını hatırlatarak, kadınların sözde "irrasyonel" eğilimlerinin, okült ve yarı dini inançlara açık bir alan bıraktığını öne sürdüler. Muhtemelen gerçek açıklama (eğer varsa) kadınların uzun süre aşağı

sürdüler. Muhtemelen gerçek açıklama (eğer varsa) kadınların uzun süre aşağı varılıklar olarak düşünülmesi ve bu nedenle aptallığa ve günaha daha yatkın görülmesi gerçeğiyle bir şekilde bağlantılı olacaktır; ayrıca tamamı erkek olan ve kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı kendilerini daha az koruyabildiler.

Resmi olarak Kilise ve Engizisyon'u bekaret altına aldı:5

Ancak modern büyücülüğün hikayesi, geleneksel büyücülükle ilgili kitabın başka bir bölümüdür. Modern zanaat, büyücülük veya wicca adıyla anılır . Margaret Murray'in modern davaya katkısını zaten gözlemledik. Encyclopaedia Britannica'nın 1922 baskısındaki makalesi ve Batı Avrupa'daki Cadı Kültü (1921) ve Cadıların Tanrısı (1933) adlı kitapları hem hafızayı hem de ilgiyi canlı tutmanın sorumluluğunu üstlendi.

Modern büyücülük çağının kesin başlangıcı,

Gerald Gardner (1884–1964). Gardner'ın geniş bir okült geçmişi vardı. Bir arkeolog olarak, gelişme yıllarında Güneydoğu Asya'da hatırı sayılır bir zaman geçirmiş, burada Malezya'nın sihirli bıçağının (kris— dalgalı uçlu bir hançer) sırlarını öğrenmiş ve bir mason (Seylan'da) ve çıplaklar uzmanı olmuştu. 1939'da Gardner hevesli bir okültist olarak İngiltere'ye döndü. Hemen GÜL HRUCILAR'ın Crotona Kardeşliği'nin üyesi oldu.

Bu çağrışımlar sayesinde Gardner, yazılarında "İhtiyar Dorothy" olarak adlandırdığı Dorothy Clutterbuck ile tanıştı. Gardner'ı büyücülüğe başlatan kişinin Dorothy Clutterbuck olduğuna inanılıyor. Gardner, "Scire" adı altında High Magic's Aid (1949) kitabını yazdı ve Witchcraft Today (1954) başlıklı başka bir çalışma yayınladı. Bu ikinci monografi hakkında J. Gordon Melton şöyle diyor: "Witchcraft Today, Cadılığın ölmekte olan bir din olduğunu ve Gardner'ın cadıların gelecek nesiller için gerçekte ne yaptığını kaydetmek istediğini ileri sürdü."

Murray tezinin (yukarıda) zayıflığını teyit eden Melton şöyle devam ediyor:

Araştırma, Gardner'ın önceden var olan bir Cadılık grubu keşfetmediğini gösteriyor. Gardner'ın Ripley's Believe It or Not dergisi tarafından yayınlanan bir makalesi, Gardner'ın Asya'da elde ettiği büyü kaynaklarını ve Batı büyü metinlerinden bir seçkiyi alıp Ana Tanrıça'ya tapınmayı merkeze alan yeni bir din yarattığını acıklıyordu.7

Bu ikinci nokta çok önemlidir, çünkü modern cadıların odak noktası haline gelen şey kesinlikle Ana Tanrıça ibadetidir. Gardner, Murray'in önceden var olan bir Ana Tanrıça dininin yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdüğü yönündeki tezini basitçe yeniden doğruladı.

Hıristiyanlığın gelişinden önce. Witchcraft Today aynı zamanda çok sayıda okült kaynaktan toplanan fikirlerin de deposuydu.

Murray'e ek olarak, Aleister Crowley'in etkisi, TEOSOPİ, MASONLUK, ritüel/ seks büyüsü ve benzeri etkilerin tümü Gerald Gardner'ın yazılarında eklektik bir şekilde harmanlanmıştır.

Zihninin kazanından modern büyücülük ortaya çıktı.

Bundan, yeni bir feminist maneviyatın savunucularından oluşan yeni bir nesil ortaya çıktı. Bunlar arasında Alexander Sanders (ö. 1988), Sybil Leek (ö. 1983), Raymond ve Rosemary Buckland (ilk Amerikalı cadılar), Starhawk, Margot Adler, JimAlan, Jessie Wicker Bell, Gavin ve Yvonne Frost, Doreen Valiente, Zsuzanna yer alıyor. Budapeşte, Donna Cole, Ed Fitch, Janet ve Stewart Ferrar ve diğerleri.

İNANÇLAR VE UYGULAMALAR

Günümüz cadılarının çok sayıda olması, çok çeşitli inanç ve uygulamalara işaret ediyor. Bununla birlikte, çoğulculuk ve çeşitliliğe rağmen, Gardnerian wicca'dan türetilen farklı ilkeler çoğu modern cadı için ortaktır.

Bunlardan ilki ve en önemlisi Büyük Ana Tanrıça'ya olan inançtır.

Tarih boyunca sayısız biçimde tezahür etmiştir: örneğin Artemis, Astarte,
Afrodit, Diana, Kore, Hekate. Eşi Pan (Boynuzlu Tanrı) erkek müdürdür

Wicca'dan. O da Adonis, Apollo, Baphomet, Cernunnos, Dionysius, Lucifer, Osiris ve Thor gibi isimler dahil olmak üzere çeşitli isimlendirmelere sahiptir. Sembolizm zenoindir.

Ana Tanrıça ay, Boynuzlu Tanrı ise güneş ile temsil edilir. Pan her yıl ölür ve "güneşin indirilmesi" adı verilen bir törenle hayata döndürülür. Ana Tanrıça ile ilişkilendirilen törene "ayın aşağıya çekilmesi" adı veriliyor. Her meclisin tören ayrıntıları farklılık gösterir.

İkincisi, wiccan'lar doğanın ritmiyle uyum sağladığına inanılan belirli ritüelleri uygularlar. Cadıların takvimi, Toprak Ana'nın mevsimsel ilerleyişindeki önemli aşamaları belirleyen yüksek festival günlerini içerir. Sabbat olarak bilinen sekiz mevsimlik festival (kronolojik sırayla) aşağıdaki gibidir: 1. İmbolg - 2 Subat (İmbolc veya Ölmelc olarak da bilinir) 2.

Bahar Ekinoksu - 21 Mart (Ostara olarak da bilinir.)

- 3. Beltane-30 Nisan 4. Yaz
- Ortası Gündönümü—22 Haziran (genellikle Yaz Gündönümü olarak adlandırılır)
 Gündönümü.)
- 5. Lughnasadh—31 Temmuz (Lammas olarak da bilinir.) 6
 - . Sonbahar Ekinoksu 21 Eylül 7. Samhain 31 Ekim (Cadılar Bayramı) 8. Kıs Gündönümü—
 - 22 Aralık (Yılbaşı)

Imbolg, Beltane, Lughnasadh ve Samhain büyük sabbatlar olarak bilinir. İki ekinoks ve iki gündönümü küçük sabbatlardır. Kesin tarihleri yıldan yıla değisir ve ayın 20'sinde, 21'inde veya 22'sinde gerçekleşir. Meclisler için ek toplantı zamanlarına esbat adı verilir ve genellikle dolunayda ve/ veya yeni ayda gerçeklesir.

Üçüncüsü, cadılar ve putperestler çeşitli büyü biçimlerini uygularlar. Buna durugörü, kehanet, astral seyahat ve büyüler de dahildir. Yüksek büyü, iyileştirme sanatını içerir. Cadılar, iyileşmenin Toprak Ana'nın doğal bir süreci olduğu ilkesinden etkilenirler. Doğa şifalı bitkiler şeklinde ilaçlar sağlar.

Hangisinin vücudun hangi rahatsızlıklarına uygulanacağını bilmek birçok cadının uzmanlaştığı bir uzmanlık alanıdır. İyileşmeyi sağlamak icin büyüler de kullanılır.

Dördüncüsü, cadılar, Wiccan Rede:

"Eğer zarar vermezsen, istediğini yap."

Bu prensipte cadılar arasında, cadı olmanın dünyayla, doğayla ve diğer insanlarla uyum sağlamaya çalışmak anlamına geldiği fikri ima edilmektedir. Bu ilke, cadıların yaptıkları işin kötülüğe neden olduğunu algıladıkları fikrini ortadan kaldırır. Melton'a göre cadılar, "sihrin etkilerinin, onu yapan kişiye üç kat geri döneceğine" inanırlar; bu inanç, lanetlerin telaffuz edilmesini ciddi sekilde sınırlandırır."



Büyücülük ritüelleri A Witches Bible Compleat'te bulunur.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Beşincisi, dinin genellikle büyü uygulamalarıyla eşanlamlı olduğu düşünülür. Büyü, zihnin iç planlarını, "kolektif bilinçdışını", ruh dünyasını vb. geliştirip besleyebilir.

Carl Jung , bireylerin geçmişten gelen derin bir hafıza havuzundan yararlandığı kolektif bilinçsizlik terimini kullandı. Bu Havuz, her ırkın veya genel olarak insanlığın ortak deneyimlerini barındırır. Bir teoriye göre modern cadılar, tanrı ve tanrıçaların, her insanın bir parçası olan yetenekleri ve potansiyelleri simgeleyen Jung'un arketipleri olduğuna inanırlar. Bununla birlikte, cadılar ve paganlar arasında en yaygın olarak kabul edilen görüş, tanrıların ve tanrıçaların "monistik, cinsiyetsiz, evrensel ve ebedi Yaşam Gücünün, yani ilahi ilksel enerji veya prensibin kişileşmiş halleri"

Altıncısı, sembolik olsun ya da olmasın, tanrılara (çoğul) ve tanrıçalara (çoğul) olan inanç, wiccan gruplarının evrenin çok tanrılı bir kavramsallaştırmasını benimsediği noktasını ilerletir. Modern cadılar için bu, erkek ve dişi tanrılardan oluşan bir panteona inanmaları anlamına gelmiyor; gerçekliğin kendisinin pek çok farklı şekilde anlaşıldığı anlamına geliyor. Hakikat; dil, dünya ya da herhangi bir kavramsal model arasındaki yazışma meselesi değildir. Başka bir deyişle, gerçeğin tekil bir ifadesi yoktur. Çelişkili gerçeklere aynı anda inanılır.

Yedinci olarak, birçok cadılar meclisindeki cadılar üç farklı aşamadan veya inisiyasyon "derecesinden" geçerler. Birinci dereceyi geçtikten sonra acemi bir meclisin üyesi olur. Ancak aynı zamanda bazıları, geçmiş bir yaşamdan gelen reenkarnasyon nedeniyle doğuştan cadıdır. Bir meclise giriş, bir yüksek rahip veya yüksek rahibe tarafından gerçekleştirilebilir. Yeni rahip/rahibe, meclisin bir üyesi olarak ikinci dereceye geçmek için çalışmaya başlar. Cadı

Bir başkasının eğitimini ve ardından ikinci dereceye başlatılmasını kim gerçekleştirirse bunu dikkatli bir şekilde yapar. Janet ve Stewart Ferrar'ın notu:

İnisiyasyonun derin psişik ve karmik yansımaları olabilir ve eğer sorumsuzca verilirse sonuç, inisiyatörün kendi karmasının bir parçası haline gelebilir. Meclis liderleri, birinin ikinci derecesine hazır olup olmadığına karar verirken bunu hatırlamalı ve özellikle adayın, başkalarını başlatma hakkının kendisine emanet edilecek kadar olgun olup olmadığını kendilerine sormalıdır; eğer değilse, onun hataları karmalarına da yansıyabilir.11

Üçüncü derece inisiyasyon en yüksek kazanımdır. Bu aşamada cadı bir yüksek rahip/rahibe haline gelir ve bu kişi daha sonra yeni bir cadılar meclisi başlatıp yönetebilir ve diğer alt düzey cadılar üzerinde tam yetkiye sahip olur. Ancak üçüncü derece cadı ebeveyn meclisinde kaldığı sürece, o meclisin baş rahibinin/rahibesinin otoritesine boyun eğmek zorundadır.

Üçüncü dereceye ulaşmak için adayın Büyük Ayine katılması gerekir. Bu, inisiyenin baş rahip/rahibe (karşı cinsten) ile cinsel ilişkiye "sembolik olarak" veya "gerçekten" katıldığı bir töreni içerir. Uygulamalar meclisler arasında büyük farklılıklar gösterir. Gardnerian ve İskenderiye geleneklerinde, birçok cadılar meclisi Büyük Ayinin bu kısmını ancak diğer cadılar odadan çıktıktan sonra gerçekleştirir. Bazılarında "gerçek ayin" yalnızca karı koca söz konusu olduğunda gerçekleştirilir. Büyük Ayin sembolik olarak yapılıyorsa, athame (erkek cadı için) ve kadeh (dişi için)

Birlikte katıldı. Törenin bir noktasında athame şarapla dolu bardağa veya kadehe daldırılır

Bazı cadılar zanaatlarını gökyüzüne bürünmüş (çıplak) olarak uygularlar. Bazıları tören kıyafetleri giyiyor, bazıları ise sadece sokak kıyafetleri giyiyor. En ideal ortam törenin doğaya en yakın olduğu acık hava ortamıdır.

Son olarak, wiccan bilgisine birçok sembol eşlik eder.

Çoğunun okült tarihinde kalıcı bir geleneği vardır. Muska, tılsım, kh, athame, daire, pentagram, kupa veya kadeh, beş köşeli yıldız, .rune, .sigil, .tarot, .asa, kazan, sunak ve .cadı merdiveninin hepsi wicca'da rol oynar.

12

Hıristiyanlıkla Zıtlıklar

Başlangıçta büyücülüğün benimsediği dinin geleneksel Hıristiyanlıkla keskin bir şekilde çeliştiği açıktır.

Kehanet, MANEVİLİK, büyü, büyücülük, büyücülük ve genel olarak okült Kutsal Kitapta kınanmıştır (örneğin, Çıkış 22:18; Lev. 19:26, 31; 20:6; Yas. 18:10–12;2). Krallar 17:10–20; 21:1–6; 23:4–7, 24–25; 2 Tarihler 33:6; Elçilerin İşleri 13:6–12; 16:16–18: Gal. 5:19–20). Büyücülükteki çoktanrıcılık aynı zamanda Yahudi-Hıristiyan mirasının katı tektanrıcılığıyla da büyük bir çelişkidir. Dünyanın Hıristiyan olmayan dinlerinin çoğu gibi, büyücülük de Yaratıcı ile yaratılış arasındaki ayrımı ortadan kaldırır. Wiccanlar doğayı öyle bir şekilde tanrılaştırırlar ki, hem Tanrı hem de doğa eş anlamlıdır. Dahası, tanrısallık doğada ve kozmosta yattığı için, aynı zamanda her insanın içinde de bulunur. Burada wiccan düşüncesinin HİNDUİZM ve diğer Doğu paradigmalarıyla yakından paralellik gösterdiğini gözlemleyebiliriz.



Kadehler tören ritüellerinde kullanılan yaygın bir alettir.

Jack M. Roper'ın izniyle

Geleneksel Hıristiyan düşüncesi, diğer tüm zıt dinler gibi, büyücülüğün de kaynağının "Tanrı" olan Şeytan'da olduğunu savunur. bu çağda" (2 Korintliler 4:4). Tanrı'nın tarihteki ve İncil'deki vahyinin dışında bulunduğunu öğretmek, Hıristiyan inancının dayandığı en temel prensibi inkar etmektir. Tanrı, Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'in kişiliğinde kendisini yarattı ve dünyaya gösterdi. İsa'nın dünyaya gelme amacı, kendisini günahın kefareti olarak sunarak insan ırkının kurtuluşunu kazanmaktı (Romalılar 3:21-26). Wiccan grupları için günah kavramı ve ardından gelen kurtuluş ihtiyacı, en iyi ihtimalle arkaik kavramlardır. Eğer günah herhangi bir şey ise, o da kişinin kendi ilahi potansiyeline yabancılasmasıdır.

Wiccan düşüncesi kötülüğün varlığına ilişkin çeşitli görüşler sunar. En yaygın görüşe göre kötülük, Manicilerin, satanistlerin ve diğer grupların savunduğu gibi iyilikten ayrı bir gerçeklik değil, iyiliğin gerekli bir yönüdür. Her ne kadar bir cadı kötünün iyiyle olan ilişkisini anlasa da, yine de wiccan dünya görüşü tarafından açıklanmayan çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalır. İnsanoğlunun dünyada ve tarihte karşılaştığı kötülükler, wiccan düşüncesine göre hiçbir kusuru olmayan bir gerçekliğin kabul edilebilir ve sağlıklı bir yönü müdür? Böyle bir kötülük görüşü, Wiccan Rede'si ile nasıl uzlaştırılabilir: "Kimseye zarar verme, istediğini yap." Kötülük zararlı değil midir? Bir katilin kurbanları ve aileleri için kesinlikle öyle.

Üstelik cevapsız kalan soru şudur: Eğer tek bir mutlak standart ya da tüm yanlışlıkları dışlayan bir dizi gerçek yoksa, Wiccan Rede nasıl doğru olarak kabul edilebilir? Öyle olduğunu kabul etmek, en azından bir mutlak gerçeğin var olduğunu kabul etmektir. Pek çok cadı ya saflık, entelektüel sahtekarlık va da rahatlık nedeniyle bu bariz celiskiyle vasamava isteklidir.

Hıristiyanlık için, Tanrı tüm gerçeğin kaynağıdır ve İncil, Tanrı'nın dünya için gerekli görülen bu tür gerçeği açığa vurmasıdır.

Hıristiyanlık ile Wicca arasındaki zıtlıklarla ilgili başka birçok tartışma noktası var. Ancak bunları burada açıklamak hiçbir amaca hizmet etmeyecektir çünkü bu iki düşünce sistemi neredeyse her açıdan farklılık göstermektedir.

ÇÖZÜM

- J. Gordon Melton'a göre, Kuzey Amerika'da (1986 itibariyle) tahminen otuz bin cadı ve neopagan vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin
- 13 Birçoğu yerel meclislere üyedir; etrafında yüzlerce. Bir meclisin ortalama büyüklüğü on üç üyedir.

Okuyucuyu, Satanizm'de olduğu gibi, halka seve seve hitap eden medyada yaygın olan sansasyonellik konusunda uyarmak gerekir. Pek çok insan okült bilimler hakkında fazla bir şey bilmiyor ve ne yazık ki duyduklarına veya okuduklarına inanmaya fazlasıyla hazırlar. Ayrıca, genellikle bu konuda bilgi sahibi olan Hıristiyan "uzmanlara" karşı da dikkatli olunmalıdır. Hıristiyanlığa dönüştüler ve anında harekete geçmeye hazırlar seminerler ve konferanslar, cahilleri bilgilendirme ve eğitme.

NAME	LOCATION	FOUNDERS	PUBLICATIONS
Circle Sanctuary	Mount Horeb, Wisconsin	Selena Fox, Sm.Alan	Circle Network News; Circle Guide to Micca and Pagan Resources
Covenant of the Goddess	Berleites, California	No ase person	Coverant of the Goddess Newsletter
Fernisht/Wikca	Nationwide	Numerous personalities	The Wise Wiscour
Garcherian Wicca (Usually called Garcherian Tradition)	Long Island, New York	Gerald Gerdner; Rosemary and Reymond Buckland	The Hödden Witza Path
Sauto Witchtraft	Charlottesville, Virgina	Raymond Bucklia	The Tree (1974) (book)

EK BİLGİLER

Başlıca Büyücülük Grupları

Beş büyük büyücülük grubu için aşağıdaki tabloya bakın. Birleşik Devletler.

Bazı meclisler kendilerini bu büyük organizasyonlara bağlar ve onların altyapılarının ayrılmaz bir parçası haline gelir. Satanizm'dekiler gibi büyücülük meclislerinin çoğunluğu gizlice ve bağımsız olarak çalışır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı meclisler, Birinci Değişiklik tarafından korunan meşru dinler için mücadele etmiş ve bu dinlerin statüsünü kazanmıştır.

vergiden muaf olma durumu. Örneğin, Providence, Rhode Island'da bulunan Rosegate Coven, 1989'da vergiden muaf statüye kavuştu. Ülke de aynı yolu izliyor.

Büyücülük ve Wiccan Meclisleri ve Gelenekleri

Aşağıdaki tabloya ek olarak birçok meclis ve gelenek vardır. Bunlar arasında Algard, Alexandrian, American Celtic Wicca, Wicca Kardeşliği Amerikan Düzeni, Wicca Kilisesi ve Okulu, Circle Wicca Kilisesi, Cymmry Wicca, Dianic (feminist) Wicca, Georgian Wicca, Maidenhill Wicca, Nova Wicca, Pecti- Wicca, Tanrıça'nın Reform Cemaati, SeaxWicca, Wicca Tapınağı.

Dernek ve Kuruluşlar

Cymmry Wicca Derneği, Athanor Kardeşliği, Şubeler, İlahi İştar Merkezi, Çember, Isis Topluluğu Konseyi, Tanrıçanın Anlaşması, Yükselen Tanrıça, Yeni Wiccan Kilisesi, Büyülü Meryem Ana, Ormanın Leydisi, Pagan Federasyonu, Sürekli Yaratıcı Eylemde Kadınlar (WICCA).

Festivaller ve Toplantılar

Çok var. Bunlardan birkaçı Kadim Yollar Festivali'dir.

Avustralya Wiccan Konferansı, Kadınlık Kutlaması, Tanrıça Büyük Konseyi Sözleşmesi, Kadın Maneviyatı Festivali, Tanrıça Toplama, Hasat Hayatta Kalma ve İyileşme Toplama, Pasifik Çemberi Toplama, Pagan Ruhu Toplama, Samhain Festivali, Samhain Semineri, Samhain Cadılar Balosu, Yalnız 16 Kongre, Spiral Dans.

Web siteleri

Bireysel meclislerin ve wiccan gruplarının çoğunun web siteleri vardır. İlgilenenler internet arama motorları aracılığıyla bunları arayabilir.

İstatistik

Cadıların sayısı 50.000 ila 200.000 arasında değişiyor ve toplamda 300.000 ila 400.000 neopagan var.

17 dünya-

Notlar

- 1 Mary Daly, Baba Tanrının Ötesinde: Kadın Özgürleşmesi Felsefesine Doğru (Boston: Beacon Press, 1973), 63.
- 2 Paul K. Jewett, Erkek ve Kadın Olarak Adam (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 157–58.
- 3 anet ve Stewart Ferrar, A Witches Bible Compleat, 2 cilt. (New York: Magickal Childe. 1984). 2:111–12.

- 4 Aynı eser, 1:20-21.
- 5 Douglas Hill ve Pat Williams, Doğaüstü (New York: Hawthorn, 1965). 174
- Gordon Melton, Amerika'daki Kültlerin Ansiklopedik El Kitabı (Yeni)
 York: Garland, 1986). 212.

7 Aynı eser.

- 8 Daha ayrıntılı bir inceleme için bu cildin sözlük kısmına bakın. sekiz sahbatın ber biri
- 9 Melton, Kültlerin El Kitabı, 213.
- 10 Craig S. Hawkins, "The Modern World of Witchcraft", Christian Research Journal (Winter/Bahar, 1990), 13. Burada hariç tuttuğumuz, yaygın olarak kabul edilen başka görüşler de vardır.
- 11 Ferrar, Bir Cadı İncil Komplesi, 2:22.
- 12 Büyücülük ve feminist cadılıkta kullanılan sembollerin olağanüstü bir incelemesi için bkz. Barbara G. Walker, The Women's Dictionary of Sembols and Sacred Objects (San Francisco: Harper & Row, 1988).
- 13 Melton, Kültlerin El Kitabı, 214.
- 14 Sansasyonellik hakkında daha detaylı bilgi için bkz. SATANİZM.
- 15 Bkz. Mario Mira Johnson, "Saygı Arayışındaki Cadılar," Providence Dergi Bülteni (10 Ağustos 1989), 1–2.
- 16 Craig Hawkins'ten isimler ve gruplar, Goddess Worship, Witchcraft and NeoPaganism (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 28.

17 Aynı eser, 26.

YARATICI'NIN DÜNYA KİLİSESİ (WCOTC)

Bu örgüt, her ne kadar kendisini bir kilise olarak adlandırsa da, Hıristiyan ve Yahudi karşıtı olmanın yanı sıra beyaz yanlısı bir üstünlük grubu olduğunu da açıkça kabul ediyor. Şu anda Latince "Pontifex Maximus" unvanına sahip Matt Hale tarafından yönetilmektedir. Web sitesinde şu soru soruluyor: "Yaratıcı kimdir?"" Cevap veriyor: "Beyaz İrk [sic]. Beyaz İnsanlar değerli kültür ve medeniyetlerin yaratıcılarıdır." Üyelerinin tamamı

"yaratıcılar" olarak adlandırıldı. Ayrıca şunu belirtiyor: "İrkımız bizim dinimizdir." İslam'ın cihadını (kutsal savaş) bir emsal olarak öne süren örgüt, RAHOWA adını verdiği ve "İrksal Kutsal Savaş" üç kelimesinin ilk iki harfınden türetilen benzer bir kavramı öne sürüyor.

WCOTC logolarından birinin dairesi içinde W harfi ("beyaz"ın simgesi) bulunur ve bu harf bir taç ve tacın üzerinde bir hale ile üst üste bindirilmiştir. Başka bir sembolde W'nin solunda alevler içinde Davud Yıldızı'nın bulunduğu bir daire, sağda ise yine alevler içinde Hıristiyan haçını gösteren bir daire bulunur. Bir hareket olarak ırk teolojisinin kapsamlı bir incelemesi için bkz. IDENTITYMOVEMENTS.

Bu organizasyon 1973'te başladı. Web sitesinde, bölgedeki hemen hemen her eyaletteki "kiliseler" (yerel birimler) listeleniyor. Amerika Birleşik Devletleri. Toplantı çığlıklarından biri şöyle diyor:

"Klassen'e Güvenivoruz."

EK BİLGİLER

Merkez

Yaratıcının Dünya Kilisesi, PO Box 2002, East Peoria, IL 61611.

İnternet sitesi

www.wcotc.com Önemli kitaplar Ben Klassen, Nature's Eternal Religion (1973); Beyaz Adamın İncil'i (1981); Sağlıklı Yasam (1982).

İstatistik

Boyutları açıklanmaz ve üyelik rolleri gizlidir.

DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ (WCG)

Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi, kurucusu Herbert W. Armstrong'un (1892– 1986) ilk yıllarında YEDİNCİ GÜN ADVENTISM'inden büyük ölçüde etkilendiği bir tarikattı.

Fakat Armstrong Adventist teolojisinin çok ötesine geçmişti.

Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi olarak bilinecek organizasyonda kendi teolojisini geliştirdi. Daha sonra, Armstrong'un ölümünün ardından, yeni liderlikle WCG'nin teolojisinde çarpıcı değişiklikler yaşandı. Bazı din tarihçilerine göre bu dönüşüm, kilise tarihinde benzeri görülmemiş bir durumdur. Örneğin, Ruth A. Tucker şöyle yazmıştı: "Hıristiyanlık tarihinde daha önce hiçbir zaman, alışılmışın dışında bir kilise tarafından ortodoks Hıristiyanlığa bu kadar tam bir geçiş olmamıştı."

.

TARİH

Herbert W. Armstrong, Des Moines, Iowa'da Quaker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç bir yetişkin olarak, Des Moines'deki Merchants Trade Journal'da metinler yazan bir reklam ajanı olarak çalıştı . 1920'de kendi reklamcılık şirketi kapandı ve dört yıl sonra Oregon'a taşındı ve burada iki ticari başarısızlığa daha tanık oldu.

Armstrong'a göre, gençlik yıllarında aldığı din eğitimi ona Hıristiyanlığın bir yaşam biçimi olduğunu öğretmemişti. 1926'da karısının Yedinci Gün Adventistlerinin etkisinden kaynaklanan inançlarını çürütmeye çalıştı. Eşi Loma'nın, kurtarılmak için insanların, On Emir'de ve özellikle de Şabat Günü emrinde bulunan Tanrı'nın kanunlarına uymaları gerektiği konusunda ısrar etmesi dikkat çekicidir. Ancak bir yıllık çalışmanın ardından Armstrong, Loma'nın öğretilerini benimsedi ve Tanrı Kilisesi'nin Oregon Konferansı'na vaftiz edildi. 1931'de bu kilise bünyesinde papaz olarak atandı.



Herbert W. Armstrong, Plain Truth dergisinin bir kopyasını tutuyor . George A. Mather'ın izniyle

1933'te Eugene, Oregon'da vaazını The Radio Church of God başlığı altında yayınlamaya başladı ve 1934'ün başlarında haftalık kehanet programı The World Tomorrow'a başladı . Aynı yıl , teksir makinesiyle basılmış, 106 tirajlı Plain Truth dergisini çıkardı . Sonraki birkaç yıl içinde radyo yayını, dergisi ve organizasyonu eşi benzeri olmayan boyutlara ulaştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra genel merkezini Pasadena, California'ya taşıdı ve 1947'de burada Ambassador College'ı kurup inşa etti. Yalnızca üniversitenin oditoryumu bile on bir milyon dolara mal oluyordu; o zamanlar sansasyonel bir paraydı bu. Bu kampüsün resimleri Plain Truth ve Armstrong'un ikinci yayını The World Tomorrow'un sayfalarında sıklıkla yer alıyordu.

1960 yılında ikinci Ambassador College İngiltere'nin Bricket Wood kentinde açıldı ve 1964'te Big Sandy, Texas'ta üçüncü bir Ambassador College kuruldu. 1953'te Armstrong, Lüksemburg Radyosu aracılığıyla Avrupa'da yayın yapmaya başladı. Bu ona ve vaaz etmesine dünya çapında popülerlik kazandırdı. Armstrong'un sıklıkla Plain Truth'un sayfalarında cesitli ülkelerin devlet başkanlarıyla etkilesim halinde olduğu görülüyordu.

1975 yılı WCG için çok önemli bir yıldı. Bu, Armstrong'un dogmatik bir şekilde tek gerçek kilisenin, Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin coşkuya kapılıp Ürdün'ün Petra kentine taşınacağı yıl olacağını tahmin etmişti. Kehanet başarısız oldu; Mesih'in, dünyanın sonunun ve ikinci gelişin melekler ve Tanrı'nın Oğlu tarafından bile bilinemeyeceğini açıkça belirten sözleri göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdur (Markos 13:32).

Bu başarısız kehanet, Herbert'in oğlu Garner Ted Armstrong'un (1930–2003) 1978'de devrilmesiyle birlikte, beş yıl içinde beş binden fazla üyenin kaybıyla sonuçlandı. Garner'ın bir seks skandalına karışmış olması, babasının oğlunun "Şeytan'ın elinde olduğunu" söylemesine yol açmıştı. Baba, aynı yıl Tyler, Teksas'ta Uluslararası Tanrı Kilisesi'ni (COGI) açarak karşılık veren oğlunu müşareketten kesti. Daha fazla insan WCG'den ayrıldıkça COGI hızla büyüdü.

Hatta üst düzey liderlerden bazıları görevlerinden istifa etti.

Loma Armstrong 1967'de öldü. On yıl sonra, seksen beş yaşındayken Herbert, boşanmış, otuz dokuz yaşındaki Ramona Martin ile evlend O yaşta bile yayınlara devam etti ve sık sık televizyona çıktı; bunların hepsinin amacı WCG'nin öğretilerini yaymaktı.

1979'da Kaliforniya eyaleti, Herbert'i ve mali danışman Stanley Rader'ı milyonlarca doları kişisel kullanıma yönlendirmekle suçladı. Soruşturma iki yıl sonra sona erdi; bunun nedeni büyük ölçüde Rader'in çeşitli dini örgütleri, eyalet başsavcısının dolandırıcılık iddiaları nedeniyle dini kuruluşları soruşturmasını engelleyen bir eyalet yasasının çıkarılması için görevlendirmesiydi. Rader, 750.000 dolarlık bir mahkeme anlaşması aldı ve aynı zamanda WCG'deki görevinden de istifa etti.

Yine aynı sıralarda Rader ve Armstrong'un karısı Ramona, Armstrong'un zihinsel olarak yetersiz olduğunu ilan ederek WCG'den çıkarılması için komplo kurdu. Armstrong, Ramona'dan boşanma planlarını açıklayarak ve ölmesi ya da liderlik yapamayacak hale gelmesi durumunda uygun bir halef bulmak için adımları atarak yanıt verdi. Ardından şok edici haberler medyaya yansıdı: Avukat ve WCG'nin eski üyesi olan ve müşavirlikten çıkarılan Jack Kessler, Herbert'in kendi kızıyla on yıldan fazla bir süre ensest ilişki içinde yaşadığı için mali açıdan yozlaşmış ve ahlaki açıdan iflas ettiğini kamuoyuna açıkladı. kilisenin hizmetinin ilk dünleri.

Tartışmalar had safhaya ulaştı. WCG birçok üyesini kaybetti ve qelirlerinde düşüş yaşadı.

Yayın sayısı 1972'de 457'den 1979'da 133'e düştü. Buna karşılık Garner Ted'in COGI'si başarılı oldu; 1979'da kırk radyo ve televizyon kanalında yer alıyordu ve bir milyon dolara yaklaşan geliri vardı.

Ancak daha sonra, büyük ölçüde iyi pazarlama yöntemlerinin sonucu olarak, görünüşte sürekli yeniden canlanan WCG için durum yeniden tersine döndü. WCG üyeliği 70.000'in üzerine çıktı ve hem gelir hem de yayın çıktısı arttı. 1985 yılında Plain Truth'un yaklaşık 8,2 milyon kopyası dağıtıldı. Ve Herbert devam etti:

1986'daki ölümüne kadar radyo ve televizyonda göründü.

Bu arada Garner Ted'in kilisesi gerilemeye başladı.

Cinsel saldırıyla suçlanan genç Armstrong, 1995'te COGI başkanlığından, 1997'de ise örgütten tamamen uzaklaştırıldı. 1998'de Kıtalararası Tanrı Kilisesi'ni kurdu ve Eylül 2003'teki ölümüne kadar bu kilisenin başkanı olarak kaldı.

Herbert 1986'da ölmeden hemen önce, yerine Joseph Tkach Sr. 'yi (1927–1995) papaz olarak atadı. Armstrong'un ölümünden birkaç hafta sonra ilk meydan okuma geldi Armstrong'un dogmatik öğretileri - Armstrong'un Mısır'daki orijinal Fısıh olayıyla ilgili yorumuyla ilgili olarak İncil'de ufak bir çelişki bulan Büyükelçi bir profesörden. Yöneticinin ifadesiyle "barajdaki bu küçük çatlak", Tkach ve Yaşlılar Konseyi'nin Armstrong'un yazılarınıı tek olarak tam bir incelemesini başlatmasına yol açtı. Aynı zamanda Tkach, kilise yönetimine yönelik otoriter yaklaşımın azaltılmasına yönelik bazı temkinli ilk adımları attı

Doktrinsel değişim birkaç yıl içinde gelişti ve 1995'te Tkach'ın WCG'nin daha ortodoks bir teolojiyi benimseme sürecinde olduğunu gösteren "yeni bir anlaşma" yayınlamasıyla geri döndürülemez hale geldi. Onun liderliği altında kilise, Evanjelikalizme daha uygun doktrinleri keşfeden ve öğreten bir Hıristiyan örgütü haline geldi. Örneğin, Armstrong'un teslis karşitliği reddedildi ve kurtuluşun yalnızca Tanrı'nın İsa Mesih'teki lütfuyla geleceği mesajı, önde gelen WCG papazlarının ve liderlerinin bazılarının odak noktası haline geldi.

Her iki süreç de (doktrinsel ve kurumsal değişim), Tkach'ın Eylül 1995'te kanserden ölümünden sonra devam etti ve onun atanan halefi olan oğlu Joseph Tkach Jr. (d. 1951) papaz general oldu.

Mart 1996'da Tkach, Plain Truth için bir makale yazdı ve kilisenin hatalı öğretileri ve büyük sonuçlara yol açan uygulamaları nedeniyle üyelerden ve eski üyelerden özür diledi. bilinç bulanıklığı, konfüzyon. Temmuz 1996'da Christian Today, WCG'yi evanjelik dünyaya olumlu bir ışıkla sundu. Ertesi yıl, WCG, Ulusal Evanjelikler Birliği'ne (NAE) kabul edildi; bu, kilisenin doktrinsel dönüşümünün boyutunun kayda değer bir onayıydı.

Bu değişim yılları boyunca, önemli sayıda üye Armstrong'un öğretisine sadık kaldı, bu da parçalanmış grupların WCG'den ayrılmasına ve dolayısıyla üyelerinin büyük ölçüde azalmasına neden oldu.

Örneğin, 1986'da WCG'nin dünya çapında yaklaşık 150.000 üyesi vardı ve bunların 89.000'i Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyordu. 1996'da Amerika'nın üye sayısı 49.000'e düştü. (Ayrılan üyelerin yaklaşık 40.000'i hiçbir zaman bölünmüş gruplara katılmadı.) Çeşitli bölünmüş gruplar Armstrong'un teolojisini desteklemeye devam etti. Daha öne çıkan ayrılıkçı gruplardan bazıları arasında Triumph Prophetic Ministries (1987'de kuruldu), Philadelphia Tanrı Kilisesi (1989), Yirminci Yüzyıl Tanrı Kilisesi (1990), Küresel Tanrı Kilisesi (1990), Büyük Kilise yer alıyor. Tanrı (1992), Birleşik İncil Tanrı Kilisesi (1992) ve Birleşik Tanrı Kilisesi (1995). Bu son grup 1996'da 17.000 üyeye ulaşmıştı ve böylece "WCG için en büyük tehdit" haline gelmişti.

1990'larda ve sonrasında yaşanan tüm değişikliklerin ortasında, WCG pek çok çalkantıya katlandı. Kilise birçok kişi tarafından olumlu karsılanan doktrinsel formülasyonlarla mücadele etti Evanjelikler, ayrılan birçok muhalifi yatıştırmakta başarısız olsalar bile. Diğerleri ise WCG'nin evanjelik ortodoksluğa doğru ilerleyişinin raydan çıktığını oldukça güçlü bir şekilde savunacaktır. (Aşağıdaki "Öğretiler"e bakın). Ayrıca eleştirmenler, yeni WCG'nin Armstrong'dan net bir şekilde vazgeçmediğini, bunun yerine kurucuyla hâlâ yakın ilişkileri olan üyeleri yabancılaştırmamak için dikkatli davranmak için her türlü çabayı gösterdiğini öne sürdü.

ORGANİZASYON

WCG sürekli olarak merkezi kontrol politikasını sürdürdü. Başından beri, WCG'nin yapısında kilisenin başı olarak papaz general vardı. Ancak Joseph Tkach Jr., yönetim kuruluna bir miktar hesap verebilirlik ve sorumluluk veren, uzlaşmaya dayalı bir liderlik tarzını benimsedi.

Pasadena'daki uluslararası genel merkez şu anda misyonunu, üye cemaatleri İnanç Bildirgesi'ni desteklemeye teşvik etmek, cemaatler ve öğretmenler için literatür ve İncil eğitim materyalleri sağlamak, üyeleri ortaya çıkan haber ve bilgilerden haberdar etmek, eğitim sağlamak olarak görüyor. papazları için, yabancı misyonları teşvik etmek ve diğer mezheplerle etkileşimde bulunmak.

Yeni WCG hala Plain Truth dergisini yayınlamaya devam ediyor ve artık düzenli olarak bir dizi Evanjelik yazarı davet ediyor.

katkıda bulunarak yayına güvenilirlik ve çeşitlilik katar. Bu süreli yayının bir zamanlar tirajı birkaç milyondu, ancak çoğu ücretli abonelik değildi.

Armstrong'un milyonlarca kopyası basıldı ve daha sonra bunları büyük miktarlarda ücretsiz olarak geniş çapta dağıttı. Bu, WCG'nin reklamını yapmanın bir yöntemiydi. Derginin mevcut okur kitlesi 50.000 civarında olup bunların çoğu ücretli abonelerdir.

WCG ayrıca Plain Truth Bakanlıkları olarak bilinen ve yaklaşık kırk istasyon tarafından yürütülen bir radyo programını da yürütmektedir.

Dönüşüm sırasında yaşanan üye ve gelir kaybı, WCG'nin 1997 yılında Big Sandy, Teksas'taki Ambassador College kampüsünü ve 2001 yılında Ambassador'un Pasadena'daki ana kampüsünü satmasına neden oldu.

WCG, genel merkezi ve ülkenin farklı yerlerindeki birkaç yerel kilise binası dışında tüm mülklerini elden çıkardı.

ÖĞRETİMLER

Bu bölümde üçlü bir görevimiz var. Armstrong'un geleneksel öğretileri sunulacak, ardından yeni doktrinler sunulacak ve bunu geleneksel ortodokslukla bir karşılaştırma/karşıtlık takip edecek.

Tanrı

Armstrong, pagan bir doktrin olduğunu söylediği Teslis inancını reddetti. Üçlü Birlik'i inkar eden WCG'nin, Tanrı'nın yalnızca tek bir öz değil, aynı zamanda tek bir kişi olması gerektiğini savunan YEHOVAH'IN ŞAHİTLERİ, Hristiyanlık ve MORMONİZM gibi diğer Üçlübirlik karşıtı tarikatlarla pek çok ortak noktası vardı. Ancak Armstrong, Tanrı'yı yalnızca üç kişiyle sınırladığını söylediği için Üçlü Birlik'i reddetti. Mormonizm'e benzer şekilde, inanlıya şunu öğretti: "Tanrı, gerçekten onun

kendi türüne göre kendini yeniden üreterek . Dolayısıyla Armstrong, Tanrı ile insanoğlu arasında gerçekte bir ayrım yapmıyordu; Farklı bir ifadeyle, tüm inananların dirilislerinden sonra kücük tanrılar haline geldiklerini öğretti.

4

WCG artık Ortodoks Teslis doktrinini kabul ediyor. Şubat 1996'da Tkach şunları yazdı: "Tanrı'nın, insanların da içinde doğabileceği birden fazla 'ruh varlığından' oluşan bir 'aile' olduğu yönündeki uzun süredir sahip olduğumuz görüş artık ortadan kalktı; yerini, üç Kişide ebediyen var olan tek bir Tanrı'ya ilişkin Kutsal Kitap açısından doğru bir görüş aldı. , Baba, 5 Oğrul WarkudsıksRuhis'tiyanlık, Athanasian İnancında formüle edilen Teslis öğretisine inanır, öğretir ve itiraf eder: "Katolik inancı şudur ki, biz üç kişide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye ibadet ederiz." (Ek 1).

İsa Mesih

Armstrong, İsa'nın bakireden doğuşunu kabul etmesine rağmen, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişinin sapkın bir resmini sundu. İsa çarmıha gerildiğinde çarmıhta ölen beden, birlikte dirildiği beden değildi. Bu sonuç onu "canlandırmak" ile "canlandırmak" arasında ayrım yapmaya yöneltti. Dedi o:

Armstrong'un Mesih hakkındaki görüşü, İsa'nın tek bir doğası olduğunu, yalnızca ilahi olduğunu öğreten Monofizitleri (beşinci yüzyıldaki sapkın bir grup) anımsatıyordu.

Benzer şekilde Armstrong, İsa'nın ölümünden sonra insan doğasını korumadığını, dirilişinden sonra tamamen ve yalnızca manevi bir varlık olduğunu savundu. Bu inanç, Kadıköy Konsili'nde (MS 451) Kutsal Yazılara göre Mesih'in insani ve ilahi olmak üzere iki doğaya sahip olmaya devam ettiğini öne süren eski Hıristiyanlıkla çelişmektedir. Bu iki doğa tek bir kişide öyle bir birleşmiştir ki, "karışık değildir, değişmemiştir, ayrılmamıştır ve bölünmemiştir."

Hıristiyan teolojisinde bu, hipostatik birlik olarak bilinir, bu, İsa'nın her iki doğasının da, enkarnasyon sayesinde, diğerinin özelliklerini paylaştığı anlamına qelir. Dolayısıyla, Yuhanna 2:19-21'de İsa mecazi olarak kendisine atıfta bulunarak tapınaktan söz ederken, ilahi doğayla iletişim içinde yükselecek olan fiziksel bedeninden bahsediyordu. Ya da Yuhanna 20:27'de, dirilen Mesih, Thomas'tan ellerindeki tırnak izlerine dokunmasını istediğinde, ona dirilmiş ve fiziksel ama yine de bozulmaz ve yüceltilmiş bedenindeki fiziksel yaraları gösterdi. Bugün WCG, İsa Mesih'in "Kurtuluşumuz için bedende tezahür eden Tanrı olduğunu öğretiyor.

O, Kutsal Ruh'tan doğmuştur ve bakireden doğmuştur
Meryem, tamamen Tanrı ve tamamen insan, tek Kişide iki tabiat."

WCG, Armstrong'un öğretilerini artık açıkça reddetmiştir, ancak
Kristolojinin diğer doktrinleri nasıl derinden etkilediğini anlama derecesi
hala belirsizdir.

Kutsal ruh

görülen.

Armstrong'un Kutsal Ruh öğretisi Yehova'nın Şahitlerininkine çok benziyordu. O, "Kutsal Ruh'un ilahi bir güç olarak işlev gördüğünü" savundu. Kutsal Ruh'un bir kişi olduğu konusunda ısrar etmek Tanrı'yı sınırlamaktır, Tanrı'yı sınırlamak ise tüm kurtuluş sürecini inkar etmektir.

"Bu sapkınlık" dedi, "gerçek yeniden doğuşu inkar ediyor deneyim!"

8 Armstrong tarihi değerlerle açık bir çatışma içerisindeydi. Hıristiyanlık da bu doktrine dayanmaktadır. Örneğin İznik İmanı, Kutsal Kitap'ın Kutsal Ruh'la ilgili konumunu kabul ederken şöyle der: "Baba ve Oğul'dan çıkan, Rab ve yasam veren Kutsal Ruh'a inanıyorum.

Baba ve Oğul birlikte tapınılır ve yüceltilir."

Yeni WCG öğretisi geleneksel ortodoks öğretiyi doğruluyor Üclü Birlik'in ücüncü kisisi olarak Kutsal Ruh doktrini.

Yeniden doğmak

Armstrong'un WCG'si, Hıristiyanların, İsa'nın ikinci gelişi sırasında, adil olanın dirilişinden önce yeniden doğabileceklerini reddetti. Başka bir deyişle, yeni doğum, bu şimdiki yaşamda ulaşılamayan gelecekteki bir olaydır. Hatta Protestanların geleneksel yeniden doğma anlayışının sapkın olduğunu bile iddia etti.

Ocak 1991'de WCG bu konudaki öğretisini değiştirdi ve artık yeni doğuşun bu dünyevi bir olay olduğunu anlıyor ve doktrin anlayışları Evanjelizm ile aynı çizgide kalıyor. İnsanlar, Tanrı'nın Mesih İsa'daki lütfuyla kurtarılan günahkarlar olduklarını itiraf ettiklerinde yeniden doğarlar.

"Yeniden doğmak" ifadesi, ortodoksluğun gölgesinde çeşitli yorum ve anlayışlara sahip olmuştur. Roma Katolik, Doğu Ortodoks ve Lutheranizm ve Anglikanizm gibi bazı tarihi Protestan mezheplerinde yeni doğuş, vaftiz doktrinine bağlıdır. Diğer Protestan gelenekleri, "yeniden doğmayı", kişinin İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etme kararını içeren, vaftizden önceki bir dönüşüm deneyimi olarak tanımlamıştır. Hem de

Örneğin, yeni doğum bu hayatta mümkündür. Hiçbir ortodoks gelenek, Armstrong'un öğrettiği gibi, bu hayatta yeni doğumun mümkün olmadığını öğretmez.

Kurtuluş

Armstrong için kurtuluş bir süreçti. Kişinin Tanrı'nın kanununun emirlerine itaat etmesi gerekiyordu; bu, eski İsraillileri bağlayan kanunların günümüz Hıristiyanlarını da bağladığı anlamına gelir. İsa, insanlığa bunların gerçekten korunabileceğini göstermek için yasaya itaat etti. Buna Şabat gününün, yiyecek kanunlarının, festivallerin, yeni ayların ve kutsal günlerin uygulanması da dahildir. Yalnızca Tanrı'nın kanunlarına uyanlar kurtuluşa ulaşacaktır.

Armstrong'un kurtuluş anlayışı kesinlikle İsa'nın öğrettikleriyle doğrudan çelişiyor, çünkü şöyle dedi:

"Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; öyle ki, ona inananlar mahvolmasın, sonsuz yaşama sahip olsunlar" (Yuhanna 3:16). Bu aynı zamanda Pavlus'un Efesoslu Hıristiyanlara söylediği şu sözlerle de çelişmektedir: "Çünkü iman aracılığıyla lütufla kurtuldunuz - ve bu sizin gücünüz değil, Tanrı'nın armağanıdır - işlerin değil. kimse övünemez" (Efesliler 2:8-9).

Bu referanslar, Ortodoks Hıristiyanların yüzyıllardır kurtuluşlarıyla ilgili itiraflarının temelini oluşturmaktadır. Havarilerin İman İmanı'na dikkat edin: "İnanıyorum . . . günahların bağışlanması"; benzer şekilde dördüncü yüzyılın İznik İnancı

şöyle der: "Günahların bağışlanması için tek bir vaftizi kabul ediyorum."
Bu nedenle Hıristiyan kilisesi başından beri şöyle demiştir: "Günahların bağışlandığı yerde yaşam ve kurtuluş vardır."
Eğer Mesih'in dünya için tamamlamış olduğu kurtuluş işinin otomatik olarak anlaşılması amaçlanmış olsaydı, lütfun, imanın ve kilise hizmetinin doğası tehlikeye girecek ve yeniden tanımlanması gerekecekti.

Dünya çapındaki Tanrı Kilisesi artık kurtuluşun

Tanrı'nın lütfuyla iman yoluyla gelir ve insanın yaptığı işler insanı kurtaramaz. Bununla birlikte, kurtuluş doktrini ile ilgili mevcut WCG öğretisinde evrenselliğin bir ipucu gibi görünen şeyle ilgili bazı endişeler vardır. WCG, kurtuluşun İsa olmadan gelebileceği anlamında evrenselci olmadıklarını açıkça belirtiyor. WCG'nin resmi web sitesindeki sunum, İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde tüm insanların Mesih'e çekildiğini öne süren bir makale içeriyor. "Kısacası, İsa Mesih kurtuluşa giden tek yoldur ve O, kendi zamanında, kesinlikle herkesi kendi yoluna çeker."

Cehennem

Armstrong cehennemin varlığını ve gerçekliğini inkar ediyordu. Bunun yerine yok etme doktrinini, yanı inanmayanlar öldüğünde sonsuza kadar ölü kalacaklarını öğretiyordu. Hareket, eski Hıristiyan cehennem öğretisinin reddedildiği kısa bir broşür (Gerçek Cehennem Ateşi Var mı?) yayınladı.

Yeni WCG bu doktrin konusunda kendisini Armstrong'tan tamamen soyutlamış değil. Cehennem, Tanrı ile ıslahı mümkün olmayan günahkarlar arasındaki ayrılık olarak tanımlanır. Yunanca Gehenna kelimesiyle eşanlamlı olan "ateş gölü" terimi, Şeol ve Hades'ten (mezar) farklıdır , ancak "[Mukaddes Kitap] bunun yok olma mı, yoksa Tanrı'dan bilinçli ruhi ruhi 10 yabancılaşma anlamına mı geldiğini tanpolarak açıklarıyanık "ise tam tersine, inanmayanların yok edilmesi öğretisini hiçbir zaman kabul etmemiştir; daha ziyade, İsa Mesih'e inanmayan herkes, İsa'nın dediği gibi, "ağlama ve diş gıcırdatma olacak" (Mat. 8:12) sonsuz lanete maruz kalacak. Cehennem gerçek anlamda sonsuz azabın yaşandığı yerdir. İsa ayrıca şunu da söyledi: "Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Daha ziyade, cehennemde hem bedeni hem de canı yok edebilecek olandan korkun" (Mat. 10:28).

Cehennemde bedenin ve ruhun yok edilmesi, azabın sona ermesi anlamına gelemez.

Şabat

Armstrong'un yönetimi altında WCG, Eski Ahit Şabatı'nın (Cumartesi) sıkı bir şekilde tutulması gerektiğini öğretti. Aslında Şabat'ı tutmak, Tanrı'nın halkının gerçekte kim olduğuna dair Tanrı'nın işaretiydi. Levililer'in beslenme kurallarına uymak da her Hıristiyan için zorunluydu.

Ocak 1995'te yeni WCG, "yeni antlaşma" doktrini olarak bilinen bir bildiri yayınladı. Açıklamada, Hıristiyanların Şabat'a uyma zorunluluğunun bulunmadığı açıkça belirtildi. Eski Ahit Sabatının bir qölge olduğu anlasılmaktadır. gelecek şeylerdi ve Hıristiyanların Şabat geri kalanı olan Mesih'in öncüsüydü. Mevcut WCG kiliselerinin çoğu hala Cumartesi Şabatı'nda ibadet ediyor. Liderler bunun sadece yıllar boyunca oluşan alışkanlıktan kaynaklandığını iddia ediyor, ancak artık bağlayıcı değil ve artık kesinlikle Pazar günü veya başka bir günde ibadet eden kilise organlarına yönelik bir kınama vok.

Geleneksel Hıristiyanlık, haftanın ilk günü İsa'nın dirilişi şerefine Şabat'ta ibadetten ayrılıyordu. Ancak Pavlus ayrıca Hıristiyan kilisesinin Şabat'a veya diğer kutsal günlere uymakla yükümlü olmadığını da açıkça belirtti. "Bu nedenle kimsenin sizi ne yediğiniz, içtiğiniz, dini bir bayram, bir Yeni Ay kutlaması ya da bir Şabat günü ile ilgili olarak yargılamasına izin vermeyin. Bunlar gelecek şeylerin gölgesi; Ancak gerçek Mesih'te bulunur"

(Sütun 2:16-17).

Diğer Kutsal Günler

WCG üyelerinin Noel ve Paskalya'yı kutlaması yasaklandı. Armstrong bunları pagan bayramları olarak ilan etti. Onların yerine, üyelerine yedi kutsal günü kutlamaları emredildi: Fısıh, Mayasız Ekmek Bayramı, Pentikost, Borazan Bayramı, Çardak Bayramı, Kefaret Günü ve Son Büyük Gün.

Bu yetkiler, Armstrong'un Eski Ahit yasalarına sıkı sıkıya uyulması qerektiği yönündeki ısrarıyla tutarlıydı.

Eski Ahit kutsal günlerine uyulmasına ilişkin mevcut WCG öğretisi, bunların artık bağlayıcı veya gerekli görülmediği yönündedir. Ancak birçok cemaat hâlâ bunları gözlemliyor; ancak artık bunlar, Tanrı'nın kurtuluş tarihindeki büyük eylemlerinin "anıtları" ve "kutlamaları" olarak görülüyor.

Roma Katolik Kilisesi, Kutsal Zorunluluk Günleri olarak bilinen günleri kutlar. 1917 tarihli Canon Kanunu'na göre on kutsal gün farzdır. Yukarıda belirtildiği gibi Protestan Hıristiyanlığı özel kutsal günlere uyulmasını zorunlu kılmamaktadır. Pek çok geleneksel mezhep tarafından kutlanan ayin yılı, yıl boyunca önemli festival Pazar günleri ve mevsimler sunar (Advent, Noel, Epifani, Perhiz, Paskalya, Pentekost) ve bunlar doğruluğu hak etmek için değil, yaşamın devam eden anlatımını kutlamak için kutlanır. İsa'nın ve kilisesinin.

Ondalik verme

WCG üyelerinin ondalık vermeleri gerekiyordu. Sıkı bir şekilde gözlemci olan üyelerin yüzde otuz, yani normal ondalık için yüzde on, yıllık Çardak Bayramını desteklemek için yüzde on ve WCG içindeki dul ve yetimleri desteklemek için yüzde on vermeleri bekleniyordu.

Armstrong, Yeni Dünya'daki Hıristiyanların Artık vasiyette belirli bir hususun belirtilmesi emredilmiyordu. gelirin yüzdesi (1 Korintliler 16:2). Mesih'teki kurtuluş armağanına karsı sükranlarını cömertce yermeleri gerekiyordu.

Yeni WCG döneminde üçlü vergi terk edildi. Üyelere hâlâ gelirlerinin yüzde onunu vermeleri öğretiliyor. İnanç Beyanı'na göre, ondalık verme Eski Ahit'in bir emriydi ve Yeni Ahit'te ibadetin gönüllü bir ifadesi olarak sürdürülüyor.

Fiziksel hastalık

Fiziksel olarak hastalanan WCG üyelerinin doktorlara görünmesi yasaklandı. Bu konu yeni yönetimde ilk değişen konulardan biri oldu. 1987'de, Armstrong'un ölümünden sadece bir yıl sonra, üyelere ihtiyaç duyduklarında bir hekime başvurabilecekleri ve başvurmaları gerektiği öğretildi.

Armstrong'un doktorlara gitmeme ve ilaç almama konusundaki kısıtlamaları Kutsal Yazılarda bulunamaz.

Mesih ve elçiler hiçbir zaman bireylere hasta olduklarında doktora gitmemeleri gerektiğini söylemediler. Koloseliler 4:14'te Pavlus, sevgiyle "sevgili dostumuz doktor Luka" diye adlandırdığı iş arkadaşı Luka'dan bahseder. Üyelerin doktorlardan men edilmesi, Armstrong'un Yeni Ahit'i göz ardı eden yasal teolojisinden doğan insan yapımı bir yasaydı: "Bu,

özgürlükMesih'in bizi özgür kıldığı. O halde sağlam durun ve bir daha kölelik boyunduruğu altında ezilmenize izin vermeyin." (Gal. 5:1).

Anglo-İsrailizm Bu kavram, Armstrong'un İngiliz halkının, İsrail'in on "kayıp" kabilesinin gerçek torunları olduğu inancını ifade eder; bu kabileler, Asurlular onları M.Ö. 722'de fethettiğinde ortadan kaybolmuştur. Bu teori, on kabilenin boyunduruk altına alınmasından sonra, Batı Avrupa'ya, İskandinavya'ya ve Britanya Adaları'na göç ettiler ve WCG üyelerinin "İskandinavya'nın sadık kalıntısı" olduğunu söyledi.

Allah'ın insanları. . . gerçek İsrail." Üyelerin 111 Gerçek şu ki, WCG Şabat Günü'nü ve Eski Ahit bayramlarını gözlemlemeleri İsrailoğulları olduklarının ek kanıtıydı.

Armstrong, İsrail'in, Tanrı'nın antlaşma yaptığı seçilmiş halkı olması nedeniyle, İbranice antlaşma sözcüğü (berith), İbranice insan sözcüğü (ish) ile birleştirildiğinde İngilizce dilinde anlamlı hale geldiğini savundu. İbranice kelimelerin orijinal yazılışında sesli harfler görünmediğinden, e harfi berith'ten ayrılarak brith kelimesini oluşturur . Üstelik İbraniler h'yi telaffuz etmediler, dolayısıyla orijinal berith brit oldu . Tanrı'nın insanla olan antlaşmasını ifade eden ish ile birleştirildiğinde , İbranice berith-is h , İngilizce "İngiliz" veya "İngiliz" haline gelir.

Armstrong, Anglo-Saksonlar için Sakson kelimesinin etimolojisinde de aynı derecede yaratıcıydı . Tanrı'nın kutsamayı vaat ettiği şey İshak'ın tohumu olduğundan (Yaratılış 21:12) ve eğer i düşerse elimizde "saac" kalır ve bunlar da "Saac'ın oğulları" yeva "Saksonlar"dır.

Allah'ın kendisivle antlasma yaptığı kimse.

Ayrıca Armstrong, İngiliz tahtının Davud'un tahtının günümüzdeki uzantısı olduğu konusunda ısrar etti ve Kraliçe II. Elizabeth'in taç giydiği Scone Taşı'nın, Jacob'un yastık olarak kullandığı taş olduğunu ileri sürdü. Daha sonra pevoamber Yeremva tarafından Britanva Adalarına nakledildi.

Ancak taşı araştıran jeologlar, bunun İskoçya'da yaygın olan kırmızımsı bir taş türü olan kireçli olduğu sonucuna vardı.

Hayal gücünü kışkırtan bu fikirler, geleneksel Hıristiyanlık veya tarih bilimiyle uyumlu değildir. Buna rağmen Anglo-İsrailcilik, MORMONİZM ve KİMLİK HAREKETLERİ tarafından benimsenmiştir.

Bu doktrinde değişiklikler 1992-1994'te gerçekleşti. Bu süre zarfında uzun çalışma makaleleri yürütüldü ve doktrin unutulmaya yüz tuttu. Joseph Tkach Jr. 1992'de şunları yazdı: "Geleneksel kanıtlarımızın tümü folklora, efsaneye, mitlere ve efsanelere dayanmaktadır.

batıl inanç." 12 Church Armstrong şunları öğretti: "Sadece bir tane var qerçek kilise.

Diğerleri Şeytan'ın, özellikle de 'Büyük Fahişe' olan Roma Katolik Kilisesi'nin ürettiği taklitlerdir.

Babil.' Gerçek kilise 'Tanrı'nın Kilisesi' adını taşımalıdır." Ve bu kilise elbette Armstrong'un oluşturduğu Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'ydi. Tarihsel olarak, Hıristiyan kilisesi başlangıcından beri yalnızca "tek bir kutsal Katolik ve havarisel kilisenin" var olduğunu söylemiştir. (Nicene Creed). Bir kiliseyi veya mezhebi ortodoks yapan şey, üç ekümenik inancın ilkelerini benimseyip benimsemediğidir. Üçlemeyi ve Mesih'in tanrılığını inkar eden ve Hıristiyanların Mesih'e imanla aklandığını inkar eden gruplar sapkın ve şizmatiktir, tek gerçek kilisenin parçası değildir. WCG daha önce bu Hıristiyan doktrinlerini reddettiği için o zamanlar "kutsal katolik ve havarisel kilisenin" bir parçası değildi.

Yeni WCG, kiliseyi kurtuluş için İsa'ya inanan herkesi kapsayan "Mesih'in bedeni" olarak anlamaya başladı. Kilisenin misyonu ve hizmeti Tanrı'nın sürüsünü vaaz etmek, vaftiz etmek ve beslemektir.

Son zamanlar

Armstrong, 1972'de üçüncüsünü yapmadan önce iki kez Kıyamet'in gerçekleşeceğine dair tahminlerde bulunmuştu. Her ne kadar bu ve öncekiler başarısız olsa da, bu onu, WCG'nin kendinden geçerek Petra'ya götürüleceği kehanetinde bulunduğu bir başkasını daha yapmaktan alıkoymadı. , Ürdün, 1975. Bu kehanetin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Armstrong, son zamanlara ilişkin geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaktan çekinmeye başladı.

Ancak başarısız kehanetleri onu başka yanlış teolojik açıklamalar yapmaktan alıkoymadı. Birincisi sunu savundu:

ölüler üç kez diriltilecekti: (1) Gerçek kilise ve ayrılan azizler Herbert W.

Armstrong "yarının dünyasında". Bu gelecek milenyumda gerçekleşecekti. (2) Ayrıca milenyumdan sonra "cahillerin dirilişi" gerçekleşecek ve aydınlanmış azizler cahillere Tanrı'nın yollarını öğreteceklerdi.

Eğer onlar bu ikinci şansı reddederlerse, ki bazıları bunu reddederdi, o zaman (3) günahkarlar son kez dirilecek ve ardından ateş gölüne atılacaklardı. Orada yok olacaklar ve onlara dair tüm anılar silinecekti.

Burada Armstrong, Havarilerin ve İznik'in inançlarının yalnızca tek bir dirilişi itiraf ettiğini, o zaman Tanrı'nın "yaşayanları ve ölüleri" yargılayacağını kabul eden geleneksel Hıristiyan öğretisiyle çelişiyor. Dahası, kilise, ister sinodlarda ister konsillerde toplanmış olsun, tarihinde hiçbir zaman Mesih'in ikinci gelişi için bir tarih belirlememiştir. Armstrong'un milenyum kuşağı duruşu onun tüm vaaz ve öğretilerini renklendirdi. Eski WCG kilise idaresi müdürü Mike Feazell'in söylediği gibi: "Herbert W. Armstrong için müjde, İsa'nın İkinci Gelişinde Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kurmak için yeryüzüne gelişiyle ilgili müjdeydi."

13 Ahir zaman konusundaki mevcut öğretiler, WCG'yi, sonun milenyum olarak bilinen bin yıllık saltanat döneminden önce veya sonra geleceğini öğreten Evanjelik kiliselerin kapsamına verlestirivor.

ÇÖZÜM

Evanjelikler, WCG'nin değişiklik yapma konusunda sessiz kaldığı belirli alanlarla ilgili birçok soruyu gündeme getirdi.

Örneğin örgütün liderliği Armstrong'u doğrudan suçlamamaya büyük özen gösterdi. Sorumluluk sorunu da gündeme geldi. Yazarlarla yaptığı röportajda Tkach, hesap verebilirlik sorununun üç şekilde çözüldüğünü açıkladı. Armstrong yönetimindeki organizasyon "kukla kurulların" atanmasıyla karakterize edilirken, yeni yaklaşım kurulların bağımsız olarak atanmasıdır. İkincisi, bir etik ve sorumluluk beyanı yakında çıkacak. Son olarak, WCG'nin genel merkez kadar üyeler tarafından da kontrol edilen bir hareket olmasına ve mevcut üyeliğin kilisenin geri dönmesine asla izin vermeyeceğine daha fazla vurgu yapılıyor.

eski günlere.

FK BİLGİLER

Merkez

Dünya çapında Tanrı Kilisesi, Pasadena, CA 91123.

İnternet sitesi

www.wcg.org Kutsal Metin İncil (şu anda); vakti zamanında

Armstrong'un yazıları İncil'de yetkili öğretim rehberleri olarak görülüyordu.

Yayınlar

Yalın gerçek; Dünya Çapında Haberler; İnanç Beyanı, İyi Çobanlık İstatistikleri 58.000 üye.

Bunlardan yaklaşık 25.000'i 90 ülkede, geri kalanı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde, 870 cemaat var.

Notlar

- 1 Ruth A. Tucker, "Saçaklardan Kıvrımlara", Christian Today (Temmuz)
- Michael Feazell, Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesinin Kurtuluşu (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 22.
- 3 İstatistiksel bilgiler, Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania'da din profesörü olan Joseph M. Hopkins'ten (nd) alınmıştır.
- 4 Herbert W. Armstrong, Neden Doğdunuz? (Pasadena, Kaliforniya: Ambassador College Press, nd), 21–22.
- 5 Joseph Tkach Jr., "Kişisel," Plain Truth (Şubat 1996), 1.
- 6 Herbert W. Armstrong, Plain Truth (Nisan, 1963).
- 7 Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin İnanç Beyanı (Pasadena, Kaliforniya: Dünya Çapında Tanrı Kilisesi, 1993, 1995), 2.
- 8 Bkz. Herbert W. Armstrong, Ne Demek İstiyorsunuz? Yeniden Doğmak mı?

```
(Pasadena, Kaliforniya.:: Ambassador College Press, 1962).

9 Bkz. www.wcg.org/lit/gospel/bestnews.htm.

10 www.wcg.org/lit/aboutus/beliefs/default/htm#hell.

11 Joseph Tkach, Transformed by Truth (Sisters, Ore.: Mult-nomah Books, 1997), 119.

12 Larry Nichols ve George Mather tarafından alıntılanmıştır, Discovering the Plain Truth: How the Worldwide Church Encountered the Gospel of Grace (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1998), 93

13 Aynı eser, 104.
```

ZEN BUDİZM; ROCHESTER ZEN MERKEZİ

Çince ch'an sözcüğünden ve daha da eski Sanskritçe dhyana sözcüğünden türetilen zen sözcüğü meditasyon anlamına gelir. Zen esas olarak BUDİZM'de gelişti.

TARİH

Zen'in kurucusu Tao-Sheng'di (MS 360–434). Ancak popüler olarak tanınan kurucu Bodhi-dharma'ydı (ö. MS) 534). Efsaneye göre o, Güney Hindistan'a seyahat eden ve burada Mahayana biçimini benimseyen bir Pers'ti. BUDİZM o bölgede yaygındı. Daha sonra iddiaya göre bu öğretileri Wu hanedanlığı döneminde Çin'e taşıdı. Zen öğretileri ve felsefesi daha sonra Japonya'ya götürüldü ve burada Japon kültürünü büyük ölçüde etkiledi ve ardından Japon kültüründen etkilendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'nın diğer bölgelerinde Zen Budizmi merkezleri kuruldu. Örneğin Rochester Zen Merkezi 1966 yılında Philip Kapleau tarafından kuruldu.

Kapleau Japonya'da savaş suçları muhabiriydi. Columbia Üniversitesi'ne gittikten sonra DT Suzuki ile tanıştı ve kısa süre sonra derslerine katıldı. Japonya'ya dönen Kapleau, Zen çalışmalarına Soen Nakagawa Roshi'nin gözetiminde devam etti. Beş yıl sonra aydınlanmayı deneyimlediği ve ardından sekiz yıl daha eğitim alarak geçirdiği bildirildi. 1966'da kendisi de öğretmen (roshi) oldu ve aynı yıl Rochester Zen Merkezi'ni kurdu.

Rochester grubunun bağlı kuruluşları olarak kabul edilen diğer merkezler Colorado, Kaliforniya, New Mexico, Kuzey Carolina, Wisconsin ve Vermont'ta bulunmaktadır. Kanada, Meksika, İsveç, Almanya ve Yeni Zelanda'da da yabancı merkezler bulunmaktadır.

Alan Watts'ın yazıları Zen'i popüler bir düzeyde destekledi, onu ortalama okuyucu için kabul edilebilir hale getirdi ve 1950'lerde, 1960'larda ve 1970'lerde kolej ve üniversite kampüslerinde ana akım kabule taşıdı.

ORGANİZASYON

Rochester Zen Merkezi, taraftarların günlük meditasyon yapmak, atölye çalışmalarına katılmak ve Zen ilkeleri üzerine eğitim almak için bir araya geldiği bir eğitim merkezidir. Yeni gelenler üç aylık deneme süresi boyunca merkeze katılabilirler. Tek şart, bir oryantasyon toplantısına katılmak ve her katılımda minimum 3,00\$ bağış yapmaktır. Üyelik, başvuru formunu doldurup, taahhütte bulunarak ve fotoğraf gönderdikten sonra gerçekleşir. Zen Merkezi'nin elli mil yakınında yaşayanlar "yerel üye" olarak kabul edilirken, elli mil yarıçapının ötesinde yaşayanlar "şehir dışından" üyeler olarak kabul edilir.

Üyelik merkezde oy verme ayrıcalığı sağlar. Merkezin arkadaşları bu yazının yazıldığı an itibarıyla yıllık 50,00\$ katkı sağlıyor. Üyelere talimat veren lidere Zendo Başkanı denir.

ÖĞRETİMLER

Zen felsefesi çeşitli dürtülerin eklektik bir karışımıdır. Mahayana'nın Buddha olma becerisine yaptığı vurgu ve meditasyonda bireysellik ve bağımsızlığın önemi, TAOİST'in insanlık ve doğa arasındaki birlik fikriyle birleştirilir.

Zen felsefesinde akıl ve rasyonellik kötülenir. Bunun nedeni mistisizme ve adananın dini hayatındaki öznel deneyime vurgu yapmasıdır. Hem özne hem de nesne bir arada var olur. Doğa tamamen deneyimde tanımlanır düşünceli yaşamın.

Zen, aydınlanmanın veya satori'nin çaba ve tefekkür eğitimi ile elde edilebileceğini öğretir. Bo dhi veya benliğin hakikate uyanışı tek bir yaşamda mümkündür. Bu, uyanışın ancak birkaç reenkarne yaşamdan sonra mümkün olduğunu öğreten BUDİZM ve HİNDUİZM'den önemli bir farklılıktır. Orta Çağ'da Zen'de Rinzai (Eisai tarafından 1191'de kuruldu) ve Soto (Dogen tarafından 1225'te kuruldu) olmak üzere iki mezhep ortaya çıktı. Suzuki (1870–1966) tarafından Batı'ya tanıtılan Rinzai mezhebinin yazıları ve öğretileridir. Bu öğretiler ve yazılar, tüm çeşitliliğin birlik içinde bulanıklaştığı ani avdınlanma fikrini yurguladı.

Kişi aydınlanmayı çabalayarak elde edemez ve edemez. Bu sadece ortaya çıkıyor - adananın en iyi noktaya ulaşabilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği paradoksu da buradan geliyor.

1 zahmetsizlik.

Yoga ustası (roshi) kişiye meditasyon yapması için bir nesne vererek konuyu yönlendirir. Bu bir masa, bir duvar veya herhangi bir şey olabilir. Roşi daha sonra kişiye meditasyonuna rehberlik etmesi için bir koan (zazen) verir . Örneğin roshi şunu sorar: "El çırpmanın sesi nedir?" "Bu koanlar üst üste gelen kavramsallaştırmayı parçalamak için tasarlandı

deneyimin akışına ve sezgisel içgörünün ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Elicbir anlam ifade etmiyorlar. Öğrenci mantığın ötesine gecer.

Soto'da adanan koanlar tarafından yönlendirilmez . Dogen'in öğrencilerine sessizce meditasyon yapmaları öğretildi. Zazen'de şunları yapmaları gerekir :

gelecekteki bir durumu ya da şu anda olduğundan farklı bir durumu düşünmeyin. Her an kendini tanımlar. Dogen, "Yakacak odunun kül olmaya niyeti yok" dedi. "Kül haline geldiğinde artık yakacak odun değildir."
"Olmayı" arzulamak sonucsuz bir cabadır.

Roshi ile gözbebeği arasındaki ilişki bütünleyici ve önemlidir. Aydınlanma Dharma aktarımı yoluyla gelir; bu, öğretmenin rolünün öğrencinin anlayısının aynı olduğunu görmek olduğu anlamına gelir.

Zen, günlük olaylardan kopmuş, bağımsız bir yaşamı teşvik etmez. Bu bakımdan programatik bir dindir. Bu satori deneyimlendikten sonra bile geçerlidir .

Doğa, yukarıda belirtildiği gibi, benliğin ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Tanrı

Zen ve Hıristiyanlık arasında dikkate değer zıtlıklar vardır. Başlangıç olarak Zen, bir bütün olarak Budizm gibi, aşkın bir Tanrı'nın varlığını reddeder. Ancak bu ifade yanıltıcı olabilir. Zen'in "inkar ettiğini" söylemek, Tanrı'yı onaylamamak veya reddetmemekle Tanrı'nın inkar edilmesi anlamına gelir. İnkar ve tasdik, akılla, dille, sözle yapılan mantıksal iddialardır. Zen hiçbir mantığı veya mantığı kullanmaya çalışmaz.

Ancak ilginç bir şekilde dili işe yaramaz hale getirmek için kullanıyor. Zen'in Tanrı kavramının panteist doğası böyle bir açmazı mümkün kılmaktadır. Buna karşılık, Hıristiyanlığın aşkınlığı ve içkinliği Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Üçlü Tanrı'yı oluşturur. Böyle kişisel, ilahi ve kurtarıcı bir Tanrı kavramı Zen Budistinin zihnine avkırıdır.

Vahiv

Vahiy kavramı Tanrı kavramıyla bağlantılıdır. Zen'e göre hakikat ve bilgi "radikal sezgiden" gelir. Yani hakikat, öz-bilinçli öznenin içinden ortaya çıkar. Hıristiyanlık için ise durum tam tersidir. Hakikat dışarıdan gelen bir vahiy meselesidir. Tanrı, Eski Ahit'teki peygamberlerin ve Yeni Ahit'teki müjdenin ağızları ve yazıları aracılığıyla İsrailoğullarına söylediği Sözü ile insanlığın karşısına çıkar. İsa Mesih, Tanrı'nın enkarnasyonudur ve İncil, Tanrı'nın yazılı Sözüdür.

Günah/Kötülük

Kötülük ya da yaşamın karanlık tarafı, Tanrı gibi ne onaylanır ne de reddedilir. Basitçe gerekli olduğu kabul edilir. Kötülük olmazsa iyilik anlamsız kalır. Karanlık olmazsa ışık nedir? (Yin ve yang'a bakın). Hıristiyanlıktaki gibi aşkın bir Tanrı bulunmadığından, tanrıya karşı bir saldırı ya da aktif bir isyan olasılığı da yoktur. Günah ve suç nefsin içinde kalır. Benliğin karanlıktan aydınlığa çıkma arayışıdır.

Bu, tüm insanların "günah işlediğini ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığını" (Romalılar 3:23) öğreten Hıristiyanlıktan cok farklıdır.

Kurtuluş

Aydınlanma veya satori eğitim ve meditasyon yoluyla elde edilir. Hıristiyanlığa benzer şekilde Zen, sonsuz bir reenkarnasyon döngüsü olmadan mevcut yaşamımızda hakikate ulaşabileceğimiz konusunda sırar eder. Ancak Hıristiyanlıktan farklı olarak Zen, eğer kişi yaşamı boyunca kurtuluşa ulaşamazsa, reenkarnasyon sürecine dahil olarak başarılı olabileceğini öğretir. Hıristiyan düşüncesi ve doktrininde kurtuluş, İznik ve Havarilerin inançlarında ifade edildiği gibi, İsa Mesih'in kişiliği ve işi aracılığıyla mümkün kılınır (bkz. Ek 1). Hıristiyan için İsa'nın hikayesi, insanlığa ve insanlığa müdahale eden Tanrı'nın hikayesidir. Zen aşkın bir Tanrı'yı reddettiği için, zorunlu olarak o Tanrı'nın insan formuna müdahalesini de reddetmek zorundadır. "Doğaüstü bir müdahale, yol, sığınak yoktur. Tamamını tasıyoruz

eylemlerimizin sorumluluğu."



Yetki

Zen Budizminin temel otoritesi kişinin kendisidir. Bu tanım gereği doğrudur. Rehberlik için bakılabilecek hiçbir inanç, hiçbir doktrin, hiçbir dogma, hiçbir yazı yoktur. Gerçeğin tek emin rehberi kişinin kendi icindedir.

Bu tür öznelciliğin tersine, Hıristiyanlık, "yaşayanları ve ölüleri yargılamaya gelecek" olan İsa Mesih'in efendiliğini kabul eder. İlk Hıristiyanlar havarilerin otoritesine boyun eğdiler (Elçilerin İşleri 2:41-44).

Otorite konusunun Hıristiyan âleminde gerçekten de farklı yorumları vardır. Örneğin Roma Katolikleri papanın otoritesini ve kilise geleneğini önde gelen otoriteler olarak görüyorlar. Protestan Reformu ise tam tersine İncil'i (sola scriptura) doktrin, inanç ve uygulama konusunda nihai ve tek otorite olarak belirledi. Üçüncü bir varyasyon, Roma'dan kopan, patriklerinin otoritesini kabul eden ve Roma papasının ayrıcalıklılığını reddeden Doğu kilisesi geleneğinde ortaya çıkar.

Ancak bu çeşitliliğin ortasında Zen'in antitezi olan bir benzerlik ortaya çıkıyor. Ortodoks Hıristiyan dünyasında otorite, öznenin sezgilerine bağlı değildir. Bu, teolojinin giderek daha az doğaüstü vahiy meselesi haline geldiği ve giderek daha çok belirgin bir rasyonalizm meselesi haline geldiği Aydınlanma'ya (1700'lerin ortası) kadar tarihsel olarak doğruydu. Romantik çağda Zen ile Hıristiyanlık arasında çok daha yakın bir karşılaştırma gelişti. Doğaüstü vahiy kavramını reddeden, on dokuzuncu yüzyılın önde gelen liberal ilahiyatçılarından Friedrich Schleiermacher, dini otoritenin İncil'den değil, teolojik olarak arayış içinde olan öznenin bilinçli sezgilerinden ortaya çıktığı konusunda ısrar etti. Bu konum Zen Budizmininkiyle hemen hemen aynıydı.

ÇÖZÜM

Bugün dünyada sekiz milyondan fazla insanın yaşadığı tahmin ediliyor

kendilerini Zen Budizmini takip ederken görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Budizm'in açık ara en popüler biçimidir. Geçmişte Zen, alternatif bir değerler sistemi arayan Amerikalıların ilgisini çekmişti. Batı'nın materyalizmi karşısında hayal kırıklığına uğrayanların çoğu, Doğu dinlerinin görünüşte daha yüksek manevi değerlerinde anlam aradılar.

Zen felsefesine ilişkin bazı iyi arka plan kaynakları DT Suzuki tarafından yayımlanmıştır: Studies in the "Lankavatara Sutra" (Londra, 1930); Zen Budizminde Denemeler (Londra, 1927–34); Lankavatara Sutra (Londra, 1932). Buna Kapleau'nun Üç Sütunu Zen'i ve Alan Watts'ın yazılarını, The Way of Zen'i (New York, 1957) ve Christmas Humphreys'i, Zen:A Way of Life'ı (Londra, 1962) ekleyebiliriz .

EK BİLGİLER

Genel Merkez Rochester Zen Center, 7 Arnold Park, Rochester, NY 14607– 2082 Web sitesi www.rzc.org http://irizhanazono.ac.jp/ zen_centers/country_list_e.html Kutsal Metin Resmi metin yoktur, ancak Kapleau'nun Üç Sütun'una bakın Zen Yayınları'ndan Zen Yayı; Zen Arrow İstatistikleri Dünya çapında 3.000.000'den fazla Zen takipçisi var. Rochester Zen Merkezi

Dünyanın geri kalanında yaklaşık 500 üye ve 200'den az üyeyle nispeten küçük bir üyeliğe sahiptir.

Zen Budizminin kendisi ile ilgili olarak sekizden fazla

Japonya'da milyonlarca taraftarı var ve çok daha küçük sayıları Asya ve Avrupa'ya dağılmış durumda.

Notlar

1 Ninian Smart, Encyclopedia of Philosophy'de "Zen" (New York: Macmillan ve Freee Press, 1967). 7:367.

2 age.

31 inchi'nin sözleri, Lit-sen Chang, Zen Existentialism: The Spiritual Decline of the West (Nutley, NJ: Presbyterian and Reformed, 1969) kitabında kaydedildiği şekliyle.

Sözlük Girdileri

Α

A.. A.. (gizli). Aleister Crowley tarafından 1904'te oluşturulan bir tarikat olan Argentium Astrum'un kısaltması.

Harun Rahipliği (MORMONİZM). Mormonlar, Harun rahipliği ile Melkisedek rahipliği arasında ayrım yapar. İkisi arasında Harun rahipliğinin güç ve otorite açısından daha aşağı olduğu düşünülüyor. Harun'la başladı ve kendisi de Harun tarikatında rahip olan Vaftizci Yahya'nın zamanına kadar devam etti (Öğreti ve Antlaşmalar 84:26-27). Bu yetki sayesinde vaftiz edebildi ve İsa'nın yolunu hazırlayabildi. Yaklaşık 1.900 yıl sonra, dirildiği iddia edilen Yahya gökten,

Joseph Smith ve Oliver Cowdery'de Harun rahipliği (Doktrin ve Antlaşmalar 13). Bu olay 15 Mayıs 1829'da Harmony, Pensilvanya yakınlarında, Susquehanna Nehri kıyısında meydana geldi. Harun rahipliği bugüne kadar Melkisedek rahipliğinin yönetimi altında kalmıstır.

Abaddon (gizli; SATANİZM). Satanizm'de yedinci hiyerarşideki iblislerin şefi, Yok Edici. Eski Ahit'te Abaddon yeraltı dünyasına atıfta bulunur (Eyüp 26:2) ve Yeni Ahit'te bu isim dipsiz kuyunun meleğine ve çekirge belasının efendisine atıfta bulunur (Va. 9:7–11).

Abdul Khaalis, Hamaas (İSLAM; İSLAM MİLLETİ; nd).
1968'de Hanefi Mezhep Merkezi'nin kurucusu. 1973'te ailesinden beş kişi, İslam Ümmeti mensupları tarafından vahşice öldürüldü. 1977'de Abdul Khaalis, diğer Hanefilerle birlikte Muhammed Elçisi adlı bir filmin çekilmesini protesto etmek için Washington DC'deki üç binayı (belediye binası, B,nai B,rith Merkezi ve İslam Merkezi) ele geçirdi . Çok sayıda rehine kaçırıldı ve yaralandı, biri öldürüldü.

Khallis, binalara saldırı, adam kaçırma ve cinayet olaylarına karıştığı için 21-120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aberdeen Cadıları (gizli; BÜYÜCÜLÜK). 1597'de İskoçya'nın Aberdeen kentinde yirmi dört kişiden oluşan bir grup (yirmi üç kadın ve bir erkek) büyücülük yapmakla suçlandı. Yargılandılar, suçlu bulundular ve idam edildiler.

Abhiyoga (JAINİZM). Jainizm'de hizmetkar tanrılara verilen genel bir unvan veya isim. İndra adı verilen büyük tanrıları müjdeliyor ve onlara hizmet Pediyorlar.

Abracadabra (gizli; mistisizm). Hastalıkları iyileştirmek veya yaklaşmakta olan sorunları savuşturmak için kullanılan bir ortaçağ büyüsü. Kelimenin özellikle bir muska üzerine yazıldığında etkili olduğuna inanılıyordu.

Abrahadabra (gizli). Gizli abracadabra kelimesine benzer bir terim. Aleister Crowley bunu Horus'un sonsuzluğuna sihirli bir isim olarak kullandı

Yahudi İbrahim(gizli; 1362–1416). Ortaçağ simyacısı (simyaya bakınız) ve okült büyücü. Ünlü eseri Abra-melin'in Kutsal Büyüsü'nü doksan altı yaşındayken yazdı. Aleister Crowley'i büyük ölçüde etkiledi.

Abraxas (gizli). İran/Pers zaman tanrısıyla tarihi bağları olan gnostik bir tanrı.

İyileşmenin olmaması (gizli). Bir uygulayıcının dua edebildiği ve/veya orada olmayan hasta bir kişiye olumlu düşünce yansıtabildiği bir tür okült inanc sifası.

Mutlak Üçlü Birlik (URANTIA). Urantia'nın başlıca üçlemelerinden biri. Nihai üçlü gibi ve cennet üçlüsünden farklı olarak mutlak üçlü, cennet üçlüsünden ortaya çıkan "türetilmiş tanrılardan" oluştuğu için sonludur. Tek bir tanrıda üç kişiden oluşur: "Yüce Tanrı".

"Tanrı nihaidir" ve açıklanmış "evrensel kaderin tamamlayıcısı"dır. Mutlak üçlülük kişisel ve "kişiüstü" düzeyde mevcuttur.

Abulafla, Abraham ben Samuel (kabbala, 1240–1291). Kabalistik bir mistik olan Abulafla, ruh yolculuğunun yerine bilişe vurgu yaptı.

Uçurum (gizli). Evrimsel döngünün sonunda, belirli bireylerin veya grupların içine atılacağı, iblisler tarafından yönetilen bir yer. Bu, daha yüksek ruhsal bilincin alanıdır.

Acarya (ISKCON; HİNDUİZM). Örnek olarak öğreten manevi bir öğretmen veya lider. Kelime aynı zamanda kendini arındırma eylemini de ifade eder.

AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada (HINDUISM; 1896–1977). 1 Eylül 1896'da Hindistan'ın Kalküta kentinde Abhay Charan De olarak doğdu, ilk yılları nispeten önemsizdi.

Kalküta Üniversitesi'nde İngilizce, ekonomi ve felsefe okudu ancak mezun olamadı. Ancak üniversite günlerinde Bhaktisiddhanta Saraswati ile tanıştı. onun manevi öğretmeni oldu. 1933'te Bhaktisiddhanta gelecek vaat eden öğrencisine ileri giderek Krishna bilincini ilan etme emrini verdi. 1947'de Vaishnavites adlı bir topluluk Abhay Charan De'yi resmi olarak "Bhaktivedanta" olarak tanıdı. 1959'da karısını ve ailesini terk ederek başka bir acarya'nın, Gosvami adında bir gurunun yanında çalışmaya başladı. 1965'te Gosvami tarafından Krishna'nın mesajını duyurmak için gönderilen Bhaktivedanta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. 1966'da Uluslararası Krishna Bilinci Derneği'ni kurdu. Bhaktivedanta 4 Kasım 1977'de öldü. Onun takipçileri ve ölümünden hemen önce atadığı on bir öğrencisi, onu tanrıları Krishna'nın enkarnasyonu olarak görmeye devam ediyor.

Achad Foster (gizli; 1886–1950). Charles Stanley Jones'un gizli takma adı. Foster, Aleister Crowley tarafından "ruhani olarak evlat edinildi".

Ağrı (SANTERIA; VOODOO). Evreni kaplayan güç.

Achogun (gizlî; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERÎKA, ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎ). Afro-Brezilyalı bir rahip.

Rahip yardımcısı (gizli; SATANİZM). Bazı Şeytani gruplar da dahil olmak üzere belirli okült topluluklara üye olan kişi. Acon (gizli: VOODOO). Vududa kullanılan kutsal tören davulu.

Kısaltmalar (Genel referans). Bir cümlenin veya kelime grubunun ilk harflerinden bir kelime oluşturma uygulaması.

Kısaltmalar dini yazılarda veya grupların isimlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin ISKCON, Uluslararası Krishna Bilinci Derneği kelimelerinden oluşmuştur.

Akupunktur (gizli). M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de ortaya çıkan bir tıbbi uygulama Akupunktur, insan vücudundaki on iki meridyen (yolların tepe noktaları) boyunca önemli bölgelere iğnelerin batırılması tekniğidir. Hem o zaman hem de şimdi tıbbi bir uygulama olmasına rağmen, akupunkturun meridyenlerin altı çizgiden oluşan iki gruba bölünmesi nedeniyle dini çağrışımları vardı. Gruplardan biri yin, diğeri yang'dı. Meridyenler boyunca Ch,i adı verilen yaşam gücü akar.

Acuto-Manzia (gizli). Uygulayıcının önceden talk pudrası serpilmiş bir masaya on üç iğne düşürdüğü bir kehanet şekli. Diğer kehanet biçimleri gibi, iğnelerin oluşturduğu desen de gelecekteki belirli sonucları belirlemek icin incelenir.

Adad(gizli). Babil'in yağmur ve hava tanrısı. Adad'ın yüce tanrı "An"ın oğlu olduğuna inanılıyordu.

Adem-Tanrı Doktrini (MORMONİZM). Mormon kilisesinin bu öğretisi ilk kez Brigham Young tarafından sıklıkla alıntılanan aşağıdaki pasajda dile getirilmistir:

Babamız Adem Aden bahçesine geldiğinde oraya göksel bir cisimle geldi ve eşlerinden Hawa'yı da yanında getirdi. Bu dünyanın yaratılmasına ve düzenlenmesine yardım etti. O, kutsal adamların hakkında yazıp konuştuğu Başmelek, Eski Günler Mikail'dir; O bizim Babamız, Tanrımız ve ilişki kurmamız gereken tek Tanrı'dır. (Söylem Dergisi 1:50)

Mormonlar, Adem ile Baba Tanrı'nın aynı olduğunu kesinlikle ima ettiği için bu doktrinle büyük zorluklar yaşadılar. Her ne kadar şu anda reddedilmiş olsa da, İsa'nın enkarnasyonu söz konusu olduğunda, Mormon kilisesi bir zamanlar İsa'nın Kutsal Ruh tarafından değil, Adem tarafından hamile birakıldığını öğretmişti. Böylece Meryem'in kendi babasıyla cinsel ilişkiye girmesi, İsa'nın ensest bir ilişkinin ürünü olduğunu ima ediyordu. Joseph Smith Sr.'nin yeğeni Joseph Fielding Smith, Brigham Young'ın yalnızca Adam'ın önceden var olan ruhuyla Michael olarak bilindiğini kastettiğinde ısrar ederek kafa karışıklığını ve yanlış anlaşılmayı gidermeye çalıştı. Adem tüm fiziksel/bedensel bedenlerin babası oldu. Young yalnızca bu bağlamda Adem'in "ilişkide bulunmak zorunda olduğumuz tek Tanrı" olduğunu söylüyordu.

Brigham Young, Tanrı'nın Adem'i "Babamız ve Tanrımız" olarak bildirmesine rağmen Son Zaman Azizlerinin zihinlerinde inançsızlığın var olduğunu belirtmiştir (Present News [18 Haziran 1873], 308).

Usta (SATANİZM; TEOSOFİ). İnisiyasyon sürecinden geçen ve bir sertifika alma yolunda olan kisi astral beden. Üstadlar Teozofi'de Büyük Beyaz Loca olarak bilinen şeyin üyeleridir. 1888'de İngiltere'de kurulan ve Teosofi'de yeniden canlanan inançların çoğunu yayan bir topluluk olan Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nda tanımlanan dört usta sınıfı vardır. Bir ustanın dört derecesi veya rütbesi şunlardır: Zelator Adeptus Minor; Theoricus Adeptus Minör; Adeptus Binbaşı; ve en yüksek derece olan Adeptus Exemptus. Satanizm'de bir usta yalnızca bir inisiyedir; ona aynı zamanda acemi denir.

Ade t (İSLAM). Ortak gelenekler sessiz kaldığında, ortak geleneklere (bkz. sünnet) göre öncelikli olabilecek bireysel Müslüman gelenekleri . Önem sırasına göre, Kur'an baş otoritedir, Sünni veya kutsal gelenekler ikinci sıradadır ve ilk ikisinin uygulanmadığı durumlarda adet devreye girmektedir.

Adjanikon (VOODOO). Vuduya yeni başlayan bir erkek.

Adjikone (gizli, CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Güney Amerika'da dini törenlerde kullanılan küçük kaya.

Adjurasyon (qizli). Bir şeytan kovucunun kötü bir ruha yönelttiği emir.

Evlat edinme Bkz. dinamik monarsinizm.

Adram, melech Adad olarak da bilinen Mezopotamya tanrısı.

Adventizm/Adventist Bkz. YEDİNCİ GÜNADVENTİZM.

Aeon (gizli; VOODOO). Rahiplerin voodoo törenlerinde kullandıkları törensel bir su kabağı veya çıngırak. Ayrıca uzun bir süre, birçok kült ve okült qrupta da kullanılmıştır.

Havacılık (gizli). Hem gündüz hem de gece gökyüzündeki çeşitli işaretleri analiz ederek geleceği tahmin etmek.

Olumlu Dua (DİN BİLİMİ). Kişiyi sonsuzlukla birliğe yönlendirmek amacıyla doğası gereği olumlu olan dua veya meditasyon. Olumsuz düşünceler yalnızca olumsuz tutumlar yaratmaya hizmet eder, bu da kişinin Tanrı'nın güçlerinden yararlanmasını ve iyileşmesini engeller (bkz. ruhsal zihin tedavisi).

Agape (gizli; Hıristiyanlık). "Aşk" anlamına gelen birkaç Yunanca kelimeden biri. Hıristiyanlıkta "özverili sevgi" anlamına gelir. Okült dünyada "93" sayısı için sembolik bir kelimedir. Bu, Horus'un son dönemiyle bağlantılı olduğu anlamına qelir (bkz. Aiwaz).

Agav (VOODOO). Bir okyanus tanrısı.

Ajan (gizli). Telepati içeren deneylerde kullanılan bir birey.

Agrippa (gizli). Çeşitli ve muhtelif büyüler ve büyüler içeren okült bir kitap. Kitap insan şeklindedir ve metin mor ve siyah sayfalarda görünür.

Agrippa, Von Nettesheim, Heinrich Cornelius (gizli; 1486–1535). Okült bir bilim adamı ve astrolog.

Ahad(İSLAM). Allah'ın "birlik" anlamına gelen İslami ismi, İslam'ı karakterize eden katı tektanrıcılığın bir örneğidir.

Ahimsa (HİNDİZM; JAINİZM). Sonuçta tüm canlıların hiçbir canlıya zarar verme niyetinde olmadığı inancı.

Ahura Mazdah (Zerdüştlük). Kutsal tanrı Zerdüştlüğü.

Aidia-Wedo (VOODOO). Gökkuşağının tanrısı.

Hava (ğızli). Dünyadaki dört temel elementten biri, diğer üçü toprak, rüzgar ve ateştir. Aiwaz (gizli; SATANİZM). Ayrıca "Aiwass" olarak da yazılır. Bu, Aleister Crowley'nin Ölüler Kitabı (1906) kitabının sözlerini kendisine verdiği için itibar ettiği ruhun adıdır. Kitap, 1904'te Kahire'deyken Crowley'in karısı aracılığıyla Aiwaz tarafından yazdırıldı.

Ajna Çakra (gizlî). Alnın alt kısmında, iki göz arasında yer alan ve "üçüncü göz" olarak da adlandırılır. Okültistler burayı okült gücün merkezi olarak görüyorlar.

Akasha Prensibi (gizli). Tüm yaşamı kuşatan ve kuşatan mor bir aura olarak görülen ve tanımlanan manevi bir varlık.

Akaşik Kayıtlar (gizli; TEOSOFİ). Yaşamın başlangıcından bu yana insan olaylarını, düşüncelerini ve duygularını içeren astral düzlemde geniş bir depo veya kütüphanenin var olduğu inancı. Akaşik kayıtların mistik tefekkürü aydınlanmaya yol açabilir.

Akiya, Einasuke (SOKA-GAKKAI; nd). 1981 yılında Soka-Gakkai örgütünün lideri oldu.

Akove o (gizli; MUM; MACUMBA; GÜNEY) AMERİKAN, ORTA AMERİKA VE KARAYİPLER KÜLTLER). Birbirine tutturulan iki somundan yapılan ritim aleti. Ak

Alamo, Susan (ALAMO HIRİSTİYAN HİZMETLERİ; 1926– 1982). Gerçek adı Edith Opal Horn'du; Alamo Hristiyan Vakfı'nı kurdu.

Alamo, Tony (ALAMO HIRİSTİYAN BAKANLIKLARI; 1934–). Alamo Hıristiyan Vakfı'nın lideriydi.

eşi Susan Alamo'nun yardımıyla. Tony Alamo'nun gerçek adı Bernard Lazar Hoffman'dır.

Alastor (SATANİZM). Hades'in ya da cehennemin baş iblisi, özellikle zalimliğiyle tanınır.

Albahaca (gizli; ABAKUA). Abakua ritüelinde inisiyenin üzerine serpilen "bitkiler".

Albigenses (Hıristiyanlık). Fransa'nın Albi kentinde ortaya çıkan sapkın bir mezhep. Albigensliler, eski Maniheizm'in bazı kısımlarını yeniden canlandırdılar. Bedenin kötü olduğunu, seksin şeytanın kötü bir aracı olduğunu ve İsa'nın çarmıhtaki ölümünün bir yanılsama olduğunu öğrettiler (bkz. öğreticilik). Albigens sapkınlığı, 1330'dan bir süre sonra bir haçlı seferi tamamen yok edilinceye kadar güney Fransa'ya yayıldı.

Simya (gizem; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; Gül-Haççılık). Mısır'da ortaya çıktığına inanılan eski bir bilim. Metallerin alaşım formlarındayken sihirli güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Simyacılar daha az baz metallerden altın yapmaya çalıştılar; ikinci hedef ise sıvının ölümsüzlük sağlayacağı "iksiri" veya efsanevi "hayat çeşmesini" keşfetmekti. Simya terimi aynı zamanda ruhu karanlıkta tutan çeşitli hastalıkları ortadan kaldırırken elde edilen manevi mükemmelliği tanımlamak için bir metafor olarak da kullanılmıştır. Simya aynı zamanda Yeni Çağcılar tarafından çevreyi ateşle manipüle eden eski dünya düzenini tanımlamak için bir metafor olarak da kullanılıyor. Yeni Çağ, piroteknikten biyoteknolojiye büyük bir paradigma değişiminin meydana qeldiği çağdır.

Bazıları bu yeni paradigmayı simyadan aljeniye doğru bir hareket olarak tanımlıyor.

Aldinach (gizli). Bazen kadın kılığında ortaya çıkan ve fırtınalara ve depremlere neden olan Mısırlı bir iblis.

Alectorius (gizli). Gizli güce sahip olduğuna ve hem sevgiye hem de acıya neden olduğuna inanılan büyülü bir taş.

Elektromansi (gizil). Soruların çeşitli cevaplarının kağıda yazıldığı ve hamur haline getirildiği bir kehanet şekli. Kağıt şeritlerinden biri seçilir, okunur ve bir içgörü ve rehberlik kaynağı olduğuna inanılır. Elektromani, "fal kurabiyesi" olarak adlandırılan kurabiyenin öncüsü.

Elektriklenme (gizli). Alfabenin harflerinden bir daire çizen bir kahinin dahil olduğu bir kehanet şekli. Daire daha sonra mısır taneleri ile kaplanır. Tahılı yemek için daireye bir tavuk salınır. Sonuç olarak ortaya çıkan harfler daha sonra kahin tarafından not edilir ve yorumlanır.

İskenderiye (BÜYÜCÜLÜK). Adını Alexander .Sanders'tan alan çağdaş büyücülük biçimi.

Algeny (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Algeny, eski dünyanın endüstriyel teknolojisinden yeni düzenin biyoteknolojiye verdiği önem yönündeki büyük paradigma değişimini ifade eden Yeni Çağ terimidir. Kelime ilk kez Rockefeller Üniversitesi'nden Nobel ödüllü Dr. Joshua Lederberg tarafından icat edildi. Algeny, maddi bir maddenin özünü dönüşüm yoluyla değiştirmek veya değiştirmek anlamına gelir. Eski dünya teknolojisinde bu, piroteknoloji veya çevreyi değiştirmek veya manipüle etmek için ateşin (yani endüstri) kullanılması yoluyla yapılıyordu. Yeni Çağ, bir maddenin dış dünyasını değil, iç yapısını değiştirecek veya dönüştürecektir. Canlı organizmalarda bu genetik, mikrobiyoloji vb. yoluyla gerçekleştirilir.

Algoi veya Algol (gizli). "Şeytanların başı" anlamına gelen Arapça bir isim. Kahraman takımyıldızındaki parlak bir yıldızın en kötü yıldız olduğu söylenir. İbrani astrologlar ona Şeytan'ın başı adını verdiler. El-Hasan (SAVİZM; 643–728). Allah hakkında daha fazla manevi bilgi edinmek için İSLAM'ın arındırılmasıyla ilgilenen bir mezhep olan Sufi Tarikatını güçlü bir şekilde destekleyen Basralı bir Müslüman lider.

Ali (İSLAM; 600–661). Osman'ın ölümünden sonra dördüncü halife olan Muhammed'in damadı. Ali, Kur'an'ı kronolojik olarak düzenleyen ilk kişi olmasıyla tanınır.

Ali, Mirza Hüseyin (BAHA, İMAN; 1817–1892). Baha olarak da adlandırılan U,llah, Allah'ın büyük peygamberi olarak kabul edilir.

Allah (İSLAM). İslam'da Tanrı'nın ilahi adı.

Tüm Kutsallar Arifesi (ģizli). 31 Ekim'de, Azizler Günü'nden önceki akşam kutlanan bir pagan festivali. Kadim druidler bu olayın kutlamayı hak ettiğine inanıyordu çünkü ölümün efendisi Saman, hayvanların bedenlerinde yaşamaya mahkum edilen kötülerin ruhlarını geri qetirmişti.

Çocuklar bugün bu festivali maskeler takarak ve hayalet, hayvan vb. gibi giyinerek kutüyorlar. Eski Kelt kabileleri için yeni yılın başlangıcı, All Hallows' Eve ile işaret ediliyordu. Ayrıca cadıların takvimine ve Cadılar Bayramı'na da bakın.

Alma (SANTERIA; VOODOO). Bir kişinin ruhunun adı.

Almodel (gizli). Melekleri veya ruhsal varlıkları çağırmak için kullanılan balmumu tılsımların nasıl yapılacağına ilişkin temel talimatları içeren bir kitap.

Alomancy (gizli). Gelecekteki olayları önceden bildirmek için bir yüzeye tuz serpildiği ve desenlerinin analiz edildiği bir kehanet biçimi.

Alpert, Richard (HANUMAN VAKFI; 1933–). Brandeis Üniversitesi'nin kurucusu zengin bir avukatın oğlu olan Alpert, 1958'den 1963'e kadar Harvard Üniversitesi'ne gitti. Timothy .Leary ile burada tanıştı. Leary, Aldous Huxley ve Allen Ginsberg ile birlikte insan bilincinin derinliklerini keşfettiklerini iddia ederek LSD ve diğer uyuşturucularla deneyler yaptılar. Alpert ve Leary, 1963 yılında Harvard'daki öğretmenlik görevlerinden kovuldu. Alpert, Hindistan'da guru Maharaj Ji'nin yanında okurken adını Baba Ram Dass olarak değiştirdi. Baba Ram Dass, Hanuman Tapınağı ile birlikte Hanuman Vakfı'nı kurdu.

El Kaide (İSLAM). Usame bin Ladin'in kurduğu terör örgütü. İslamcı terör tarikatlarına bakın.

Sunak (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Satanistlerin kara ayinini kutladıkları masa. Olabilir her türlü malzemeden yapılır. Sunağın kendi başına ritüel bir önemi yoktur. Bu sadece ritüel aletleri (kadeh, tütsü, athame vb.) tutmak için kullanılan bir yüzeydir. Genellikle dairenin merkezinde veya kuzey mumun bulunduğu dairenin içinde bulunur. Büyük Ayin sunakta gerçekleştirilir. Wicca, SANTERIA, VOODOO ve benzerlerinde de sunaklar vardır. (gizli). Günlük bilincin normal durumlarını aşan bir farkındalık. Değişen durumlar çeşitli yollarla tetiklenir: meditasyon teknikleri, psychedelic ilaçlar ve yönlendirilmiş imgelem, astral projeksiyon, hipnotizma, rüyalar ve trans qibi etkiler.

Amaşit (gizli). Su ruhlarını çağırmak için kullanılan bir tören taşı.

Amaterasu (SHINTO). Japon güneş tanrıçası.

Ambassador College Press (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ).
Pasadena, California'da bulunan ve Ambassador College ile bağlantılı olan Worldwide Church of God'ın şu anda feshedilmiş yayıncılık bölümü.

Amerikan Hıristiyan Basını (THE WAY INTERNATIONAL). New Knoxville, Ohio'da bulunan The Way International'ın yayın kolu.

Amerikan Çalışma Grubu(MORMONİZM). Artık kullanılmayan bir

Mormonluğun ahir zaman spekülasyonları konusunda uzmanlaşmış kolu

Amdus cias (SATANIZM). Bazen büyücülere göründüğünde kendisini insan formuna dönüstüren Hades'in büyük dükü.

Amnezi (gizli). Genellikle bir medyumun seans veya ele geçirme sırasında yaşadığı hafıza kaybı. Ortam genellikle trans benzeri bir durumdayken hafıza kaybı yasar.

AMORC (Gül-Haççılık). Gül Haç'ın Antik Mistik Düzeni'nin kısaltması.

Amoymon (SATANİZM). Hades'in bir kralı.

Amritdhari (SIKH Dharma). Sağlıklı, Mutlu, Kutsal Örgütün (3HO) vaftiz edilmiş üyeleri.

Muska (gizli). Kötü ruhlardan veya büyülerden korunmak için giyilen bir nesne. Meşhur tavşan ayağı popüler bir muskadır. Mısırlıların birçok muskası vardı.

Anacithidus (gizli). İblis çağırmak için kullanılan bir taş.

Analektler (KONFÜÇYANSizm). Konfüçyüs'ün sözlerinden oluşan bir koleksivon.

Analitik Zihin (BİLİM) İnsan zihninin iki temel bölümünden biri. Analitik zihin rasyonel ve akıl yürütme işlevlerini yerine getirir. Ayrıca bkz. reaktif zihin.

Anami Lok (ECKANKAR). Nihai cennet veya en yüksek astral düzlem. Sugmad bu göksel yerde yaşıyor.

Ananda (HİNDİZM). İçinde yatan haz ve sevinç; ruhun ilahi mutluluğu; aşkın mutluluk.

Anandamurti, Shrii Shrii. (ANANDA MARGA YOGA DERNEĞİ; 1921– 1990). Prabhat Ranjan Sarkar doğumlu ve Ananda Marga Yoga Topluluğu'nun kurucusu.

Ananse (ģizli). Gök tanrısının insanlığı yaratmak için ihtiyaç duyduğu malzemeyi sağladığına inanılan örümceğin adı.

Anatta (BUDİZM). Reenkarnasyon sürecinin her bir ruha özgü deneyimleri ve olayları içerdiğini söyleyen Budist doktrini. Daha fazla reenkarnasyona girmek için ölümden sağ kurtulan kalıcı bir ruh yoktur. DİNLER). Bir aile soyunda ölen ataların, yaşayanların işlerini bilinçli olarak gözettikleri inancı. Onlara dua ederek kötülükten kaçınmayı ve iyi talihi güvence altına almayı umarız.

Kadim Bir (gizli; SATANİZM). Kara ayinde görev yapan rahibe.

Atalara İbadet (ŞİNTO; KÖYLÜ AMERİKAN DİNLERİ). Bir aile soyunda ölen ataların, yaşayanların işlerini bilinçli olarak gözettikleri inancı. Onlara dua ederek kötülükten kaçınmayı ve iyi talihi güvence altına almayı umarız.

Andon (URANTIA). İnsan ırkının ilk ebeveynlerinden birinin adı (bkz.

Andrae, Johann Valentin (GÜL HRUCILIK; 1586– 1654). Bazılarının yanlışlıkla Fama Fraternitatis Bendicti Ordi-nis Rosae-Crucis'in yazarı olarak suçladığı Lutherci ilahiyatçı .

Androjen (gizli). Genellikle her iki cinsiyetin de özelliklerini taşıma özelliği; hermafrodit; Mistisizmde ve okült çevrelerde androjen, dualitenin aksine tam birlik ve birliği sembolize eder.

Angas (JAINİZM), Jainizm'in on iki kutsal metnini belirten kelime.

Melekler (HIRİSTİYANLIK; İSLAM; MORMONİZM). Kutsal Kitapta tasvir edilen ve Tanrı tarafından koruyucu, koruyucu, aracı ve haberci olarak hizmet etmek üzere yaratılan ruh varlıklardır. İznik İmanı "görünen ve görünmeyen" her şeye olan inancı itiraf eder. Hıristiyanlık için görünmez alemin bir kısmı Kerubim ve Seraphim gibi iyi meleklerden oluşur.

İncil'de iki meleğin, baş melek Mikail ve Cebrail'in adı geçmektedir. Yaşayan Tanrı'nın bu göksel hizmetkarları, Tanrı'nın ilahi iradesini ve amacını Mesih'te yerine getirirler. Görünmez alemin diğer kısmı kötü meleklerden veya seytanlardan olusur.

Lucifer, cehennemden gelen çok sayıda iblis üzerinde hüküm süren "düşmüş bir melektir". Bu mevcut çalışmada yazarların özel ilgisi, meleklerin mevcut popüler kültürde oynadığı önemli rolde ve birçok NEW AGE grubunda öne çıkan "maneviyat"a olan ilgisinde yatmaktadır. Melekler birçok Hollywood filmine konu olmuştur.

Ayrıca birçok dinde yeni vahyin taşıyıcıları olarak meleklere başvurulur. Örneğin İslam'da Muhammed'e görünen ve ona Kur'an'ı vahyeden kişinin melek Cebrail olduğu bildirilmektedir. Mormonizm için, Moroni adlı bir melek Joseph Smith'i ziyaret etti ve ona, sonunda onu Mormon Kitabı'nı tercüme etmeye yönlendirecek bilgiyi verdi.

İngiliz-İsrail m'dir (EVRENSEL VE MUZAFER; TANRI'NIN DÜNYA ÇAPINDAKİ KİLİSESİ). Büyük Britanya'daki Anglo-Saksonların, İsrail'in kayıp on kabilesinin torunları olduğu inancı. Amerika'daki bazı dini gruplar, İngilizlerin Amerika'ya göç etmesi nedeniyle bu prensibin uzantısı olduklarına inanıyorlar. Teori ilk olarak 1649'da John Sadler tarafından önerildi ve daha sonra Richard Brothers (1757-1824) tarafından geliştirildi. Anglo-İsrailizmin farklı biçimleri, Evrensel Kilise ve Muzaffer Kilisesi ve Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi gibi farklı gruplar tarafından savunulmaktadır.

Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi, Herbert W. Armstrong'un öğretilerini çoğaltmaya devam eden ve ayrılan gruplar dışında, artık Anglo-İsrailizm doktrinini kabul etmiyor veya öğretmiyor. Bu doktrin alternatif olarak İngiliz İsrailciliği olarak da bilinir.

Angra Mainyu (Zerdüştlük). Kötü tanrı ya da ruh.

Anima (HİNDİZM). Bir yogik (bkz. yogi) uygulayıcının maddenin [†] kütlesini ve yoğunluğunu değiştirme yeteneği.

Hayvan Manyetizması (gizli, parapsikoloji). Friedrich Anton Mesmer (1733-1815) tarafından geliştirilen ve görünmeyen bir manyetik enerji alanının bir kişiyi çevrelediğini ve uygun şekilde aktarıldığında başkaları için iyileştirici bir güç olarak kullanılabileceğini öne süren teori. Mesmer hayvanlar üzerinde deney yaptı

Bir kişiyi su ve rastgele yerleştirilmiş demir talaşlarıyla dolu bir küvete yerleştirerek manyetizma. Kişinin "manyetizması" manyetik alandaki talaşları düzenleyebilir ve şifa enerjilerini hasta bir kişiye aktarmak için kullanılabilir.

Animizm (gizli). Evrendeki her şeyin bir yaşam gücü, ruh veya akılla donatıldığı fikri. Animizm aynı zamanda genel olarak panpsişizm ve hilozoizm olarak da anılır

Felsefi olarak animizm materyalizme karşıdır. Örneğin felsefi bir animist, bir taşın veya bir ağacın yalnızca atom ve moleküllerin bir araya gelmesinden (materyalizm) ibaret olmadığını, daha ziyade onu çevreleyen kuvvetler veya diğer cisimler hakkında bir "farkındalığa" sahip olduğunu savunacaktır. Animizm, felsefi çevrelerde daha sık rastlanmasına rağmen, ilkel insanların dini yaşamlarının önemli bir bileşenidir.

Ankh (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Eski Mısır sembolü, üst kısmın yerini alan bir halka ile bir haçtan oluşur.

Mısır tanrıları sıklıkla ankh taşırken tasvir edilmiştir ve bu hala birçok okült çevrede kullanılmaktadır. Ankh yaşamı simgelemektedir. Aynı zamanda dönüm noktası ansata olarak da adlandırılır. Hıristiyan sembolizminde tau veya T şeklindeki haç, Musa'nın çölde ona bakanlara hayat veren bir işaret olarak bronz yılanı üzerinde kaldırdığı asanın şeklini anımsatır. Büyük ihtimalle ankh ile tau haçı arasında bağlantı kurulabilir

çünkü İsrailliler esaret altında tutuldukları sırada Mısır ankh'ına aşinaydı. Kıptiler gibi Hıristiyan gruplar ankh haçını okültle hiçbir bağlantısı olmadan kullanıyor. Yok etmecilik (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ; YEDİNCİ GÜN ADVENTİZMİ; DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ). Ölümden sonra kötülerin ruhlarının gerçek anlamda cehennemde sonsuza kadar cezalandırılmayacağı, yalnızca varolmalarının sona ereceği doktrini.

Yok etmecilik, toptan evrenselcilik ile geleneksel Hıristiyan ebedi lanet doktrini arasında bir orta yol oluşturur.

Meshedilmiş Sınıf (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Küçük sürüyü görün.

Antaskarana (gizlı; TEOSOFİ). Sanskritçe'de kelimenin tam anlamıyla "içerideki duyu organı" anlamına gelen bileşik bir kelime. Teosofi'de antask arana, yaşamın manevi ve kişisel boyutları arasındaki bağlantıdır.

Antropomi (gizli). İnsan eti yemenin ritüel uygulaması.

Antropomorfizm (Hıristiyanlık). İnsanın özelliklerinin, kişiliğinin, iradesinin ve duygularının Tanrı'ya atfedilmesi. Örneğin Tanrı "günün serinliğinde" yürür (Yaratılış 3:8).

Antropopati (Hıristiyanlık). Tanrı'nın acıma ya da öfke gibi insan duygularını gösterdiği sayısız durum (örn. Hoş. 1:6–7; 8:5).

Apana (HİNDİZM). Prana'nın beş formundan biri olan apana'nın vücudun boşaltım fonksiyonlarını kontrol ettiği söylenir.

Kıyamet, Kıyamet (Hıristiyanlık). Gelecekteki olayların açıklanması veya açıklanması. Edebi bir tür olarak kıyamet edebiyatı oldukça zengindir. İncil'in son kitabına Vahiy veya alternatif olarak Aziz Yuhanna'nın Kıyameti denir. Bu şekilde sınıflandırılan diğer eserler arasında Adem'in Kıyameti, Yakup'un Birinci ve İkinci Kıyametleri, Petrus'un Kıyameti vb . yer alır. Kıyamet edebiyatının karakteristik özelliği, kötülerin kurtuluşu ve ödüllendirilmesi ve kötüleri çin yaklaşmakta olan kıyamete ve yargıya gönderme yapan derin sembolizmdir. dürüst. Sembolleri yalnızca erdemli kişiler yorumlayabilir, anlamları ise kötülere gizli kalır. Kıyamet literatürünün çoğu MÖ 200 ile MS 200 yılları arasında yazılmıştır ve Nag-Hammadi'de ortaya çıkarılan gnostisizm eserlerinin coğu kıyametle ilgilidir.

Apokrif (Hıristiyanlık). Yunancadan gelen ve "gizli" anlamına gelen bileşik bir kelime. Kıyamet yazıları doğası gereği ezoterik olarak kabul edilir. Apocrypha adı verilen on dört kitap, Eski Ahit Latince Vulgata İncili'nde yer almaktadır.

Apollinarianizm (Hıristiyanlık). Şiddetle karşı çıkan Apollinarius'un (c. MS 310 – c. 390) benimsediği bir Kristoloji Arianizm. Apollinarius, Mesih'in ilahi olduğunu ve onda hiçbir insan doğasının bulunmadığını öğretti. O, Mesih'in insan doğasına sahip olmasının, bir insan olarak İsa'nın acı çekmesi, ahlaki gelişimi vb. geçirmesi gerektiği anlamına geldiğine inanıyordu. Apollinarius için bu düşünülemezdi. İsa'nın insan doğasının yerinde ilahi Logos vardı. Apollinarianizm, MS 381'deki Konstantinopolis Konsili'nde, bu Kristolojinin, İncil'in açıkça bahsettiği İsa'nın insan doğasını tanımadığı gerekçesiyle kınandı. Mesih'in insan doğasını reddetmek, Enkarnasyonun asıl amacını, yani Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için insan bedenine bürünmesini reddetmek demektir. (Bakınız Ek2).

Apophis (gizli). Nil'de yaşayan ve Mısır'ın güneş tanrısı Ra'nın seyahat etmesini engellemeye calısan dev bir yılan.

Mürtedler (HIRİSTİYANLIK; MORMONİZM; YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ; vb.). Vazgeçmek, vazgeçmek veya uzaklaşmak.

Her dışlayıcı din - yani, kendi inanç esaslarının diğerlerini dışlayarak gerçek olduğuna inananlar -

kaçınılmaz olarak kendileriyle çelişen bir doktrin, mezhep veya inanca bağlı olan insanların irtidat durumunda oldukları sonucuna varır. Mürted kavramı bazı tarikat, mezhep ve dinlerde diğerlerine göre daha fazla ilgi görmektedir. Mormonizm, Hıristiyanlığın havarisel günlerinden hemen sonra, müjdenin bozulup kaybolduğu büyük bir "dönüşün" yaşandığını savunur. Ancak on sekiz yüzyıl sonra Joseph Smith'e açıklandığında "gerçek" yeniden ortaya çıktı. O zamandan beri

Onun zamanında Mormonların diğer tüm grupları dışlayarak "gerçeği" desteklediği bildiriliyor. Benzer şekilde, Yehova'nın Şahitleri de, öğrettikleri ve itiraf ettiklerinin dışında bir öğretiye bağlı olan herhangi bir üyenin, irtidat halinde sayılması gerektiğini hararetle savunurlar.

Havari (Hıristiyanlık). İncil'de Matta 10:2-4'te İsa'nın seçtiği baş öğrencileri belirtmek için kullanılan Yunanca "haberci" anlamına gelen apostolos sözcüğünden; Markos 1:16–20; Luka 22:14; ve Elçilerin İşleri 1:2. İlk kilisenin havarilik görevi için kabul ettiği kriterler, (1) Mesih tarafından seçilen ve (2) vaftizinden başlayarak göğe yükselişine kadar Mesih'in görgü tanıkları olan kişilerdi (Elçilerin İşleri 1:22). Apostolik yazarlık daha sonra Yeni Ahit kanonunun gerçekliğinin tanınması için çok önemli bir kriter haline geldi. Bu terimin MORMONİZM'deki kullanımı için ayrıca Oniki Havari Konseyi'ne bakınız.

Apostolik Kardeşlik(KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Eskiden Kutsal İnsan Tarikatı olarak adlandırılan Kurtarıcı İsa Kardeşliği'nin yönetim kuruluna verilen ad.

Apostolik Veraset (Hıristiyanlık). Terimin Hıristiyan tarihinin solukluğunda çeşitli anlamları vardır. Roma Katolikliği ve Doğu Ortodoksluğu için havarisel ardıllık, tüm piskoposların, rahiplerin ve diyakonların

Kilise, kutsal hizmet makamına atanmalarını, İsa'dan Aziz Petrus'a (Mat. 16:18), diğer havarilere ve daha sonra tarih boyunca gelecek nesil din adamlarına uzanan uzun bir ardıllık sırası savesinde alırlar.

Çok sayıda Protestan kilisesi için, havarisel ardıllık, ardı ardına gelen itiraflar olarak anlaşılmaktadır. Yani kilisenin din adamları, Petrus'un bir insan olması sayesinde değil, İsa'nın Mesih olduğuna dair imanını itiraf etmesi sayesinde havarilerin yerini almıştır (Mat. 16:18). Diğer Protestanlara göre ise veraset kavramı, Kutsal Ruh'un din adamlarının ve kilisenin yaşamlarına doğrudan müdahale etme yönündeki sürekli faaliyetinde yatmaktadır.

Apotheosis Bkz. tanrılaştırma.

Hayalet (gizli; SPİRİTÜALİZM). Terim sıklıkla hayaletle eşanlamlı olarak kullanılır. Hayalet, görünmez olmasına rağmen görülebilecek şekilde ortaya çıkan veya kendini gösteren bir ruhtur.

Etkilerini açıklayacak hiçbir mantıksal veya fiziksel nedeni olmayan birçok hayalet görüldüğü rapor edilmiştir.

Applewhite, Marshall Herff (CENNETİN KAPISI; 1931–1997). Cennetin Kapısı olarak bilinen, artık dağılmış olan tarikatın lideri.

Appor t (okult; SPİRİTÜALİZM). Seans sırasında fiziksel bir nesnenin görünümü. Nesne, katılımcıların tam görünümünde gizemli bir sekilde belirir. Aqamas (HİNDİZM). Ritüel ve ibadetle ilgili kılavuzlardan oluşan bir koleksivon.

Kova Çağı (astroloji; okült; YENİ ÇAĞ HAREKETİ).

Astrolojik inanışa göre dünyanın binlerce yıllık tarihi boyunca burçların her birinden geçmesi gerekir. Her dönem yaklaşık iki bin yıl sürer. Kova çağının şafağı on dokuzuncu yüzyılda başlayacak ve yeni ve kozmik bir dünya görüşünün başlangıcını müjdeleyecekti. Bir önceki çağ, Hıristiyanlık dönemini temsil eden Balık burcuydu (İsa'nın "insan balıkçısı" olması). Yeni Çağ Hareketi, modern bilim ve teknolojiyle birleştirmeye çalıştığı bir maneviyatı benimsiyor. Böyle bir maneviyat, insanlık tarihinin son iki bin yılına ait Yahudi-Hıristiyan mirasının kavramsal semasını geride bırakır.

Kova İncili, (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). 1997'de Levi Dowling tarafından yazılan bu kitap, İsa'nın Nasıra'da büyürken yaşadığı yaşamın bir anlatımı olduğunu iddia ediyor. Dowling'in aktarılan veya "kanalize edilen" bilgiyi Akaşik kayıtlardan aldığı iddia ediliyor.

Dowling, bu kayıtlara ve Yuhanna İncili'nin, İsa'nın yaptığı ancak kendi İncilinde yazılmayan başka şeylerin de bulunduğunu kabul ettiği gerçeğine dayanarak (Yuhanna 20:30), İsa'nın şunu iddia ettiğini iddia eder: Hindistan, Tibet, İran, Asur, Yunanistan ve Mısır gibi yerler de dahil olmak üzere antik dünyada çok uzaklara gittiler.

Ancak bu şaşırtıcı iddiaları destekleyecek güvenilir bir tarihsel kanıt yoktur. Antik dünyanın hiçbir tarihçisi ya da bugün sorumlu bir akademisyen, İsa'nın yaşamının "sessiz yılları" hakkında kesin bir anlayış sunamamıştır. Elbette İsa'nın antik dünyadaki yaşamına ilişkin çok sayıda uydurma anlatım vardı. Dowling'in kitabı, sağlam bir bilime değil, verimli bir hayal gücüne dayanan uydurma bir tahminden başka bir sey değil.

Kova (astroloji; gizli). Latince su taşıyan anlamına gelir. 21 Ocak ile 18 Şubat arasındaki dönemi kapsayan zodyakın on birinci burcu. Popüler tasvirde Kova burcunun bir sürahiden nehre su boşalttığı görülüyor. Bu gelenek muhtemelen Kova burcunun Orta Doğu'daki sel zamanlarıyla ilişkilendirilmesinden ortaya çıkmıştır. Kova burcunda doğan bir kişinin karakteri utangaç, sessiz, içe dönük, temkinli ve ısrarcı olarak tanımlanır.

Aquino, Michael (SATANİZM; nd). Bir zamanlar Şeytan Kilisesi'nin bir üyesi ve New Jersey, Spotswood'daki Lilith Grotto'nun başkanı. Aquino, Şeytan Kilisesi'nden ayrıldı ve 1975'te Set Tapınağı'nı kurdu.

Araplar (İSLAM). İsmail ve Ketu-rah'ın torunları

İbrani tarihine göre (Yaratılış 16:11 ve 25:1–4). Arapların İslam açısından önemi, onların Muhammed'in mesajını benimseyen ilk etnik grup olarak kabul edilmeleridir. İslam inancının elit sınıfı olarak kabul edilirler. Kur'an-ı Kerim Arapların diliyle (Arapça) yazılmıştır.

Arbatel of Magic (gizli). Evrende var olan ruhların çeşitli törenlerini ve tanımlarını içeren bir ortacağ büyü kitabı.

Archon (gnostisizm). Arkonların atandığı dünyaları da yaratan, ikincil bir tanrı (demiurge) tarafından yaratılan, dünyayı yöneten bir tanrı. Gnostik kozmolojide madde kötü olarak görüldüğünden, arkonlar da kötü olarak görülüyordu. Ölenlerin ruhları ışık diyarına yükseldi, ancak oraya ulaşmadan önce, prova edilen büyülü sözler ve şifre sloganına kadar yolculuklarına devam etmelerine izin vermeyen arkonların yanından geçmek zorunda kaldılar. Hala hayattayken gizli bilgiye hakim olanlar, arkonları atlayıp doğrudan ışığın krallığına yükselebileceklerdi.

ARE (araştırma ve aydınlanma derneği). Bu grubun kısaltması.

Arquelles, Jose Bkz. harmonik yakınsaklık.

Arhat (BUDİZM). Nirvanaya ulaşmış kimse.

Ar i anis m (Hıristiyanlık). Eski Hıristiyanlığın sapkın olarak kabul ettiği bir öğreti. Adını kurucusu Arius'tan (MS 250-336) alan Arianizm, özünde İsa Mesih'in sonsuzluğunun inkarıdır. Hıristiyanlık, Tanrı'nın Oğlu İsa'nın Baba ile birlikte ebedi olduğunu öğretir. Arius, İsa'nın Baba tarafından "doğduğunu" veya yoktan yaratıldığını savundu. Arianizm, Athanasius (MS 296-373) tarafından şiddetle karşı çıktı ve Nicea Konseyi'nde (MS 325) kınandı. Konsey, Oğul'un Baba ile aynı özden oluşunu ("aynı öz") tanımlamak için homomousios terimini kullandı. Bazen ilk kilise tarihçisi olarak tanınan Eusebius bir Ariusçuydu. Arianizm aynı zamanda Ulphilas (311-383) tarafından müjdelenen Roma İmparatorluğu'nun kuzeyindeki Cermen kabilelerinin de baskın inancı haline geldi. Arianizm, ağırlıklı olarak YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ ve diğer bazı tarikatlarla birlikte bir Kristoloji olarak varlığını sürdürmektedir.

Koç (astroloji). Latince "koç" anlamına gelir. 21 Mart ile 20 Nisan arasındaki dönemi kapsayan zodyakın ilk burcu.
Koç koç olarak tasvir edilmiştir. Yunan mitolojisine göre Phrixus, altın postlu koçu Yunan tanrısı Zeus'a kurban etti. Zeus daha sonra koçu bir takımyıldız haline geleceği göklere yerleştirdi. Bir Arien, saldırgan, benmerkezci, iddialı, inatçı, sadık, hırslı ve kendi kendini harekete geciren biri olarak tanımlanır.

Arijja (BUDİZM). Cehalet, bilgi eksikliği. Bu bilgiden yoksunluk Budizm'e göre kötülüğün temel nedenidir.

Arimanius Aharman Dahak (SATANİZM). Kara yılanın sembolüyle ilişkilendirilir ve kara büyünün hükümdarı olarak kabul edilir.

Ariolist (gizli; SATANİZM). Bir sunak kullanarak iblislerle iletişim kuran veya iblisleri çağıran satanist rahipler veya sihirbazlar.

Aristha (HİNDİZM). Bir yoginin öleceği zamanı belirlemek için kullandığı isaretler.

Aritmansi (gizli). Bir kişinin hayatındaki önemli olayları hesaplamak için kişinin doğum günü tarihi veya kişinin adındaki harflerin sayı ilişkisi gibi belirli sayıların kullanıldığı bir kehanet biçimi. İskenderiyeli Arius (Hıristiyanlık). Arius (MS 250-336), İsa'nın Baba'nın Tanrı olduğu anlamda Tanrı olmadığını öğreterek Mesih'in tanrılığına meydan okuyan ilk kilise ilahiyatçısı. Arius, Oğul'un olmadığı bir zamanın olduğunu öğretti. Öğretisi, İznik Konsili'nde (325) kınanmasıyla sonuçlanan dördüncü yüzyıldaki Teslis tartışmalarını ateşledi. İznik İnancı (bkz. Ek 1), Arianizm'e karşı İsa'nın "Tanrı'nın tam Tanrısı" olduğunu ve İsa'nın "varatılmadığını. doğduğunu" itiraf etti.

Arjuna (HİNDİZM). Pandu'nun oğlu Arjuna, rakipleriyle savaşmak için Hare Krishna ile birlikte ortaya çıkar. Arjuna kendi akrabalarının çoğunu düşman saflarında görür ve savaşmayı reddeder. Daha sonra Krishna ile diyaloğa girer ve sonunda Krishna onu gerçekten savaşması gerektiğine ikna eder. Konuşmaları Hinduların en değerli klasiklerinden biri olarak kabul ettiği Bhagavad Gita'da yazılmıştır.

Ahit Sandığı (Yahudilik). Tanrı'nın Mısır'dan Çıkış 25:10-22'de İbranilere inşa etmelerini söylediği kutsal parça.

Tapınağın En Kutsal Yerine yerleştirin. İbranice "sandık" kelimesi aynı zamanda "tabut" (Yaratılış 50:26) veya "sandık" (2 Krallar 12:9–10) anlamına da gelebilir. Orijinal gemi Bezalel tarafından inşa edildi ve yaklaşık 45 x 27 x 27 inç boyutundaydı. Akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmıştır.

Bunu sağlamak için yanlarına iki takım halka tutturuldu.

taşınabilir. Sandığın kapağına "bağışlanma koltuğu" (KJV) veya "kefaret örtüsü" (NIV) adı verildi. Sandık Kohalitler tarafından nakledildi (Say. 7:9; 10:21). Taşıma sırasında sökülen çadırın örtüsüyle örtülüyordu (Say. 4:5, 20). Sandığın Kenan'a vardığında, özellikle Davut'un zamanından önce birçok dinlenme yeri vardı, ancak sonunda Süleyman'ın ilk tapınağında ikamet etti.

Yeruşalim'in ve tapınağın yıkılmasından sonra sandığa ne olduğuyla ilqili birkac makul teori var.

Bir teoriye göre Nebuchadnezzar sandığı ele geçirdi veya yok etti (2 Esdras 10:22). Tapınağın yeniden inşası sırasında (bkz. Ezra 3-6), sandığın bulunduğuna ya da onarıldığına dair hiçbir kayıt yok. Günümüzün bazı bilim adamları ve arkeologları sandığın hâlâ eski Kudüs'teki Süleyman'ın mahzeninde gömülü kalmış olabileceğini öne sürüyorlar.

Armagedon (HIRİSTİYANLIK; YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ).
Tanrı'nın yeryüzündeki tüm düşmanlarının göksel ve görünmez
ordularına karşı yürüteceği gelecekteki savaş. Sonuç, Yehova'ya sadık
olanlar dışında herkesin yok edilmesiyle sonuçlanacak. Hıristiyanlıktaki
pek çok grup, dünyanın sonunda Deccal, Şeytan ve Tanrı arasındaki
kozmik savaşı merkeze alan bir teoloji geliştirmiştir.

Armstrong, Garner Ted (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ; 1930–2003). Merhum Herbert W. Armstrong'un oğlu. Garner Ted, ölümünden sonra Uluslararası Tanrı Kilisesi'ni kurdu. doktrinsel bir anlaşmazlık nedeniyle babası tarafından aforoz edildi. 1980'lerde COGI yaklaşık 5.000 üyeye ulaştı.

Cinsel saldırıyla suçlanan Armstrong, 1995 yılında örgütün başkanlığından istifa etti. Vaaz vermeye ve televizyon bakanlığını yönetmeye devam etti ancak 1997 yılında örgütten tamamen çıkarıldı. 1998'de Kıtalararası Tanrı Kilisesi'ni kurdu ve başkanlığını sürdürdü. ölümüne kadar

Armstrong, Herbert W. (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ; 1892–1986). Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin kurucusu.

Armstrong, Kutsal Yazılar ve vicdanıyla uzun bir mücadele ve güreşin ardından Haziran 1931'de Tanrı Kilisesi'nin Oregon Konferansı'na din adamı olarak atandı.

Karısının inançlarının etkisiyle şu sonuca vardı: "Tanrı'nın On Emir'de özetlenen manevi kanunlarına itaat, kurtuluş için gereklidir." Ayrıca Ambassador College'ı kurdu ve The World Tomorrow adlı popüler bir televizyon programını yayınladı . Armstrong'un 1986'daki ölümünün ardından WCG, Armstrong'un teolojisinin önemli yönlerini değiştirdi.

Aromaterapi (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Bazı hastalıkların kokulu buharın solunması yoluyla tedavi edilebileceği inancı.

Yükselmiş Üstatlar Kiliseyi evrensel ve muzaffer görün.

Yükselen (astroloji; gizli). İnsanın doğduğu yerden dünyanın ufkunda yükselen burc.

Yükselen Yay (gizli, TEOSOFİ). Artan manevi ve mistik varoluşa doğru yukarı doğru ilerleme. Teosofi'de buna "yaşam akışı" denir. Bunun tersi ise alçalan yaydır.

Cetisizm olarak (gnostisizm; HIRİSTİYANLIK; YAHUDİLİK). Kendini inkar, genellikle madde ve ruhun birbirine karşıt olduğu görüşüyle bağlantılıdır. Fiziksel beden, ona eşlik eden ihtiyaç ve arzularla birlikte ruhla ve onun ilahi doğasıyla bağdasmaz.

Çilecilik, kişinin bedenden ve dünyadan feragat ederek daha yüksek bir manevi seviyeye ulaşabileceği fikrini savunur. durum.

Zühd, geçmişin dinlerinde geniş çapta benimsenmişti ve şimdi de hakim bir felsefedir. Platon bunu idealize etti, Esseneler gibi Yahudi mezhepleri bunu hararetle uyguladı ve Hıristiyanlık da çeşitli manastır tarikatlarının gelişmesiyle bunu kurumsallaştırdı. Hıristiyan kilisesinin tarihinin başlarında, münzevilik doktrinini açıkça dile getiren, gnostisizm olarak bilinen bir düşünce sistemi ortaya çıktı. Gnostiklerin dünya görüşü temelde ikiciydi. Maddenin ruhtan aşağı olduğu düşünülüyordu ve fiziksel beden kutsal yaşama engel teşkil ediyordu. Gnostik düşünceye erken dönemde meydan okundu

Hıristiyan savunucuları, ancak bunun kilise üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Kilise tarihi, çileciliğin bazı inanılmaz örneklerini kaydeder. Örneğin Simeon Stylites (MS 390-459) hayatının büyük bir kısmını (neredeyse otuz yılını) bir sütunun tepesinde geçirdi. Yemeğini bazı sadık takipçileri tarafından bir sepet içinde yetiştirdi. Dünyanın kötülüklerinden kaçma çabalarında birçokları için hacı akınlarını çeken bir simge haline geldi.

yıllar.

Çilecilik hemen hemen her dinin saflarında uygulanmaktadır. Birçok tarikat ve Doğu dininde baskın bir motiftir.

Kendisi gibi (MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Brezilya'daki Macumba kültlerinde cenaze töreni için kullanılan terim.

Aşkenazi (Yahudilik). Haçlı Seferleri sonrasında başka yerlere, özellikle de Slav topraklarına göç etmeden önce Fransa'da veya Ren Bölgesi'nde yaşayan Yahudilere verilen isim. Bu terim, ketisizm, mistisizm ve (yirminci yüzyıla kadar) Yidiş dilinde ayin ilahilerinin söylenmesine vurgu yapılan "Alman ayini" sinagog ritüelini benimsemeye gelen tüm Yahudileri ifade eder. Aşkenaziler, Shefarad Yahudilerinden farklıdır. Aşkenaziler dünya çapındaki Yahudi nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve eski Sovyetler Birliği'nde yasıyor.

Ashmole, Elias (GÜL HRUCILIK; 1617–1692). Gül-Haç inancının Masonluğa tanıtılmasından sorumlu olduğuna inanılıyor.

Aşram (HİNDİZM). Hinduizme bağlı olanlar için ibadet ve meditasyon mekanının yanı sıra, insanların kutsal metinleri ve öğretileri dinlemek için toplandıkları yer.

Aşrama (HİNDİZM). Hinduizm'de adanmışlık yaşamının aşamaları. Bunlar şunları içerir: (1) brachmacharin, öğrenme aşaması; (2) grihastha, evlilik aşaması; (3) vanaprastha ("orman yaşamı"), büyükanne veya büyükbaba olma aşamasına girildi; (4) sannyasin, gezgin münzevi asama (optimal).

Aşterot (SATANİZM). "Cehennemin büyük dükü." Bu iblis çağrıldığında, nefesinden yayılan kötü kokuları gidermek için ağzın veya dilin önüne veya yakınına altın bir yüzük yerleştirildiği bir tören yapılır.

Asmodeus (SATANİZM). Cehennemdeki tüm iblislerin hükümdarı. Asmodeus aynı zamanda şehvet ve öfke iblisidir.

Tamam a (MÖ 272–232; BUDİZM; HİNDUİZM). Hindistan Kralı; yalnızca Hint yarımadasının çoğunu fethettiği için değil, aynı zamanda tüm kralların en büyüğü olarak kabul edilir. ayrıca Budizm'i kabul ettikten sonra onu küçük mezheplerden oluşan bir topluluktan Hindistan'ın başlıca dinlerinden birine dönüştürdüğü için. Ancak Asoka imparatorluğunun her yerine misyonerler gönderdikten sonra hareket gelişti ve birleşti.

Yön (astroloji; gizli). Dünya ile diğer iki gök cismi (yıldızlar, gezegenler) arasındaki açısal ilişki. Astrolojide bu tür cisimler arasındaki çeşitli açılar pozitif veya negatif konumlar için ölçülür ve bunun da günlük ve gelecekteki olayların iyi veya kötü sonuclarını belirlediğine inanılır.

Assoto (gizli; VOODOO). Vududa kullanılan kutsal tören davulu.

Astral Beden (gizli; TEOSOFİ). İnsan vücuduna hayat veren güç. Vücudun hayati bir parçası olan ancak ondan ayrılabilen ve ölümden sonra da varlığını sürdüren evrensel bir maddeden oluşur. Teozofistler ve okültistler, astral bedenin ölümün hemen ardından ilk olarak astral düzleme yükseldiğine inanırlar.

Astral Düzlem (gizli; TEOSOFİ). Fiziksel dünyanın hemen ötesinde yer alan bir boyut veya varoluş düzeyi. Astral projeksiyon sırasında okültistler insan ruhunun bu boyuta seyahat edebileceğine inanırlar. Ölüm gerçekleştiğinde ruh,

farklı düzlemler, bunlardan ilki astral düzlemdir.

Astral Projeksiyon (gizli; TEOSOFİ). İnsan ruhunun fiziksel bedenden dışarı çıktığı veya onu terk ettiği ve başka yerlere seyahat ettiği, daha sonra ölüm gerçekleşmediği sürece geri döndüğüne dair okült inanç. Bu olguya aynı zamanda "beden dışı deneyim" (OBE) ve "astral seyahat" de denir

Astrojiromansi (gizli). Falcılıkta harf ve rakam içeren zarların kullanılması uygulaması.

Astroloji (gizli). Gökyüzüne dağılmış yıldızların ve diğer gök cisimlerinin, insanların yeryüzündeki yaşamlarını düzenlemede ve etkilemede etkili olduğuna dair yaygın inanış. Bir astrolog, kişinin doğduğu andaki yıldızların, gezegenlerin ve takımyıldızların düzeninin, o kişinin yaşamında belirli bir model oluşturduğuna inanır. Burç, zodyakın on iki burcunu ana hatlarıyla belirtir ve insanları doğdukları belirli burçlara göre sınıflandırır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, .Başak, .Terazi, .Akrep, .Yay, .Oğlak, .Kova ve .Balık.

Astrolojinin kökeni muhtemelen antik Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Babilliler antik dünyada göklere ilişkin bilgileriyle ünlüydü. Matta 2:1-12'de adı geçen Mecusiler veya bilge adamlar büyük olasılıkla, bebeği bulmak için Doğu'da gördükleri yeni yıldızı takip eden astrologlardı. İsa

Astroloji, Kopernik Devrimi'nin Orta Çağ boyunca yaygın olarak benimsenen yermerkezli görüşe meydan okuduğu on altıncı yüzyıla kadar bir bilim olarak kabul edildi.

Ancak astroloji, milyonlarca okuyucuya hitap eden popüler süreli yayınlar, almanaklar ve gazetelerin yanı sıra okült çevrelerde de yaygın ilgi görmeye devam ediyor.

Atchere (SANTERIA; VOODOO). Bir tören çıngırak.

Athame (BÜYÜCÜLÜK). Törenlerde kullanılan bir ritüel bıçağı. Siyah bir sapı vardır ve meclisin ritüel törenleri, özellikle de Büyük Ayin dışında herhangi bir amacla (kesme vb.) kullanılmaz.



Gizli satış noktaları aracılığıyla satışa sunulan çeşitli athamlar.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Atlantis (gizil). Doğal afet sonucu battığına inanılan efsanevi kayıp kıta. Platon ve Pliny yazılarında Atlantis'ten bahseder. Kayıp uygarlıkla ilgili derin düşünceler çeşitli okült yazılarda karşımıza çıkıyor.

Örneğin Rudolf Steiner, Atlantis'in tarihinin doğru bir anlatımı olduğuna inandığı şeyleri yazdı. Bazıları spekülasyon yapıyor bu kayıp kültürün göksel varlıkların uhrevi bir ziyareti olduğu.
Arkeologlar ve tarihçiler, Atlantis efsanelerinin muhtemelen MÖ 1475
civarında Akdeniz'de Girit'in kuzeyindeki Thera adasının volkanik
patlaması sonucu yok olmasıyla ortaya çıktığını öne sürüyorlar.

Atman (HİNDİZM). Kendi. Atman, bireyin hem bedenini hem de ruhunu, duyularını ve tüm varlığını ve yapısını ifade eder. Bazen "evrensel yaşam" olarak da anılır.

prensip."

Denetçi (BİLİMSELLİK). Scientology hastalarına/öğrencilerine terapi uygulama konusunda eğitim almış biri. Denetçinin amacı, analitik zihnin herhangi bir engel olmadan çalışabilmesi için reaktif zihindeki engramları ortadan kaldırmaktır. Bu aşamaya ulaşıldığında denetçi hastanın netleşmesini sağlamıştır. Denetçi terapi sürecinde bir e-metre kullanır.

Kehanet (gizli). Kuşların uçuş şekillerini inceleyen bir kehanet biçimi.

Augustinian Düzeni (Hıristiyanlık). Augustinian keşişleri veya rahipleri olarak da adlandırılan bu dini tarikat, 1256 yılında Papa IV. Alexander'ın tam onayını alarak kuruldu. Tarikat ilk başta İtalya'daki çeşitli cemaatlerden bir araya gelen münzevilerden oluşuyordu, ancak kısa sürede Batı Avrupa'daki şehir ve kasabalara yayıldı. Onların "kuralları", o döneme kadar uzanan St. Augustine Kuralından alınmıştır.

Augustine'in kendisi, Augustine'in yolunun ana hatlarını çizdi: ortak yoksulluk, bekarlık ve itaatten oluşan ortak yaşam. Muhtemelen kuralı o yazmamıştı ama büyük olasılıkla takipçilerinden biri, belki de Augustine hâlâ hayattayken yazmıştı.

Augustinuslular bugün çoğunlukla Batı Avrupa ve Güney Amerika'da yaşıyor ve eğitim ve pastoral hizmetlerle ilgileniyorlar.

Aura (gižli). Bazı okült uygulayıcılar, insanların vücuttan yayılan ışığı yayan bir enerji alanına sahip olduklarına inanırlar. Işığın özel rengi, mizaç, ruh hali ve entelektüel eğilimler qibi şeyleri açığa çıkarır.

Otomatik Yazma (okült; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; SPİRİTÜALİZM). Bir ortamın belirgin bir farkındalık olmadan yazmaya başlamasına neden olan bir olgu. Bu tür yazıların kaynağının, medyum tarafından yaratılan ölü bir kişinin ruhundan geldiğine inanılıyor. Aynı olay otomatik çizim, resim yapma ve konuşmada da meydana gelir.

Sonbahar Ekinoksu (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Büyü dünyasında cadılar ve diğerleri tarafından kutlanan sekiz sabbattan biri.

Bu, daha küçük sabbatlardan biridir ve genellikle 21 Eylül'de gerçekleşir, ancak 20'sinde veya 22'sinde de gerçekleşebilir. Bahar ekinoksu gibi bu da bir denge zamanıdır. Güneşin ekvatordan geçmesiyle gece ve gündüzün uzunluğu eşitlenir. Bu bir denge ve istikrar zamanıdır, doğumdan sonra bir dinlenme zamanıdır.

hasat toplandı (bkz . cadıların tatilleri). Sonbahar ekinoksisi birçok yerli din tarafından da kutlanır

Avatar (HİNDİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; TEOSOFİ).

Tanrının enkarnasyonu; reenkarnasyon döngüsünden asla geçmeyen biri. Yeni Çağ düşüncesinde avatar, belirli bir çağa atanan ruhsal bir öğretmendir.

Avatara (HİNDİZM). Avatara doktrininde Vişnu, yakın bir tehlikeyle tehdit edilen dünyayı kurtarmak için dünyevi bir forma bürünür. Literatürde en az on adet avatar veya enkarnasyon bulunmaktadır.

Avidya (HİNDİZM). Cehalet, insanın Tanrı bilincini alamamasının başlıca nedenidir

Uyanın (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin resmi periyodik yayını.

Ayetullah (İSLAM). İslam'ın Şii mezhebinin İranlı ruhani lideri.

Ayurveda Tıbbı (HİNDİZM). Bitkisel diyet, egzersiz ve hijyeni birleştiren ilaçlar. Ayurveda tıbbı şu anda Deepak .Chopra ve bütünsel sağlığın diğer önde gelen savunucuları tarafından desteklenmektedir.

Azetos (gizli: VOODOO). Haiti'deki yampirlere yerilen isim.

В

Baal (gizli). Kutsal fuhuşu ve hayvan kurbanlarını vurgulayan Sami bereket tanrısı. Baal, mızraklı ve boynuzlu miğferli bir savaşçı tanrı olarak tasvir edilmiştir.

Baal-berith (gizli). Semitik hava tanrısı bazen "antlaşmanın efendisi" olarak anılır.

Baal-hadad(gizli). Havayı kontrol eden eski bir Suriye tanrısı. Adı "gök gürültüsünün efendisi" anlamına geliyor.

Baalim (gizli). "Büyük efendi", cennetin Fenikeli efendisi.

Baal-zebub(gizli). "Sineklerin efendisi" anlamına gelen şeytanın adı.

Baba, Meher (MEHER BABA; 1894–1969). Kendi adını taşıyan Doğu tarikatını kuran adam. Doğum adı Merwan Sheriar Irani'dir.

Babalao (gizli; MUM; MACUMBA; SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Afro-Brezilya mezheplerindeki baş rahip veya kahin. Santeria'da baba la o tarikatın sırlarına sahiptir ve onları dikkatle korur. Avrıca santero denir.

Baba lao'ya son derece saygı duyulur ve tarikat üyeleri üzerinde güçlü bir kontrole sahiptir.

Babaloa (SANTERIA; VOODOO). Kübalı rahip, Ifa'nın kehaneti üzerinde özel bir koruyucu görevi üstlendi .

B abal veya is ha (gizli; CANDOMBLE; MACUMBA; SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Can-domble tarikatının şefi veya baş rahibi. Santeria'da babalorisha rahipliğe başlayan kişidir.

B a ba losaim (gizli; ÅBAKUA; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Macumba tarikatlarındaki rahiplerin hiyerarşisinden biri. Babalosaim özellikle Ossaimkült'e (bitkilerin tanrısı) başkanlık eder.

Babaoge (gižli; ABAKUA; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Macumba kültlerindeki erkek rahiplerin hiyerarşisinden biri. Abakua'da babaoge, Egun kültünün törenlerine başkanlık eden bir rahiptir. Babe Hıristiyanlar (AİLE). Aynı zamanda basitçe "Babes" olarak da adlandırılır, yeni dönüşüm için alternatif bir isimdir. Yeni gelen şunları inceliyor: İncil, Tanrı'nın Çocukları'nın kurucusu ve lideri Musa Davut'un öğretileriyle birlikte

Babes Bkz. Babe Hıristiyanları.

Babistler (BAHA,İ İNANÇ). Mirzi Hu-sayn .Ali'nin takipçileri.

Tanrı'ya Dönüş (ISKCON). Uluslararası Krishna Bilinci Derneği tarafından yayınlanan süreli yayın.

Baculum (BÜYÜCÜLÜK). Bir cadının kehanet yaparken kullandığı aletin alternatif adı. Yaygın bakulumlar süpürge sopaları veya asalardır.

Baha,Abdu,I (BAHA,İ İNANÇ; 1844–1921). Hz.Bahaullah'ın (Mirza Hüseyin Ali) oğlu ve 1921 yılına kadar Bahai Dini'nin başı. Hz.Abdül'ün hükümdarlığı sırasında bu din Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi.

Baha,u,llah (BAHA,İ İNANÇ; 1817–1892). Mirza Hüseyin Ali olarak da bilinen bu adam, 1863'te kendisinin olduğunu duyurdu. uzun zamandır beklenen Mehdi ("Tanrı'nın tecelli edeceği kişi").

Bakas (gižli; VOODOO). Hayvan veya insan şekline bürünen kötü ruhların adı

Bekir, Ebu (İSLAM; 573–634). Muhammed MS 632'de İslam'ın manevi başkenti Mekke'de öldüğünde, Ebu Bekir Medine'nin ilk halifesi oldu. Mekke'de önde gelen ve etkili bir iş adamı olan Bekir, erkenden İslam'a geçti. Muhammed kaçtığında Bekir ona eşlik etmeyi seçti. Bekir'in kızı Ayşe'nin Muhammed'in en sevdiği karısı olması gerçeği iki adamı birbirine yaklaştırmıştı. Muhammed'in bulunmadığı zamanlarda liderliği Bekir sağladı. Bu nedenle Muhammed öldüğünde doğal halefi oydu. Bekir bu görevi sadece iki yıl sürdürdü. MS 634'te öldü ve yerine büyük Ömer I geçti.

Balam (SATANİZM). Açgözlülük şeytanı.

Ballard, Edna (KİLİSE EVRENSEL VE MUZAFER; 1886–1971). "BEN AM" hareketinin kurucu ortağı Yükselmis Üstatlar, kocası Guy .Ballard ile birlikte.

Ballard, Guy (KİLİSE EVRENSEL VE MUZAFER; 1878–1939). Eşi Edna ile birlikte "BENİM" Yükselmiş Üstatların kurucusu. Bu hareketin en büyük ve en önemli kolu Evrensel ve Muzaffer Kilise'dir.



Bamboçya (VOODOO). Haiti voodoo'sunda törensel ama son derece sayqısız bir dans.

Yasak (gizli). Bazen büyü veya büyü olarak adlandırılan bir lanet.

Bane (gizli). Bitkilerin karışımıyla kullanılan bir zehir.

Sürgün etme (gizemli; putperestlik; BÜYÜCÜLÜK). Çeşitli okült gruplarda bir üyenin aforoz edilmesi için kullanılan terim.

Defetme Ritüeli (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Büyücülük ve çeşitli pagan gruplarda, sihirli bir daire içinde dururken kılıçla havaya pentagramın yazıldığı tören. Bunun kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor.

Banshee (gizli). İrlanda'nın doğa ruhu şu şekilde ortaya çıkıyor:

yaşlı bir kadın. Ruhun ölmek üzere olan bir kişinin evini ziyaret ettiği ve orada ağladığı sövlenir.

B an tu (CABILDO; CANDOMBLE; SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Bu Afrikalılar orta ve güney Afrika'nın büyük bir kısmına yayılmış durumdalar. Günümüz Kamerun'unda ve Nijerya sınırında ortaya çıkmış gibi görünüyorlar. İspanyollar Bantu kölelerini yakalayıp Küba'ya getirdi. Bu köleler, kendi ülkelerinin dinlerini Yeni Dünya'daki dinlerle birleştirdikleri için Cabildo'nun qelisimini etkilediler.

Baphomet (gizli; SATANİZM). Genellikle boynuzların arasında yanan bir ateş veya meşaleyle resmedilen, insan veya keçi başlı bir iblis. Bu ismin tarihinin izini sürmek biraz zordur. Bazıları bunun köklerinin Muhammed isminin bozulmasında yattığını öne sürdü. Diğerleri, Vaftizci Yahya'nın korunmuş başıyla ilgili efsanelerin arkasında bu tarihin yattığını iddia ediyor.

Vaftiz (Hıristiyanlık; Hıristiyanlık kultleri). Ortodoks Hıristiyanlık içinde çeşitli mezhepler vaftizi farklı şekilde anlar. Bazıları bebekleri vaftiz ederken, diğerleri inananların vaftizine bağlı kalıyor. Bazıları için vaftiz, Tanrı'nın antlaşmasının bir işaretidir, bazıları için ise kişinin imana bağlılığının bir işaretidir.

Vaftiz, günahların bağışlanmasının alındığı ve/veya onaylandığı bir kutsallık ve lütuf aracıdır. Hıristiyanlıktan türeyen çeşitli tarikat ve mezhepler değişti vaftizin anlamı. Bazı gruplar bunun alaka düzeyini tamamen göz ardı ediyor. Diğerleri bunu gerekli bir kural, kurtarılmak için gerekli bir iş haline getirdi. Bu cilt vaftizi ilgili olduğu çeşitli gruplar bağlamında ele alıyor.

Ölüler için Vaftiz (MORMONİZM). Mormonların vekaleten vaftiz etme uygulaması, ölen bir kişinin yerine bir Mormonun vaftiz edilmesi. Böyle bir uygulama, ölenlerin, aksi takdirde kaybolacakları zaman kurtuluşa ulaşmalarını sağlar. Bu uygulama, Joseph Smith'in "Tanrı'nın bu dünyada bize yüklediği en büyük sorumluluk, ölülerimizin peşinde olmaktır" (Journal of Discourses, 6:7) demesiyle ortaya çıkmıştır.

Mormonlar bu uygulamayı Pavlus'un 1 Korintliler 15:29'daki şu sözlerine dayandırıyor: "Ölüler için vaftiz edilenler ne yapacak?" Bu metin kilise tarihi boyunca ilahiyatçılara ve bilim adamlarına zorluklar sunmuş ve çeşitli yorumlar sunulmuştur. Bir görüşe göre, Hıristiyanlar yakında ölmeyi bekledikleri için, Pavlus, Hıristiyanların vaftiz edildiklerinden, kendi kendilerine öldüklerinden (Rom. 6:1ff.) ve gelecekteki ölümlerini düşündüklerinden söz ediyor. Başka bir görüşe göre, Hıristiyanlar şehitlik ya da yaşılılık nedeniyle ölürken, onların yerine yeni Hıristiyanlar vaftiz ediliyordu. Mormon uygulaması da dahil olmak üzere başka yorumlar da ileri sürülmüştür, ancak Pavlus'un "onlar" zamirini kullanmasından bunun kendisine ve kiliseye yabancı bir uygulama olduğu sonucuna varabiliriz. Aksi takdirde Pavlus "biz, biz, ben" yazardı.

Metinde ya da gramerde Pavlus'un onayladığını gösteren hiçbir şey yok

Uygulamayı yaptı veya Hıristiyanları bunu uygulamaya teşvik etti. Bunu yalnızca başkalarının uygulamaya inandığını söylemek için bir örnek olarak kullandı

Barret, Sir William F. (SPIRITÜALİZM; 1844–1925). Jamaika'da doğan Barret, psişik araştırmalarda tanınmış bir öncü oldu. Dublin Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Barret, Spiritüalizm ile uğraştı ve kehanet ve diğer paranormal olaylar üzerinde çalıştı. Daha sonra Psişik Araştırmalar Derneği'nin kurulmasına yardım etti ve sonunda başkanı oldu.

Baron Samedi (VOODOO): Haiti voodoo'sunda mezarlıkların koruyucusu. Sembolü bir haç ve kafatasıdır.

Bast (gizli). İsis'in kızı olan Mısır'ın üç başlı kedi doğurganlık tanrıçasıdır. Bunun Lilith tarikatıyla bir bağlantısı olabilir.

Yarasa (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bir zamanlar Gotik büyücülükle, özellikle de cadıların sabbatlarıyla ilişkili olduğuna inanılan karanlığın sembolü. Daha yaygın olarak yarasalar, vampirleri çevreleyen gizli inançlarla ilişkilendirilir.

Batata (SANTERIA). Santeria sırasında kullanılan davullar tören

Beatific Vision (Hıristiyanlık). Cennetteki ilahi Varlığın (Tanrı) gerçek vizyonu. Kilise içindeki bazı ilahiyatçılar, bazı ayrıcalıklı ruhlara bu yaşamda ilahi bir vizyon bahşedildiğini ileri sürmüşlerdir (örneğin, Musa, Ex.

34:28-35; Paul, 2 Kor. 12:2-4). Fütüristik anlamda bu terim, ilahiyatçıların, cennetin kurtarılanları tarafından görülen Tanrı vizyonu olduğuna inandıkları şeyi tanımlar.

Beel zebub(gizli; SATANİZM). İncil'de ve özellikle Yeni Ahit'te Beelzebub, Şeytan'la özdeşleştirilir. Klasik Satanizm'de aynı zamanda en yüksek rütbeli iblisler'den biridir ve bazen "sineklerin efendisi" olarak da anılır.

Ayrıca bkz. Baal-zebub.

B el (gizli; putperestlik). Babil'in baş ve koruyucu tanrısı, aynı zamanda güneş tanrısı Merodach olarak da bilinir. Bel aynı zamanda Keltlerin doğurganlık tanrısıdır.

Behemoth (gizli). Şeytan'ın genellikle fil şeklinde kişileştirilmesi.

Belphegor (gizli). Kadın olarak görünen bir iblis. İsmi Moabilerin taptığı bir put olan Baal'den geliyor.

Beltane (gizlî, BÜYÜCÜLÜK). Mayıs Arifesi olarak da adlandırılan Beltane, cadılar ve diğer okült gruplar tarafından 30 Nisan'da kutlanan sekiz mevsimlik festival veya sabbattan biridir. Adını Kelt tanrısı Bel'den alır. Kelt paganizminde ökseotunun kesilmesiyle birlikte insan kurban edilmesinin de yer aldığı bir yaz ortası doğurganlık festivaliydi.

Bennet, Alan (gizem; HİNDÜİZM; 1872–1923). Çeşitli dini deneyimlere sahip İngiliz okültist. Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın lideriydi, Hinduizmi uyguladı ve 1900'de Budist keşiş olmak için İngiltere'yi terk etti. Bennet, Aleister Crowley'in öğretmeniydi.

Benson, Ezra Taft (MORMONİZM). Bir zamanlar Mormonizm'de On İki Havari Konsevi'nin Başkanıydı.

Berg, David Brandt (AİLE; 1919–1994). Adını Musa Davut olarak değiştiren ve Tanrı'nın Çocukları (şimdiki adıyla Aile) adlı bir grup kuran bir adam. Üyeleri ondan "Peder David" diye söz ediyordu. David'in öğretileri doğası gereği kökten dinciydi, ancak evlilik dışında bözgür seksi açıkça savundu; bunun başlıca nedeni, (.Mo Mektupları olarak adlandırılan) yazılarında belirttiği gibi, ruhların kurtuluşuydu.

Berith (gizli). Kırmızı bir ata binen, kırmızı bir kumaş ve altın bir taç giyen kötü bir dük. Metali altına çevirebilmesi gerekiyordu.

Besant, Annie (TEOSOPİ; 1847-1933). Tanınmış lider

Teozofi hareketi. Bazı zor günlerde istikrarı sağlayan Besant'ın liderliğiydi.

Beytel (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin Brooklyn, New York'taki genel merkezinin alternatif adı.

Büyü (gizemli; putperestlik; büyücülük). Çeşitli sihir veya büyücülük türlerini kullanarak birisinin kontrolünü ele geçirme girişimi.

Bhagavad Gita (HİNDİZM). "Rab'bin İlahi Şarkısı."
Belki de Hindu ve Hint edebiyatının en önemli mücevheri olan kitap,
Hindu düşüncesinin tüm önemli motiflerini içeriyor. Hıristiyanlar için

Încil ne ise, Hindular için de Bhagavad Gita odur ve bazı sonuçları
vardır.

Olduğu Gibi Bhagavad Gita (ISKCON). "Rab'bin İlahi Şarkısı." AC olarak da bilinen Abhay Charan De tarafından yazılan Bhagavad Gita üzerine yetkili bir yorum

ISKCON olarak bilinen harekete öncülük eden Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bilgeliği en yüksek erdem olarak yücelten Prabhupada, gerçek bilgeleri dünyanın felaketlerine karşı kayıtsız ve duygusuz kalanlar olarak tasvir eder, çünkü herhangi bir dünyevi durum için ağıt vakmak akıllıca değildir.

Bhajan, Yogi (SIKH DHARMA; 1930-). Sağlıklı'yı kurdu,

Mutlu, Kutsal Organizasyon (3HO), Sih Dharma'nın eğitim kanadı.

Bhakta (HİNDİZM). Bhakti olarak da adlandırılan, ilahi olana karşı derin bir sevgiye sahip olmak ; kendini Tanrı'ya adamış biri; Hare Krishna'nın sadık bir takipcisi.

Bhakti (HİNDİZM). Hinduizm'in üç yolundan biri. Bhakti kelimesinin kendisi "bağlılık" anlamına gelir. O halde Bhakti Yoga, "bağlılık yoluna" adanmış bir yogadır. Meditasyondan, mantraların okunmasından ve bir gurunun öğretilerini yakından takip etmekten oluşur. Bhak ti Hinduizmin en popüler şeklidir.

Bhaktivedanta Kitap Vakfı (ISKCON). ISKCON'un yayıncılık kolu.

Bhastrika Bhumbaka (HİNDİZM). Yoga tekniklerini uygulamaya koymak; kişinin kendini yoga için eğitmesi.

Bhikkhu (BUDİZM). Budizmin ilkelerini öğretmek için seyahat eden gezgin veya dilenci bir keşiş. Yiyecekleri ve kalacak yerleri onu ağırlayan çeşitli topluluklardan ve bireylerden geliyor.

Bi ble (Hıristiyanlık; Yahudilik). Kutsal kitabı

Hem Eski hem de Yeni Ahit'ten bahsederken Hıristiyanlık ve yalnızca İbranice Kutsal Yazılardan bahsederken Yahudiliğin kutsal yazıları. İncil'e aynı zamanda Kutsal Yazılar ve Tanrı'nın Sözü de denir.

İncil Tetkikçileri (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'den ayrılan çeşitli İncil çalışma grupları. Grubun konumuna bağlı olarak Chicago İncil Tetkikcileri gibi cesitli isimler alırlar.

Bilokasyon (gizli; ECKANKAR). Bir Eckankar adananının Sugmad'la karşılaşabileceği çeşitli yöntemlerden biri. Bilokasvon astral proieksivondan biraz daha fazlasıdır.

Bilongo (SANTERIA). Ayrıca brujeria olarak da adlandırılır, büyücülük ve/veya büyü kullanımlını içeren bir çalışmadır.

Bağlayıcı (gizli; putperestlik; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Olumlu ya da olumsuz bir sonuç elde etmek amacıyla bir kişiye büyü yapılması.

Bi ofe dback BUDİZM; HİNDUİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Fizyoterapistler ve tıp doktorları biyolojik geri bildirimi yaygın veya tıbbi anlamda çeşitli sekillerde uygularlar. Kisinin atesini ölçmek ve teraziye çıkmak

Bir kişinin kendisi hakkında biyolojik bilgi aldığı yöntemler (dolayısıyla biyo geri bildirim). Tıbbi biyogeribildirim, hastaların stres, kaygı ve ağrıyla baş etmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, kalp atışlarının kontrol edilebilmesi ve deneğin meditasyon halindeki bir zihin durumuna ulaşacak kadar rahatlayabilmesi için beyin dalgalarını izlemek üzere elektroensefalografik (EEG) geri bildirim kullanma uygulamasını da ifade edebilir. Ancak bu terim aynı zamanda özellikle Yeni Çağ, Hindu veya Budist uygulamalara da uygulanır; burada "elektrik meditasyon" adı verilen teknolojik araçlara dayalı ruhsal meditasyona giden kısayolları temsil eder; 1970'lerin çılgınlığı haline geldi. Ayrıca bkz. değistirilmis durumlar.

B isho p(Hıristiyanlık; MORMONİZM). Başlıca görevi çeşitli piskoposluklar, mahalleler, mahalleler ve kazıklardaki rahiplerin çalışmalarını denetlemek olan Mormonizm, Roma Katolikliği veya Doğu Ortodoks kiliselerinin lideri. Mormon piskoposları, Melçizedek rahipliğinin ücretsiz laik kesiminden seçilir. Mormon kilisesindeki evlilik ve cenaze törenlerini yönetirler ve esasen Protestan kiliselerindeki papazlarla aynı işlevlere sahiptirler.

Kara Sanatlar (gizli). Büyü, büyücülük ve normalde okült ile ilişkilendirilen genel uygulamalar için kullanılan alternatif ad.

Siyah Yahudilik (RASTAFARIANİZM). Eski Ahit zamanlarında İsrail ulusunun siyahi olduğuna dair Rastafaryan inancı

ırk. Bu nedenle bugün taraftarlar, kendilerinin İncil'deki İsrail'in yaşayan varisleri olduklarına inanıyorlar.

Kara Büyü (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Büyü, yönlendirildiği kişiye/ kişilere kötülük, lanet veya olumsuz etki getirmek için okültlerde kullanılır. Satanizm, bazı büyücülük grupları, büyücüler veya sihirbazlar için geçerlidir. Amaç kötü ruhları uyandırmak ve onları amaçlanan zararı gerçekleştirmeye çağırmaktır. Bununla birlikte, wiccan Rede ve üçlü yasaya göre, uygulayıcılar, bir lanetin onu yedi kez kullanan kişiyi tekrar ziyaret edebileceği korkusuyla başkalarına zarar vermemeleri konusunda uvarılırlar.

Kara Kütle (gizli; SATANİZM). Roma Katolik Efkaristiya'nın, ev sahibinin kutsallığına saygısızlık edildiği kutsal ritüelinin şeytani bir parodisi. Diğer uygulamalar, Rab'bin Duasının tersten okunmasını veya sunakta hayvanların ve insanların kurban edilmesini içerebilir. Bazı durumlarda çıplak bir kadın sunak olarak kullanılır, kutlama yapanlar da çıplaktır. Bazı durumlarda ise kurbanın kanı şarapla karıştırılıp şeytana adak olarak içilir. Orta Çağ'da, papazlıktan çıkarılmış bir rahip genellikle saygısızlığa uğrayan ev sahibini kutsardı.

Karatop (FREMASONLUK). Bir adayın çeşitli törenlerde başlangıç derecelerini kazanmaya layık olup olmadığının değerlendirilmesi sürecinde Masonlar tarafından verilen olumsuz oy.

Blackwood, Algernon (gizli: 1869-1951), İngiliz okült

Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın üyesi olan Tomancı. En çok doğaüstü olayları çevreleyen hikayeleriyle tanınıyordu ve The New York Times'ta gazeteciydi .

Blake, William (okült; SPİRİTÜALİZM; 1757–1827). Okült bilimlere derin bir ilgi duyan İngiliz şair ve sanatçı. Emmanuel İsveçborg'un yazılarını okuyup inceledi ve çocukken, ölen annesinin ruhu da dahil olmak üzere ruhani varlıklarla temas kurduğunu iddia etti. Gerçek anlamda Blake, ölümünden yaklaşık yirmi yıl sonra ortaya çıkan bir hareket olan maneviyatta meyvesini verecek fikirleri deniyordu.

Blavatsky, Madam Helen Petrovna (TEOSOPİ; 1831–1891). Eski adı Helen Hahn, Theosophy'nin kurucu ortağı.

Kutsanmış ol! (CADILIK). Bazı büyücülük gruplarında selamlama veya veda biçimi olarak kullanılan bir ifade.

Blighton, Peder Earl Paul (KURTARICI KARDEŞLİK MESİH; 1900–1974). Mans Kutsal Tarikatı'nın kurucusu (şu anda Kurtarıcı İsa Kardeşliği olarak adlandırılıyor).

Çok Mutlu (ELAN VITAL). İlahi İşık Misyonu adanmışları tarafından, dayanılmaz bir egzersiz sonrasında elde edilen, Sonsuza dair artan farkındalık duygusunu tanımlamak için kullanılan ifade. ritmik nefes alma

Kan (gizli; HİRİSTİYANLIK; SATANİZM). Hıristiyanlık için kan, inancın kalbi ve ruhudur. Hayatın meselesi kandır (Lev. 17:11). Kan dökmek, Eski Ahit'in İbrani dininde rahiplerin ve tapınağın temel faaliyetiydi. Yeni Ahit'te İsa, günahların bağışlanması için kanını döken büyük başrahiptir (Romalılar 3:21-24),

Büyücülükte kanın bazen mana olarak da adlandırılan yaşam gücü olduğu söylenir. Bazen sihirli isimler yazmak veya anlaşmaları onaylamak için kullanılır. Doğaüstü/spiritüel, kutsal bir güç elde etme eylemi olarak bazı satanistler tarafından tüketilmekte veya vücutlarına sürülmektedir. Kara kütlenin kutsal töreninde kullanılan canlandırıcı veya hayat veren madde. Kanın güç ve yaşam sağladığına inanılır ve bu nedenle ritüel kurbanlarda merkezi bir rol oynar.

Kan Paktı (gizli; SATANİZM). Şeytan'a hizmet etmek amacıyla yapılan bir antlaşma uyarınca kişinin parmağını keserek adını imzalaması yoluyla yapılan ritüel bir sözleşme.

Kan Transfüzyonu (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society üyeleri, Kutsal Kitabın kendilerine bunu yasakladığı gerekçesiyle kan nakli almayı reddediyor. Yaratılış 9:3–4 veya Levililer 17:10–15 gibi metinlerden alıntı yapan Yehova'nın Sahitleri,

kan nakli veya başka herhangi bir yolla kan yemek, onu yemekle eşdeğerdir; bu, yukarıdaki metinlerde Tanrı tarafından yasaklanan bir uygulamadır.

Mavi Loca (FREMASONLUK). Masonluğun özgün ve en özgün hali. Her Masonun geçmesi gereken inisiyasyon locasıdır. Orijinal adı Kadim, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Tarikatı'ydı. Aynı zamanda Craft Masonluk olarak da adlandırılır. Mavi Loca, Girilen Çırak, Dost Zanaat ve Usta Mason olarak adlandırılan üç dereceden oluşur. Aday Mason Ustası seviyesine ulaşmak üzereyken, ölüm acısı üzerine yemin eder ve zanaatın sırlarına asla ihanet etmeyeceğine söz verir.

Yönetim Kurulu (CHRISTIAN SCIENCE). Görevi Hıristiyan Bilimi hareketinde Ana Kilise'nin baş görevlilerini atamak olan kişiler.

Bodha (BUDİZM). Aydınlanma; istihbarat.

Bodhi (ZEN BUDİZMİ). Kişinin Mutlak'la tam bir uyum içinde olduğu, "her şeyin" sadece "bir" olduğunu algıladığı an.

Bodhidharma (ZEN BUDİZMİ; ö. MS 534). Zen Budizminin popüler olarak tanınan kurucusu(bkz. Tao Sheng).

Bodhis attva (MAHAYANA BUDİZM). Nirvanaya ulaşılabilecek seviyeye ulaşmış ve kişinin Buda olmaya hazır olduğu kişi. Ancak bodhisattvalar (bekleyen Buda) bu yaşamda tanrılaşma aşamasına özenle çalışarak ulaşabilecekleri umuduyla kendilerini bu nirvanaya geçişten alıkoyarlar. Terim, Mahayana Budizmi'nin Budist doktrininin insanların kullanımına sunulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmesi ve katkısı olarak ortaya çıktı.

kitleler.

Öcü (qizli; VOODOO). Kötü bir ruh.

Bokor (gizli; VOODOO). Bir cadı doktorunun büyüsünü ve büyüsünü uygulayan kişi.

Bolline (gizli). Orak şeklinde bir ritüel hançer.

Bongo Adam (İKİN ET). Afro-Jamaika tarikatı İkna'nın bir üyesine verilen isin

Değişiklikler Kitabı (gizli). I Ching'e bakın .

İbrahim'in Kitabı (MORMONİZM). Mormon kutsal yazılarının bir kısmı artık Büyük Fiyatın İncisi olarak biliniyor. Bu yazıların ana fikri, Tanrı'nın İbrahim'e bazı akılların veya ruhların var olduğunu vahyettiğini aktarmaktır.

önceden var olan yaratılış. "Şimdi Rab bana, İbrahim, dünya var olmadan önce düzenlenmiş olan zekaları gösterdi; ve bunların arasında soylu ve büyüklerin çoğu vardı" (Pahalı İnci, İbrahim 3:22). Ancak Mormonizm'i eleştiren son değerlendirmeler, bu yazının esas olarak Mısır'ın Ölüler Kitabı'ndan türetildiğini ve bu nedenle İbrahim ve İbrani halkı hakkında hiçbir şey söylemediğini göstermeye çalıştı.

Mormon Kitabı, (MORMONİZM). 1830'da Jos Eph Smith tarafından yayımlandı. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi, Mormon Kitabı'nın yanı sıra Büyük Fiyatın İncisi ve Öğreti ve Antlaşmalar'ın Kutsal Kitap'a yaptıkları başlıca doktrinsel tamamlayıcılar olduğunu düşünmektedir. Bütün bu yazıların Allah'ın sözü olduğunu kabul ediyorlar.

21 Eylül 1823'te Smith, melek Moroni tarafından ziyaret edildiğini ve Moroni'nin kendisine Amerika'nın eski sakinlerinin kayıtlarını içeren plakaların New York'un batısındaki Rochester kasabası yakınlarındaki Cumorah adlı bir tepeye gömüldüğünü söylediğini bildirdi. Dört yıl sonra Smith'in tepeye gitmesine ve yaklaşık altı inç x yedi inç boyutunda ve altından yapılmış plakaları kazmasına izin verildi. Smith, plakaların üzerinde yazılı olan tuhaf dilin Reform Mısır dili olarak adlandırıldığını iddia etti.

Plakalara eşlik eden Urim ve Thum-mim'in yardımıyla yazıları tercüme edebildi ve 1830'da Mormon Kitabı'nı yayına sundu.

Diğer üç adamın, öncü bir okul öğretmeni olan Oliver Cowdery, genç bir çiftçi olan David Whitmer ve Palmyra, New York'tan zengin bir toprak sahibi olan Martin .Harris'in de plakaları görmesine izin verildiği bildirildi. Mormonlar bu görgü tanıklarının ifadesini Mormon Kitabı'nın güvenilirliğinin güçlü bir kanıtı olarak görüyor.

Belge, Tanrı'nın halkının Amerika'ya yaptığı üç göçün tarihini içeriyor. Jareditlere dört bin yıldan fazla bir süre önce Doğu Yarımküreyi terk etmeleri ve Yeni Dünya'ya seyahat etmeleri emredildi. Jared'in önderliğinde mavnalarla yola çıktılar, başarılı bir şekilde karaya ulaştılar ve büyük bir medeniyet kurdular. Neredeyse iki bin yıl süren Jaredliler, büyük ölçüde iç çatışmalar nedeniyle nihayet yok edildi.

İkinci göç, MÖ 600 yılında Kral Sidkiya'nın hükümdarlığı sırasında gerçekleşti. Lehi ve İsmail, Tanrı'nın talimatına uyarak Kudüs'ten ayrılarak Amerika kıtasına doğru yola çıktılar ve kısa bir süre sonra üçüncü göçmen gruba katıldılar. Sidkiya'nın oğlu Mulek, ölümünden sonra Yeruşalim'den ayrıldı.

Babanın saltanatı yıkıcı bir şekilde sona ermişti. Mulek'in halkı Lehi'ye katıldı ve iki grup birleşerek büyük bir ulus oluşturdu.

Mormonlar bu insanların Yerlilerin ataları olduğuna inanıyor.

Kızıl derililer. Mormon Kitabı'nın büyük bir kısmı bu üç halkın, onların hareketlerinin, çatışmalarının, krallarının, siyasi ve sosyal gelismelerin ve benzerlerinin sürekli bir anlatımıdır.

Son araştırmalar, Mormonların kutsal metninin kökenlerine ilişkin açıklamasına meydan okuyan bazı ilginç ve anlamlı bilgileri ortaya çıkardı. Amerikan yerlilerinde DNA'nın izini sürmeye yönelik son bilimsel çalışma, Mormon Kitabı'nın sözde Sami kökeniyle hiçbir tutarlılık göstermiyor. Daha fazla ayrıntı için Mormonizm'e bakınız.



Ölüler Kitabı'nın modern çevirileri bugün mevcuttur ve okült gruplar tarafından kullanılmaktadır.

Ölüler Kitabı(gizli kült). Mısır'da yazılmış, ölenleri öbür dünyadaki nihai dinlenme yerine götürmek için talimatlar içeren eski bir rehber kitap. Bu kitap, ölüleri öbür dünyada korumak için tasarlanmış büyüler, büyülü sözler ve formüller içeren metinlerden oluşan bir koleksiyondur. Akademisyenler metinlerin muhtemelen M.Ö. 16. yüzyılda derlendiğini tahmin ediyor; bazı bölümlerin tarihi M.Ö. 2400'e kadar uzanıyor. Derlenmiş metinlerde yaklaşık iki yüz bölüm var, ancak antik mezarlıklarda hiçbir arkeolojik buluntu tamamlanmış bir kopyayı ortaya çıkarmadı.

Kanun Kitabı (gizli). Kitap Aleister tarafından çevrilmiştir. Crowley'in eşi Rose, Mısır'a yaptıkları seyahatlerden birindeyken. Kitabın temel önermesi Rabelais Yasasının benimsenmesidir: "Ne istersen onu yap, Yasanın tamamı olacak." Crowley, bu ifadeyi, özellikle cinsel nitelikte olmak üzere, zevkine düşkünlük için bir izin olarak kullandı.

Musa'nın Kitabı (gizemli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Orta Çağ'da yazılmış esrarengiz bir el kitabı. O zamanın büyü uygulamalarına yeni başlayanlar için çeşitli ritüeller ve talimatlar içerir. Bazı okültistler bugün kitabı kullanmaya devam ediyor, ancak şu anda mevcut olan çok sayıda başka kaynak da var. William Oribello'nun The Sealed Magical Book of Musa (1991) adlı modern bir çalışması, Musa'nın Pentateuch (İncil'in ilk beş kitabı) olarak bilinen beş geleneksel Musa kitabına ek olarak bes kitap vazdığını iddia eder.

çağlar boyunca gizlenmiş çeşitli Yeni Çağ ve okült sırları içeren ek kitaplar.

Gölgeler Kitabı (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Katıldığı belirli bir meclisin sahip olduğu kopyadan elle kopyalamayı başlatan, ritüel talimatların yer aldığı okült bir kitap. Kitabın, Dorothy Morrison ve Raymond Buckland tarafından yazılan The Craft: A Witch's Book of Shadows (2001) ve Patricia Talesco tarafından yazılan Your Book of Shadows: How to Write Your Own Magical Spells (Gölgeler Kitabınız: Kendi Büyülü Büyülerinizi Nasıl Yazabilirsiniz) gibi başlıklarla birkaç modern yorumu vardır. Modern uygulamada, wiccan'lar ve diğer okültistler, kendi kişisel Gölgeler Kitabı'nın boş sayfalarına kendi kayıtlarını doldururlar .

Thoth'un Kitabı (gizli). Aleister Crowley tarafından yazılan ve yakın zamanda (1986) yeniden basılan okült kitap. Thoth teriminin kökenleri eski Mısır dinine dayanmaktadır ve kitap, Crowley'in eski Mısır tanrılarının bilgeliği hakkındaki düşüncelerinin çoğunu içermektedir.

Borley Papaz Evi (okült; SPİRİTÜALİZM). İddiaya göre tüm İngiltere'deki en perili ev. Ev, yandığı 1939 yılına kadar Essex'teki Borley Kilisesi'nin papaz eviydi.

1862-1892 yılları arasında Borley Kilisesi'nin rektörü olan Rahip Bull'un ailesi, hayalet bir rahibe ve hayalet araba ve atların görüldüğünü bildirdi. İşıkların, ayak seslerinin, çalan zillerin ve diğer gizemli olayların ortaya çıktığı bildiriliyor.

papaz evinin sitesi. İngiliz filozof ve parapsikolog Henry Habberly Price (1899–1985) bölgeyi araştırdı ancak kesin bir sonuca varamadı.

Gizem bugüne kadar Borley Papaz Evi'ni çevreliyor.

Yeniden Doğmak (gizli; HIRİSTİYANLIK; HİNDUİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ). Birçok dini geleneğin kullandığı bir terim. Hıristiyanlık bağlamında, Yuhanna 3:3-7'nin geleneksel tarihsel anlayışı onun bir vaftiz metni olduğu yönündeydi ("vaftizsel yenilenme" ile bağlantılı). Yuhanna 3'te kullanılan Yunanca kelimenin isim biçimi Titus 3:5'te "yenilenme" olarak çevrilmiştir. Protestan Hıristiyanlıkta ve Evanjelik ve Fundamentalist çevrelerde bu kelime, bir dönüşüm deneyimiyle, Mesih'in kurtarıcı mesajını benimsemek ve ona inanmak için verilen "kişisel bir kararla" ilişkilendirilmeye başlandı. Geleneksel anlayış, yeni doğumu vaftiz kutsallığı bağlamında ele alırken, ikincisi onu vaftizden ayırmıştır.

MORMONİZME göre yeniden doğmak kurtuluşa ulaşmaktır. Bu, Mormonlar için vaftiz sırasında meydana gelir (bkz. "İnanç Şartları"nın 4. Maddesi).

Hinduizm ve okült ve Yeni Çağ çevrelerinde yeni doğum, reenkarnasyon anlamına gelmeye başladı. Bu bağlamda sıklıkla kullanılan bir diğer terim ise "yeniden doğuş"tur.

Worldwide'ın eski lideri Herbert W. Armstrona

Tanrı Kilisesi'nin farklı bir anlayışı vardı. Yeniden doğmanın kişinin bu hayatta değil cennette edindiği bir deneyim anlamına geldiğini öğretti. Günümüzün Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi, Armstrong'un bu konudaki öğretilerinden vazgeçmiştir.

Botanica (gizli; SANTERIA; VOODOO). Santeria'da gerçekleştirilen ritüelleri ve vudu ayinlerini gerçekleştirmek için gerekli eşyaları satan bir şifalı bitki mağazası. Botanicas, Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle İspanyol-Amerikalıların yaşadığı kentsel alanlarda bulunmaktadır.



Bu Botanica Miami, Florida'da bulunur.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Boucan (VOODOO). Vudu adanmışları tarafından güneşin güçlerini yeniden şarj etmek için yakılan bir şenlik ateşi. Bu ritüel her yeni yıldan önce yapılır.

Brahma (HİNDİZM). Yaratıcı tanrı olan Hindu Üçlüsü'nün (Brahma, Visnu ve Siva) üvesi.

Brahmaçarin (HİNDİZM; ISKCON). Hayatını bir guruya adayan bekar bir öğrenci. Dışarıdan bekarlık uyguluyor ve içsel düşüncelerini de aynı etkiyi sağlayacak şekilde disipline ediyor. Bunu yaparak kendisini sıkı bir çalışma ve disipline teslim eder. Öğrenci hazır olduğunda grihastha olarak bilinen ikinci asamaya girer.

Brahmajnan (HİNDİZM). Kaynağı Brahma'dan gelen bilgelik.

Brahman (HİNDİZM). Evrendeki tüm yaşamın yaratıcı ilkesi. O, "Bir"dir. Ayrıca Hindu rahipleri için kullanılan terim kast.

Brahmanizm (HİNDİZM). Brahman'a bakın.

Brahma-Sutra-Bhashya (HİNDİZM; VEDANTA TOPLULUĞU). Vedanta Topluluğu'nun yazıları üzerine devam eden bir yorum.

Brahmin (HİNDİZM). Brahman'ın İngilizce yazılışı.

Şube (MORMONİZM). Mormonluktaki küçük cemaat henüz tam olarak organize edilmemiş. Şubeler misyon kiliseleridir.

Boyut olarak yeterince ilerlediğinde (iki yüzün üzerinde), koğuş olarak sınıflandırılır

Branham, William Marion (BRANHAMİZM; 1909–1965).
Branham ilk vizyonunu 1916'da yedi yaşındayken aldı.
En önemli vahiyi 7 Mayıs 1946'da kendisine bir meleğin görünmesi, ona geçmişini anlatması ve ona gelecekle ilgili bir vizyon vermesiyle geldi. Melek ona şifa veren bir müjdeci olacağını söyledi. Kendisini Vahiy 3:14 ve 10:7'nin meleği ilan etti. Branhamizm'in kurucusudur.

Yetiştirici (SATANİZM). Çocuğu/bebeği şeytani bir sunakta kurban etmek amacıyla hamile kaldığı iddia edilen kadın. Bazıları buna inansa da bu uygulamanın gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt yok.

İngiliz İsrailciliği (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ; EVRENSEL VE MUZAFER KİLİSESİ). Bkz. Anglo-İsrailizm.

Brooks, Nona (İLAHİ BİLİM; 1861–1945). Yeni Düşünce hareketinin kurucu ortağı ve önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Süpürge (BÜYÜCÜLÜK). Süpürge belki de büyücülükle ilişkilendirilen en yaygın semboldür. O

edebiyatta, folklorda ve televizyonda her zaman bilinen ulaşım şekli. Süpürge, düğün ritüellerinde gerçek büyücülükte ve cadılar meclisi törenlerinde kötülüklerden arındırmak amacıyla dairenin süpürülmesinde kullanılır.

Kardeşim (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin bir üyesi için kullanılan teknik bir terim; Bir erkek kardeş, genellikle bir ihtiyar olarak yerel cemaatlerde liderlik yapan vaftiz edilmis bir erkektir.

İsa'nın Kardeşi Bkz. Hristiyanlık.

Gölgenin Kardeşleri (TEOSOPİ). Kara büyüyle uğraşanları belirtmek icin kullanılan terim.

Brown Kardeşler (KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Eskiden Kutsal İnsan Tarikatı olarak bilinen Kurtarıcı İsa Kardeşliği'nin eğitimlerinin ilk yılına giren erkek üyeleri.

Brujeria (SANTERIA). Bilongo'ya bakın.

Brujo (gizli). Bir cadı ya da şaman için kullanılan İspanyol terimi.

Bubba Free John (HİNDİZM; VEDANTA TOPLULUĞU; 1939–) Franklin Jones olarak doğan Bubba Free John, markanın tadını çıkarıyor Amerika doğumlu ilk siddha olma özelliğini taşıyor. Hayatının erken dönemlerinde "mutlu bir kişisel farkındalık" yaşadı. Ancak bu aydınlanma uzun sürmedi ve üniversite yıllarına bu coşkulu deneyimi yeniden arayarak girdi. LSD'yi denedi ve meditasyon yaptı. Öğretmenler arasında hem Swami .Muktananda hem de Rudranand (Albert Rudolph) vardı. Ayrıca Hindistan'a hac ziyaretleri yaptı ve hatta "geçici bir ölüm deneyimi" yaşadığını iddia ettiği Lüteriyen okulunda eğitim gördü.

Bubba Free John utanmadan Brahman olduğunu iddia ediyor . Hollywood Vedanta Society'de ilk yıllarının uzun zamandır aradığı aydınlığı bir kez daha yaşadı. Bu sefer kalıcıydı ve tam bir aydınlanma olarak tanımladığı şeye girdi. Şunu iddia etti: "Ben Gerçeklik, Benlik ve Doğayım ve her şeyin ve tüm varlıkların Desteğiyim. Ben Tanrı, Brahman, Atman, Tek Akıl, Benlik olarak bilinen Tek Varlık'ım" (The Knee of Listening [Los Angeles: Dawn Horse, 1972], 135).

Bubba Free John'un öğretileri esas olarak Hindu düşüncesine, özellikle de Advaita Vedanta'nın öğretilerine dayanmaktadır. Maddi evren bir yanılsamadır. İlahi varlık, Tanrı, tek gerçek gerçekliktir. İnsanın kurtuluşa ulaşabilmesi için maddi dünyayı geride bırakması ve kendisini tamamen Allah'a adaması gerekmektedir. Bu, guruya tam bir bağlılıkla sağlanır.

Buda (BUDİZM). Bir Buda, Budizm'in ilahi aydınlanma durumuna ulaşan bir uygulayıcısıdır.

İlk Buda olan Sridhar Gautama'nın öğretilerini takip ettim.

Butsodun (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI).
Gohonzon'u barındıran bir kara kutu .
Butsodun, Fuji Dağı'nın eteğindeki orijinal Nichiren Shoshu tapınağındaki kutsal sunakta tutuluvor.

C

Cacodemon (gi^zli). Görünümünü hızla değiştirme yeteneğine sahip kötü bir ruh

Caille Loa (VOODOO). Tanrıların veya loaların panteonuna adanmış bir oda .

Halife (İSLAM). Genel Vali, temsilci veya halef. Muhammed'in ölümünden sonra halife, Allah'ın temsilcisi sözcüsü ve lideri oldu. İlk dört halife -Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali- "doğru yolda olan halifeler" olarak adlandırılmıştır çünkü onların Muhammed'in halifesi olduklarına dair iddiaları konusunda herhangi bir tartışma yoktur.

halefler

Calunga (gizli; MACUMBA). Güney Amerika Macumba kültlerinde ölüm tanrısının yanı sıra okyanus tanrısı.

Kanser (astroloji; gizli). Yengeç olarak da adlandırılan Yengeç, astrolojide bürçlar kuşağının dördüncü bürcudur ve 22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında düşer. Yunan mitolojisine göre yengeç, Herakles'i Lernaean hidrasıyla savaşırken ısırır ve ardından Herakles tarafından ezilir. Ödül olarak Herakles'in düşmanı Hera, yengeci gökyüzüne yerleştirdi. Yengeç bürcunda doğan kişiler hassas, anaç, kolay etkilenebilir ve ilkesiz olarak nitelendirilir.

Mumlar (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Cadıların takvimine bakın. Cantrip(gizli; CADILIK). Bir cadı büyüsü.

C Kapitüler Dereceler (FREMASONLUK). Masonlukta bölüm derecelerinin alternatif adı.

Caplata (gizli; VOODOO). Bir büyücü uygulayıcısı.

Capnomancy (gizli). Tarot kartları ve hatta normal oyun kartları kullanarak geleceği kehanet eden özel bir tür falcılık.

Oğlak burcu (astroloji; gizli). Astrolojide keçi olarak da adlandırılan Oğlak burcu, zodyakın onuncu burcudur. 22 Aralık – 19 Ocak arası. Oğlak burcu balık kuyruklu bir keçi olarak resmedilir. Oğlak burcunda doğan insanlar, yüksek kişisel standartları koruyan, ayakları yere basan ve kendine güvenen kişiler olarak nitelendirilir.

Cariapemba (gizli; MACUMBA). Macumba kültlerinin kötü tanrısı. Ayrıca bkz.

SARP (BİRLEŞME KİLİSESİ). Birleşme Kilisesi'nin "İlkelerin Araştırması için Üniversite Derneği"nin kısaltması.

Case, Paul Foster (okült; 1884–1954) Los Angeles'ta "Adytum"un (Bota) İnşaatçıları olarak bilinen bir okült merkezi kuran Amerikalı bir okültist. Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın Amerika şubesini kurdu."

Casican (gizli; ABAKUA; GÜNEYAMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Abakua'da "rahibe" terimi; bir kadın rahip.

Castaneda, Carlos (gizemli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; 1925–1988). Gerçek adı Carlos Arana olan Peru doğumlu antropolog. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde okudu. Castaneda, Castaneda'nın akıl hocası olan Don Juan Matus adlı yaşlı bir Yaqui Kızılderilisiyle iletişim kurduğunu iddia ediyor. Castaneda'ya büyücülük ve sihir öğretti. Castaneda, ölmüş olmasına rağmen, "Don Juan'ın Öğretileri" serisinin popüler bir Yeni Çağ yazarı olmaya devam ediyor. O

özellikle Yerli Amerikan şamanizmini, Yeni Çağ okültizmini ve halüsinojenik bitki peyoteyi popülerleştirmesiyle dikkat çekti. Hayatının sonuna doğru akademik araştırmalar teorisinin yetersiz olduğunu buldu. Daha sonra Don Juan şaman antropolojik çalışmasının tamamının sahte olduğu keşfedildi. Don Juan hiçbir zaman var olmadı (bkz. K. Lindskoog, Fakes, Frauds, and Other Malarkey [Grand Rapids: Zondervan. 1992]).

Kast Sistemi (HİNDİZM). Hindu toplumunun kültürel sıralama ve yapılanma sistemi (Hinduların gruplandırıldığı beş kastın her birinin açıklaması için Hinduizm'e bakın). Pek çok Batı dini hareketi Hinduizm'den büyük ölçüde etkilenmiş olsa da kast sistemi Hindu kültürü dışında tanınmamaktadır.

kazan (gizli; VOODOO; BÜYÜCÜLÜK). Değişimi ve doğuşu anlatan büyülü bir sembol. Ayrıca Gotik cadıların büyülü biralarını karıştırmak İçin kullandıkları kap.

Cavendish, Richard (gizli, 1930–). Oxford Üniversitesi mezunu ve okült, özellikle de büyü teorisi alanında önde gelen çağdaş otoritelerden biri. Ünlü eserleri Siyah Sanatlar ve Açıklanamayanların Ansiklopedisi kendi alanlarında önemli kaynaklardır.

Cayce, Edgar (ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ; 1877–1945). 1877'de Kentucky'de doğdu. Cayce, yedi yaşından itibaren bir durugörü uzmanı olarak dikkate değer yetenekler sergiledi. Bir Hıristiyan evinde büyüdü, Pazar okulu öğretmeni oldu ve yaklaşık yirmi iki yaşından 1945'teki ölümüne kadar yılda bir kez Kutsal Kitabı baştan sona okuduğunu iddia etti. On üç yaşındayken bir kadın ona göründü ve ona şu duayı teklif etti: istediği herhangi bir isteğin yerine getirilmesi. İyileşme yeteneklerine sahip olmak istediğini söyledi. Bu gücü istediği anda kadın ortadan kayboldu.

Cayce reenkarnasyonu öğretti ve daha önceki yaşamında Yeni Ahit'teki üçüncü müjdenin yazarı Luka'nın yeğeni olduğunu iddia etti. "Uyuyan peygamber" olarak bilinen Cayce, şifa enerjilerini ihtiyacı olan hastalara aktarma konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğunu iddia etti. 1931'de okumalarını korumak, incelemek ve uygulamak için Araştırma ve Aydınlanma Derneği'ni kurdu. Diğer temel öğretiler şunları içerir: İsa Mesih, üçü İncil'de yer alan dört önemli figürün reenkarnasyonuydu: Adem, Melkisedek ve Yeşu; dördüncüsü Zerdüştlüğün lideri Zen'di. Ayrıca Tanrı hem erkeği hem de kadını kapsar ve her şeyi bilen değildir.

Reenkarnasyon, eğer doğru anlaşılırsa, tarihteki çoğu olayı ve insanı açıklayabilir.

Cayce, Hugh Lynn (ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ; 1907–82). Araştırma ve Aydınlanma Derneği'nin lideri olarak babasının yerine geçen Edgar Cayce'nin oğlu. Göksel Krallık (MORMONİZM). Mormon teolojisindeki üç cennetten biri. Göksel krallık bu üç krallık arasında en kutsanmış olanıdır çünkü o, "Rab'bin emirlerine sadık kalan ve tüm günahlarından arınmış olan doğru kişiler için hazırlanmış" tek krallıktır (Joseph Smith, Answers to Gospel). Sorular, 2:208).

Bu krallığın sakinleri Tanrı'nın huzurunda yaşıyorlar. "İlk Doğanlar Kilisesi"ni oluştururlar (Öğreti ve Antlaşmalar 76:54). Mormonlar yalnızca bu cennette eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaşayabilmekte ve sürekli üreme yeteneğine sahip olabilmektedirler.

Göksel Evlilik (MORMONİZM). Mormonizmin temel öğretilerinden biri. Mormon savunucusu Bruce McConkie'ye göre, "İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin herhangi bir üyesinin bu dünyada yapabileceği en önemli tek şey, doğru kişiyle, doğru otoriteyle, doğru yerde evlenmektir" (Mormon) Doktrin [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], 111).

Mormonlar göksel evlilik (ebedi) ile zaman içindeki evlilik (geçici) arasında ayrım yapar. Geçici evlilik, tapınakta yapılmamış bir evliliktir. Böyle bir evlilik ölümle sona erecek ve bu kişiler tanrılık mertebesine ulaşamayacaktır. Aksine, onlar daha değerli evli imanlılara hizmet edecek melekler olaraklar.

Bunun tersine, göksel evlilik bir tapınakta gerçekleştirilir ve sonsuza dek ve sonsuza kadar mühürlenir; bu evlilik asla sona ermez. Bir tapınak evliliği aynı zamanda Tanrı'nın insanlıkla "kutsal ve mükemmel evlilik düzeni" içinde yaptığı antlaşmaya da itaattir; bu, daha sonra itaatkar çifte göksel krallıkta yücelik mirasını garanti eder (a.q.e., 118).

Celestine Kehaneti, (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). James Redfield tarafından yazılmış çok satan bir Yeni Çağ kitabı. Peru ormanlarındaki yerliler tarafından yazılan ezoterik el yazmalarında yer alan "dokuz içgörü" aracılığıyla aydınlanmayı öğretir.

Çarşaf (İSLAM). "Çadır." Vücudu saran büyük bir kumaş. Şii kadınlar çarşaf qiyiyor.

Chaitanya, Guru (ISCKON; 1485–1533). Hare Krishna'nın, Vishnu da dahil olmak üzere diğer tüm tanrıların en yüce Efendisi olduğunu öğreten Guru.

Chaitanyana (HİNDİZM). Bilinç.

Çak ras (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; TAOİZM). Uyum halinde olan kozmik enerji merkezleri olduğuna inanılıyor; Kundalini enerjisini tabandan ilerledikçe ayarlarlar omurganın alnına kadar.

Chamador (SANTERIA; VOODOO). Santeria ve voodoo törenlerinde kullanılan küçük dayullar.

Değişen (gizli). Periler tarafından sağlıklı bir çocuğun yerine bırakıldığı iddia edilen deforme bir çocuk. Bazen çocuk kılığına girmiş bunak periler olduğuna inanılır.

Kanalcılık (gizli; ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; SPİRİTÜALİZM). Bazen buna trans kanallığı denir. Bu, bir ortamın iletişim amacıyla ölen kişinin ruhunu çağırdığı maneviyattaki uygulamaya benzer bir uygulamadır. Yeni Çağ'ın kanallık uygulaması ile bir medyumun maneviyatta yaptığı şey arasında önemli bir fark vardır. Spiritüalizmde araç, özellikle doğası gereği kişisel olan bir mesajı iletmek için, ayrılan bir akrabanın ruhunu çağrıştırır. Yeni Çağ düşüncesinde, yaratılan ruh, Yeni Çağ'a bir mesaj veya rehberlik, bilgi veya yönlendirme öğretisi ileten ilgisiz bir ruh varlığıdır. Kanallık ile öğretmenler/ruhsal varlıklar yükselmiş üstatlar, ölmüş insanlar veya hayvan ruhları olabilir ve bedene girerek ve kanallığın veya medyumun sesini kullanarak anlamlı mesajlar iletebilirler.

Channing, William Ellery (ÜNİTERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ; 1780–1842. On sekizinci yüzyılda üniterizmin önde gelen sesi.

Bölüm (FREMASONLUK). Hem York'ta hem de İskoç Riti Masonluğunda bir loca.

Bölüm Dereceleri (FREMASONLUK). York Masonluk Ayini'nde dördüncü ila yedinci dereceler: .Mark Master, .Past Master, .Most Excellent Master ve Royal Arch Mason. Bunlar aynı zamanda kapitüler dereceler olarak da bilinir. Bu dört derece, İsrail halkının sürgüne gönderilmesini ve sürgünden Nebuchadnezzar'ın esaretine dönüşünü hatırlatıyor.

Cazibe (gizli). Doğaüstü güçler içerdiğine inanılan, tılsım gibi okült dünyada yer alan bir nesne veya büyü.

Çarvaka (HİNDİZM). Aydınlanmaya ulaşamamış ve hâlâ maddenin hayali dünyasının pençesinde olan kişi.

Kemoş (gizli). Moabilerin tanrısı. Çocuklar ona ateşle kurban edildi.

Cheng-Ming (KONFUCYANSizm), tanımlamak için kullanılan terim

Kendisinde bulduğu kapasite veya meslek ne olursa olsun, sorumlu bir hayat yaşamak her insanın sorumluluğundadır. Bir hükümdar iyi yönetmekle sorumludur. İşçi özenle çalışmaktan sorumludur.

Cherubim (Meleklere bakınız).

Cheval (gizli; VOODOO). Ruhun ele geçirilmesini simgeleyen kişi, trans benzeri bir duruma yolculuk yapmak için tanrılaştırılmış ruhlar tarafından ata biner qibi bindirilir.

Ch,i (TAOİZM). Taocu "yaşam nefesi" kavramı.

Ch,i evreni oluşturan ve bedendeki "meridyenler" veya çakralar olarak bilinen kanallardan akan yaşam gücü veya görünmez enerjidir. Ch, i'deki herhangi bir dengesizlik vücutta olumsuzluğa yol açar ve bu genellikle kendini hastalık, hastalık ve nihayetinde ölümle gösterir. Akupunkturun ch,i dengesizliğini düzeltmeye yardımcı olduğuna inanılıyor.

Chidakasa (HİNDİZM). Gerçek aydınlanmaya bilgi yoluyla ulaşmak.

Çocuk Rehberleri (okült; SPİRİTÜALİZM). Spiritüalizmde bir medyum icin kişilik görevi gören cocuklar.

Chinmoy, Sri (SRI CHINMOY MERKEZİ; 1931-). Doğmak

Bengal, Hindistan, Sri Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Sri Chinmoy Merkezini kurdu.

El falı (El falı okumaya bakınız).

Chiu King (KONFUCYANSizm). Konfüçyüs'ün adı.

Chopra, Deepak (YENİ ÇAĞ HAREKETİ; 1947–). Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde doğan Chopra, HİNDUİZM'den ve onun kutsal metinlerinden, özellikle de Vedanta ve Bhagavad Gita'dan büyük ölçüde etkilenmişti . Eğitimli bir tıp doktoru olan Chopra, eğitimini Yeni Delhi'deki All İndia Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde aldı ve 1968'de mezun oldu. Daha sonra Amerika'ya geldi ve burada tıp eğitimini New Jersey'deki bir hastanede ve ardından Lahey'de staj yaparak ilerletti. Burlington, Massachusetts'teki klinik ve Virginia Üniversitesi Hastanesi. Kısa bir süre TRANSANDANTAL MEDİTASYON eğitimi aldı ancak daha sonra yazılarının ve derslerinin çoğunu yönlendirdiği manevi konularla ilgili kendi anlayışını olusturmaya devam etti.

Chopra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yeni Çağ yazarları arasında popüler bir figür haline geldi. Hem takipçileri hem de eleştirmenleri davet etti. Eleştirmenler Chopra'nın sık sık kuantum fiziği ile ayurveda tıbbı olarak bilinen manevi şifa yöntemi arasındaki pozitif korelasyona yaptığı göndermelere odaklanıyor.

Choronzon (gizli). Batı büyüsüne göre kaosun şeytanı. Kötülüğün tüm güçlerinin en ölümçülü olduğuna inanılıyor.

Chr is t (HIRİSTİYANLIK; HIRİSTİYAN BİLİMİ; AKIL BİLİMLERİ; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; BİRLEŞME KİLİSESİ). Bu kelime "meshedilmiş olan" (İbranice "Mesih") anlamına gelir.

İsa, Mesih'in misyonunu mükemmel bir şekilde yerine getirdi.
Tarikatlardaki kullanımı en yaygın olarak "Mesih" unvanının "İsa" kişisinden ayrılmasında yatmaktadır. Örneğin, Yeni Çağ Hareketi, "Mesih"in, "Mesih bilinci" adı verilen, içimizde yer alan bir tanrı ilkesi olduğu fikrini ileri sürmektedir. Sun Myung Moon kendisini yeni Mesih ilan etti. Zİhin Bilimleri genellikle "İsa ilkesini" fiziksel veya maddi olandan ayırır. Birincisi "manevi", ikincisi ise yanıltıcı olarak kabul edilir. Christian Science'ın kurucusu Mary Baker Eddy, İsa'yı, İsa'nın ölümünden sonra da yaşamaya devam eden Mesih'in içinde yaşadığı veya yaşadığı basit bir insan olarak görüyordu.

Christaquarians (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Son yirmi yılda liberal HIRİSTİYANLIĞIN Yeni Çağ ilkeleri ve ideolojisiyle eklektik bir şekilde harmanlanmasındaki gelişme.

Mesih Bilinci (ZİHİN BİLİMİ; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Hepimizin Mesih'in veya tanrının tüm insanlıkta yaşadığı gerçeğine aydınlanabileceğimize dair Yeni Çağ inancı. Zihin Bilimlerinde, bu,

ilahi akılla birlik veya birlik.

Mesih(KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Bir sınıf öğretmeninin eğitimi, disiplini ve rehberliği yoluyla kendisine kozmik Mesih ile birlikte bir saltanat vaat eden Mesih bilincini alan kişi.

Christian, Paul (astroloji; büyü; okült; SPİRİTÜALİZM; 1811–1877). Önemli sayıda kitap yazan tanınmış Fransız okültist JB Pitois'in takma adı.

astroloji, kabala, büyü ve maneviyat.

Kristoloji (Hıristiyanlık). Hıristiyan doktrininde, İsa Mesih'in kişiliğini ve işini, özellikle de İsa'nın insani ve ilahi doğalarının nasıl ilişkili olduğunu ele alan unsur.

Hıristiyan kilisesi tarih boyunca çeşitli Kristolojik tartışmalara maruz kalmıştır (bkz. Ek 2).

Chuang-tzu (TAOİZM). Yazarıyla aynı adı taşıyan ve Lao-Tse'nin öğretilerini ve deneyimlerini içeren yazılar.

Cingulum (putperestlik; büyücülük). Cadıların ritüel kıyafetlerinde bele bağlanan bir kuşak veya ip kordonu.

Çember (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Antik

bütünlüğün, sonsuzluğun ve sonsuzluğun sembolü. Çember veya sihirli çember büyücüler, sihirbazlar, satanistler ve cadılar tarafından kullanılır. Sihirli bir dairenin etrafında tanrıların isimleri ve diğer okült semboller belirir. Çemberin içine genellikle bir pentagram çizilir. Sihirli çemberin içinde durmak, kutsama ve kötü güçlerden korunma sağlar. Büyücülükte dairenin amacı cadıların ürettiği pozitif güçleri içeride tutmaktır

Devre (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Yehova'nın Şahitleri arasında sayıları yaklaşık yirmi bir olan bir cemaat grubu. Toplu olarak, belirli bir alandaki tüm devreler bir ilçeyi oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'nde otuz sekiz bölge yardır.

Çevre Gözetmeni (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bakın gözetmen.

Cit (HİNDİZM). İnsan zekasını aşan açık evren; aynı zamanda saf bilinç, özgün benlik.

Basiret (gizli; ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ). Fiziksel gerçekliğin ötesindeki şeyleri algılamaya yönelik esrarengiz psişik yeteneği, ampirik alemin doğaüstüne geçişini belirtmek için kullanılan terim (bkz. duyu dışı algı (ESP) ve kehanet). Ayrıca basiret, gelecekteki olayları görme ve tanımlama konusundaki psişik yeteneği de tanımlar. Edgar .Cayce tanınmış bir durugörü uzmanıydı.

Clarke, James Freeman (ÜNİTERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ; 1810–1888). On sekizinci yüzyılın sonlarında Üniteryen-Evrenselci Birliğin önde qelen savunucularından biri.

Sınıf Öğretmeni (KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Mutlak bağlılık yemini edilen, Kutsal İnsan Tarikatı adanmışlarından oluşan bir grubun lideri ve eğitmeni. İnisiyeler, sınıf öğretmenlerine sadakat ve itaat yemini etmelidir; o da, onları "Mesih bilincine" yönlendirmek için gerekli eğitimi sağlamalıdır.

Temizle (BİLİMSELLİK). Scientology'deki teknik kavram, yayın notlarını asan bir kisiyi ifade eder.

Böyle bir birey, "ileri düzey bir organizasyonda" bir temizleme kursuna tabi tutulmuştur. Buradaki fikir, bilinçaltının hatalı gerçekler, denklemler, veriler ve benzerleriyle (engram adı verilen) dolu bir kara tahtaya benzemesidir. Eğitimin her aşaması, denek karatahtasının veya zihninin geçmişte edinilen tüm hatalı düşüncelerden veya acı verici veya zarar verici kalıplardan "temizlendiği" noktaya ulaşana kadar hata üstüne hatayı silen bir silgiye benzer.

Karanfil Toynakları (SATANİZM). Satanistler tarafından Şabat sırasında giyilir. Yarık toynakları şeytanın sayısız sembollerinden biridir.

Renkler (gizli; SATANİZM). Satanizm'deki sembolizmde renklerin önemli bir yeri vardır.

- Siyah—şeytan, kötülük, karanlık
- Mavi—umutsuzluk, cinsellik • Yeşil—yaşam, bitki örtüsü, barıs •
- güzellik Pembe—basarı Kırmızı
- -kan, yaşam, fiziksel enerji

Turuncu-

• Beyaz—iyilik; saflık • Sarı—başarı, güç, zenginlik.

Komutanlık Dereceleri (FREMASONLUK). York Masonluk Riti'nde dokuzuncu derecenin veya Seçilmiş Üstadın alt dereceleri olan dereceler. Komutanlık dereceleri Kızıl Haç Nişanı, Malta Şövalyeleri Nişanı ve Tapınak Şövalyeleri Nişanı'dır.

Ortak Ev (İNCİL ANLAYIŞ KİLİSESİ). COBU için yerel bir toplantı evi.

İletişimciler (KİLİSE EVRENSEL VE ZAFER). Evrensel ve Muzaffer Kilisenin en gayretle bağlı üyeleri.

Şirket (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Yehova'nın Şahitlerinin bir krallık salonunda toplanan yerel topluluğu.

Bir şirketin (aynı zamanda cemaat olarak da adlandırılır) toplam üyeliği ideal olarak iki vüzü gecmemelidir.

Şirket Memuru (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bir Şahit topluluğu üzerinde liderlik pozisyonuna getirilen kişi.

Güç Konisi (putperestlik; BÜYÜCÜLÜK). "Koni", belirli veya istenen bir görevi gerçekleştirmek için meşgul olan bir enerji alanı veya konsantrasyon odağıdır.

Konferans (MORMONİZM). Liderlerin Tanrı'dan gelen vahiyi açıkladığını dinlemek için aralıklarla bir araya gelen İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi üyelerinin bir araya gelmesi.

Tarikatın İtirafi (ROSICRUCIANSM). Gül-Haçlığın çeşitli uygulamalarını özetleyen bir yazı.

Konfüçyüs (KONFUCYANSizm; MÖ 551–479). Orijinal adı K'ung Fu Tzu olan Konfüçyüs, MÖ yaklaşık 551 yılında Çin'in günümüz Shantung Eyaleti olan Lu'da doğdu. Yaklaşık öldü. MÖ 479 Kendi zamanında toplumun, özellikle de yöneticiler arasındaki yozlaşmalardan derin kaygı duyuyordu. Adil bir toplumda yaşamanın yollarını ciddiyetle aradı. Devlete sadakati, aileye şerefi, yüceliği vurguladı.

Erdem ve ahlakın, ahlaki yaşamın ve bireyin onurunun.

Konfüçyüs Çin ve dünya tarihinde efsanevi bir şahsiyettir. Ünlü sözlerinin bir koleksiyonunu içeren dört ciltlik klasik Ch,un Ch,iu'nun (İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları) yazarı olduğu söylenir . Konfüçyüs ayrıca I Ching'in editörlüğünü yaptı ve yorumlarını yazdı . Atalara tapınma, ailenin büyüklerine bağlılık ve insanlığın doğasında olan ahlaki iyilik onun en bilinen öğretileri arasındadır.

Tanrı'nın Cemaati Yedinci Gün (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ). John Pinkston liderliğindeki Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin parçalanmış bir grubu. Herbert W.'nin öğretilerine sadık.

Armstrong, kilise The Herald dergisini yayınlıyor.

Sihir (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Okültistlerin şeytanı veya diğer ruhları çağırmak için kullandıkları ritüel ve törensel büyüler.
Konjürasyon neredeyse her zaman eşlik eden törenlerle gerçekleştirilir.
Süleyman'ın Büyük Anahtarı'ndan bir çağrı örneği şöyledir: "İmparator
Lucifer, tüm asi ruhların Efendisi, büyük Bakanınız Lucifuge Rofocale'ye yapacağım duada olumlu olmanızı rica ediyorum, çünkü bir onunla anlaşma yap."

Sözleşme (SATANİZM). Bir kişinin Hıristiyan vaftizinden/inancından vazgeçtiği ve başkaları üzerinde güç elde etmek veya manipüle etmek için Şeytan ile bir anlaşma/pakt yaptığı zaman Magick aracılığıyla belirli durumlar.

Kontrol (okült; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; SPİRİTÜALİZM). Bir seans sırasında bir medyum aracılığıyla kendini gösteren bedensiz bir ruh

Kozmik Mesih (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Yeni Çağ uygulayıcıları tarafından İsa'nın vaftizinden çarmıha gerilmesine kadar içinde yaşadığına inanılan manevi varlık veya varlık. New Age'de sık sık İsa'dan "ilahi" olarak söz edilir, ancak kastedilen Nasıralı İsa değil, kozmik Mesih'tir.

Konsey Dereceleri (FREMASONLUK). York Masonluk Ayini'nin sekizinci ve dokuzuncu dereceleri: Kraliyet Üstadı ve Seçilmiş Üstat. Bu konsey dereceleri Süleyman'ın tapınağının inşasını çevreleyen ritüelleri ve öğretileri içerir.

İmamlar Konseyi (İSLAM). Din alimleri, İslam teolojisinin ve kanun hukukunun en kutsal ve yetkili sözcüleri olarak görülüyordu. Bu kutsal konseyin vaaz verme, duayı yönlendirme, din değiştirme ve evlilik işlemlerini yönetme, öğüt verme ve diğer ilqili sorumlulukları vardır.

önemli

Oniki Havari Konseyi (MORMONİZM). Mormon kilisesinin yetkili yönetim organı,

Kararları (özellikle onun yokluğunda) başkanın kararları kadar bağlayıcı kabul edilen Birinci Başkanlık altında.

Bir başkan öldüğünde, konsey yeni bir aday belirlerken kiliseyi yönetir.

Danışmanlar (SILVA MIND CONTROL). Günlük durumlarda ilahi yardım sağlamak üzere çağrılan, bilinen veya bilinmeyen ruhani varlıklar (bazen "laboratuvar teknisyenleri" olarak da adlandırılırlar).

Mucizeler Kursu, A (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Columbia Üniversitesi'nde tıbbi psikoloji profesörü Ellen Schucman (1909)1981 tarafından yazılan bir kitap. 1965'te Schucman, kendisini İsa olarak tanımlayan bir iç ses duyduğunu iddia etti. Sesin talimatlarını takip eden Schucman, A Course in Miracles adlı kitabını dikte yoluyla kaydetti. Kitabın yayınlanması dünya çapında yüzlerce çalışma grubunun doğmasıyla sonuçlandı. Kitabın temel öğretileri sevgi ve bağışlama mesajı etrafında şekilleniyor. Dünya, günah ve hastalık birer illüzyondur. Gerçek dünya cennettir ve insanlar da oradadır.

Bu öğretiler Hıristiyanlığın geleneksel doktrinlerine aykırıdır. Dünya bir yanılsama değildir ve günah, Tanrı'nın kanunlarının çiğnenmesidir.

Cennet her Hıristiyanın amacı ve kaderidir, ancak ölümden sonra oraya varılır. "Bedende olmamak, bedenle birlikte bulunmaktır.

Tanrım" (2 Korintliler 5:8).

Coven (paganizm; BÜYÜCÜLÜK). Büyücülüğün en temel organizasyonunu oluşturan, yerelleştirilmiş bir cadı topluluğu. Bir meclis en az beş veya en fazla elli üyeden oluşabilir. Ancak on iki ila on beş arası normdur. Meclis ya bir yüksek rahibin ya da yüksek rahibenin liderliği altındadır. Çoğu meclis kardeşlik bağlarıyla birleşirken diğerleri özerk kalır

Covensted(putperestlik; büyücülük). Bir meclisin toplandığı gerçek yer.

Gizlilik (putperestlik; BÜYÜCÜLÜK). Bir meclisin bulunduğu genel alan. Bir örtü genellikle cadılar meclisinin yerini çevreleyen üç millik bir yarıçaptır.

Cowdery, Oliver (MORMONİZM; 1806–1850). İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin ikinci büyüğü olan Joseph Smith Jr. birincisi olarak atanan eski bir öğretmen.

Zanaat (putperestlik; BÜYÜCÜLÜK). Takipçilerin gerçek uygulamalarını tanımlamak için kullanılan "büyücülük" teriminin kısaltılmış şekli. Cramer, Melinda (İLAHİ BİLİM; ??–1907). Nona Brooks ile birlikte ilahi bir bilim koleji kurdu.

Crème, Benjamin (YENİ ÇAĞ HAREKETİ; 1922–). Glasgow, İskoçya'da doğan Crème, bir sanat öğrencisi ve başarılı bir sanatçıydı. Ayrıca Teosofi ve diğer birçok Yeni Çağ yazarını da inceledi. 1959'da dünyanın tarih boyunca "Büyük Üstatlar" tarafından yönetildiğine inanmaya başladı. Crème, Üstatlardan birinin kendisine yaklaşık yirmi yıl içinde Üstatların en büyüğü olan Maitreya'nın geri dönüşünü beklemesini söylediğini iddia ediyor. Ayrıca Maitreya'nın dönüşünde kendisinin de önemli bir rol oynayacağı söylendi.

Crème dünya çapında dersler verdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez 1980'de geldi. New Age Tara Merkezi ile dünya çapında ün kazandı; burada dünyanın en büyük on yedi gazetesine 23 Nisan 1982'de eş zamanlı duyuru için ilanlar verdi: İsa şimdi burada." Görevinin gerçeği ortaya çıkarmak olduğuna inanıyordu.

Hayatta olduğunu ve Londra'daki Pakistan topluluğunda yaşadığını ilan ettiği Christ/Maitreya'yı dünyaya duyurun. Dünya çapında yetmişin üzerinde ülkede okunan Share International adında aylık bir dergi çıkarmaya başladı . Yazılarının ve konferanslarının konuları arasında yoksulluk, suç, dünya barışı, dünyadaki açlık, dini uyum vizyonu, savaşın sona ermesi, barış vizyonu vb. yer almaktadır. Crème, çabalarından maddi olarak kar elde etmiyor ve medya ve halk tarafından iyi karşılanıyor

yıllar boyunca. Seyahat etmeye ve ders vermeye devam ediyor.

Hilal (gizli). Hilal şeklindeki ay doğurganlığı temsil eder.

Haç (gizli; HIRİSTİYANLIK). Haç, kilisenin ve bizzat Hıristiyanlığın evrensel bir simgesi olarak benimsenmiştir. Haç, İsa Mesih'in idam edildiği araçtır. Bazı dini gruplar geleneksel Hıristiyanlığın bu sembolü pagan kaynaklardan aldığını ileri sürmektedir. Bununla birlikte, çarmıha gerilmenin Hıristiyanlığın yükselişinden önce Roma İmparatorluğu'nda yaygın bir idam şekli olduğu gerçeği dışında ikisini birbirine bağlayan hiçbir kanıt yoktur.

Haçın çeşitli geleneklerden bize gelen dört ana formu veya şekli vardır. Yunan haçında dört tane var

eşit kollar (+). Latin haçında taban diğer üç koldan daha uzundur (geleneksel olarak İsa Mesih'in üzerinde idam edildiği düşünülen kol [†]). Aziz Anthony veya tau haçı "T" harfine benzer. Aziz Andrew haçı X şeklindedir.

Tarih boyunca birçok başka türev çapraz şekil de bol miktarda bulunmuştur. Okült dünyasında haç bazen erkek ve dişinin cinsel organlarının birliğini sembolize etmek için kullanılır. Yatay çubuk dişiyi, dikey çubuk ise erkeği temsil eder. Çağlar, kavşaklar mezar yerleriydi. Daha eski zamanlarda burası, Avrupa çapında pagan kabilelerin insan kurban ettiği bir yerdi. Günümüz Satanizm'inde kavşaklar, fiziksel dünyadan ruhlar alemine "geçişi" simgeleyen yerlerdir. Örneğin mezarlık, gök ile yer arasında yer aldığı icin bir kavsaktır.

Crowley, Aleister (gizemli; SATANİZM; CADILIK; 1875–1947). Yirminci yüzyılın en ünlü okült figürü, modern Satanizm üzerindeki derin etkisi ve büyü çalışmaları ve uygulamalarıyla tanınmıştır. "Sihir"in "k" ile yazılışı Crowley'in kendi katkısıdır, Crowley, "bir el becerisi" olarak sihir ile doğaüstü bir uygulama ve okült güçlerin dizginlenmesi olarak sihir arasında açık bir ayrım yapmaya çalışmaktadır. .

Crowley katı bir köktendinci Plymouth Kardeşler kilisesinde büyüdü, ancak okült bilimleri öğrendikten sonra inancından vazgeçti. Sonunda annesi ona Vahiy'deki "büyük canavar" (altı-altı-altı) adını verdi. 1898'de Crowley, Altın Şafak Hermetik Tarikatı'nın bir üyesi oldu. Tarikatın çeşitli kademelerinde ilerledi ve şair William Butler Yeats'e karşı yarışarak tarikatın lideri olmayı arzuladı. Crowley ile tarikatın diğer üyeleri, özellikle de Samuel Liddell Mathers arasındaki tartışmalar, Crowley'nin ayrılmasına ve Gümüş Yıldız Tarikatı adını verdiği kendi grubunu kurmasına yol açtı.

Crowley hayatı boyunca Hindistan, Mısır ve İtalya gibi birçok yere seyahat etti. Uyguladığı büyü ritüellerinin çoğu, eşcinsellik, grup seks, hayvanlarla cinsel ilişki ve ritüel seks dahil olmak üzere anormal cinsel sapkınlıkları içeriyordu. İtalya'dayken, İtalyan diktatör Crowley'in neyi savunduğunu öğrenince Crowley Benito Mussolini tarafından sınır dışı edildi. Mısır'da Crowley ve eşi Rose, tanrı Horus'un "666" numaralı bir sergisiyle karşılaştı. Bu gösterinin İncil'deki 666 sayısıyla örtüşmesi nedeniyle tanrının Deccal olduğu sonucuna vardı.

Karısı, trans halindeyken Liber Legis'i (Kanun Kitabı) dikte etmeye başladı. Crowley, Argentium Astrum adında başka bir takım bulmaya devam etti (bkz. A..A..). Okült, paganizm, Satanizm, wicca ve benzeri grupların modern dünyasını büyük ölçüde etkiledi. Crowley'in hayatı hakkında daha fazla bilgiyi Satanizm hakkındaki makalede ele alıyoruz.



Falcılıkta kristal küreler yaygın olarak kullanılır. Bu fotoğraf Bristol, Wisconsin'deki bir Rönesans/okült fuarında çekildi.

Kristal Küre (gizli). Falcılar (bkz. falcılık), durugörücüler ve kahinler (bkz. kehanet) tarafından skrying olarak bilinen teknikte kullanılan cam yeva kristal küre seklinde bir nesne.

Durugörü, camın içine bakarken transa benzer bir duruma girer ve güya gelecekteki olayları görebilir. Buna aynı zamanda "kristale bakma" da denir ve kristal küre kullanma pratiğine kristalomansi denir.

Kristalomansi (gizli). Kehanette kristal topun pratiği ve kullanımı.



Falcılıkta veya psişik şifada kullanılan kristaller.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Kristaller (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Şeffaf veya renkli ancak şeffaf olan katı nesneler (taşlar). Kristalin, radyoda kullanıldığında olduğu gibi kozmik enerjiyi iletebildiğine inanılıyor. Yeni Çağ Hareketi, kristalleri çeşitli nedenlerle, özellikle ruhsal güç, sağlık, servet getirmek için kullananları içerir.

ve benzerleri. Örneğin bir kadın bunları hamileliği teşvik etmek için kullanabilir. Veya kişi gelecekteki bir olay için veya çoğunlukla psişik sifa icin vön aravabilir.

Kült "Kült" sözcüğünü tanımlamanın doğası gereği bir zorluğu vardır. Sosyologlar antropolojik ve sosyolojik değerlendirmelere dayanarak farklı tanımlar sunarlar. Bu tür tanımlara göre tarikatlar nispeten küçük, genellikle radikal veya oldukça karizmatik bir lideri takip eden geçici dini gruplardır. Bir mezhepten farklı olarak bir tarikat, toplumun temel değerlerini ve kültürel normlarını sıklıkla tehdit eden radikal biçimde yeni dini inançları ve uygulamaları benimser. Bu nedenle tarikatlara dahil olan kişiler sıklıkla antisosyal ve nevrotik davranışlar sergilerler.

Ancak sosyolojik model pek yeterli görünmüyor.
Bu faktörler göreceli ve özneldir. "Geçici" ne demek? Bir liderin ne kadar "son derece karizmatik" olması gerekir? Bu tanıma göre HIRİSTİYANLIK, varlığının ilk birkaç yüzyılında bir külttü çünkü "radikal" değişiklikler getirmişti ve temel toplumsal normları "tehdit ediyordu".
Bir kişinin tarikat benzeri olarak sınıflandırılması için ne kadar antisosyal veya nevrotik olması gerekir?

Dolayısıyla bu kitabın yazarları doğası gereği teolojik ve doktrinsel bir model sunuyorlar. Alan Gomes'in Kültlerin Maskesini Kaldırmak adlı eserinde geliştirdiği tanımı kabul ediyoruz . Gomes, Hıristiyanlık kültleri, İSLAM kültleri, BUDİZM kültleri vb. arasında ayrım yapar. Enroth'un Hıristiyanlıkla ilgili tanımı şu şekildedir:

Hıristiyanlık kültü, Hıristiyan olduğunu iddia eden, bireysel bir lider, liderler grubu veya örgüt tarafından öğretilen belirli bir doktrinsel sistemi benimseyen ve (sistem) bir veya daha fazlasını (açıkça veya örtülü olarak) reddeden bir grup insandır. İncil'in altmış altı kitabında öğretildiği şekliyle Hıristiyan inancının temel doktrinleri.

Bu nedenle Ortodoks Hıristiyanlık için Hıristiyanlık kültleri, Hıristiyan olduklarını iddia ederken Teslis ve İsa Mesih'in tanrılığı gibi temel doktrinsel ilkeleri reddeden gruplardır. Mukaddes Kitapta ortaya konan doktrinsel normlardan ve Hıristiyan âleminin tarihi öğretilerinden sapıvorlar.

Cummins, Geraldine (gizli; 1890–1969). "Dürüstlük ortamı" olarak bilinen ve İncil müjdecisi Philip ile başarılı bir şekilde iletişim kurduğunu iddia eden İrlandalı bir medyum.

Cumorah (MORMONİZM). Joseph Smith'in Moroni tarafından ziyaret edildiğini iddia eden, New York'taki Rochester yakınlarındaki bir tepe; Smith, kendisine altın levhaları kazıp bulma talimatını verdi; bu levhalar sonunda tercüme edildiğinde Mormon Kitabi haline geldi.

Bardaklar (gizli). Dört temel araçtan biri. Çeşitli okült gruplara, özellikle de tarot kartlarını kullananlara göre, bardaklar suyun simgesidir.

Curs e (giŹli; SATANİZM). Başka bir kişiye veya partiye kötülüğü yönlendiren bir yemin veya beyan. Kara büyüde yeminin neredeyse her zaman zarar qetirmesi amaçlanır. Küfür, bir dinin icindeki ivilik güçlerini bosa çıkarma etkisine sahiptir.

Lanet Parmağı (gizli). Bkz. parmak.

C us p (okült; astroloji). Zodyakın çeşitli burçları arasındaki hayali ayrım çizqisi.

Not

1 Alan Gomes, Kültlerin Maskesini Kaldırmak (Grand Rapids: Zon-dervan, 1995), 7.

D

Daba (SANTERIA). Santeria törenlerinde kullanılan büyük davullar.
Daemon (gizli; SATANİZM). Kötü şeytani bir varlık. Kelime aynı
zamanda deha benzeri zekayla da ilişkilendirilmeye başlandı çünkü
ontolojik olarak gnostik düşüncedeki iblisler, insanlıktan daha yüksek
ama Tanrı'dan biraz daha düşük olan aracı varlıklardı. Ayrıca bkz.
gnostisizm.

Dagoba (BUDİZM). Buda'nın çeşitli kalıntılarının korunduğu bir Budist kutsal yeri veya tapınağı. Dagobalar Budist topraklarına dağılmış durumda.

Dagyde (putperestlik; büyücülük). Bir cadı iğnesi.

Dahomey; Dahomean (CANDOMBLE; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Batı Afrika bölgesinden gelen insanlar artık Güney Benin olarak biliniyor. Dahomey on dokuzuncu yüzyılın başlarında güçlü bir krallık haline geldi. Köleler Avrupalılara çoğunlukla silah ve yiyecek karşılığında satılıyordu. Daha sonra Batı Hint Adaları'na ve Güney Amerika'ya getirilerek tarlalarda ve çiftliklerde işçi olarak kullanıldılar.

Dai Gohonzon (NICHIREN SHOSHU BUDİZM). Japonya'daki Fuji Dağı'nın eteklerinde bulunan Nichiren Shoshu Budizmi'nin en büyük tapınağı.

Daimoku (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Söylenen ve sık sık tekrarlanan kelimeler nam-Myoho-renge-kyo, "Lotus Sutra'nın şerefi " anlamına geliyordu. İbadet eden kişi bu mantrayı, butsodun'un bulunduğu sunağın önünde söyler . Daimoku, Nichiren Shoshu'nun ikinci büyük prensibidir (bkz. gohonzon ve kaidan).

Dais ekiji (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Fuji Dağı'nın eteklerinde bulunan Nichiren Shoshu Budizmi'nin orijinal ve baş tapınağının adı.

Daisekiji butsodun'u içerir, o da kutsal gohonzon'u içerir .

Daishonen, Nichiren (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; 1222– 1282). Gerçek Budizm'in doğasını anlayan tek kişi olduğu iddia edildi. Nichiren Shoshu Budizminin kurucusudur.

Dakini (gizli; büyücülük). Bununla birlikte, cadı veya şeytani varlık için kullanılan Tibet terimi, wiccan geleneğindeki bir cadıyla ilişkilendirilmez.

Dalai Lama (BUDİZM). Tibet Budizminin lideri (fromdalai, "okyanus" ve lama, "ruhani lider", dolayısıyla Tibetçe çevirisi, "Bilgelik Okyanusu") Şu anki (on dördüncü) Dalai Lama, Taktser'de Lhamo Thondup adında bir çiftçinin çocuğu olarak dünyaya geldi. , Amdo, Tibet, 6 Temmuz 1935. On üçüncü Dalai Lama 1933'te öldü, bu nedenle Tibetliler onun enkarnasyonunun kısa süre sonra olacağını tahmin ediyorlardı. Tibet Naibi, enkarnasyonun Amdo'da gerçekleşeceğine dair bir vizyona sahipti, bu yüzden çocuğu bulmak için bir arama ekibi gönderildi. Parti Lhamo ile karşılaştığında, parti üyelerinden birine ismiyle hitap ettiği iddia edildi. On üçüncü Dalai Lama'ya ait birkaç eşya ve ilgisiz birkaç eşyayla geri döndüler. Hikayeye göre Lhamo, her durumda, on üçüncü Dalai Lama'nın sahip olduğu eşyalara atıfta bulunarak "Bu benim" dedi, ancak ilgisiz eşyalarla ilgili değil. Kısa bir süre bir manastırda eğitim gördü ve ardından başkente gitti ve hükümet yetkilileri onu ruhani liderleri on dördüncü Dalai Lama olarak onayladı. Onun

Önceki on üç enkarnasyonun bu kademesindeki ardıllık MS 1351'e kadar uzanıyor.

Dalai Lama, 1950'de Çin'in Tibet'i işgali patlak verdiğinde tahta çıkana kadar eğitim ve öğrenimine devam etti. Bu sırada Dalai Lama 15 yaşındaydı. 23 Mayıs 1951'de Çin otoritesi altında "Tibet'in yerel yönetimi". 1959'da Dalai Lama, Tibet'in sürgündeki lideri olarak Hindistan'a kaçtı ve Çinli yetkililer kukla güçlerini yerleştirdiler. O zamandan beri dünyayı dolaştı, ülkesi ve dini adına cesurca konuştu ve 1989'da Nobel Barış Ödülü'nü kazandı

Tibet Budizmi, eski Tibet Bon dininin, Madyamika (yalnızca Boşluk vardır ve Nirvana zaten vardır, ancak gerçekleşmemiştir), Yogacara (gerçeklik zihindedir ve Boşluk dışsaldır) ve Tantrik geleneklerindeki MAHAYANA BUDİZMİ ile bütünleşmesidir. bkz. Tantraizm, kutsal metinlere güvenme). Ritüel duruşlara, gizli inisiyasyon ritüellerine ve mantralara dayandığı için geleneksel Budizm'den çok daha mistiktir.

Tibet Budizmi'nin, bazıları kırmızı şapkaları ve sarı şapkalarıyla dikkat çeken birkaç mezhebi vardır.

Tibet Budizmi dünya görüşü açısından HIRİSTİYANLIK'tan farklıdır. Doğal dünyanın evrimleştiğini öğretiyorlar, dolayısıyla Hıristiyanlığın Yaratıcı Tanrısını inkar ediyorlar (Yaratılış 1:1; Yuhanna 1:3). Karma ve reenkarnasyon yasası dünyadaki tüm yaşamı yönetir. Budizm, Hıristiyanlık ise insanın bir kez doğduğunu (İbraniler 9:27) ve günahkar bir doğayla (Mezmur 51:5) doğduğunu öğretir. Günah onu Tanrı'dan ayırır ve ölümle sonuçlanır (Romalılar 6:23). Tanrı'nın günaha ve sonsuz ölüme karşı çaresi, Tanrı'nın günahlarımıza karşı öfkesini yatıştırmak için bir kefaret (örtü) sağlayan İsa Mesih'in kanıdır (İbraniler 2:17; 1 Yuhanna 2:2). Budizm nirvananın insan çabası ve çalışmasıyla elde edildiğini öğretirken, Kutsal Kitap kendimizi kurtarmak için Tanrı'nın merhametine, sevgisine ve lütfuna güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını öğretir (Efesliler 2:8–10).

Dan (VOODOO). Hava tanrısı veya "rüzgar tanrısı".

Daphnomancy (gizli). Defne bitkisi aracılığıyla kehanet. Bir defne dalı ateşe atılır. Eğer çatırdıyor ve alevleniyorsa, işaretler olumludur. Eğer çatırdamayı başaramıyor ve sadece sessizce yanıyorsa, gelecek karanlık demektir.

Dass, Baba Ram Bkz. Richard Alpert.

Das ya (HİNDİZM). Tam bir disiplin ve Tanrı'ya bağlılık durumu.

Doğu Yıldızının Kızları (FREMASONLUK).

Doğu Yıldızının Kızları (Masonların kızları için emir.

Davut, Musa. David Brand Berg'e bakın.

Davis, Andrew Jackson (okült; SPİRİTÜALİZM; 1826–1910). Ruhlar dünyasıyla bir araç olarak iletişim kurma yeteneğine sahip olduğunu iddia eden New Yorklu bir ayakkabı tamircisi.

Watchtower İMİl Damdeğia (IEHOVAH'S Dawn Students' WITNESSES). Society'nin en büyük ve en başarılı gruplarından biri, Charles Russell'ın 1916'daki ölümünün ardından hareketin ikinci başkanı Yargıç Rutherford'dan ayrıldı. Papaz Charles Taze Russell'ın öğretisini korumak için birkaç Russellcı grup kuruldu. mevcut Gözetleme Kulesi lideri Yargıç Rutherford tarafından tehlikeye atıldığı hissine kapıldı. 1931'de Gözetleme Kulesi'nde Norman Woodworth tarafından oluşturulan Frank ve Ernest adında bir radyo programı vardı. Gözetleme Kulesi programı kaldırdığında, Bay Woodworth kuruluştan ayrıldı ve eski Frank ve Ernest dinleyicilerinden oluşan bir dinleyici kitlesi kazanan aynı isimli bir radyo programına başladı. Program halen dünya çapında çeşitli radyo istasyonlarında yayınlanmaktadır.

Kısa bir süre sonra (1932) C. Russell , Dawn İncil Tetkikçileri Derneği'nin bugün hala resmi dergisi olan The Dawn and Herald of Christ Presence adlı radyo mesajlarını iki ayda bir yayınlamaya başladı . Bircok bağımsız. kücük. ve yeni başlayan Mukaddes Kitap Tetkikçileri çalışmaları, Gözetleme Kulesi'nden ayrılıp incelemeye devam etmelerine yol açtı. Russell, Şafak Mukaddes Kitap Tetkikçileri'ne katıldı ve New York'taki Gözetleme Kulesi Cemiyeti'ne meydan okuyan muazzam bir büyüme sağladı. Russell'a sadık kalarak Studies in the Scriptures kitabını yeniden yayınladılar ve Russell'ın öğretilerinin ana yayıcıları olmaya devam ettiler. Çoğunlukla kablolu yayın kuruluşları ve birkaç Kaliforniya UFH yayıncısı tarafından izlenen İncil Cevapları adlı bir televizyon programı var . Şafadergisi yıllık 250.000 adet basmakta olup, çalışma kitapçıklarının sayısı ise yaklaşık 150.000 adettir. Şafak İncil Tetkikçileri dünya çapında toplantılar düzenliyor ve temel öğretileri Yehova'nın Şahitlerininkilere cok benziyor.

Deacon (MORMONİZM; HIRİSTİYANLIK). Deacon, Mormonizme göre öğretmenlerin ve cemaatlerin yardımcısı olan alt rahipliğin veya Harun rahipliğinin makamıdır. Genç Mormonlar bu göreve on iki yaşından itibaren çağrılır. Mormonlar aynı zamanda Kutsal Kitap'ta papazlık görevine ilişkin tanımlamayı da takip ederler (Filip. 1:1; 1 Tim. 3:8–13).

Deacon'lar vaftiz edemez, ayini yönetemez veya el ele tutuşamaz.

Hıristiyanlıkta diyakozlar, piskopos/yaşlı, rahip ve diyakozdan oluşan üç tarihi makamdan birini oluşturur. Yunanca "hizmet etmek" anlamına gelen diakonos sözcüğünden gelir . Tarihi kiliselerdeki bir ofis olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Birçok Protestan kilisesinde kullanılmaz hale geldi ve/veya terk edildi.

Ölüm Meleği Bkz. YAHWEH MİLLETİ.

Ölüm Büyüsü (gizli; VOODOO; SATANİZM). Kötü büyü, amaçlanan kurbana, bir hayvana ya da bir insana ölüm getirmek için kullanılırdı. Bu uygulama en çok Haiti voodoo'su ile ilişkilidir ancak çeşitli okült gruplar tarafından uygulanmaktadır.

Zayıflık (astroloji; gizli). Bir gezegenin burçtaki konumunun yaşamı ve yaşam koşullarını olumsuz etkilediği astrolojik kavram (bkz. saygınlık).

Deggial (İSLAM). Deccal veya bir gün yetmiş bin Yahudiden oluşan bir orduyla İslam milletlerine savaş açmak için iktidara gelecek olan kişi.

Derece (gizli). Okült organizasyonlardaki sıralama sistemi.

Tanrılaştırma (Hıristiyanlık; Hinduizm, Mormonizm; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). İnsanlığın, ilahi doğanın bulaşıcı yönlerini paylaşma ve paylaşma anlamında tanrılaştırıldığını söyleyen Doğu Ortodoks doktrini. İnsanlık, "doğası gereği Tanrı neyse, lütfuyla da öyle" olur.

Athanasius, tanrılaştırma doktrinini şu sözlerle özetledi: "Biz tanrı olalım diye Tanrı insan oldu" (On the the

Enkarnasyon, 54). Ancak bu hiçbir şekilde modern kültlerin, Hinduizmin, Mormonizmin veya Yeni Çağ Hareketi düşünürlerinin yaptığı şekilde yorumlanmamalıdır. Bunlara göre insanoğlu, içinde gizli bir tanrıya sahip olması veya bazı durumlarda gelecekteki bir tanrı olma potansiyeline sahip olması nedeniyle tanrılaştırılmaktadır. Modern kültlerin unuttuğu şey, ilk kilise babalarının, Tanrı'nın eşsiz veya başkalarıyla paylaşılamaz niteliklerinin herhangi bir yaratılmış varlık tarafından paylaşılabileceğini hicbir zaman belirtmemis veya ima etmemis olmasıdır.

Deizm (Hıristiyanlık; UNITERYEN-EVRENSELLİK). Özellikle Fransa ve İngiltere'de büyük ölçüde Aydınlanma'dan doğan, dini gerçeklere vahiyden bağımsız olarak tamamen akıl yoluyla ulaşılabileceği genel fikrine bağlı kalan bir teoloji. Deistler, 18. yüzyılın sonlarına kadar kozmolojik (Tanrı dünyanın varlığından kanıtlanabilir) ve teleolojik (Tanrı, tasarım ve düzenin varlığından kanıtlanabilir) argümanlara başvurdular. Bu klasik argümanların hiçbiri vahye başvurmadı ve bu nedenle modern akla uygun görüldü. Üniteryenler ve evrenselciler deistik ve diğer çeşitli modern ve postmodern paradigmalara başvuruyorlar.

Kaydileştirme (gizli). Maddenin kelimenin tam anlamıyla ortadan kaybolması. İnsan vücudunun bazı bölümlerinin, özellikle de medyumun gövdesinin, yakın çevredeki diğer sayısız nesneyle birlikte kısa bir süre için ortadan kaybolduğu söylenen seanslarda kaydileştirme rapor edildi.

İblis (HIRİSTİYANLIK; SATANİZM; VOODOO). Kötü bir ruh ya da bazen tercüme edildiği şekliyle şeytan. Hıristiyanlıkta iblisler, dünyada kötülük yapma ve inananların ölümden sonra cennete yükselmesini engelleme misyonunu yerine getiren Şeytan'ın ajanlarıdır. CS Lewis'in klasiği The Screwtape Letters, Hristiyanların iblislere dair anlayışını tanımlama konusunda klasik Hristiyan edebiyatının en iyi eserini temsil ediyor.

Haiti voodoo'sunda bir iblis, loup-garou'nun (kırmızı gözlü bir dişi olan Haiti kurtadamı) erkek karşılığıydı . Bu iblise karşı korunma, doğru takılara sahip olmak ve bunları tasımakla sağlanır.

Demonoloji (gizlî; SATANİZM). İblislerin, iblislerin ele geçirilmesinin ve bunlara eslik eden cesitli avinlerin incelenmesi.

Şeytanilik (gizli). Okült kehanet uygulamasında, iblislerin çağrılabileceği veya çağrılabileceği inancı.

Şeytanlaştırma (gizli). Şeytanın ele geçirilmesine bakın.

İblis Sahipliği (gizli; SATANİZM). Bir iblisin, kısmen veya tamamen kontrolü sağlamak amacıyla bir hayvanın veya insanın zihnini ve/veya bedenini ele geçirmesi olgusu. Şeytanın ele geçirilmesi Kutsal Kitapta anlatılıyor ve vakalar yüzyıllar boyunca rapor edilmiştir. Modern zamanlarda çoğu cin bulundurma vakasına psikolojik bozukluk tanısı konulur ve bu şekilde tedavi edilir. Hristiyan kilisesi, özellikle de Roma Katolik kilisesi, klinik tedavinin etkisiz olduğu durumlarda hala şeytan çıkarma ayinini uygulamakladır.

Gösteri (DİN BİLİMİ). Olumlu düşüncenin gücüyle bedenin veya zihnin veya her ikisinin iyileşmesine ulaşmak.

Mezhep (Hıristiyanlık). Hıristiyanlık içindeki mezhepler için kullanılan ortak bir terim

Yoğun Beden (TEOSOPİ). Önemli olan öğreti, ruh aleminden gelen tüm yayılımların en yoğun olanıdır. Yoğunluğa sahip olmak, saf ruh aleminden en uzak olmaktır.

De os il (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bu, widdershins'in tersi olan hareket yönüdür. Güç oluşturmak için cadıların bir daire içinde saat yönünde hareketidir.

Yeniden Programlama Psikologlar ve diğer eğitimli kişiler tarafından ilişkiyi caydırmak ve/veya sona erdirmek için kullanılan bir yöntem Bir kişinin dini veya kült bir gruba sahip olması. Bir program çözücü, adananda bilişsel uyumsuzluk yaratmaya çalışır. Çeşitli yöntemler kullanılır ve büyük ölçüde her bir program çözücünün takdirine bağlıdır. Çoğunlukla soru/cevap yaklaşımı kullanılır. Programın kaldırılmasındaki nihai amaç, "danışan"ın "yeniden kişiselleştirmeyi" başarmasını sağlamaktır; burada özne, rasyonel yargılarda bulunabilecek bir konuma getirilir. Programın kaldırılması genellikle son çare olarak kullanılır ve özellikle tuhaf psikotik davranışlar sergileyen ve/veya intihara meyilli tarikatların taraftarları ve adanmısları için kullanılır.

Dermatoglifler (gizli). Derinin alt yüzeylerinin incelenmesi. El falı savunucuları, bilimsel olmayan uygulamalarını doğrulamak için sıklıkla dermatoglif bilimine başvuruyor.

Dermografi (gizli). Deri yüzeyinde ani yazı görünümü. Medyanın dermografiyi bir iletişim aracı olarak kullandığı iddia ediliyor.

Derviş Tarikatları (SUFİZM). Tasavvuf kökenli bir mezhep.

Alçalan Yay (gnostisizm; TEOSOFİ). Teozofi dünya görüşündeki ontolojik şema, ruhi varlıkların fiziksel dünyaya yaklaştıkça manevi kompozisyonlarını yavaş yavaş kaybettiğini ortaya koyuyor. Tam tersine, daha da ileri

fiziksel alemden, özü itibariyle daha manevi olanıdır (bkz. yükselen yay).

Deseret Haber Basını (MORMONİZM). İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin yayın kollarından biri.

"Deseret", Mormon Kitabı'ndan "bal arısı" anlamına gelir.

Despojo (SANTERIA; VOODOO): Kötülüğü engellemek amacıyla yapılan bir ayın.

Dev(gizli). Şeytan'ın Farsça'daki adı.

Dev, Guru (AŞKIN MEDİTASYON; 1869–1953). Swami Brahmananda Saraswati, Jagadgury, Bhagovan Shankaracharya olarak da bilinir. Guru Dev, Trancendental Meditasyon'un kurucusu Maharishi Mahesh Yogi'nin öğretmeniydi. Guru Dev'in öldükten sonra bilgiyi Maharishi'ye aktardığına ve bunun daha sonra hareketin temelleri haline geldiğine inanılıyor.

D eva (Zerdüştlük; HİNDUİZM; TEOSOFİ). Zerdüştlükte devalar, insanoğlunun düşmanı olan kötü ruhlardır. Hinduizm'e göre deva, Tanrı'nın genel kelimesidir. Teosofi'de maddi (bedensel) dünyadan kaçan ve tamamen manevi bir varoluş düzlemine yükselen kişiyi ifade eder

Devaçan (TEOSOPİ). Farsçada cennet anlamına gelen kelime. Ruhun ruhlar alemine doğru kademeli yayılımlarında bir geçiş aşaması.

Devi (HİNDİZM). Bir tanrıçaya verilen uygun unvan (ayrıca bkz. Kundalini).

D kötülük (gizli; HIRİSTİYANLIK; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). "Suçlayıcı" veya "iftiracı" olarak tercüme edilen Yunanca diabolos kelimesinden türetilmiştir. Şeytan, Hıristiyan İncilinde kötülüğün kişileşmiş halidir ve Tanrı'nın düşmanıdır. Onun adı Lucifer ("sabahın oğlu") veya "Şeytan'dır.

Kutsal Kitap Şeytan'ı "baştan çıkarıcı" (Mat. 4:3), büyük "yalancı" (Yuhanna 8:44) veya "bu çağın tanrısı" (2 Kor. 4:4) olarak tanımlar.
Satanizm'de şeytan, kötülüğün efendisi veya mutlakıdır. O, ibadetin ve kurbanın nesnesidir. O, kendisine bağlılık yemini edilen ve hizmet edilen kötülüğün vücut bulmuş halidir.

Gotik büyücülükte, özellikle de kara büyüde şeytan, kötülüğün ilkesidir. Geçmişteki ve günümüzdeki bazı Gotik büyücülük grupları şeytanla anlaşmalar yapar ve şeytanın kötü amaçlarını gerçekleştirmeye adanmış hizmetkarlar olarak rollerini anlarlar.
Yeni inisiye olmuş tadılar bir sabbat sırasında şeytana sunulur.
Geleneksel Hıristiyanlıkta şeytanın, Nihai Yargıya kadar (Va. 20:7 ve sonrası) hüküm sürmesine izin verilir, o zaman da şeytanın hüküm sürmesi sağlaı

ateş gölüne atılır.

Şeytan Jartiyeri (gizli; SATANİZM). Eksik veya kusurlu bir gökkuşağı.

Şeytanın İşareti (gizemli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Gotik büyücülükte, bir kabul töreninde veya bir sözleşmeyi mühürlemek için bir cadının vücuduna dikildiği iddia edilen bir kimlik işareti. Belirli bir işaret yoktur ancak bunlar genellikle benler veya doğum lekeleridir. Bazı durumlarda işaretler böceklerin, hayvanların veya diğer işaretlerin şekline göre değişiklik gösterir ve vücudun gizli bölgelerine yerleştirilir. Erkekte ise göz kapağının altı yaygındı. Engizisyon sırasında büyücülükle suçlanan kişiler, işareti bulmak ve böylece suçluluklarını tespit etmek amacıyla muavene edildi.

Şeytan Sütunu (gizli; SATANİZM). Çekoslovakya'nın Prag kentinde, mürted bir Roma Katolik rahibinin Satanizm uygulamasından vazgeçip vazgeçtiği bir bölgenin kalıntıları olduğu varsayılan üç büyük taştan oluşan bir alan. Şeytan öfkeyle sütunları kırdı.

DFing (AİLE). Aile (eski adıyla Tanrının Çocukları) tarafından kullanılan ve din değiştirenleri kazanmak için kullanılan adanmışlık kitapçıklarının uygulanması olan "günlük yiyecek" anlamına gelen bir terim.

Daha önce lider David Brandt .Berg ayrıca kazanç elde etmek için "Flört Balıkçılığı" veya Ffinq uygulamasını savunmuştu.



Dhamma (BUDİZM). Buda'nın bilgeliği.

Dhammapada (BUDİZM). Budist edebiyatının en popüler ve en çok alıntı yapılan kitabı. Edebi üslubu ayettir ve yirmi altı bölüm ve toplam 423 kıtadan oluşur.

Dhammapada, Gautama'nın en değerli öğretilerinin bir antolojisidir; buna Dört Yüce Gerçeğe, Sekiz Katlı Yol'a ve diğer büyük öğretilere ve yazılara göndermeler de dahildir.

Dharana (HİNDİZM). Zihnin tek bir düşünce üzerinde yoğunlaşması.

Dharana Yoga (HİNDİZM). Yoganın dharana ile ilgili yönü .

Dharma (HİNDİZM). Etik davranışa rehberlik eden, yaşayan bir ruha verlestirilmis doğal yasalar.

Dharsana (HİNDİZM). Hindu düşünce ve dininin altı okuluna ait veya bunlarla ilgili.

Zımmiler (İSLAM). Müslümanların yayıldığı yıllarda gayrimüslimler fethedildi. İster Hıristiyan ister Yahudi olsun, kendi dinlerini yaşamalarına izin veriliyordu, ancak genellikle onlardan daha yüksek vergiler alınıyordu. Zımmilere hoşgörü gösterilmesine rağmen , onlar Allah'a qerçek ibadet edenlerden aşağı sayılıyordu.

Diablito (gizli; ABAKUA). Abakua tarikatının üyeleri tarafından çağrılan ruh. Tüm kült ibadetlerin merkezi, diablitos yaratmaya yöneliktir . Ayrıca bkz.

Diabolizm (gizli; SATANİZM). Şeytana ibadetle ilgili tüm eylemler.

Dianetik (BİLİMSELLİK). Scientolology Kilisesi'nin giriş kitabının başlığı Dianetics: The Modern Science of Mental Health (Hubbard, 1950). Scientology'nin kurucusu L.

Ron Hubbard, Dianetics fromdia (Yunanca, "içinden") ve nous (Yunanca, "ruh") kelimelerini , fiziksel travmanın geçmiş deneyimlerden ruhta kalan gizli resim görüntülerinden kaynaklandığını öne sürmek için icat etti. Scientology'nin engram olarak adlandırdığı bu görüntülerin, optimum zihinsel ve fiziksel sağlık için silinmesi gerekir.

Diaspora (Yahudilik). Babil Esaretinden günümüze kadar vaat edilen Filistin toprakları dışında yaşayan tüm Yahudileri tanımlamak için kullanılan terim. Digambaralar (JAINİZM). Çıplaklığın manevi yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan Jainizm içindeki dini bir tarikat.

Onur (astroloji; gizli). Bir gezegenin konumunun burcu olumlu yönde etkilediği astrolojik kavram (bkz . Zayıflık).

Dimambro, Joseph (Güneş Tapınağı Düzeni). Bu tarikatın kurucularından biri

Yol tarifleri (gizli). Dört elementin temsili: toprak, ateş, su ve hava, dört yön tarafından.

Genel Direktör (KURTARICI KARDEŞLİK MESİH).

Kutsal Man's Tarikatı örgütünün en yüksek rütbeli lideri. Peder Earl Paul Blighton ilk genel müdür olarak görev yaptı.

İlişkiyi kesin (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'den ayrılan ve/veya ayrılan bir üye. Böyle bir birey, diğer üyeler tarafından, müşareketten kesilmiş bir kişiyle aynı şekilde dışlanır.

Dis cipler (ULUSLARARASI MESİH KİLİSESİ). Ruhsal açıdan bu görevi üstlenebilecek kadar olgun sayılan bir kişi

İTO'ya yeni bir kişinin atanması. Bir müridin çeşitli görev ve sorumlulukları arasında yeni örtüler için dua etmek, onları tüm kilise toplantılarına ve faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek, kişisel itiraflarını dinlemek ve ilerlemeleri konusunda liderlere hesap vermek yer alır.

Müritlik(MESİH'İN ULUSLARARASI KİLİSELERİ). Gruptaki inisiyelerin nasıl hesaba katılacağını ve onlara nasıl bakılacağını belirtmek için ICOC'de kullanılan bir terim. Yeni bir mürid, daha sonra üstündeki liderlere rapor verecek bir mürit olarak atanır. Bu fikir İncil'den ve İsa'nın öğrencilerini çağırmasından alınmıştır.

Müşareketten çıkarma(YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin bir üyesinin, grubun öğretilerini ve uygulamalarını ihlal etmekle suçlanıp suçlu bulunması ve tövbe etmeyi reddetmesi durumunda meydana gelir. Böyle bir kişi, grubun diğer üyeleri tarafından, bu üyeler doğrudan aileden olsa bile, işaretlenir ve kısaca dışlanır. Bir Yehova Şahidi için müşareketten kesilmek olabilecek en kötü şeylerden biridir çünkü bu, yaşama layık görülmemekle ve dolayısıyla ölümle yok edilmeyle karsı karsıya kalmakla esdeğerdir.

Dispensasyonalizm (Hıristiyanlık). Muafiyet, Scofield Referans İncil'i tarafından "insanın, Tanrı'nın iradesinin bazı özel vahiylerine itaat açısından test edildiği bir zaman dilimi" olarak tanımlandı. Bu terimle Cyrus I.

Scofield (1843-1921), Tanrı'nın, önceki veya sonrakilerden farklı olabilecek belirli faaliyetler için belirli yaşları veya "muafiyetleri" ayırdığını kastediyordu. Yedi çağ veya dönem vardı: (1) Düşüşten önceki masumiyet çağı; (2) Vicdanla yönetilen insan ırkının yine başarısızlığa uğradığı Tufan'a kadar geçen süre; (3) ahlaki çöküş ve Sodom ve Gomora'nın yıkılmasıyla sona eren sivil hükümet dönemi; (4) patriklere Mısırlıların Kızıldeniz'de yok edilmesiyle sonuçlanacak vaat; (5) Musa antlaşmasının, İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar olan dönemi; (6) şu anda içinde bulunduğumuz lütuf çağı (kilise çağı); (7) henüz gelmemis olan son muafiyet veya Milenyum.

Dispensasyonalizm on dokuzuncu yüzyılda popüler hale geldi ve birçok köktendinci ve Kutsal Pentekostal mezhep tarafından benimsendi. En popüler yorum, İsa Mesih'in dönüşüyle başlayan gelecekteki Milenyumun, mevcut kilise çağına son vereceği ve bin yıllık barış döneminin başlangıcını getireceği premilenyalizmdir.

Dönemselliğe, ahir zaman doktrinini yorumlamanın diğer iki önemli yolu tarafından meydan okunmuştur. Milenyum sonrası görüş, dünyadaki koşulların, Tanrı'nın krallığının dünyadaki varlığı nedeniyle genel olarak iyileştiği görüşündedir. Bin yıllık görüş, İncil'in gerçek anlamda bin yıllık bir bin yılı öğretmediğini ve Tanrı'nın farklı şeyler yaptığı özel bir muafiyetin olmadığını ileri sürer.

tarihin farklı dönemleri

Bölge (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin organizasyon yapısının bir parçası. Amerika Birleşik Devletleri'nde otuz sekiz bölge vardır. Her bölge ayrıca devrelere ayrılmıstır.

Divali (HİNDİZM). Kişisel farkındalık ve aydınlanma felsefesi.

Kehanet (gizli). Geleceği öngörme ve/veya keşfetme girişimi. En yaygın kehanet araçları astroloji, tarot kartları, kristal küreler, numeroloji, el falı, rastgele semboller (.I Ching) ve cesitli kehanetlerdir.

İlahi İşık Misyonu (Bkz. ELAN VITAL).

İlahi Nektar (ELAN VITAL). Guru MaharajJi'nin ilahi bilgisinin aktarıldığı yöntem.

Üyeler, ilahi nektarın beyinden çıkarılan ilahi bir iksir olduğuna inanmaktadır. Başlatıcı, dili küçük dille temas edene kadar öncülünün boğazına doğru iter.

Sonuç, "tatlı" olduğu düşünülen bir mukozadır.

tatmak. İlk gösterimin, ilahi nektarın paylaşılması yoluyla ilahi bilgiyi alması bekleniyor. Ayrıca bkz. üçüncü göz, üçüncü kulak, ilkel titreşim ve Dört Katlı Yol.

İlahi Prensip (BİRLEŞME KİLİSESİ). Sun Myung Moon'un yakın takipçilerinden biri tarafından yazılan ve 1957'de yayınlanan Birleşme Kilisesi'nin yetkili metni. İlahi Prensip, Ay'ın temel öğretilerini içerir. Genel olarak İncil'i TAOİZM (pozitif/negatif, yang/yin, erkek/dişi) kisvesi altında yeniden yorumluyor. O halde İncil'deki her şey, kurtuluş da dahil olmak üzere ikliliklidir. Kitap, insanlığın yalnızca yarı yolda İsa tarafından kurtarıldığını ve kurtuluşun ikinci yarısını (ikili yönünü) tamamlamak için yeni bir Mesih'in ortaya çıkması gerektiğini belirtiyor. Hareket aynı zamanda Tanrı'nın her nesle vahiy vermeye devam etmesi nedeniyle İncil'in güncellenmesi gerektiğini de öğretiyor. Kitap, yirminci yüzyıl için ilahi bilgilerin böyle bir güncellemesini temsil ediyor.

İlahi Ruh (TEOSOPİ). Ruhun içinde bulunan tanrısallık veya tanrısallığın tezahürü. Farklı dünya dinlerinde farklı ifadelerle bilinmektedir. Örneğin, HIRİSTİYANLIK'ın bazı unsurlarında "içsel Mesih" (veya "icimizdeki Mesih") veya BUDİZM'de "icsel Buda"dır.

Kehanet Çubuğu(gizli). Ayrıca çubuk arayıcısı olarak da adlandırılan kehanet çubuğu, yeraltı suyunun, minerallerin, metallerin veya bazı durumlarda kayıp eşyaların veya hazinelerin yerini tespit etmek için kullanılır. Kehanet çubuğu, metal veya tahta çubukların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Y şeklinde bir cihazdır. Kehanet çubuğu aranan nesnenin üzerinden geçtiğinde çubuklar hareket ederek nesnenin yerini gösterir.

Dixon, Jean (astroloji; okült; 1918–1997). Kehanet yöntemleri olarak kristal küreyi, astrolojiyi ve numerolojiyi kullanan Amerikalı medyum. Dixon'ın şöhret iddiası, Başkan John F. Kennedy ve Dr. Martin Luther King Jr.'a yönelik suikastları tahmin etmedeki bariz başarısıydı. Ancak tahminlerinin coğu gerceklesmedi.

Doketizm Yunanca dokeo kelimesinden gelir , "düşünmek, görünmek".

Doketizm, Mesih'in insan olmadığını ve insan biçimine bürünmediğini öğreten erken dönem Kristolojik sapkınlıktı. isa yalnızca insan "görünüyordu". Onun etten görünüşü bir hayaldi.

Doketik eğilimler Hıristiyan kilisesinde defalarca ortaya çıkmıştır. Yunan dualizm kavramına dayanmaktadır. Ayrıca bkz.qnostisizm.

Doktrin ve Antlaşmalar (MORMONİZM). İlk kez 1835'te yayınlanan kutsal Mormon metinlerinden biri. 1870'de, her biri iki ayete bölünmüş 138 "bölüm" ve iki "resmi beyan" içeren bugünkü haliyle yayımlandı. Açıklamalar, bölüm 136 (Brigham .Young tarafından), bölüm 138 (Joseph Fielding .Smith tarafından) ve Wilford Woodruff ile Spencer Kimball tarafından yazılan "resmi açıklamalar" dışında Joseph Smith tarafından yapılmıştır. Yazılar, Tanrı doktrini, kilise, insanlık, kurtuluş doktrini vb. gibi sistematik teolojinin çeşitli alanlarına değinmektedir. Mormon Kitabı, Büyük Değerli İnci, Kral James İncili ile birlikte,

ve devam eden doğrudan vahiyler, Doktrin ve Antlaşmalar , Mormon kilisesinde (Utah) ve MESİH TOPLULUĞUNDA (eski adıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri'nin Yeniden Düzenlenmiş Kilisesi) inanç ve uygulama normlarından biri olarak duruyor. Mesih Topluluğu'nun Öğreti ve Antlaşmalar'da Smith'in daha az vahiyleri vardır ve onlar, kendilerinden sonra gelen peygamberlerin bir dizi müteakip vahiylerini eklemişlerdir.

Dogen (ZEN BUDİZMİ; ö. 1225). Kökleri ZEN'e dayanan bir tarikat olan Soto'nun kurucusu.

Dolman (putperestlik; büyücülük). Bir meclisin buluşma yerine adanan taş anıtlar.

Bağışçılık (Hıristiyanlık). Donatistler, dördüncü yüzyılın başlarında Kuzey Afrika'da Roma Katolik kilisesinden ayrılan şizmatik bir gruptu. Caecilian'ı gerçek Kartaca Piskoposu olarak kabul etmeyi reddettiler çünkü kendisi Aptunga'lı Felix tarafından kutsanmıştı; bu, Diocletian zulmü sırasında bir gelenekti (traditur, inançtan çıkmış veya zulüm sırasında Kutsal Yazıların kopyalarını yetkililere teslim eden kişiydi). genellikle ölüm tehdidi altındadır).

Donatistler kilisenin yalnızca sonuna kadar sadık kalan azizlerden oluştuğuna inanıyorlardı. Onlara göre gelenekler tarafından yerine getirilen ayinler geçersizdi. Augustine, kutsal törenin geçerliliğinin, bakanın değerliliğine veya kutsallığına değil, din adamlarına bağlı olduğunu öğreterek Donatizme karşı çıktı.

gerçek yönetici olan Mesih'in değeri.

Doyle, Sir Arthur Conan (okült; SPİRİTÜALİZM). Sherlock Holmes serisinin ünlü İngiliz yazarı ve ünlü bir maneviyat ve okült uygulayıcısı.

Dowsi ng (gizli). Rabdomansi ve radyestezi olarak da bilinen bu, kehanet çubukları, sarkaçlar veya bazı durumlarda bir el kullanılarak gizli nesnelerin yerini arama veya keşfetme uygulamasıdır. Kehanet için kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, maden arama başka alanlara da (maden arama, şifa vb.) uygulanır.

Drakula (gizli). Prens Vlad'ı görün.

Ayı Aşağı Çekmek (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Baş rahibin, baş rahibenin tanrıça yönünü çağırdığı bir büyücülük töreni. Ayrıca bkz. güneşi aşağı çekmek.

Güneşi Aşağı Çekmek (gizli; BÜYÜCÜLÜK) Büyücülükte, başrahibin tanrı yönünü çağıran tören. Bu, bir meclisin yüksek rahibesi tarafından önceden belirlenmiş bir törenle yapılır. Ayrıca bkz.

Dreadlock'lar (RASTAFARIANİZM). Bir Rastafarian'ın yetiştirdiği uzun saç. Rastafaryan bir erkeğin üzerindeki rastalar, aslan yelesini simgeliyor ve güç imajını destekliyor.

Rüya Bedeni (TEOSOFİ). Astral beden ile eşanlamlıdır.

Dresser, Horatio (YENİ DÜŞÜNCE; 1866–1954). Julius .Dresser'in oğlu ve Yeni Düsünce'nin eski lideri.

Dresser, Julius (YENİ DÜŞÜNCE; 1838–1893). Bir zamanlar Yeni Düşünce'nin lideri.

Druidler (paganizm). Celtic'te druid kelimesi "meşe ağacını bulmak veya bilmek" anlamına geliyordu. Druidler, Hıristiyanlık öncesi Britanya ve Galya'daki (Fransa) eski Keltler arasındaki bilgili rahip sınıfıydı. Druidler hakkındaki başlıca bilgi kaynağı Julius Caesar, onların iki saygın insan sınıfından biri olduklarını, diğerinin ise soylular olduğunu anlatır.

Druidler ormanlarda kurban törenleri düzenliyor ve güneşe tapıyorlardı. Onlar aynı zamanda Kelt topluluğunun astronomi, tıp ve felsefe okuyan entelektüel liderleri olarak da kabul ediliyorlardı. Ruhun ölümsüzlüğüne ve reenkarnasyona inanıyorlardı. MS 1. yüzyılda Sezar'ın ordularının İngiltere ve Galya'yı fethetmesiyle Kelt dini ortadan kalktı.

Rahipler kastı dini işlevlerini kaybetti ancak lider ve akademisyen olarak görevlerine devam ettiler.

Druj (gizli; HİNDUİZM). Geçmişi Vedik (bkz. Vedalar) zamanlara kadar uzanan bir iblis sınıfı. İran/Pers inanıslarında Drui, valan tanrısıydı.

İkili m'dir (gnostisizm; HIRİSTİYANLIK). Ruh ve madde arasındaki neo-Platonik ve gnostik çatallanmayı tanımlamak için kullanılan terim. Düalistler, bedeni veya eti ve ruhu veya ruhu uyumlu bir şekilde birleşmiş olarak görmek yerine, et ve ruhun birbirleriyle savaş halinde olduğunu görürler. Dahası, beden kötü ve ruha zararlı olarak görülüyor.

Maniciler düalistti. Hıristiyan kilisesindeki münzevi gelenekler dualistik eğilimlerden etkilenmişti. Günümüzde pek çok tarikat ve dini hareket, şu ya da bu şekilde düalizmi benimsiyor. Geleneksel Hıristiyanlık, ruhun iyi olduğu düşünülürken, bedeni veya yaratılışın tamamını kötü olarak görmeyi sapkınlık olarak reddeder. Tanrı'nın yarattıklarının tamamının iyi olduğuna inanılıyor çünkü onları Tanrı yarattı (Yaratılış 1:1 ve devamı). Kutsal Kitap "günahın" kötü olduğunu bildirir (Romalılar 7:17), bedenin ya da bedenin değil.

burclar Yengec, Akrep ve Balık'tır.

Zindanlar ve Ejderhalar (gizli). "D ve D" olarak da adlandırılır; rol yapmayı içeren bir oyun. Oyuncu hırsız, canavar, iblis, cadı, savaşçı vb. gibi çok sayıda sahte kişiliği üstlenir. Zindan Ustası haritalar çizer, rolleri, konumları, bulunacak hazineleri vb. belirler . Karakterler ve roller esas olarak şunlardan oluşur: okült dünyası. "D ve D"ye katılan oyuncular genellikle gençlerdir. Çok kapsayıcı ve sürükleyici olduğu için çok zaman alıyor. Oyuncuların kendilerini evlerinden uzak mesafelere taşıyan rolleri yerine getirdikleri biliniyor. Bazı psikologlar "D ve D"nin kişinin hayali gerçeklikten ayırma yeteneğini çarpıtma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde "D ve D"ye atfedilen hasar ve hatta ölüm raporları yayınlandı.

Dinamik Monarşizm (Hıristiyanlık). İsa'nın yalnızca Tanrı'nın gücünün kendisine dayanması anlamında Tanrı olduğunu ileri sürerek İsa Mesih'in tanrılığını inkar eden eski Kristolojik sapkınlık. Evlat edinmecilik olarak da adlandırılan dinamik monarşiizm ilk olarak Artemon, Samosata'lı Paul ve Theodotus tarafından öğretildi. Tanrı'nın birliğinin korunması amacıyla tasarlanan bu, monarşistlerin iki hatasından birivdi (bkz. monarsizm). Diğerine modalist monarsiizm adı verildi.



Eadie, Betty (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). En çok satan Işığın Kucakladığı kitabın yazarı . Eadie'nin kitabı belki de ölüme yakın deneyimler (ÖYD) fikrine duyulan modern hayranlığı ele alan kitapların en iyi örneğidir. Kitap 1992'de yayınlandı ve hemen en çok satanlar listesine girdi.

Eadie, 1973'te bir ameliyatın ardından öldüğünü ve bunun üzerine İsa ile tanıştığını iddia ediyor. İsa ve bir "insanlar heyeti" ona yeryüzüne dönmesini söyledi. Onlarla, eğer dünyaya dönmeyi kabul ederse, " görevim tamamlandığı anda beni geri alacaklarına dair onlara söz verdirdiğini" takas ettiğini iddia ediyor.

1 ev." — Eadie şunu iddia ediyor: "Onlar [İsa ve on iki havariyi kastederek] benim şartlarımı kabul ettiler."

Hıristiyanlıktaki hiçbir gelenek, kişinin kendi kaderinin kontrolünde olduğu fikrini desteklemez. Hıristiyanlığın yerine Işığın Kucakladığı , MORMONİZM ve YENİ ÇAĞ inançlarının bir karışımıdır. Eadie bir Mormon'dur. Mormonizm gibi, sık sık ölümlülük öncesi varoluşa olan inancından söz ediyor. Günahı güçlü bir şekilde Tanrı'nın kanununu çiğnenmesiyle değil, "unutma" kavramıyla ilişkilendirir.

ÖYD'sini yaşarken her şeyi bilen olduğunu iddia ediyor. Bu aydınlanma anında Eadie, insanların ilahi olduğunu ve tüm insanların sonunda tanrı haline gelebileceğini bildirir. Sonuçta günahın cezası yoktur ve herkes Allah'a dönecektir.

ÖYD'ye olan büyük ilgi, ölümü büyük ölçüde romantikleştirmesi ve insanlara duymak istediklerini bildirmesi gerçeğinde yatmaktadır; ölmek insanı Tanrı'nın, ışığın, huzurun, sonsuz mutluluğun ve mutlak neşenin beklediği bir dünyaya getirir. Kitabın başarısına rağmen Eadie'nin gerçekten ölmek ve geri dönmekle ilgili iddiaları asılsız kalıyor. Gerçek ölüm deneyimini doğrulamak için tibbi kayıtlarının yayınlanmasına izin vermedi.

Eadie'nin en az bir belgelenmiş vakası vardır.

Ölümle ilgili Kutsal Yazılara aykırı öğretiler intiharla sonuçlandı.

2

Dünya Düzlemi (gizli). Astral düzlemden farklı olarak gerçekliğin ve varoluşun fiziksel düzlemi.

Dünyaya Bağlı(SPIRITÜALİZM). Dünyevi yaşamları boyunca yaşadıkları yere yakın kalan vefat edenlerin ruhlarının dünyaya bağlı olduğu söylenir.

Doğu Yıldızı (FREMASONLUK). Bkz. Doğu Yıldızı Düzeni.

Ebionitler (Hıristiyanlık; Yahudilik). İbranicede "yoksul" anlamına gelen bu terim ilk olarak tüm Hıristiyanlar için kullanıldı, kısa bir süre sonra da belirli bir Yahudi Hıristiyan grubu için kullanıldı. İkincisinde bu terim, ikinci yüzyılda katı bir çilecilik uygulayan aşırılıkçı bir Yahudi mezhebini tanımlamaktadır. Ebionitler, İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu kabul eden Yahudilerdi, ancak onun tanrısal olduğu veya Meryem Ana'dan doğduğu fikrini reddettiler. Ebionitler arasındaydı

Erken Kristolojik tartısmalarda Mesih'in tanrılığını reddeden ilk kisi.

İblis (İSLAM). Şeytan için kullanılan İslami terim.

E bo (gizlî; MUM; MACUMBA; GÜNEY AMERÎKA, ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎ). Afro-Brezilya kült enstrümanlarının veya Brezilya'nın Bahia eyaletindeki büyülü ayinlerin genel adı; aynı zamanda tanrılara kurban edilen yiyeceğin adı.

Ekklesia (CHRISTADELPHIANIZM). Christadelphian'ların yerel topluluğunu belirtmek için kullanılan terim. Bu sözcük, Yeni Ahit'te "toplantı, cemaat, kilise" anlamına gelen yaygın bir sözcük olan Yunanca ekklesia sözcüğünden türetilmiştir.

Eklesiyoloji (Hıristiyanlık). Hıristiyan kilise doktrini, Yunanca ekklesia "toplantı, kilise" kelimesinden gelir.

Ektenik Güç (SPIRITUALİZM). Nesnelerin fiziksel olmadan hareket etmesine neden olan özel kuvveti belirtmek için kullanılan kelime araç.

Ektoplazma (gizli; SPİRİTÜALİZM). Spiritüalistler ektoplazmanın madde dışı varlıkların ve telekinezilerin gerçekleşmesine neden olan madde olduğuna inanırlar. Görünmez olmasına rağmen, ektoplazma katı, sıvı veya gaz (buhar) olmak üzere üç durumu üstlenme yeteneğine sahiptir. Esas olarak muhtelif deliklerden ortava çıkar (dahil

Vücudun gözenekleri). Hafif parlak olduğundan karanlıkta görülebilir ve özellikle temas halinde ürperme etkisi yaratır. Ayrıca ektoplazma bir koku üretir.

Eddy, Mary Baker (HIRİSTİYAN BİLİMİ; 1821–1910). Christian Science'ın kurucusu.

Efendi, Şevki (BAHA,İ İNANÇ; ??–1953). Abdu'l Baha'nın torunu. Hz.Abdül'ün 1921'e kadar Bahai Dini'nin lideri olarak hükümdarlığı sırasında, Bahailik Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi.

Efi (ABAKUA). Abakua dinine bağlı iki büyük gruptan biri (diğeri Efo grubudur). Efi , siyah olmayanların üye olmasına izin verdikleri için daha liberaldir. Bir üyeyi gruba kabul ederken, Efi, inisiyenin üzerine su dökmeyi veya ona albahaca serpmeyi savunur .

Efo (ABAKUA). Abakua dinine bağlı iki büyük gruptan biri (diğeri Efi grubudur).

Efo, beyazların üye olmasına izin vermeyen daha geleneksel bir gruptur. Yeni üyeler, kafatasının içindeki toprağın "vaftiz edilmesi" yoluyla başlatılır. Örneğin un (gizli; ABAKUA; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Bir ceset veya kadavra; ayrıca Yoruba orishalarından birinin adı.

Eidolizm (gizli; SPİRİTÜALİZM). Hayaletlerin, hayaletlerin ve bedensiz ruhların varlığına olan inanc.

Sekiz Katlı Yol (BUDİZM). Gautama tarafından önerilen ve kişiyi nirvana'ya ulaştırmak için tasarlanan adımlar. Sekiz adım şunlardır: (1) Doğru inanç, (2) Doğru kararlılık, (3) Doğru konuşma, (4) Doğru davranış, (5) Doğru geçim, (6) Doğru çaba, (7) Doğru düşünce, (8) doğru konsantrasyon.

Sekizinci Küre (gizlî; TEOSOFİ). Kötü ruhların nihai yok edilmek üzere gönderildiği yer.

Einasuke, Akiya (SOKA-GAKKAI; nd). 1981'de Soka-Gakkai örgütünün lideri oldu.

Eisai (ZEN BUDİZMİ; ö. 1191). Orta Çağ'da Zen'den türeyen bir tarikat olan Rinzai'nin kurucusu.

Eisegesis (Hıristiyanlık). Hermeneutikte kullanılan terim, tefsir kelimesinin tersidir. İncil'deki bir pasajın "içine" (eis) onun dışında bir şey okuyan kült liderler arasında özellikle belirgindir. onun acil bağlamı. Bu süreç onlara benzersiz doktrinler verebilir, ancak kutsal metinlere davanmavan doktrinler.

Ek (ABAKUA). Abakua törenleri ve ritüellerinde kullanılan davulların adı. Davulların kökeni kesinlikle Afrika'dır.

El ca (SANTERIA; VOODOO). Santeria voodoo'sunda kullanılan bir fetiş.

Yaşlı (HIRİSTİYANLIK; MORMONİZM; BÜYÜCÜLÜK). Pek çok Hıristiyan mezhebinde, özellikle Protestan Hıristiyanlıkta, kilise liderlerine genellikle "ihtiyarlar" adı verilir (1 Tim. 5:17; Titus 1:5; 1 Petrus 5:1, 5 gibi pasajlardaki Yunanca presbyteros sözcüğüne dayanmaktadır).

"Yaşlı" aynı zamanda Mormonluk içinde Melkisedek rahipliğinden türeyen bir makamdır. Yaşlıların işlevleri vaftiz etmektir; rahipleri, diyakozları ve diğer yaşlıları atamak; ayinleri yönetmek; el koyarak onaylamak; öğretmek; toplantılar düzenlemek; ve bir cemaatin manevi işlerini denetlemek. Yaşlılar kesinlikle yerel kiliseye başkanlık eder. Büyücülükte, bir meclisin ikinci ve üçüncü dereceye ulaşmış üyeleri.

Büyük Kardeş (TEOSOPİ). Başlangıç için terim.

El egba (gizli, GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Eshu'yu görün .

Elementaller (gizli). Şeytanların veya doğa ruhlarının dört kategorisi veya sınıfı: "undines" (suda yaşar), "gnomelar" (yeryüzünde yaşar), "semenderler" (ateşte bulunur) ve "sylphs" (havada yaşar).

İlköğretim (gizli; SATANİZM; TEOSOFİ). Kötü bir bireyin bedensiz ruhu. Ruhlar ya da

Astral bedenler yeni bir gelişme aşamasına doğru iyi bir ilerleme kaydederken, temel bedenler dünya düzlemine daha yakın kalır. Satanizmin bazı türlerinde onlar "ruh varlıklardır".

Elementler (gizli). Beş temel element olan toprak, hava, ateş, su ve ruh (bazı listelerin dışındadır), tanrıların isimleriyle anılır ve belirli sembollerle ilişkilendirilir. Bunlar toprakla ve sarı kare sembolüyle ilişkilendirilen Nanta'dır; Exarp, havayla ve mavi kare sembolüyle ilişkilendirilir; Ateşle ilişkilendirilen ve sembolü olarak kırmızı bir üçgenle ilişkilendirilen Bitom; Suyla ilişkilendirilen ve gümüş hilal ile sembolize edilen Heoma; Akaha, ruhla ilişkilendirilir ve siyah bir yumurtayla temsil edilir.

Uzama (gizli; SPİRİTÜALİZM). Vücudun bir ortam tarafından genişlemesi veya uzaması.

Elfler Doğa ruhlarını görün.

Elvin halkı (gizli). Bir tanrı veya tanrıçanın soyundan gelen.

Işık tarafından kucaklandı (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Betty Eadie'yi görün. 🤊

Emerson, Ralph Waldo (ÜNİTERYEN-ÜNİVERSALİST DERNEĞİ; 1803–1882). On sekizinci yüzyılda üniterliğin propagandasında başlıca figür. Rasyonalizm ve mistisizm üzerine yazmak için Üniteryen bakanlığını bıraktı ve Transandantal felsefede, yani Tanrı'nın her insanın içinde olduğu yönünde bir takipçi kazandı. Bazıları onun panteizmini HİNDUİZM'den veya Doğu felsefesinden ödünç aldığını düşünüyordu. Onun Transandantalizmi birçok takipçinin ilgisini çekti ve bu fikirlerin TEOSOPİ, metafizik gruplar, YENİ DÜŞÜNCE ve Zihin Bilimleri ile birleştirilmesi için bir sıçrama tahtası haline geldi.]

E-metre (BİLİMSELLİK). Bir danışma oturumu sırasında vücuttan akan elektriksel uyarıları ölçmek için bir denetçi veya Scientology uygulayıcısı tarafından kullanılan bir cihaz.

Scientologlar, E-meter'ın hastanın hayatındaki negatif güçlerin teşhisine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu, böylece netleşmenin yolunu açtığını iddia ediyor.

Bağışlar (MORMONİZM). Son Zaman Azizleri tapınaklarındaki her türlü tören ve ritüeli belirtmek için kullanılan terim,

gizli yeminler ve diğer sembolik jest biçimleri gibi.

Engramlar (BİLİMSELLİK). Bir kişinin hayatında meydana gelen olumsuz olaylar, tepkisel zihinde şu şekilde kaydedilir:

engramlar. Bu olumsuz güçler analitik zihne ulaşmaz, ancak mesajları bloke ederek onu etkiler ve böylece tespit edilemeyen önceki deneyimler nedeniyle doğrudan bir tepkiye neden olur. Denetim yoluyla tespit edildikten sonra (denetçiye bakın), engram silinebilir ve normal davranış izlenir.

Enkanika (gizli; ABAKUA). Abakua kült ritüellerinde kullanılan Afro-Küba çanları (genellikle metal).

Aydınlanma (Hıristiyanlık; Hinduizm; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Hıristiyanlıkta Aydınlanma, aklın Hıristiyan kültüründe hegemonik bir rol oynadığı dönemdi.

Hinduizm'e göre aydınlanma, Atman'ın (içsel ruh) arayışının sonuna ulaştığı ve tanrısallık duygusunu ve evrenle kişisel birlik duygusunu idrak ettiği zaman ulaşılan durumdur (bkz. Nirvana). Yeni Çağ Hareketi için aydınlanma, Hindu düşüncesinde genel olarak kabul edilen anlamı, yani kurtuluşun bir kendini anlama ve aydınlanma meselesi olduğu anlamına geri dönen bir temadır.

Enlil (gizli). Sümerlerin fırtına, rüzgâr ve hava tanrısı; daha sonra yeryüzü tanrısı olarak tanındı ve sonunda Babil tanrısı Bel olarak kabul edildi. Enneagram (astroloji; okült). Dokuz eşit noktaya bölünmüş bir daire. Ennegramın kökleri Kabalist (bkz. Kabala) geleneğine, astrolojiye ve kehanete dayanmaktadır. Sayılar kişilik tipleriyle bağlantılıdır. Enneagram bugün birçok insan arasında popüler bir kullanıma kavuştu; Bunun nasıl anlaşılacağı ve kullanılacağı hakkında yazılan kitapların sayısı giderek artıyor.

Girilen Çırak; Birinci Derece (FREMASONLUK). Masonlukta Mavi Loca üyeliğine aday olanlara verilen birinci derece. Bir üye, ancak üye tarafından tavsiye edilmesi ve loca huzuruna sunulması durumunda bu dereceyi almaya başlayabilir.

Eon (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Abakua ritüellerinde kullanılan Afro-Küba ritmik enstrümanı veya çıngırak.

Efemerus (astroloji; gizli). Astroloji uygulayıcıları tarafından gezegenlerin haritasını çıkarmak için kullanılan kitap.

Ekinoks (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Cadıların takvimine bakın.

Erhard Seminerleri Eğitimi, EST; Simgesel Yapı Forumu;

Landmark Eğitimi (FORUM, LANDMARK FORUM).
Erhard Seminerleri Eğitimi, 1971 yılında Werner Hans .Erhard (diğer adıyla Jack .Rosenberg) tarafından "insan"ın bir parcası olarak kuruldu.

potansiyel hareket", sonunda YENİ ÇAĞ HAREKETİ ile harmanlandı. EST kısaltılmış şeklidir. Bir dizi yasal mücadelenin ardından EST, aynı temel eğitim olan Forum olarak yeniden paketlendi. Erhard 1991 yılında işini bıraktı ve yaklaşık 700.000 kişiyi EST'de eğittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı. 1985 yılında kardeşi Harry Rosenberg, Erhard'ın eğitimini satın aldı ve Landmark Forum'u kurdu. Bu, 1991 yılında 11 ülkede 42 ofise ve elli milyon doları aşan yıllık gelire sahip olan San Francisco, Kaliforniya'daki Landmark Education olarak değiştirildi. Yeni kurs şu ana kadar yaklaşık 300.000 kişiyi değiştiridi ve eski inançları yok etmek ve yeni sizi inşa etmek için temelde varoluşçu felsefe ve motivasyonel konuşmayla harmanlanmış bir Zen Budist (ZEN BUDİZM)

Erhard, Werner Hans (FORUM, LANDMARK FORUM; YENÎ ÇAĞ HAREKETÎ; 1935-). 5 Eylül 1935'te John Paul (Jack) Rosenberg olarak doğan Werner Hans Erhard, .EST/Erhard Seminer Eğitimi'ni kuran eski bir Scientologist (SCIENTOLOGY) ve .Mind Dynamics öğrencisiydi.

Er ik unde (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Küba davulları veya maracas; erik unde de süslenmiş çıngıraklardır

pipet.

Erzuli e (VOODOO). Haiti'nin vudu tanrıçası

hem sevgiyi hem de güzelliği temsil eder.

Es bat (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Her dolunay gecesinde meydana gelen, cadıların Şabatı'nı ifade eden terim. Satanizm'de esbatlar haftalık toplantılardır.

Eskatoloji (Hıristiyanlık). Yunanca "son şeyler" anlamına gelen eschatos kelimesinden gelir . Eskatoloji, zamanın sonu doktrininin ve Hıristiyanlığın tarihin tamamlanmasını nasıl anladığının incelenmesidir. Eskatoloji pek çok tarikatta, özellikle de Armageddon, Milenyum, cehennem ve benzeri konulardaki görüşlerde anahtar bir temadır.

Es hu (CANDOMBLE; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO). Tanrılar ve insanlık arasındaki aracı; Eshu aynı zamanda kaderin ve kaderin tanrısıdır. Candomble'da Eshu genellikle bir törende çağrılan ilk tanrıdır.

Ezoterik (gnostisizm; gizli). İngilizce sözlüklerdeki geleneksel tanımından neredeyse hiç değişmeden kalan genel bir terim. Temel itki, onları almak için görevlendirilmemiş veya inisiye edilmemiş kişiler için gizli, gizli veya örtülü kalan bilgi veya gerçeklere sahip olmaktır. Kadim gnostikler kendilerini ezoterik bilgiye sahip olarak tanımladılar.

Ezoterik Konsey (KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Eskiden Kutsal Mans Tarikatı'nın doğrudan genel müdürüne bağlı olan rahiplere verilen isim, şimdi Kurtarıcı İsa Kardeşliği olarak adlandırılıyor. Ezoterik konseyin yeni adı havarisel konseydir.

ESP (gizli). Ekstra Duyu Algısı'nın kısaltması.

Esseneler (Yahudilik). Ölü Deniz'in batı kıyısında yaşayan önemli bir Yahudi mezhebi. Esseneler muhtemelen ilk olarak MÖ 2. yüzyılda bir araya geldiler ve MS 2. yüzyıl boyunca varlığını sürdürdüler ve Yeni Ahit'te adı geçmese de MS 2. yüzyıl boyunca varlığını sürdürdüler. Josephus, İskenderiyeli Philo ve Yaşlı Pliny, Essenelerin nasıl yaşadığına dair farklı açıklamalar veriyor. Farklı anlatımlara rağmen, Essenelerin katı bir çileci olduklarını ve Tevrat'a sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını biliyoruz. Şabat gününü dua ve oruç günü olarak kutladılar. Mühtediler topluluğa katılmalarına ve ortak yemeklerine katılmalarına izin verilmeden önce üç yıllık bir eğitimden geçiyordu. Bazı bilim adamları Vaftizci Yahya ve İsa'nın Esseniler olduğunu tahmin ediyor, ancak bu iddialar kanıtlarla desteklenmiyor.

1940'ların sonlarında Kumran civarında Ölü Deniz Parşömenlerinin keşfiyle, bilim adamları arasında bu eski topluluğun Essene olduğu konusunda fikir birliği oluştu. FST Foruma bakın

Ebedi Yaşam (HIRİSTİYANLIK; MORMONİZM). Hıristiyanlıkta sonsuz yaşam, İsa'nın kendisine inanan herkese vaat ettiği şeydir (bkz. Yuhanna 3:16). Cehennem azabından kurtulacaklar.

Mormonizmde yücelik olarak da adlandırılan sonsuz yaşam, Mormon için en yüksek kazanım derecesidir.

Bunu alan kişi tanrı olabilir. Öğretim özellikle şunu belirtir:

Rab herkese sonsuz yaşamı çok memnuniyetle verirdi, ancak bu kutsama yalnızca liyakate bağlı olarak - görevin sadık bir şekilde yerine getirilmesi yoluyla gelebileceğinden, onu yalnızca layık olanlar alacaktır.... Doğruların yüceltilmesini, başka bir deyişle sonsuz yaşamı alabilmek için, Rab'bin emirlerinin her şeyde tutulması gerekir. (Smith, Kurtuluş Öğretileri, 2:5-6).

Yasanın uyulması gereken temel bir şartı, kişinin göksel bir evliliğe sahip olmasıdır. Böyle bir evlilik, sonsuz yaşama kavuşanların cennette çocuk sahibi olmalarına olanak tanıyacaktır.

Sonsuz yaşam kişiyi üç Mormon göğünden en yükseğine taşır.

Ebedi İntikam Cehenneme bakın.

Eter (gizli). Tüm maddeyi kaplayan yaşam sıvısı.

Eterik Beden (okult; SPİRİTÜALİZM). Ruh bedeni olarak da adlandırılır. Hakim fikir, bir kişinin iki bedene sahip olduğu yönündedir: görünen ve ölen fiziksel beden; ve maddi olmayan ve ölümden sonra da yaşayan eterik beden.

Eterik Düzlem (gizli). Gidenlerin ruhlarının ölümün kapısından geçtiği manevi boyut. Dünyanın yakınında ama dışında yer alır ve medyumların ruh dünyasıyla iletişim kurmak amacıyla temas kurduğu düzlemdir.

Ötişyanizm (Hıristiyanlık). Bkz. monofizitizm.

Evanjelizm; Evanjelikler (Hıristiyanlık). Müjdeyi vaaz etmenin önemini vurgulayan tüm Hristiyanlık biçimleri için geniş anlamda kullanılan genel terim. Daha dar anlamda bu terim, esas olarak entelektüel karşıtı eğilimler olduğu iddia edilen köktenciliğin olumsuz çağrışımlarından kaçınan muhafazakar Hıristiyanların mezhepler arası hareketine uygulanır. Evanjelikler inancı akılla birleştirmeye, bilim ve akademi ile uyumluluk ve ortak zemin bulmaya çalışırlar.

Evans, Warren Keçe (YENİ DÜŞÜNCE; 1817–1889). Yeni Düşünce'nin kurucu liderlerinden biri.

Nazar (gizli; SATANİZM). Bazı bireylerin başkalarına sadece bakarak büyü yapma gücüne sahip olduklarına dair batıl inanç. Muska ve tilsimların kötülüğe karsı basarılı bir koruma veva panzehir olduğuna inanılıyor

göz.

Kötü Köle (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin mürted yeva örgütün düsmanı olarak gördüğü kisiler için kullanılan terim.

Çağırma (gizli). Bir ruhun törensel büyüyle çağrılması. Çağdaş törenler genellikle uygulayıcıyı başarılı bir şekilde çağrılan veya uyandırılan herhangi bir ruhun zarar görmesinden korumak icin ebedi daire icinde yapılır.

Yücelme (MORMONİZM). "Sonsuz yaşam" ile eşanlamlı olan yüceltilme, kurtuluşun en yüksek derecesidir. Yalnızca "müjdenin yasa ve törenlerine" itaat edenler bu mülkten yararlanma hakkına sahiptir. Mormon teolojisine göre, yüceltilmeyi hak edenler aslında tanrı haline gelirler ve tüm sonsuzluk boyunca sürekli olarak ürerler.

Tefsir (Hıristiyanlık). Hermenötikte kullanılan terim. Bir pasajın anlamı "dışarıda" belirlenir veya çıkarılır (örn.)

Kutsal Yazılar, Kutsal Kitap yazarının bağlamına ve amaçlanan anlamına dayanmaktadır. Bu sürecin tersine eisegesis denir.

yani bir metni "içine" okumak (e), belirli bir pasajın doğrudan bağlamının dışında bir şeydir. Birçok tarikat liderinin İncil'den alıntı yaparken bağlamı ve pasajın kastedilen anlamını dikkate almaması nedeniyle bu ayrıma dikkat etmek önemlidir. Bunun yerine, İncil'in içeriğine yabancı bir gündem okuma eğilimindeler.

Varoluşçuluk (Hıristiyanlık). Teolojik bir terimden çok felsefi bir terim olan varoluşçuluk, Hıristiyan tarihinin son iki yüzyılında önemli bir rol oynamıştır. Pek çok kişi Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'ı (1813-1855) "varoluşçuluğun babası" olarak görüyor. Kierkegaard, gerçek Hıristiyanlığın, kişinin onu mevcut bilinç durumunda deneyimlemesini ve bizzat İsa Mesih'in deneyimlediği şekilde kendi varoluşunun farkında olmasını içerdiğini ileri sürdü. Bu, yalnızca tarihsel nesnellik olarak rapor edilebilecek bir olgu değil, insanın öznesi ve durumuna ilişkin bir farkındalık ve durumdur. Böyle özgün bir deneyim, özverili bir yaşamı, kulluğa vurguyu, bu dünyevi hırs ve refahtan feragat etmeyi ve Tanrı ile kişisel bir karşılaşmayı içerir.

Kierkegaard'ın yazıları yirminci yüzyılın ikinci yarısında Hıristiyanlığı büyük ölçüde etkiledi. Bu, özellikle yeniden doğmuş hareketinde, Evanjelizm teolojisinin formülasyonunun önemli bir bölümünü doğurdu. Diğer Hıristiyan varoluşçular arasında Fyodor Dostoyevski (1821-1881) gibi önde gelen Rus düşünürler ve filozoflar yer alır. Nickolas Ber-dvev (1874-1948).

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Hıristiyan olmayan bir varoluşçuluk da gelişti. Kişisel deneyime yapılan vurgu, Hıristiyanlıkla ilgili hem epistemolojik hem de ontolojik hakikat iddialarını değerlendirmek için temel bir kriter haline geldiğinde, kişisel deneyimin sonunda Hıristiyan hakikat iddialarını tamamen geçersiz kılma ve insan varoluşunu Hıristiyanlıktan ayrı olarak tanımlama sahnesi hazırlandı. Hıristiyan olmayan varoluşçuluğun baş mimarı Fransız filozof Jean Paul Sartre'dı (1905–1980). Michael Foucault (1926–1984) ve Jacques Derrida (1930–2004) gibi postmodernist düşünürler de dahil olmak üzere pek çok kişi onun adımlarını takip etti.

Şeytan çıkarma (gizli; SATANİZM). İlahi gücün yardımıyla kötü bir ruhu (veya ruhları) kovma uygulaması. Hıristiyan kilisesi şeytan çıkarma eylemini geçmişe göre daha az uygulamaktadır, ancak bu hala gerçekleşmektedir. Genellikle gizli bir fenomen olarak kabul edilir.

Ekstra Duyu Algısı (ESP) (gizli). Bir olayı veya fikri beş duyunun ötesinde bir yöntemle algılama yeteneği. telepati, kehanet ve basiret ESP'yi kullanan birçok okült uygulama arasındadır. Duyu dışı algı, uyanıkken veya uyurken ve rüya görürken olduğu gibi çeşitli farkındalık durumlarında uygulanabilir. Buna genellikle "altıncı his" denir.

Göz Isırma (gizli). Bir bakışla lanet getirmek (nazar gibi).

Notlar

- 1 Betty J. Eadie, Curtis Taylor ile birlikte, Işığın Kucakladığı (Placerville, Kaliforniya: Gold LeafPress, 1992), 40–42.
- 2 Bkz. Douglas Groothuis, İşik Tarafından Aldatılmak: "İşiğin Kucaklaması"na Hıristiyan Bir Yanıt. (CRI Beyanı DE305, www.equip.org/free/DE305.htm/ adresinde bulunur.

F

Periler Doğa ruhlarını görün.

Fakir (İSLAM). Müslüman zahit, Arapça'da "fakir kimse" anlamına gelen kelimeden gelir. Fakirler, dönen dervişlerle ilişkilendirilirdi ve çoğunlukla dilenci ve sadaka arayan kişiler oldukları görülürdü.

Güz (Hıristiyanlık; MORMONİZM). Mormon kilisesi, Adem ile Havva'nın düşüşünün geçici ölüm ve ölümle sonuçlandığını öğretir. Ancak Mormonlar Düşüşü talihsiz bir olay olarak görmüyor. Aksine arzu edilen ve son derece gerekli bir şeydi. Görünen o ki, Düşüş olmasaydı hiçbir çocuk

hiç doğmamışsınızdır (2 Nefi 2:22-25).

Ancak Hıristiyanlığın hemen işaret ettiği gibi, burada çok önemli bir teolojik sorun ortaya çıkıyor: Peki ya Adem ile Havva'nın yasak meyveden yememeleri yönündeki Tanrı'nın emri?
Onların itaatsizliği Rabbin gözünde bir günah teşkil etmiyor muydu?
Mormonlar bu ikilemin nasıl çözüleceği konusunda anlaşamadılar.
Bazıları Adem'in aslında günah işlediğini iddia ediyor, ancak Tanrı bunu iyilik için kullandı (Brigham Young), diğerleri ise Düşüşün gerçek bir günah teşkil etmediğini iddia ediyor (Joseph Smith Jr.). Her iki durumda da, Düşüş ölümlülüğü ve fiziksel ölümü beraberinde getirirken, bunun gerekliliği Mormon kilisesinin insanlığın düşmüş ve günahkar bir doğavı miras aldığını savunmasını engelliyor.

Yanlış Kehanet; Sahte Peygamber (Hıristiyanlık). Bir peygamberin yanlış olduğu ortaya çıkan herhangi bir öğretisi ya da gerçekleşmeyen bir kehanet, sözde peygamberi yanlış olarak etiketler. Kutsal Kitap, sahte peygamberleri gerçek peygamberlerden tanımlama ve ayırma konusunda bu yönergeyi açıkça belirtir (Tesniye 13:1–5; 18:20–22). Birçok tarikat lideri gerçekleşmeyen tahminlerde bulunur.

Fama Fraternitatis (gizli; GÜL HRUCILIK). Gül-Haç uygulamalarının öğretilerini açıklayan referans kitabı.

Famba (gİzli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Afro-Küba tapınağı; Abakua ibadeti için kullanılan tapınak.

Tanıdık (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Gotik büyücülüğün daha eski biçimlerinde, cadılara eşlik eden veya onlara hizmet eden bir şeytana tanıdık gelirdi. Bazen insan yakınlarının hayvan şeklini aldıklarına inanılıyordu.

Bu inanışlara göre cadılar, büyü yapma ve kehanet gibi çeşitli amaçlar için sıklıkla yakınlarına danışırlardı. Literatürde tanıdıklara Phrin, Josophat, Grimoald (Oliver Cromwell'in tanıdıklarının adı) ve Zewviel gibi isimlerle hitap ediliyordu.

Fana (İSLAM; TASAVVUF). "Tanrı ile tüketildi." Mutasavvıf Ebu Hamid Gazali şöyle yazmıştır: "İbadet eden kişi artık ibadetini veya kendisini düşünmediğinde ve tamamen ibadet ettiği Kişiye odaklandığında, bu duruma fena denir." İbadet eden kişi Allah'tan bağışlanma diledikten sonra Muhammed tarafından bağışlanır ve daha sonra ilahi olanla birleşebilir. Fena kavramı en büyük ilgiyi İslam'ın Sufi ifadesinde bulur.

Fantezi Rol Yapma Oyunları: (FRP) (gizli). Oyuncuların efsanevi veya tarihi karakterlerin rollerini üstlendiği Zindanlar ve Ejderhalar gibi oyunlar . Bu oyunlar bağımlılık yapıcı ve zaman alıcı doğası, büyülere, okültlere, şiddete, tecavüze, hırsızlığa ve hatta bazı durumlarda intihara vurgu yapması nedeniyle endişe yarattı. Farrakhan, Louis (İSLAM MİLLETİ; d. 1933). İslam Ümmeti'nin şimdiki lideri

Fard, Wallace (İSLAM MİLLETİ; 1877–1940). Siyah Müslüman Hareketi'nin kurucusu Mekke'de doğdu.

Büyülenme (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Nazar kullanarak büyü yapmak. Satanizm'de ve bazı aşırı büyücülükte, büyüleme kötü amaçlar için kullanılıyordu.

Ancak modern cadılar bunu yapmaz. Wiccan Rede tarafından bunu yapmaları yasaktır.

Peder David(AİLE; 1919–1994). Eski Tanrının Çocukları'nın kurucusu David Berg'in varsayılan adı, şimdi Aile olarak adlandırılıyor.

Fetva (İSLAM). İslami bir dini hüküm veya bilgilendirilmiş bir bilimsel görüş. Fetva , yetkili bir kişi tarafından verilir ve çoğu durumda bağlayıcıdır, ancak tüm durumlarda geçerli değildir.

Kurban Bayramı (İSLAM). Koyunların sunulması ve kurban edilmesi. İslam'a göre etin yarısı fakirlere dağıtılacak.

Meslektaşlarımız; İkinci Derece (FREMASONLUK). İkinci

Masonluğun Mavi Locasında kişinin inisiye olarak ulaştığı derece.

Kadınsı İşaretler (astroloji; gizli). Dizisi çift sayılarla gerçekleşen burçlar, yani Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık.

Doğurganlık Tanrıla^rı (gizli). Yılın ve mevsimlerin ritmi boyunca gerçekleşen yeniden doğuş döngülerini temsil eden tanrılar ve tanrıçalar. Doğurganlık, ölümün hayata dönüştüğü döngünün bir parçasıdır.



Bu pentagram yüzük, eski bir cadı tarafından onu kötü ruhlardan korumak için fetiş veya tılsım olarak takılmıştı.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Fetiş (gizli; SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Özellikle Batı Afrika dinlerinde ruhların nesnelere sahip olabileceği inancı. Ayrıca bazı nesnelerin veya tılsımların kötü ruhları uzaklaştırabileceği inancı.

FFing (AİLE). "Flört ederek balık tutmak" anlamına gelen terim. FFing, Musa Davud'un "evanjelizm" tekniklerinden biridir. Tanrı'nın Çocukları'nın kadın üyeleri, erkekleri harekete katılmaya teşvik etmek veya hareket için para toplamak amacıyla (para karşılığında) cinsel ilişki teklif ediyor.

Beşinci Kök İrk (gizli, TEOSOFİ). İnsan ırkının mevcut varoluş durumu. Teozofi düşüncesinde takip edilecek yalnızca iki kök ırk daha vardır; gelişim çarkını tamamlayan altıncı ve yedinci. Figür (gizli).

Burç kelimesinin eş anlamlısı.

Fillmore, Charles S. (HIRİSTİYANIN BİRLİK OKULU; 1854–1948). Eşi Myrtle Fillmore ile birlikte Hıristiyanlık Birlik Okulu'nun kurucu ortağıdır.

Fillmore, Myrtle (HIRİSTİYANIN BİRLİK OKULU; 1845–1931). Eşi Charles .Fillmore ile birlikte Hıristiyanlık Birlik Okulu'nun kurucu ortağıdır.

Parmak ('gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bazı büyücülük ve okült inançlara göre manevi güç işaret parmağından kaynaklanır. "Küfür eden parmak" veya "cadı parmağı" olarak bilinir.

Ateş (gizli). Şeytanı simgeleyen ateş, dört elementten biridir.

Ateşte yürümek (gizli). Herhangi bir şekilde yanmadan veya zarar görmeden ateşin içinden geçmenin esrarengiz yeteneği. Uygulama dünya çapında okült çevrelerde yaygındır.

İlk Mesih Kilisesi Bilim Adamı Bkz. CHRISTIAN SCIENCE.

Birinci Başkanlık (MORMONİZM). Mormon kilisesindeki en yüksek otorite; Birinci Başkanlık, başkan ve iki danışmandan oluşur. Bunlar kilisedeki başlıca idari görevlerden sorumludur ve her Mormon Tanrı'dan özel vahiyler alabilse de, yalnızca başkan kilise için yetkili vahiy konusunda resmi olarak konuşabilir.

İlk Vizyon (MORMONİZM). İlk görüntü, Tanrı'nın Joseph Smith'in 1820 baharında on dört yaşındayken ona ilk kez göründüğü zamana bir göndermedir. Smith, Yakup 1:5 üzerinde düşündüğünü bildiriyor: "Eğer birinizin bilgeliği yoksa, bütün insanlara cömertçe veren ve azarlamayan Tanrı'dan istesin; ve ona verilecektir" (KJV).

Smith şöyle devam ediyor: Ormanda yalnız kaldığımda, "Diz çöktüm ve kalbimin arzularını Tanrı'ya sunmaya başladım. Beni tamamen alt eden bir güç beni ele geçirdiğinde bunu henüz yapmamıştım. . . .

Bir ışık sütunu gördüm

tam kafamın üstünde. . . . İşık üzerime geldiğinde, parlaklığı ve ihtişamı her türlü tanımlamaya meydan okuyan iki Şahsiyetin havada, üzerimde durduğunu gördüm. İçlerinden biri benimle konuştu, ismimle seslendi ve diğerini işaret ederek şöyle dedi: Bu Benim Sevgili Oğlumdur. Onu duy!" (Peygamber Joseph Smith'in Tanıklığı [Salt Lake City: İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi, 1984], 5). Smith, Tanırıya tüm mezheplerden hangisine katılması gerektiğini sordu. Bildirildiğine göre kendisine vizyonda "hiçbirine katılmaması çünkü hepsi yanılıyordu." Bunu kısa süre sonra başka vizyonlar izledi. Bu "ilk vizyon"un birbiriyle çelişen bes farklı acıklaması var.

Beş Büyük Yemin (JAINİZM). Jainist inanışlara göre beş yasaya sıkı sıkıya uyulmalıdır: (1) canlıların öldürülmesinin reddedilmesi; (2) sahtekârlık yapmayın; (3) açgözlülükten kaçının; (4) cinsel tatmin; ve (5) tüm dünyevi bağlılıklardan kaçının.

Beş K, (SİKHİZM). Ortodoks Sihler tarafından atfedilen ve tümü "k" harfiyle başlayan beş ilke. Bunlar arasında uzun saç (kesa), tarak (kangha), kısa pantolon (kacha), metal bilezik (kachu) ve kılıç (kirpan) bulunur.

Beş Sütun, (İSLAM). İslam'ın her takipçisinin yapması gereken beş temel uygulama: (1) her gün şehadet getirmek; (2) Mekke'ye dönerek günde beş defa okunan salat veya dualar; (3) sakat, sadaka vermek; (4) Sawm, Ramazan ayı boyunca tutulan oruç dönemi; ve (5) Hac veya her Müslümanın en az yılda bir kez yapması beklenen Mekke'ye hac ziyareti

Bir ömür boyu, yeter ki bu yolculuğu yapmaya gücü yetsin.

Beş İhlal (BUDİZM). İşlendiğinde kişiyi aydınlanmaya ulaşmaktan alıkoyan suçlar. Bunlar baba katili, anne katili, bir arhatın öldürülmesi, Budist rahiplerden oluşan bir topluluğu rahatsız etmek, bir Buda'ya vurmak ve kan akıtmaktır.

Beş Katlı Öpücük (BÜYÜCÜLÜK). Beş ayrı öpücük, beşli öpücüğü karakterize eder. Adanmış kişi her ayağı, her dizini, alt karnını, her memeyi ve dudakları öper.

Flagae (gizli; büyücülük). Aynada belirirken gizli bilgiler veren bir cadıya veya medyuma görünen tanıdıkların Gotik büyücülüğüne dair hayali bir inanc.

Akışkan Beden (gizli; TEOSOFİ). Astral beden ile eşanlamlıdır.

Uçan Merhem (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Orta Çağ'da cadıların, cadıların Şabatı'na uçmalarını sağlamak için kullandıkları merhem. Araştırmalar göstermiştir ki, bunlardan birkaçı

Kullanılan bileşenler sanrılar üretebilir. Uçan merhem için tipik bir tarif, akonit, belladonna, karaca otu kökü ve uyuşturucuya neden olabilecek atropini iceriyordu.

uçma yanılsamasına neden oldu.

Fo (BUDİZM). Nirvanaya ulaşmaya hazir olduğu noktaya ulaşmış bir Buda icin kullanılan terim.

Fonta (URANTIA). İnsan ırkının ebeveynlerinden birinin adı (bkz. Andon).

Yasaktır (İSLAM). İslam'a göre yasak olan uygulamalar şunlardır: Domuz eti ve diğer yasaklanmış yiyecekleri yemek, iftira, tefecilik, sodomi, escinsellik. zina. alkol ve sarhos edici her türlü icki tüketimi.

Forau (gizli). İstediği zaman ortadan kaybolabilen ve okült konusunda büyük bilgiye sahip bir cehennem tugayı.

Ford, Desmond (YEDİNCİ GÜN ADVENİZMİ; 1938-).

Adventist çevrelerde tartışmalı bir figür. Doğuştan Avustralyalı olan Ford, 1977'de Pacific Union College'da öğretmenlik yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Kendisinden "soruşturma kararı" ve diğer ilgili konularla ilgili görüşleri üzerine ders vermesi istendi. Bu durum hemen tartışmalara yol açtı ve kendisine özel görüşlerini yazıya dökmesi söylendi. Yedinci Gün Adventistleri liderliği, 1980 yılında, görüşlerinin onda yedisiyle aynı fikirde olmalarına rağmen, görüşlerinin hatalı olduğuna karar verdi. Öğretmenliğinden kovulması ve bakanlık yetki belgesinin kaldırılması, daha fazla tartısmaya vol actı ve tepkivle karsılandı.

Ulusal medyanın ilgisi. Ford, başkan olarak görev yaptığı Good News Unlimited adlı kar amacı gütmeyen bir bakanlık aracılığıyla bağımsız olarak çalışmaya devam ediyor. Dünya çapında seyahat ediyor, ders veriyor, ders veriyor ve yazmaya devam ediyor. Özel ilgi alanları arasında Pauline çalışmaları, Reformasyon, sağlık, fitness ve beslenme ve eskatoloji yer almaktadır.

Forrest, Nathan Bedford (KİMLİK HAREKETLERİ; 1821–1877). Ku-KluxKlan'ın ilk büyük büyücüsü.

Fort, Charles Hoy (gizli, 1847–1932). Psişik araştırmalar ve hayalet(ler) hakkında çok şey yazan, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış Amerikalı bir yazar. Bazıları Hoy'un UFO'lara olan yaygın ilginin günümüzdeki öncüsü olduğunu iddia ediyor. Hoy, The Book of the Damned (1919) ve Wild Talents (1932) gibi kitapların yazarıdır.

Güçlendirilmiş(astroloji; gizli). Bir .burçtaki iyi görünüşlü (bkz. yön) .işaret.

Falcılık (gizli). Okültün üç dalından biri. Falcılık kehaneti içerir ve tarot kartlarının okunması, kristal küreler, numeroloji ve benzeri gibi biçimler alır. Okültün diğer iki dalı büyü ve SPİRİTÜALİZM'dir.



Bristol, Wisconsin'de düzenlenen Rönesans Fuarı'nda çalışan bir falcı. Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Falcılık Formları (gizli). Çubuk ve sarkaç, burç, kristal top, el falı, tarot kartları ve psikometri.

Forum (FORUM, EST; URANTIA). Urantia kuruluşunda Forum, Urantia Toplumunun kurucu üyeleridir. Urantia Kitabının çalışmasına adanmış otuz altı adanmıştan oluşmaktadır . Erhardt Seminer Eğitimi'nde (EST) ikinci grup adı, kurucusu Werner Erhardt'ın EST'yi terk ettiği Forum'du. Dört Katlı Yol (SATCHIDANANDA ASHRAM INTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). İlahi İşık Topluluğu tarafından savunulan ve guru Maharaj Ji tarafından öğretildiği şekliyle ilahi şeylerin bilgisine götüren dört farklı yol: üçüncü kulak, üçüncü göz, ilahi nektar ve ilkel titreşim.

Dört Ayaklı Burçlar (astroloji; gizli). Dört ayaklı yaratıklar tarafından temsil edilen zodyak işaretleri. Bunlar Koç, Oğlak, Aslan, Yay ve Boğa'dır.

Dört Büyük Yemin (ZEN BUDİZM). Dindar bir Zen Budistinin günlük dört ilahisi.

Dört Yüce Gerçek (BUDİZM; ZEN BUDİZM). Budizm'in dayandığı dört temel ilke. (1) Tüm acılar evrenseldir. (2) Acı çekmenin cehalete dayanan bir nedeni vardır. (3) Acının ortadan kaldırılması mümkündür. (4)

Acının sona ermesine giden bir yol vardır (bkz. Sekiz Katlı Yol).

Dördüncü Kök Irk (gizli; TEOSOFİ). İnsan ırkının şu anda yaşadığı uygarlık ve çağın hemen öncesindeki çağ. Atlantis uygarlığı okyanusta kaybolduğunda aniden sona erdi.

Dördüncü Yol (OUSPENSKY-GURDJIEFF). Bir ilkenin adı

George İvanovitch Gurdjieff tarafından geliştirilen bu teori, kişinin benliğin beden, zihin ve duygusal merkezlerini aşarak tamamen uyumlu bir benlik geliştirebileceğini öne sürüyor. Bu "aşma" "dördüncü yol"dur ve ilk ücünü serpistiren ve geliştiren bir enerjidir.

Fox Sisters (SPIRITÜALİZM). Kate Fox (1841–1892) ve Margaretta Fox (1838–1893), modern maneviyatın orijinal başlatıcılarıdır (makaleye bakın).

Franz, Frederick (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ; 1894–1992).
Watchtower Bible and Tract Society'nin başkanı. Nathan H. Knorr
1977'de öldükten sonra Franz, Nathan H. Knorr'un yerini aldı. Franz,
organizasyonun yüksek görünürlüğünü korumada başarılı oldu. 22
Aralık 1992'de kalp krizinden öldü.

Frazer, Sir James George (gizli; 1854–1951). İngiliz bilgin, antropolog ve The Golden Bough: A Study in Magic and Religion adlı ünlü eserin yazarı . Frazer din, büyü ve bilimin antropolojik bir evrimini geliştirmeye çalıştı. Büyüyü, bu kitapta tanımlandığı şekliyle, yani doğayı doğaüstü yollarla kontrol etme ve manipüle etme yeteneği olarak anlıyordu ve sihir uygulayanların hatalı ve mantıksız akıl yürütme kullandıklarına inanıyordu. Ona göre din, ilahi yardım ve yardım için doğaüstü varlıklara başvurulmasıydı. Bilim, artık dine ve büyüye başvurmaya ihtiyaç duymayan modern aklın yollarının ortaya çıkmasıdır. Bu fikirler, modern antropologlar tarafından reddedilse de,

büyü ve dinin gelişiminin geniş kapsamlı fenomenolojik açıklamasını anlatmaya yönelik ilk girişimi temsil ediyordu. Frazer'ın diğer eserleri arasında Totemizm ve Dış Evlilik (1910) ve Eski Ahit'te Folklor (1918) yer alır. Frazer 1914'te sövalye unvanını aldı.

Arkadaşlar (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society üvelerinin diğer üveleri tanımlamak için kullandıkları terim.

Fr ig (gizli). Sakson bereket tanrıçası, şehvetliliği bünyesinde barındırmasıyla bilinir ve zinayla suçlanır. Hayatı korur, bilgeliğini kocasıyla paylaşır ve anaçtır.

prensip. Adı "eş" ya da "sevilen kişi" olarak tercüme edilebilir.

Hayal kırıklığı (astroloji; gizli). Astrolojide üç gezegenin çatışmasıyla ilgili bir durum. Hayal kırıklığı, üçünden biri diğer ikisinin yönlerini "hayal kırıklığına uğrattığında" ortaya çıkar.

Dolunay (gizli). Pek çok okült uygulayıcısı arasında dolunayın büyüyü daha güçlü bir şekilde etkilediği inancı.

Fuller, Curtis (gizli; 1912–). 1948'de uluslararası alanda popüler bir okült dergi haline gelen Fate dergisini kuran Amerikalı gazeteci. Fuller, John Federick Charles (gizli; 1878–1966). Büyücülükle ilişkisi Aleister Crowley ile olan ilişkisinden gelen İngiliz askeri ve tarihçi. Fuller, Crowley'in müritlerinden biri oldu. Akıl hocasına övgüsü Batıdaki Yıldız (1907) başlıklı bir kitap şeklinde geldi . Fuller muhtemelen öğretmeninin düşüncesini tanımlamak için "Crowleyanlık" terimini icat eden kisidir.

Fundamentalizm (Hıristiyanlık). Hıristiyanlık içinde on dokuzuncu yüzyılın sonlarında başlayan ve yirminci yüzyılın başlarında meyvelerini veren bir hareket. Liberalizme karşı ses çıkaran muhafazakar bir hareketti.

1909 tarihli The Fundamentals yayını, Hıristiyan inancının beş gerekli standardını öneren 1895 Niagara İncil Konferansı'nın daha önceki bir formülasyonunun tekrarıydı: (1) İncil'in yanılmazlığı; (2) İsa'nın bakireden doğuşu; (3) ikame kefaret; (4) İsa'nın fiziksel dirilişi; (5) İsa'nın yakında yeryüzüne dönüşü. Fundamentalizm esas olarak, on dokuzuncu yüzyıl liberalizmini ve Darwinizm'i benimseyenlere karşı bir protesto sesi çıkarmak isteyen Presbiteryen ve Baptist kiliseleri tarafından benimsendi. 1925'te William Jennings Bryan'ın (1860–1925) John T.

Scopes, Dayton, Tennessee'li bir okul öğretmeni, devlet okulunda evrim dersi veriyordu.

"Fundamentalizm" terimi artık, inkar etmeye devam eden çeşitli muhafazakar mezhepler için kullanılıyor.

liberalizm. Terim genel olarak anti-entelektüalizm imajını çağrıştırır ve sıklıkla bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde kullanılır. Pek çok muhafazakar Hıristiyan kendilerine Evanielik demevi tercih ediyor.

"Fundamentalizm" ya da "Fundamentalist" aynı zamanda dünyadaki pek çok dinde aşırı sağcılığa yönelik eğilimi tanımlamak için de kullanılıyor.

Furfur (gizli; SATANİZM). İnsan kollarına sahip kanatlı bir geyik ve şeytan biliminde cehennemin kontu olan alevli bir hikaye.

Fylfot Haçı (gizli). Gizli çevrelerde kullanılan, gamalı haça benzeyen bir haç. Birçok fylfot haçı, merkezinde güneş olacak şekilde zodyakın on iki burcunu taşıyan dört kareye bölünmüştür.

G

Gaia Hipotezi (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Bazı Yeni Çağ Hareketi uygulayıcılarının savunduğu, dünyanın birçok canlı sistemden oluşan canlı bir organizma olduğu ve insan vücuduna çok benzer şekilde davrandığı teorisi. Gaia kelimesi Yunanca "toprak" anlamına gelen kelimedir. Gandhi, Mahatma (HİNDİZM; 1869–1948). Yirminci yüzyılın en etkili dini liderlerinden biri olan Gandhi, felsefesi, öğretisi ve İngiliz empervalizminin başkısına karsı barıscıl direnis uygulamasıvla tanınır.

Gandi İngiltere'de eğitim gördü ve burada ilk kez İncil'i ve Bhagavad Gita'yı, Blavatsky'nin Teösofinin Anahtarı'nı ve Edwin Arnold'un Asya'nın Işığı'nı okumaya başladı. O da bu sırada vejetaryen oldu. Büyük dini metinleri okumak onu, hem Güney Afrika'da küçük Hint nüfusunu küçümseyen beyaz hükümete karşı hem de Hindistan'da İngilizlerin kendi vatandaşlarına uyguladığı baskıya karşı uyguladığı dini hoşgörü, feragat ve şiddetsizlik ilkelerini benimsemeye yöneltti. Gandhi, 1947'de gerçekleşen uzun bir bağımsızlık mücadelesinde Hindistan'a liderlik etti. Hindistan'da Müslüman ve Hindu vatandaşlar arasında devam eden şiddet, onun neredeyse ölüm noktasına kadar oruç tutmasına neden oldu. Buna rağmen Hindistan'ın dini açıdan Hindu Hindistanı ve Müslüman Pakistan olarak bölünmesi onu büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ocak 1948'de 79 yaşındayken Yeni Delhi'de bir suikastçı tarafından öldürüldü.

Ganj (HİNDİZM). Hindistan'da bulunan Hinduizm nehirlerinin en kutsalına Ganga Mai (Ganj Ana) adı verilir. Nehrin kaynağı Himalayalar'dadır ve doğuya doğru bin mil boyunca akarak Bangladeş'teki Bengal Körfezi'ne dökülür. Hindular, kaynağının Vişnu'nun nilüfer ayaklarından geldiğine ve nehrin temizleme ve arındırma gücüne sahip olduğuna inanırlar. İçinde yıkanarak kişinin ruhu tüm günahlardan arınabilir. Suyu içmenin hastalıkları ve hastalıkları iyileştirdiği iddia ediliyor. Nehrin kıyısı boyunca çok sayıda kavşakta ghatlar vardır (buralara giden merdivenler).

suya kadar). Burada Hindular dualarını sunmadan önce yıkanırlar; Burada ölü yakma da yapılıyor ve ölenlerin külleri kutsal sulara serpiliyor. Şu anda Ganj Vadisi'nde üç yüz milyona yakın insanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Gence (RASTAFARIANİZM). Esrar Rastafaryanların üyeleri tarafından içildi.

Gardner, Gerald (gizem; CADILIK; 1884–1964). Aleister Crowley'in etkisi altında Ordo Templi Orientis'e katılan ünlü okült uygulayıcısı. Büyücülük yapmayı yasaklayan yasalar 1951'de yürürlükten kaldırıldığında Gardner OTO'dan ayrıldı ve kendi meclisini kurdu. Yirminci yüzyılda büyücülüğün yeniden canlanmasından büyük ölçüde sorumlu olarak lanse edildi. Yazıları arasında High Magick's Aid (1949), Witchcraft Today (1954) ve The Anlamı of Witchcraft (1959) vardı. Gardner, Crowley'nin yanı sıra Margaret Murray'den ve çok sayıda okült yazıdan da etkilendi; kendi yazıları, modern pagan ve büyücülük grupları üzerinde en büyük etkiye sahip olmaya devam ediyor. Onun tanınmış din değiştirenleri arasında Alexander Sanders, Sybil Leek ve Raymond ve Rosemary Buckland yer alıyor.

Gardnerians (BÜYÜCÜLÜK). Gerald Gardner'a ait olan veya onun öğretilerini takip eden cadılar. Giysiler (MORMONİZM). Tapınakta hizmet eden Mormonlar, tapınak ritüellerinde yapılan yeminleri simgelemek üzere çeşitli yerleri işaretlenmiş ve kesilmiş özel kıyafetler ve iç çamaşırları giyerler. Elbise giymenin nedeni, Adem ile Havva'nın, Tanrı'ya karşı yaptıkları günahkar itaatsizlik nedeniyle çıplaklıkları utanç verici hale geldiğinde örtülmeleridir.

Jartiyer (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bazı büyücülük meclislerinde kişinin rütbesini gösteren, diz üstünde bacağa bağlanan şeritler.

Garuda (HİNDİZM). Vishnu'nun bindiği kuş.

Garuda Mantra (HİNDİZM). Söylendiğinde zehirli bir yılanın ısırdığı kisiyi iyilestirebilen bir mantra.

Garvey, Marcus (İSLAM MİLLETİ; RASTAFARYANLIK; 1887–1940). Evrensel Zenci İyileştirme Derneği'ni kuran kişi.

Gautama, Siddharta (BUDİZM; MÖ 563–483). Gautama, otuz beş yaşındayken, birçok ruhsal arayıştan sonra, aydınlanmaya ulaşana kadar bir ağacın altında oturmaya karar verdi. Bu çaba onun tüm cehaletini tasfiye etmesi ve bilimin özü haline gelen ilmi elde etmesiyle sonuclanmıştır.

Budist düsüncesi.

Gede (VOODOO). Ölüm tanrısı ve özellikle ölüler için.

Geller, Uri (gizli, 1946–). İsrail'de doğan Geller, çelik nesneleri bükmek için zihin gücünü kullanma yeteneğiyle ün kazandı. Geller tartışmalı bir isim. Bilim adamları ve Stanford Üniversitesi Araştırma Enstitüsü tarafından incelenirken, İngiltere'deki Psişik Araştırmalar Derneği'nin sınavına girmeyi reddetti. İllüzyonist James "İnanılmaz"

Randi, 1972'deki Johnny Carson şovunda aynı becerileri tekrarlayarak Uri Geller'in numaralarını acığa cıkardı.

Gelospy (gizli). Bir kişinin kahkahasını dinlemeye dayalı kehanet yapma eylemi.

İkizler (astroloji; gizli). Latince "İkizler" anlamına gelen kelimeden alınan İkizler burcu, 21 Mayıs ile 21 Haziran arasındaki dönemi yöneten zodyakın üçüncü burcudur. Astronomide İkizler takımyıldızındaki en parlak iki yıldız Castor ve Pollux'tur. efsanevi ikizlerin isimleri. İkizler burcunun materyalist, istikrarsız ve ikiyüzlü olduğu söylenir ancak aynı zamanda kendini ifade eder, açık ve diğer insanlara karşı dışa dönüktür. İkizler burcunun siyaset, tiyatro ve diğer kamusal ifade biçimleri için doğru özellik kombinasyonuna sahip olduğuna inanılıyor.

Genii (İSLAM). İslam'da Adem ve Havva'dan önce gelen üstün varlıklar sınıfı olan cinler olarak etiketlenmiştir. Kuran'a göre bu canlılar meleklerle insanlar arasında bir varlık halindedirler ve hatta Hz. Süleyman tarafından muhteşem tapınağının yapımında görevlendirilmişlerdir.

Gentile (Yahudilik; MORMONİZM). Mormonizmde Mormon olmayan; Yahudiler bile Yahudi olmayanlar olarak kabul ediliyor. Yahudilikte Yahudi olmayan terimi Yahudi olmayan tüm insanlar icin gecerli olan etnik bir terimdir.

Geomancy (gizli). Bir küre veya harita kullanan bir kehanet şekli.

Germain Bkz. KİLİSE EVRENSEL VE ZAFER.

Geomancy (gizli). Bir küre veya harita kullanan bir kehanet şekli.

Germer, Karl (okült, 1885–1962), 1947'de Ordo Templi Orientis'in başkanı olarak Aleister Crowley'den sonra gelen ünlü Alman okültist. Germer, Crowley'in eserlerinin, özellikle de daha önce yayınlanmamış olanların yayınlanmasını teşvik etmek için çok şey yaptı.

Gestic Magic (gizli). Kötü ruhlardan yardım istemek

kara büyü uygulayın.

Hayalet (gizli). Bir hayalet; genellikle bu hayattan ayrılan birinin ruhani varlığının tezahürü veya görünümü.

Geleneksel Hıristiyanlığa göre hayaletler aslında şeytanların veya meleklerin tezahürleridir, zira ölenler dünyaya geri dönemez ve kendilerini hiçbir şekilde tezahür ettiremezler. İznik İmanı, Tanrı'nın "görünen ve görünmeyen her şeyi" yarattığını belirtir. Melekler ve şeytanlar/hayaletler bu görünmez dünyanın bir parçası olarak sınıflandırılır. Hayalet terimi aynı zamanda diğer birçok okült tezahür icin de gecerlidir.

Ghoul (gizli; SATANİZM). Ölülerin cesetleriyle beslenmek için mezarları soyan kötü bir ruh veya şeytani bir varlık. Bir gulyabani, tüm iblislerin en korkutucu ve tehlikeli olanlarından biridir. Arabistan'da efsanelere göre gulyabaniler gizli, karanlık yerlerde gizleniyor ve sadece ölü bedenlerle beslenmekle kalmıyor, yaşayanları da terörize edip öldürüyor.

Gilead Gözetleme Kulesi İncil Okulu (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ).
1943'te açılan ve açıkça işçileri eğitmek amacıyla Watchtower Bible
and Tract Society'nin sahibi olduğu ve işlettiği bir İncil koleji. Başlangıçta
New York'un kuzey kesiminde bulunan okul, 1960 yılında Topluluğun
genel merkezinin karşısındaki Brooklyn'deki Columbia Heights'a
taşındı. Eğitim süresi normalde on ay sürer. Gilead okuluna gidemeyen
işçiler Krallık Hizmet Kursunda daha kısa eğitim dönemlerine
katılabilirler.

Glossolalia (Hıristiyanlık). Yunancadan "dil" ve "konuşmak", yani "dillerle konusmak" anlamına gelir.

Bu, Pavlus'un 1 Korintiller 12:8-10'da bahsettiği Kutsal Ruh'un çeşitli armağanlarından biridir; bu sayede böyle bir yeteneğe sahip olan kişi, kendisinin bilmediği bir dilde Tanrı'ya övgüler sunabilir. Kilise tarihinde, özellikle de on dokuzuncu yüzyılda, İngiltere'deki canlandırmacı gruplar ve yirminci yüzyılın başlarında Amerika'daki Pentikostalizm tarafından yeniden kullanıma sunulduğunda popüler bir fenomen haline geldi. "Dillerde konuşmak" Pentekostal ve karizmatik Hıristiyanlar arasında normatif bir uygulamadır.

Glottologus (gizli). Bilinmeyen dillerde konuşma yeteneğine sahip bir medyum.

Cüceler (gizli). Element(ler)in ruhlarının ve aynı zamanda yeraltı cücelerinin adı. Dost canlısı olduklarına ve insanlar gibi yaşadıklarına inanılıyor.

Gnostisizm (Hıristiyanlık). İkinci yüzyıl gnostikleri, Yunanca gnosis (bilgi) sözcüğünden yola çıkarak, kendilerini sıradan Hıristiyanlardan üstün kıldığını iddia ettikleri gizli bir bilgiyi savunan bir mezhep oluşturdular. Hareket, Babil, Mısır, Suriye ve Yunanistan'dan (Makedonya) yayılan Hıristiyanlık öncesi pagan felsefelerinden doğdu. Paganı birleştirmek

felsefe, bazı astroloji ve Yunan gizem dinleri ile Hıristiyanlığın havarisel doktrinleri, gnostisizmin antik kilisede güçlü bir etkisi haline qeldi.

Gnostisizmin temel önermesi dualist (bkz. dualizm) dünya görüşüdür. Yüce Baba Tanrı "iyi" ruh dünyasından çıkmıştır. Ondan, ardı ardına gelen sonlu varlıklar (sonsuzluklar) ortaya çıktı; bunlardan biri (Sophia), bir yaratıcıyı (yaratıcı Tanrı) doğurdu. Yaratıcı Tanrı, maddi (ve dolayısıyla kötü) dünyayı, onu oluşturan çeşitli organik ve inorganik seylerle birlikte ortaya çıkardı.

Marcion (yaklaşık MS 160) ve Valentinus gibi Hıristiyan gnostikler, kurtuluşun çağlardan biri aracılığıyla, gizli bilgiyi (gnosis) iletmek ve ışığın tutsak ruhlarını serbest bırakmak için karanlığın kötü güçlerinden kaçan Mesih aracılığıyla geldiğini öğrettiler . maddi dünyevi dünyadan daha yüksek manevi dünyaya. Mesih, insan gibi görünmesine rağmen hiçbir zaman insan bedenine sahip olmadı ve bu nedenle insan duygularına ve zayıflıklarına tabi değildi.

Bazı kanıtlar, gnostisizmin yeni başlayan bir biçiminin havarisel çağda ortaya çıktığını ve Yeni Ahit mektuplarının birçoğunun (Koloseliler; Pastoral Mektuplar; 1 Yuhanna) odak noktası olduğunu öne sürüy Ancak gnostiklere karşı en büyük polemik patristik dönemde Irenaeus (yaklaşık 130-yaklaşık 200), Tertullianus (yaklaşık 160-yaklaşık 225) ve Hippolytus'un (yaklaşık 170-yaklaşık 225) özür dileyen yazılarıyla ortaya çıkar. 236). Gnostikler kâfir olarak damgalandı ve

Ortodoks Hıristiyanlar tarafından her zaman bu şekilde kabul edilmiştir. Gnostisizm, 1945-1946'da Mısır'daki Nag Hammadi metinlerinin keşifleri sonucunda şu anda birçok araştırmadan geçmektedir. Pek çok tarikat ve okült grup, eski gnostisizmden bir miktar etkilendiğini iddia ediyor. Avrıca bkz.

Keçi (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Bir baphomet imgesi, aynı zamanda karanfil tırnaklı bir keçi kafası ve kolları ve elleri olan bir adam gövdesi olan mitolojik bir figür olan "Pan" ile de temsil edilmektedir. Gotik büyücülükte, şeytanın, cadının Şabatı'na başkanlık ederken aldığı biçim veya şekildir. Hıristiyanlıkta Mesih, dünyanın günahlarının kefareti olarak kendini feda eden Tanrı Kuzusu'dur. Bu nedenle İsa'nın takipçileri koyun olarak kabul edilir. Dünyanın sonunda, İncil koyunların (müminlerin) asi keçilerden (şeytanın çocukları) ayrılacağı Kıyamet Günü'nden bahseder.

Keçi Ayağı (SATANİZM). Şeytanın sembolü.

Keçi Kafası(gizli; SATANİZM). Keçi başı, Şeytan'ın ve ölümün doğrudan sembolüdür (ayrıca bkz. keçi, .baphomet).



"Şeytanın Elçiliği"nin (Anton LaVey'in Şeytan Kilisesi'nin parçalanmış bir grubu; bkz. SATANISM J lideri Jay Solomon (Yaj Nomolos) , Pensilvanya'daki bir kasabadaki okült Emporium'unda bir keçi kafasını satışa çıkarıyor. George Mather'ın izniyle

Goety (gizli). Diğerlerinin yanı sıra kara büyünün bir türü, ruh dünyasıyla nasıl temas kurulacağına dair yönergeler sağlayan.

Gohonzon (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Çeşitli ilahi isimlerin yanı sıra Lotus Sutra'nın bir çizimini içeren kutsal tomar.

Gohonzon, Nichiren Shoshu'nun üç kutsal ilkesinden biridir (ayrıca bkz. Daimoku, Kaidan).

Altın Şamdan (Yahudilik). Çıkış 25:31–37'de anlatılmaktadır; 37:17-24'te, altın şamdan (veya kandillik veya menora) aslında dövülmüş altından yapılmış yedi kandildi. Her iki yanında üç dal bulunan merkezi bir gövdeden oluşuyordu.

Altın şamdan, çadırın ilk bölümünün güney tarafında duruyordu. Her akşam yakılıyor ve her sabah ertesi akşam kullanılmak üzere onarılıyor. Zeytinyağına batırılmış pamuk alevi besledi ve körükledi. Süleyman'ın olduğu zaman

Tapınak çadırın yerini aldı, bir tane yerine on tane altın şamdan kullanıldı (1 Krallar 7:49; 2 Tarihler 4:7). Babil Esareti sırasında, tapınağın diğer mobilyalarının çoğuyla birlikte şamdanlar da Babil'e taşındı. Zerub-babel'in yeni tapınağı tek şamdana geri döndü (1 Mak. 1:21; 4:49). Titus MS 70 yılında Kudüs'ü fethettiğinde, altın şamdan çıkarıldı ve Roma'ya taşındı; burada daha sonra MS 91 yılında Roma'nın Kudüs ve Yahudiliğe karşı kazandığı zaferin bir anıtı olan ünlü Titus Kemeri'ni süsledi.

Altın Tabaklar Bakınız MORMONİZM; Mormon Kitabı.

Gorgon (gizlÎ, Yılan benzeri saçlara sahip, Stethno, Eurale ve Medusa adında üç kanatlı bir canavar veya üç kız kardeş. Korkunç bakışları talihsiz bir kurbanı dönüştürebilir tas.

Aziz Barnabus İncili (İSLAM). İslam'ın Kur'an'la temel uyum içinde olduğu düşünülen apokrif bir yazı Doktrin ve inanc söz konusu olduğunda.

Gosvami (HİNDİZM). Zihin üzerinde kontrole sahip olmak ve duyular.

Gotik Büyücülük (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan ve The Malleus Malificarum (Cadı Çekici) tarafından popüler hale getirilen belirli bir büyücülük biçimine verilen ad. Bu büyücülük biçimi, Gotik büyücülüğün başlangıcının HIRİSTİYANLIK'ta, özellikle de birçok insanın cadı olmakla suçlandığı ve asılarak idam edildiği Engizisyon döneminde ve sonrasında başladığını iddia eden günümüzün modern .wicca'sından ayırt edilmelidir. yakmalar ve işkence. Günümüzün wicca'sı, gerçek büyücülüğün Gotik dönemde başlamadığını, Hıristiyanlıktan önce gelen Kelt paganizminde başlangıcının olduğunu savunuyor.

Govi (gizli; VOODOO). Yakalandıktan sonra küçük bonajı saklamak için kullanılan kilden bir kavanoz .

Büyük Sihirbaz(KİMLİK HAREKETLERİ). Ku KluxKlan'ın yüce lideri.

Grant, Kenneth (gizli; 1924–). Karl Germer gibi Aleister Crowley'in öğretilerini desteklemeye devam eden İngiliz okültist. Grant, Ordo Templi'nin başkanı olduğu konusunda ısrar etti Orientis, iddiasına .OTO'nun Berkley, California şubesi tarafından itiraz edilmesine rağmen. Grant birkaç tane yazdı

The Magical Review, Cults of the Shadow ve Outside the Circle of Time dahil olmak üzere .magic üzerine kitaplar .

Granth Sahib(SİKHİZM). Sihizmin kutsal yazıları.

Grasshof, Louis von See Max Heindel.

Büyük Uyanışlar, (Hıristiyanlık). Amerikan kilise tarihinde iki canlanma hareketi Birinci ve İkinci Büyük Uyanış olarak bilinir. Birinci Büyük Uyanış ruhen büyük ölçüde Kalvinistti ve 1726'da New Jersey'deki Hollanda Reformcu kiliseleri arasında patlak verdi. Hareket New England'a yayıldı ve orada belki de Amerika'nın en iyi teologu Jonathan Edwards'ın (1703-58) etkisi altına girdi. ve mevkidaşı George Whitefield (1714-70). Her ikisi de, vaazlarının bir sonucu olarak Hıristiyanlığa gerçek dönüşümlerin gerçekleştiğini görmekle ilgilenirken, aşırı duygusallığı reddettiler. Birinci Büyük Uyanış'ın bir sonucu olarak, "Eski İşıklar" (rasyonalizme başvuranlar) ile "Yeni İşıklar" (duygusallığa ve dönüşümde insanın kararına başvuranlar) arasında keskin bir ayrım ortaya çıktı. Eski İşıklar sonunda UNITARYANSIZMA doğru sürüklendi.

Başka bir canlanma ya da uyanış New England'da başladı.

onsekizinci yüzyılın sonu ve ondokuzuncu yüzyılın başı. Bu uyanış, mizaç açısından oldukça Arminian'dı ve oldukça duygusallıkla yüklüydü. Başarı artık müjdeye olan sadakatle değil, vaizlerin sayısı ve popülaritesiyle ölçülüyordu. Dini canlanmada hile ve manipülatif teknikler kullanan eğitimsiz "bakanlara" karşı açıklık, Amerika'nın birçok yeni tarikat için bir üreme alanı haline gelmesine izin veren açıklığın aynısıdır. Bu hareket aynı zamanda büyüyen ve genişleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne dini bir canlanma da getirdi.

Büyük Hayal Kırıklığı (YEDİNCİ GÜNADVENTİZM). 1831'de İsa'nın dönüşünün 21 Mart 1844'te veya öncesinde gerçekleşeceğine dair uyarılar yayınlamaya başlayan WilliamMiller'in (bkz. Millerci Hareket) takipçilerinin yaşadığı hayal kırıklığını anlatmak için kullanılan ifade. Bu kehanetin başarısızlığı, yeniden hesaplamayla sonuçlandı. tarih 22 Ekim 1844. Bu ikinci tarihin başarısızlığı, Yedinci Gün Adventizmi tarihinde Büyük Hayal Kırıklığına neden oldu; bu isim, Miller'in sadık takipçilerinin daha sonra Ellen G. White'ın (1827–1915) liderliği altında kendilerini adlandırmalarını sağladı.

Büyük Kardeşlik(KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). İsa Mesih ile birlikte sonsuza kadar hüküm sürme ayrıcalığını hak eden Kutsal İnsan Tarikatı üyeleri.

Büyük Çağrı (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Alice Bailey tarafından 1937'de yazılan bir dua. Birçok Yeni Cağ adanmısı bunu okur

Yeni bir paradigmanın veya Yeni Çağ ütopyasının gelişini başlatmaya vardımcı olacağına inanarak dua edin.

Büyük Feragat (BUDİZM). Siddharta Gautama'nın hayatındaki o an, yirmi dokuz yaşındayken, kraliyetteki haklı mirasından vazgeçtiği, karısını ve çocuğunu terk ettiği ve gerçeği arayan bir dilenci olduğu an.

Büyük Ayin (BÜYÜCÜLÜK). Başlıca wicca geleneklerinin uyguladığı en önemli ayin. Kadın/erkek kutuplaşması ilkesini hatırlatan bir törendir. Yaşamın doğayla ve dünyayla uyumunu sembolize eder. Ya tüm katılımcıların huzurunda sembolik olarak bir coven içinde gerçekleştirilir ya da bir erkek ve kadın cadı arasında özel olarak gerçek bir seks eylemi olarak gerçekleştirilir.

Büyük Bölünme (Hıristiyanlık). Terim öncelikle Hıristiyan kilisesinin tarihindeki iki olayı tanımlamak için kullanılır. Bunlardan ilki, MS 1054'te Doğu (Doğu Ortodoks) ve Batı (Roma Katolik) kiliseleri arasındaki qedikti.

Büyük Beyaz Kardeşlik(KİLİSE EVRENSEL VE ZAFER). "BEN'İM" öğretisini birbirini takip eden nesillere aktaran, tarihteki seçkin manevi şahsiyetlerin (Yükselmiş Üstatlar) zinciri. Bunlar arasında İsa Mesih, Buda, Muhammed, Aziz Francis, Aziz bulunmaktadır.

Germain, Mark Prophet ve diğerleri.

Griffin (gizli). Aslanın bacaklarına, kartalın kanatlarına ve kafasına sahip bir yaratık. Kuşların en büyüğü olduğu söyleniyor.

Grihastha (HİNDİZM). Bir ailenin veya evin reisi.

Grimories (gizli). Orta Çağ'a kadar uzanan büyü ve ritüel koleksiyonları. Grimories'in sıklıkla eski İbrani ve Mısır kaynaklarından geldiği iddia edilir. Bunlardan bazıları: "Süleyman'ın Anahtarı", "Süleyman'ın Küçük Anahtarı", "Büyücü Abra-Merlin'in Kutsal Büyüsü" ve "Honorius'un Yeminli Kitahı"

Gris-Gris (gizli; Yoruba; VOODOO). Afrikalı kabilelerin kötü ruhları kovmak için kullandıkları muskalar. Bu terim aynı zamanda büyülü sözler yoluyla kötü büyüler yapan cadı doktorlarını da ifade eder.

Gros Bon Ange (gizlî, VOODOO). "Büyük iyi melek" olarak tercüme edilen gros bon ange, her insanın sahip olduğu iki ruhtan biridir. Bedeni terk edip dolaşabilme özelliğine sahiptir. Geri dönmezse ölüm meydana gelir. Ayrıca bkz. petit bon ange.

Gross, Darwin (ECKANKAR; nd). 1971'de Paul Twitchell'in ölümünden sonra Eckankar'ın başına geçen, 972 numaralı Yaşayan Eck Ustası. Gross'a gösterişli bir unvan verildi. "Tanrı'nın çağımızın gurusu"; "Erkekliğin en görkemli örneği, soyluların en asili "

Grup Ruhu (okült; SPİRİTÜALİZM; TEOSOFİ). Bir ruhun, reenkarnasyon süreci yoluyla aydınlanmaya giden yolda bulunan belirli sayıda ruhun gözetmeni olduğu fikri.

Muhafızlar (İNCİL ANLAYIŞ KİLİSESİ). Forever Ailesi'nin koyunlar ve kuzular üzerinde yetki sahibi olan liderleri.

Rehber (gizli; SPİRİTÜALİZM). Ruh dünyasıyla temas kurmaya çalışan medyumlara yardım, tavsiye veya rehberlik sunmak için mevcut olan bir seanstaki ruh. Rehberler genellikle gurular, bilgeler, Hindu ustaları, rahipler ve yüzyıllar öncesinden gelen diğer büyük ruhani liderlerdir.

Kılavuzlu Görüntüler (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Görselleştirmenin alternatif adı.

Guira (SANTERIA; VOODOO). Müzikal olarak ritim enstrümanı olarak kullanılan çubuk seti.

Gurdjieff, George Ivanovitch (OUSPENSKY-GURDJIEFF; 1872–1949). 1919'da İnsanın Gelişimi Enstitüsü'nü kuran Rus filozof. Felsefesi



Guru (HİNDİZM). İlahi bir rehber; manevi bir öğretmen veya usta.

Guru Arian (SİKHİZM). Granth Sahib'in toplayıcısı/editörü .

Guru Dev Aşkın meditasyona bakın.

Gyromancy (kehanet; gizli). Bir kişinin yorgunluktan veya baş dönmesinden bayılıncaya kadar tekrar tekrar bir daire içinde yürüdüğü kehanet şekli.

Kişi daha sonra düşüşün konumuna göre geleceği tahmin etmeye başlar.

Н

Haborym (gizli; SATANİZM). .devil için alternatif ad

ya da cehennemin dükü. Genellikle şeytanın bu tasviri üç başlı (bir adam, bir yılan ve bir kedi) ve bir meşale taşıyan bir şekilde tasvir edilir. Haborym, insani felaketlerin ve soykırımların nihai seytanıdır.

Hadis (İSLAM). Muhammed'in sözleri, sözleri ve uygulamaları, peygamberin ölümünden sonra toplanıp bir araya getirilmiştir. Hadisler veya "gelenekler", Kur'an'ı yorumlamanın yanı sıra onu detaylandırmaya da hizmet eder. Avrıca bkz. sünnet.

Saç (gizli). Büyücünün sihirli güdünün saçında olduğuna inanılıyor. Bu eski bir gelenektir ve hatta Kutsal Kitap'ta Şimşon'un saçı kesildiğinde gücünü kaybettiği tasvirine de yansımış olabilir (Hüküm 14-17).

Hac (İSLAM). Müslümanların ömürleri boyunca en az bir kez yapmaları gereken kutsal Mekke hac ziyaretidir. Hacı, İslam'ın Mekke'de bulunan ana türbesi olan Kabe'nin etrafında geleneksel olarak yedi kez yürür. Bu hareket, Hacer'in İbrahim tarafından çöle kovulan İsmail'i ayakta tutmak için nasıl su aradığını anıyor. Arafat Dağı'nı ziyaret

Muhammed'in Medine'deki türbesi de bir hacı tarafından yapılan hac görevleri arasındadır.

Hakata (kehanet; gizli). Büyücü doktorun kemik, fildişi veya tahta alıp parçaları yere fırlattığı bir Afrika coğrafyası biçimi. Sonuçta ortaya çıkan konfigürasyon Daha sonra incelendi ve yorumlandı.

Salon (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Salon, Watchtower Bible and Tract Society üyelerinin ibadet için yerel olarak bir araya geldiği krallık salonunun kısaltmasıdır.

Cadılar Bayramı Cadının takvimine bakın.

Halomansi (kehanet; gizli). Alomansi olarak da yazılan bu, tuz granüllerinin bir yüzeye bırakıldığı ve ortaya çıkan desen ve konfigürasyonların daha sonra incelendiği ve yorumlandığı bir kehanet biçimidir.

Hamsa (HİNDİZM). Kendi başına ve kendi başına ruh.

El tutma (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Wiccan geleneğinin düğün törenleri; Cadının düğünü, yüzük değişimini, süpürgeden atlamayı ve ister gerçek ister sembolik olsun büyük cinsel birleşme ayini içerebilen sihirli çember içinde gerçekleştirilir.

Zafer Eli (gizli; SATANİZM). Satanizm'de bu terim, idam edilen bir kişinin elinin genellikle asılarak kesilmesi uygulamasına uygulanır. Daha sonra el bir beze sarılır ve bir kavanozda salamura edilir. Birkaç hafta sonra güneşte veya fırında kurutulur.

Ruhların Elleri (kehanet; gizli). Bir seansta tam vücut yerine yalnızca ruhun ellerinin göründüğü durum.

Hanley, John (LIFESPRING; nd). New Age kendini gerçekleştirme eğitimine önem veren Hayat Pınarı'nın kurucusu.

Hanuka (Yahudilik). MÖ 167'de Suriye zulmüne karşı isyan başlatan Judas Maccabeus'un zaferini kutlayan Yahudi kutsal günü.

Hanuman (HİNDİZM). .Rama'ya bakan yoğun tanrı aşığı (bkz . Bhakta). Hanuman'a maymunların tanrısı da denilir ve bu nedenle maymunlar da inekler qibi kutsal kabul edilir.

Haquigah (İSLAM; TASAVVUF). Manevi yolcunun aradığı mistik ama gerçek gerçeklik.

Hare Krishna (ISKCON). Hare Krishna hareketinde sevgi ve bağlılığın tanrısına verilen isim. Hareketin üyeleri inançlarının kuruluşunu on altıncı yüzyıl Hint azizi Sri Chaitanya Mahaprabhu'ya atfederler. Bu adam ilahi söyleyerek, dans ederek vb. kullanarak Krishna'ya anlamlı ve adanmış bir ibadet başlattı. Modern Krishna ibadeti

Amerika Birleşik Devletleri'ne AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Harimandir (SİHİZM). Hindistan'da bulunan Sih tapınaklarının en kutsalı olan Altın Tapınağa verilen ad.

Harijan (HİNDİZM). Dokunulmazlar veya dışlanmışlar, Hinduizm'de bir kast. Bu ve diğer kastlar kabul edilen dini, sosyal ve ekonomik düzenlere göre düzenlenmiştir.

Harmonik Yakınsama (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Yeni Çağ taraftarı Jose Arquelles tarafından sunulan bir kehanet.

Arguelles, ilk binyılın başında yaşayan Quetzalcoatl adında bir Maya peygamberinin olduğuna inanıyor. Quetzalcoatl on üç cennet ve dokuz cehennemin gerçekliğini kehanet etti. 1953 yılında, bir önceki yıl bir Maya mezarı açıldıktan sonra Arguelles, kehanetlerin anlamlarını araştırmaya ve araştırmaya başladı. Arguelles, Maya takviminin zaman ölçümünde gerçek takvim olduğuna inanıyordu.

"Normal toplum", Arguelles'in "12:60: on iki aylık takvim, 60 dakikalık saat olarak adlandırılan bilinçsiz, düzensiz, yapay zamanlama frekansı tarafından yönlendirilen fikir birliği gerçekliği" olarak adlandırdığı şey tarafından yönetilir (bkz. Arguelles'in web sitesi www.indigosun.com/april98). /harmony.htm).

Arguelles Maya takvimine Zaman Yasası adını verdi. Dünya yanlış bir takvime göre yaşadığı ve dolayısıyla gerçek zamana ayak uyduramadığı için "ahlaki bir acil duruma" doğru qidiyoruz.

Arguelles, Gregoryen takviminin kullanımından Maya 28 günlük 13 ay takvimine qeçişin uyum ve barışa yol açacağını öne sürüyor.

Arguelles, 16-17 Ağustos 1987'de dünyanın girdapları olduğuna inandığı yerde bir takipçi toplantısı düzenledi. İlahiler ve meditasyonlar yapıldıktan sonra, Büyük Maya Döngüsü zamanına sadece 25 yıl kaldığı ortaya çıktı. 1987'yi hesaba katarsak, 2012 yılı dünyanın temizleneceği kehanetinin gerçekleşeceği yıl olacaktır. Arguelles'in çalışmalarına büyük bir ilgi arttı. Önemli miktarda materyal yazmıştır ve

Harmonikle ilgili birçok web sitesi ve sitelere bağlantılar yakınsama.

Harris, Martin (MORMONİZM; 1783–1875). Smith'e melek Moroni tarafından verilen altın tabakların yayınlanmasını finanse eden Joseph Smith'in arkadaşı. Ayrıca Mormon Kitabı'nın üç ana tanığından biri olduğu iddia ediliyor.

Hasidizm (Yahudilik). Filistin'in Helenleştirilmesine inatla direnen Büyük İskender'in (ö. MÖ 323) fetihlerini takip eden Yahudilik içindeki antik hareket.

Modern Hasidizm, 1740'larda Polonya'da, Baal Shem-Tob (İyi İsmin Efendisi) olarak yeniden adlandırılan Israel ben Eliezer'in önderliğinde basladı.

Sıradan insanlara, Tanrı'ya gerçek bağlılığın çilecilik veya haham bilgisi yoluyla elde edilemeyeceğini öğretmeye başladı. Tanrı'nın içkin olduğunu ve bu nedenle yalnızca bir tapınak veya sinagogda tutulamayacağını vurguladı. Gerçek ibadet günlük yaşamda ve Tanrı'nın tüm varatılısında gerçeklesmelidir.

Hasidik ibadet coşku, duygu, dua ve şenlikle karakterize edilir. On dokuzuncu yüzyılda Hasidizm orijinal coşkusunun çoğunu kaybetti ve bir hareket olarak özellikle Haskala'nın kültürel devrimine karşı oldukça gerici hale geldi. Nazi Almanyası Holokost'unda birçok Hasidik Yahudi öldürüldü.

Bugün nispeten az sayıda kişi Doğu Avrupa, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri (özellikle New York City) ve Kanada'da yaşıyor.

Hatha Yoga (HİNDİZM). Uygulayıcının mudralar kullanarak kundalini'yi uyandırmaya çalıştığı bir meditasyon şekli .

Yoganın fiziksel yönü olan hatha yoga, uygulayıcıyı eninde sonunda dini ve/veya felsefi boyutu deneyimlemeye yönlendiren başlangıç aşamasıdır (ayrıca bkz. prana, apana).

Perili s (gizli). Doğaüstü ziyaretlerin meydana gelmesi; Rahatsız edilmelerin kaynakları genellikle hayaletler, hayaletler veya ölümden dönen ruhların diğer belirtileridir. Çoğu zaman öyle olsa da, musallat olmanın doğası her zaman kötü değildir. Eşlik eden olaylar arasında sesler, ışıklar, görünmez bir kaynak tarafından hareket ettirilen veya taşınan nesneler, sıcaklıktaki düşüşler ve son derece hoş olmayan kokular yer alır.

Kalp (gizli). Kalp bireyin yaşamının, duygularının ve karakterinin merkezidir. Tarihsel olarak birçok kültürde, kişinin kalbini yiyerek kurbanın karakterini ve gücünü kazanabileceğine inanılıyordu.

Hicret (İSLAM). Muhammed'in MS 622'de Mekke'den Yesrib'e (daha sonra Medine olarak değiştiri[†]di) kadar olan tarihi yolculuğuna atfedilen "uçuş" anlamına gelen Arapça kelime.

He i nde I,Max (GÜL HRUCILIK; 1862–1919). Rudolf Steiner'dan büyük ölçüde etkilenen Heindel, gerçek bir Gül Haçlı olduğunu iddia etti. Oceanside, Kaliforniya'da Gül-Haç Kardeşliği'ni kurdu. Max Heindel'in eski adı Louis von Grasshof'tu.

Cehennem (gizli; HIRİSTİYANLIK). Bulunduğu yer veya etki alanı

kötülüğün hüküm sürdüğü ve kötülerin ölümden sonra gittiği yer. Kelimenin tam anlamıyla cehennem fikrini reddeden bazı okültistler, cehennemin bir zihin durumu ya da olumsuz zihinsel imgeleme durumu olduğuna inanırlar. Cehennem, kötülerin sonsuza kadar azap içinde geçireceği yer olarak geleneksel Hıristiyanlıkta önemli bir kavram olmaya devam etmektedir.

Banotu (gizlî; BÜYÜCÜLÜK). Gotik büyücülükte kişinin başka birine veya başka bir şeye dönüştüğüne inanmak gibi belirli halüsinojenik etkiler yaratmak için kullanılan zehirli bir bitki. Modern büyücülük uygulayıcıları banotu kullanmazlar.

Yedili(numeroloji; gizli). Rakamlar yedi.

Kalıtsallar (BÜYÜCÜLÜK). Büyücülük alanında uzun bir sıra halinde yer alan cadılar.

Hermenötik (Hıristiyanlık). Teolojik disiplin ve İncil'in doğru şekilde nasıl yorumlanacağına dair çalışma.

Hermes Trismegistus (TEOSOPİ). Antik mitolojik Yunan yazılarından oluşan bir koleksiyon olan Hermetica'daki bir karakter olan "üç kez en büyük Hermes" anlamına gelen ifade . Hermes Trismegistus'un Mısır bilgelik tanrısı Thoth ve Yunan tanrısı Hermes'ten oluştuğuna inanılıyor.

Dünyadaki kötülüğün yıkıcı güçlerini durdurma yeteneğine sahip güçlü bir tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Teosofi, düşüncesinin çoğunu Hermes Trismegistus'u çevreleyen literatürden alır

Hermetik Aksiyom (gizli). Hermes Trismegistus'un ünlü tezi , "Yukarı nasılsa, aşağıdaki de öyledir", göksel küre ile dünyevi küre arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik bir girişimdir. Aksiyom, dünyevi nesnelerin formların manevi aleminde karşılık gelen bir gerçekliğe sahip olduğu Platonik fikrine dayanmaktadır.

Hermetik Zincir (gizlî; TEOSOFİ). Teosofi'de, yüksek vasıflı, manevi bireylerin ezoterik öğretileri koruduğu ve bunları almaya hak kazananlara aktardığı, onların da bu öğretileri gelecek nesillere aktardığı fikri.

Altın Şafak Hermetik Tarikatı (okült;

SATANİZM). On dokuzuncu yüzyılın sonlarında büyü yapmak amacıyla kurulan popüler bir okült topluluk. Öğretiler Kabala ve Masonluk da dahil olmak üzere okült yazıların bir karışımından elde edilmiştir. Tarikatın üyeleri arasında Aleister Crowley de vardı.

Hermetik Öğretiler (gizli). Kitabın içerdiği doktrinler

Hermetica (gizli; GÜL HRUCILIK). Mistik beden

Mısır tanrısı Thoth ve Yunan tanrısı Hermes ile ilgili olan Yunan ve Mısır kökenli simyacı (simyaya bakınız) yazıları. Yazılar MS birinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla kadar uzanır ve eklektik bir etki karışımı içerir.

Katkılar Yunan yazarlardan ve hatta bazı ilk kilise babalarından geliyor. Ayrıca bkz. Hermes Trismegistus. Yazılar Yunan felsefesini, özellikle de Platoncu düsünceyi Doğu diniyle birlestiriyor.

Hevioso (gizli; VOODOO). Türbülans ve yıkım tanrısı.

Hex (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Almanca Cadı veya "büyücü" kelimesinden gelir. Gotik büyücülükte büyü yapmak, bir kişiye büyü yapmaktır; genel niyet o kişiye talihsizlik yeya kötülük getirmektir.

Okült uzmanlar, büyü veya büyü yapma gücünün köklerinin cadılar ve şeytan arasında yapılan anlaşmalara dayandığı konusunda ısrar ediyorlar. Altıgen işaretleri, böyle bir sembolün kötü ruhları uzaklaştıracağına ve çiftlik hayvanlarını cadıların büyüsünden koruyacağına dair batıl inançları beraberinde getiren göçmenlerin yerleştiği Pennsylvania Hollanda ülkesindeki ahır kapılarına genellikle boyan Modern cadılar büyücülük uygulamazlar çünkü wiccan Rede tarafından bunu yapmaları yasaklanmıştır.

O xag r am (gizem; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK).

Heksagram, üst üste bindirilmiş iki üçgenden oluşur; birinin noktası veya tepe noktası yukarıyı, diğeri aşağıyı gösterir. Mistisizm, büyü, Satanizm ve Gotik büyücülük gibi çeşitli okült bağlamlarda kullanılır. Mistik gelenekte, üst ve alt tepelerin hermetik aksiyomu temsil ettiği düşünülür: "Yukarıdaki nasılsa, aşağıdaki de öyledir." Satanizm'de işaret, şeytanların güçlerini kontrol altına alabilen ve kontrol edebilen güçlü bir sembol olarak kullanılır.

Yüksek Büyü (gizli). Teurji olarak da bilinen yüksek büyü, mümkün olan en yüksek manevi bilinç seviyesine ulaşma girişiminde kullanılan uygulamalardır.

Yüksek Rahip (gizli; YAHUDİLİK; MORMONİZM; SATANİZM;

CADILIK). Mormonizm'de .Melchizedek rahipliğinin makamlarından biri; başrahip, Yetmişler Kurulu'nda yaşlıların ve başkanların üstünde yer alır. İncil zamanlarındaki Yahudilik açısından, başrahip, Rab'be tapınmadaki en önemli dini figürdü; Kefaret Günü'nde, öngörülen kurbanları sunmak için yalnızca o, tapınaktaki Kutsalların Kutsalı'na girebilirdi (Lev. 16). İsa Mesih, HIRİSTİYANLIK'ta başrahiptir, çünkü kendisini günaha karşılık bir kurban olarak sunmuştur.

Büyücülük ve Satanizm'de başrahip en yüksek olanıdır

Bir büyücülük ya da satanist .coven'daki en üst düzey erkek lider.

Yüksek Rahibe (gizemli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Büyücülük meclislerindeki en yüksek rütbeli kadın lider.

Baş rahibe yetkisini birkaç aşamadan geçerek alır. Öncelikle yetenekli bir cadı olarak meclisin bir üyesi olması gerekiyor. İkincisi, liderlik yeteneklerini kanıtlıyor. Sonunda baş rahibe olarak secilmeden önce rahipliğe kabul edilir.

Hippomancy (kehanet; gizli). Özellikle Keltler arasında uygulanan, beyaz bir atın yürüyüşünün kehanet amacıyla analiz edildiği ve yorumlandığı kehanet biçimi.

Hiroshi, Hojo (SOKA-GAKKAI; nd). 1979-1981 yılları arasında Soka-Gakkai'nin lideri olarak hüküm sürdü.

Kovalamaca (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Yeni bir meclis başlatmak için bir meclisten ayrılmak yaygın bir uygulamadır.

Hobgoblin (gizli). Küçük çocukların canını sıkan, korkuya neden olan bir qoblin.

Hokus-Pokus (gizli). atıfta bulunmak için kullanılan deyimsel bir ifade

batıl inançlara ve saçmalıklara dayanan inançlara. Cümlenin etimolojisinin Hıristiyan Efkaristiyasının Latince dili Hoc est corpus meum'a ("Bu benim bedenim") dayandığı düsünülüyor .

Hoffman, BernardLazar Bkz. Tony Alamo.

Bütünsel Sağlık YENİ ÇAĞ HAREKETİNİ görün.

Holly King (BÜYÜCÜLÜK). Gündönümünü görün.

Holmes, Ernest (DİN BİLİMİ; 1887-1960).

Birleşik Din Bilimleri Kilisesi ve Uluslararası Din Bilimleri olmak üzere iki kiliseden oluşan, Dini Bilimler olarak bilinen hareketi kurdu. Pek çok zihin bilimi ve NEW AGE öğretmeni tarafından kullanılan Science of Mind'i (1926) yazdı.

Kutsalların Kutsalı (Yahudilik). Tapınağın ve tapınağın en içteki ve en kutsal kutsal yeri. Tanrı'nın kendisi burada yaşıyordu ve yılda bir kez yalnızca başkâhinin erişimine açıktı.

Kutsalların Kutsalı, antlaşma sandığını ve baş rahibin insanların günahları için kefaret yaptığı merhamet koltuğunu (veya kefaret örtüsünü) içeriyordu. HIRİSTİYANLIK ve Yeni Ahit, İsa'nın çarmıha qerilmesini ve ölümünü İyilikle yorumluyor

Cuma, Eski Ahit'teki kurban sistemine ve Kutsallar Kutsalı ile birlikte çadır/tapınak ihtiyacına son verilmesi olarak kutlanır (Mat. 27:51). İsa, günahın tamamen kefaretinin onun aracılığıyla sağlandığı "Tanrı Kuzusu" (Yuhanna 1:29) oldu (Romalılar 3:21-26).

Bu nedenle Kutsalların Kutsalı, Oğlu İsa Mesih'in enkarnasyonunda Tanrı'nın halkı arasındaki gercek meskeninin habercisiydi.

Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi için Kutsal Ruh Derneği Bkz. BİRLEŞME KİLİSESİ.

Homeopati (bütűnsel sağlık; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Temel unsurları içeren doğal gıdaların alınmasının hastalıkları iyileştirebileceğine dair genel inanç. Homeopati Samuel Hahneman tarafından geliştirildi.

Homonculus (mistisizm; gizli). Ortaçağ sihirbazları, spermi kapalı bir kaba koyup at gübresinde kırk gün kuluçkaya yatırarak küçük bir çocuk yaratabileceklerini iddia ettiler. Kırk günün sonunda embriyo gelişmeye baslavacaktı.

Homonculus yalnızca on iki inç yüksekliğe kadar büyüyebiliyordu ve genellikle bir cam kavanozda saklanıyordu.

Honddon (ŞİNTOİZM). Şinto kutsal yerinin veya tapınağının en içteki kutsal alanı.

Hopkins, Emma Curtis (İLAHİ BİLİM; nd). Mary Baker Eddy'nin öğrencisi ve Chicago'da metafizik okuluna başlayan İlahi Bilim öğretmeni.

Horn, Edith Opal Bkz. Susan Alamo.

Boynuzlu Tanrı(SATANİZM; CADILIK). Büyücülükte erkek tanrı. Boynuzlu tanrının adı genellikle Yunan doğa ve çobanlık tanrısı Pan olarak anılır. Satanizm'de o bir baphomettir.

Burç (astroloji; gizli). Astrolojide gökler 360 derece olarak düzenlenmiştir, bunun amacı gezegenlerin belirli bir andaki kesin konumlarını tespit etmek ve böylece zodyak burçlarını incelemektir. Astrologlar burçları insanlara gelecekle ilgili tavsiyelerde bulunmak için kullanırlar. Örneğin uçak yolculuğu, evlilik, belirli bir kariyere sahip olmak vb. için koşulların uygun olup olmadığı bu şekilde belirlenir. Farklı türde burçlar vardır. Doğum haritası doğumun kesin anını belirler. İlerletilmiş bir burçta astrolog "bir günden bir yıla kadar" bir süre belirler.

At Pirinçleri (gizli). Kötü ruhları kovmak için atın koşum takımına takılan muskalar. Bugün dinsel olmaktan çok dekoratiftirler.

At nalı (gizli). At nalının yapabileceğine inanılıyor

kötülüğü uzaklaştırır, özellikle de bir kapının üstüne çivilendiğinde. Demirin gerçek güce sahip olduğuna inanılıyor.

Yahweh Evi (TANRI'NIN DÜNYA ÇAPINDAKİ KİLİSESİ). Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin parçalanmış bir hareketi. Kurucusu ve lideri Yisrayl Hawkins (Buffalo Bill Hawkins), Yahveh Evi'nin tek gerçek kilise olduğunu savunuyor. Grup, Herbert W. Armstrong tarafından öğretilen, Anglo-İsrailizm ve Cumartesi Şabat inancı da dahil olmak üzere temel doktrinlere inanmaktadır.

Houston, Jean (YENİ ÇAĞ HAREKETİ; 1941–). Yeni Çağ Hareketi'nin önemli bir sesi olan Houston, en az on yedi kitap yazmıştır. Hillary Rodham Clinton'a Eleanore Roosevelt'le "hayali konuşmalar" yapmasına yardım ettiğini iddia etmesiyle kamuoyunun geniş bir kesimi tarafından tanındı. Houston, eşi Dr.

Robert Masters, New York City ve Pomona, New York'taki Zihin Araştırmaları Vakfı'ndan. Kolej ve üniversitelerde sık sık konuk konuşmacı olarak yer almaktadır ve özellikle psikoloji ve eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı birçok ödül ve takdir almıştır.

Howell, Vernon (ŞUBE DAVIDIANS). Waco, Teksas'taki Carmel Dağı'ndaki Davidianlar Subesi'nin lideri olan David Koresh'in doğum adı. Huldra (gizli). İskandinav mitolojisinde kadın olarak ortaya çıkan bir orman perisi.

Humfort (VOODOO). Bir vudu tapınağı.

Macarca (VOODOO). Bir voodoo erkek rahibi.

Hubbard, Lafayette Ronald (BİLİMSELLİK; 1911– 1986). Scientology'nin kurucusu, düşüncesinin özünü Dianetics: The Modern Science of Mental Health (1950) kitabında yayınladı. Kitap, Budist fikirleri psikolojiyle ve bir bilim kurgu yazarının yaratıcı hayal gücüyle birlestiriyor; Hubbard da öyleydi.

Macarca (gizli; VOODOO). Vudu rahibinin adı.

Hunsi (VOODOO). Vuduya yeni başlayan bir kadın.

Hylozoizm (gizli). Kozmosun tüm maddesinin canlı veya canlı olduğu inancı (bkz. panpsişizm).

Hipnotizma (gizli), Yunan uyku tanrısı Hypnos'tan türetilmiş bir kelime. Hipnotizma, bilinçdişini araştırmak veya bilinçdişini araştırmak için kisiyi transa benzer bir duruma getirme uygulamasıdır. geçmişteki anıları hatırlar ve okült bilimlerde yaygın olarak kullanılır. Hipnotist, hastaya, kullanıldığında başlangıçtaki korku ve duyguların üstesinden gelmesini sağlayacak belirli ipuçları sağlar. O zaman anılar hiçbir engelleme olmaksızın serbestçe yüzeye çıkar (ayrıca bkz. transkripsiyon; mesmerizm; değişen bilinç durumları). Hipnozun aynı zamanda doktorlar tarafından psikoterapiye yardımcı olarak kullanılan meşru bir tibbi uygulama olduğunu da unutmayın.

Hipostatik Birleşme; Hipostaz (Hıristiyanlık). Genellikle "madde" anlamına gelen Yunanca hipostaz sözcüğünden gelir . Hipostazın çeşitli anlamları vardır, ancak kilise tarihi üzerindeki en önemli etkisi Kristolojik tartışmalarda kullanılması olmuştur. İznik Konseyi'nde hipostaz , Tanrılığın "kişileri" arasındaki esaslı ayrımı tanımlamak için "kişi" anlamında kullanıldı.

Kadıköy Kristolojisinde hipostatik birlik terimi, şu anda Hıristiyanlıkta olduğu gibi, yani genellikle "kişisel birlik" olarak adlandırılan, İsa Mesih'in insani ve ilahi doğalarının birliği anlamına gelmeye başladı.

BEN

İblis (İSLAM). Şeytan anlamına gelen Arapça bir kelime. Ayrıca bkz. Şeytan.

Ichazo, Oscar (ARICA; nd). Doğu dinleri ile psikoterapinin karışımı olan Arica Enstitüsü'nü kuran kisi.

I Ching (gizli; TAOİZM). Değişimler Kitabı olarak da adlandırılan bu kitap, bazılarının tarihi M.Ö. 1000'e kadar uzanan bir Çin kehanet kitabıdır. Özünde Taocu olan I Ching'in felsefesinin geçmişi neredeyse M.Ö. 3000'e kadar uzanır. I Ching, yin ve yang'ın akışını ölçer., doğru okunduğunda gelecekteki eylemlerin gidişatını belirleyebilecek olumlu ve olumsuz yaşam güçleri. Çoğu kehanet tekniği maddi nesneleri, işlemleri için bir kanal olarak kullanır; I Ching sıklıkla civanperçemi çubuklarını kullanır. Kullanıcı elli çubuğu sayar ve bunları iki rastgele kümeye böler. Daha sonra üçlü ve beşerli gruplar halinde sayılırlar. Kırk altı farklı mutasyon halinde gruplandırılan çubukların düzenlemelerinin psisik durumlarla örtüstüğüne inanlıyor.

Ayrıca uygulayıcılar civanperçemi çubuklarındaki altı çizgiden oluşan heksagramı okuyup yorumluyorlar. I Ching'in önde gelen savunucuları psikolog Carl Jung ve Taocu ve Budist metinlerin çevirmeni John Blofield'dı

İkonoklastik Tartışma (Hıristiyanlık). "İmaj kırıcı" anlamına gelen Yunan ikonoklastlarından , yedinci ve sekizinci yüzyıllarda Doğu Kilisesi'nde "ikonlara" veya resimlere duyulan saygı konusunda bir tartışma çıktı. Çatışma, olumsuz bir bakış açısına sahip olan Monofizizm tarafından hızlandırıldı. İsa'nın insan doğası ve maddenin kötü olduğunu savunan Maniheizm. İmparator III. Leo (717-41), ikonalara aşırı saygı gösterildiğine ve bunların hem Yahudilerin hem de Müslümanların din değiştirmesine engel olduğuna inanıyordu. İkonalara karşı çıkardığı 726 fermanı sert tartışmalara neden oldu. İkonaların kullanımını destekleyen birçok keşiş şehit edildi. İznik'in İkinci Konsili 787'de toplandı ve ikonların kullanılmasına karar verdi, ancak bunların kullanım şeklini daha katı bir sekilde tanımladı.

Tanrı'nın kanununda onlara karşı olan emre rağmen (Çık. 20:4) görüntülerin kullanılması, Kadıköy Konsili'nde (MS) ifade edildiği gibi, enkarnasyonun derin teolojik imalarının ve Mesih'in iki doğasının tanınmasının sonucuydu. 451). Tanrı'nın kendisi sanatta ya da görüntüde tasvir edilemezken, O, ete kemiğe bürünen Oğlu İsa'yı dünyaya gönderdi.

Bu nedenle İsa'yı sanatta ya da ikonada "tasvir etmek" uygunsuz görülmedi. Bu gelenek başta Doğu Kilisesi olmak üzere Roma Katolikleri ve Lutherciler arasında da sürdürülmektedir.

Kurban Bayramı (İSLAM). İslami bayramları ve kurban bayramını görün.

İdal-Fitr (İSLAM). Ramazan orucunun açılması (bkz. İslami bayramlar ve .kurban bayramı). Id Al-Qurbani (İSLAM). (Bkz. İslami bayramlar ve kurban bayramı).

Eğer a (gizli; SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO). Kader tanrısı. Ifa bir Yorubi (bkz. Yoruba) tanrısıdır. Afrika kabile dinlerinden gelen geniş tanrılar panteonundaki tanrıların çoğu gibi, Ifa da aralarında paylaşılıyor. Ifa bir "koruyucu tanrıdır". Özellikle de "doğumun koruyucusu"dur.

Ifan (gizli; ABAKUA). Ireme'nin çağrıştırılmasına yönelik bir Abakua töreninde düzenlenen kutsal dal.

Ifon (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Kült ritüellerinde kullanılan ritmik çalgı.

İcma (İSLAM). İslam toplumunun ortak rızası ve anlaşmasıdır.

İçtihad (İSLAM). Bir Müslümanın, İslam'ın resmi öğretisi veya inancı olmayan kişisel bir görüşünü öne sürmesi durumu.

Ikeda, Daisaku (SOKA-GAKKAI; nd). Soka'yı yönetiyordu

1960–1979 döneminde Gakkai hareketi. Son zamanlarda, Nichiren Shoshu Budizminin rahipliği, İkeda'nın sok oto (tüm Nichiren Shoshu adanmışlarının başı) unvanını elinden aldı. İkeda dinamik bir liderdi ve öğretilerini içeren iki yüzün üzerinde kitap yazmıştır.

Görüntü Büyüsü (gizli). Görüntünün temsil ettiği kişiye zarar vermek amacıyla, çok sayıda malzemeden bir kişinin görüntüsünün yaratılması ve daha sonra bu görüntüye iğnelerle batırılması, bir uzuvun kırılması, kukla olarak yakılması vb. uygulaması.

Görüntüler (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Kılavuzlu görüntülere bakın; .görselleştirme.

İmam Mehdi (İSLAM). İslam'ın Şii mezhebinin manevi liderinin adı; Ayrıca namazı kıldıran kişi de cami

Imbol g (gizli; BÜYÜCÜLÜK). 2 Şubat'ta kutlanan ve Hıristiyan eşdeğeri Mum Bayramı olan büyücülük töreni. Imbolg'un, toprak ananın rahmindeki yaşamın ilk kıpırtılarına işaret eden eski bir Galce "karnında" ifadesinden geldiğine inanılıyor (bkz . Cadılar Takvimi).

Lekesiz Kardeşlik(KURTARICI KARDEŞLİK MESİH). Kurtarıcı İsa'nın kadın üyeleri

Eskiden Kutsal Adamlar Tarikatı olarak bilinen Kardeşlik, eğitimlerinin ilk yılına girmis.

İçkinlik (Hıristiyanlık). Hıristiyan teologlar tarafından Tanrı'nın yaratılışa yakınlığını belirtmek için kullanılan terim (aşkınlık ile zıttır). Geleneksel Hıristiyanlık, Tanrı'nın yaratılışla ilişkisini tanımlamak için hem ickinlikten hem de askınlıktan söz eder.

Hristiyan olmayan birçok din ve mezheb, aşkınlığını kaybettiğinde Tanrı'nın içkinliğini veya içkinliğini kaybettiğinde Tanrı'nın aşkınlığını ileri sürer.

Ölümsüzlük (MORMONİZM). Milenyum boyunca yeryüzünde yaşayan dirilmiş azizleri (bkz. milenyumculuk) ve yalnızca Mesih'in bedensel dirilişi nedeniyle dirilişle ödüllendirilenleri belirtmek için kullanılan terim.

Mormonlar "lütufla kurtuluşa" kavuştuklarını kabul edeceklerdir. Bununla kastettikleri, kendilerine "ölümsüzlük" verilmiş olmasıdır. Mormonlar bunu, "İncil'in kanun ve emirlerine" itaat ederek kazanılan daha yüksek seviyedeki sonsuz yaşamdan ayırır.

İmp(gizli). Bir şişede saklanan ve büyü ve okült uygulamalarda kullanılan küçük bir iblis.

Büyü (gizli). Reçete edilen kelimeleri büyülere ritüel olarak okuyarak büyü üretme umudu. Enkarnasyon (Hıristiyanlık). Hıristiyan öğretisi, Teslis'in ikinci kişisinin bir bakireden doğduğunu ve insan eti aldığını öğretir. Enkarnasyon, İsa'nın insanlığının ve tanrısallığının tek bir kişide bütünlüğünü kucaklar. Enkarnasyonun sınırları 451 yılında Kadıköy Konsili'nde belirlendi (bkz. Ek 1). Hıristiyanlıktan türeyen Teslis inancına sahip olmayan grupların neredeyse tamamı, geleneksel olarak ifade edildiği şekliyle bu doktrine karşı çıkıyor.

Tütsüler (gizli). Yakıldığında güzel kokular yayan, ibadetin bir parçası olarak kullanılan çeşitli türde malzemeler.

Okült dünyasında, kullanımının iblisleri ve yeraltı dünyasındaki diğer varlıkları cezbettiğine inanılıyor.

Incubus; Incubi (gizli; SATANİZM). Orta Çağ'da Engizisyon döneminde var olduğuna inanılan, bir kadınla cinsel ilişkiye giren kötü bir iblis veya ruh. Ayrıca bkz. succubus.

Indra (HİNDİZM). Hinduların hava ve savaş tanrısı. Rigveda'ya göre İndra güneşi ve şafağı doğurdu. Onun yerini Vişnu ve Şiva aldı ama hâlâ Hindu panteonunun tanrısı olarak tapılıyor. Hoşgörüler (Hıristiyanlık). Roma Katolik Kilisesi'nin, özellikle Orta Çağ'da, İsa'nın erdemlerine dayanarak günahları bağışlama uygulaması. Kökleri antik çağlara dayanıyor

tövbe disiplininin uygulanması. Reformasyon'dan hemen önceki dönemde, bazı rahipler hoşgörü satmaya başladı ve bu da Martin Luther'i ünlü Doksan Beş Tez'ini onlara karşı yazmaya motive etti. Reformasyon'un bir sonucu olarak, para toplama planı olarak hoşgörü satışıyla ilgili suiistimaller, 1567'de Pius VI tarafından durduruldu.

Başlat (gizli). Çeşitli okült grupların belirli talimatlardan veya tören aşamalarından geçtikten sonra grup içinde bir üyelik seviyesine ulaşan bir katılımcısı.

Başlatıcı (ELAN VITAL). Guru Maharaj Ji'yi takip eden aktif öğrenciler ve liderler. Başlatıcılara başlangıçta mahatmalar deniyordu.

InspiredVersion (MORMONİZM; MESİH TOPLULUĞU, İSA MESİH'İN SON GÜN AZİZLERİ'NİN YENİDEN DÜZENLENMİŞ KİLİSESİ). Joseph Smith'in Kral James İncili'nin orijinal olarak 1867'de yayınlanan ve şimdi Mesih Topluluğu olarak adlandırılan, Yeniden Düzenlenmiş İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi tarafından kabul edilen revizyonu.

Smith'in versiyonu, yorumlarıyla orijinal metnin çok ötesine geçti. Örneğin, Yaratılış 7:10'da (İlham Edilmiş Versiyon) Smith, Kenan çocuklarının günahlarının bir sonucu olarak siyaha çevrildiğini yazdı. İlham Verilmiş Versiyondaki Yaratılış 50, Joseph Smith'in, Tanrı'nın bereketleyeceği peygamber veya kahin olarak geleceğini kehanet eder. Yeniden Düzenlenmiş COC Kilisesi üyeleri kendilerini Joseph Smith'in gerçek takipçileri olarak gördükleri ve Utah Mormonları sahte olduğu gerekçesiyle reddettikleri için İlham Verilmiş Versiyon, Missouri merkezli Yeniden Düzenlenmiş COC Mormonların resmi İncil'i haline geldi. Utah Mormonlar, King James Versiyonunu "doğru çevrildiği sürece" kullanıyorlar, ancak 1984'ten bu yana kiliselerinin baskısının dipnotlarına Joseph Smith'in çevirisinin büyük hir kısmın eklediler

Uluslararası İncil Tetkikçileri (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'nin eski adı.

Sezgi (gizli; TEOSOFİ). Rasyonalizasyon süreci ampirik kriterlere (beş duyu) değil, içsel duygulara, duygulara ve bilişe hitap etmeye davanmaktadır.

Sezgi, mistisizmin ayrılmaz bir parçasıdır ve felsefe ile Teosofinin önemli bir bilesenidir.

Ipsissimus (gizli; SATANİZM). Satanizmde ulaşılabilecek en yüksek rütbe. Alıcıları nadirdir.

Aleister Crowley'in bu statüye ölümünden önce ulaştığı iddia ediliyor.

İridoloji Bkz. iris tanısı.

İrani, Merwan Sheriar Bkz. MEHER BABA.

Ireme (gizli; ABAKUA). Diyabetin adı . İreme hem iyiliği hem de kötülüğü simgelemektedir.

İris Teşhisi (gizli). İridoloji olarak da adlandırılan, irisin veya diğer adıyla gözün gökkuşağı zarının gözlemlenmesiyle hastalıkların teşhis edilmesi uygulamasıdır. İris, her biri vücudun belirli bir kısmına karşılık gelen bir dizi organik alana bölünmüştür. Örneğin "altıncı sektör" ayağı, dizini ve bacağını temsil eder. Vücudun belirli bir kısmında bir hastalık ortaya çıkarsa, organik alanda da bir değişiklik ortaya çıkacaktır. Başlangıçta iriste beş bölge vardı, ancak astrolojinin popülaritesi daha sonra şu anda yürürlükte olan on iki alana bölünmesine yol açtı.

Irvine, William (İSİMSİZ KİLİSE; 1863-1947).

1897 yılında İsimsiz Kilise'nin kurucusu William Irvine, İskoçya'nın Kilsyth şehrinde doğdu. Güçlü ve ikna edici bir vaizdi. İştapurta (HİNDİZM). Nirvana saadetine ulaşmak için yapılan hayır ve ameller.

Tar (gizli). Yüce Babil ve Asur savaş, aşk ve bereket tanrıçası.

İslami Bayramlar veya Kutsal Günler (İSLAM). Müslüman takvimi, Muhammed'in MS 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçüne dayanmaktadır. İslam'da iki bayram günü vardır. İd el-Fitr, Ramazan ayının sonunu kutlar. Her yıl hac ibadetinin sonunda bir "kurban" bayramı olan Kurban Bayramı düzenleniyor .

Müslüman takvimi ay yılını temel alır ve her ay dönüşümlü olarak yirmi dokuz ve otuz günden oluşur.

Yıl Muharrem ayı (16 Temmuz) ile başlar. Dokuzuncu ay olan Ramazan ayı, kutsal oruç döneminin başlangıcıdır.

Iton (gizli; ABAKUA). Abakua töreninde kullanılan bir asa veya ritmik enstrüman.

Itotele (SANTERIA). Santeria törenlerinde kullanılan orta büyüklükte bir davul.

Iya (SANTERIA). Santeria'daki baş rahibe; aynı zamanda anne unvanıyla da es anlamlıdır.

Iyalorishas (SANTERIA). Rahipliğe yeni başlayan bir kadın

Santeria'da

1

Jack Mormons (MORMONİZM). Son Zaman Azizleri kilisesinin etkin olmayan vaftiz edilmiş üyelerine atıfta bulunmak için kullanılan argo bir terim (Hıristiyanlar için kullanılan "geri dönmek" terimine benzer). Jack Mormonların sayısı şaşırtıcı derecede yüksek. Bazı yetkililer, Mormonların yüzde altmışının aktif olmayan listelerde olduğunu iddia ediyor.

James, William (DİN BİLİMİ; 1842–1910). William James, her şeyden önce bir filozof ve din psikoloğu olarak kabul edilir. Dini araştırmalar alanına ve felsefi araştırmanın diğer alanlarına çok katkıda bulundu. Onun anıtsal eseri Dini Deneyim Çeşitleri (1902), James'in Harvard'da öğretmenlik yaptığı sırada hala nispeten genç olan bir disiplin olan dini kesinlikle psikolojik bir perspektiften keşfetmede çığır açan bir kişi olarak onu işaretledi. Onun yazıları bugün dünya çapındaki üniversite ve kolejlerdeki felsefi, psikolojik ve dini ders kitaplarında düzenli olarak yer almaktadır.

James dini kesinlikle fenomenolojik bir bakış açısıyla değerlendirdi. Ona göre din, insan bilincinin bir yansımasıydı. Bu nedenle, katkıda bulunduğunda en iyi durumda olur Ahlaki gelişim ve kişisel gelişim için. Yakup'un HIRİSTİYANLIĞIN tarihselliğine, İncil'de aktarılan gerçeklere veya tarihi Hıristiyan inançlarına hiç saygısı yoktu.

Belki daha az bilinen şey ise James'in okült konulara da ilgi duymasıydı. Nitröz oksitle deneyler yaptı ve bu deneyler onu, onun kullanımı yoluyla kişinin mistik bir kişisel farkındalık durumunu başarılı bir sekilde baslatabileceğine ikna etti.

Jamilians İkinci gelişin kilisesine bakın.

Japa (HİNDİZM). Belirlenmiş bir mantrayı defalarca tekrarlamak ve

Japa Yoga (SATCHIDANANDA ASHRAM ENTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). Mantra benzeri bir cümlenin tekrar tekrar söylendiği yoga tekniği.

Jaquin, Noel (gizli; 1893–1974). El falı üzerine birçok kitabın yazarı. Eserleri arasında İnsan Eli ve El Konuşuyor yer alıyor. Jaquin, çalışmalarını modern bilimsel yaklaşım ile modern zihne sıklıkla sorun çıkaran okült inançlar arasındaki boşluğu doldurmaya adadı.

J tr (KONFUCYANSizm). "Başkalarını düşünmek" için Konfüçyüsçü motivasyon. Bu, eyleme dayalı motivasyondur.

li'deki karşılıklılıklardan biri Gümüş Kuraldır: "Kendine yapılmasını istemediğini, başkalarına yapma" (Analects 15:23). Li , Mesîh tarafından öğretilen Altın Kuralın aksine, İsa'nın olumlu iyiliği başlattığı olumsuz bir biçimdedir: "Sana yapmalarını istediğin şeyi başkalarına da yap" (Mat. 7:12).

Konfüçyüs'e kötülüğe iyilikle karşılık verilmesi sorulduğunda, iyiliğe iyilikle, kötülüğe ise adaletle karşılık verilmesi gerektiği yanıtını verdi.

Yalnızca İsa (BİRLİK PENTEKOSTALİZM). Birlik Pentikostalizminde vaftiz için uygun dua ve yöntemin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak Tanrı'nın Üçlübirlik adına değil, yalnızca İsa adına olduğu anlamına gelen ifade. Ayrıca bkz. modalist monarşinizm.

Yahudi Takvimi (Yahudilik). Yahudilik, çoğunlukla Eski Ahit'te belirtilen dini bayramlara dayanan açık bir ayin veya dini yılı takip eder. Bir sonraki sayfadaki grafik, bu takvimi Batı takvimindeki ilgili tarihlerle birlikte göstermektedir.

Jigai (SHINTO). Japon Şinto'sunda bir kadının şah damarını keserek ritüel intihar yapması uygulaması. Bu, günahın kefareti ve şerefin korunmasına hizmet eder.

VESTERN/GREGORIAN CALENDAR	JEWISH CALENDAR	
1. September	Rosh Hashana	New Year
2. September	Yom Oppur	Day of Atonement
3. September	Sukkot	feast of Tabernacies
4. September	Simchat Torah	Feast of Joy
5. November-December	Hanokkah	Feast of Dedication
6. February-March	Purim	Feast of Lots
7. March-April	Pesah	Passover; Feast of Unleavened Bread
8. May-June	Sharrot	Feast of Weeks/Pentecost
9. July-August	Tisha be-Av	Fast of Av

Cihad (İSLAM). Müslümanların kutsal savaşı. Bazı Müslümanlar İslam'ın amacının İslami olmayan toprakları cihat yoluyla dönüştürmek olduğuna inanıyor; diğerleri bu kavramı kendi içindeki günaha karşı mücadeleye göre kişiselleştirirler.

Jina (JAINİZM). Jainizm'in kurucusu Mahavira'nın alternatif adı.

Cin (İSLAM). Çeşitli biçimlere bürünebilen şeytani ruh için kullanılan terim. İngilizce "genie" kelimesinin geldiği kelime budur.

Jiva (HİNDİZM). Ruh ya da yaşamın en temel bileşeni.

Jivanmukta (HİNDİZM). Ölümden önce moksha'ya ulaşan bir Hinduizm

Jnana Marga (HİNDİZM; SATCHIDANANDA ASHRAM INTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). Bilgelik yolu, moksha'ya (yeniden doğuştan kurtuluş) ve nirvana'ya (nihai mutluluk) ulaşmanın üç yolundan biri.

Jnana Yoga (HİNDİZM). Jnana Marga'ya bakın .

Jnani (HİNDİZM). Bilginin peşinde koşmaya veya bilgiyi artırmaya adanmış biri.

Jones, James Warren (HALKIN TAPINAĞI; 1931–1978). Kasım 1978'de Guyana'daki Jonestown komününde tarikat üyelerine siyanürlü punç içmelerini emreden Halk Tapınağı'nın lideri. Bu toplu intiharın kurbanı dokuz yüz on üç kişi oldu. Jim Jones'un kendisi de başından vurulan kurşunla ölü bulundu.

Jonestown Halk tapınağını görün.

Josei, Toda (SOKA-GAKKAI; nd). 1946'da Soka-Kyocki-Gakkai hareketini canlandıran .Makiguchi'nin bir öğrencisi.

Bu süre zarfında örgütün adı Soka-Gakkai olarak değiştirildi.

Jouret, Luc (Güneş Tapınağı Düzeni; 1947– 1994). Bu örgütün kurucularından biri.

Söylemler Dergisi (MORMONİZM). Mormon Genel Yetkilileri tarafından 1856'dan 1884'e kadar seri halinde yayınlanan yirmi altı ciltlik resmi vaaz koleksiyonu. Joseph Smith'ten Wilford Woodruff'a kadar peygamber ve havarilerden seçmeleri temsil ediyor.

Jouret, Luc (Güneş Tapınağı Düzeni; 1947– 1994). Bu örgütün kurucularından biri.

Yargıç, William Q. (TEOSOFİ; 1851–1896). Amerika'da Teozofi'nin yeniden canlanmasından sorumlu lider. Onun hükümdarlığı sırasında Teozofi hareketi Amerikalı ve uluslararası bir gruba bölündü.

Gerekçe (Hıristiyanlık). Tanrı'nın bir günahkarı doğru konuma ve kendisiyle doğru bir ilişkiye sokma konusundaki lütuf eyleminden söz eden Hıristiyan kilisesinin doktrini.

Aklanma, günahkarın erdemlerine veya değerliliğine değil, günahın kefaretini ödeyen İsa Mesih'in erdemlerine ve değerliliğine dayanır (bkz. özellikle Romalılar ve Galatyalılar). Çoğu Protestan kilisesi, teolojilerinde temel odak noktası olarak gerekçelendirmeyi benimser.

k

Kabe (İSLAM). İslam'ın kutsal türbesi, Mekke'de bulunmaktadır.

Kabala (gizli; YAHUDİLİK). Kaballa olarak da yazılır; Kabala; Kabala; Kabala. MS 12. yüzyılda ortaya çıkan ve Tevrat'ı gizli veya saklı bilgiye göre yorumlamaya çalışan bir Yahudi mistik geleneği. Kabalistik geleneğin en eski kökleri, mistik Yahudilerin Hezekiel 1'de bahsedilen ilahi taht veya "savaş arabası" üzerinde düşündükleri birinci yüzyıl Filistin'ine kadar uzanır. İbranice QBLH (yani kabala) kelimesi aslında "sözlü gelenek" anlamına geliyordu . Tevrat'ın yazılı olmayan sırları yorumlanarak öğretmenden öğrenciye aktarılmıştır.

Geleneğin çoğunu içeren Kabala'nın ana metni, 1280 civarında yazılan Sefer-ha Zohar'dır ("ihtisam kitabı").

Kabala'nın kalbi, Tanrı'nın ve O'nun ilahi yaratımının harikası ve görkeminin sırlarını açığa çıkarmakta yatmaktadır. Gelenek aynı zamanda kötülük, ruh, kurtuluş ve gelecek üzerine düşünceleri de dikkate alır. Tanrı'nın ilahi doğasının yönleri, on yayılım dizisiyle açığa çıkar. Tanrı'dan aşağıya, yaratılışına doğru ilerleyen bu yayılımlar şunlardır; (1) taç; (2) bilgelik; (3) anlayış; (4) merhamet; (5) güç; (6) güzellik; (7) zafer; (8) ihtişam; (9) temel; (10) krallık. Kabalizm on altıncı ila on sekizinci yüzyıllarda gelişti ve okült üzerinde büyük bir etkiye sahipti (bkz.

Hermetica) ve Hasidizm. Dikkate değer Kabalistler Moses de Leon, Isaac ben Solomon Ashkenazi Luria (1534–1572) ve H. Vital (1543–1620) idi

Kachera (SIKH DHARMA). Sihler tarafından giyilen ve onlara savaşta en büyük hareket özgürlüğünü sağlayan, özel olarak tasarlanmış bir iç çamaşırı.

Kahn, Haerat Pir-O-Mürşid İnayat (SUFİZM; 1881–1927). Bu kişi Sufizm'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilmesinden sorumluydu.

Kahn, Pir Vilayat İnayat (SAVİZM; nd). 1927'de babası Haerat Pir-O-Mürşid İnayat Kahn'ın yerine Sufizm'in bir sonraki lideri oldu.

Kai dan (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Kaidan, tören töreninin gerçekleştiği kutsal yerdir. Kaidan üçüncü oldu

Nichiren Shoshu'nun üç kutsal gerçeği veya gizemi. Ayrıca bkz. Gohonzon ve Daimoku.

Kal Nirajan (ECKANKAR). Eckankar'da şeytanın veya kötü ruhun adı. Kötülük maddeye yakından bağlı olduğundan Kal Nirajan en düşük fiziksel düzlemde yasar ve sessiz olanlardan biri olma hedefi doğrultusunda şela'nın (öğrencinin) ruhunun astral düzlemlere yükselmesini engellemeye çalışıyor . Paul .Twitchell, şeytanın baba olduğuna inanıyordu Hıristiyan inancının.

Kali (HİNDİZM). Ana tanrıça Parvati'nin karanlık tarafı. Kali bir zamanlar insan kurban edilmesini talep ediyordu, ancak daha sonra hayvan kurban etmek norm haline geldi.

Kali Yuga (HİNDİZM). Kötülüğün ve çürümenin son çağı. Hindu öğretisine göre içinde bulunduğumuz çağ Kali Yuga'nın zamanıdır.

Kalima See Shahada.

Kama (HİNDİZM). Hinduizm için kama cinsel ve erotik aşktır. Sanskritçe'de Kama, cinsel tatmin olarak yorumlanır ve tantrik (bkz. tantralar; taantrizm) yogada sıklıkla uygulanan bir dizi sutrada bulunur.

Kami (SHINTO). Hem canlı hem de ölü tüm maddelerin içinde yatan güç.

Kan, Hak Ja (BİRLEŞME KİLİSESİ; nd). İlk üç Havva'dan sonra "mükemmel anne" ilan edilen Rahip Sun Myung Moon'un dördüncü eşi başarısızlıkla sonuçlandı. Kanzo (gizli; VOODOO). Vuduya başlamanın, adayın ateşle sınandığı cesitli asamalarından biri.

Kapila (HİNDİZM; ISCKON). Sankhya felsefesinin kurucusu olarak görünen Krishna'nın enkarnasyonu.

Kapilavistu (HİNDİZM; BUDİZM). Siddharta Gautama'nın doğduğu Himalaya kasabası. Günümüz Nepal'inde bulunmaktadır.

Kapleau, Philip(ZEN BUDİZMİ; ö. 2004). Japonya'da Soen Nakagawa Roshi'nin yanında Zen eğitimi almış eski bir savaş suçları mahkemesi muhabiri. Kapleau, 1966'da Rochester Zen Merkezi'ni kurdu ve dünya çapında başka merkezler de açıldı.

Karma (HİNDUİZM; BUDİZM). Cezalandırıcı adalet yasası. Kişinin karması, kişinin reenkarnasyon döngülerinin birbirini izleyen aşamalarındaki yerini belirler. Karma, herkesin yargılanması gereken evrenin ahlaki yasasını temsil eder.

Karmakanda (HİNDİZM). Vedaların ayini ve ritüeli anlatan kısımları; Nirvana'ya giden başka bir yol, işlerin ve görevlerin yolu. Karma Marga, Karma Yoga (HİNDİZM; SATCHIDANANDA ASHRAM ENTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). Karma marga, Hinduizm'de çalışmayı vurgulayan nirvanaya giden üç yoldan biridir. Karma yoga, eylem halindeki yogadır veya bu teorik ilkelerin uygulanmasıdır - görevlerin yerine getirilmesi ve çalısma sekli.

Kath (ARICA). İnsan vücudunun üç merkezinden en önemlisi. Kath, diğer iki merkezi kontrol eden "hayati merkez" olarak tanımlanır (bkz. yol ve diğerleri).

Katha Upanişad (HİNDİZM). Upanişadların önemli ve popüler kısmı.

Kaulah (HİNDİZM). Sahibinin isteklerini yerine getirebilen kutsal bir inek.

Kechari Mudra (HİNDİZM). Kundalini'yi uyandıran yoga uygulaması.

Kelpius, Johann (GÜL HRUCILIK; 1673–1708). Gül-Haççılığı Amerika'ya qetiren kişi.

Kensho (BUDİZM). Aydınlanma anlamına gelen bir terim.

Kesh (SIKH Dharma). Başın üst kısmından bağlanan ve türbanla kapatılan kesilmemiş saç.

Krallığın Anahtarları (MORMONİZM). İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ndeki en yüksek rütbeli yetkililere, gökte Tanrı tarafından bağlananları yeryüzünde bağlamak için verilen güç.

Khaalis, Hamaas Abdul (İSLAM MİLLETİ). 1968'de İslam Ümmeti'nin bir kolu olan Hanefi Mezhepleri Merkezi'ni kurdu.

Hatice (İSLAM; nd). Muhammed'in karısı.

Halife (İSLAM). Bakınız halife.

Khalsa Düzeni (SIKHİZM). Sih dinindeki ana düzen.

Khalsa Tarikatı, Tarikatın onuncusu olan Gobind Rai tarafından kuruldu. on guru.

Harici (İSLAM). Sosyal statüsü ne olursa olsun, nitelikli her müridin halife olabileceğine inanan bir grup Müslüman.

Khoumeni, Ayetullah (İSLAM; 1982–1989). İran'ın ve onun İslami Şii mezhebinin eski lideri. Kıirtan (ANANDA MARGA YOGA TOPLULUĞU). Ananda Marga'nın eğitim ritüellerinde kullanılan belirli bir dansı tanımlamak için kullanılan terim

Kral Davut(AİLE). The Family'nin kurucusu David .Berg'in alternatif adıdır ve orijinal adı The Children of God'dır.

King, George (YENİ ÇAĞ HAREKETİ; nd). Londra, İngiltere'deki Aetherius Topluluğu'nun kurucusu King'in, "uzay ustalarının kozmik kardeşliği"nden aldığı, bu göksel konsey tarafından kozmik enerjinin kanalize edileceği dünyanın birincil aracı olarak seçildiğine dair New Age vizyonu. insan ırkının geri kalanı. Dernek 1954'te kuruldu. King, "birincil karasal kanal" olarak İsa Mesih ve havari Pavlus ile konuştuğunu ve Meryem Ana ile birlikte uçan daireye bindiğini iddia ediyor.

King James Versiyonu (MORMONİZM). Mukaddes Kitabın Mormonlar için yetkili kabul edilen tek İngilizce tercümesi olup, otoritenin yalnızca "doğru tercüme edilen" kısımları kapsadığı şartı bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca elbette bu çeviri HIRİSTİYANLIK'taki standart İngilizce ceviriydi.

Krallık Çiftlikleri (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). İki çiftlik

New York eyaletinde bulunan ve Brooklyn'deki Beytel genel merkezindeki düşük maaşlı işçilere çoğunlukla sebze, meyve ve süt ürünleri sağlayan yiyecek sağlıyor.

İbadet Salonu (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society şirketlerinin toplanıp ibadet toplantılarını yürüttüğü yerel toplantı salonlarına verilen ad. Bu önemli bir isim haline geliyor çünkü Yehova'nın Şahitleri "kilise" ismini mürted olarak kabul etmiyorlar.

Krallık Hizmet Okulu (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ).

Gilead okuluna gidemeyen istekli işçiler için daha kısa süreli eğitim sağlayan okul.

Tanrı'nın Krallığı (MORMONİZM). Göksel krallığa girmiş olanlar. Yalnızca Tanrı'nın krallığına girenler Tanrı'nın huzurundadır. Geriye kalan iki krallığın (yersel ve uzak) sakinleri doğrudan ilahi mevcudiyetten ayrılmıştır.

Kirlian Fotoğrafçılık (gizli). Parapsikolojide fotoğraf kullanılarak auraların yeniden üretilmesi için kullanılan bir teknik.

Kirtanya (ISKCON). Hare Krishna adanmışlarının düzenli olarak söylediği on altı kelimelik mantra: "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare, Hare."

Klemp, Sri Harold(ECKANKAR; nd) Ekim 1981'de Harold Klemp, Eckankar'da yaşayan 973. Eck Ustası oldu.

Klemp, Wisconsin kırsalındaki bir çiftlikte büyüdü. Milwaukee ve Fort Wayne, Indiana'daki üniversiteye gitti ve ardından ABD Hava Kuvvetlerine katıldı. Klemp, görevinin insanları Tanrı'ya ulaştırmak olduğuna inanıyor. Çok seyahat ediyor, seminerler veriyor, kitaplar yazıyor ve mesajlar yayınlıyor. Mizah ve pratiklik onun öğretme tarzını öne çıkarıyor. Klemp esasen Eckankar hareketini batılılaştırmayı başardı. Klemp, insanların toplum hizmetine katılmasının önemini vurguluyor.

Şövalye Komutanı (FREEMASONLUK). Masonlukta İskoç Riti tarafından verilen en yüksek derece (otuz üçüncü) derece. Derece, Yüksek Konsey tarafından otuz ikinci dereceden Mason'a verilir.

Knorr, Nathan H. (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ; 1905–1977). 1942'den 1977'ye kadar Yargıç Rutherford öldükten sonra Watchtower Bible and Tract Society'nin başkanlığını yaptı. Knorr, Yeni Dünya Çevirisi'nin çevirmenlerinden biri olarak görev yaptı.

Kutsal Kitap.

Ko an (ZEN BUDİZMİ). Yalnızca akıl yoluyla çözülmesi mümkün olmayan paradoksal bir bilmece. Çünkü akıl, hakikati arayan kişinin yolunda büyük bir engel olarak görüldüğü için bundan kaçınılmalıdır. Bir adananın içindeki sezgisel gerçekleri uyandırmak için bir koan üzerinde meditasyon yapması gerekir. "Bir elin alkış sesi nedir?" popüler bir koan örneğidir.

Kojiki (SHINTO). MS 700 civarında yazılan bu metin, Şinto'nun kutsal bir metnidir.

Kome i (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Kelime "temiz hükümet" olarak tercüme edildi. Komei, Soka-Gakkai'nin siyasi partisidir. 1965 yılında Japonya'da kurulan Komei, dünya barışını, nükleer silahsızlanmayı ve siyasi arenada yeterli aktif gücün bu tür hedeflere gerçekten ulaşabileceği inancını savunan aktif bir siyasi platform izliyor.

Kuran; Qu ran (İSLAM). Müslümanlar tarafından Allah'ın Muhammed'e vahyi olduğuna inanılan İslam'ın kutsal kitabı. Toplu metin, İncil edebiyatını Arap kültürüyle karıştıran 114 bölüm veya sureden (Arapça —"açılan veya başlayan") oluşur . Üçüncü halifenin hükümdarlığı sırasında Muhammed'in ölümünden sonra derlendi. Kuran, Muhammed'in sadık takipçilerinin kutsal görevini ana hatlarıyla belirtir ve baştan sona katı bir tektanrıcılıkla karakterize edilir. Uzun bir süre Kur'an'ın tercümesi kesinlikle yasaklandı.

Birçok Müslüman, dili bilmeden veya anlamadan Arapça satırlar ve ifadeler okuyor. Bununla birlikte, birkaç iyi çeviri de yayımlanmıştır. AJ Arberry'nin The Kur'an Interpreted (1955) adlı eseri genel olarak en güvenilir çeviri olarak kabul edilir, ancak katı Müslümanlara göre tüm çeviriler orijinal Arapçanın yalnızca başka sözcüklerle ifade edilmiş halidir

Koresh, David (ŞUBE DAVIDIANS; 1959–1993). Tarikatın Waco, Teksas'ta işgal ettiği yerleşke ABD federal ajanlarıyla yapılan bir savaşta yerle bir edildiğinde uluslararası ilgiyi üzerine çeken Branch Davidians'ın lideri. Koresh'in asıl adı Vernon Howell'di. Kral Koreş'ten (koresh) "meshedilmiş" olarak söz edilen Isaiah 45'e dayanarak bunu David Koresh olarak değiştirdi . Koresh'in takipçilerinin çoğu onu günümüzün mesihi olarak selamladı.

Kosen Rufu (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM). Nichiren Shoshu Budizmi için Kosen Rufu, ancak Budizm öğretilerinin dünya çapında yayılmasından sonra elde edilen dünya barışının qerceklesmesidir.

Kraft, Karl Ernst (gizli; 1900–1945). 1938'de Hitler tarafından Üçüncü Reich'ın yardımına çağırılan İsviçreli ökült uygulayıcı ve astrolog (bkz. astroloji). Reich'ın başarısını tahmin etmek için Nostradamus'un dörtlüklerini yorumladı. Joseph Goebbels, Aryan üstünlüğünün saltanatı efsanesini ilerletmek için Kraft'ın yorumlarını propaganda amacıyla hemen benimsedi.

Kraemer, Heinrich (BÜYÜCÜLÜK; 1430–1505). Büyücülük tutkusunun alevlenmesine büyük ölçüde katkıda bulunan bir ortaçağ eseri olan ünlü Malleus Maleficarum'un (Cadı Çekici) iki yazarından biri .

Krishmaloka (HİNDİZM). .Hare Krishna'nın cennetteki ikametgahı.

Krishna (HİNDİZM). Hinduizmin tüm tanrıları arasında en bilineni olan Krishna, Vishnu'nun sekizinci enkarnasyonudur.
Hindu edebiyatında Krishna'nın yer aldığı başlıca kaynaklar Mabhabharata ve Puranalardır. Annesinin erkek kardeşi Kamsa, Krishna'yı yok etmeye çalışan kötü bir kraldı. Krishna bir nehrin karşı kıyısına kaçırılarak ölümden kurtuldu. Bir şakacı, mucize yaratan ve romantik bir büyücü olarak büyüdü. Daha sonra Krishna, Kamsa'yı öldürmek için Mathura'ya döndü. Daha sonra Rukmini ve diğer birkaç eşle evlendi ve günümüzün Dwarka, Gujarat kentine yerlesti.

Bhagavad Gita'ya göre Krishna, Kavravalar ve Pandavalar arasında yapılan bir savaşta Arjuna'nın arabacısıdır. Savaştan sağ çıktı ama daha sonra öldürüldü

Bir avcının oku vücudunun tek savunmasız noktası olan topuğuna çarptı.

Kriya (HİNDİZM). Karmayı görün.

Kriya Yoga (HİNDİZM; KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME BURCU). Paramahansa Yogananda tarafından geliştirilen ve uygulayıcı adananların birçok yaşam boyunca birbirini takip eden reenkarnasyonlar yerine üç yıl içinde aydınlanmaya ulaşmalarını sağlayan bir yogik tekniktir. Kriya yoga, Yogananda'nın "zekice kişisel çaba" dediği şeyi içerir.

Dış enerjiyi iç hayata yönlendirerek, Kriya yoga uygulayıcısı normalde bir yılda başarılması gereken şeyi yalnızca otuz saniyede başarabilir.

Krişna (HARE KRISHNA; ISKCON). .Krishna'nın başka bir yazılışı.

Kşatriya (HİNDİZM). Savaşçılar.

Ku Klux Klan (KİMLİK HAREKETLERİ). Ku KluxKlan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk beyaz üstünlükçü hareket olan Kundalini'dir (okült; HİNDUİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Omurganın tabanında bulunan ve yoga yoluyla uyandırılabilen bir "sarmal" veya "spiral" enerji. Böyle bir egzersizin amacı bireyin samadhiye, gelişmiş psişik yeteneklere ve daha derin ruhsal farkındalığa ulaşmasını sağlamaktır . Kundalini , omurganın tabanından alnın tepesine kadar bulunan çakralar aracılığıyla kanalize edilir .

K'ung Fu Tzu (KONFUCYANSizm). Konfüçyüsçülüğün kurucusu Konfüçyüs'ün orijinal adı. Kupayogini (HİNDİZM). İnsan vücudunun psişik veya yoga merkezini uyandırma yeteneğine sahip olan.

Kwanzaa (MYAL, RASTAFARIANİZM, SANTERIA). Bu ciltte, Afrikalı olmasalar da, farklı Afrika kültürlerinden kavram ve inançları ödünç alan bir dizi grup tartışılıyor; örneğin Rastafaryanizm, Myal, Santeria ve NATION of the NATION.

Bayan (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bazen bir büyücülük meclisinin kadın lideri için kullanılan bir isim.

Laksmi (HİNDİZM). Vishnu'nun karısı ve zenginlik tanrıçası.

Lalita Sahsaranama (HİNDİZM). Kundalini'nin birçok ismini içeren metin .

Lama (BUDİZM). Tibetli Budist keşiş. İSLÂM. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın zamanda tanıtılan yarı dini bir bayram olan Kwanzaa da Afrika'ya özgü olmasa da bazı Afrika kavram ve inançlarını yansıtıyor.

1966'da, Long Beach'teki California Eyalet Üniversitesi'nde siyah çalışmaları profesörü Maulana (Ron) Karenga, Afrika merkezli siyah Amerikalılar için yeni bir yarı dini tatil önerdi.

Karenga buna Swahili dilinde "ilk" anlamına gelen "Kwanzaa" adını verdi.

meyveler." 1970'ler ve 1980'ler boyunca Karenga'nın önerisi uykuda kaldı, ancak 1990'ların başında Amerika'da çok kültürlülüğün kitle iletişim araçları tarafından desteklenmesiyle Kwanzaa fikri bazı siyah Amerikalıların ilgisini çekmeye başladı. Kwanzaa, kısmen Noel'in hemen ardından (26 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar) gerçekleştiği için "kara Noel" olarak adlandırılıyor.

Her ne kadar destekçileri Kwanzaa'nın ahlaki veya dini bir bayram olmadığını söylese de, yedinci günde kutlanan yedi nguzo saba'dan (ilkelerden) en az biri olan imani (inanç), dini çağrışımlara sahiptir. Diğer altı ilkenin her biri - umoja (birlik), ku ujichagulia (kendi kaderini tayin etme), u ji ma (toplu çalışma), ujamaa (işbirlikçi ekonomi), nia (amaç) ve kuumba (yaratıcılık) - onurlandırılır. sırasıyla kalan altı gün. Spesifik olarak dini olmasa da, kişinin hayatındaki hedefler ve süreclerle kesisirler.

Yaklaşık son on yılda birçok ABD mağazası, Afrika aurasını yansıtan ürünler sunarak Kwanzaa'yı ticarileştirdi. Kwanzaa'yı eleştirenler, bunun Amerika'nın uzun süredir devam eden eritme potası felsefesine ve özellikle ülkenin ırksal olarak bütünleşmiş bir toplumu teşvik etme çabalarına ters düşen bir ırk ayrımcılığı ideolojisini desteklediğini iddia ediyor (krş. güçlü bir savunucu olan Martin Luther King Jr.'ın hedefleri). entegrasyon).

Ī

Lamanitler (MORMONİZM). Koyu tenli insan ırkı, Mormonizmin, İsrail'in kayıp kabilelerinin ve Amerikan Kızılderililerinin atalarının dağınık bir kalıntısı olduğuna inanıyordu.

Yerli Amerikalıların DNA'sı üzerine yapılan son bilimsel araştırmalar, Mormonların Sami kökenli oldukları iddiasını verle bir etti.

Kuzular (İNCİL ANLAMA KİLİSESİ). COBU'ya yeni katılanlar veya işe alınanlar.

Lammas Bkz. lughnasadh.

Lao-tse (TAOİZM; MÖ 604–531). Çin'in en büyük dinlerinden biri olan Taoizm'in kurucusu.

Laver-tete (gizli; VOODOO). Bir adayı vudu büyüsüne girmeye hazırlayan törensel temizlik süreci.

Aday ancak tamamen temizlendiğinde bir sonraki inisiyasyon asamasına gecebilir.

LaVey, Anton Szandor (SATANİZM; 1930-1998).

San Francisco'daki Şeytan Kilisesi'nin kurucusu (1966),



Kaliforniva.

Leary, Timothy (gizli; 1920-1996). Amerikalı psikolog, meslektaşı Richard .Alpert ile birlikte LSD ve diğer psikedelik ilaçları deneysel olarak kullandıkları için 1960'larda Harvard'dan kovuldu. Leary'nin yazıları arasında The Psychedelic Experience, Politics of Ecstasy (1968) ve değişen bilinç durumları üzerine çok sayıda başka kitap bulunmaktadır.

Pırasa, Sybil (gizli; CADILIK; 1923–1983). Ünlü İngiliz cadısı , The Diary of a Witch, The Sybil Leek Book of Fortune-telling ve Kendi Büyünüzü Yapın gibi yazılarıyla dikkat çekti . Leek pagan soyunun izini on ikinci yüzyıla kadar sürüyordu. Radyo programları ve sahip olduğu "Sybil Leek's Cauldron" adlı esrarengiz restoran nedeniyle son derece popülerdi.

1966'da Amerika'ya geldi ve Ortabatı'da meclisler kurdu.

Sol El Yolu (gizli, SATANÎZM). Okült çevrelerde kötülükle eşanlamlı olarak kullanılan terim. İncil'de keçiler (kötüler) yargılanmak üzere ayrılmak üzere Tanrı'nın sol eline giderken, koyunlar (dürüstler) kurtarılmak için sağa giderler (sağdaki yola bakın).

Legba (gizli; VOODOO). Tanrılar ve insanlık arasında elçi olarak hizmet eden Haiti tanrısının adı. Bu nedenle Legba seyahat yollarının ve evlerin kapılarının kenarında duruyor. Legba Dahomean kökenlidir.

Legerdemain (gizli). Geleneksel .sihirde kullanılan "el çabukluğu" anlamına gelen Fransızca bir kelimenin harf çevirisi.

Aslan (astroloji; gizli). Latince "aslan" anlamına gelen Leo, astrolojide burçlar kuşağının beşinci burcudur. Leo, Yunan mitolojisinde Herkül tarafından öldürülen ve 22 Temmuz ile 21 Ağustos tarihleri arasında düşen Nemean aslanı ile bağlantılıdır.

Aslan burcunda doğan kişiler astrologlar tarafından gururlu, hırslı, pragmatik, dostane, övüngen ve iyi yöneticiler, liderler ve organizatörler olarak nitelendirilir

Leo, Alan (astroloji; TEOSOFİ; 1860–1917). Modern astrolojinin mimarı olarak kabul edilen İngiliz teosofist. The Astrologer's Magazine ve Mo de rn Astrology adlı iki dergi yayınlamaya başladı . Ayrıca Teosofi Cemiyetinin Astroloji Locasını kurdu.

Havaya yükselme (gizli; VOODOO). İnsan vücudunun veya herhangi bir canlı veya cansız nesnenin görünürde hiçbir destek aracı olmadan havada asılı kaldığı "serbest yüzme" olgusu. Havaya yükselme becerilerine dair belgelenmis vakalar kaldı bilim adamları şaşkına dönmüştü ve tatmin edici bir açıklamaları yoktu.

Terazi (astroloji; gizli). 22 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanlar için astrolojide burcun yedinci burcu. Terazi, tanrıça Astraea'nın doğurduğu bir terazi çifti olarak tasvir edilir. Terazi burcunda doğan kişilerin rekabetçi, sezgisel, sanatsal, karamsar, tuhaf ve histrionik oldukları söylenir.

Havaya yükselme (gizli; VOODOO). İnsan vücudunun veya herhangi bir canlı veya cansız nesnenin görünürde hiçbir destek aracı olmadan havada asılı kaldığı "serbest yüzme" olgusu. Havaya yükselme becerilerine ilişkin belgelenmiş vakalar, bilim adamlarını şaşkına çevirmiş ve tatmin edici bir açıklama yapılmadan bırakmıştır.

Lila (HİNDİZM). Harika oyun; Tanrı'nın kozmik bir dramada canlandırdığı yaratma eylemi.

Linga; Lingam (HİNDİZM). Şiva ibadetinde kullanılan, vücudun fallik bölgesini gösteren taş idoller.

Litnessing (AİLE). Eskiden Tanrının Çocukları olarak adlandırılan grup tarafından bağış toplama ve müjdecilik biçimi için kullanılan terim. Üyeler, grubun mesajını ileten yayınları dağıttılar ve aynı zamanda uygulamada talep edilen fonları da aldılar.

Küçük Sürü (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society tarafından 144.000 kişiden oluşan meshedilmiş sınıfa atıfta bulunmak için kullanılan terim. Bunlar gerçekten cennete gidecek olan tek Şahitler olacak, Yehova'nın büyük sürüsünün geri kalanı ise yeryüzünde yeni bir cennetin tadını çıkaracak.

Loa (gizli; VOODOO). Tüm voodoo ruhları veya onların doğaüstü güçleri için kullanılan genel bir terim.

Lodge, Sir Oliver (okült; SPİRİTÜALİZM; 1851–1940).

Lodge, fiziksel dünya ile aşkın olanı birleştirmeye ilgi duyan ünlü bir fizikçiydi.

"Hayatın evrendeki en üstün, kalıcı öz olduğunu büyük bir inançla doğruladı; geniş yıldızlararası boşlukları doldurduğunu; ve fiziksel dünyayı oluşturan madde, yaşamı bilinçli, bireysel bir formda tezahür ettirmek amacıyla özel bir eter yoğunlaşmasıdır" (http://www.fst.org/lodge.htm'den).

Bazıları onun Britanya'daki maneviyatın yaratıcısı olduğunu iddia etse de Lodge, on dokuzuncu yüzyılda Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir taraftar kazanan hareketin aktif bir destekçisi değildi. Logolar (Hıristiyanlık). Yunanca "kelime" veya "akıl" anlamına gelen logos kelimesinden gelir. Antik Yunanlılar tarafından panteizmle tutarlı bir şekilde dünyanın evrensel bir zeka tarafından yönetildiği fikrini iletmek için kullanıldı. Yeni Ahit'te Yuhanna bu sözcüğü benimsedi ve onu Üçlü Birliğin ikinci kişisi olan İsa Mesih için uyguladı (Yuhanna 1:1-18). İlk kilise babaları, özellikle de İgnatius, Hıristiyan müjdesini Yunan felsefesine uydurmak için logos'un kullanılabileceğini gördüler . İsa, Tanrı'nın Logosu olarak, Tanrı'nın bedende enkarne olmuş Yaratıcı Sözü'ydü (bkz. enkarnasyon).

Loko (gizli; VOODOO). Vudu tarikatlarında tarım tanrısı.

İkinci Gelişin Efendisi; Üçüncü Adem (BİRLEŞME KİLİSESİ). Rab'bin ilk gelişinden iki bin yıl sonra yeryüzüne döneceğine olan inanç. O bir erkek olacak ve İsa'nın aksine evlenecek ve bir aile kuracak. İlahi çift birlikte, insan ırkının "gerçek ebeveynleri" haline gelecektir; bu, taraftarların günahın affedilmesi ve yeryüzünde ve gökteki krallığa katılabilmeleri icin gerekli olan bir inanctır.

Rahip Sun Myung Moon, Birleşme literatürünün bunu daha önce yapmasına rağmen, Temmuz 1992'ye kadar kendisini İkinci Gelişin Lordu olarak ilan etme konusunda isteksizdi. Moon, 23 Mart 2004'te bir grup ABD senatörü ve diğer politikacılar tarafından gizli bir taç giyme töreniyle Mesih olarak taçlandırıldı; bu, Capitol Hill'in utanç verici olduğunu kanıtladı.

haber yayınlandı. İlahi Prensip'e göre bu Mesih Doğu'da doğacaktı (Va. 7:2-4). Moonie'ler, Moon'un doğum yeri olan Güney Kore'yi kehanetin bahsettiği ülke olarak görüyorlar.

Kayıp Söz (FREMASONLUK). Süleyman'ın tapınağının inşası sırasında kaybolduğu iddia edilen bir kelime. Kraliyet Kemeri derecesinin kazanılması, Kayıp Söz'ün yeniden ele geçirilmesini içerir.

Lotus Pozisyonu (HİNDİZM). Hinduizm'de meditasyon için kullanılan tanıdık bağdaş kurma duruşu.

Lotus Sutra (BUDİZM: NICHIREN SHOSHU BUDİZM:

SOKA-GAKKAI). Budizm'in gerçek öğretilerini içeren, Siddharta Gautama tarafından yazıldığı iddia edilen yazılar bütünü.

Sevgiler (ISKCON). ISKCON'a göre aşkın özü, adananın Hare Krishna'ya karşı uyguladığı ilahi manevi aşk olan prema'dır.

Düşük Büyü (gizli). Doğasi gereği daha az sansasyonel veya daha sıradan olan sihir. Örneğin kişi, iyi bir şans getirmek, yeni bir işe girmek, üniversiteye kabul edilmek vb. gibi kendine fayda sağlamak için sihir kullanabilir. Lucifer (gizli; HIRİSTİYANLIK; MORMONİZM; SATANİZM). Mormonizmde Lucifer, kendisini kurtarıcı olarak sunan İsa Mesih'in kardeşidir. Tanrı bu teklifi reddettiğinde isyan etti (Yaratılış 3:1–5, İlham Edilmiş Versiyon). Okült biliminde Lucifer, bağımsız, bilinçli zihnin kişileşmesidir. Satanizm'de bazı Satanistler okült görüşü savunurken, bazıları da Lucifer'i Hıristiyanlığın Tanrısından daha güçlü bir tanrı olarak görürler. Hıristiyan düşüncesinde Lucifer (Yeşaya 14:12), Düşüşten önceki önemli bir meleğin (lafzen, "ışık taşıyıcısı") adıdır.

Düşüşten sonra Şeytan veya şeytan olarak anılır.

Luciferians (okült, SATANİZM). Geçmişi on üçüncü yüzyıla kadar uzanan, şeytana tapanlardan oluşan şizmatik bir mezhep. Luciferianlar şeytanın gerçek olduğuna inanırlar ve ona tapınarak zenginleştirilmiş, ödüllendirilmiş ve bereketli bir hayata kavuşurlar. Bugün hala var olan Luciferian grupları var.

Şanslı Tılsım (gizli). Belirli bir nesneye sahip olmanın veya onu giymenin iyi şans getireceğine dair inanç.

Şanslı At Nalı (gizli; CADILIK). Kötü ruhları kovmak amacıyla batıl inançlı kişilerin kapı eşiklerine çivilenen demir hilal. Demir dökümü büyücülüğe karşı güç sağlar. Lucumi (SANTERIA). Yoruba kökenli Afro-Kübalılar.

Lucumi halkının çoğu Santeria'nın uygulayıcılarıdır.

Lughnasadh (gizli; büyücülük). Ayrıca Lug-nasadh, Lughnassadh ve Lughnassad (loo-nusu- uh olarak telaffuz edilir) olarak da yazılır .
Cadılar ve diğer okült gruplar tarafından gözlemlenen sekiz sabbattan biri. Lughnasadh'a Ağustos Arifesi Büyük Şabat da denir ve 31
Temmuz'da, yani 1 Ağustos arifesinde kutlanır. Hıristiyan eşdeğeri, hasatla yakından ilişkili olan lammas'tır. Lughnasadh, adını tanrı Lugh'tan, yani ısık getirenden alır. Ağustos hasat ayıldır.

Cadılar, dünyanın yaşamı sürdürmek için kullandığı zengin mahsulün kutlandığı eski festivali anımsatır (bkz . cadıların takvimi).

Ay Almanağı (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Büyücülükte kullanılan on üç ayın isimleri. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: Çekirdek Ayı -

Hilde'nin Kız Ayı - Hekate'nin Koca Ayı - Astarte'nin Cadı Ayı -Themis'in Kraliçe Ayı - Minerva'nın Yargıç Ayı - İsis'in Amazon Ayı -Rahibe Ayı Olwen—Freja'nın Yeşil Tanrıça Ayı—Diana'nın Shamones Ayı Morrigan'ın Ayı—Kahin Bridget'in Ayı—Büyücü Ceridwen'in Ayı—Anne

LXX (HIRİSTİYANLIK). 70 için Roma rakamı (bkz. Septuagint).

Likantropi (gizli). Bazı okült uygulayıcılar tarafından, birinin sihir uygulaması yoluyla bir hayvana, özellikle de bir kurt adama dönüştürülebileceğine dair inanç.

M

Büyü (gizli; SATANİZM). Belirli bir amaç veya amaca hizmet etmek amacıyla doğayı ve çevreyi kontrol etme veya manipüle etme yeteneği. Aleister Crowley'nin terimin yazılışına k (sihir) eklendi, ancak anlamı esasen aynıydı. Büyü, okültün üç dalından biridir (diğer ikisi falcılık ve maneviyattır). Okült bir fenomen olarak Satanizm, esas olarak kara kütleyi çevreleyen ayinler nedeniyle büyü altında sınıflandırılır. Magick ("k" harfinin eklenmesiyle yazılır) sihirbazların el çabukluğu numaralarını (örneğin şapkadan tavşan çıkarmak) doğaüstü güçler aracılığıyla gerçekleştirilen gerçek numaralardan ayırmayı amaçlıyordu.

Sihirli Çember (gizli, SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Büyücülük ve satanizmde kullanılan ibadet alanı. İçinde çeşitli ritüellerin gerçekleştiği zemine çizilen bir dairedir. Sihirli bir daire mahremiyetin garanti edildiği herhangi bir yere yerleştirilebilir, ancak bazen halka açık olarak çizilir. Sınırları işaretler, kapıları açar. Bir sunak ve ana yönler olarak da bilinen dört köşeye yerleştirilen mumlar dahil olmak üzere ibadet için kullanılan aracları içerir.

Büyü, Yüksek Yüksek büyüye bakın.

Sihir, Görüntü Görüntünün büyüsüne bakın.

Büyü, DüşükDüşük büyüye bakın.

Büyü, Morg Bkz. morg büyüsü.

Büyü, Doğal Doğal büyüyü görün.

Büyü, Koruyucu Bkz. koruyucu büyü.

Büyü, Cinsel Bkz. cinsel büyü.

Büyü—Toplanma (gizli). Gotik büyücülük, BÜYÜCÜLÜK ve SATANİZM gibi büyünün çeşitli alanlarından alınan temaları içeren kartları içeren popüler bir rol yapma oyunu olan Du ng eons and Dragons gibi .

Büyü,Beyaz Bkz. beyaz büyü.

Büyülü Ad (gizli). Okült uygulayıcıların, üyelerini sihir uygulayıcıları olarak belirlemek için benimsedikleri Latince bir isim. Örneğin Aleister Crowley Perdurabo ismini benimsedi.

Sihirbaz (gizli). Büyünün birçok biçimini uygulama konusunda yetenekli hiri

Büyü (gizli). Aleister Crowley tarafından kullanılan büyünün alternatif yazılışı. Onun zamanından bu yana, diğer okült uygulayıcıları, el çabukluğu hilelerini doğaüstü güce sahip olmak ve onu kullanmaktan ayırmak için bu yazımı kullanıyorlar.

Hakim (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bir büyücülük meclisindeki erkek lider.

Büyücü (gizli). Sihirbazın alternatif adı.

Maha Bandha (HİNDİZM). Kundalini'yi uyandırmaya yönelik çeşitli yoga uygulamalarından biri . Maha Bandha, uygulayıcıları tarafından bunu yapmanın "en iyi" yolu olarak görülüyor.

Mahabbah (SAVİZM). Aşk.

Mahabharata (HİNDİZM). Hindu edebiyatının destansı şiirlerinden biri. Mahabharata , Pandavalar ile Delhi topraklarının hükümdarları olan kardeşleri (Kavravalar) arasındaki rekabeti anlatan yüz bin beyitten olusan uzun bir siirdir .

Mahabharata , MÖ 400 civarında başladı ve sonrasında yaklaşık sekiz yüz yıl boyunca geliştirilip genişletildi.

Maha-Mantra (ISKCON). Adanmışların Hare Krishna'ya söylediği ilahi: ^Î "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama. Rama. Hare. Hare."

Mahanta (ECKANKAR). "Tanrı'nın yaşayan tezahürü" statüsüne ulaşmış, dolayısıyla her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve ahlaki kısıtlamaların ve insan hukukunun üstünde olan bir Eck ustası.

Maharaj Ji, Guru (ELAN VITAL; 1957–). İlahi Işık Misyonu'nun ruhani lideri ve kurucusu (şimdi Elan Vital olarak biliniyor). Maharaj, Sri Swami Sivananda (HINDUISM; 1887–1963). Hinduizm'in bir reform hareketi olan İlahi Yaşam Topluluğu'nu kurdu.

Maharishi Uluslararası Üniversitesi Bkz. TRANSANDANTAL MEDİTASYON.

Maharishi Mahesh Yogi Bkz. TRANSANDANTAL MEDİTASYON.

Mahatma (gizli; ELAN HAYATİ; ISKCON; HİNDUİZM;

TEOSOFİ). Hindu edebiyatında Lord Krishna'nın büyük bir öğrencisi. Hinduizm'de saygı duyulması gereken büyük bir mürit. Mahatma, "büyük ruh" anlamına gelen Sanskritçe bir terimdir ve Hinduizm'de büyük bilgi ve bilgeliğe ulaşmış kişi için kullanılır. Mahatmalar, Elan Vital (İlahi İşık Misyonu) için aktif olarak müjdeleme yapan guru Maharaj Ji'nin takipçileridir (bkz. e . Başlatıcı). Teosofi'de, bu tür bilgilerin ölenlerin ruhlarından arandığı SPİRİTÜALİZM'in aksine, yaşayan bir kişi aracılığıyla gizli bilgiyi elde eden bir ustadır.

Mahavira, Vardhamana (JAINİZM; MÖ 599-527).

Hindistan'ın Kundalapur kentinde doğdu ve Jainizm'in kurucusuydu.

Mehdi (İSLAM). İslam'ın Sünni geleneğinde umut, bir gün bir mehdi'nin gelip doğruluğu getirmesidir. Bu terim, Yahudi ve Hıristiyanların Mesih kavramının kabaca eşdeğeridir.

Kızlık (BÜYÜCÜLÜK). Bir meclisi yöneten kadına verilen isim. Ayrıca bakınız hanımefendi.

Ma itreya (BUDİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; TEOSOFİ). Bu ifade "nihai öğretmen" anlamına gelir. Budizm'de "son" Buda anlamına gelir. Yeni Çağ Hareketi'nde Maitreya'nın dünyaya dönecek bir dünya lideri olduğuna inanılıyor. Bu harekete göre Maitreya, HIRİSTİYANLIK için Mesih, Budizm için Maitreya, HİNDÜİZM için Krishna, Yahudilik için Mesih vb. Maitreya dünyaya barış, gerçek aydınlanma ve kendini gerçekleştirme, istikrarlı ve sağlıklı bir çevre ve uyum getirmeye gelecektir. tüm dünya dinleri arasındadır. Benjamin Crème, 1987 ile 1992 yılları arasında Londra'da, Maitreya'nın yoksulluk, ahlakın gerilemesi vb. açısından dünyanın rahatsız edici koşulları hakkında telepatik olarak bir mesaj veya bir dizi mesaj ilettiğini iddia ediyor.

Binbaşı Arcana (gizli). İnsan ruhunu simgeleyen yirmi iki tarot kartı.

Makiguchi, Tsonesaburo (SOKA-GAKKAI; nd).

1930'da Soka-Gakkai olarak da adlandırılan Değer Yaratma Derneği'ni kurdu.

Makonnen, Ras Tafari (RASTAFARIANİZM; 1893-1975).

1930'da Etiyopya İmparatoru Selassie'ye taç giydirildi.

O, siyahların büyük kurtarıcısı olarak görülüyordu ve takipçileri kendilerine Rastafaryanlar adını veriyordu.

Malcolm X (İSLAM MİLLETİ; 1925–1965). Ali İslam Dünya Topluluğu'nun Batı'daki Siyah Müslüman hareketinin en popüler sözcülerinden biri. Ancak teolojisindeki daha pasifist konumdan koptu. 1965 yılında bir fanatik tarafından yurularak öldürüldü.

Malleus Maleficarum (gizli; HIRİSTİYANLIK; CADILIK). Latince, Orta Çağ'ın sonlarında iki Roma Katolik keşişi Heinrich Kraemer ve Johannes Sprenger tarafından İngilizce The Witches'Hammer adıyla yayınlanan bir kitabın adıdır . Gotik büyücülükte klasik bir el kitabıdır.

Mambo (gizli; VOODOO). Voodoo'da bir kadın rahibe.

Mana (gizli; SATANİZM). Kutsal nesneler veya kişilerin içinde yaşayan doğaüstü bir yaşam gücünün varlığına olan inanç. Satanizm ve kurban ritüellerini uygulayan diğer okült dinlerde, kan dökmenin güç ürettiğine inanılır. Buna genellikle mana denir.

Maniheizm (Hıristiyanlık). MS 3. yüzyılda yaşamış bir Pers olan Mani'den kaynaklanan bir felsefe. Aydınlık ile karanlığın, iyi ile kötünün, Tanrı ile şeytanın ebedi bir çatışmaya yakalandığı katı bir düalizm öğretiyordu. Augustine, ilk yıllarında bir Maniheistti; daha sonra Hıristiyanlığa geçtikten sonra, İncil'den Tanrı'nın tüm iyiliğin her şeye gücü yeten kaynağı olduğunu ve kötülüğün galip gelmesinin imkansız olacağını, aksi takdirde Tanrı'nın her şeye gücü yetemeyeceğini göstererek buna karşı güçlü bir savunma sundu. Augustine'e göre kötülük, iyiliğin yoksunluğuydu. Maniheizm yedinci yüzyılda kilisede bastırıldı ama Bogomiller, Cathariler ve diğer sapkın mezheplerde yeniden ortaya çıktı. mezhepler yeniden ortaya çıktı.

Manifesto (MORMONİZM). 1890'da Mormon başkanı Wilford tarafından yayınlanan ünlü açıklama. Woodruff'un çok eşlilik uygulamasını , askıya alması: "Artık tavsiyemi kamuoyuna açıklıyorum. . . Ülke kanunlarının yasakladığı herhangi bir evlilikten kaçınmaktır." Manifesto , Doktrin ve Antlaşmalar'ın sonunda yer alır .

Manman (VOODOO). Vudu ibadet ayinlerinde kullanılan büyük davul.

 $Mantra \ (H\dot{I}ND\dot{I}ZM; ISKCON; TRANSANDANTAL \ MED\dot{I}TASYON).$

Transandantal meditasyon adananına inisiyasyon töreni sırasında Sanskrit dilinde söylenen bir kelime veya ifade. Adanmış kişi, gerçek anlamını bilmese bile bu mantra üzerinde günde iki kez meditasyon yapmalıdır.

Mantra, mutlak mutluluk bilincine ulaşana kadar öznenin çeşitli bilinç düzeylerine geçmesini sağlayan bir araç görevi görür. ISKCON'da adananlar Krishna adına söylenen özel bir mantrayı konuşurlar. Mantra terimi genellikle tekrarlanan dini ilahileri ifade etmek için kullanılır.

veya dualar.

Maracas (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO). Güney, Orta Amerika ve Karayip Tarikatlarının çoğunda dans ritüellerinde ve törensel ibadetlerde kullanılan ritmik enstrümanlar. Marakaslar genellikle çakıl taşları veya kurutulmuş tohumlarla dolu su kabaklarıdır.

Marga (HİNDİZM). Hindu dilinde "yol" anlamına gelen kelime; yeniden doğuş döngüsünden kaçış yolu olan kurtuluş yolu (bkz. reenkarnasyon).

Marife (SAVİZM). İç bilgi veya aydınlanma

kişi sıkı bir eğitim ve çilecilik sonrasında deneyimler yaşar.

Mark Master; Dördüncü Derece (FREMASONLUK). York Rite'ın dördüncü derecesi veya birincisi. İlk üç derece Mavi Loca'da tamamlanır.

Derece, antik Sur'daki bir moloz yığınında eksik bir kilit taşının bulunmasıyla ilgili efsaneyi içerir. Taşa semboller kazınmıştı ve Süleyman tapınağının inşasının tamamlanması için gerekli olan kayıp tas olduğu kanıtlandı.

Dövüş Sanatları (BUDİZM; TAOİZM). Başlangıçları M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan karate, kung fu, t'ai chi ch'uan, judo, jujitsu ve aikido gibi çesitli dövüş sporları

Dövüş stillerinin çeşitleri, Taoizm ve Budizm'e dayanan manevi bir merkez tarafından birleştirilmiştir. Budist keşiş Bodhidharma Dövüş sanatlarının yaratıcısı olduğuna inanılıyor.

Sanatların dini önemi, yaşam güçlerinin (yin ve yang) uyumlu hale getirilmesinde ve ch,i'yi kullanma becerisinde yatmaktadır.
Dövüş sanatlarındaki ustalar muazzam fiziksel becerilere imza atarlar.
Muazzam bir fiziksel kuvvetle vurma veya tekme atma veya tek bir darbeyle bir tuğla yığınını parçalama yeteneği ch,i'ye atfedilir . Dövüş sanatlarını uygulayanların çoğu, bunu sporun/sporların dini doğasının farkında olmadan, fiziksel kondisyon veya nefsi müdafaa amacıyla yapmaktadır.

Mescid (İSLAM). İbadet ve ibadet için cami veya belirlenmiş yer. Bir mescidin her türlü put ve anıtlardan arındırılmış olması gerekir. Her zaman temiz akan suya sahip olmalıdır. Mescidin içinde veya dışında putlara, sembolik nesnelere, aynalara veya anıtlara izin verilmez.

Kitlesel Enkarnasyon (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). İki bin yıl önce kozmik Mesih'i İsa'nın bedeninde ateşleyen Mesih ilkesinin veya tanrısallık ilkesinin artık Yeni Çağ Hareketi uygulayıcıları tarafından kolektif insanlığa doğru ilerlediğine inanılıyor.

Usta (gizli; parapsikoloji). Manevi seviyesi çoğu insanı çok aşan okült ustası. Üstatlar, kendi seçimleriyle, hakikat arayışında başkalarına rehberlik etmek için yeryüzünde kalmayı seçmişlerdir. Hatta derin meditasyon yoluyla dünyadaki olayları kontrol edebildikleri bile söyleniyor. Bunu yaparken dünyanın dört bir yanına dağılmış öğrenciler üzerinde nüfuz sahibi olurlar.

Usta Mason; Üçüncü Derece (FREMASONLUK). Masonlukta Mavi Loca'da inisiye olanlara verilen üçüncü derece. Bu üçüncü derece son inisiyasyon derecesidir.

Bir adaya diploma verilmeden önce, Mason olarak ilerledikçe kendilerine gösterilecek sırları asla ifşa etmeyeceklerine dair yemin ederler Usta Konuşuyor (BİRLEŞME KİLİSESİ). Birleşme Kilisesi'nin kurucusu Sun Myung Moon'un düzenlenmiş açıklamaları, konferansları ve öğretilerinden olusan bir koleksiyon.

Masters, Roy, Bkz. Obermeister, Ruben.

Malzeme (gizli). Ruhtan farklı olarak madde.

Maddileştirme (SPIRITUALİZM). Bir seans sırasında fiziksel olarak ortaya çıkan madde veya kişi.

Mawu Lisa (gizli; VOODOO). Haitililer arasında yaratılış faaliyetinin kendisine atfedildiği tanrı.

Mawu Lisa, Dahomey'den Haiti'ye ithal edildi.

Maya (HİNDİZM). Yanılsama; yoldan sapmak veya varoluşun temel ilkesini, yani kişinin Hare Krishna ile ilişkisini gözden kaçırmak.

1 Mayıs (gizli). Çeşitli eski tarikatların, ritüel seks yoluyla dünyanın bereketini kutladığı yıllık zaman. "Mayıs Direği", 1 Mayıs kutlamaları sırasında etrafında dans ritüellerinin yapıldığı fallik semboldür. Arife Cadı Takvimini ve Beltane'yi Görebilir.

McKean, KipSee ULUSLARARASI İSA KİLİSESİ.

Mekke (İSLAM). Suudi Arabistan'da bulunan İslam'ın en kutsal şehri ve Muhammed'in doğduğu yer. Dindar bir Müslüman, Mekke'ye dönerek günde beş kez dua eder ve ayrıca hayatında en az bir kez kutsal şehre hac (hac) yapması beklenir.

Tıp Adamı (gizli; VOÖDOO). İlkel kültürlerde ve voodoo'da rahip veya şaman olarak kabul edilen ve hastalıkları teşhis etmekten ve sihirli careler yazmaktan sorumlu olan adam.

Meditasyon (BUDİZM; HİNDUİZM; TRANSANDANTAL MEDİTASYON). Hinduizm ve Budizm'den türeyen doğu dinlerinin neredeyse tamamı meditasyon uygular. Meditasyon, HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK ve İSLAM'da (kişinin benliğin dışında ve dışında Tanrı'ya adanma yönlendirdiği) uygulandığı şekliyle dua veya dua etme eyleminden farklı olarak, meditasyon, benliğin içindeki gizli tanrıya yansıtıcı odaklanmadır. Aynı zamanda kişisel farkındalık ve derinlemesine düşünme anlamına da gelebilir.

Orta (okült, SILVA ZİHİN KONTROLÜ; SPİRİTÜALİZM). Ruh dünyası ile fiziksel dünya arasında aracılık yapan kişi için kullanılan okült terim. Ortamlar yararlanıyor ruhlardan yaşayanlara bir mesaj iletmek için ruh çağırma tahtaları, cizimler, rap sesleri yb. gibi cesitli nesneler.

Çoğu zaman medyum sözcü olarak görev yapacaktır. Silva Mind Control'de ortam, bireyin zihninde canlandırılabilir (ayrıca bkz. danışman).

Melkisedek Rahipliği(MORMONİZM). Mormon kilisesinde mümkün olan en yüksek düzen; hem güç hem de otorite açısından Harun Rahipliğinden üstündür.

Mormonlara göre Melçizedek rahipliği, Mayıs 1829'da Peter, James ve John (İsa'nın üç öğrencisi) aracılığıyla Joseph Smith ve Oliver Cowdery'ye verildi.

On altıncı yaş günlerine ulaştıktan sonra yalnızca kilisenin erkek üyelerine verilir. Doktrin ve Antlaşmalar Melkisedek rahipliğini iyi özetlemektedir.

Kilisedeki tüm diğer yetkililer veya memurlar bu Rahipliğin eklentileridir. .. Melkisedek Rahipliği, Harun veya Levi Rahipliğini kapsar ve büyük baştır ve Rahipliğe ilişkin en yüksek otoriteyi ve dünyadaki en son refah için dünyanın her çağındaki Tanrı'nın krallığının anahtarlarını elinde tutar: ve tüm bilginin, öğretinin, kurtuluş planının ve her önemli konunun gökten açıklandığı kanal. (Öğreti ve Antlaşmalar, bölüm 107:5)

Mendez, Keçi (gizli; SATANİZM). Baphomet olarak da adlandırılan Mendez keçisi genellikle sadece keçi başı olarak resmedilir. Ancak en dolu haliyle, dişi göğüslü tam bir erkek bedenine tutturulmuş bir keçi başıdır. Ters çevrilmiş pentagram genellikle yanan bir meşale ile birlikte alnına yazılır. (Ayrıca bkz . keci, keci kafası).

Menora (Yahudilik). Yahudilikte Hannukah Bayramı'nın kutlaması olarak kullanılan sekiz kollu bir mum; Judas Maccabeus'un (ö. MÖ 160) Yahudi Tapınağına saygısızlık eden Seleukos generallerine karşı kazandığı zaferin kutlanması.

Zihinsel Telepati (gizli). Başka bir kişinin zihnindeki düşünceleri duyabilen okült uygulayıcı.

Mentor (okült; CADILIK). Bir meclisin liderleri veya daha yaşlı deneyimli üveleri.

Merhamet Koltuğu (Yahudilik). Bağışlanma koltuğu, antlaşma sandığının kapağıydı (Çık. 25:17, NIV'de "kefaret örtüsü" olarak anılır). Som altından yapılmıştı ve her tarafı Kerubilerle süslenmişti. Başkâhin, Tanrı'nın halkının günahlarının kefareti olarak yılda bir kez kefaret örtüsünün üzerine kan serperdi.

Burada Tanrı duayı duyup yanıtlayacağını ve merhametle bağışlanmayı bahşedeceğini veya İsrail'e hüküm vereceğini vaat etti. HIRİSTİYANLIK, İsa Mesih'ten Tanrı'nın "iman yoluyla bağışlaması" olarak söz ederek bağışlanma örtüsü fikrinden ödünç alır. (Romalılar 3:25; KJV) ya da "kefaret kurbanı" olarak

(NIV). İngilizce "propitiation" ve "atonement" kelimeleri

İbraniler 9:5'te KJV'nin "bağışlanma koltuğu" ve NIV'in "kefaret örtüsü" olarak tercüme ettiği aynı sözcük, Yunanca "hilastemrion" sözcüğünden çevrilmiştir .

Meridyenler Bkz. ch,i, yin ve yang ve akupunktur.

Mesmerizm (gizli; parapsikoloji). Adını hipnotizma konusunda pek çok deney yapan Avusturyalı doktor Freidrich Anton Mesmer'den (1733-1815) alan bir terim. Mesmer, enerji dalgalarının hipnotik durumdaki bir kişinin etrafında manyetik bir alan oluşturduğuna inanıyordu.

Mesmerizm hipnotizma ile eş anlamlıdır. Ayrıca bkz . zihin bilimi ve SPİRİTÜALİZM.

Me ssiah (Hıristiyanlık; Yahudilik; BİRLEŞME KİLİSESİ). "Mesih edilmiş kişi" anlamına gelen Yahudilikteki Mesih, Tanrı'nın kurtuluşu getirmek üzere meshettiği kisiydi.

Onun gelişinden peygamberlerde bolca söz edilir. O, Davut'un soyundan ve soyundan olacaktı (Zek. 12:10–14). Davut'un kendisi de sık sık gelecek Mesih hakkında yazıyordu (Mezmur 2; 16; 21; 22; 40; 110). Mesih, İsrail'e ruhsal bir bereket getirecek, acı çeken bir hizmetkar olacak (Mezmur 22; İşaya 53) ve büyük bir Prens ve Hükümdar olarak selamlanacaktı (İşaya 9:6).

Hıristiyanlık, İsrail'in uzun zamandır beklediği vaat edilen Mesih olarak İsa'vı bu göreve atadı. "Mesih" ismi (Yunanca "Meshedilmiş olan" anlamına gelen sözcük, Tanrı'nın "meshedilmiş olanı" için belirlenmiş unvandır. İlk inanlılar, İsa'nın İsrail'in beklediği kişi olduğunu, ancak yine de İsrail'in reddettiği kişi olduğunu kabul ettiler. Bu reddediliş, ilk Hıristiyanlar için Mezmur 22 ve İşaya 53'te açıkça bildirilmişti (çapraz başvuru Yuhanna 1:10-11). Fetheden bir kral olarak Mesih (Mezmur 2), aynı zamanda, askeri güçle kazanılan dünyevi bir krallığın fatihi değil, günaha karşı galip olan ve krallığı Tanrı'ya ait olmayan bir kral olan İsa'nın kişiliğinde de yerine geldi. bu dünya (Yuhanna 18:36).

Birleşme Kilisesi adına, Sun Myung Moon, 23 Mart 2004'te bir taç giyme töreninde, haber yayınlandığında biraz utanan bir grup ABD senatörü ve diğer politikacı tarafından Mesih olarak ilan edildi.

MEST (BİLİMSELLİK). "Madde, enerji, uzay, zaman"ın kısaltması. MEST, Scientologist'in dünya ve ona bağlı tüm olasılıklar ve sınırlamalar için kullandığı isimdir. Tüm terapilerin amacı sonuçta kişinin MEST üzerinde tam güç kazanmasını sağlamaktır.

Meta ağ (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). New-Ager'lardan Jessica Lipnack ve Jeffrey Stamps'in Networking (1982) adlı kitaplarında türettikleri terim . Bu terim, pek çok farklı organizasyonun ve New Age grubunun birbiriyle nasıl bağlantılı veya birbiriyle ilişkili olduğunu tanımlamak için kullanılıyor. Verilen cevap

Stamps ve Lipnack'a göre hareketler bilinçsiz veya bilinçli olarak ortak hedefler doğrultusunda ilişkilendirilir: "Ağlar kendine güvenen ve özerk katılımcılardan oluşur. . . aynı anda bağımsız 'bütünler' ve birbirine bağımlı 'parçalar' olarak işlev görenler" (s. 7). Her grup, kendi gündemini yürüttüğü sürece diğerlerinden bağımsız hareket eder. Ancak kökleri Doğu mistisizmine ve gezegensel dönüşüm arayışına dayanan ortak Yeni Çağ değerlerini paylaşıyorlar.

Metafizik İncil Sözlüğü (Hıristiyanlığın BİRLİK OKULU). Unity'nin kurucusu Charles Fillmore tarafından yazılan referans kitabı. Fillmore, eserinde Hıristiyanlığın ortodoks geleneklerinde anlaşıldığı şekliyle geleneksel anlamlarından ayrılan birçok terimi yeniden tanımlıyor.

Orta Yol (BUDİZM: NICHIREN SHOSHU BUDİZM:

SOKA-GAKKAI). Gautama Buddha tarafından formüle edilen ünlü uzlaşma. Bir yanda materyalizme aşırı düşkünlük ile diğer yanda topyekûn kendinden feragat ve inkârın katılığı arasındaki "orta yol". Gautama, bu aşırılıkların sırf arzuyu ortadan kaldıramadığı için acıyı ortadan kaldıramadığını fark etti. Aksine, yalnızca arzuyu artırmaya hizmet ettiler, böylece insanın acı çekme potansiyeli arttı. İhtiyaç duyulan şeyin üçüncü bir yol, yani orta yol olduğunu düşündü (bkz . sekiz katlı yol).

Yaz Ortası Gündönümü (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Cadılar ve diğer okültlerin gözlemlediği sekiz Şabat'tan biri

22 Haziran'da kutlanan gruplar. Yaz ortası gündönümü yılın en uzun günüdür. Bu günde güneş tanrısı en yüksek ve en parlak noktasındadır. Bu günde güneş tanrısının yakarmasıyla karanlık uçar ve dünyaya bereket qetirilir (bkz. cadı takvimi).

Mikado (SHINTO). Şinto'da Japonya imparatorunun ilahi yaptırım ve emirle hükmettiği inancı için kullanılan terim.

Milenyum Şafağı (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Charles Taze Russell'ın Yehova Şahitlerinin teolojisi üzerine yazdığı yedi ciltlik eserin orijinal başlığı. Setin adı daha sonra Studies in the Scriptures olarak değiştirildi.

Milenyumculuk Birçok dini grup tarafından, Tanrı'nın krallığının yeryüzünde kurulup gelişeceği bin yıllık bir gelecek dönemine dair inanç (çapraz başvuru Vahiy 20:1-6).

Millerci Hareket (Hıristiyanlık; YEDİNCİ GÜN ADVENİZMİ). Adını, İsa'nın ikinci gelişini öngören New Yorklu bir çiftçi olan William Miller'dan (1782-1849) almıştır. Miller, özellikle hesaplamalarında kesinlik kazandıktan sonra önemli bir takipçi kitlesi kazanmayı başardı. İddialarını İncil'deki kehanete dayandıran Miller, dünyanın sonunun ve İsa'nın ikinci gelişinin 21 Mart 1843 ile 21 Mart 1844 arasında gerçekleşeceği sonucuna vardı. Heyecanın arttığı bu dönemde din değiştirenlerin sayısı arttı. Ne zaman

sonu gelmedi, büyük hayal kırıklığı yasandı.

Ancak Miller dikkatini Habakkuk 2:3'e göre yedi ay on günlük "gecikme süresine" çevirdi. 22 Ekim 1844'ün son olacağını yeniden hesapladı. Coşku yeniden alevlendi ve daha fazla takipçi hareketin parçası oldu. İkinci tahmin başarısız olunca, çoğu büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı (bkz. büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı (bkz. büyük hayal kırıklığı). Miller'in geri kalan takipçileri Ellen G. White'ın (1872–1915) liderliğinde yeniden düzenlendi ve Yedinci Gün Adventizmi olarak tanındı.

b

Zihin Dinamikleri (FORUM; YAŞAM BAHARI). Zihnin sonsuz olasılığın kaynağı olduğunu öğreten, artık kullanılmayan bir organizasyon. Onun gizli güçlerinden yararlanarak kişisel dönüşümün, sağlığın ve zenginliğin tam olarak farkına varılabilir. Mind Dynamics 1975 yılında kapılarını kapattı ancak aralarında Life Spring ve The Forum'un (eski adıyla EST) kurucuları olan John Han-ley ve Werner Erhard'ın da bulunduğu birçok üyesi, ilkelerini kendi organizasyonlarına taşıdı.

Zihin Bilimi (DİN BİLİMİ). Dini gerçekleri (sevgi, öz değer vb.) zihnin yönlerine veya her bireyde bulunan gizli tanrısallığa havale eden dini gruplar için genel bir sınıflandırma olarak kullanılan terim. Zihin bilimi grupları ilk itici güçlerini "uyumlu" ve YENİ DÜŞÜNCE dinlerinden aldılar (bkz. HIRİSTİYAN BİLİMİ, BİRLİK HIRİSTİYANLIK OKULU). Yeni'de yaygın olan fikirler

Düşünce dini, akıl bilimlerinin babası olarak kabul edilen Ernest Holmes'a büyük ölcüde ilham verdi.

Genel olarak zihin bilimleri, bir bireyin yardımı ve iyileştirilmesi için gerekli tedaviyi reçete etmek amacıyla metafizik bilimin kullanımını vurgulayan dinlerdir. Genel olarak konuşursak, zihin bilimi uygulayıcıları, Tanrı'yı, evrenin oluştuğu maddenin birliğini (bkz. monizm) tanımlayan bir kavram olarak ve kötülüğü ise yalnızca değiştirilebilecek bir zihin durumu olarak görürler.

Bakan (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society, hizmetçi kavramını "hizmete çağrılan" kişi olarak anlıyor. Buna toplumun tüm üyeleri dahildir. Aid to Bible Understanding (1971) hizmetçilerin çeşitli sınıflandırmalarını listeler: Yehova'nın melek hizmetkarları; Levi kabilesi; peygamberler; İsa Mesih; bakanlık görevlileri; ve dünyevi hükümdarlar.

Hizmet Görevlileri (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bir cemaatin idari işleriyle ilgilenen Watchtower Bible and Tract Society üyeleri. Onların nazırlardan farklılığı, Mukaddes Kitabın episkopoi, yani "gözetmen" (1 Tim. 3:1) ile diakonos, "hizmetçi" (Mat. 20:26) arasında yaptığı ayrıma dayanmaktadır. Hizmet görevlilerinin rollerinin son derece önemli olduğu kabul edilmektedir, ancak bir cemaate ders vermek veya "cobanlık etmek" onların sorumluluğunda değildir. Bu

gözetmenlerin sorumluluğundadır. Bakanlar bu görevlerde müfettişlere vardımcı olurlar.

Küçük Arcana (gizli). Büyük sırlardan ayrılan elli altı tarot kartı. Beş köşeli yıldız, kılıç, asa ve kupa adı verilen dört takım elbiseden oluşurlar.

Ayna Büyüsü (gizli). Ayna mantikine bakın.

Ayna Mantik (gizli). Ayna veya su gibi başka bir yansıma aracının kullanıldığı bir falcılık şekli. Aynaya yansıyan nesneye büyü yapılır.

Mişna (Yahudilik). MS 70 yılında Kudüs'ün yıkılmasından sonra ortaya çıkan Yahudilik literatürü; Tevrat'ı tamamlamayı amaçlıyordu. Mişna kelimesi, "tekrar" anlamına gelen İbranice bir kelimedir ve kutsal kanuna ilişkin hahamların yorumunu ifade eder. Mişna çok sayıda ek yasa ve gelenek içerir. Gemara adı verilen daha uzun bir yorumla birlikte Talmudlar arasında yer alır.

Misyon (MORMONİZM). Terim, çoğu Mormon'un İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için din propagandasına adadığı on sekiz aylık bir dönemi belirtmek için kullanılır. Mo Mektupları (AİLE). Mo mektupları olarak da adlandırılan bunlar, Aile'nin kurucusu Moses David'in iletisim ve öğreti mektuplarıydı.

Modalist Monarşizm (HIRİSTİYANLIK). Tanrı'nın tarih boyunca kendisini üç farklı biçimde gösterdiğini savunan monarşistliğin hafif bir varyasyonu. Bu görüşe göre Tanrı, geleneksel Hıristiyanlığın öğrettiği gibi üç kişi değil, tek bir varlık olduğundan, kendisini ilk olarak Baba veya Yaratıcı olarak tezahür ettirmiştir. Enkarnasyonda Oğul oldu (bkz . Ataerkillik). Ve Kutsal Ruh olarak Tanrı, kilisenin kutsallaştırıcısı, öğretmeni ve tesellicisidir. Monarşizm sapkın olmakla kınandı çünkü Tanrılığın tek özü ile Teslis'in üç kişiliği arasında ayrım yapamadı.

Modern Düşünce (Hıristiyanlığın BİRLİK OKULU). Hıristiyanlık Birlik Okulu'nun eski adı

Mokşa (HİNDİZM). Maya'nın yanıltıcı sürecinden kaçış . Aynı zamanda^l "kurtuluş" anlamına gelen moksa da denir .

Monarşizm (Hıristiyanlık). İkinci ve üçüncü yüzyıllarda gelişen ve Tanrı'nın tek bir varlıktan oluştuğunu ve Mesih'in ilahi olmadığını, mucizevi bir şekilde bir bakireden doğan ve daha sonra Tanrı tarafından evlat edinilen saf bir adam olduğunu öğreten Teslis karşıtı doktrin. Bu fikir aynı zamanda evlat edinme olarak da biliniyordu. Ayrıca bkz. dinamik monarşinizm.

Monizm (HİNDİZM). Evrendeki her şeyi tek bir gerçekliğin uzantısı olarak gören felsefe. Tüm farklılaşma bir yanılsamadır ve var olan her şeyin tek kaynağı tarafından emilir.

Mon nk (SATCHIDANANDA ASHRAM INTEGRALYOGA ENSTİTÜSÜ). Hizmet etmek üzere diğerlerinden ayrılan bir birey. Bir keşişin yeteneğine ve bu tür hizmetlere olan ihtiyacına uygun görevler verilir.

Monofizitizm; Monofizitler (Hıristiyanlık). İsa'nın iki değil, tek bir doğaya sahip olduğunu ve bu tek doğanın aslında ilahi olduğunu öğreten bir Kristoloji tartışması. Monofizitizmin kınanması ancak Kadıköy Ekümenik Konseyi'ne (MS 451) kadar mümkün oldu.

Tektanrıcılık (HIRİSTİYANLIK; İSLAM; YAHUDİLİK). Tek Tanrı inancı.

Monotelitizm (Hıristiyanlık). İsa'nın yalnızca tek bir ilahi iradeye veya enerjiye sahip olduğunu öğreten Kristoloji.

Monofizitizme benzer şekilde, monotelitçilik tartışması da yedinci yüzyılda yapıldı. Honorarius I , "tek irade" teriminin kullanılmasını onavladığı Ecthesis'ini yayınladı.

Kudüs patriği Sophronius, Mesih'i "iki iradeye" sahip, yani insani bir kişi olarak tanımlamakta ısrar ederek bu düşünceye karşı çıktı. ve ilahi ve insan iradesinin ilahi olana bağlı olduğu. MS 680 yılındaki Konstantinopolis Konsili, İsa'nın iki vasiyeti olduğunu kabul ederek anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Moon, Sun Myung (BİRLEŞME KİLİSESİ; 1920-).

Kuzey Kore'nin Pyungan Buk-do şehrinde doğdu. Rahip Moon, İsa Mesih'in tamamlayamadığı işi yerine getirmesi gerektiğine inanarak Birleşme Kilisesi'ni kurdu. Moon, ilahi misyonuna ilişkin vizyonunu 1945'te aldı. Şöyle aktarılıyor:

Dokuz yıllık arama ve mücadeleden sonra, Tanrı'nın gerçeği onun (Moon'un) ellerine mühürlendi. O anda göklerin ve yerin mutlak galibi oldu. O zafer gününde tüm ruh dünyası onun önünde eğildi; çünkü o yalnızca kendisini Şeytan'ın suçlamasından tamamen kurtarmakla kalmamıştı, aynı zamanda artık Şeytan'ı Tanrı'nın önünde suçlayabiliyordu. Şeytan, kendisini Allah'ın öz oğlu konumuna yükselttiği için o gün ona tamamen tes Şeytan'a boyun eğdirecek silah daha sonra tüm insanlığın kullanımına sunuldu. (Sun Myung Moon, Dünya Birleşme Ailesine Mesaj [Washington, DC: Dünya Hıristiyanlığının Birleşmesi için Kutsal Ruh Derneği, 1964]).

Moonies (BİRLEŞME KİLİSESİ). Sun Myung Moon'un takipçileri için aşağılayıcı (genellikle) etiket.

Moroni (MORMONİZM). Joseph Smith'in ilk kez 1823'te ziyaret ettiğini iddia ettiği göksel habercinin adı. İddiaya göre Moroni, bir dizi ziyarette Smith'e, çevrildiğinde Kitap haline gelen altın levhalar üzerinde bulunan kutsal yazıların yerini bulmak için gereken talimatları iletmişti .

Mormon'un

Morg Büyüsü (gizli). Ölülere fayda sağlanması amacıyla yapılan gizli bir tören. Bu faydalar rahatlık, daha elverişli bir yeniden doğuş vb. gibi cesitlidir.

Müslüman (İSLAM). Ayrıca Müslüman, İslam dinine bağlı olan kişi olarak da yazılır.

Cami (İSLAM). Arapça mescid veya "tapınak"tan. Cami, Müslümanların ibadet için kutsal toplanma yeridir.

En Mükemmel Usta; Altıncı Derece (FREMASONLUK). Masonluğun altıncı derecesi York Lodge'da elde edildi. Ritüel, Süleyman'ın tapınağını tamamlamak için gerekli adımların gözden geçirilmesini içerir.

Ana Kilise (HIRİSTİYAN BİLİMİ). Boston, Massachusetts'te bulunan İlk İsa Kilisesi, Bilim Adamı. Ana Kilise, 23 Ağustos 1879'da kurulmuş ve tüzüğünü almıştır. Mary Baker Eddy'nin 1879'da kurduğu hareketi yeniden organize etmesiyle 1892'de başlayan Hıristiyan Biliminin genel merkezidir. Ana Kilise'nin tam adı The Ana Kilise, İsa'nın İlk Kilisesi, Bilim Adamı. Ana Kilise, dünya çapındaki kilise şubelerinin sinir merkezidir.

Ana Tanrı(MORMONİZM). "Cennetteki anne." Tüm insanların ruhsal olarak Tanrı'nın karısından doğduğu fikri. Hepsi Ebedi Ana Tanrının cocuklarıdır.

Ana Tanrıça (gizemli; büyücülük). Doğayı, doğurganlığı, dişil prensibi vb. kişileştirmek için kullanılan terim . Hayat bir kadının rahminden çıktığı için cadılar ana tanrıçayı yaşamın kaynağı ve kaynağı olarak kutlar ve ona taparlar.

Mudralar (HİNDİZM). Kundalini'yi uyandıran çeşitli yoga uygulamaları .

Muhacir (İSLAM). Muhammed'in yakın çevresi veya en yakın takipçileri; Peygamber'in çağrısının ve mesajının meşruluğuna tam olarak inananlar.

Muhammed (İSLAM). MS 610'da, kırk yaşındayken, İslam'ın müstakbel kurucusu bir mağaraya girdi ve burada kendisini şöyle çağıran melek Cebrail ile karşılaştı: "Rabbin adıyla duyurun. Sen Allah'ın elçisisin." Muhammed'in Allah'ın peygamberi olarak kariyeri burada başladı. En ünlü eseri, ölümünden sonra derlediği Kur'an'dır.

Muhammed, İlyas (İSLAM MİLLETİ; 1897–1975). Eski adı İlyas Havuzu. Elijah Muhammed, Siyah Müslüman hareketi olan İslam Milleti'nin lideri olarak Wallace Fard'ın yerini aldı. Muhammed, Mirza Ali (BAHA,İ İNANÇ; 1819-1850).

Ayrıca "Bab" veya peygamberin gelişini müjdeleyecek kişi olarak da anılır. Baha-i Dini kurdu.

Mukti (HİNDİZM). Ruhun yeniden doğuş çarkından veya döngüsünden kurtuluşu.

Molla (İSLAM). İslam hukuku alimi veya öğretmeni.

Münafikun (İSLAM). Medine'de Muhammed'i takip edenler, peygambere olan sadakatleri ya da dini inançları nedeniyle değil, siyasi açıdan uygun olduğu için. Bu nedenle güvenilmezlerdi ve her an Muhammed'den ve onun davasından vazgeçmeleri beklenebilirdi.

Muni (HİNDİZM). Bir bilge.

Murray, John (ÜNİTERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ; 1741–1815). On sekizinci yüzyılda evrenselcilik üzerine önde gelen bir konuşmacı.

Murray, Margaret (gizemli; CADILIK; 1863–1963). Antropolog, Mısırbilimci, okült meraklısı ve kendisi belki de pratik yapan bir cadı. Batı Avrupa'daki Cadı Kültü (1921), Cadıların Tanrısı (1933) adlı kitaplarında ve makaleler ve konferanslar aracılığıyla, büyücülüğün Hıristiyanlıktan yüzyıllar önce ortaya çıktığını ve antik paganizmde emsalini bulunduğunu açıkladı.

Murşi (İSLAM; TASAVVUF). İslam'da dini lider unvanı için kullanılan ortak terim

Musalman (HİNDİZM). Bir Müslüman için Hint (Hindistan) terimi.

Müslüman (İSLAM). İslam'da bir uygulayıcıya veya belirli bir yöne veya kavrama ilişkin sıfat.

Müslüman Ay Takvimi (İSLAM). İslam'ın takip ettiği takvim. Müslüman ay takvimi Gregoryen takviminden on bir gün daha kısadır. Müslüman bayramlarına sabit tarihler atanmamıştır; daha ziyade yıldan yıla değişiklik gösterirler (bkz. İslami bayramlar).

Mistisizm (gizli, HIRİSTİYANLIK). Dolaylı yollarla (özellikle Tanrı Sözü ve/ veya kutsal törenler) değil, doğrudan deneyim yoluyla Tanrı bilgisine ulaşılacağına olan inanç. Bazı mistikler, içeriden gelen ilahi bir kıvılcım veya sintilanın hızlandırdığı, ilahi olana tamamen kapılma deneyimlerini tanımladılar. Mistik Hıristiyanlık içindeki gelenek uzun ama tartışmasız olmayan bir tarihe sahiptir.

Hıristiyan mistikleri her çağda var olmuştur ve aynı şekilde mistisizmin de, dikkatleri müjdeden uzaklaştırdığı için eski paganizm ve gnostisizmin bir türevi olduğunu savunan çoğunlukla Protestan çevrelerden açık sözlü muhalifleri olmuştur. Pek çok mezhep ve tarikat mistik yönelimlidir.

N

Naamah (gizli). Dişi şehvet iblisi. Yahudi geleneğine göre Naamah yeni doğan çocukları da boğarak öldürüyor.

Nanak, Guru (SİKHİZM; 1469–1538). Sihizm olarak bilinen Hinduizm'in reform versiyonunun kurucusu.

Nar ayana (HİNDİZM). Terim, Tanrı için belirli bir özdeşleşmeyi ifade eder.

Doğal Büyü (gizli). Bir kişinin .sihir kullanarak hava durumunu etkili bir şekilde değiştirebileceği inancı. Doğa Ruhları (gizli). Orta Çağ'da tüm doğanın şeytanın kontrolü altında olduğuna ve şeytanın onu kendi hakimiyeti altında kontrol ettiğine inanılıyordu. Sonuç olarak birçok kişi doğa ruhlarını yaşam güçlerinin kişileşmesi olarak benimsemeye başladı.

Örneğin, doğal afetleri, şeytani güçlerin yıkımı ve ölümü göstermek için harekete geçmesi olarak değerlendirdiler. Diğer doğa ruhları arasında elementaller, periler, elfler ve periler bulunur.

Nauvoo (MORMONİZM). Joseph Smith tarafından Illinois'de kurulan ve sonunda tutuklanıp 1844'te öldüğü bir kasaba.

Nauvoo Expositor (MORMONİZM). Nauvoo, Illinois'de basılan ve Joseph Smith'i oldukça eleştiren bir gazete. Smith, bu "özgür basının" yok edilmesini emrettiğinde vatana ihanetle suçlandı ve sonunda Carthage, Illinois'de hapishanedeyken öldürüldü.

Yakın ölüm Deneyimi; NDE(YENİ ÇAĞ HAREKETİ).

Pek çok kişi, bedenlerinin tıbbi olarak öldüğü anlamına gelen "ölüme yakın bir deneyim" yaşadıklarını bildirmiştir, ancak bedenlerinin dışında kendilerinin bilincinde olduklarını bildirmişlerdir (bkz. Betty Eadie). İnsanların bildirdiği koşullar ve gerçek deneyimler çok farklıdır. Ancak haberlerin çoğunu belli ana temalar birleştiriyor: • ruhun bedeni terk etmesi; bir girdap yasamak veya

ışığın veya bazen karanlığın eşlik ettiği tünel • neşe deneyimi (çoğu rapor) veya aşırı heyecan ve sıkıntı • kişinin kritik bir durumda olduğunun farkındalığı

ölüme geçiş anı veya kişinin zamanının henüz gelmediğinin farkına varması • diğer insanlarla tanışmak ve gerçek iletişimi deneyimlemek • doğrulama - yani kişi hayata geri dönecek ve sahip olduğu inanç ne olursa olsun haklı davasını ilerletecektir.
• • tam bir bilgi veya vizyona dair tekçi bir duygu • kişinin bedene dönme veya ölüme gidip geri dönmeme kararıyla

Büyücülük (gizli). Ölülerle iletişim ayıni. Böyle bir uygulama, merhumun tabutunun açılmasına eşlik eden büyüleri içerir. Necromancer'ın amacı geleceğe iliskin bilgi aramaktır.

karşı karşıya kaldığı bir kriz deneyimi

Nekrofili (gizli). "Ölü sevgisi" anlamına gelen terim, ölü kişilerle cinsel ilişkiye girme uygulamasıdır.

Neopaganizm (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Pagan ("köy" anlamına gelen) dinlerin eski uygulayıcılarını tanımlayan bir terim.
Paganizmin eski biçimleri, Roma İmparatorluğu döneminde var olan kült gizem dinlerini, eski Kelt dinlerini, Cermen ve Gotik dinleri ve benzerlerini içeriyordu. Neopaganizm, doğası esas olarak dünyaya tapınma temaları etrafında dönen bu eski dinlerin modern zamanlarda yeniden canlandırılmasıdır.



cadılık

Neofit (gizli, SATANİZM). Bir .coven'a veya diğer çeşitli okült gruplara yeni bir üye.

Yuva (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Çeşitli okült ve büyücülük meclislerini belirtmek için kullanılan terim.

Nasturilik (Hıristiyanlık). Adını baş savunucusu Nestorius'tan (ö. yaklaşık MS 451) alan ve Mesih'in iki doğasının, yani insani ve tanrısal olanın birbirinden tamamen ayrıldığını savunan bir doktrin. Bu, en uç haliyle, İsa Mesih'in iki ayrı kişi olduğu sonucuna varılmasına yol açtı. Nasturilik, Efes Konsili'nde (MS 431) reddedildi, ancak yüzyıllar boyunca dini gruplar tarafından benimsenen etkili bir Kristolojik (bkz. Kristoloji) görüş olarak kaldı (bkz. Ek 2).

Yeni Doğum (DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ). Bu iyi bilinen ifadenin en tuhaf tanımlarından biri, Herbert W. Armstrong'un liderliğinde, yeni doğumun yalnızca ölümden dirilişle gerçekleşeceğini öğreten eski Dünya Tanrı Kilisesi'nden geliyor. Yani insan dünya hayatı boyunca yeniden doğamaz.

Armstrong Yuhanna 3:3ff'ü yorumladı. (Kişi Ruh'tan doğmadığı sürece, kişi Tanrı'nın krallığına giremez) bu, çürümezliğe bürünmek için insan bedeninin ölmesi gerektiği anlamına gelir. Bu Beden fiziksel olarak ölmeden ruhsal yükseliş gerçekleşemez. Şuna da bakın: yeniden doğdum. Yeni Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi bu öğretiyi reddetti. Ancak Armstrong'a sadık çeşitli bölünmüş gruplarda varlığını sürdürüyor.

NewHope Singers International (BİRLEŞME KİLİSESİ). Üyeleri Birleşme Kilisesi'nden olan bir şarkı grubu.

Grubun amacı doğrudan din propagandası yapmak değil, iyi halkla ilişkiler yaratmaktır.

Yeni Ulusal Haber (AİLE). Aileden çıkan düzensiz bir yayın.

Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society tarafından 1961 yılında tek cilt halinde yayınlanan bu çalışma, 1953, 1955, 1957, 1958 ve 1960 yıllarında ayrı ayrı yayınlanan Mukaddes Kitabın küçük bölümlerini bir araya getirdi.

Watchtower teolojisine uyum sağlamak için çeviriye özel değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Kutsal Ruh, Ortodoks Hıristiyanlıkta olduğu gibi Teslis'in kişisel bir üyesi olarak ele alınmıyor. Bunun yerine Gözetleme Kulesi, Kutsal Ruh'u Yaratılış 1:2'de Tanrı'nın "aktif gücü" veya 2 Korintliler 13:14'te "kutsal ruh" olarak tercüme eder. Belki de en dikkat çekici olan başka bir örnek Yuhanna 1:1 tercümesidir. KJV şu ayeti tercüme ediyor: "Başlangıçta

Söz ve Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı" (vurgu eklenmiştir).

Yeni Dünya Çevirisi, son üç kelimeye belirsiz artikel a'yı ekleyerek "Söz"ü okur .

bir tanrıydı." Bu gibi değişiklikler Yeni Dünya Çevirisi'ni teolojik açıdan benzersiz kıldı.

Nganga (SANTERIA; VOODOO). Ritüel ve törenlerde kullanılan, içinde ibadette kullanılan çeşitli eşyaların bulunduğu kazan. Bazı durumlarda buna insan kalıntıları da dahildir.

Nichiren Daishonin (NICHIREN SHOSHU BUDİZM).

Nichiren Shoshu Budizminin kurucusu.

Nirgun (HİNDİZM). Koşulları veya nitelikleri olmayan şey (bkz. sagun).

Nirvana (HİNDİZM). Yaşam sürecinin nihai sonucu. İnsan Brahman'la bir olduğunda ve yanıltıcı duyusal algıların olağanüstü dünyasından kurtuluşa ulaştığında ulaşılan nihai mutluluk durumu .

Norton, Andrews (ÜNİTERYANİZM; 1786–1853). Kendisi "üniteryanizmin papası" olarak biliniyor.

Nostradamus (astroloji; okült; 1503–1566). Nostradamus

günümüzde astrolojiyle yakından ilişkili olan "kehanetleri" ile popülerdir. Fransa'nın St. Remy şehrinde doğdu. Yüzyıllar adlı kitabı Avrupa'da ve kısa sürede dünyanın diğer yerlerinde iyi bir şekilde duyuruldu. Başlık, Nostradamus'un kullandığı yazı stilini akla getiriyor. Yazıları, dörtlük adı verilen dört satırlık dizeler halinde yüzlerceşer grup halinde düzenledi. Kehanet ve astrolojiyle ilgilenenler, Nostradamus'un Fransız Devrimi'nin gelişini, diktatörler Mussolini ve Hitler'in yükselişini ve Kennedy kardeşlerin suikastlarını şiirsel bir biçimde tahmin edebiliyor gibi görünmesine özellikle dikkat ettiler.

Bugün Nostradamus akademisyenleri, onun, "terörün kralı"nın gelmesinden önce gelecek olan dünyanın sonu hakkındaki tahminini inceliyorlar. Nostradamus eleştirmenleri ve şüpheciler, kehanetlerin süslü, şiirsel ve son derece sembolik bir dille ifade edildiğini ve çok çeşitli yorumlara yer bıraktığını iddia edi Ayrıca, farklı kişilerin gerçekten de çeşitli dörtlükler hakkında farklı ve çeşitli yorumlar sunduklarını da hemen belirtmişlerdir.

Nostradamus, 11 Eylül 2001'de Amerika'ya düzenlenen terörist saldırının ardından, dörtlüklerinden birinin o günün olaylarıyla belirgin bir şekilde örtüştüğü ortaya çıkınca, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yazıldığı söylenen satırların kısa bir kısmı şöyle: "Yeni asırda ve dokuz ayda, gökten büyük bir Terör Kralı çıkacak."

Ancak Nostradamus'un yazılarında öyle bir satır yok ki

"Yeni bir yüzyıl ve dokuz ay" hakkında bir şeyler okuyun. Daha önce de belirttiğimiz gibi "Terörün Kralı" 11 Eylül 2001'den önce dünyanın sonuna uygulandı. Bu da Nostradamus'un kehanetlerinin, tercümanın hayal gücüne bağlı olarak hemen hemen her olaya uygulanabilecek kadar belirsiz bir dille ifade edilmesindeki soruna işaret ediyor.

Kasım Arifesi (gizll). Tüm Kutsallar Arifesi veya Cadılar Bayramı için alternatif ad

Çıplaklık (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Çıplak olarak çok sayıda okült tören düzenleniyor. Büyücülükte çıplaklık terimi göklere çıkar. Çıplaklık, doğurganlık, eşitlik ve doğayla uyum sağlamanın en doğal yolu temalarıyla yakından ilişkilidir.

Numeroloji (gizli). Sayılara belirli değerler ve anlamlar atayan gizli numaralandırma sistemi. Alfabenin belirli harflerine de sayılar atanır.

Analistler daha sonra incelenen kişilerin entelektüel zekası, duygusal istikrarı ve fiziksel özellikleri gibi birçok şeyi belirler. Numerolojinin hem felsefede hem de okült bilimde uzun bir geçmişi vardır. Filozof Pisagor, aşağıdaki gibi bir numaralandırma sistemi hazırlayan Kabalist Cornelius Agrippa'yı (1486–1535) büyük ölçüde etkiledi:

1 = köken; kaynak; her şeyin yaratılışı 2 =

evlilik: cemaat: kötülük 3 = üclü:

bilgelik 4 = kalıcılık:

elementler toprak, rüzgar, ateş, su 5 = adalet 6 = Tanrı'nın

dünyayı varattığını anlatan Yaratılıs kavdı 7 = vasam

8 = dolgunluk

9 = kozmik küreler

10 = meyve verme; bütünlük

Nyabingi (RASTAFARIANİZM). Çeşitli yerlerde düzenlenen bir Rastafaryan kongresi.

Nyaya (HİNDİZM). Hindu felsefesi ve dininin altı okulundan biri; Nyaya, Hindu mantığı ve epistemolojisinin okuludur.

Nz ambi (gizli; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ).

Afrika ve Güney Amerika'daki Bantu halkının yüce tanrısı.



Obatala (SANTERIA; VOODOO). Bir Yorubi yaratılış tanrısı (bkz. Yoruba).

O beah (Yoruba; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Doğaüstü güçlere olan inancı belirtmek için kullanılan terim. Obeah, "Obia" için Jamaika dilinde kullanılan bir terimdir . Jamaika'da Ob e kültleri, acımasız efendilerin acımasızlığına karşı destek ve koruma sağlamak amacıyla oluşturulmuş köle gruplarından oluşuyordu.

Obermeister, Ruben (İNSAN ANLAYIŞININ TEMELLERİ; 1928–). Bugün Roy Masters olarak biliniyor ve İnsan Anlayışı Vakfı'nın (FHU) kurucusu.

Obtenir les Yeux (gizli; VOODOO). Macarların geleceği tahmin etmedeki kehanet gücü (bkz. pren-dre les yeux).

Okült Olaylar, olaylar ve dini uygulamalar, uygulayıcıyı gizli veya gizli şeylerden kaynaklanan doğaüstü bir alana dahil eder. Latince "gizli şeyler" anlamına gelen occultus kelimesinden gelir . Okült çalışmaları genel olarak üç farklı alanda sınıflandırılır: (1)

SPİRİTÜALİZM, (2) falcılık ve (3) büyü.

SATANİZM, BÜYÜCÜLÜK ve Gotik büyücülük büyünün kapsamına giren alanlardır. Bu ciltte yer alan diğer pek çok grup okült çalışmalar yapıyor veya okült etki ve tarihsel kökenlere sahip. THEOSOPHY, URANTIA, SANTERIA, VOODOO, ECKANKAR ve benzerlerine bakın. Okült kökenlerden pek çok farklı din ortaya çıktığı için, okült tarihi de her gruba bağlı olarak farklılık gösterir.

Zindanlar ve Ejderhalar, .Ouija tahtası ve .tarot kartları gibi popüler oyunların kökenleri büyüseldir. Yıldız fallarının okunması ve kehanet, el falı ve benzerlerine olan yaygın ilginin de kökleri okülttür.

Okült uygulamalara Mukaddes Kitap devirlerinde zaten atıfta bulunulmaktadır (örneğin Tesniye 18:10-11).

Og an (gizli; VOODOO). Törenlerde alet olarak kullanılan demir parçası. Ogana sivri uclu bir cisimle vurulduğunda ses üretilir .





Okült gereçler çoğu büyük şehirde bulunan okült kitapçılardan satın alınabilir. Soldaki mağaza Salem, Massachusetts'te bulunan ve Salem'in resmi cadısı Laurie Cabot tarafından işletilen Crow Haven Occult mağazasıdır. Sağdaki kafatasları Burbank, Kaliforniya'daki bir okült mağazasındadır. Jack M.'nin izniyle Roper/CARIS ve George Mather

O-Harai (SHINTO). Şinto'da bir temizlik töreni. Terimin gerçek anlamı "Büyük Arınma!"

Okobio (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Abakua Tarikatında "rahip" için kullanılan terim. Bir okobio qenellikle büyük Afro-Kübalı rahiplerin yardımcısıdır.

Olcott, Henry Steel (TEOSOFİ; 1832-1907). Koca

Madam Helen Petrovna Blavatsky'nin ve Theosophy'nin kurucu ortağı.

Eski Din (BÜYÜCÜLÜK). Büyücülüğü tanımlamak için kullanılan terim. Zanaatın uygulayıcıları tarafından paganizmin temellerinin HIRİSTİYANLIK'tan önce geldiğine inanılmaktadır (bkz. Margaret Murrav).

O lurun (gizli, SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ), Yorubi halkının yüce tanrısı.

OM(HİNDİZM). Mutlak Gerçeklik olarak Brahman veya Tanrı için Vedantik kelime . Kelime Upanişadlarda kullanılır ve olası tüm konuşulan seslerin sonuçta hiçbir sesle sonuçlanmadığı fikrinden türemiştir. OM, Brahman'a en çok benzeyen konuşulan ancak söylenmeyen sestir .

Omega (NİHAİ HÜKÜM SÜRECİ KİLİSESİ).

Süreç Kilisesi'nde ulaşılabilecek en yüksek rütbe.

Omen (gizli). Gelecekteki bir olayın beklentisi veya beklentisiyle ilgili gizli bir işaret. İşaretler kehanet yoluyla tespit edilir ve iyi ya da kötü olarak görülebilir.

Omo (gizli; ABAKUA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Bir orishaya hizmet eden kişi .

Omo-oris ha (gizlî, ABAKUA; GÜNEY AMERÎKA, ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎ). Belirli bir orisha'nın hizmetkarı .

O pele (gizli; MUM; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Orishalar arasında kader tanrısı . Ayrıca opele , Macumba kültlerinin törenlerinde kullanılan boncuklardır.

Ofiyolatri (gizli). Yılanlara ibadet.

Amaranth Tarikatı, (FREMASONLUK). On beş şövalye ve on beş hanımdan oluşan bir sosyal organizasyon kurmak isteyen İsveç Kraliçesi Christina tarafından 1653 yılında kurulduğu sanılan bir tarikat.

Daha sonra yeniden keşfedildi ve Masonluğun müttefik bir örgütü olarak birleştirildi.

DeMolay Nişanı, Bkz . MASONLUK.

Doğu Yıldızı Nişanı, (FREMASONLUK). Masonlukta kadınların düzeni.

Tapınak Şövalyeleri Düzeni (FREMASONLUK). York Rite Masonluğundaki en yüksek derece. Tapınak Şövalyeleri Nişanı, Seçilmiş Üstat veya dokuzuncu dereceden sonra verilen üc dereceden biridir.

Kudüs'ün Beyaz Tapınağı Nişanı, (FREMASONLUK). Masonlukta bir kadın tarikatı.

O risha (Yoruba; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Yoruba tanrıları için kullanılan bir terim. Orisha'ların sıralaması olurun'dan daha düşüktür ancak insanlıktan üstündür.

Orodere (gizli; MACUMBA). Daha sonra Macumba kültleri arasındaki tanrılar panteonuna dahil edilen Bantu halkının kötü tanrısı Cariapemba qibi.

Ortodoks; Ortodoksluk (Hıristiyanlık). Geniş anlamda, bu cilt boyunca Hıristiyanlığa ve Hıristiyan geleneğine ilişkin terminoloji kullanılmıştır. Kilise tarafından "bir kez azizlere emanet edilen" inanç olarak kabul edilen, üzerinde anlaşmaya varılan havarisel standartlara uygunluktan söz eder.

(Yahuda 3). Bugünkü terim, Hıristiyan âlemindeki ekümenik inançlarda (Havariler, İznik, Athanasian ve Konstantinopolis inançları; bkz . Ek 1) belirtilen standartlara bağlı olan cemaatleri ifade eder.

Daha dar anlamda ortodoks , 1054 yılında Batı veya Roma Katolik Hıristiyanlığından ayrılan Doğu Hıristiyanlığının kiliselerine uygulanır.

Oru (gižli; SANTERIA; GÜNEY AMERÎKA, ORTA AMERÎKA VE KARAYÎP KÜLTLERÎ). Santeria törenlerinde orisha'nın ritmi .

Osho (RAJNEEŞİZM). Bhagwan S hree Rajneesh'in takipçilerinin artık ölümünden sonra ona atıfta bulunurken kullandıkları isim.

Otans es (SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO; CADILIK).

Santeria ritüellerinde başkalarına zarar vermek amacıyla kullanılan kutsal taşlar. Büyücülükte bunun karşılığı kara büyüdür.

Diğer (ARICA). İnsan vücudunun üç merkezinden biri. Diğer

duygusal merkezdir (bkz. yol ve kath).

OTO (SATANİZM). Bu baş harfler, Doğu Tapınağı Düzeni anlamına gelen Ordo Templi Orientis'in kısaltmasıdır.

Ouija Tahtası (gizli; SPİRİTÜALİZM). Bir seans sırasında ayrılanların ruhlarıyla iletişim kurmak için maneviyatta kullanılan, sayıların ve harflerin bulunduğu küçük bir oyun tahtası. Katılımcılar ruh çağırma tahtasının etrafındaki bir masava otururlar



Ruh çağırma tahtası, ciddiyetle oynanırsa ciddi sonuçlara yol açabilecek bir "oyundur".

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

ve ellerinizi bir "işaretçinin" üzerine koyun. Daha sonra işaretçi, ziyaret eden ruh(lar) tarafından tahtanın etrafında çeşitli harflere doğru hareket ettirilir. Ortaya çıkan mesaj, doğaüstü ruh dünyasından istenen iletişimdir. Ouspensky, Peter Demianovich (OUSPENSKY-GURDJIEFF; 1878–1948). Gurdjieff'in inançlarının yaygınlaştırılmasından sorumlu olan George D. Gurdjieff'in bir öğrencisi.

Beden Dışı Deneyim Astral seyahate bakın.

Gözetmen (HIRİSTİYANLIK; YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Yehova'nın Şahitlerinin belirli bir cemaatinde vasi veya bekçi rolünü üstlenen Watchtower Bible and Tract Society üyesi için kullanılan terim. Gözetmen kelimesi Yunanca episkopos kelimesinden gelir ve "gözleyen, nöbet tutan, denetleyen" anlamına gelir.

Kilise liderleri için kullanılan bu terim birçok Hıristiyan kilisesinde de kullanılmaktadır. Gözetmen (piskopos/ihtiyar) makamını doldurmak için gerekenler 1. Timoteos 3:1ff'de verilmiştir. Bu gerekliliklerden biri, nazırları hizmet görevlilerinden ayıran öğretme becerisine sahip olmaktır. Nazırlar genellikle cemaatin yaşlı üyeleridir. Yunanca "yaşlı" (presbyteros) kelimesi, gözetmen kelimesiyle birbirinin yerine kullanılıyor. Gözetmenler hiyerarşik sıralamadan hoşlanmazlar ancak cemaatin eşitleri ve hizmetkarları olarak kabul edilirler.

Üstünlük ve reislik Tanrı'nın Oğlu'na aittir (Ef. 1:22).

Oversoul (ÜNİTER-EVRENSEL DERNEĞİ).

Doğa idealinin mükemmel bir şekilde gerçekleştiği ve kusurlu varlığımızın temellendiği Ünitervenizmdeki manevi varlık.

P

Paganizm (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Paganizm önemli bir evrim geçirmiş bir kelimedir. Tarihsel olarak Hıristiyan veya Yahudi olmayan tüm dinleri ve halkları belirtmek için kullanılmıştır. Şu anda bu kelime çok sayıda büyücülük ve diğer modern gruplar tarafından kullanılmaktadır.

El falı (gizli). Bir kişinin geleceğini belirlemek için avuç içi çizgilerini okumaya yönelik psişik uygulama.

El falı, kehanetin en eski ve en gelişmiş yöntemlerinden biridir.

Palo Mayombe (gizli; SANTERIA).

Kara büyü kavramının kötü amaçlarla kullanıldığı Santeria'nın karanlık tarafı.



Boynuzlu tanrı Pan (British Museum'da bulunan heykel).

Dave Brown'ın izniyle

Pan (BÜYÜCÜLÜK). Boynuzlu tanrı, Wicca'nın erkek tanrısı. Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılmıştır ve büyücülük töreninde, güneşin düsürülmesinde önemlidir.

Panenteizm (HİNDİZM; BİRLİK). Tanrı'nın tüm canlılarda (ağaçlar, hayvanlar, bitkiler, böcekler, insanlar) bulunabileceği, ancak cansız nesnelerde (kayalar, metaller vb.) bulunamayacağı, panteizmin değiştirilmiş bir biçimi.

Panpsişizm (gizli). Doğanın tamamının bir bilince sahip olduğunu ve evrendeki cansız maddenin de belli bir zihinsel boyutunun bulunduğunu öne süren teori.

Panteizm (HİNDİZM). Yunanca pan ("tümü") ve theos ("tanrı"); dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla "tüm tanrı". Panteizm, Tanrı'nın her şey olduğu ve her şeyin Tanrı olduğu inancıdır. Panteizme göre Tanrı ve doğa birbiriyle özdeşleştirilir. Madde bir şeyin uzantısından başka bir şey değildir tek gerçeklik. Hinduizm ve onun çok çeşitli türevlerinin tümü bir tür panteizmi benimser.

Paploi (gizli; Yoruba; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO). Haiti dilinde vudu rahibi anlamına gelen kelime, aynı zamanda papaloa veya papaloi olarak da yazılır.

Paquet (gizli; VOODOO). Bir laneti, kötü şansı ya da nihayetinde bir başkasının ölümünü düşürmek için tılsım olarak kullanılan, paçavralardan yapılmış soyut bir figür.

Cennet Üçlemesi (URANTIA). Urantia'nın başlıca üçlemelerinden biri. Urantia Kitabı'nda "İlahiyat'ın ebedi doğasının tam ifadesi ve kusursuz açığa çıkışı" olarak tanımlanmaktadır . Bu "kaçınılmaz varolmazlıktır". Cennet Kutsal Üçlemesi, Kâinatın Yaratıcısı, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet olarak adlandırılan üç kişiden oluşur.

Paramatma (HİNDİZM). Büyük ruh; süper ruh; evrensel ruh.

Parapsikoloji (gizli). İnsan ruhuna ilişkin, normal ampirik yöntemlerle açıklanmayan olguların sözde bilimsel olarak incelenmesi. Bu tür çalışmalar zihinsel telepati, basiret, .ESP, .psikokinezi,

vesair

Par ousi a (Hıristiyanlık). "Mevcudiyet" veya "varış" anlamına gelen Yunanca kelime. Bu kelime Yeni Ahit'te çoğunlukla İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci dönüsünden bahsetmek icin kullanılır.

Parsees Bkz. ZOROASTRIANİZM.

Parvati (HİNDİZM). Hindu tanrıçası; Şiva'nın güç ve baştan çıkarma kaynağı.

Geçiş (gizli). Yaşamdan ölüme, oradan da öbür dünyaya geçişi işaret eden geçiş dönemi.

Fisih Yemeği (Yahudilik). Fisih Sederi olarak da adlandırılan bu yemek, Tanrı'nın, Mısırlıların ilk doğan oğullarını yok ettiğinde Mısır'daki İsrail'in ilk doğan oğullarını "geçmesini" anmaktadır. Fisih Bayramı İsrail'in en büyük bayramlarından biriydi ve Nisan ayında kutlanırdı (bkz. Yahudi takvimi). Geçmiş Yaşam Gerilemesi (YENÎ ÇAĞ HAREKETÎ). Katılımcının geçmiş yaşamlarını keşfetmesini sağlayan Yeni Çağ Hareketi uygulamasında hipnozun kullanılması

Geçmiş Usta; Beşinci Derece (FREMASONLUK). York Rite'da kazanılan Masonluk derecesi, bir Mason'un "daha yüksek" derecelere ve başarılara doğru ilerlemesi sırasında liderlik becerileri konusunda özel eğitim içerir.

Yol (ARICA). İnsan vücudunun üç merkezinden biri. Yol entelektüel merkezdir (bkz. Oth ve kath).

Kilise Patriği (HIRİSTİYANLIK; YAHUDİLİK; MORMONİZM). Eski Ahit'in patrikleri İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf vb.'dir.

Her bir Doğu Ortodoksunun lideri kiliselere (örneğin Rus Ortodoks, Rum Ortodoks, Kıpti Ortodoks) patrik denir.

Patrik aynı zamanda Mormon kilisesindeki müjdecilik makamına çağrılan ruhani lidere de başvurur. Kilisenin kurulduğu her yerde bir patrik bulunmalıdır. Mormonlar, Yeni Ahit'teki patrikleri, bir vaaz bakanlığı aracılığıyla kilise kurmaya çağrılan kişiler olarak kabul ederler.

İncil yazarları için örnek bir metin olarak 2. Timoteos 4:5'ten alıntı yapıyorlar.

Patripassianizm (Hıristiyanlık). Sabellianizm ve modalist monarşiizm olarak da adlandırılan Patripassianizm (lafzen, "Babanın acı çekmesi"), Tanrı'nın tek bir varlık olması nedeniyle kendisini üç ayrı noktada üç farklı biçimde tezahür ettirdiğini öğretir. Tanrı'nın kendisini İsa olarak gösterdiği aşama veya dönem, onun dünyanın günahları yüzünden acı cektiği ve öldüğü dönemdi.

Patripassianizm, Baba ve Oğul arasında hiçbir ayrım yapmadığı ve dolayısıyla Teslis öğretisini reddettiği için sapkın olmakla kınandı.

Barış Sembolü (gizli; SATANİZM). Ters çapraz.

Hıristiyanlığı küçümseyen İmparator Nero sayısız Hıristiyanı çarmıha gerdi. Geleneğe göre Petrus kendi isteği üzerine baş aşağı çarmıha gerildi. Ters çevrilmiş haç, Hıristiyanlığa karşı radikal nefretin sembolü haline geldi. Bu sembol yüzyıllar boyunca defalarca ortaya çıkmıştır. Sarazenler bunu 1099'da Haçlı Seferleri'nde savaşan Hıristiyanlara karşı savaşırken kullandılar. Barış sembolü kara kütleyi simgelemek için kullanıldı. Şeytan Kilisesi'nin kurucusu ve baş rahibi Anton Szandor LaVey (bkz. Satanizm), barış sembolünü kullanıyor.

Büyük Fiyatın İncisi, (MORMONİZM). Mormonluğun kutsal metinlerinden biri, ilk kez 1851'de yayınlandı.

1878'de revize edildi ve nihayet 1880'de İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi tarafından tüm hatalardan arınmış kutsal kitap olarak tanındı. Kitap aşağıdaki gibi beş bölüme ayrılmıştır: (1) Musa'nın Kitabı, İncil'deki Yaratlılış 1-6'nın paralel anlatımı. (2) Joseph Smith'in çoktanrıcılık hakkındaki fikirlerinin geliştirilmiş hali olan İbrahim Kitabı. Bu kitap, yaratlılş ve kozmosun yaratlışından önce ruhların önceden var olmasıyla ilgili Mormonizm'de yaygın olan fikirlerin çoğunu içermektedir. (3) Joseph Smith'in Matta 24'ün tercümesini içeren bir bölüm. (4) Smith'in New York'taki altın levhaları keşfini ve ardından tercümesini kaydeden otobiyografik bir bölüm. (5)

Mormon inanç maddeleri.

Büyük Fiyatın İncisi, Mormon teolojisinin üç büyük standart taşıyıcısı olarak Mormon Kitabı ve Öğreti ve Antlaşmalar'ın yanında yer alır . Kral James İncili ve devam eden vahiyler aynı zamanda Mormonlar icin otorite kaynaklarıdır.

Pediterapi (gizli). Ayağın muayenesi yoluyla vücudun bazı kısımlarını iyileştirme uygulaması.

Pediterapi, iris teşhisi gibi, ayağı vücudun ilgili bölgelerine karşılık gelen bölgelere ayırır. Ağrı, refleks bölgelerine dokunmaktan kaynaklandığında hastalık veya rahatsızlık tanısı konur. Ağrının ayağın neresinde olduğunu belirler

organ veya vücudun bir kısmı etkilenir. Pediterapide otuz sekiz bölge vardır

Pelagianizm (Hıristiyanlık). Bu isim, Augustinus'un aksine, insan doğasının Düşüşten sonra tamamen ahlaksız olmadığını, daha ziyade bir bozulma halinde olduğunu savunan, bunun baş savunucusu Pelagius'tan (yaklaşık 354/60 – yaklaşık 418/20) türetilmiştir. ahlaki tarafsızlık. Kişi yalnızca alışkanlık yoluyla günahkar olur ve kişi günahın üstesinden gelmek için insan iradesini kullanabilir. Pelagius ayrıca kişinin kurtuluşa doğru ilk adımı ilahi lütuftan ayrı olarak atabileceğini öğretti. Pelagianizm dördüncü yüzyılda sapkınlık olarak kınandı ve Augustine'in Düşüş ve kökensel günah öğretileri ortodoks öğreti olarak benimsendi.

Sarkaç (gizli). Ökült kehanet uygulamalarında kullanılan bir ipe asılı dairesel metal ağırlık.

Beş köşeli yıldız (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Beş köşeli yıldız, üzerinde beş köşeli yıldız veya beş köşeli yıldız bulunan ve genellikle büyüde kullanılan bir disk veya dairedir. Ortaçağ büyü kitabı Süleyman'ın Anahtarı'nda beş köşeli yıldızın nasıl yapılacağına dair talimatlar var. Bir kısmı şu şekildedir: "Beş köşeli yıldızlar Merkür'ün olduğu gün ve onun saatinde yapılacaktır.

Ay havanın, toprağın ve büyümenin burcu olacak ve günleri Günes'inkiyle aynı olacak."

Daha sonra beş köşeli yıldızların kullanımı için bir dua takip ediyor: "Biz

alçakgönüllülük, Sana, Yüce ve En Kutsal Olan'a, bu Pentagramların senin gücün aracılığıyla kutsanmasını sağlaman için yalvar ve yakar; böylece onlar, senin aracılığıyla, En Kutsal Adonai aracılığıyla, tüm Ruhlara karşı sonsuza dek ve sonsuza dek güçlü kılınsınlar." Günümüz pratiğinde, Wicca'da bir sunakta beş köşeli yıldızlar kullanılır ve büyücülükte kullanılan en önemli semboldür. Beş köşeli yıldız aynı zamanda tarot kartlarındaki dört takımdan biridir.



Büyü törenlerinde kullanılan, üzerinde pentagram yazılı bir kadeh.

Dave Brown'ın izniyle

Pentagram (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Önemli bir büyü sembolü olarak kullanılan beş köşeli yıldız. Pentagram ya üç nokta yukarıya ya da üç nokta aşağıya bakar. Yukarı ise (genellikle büyücülükte), insanın maneviyatını sembolize eder.

Genellikle pentagramın içine kolları olan bir insan çizilir

yukarı doğru uzandı. Bir pentagramın noktası aşağıya doğru ise (en sık kara büyü ve Satanizm'de kullanılır), aktarılan anlam karanlık ve hayvanlarla ilgili anlamdır. Keçi başı ile baphomet görüntüsü oluşturur. Büyücülükte pentagramın dört noktası dört elementi, beşincisi ise onları yöneten ruhu temsil eder. İkinci derece inisiye için kullanılan asağı veya ters pentagram.

Pentateuch (Hıristiyanlık; Yahudilik). Eski Ahit'in ilk beş kitabı.

Mükemmeliyetçilik (Hıristiyanlık). Hıristiyan âlemindeki bazı mezheplerin yanı sıra çok sayıda tarikatın, kişinin mevcut yaşamda mükemmelliği, günahsızlığı veya tam kutsallaşmayı tam olarak gerçekleştirebileceği inancı. Protestan Reformcular, bu hayatta mükemmel bir kutsallaşmanın mümkün olmadığını, çünkü "yaşlı Adem"in veya eski günah doğasının gelecek hayata kadar tamamen ortadan kaldırılamayacağını hararetle savundular. Metodizm ve onun babası John Wesley, Amerika'daki daha sonraki Kutsallık hareketinin ve ondan doğan çeşitli mezheplerin gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahip olan mükemmeliyetçilik doktrinini savundu.

Kusursuz Üstad (HİNDİZM; MEHER BABA). Tanrı tarafından tarihin belirli bir dönemine büyük bir avatar olarak gönderilen kişi. Kusursuz üstatlar tanrısallığın enkarnasyonlarıdır. Bunlar arasında Zerdüşt, Hare Krishna, Rama, Buda,İsa, Muhammed ve modern zamanların diğer çeşitli ruhani öğretmenleri yer almaktadır.

takipçilerinin kendi zamanlarının mükemmel ustası olduğunu iddia ettiği kişi. Bu nedenle Meher Baba ve takipçileri onun günümüz için mükemmel bir usta olduğuna inandılar (1969'da öldü). Diğer listeler arasında Siddharta Gautama, Paul Twitchell, Sri Ramakrishna vb. yer alır.

Kalıcı 24 (ARICA). Oscar Ichazo'nun içsel benliğin mutlak bilinç veya farkındalıkla birliğinin nihai durumunu tanımlamak için kullandığı tanım.

Truva (Perry'nin EVRENSEL BURSU, BÜYÜKŞEHİR TOPLULUK KİLİSELERİ; 1941–).

Eşcinsellik yanlısı duruşuyla tanınan bir kuruluş olan Evrensel Metropolitan Topluluk Kiliseleri Kardeşliği'nin (MCC) kurucusu.

Pesah (Yahudilik). "Fısıh"ın İbranice adı (bkz. Fısıh yemeği).

Petit Bon Ange (gizli; VOODOO). "Küçük iyi melek" olarak tercüme edilen petit bon ange , her insanın sahip olduğu iki ruhtan biridir. Bireyi korur ve yönlendirir ve ölümden sonra birkaç gün boyunca vücutta kalabilir veya canlı veya cansız başka bir forma dönüşebilir. Ayrıca bakınız gros bon ange.

Pe yote (Kızılderili Dini; YENİ ÇAĞ)

HAREKET). Değişmiş bilinç durumlarına ulaşmak için kullanılan halüsinolenik bir ilac için Kızılderili terimi.

PFAL (ULUSLARARASI YOL). Way International tarafından kullanılan kursun adının kısaltması. Kursun başlığı Bol Yaşamın Gücüdür.

Fallik Sembol (gizli). Bazı okült ve pagan dinlerinde doğurganlığın simgesi olarak kullanılan erkek cinsel organına verilen isim. qruplar.

Ferisiler (Yahudilik). "Ayrılmış olanlar" olarak tercüme edilen Ferisiler, Yahudilerin başlıca dini kurumlarından biriydi ve tarihlerinde önemli bir role sahipti. Bunlar, esas olarak Yahudiliğin Helenleştirilmesine karşı dini bir protesto hareketi olarak, Ahitlerarası dönemde ortaya çıktılar. Kendilerini kanunun veya Tevrat'ın tercümanları olarak görüyorlardı. Yasayı koruma arzusuyla, Musa yasasını tamamlamaya hizmet eden bir "sözlü yasa" (bkz. Mişna) formüle ettiler. Ferisiler ölümden sonraki hayata ve ölülerin dirilişine inanıyorlardı. ahirette ve ölülerin dirilişinde.

İsa bu mezhebe karşı sert eleştirilerde bulundu (Mat. 5:20; 16:6, 11– 12; 23:5, 13–15, 23; ve diğerleri). (1) Ferisiler sözlü kanuna, İsa'nın Tanrı'nın kanunu olduğunu söylediği Musa kanununa olduğundan daha fazla ağırlık ve yetki verdiler. (2) Ferisiler kanunlara uymaya istekli değillerdi başkalarının itaat etmesini talep ettiler. (3) Dindar bir sınıf olarak, dini inancın iç meselelerinden çok dış görünüşleriyle ilgileniyor gibi görünüyorlardı. (4)

Yahudi olmayanları ve kendi uluslarının sıradan halkını küçümsediler.

Pike, James Albert (gizli; 1913–1969). Bir dizi sapkın görüşü benimseyen, ancak en çok okült ve seanslarla uğraşmasıyla tartışmalı olan liberal bir Protestan ilahiyatçı ve Piskoposluk piskoposu.

Pioneer Publisher (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Tüm zamanını hizmete adayan kişiyi tanımlamak için kullanılan terim. Buna, kapı kapı şahitlik etmek ve topluma ait yayınları dağıtmak da dahildir. Tanıklar çoğu Hıristiyan kilisesinin yaptığı gibi din adamlarını görevlendirmezler. Ancak öncü bir müjdeci çoğu durumda bir din adamı gibi davranır. Watchtower Bible and Tract Society'de yaklaşık otuz bin öncü müjdeci var.

Balık (astroloji; gizli). Latince "balık" anlamına gelen Balık, astrolojide zodyakın on ikinci burcudur ve 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında düşer. Yunan mitolojisinde Afrodit ve Eros, canavar Typhon'dan kaçmak için nehre atlarlar ve bunun sonucunda balığa dönüşürler. . Balık burcunda doğan kişilerin endişe verici, sanatsal ve pratik olmayan kişiler olduğu söylenir.

Pit Bull (gizli; SATANİZM). Şeytanın veya şeytanın sembolü, maskotu veya temsilcisi.

Pitak a (BUDİZM). Budizm'in kutsal yazıları için kullanılan terim. THERAVADA BUDİZM'i temsil eden keşişler için 227 zorunlu kuralı içeren ve "disiplin sepeti" olarak adlandırılan sey budur.

Pixies (gizli). Doğa ruhlarını görün.

Yalın gerçek , (DÜNYA ÇAPINDAKİ TANRI KİLİSESİ) . Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin düzenli süreli dergisi.

Planchette Ruh çağırma tahtasına bakın.

Çoğul Evlilik (MORMONİZM). Çok eşliliğin caydırıldığı 1890'dan önce kutsal evlilikle eşanlamlı olduğu düşünülüyordu. Yaratılış düzenine uymak adına, bir erkeğin "verimli ve çoğalması" için birden fazla kadınla evlenmesinin büyük bir nimet olduğu düşünülüyordu. Ancak, 1890'dan bu yana çoğul evlilikler yasaklandığından, Mormonlar bunu resmi olarak uygulamaktan vazgeçti (bkz. Manifesto). Ancak Milenyum boyunca çoğul evlilikler devam edecek.

Poltergeist (gizli). Hayalet için alternatif terim. (ayrıca bkz. iblis, SPİRİTÜALİZM. büvücülük ve okült).

Çok eşililik (İSLAM; MORMONİZM). Aynı anda birden fazla eşe sahip olma uygulaması. Çok eşililik eski Yahudilikte uygulanıyordu ve İslam'da hala uygulanmaktadır. Mormonizm'de bu uygulama on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yasa dışı ilan edildi ancak hâlâ yasa dışı olarak uygulanıyor.

Çok tanrıcılık Birden fazla tanrının varlığına inanç (bkz. Tek tanrıcılık).

Poole, Elijah (İSLAM MİLLETİ; 1897–1975). Elijah Muhammed'e bakın .

Olumlu İtiraf (Hıristiyanlık; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Bazı Hıristiyanlar tarafından, inananların, uygun inanca sahip olarak ve genellikle "İsa'nın adına" uygun kelimeleri söyleyerek, bir değişiklik, yeni bir gerçeklik, bir mucize vb. yaratmak için kendi içlerinde gizli bir güce sahip oldukları inancı. Öğreti, imanın refah yarattığı, hastalıkları iyileştirdiği ve bol ve müreffeh bir yaşam için güç sağladığı inancına eşlik ediyor. Buna bazen sağlık ve zenginlik müjdesi de denir. Bu hareketin bazı aşırı biçimleri, inananların "küçük tanrılar" olduğunu öne sürmeye kadar varıyor. Bu öğreti, inancın inanan kişiye Tanrı'nın bir armağanı olduğu şeklindeki geleneksel Hıristiyan doktrinine aykırıdır.

Machine Translated by Google

Tanrı'yı kendi çıkarlarına hizmet eden insani amaçlar doğrultusunda yönlendirme gücüne değil, İsa Mesih'in müjdesine "güvenir".

Pozitif Düşünce (Hıristiyanlık). Bazı Hıristiyanlar tarafından benimsenen ve en çok Norman Vincent Peale ve 1952 tarihli Pozitif Düşüncenin Gücü kitabıyla yakından ilişkili olan bir inanç . Temel fikir, olumlu düşüncelerin güçlendiren, iyileştiren ve hayata farklı bir bakış açısı kazandıran tutumlar yaratmasıdır. Bazı bakanlıklar bunu bir adım daha ileri götürerek olumlu itiraf olarak bilinen teolojiye dönüstürdü.

Poteau-mitan (gizli; VOODOO). Bir voodoo tapınağının çevresinde ritüellerin gerçeklestirildiği merkezi ve kutsal sütunlar.

Bol Yaşam için Güç (WAYINTERNATIONAL).

PFAL'a bakınız.

Uygulayıcı (HIRİSTİYAN BİLİMİ; DİNİ BİLİM).

Hıristiyan Bilimi ve Din Bilimi alanında tam zamanlı bir vaiz olarak hizmet veren, meslekten olmayan bir kişi. Bir uygulayıcının ana hizmet ve sorumluluk alanı dua etmek ve kilisenin diğer üyelerine şifa vermektir.

Prana (HİNDİZM). Yaşamsal yaşam güçleri anlamına gelen Sanskritçe kelime.

Vücuda enerji veren beş hayati sıvı veya prana vardır . Prana aynı zamanda vasamın genel prensibini ifade etmek için de kullanılır.

Seccade (İSLAM). İslami ibadet sırasında ibadet edenin üzerinde ayakta durduğu veya diz çöktüğü minder.

Her ne kadar arzu edilir olsa da seccade kesinlikle gerekli değildir.

Ön temizleme (BİLİMSELLİK). Scientology'ye yeni geçiş. Scientologistler, ön netliğin netleşmesi için bir denetçi tarafından uygulanan terapiye tabi tutulmasına yardımcı olmaya çalışırlar.

Ön tanıma (gizli). Kişinin geleceğe bakma gücüne sahip olabileceğine dair okült inanç.

Önceden Varoluş (Hıristiyanlık; MORMONİZM). Hıristiyanlıkta, Oğul İsa'nın, enkarnasyonunda insan olmadan önce Baba'dan önce var olduğu inancı.

Bu, Teslis öğretisinin bir parçasıdır. Ayrıca, İsa Mesin'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin, tüm insanlığın, dünyanın sakinleri olarak fiziksel olarak doğmadan önce ruhsal olarak önceden var olduğu öğretisi.

Prema (HİNDİZM). Tanrı sevgisinin nihai ifadesi.

İlk Gösterim (ELAN VITAL). Yeni bir dönüşüm.

Prendre les Yeux (gizlî; VOODOO). Geleceği tahmin etme gücü, Macar'dan Bokor'a geçti .

Başkan (MORMONİZM). Mormon kilisesindeki en yüksek makam. Başkan, iki alt danışmanla birlikte ilk başkanlığı oluşturur. Başkan, resmi sıfatla yeni ve sürekli bir "ifşa" ilan etme konusunda tam yetkiye sahiptir; o bir "gören, vahiy veren, tercüman ve peygamber" olarak kabul edilir (Öğreti ve Antlaşmalar 107:92).

Başkanlık Piskoposluğu (MORMONİZM). Genellikle üç üyeden oluşan başkanlık piskoposluğu, Harun rahipliğinin tüm özel görevlerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur.

Rahip (MORMONİZM). .Harun rahipliği içindeki en yüksek makam, .diyakoz ve .öğretmen makamının üstünde. Bir kişi on altı yaşından itibaren tören törenleri yoluyla rahip olabilir.

Rahiplik(MORMONİZM). Mormon öğretisinin merkezi bir kavramı. Rahiplik iki türdür; Harun rahiplik ve Melkiedek rahipliği.

Vaftizleri, törenleri ve diğer hayati bakanlıkları gerçekleştirme yetkisi yalnızca bu iki rahiplikten biri ve onlara eşlik eden güç aracılığıyla gelir.

Rahipler (NICHIREN SHOSHU BUDİZM). Bakanlığın temel işlevlerini yerine getirmek üzere çağrılanlar. Rahip, inanç öğretilerini sürdürür, düğün ve cenaze gibi resmi görevleri yerine getirir, vaazlar ve konferanslar verir.

İlkel Titreşim (ELAN VITAL). İlahi bilgiyi aktarmanın dört yönteminden biri. Ritmik, mantra benzeri nefes alma, zihnin mevcut farkındalık ve bilinç duygusunu kaybetmesine neden olur, böylece kozmosla birliğin deneyimlenebileceği iç ruh dünyası ile bilinç olasılığını açar. (Ayrıca bkz. üçüncü göz, üçüncü kulak, ilahi nektar ve dörtlü yol).

Prens Salonu (FREMASONLUK). Geleneksel olarak Locaya üye olmaları yasaklanan siyahlar için özel olarak oluşturulmuş bir organizasyon.

Yeraltı Dünyasının Prensi(gizli, SATANİZM).

Şeytan, şeytan veya Lucifer için başka bir referans veya ifade.

Peygamber (HIRİSTİYANLIK; YAHUDİLİK; MORMONİZM). İbranice "peygamber" kelimesi (nabi), Tanrı'nın sözünü "ileri söyleyen, duyuran, duyuran" anlamına gelir; yani Allah'tan bir mesaj getiren kişi. Allah'ın İncil'de yetiştirdiği peygamberler, Allah'ın kelamını ilham yoluyla insanlara duyurmuşlardır. Peygamberler yalnızca gerçeği "ileri söylemek"le kalmadı, aynı zamanda onlara gelecekteki olayları "önceden bildirme" yönünde ilahi yetenek de verildi

İsrail, Tanrı'nın sözcüsü olarak peygamberlere şiddetle ihtiyaç duyuyordu. Düşüşten sonra (Yaratılış 3), Tanrı artık insanlarla eskisi kadar sık "hemen" değil, "dolaylı olarak" konuşuyordu. Peygamberlik sesi, Tanrı ile halkı arasındaki ana iletişim kanalı haline geldi. Ancak peygamberlere gösterilen saygı en iyi ihtimalle marjinaldi. Birçoğu, Tanrı'nın sözcüsü olmalarına rağmen reddedildi.

Bu nedenle hem Eski hem de Yeni Ahit'te bir "peygamberlik modeli" fark edilebilir. Birincisi, peygamberler Tanrı'dan gelen ilahi gerçeği "ileride bildirdiler". İkincisi, mucizeler (her zaman olmasa da çoğu zaman) peygamberlerin mesajına veya Tanrı'dan gelen vahiylere eşlik ediyordu. Daha sonra peygamber reddedilmeyi yaşadı. Eski Ahit'in baş peygamberi Musa, peygamberlik modelini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. O, Firavun'a ve İsrail'e Tanrısal hakikati "açıkladı".

Daha sonra duyurusunu beraberindeki mucizelerle (çöldeki on bela ve mucize) doğruladı. Nihayet,

Musa, onları Vaat Edilmiş Topraklara götürürken yalnızca Firavun tarafından değil, aynı zamanda İsrail tarafından da reddedildi.

Yeni Ahit'te Hıristiyanlık, peygamberlik rolünü İsa Mesih'e ve havarilere verir. İsa, Tanrı'nın krallığının "iyi haberini" (müjdeyi) vaaz etmek için qeldi.

Bu, İsa'nın peygamberlik rolünün "ileriyi anlatan" yönüydü. İncil'in en büyük mucizeleri bu role eşlik etti. Üçüncüsü, en büyük reddedilme İsa'nın Golgota'da çarmıha gerildiği zaman yaşandı. Havariler de benzer şekilde onları takip etti. Allah'tan vahiy ileri sürdüler, bu vahyi ispatlamak için mucizeler yaptılar ama aynı zamanda büyük bir reddedilmevle de karsılastılar.

Mormonların peygamber terimi için çeşitli anlamları vardır . Genellikle ilk büyük peygamber Joseph Smith'e atıfta bulunur, ancak Son Zaman Azizleri kilisesinin başkanına da atıfta bulunabilir.

Peygamber, Elizabeth Clare (KİLİSE EVRENSEL VE ZAFER; d. 1939) Evrensel ve Muzaffer Kilise'nin eski lideri. Takipçileri tarafından "Ateşin Annesi" olarak biliniyordu ve İncil'de geçen Martha'nın reenkarnasyonu olduğu iddia ediliyordu. Peygamber bir gün Meryem'le ekmek yoğururken İsa'nın doğrudan onunla konuştuğunu bildirmektedir.

Mesaj, Kova Çağına ulaşana kadar art arda doğumlar yapmaya devam edeceğiydi. Artık Kova burcunun gelmesiyle Peygamber, kendisinin de bunu müjdelemek için geldiğini iddia eder. Her ne kadar İsa tarafından verilmiş olsa da, bu görev ve

mesaj Yükselmiş Üstatların uzun sırası tarafından onaylandı.

Peygamber Yükselmiş Üstatlardan vahiy almaya devam etti; bunlardan biri dünyanın sonunun yakın olduğu yönündeydi.

Peygamber, Mark L. (KİLİSE EVRENSEL VE MUZAFER; 1918–73). Şu anda Evrensel ve Muzaffer Kilise olarak bilinen Zirve Deniz Feneri'ni kurdu.

Yaşlı Adayı (MORMONİZM). Genellikle genç erkek çocukların bulunduğu Harun rahipliği içindeki bir makama talip olan, din değiştirmiş yetişkin bir kişiyi belirtmek için kullanılan terim.

Protestanlık (Hıristiyanlık). Bu terim, Reformcuların 1529'da Speyer Diyeti'ni "protesto" etmesiyle ortaya çıktı çünkü bu Diyet, her prensin kendi bölgesindeki dini belirlemesine izin veren 1526 tarihli Speyer Diyeti kararını iptal etti. Reformasyon sırasındaki "Protestan" kiliseler Luther, Calvin ve Zwingli'nin takipçileriydi. Bugün "Protestan" terimi aynı zamanda Baptistleri, Mennonitleri ve Pentekostalları da kapsamaktadır.

Psişik (gizli). Telepati veya ESP uygulayıcısı.

Bu okült uygulama, izleyicilerin ve kullanıcıların gelecek hakkında bilgi edinmek için bir "psişik" çağırmaya davet edildiği televizyonda ve internette popüler hale geldi. Ayrıca bakınız kehanet

Psişik Cerrahi (gizli; YEÑÎ ÇAĞ HAREKETÎ). Bir kişinin tıp doktoru eğitimi almadan veya herhangi bir geleneksel tıbbi alet, alet veya ilacı kullanmadan tıbbi ameliyatı başarıyla gerçekleştirebileceğine dair gizli inanç. New Age bilgisinde bu, bütünsel sağlığın genel kategorisindedir.

Psikokinesis (gizli; parapsikoloji). Maddi nesneleri zihinsel enerjinin katıksız gücüyle hareket ettirme yeteneği.

Psikometri (gizli). Bir kişiye ait bir nesneye sahip olarak o kişinin geleceğini tahmin edebilme yeteneği.

Yayıncı (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'de topluluğun yayınlarını dağıtan gönüllü bir çalışana verilen ad.

Puja (ISKCON). Hare Krishna adanmışlarının kirtanya ilahisini de içeren sahah ibadeti

Puranalar (HİNDİZM). Hindu kutsal edebiyatı koleksiyonunun bir parçası. Puranalar Hindularla ilgili anlatılar içerir . dünyanın yaratılışına ilişkin mitler, tanrılar ve azizlerle ilgili destanlar ve kraliyet hanedanlarının tarihi.

Toplamda hayatta kalan on sekiz Purana metni var.

Purdah (İSLAM). İslam kadınlarının taktığı örtüye verilen isim.

Araf (Hıristiyanlık). Tüm dünyevi günahlardan tamamen arınmadan ölen Hıristiyanların cennete girmelerine izin verilmeden önce bir süreliğine gönderildiği yere ilişkin özel bir Roma Katolik doktrini. Araf doktrinini savunmak için Eski Ahit Apokrif'inde (bkz. İncil) en sık alıntı yapılan pasaj 2 Makabiler 12:39-45'tir. Pavlus'un kurtuluşa ilişkin öğretisi "ama yalnızca alevlerden kaçan biri olarak" (1 Korintliler 3:15) bu sekilde yorumlanmıştır.

Büyük Gregory, doktrini destekleyen ilk Romalı papaydı. Araf'ın resmi doktrini 1274'te Lyon Konseyi'nde dile getirildi ve Trent Konseyi'nde (1545-1563) yeniden onaylandı. Protestanlar, Luther'den başlayarak, doktrinin İsa Mesih'i ve onun tamamlanmış kurtuluş işini inkar ettiğini ileri sürerek her zaman bu doktrine karşı çıktılar.

Purva Mimamsa (HİNDİZM). Hinduizmin altı okulundan biri. Mimamsa'nın kendisi belki de en eski okuldur. Onun düşünce dizisi Vedaların yorumunu sağlamaktır .

Purva mimamsa ("ön çalışma") Ved'in önceki bölümlerinin (Karmakanda olarak adlandırılır) yorumlanmasıyla ilgilidir .

Piramit Gücü (gizli). Antik piramitlerin veya piramit şeklindeki nesnelerin okült enerji ürettiğine ve güç.

Piramidoloji (gizli). Mısır'ın yanı sıra Meksika ve Orta Amerika'nın antik piramitlerinin incelenmesi. Bazı okült uygulayıcılar piramitlerin keşfedilmeyi ve çözülmeyi bekleyen bazı gizli bilgiler içerdiğine inanırlar.

Pyromancy (gizli). Kehanette ateşin kullanılması.

Q

Quimbanda (gizli; MACUMBA). Kongo-Angola kültlerindeki yüksek rahibin ve baş büyücünün adı. Quimbanda , Macumba'daki nzambi'nin yardımcı rahipleridir .

Quimby, Phineas Parkhurst (YENİ DÜŞÜNCE; 1802–1866). Zihin bilimlerinin gurusu ve Yeni Düşünce'nin kurucusu olarak biliniyordu. Mary Baker Eddy büyük ölçüde Quimby'nin çalışmalarına ve orijinal düşüncesine dayanıyordu (bkz. Christian Science). Yetmişler Yeter Sayısı, Birinci (MORMONİZM).

Mormon organizasyon altyapısı içindeki yüksek kurum. Yeter sayısı, Birinci Başkanlık ve Oniki Havari Konseyi'nin altında yer alır. En az yedi başkandan oluşur. Yetmişler Birinci Kurulu'nun temel işlevi misyon çalışmalarını denetlemektir. Üyeler altı ayda bir yapılan genel konferanslarda göreve seçilirler.

Kur'an (İSLAM). Kuran'ın alternatif İngilizce yazılışı.

Q,tas (İSLAM). Söylem ve düşüncede aklın kullanımı.

R

Ra (gizli). Genellikle dişi aslan başıyla tasvir edilen bir Mısır tanrıçası.

Haham (Yahudilik). Yahudi din adamları, dini liderler ve öğretmenler. Terim Eski Ahit'te yer almıyor ancak Yeni Ahit'te geçiyor. Bununla birlikte İnciller çoğunlukla bir şeye atıfta bulunurken Yunanca terimdidaskalos'u kullanırlar. Öğretmen. Haham unvanının, birinci yüzyılın başlarında İsa'nın zamanında ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu bir saygı ve şeref unvanıydı.

Radikal Feminizm Cinsiyet feminizmi olarak da bilinen radikal feminizm, daha ılımlı feminist ideolojinin bir sonucudur. Radikal feministler, Batı kültürü ve toplumunda, kadınları genellikle "erkek egemenliği" veya "erkek baskısı" olarak adlandırdıkları tüm erkek etkilerinden kurtarmaya çalışırken değişiklikler yaratmaya çalışırlar. Örneğin bazı radikal feministler, evli bir kadın buna rıza gösterse ve bundan keyif alsa bile her türlü heteroseksüel cinsel ilişkinin tecavüz olduğunu savunuyor.

Bu, Andrea Dworkin'in Intercourse (1987) adlı kitabında öne sürdüğü ve "f-kelimesi"nin neredeyse her sayfada yer aldığı argümandır. Gloria Steinem ve Catherine McKinnon radikal feminist destekçilerin diğer iyi bilinen örnekleridir. Ulusal Kadın Örgütü (NOW) da çoğunlukla radikal bir feminist gündemi savunuyor.

Aksini gösteren bilimsel kanıtlara rağmen radikal feministler, erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik veya genetik farklılıkların, kız ve erkek çocukların yaşamlarının erken dönemlerinde zaten kendini gösteren farklı davranış ve eğilimlerin çoğundan sorumlu olduğu önermesini reddederler. Radikal feminizmin iddialarıyla mücadele eden, radikal feministlerin erkek karşıtı karakterini gösteren bir kitap, Christina Hoff Sommers'ın Feminizmi Kim Çaldı? Kadınlar Kadınlara Nasıl İhanet Etti (New York: Simon & Shuster, 1994).

Gökkuşağı(YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Bir prizma veya kristal aracılığıyla kırılan gökkuşağı veya renk tayfı, yaşamın tarih boyunca evrimsel ilerleyişini gösterir. Aynı zamanda her birey ve kendi kişisel gelişimi için sembolik bir öneme sahiptir.

Raja (HİNDİZM). Hindu hükümdarına verilen isim.

Raja Yoga (HANUMAN VAKFI; HİNDUİZM; SATCHIDANANDA ASHRAM ENTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). Her biri bir uzuv olarak adlandırılan sekiz parçaya bölünmüş bir yoga tekniği. Sekiz uzuv uyumlu hale getirildiğinde adananı Brahman'a götürür .

Sekiz kol şunlardır: (1) yama (etik); (2) niyama (ahlak); (3) asana (meditasyon); (4) pranayama (nefes alma tekniği); (5) pratyahara (duyusal koordinasyon ve kısıtlama); (6) dharana (zihinsel disiplin);

(7) dhyana (meditasyon); (8) samadhi (aydınlanma).

Rajneesh, Bhagwan Shree (RAJNEESHISM; 1931–1990). Hindistan'ın Kuchwara şehrinde doğdu ve Rajneeshizmin lideri oldu. Hindistan'ın seks gurusu olarak biliniyordu.

Rama (HİNDİZM). Ramayana destanının seçkin kahramanı Vişnu'nun enkarnasyonu . Günümüz Sri Lanka'sında Ravana adında şiddetli bir iblis öldürür. Rama kültü ortaya çıktı ve modern zamanlarda hala hayatta kalan birkac kisiden biri.

Ramazan (İSLAM). Müslümanların kutsal ay olarak belirlediği İslami takvimde dokuzuncu ay ayı (bkz. İslami bayramlar). Ramazan ayı, kameri ayı esas alan İslami takvim gereği her yıl farklı tarihlerde kutlanır. Bu takvim yılının yılda sadece 354,3 günden oluştuğu göz önüne alındığında, Ramazan ayı 33,6 güneş yılında tam bir döngüden gecer.

Yani Ramazan yaz ortasında olursa, on yedi yıl sonra kış ortasında olur, on yedi yıl sonra yine yaz ortasında olur. Bu ay boyunca sadık Müslümanların Kur'an'ın tamamını okuması veya ezberlemesi bekleniyor . Aynı zamanda Müslümanların her gün gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutmaları ve seksten uzak durmaları da bu aydır.

Ramakrishna, Sri (HİNDİZM; 1836–1886). Hinduizm'in en ünlü gurularından biri. Kalküta'daki Kali Tapınağında bir rahipti.

Ramayana (HİNDİZM). Rama'nın yaptıklarını anlatan Hint edebiyatının en büyük destansı şiirlerinden biri.

Raphael (gizli; SATANİZM). Batı büyüsü uygulayanlar, adı Eski Ahit'te ^l gecmese de (Cebrail ve Michael). Ancak bu isim Eski Ahit'teki Apocrypha'dan biri olan Tobit'te qecmektedir.

Rasputin, Grigori Efemovich (gizli; 1882-1916).

Olağandışı hipnotik yetenekler kullanabilen bir Rus keşiş. 1907'de Çar Nicholas'ın kraliyet sarayına davet edildi ve burada hipnotik yöntemlerle çarın hemofili hastası olan küçük oğlu Alexis'in kanayan bacağını iyileştirdiği bildirildi. Performansı onu, Rasputin'i danışmanı yapan çarın karısı Alexandra'ya sevdirdi. Bu onu mahkemede güçlü ve etkili bir kişi haline getirdi ve neredeyse mahkemenin politikalarının çoğunu kontrol ediyordu. Bu pek çok soylu ve Prens Yusupov'un hoşuna gitmedi. Her ikisi de onu öldürmeyi planladı. Önce onu zehirlemeye çalıştılar ama o bu girişimden sağ kurtuldu. Komplocular daha sonra onu vurup Neva Nehri'ne attılar.

Reaktif Zihin (BİLİM) İnsan zihninin iki temel kısmından biri. Tepkisel zihin, biriktirdiği ve sakladığı .engramları kaydeder. Çünkü tepkisel zihin bunu yapmaz

rasyonelleştirme, engramlar mantıksız ve rastgele depolanır. Engramlar tarafından kaydedilen, kişinin hayatındaki tepkisel deneyimlerin derecesi ve yoğunluğu, zihinsel ve duygusal dengesizliğin yanı sıra olumsuz davranışların da belirleyicisidir.

Okuyucular (CHRISTIAN SCIENCE). Yerel tarafından seçilen kişiler

kiliseye hizmet etmek için cemaatler veya kilise şubesi üyeleri. Meslekten olmayan bir okuyucu , Mary Baker .Eddy tarafından İncil'den ve Science and Health with Key to the Scriptures'dan seçmelerden okumakla görevlendirilir. Bir okuyucu genellikle üç yıllık bir süre boyunca görev yapar.

Okuma (ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ). Bu terim, Edgar Cayce'nin transa benzer uykuları sırasında hasta bireylere tibbi tedaviler önerdiği sırada kendisine iletilen doğaüstü vahiyleri ifade eder.

Redcap (gizli). İskoç folklorunda bulunan, uzun pençeleri ve yaşlı bir adam görünümüyle tanınan kötü bir ruh. Diğer şeytan çıkarma türlerinde olduğu gibi, Hristiyan haçı işareti yapılarak veya İncil'den uygun bir pasaj alıntı yapılarak şeytan kovulabilir.

Kurtarılmış(Hıristiyanlık; MORMONİZM). Hıristiyan teolojisinde Tanrı'nın İsa Mesih'e inanan günahkarları nasıl "geri satın aldığını" ifade eden yaygın bir terim (çapraz başvuru 1 Korintliler 6:20; Gal. 3:13). Ancak Mormonlar bu terimi, insanlığın yalnızca fiziksel ölümden kurtarıldığını, ruhsal ölümden kurtarılmadığını söylemek için kullanıyor.

Reenkarnasyon (HİNDİZM; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; BÜYÜCÜLÜK). Kelimenin tam anlamıyla "yeniden bedende" olarak çevrilen reenkarnasyon, ölümden sonra ruhun artık bedene girmediği inancıdır. ebedi bir varoluş durumuna girer ancak başka bir fiziksel varoluş biçiminde "yeniden doğar". Hinduizm'den türeyen hemen hemen tüm dinler reenkarnasyonu öğretir.

NewAge Hareketi, büyücülük, wicca ve birçok yeni tarikat ve okült grup reenkarnasyonu öğretiyor.

HIRİSTİYANLIK, İsa Mesih'in enkarnasyonu öğretisini öğretir. Yani İsa, insan bedenine bürünen Tanrı'ydı. Kurtuluşu deneyimleyen insanlar "yeniden doğarlar", yani Mesih'i üstlerine alırken yeni ve ruhsal bir doğayla doğarlar, ancak ölümde beden ruhtan ayrılır. Diriliş zamanına kadar beden yerde kalırken, ruh reenkarnasyona hazır bir duruma değil, hemen cennete veya sonsuz yargıya gider.

Din , insanlara rehberlik, destek ve yaşamda ve ahirette nihai anlam vermek için tanrıya (veya tanrılara) hitap etme çabalarında insanları bir araya getiren, sosyal olarak organize edilmiş bir inanç, değer ve uygulama modelidir. Pek çok dinde yazılı öğretilerin yanı sıra yerleşik ritüeller ve sıradan üyeler adına hareket eden atanmış görevliler bulunur.

Resguardo (gizli; SANTERIA; VOODOO). Nganga'ya benzer şekilde kişinin boynuna takılan bir çanta . Bir içerir Santeria üyelerinin voodoo ritüellerinde kullandıkları gizli eşyaların sayısı.

Restorasyonculuk Pek çok tarikat, mezhep ve mezhep doğası gereği "restorasyoncu"dur; bu, onları tanımlayan ve yönlendiren şeyin bir kısmının, bozulduğunu düşündükleri belirli bir dinin bir zamanlar daha bozulmamış bir biçimini geri alma veya geri alma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. tamamen kayboldu. Örneğin Joseph Smith, tüm kiliselerin yozlaşmış olduğuna dair bir vahiy aldı. Bu nedenle Tanrı'nın onu gerçeği geri getirmek için kullandığına inanıyordu.

Restorasyonculuğa tepki olarak geleneksel ve ortodoks Hıristiyanlık, kilisenin her zaman sağlam kaldığına inanmaktadır. Kilisenin eski haline döndürülmesi gerekmiyor.

bir zamanlar öyleydi, çünkü o, aynı zamanda hem günahkar hem de affedilmeye muhtaç olan bir "azizler topluluğu" idi, öyledir ve her zaman da öyle olacaktır. Dolayısıyla kilisede ihtiyaç duyulan şey bir restorasyon değil, sürekli bir "reformasyon" ihtiyacıdır. Yazarlar çok sayıda restorasyonist harekete ver vermislerdir.

bu cilt. Restorasyonizmin daha kapsamlı bir açıklaması için bkz. INTERNATIONALCHURCHES OF CHRIST.

Vahiy (HIRİSTİYANLIK; YAHUDİLİK). İlahi bilginin ve hakikatin Tanrı'dan insana iletilmesi

Hıristiyan teolojisine göre vahiy farklı şekillerde ortaya çıkar. Eski Ahit'te Tanrı kendisini doğrudan

etrafında toplanır.

Adem ile Havva Düşüşten Önce. Hemen ardından Tanrı, mesajını bir melek aracılığıyla Adem ve Havva'ya açıkladı. Tanrı Musa'ya yanan bir çalıda kendisini gösterdi. Tanrı'nın İsrailoğullarına en sık vahyedilmesi, Tanrı'dan insanlara mesajlar ileten peygamberlerin sesi aracılığıyla oluyordu.

Yeni Ahit'te en büyük vahiy, Tanrı'nın insan bedenini üstlendiği enkarnasyon sırasında gerçekleşti. Tanrı ayrıca, Kutsal Ruh'tan esinlenerek Tanrı'nın vahyini yazıya aktaran havariler aracılığıyla da konuştu (daha sonra Yeni Ahit kanonu olarak tanındı; bkz. İncil). Bu bağlamda, Mesih'in öğrencilerine söylediği şu sözü yerine getirdiler: "Onlara senin sözünü verdim" (Yuhanna 17:14). Bazı vahiyler de vizyonlar ve rüyalar aracılığıyla qeldi.

İlahi vahiy ile ilgili daha yeni fikirler liberal bilim adamları tarafından geliştirilmiştir. Vahyin önermesel hakikat ifadelerinden oluştuğunu görmek yerine bazıları, Tanrı'nın kendisini yalnızca ilahi eylemleri aracılığıyla açığa vurduğunu ve İncil'in yalnızca bu tür vahiylerin kaydı olduğunu ileri sürer. Aquinas'tan bu yana teologlar, akılla kavranabilecek gerçekler (bilimsel gerçekler vb.) ile yalnızca inançla bilinen gerçekler arasında ayrım yaptılar.

Geleneksel Plotestanlık, İncil'in Tanrı'nın kendisine dair son açıklaması

Birçok tarikat lideri, takipçileri üzerinde hakimiyet kurmaktadır.

olduğunu savunurken, Roma Katolikleri İncil'in, geleneğin ve papanın

İlahi vahiy konusunda kendi kişisel iddiaları. Bu görüş, Ortodoks Hıristiyanlığın vahiy anlayısıyla taban tabana zıttır.

Diriliş (Hıristiyanlık). Büyük Uyanışları görün.

Sağ El Yolu (gizli). Okült çevrelerde kullanılan ve "iyi", "ışık", "ruhsal aydınlanma" veya "pozitiflik" anlamına gelen terim. İncil'de koyunlar (doğrular) keçilerden (kötüler) ayrılır. İkincisi sola, birincisi sağa gider. Soldaki yola bakın .

Rigveda (HİNDİZM). Hint edebiyatının en eskisi ve dünyadaki dini edebiyatın en eski parçalarından biri. Rigveda , Vedalar olarak bilinen Hindu edebiyatı koleksiyonunun bir parçasıdır . MÖ 1500 ile 1200 yılları arasında bestelenmiş binin üzerinde ilahiyi içerir.

Rishis (HİNDUİZM) Bir peygamberin, kahin veya bilge adamın Hindu adı.

Ritüel Yalnızca düzenli olarak gerçekleştirilen değil aynı zamanda kurumsallaştırılmış resmi törenler veya faaliyetler. Pek çok ritüel din bağlamında gerçekleştirilse de birçoğu din dışı ortamlarda da gerçekleştirilir; örneğin, ulusal marşın söylenmesi veya Amerika'da vatanseverlik ritüelleri.

"Bağlılık Yemini" diyor. Ritüeller, dini olsun ya da olmasın, katılımcılarına bir dayanısma ve sosyal uyum duygusu kazandırır.

Rockwell, George Lincoln (KİMLİK HAREKETLERİ; 1918–1967). 1958'de, adı Nasyonal Sosyalist Beyaz Halk Partisi olarak değiştirilen Amerikan Nazi Partisi'ni kurdu

Çubuk ve Sarkaç (gizli). Bir kahin tarafından "dünya ışınlarını" tespit etmek için kullanılan aletler. Kehanet çubuğu genellikle söğüt ağacından alınan çatallı bir daldır. Daha az sıklıkla da olsa balık kılçığı, metal ve diğer ahşaplar da kullanılır. Diğerleri bir sarkacın, yani serbest salınım hareketini sağlayan bir iplikle asılı metal bir diskin kullanılmasını tercih eder. Dünya ışınları olarak adlandırılan ışınların dünyanın manyetik alanıyla karıştırılmaması gerekir. Manyetik alanın kaynağı en azından dünyanın Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde bulunuyor.

Ancak dünya ışınları bilim adamlarını şaşkına çeviriyor. Her ne kadar hem çubuk hem de sarkaç bu gizemli kuvvete tepki veriyorsa da, onun başlangıç noktasını belirleme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu fenomenin anlaşılmaması, okült uygulamalarda öne çıkan batıl inançların inandırıcılığını sağlamıstır.

Rowanwood(gizli). Genellikle algılanan kötü ruhları kovmak için kullanılan, dişbudak ağaçlarından yapılmış saplar veya aletler.

Rosenberg, John Paul Bkz. Werner Erhard.

Rosenkreutz, Christian (GÜL HRUCILIK; 1378– 1484). Gül-Haççılığın kurucusu olduğu iddia edilen kişi. Onun "Gül Haç" Kardesliği'nin kurucusu olduğuna inanılıyor.

Roş Aşana (Yahudillik). Yahudi Yeni Yılı, Ortodoks Yahudiler tarafından, genellikle Eylül ayında gerçekleşen Yahudi ayı Tişri'nin ilk iki gününde kutlanır.

Merhaba (ZEN BUDİZM). Satori'ye ulaşmış ve zazende diğer öğrencilere liderlik eden bir Zen ustası . Bir roshi kendisini Buda'ya, Tao-Sheng'e ve Bodhidharma'ya kadar uzanan uzun bir ardıllık zincirinin halkası olarak görür.

Kraliyet Kemeri Mason; Yedinci Derece (FREMASONLUK). Masonluğun yedinci derecesi, En Mükemmel Üç Üstadın Kral Nebuchadnezzar tarafından nasıl esaret altına alındığını, daha sonra sürgünden dönüp ilki Süleyman'ın tapınağı olan ikinci bir tapınağı yeniden inşa etmesini içerir. Kraliyet Kemeri derecesinin kazanılması, Kayıp Söz'ün yeniden ele geçirilmesini içerir.

Kraliyet Ailesi (AİLE). Musa Davut'un özenle seçilmiş takipçileri olan herkes. En önemlisi, yakın aile üyelerini ve yakın arkadaşlarını içeriyorlar.

Kraliyet Ustası; Sekizinci Derece (FREMASONLUK). Masonlukta bunun yanında mitolojiyi de barındıran sekizinci derece

Süleyman'ın tapınağının inşaatını çevreleyen Kraliyet Kemeri Masonunun (yedinci derece). Kraliyet Arch Masonlarının inisiyasyon ritüelleri arasında, Yahudilerin Babil'deki Eski Ahit esaretinin törensel olarak yeniden canlandırılması da yer alıyor. Kraliyet Arch Masonları mücadeleye, esarete ve ardından Pers hükümdarı Cyrus'un serbest bırakılmasına katılır

Rudra (HİNDİZM). Hastalık taşıyan oklar atan bir Vedik tanrı. Rudra ayrıca şifalı otların kullanımı yoluyla hastalıkları tersine çevirebilir ve iyileşmeyi etkileyebilir.

Rumi, Meluana Celadin (SAVİZM; 1207–1273). Tasavvufun altın çağı sayılan on ücüncü yüzyılda tasavvuf tarikatının büyük liderlerinden biri.

Rune (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Almanca "sır, gizem veya fısıltı" anlamına gelen raunen kelimesinden gelir . Rün, erken Cermen alfabesinde sihirli bir harfti. Büyücülük için rune büyülü bir ilahidir. Okült gruplar tarafından kullanılan çeşitli rune alfabeleri vardır.

Russell, Charles Taze (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ; 1852–1916). Watchtower Bible and Tract Society'nin Uluslararası İncil Tetkikçileri Birliği'nin kurucusu. 1876'da Russell, 1870'te düzenlenen ve ana görevleri örgütlü dinleri kınamak ve eskatolojiyi incelemek olan küçük bir İncil sınıfının papazı olarak seçildi veya atandı. Russell bunu yapmadı

melekler veya göksel varlıklar tarafından ziyaret edildiğini bildiriyorlar. Aksine, vahiylerinin yalnızca İncil'den geldiğini ve bunların peygamberlik niteliğindeki önemli olayların tarihlerini de içerdiğini iddia etti. Russell'a göre İsa, 1874'te "görünmez bir şekilde" geri dönecekti. 1914 yılı, "Yahudi olmayanların zamanının sonu" olarak belirlendi. Başlıca eseri , Studies in the Scriptures başlıklı yedi ciltlik eseridir .

Rutherford, Yargıç Franklin (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ;

1869–1942). Watchtower Bible And Tract Society'nin lideri Charles Taze Russell'ın halefi olan Rutherford, dünyanın sonunu işaret edecek önemli tarihleri yayınlamaya devam etti. Bunlar arasında 1920, 1925 ve 1941 de vardı. Kapı kapı dolaşarak şahitlik yapması, sayısız yazının dağıtılması ve karizmatik liderliği nedeniyle grubun en büyük büyümesinden sorumlu olduğu kabul edilir.

S

Sabbat (gizli; büyücülük). Şabat kelimesinin Latince/Fransızca yazılışı büyücülükle en yakından ilişkilidir. Şabatlar, cadıların tanrıçalarına ve tanrılarına bağlılık için toplandıkları zaman dönemleridir.

Özel Şabatlar için bkz . cadıların tatilleri.

Sabbatarianizm Eski Ahit'e göre haftanın son gününün (Cumartesi) dini ibadet günü olduğu inancı. Aşırı Şabatçılık, kişinin ebedi kurtuluşunun Şabat yasalarına uyulup uyulmadığına bağlı olduğunu savunur. Dolayısıyla (çoğu Hıristiyanın yaptığı gibi) Pazar gününü kutlamak gibi Şabat'ı bozmak, insanların kurtuluşlarını kaybetmeleriyle sonuçlanır. Sabbatarians, Cuma gün batımından Cumartesi gün batımına kadar tüm iş, eğlence ve seyahatlerin durdurulması gerektiğine inanıyor.

S a bbath (Hıristiyanlık; Yahudilik; YEDİNCİ GÜN ADVENTİZMİ; DÜNYA ÇAPINDA TANRI KİLİSESİ). Eski Ahit'e göre haftanın yedinci gününe Şabat adı verildi. Yaratılış 1'deki yaratılış anlatımında Tanrı gökleri ve yeri altı günde yarattı ve yedinci günde dinlendi. Yahudiler bu nedenle yedinci günü dinlenme ve ibadet için Şabat olarak ayırdılar. Ancak ilk kilisede Hıristiyanlar, Mesih'in dirilişini kutlamak için haftanın ilk günü (Pazar) ibadet etmeye başladılar. Pazar aynı zamanda yeni bir haftanın veya sekizinci günün başlangıcını da simgeliyor.

Bu nedenle Mesih'in Pazar günü dirilişi "yeni bir antlaşmanın" simgesidir. İbraniler 4:1–4'te Mesih'in kendisi Şabat dinlenme yeri olarak kabul edilir.

Ancak Amerikan kilise tarihinde Yedinci Gün Adventizmi olarak bilinen bir hareket ortaya çıktı ve Adventistler Cumartesi Şabatı'nı gözlemleme uygulamasına geri döndüler. Bu bir vardı Yirminci yüzyılda Herbert W.

Armstrong, Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'nin lideri. Bu grupların en uç biçiminde pazar günleri ibadet edenlere hoşgörü gösterilmemektedir. Böyle insanlar "canavarın isaretini" sergileyecekler ve ateş gölünde yok edilecekler.

Sabellianizm Bakınız modalist monarsinizm.

Sabija Yoga (HİNDİZM). Karma kanunundan bağımsız olmayan yoga meditasyonu.

Kutsal Ayin (Hıristiyanlık). İngilizce "sacrament" kelimesi, Vulgata'da Yunanca mysterion ("gizem") kelimesini tercüme eden Latince sacramen-tum kelimesinden türetilmiştir . Kelime, Hıristiyan tarihindeki çeşitli gelenekler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Aziz Augustine'in tanımı belki de en yaygın kabul görenidir: "kutsal olanın işareti" ve "görünmez lütfun görünür formu." Buradaki fikir, Tanrı'nın dünyayı yarattığı ve Düşüş'ten bu yana gizli kaldığı, bazen yaratılan şeyler aracılığıyla dolaylı olarak ortaya çıktığıdır. Örneğin Tanrı Musa'ya yanan bir çalının içinde göründü (Çık. 3:3-4).

Roma Katolik geleneğinde, Peter Lombard'ın Cümleleri geleneksel hale gelen yedi kutsal töreni sıralıyordu: vaftiz, onay, Efkaristiya, kefaret, aşırı dua, emirler ve kutsal evlilik. Luthercilik kutsal törenlerin sayısını vaftiz ve Rab'bin Sofrası'na indirdi cünkü bunlar

Yeni Ahit'te açıkça emredilen ve günahın bağışlanmasını teklif eden tek kişi onlardı (Mat. 26:26–29; 28:19; Elçilerin İşleri 2:38; 22:16). İngiltere Kilisesi bu iki kutsal törene özel önem verdi ancak geri kalan besinin gecerliliğini de kabul etti.

Sakramentlerin teolojik önemi hem Kristoloji hem de din bilimi ile kesişir. Kristolojik açıdan kutsal ayinler doğrudan Enkarnasyon doktrinine hitap eder, bu sayede ilahi Teslis'in ikinci kişisi Tanrı-İnsan olarak bedenlenir. Sakramentler, Mesih'in etrafında toplanan tüm "azizlerin cemaatinin", kilise olan "mistik bedeninin" bir parçası haline getirilmesi nedeniyle dinidir.

Hıristiyan mezhepleri bugün kutsal törenlere ilişkin anlayışlarda bölünmüş durumda. Protestan organları (Luthercilik hariç) kutsal törenleri işaretler, semboller, anma eylemleri veya Mesih'in emirlerine itaat eylemleri olarak görür. Geleneksel Ortodoks, Katolik ve Lüteriyen görüş, kutsal törenleri bir lütuf aracı olarak kabul eder ve bu sayede sembol aracılığıyla manevi bir gerçeklik (Tanrı'nın lütfu) aktarılır.

Kutsal Mantar ve Haç (gizli). Sami dili bilgini John Allegro'nun 1970 yılında yayımladığı bir kitap. Allegro, YAHUDİLİK ve HIRİSTİYANLIĞIN bir seks ve mantar kültünden doğduğunu ileri sürdü. Kitap, Hıristiyanlığın, İsa'nın kendisine emanet edildiği bir aldatmacadan ortaya çıktığını iddia ediyor. sinek mantarının belirli güçleri. Bu, Mesih'in bedeninin ve kanının gerçek kutsallığı haline geldi. Allegro'nun teorisini takip eden diğerleri (bkz. www.bluehoney.orgeneinkind1.htm) Kutsal mantar Amanita muscasia'nın Hıristiyanlığın, Noel'in ve tüm eski dinlerin maneviyatlarının temeli ve kökeni olarak hizmet ettiğini iddia ediyorlar.

Kurban (gizli; Hıristiyanlık; Yahudilik; SATANİZM).

Yatıştırmak veya yatıştırmak için bir hayvanı veya kişiyi bir tanrıya sunma uygulaması. Kurban, kan dökülmesini içerir. Kurban kavramı dinin kendisi kadar eskidir ve İncil'de merkezi bir rol oynar. Yahudi ve Hıristiyan çevrelerinde günahın kefareti olarak kurbanlar sunulurdu. Hıristiyanlığa göre, Yeni Ahit'te İsa Mesih günah için tek kan kurbanı oldu. Okült çevrelerde, özellikle de geleneksel Satanizm'de kurban töreni, kara ayinlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir kurban sunağın üzerine yatırılır ve başrahip tarafından kurban edilir (Orta Çağ'da başrahip bazen papazlıktan çıkarılmış bir Roma Katolik rahibiydi). Kanın veya yaşam gücünün dökülmesi, okültistlerin daha sonra tanrıyı ve hatta kendilerini gençleştirdiğine inandıkları canlılık ve enerjiyi (mana) serbest bırakır.

Kurbancı (gizli). İsa Mesih'i temsil eden siyahi bir kitleye başkanlık eden bir rahip.

kutsal (gizli). Dokunulmaz bir şey çünkü

kutsal olmasından

Sadukiler (Yahudilik). Ahitlerarası dönemde ortaya çıkan Yahudiler arasında dini bir sınıf. Sadukiler'den Yeni Ahit'te, özellikle de İncillerde birçok kez bahsedilmektedir (örn. Matta 3:7; 16:1, 11; 12:22–23, 34).

Sadukiler, Ferisilerden farklı olarak sözlü yasayı benimsemediler, ancak Tevrat'a daha katı bir bağlılıkta ısrar ettiler. Sadukiler aynı zamanda ölülerin dirilişini ve ölümden sonra herhangi bir manevi yaşamı reddetmeleri bakımından da Ferisilerden farklıydı. Çoğunlukla rahip oldukları göz önüne alındığında, yaşamları büyük ölçüde tapınağın etrafında dönüyordu. MS 70 yılında Roma imparatoru Titus, Kudüs'teki tapınağı yıktığında soyları tükendi.

Sadhana (SATCHIDANANDA ASHRAM ENTEGRAL YOGA ENSTİTÜSÜ). Bu kelime kelimenin tam anlamıyla "aydınlanmaya giden yol" anlamına gelir, yani Satchidananda AshramIntegral Yoga Enstitüsü müritlerinin izlediği yol.

Sadler, Bill (URANTIA; nd). 1934'te Sadler, kendisine Urantia Kitabı olarak bilinen 2.097 vahiyi yazdıran yedi göksel ruhaniyet varlığı tarafından ziyaret edildiğini iddia etti . 1955'te basılan kitabın, Urantia Topluluğu üyeleri tarafından insan ırkına şimdiye kadar getirilen en büyük vahiy olduğuna inanılıyor.

Yay (astroloji). Latince "okçu" anlamına gelen Yay, astrolojide zodyakın n. burcunda yer alır ve 22 Kasım ile 21 Aralık arasına denk gelir. Genellikle yay çeken bir at adam olarak tasvir edilir. Yay burcunda doğan kişiler astrologlar tarafından güçlü iradeli, asi, dürüst, sadık, sanatsal, yetenekli organizatörler ve iyi yöneticiler olarak nitelendirilir.

Sagun (HİNDİZM). Nirgun'un aksine koşullu olan .

Sahajdhari (SİKHİZM). Sihizm'de "yavaş benimseyenler" anlamına gelen terim. Sahajdhariler Sih hareketine katılmakta tereddüt edenlerdir. Temiz traşlı kalırlar ve gerekli yeminleri etmezler.

Saint Germain Kilisenin evrensel ve muzaffer olduğunu görün.

Azizler (Hıristiyanlık; MORMONİZM). Hıristiyanlıkta azizin ne olduğuna dair farklı anlayışlar vardır. Yeni Ahit mektupları genellikle çeşitli şehirlerdeki kiliselerdeki azizlere hitap eder ve tüm Hıristiyanların aziz olduğunu öne sürer. Ancak Orta Çağ döneminde hem Doğu hem de Batı Kiliseleri belirli kişileri "aziz" olarak azizleştirmeye başladı. Protestan Reformu döneminde Luther, Calvin ve diğer reformcular Yeni Ahit kullanımına geri dönerek azizlerin kutsal olduğu ikrini yeniden canlandırdı.

inananlar. Luther bu doktrini "tüm inananların rahipliği" olarak adlandırdı. Bu anlayışların her ikisi de bugün yukarıda bahsedilen cesitli kilise organlarında hakimdir.

Mormonizm'e göre azizler, Mormon'un tüm üyeleri olarak kabul edilir. Mormon kilisesi

Sakat (İSLAM). İslam'ın beş şartından biri. Sakat , İslam'ın ilerlemesi, fakirlerin, dilencilerin, yolcuların, borçluların vb. ihtiyaçları için düzenli bir geliri olan herkesin zekat vermesidir. İslam'a inananların bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için yıllık gelirlerinin yüzde 2,5'ini ödemeleri bekleniyor.

Sakpata (VOODOO). Tüm dünyevi tanrıların üstünde olan başkanlık tanrısı.

Sakya Muni (BUDİZM). Buda'nın diğer adı.

Semender (gizli). Ateşin alevlerinde yaşadığı söylenen efsanevi bir kertenkele.

Salat (el-Salat) (İSLAM). Bu İslam'ın beş şartından biridir. Her sadık Müslümanın her gün okuması gereken beş duayı ifade eder. Bu dualar şafak sökmeden hemen önce, öğle vaktı, ikindi vaktı, gün batımından hemen önce ve aksam saatlerinde kılınmalıdır. akşam. İkincisi gün batımından bir saat sonra gece yarısına kadar herhangi bir zamanda sövlenebilir.

Salakhana (HİNDİZM). Kendini törensel olarak aclıktan öldürme evlemi.

Samadhi (HİNDİZM). Yoga (bkz. Yoga) transında olma durumu . Kişi zihnini valnızca ilahi olduğunu düsündüğü seve odaklar.

Samaeda (HİNDİZM). Vedaların zikredilen kısmı.

Samhain (gizli; büyücülük). ("ekme zamanı" olarak telaffuz edilir)
Cadılar ve büyüyle uğraşan diğer kişiler tarafından kutlanan sekiz
Sabbat'tan biri. 1 Kasım arifesinde, yani 31 Ekim'de kutlanır. Yazı
selamlayan Beltane veya Mayıs Arifesi'nin karşılığıdır. Samhain ,
kalan hasatın toplanmasının son günü olan karanlık mevsimini başlatan
festivaldir. Efsaneye göre, 31 Ekim'de ruhlar kırsalda dolaştı ve hasat
edilmeyen her şeyi yok etti. Samhain aynı zamanda Cadılar Bayramı
olarak da bilinir. Ölülerle temas kurma zamanı ile ilişkilendirildi. Cadılar
Bayramı'nın popüler çağrışımları eski Kelt ve Druid pagan dini
qeleneklerinden kaynaklanmaktadır (bkz . Cadılar Takvimi).

Samhitas (HİNDİZM). Vedaların sözde bilgelik kitapları .

Samkyha (HİNDİZM). Hinduizm'in altı okulundan biri olan Samkhya, hem bedenin hem de ruhun evrimini inceliyor. Bu sistemi takip eden kişinin gerçeğin mükemmel bir şekilde açığa çıkmasına giden yolda olduğu söylenir.

Sammael (gizli). Bazı okült gruplarda sözde karanlığın prensi.

Samsara (HİNDİZM). Ruhun çeşitli alt ve üst yaşam formları arasında sonsuz dolaşması.

Samyasin (HİNDİZM; ISKCON). Bkz. sannyasın.

Kutsallaştırma (Hıristiyanlık). Geniş anlamda Tanrı'nın bir Hıristiyan'ın içindeki tüm işleyişini savunan doktrin. Dar anlamda kutsallaştırma, bir Hıristiyan'ın aklanmayı takiben geçirdiği ruhsal gelişimi tanımlar. .Ortodoks Hıristiyanlık, tam ve eksiksiz kutsallaşmanın cennette gerçekleştiğini savunur.

Hıristiyanlığın bir kolu olan birçok mezhep, bu hayatta kutsallığa veya mükemmel kutsallığa ulaşmanın mümkün olduğunu öğretir. Tarikatın lideri mükemmelliğin kriterlerini belirler; the standartlar gruptan gruba farklılık gösterir.

Sandalfon (gizli). Batı büyüsünde, dünyayı koruduğu varsayılan bir baş melek.

Sanders, Alexander (BÜYÜCÜLÜK; 1916-1988).

Gerald .Gardner ile birlikte modern büyücülüğün önde gelen isimlerinden biri. Sanders, ailesindeki bir cadı kuşağının ürünü olduğunu ve kendisinin de bu zanaata büyükannesi tarafından başlatıldığını iddia etti. Onun büyücülük versiyonuna İskenderiye denir.

Sangha (BUDİZM). Budizm'in en eski dini tarikatı.

Sankaraçarya (HİNDİZM). Hindu felsefesinin Vedanta okulunu açıklayan Siva'nın enkarnasyonu .

Sankhya (HİNDİZM). Hinduizm içindeki altı düşünce okulundan biri.

Sankirtana (HİNDİZM). Hindu ibadetçileri tarafından söylenen veya söylenen bir övgü korosu, uygulayıcıları daha yakın bir tanrı bilinci durumuna çekmek için tekrarlanan dini bir ilahi veya mantra.

Sannyas (HİNDİZM). Bkz. sannyasin.

Sannyasin (HİNDUİZML ISKCON). Bir adananın Hare Krishna ile bir olabilmek için tüm dünyevi hazinelerden, tüm arkadaşlardan ve tüm aile bağlarından vazgeçtiği ilerleme aşaması.

Sanskritçe (HİNDİZM). Hindu Kutsal Yazılarının standart lehçesi.

Santana Dharma (HİNDİZM). "Doğru inanç" anlamına gelen terim.

Santero (SANTERIA). Bir Santeria rahibi. Ayrıca bkz. babalao.

Sarasvati (HİNDİZM). Eğitim ve müzik tanrıçası; aynı zamanda Brahma'nın da arkadasıdır .

Cumartesi (HİNDİZM). Gerçek varoluş; yanıltıcı veya zahiri varlığın veya asatın zıttı .

Sat Nam (SIKH Dharma). Tanrı'nın "adı", kelimenin tam anlamıyla "Tanrı'nın adı gerçektir" anlamına gelir. Tanrı'nın adını içeren mantra şu şekildedir: Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wha Gurv, tercümesi şu şekildedir: "Tek bir Yaratılış vardır, Gerçek O'nun adıdır. O tümüyle Yücedir, O tümüyle Hikmettir."

Şeytan (Hıristiyanlık; SATANİZM). Şeytanın İncil'deki adı Şeytan, tüm kötülüklerin kişileşmiş halidir ve Tanrı'nın düşmanıdır. Lucifer, Belial ve Beelzebub gibi başka isimleri de vardır. İsa onu "tüm yalanların babası" olarak adlandırdı (Yuhanna 8:44), Pavlus da onu "bu dünyanın tanrısı" olarak adlandırdı (2 Korintliler 4:4).

Şeytani Ritüel İstismar (SRA) SRA tartışması için bkz. SATANISM.

Satanist (gizli; SATANİZM). Çeşitleri ve çeşitleri olan Satanizmi uygulayanlar.

Satori (ZEN BUDİZMİ). Kişinin Mutlak'la tam bir uyum içinde olduğu, "her şeyin" sadece "bir" olduğunu algıladığı an.

S ats ang (ECKANKAR; ELAN VITAL; HİNDUİZM). Hinduizm için satsang, Tanrı ile samimi bir birlikteliktir.

İlahi Işık Misyonu adanmışlarının .guru .Maharaj Ji'nin satsanglarına veya adanmışlık konuşmalarına katılmaları gerekiyordu. Eckankar'da öğrencilerin aylık derslerine çalıştıkları bir sınıftır.

Satir (gizli). "Teke" olarak bilinen Babil'deki şeytani yaratık.

Savoy, Douglas Eugene (İKİNCİ GELİŞ KİLİSESİ; 1927–). Uluslararası Toplumu kurdu İsa ya da Cemilyalılar. Savoy, altı yaşında psişik vizyonlar görmeye başladı. Yirmi sekiz yaşındayken Essenelerin öğretilerini keşfetti ve bu sırada İsa'nın en önemli öğretilerinin İncil'de yer almadığı ancak henüz açıklanmadığı sonucuna vardı. İşaya 11:6'ya ("onları küçük bir çocuk yönetecek") dayanarak Savoy, tek oğlu Jamil'in (bkz. Savoy, Jamil Sean) Mesih'in enkarnasyonu olduğunu iddia etti.

Savoy, Jamil aracılığıyla güneş enerjisinin tüm yaşamın anahtarı olduğunu iddia etti. Artan güneş enerjisi yaşamı artırır ve yeni doğuma yol acar.

Savoy, Jamil Sean (İKİNCİ GELİŞ KİLİSESİ; 1959–1962). Jamil'in reenkarnasyonlu bir İsa olduğunu öğreten Eugene Douglas Savoy'un oğlu. Jamil üç yaşında ölmesine rağmen Eugene bunun olması gerektiği konusunda ısrar etti.

Sawm (İSLAM). İslam'ın beş şartından biri.

Sawm , her yıl Ramazan ayında kutlananlar gibi zorunlu oruçlar (vacip oruçlar) ve nafile oruçlar (nasır oruçlar) olarak ikiye ayrılır ; bundan sonra, Allah böyle bir duayı veya dileği bahşederse, nesir oruçlar vacip olur .

Kutsal Yazıların Anahtarıyla Bilim ve Sağlık (CHRISTIAN SCIENCE). Mary Baker .Eddy tarafından yazılan, Hıristiyanlık ve İncil hakkındaki yorumunu sunan Hıristiyan Bilim Kilisesi'nin resmi doktrin beyanı. Birçoğu inanıyor Eddy'nin bir zamanlar akıl hocası ve öğretmeni olan PP Quimby'nin calıntı bir calısmasıdır.

Yaratıcı Zeka Bilimi (AŞKIN MEDİTASYON). Maharishi Mahesh Yogi, Trancendental Meditasyon'un Batı'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduğu olumsuz imajı değiştirmek amacıyla dini terminolojiyi terk etti ve onun yerine psikolojik kavramları koydu. Hareket içindeki üye sayısı özellikle seminerlere kayıt yoluyla hızla artmaya başladıkça, stratejisinin qenel olarak başarılı olduğu kanıtlandı.

Akrep (astroloji; gizli). Astrolojide akrep olarak bilinen Akrep burcu, 24 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arasında düşen burçların sekizinci burcudur. Yunan mitolojisine göre Akrep, Orion'u sokarak öldüren yılandır.

Akrep burcunda doğan kişilerin ihtiyatlı, güçlü bir karaktere ve içsel kararlılığa sahip oldukları söylenir, ancak tutkulu aşk ilişkilerinin kötüye gitmesi bir Akrep için "batma" olabilir. Bilim, diplomasi ve tıp en çok Akrep burcuyla ilişkilendirilen kariyerlerdir.

İskoç Riti (FREMASONLUK). Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ayini olarak da bilinen bu ritüel, Masonluğun, üyelerin bir dizi adıma katılarak çalıştığı, yemin ettiği, çeşitli ayin ve törenlere katıldığı ve sonunda ödül veya dereceyi kazandığı iki daldan biridir. İskoç Riti, York Riti gibi localar ve bölümlerden oluşur. İskoç Ayini'ne geçmek için iki gereksinim yardır.

Birinin Üstad Mason olması ve Mavi Locanın iyi durumdaki bir üyesi olması gerekir. İskoç Riti Masonluğu daha popüler olan formdur ve Mason Locasının kurulduğu her ülkede bulunur. Bir üyeye Blue Lodge tarafından verilen üç dereceye ek olarak yirmi dokuz ek derece daha verilir. En vüksek dereceli derece otuz ücüncü. fahri derecedir.

Séance (gizli; SPİRİTÜALİZM). Genellikle karanlık bir odada daire şeklinde oturan ve bir ortam kullanarak ruhlar dünyası veya ölülerin ruhları ile iletişim kurmaya çalışan bir grup insanın buluşması. Ortamlar genellikle bir .guide, Ouija tahtası veya otomatik yazmanın yardımını kullanır. Eleştirmenler, böyle bir ortamda üye olmayanları kandırmanın daha kolay olması nedeniyle karanlık bir odanın kullanıldığını söylüyor.

İkinci Adventist Hareketi (YEDİNCİ GÜN ADVENİZMİ). Bir grup insanın, İsa'nın 21 Mart 1844'te geri döneceğini öğreten William Miller'ın takipçisi olduğu 1830'lara kadar uzanan yaygın bir mezhepler arası hareket. Bu tahmin gerçekleşmeyince Miller, Mesih'in dönüşünün gerçekleşeceğini yeniden hesapladı. 22 Ekim 1844'te.

Miller'in tarihinin yanlış olmadığı konusunda ısrar edenler, İsa'nın qörünmez bir şekilde göründüğünü iddia ediyorlar. Bunlar Yedinci Günü oluşturdu Adventist kilisesi. Zamanla bu kilisenin bazı kolları ortaya çıktı; bunlardan biri Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi'ydi. (Ayrıca bkz. Millerci hareket: sahte kehanet).

İkinci Görüş (MORMONİZM). Joseph Smith Jr.'ın altın plakalar adını verdiği sevin verini bulmasını sağlayan iddia edilen görüntü.

Mezhep Yerleşik, daha büyük bir dini organizasyondan, daha büyük grubun dini inanç ve uygulamalarında fazla laik ve dünyevi hale geldiği düşünüldüğü için kopan dini bir grup . Bir mezhep, (radikal olarak yeni doktrinler ve uygulamalar getiren) tarikatın aksine, geleneksel inanç ve uygulamaları yeniden canlandırmaya çalışır.

Gizli Gelenek (gizli). Genellikle usta olarak bilinen, usta olarak görev yapanlar tarafından nesilden nesile aktarılan gizli bilgi.

Seder; Seder Yemeği (Yahudilik). Fısıh Bayramı'nın ilk gecesinde, İsraillilerin Mısır'dan çıkıştan önce yaşadıkları deneyimlerin anısına gerçekleştirilen Yahudi töreni. Fısıh kutlamalarıyla ilgili yemeğe Seder yemeği denir.

Selassie, Haile (RASTAFARIANİZM). 1930 yılında Ras Tafari

.Makonnen (1893–1975) Etiyopya İmparatoru Selassie olarak taç giydi. Makonnen hemen "Kralların Kralı, Lordların Efendisi, Yahuda Kabilesinin Fetih Aslanının İmparatorluk Majesteleri, Tanrı'nın Seçilmişi" gösterişli unvanıyla tanındı. Bu, siyah milliyetçi hareketin lideri Marcus Garvey'in kehanetinin gerçekleşmesi olarak değerlendirildi.

İmparatorun adını benimseyen Selassie'nin takipçileri kendilerine Rastafaryan adını verdiler.

Master'ı seçin; Dokuzuncu Derece (FREMASONLUK). Masonlukta dokuzuncu derece, Süleyman'ın tapınağının inşasını çevreleyen Kraliyet Kemeri Masonuna (yedinci derece) ek olarak ek adımlar içerir. Bu dokuzuncu derece, adayın Komutanlık olarak bilinen yere girmesini içerir. Bu kendi başına üç tarikattan oluşur: Kızıl Haç Tarikatı, Malta Şövalyeleri Tarikatı ve Tapınak Şövalyeleri Tarikatı. İkincisi, York Rite Masonluğundaki en yüksek ödüldür.

Sefarad; Sefarad Ayini (Yahudilik). Ayrıca İbranice sepharad'dan sefarad (çoğulsefardim) olarak da yazılır . Bu isim, on beşinci yüzyılın son yarısında zülüm onları uzaklaştırana kadar İspanya ve Portekiz'de yaşayan diaspora Yahudilerine verilmektedir. Fransa, Kuzey Afrika, Hollanda, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'a göç ettiler. Sefarad Yahudileri, zulüm onları Polonya, Rusya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine sürgün edene kadar Ren, Fransa ve Almanya'da yaşayan Aşkenazilerden ayrılır.

Tarihsel olarak Sefarad Yahudileri, ibadet açısından Aşkenazilerden farklıydı. İkincisi, Filistin kökenli bir Alman ayinini kullanırken, ilki, büyük ölçüde eski Babil geleneklerinden ödünç alınmış ve Ladino'yu (İspanyol-İbranice dili) kullanmıştır. Buna ek olarak Sefarad ayini, Aşkenaz ayini için tipik olan önemli sayıda şiir, dua ve ayinlerden yoksundu. Sefardim, yalnızca kendilerinin Yahuda kabilesinin doğrudan torunları olduğuna inanarak Aşkenaz benzerlerine karşı üstün ve dolayısıyla ayrılıkçı bir tutum sergiledi (bkz. Albert Schulman, Gateway to Judaism, 2 cilt. [London: Thomas Yoseloff, 1971], 639).). Modern dünyada bu iki grup arasındaki farklar en aza indirilmiştir. Dünyadaki Yahudi nüfusunun yalnızca yüzde 15'i Sefarad'dır.

Septuagint (LXX) (İncil, HIRİSTİYANLIK; YAHUDİLİK). Eski Ahit'in M.Ö. 285-132 yılları civarında tercüme edilen Yunanca versiyonu. Çeviri çalışmasına yetmiş iki kişinin katıldığı iddia edildiğinden "Septuagint" ("yetmiş" anlamına gelen Yunanca kelime) adı verilmiştir. Septuagint ve İbranice Masoretik metinler önemli sayıda yer, kitap sırası ve sayısı bakımından farklılık gösterir. Bu çeviri Yunanca konuşan Yahudiler arasında benimsendi ve yaygın olarak kullanıldı. İlk Hıristiyanlar Septuagint'ten sıklıkla alıntılar yapınışlardı ve Yeni Ahit yazarları da bunu sıklıkla kullanmışlardı. Jerome'un daha önce olduğu gibi LXX'ten değil, Latince Vulgata'yı tercüme etmesine rağmen birçok kisi LXX'tin ilham aldığına inanılıyordu.

Latince el yazmaları ama İbraniceden.

Yılan (SATANİZM). Boynuzlu yılan, şeytanların simgesidir.

Yılan Gücü (HİNDİZM). Ayrıca kundalini'ye bakın .

Yılan Tohumu(HIRİSTİYAN KİMLİK HAREKETLERİ).

Havva'nın Cennet Bahçesi'ndeki günahını (Yaratılış 3) iddia eden doktrin cinsellikti ve Havva'nın yılanla cinsel ilişkiye girdiğini ve Kabil'in babası olduğunu iddia ediyordu. Dolayısıyla Kabil'in babası Adem değil Şeytan'dı. Kabil'in torunları, Tufan'dan sonra Nuh'un oğlu Ham aracılığıyla bir şekilde devam etti. Farklı gruplar bu doktrinin çeşitlerini öğretiyor; örneğin ırkçı bir grup olan Kimlik Hareketi, siyah ırkın Kabil'den geldiğini savunuyor.

Serios, Ted (gizli; 1918-). Zihinsel görüntüleri filme aktarma yeteneğine sahip olduğunu iddia eden Amerikalı bir medyum.

Sunucular (gizli). Gizli ritüellerin yürütülmesine yardımcı olanlar.

Yedi Aşama (MEHER BABA). Aynı zamanda "yedi gerçeklik" olarak da adlandırılır. Baba, ruhun bilince yolculuğunu bir dizi gelişen yedi form aracılığıyla yaptığını öğretti: (1) taş ve metal, (2) sebze, (3) solucan ve böcek, (4) balık, (5) kuş, (6) hayvan ve (7) insan. Son sözü edilen, bilincin en yüksek biçimini oluşturur.

Cinsel Büyü (gizli). Doğurganlığın ve yaşamın ortaya çıkmasını sembolize etmek ve dünyayla ve çeşitli tanrılarla birliği sembolize etmek için cinsel eylemlerin gerçekleştirilmesi veya sembolik olarak gerçekleştirilmesi.

Şabuot (Yahudilik). Tanrı'nın Musa'ya On Emir'i vermesini anan bir Yahudi bayramı.

Gölge (gizli). Ölünün ruhunu ifade eden bir terim kişi.

Şehadet (İSLAM). İslam'ın beş şartından ilki. Şöyle diyor: "Tek Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir." Bu, bütün sadık Müslümanların beyanıdır.

Şair (İSLAM). Arapça'da şeytanlaştırılan kimse.

Shakti (HİNDİZM). Büyük ana tanrıça, Şiva'nın karısı. Şakti, Siva'nın temelindeki güçtür ve onun yokluğunda Siva'nın yaşamı geçersiz olacaktır. Shakti aynı zamanda tüm tanrıların dişil prensibi olarak kabul edilir.

Shakubuku (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Kelimenin tam anlamıyla "göz kamaştırıcı" shak ubuk u , yüksek basınçlı ve duygusal olarak yüklü bir akıl vürütmevi kullanan basarılı bir dönüstürme tekniğidir.

karşıtları tarafından zorlayıcı bir teknik olarak etiketlenmiş olsa da, alıcıları icin ikna edicidir.

Şaliah (Hıristiyanlık). Yunanca "elçi" anlamına gelen terimin karşılığı olan Aramice kelime. Temsil ettiği kişilerden yetki alan kişiyi ifade eder.

Şamanizm (Kızılderili Dini). Özellikle geçmişteki Kızılderili kabilelerinde, bir büyücünün veya şifacının manevi uygulaması. Şaman olarak da bilinen şifacı, örneğin hastaların iyileşmesini sağlamak için çeşitli ritüeller ve danslarla meşgul olur. Bazen transa benzer bir şekilde dans ederken ve ezoterik ritüeller gerçekleştirirken ruhunun bedenini terk ettiğine inanılır. Sıklıkla,

Şaman (Kızılderili Dini). Ruh dünyası ile maddi dünya arasında aracı olan bir büyücü, şifacı ve benzerleri.

Şamanlar değişen bilinç durumlarını ve ruh yolculuğunu deneyimlerler; genellikle davulları kullanarak trans durumuna "binerler". Bir şaman, ürkütücü maskeler de dahil olmak üzere garip kıyafetlerle giyinmiştir. Şamana bazen cadı doktoru da denir.

Şambala (BUDİZM). Tibet'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde bulunduğuna inanılan hayali bir kutsal krallık. Kafirler buna girmeye kalkısmalı mı? Krallıkta, davetsiz misafirlere savaş açacak, onları fethedecek ve ardından yeryüzünde bir ütopya kuracak bir kurtarıcı ortaya çıkacak.

Shango (GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Gök gürültüsü ve savaş tanrısı olduğuna inanılan orishalardan birinin adı.

Şankara (HİNDİZM; 700–750). Hintli filozof ve ilahiyatçı, modern Hinduizmin en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edildi. Onun sayısız yazıları, Brahman'ı doğrudan bilmenin , karmadan kurtulmanın tek yolu olduğu yönündeki temel inancı etrafında dönüyor .

Share International (YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Benjamin Crème tarafından kurulan aylık dergi. İngiltere'de basılıyor ve yetmişin üzerinde ülkede dağıtılıyor. Çeşitli Yeni Çağ temalarını içerir.

Şeriat (İSLAM; SUFİZM). Kuran'ın öğretileri ve uygulamalarıyla tutarlı olan ve bunları güçlendiren bir ahlak kuralları veya hukuk kurallarıdır.

Şeyh (İSLAM; TASAVVUF). Şeyh, dini lider veya İslam öğretmeni için alternatif bir yazılış.

Şeytan (İSLAM). Şeytan anlamına gelen Arapça kelime. Bazen Shaitan veya Sheitan olarak da vazılır. Avrıca bkz. iblis.

Semhaforaş (Yahudilik). Tanrı'nın anlaşılmaz adı için kullanılan Talmudik kelime.

Shentao Bkz. Sinto.

Şii (İSLAM). Şiiler önemli bir İslam mezhebini oluşturmaktadır. Fsas olarak İran'da bulunurlar

Şikişin Funi (BUDİZM; NICHIREN SHOSHU BUDİZM). Evrenin ve Tanrı'nın esasen bir olduğunu savunan bir Nichiren Shoshu kavramı. Bu panteist ifadeden, kozmosun manevi bir boyutunun olmadığı ve mutlaka bir Tanrı ya da ruh dünyasının da olmadığı sonucu çıkar.

Şinto (ŞİNTOİZM). Çince kelime "shin tao" veya "tanrıların yolu"ndan gelir. Japonya'nın dini olduğu kadar kültürel de olan kadim dini.

Şinto ibadeti , yüzyıllardır Japonların merakını uyandıran insanlar veya doğal varlıklar olan kamilere şükran duymaya odaklanır . Kami tepeler, dağlar veya hayvanlar olabilir. Genellikle ka mi tanrılar ve özel insanlardır bireyler, ikincisi genellikle imparatorlardır. Bu, Japonya'nın imparatorlarına uzun süredir tapınmasının nedenini açıklıyor. Şinto ibadeti, kamidana veya kami rafı adı verilen küçük bir sunağın, ölen ataların isimleri veya tanrı heykelleri gibi tapınılan ve saygı duyulan bir dizi öğeyi içerebildiği evde de gerçekleşir . Gerçekte kamiye tapınmak şirkin bir şeklidir. Ayrıca bakınız SPİRİTÜALİZM.

Şirk (İSLAM). Herhangi bir kişiyi veya şeyi tanrıyla ilişkilendirme günahını ifade eden Arapca kelime.

Şiva (HİNDİZM). Yok edici ve Hindu yarı tanrıları üçlüsünün üçüncü üyesi.

Şofar (Yahudilik). Yahudi törenlerinde kullanılan koç boynuzu.

Gösteri ekmeği(Yahudilik). Kelimenin tam anlamıyla "varlığın ekmeği" olarak tercüme edilen gösteri ekmeği, akasya ağacından yapılmış bir masanın üzerine yerleştirilen (Çık. 25:23) ve saf altınla kaplanan mayasız ekmektir (ayet 23). 24). Gösteri ekmeği masası, altın şamdan ve tütsü sunağıyla birlikte, çadırın mabedinde Tanrı'nın huzuruna yerleştirildi (ayet 30). Şabat günü, İsrail'in on iki kabilesini temsil eden on iki ekmek, altışarlı iki grup halinde masaya yerleştirildi. Gösteri ekmeği, Tanrı'nın lütfunun zengin lütfunun ve İsrail'in Mısır'a girmek için Mısır'dan ayrılırken cöldeki volculuğunu sürdürmedeki takdirinin simgesiydi.

Vaat Edilmis Topraklar.

Tapınakçılar (FREMASONLUK). Masonlarla ilgili bir kardeşlik olan Mistik Tapınak Soylularının Eski Arap Tarikatı'nın popüler adı.

Shruti (HİNDİZM). Bilgiyi açığa çıkardı.

Dışlanmış; Sakınma (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bir Yehova'nın Şahidi, kendisini tebliğ etmeye yönelik sürekli girişimlerde bulunulmasına rağmen Watchtower Bible and Tract Society'nin öğretilerini benimsemezse, ondan uzak durma veya müşareketten kesme uygulaması yapılır. Bu kişiden, üyeler veya kendi ailesi bile kaçınıyor.

Siddha (ELAN VITAL; HİNDUİZM). Doğanın güçleri üzerinde güç sahibi olan ilahi üstatlar veya yogiler. Bir çeşit yoga.

Sigil (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Mühürler, bir muska üzerine yazılmış bir mühür veya imza biçimindeki şeytanların sembolik temsilleridir.

Burcu (astroloji; gizli). Zodyakın on iki bölümü için kullanılan terim. On iki burç sırasıyla .Koç, .Boğa, .İkizler, .Yengeç, .Aslan, .Başak, .Terazi, .Akrep, .Ya

.Oğlak, .Kova, .Balık. Bunlar ayrıca dört elemente ve kardinal, sabit, değişken sınıflandırmalara göre gruplandırılır.

CARDINAL	FIXED	MUTABLE
Aries	Leo	Sagittarius
Cancer	Scorpio	Pisces
Libra	Aquarius	Gemini
Capricorn	Taurus	Virgo
	Aries Cancer Libra	Aries Leo Cancer Scorpio Libra Aquarius

Sikha (ISKCON). ISKCON adanmışlarının tıraşlı kafasında kalan küçük saç parçası.

Siksha (SRI CHINMOY MERKEZİ). Adanmış kişinin hayatını Tanrı'nın öğretilerine adamayı öğrendiği süreç. quru.

Sessizler (ECKANKAR). Bir şela'nın eskatolojik umudu, bir gün sessiz olanlardan biri ya da sonsuza dek Sugmad'ın hizmetinde olan ve onun ilahi iradesini yerine getirenlerden biri olmaktır. Kişi, fiziksel bedenden kurtulma hedefine doğru gerekli adımları (eğitim) atarak yolculuğa başlar.

Silva, Jose (SILVA ZİHİN KONTROLÜ; 1914–1999). Silva Mind Control'ü kuran hipnozcu. Sita (HİNDİZM). Rama'nın karısı , özellikle sadakati, dürüstlüğü ve kocasına olan sarsılmaz bağlılığıyla dikkat cekiyordu.

Şiva (HİNDİZM). Yıkıcı güçlerin tanrısı. Siva (aynı zamanda Shiva olarak da bilinir) birçok biçimde ortaya çıkar (örneğin, bkz . Rudra), fakat esasen o, Hindu üçlüsünün tanrılarından biridir. Geriye kalan ikisi sırasıyla yaratılış ve koruma tanrıları Brahman ve Vişnu'dur. Maddi evrende olup bitenlerin hepsi Siva'ya atfedilir.



666 sayısı taş bir anıtın üzerine yazılmış.

Altı-Altı-Altı (666) (gizlî; HIRİSTİYANLIK; SATANİZM). Vahiy 13:18'de bu sayıyı dünyadaki kötülüğün egemenliğine ve Şeytan'ın etkisine ve saltanatına sembolik bir sayı olarak veren İncil'deki bir referans. Kutsal Kitap yorumcuları, Vahiy kitabinın numerolojik hesaplamalarında "666"nın, Tanrı'nın sayısı olan mükemmel sayıdan (yedi) çekindiğini ileri sürmüşlerdir. Satanizm'de 666 sayısı anahtar semboldür.

On Altı Puan (ANANDAN MARGA YOGA TOPLULUĞU). PR Sarkar tarafından geliştirilen, Ananda Marga Yoga Topluluğu uygulayıcılarına yönelik manevi bir disiplin. Kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. On altı nokta aşağıdaki gibidir:

- Su—Mesaneyi boşaltmak amacıyla genital bölgeyi temizlemek için kullanılır. Mesanede aşırı idrar birikmesi aşırı cinsel uyarılmaya neden olur.
- Cilt—Erkek çocuklarda temizlik açısından sünnet yapılmalıdır. Değilse cilt olmalıdır
 - düzenli olarak açılmış ve temizlenmiş.
- Eklem Tüyleri Koltuk altı vb. kıllar tıraş edilmemelidir. Bu vücut için doğaldır ancak bu bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
- İç çamaşırı—Vücudun cinsel ve idrar bölgelerinden vücut sıvılarının (kadınlar sutyen giymeli) çıkmasını önlemek için giyilmelidir.
- Yarım Banyo (Vya'Paka Shaoca)—Temizlik ve aşırı vücut ısısının birikmesini önlemek icin.
- 6. Banyo Arzu dört defa iken günde en az bir defa

- bir gün sabah, öğlen, akşam ve gece yarısı. Cilt güneş ışığı veya ampulle kurutulmalıdır.
- Yiyecek—Duygusal yiyecekler yerine, bilinçli yiyecekler tüketilmelidir. Mutatif veya statik. Günde dört defadan fazla yemek venmemelidir.
- Upavasa— Dolunaydan sonraki on birinci gün oruç tutulmalıdır. Bu, kişinin iradesini ve yoksullara karşı farkındalığını ve empatisini geliştirir.
- 9. Sa'Dhana— Aydınlanmaya ulaşmak.
- Is'ta—"seçilmiş İdeal." Birincisi, bir guruya saygı duymak, onu onurlandırmak ve itaat etmektir ve ona karşı hiçbir olumsuz söze hosgörü gösterilmemelidir.
- 11. A'dharsa—Bir yoga uygulayıcısı kendi seçtiği yolu veya "ideolojiyi" takip etmelidir.
- Davranış Kuralları—On beş sosyal davranış kuralından oluşur; Yüce Komutanlık; kırk sosyal norm.
 Takip edildiğinde tam zihinsel denge korunur.
- 13. Yüce Komuta—Temel kılavuz direği.
- 14. Dharmacakra— Haftalık bir meditasyon seansı.
- 15. Yeminler—Verilen yeminleri tutmak için her türlü çaba üzerinde düşünülmeli ve bunlara uyulmalıdır.
- CSDK—(Davranış Kuralları, Seminer, Görev, Kırtan).
 (http://religiousmovements.lib.virginia adresinden alınmıştır.) .edu/ nrms/amorc.html)

Skrying (gižli). "Scrying" olarak da yazılır; kristal toplar, su, aynalar, kristaller vb. gibi çeşitli şeffaf, yarı saydam ve yansıtıcı malzemelerin kullanımı yoluyla kehanetin okült uygulaması. Kafatası ve Kemikler (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Ölümü, kesinliği veya ölüm için işaretlenmiş kişiyi simgeleyen bir kişi veya nesnenin üzerine yerleştirilen sembol. Kafatası sıklıkla bir şey olarak kullanılır. gizli bir grup sunağının merkezi parçası.

Skyclad(gizli; büyücülük). Bazı cadıların çıplak olarak kutlama yapması ve ibadet etmesi ya da yalnızca gökyüzüyle "giyinmesi" uygulaması. Amacı eşitliği tasvir etmektir. Birçoğu vücutlarını yalnızca bir bornozla örtüyor. Çoğu Kuzey Amerikalı cadı, zanaatlarını gökyüzünde uygulamaz.

Uyuyan Peygamber (gizli). Hastaları iyileştirmek için enerji aktarmak ve aynı zamanda tahminlerde bulunmak için transa girdiğinde gözlerini kapatan medyum Edgar .Cayce'nin takma adı. Tahminlerinin çoğu başarısız oldu. Mesela 1968'de Çin'in Hıristiyanlığa geçeceğini öngörmüştü. 1933'ün refah dolu bir yıl olacağını da öngörmüştü ama Büyük Buhran yıllarından biriydi.

Smith, Joseph Sr. (MORMONİZM; 1771–1840) Mormonizmi kuran Joseph Smith Jr.'ın babası.

Yaşlı Smith'in hazine avcılığıyla yoğun bir şekilde ilgilendiği bildirildi; bu durum, genç Smith'in Mormon Kitabı'nın çeviri araçlarını bulduğunu iddia ettiği yeri kazmaya olan ilqisiyle alakasız değildi. Smith, Joseph Jr. (MORMONİZM; 1805–1844). Sharon, Vermont'ta doğdu ve İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin kurucusu ve "peygamberi" idi. Smith'in ilk varsayılan vizyonu 1820 baharında geldi; burada HIRİSTİYANLİK mezheplerinden (mezheplerinden) hangisinin doğru öğretilere sahip olduğunu araştırdı. Ortaya çıkan melek hiçbirinin doğru olmadığını, "hepsinin hatalı olduğunu" söyledi. Smith'in 1823'teki ikinci iddia edilen vizyonu, altın tabaklarda saklanan bir kitabın Amerika kıtasının tarihini kaydettiği mesajını içeriyordu. Melek, Smith'e levhaların nerede olduğunu söyledi ancak o sırada bunları tercüme etmesini yasakladı. 1827'de levhalar tercüme edilmek üzere Smith'e verildi.

Sonuçta Mormonizm'in en önemli belgesi olan Mormon Kitabı ortaya çıktı. Smith, 1844'te Carthage, Illinois'de hapsedilirken bir mafya tarafından öldürüldü

Smith, Joseph III(MORMONİZM; 1838–1919). Joseph Smith Jr. ve eşi Emma'nın oğlu. Kocasının ölümünden sonra kilisenin liderliğini oğlunun üstlenmesi gerektiğine inanıyordu ancak Brigham Young'ın başka fikirleri vardı.

Bu, İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin (MESAİ TOPLULUĞU)
Yeniden Düzenlenmiş Kilisesi'ni oluşturan bir bölünmeyle sonuçlandı.
Brigham Young, çok daha büyük bir Mormon birliğini Salt Lake City,

Utah'a götürdü.

Smith, Lucy (MORMONİZM). Mormonizmin kurucusu Joseph . Smith Ir.'in annesi. Smriti (HİNDİZM). Vahiy bilgisi olarak ilan edilen , Shruti'den daha az otoriteye sahip olan ikincil kutsal Hindu yazıları .

Yılan (gizli). Kendisine tapanların boynuz takması, Şeytan'ın ve iblislerin simgesidir.

Prosesçiler Topluluğu Bkz. NİHAİ HÜKÜM SÜREÇ KİLİSESİ.

Topluluklar (URANTIA). Urantia Kitabının incelenmesine adanmış gruplar . Toplumlar kardeslik tarafından yönetilir.

Sosyalizm (Hıristiyanlık). Üniteryanizmin öncüsü olduğuna inanılan on altıncı yüzyıldaki teslis karşıtı hareket. FP Sozzini (1539-1604) liderliğindeki Socinianism'in kökleri radikal teslis karşıtı ve Anabaptist geleneklere kadar uzanır ve Mesih'in tanrılığını, orijinal günahı, temsili kefareti ve dirilişi reddeden bir rasyonalizm ile karakterize edilir. Daha muhafazakar bir ifadeyle Socinyanizm, Üçlübirlik doktrininin çoğulluğuna karşı Tanrılığın birliğini korumak amacıyla Mesih'in tanrılığını reddetti.

Sola Fide (Hıristiyanlık). Bu iki Latince kelime "tarafından" anlamına gelir.

tek başına inanç." Bu kavram ilk kez Martin Luther tarafından kullanılmış ve Protestan Reformunun temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Bu doktrin, tövbe eden günahkarın, yalnızca İsa Mesih'e iman ederek, herhangi bir erdem veya iyi iş yapmadan Tanrı önünde aklandığını belirtir. Bir Hıristiyanın iyi işleri, imanının meyveleridir. Luther bu teolojik kavramı Romalılar 3:28'den türetmiştir; Galatyalılar 2:16; Efesliler 2:8-9.

Sola Gratia (Hıristiyanlık). Kelimenin tam anlamıyla bu iki Latince kelime "yalnızca lütufla" anlamına gelir. Bu teolojik doktrin, Protestan Reformu sırasında reformcular tarafından yüksek sesle ilan edildi. Hıristiyanların Mesih'e olan inançları sayesinde lütufla (hak edilmemiş nezaketsizlik) kurtulduklarını ileri sürer. Bu lütuf, Tanrı'nın lütufkar tutumunun bir sonucudur ve dolayısıyla Hıristiyan'a aşılanan bir şey değildir. Sola fidei'ye benzer şekilde, bu öğreti Efesliler 2:8–9'dan türetilmiştir.

Sola Scriptura (Hıristiyanlık). Bu üçüncü sola (tek başına), Kutsal Yazıların (İncil) Hıristiyan kilisesi ve üyeleri için tek doktrin ve otorite kaynağı olduğunu ileri sürer. Sola fide ve sola gratia gibi , sola scriptura ("yalnızca Kutsal Yazılar") Protestan Reformunun ayırt edici özelliği haline geldi. Bir doktrin olarak kilisenin geleneğinin ve teologlarının hepsinin Kutsal Yazılara tabi olduğunu ileri sürer.

Güneş Tapınağı Bkz. GÜNEŞ TAPINAĞININ DÜZENİ.

Yalnız Uygulayıcılar (WITCHCRAFT). Bir meclisin dışında ve kendi baslarına büvücülükle uğrasanlar.

Gündönümü (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Cadılar Takvimi'ne bakın .

Solus Christus (Hıristiyanlık). Sola fide, sola gratia ve sola scriptura (yukarıda geçen) gibi solus Christus da İsa Mesih'in dışında kurtuluş olmadığını söylüyor. Bu, Yuhanna 3:36'dan türetilmiş bir öğretidir; 14:6; Elcilerin İsleri 4:12.

Bu doktrinsel gerçek aynı zamanda İsa Mesih'in Tanrı'nın Sözü olan kutsal İncil'in merkezi olduğunu da belirtir.

Soma (HİNDİZM). Ritüel kurbanlarda kullanılan, süt otu özsularının bulunduğu bir asma. Sıvı sarhoş edicidir ancak Vedik ibadet edenlere ölümsüzlük bahşedilmesi umuduyla tüketilir.

Tanrının Oğulları (MORMONİZM). Bütün insanlar "Tanrının oğulları"dır. Yani, hepsi dünyevi bedenlere sahip olmadan önce Tanrı'nın oğulları olarak ruhsal bir varlığa sahipti. Bu nedenle, Tanrı'nın oğlu olmak, bir Mormon'un elde edeceği nihai göksel ödülün bir bakıma belirleyicisidir.

Sontad(URANTIA). Dünya üzerinde doğan ilk insanın adı

ilk ebeveynlere, Andon ve Fonta'ya.

Kehanet (falcılık; gizli). Bir zamanlar doğruyu söylemek anlamına gelen ortaçağ İngilizcesinden türetilen bir terim.

Falcılar arasında bu terim artık bir kişinin gelecekteki hayatıyla ilgili tahminlerde bulunmayı ifade ediyor.

S ophia (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Yunan bilgelik tanrıçası. Neopagan çevrelerde Sophia, tanrıça ibadetinde kişileştirilmiştir. Bkz. tanrıça; neopaganizm.

Büyücü (gizli). Kötü ruhları çağırmak için büyüler ve sihirli formüller kullanan biri. Bir büyücü büyücülük yapar. Büyücüler, sihirbaz, şaman, sihirbaz vb. gibi farklı isimlerle anılır. Ayrıca bkz. şeytanlar.

Büyücülük (gizli). Okült dünyada kullanılan ve genellikle kara büyü kullanarak doğaüstü ruhları manipüle etme veya kontrol etme uygulamasını ifade eden terim.

Soterioloji (Hıristiyanlık). Kurtuluş doktrininin incelenmesi. Bu kelime iki Yunanca kelimeden türemiştir: soter ("kurtarıcı") ve logos ("söz, söylem").

Hıristiyanlık için soterioloji, İsa Mesih'in kişiliği, işi ve kurtuluşun nasıl sağlandığıyla ilgili doktrindir.

çarmıhta bitirdiği işi sayesinde mümkün oldu. Pek çok din ve tarikatın soterioloji doktrini vardır ve çoğu da Hıristiyan kavramının türevidir.

S oul-Life (THE INTERNATIONAL). The Way International, İsa'nın, Tanrı'nın tek doğan Oğlu olması nedeniyle değil, Meryem'i Kutsal Ruh aracılığıyla hamile bırakan günahsız bir tohum nedeniyle günahsız olduğunu öğretir. Yol, Tanrı'nın İsa'nın doğumunda Meryem'i nasıl gölgede bıraktığını ifade etmek için "boğanın örttüğü inek" benzetmesini kullanıyor.

Ruh Uykusu(YEDİNCİ GÜN ADVENTSM). Ölen insanların ruhlarının, kıyamet gününde yeniden dirilinceye kadar uyuduğu veya bilinçsiz bir halde var olduğu inancı.

Ruh Seyahati (ECKANKAR). Ruhun bedeni aşıp Tanrı'nın yaşadığı manevi aleme seyahat etme yeteneği.

Eck'in Sesi ve Işığı (ECKANKAR). Bu terim kabaca Tanrı'nın alt dünyalarda göründüğü ve insanların kendi içlerinde keşfedebildiği, görebildiği ve duyabildiği "Kutsal Ruh"a eşdeğerdir.

Özel Vahiy (HIRİSTİYANLIK). Tanrı'nın Kendisi ve insanlıkla ilgili iradesine ilişkin bilgiyi ilettiği süreç. Hıristiyan teolojisinde İncil Tanrı'nın kitabıdır.

özel vahiy. Tanrı'nın özel vahiyi aynı zamanda tek Oğlu İsa Mesih'in enkarnasyonunda da özellikle belirgindir.

Genel veya doğal vahiy, tüm insanlığa, doğa dünyasının açıkça bir tasarımcıya ve yapıcıya, yani Tanrı'ya sahip olması gerektiğini gösterir. Ancak yalnızca özel vahiy, İsa'nın kurtarıcı işlerini ortaya koyar.

Büyü (glzli). Büyülü (bkz. sihir) gücü kullanan sözlü bir söz, tılsım veya büyü . Büyü başka bir kişiye yapılabilir veya bir büyücünün bencil kullanımı için güç çağırabilir.



Las Vegas'taki bir otelin hediyelik eşya dükkanından satın alınan bir büyü seti. Bu otel aynı zamanda falcılık hizmetleri de sunmaktadır.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

S phota (HİNDİZM). Her şeyin özü,



Evren

Ruh Bedeni (gizli). Eterik bedene bakın .

Ruh Fotoğrafçılığı (gizli). Yaşayan veya ölen bir kişinin, sözde bir seans sırasında ortaya çıkan fotoğraf negatifinin üretilmesi.

Ruh Rapleri (gizli). Bir seans veya poltergeist olayı sırasında meydana geldiği söylenen iddia edilen sesler.

Ruh Yazısı (gizli). Bir seans sırasında hazırlanmış bir kağıt parçası üzerine yazıldığı söylenen yazı.

Manevi İstismar Dini bir kişiden manevi yardım ve danışmanlık isteyen ve bunun yerine zihin kontrolü, beyin yıkama, takıntılı suçluluk vb. alan birine vapılabilecek fiziksel yeva zihinsel hasar.

Ruhçuluk (okült; YENİ ÇAĞ HAREKETİ; SPİRİTÜALİZM). İnsan kişiliğinin ölümden sonra var olduğunu ve medyumlar aracılığıyla yaşayanlarla iletişim kurabildiğini söyleyen ezoterik inanç. Bu fenomene inananlar, bu iletişimin ruhlar dünyasından geldiğini ve genellikle hayaletler, basiret, basiret, ruh çağırma tahtası, poltergeist, seanslar, telepati, telekinezi vb. yoluyla aktarıldığını söylerler.

Manevi Zihin Tedavisi (DİN BİLİMİ). Bedenin ve zihnin iyileşmesini sağlamak için olumlu düşünme ve olumlu dua uygulaması.

Ruhsal Yenilenme Hareketi (HİNDİZM). Maharishi Mahesh Yogi tarafından 1958'de kurulan bir hareket. Büyük ölçüde aşkın meditasyonun (TM) öncüsü veya atasıydı.

Maneviyat (HİNDİZM). Hindu düşüncesinde maneviyat bir yandan törensel ve dışsal, diğer yandan mistik ve özneldir. Adanmış kişi, ilahi olana karşı güven, sevgi, sadakat ve derin bir hürmet duygusu sergiler ve bu erdemleri ritüel ve tören yoluyla kanalize eder.

Sprenger, Jacob(okült; CADILIK; ö. 1481). Malleus Maliificarum'un (Cadı Çekici, 1486) iki yazarından biri , bu dönemde (Gotik büyücülük çağı olarak anılır) cadılara karşı duyulan coşkuyu büyük ölçüde şiddetlendiren bir eser.

Bahar Ekinoksu (gizli, BÜYÜCÜLÜK). Cadıların kutladığı sekiz mevsimsel festivalden biri. Ayrıca birçok yerli din bu güne özel önem veriyor. İlkbahar ekinoksu, güneşin ekvatordan geçmesiyle hem gündüz hem de gecenin uzunluğunun eşitlendiği 21 Mart'ta meydana gelir.

Cadılar Takvimi'ne bakın.

Sri (HİNDİZM; ECKANKAR). Hinduların "kutsal" anlamına gelen terimi. Aynı zamanda aydınlanmaya ulaşmış manevi lideri belirtmek için de kullanılır

Sri Bhashya (HİNDİZM). Ramanuja tarafından yazılan , Vedanta üzerine devam eden bir yorum .

Sruti (HİNDİZM). Baba tanrı tarafından oğula sözlü olarak aktarılan Vedalar veya ilahi yazılar .

Kazık (MORMONİZM). Belirli bir coğrafi bölgedeki büyük bir Mormon kiliseleri grubu. Yaklaşık 390 kazık vardır ve her kazık mahallelere, yerel kiliselere ve bağımsız şubelere bölünmüştür. Sayıları her birinde farklılık gösterse de bir hisse ortalama dört bin üyeden oluşuyor.

Standart Çalışmalar (MORMONİZM). Dört kitap Mormon kilisesinde "standart" kaynaklar olarak nitelendirilir: Book of ve Kral , Büyük Bedelin İncisi, Doktrin ve Mormon Antlaşmaları James İncili, "doğru tercüme edildiği sürece."

Yıldız Zamanı (astroloji; gizli). Astrolojide yıldız zamanıyla eş anlamlıdır.

Steiner, Rudolf (GÜL HRUCILIK: 1861-1925).

Antroposofi Derneği'nin kurucusu. Aynı zamanda antroposofik düşüncenin incelenmesi için Waldorf Okulları ve merkezlerini kurdu.

Sterlin Yönetimi (BİLİMSELLİK). Çeşitli işletme yönetimi hizmetleri aracılığıyla Scientology felsefesini destekler. Büyük ölçüde diş hekimlerini, masörleri, doktorları ve veterinerleri cezbetmeye yöneliktir.

Stevens, John Robert (YAŞAYAN KELİME KİLİSESİ;

1919–83). Yaşayan Söz Kilisesi'ni kurdu; Yürüyüş. 1954'te grubunun lideri Stevens, Şam'a giden yolda Pavlus'un gördüğüne benzer bir vizyon gördüğünü iddia etti. Bir bireyin tanrı olabileceğini öğretti.

Stevens'ın teolojisinin merkezinde, artık geçerliliğini yitirmiş İncil'i tamamlayan bu tür vahiylerin devamı yer alır.

Stigmata (Hıristiyanlık). Bu terim, birinin vücudunda görünür bir diken izi anlamına gelen klasik Yunancadan gelmektedir. Bazı Hıristiyanların vücutlarında İsa'nın yaralarının görüldüğü bildiriliyor. Bu tür damgaların, mistisizmle uğraşan bazı Hıristiyanların bedenlerinde ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bazen bu yaralar nem görünür hem de kanlıydı; bazen görünmez ve bireye yalnızca acı verir. Çoğu kim

damgalamaları kadınlar olmuştur. Bazı dikkate değer örnekler arasında Cenovalı St. Catherine (1447–1510) ve Theresa Newmann (1898–1962); en iyi bilinen örnek Assisili Aziz Francis'tir (1181/2–1226).

Stonehenge (gizli). Londra'nın yaklaşık seksen mil batısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan büyük dik taşlardan oluşan insan yapımı dairesel bir düzenleme. Bu yapı için bir takım teoriler öne sürülmüştür. Biri antik Druidlerin bu alanı bir tapınak olarak inşa ettiğini söylüyor. Başka bir teori ise onun dünya dışı varlıklar tarafından inşa edildiğini ileri sürüyor; yine bir diğeri, sitenin mistik enerji güçlerini gerçekleştirmek için inşa edildiğini iddia ediyor. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, antik pagan doğurganlık ayınlerinde kullanılan taşların düzeninin cinsel cağrısımlar icerdiğini ileri sürdü.

Son olarak bazıları onun astronomi için inşa edildiğine inanıyor amaclar.

Kutsal Yazılarla İlgili Çalışmalar (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). The Watchtower Bible and Tract Society'nin kurucusu Charles Taze .Russell tarafından yazılan yedi ciltlik eğitim dizisi. Grubun ilk inançlarından bazılarını ve 1914'te başarısız olan kehanetleri içeriyor.

İnceleyin (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Buradaki çalışma kelimesi iki yönlü bir anlam kazanıyor. İlk olarak, bir kişinin evini ziyaret eden Watchtower Bible and Tract Society üyesine, o kişiden "çalışan" olarak bahsetmesi öğretilir. İkincisi, kişinin kapısı önünde veya evinde sunulan derslere de denir. "çalışmalar." Sonuç olarak, bir Şahit bir tetkikle bir tetkik veya bir kisivle bir ders vürütür.

Çalışma Grupları (ARAŞTIRMA VE AYDINLANMA DERNEĞİ). Edgar Cayce'nin yazılarını incelemek için bir araya gelen gruplar.

Stupalar (BUDİZM). Birçok Budist mezar höyüğünde bulunan kutsal emanet bölmeleri.

Subud(HİNDİZM). Güneydoğu Asyalı bir mistik olan Muhammed Subuh'tan kaynaklanan ruhani bir hareket. Hareket GI Gurdjeff aracılığıyla Avrupa'ya yayıldı. İnançlara göre bir "yardımcı", inisiyeleri yeni ruhsal enerjiye açıklığa hazırlanmaya hazırlar.

Subuh, Muhammed(HİNDUİZM; OUSPENSKY-GURDJIEFF; 1901–1987). Java'da doğan Muhammed Subuh, yeni bir manevi hareketin lideriydi. Hayatında derin ruhsal değişiklikler geçirdi ve burada "Büyük Yaşam Gücü" adını verdiği şeyi, yani "Tanrı'nın gücünü" deneyimledi. Bu güçleri keşfetmek isteyenler onun müridi oldular ve "Subud Kardeşliği" olarak tanındılar. Fikirler 1950'de Java'dan İngiliz dilbilimci Husein Rolf'a ve ardından başkalarına yayıldı. Succubus (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Bir erkekle cinsel ilişkiye girmek için kadın rolünü üstlenen kötü bir iblis veya ruh. Bu kavrama Orta Çağ'da yaygın olarak inanılıyordu. Onlar cadı avcılarının verimli ve azimli hayal güçlerinin ürünüydü.

Sudra/Sudhra (HİNDİZM). Hindistan'daki beş büyük kasttan biri. Üst üç kast olan Brahmin, Kshatriya ve Vaishya kastlarına hizmet eden kasttır ve Harijan ("dokunulmaz") kastının bir adlım üstündedir.

Sufi (İSLAM; SUFİZM). Bir İslam manastır mezhebinin adı , mezhebin birçok mensubunun giydiği bir malzeme olan Arapça "yün" (suf) kelimesinden türetilmiştir . Tasavvufun müritleri Allah'a mistik açıdan bakarlar, yani O'nun içsel olarak deneyimlenmesi gerekir.

Sugmad(ECKANKAR). Eckankar dilinde "Tanrı"nın adı. Paul Twitchell, Sugmad'ın "ECK" etiketli bir ses dalgası biçiminde akan yaşamın kaynağı olduğunu öğretti. Sugmad'ın güçlerinden , çift konum ve diğer çeşitli yöntemlerle yararlanılabilir .

Suhuf (İSLAM). İslam peygamberlerinin kutsal kitapları.

Sukkoth (Yahudilik). Hasat zamanının sevincini kutlayan Yahudi Çardak Bayramı'nın anılması.

Sultan (İSLAM). Türkiye'deki eski Müslüman hükümdarlara verilen isim, aynı zamanda her Müslüman hükümdar için de uygulanmıştır.

Summerland(BÜYÜCÜLÜK). Ruhun başka bir bedene reenkarnasyonu beklerken geçici olarak seyahat ettiği yer. Her neopagan Summerland'e inanmaz. Diğer isimler Diğer Dünya, Periler Ülkesi ve Tír na nÓq'dir.

Summers, Montague (gizli; 1880–1948). İngiliz bilim adamı ve bazıları büyü, kurt adamlar vb. üzerine olan çok sayıda kitabın yazarı.

Sünnet (İSLAM). Muhammed'in eylemlerine ("yaşam tarzı") ilişkin kutsal gelenekler ve Kuran'a ek olarak kullanılan, aktarılan sözleri. Terim aynı zamanda Sünni olarak da yazılır. Ayrıca bkz. hadis.

Süper Usta; Narikarasız Derece (FREEMASONLUK). Masonlukta numarasız bir derece.

Bu ödül, .Select Master'ın bir parçası veya dokuzuncu derece olan .Komuta içindeki üç nişandan üçüncüsüdür.

Sure/Sure (İSLAM). Kur'an'daki sure bölümlerinin adı. Kuran'da 114 sure vardır; her biri, en uzunu başta ve en kısası en sonda olmak üzere, azalan bir uzunluk sırasına göre görünür.

Sutta Pitaka (BUDİZM). Budizm'in öğretilerini öğretmek için kullandığı kutsal yazılar.

Sutralar (BUDİZM; HİNDUİZM). "İplik" olarak tercüme edilir.

Sutralar , Upanişadlar ve Vedalar hakkında kısaltılmış yorumlar sağlayan kolektif aforizmalar dizisidir . Buda'nın çesitli söylemlerini özetleyen metinlerdir.

Suzuki, DT (ZEN BUDİZMİ; 1870–1966). Zen'i Rinzai mezhebi aracılığıyla Batı'ya ithal etmekten sorumlu kisi.

Svami (HİNDİZM). Öz disiplin yeteneğine sahip olan, zihin ve beden üzerinde kontrol sahibi olan kişi.

Swami (HİNDİZM). En yüksek cennete ulaşmak için her türlü çaba ve emek dahil her şeyden vazgeçen bir Hindu. Sekizinci yüzyıldaki Swami Tarikatı'nın kurucusu Shankara'ydı.

Swastika (gizli; HİNDUİZM). Dikey ve yatay kolları eşit uzunlukta olan ve her bir kolu saat yönünde doksan derece dik açıyla bükülmüş olan bir tür Yunan haçı. İsim

Gamalı haç, "iyi alamet" anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Sembolün bazı eski Yunanlılar, Hindular, Keltler, Hindistan Kızılderilileri vb. arasında uzun bir geçmişi vardır. Aynı zamanda yenilenmeyi ve refahı simgeleyen gizli bir önemi de vardır.

1920'lerde gamalı haç, Almanya'daki Ulusal Alman Sosyalist İşçi Partisi'nin (Naziler) resmi amblemi haline geldi ve Naziler onu Almanya'nın bayrağına bastı. Gamalı haç, Nazilerin kullanımından bu yana, insanlara Nazilerin işlediği zulmü hatırlatan iğrenç bir sembol haline geldi.

İsveçborg, Emmanuel (YENİ KUDÜS KİLİSESİ; 1688–1772). Nisan 1744'te parlak bir bilim adamı ve filozof olanwedborg, İsa'nın bir görümünü aldığını bildirdi. Bu vizyonda İsa, entellektüel başarılarından duyduğu gururdan dolayı İsveçborg'u hissettiği suçluluk duygusundan kurtardı. Ertesi yıl tüm bilimsel uğraşlardan vazgeçerek çalışmalarını yalnızca teoloji üzerine yoğunlaştırdı. Aynı zamanda İsveç-Borgianizmin savunucusu olan Yeni Kudüs Kilisesi'nin başlangıcından sorumludur.

Takipçilerinin başlatmasına rağmen, İsveçborg bir kilise ya da hareket başlatmadı. Onun hacimli teolojik yazıları, ruh dünyasıyla iletişim yoluyla edindiğini iddia ettiği vizyon ve içgörülerin bir koleksiyonudur. Kılıç (gizli). Dört temel araçtan biri. Bazı okült gruplara göre kılıç havayı, bazılarına göre ise ateşi simgelemektedir.

Sylph (gizli). Atmosferin havasında yaşayan temel bir kötü ruh.

Senkretizm Dini birlik ve işbirliğini göstermek amacıyla çeşitli ve çeşitli dini inançların harmanlanması. Anlaşmamayı kabul etmek resmi bir çabadır. Ortodoks Hıristiyanlığa göre bu, Tanrı'nın açıklanmış gerçeğini pagan hatasıyla karıştırmak, böylece Mesih'i kurtuluşun tek yolu olarak reddetmektir (Yuhanna 14:6 ve Elçilerin İşleri 4:12'de açıklandığı qibi).

Sistemitler (AİLE). Aile'nin (eskiden Tanrı'nın Çocukları olarak anılırdı) öğretileriyle aynı fikirde olmayan herkes, Musa Davud tarafından bu dünyevi yerleşik düzenle birlik içinde olarak damqalanmıştı. Mişkan Bkz . YAHUDİLİK.

Gösteri Ekmeği Tablosu (Yahudilik). Gösteri ekmeğine bakın.

Masa Devirme (gizli). Bir seans sırasında ve aynı zamanda bir poltergeist'in (masaları deviren ve masaların üzerinde rap sesleri çıkaran hayalet) faaliyetleri sırasında meydana geldiği söylenen bir olgudur.

Tac Mahal (İSLAM). Hintli bir hükümdar tarafından, adı "sarayın gururu" anlamına gelen en sevdiği eşi Mümtaz-i Mahal'in anısına yaptırılan, 17. yüzyıldan kalma büyük bir türbe. Binanın dış cephesinin büyük bir kısmını Kuran'dan pasajlar süslüyor. YENİ ÇAĞ HAREKETİ'nin bazı takipçileri binayı kutsal bir mekan olarak görüyor.

Tılsımlar (gizli). Sahibini veya sahibini korumak veya zenginleştirmek için özel güçlere sahip olduğuna inanılan, genellikle bir sembol veya bir karakterin resminin kazındığı sihirli bir nesne.

Tılsımlar bazen kendini kötü ruhlara veya şeytanlara karşı korumak için kullanılır. Bazen sevgiye, sağlığa, başarıya ve güce ulaşmak için de kullanılırlar. Ayrıca muska ve çekiciliğe de bakın .



Hollywood, Kaliforniya'daki bir okült dükkanında satılan bir tılsım.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Talmud(Yahudilik). Talmud, Mişna'nın bilimsel bir yorumudur. MS 3. ila 6. Yüzyıllar arasında biri Filistin etkisinde, diğeri Babil etkisinde olmak üzere iki farklı gelenekte gelişti. Babil Talmud'u (Talmud Bavli), Mişna hakkında daha kısa olan Filistin Talmud'undan (Talmud Yerushalmi) daha ayrıntılı ve uzun bir yorum sağlar. Talmud, Mişna ile birlikte yeni durumlar için Pentateuch'un (bkz. Tora) yasalarını tamamladı. Talmud, tapınağın yıkılması ve Yahudilerin yabancı topraklara dağıtılmasının ardından İsrail'in ulusal kimliğini ve gelecek vizyonunu sağlam tutmak için hayati önem taşıyordu (bkz. Diaspora).

Tammuz (gizli). Bu, Babil'in bitki yaşamı tanrısının adıdır. Aynı zamanda pagan bereket tanrıcası İstar'ın kocasının da adıdır.

Tanha (BUDİZM). "Şehvet" olarak çevrilen tanha , Budistin savaşmaya cağrıldığı arzunun tüm velpazesini olusturur.

Tantralar (HİNDİZM). Vaishnava adanmışlarına göre kanonik olarak kabul edilen yazılar .

Tantrizm (BUDİZM; HİNDUİZM). Mahayana Budizmi içinde Hindu tantralarının öğretilerine dayanan bir mezhep . Ayrıca özne ile shakti (dişil enerji) arasında cinsel birliğin gerçekleştiği bir kundalini yoga biçimi. Orgazma direnilir ve ortaya çıkan enerji kundaliniyi uyandırır.

Tao (TAOİZM). Kabaca "yol, gerçek veya yol" olarak tercüme edilen Çince bir kelime. Tao'yu keşfetmek Taocu felsefenin esas amacıdır.

Tao-Sheng (ZEN BUDİZMİ; MS 360–434). Zen'in gerçek kurucusu (bkz. bodhidharma).

Tao-Te-Ching (TAOİZM). "Güç yolu" anlamına gelen deyim.

Tao -te-Ching, Lao-Tse'ye atfedilen yazılardan biridir. Bu klasik metin, bir hükümdarın uyması gereken temel kuralları açıklamaktadır. Aynı zamanda yaşamın doğasını ve Taocu wu-wei kavramının icerdiği barısa giden yolu da tartısıyor.

Tarikat (İSLAM; TASAVVUF). Tanrı ile yakın birliğe giden manevi yol; ta rigah mistik tefekkür ve meditasyonu içerir.

Tarot Kartları (gizli). Falcılıkta kart kullanmanın gizli uygulaması. Tarot destesinde yetmis sekiz kart vardır.

Deste iki türe ayrılmıştır: majör arcana ve minör arcana. İlkinde her biri insan ruhunun bazı yönlerini temsil eden yirmi iki kart vardır. Diğer elli altı kart, çeşitli unsurları simgeleyen, asa, fincan, beş köşeli yıldız ve kılıc adı verilen dört takım elbiseden oluşur.

Saray kartları sırasıyla ruhu, canı, canlılığı ve bedeni simgeleyen kral, kraliçe, şövalye ve sayfayı içerir. Kartlardan birinde ölümü simgeleyen bir iskelet bulunur. Bunlar genellikle belirli kalıpları oluşturacak şekilde yayılırken, belirli bir kişinin hayatının geleceğini ortaya çıkarması beklenen bir tanrıya basvurulur.



Falcılıkta kullanılan tarot kartları örneği.

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Tat Tvam Asi (HİNDİZM). "O sensin" (bkz. brahman; atman).

Tattvavit (HİNDİZM). Mutlak hakikat alemine girmiş olan; Brahman olmuş biri .

Tevhid (İSLAM). Müslümanların Allah'ın birliği doktrini. Bazen Hıristiyanlığın Teslis doktrinine karşı çıkmak için sunulur.

Boğa (astroloji; gizli). Latince "boğa" anlamına gelir. Boğa burcu, 20 Nisan ile Mayıs ayları arasında düşen ikinci burçtur. 20. Bunun Yunan mitolojisindeki örneği, Europa'yı kaçırmak için boğa şekline bürünen Zeus'tan gelmektedir. Astrologlar Boğa burcunda doğan kişileri inatçı, tembel, motivasyonsuz, sanatı takdir eden, pratik, para ve maddi seyler konusunda cömert olarak tasvir ederler.

Öğretmen (MORMONİZM). Harun rahipliğindeki üç makamdan ikincisi. Bir erkek çocuk, genellikle diyakoz olarak görev yaptıktan sonra, on dört yaş gibi erken bir yaşta "öğretmen" olabilir.

Telekinezi (gizli; parapsikoloji). Gözlemlenebilir veya ampirik olarak doğrulanabilir herhangi bir neden olmaksızın fiziksel veya maddi nesnelerin hareketi.

Telepati (gizli, parapsikoloji). Sözlü alışveriş veya diğer fiziksel ve ampirik modlar olmadan bir zihinden diğerine iletişim (aynı zamanda zihinsel telepati olarak da adlandırılır).

Telestial Krallık (MORMONİZM). Mormonizm'in eskatolojisindeki göklerin en alt kısmı veya üçüncüsü; müjdeyi tamamen ve bütünüyle reddeden dünyanın tüm kötü adamlarının gireceği yer. Telestisyel krallık başka bir dünyada bulunuyor. Bu krallığa emanet edilen insanların büyük çoğunluğu, Büyük Musibet'i çekmiş olacak ve bu krallığa ancak Milenyum'dan sonra bahşedilecektir.

Tapınak, Yahudi Bkz, YAHUDİLİK.

Tapınak, Mormon (MORMONİZM). Yalnızca bir piskopos tarafından incelendikten sonra girmelerine izin verilen ve daha sonra bir "Tapınak Tavsiye Edilen Kart" düzenleyen Son Zaman Azizleri'nin en değerlileri için işlev gören birkaç özel tapınaktan biri. Bu binalarda Mormonlar ölüler için vaftiz, düğünler ve ebedi ilerleme için bağışlar düzenler. Tören ritüellerini tamamladıktan sonra "Tapınak Mormon", bağışlama törenleri yoluyla inisiye olan kişiye verilen bir isimdir. Bu ikinci kategorideki Mormonların sayısı, bir bütün olarak LDS kilisesiyle karşılastırıldığında azdır (bazı tahminlere göre yüzde 20 kadar düsük).

Baştan çıkarıcılar (İSLAM). Bir kişi öldüğünde, "baştan çıkarıcılar" olarak bilinen iki melek, ölen kişinin cennete gitmeye layık olup olmadığını bir dizi soruyla test etmek için mezara gönderilir. Cevaplar kabul edilebilirse, ölen kişi göksel mutluluk için diriltileceği güne kadar huzur içinde yatacaktır.

Tendai (BUDİZM). Adını Çin'in Chek iang eyaletindeki bir manastırdan alan Budizm'deki bir düşünce okulu . Taraftarları hem Çin'de hem de Japonya'da bulunur.

On Guru (SİKHİZM). Yaklaşık 1500-1700 yılları arasında yaşayan on erkek, Sihizmin kurucu babaları olarak kabul ediliyor.

Terrei ro (gizli; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Portekizce dilinden türetilen terreiro , Macumba ve Candomble kültlerinin kült törenleri için kullanılan bir "tapınaktır".

Karasal Krallık (MORMONİZM). Dünyevi olanla ilgili egemenlik veya krallık. Üç gökten biri olan yer krallığı, dünya dışında bir küre veya gezegen üzerinde yer alacaktır. Bu krallığın sakinleri müjdeyi reddetmiş olacak ancak onu gelecekte alacaklardır ("ruh dünyası"). Uzlaşmacı veya "ılımlı". Mormonlar da bu krallıkta yaşayacak. Ayrıca bkz. uzak krallık ve göksel krallık.

Teokrasi (İSLAM; YAHUDİLİK). Tanrı'nın sivil alanda rahipler, din adamları veya diğer dini şahsiyetler aracılığıyla hüküm sürdüğüne inanılan bir hükümet biçimi. Böylece Tanrı medeni, ahlaki ve dini alanlarda kanunlar koyar. Eski İsrail, Babilliler tarafından devrilmeden önce teokratik bir hükümete sahipti. İslam dininin yedinci yüzyıldaki kuruluşundan bu yana, birçok İslam ülkesinde de (örneğin İran ve Suudi Arabistan) teokratik yönetimler bulunmaktadır. Teokratik yönetimlerde kilise ve devlet ayrımı yoktur.

Teokratik (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bunun dışında

"Teokratik" teriminin geleneksel anlamındaki (bkz. teokrasi) Yehova'nın Şahitleri bu terimi, laik otoritelerin dışında, yalnızca Tanrı tarafından yönetildiklerine olan inançları için kullanırlar. Bu yüzden silahlı kuvvetlere katılmıyorlar, bayrağı selamlamıyorlar.

Terapötik Dokunuş (YENİ ÇAĞ HAREKETİ; TEOSOFİ).
Terapötik Dokunuş (TT), hemşireler arasında popülaritesi giderek artan alternatif bir iyileştirme yöntemidir. Birçok profesyonel hemşirelik kuruluşu uygulamayı teşvik eder, kolejler ve üniversiteler bunu öğretir ve hastaneler bunu sağlar. TT, 1970'lerde, kendini durugörü sahibi ilan eden ve daha sonra Amerika'daki Teosofi Cemiyeti'nin Başkanı olan Dora Kunz ve Dolores Krieger, RN, Ph.D. tarafından geliştirildi. Teosofi Cemiyeti, TT'nin aktif bir destekçisi olmaya devam ediyor.

Fiziksel dokunma, özellikle insanlar hasta veya kaygılı olduğunda faydalı ve rahatlatıcıdır. Günümüzün yüksek teknolojili hastanelerindeki hastalar genellikle birinin güven verici dokunuşunu kaçırıyor. Ancak TT fiziksel teması içermez. Bunun yerine savunucular, insan enerji alanının veya aurasının insanların derisinin birkaç santim ötesine uzandığına inanıyor. Bu enerji aynı zamanda Hindu terimi prana veya Çince terimi chi olarak da bilinir . Bu enerjinin fiziksel olmadığı ve dolayısıyla elektrik veya manyetizmadan tamamen farklı olduğu düşünülür. Araçlar ikincisini ölçebilir ancak TT savunucuları bile kendi "enerji alanlarının" varlığını destekleyecek hiçbir fiziksel kanıt olmadığını kabul ediyor.

Her ne kadar bazı durugörücüler (Kunz gibi) enerji alanlarını gördüklerini iddia etseler de, insanlar merkezlenme adı verilen bir meditasyon durumuna girdiklerinde bunlar TT ile hissedilebilir. Aktif düşünme cesareti kırılır ve bunun yerine uygulayıcılar hastaların enerji alanlarının ve kendi iç doğalarından gelen rehberliğin farkına varırlar. Bu durumda uygulayıcılar ellerini hastaların vücutlarının birkaç santim üzerinden geçirirler. Bazı uygulayıcılar hastalara dokunsa da öğretmenler fiziksel temasın gerekli olmadığını vurquluyor.

Uygulayıcılar daha sonra sağlığı teşvik ettiği söylenen enerji alanlarının dengeli olup olmadığını değerlendirir. Sorunlar "belirsiz önseziler, geçici izlenimler, hayal uçuşları veya" yoluyla tespit edilir. değerli anlar, gerçek içgörüler veya sezgiler. Eller tekrar — Dengesizlikler auranın üzerinden geçirilerek, bu sefer güçlü bir yardım ve şifa niyetiyle temizlenebilir ve enerji alanı düzleştirilebilir. Dengeli enerji alanlarının kaygıyı azalttığı, ağrıyı hafiflettiği ve yara iyileşmesini hızlandırdığı söyleniyor. Ancak birçok çalısma TT'nin plasebodan daha iyi olmadığını buldu.

Olumlu sonuçlar veren çalışmalarda sıklıkla metodolojik sorunlar yaşanmaktadır.

Taraftarlar ayrıca TT'nin İncil'deki el koymanın modern bir versiyonu olduğunu iddia ediyor. Ancak, eski Yahudi yazılarında ellerin baş üzerine konulması hiçbir zaman şifa ile ilişkilendirilmemiştir; ilahi bereket vermek veya törenleri görevlendirmek için kullanılmıştır (Say. 28:18). Yeni Ahit'te şifa bazen ellerin üzerine konulmasını da içeriyordu (Markos 5:23). Bununla birlikte, İsa'nın iyileştirmeleri, fiziksel dokunuşu dahil etmesi nedeniyle TT'den farklıydı. İncil'de ellerin üzerine konulması bir enerji değildir.

şifa tekniğini manipüle etmek, ancak ilahi şifanın birinden istendiği (talep edilmediği) inanca dayalı bir uygulamadır. kisisel Tanrı (Yakup 5:15–16).

TT olarak tanıtılan inanç ve uygulamalara Doğu dinlerinde, teosofisinde ve Yeni Çağ yazılarında yaygın olarak rastlanır. Bir Budist olan Krieger, TT'nin Budizm ile aynı ilkelere dayandığını kabul ediyor. Teosofik ve okült yazılar uzun süredir pranik (veya aurik) şifa adı verilen bir uygulamayı tanımlamaktadır. Bu, fiziksel temasın olmaması, enerji alanlarına vurgu yapılması, meditasyonun önemi ve hatta "negatif enerjiyi" ortadan kaldırmak için el sıkışmak da dahil olmak üzere TT ile aynıdır.

TT taraftarları bunun dini niteliğini inkar ederken, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu TT'yi işverenlerin çalışanlardan öğrenmesini veya uygulamasını isteyemeyeceği diğer Yeni Çağ dini uygulamalarıyla birlikte listeliyor (EEOC Bildirimi N -915.022). Buna rağmen TT, Yeni Çağ inançlarıyla eğitim ve sağlık kurumlarına sızmaya devam ediyor.



Notlar

- ♣ Dolores Krieger, İyileşme Gücünüzü Kabul Etmek: Terapötik Dokunuşun Kişisel Uygulaması (Santa Fe, NM: Bear & Company, 1993), 29.
- 2-Gerhard Friedrich (ed.), "Laying on of hand," The Theological Dictionary of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 9:428-434.
- 3.Makale Dónal P. O'Mathúna'dan uyarlanmıştır, "The Subtle Allure of Therapeutic Touch," Journal of Christian Nursing 15 (Kış 1998): 4-

13; izin alınarak kullanılmıştır).

Thetans (BİLİMSELLİK). Reenkarnasyon yoluyla daha önceki ölümsüz ruhsal durumdan insana dönüşen insan ırkının ataları. Scientology, psikolojik terapi olarak adlandırdığı yöntemle kişinin zihnini "tetan" varoluş durumuna geri döndürmeye çalışır.

Teurji (gizli). Yüksek büyüyü görün.

Üçüncü Adem (BİRLEŞME KİLİSESİ). Birleşme Kilisesi'ndeki, Tanrı'nın vahyini insan ırkına üç ayrı "Adem" aracılığıyla aktardığını savunan kavram

"İlk Adem" günah işledi ve bu da ilahi ebeveynlikten kopmaya yol açtı. İsa Mesih, Tanrı'nın "ikinci Adem'i" olarak geldi (Rom.

5). Ancak İsa'nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesi bir zafer değil, talihsiz bir trajediydi. İsa'nın misyonu insan ırkına tam kurtuluşu getirmekti. İsa evlenmeyi başaramayarak yalnızca ruhsal kurtuluşu başardı. Bu nedenle ikincinin işini tamamlamak "üçüncü Adem"e kalıyor. Birleşme Kilisesi üyeleri Sun Myung Moon'un üçüncü Adem olduğuna inanıyor.

Üçüncü Kulak (ELAN VITAL). İlahi Işık Misyonundaki bir inisiyenin veya başlangıcın ilahi bilgivi aldığı vöntem.

Başlatıcı her iki kulağa da parmağıyla bastırır. Sonunda tüm dış gürültüler kesilir ve denek yalnızca sesleri duyar. iç organlarından. Ayrıca bkz. üçüncü göz; ilahi nektar; dörtlü yol ve ilksel titresim.

Üçüncü Göz (ELAN VITAL). Alında, iki fiziksel gözün arasında yer alan manevi görüş gözü. Başlatıcı başparmağını ve üçüncü parmağını şakaklara yerleştirir ve işaret parmağıyla alnına bastırır, böylece optik sinir sıkışır ve inisiye için bir ışığın yanıp sönmesine neden olur. Bu alıştırma aracılığıyla üyeler ilahi bilgiyi alırlar. Ayrıca bkz. üçüncü kulak; ilahi nektar; .ilksel titreşim; ve .dörtlü yol.

Thomas, John (Hristiyanlık; 1805–1871). Şu anda Chris-tadelphianizm olarak bilinen hareketi başlattı.

Thomas, Teslis öğretisi ve Mesih'in tanrılığı gibi HIRİSTİYANLIĞIN temel öğretilerine karşı çıkıyordu.

Thor (gizli). Thor, İskandinavya'nın gökyüzü ve gök gürültüsü tanrısıdır; çiftçilerin ve denizcilerin dostu olarak görülüyor.

İskandinav mitolojisi Odin'in oğlu olduğunu söylüyor .

Thoth (TEOSOFI). Daha sonra Hermes Trismegistus'un felsefesini oluşturmak için Yunan tanrısı Hermes ile birleştirilen eski Mısır bilgelik ve kontrol tanrısı . Thoth, nihai kararda kullanılmak üzere ölülerin yaptıklarını kaydeden yazıcı tanrıydı.

Üç Derece İhtişam (MORMONİZM). Bu doktrin kurtarılanların son durumuyla ilgilidir. "Kurtarılanların" nihai olarak yolculuk edeceği üç "zafer derecesi" vardır: göksel, yersel ve uzaysal krallıklar. Mormonlar başlı başına evrenselliği öğretmezler çünkü onlar azınlıkta olmalarına rağmen "cehennemin oğullarının" aslında "Kutsal Ruh'u aldıktan sonra onu inkar ettiklerini" (Öğreti ve Antlaşmalar 76:35) ve birlikte yok edileceklerini savunurlar. Şeytan ve cinleriyle birlikte.

Ancak çoğu sonuçta üç dereceden birine ulaşacak.

Üç Saf Olan (TAOİZM). Modern Taoculuğun kurucusu Chuang Tao-ling tarafından üç kişinin tanrılaştırılması . Panteona Lao-Tse, San Ching ve yüce tanrı Yu Hwang Shang-ti dahildir.

Thunor (gizli). Saksonya'nın hava tanrısı.

Tiamet (gizli). Kötülüğü temsil eden bir ejderha olan Babil deniz tanrıçası.

Tingley. Katherine (TEOSOFİ; 1847–1929). WilliamQ'yu başardı. Teozofi hareketinin başı olarak yargıç.

Ondalık (Hıristiyanlık; Yahudilik; MORMONİZM). Yahudilik için ondalık verme her toplumun beklenen uygulamasının bir parçasıydı.

sadık Yahudi. Mormonların gelirlerinin onda birini kiliseye vermeleri bekleniyor. İsteğe bağlı değildir. "Gerçekten bu, bir kurban günü ve kavmimin ondalık verme günüdür; çünkü ondalık veren, gelişinde yakılmayacaktır." (Öğreti ve Antlaşmalar 64:23; ayrıca bkz. 119, 120). Hıristiyanlıkta birçok Protestan mezhebi, üyelerinin ondalık vermesini savunur. Pek çok tarikat ve mezhepte, üyeler gelirlerini ikiye katlıyor, hatta bazı durumlarda üç katına çıkarıyor.

Kurbağa(gizli; BÜYÜCÜLÜK). Söylentilere göre, bazı cadılar tarafından bir insanın hayatına kötülük getirmek için kullanılan bir amfibi.

Toda, Josei (BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Bir Japon dini olan Soka-Gakkai'nin kurucu ortağı.

Tokhueni (gizlī; VOODOO). Bir törenle diğer voodoo tanrılarına "kapıyı açan" qenç voodoo ruhları.

Tor ah (Yahudilik). Eski Ahit'in beş kitabından ilki. Bazen Pentateuch olarak da anılırlar.

Torat (İSLAM). İslam'da Kutsal Yazıların Tevrat'ı içerdiği söylenen kısmı.

Totem(izm) (Kızılderili Dini). İnanç ve

Belirli bir kabilenin atası olduğuna inanılan bir hayvana, kuşa veya bitkive (totem) dini savqı gösterilmesi.

Kabileler kendilerini belirli bir totemle özdeşleştirerek diğer kabilelerden ayrılırlar. Böylece bir kabile ya da klan kendini bir ayıyla, bir başkası bir kurtla, bir başkası da bir kartalla özdeşleştirebilir. Her kabilenin totemi kutsaldır ve normalde öldürülemez veya yenemez.

Dokunma Terapisi (TT) (TEOSOFİ; YENİ ÇAĞ HAREKETİ).

Tedavi edici dokunuşa bakın.

Trabajo (SANTERIA). Santeria ibadetinin belirli gerekliliklerini yerine qetirmek için yapılan İspanyolca "iş" kelimesi.

Traill, Stewart (İNCİL ANLAMA KİLİSESİ; 1936–). Daha sonra İncil Anlayışı Kilisesi olarak yeniden adlandırılan Forever Family'yi kurdu.

Trans (gizli). Bir kişinin uykulu hale geldiği değişmiş bir bilinç durumu. Hipnotizmada olduğu gibi, trans halindeki kişi vücudunda ve motor becerilerinde tam bir rahatlama yaşar. Konsantrasyon güçleri büyük ölçüde artar. Trans halindeki kişi, genellikle bir alet yardımıyla zihnin daha derin bilincaltı girintilerine ulasabilir.

terapist. Terapist aynı zamanda yönlendirilmiş imgeleme olarak bilinen şeyi de kullanabilir. Trans halindeki kişi, daha sonra kendisine iletişim kurması söylenen bir görüntüyü görselleştirir. Amaç, deneğin rahatsız olmus bir psikolojik geçmisin yönleriyle yüzleşmesini sağlamaktır.

Dönüşümsel Seminerler (YENİ ÇAĞ HAREKETİ).

Stres yönetiminin amaçlandığı oturumlar genellikle şirket yöneticilerine yöneliktir.

Aşkınlık (Hıristiyanlık). Tanrı'nın yaratılıştan ayrı ve farklı olduğu geleneksel Hıristiyanlık doktrini. Bu ayrım panteist dinlerde açıkça yapılmamaktadır. Ayrıca bkz. içkinlik.

Transandantalizm (Hıristiyanlık). On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Massachusetts'te ortaya çıkan "Transandantal Kulüp"ten doğan bir hareket. En tanınmış üyelerinden üçü Theodore Parker (1810–1860), Ralph Waldo Emerson (1803–1882) ve Henry David Thoreau (1817–1862) idi. Hareket, mistisizmi Romantizmle birleştirerek Aydınlanma'nın tarafsız rasyonalizmini reddetti. Temel ilkeleri, Tanrı'nın içkin olduğu, gerçeğin rasyonalizm yerine sezgi yoluyla elde edildiği ve dogmatik temelli tüm dini öğretilerin reddedilmesi gerektiğiydi. Aşkıncılığın en önde gelen savunucusu Thoreau'ydu. Toplumdan uzaklaşması ve yakın yaşaması sonucu yazdığı Walden (1854) adlı kitabı

doğa, büyük ölçüde aşkın düşünce üzerine bir incelemedir.

Aktarım (gizli; YAŞAYAN KELİME KİLİSESİ).

Grup tarafından savunulan ve Yürüyüş olarak da bilinen doktrin, grubun üyelerinin Mesih olduğunu ve böylece Tanrı'yı müminle birleştirdiğini belirtir. Böyle bir Tanrı ve insanlık kavramı, Yaratıcı ile yarattıkları arasındaki farklılığı ortadan kaldırır. Ayrıca, okült eylemlerde kullanılan nesnelerin, temas ettikleri diğer nesneler üzerinde olumsuz değişiklik(ler) etkileme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen okült bir aktarım inancı da yardır.

Translokasyon (gizli). Antik folklor ve mitlerin yanı sıra kişinin farklı yerlere hızla hareket etme yeteneğine sahip olduğu modern okült çevrelerde de yaygın olan bir olgu. Yer değiştirmenin özünü yakalamak için, çocukluk edebiyatında uçan halılar, madde içinde zahmetsizce hareket eden hayaletler ve süpürgelerle taşınan cadılar vb. hakkında canlandırılan görüntüleri hatırlamak yeterlidir.

Ruhun Göçü (gizli). Paganlar arasında, ölüm anında insan ruhunun genellikle at, inek, kuş, fare veya bazı böcekler gibi insan olmayan bir varlığa geçtiğine dair eski bir inanış.

Gezici Bakan (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Watchtower Bible and Tract Society'de seyahat eden bir papaz

bir çevre içindeki cemaatler arasında (yaklaşık yirmi bir cemaat), genellikle her cemaatle bir hafta gecirilir.

Ağaç (THE INTERNATIONAL). The Way International, organizasyon yapısını tanımlamak için ağaç sembolünü kullanıyor. Model şu şekildedir: 1. Root— New Knoxville. Ohio'da bulunan uluslararası

genel merkez; Victor Paul Wierwille'in kendisi başkan ve kurucu, başkan vardımcısı ve sayman sekreter olarak

- Ana Hat—organizasyonun bölündüğü farklı bölgeler birlikte değerlendirilir
- 3. Şubeler-eyalet çapındaki bölümler
- 4. Uzuvlar—sehir
- birimleri 5. Dallar—ev İncil'i için bir araya gelen bireysel gruplar calısma
- 6. İzinler bireylerin kendileri

Üçgen (gizli). Doğaüstü güçleri çağırmak için kullanılan sembol. Genellikle bir sihirbaz, bir üçgen kullanarak karanlığın gücünü çağırırken bir dairenin içinde durur.

Trinity (Hıristiyanlık). Tek gerçek Tanrı'nın üç ortak ebedi ve eşit kişiden, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluştuğunu öğreten Hıristiyan doktrini. Hıristiyanlığın kendisi hakkındaki makale de dahil olmak üzere, bu cilt boyunca Teslis ile ilgili pek cok sey tartısılmıştır ve burada ele alınmayacaktır. burada tekrarlanmıştır (ayrıca bkz. Ek 1).

Üçlemelerin Üçlüsü (URANTIA). Dünya çapındaki dini ve felsefi çevrelerde ve farklı çağlarda üzerinde düşünülen Urantia'daki nihai üçlülük. Urantia Vakfı için bu üçlemenin somut bir ifadesine en yakın olan sey, "BEN'in kavramsal düzeyi üzerindeki Evrensel Yaratıcı'dır."

Tripitaka (BUDİZM). Pali dilinde "üç sepet" anlamına gelen Tripitaka, antik Budizm'in başlıca tarihi kaynaklarını içerir. "Üç sepet" Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka ve Abid-hamma Pitaka'dır.

Triteizm (MORMONİZM). Üç ayrı tanrıya olan inanç ve dolayısıyla Hıristiyan Teslis'inin inkar edilmesi. Triteizm, çoktanrıcılığın bir biçimidir.

Gerçek Baba ve Gerçek Anne (BİRLEŞME KİLİSESİ). Bunlar, Birleşme Kilisesi'nin Muhterem Sun Myung Moon ve eşinin kendilerine uyguladıkları unvanlardır.

Trompet Konuşması (gizli; parapsikoloji). Bir seansın yürütülmesi sırasında bir ruh tarafından üretilen müzik notası.

Sonsuz Yaşama Götüren Gerçek (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ).

Bu, Watchtower Bible and Tract Society'nin yeni üyeleri dönüştürmek ve eğitmek için kullandığı giriş niteliğinde bir kitaptır.

Tsunesaburo, Makiguchi (BUDİZM; SOKA-GAKKAI). Soka-Gakkai olarak bilinen Japon dininin kurucusu.

Tulasi (HİNDİZM). Yaprakları Lord Vishnu'nun nilüfer ayaklarına kadar sunulan bir bitkiye dönüştürülmüş bir ibadetçi.

Tundrida (gizli). Eski bir İskandinav dişi şeytanı.

Tumba (SANTERIA). Santeria'da kullanılan tören davulları.

Tuza (ECKANKAR). Eckankar dilinde "ruh" anlamına gelen terim. Tuza fiziksel bedenden ayrılarak iki yerin yerleşmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca bkz. astral projeksiyon.

Cadılığın On İki İlkesi (BÜYÜCÜLÜK). Allah hem maddi hem de manevi dünyayı yaratan varlıktır.

Hayattaki iyilik Tanrı'nın alanına girmektir.

Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir.

Cehennem sadece zihinsel bir kavramdır.



Yirmi Bir Nokta (RASTAFARIANİZM). Rastafaryanlar tarafından toplumun geri kalanıyla olan ilişkisini açıklayan bir dizi açıklama. Bu beyan kilisenin otoritesinin temellerinden birini oluşturur.

TWIG(WAYINTERNATIONAL). The Way International'ın, gençleri aktif siyasi katılım konusunda eğitmek amacıyla ilgisini çekmeyi amaçlayan bir program olan "The Word in Government" için kullandığı kısaltma.

Twitchell, Paul (ECKANKAR; 1908?–1971). Eckankar adlı dini tarikatın kurucusu. Farklı okült deneyimleri ve astral seyahatiyle ilgili olarak ün kazandı

UFOloji (gizli). Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO'lar) görüldüğü iddiaları ve dünya çapında çeşitli insanlar tarafından bildirilen dünya dışı karşılaşmalar üzerine yapılan çalışma.

Nihai Üçlü (URANTIA). Urantia'daki üçlülerden biri.
Sonsuz Cennet Kutsal Üçlemesi'nin aksine, Nihai U Kutsal Üçlemesi
sonludur çünkü o, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından "yaratılmış veya
var edilmiş" "türetilmiş tanrılardan" oluşmuştur. Şu anda evrimleşen
Nihai Kutsal Üçleme, en sonunda, "Yüce Varlık"tan, "Yüce Yaratıcı
Kisiliklerden" ve "Üstün Evrenin mutlak Mimarlarından" oluşacaktır.

Ömer İbn El Hattab (İSLAM; 586–644). 634'te Ebu Bekir'den sonra gelen İslam'ın ikinci halifesi. Ömer, Medineli Müslümanların Bekir'i kabul etmesini sağlamadaki başarısıyla tanınıyor. Ömer döneminde İslam dini yerel bir güçten dünya çapında bir güce doğru genisledi.

Ümeyye (İSLAM). İslam hanedanlarından biri.

Emeviler (İSLAM). İslam'ın en büyük yayılmasından sorumlu olan fatih orduları. Emevi dönemi MS 661'den 750'ye kadar sürdü ve imparatorluğu İspanya'ya kadar genişletti.

Umbanda (gizli; Yoruba; CANDOMBLE; MACUMBA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Bazı Macumba tarikatlarındaki rahip. Kelime Batı Afrika'daki Bantu halkı arasında ortaya çıktı. Brezilya'da Umbanda, Afrika bağlamında maneviyatın esdeğeridir.

Ümmet (İSLAM). Müslüman dünyasındaki müminler topluluğu.

Üniteryanizm (ÜNİTER-EVRENSEL DERNEĞİ). Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan kutsal bir üçlü değil, yalnızca tek bir Tanrı'nın olduğu öğretisi.

Evrenselcilik (ÜNİTERYEN-EVRENSELCİ DERNEĞİ).
Evrenselcilik, tüm canlıların tam kurtuluşa ulaşacağını savunur.
Geleneksel Hıristiyanlığın dışında kalan birçok dini grup evrenselci görüşlere sahiptir. Hıristiyanlık tarihinde alışılmışın dışında olsa da inkar edilemeyecek derecede önemli bir geleneği temsil eder. Doktrin geleneksel Hıristiyan çevrelerinde sapkın kabul edilir. Bunun yerine, Ortodoks Hıristiyanlık, kurtarılanların Mesih'e vaftiz edilenler ve onun tamamlanmış kurtuluş işine kurtarıcı imanı uygulayan kişiler olduğunu öğretir. Clement (yaklaşık 150 – yaklaşık 215) ve Origen (yaklaşık 185 – yaklaşık 254) gibi ilk ilahiyatçılar evrenselcilik fikirlerini geliştirdiler ve bu, modern zamanlarda Üniteryen-Evrenselci Derneği tarafından tam gücle sürdürülüvor. Avrıca bkz. Sosvanizm.

Teokratik olmayan (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bu kelime, örgütün katı kural ve kurallarına uymayan Watchtower Bible and Tract Society üyelerini etiketlemek için kullanılır. Aynı zamanda "şeyleri" belirtmek için de kullanılır. Bir kişi ve o kişinin giydiği kıyafetlerin her ikisi de "teokratik olmayan" olarak değerlendirilebilir.

Upacaras (HİNDİZM). Hinduizmin adanmışları tarafından uygulanan ev içi ritüeller.

Upanişadlar (HİNDİZM). Gizli doktrin; Vedaların hayati bir parçası olan Sanskritçe eserler . MÖ 800-600 yılları arasında yazılan bilgelerin derlenmiş bilgeliğini ve felsefesini içerirler. Toplamda 108 Upanişad vardır. Bu edebiyatın temel kavramı, "her seyin" "bir"e çekilebileceğini ve

"Bir", "hepsi" haline gelebilir (yani bir tür panteizm).

Urantia Kitabı, (URANTIA). Urantia Toplumunun inançları için kesin referans kaynağı. Topluluğun üyeleri, 1955'te yayınlanan 2.097 vahyin başka bir dünyanın üstün varlıklarından geldiğine ve yedi göksel ruh tarafından Bill Sadler'a iletildiğine inanıyor. Kitap, insan ırkının faydalanabilmesi ve aydınlanabilmesi için kardeşlik üyelerinin Sadler'a verilen temel gerçekler olarak inandıkları şeyleri açıklıyor.

Taraftarları kitabın "Mesih'in gezegenimize gelişinden bu yana en büyük ilahi vahiy" olduğunu düşünüyor.

Urantia Kitabı'na dahil olan şey,

üçlemeler: Cennet Kutsal Üçlemesi, Nihai Kutsal Üçleme ve

Mutlak Üçlü. "İsa'nın Hayatı ve Öğretileri" başlıklı bölümde dört İncil'de anlatılanlar yeniden anlatılıyor. Geleneksel Hıristiyan âleminin inandığı İsa'nın eşsiz tanrısı ve onun kefaret işi kategorik olarak reddedilir. İsa'nın çarmıhtaki ölümü önemsizdir. Kitap son derece ezoterik bir dil içeriyor ve üstünkörü okumayı imkansız kılıyor.

Urim ve Thummim (MORMONİZM). Jos eph Smith Jr.'ın altın plakalara yazılan dilî çözmek için kullandığını söylediği iki disk. Eski İsrail'de Urim ve Tummim tapınaktaki başrahibin göğüs zırhına takılırdı (bkz. örneğin Sayılar 27:21; 1 Sam. 28:6). Smith, disklerinin bir çift gözlüğe benzeyen "gümüş fiyonklara" takıldığını ve bu yayların aracılığıyla plakalardaki tuhaf harfleri anlaşılır kılmak için baktığını iddia etti.

Urshan, Andrew (BİRLİK PENTEKOSTALİZM). Yalnızca İsa hareketinin ilk yazarlarından ve konuşmacılarından biri.

Osman (İSLAM; ö. MS 656). Muhammed'in ölümünden sonra İslam'ın başına geçecek üçüncü halife. Muhammed'in damadı olan Osman, Muhammed'in yüksek ekonomik sınıftan gelen ilk din değiştireniydi. Onun halifeliği önemlidir, çünkü 656 yılında rakip bir grup tarafından öldürüldüğü sırada ölmesi, İslam içindeki çatışmaların alevlenmesine işaret etmiştir.

Uttara Mimamsa (HİNDİZM). Altı okuldan biri

Hindu dini ve felsefesi. Uttara Mimamsa, kendisi de belki de en eski okul olan ve büyük ölçüde Vedaların incelenmesi ve yorumlanmasıyla ilgilenen Mimamsa okulunun bir parçasıdır. Uttara Mimamsa ("arka çalışma") daha sonraki Vedaların veya Upanişadların yorumlanmasıyla ilgilidir. Aşı (VOODOO). Vudu ritüellerinde ve törenlerinde kullanılan, bambu tüpten yapılmış bir müzik nefesli çalgı.

Vaisheshika (HİNDİZM). Hindu felsefesi ve dininin altı okulundan biri. Vaisheshika materyalizmi ve maddenin sınıflandırılmasını vurguluyor. Vaisheshika okulu, evrenin en küçük ve en yıkılmaz kısmının atom olduğunu öğretir.

Vaişnavitler (HİNDİZM). Adanmışları Lord Vishnu'ya ibadet eden başlıca Hindu mezheplerinden biri. Tüm Hinduların yüzde sekseni Vaishnavites'tir.

Vaişya (HİNDİZM). Çiftçilik yapan ve ticaretle uğraşan Hindulardan oluşan bir kast. Bu ve tüm kastlar, Hindu dininin parçası olan kabul edilen dini ve sosyoekonomik düzenlere göre düzenlenmiştir.

Değer Yaratma Topluluğu (SOKA-GAKKAI). Tsonesaburo .Makiguchi tarafından kurulan derneğin asıl adı.

Vampir (gizil). Efsaneye, kurguya ve okült inanışlara göre vampir, hayata geri dönen ve insanlardan emdiği kanla yaşayan bir insan cesedidir. Vampirler Amerikan filmlerinde Bram Stoker'ın Drakula (1897) romanıyla popüler hale geldi . (Ayrıca bkz. Prens Vlad).

V anaprastha (HİNDİZM; MEDİTASYON). TRANSANDANTAL Ormanda huzursuz ve düşünceli bir hayat süren biri.

Varengan (gizli). Tüylerinin insanları hastalıklardan koruduğu söylenen, Pers kökenli sihirli bir kuş.

Varuna (HİNDİZM). Kemerli gökyüzünün Rigveda tanrısı . O, en önemli tanrılardan biridir ve her şeyi bilen bir koruyucu olarak görülür.

Vas udeva (HİNDİZM). Hare Krishna'nın babası, en yüksek tanrının vücut bulmuş hali.

Vedanta (HİNDİZM). Hindu teolojisinin altı dharsanasından veya sisteminden biri . Hindu felsefesinin özünü ifade eden altı tanesinin en önemlisidir. Vedanta'nın altında yatan düşüncenin baş sözcüsü Shankara'dır (yaklaşık 788–820). Upanishad'larda ortaya çıkan , her ruhun Brahman'ın damıtılmış hali olduğu fikrini dile getirmesiyle tanınır . Maya böyle bir ruhun Brahman ile birliğe ulaşmasını engeller. Ancak bilgi ya da aydınlanma, ruhu yanıltıcı dünyadan çıkarabilir.

ve Brahman'la böyle bir birliği mümkün kıl. Her şeyin türevi olduğu Hindu düşüncesinin özü burada yatmaktadır.



Ann Rice, Vampir Kraliçesi'nin evi. Solda New Orleans'taki ofis kompleksi var. Tom Cruise'un başrol oynadığı Bir Vampirle Röportaj filminin ilham kaynağıydı . Jack M. Roper'ın izniyle

Vedalar (HİNDİZM). Esasen Aryan tanrılarına söylenen ilahilerden oluşan bir koleksiyon. Termalso, yaklaşık M.Ö. 1500 ila 1200 yılları arasında derlenen geniş bir Hindu kutsal literatürü için geçerlidir. Veda koleksiyonu üç vedadan oluşur.

(bilgi) — Rigveda, Samaveda ve Yajurveda. Daha sonra Atharvaveda adı verilen dördüncüsü eklendi . Vedalarda edebi anlatımların üç ana bölümü vardır : Brahmanalar , Aranyakalar ve Upanişadlar.

Venica (BÜYÜCÜLÜK). Büyücülük faaliyetlerinde zehir kullanan bir cadı.

Ve dis m (HİNDİZM). Hint-Avrupalılar ve İranlılar tarafından MÖ 1500 civarında Hindistan'a taşınan eski bir Hinduizm biçimi. Vedizm bilgisi Rigveda'da yer almaktadır . Vedik felsefeyi içeren diğer yazılar Yajurveda, Samaveda , Atharvaveda , Brahmanalar ve Upanişadlardır. Ayrıca bkz. Vedalar.

Vesak (ZEN BUDİZMİ). Mayıs ayının ikinci yarısında Buda'nın doğumunu kutlamak icin ayrılan bir tarih.

Vevers (gizli; VOODOO). Vudu tapınağındaki poteau-mitan'ı çevreleyen dekoratif zemin cizimleri. Veverlerde kutsal avinler ve kurbanlar vapılır.

Vi dya (HİNDİZM). Aydınlanma veya bilgi anlamına gelen Hindu kelimesi.

Vimalananda, Acharya (ANANDA MARGA YOGA TOPLULUĞU;

ve) Bu, Ananda Marga'nın öğretilerini 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarmaktan sorumlu olan kişidir. Ananda Marga'dan avrıldı ve Yoga Evi Ashram'ı kurdu.

Bakire Parşömen (gizli). Genç bir kadına ait bir deri parçası; okült uygulayıcısı, üzerine arzularını kanla yazıyor ve daha sonra bu "parşömeni", bu tür arzuların gerçekleşmesi için törensel ateşe atıyor.

Başak (astroloji; gizli). Astrolojide burcun altincı burcu olan Başak, doğurganlığı simgeleyen bir demet buğday tutan genç bir kız olarak resmedilir. Başak burcu 22 Ağustos ile 21 Eylül tarihleri arasında düşer. Altıncı burçta doğan kişiler astrologlar tarafından çekingen, analitik, iş odaklı, sadık, gergin, benmerkezci ve yargılayıcı olarak nitelendirilir.

Vişnu (HİNDİZM). Hindu üçlüsünün üç tanrısından ikincisi. Vişnu , insan ırkının yüce efendisi, koruyucu tanrısıdır ve insanların işlerine yardımcı ilahi müdahale sunmak icin ara sıra enkarne olduğu söylenir.

Vişnuizm (HİNDİZM). Hinduizm içinde Vişnu'yu nihai tanrı olarak vurgulayan bir grup .

Vishtaspa (Zerdüstlük). İlk olan bir kral

Zerdüştlüğün önde gelen öğrencisi. Bazıları onun Büyük Cyrus'un (vaklasık MÖ 585-529) babası olduğuna inanıyor.

Vizyon Arayış (Kızılderili Dini). Beden dışı deneyimlerin eşlik ettiği söylenen manevi bir tören. Astral seyahate bakın.

Görselleştirme (gizli; YENİ ÇAĞ HAREKETİ). Maddi dünyanın zihinsel dünyaya veya düşünce süreçlerine boyun eğdirilebileceği fikrini benimseyen bir Yeni Çağ kavramı. Yeni Çağcılar, bir kişinin daha sonra gerçekliğe dönüştürülebilecek bir resmi veya düşünceyi zihin gözüyle "görselleştirebileceğini" öğretir.

Fiziksel olanlardan daha güçlü olan zihinsel imgeler, dolayısıyla fiziksel olanın gerçeğe dönüşmesinin koşullarını hazırlar.

New Age Dergisi Kutsal Karşılaşma Ocak/Şubat'ta. 1990 (s. 1), Berlin Duvarı'nın yıkılmasının, bir araya gelerek Duvar'ın yıkılacağını hayal eden New Age'ciler tarafından yapılan bir "bilinç darbesinin" sonucu olduğunu iddia ediyordu. Ünlü New Age lideri Louise Hay, You Can Heal Yourself (s. 122) adlı kitabında şöyle diyor : "Refah bilinciniz paraya bağlı değil; Para akışınız refah bilincinize bağlıdır. Daha fazlasını gebe bıraktıkça hayatınıza daha fazlası gelecektir." Görselleştirmenin alternatif adı yönlendirilmiş görüntülerdir. Geleneksel Hıristiyanlık, en temel düzeyde görselleştirme açısından farklılık gösterir. Madde ve zihin aslında iki ayrı ve farklı seydir. Evren ve

dünya insanlıktan önce vardı (Yaratılış 1). Bu nedenle maddi dünyanın bilincli zihne doğrudan bir bağımlılığının olmadığı açıkça görülmektedir.

Hayati Güç (gizli). Canlılardaki yaşam enerjileri, kanları döküldüğünde açığa çıkar. (bkz. mana).

Vivekananda, Swami (HINDUISM; VEDANTA TOPLULUĞU; 1863–1902). Sri Ramakrishna'nın öğrencisi ve Vedanta Cemiyeti'nin kurucusu. Vivekananda, Hinduizm öğretileriyle Doğu ile Batı arasında köprü kurmaktan sorumludur.

Vlad, Prens (gizlı). Türkleri fethetmesiyle ünlü, on beşinci yüzyılda yaşamış bir Rumen hükümdarı. Büyük bir lider olarak görülüyordu ama aynı zamanda hem Türklere hem de kendi tebaasına uyguladığı aşırı zulmü ve işkence yöntemleri nedeniyle çok korkulan bir kişiydi. İnfaz yöntemlerinden biri kazığa oturtmaktı.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında BramStoker, ünlü kan emen vampir olan korkunç karakteri Drakula'ya (1897) Prens Vlad'ı model olarak benimsedi .

Vodun (VOODOO). Vudu için alternatif veya kısaltılmış terim.

K

Wah-Z (ECKANKAR). Sri Harold .Klemp'in ruhani adı, aynı zamanda "gizli doktrin" anlamına da geliyor.

Waldorf Okulları (gizli). Çoğunlukla Rudolf Steiner'in ezoterik öğretilerini sunar

Asa (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Tarot kartlarındaki dört takımdan biri. Tören büyüsünde asa "hava" elementini sembolize eder. Süleyman'ın Anahtarı'na göre asa dişbudak veya fındık ağacından yapılmıştır. Dört temel enstrümandan biridir; üzerinde gezegensel semboller veya tanrıların isimleri yazılıdır. Bkz. kupa, beş köşeli yıldız, kılıç.

Wang olarak (gizli; VOODOO). VOODOO'da ruhları canlandırmak veya iyi şans getirmek için kullanılan sihirli takılar.

Ward(MORMONİZM). Mormonizmdeki her bir payın bölgesel dağılımı. Kazık başına iki ila altı arası koğuş vardır, bu da toplamda yaklaşık yirmi sekiz yüz koğuşa karşılık gelir.
Koğuşların altında bağımsız şubeler bulunmaktadır. Koğuş üyeliği altı yüzden on bir va da bin iki yüz üveve kadar değismektedir.

Warlock (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Eskiden kullanılan popüler bir

Büyücülük yapan erkek uygulayıcıyı ifade eden terim. Ancak teknik anlamda modern büyücülük veya wicca'da nadiren kullanılan bir terimdir. Modern zanaatta hem erkeklere hem de kadınlara cadı denir

Warma, Mahesh Brasad (AŞKIN)
MEDİTASYON). Maharishi Mahesh Yogi'nin orijinal adı.

Büyüyen Ay (BÜYÜCÜLÜK). Ayın ilk hilalinden sonra yapılan bir ritüel görünür hale gelir. Bir rahibe, toplantıya katılan meclise ayın artmasının doğurganlık ve bereketin işareti olduğunu hatırlatırken, bir sunak üzerine bir kase tohum koymayı içerir. Genellikle cadılar meclisinin üyelerinden biri tohum rahibesi olarak hizmet eder ve tohum kasesini sunaktan alıp cadı çemberinin etrafında duran herkese verirken bir tanrıçayı çağırır. Daha sonra her kişi, kasedeki tohumlar cadı kazanına yerleştirilirken, büyümesini görmek istediği şeyi hayal eder. Ritüel, tohumun ve toprağın verimli olmasını sağlar. Ritüel kek ve şarapla sona eriyor.

Wemi lere (Yoruba; CABILDO; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ). Cabildo'nun ritüelistik dansı. Bu terim aynı zamanda genel olarak Afro-Küba kült dansları için de kullanılmaktadır. Kurt adam (gizli). Folklora göre kurda dönüşmüş bir adam veya kurda dönüsme veteneğine sahio biri.

84'lü Çark (ECKANKAR). Paul Twitchell tarafından reenkarnasyonun sonsuz döngüsünü tanımlamak için kullanılan ifade. 84 Çarkı'ndan çıkmak için, kişi birden fazla beden dışı deneyimle tüm kötü karmalardan kurtulmalıdır (bkz. astral projeksiyon). Bu eskimeyen süreç, yaşayan Eck Ustası ile tanışıp onu takip ederek büyük ölçüde azalır.

Dönen Derviş (İSLAM; TASAVVUF). Duada Allah'ın adını anarak, bir saat veya daha uzun süre birçok kez dönme fiziksel hareketini içeren özel bir dans ritüeli uygulayan kişi. Bu, kayıtsızlık durumundan Tanrı ile mistik bir birlik deneyimine uyanışı simgeleyen bilinçsiz, coşkulu bir trans durumuna yol açar.

White, Ellen G. (YEDİNCİ GÜN MACERACILIĞI; 1827– 1915) Yedinci Gün Adventizminin kurucusu. Hayatıyla ilgili gerçekler SDA makalesinde ele alınıyor.

Dönen Derviş (İSLAM; TASAVVUF). Duada Allah'ın adını anarak, bir saat veya daha uzun süre birçok kez dönme fiziksel hareketini içeren özel bir dans ritüeli uygulayan kişi. Bu, bilinçsiz, kendinden geçmiş bir trans durumuna yol açar ve bu durum, bir durumdan uyanmayı simgelemektedir.

Tanrı ile birliğin mistik deneyimine kayıtsızlık.

Beyaz Büyü (gizli). İyiliği, bereketi, olumlu sonuçları veya olumlu bir sonucu etkilemek için kullanılan okült büyü.

Wicca (BÜYÜCÜLÜK). Cadıların uyguladığı zanaatın yaygın ve çok daha eski bir adı. Bu terim eski İngilizcede büyücülük yapmak anlamından gelmektedir. Genellikle beyaz büyü uygulayan cadıları ifade eder. Wicca, Orta Çağ'daki büyücülük uygulaması olan Gotik büyücülükten farklı olarak modern zanaat için kullanılan bir terimdir.

Wiccan Rede (gizli; SATANİZM; BÜYÜCÜLÜK). Aleister Crowley'in benimsediği ve büyücülük uygulayıcıları tarafından takip edilen etik prensip şöyledir: "Ve bu kimseye zarar vermez, ne istersen onu yap." Satanizmin de bu Rede'ye atıfta bulunduğunu ancak onu Crowley'in gerçekte kastettiği şekilde kullandığını belirtmek önemlidir. İkincisi, başkalarının pahasına bile olsa kendini gerçekleştirmeyi savunarak ilkeyi uygular.

Ancak cadılar bu terimi "kimseye, hatta kendinize bile zarar vermediği sürece dilediğinizi yapın" anlamında kullanırlar. Bu, cadıların başkalarını lanetlemesini, büyü yapmasını veya manipüle etmesini yasaklar.

Wiccaning (Büyücülük). Cadılar yeni doğan bir bebeği kutsamak için bir araya qeliyor.

Widdershins (gizli; BÜYÜCÜLÜK). .deosil'in zitti. Cadıların saat yönünün tersine bir daire içinde hareket yönü, gücün azalmasına veya azalmasına neden olur

Wierwille, Victor Paul (THE WAYINTERNATIONAL:

1916–85). The Way International'ın kurucusu ve lideri.
Pek çok tarikat lideri gibi o da, Tanrı'nın kendisiyle duyulabilir bir sesle konuştuğunu ve Hıristiyanlığın ilk yüzyılından beri öğretilmemiş olan Tanrı'nın sözünü öğretmesini söylediğini söyledi. 1953 yılında yayınladığı Bol Yaşamanın Gücü kursu , ona göre bu "llahi" emri yerine getiriyordu.

Kazandıran Formüller FORUM'a bakın.

Kış Gündönümü (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Dünya çapında cadılar ve diğer yerli dinler tarafından kutlanan sekiz Sabbat'tan biri. Kış gündönümü veya yule (HIRİSTİYANLIK tarafından adlandırlıldığı gibi) yılın en kısa günüdür ve 22 Aralık civarında gerçekleşir. Bazı gruplarda, Kutsal Kral'ın veya azalan yılın tanrısının ölümünü ve yeni yılın doğuşunu temsil eder. Meşe Kralı ya da yılın tanrısı doğmak üzere.



Laurie Cabot, "Salem'in Resmi Cadısı" unvanını aldı (ona eski Massachusetts valisi Dukakis tarafından verildi).

Jack M. Roper/CARIS'in izniyle

Cadı (BÜYÜCÜLÜK). Her zaman olmasa da genellikle bir cadılar meclisine kabul edilen bir büyücülük uygulayıcısı. Bazı cadılar zanaatlarını cadılar meclisinin dışında uygularlar.

Bunlar yalnız uygulayıcılardır. Termwitch genellikle hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. Erkek cadılara bazen yabancılar tarafından büyücü denir, ancak bu terim grup içinde nadiren kullanılır. Cadı Topları (gizli; BÜYÜCÜLÜK). Kötü ruhları kovmak için evlere cam küreler asıldı

Cadı Doktoru (gizli; VOODOO). İlkel kabilelerde büyünün baş uygulayıcısı. Voodoo'da büyücü doktor, büyüler ve büyülü sözler yoluyla kötü ruhları uzaklaştırır. Bir cadı doktoru ayrıca bireylere büyü yapabilir veya lanet uygulayabilir.

Cadı Kraliçesi (gizli; CADILIK). En az iki meclis kuran yüksek rahibeye verilen unvan

Cadılar Takvimi (WITCHCRAFT). Her yıl dört mevsimlik tatil vardır;

- 1. Bahar ekinoksu (21 Mart)
- 2. Yaz gündönümü (22 Haziran)
- 3. Güz ekinoksu (21 Eylül)
- 4. Kış gündönümü Yule (22 Aralık)

Ek olarak, tarım ve tarımla bağlantılı dört Sabbat daha vardı. Sürü çiftçiliği takvim yılına dahildir: 1. Mum Bayramı

- (2 Subat)
- 2. Beltane (30 Nisan)
- 3. Lammalar (31 Temmuz)
- 4. Čadılar Bayramı (31 Ekim)

Çoğu wiccan grubu ayrıca haftada bir veya iki haftada bir toplanır. dolunay ve yeni ay. Bu düzenli toplantılara esbat denir. Cadılar Festivali (gizli; CADILIK). Cadılar Takviminde çeşitli tarihlerde meydana gelen ayinleri kutlamak için cadıların toplanması .

Cadıların Parmağı Bkz. parmak.

Cadı Kupası(gizli; BÜYÜCÜLÜK). Bazı okült veya büyücülük ritüellerinde kullanılan bir kadeh. Kadeh genellikle şarap ve kanla doldurulur; bazen idrar da eklenir. Karışım cinlere sunulan bir içkidir.

Cadı Merdiveni (gizli, BÜYÜCÜLÜK). Törensel ibadetlerde kullanılan, kırk boncuktan oluşan bir ip veya kırk düğümlü bir ip.

Cadı Maskesi (gizli, BÜYÜCÜLÜK). Bir cadının vücudunda bulunan ekstra meme veya meme ucu.

Orta Çağ'da bir kadının üzerinde bulunması onun bir cadı olduğuna dair gerçek bir işaretti. Ayrıca tanıdık ruhların (iblislerin) bu fazladan memeyi emdiğine inanılıyordu.

Sihirbaz(qizli; CADILIK). Okült bilgeliğe sahip bir erkek cadı.

Woodruff, Wilford (MORMONİZM; 1807–1898). İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin dördüncü başkanı. 1890'da Mormonlar arasında çok eşli evlilik uygulamasından vazgeçen bir manifesto yayınladı.

Bilgelik Sözü (MORMONİZM). Öğreti ve Antlaşmalar kitabının 89. bölümüne "bilgelik sözü" adı veriliyor. İşte burası Mormonlara kahve, çay, sigara, alkol tüketimi ve benzeri diğer maddelerden uzak durmaları talimatı veriliyor.

Vay (ULUSLARARASI YOL). "Dünya Üzerindeki Kelime"nin kısaltması; Bu, Way International'ın misyonerleri tarafından yürütülen işe alımdır. Bu grubun 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadığı büyük büyüme, Way International üyelerinin coşkusu, gayreti ve yoğunluğunun sonucuydu.

Wu-Wei (TAOİZM). Taoizm'de eylemsizliğin yolu. İnsan müdahalesi yalnızca yin ve yang'ın gelgitini altüst etmeye yarar.

Yahweh Ben Yahweh (YAHWEH MİLLETİ: 1935-).

1979 yılında Yahweh Ulusu'nun kurucusudur. Doğum adı Hulon Mitchell'dir. Siyah ırkın üstün olduğunu ve beyazlara karşı nefret beslediğini öğretti. 1996 yılında hareketin diğer yedi üyesiyle birlikte şantaj, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla hapsedildi. On sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak 25 Eylül 2001'de serbest bırakıldı. Kızının yaptığı açıklamaya göre, ben Yahweh artık beyazların "şeytan" olduğuna değil, Tanrı'nın tüm insanları sevdiğine inanıyor.

Yeshiva (Yahudilik). Öğrencilerin İbranice İncil'i ve diğer kutsal metinleri, özellikle de Talmud'u inceledikleri bir Yahudi okulu. Yeshiva'lar aynı zamanda müfredatın bir parçası olarak din eğitimini içeren ilkokul ve/veya ortaokullardır.

Yin ve Yang (TAOİZM). Taoizm'de iş başında olan ikili muhalefet veya ilkeler. Yin dişil, pasif veya negatif güçtür. Aynı zamanda dünyayı oluşturan nefestir. Yang, ışık yayan ve gökleri oluşturan erkeksi, aktif, pozitif güçtür. Yin ve yang evrenin iki kutuplu güçlerini tanımlar (ışık/karanlık; iyi/kötü; erkek/dişi;

dışa/içe; Güneş ay; ateş/su vb.) Bu kuvvetler sürekli olarak birbirleriyle reaksiyona girerek evrende akısa, dengeye ve dengesizliğe neden olur.

Yoga (HİNDİZM). Hinduizm sözlüğündeki en eski kelimelerden biri. "birlik" anlamına gelir. Yoga, Brahman'ı (kendi içindeki tanrıyı) gerçekleştirmek, deneyimlemek ve onunla bir olmak için üstlenilen veya izlenen yöntem, yol veya yoldur. Bu cilt Hindu düşüncesinin birçok "yogasını" anlatıyor.

Yogananda, Pramahansa (KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME Kardeşlik; 1893–1952). 1914'te kurulan Kendini Gerçekleştirme Bursu'nun ilk öğretmeni ve organizatörü.

Yogesvara (HİNDİZM). Hare Krishna Supreme'in veya doğaüstü güclerin en yüksek varlığının alternatif adı.

Yogi (HİNDUİZM) Yoga tutkunu ve uygulayıcısı.

Yogi, Maharishi Mahesh (AŞKIN MEDİTASYON; 1911–). Yaratıcı Zeka Bilimi olarak yeniden adlandırılan TM'nin (Transandantal Meditasyon) kurucusu ve lideri. Öğretileri HİNDUİZM'in bir koludur. Maharishi'nin eski adı Mahesh Brasad Warma'ydı.

Yogi, Sirj Singh Sahir Harrhajan Bkz. Yogi Bhajan.

York Rite (FREMASONLUK). Bir Masonun Mavi Locadaki üç dereceyi tamamladıktan sonra girebileceği "daha yüksek" derece. York Ayını aynı zamanda "Amerikan Ayini" olarak da adlandırılmıştır, ancak "York" unvanı ona atıfta bulunmanın en yaygın yolu olmaya devam etmektedir. Adını İngiltere'nin York kentinden alır ve Masonluk tarihinin en eski ayini olarak kabul edilir. York Rite, Büyük Bölümler adı verilen üç ayrı orqandan oluşur.

Yo ru ba (SANTERIA; GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİP KÜLTLERİ; VOODOO). Güney Nijerya kökenli Afrikalılar. Köle tüccarları tarafından Amerika'ya getirilen Yoruba köleleri, yeni vatanlarına özgü olanlarla kendi dini ve kültürel geleneklerini kültürleştirdiler. Santeria ve voodoo kültleri büyük ölçüde Yoruba halkından oluşuyor.

Young, Brigham (MORMONİZM; 1801–1877). İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin ikinci başkanı. Mormonlardan oluşan daha büyük bir grubu Utah'a götüren kişi Young'dı.

Büyük Tuz Gölü Vadisi'ni görünce "Orası burası!" dediği rivayet edilir. Joseph Smith Jr. gibi Brigham Young da Mormonlar arasında çok eşliliği onayladı ve teşvik etti. Noel (Hıristiyanlık; Cadılık). Bazen yılın en kısa günü olan 21 Aralık'a verilen isimdir. Cadılar Takviminde Yule, eski yılın ölümü ve yeni yılın doğuşunun kutlanmasıdır. Hıristiyanlıkta Noel, peygamber Malaki'nin önceden bildirdiği gibi (Mal. 4:2) "doğruluğun oğlu" olan, Tanrı'nın enkarne olmuş Oğlu İsa Mesih'in doğuşu olarak seçilen zamandı.

Zazen (ZEN BUDİZM). Bir zendoda (meditasyon salonu) gerçekleşen bir eğitim dönemi . Zazen sırasında öğrenci bir roşinin vesayeti altındadır. Denek dikkatlice belirlenmiş bir duruşla bir yastığın üzerinde oturuyor. Gözler açık, ağız kapalı kalır. Bir roshi, öğrencinin zihnini mevcut tüm gerçeklikten kurtarmasına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte koanlar sıklıkla kullanılır. Cevaplanamayan bilmeceler, öznenin zihninin iç derinliklerine çekilmesine ve insanların yüzey bilincinin erişemeyeceği çözümler aramasına neden olur.

Zi on (MORMONİZM). Zion kelimesi bir Eski Ahit terimi olmasına rağmen Mormonlar arasında yeni ve anlamlara sahiptir.
Mormon kilisesinin tüm üyelerini Zion olarak görüyorlar ve aynı zamanda Brigham Young gibi, Tanrı'nın gerçek halkının (Mormonlar) ikamet ettiği her yerde Zion'un olduğunu söylüyorlar. Zion'un bir diğer anlamı da Allah'ın kanunlarına uyanları ifade eder. Joseph Fielding Smith (altıncı Mormon başkanı) Kurtuluş Doktrini'nde İsrail'deki Bağımsızlık, Missouri ve Kudüs'ün önümüzdeki Milenyumda Tanrı'nın krallığının iki Siyon başkenti olacağını öğretiyordu.

Zodyak (astroloji). Astrolojide bu, gökyüzünün burçlara on iki kat bölünmesi anlamına gelir. Zodyak kelimesi kelimenin tam anlamıyla "hayvanların çemberi" anlamına gelir. Zodyak'ın on iki burcu şunlardır: Koç; Boğa burcu; İkizler burcu; Kanser, Aslan; Başak; Terazi; Akrep; Yay Burcu; Oğlak; Kova ve Balık. Astrologlar, kişinin doğduğu burcun büyük ölcüde kisinin karakterini belirlediğine inanır.

Zombi (gizli; VOODOO). Bu, Haiti'de ve Florida'nın bazı bölgelerinde bulunan voodoo'daki bir yılan tanrısının adıdır. Bu inanç, pitona tapan Batı Afrika voodoo tarikatlarından alınmıştır. Zombi aynı zamanda voodoo çevrelerinde büyüye maruz kalması veya zararlı iksir veya uyuşturucu alması sonucunda aklının kontrol altına alınmasına neden olan kişidir. Maddenin kontrolünü elinde tutar ve böylece kölece görevleri akılsızca yerine getirmek için kolayca yönlendirilir. "Zombi" kelimesi, Amerikan film endüstrisinde, yaşayanları avlamak, avlamak veya beslemek için hayata döndürülen ölü bir ceset anlamına gelecek sekilde popüler hale getirildi.

Bölge Hizmetkarları (YEHOVA'NIN ŞAHİTLERİ). Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altı bölgesel bölümün parçası olan 153 küçük birim (bölge) içinde faaliyet gösteren Watchtower Bible and Tract Society'nin üyeleridir. Bölge hizmetkarları, bireysel krallık salonlarıyla ve her biri için atanan .şirket hizmetkarlarıyla doğrudan çalışır. Ayrıca bkz. bölgesel hizmetkarlar.

Zerdüştlük: Zerdüşt (M.Ö. yaklaşık 660) tarafından kurulan, Pers'in eski dini. Zerdüştlük, İran'da çoktanrıcılığın yerine tektanrıcılığı getirmiştir. Kutsal metne Avesta denir. Zerdüşt, iyi tanrı Ahura'nın

Mazdah diğer tüm tanrılara karşı mutlak bir üstünlüğe sahipti. Bu dinin en göze çarpan özelliği, Mazhad ile kötü ruh Angra Mainyu arasındaki kozmik ikilik fikridir. Tüm insanlık bu kozmik mücadeleye kapılmış durumdadır ve her birey iyi ile kötü arasında seçim yapmak zorundadır ve kişinin seçimine bağlı olarak ödül veya cezalar da beraberinde gelir.

Zerdüşt, Zerdüşt'ün Yunanca adıdır. İslam ile

MS 650'de İran'ın fethinden sonra Zerdüştlüğün takipçilerinin çoğunluğu Hindistan'a kaçtı. Bugün sayıları yüz bin civarındadır ve Parsiler olarak anılırlar

Zilhicce (İSLAM). İslami bayramlara bakın.

Machine Translated by Google

Ek 1:

Hıristiyanlığın Ekümenik İnançları

APOSTLES'İN İMANI

Cennetin ve yerin yaratıcısı, her şeye kadir Baba olan Tanrı'ya inanıyorum.

Ve Kutsal Ruh'un gücüyle hamile kalan, Meryem Ana'dan doğan, Pontius Pilatus'un yönetimi altında acı çeken, çarmıha gerilen, ölen ve gömülen, O'nun tek Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'te. Ölülerin yanına indi. Üçüncü gün ölümden dirildi. O göğe yükseldi ve her şeye gücü yeten Baba olan Tanrı'nın sağında oturuyor. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecektir.

Kutsal Ruh'a, kutsal Hıristiyan Kilisesi'ne, azizlerin birliğine, günahların bağışlanmasına, bedenin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

THENICENECREED

Ben tek bir Tanrı'ya, göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen her sevin varatıcısı olan Yüce Baba'va inanıvorum.

Ve tek Rab İsa Mesih'te, Tanrı'nın biricik Oğlu, tüm dünyalardan önce Babasından doğan, Tanrı'nın Tanrısı, Işığın Işığı, bizzat Tanrı'nın Tanrısı, doğmuş, yaratılmamış, Baba ile tek bir özden doğmuştur; her şeyin kim tarafından yapıldığı; biz insanlar için ve bizim kurtuluşumuz için gökten inen ve Kutsal Ruh aracılığıyla Meryem Ana tarafından enkarne olan ve insan olan; Pontius Pilatus döneminde de bizim icin çarmıha gerildi.

Acı çekti ve gömüldü. Ve üçüncü gün Kutsal Yazılara göre yeniden dirildi, göğe yükseldi ve Baba'nın sağında oturdu. Ve hem yaşayanları hem de ölüleri yargılamak için görkemle yeniden gelecektir; kimin krallığının sonu olmayacak.

Ve ben, Baba ve Oğul'dan çıkan, Baba ve Oğul ile birlikte tapınılan ve yüceltilen, Rab ve yaşam veren Kutsal Ruh'a inanıyorum; peygamberler aracılığıyla konuşan kişi.

Ve ben tek bir kutsal Hıristiyan ve havarisel Kiliseye inanıyorum; Günahların bağışlanması için bir vaftizi kabul ediyorum; Ben ölülerin dirilişini ve ahiret hayatını bekliyorum. Amin.

ATANAS İMANI

Kurtarılacak olan kişi her şeyden önce Katolik inancına sahip olacaktır.

Herkes dışında hangi inanç bütün ve lekesiz kalır, şüphesiz o, ebediyen yok olacaktır.

Ve Katolik inancı şudur: Üç kişide tek bir Tanrı'ya ve tek bir Tanrı'da üç kişiye taparız, ne kişileri karıştırırız, ne de özü böleriz.

Çünkü Baba'nın bir Kişisi, Oğul'un başka bir Kişisi vardır. ve Kutsal Ruh'tan bir diğeri.

Ama Baba'nın, Oğul'un ve Kutsal Olan'ın Tanrılığı Ruh birdir, yücelik eşittir, yücelik sonsuzdur.

Baba nasılsa, Oğul da öyledir ve Kutsal Ruh da böyledir.

Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır ve Kutsal Ruh yaratılmamıştır.

Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz,

ve Kutsal Ruh anlaşılmaz.

Sonsuz Baba, sonsuz Oğul ve Kutsal Ruh sonsuz.

Ve yine de onlar üç ebedi değil, tek bir ebedidir.

Çünkü üç yaratılmamış ve üç anlaşılmaz yoktur; bir yaratılmamış ve bir anlasılmaz vardır.

Aynı şekilde Baba her şeye kadirdir, Oğul her şeye kadirdir ve Yüce Kutsal Ruh.

Ve yine de onlar üç kudret sahibi değil, tek bir kudret sahibidir.

Yani Baba Tanrı'dır, Oğul Tanrı'dır ve Kutsal Ruh da Tanrı'dır.

Ve yine de onlar üç Tanrı değil, tek Tanrıdır.

Aynı şekilde Baba Rab, Oğul Rab ve Kutsal Ruh da Rab'dir.

Ve yine de üç Lord değil, tek bir Lord.

Çünkü Hristiyan hakikati bizi her insanı kendi başına hem Tanrı hem de Tanrı olarak kabul etmeye mecbur kılmaktadır. Kral.

Dolayısıyla Katolik inancına göre üç tane olduğunu söyleyemeyiz. Tanrılar veya üç Lord.

Baba hiçbir şeyden yaratılmamıştır, ne yaratılmıştır ne de doğmuştur.

Oğul yalnızca Baba'dandır; yaratılmamış, yaratılmamış, doğmuştur.

Kutsal Ruh Baba'dan ve Oğul'dandır, ikisi de yaratılmamıştır. ne yaratıldı ne de doğuruldu, ancak devam ediyor.

Yani tek bir Baba var, üç Baba değil; üç Oğul değil, bir Oğul; Üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh.

Ve bu Teslis'te hiçbiri diğerinden önce ya da sonra değildir; hiçbiri değil diğerinden daha büyük veya daha az;

Ancak bu üç şahsın tamamı birlikte ebedi ve eşittir; dolayısıyla, daha önce de belirtildiği gibi, her şeyde, Üçlü Birlik'teki Birliğe ve Birlik'teki Üçlü Birlik'e tapınılmalıdır.

Bu nedenle kurtarılacak olan kişi şöyle düşünmeye mecburdur:

Üçlü.

Ayrıca, sonsuz kurtuluş için Rabbimiz İsa Mesih'in enkarnasyonuna da sadakatle inanması gerekir.

Çünkü doğru iman, inanmamız ve itiraf etmemizdir; Tanrı'nın Oğlu Rab İsa Mesih, Tanrı ve İnsandır;

Baba'nın özünün Tanrısı, dünyalardan önce doğmuştur; ve dünyada doğmuş, annesinin özünden olan adam;

Makul bir ruha ve insan bedenine sahip olan mükemmel Tanrı ve mükemmel insan.

Tanrılığına dokunduğu için Baba'ya eşittir; ve onun erkekliğine dokunduğu için Baba'dan aşağı düzeydedir;

O, Tanrı ve insan olmasına rağmen iki değil birdir İsa;

Birincisi, Tanrılığın bedene dönüştürülmesiyle değil, erkekliğin Tanrı'ya dönüstürülmesiyle;

Tamamen bir, özün karışıklığıyla değil, kişiliğin birliğiyle.

Çünkü makul ruh ve beden tek bir insan olduğu gibi, Tanrı ve insan da tek bir Mesih'tir:

Kurtuluşumuz için acı çeken, cehenneme inen, üçüncü gün ölümden dirilen O göğe yükseldi, Yüce Tanrı Baba'nın sağında oturuyor ve oradan dirileri ve ölüleri yargılamak icin gelecek.

O'nun gelişiyle bütün insanlar bedenleriyle yeniden dirilecekler ve kendi çalışmalarının hesabını verecek.

Ve iyilik yapmış olanlar sonsuz yaşama kavuşacaklar; ve kötülük yapanlar sonsuz ateşe.

Bu, bir erkeğin dışında inandığı Katolik inancıdır. sadakatle ve kararlılıkla kurtarılamaz.

KALKEDON TANIMI

Bu nedenle, kutsal Babaları izleyerek hepimiz hep birlikte insanlara tek ve aynı Oğul'u, Rabbimiz'i tanımayı öğretiyoruz. İsa Mesih, hem Tanrılıkta hem de insanlıkta tamamlanmış, gerçek Tanrı ve gerçekten insan, aynı zamanda makul bir ruh ve bedenden oluşuyor, Tanrılığı açısından Baba ile aynı özden [homoousios] ve aynı zamanda tek bir özden oluşuyor erkekliğini gelişitirirken bizimle; günah dışında her bakımdan bizim gibi; Onun çağlardan önce Baba'dan doğan Tanrılığına gelince; ama yine de onun, biz insanlar için ve kurtuluşumuz için, Tanrı taşıyıcısı [theotokos] Meryem Ana'dan doğan erkekliğine gelince; tek ve aynı Mesih, Oğlum,

Tanrım, tek doğan, iki tabiatta, karışıklık olmadan,

değişmeden, bölünmeden, ayrılmadan; doğaların ayrımı hiçbir şekilde birlik tarafından iptal edilmez; bunun yerine her doğanın özellikleri korunur ve bir kişi ve geçim [hipostaz] oluşturmak için bir araya gelir, bölünmüş veya iki kişiye ayrılmış olarak değil, tek ve aynı Oğul ve Tek doğan Tanrı Sözü, Rab İsa Mesih; Tıpkı en eski zamanlardan beri peygamberlerin ondan söz ettiği, Rabbimiz İsa Mesih'in kendisinin bize öğrettiği ve Babalarımızın inancının bize aktarıldığı gibi.

Ek 2:



YANSITAN MODERN DİNİ HAREKETLER ESKİ KRİSTOLOJİK SAPKINLIKLAR

Bu ciltte yer alan dini grupların çoğu, İsa'ya çok yakın olan bir Kristolojiyi dile qetirmişlerdir.

İlk dört ekümenik tarafından belirtildiği gibi ortodoks pozisyona karşı tartışılan ve tartılan Kristolojiler kilise konseyleri. Tabloya yalnızca Mesih'in kişiliği ve onun insani ve ilahi doğasıyla ilgili olarak açıkça belirtilen bir konuma sahip olan gruplar dahil edilmiştir.

altında. Ayrıca, erken dönem Kristolojik konumlara çizilen paralelliklerin, yalnızca temsil edilen grubun ana motiflerini yakalamaya çalışan geniş paralellikler olma niyetinde olduğu da helirtilmelidir.

MODERN PRODUCES SPOKE	CAPSILI STRUMBY	ANCIENTEVENTOROSP
1. Branch Southber.	Divine and hyman makers of Const and stocks organize with so contractions between the sec-	Solvinon
2. Contaction	Oneten through—God is one parson and one was not manifested is different modes.	Social Contraction of the Contra
I. Shipping God	Confidential two violets force and abeginning	Victoriations Asie spain
8. Christolylamian	Incle sound for his own time and you confused only with respect to this determinent. They deep very unique dwise solates of Clinics	Medicinins (dasha
1. Orean Secret	four piceured one return only— interior nation. He Chry, 6.4 Systems.	Decries Section
C. Clust of Ebbs Undersunding	Security Souther bot Soid the Souther	Associ
T. Church Universit and Transplant	"Rose" and "Christ" are bre separate concepts, listle-vise a man elso hard man'n 1.800 point light	Scotlabo
8. Onice Street	Christian indivelling principle	Sections
statement Charth of Carth-lair a The forces Movement	Date and locale union of Clinic an strally opened, with no construction between the two	Secolistics
C. Instructional District of Ageing Wadon	God currier be artifate provided at the perform, Jerus curried by God	Therian Sectionships Janesia
11. about thomas	telus had a begin sligger the swand Sop of God	Maria
12 Moreowan	leur' dely i so som arigur tras al ot terumbol	to nullpander-has of Oberan, November and Descrip Novanikober

PRODURE RESIDENCES GROUP	CADSUM SERVICES	ANOTHER CHRISTOLOGY
Zóhereu Perekoszácis	God is not a filedy of three persons, and the eyerca, but of one examps and person meditaries in three of freed modes and in different characterists.	Vocaliticarthinius Sobelianius
14 Belgousscelor	"resul" is to be dishipathet from "the Orda"	Shorkes Georgical
15 Soldwares	Chilantogra identical with Seligious Sperva and Wind Sources	Alter of Ebookury
TE. Searcheologyperver	"bejo" is to be distinguished from "the Chied" beautives seems to make the bedge as "buy visition, and activity" are segreta of one provisi, existings.	Nedpolymber Publishersenhanker Sabellanijas
17. Passinghy	less to these in the sometime is all possin on the fire. Notes of those was treatly future.	fine of Assimons and Constitute
16 Unitiation Chara	levul body retrained in the grave vibilities spith how to feature. South fresh was an artifecturation anothers.	Georgical Sectorization
15 DelyStocisfChipsielly	house therebe of a particular perior	Shorter Shortes
20. Hoterta Society	lecus body clast this is inequalitizant lecus divinity is usely important.	Vocqtystati
21 No Way Investigated	leuce it size One Oncourse God current die Perco vien harman.	VirtoAvion Assiste
21 Ser Westberde Cheng) of Contributioning continue	The body Dud, deed on the cross your year the time hardy flat you to deed from the door of their result was tracked, the procured of single discernation.	Uniciplysition

Ek 3:

Tarikatlar, Mezhepler ve Dini Gruplar Dünya Dinlerinden Kaynaklanan

Pek çok kült, mezhep ve dini grup, temel dini geleneklerin çeşitli etkilerinden doğmuştur. Ekteki çizelgeler bu süreci şematize etmeye ve birçok dini grubun öğretilerini nereden edindiğine dair kuşbakışı bir görünüm vermeye çalışmaktadır.

1. Hıristiyanlığın Mezhepleri



2. Okültizm Mezhepleri



3. İSLAM'IN MEZHEPLERİ



4. BUDİZMİN MEZHEPLERİ



- a. Mahayana Buddhism
- b. Theravada Buddhism
- c. Nichiren Shoshu Buddhism
- d. Soka-Gakkai
- e. Zen Buddhism

5. HİNDUİZMİN MEZHEPLERİ



Kaynakça

GENE

E KİTAPLAR
Anderson, Sör Norman, ed. Dünya Dinleri . Grand Rapids: Eerdmans, 1977.
Ankerberg, John ve John. Kült İzleme: Ruhsal Aldatma Hakkında Bilmeniz Gerekenler. Wel-don: Harvest House, 1999. Harvest House, 1999.
Antes, Peter, Armin W. Geetz ve Randi R. Warne, eds. Din Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2004.
Anthony, Dick ve Thomas Robbins. "Beyin Yıkama ve Totaliter Etki." Sayfalar 457–71, cilt. 1, VS Ramachandran (ed.), İnsan Davranışı Ansiklopedisi. San Diego: Akademik Basın. 1994.
(1995). "İhmal, Baskı ve Dini İnancın Korunması." Kilise ve Devlet Dergisi 37 (1995): 509–36. ve Durum 37 (1995): 509–36.
(1995) "Dini Totalizm, Şiddet ve Örnek Dualizm: Dışsal Modelin Ötesinde." Terörizm ve Siyasi Şiddet 7 (1995): 10–50.

- _____. "Sözde Bilim ve Azınlık Dinleri: JeanMarie Abgrall'ın Beyin Yıkama Teorilerinin Bir Değerlendirilmesi." Sosyal Adalet Arastırması 12 (1995): 421–56.
- Appel, Willa. Amerika'daki Kültler: Cennet İçin Programlanmıştır. New York: Holt, Rinehart ve Winston, 1983. 1983.
- Bainbridge, William S. Dini Hareketlerin Sosyolojisi. New York: Routledge, 1997. Hareketler. New York: Routledge, 1997.
- Barrett, DV Yeni İnananlar: Mezhepler, Kültler ve Alternatif Dinler Üzerine Bir Araştırma. Delhi, Ind.: Sterling Publishers, 2001.
- Beck, Hubert F. Kültlere Nasıl Cevap Verilir. Yanıt Serisi. St.Louis: Concordia. 1977.
- Beckford, James A. Kült Tartışmalar. Londra ve New York: Tavistock, 1985. New York: Tavistock, 1985.
- Bjornstadt, James Sahtekarlıklar Kapınızda. Glendale, Kaliforniya: Gospel Light, 1974.
- Boa, Kenneth. Kültler, Dünya Dinleri ve Okült. Wheaton: Scripture Press, 1990.
- Bromley, David ve J. Gordon Melton, editörler. Tarikatlar,

Din ve Şiddet. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 2002. Üniv. Basın, 2002.

Cohen, Daniel. Yeni İnananlar. New York: Ballantine, 1975. 1975.

Collins, John J. Kült Deneyimi: Kültlere, Geleneklerine ve İnsanların Onlara Neden Katıldığına Genel Bir Bakış. Sprinafield. Illinois: CC Thomas. 1991.

Cox, Harvey. Doğuya dönüyoruz. New York: Simon ve Schuster, 1977.

Davis, Derek, ed. Amerika'da Yeni Dini Hareketler ve Dini Özgürlük. Waco: Baylor Üniv. Basın. 2002.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dini Kuruluşlar Rehberi. 2. baskı. Falls Kilisesi. Virginia: McGrath. 1982.

Edwards, Christopher. Allah için deliriyorum. Englewood Cliffs, NI: Prentice-Hall, 1979.

Ellwood, Robert S. Alternatif Sunaklar: Amerika'da Geleneksel Olmayan ve Doğu Maneviyatı.

Chicago: Üniv. Chicago Press, 1979.

. Modern'de Dini ve Manevi Gruplar Amerika. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.



- Hasan, Steven. Kült Zihin Kontrolüyle Mücadele. Rochester, Virginia: Park Caddesi, 1990.
- Hefley, James C. Gençlik Uyuyanlar. Wheaton, Illinois: Victor, 1977.
- Hexham, I., S. Rost ve J. Morehead II, eds.
- Yeni Dini Hareketlerle Karşılaşmak: Bütünsel Evanjelist Bir Yaklaşım. Grand Rapids: Kregel, 2004.
- Hoekema, Anthony A. Dört Büyük Kült. Grand Rapids: Eerdmans, 1963.
- Hunt, Dave. Kült Patlaması. Eugene, Oregon: Harvest House, 1980.
- Jenkins, P. Mistikler ve Mesihler: Amerikan Tarihinde Kültler ve Yeni Dinler. Oxford: Oxford Üniv. Basın. 2001.
- Kaiser, Thomas ve Jacqueline Kaiser. Yanılsamanın Anatomisi: Dini Kültler ve Yıkıcı İkna. Springfield, Illinois: CC Thomas, 1987.
- Lane, David C. Kültleri ve Manevi Hareketleri Anlamak. Albany, NY: Del Mar, 1989.
- Larson, Bob. Larson'un Kültler Kitabı. Wheaton, Illinois:





1976

- Needleman, Jacob ve George Baker, der. Yeni Dinleri Anlamak. New York: Seabury, 1979.
- Parrinder, Jeffrey. Hıristiyan Olmayan Dinler Sözlüğü. Philadelphia: Westminister, 1971.
- Partridge, C. ve Douglas Groothuis, der. Batı Dünyasında Çağdaş Din Sözlüğü. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2002.
- Passantino, Robert ve Gretchen Passantino. Kapınızdaki Tarikatçılara Yanıtlar. Eugene, Oregon: Harvest House, 1981.
- Patrick, Ted. Çocuklarımızı Bırakın. New York: Dutton, 1976.
- Pavlos, Andrew J. Kült Deneyimi. Westport, Connecticut: Greenwood, 1982.
- Pement, Eric ve Keith Edward Tolbert. 1991 Kültler Dizini. Trenton, Michigan: Amerikan Dini Merkezi, 1991.
- Peterson, William J. Şu Meraklı Yeni Kültler. New Canaan, Connecticut: Keats, 1975.
- Rodos, Ronald. Tarikatların ve Yeninin Mücadelesi

Dinler: Tarihleri, Doktrinleri ve Bizim Yanıtımız İçin Temel Kılavuz. Grand Rapids: Zondervan, 2001.
Robbins, Thomas ve Dick Anthony, der. Güvendiğimiz Tanrılara: Amerika'da Dini Çoğulculuğun Yeni Kalıpları. New Brunswick, NJ: İşlem, 1981.
Robertson, Irvine. Tarikatlar Neye İnanıyor? 2. baskı. Chicago: Moody Press, 1979.
Rudin, James ve Marcia Rudin. Hapishane mi, Cennet mi? Yeni Dini Kültler. Philadelphia: Kale, 1980.
Sargant, William. Zihin Savaşı: Dönüşüm ve Beyin Yıkamanın Fizyolojisi. Garden City, NY: Doubleday, 1957.
Scheflin, Alan ve Edward Opton. Zihin Manipülatörleri. New York: Paddington, 1978.
Schein, Edgar H. Zorlayıcı İkna. New York: Norton, 1961.

Shupe, Anson D., Jr. Yeni Dinler Üzerine Altı Alternatif Perspektif: Bir Vaka Çalışması Yaklaşımı. New York: Mellen, 1981.

_, ve David G. Bromley. Belgesel Bir Tarih

Amerikan Kült Karsıtı Hareket, New York: Mellen, 1981.

· Yeni Kanunsuzlar: Program Kaldırıcılar, Tarikat Karşıtları ve Yeni Dinler. Beverly Hills, Kaliforniya: Sage, 1980.

_____. Garip Tanrılar: Büyük Amerikan Kült Korkusu. Boston: İsaret, 1981.

Shupe, Anson D., Jr., Roger Spielmann ve Sam Stigall.
"Programın Kaldırılması: Yeni Şeytan Çıkarma." American Behavioral
Scientist 20 (1977): 941–56.

Efendim, James W. Yan Kapıdaki Evren. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1970.

Smith, Huston. İnsanların Dinleri. New York: Harper ve Satır, 1958.

Kıvılcımlar, Jack. Zihin Bükücüler. Nashville: Nelson, 1977.

Spittler, Russell. Kültler ve İzmler. Grand Rapids: Baker, 1962

Starkes, M. Thomas. Popüler Kültlerle Yüzleşmek. Nashville: Broadman, 1972.

Stoner, Carroll ve Joanne Parke. Tüm Tanrı'nın Çocukları . Radnor, Pennsylvania: Chilton, 1977.

- Streiker, LD Tarikatlar Geliyor. Nashville: Abingdon, 1977.
- Tanis, Edward J. Mezheplerin Öğrettiği Şey. Grand Rapids: Baker, 1958.
- Ungeleider, J. Thomas. Yeni Dinler: Kült Olgusuna Bakış. New York: Merck, Sharpe ve Dohme, 1979.
- Van Baalen, Jan Karel. Tarikatların Kaosu. 4. baskı. rev. Grand Rapids: Eerdmans, 1962.
- Verdier, Paul A. Beyin Yıkama ve Kültler. Hollywood, Kaliforniya: Davranıssal Kosullandırma Enstitüsü. 1977.
- Washington, JR Siyah Mezhepler ve Kültler. New York: Double Day, 1972.
- Watson, William. Kısa Bir Kült Sözlüğü ve Dinler. Chicago: Moody Press, 1991.
- Wessinger, Catherine. Milenyum Nasıl Şiddetle Geliyor: Jonestown'dan Cennetin Kapısına.
- Washington, DC ChathamHouse, 2000.
- Wilson, Bryan R. Mezhepçiliğin Sosyal Boyutları. Oxford: Oxford Üniv. Basın, 1990.

	ed. Yeni Dini Hareketlerin Toplumsal Etkisi. New York: Rose
of Sharo	n, 1981.

Wilson, Herman O. ve Morris M. Womack, eds. İnanç Sütunları. Grand Rapids: Baker, 1973.

Yamauchi, Edwin M. Jesus, Zerdüşt, Buda, Sokrates, Muhammed. Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 1977.

Zaretsky, Irving ve Mark Leone. Amerika'da Çağdaş Dini Hareketler. Princeton, NJ: Princeton Üniv. Basın, 1974.

abakua

Brown, David. İçerideki Işık: Abakua Topluluğu Sanatları ve Küba Kültür Tarihi. Washington, DC: Smithsonian, 2003.

Sloat, Susanna. Abakua'dan Zouk'a Karayip Dansı: Hareket Kimliği Nasıl Şekillendiriyor? Hampshire. Birleşik Krallık: Dans Kitapları, 2002.

Maria Teresa Velez, Tanrılar İçin Davul Çalmak: Yaşam ve Felips Garcia Villamil'in Zamanları , Santero, Palero ve Abakua: Latin Amerika ve Karayipler'de Çalışmalar

Müzik. Philadelphia, PA.:
Tapınak Üniv. Basın, 2000.
THEAETERÎUS TOPLULUĞU
Elwood, Robert. "UFO Dini Hareketleri." Amerika'nın Alternatif Dinleri'nin 393-400. Sayfaları . Timothy Miller, ed. Albany: Devlet Üniv. New York Press, 1995.
Keneipp, Brian C. EarthLight Operasyonu, Los Angeles, Kaliforniya: Aetherius, 2000.
Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.
Yeni Çağ Ansiklopedisi. Detroit: Gale Araştırması, 1990.
ALAMO HIRİSTİYAN VAKFI
Alamo, Tony. Tony Alamo'nun Haham Nur'a Cevabı . (Alamo Kilisesi tarafından yayınlanan broşür, nd).
Papa'nın Sırları. (Alamo tarafından yayınlanan broşür Kilise, nd).

- "Alamo Teşkilat'ın Sisteme Zehirli Olduğunu İddia Ediyor."
 Southwest Times Record (Fort Smith, Ark.) (23 Haziran 1982).
 "Alamo Vakfı." US Magazine (6 Mart 1979). 18–20.
- "Alamos Çocuk Velayeti Davasında Psikiyatrik Test Son Tarihini Kacırdı." Charleston Gazetesi (1 Ağustos 1986), 3A.
- "Alamo Psikiyatri Sınavına Girmek İçin Baskı Yaptı." Charleston Gazetesi (24 Temmuz 1986), 13A.
- İskender, David. "Alamos'u hatırla." Hümanist (Ocak-Şubat 1990): 43.
- Cole-Bivine, Lois (Hıristiyan Araştırma Enstitüsü Araştırma Danışmanı). Yazara mektup (4 Ocak 1980).
- "Tarikat Yerel Üye Alımına Başlıyor." Yurttaş Özgürlüğü Vakfı Haberleri, 7 no. 12 ve 8 hayır. 1 (1982 ve 1983). Prospect Press'ten (Brooklyn, NY) yeniden basılmıştır (11 Kasım 1982).
- Flippo, Chet. "Alamos Kuşatması." People's Weekly (13 Haziran 1983), 29–34.
- "Kaçak Tarikat Lideri Florida'da Tutuklandı." New York Times (6 Temmuz 1991). 9.

"Dernek gereği suçlu." Kayıt Ol (Anaheim, Kaliforniya) (Şubat. 6, 1983), C7.

Mather, George (Hıristiyan Araştırma Enstitüsü Araştırma Danışmanı). Yazara mektup. (21 Ağustos 1984).

Perrin, Gregory. "Tarikat Yerel Üye Alımına Başlıyor." Prospect Press, (Kasım 1982), 11–24.

ANANDA MARGA YOGA TOPLULUĞU

"Bir Kültler Kataloğu: Mesih'in Tanrılığı Üzerinde Durdukları Yer." Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 1.

"Ananda Marga, İnanç'ı Yaşamak İçin Çağırdı." Los Angeles Times (7 Şubat 1976), bölüm 1:21.

Andamurti, Shrii Shrii. Baba'nın Lütfu: Shrii'nin Söylemleri Shrii Anadamurti. Los Alto Hills, Kaliforniya:

Ananda Marga, 1973.

Ananda Marga: Temel Felsefe. Ananda Marga Yayınları (10 Şubat 2001).

"Ananda Manevi Aile Mektubu." Manevi Aile Mektubu. Nevada Şehri, Kaliforniya: Yoga Bursu. Ananda Sutram. Ananda Marga Yayınları (10 Ekim, 2001).

Bowker, John. Oxford Dünya Dinleri Sözlüğü. Oxford: Oxford Üniv. Basın. 1997.

"FBI Tarikatın Terörist Kampını Yönettiğine İlişkin Raporları Araştırıyor." Register (Anaheim, Kaliforniya) (15 Ağustos 1982), A26.

"Hindistan Dini Mezhep Üyelerinin Cinayetlerini Soruşturacak." New York Times (5 Mayıs 1982).

Lukas, Pam. "Ananda İsa'ya Karşı." (Yazar tarafından Ananda'nın kişisel ifadesi ve yalanlanması.)

Mather, Sharon (Hıristiyan Araştırma Enstitüsü Araştırma Danışmanı). Yazara mektup. (19 Eylül 1983).

İNGİLİZ-İSRAELİZM, İNGİLİZ-İSRAİLİZM

Allen, JH Yahuda'nın Asası ve Yusuf'un Doğuştan Hakkı . 6. ed. Boston: Beauchamp, 1918.

Godbey, Allen H. Kayıp Kabileler: Bir Efsane - İbrani Tarihini Yeniden Yazmaya Yönelik Öneriler.

Durham, NC: Duke Üniv. Basın, 1930.

Durham, NC: Duke Üniv. Basın, 1930.

Haggart, JAB "Fasulye Sırığındaki Jack." Kingdom Digest 27/10 (Ekim 1977): 16–29.

Heydt, Henry J., "İngiliz-İsrailizmin Yanılgısı."

Seçilmiş İnsanlar 68/8 (Nisan 1963): 14-16.

Martin, Walter R. Kültlerin Krallığı. 2. baskı.

Minneapolis: Bethany, 1977.

ANTROPOZOFÍK TOPLUM

"Bir Tarikatlar Kataloğu: Tanrının Tanrısı Üzerinde Durdukları Yer Tanrım. Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 1.

Beredene, Jocelyn. Mesih'in İşi Ne Fark Yarattı? Hudson, NY: Antroposofik, 1979.

Bott, Victor. Antroposofik Tıp, Spiritüel Bilim ve Şifa Sanatı. Hudson, New York:

Antroposofik, 1984.

Klocek, Dennis. Bilgi, Öğreti ve Gizemlinin Ölümü. 20-24 Şubat 2000'de West Coast Waldorf Öğretmenler Konferansı'nda altı ders verildi. Fair Oaks, Kaliforniya: Rudolf Steiner College Press, 2000.





bölüm 6.

Björnstadt, James. Yirminci Yüzyıl Kehaneti - Jean Dixon; Edgar Cayce. Minneapolis: Bethany, 1969.

Cayce, Edgar ve ark. Bir Tanrı Arayışı. 2 cilt. Virginia Beach, Virginia: Araştırma ve Aydınlanma Derneği, 1968.

Cerminara, Gina. Edgar Cayce Yeniden Ziyaret Edildi. Virginia Plajı-

- Norfolk, Virginia: Donning, 1983.
- Drummond, Richard H. Kiliselere İlişkin İsa Mesih, Hıristiyanlık ve Edgar Cayce Okumaları. Virginia Beach, Virginia: Araştırma ve Aydınlanma Derneği, 1978.
- Furst, Jeffrey. Edgar Cayce'nin İsa'nın Hikayesi. New York: Korkak-McCann, 1969.
- "Röportaj: Lynn Sparrow." Güncelleme, Üç Aylık Yeni Dini Hareketler Dergisi 7/1 (Mart 1983): 15–24.
- Johnson, K.Paul. Bağlamda Edgar Cayce: Okumalar. Albany: Devlet Üniv. New York Press'ten. 1998.
- Karp, Reba A. Edgar Cayce Şifa Ansiklopedisi. New York: Warner, 1988.
- Kittler, Glen D. Edgar Cayce, Ölü Deniz Parşömenleri Üzerine. New York: Warner. 1988.
- Langley, Noel. Edgar Cayce Reenkarnasyon üzerine. New York: Ciltsiz Kütüphane, 1967.
- Lucus, Philip. 1995. "Araştırma ve Aydınlanma Derneği: Yeni Çağın Kurtardığı."
- Amerika'nın Alternatif Dinleri'nin 353-61. Sayfaları . Ed. Timothy Miller. Albany: Devlet Üniv. New York Press'in,

1995

Melton, J. Gordon. "Edgar Cayce ve Reenkarnasyon: Dini Semboloji Olarak Geçmiş Yaşam Okumaları." Syzyqy: Alternatif Din Dergisi ve

Kültür 3 (1994). Journal of Cayce'de çevrimiçi olarak yeniden basıldı Calısmalar.

_____. "Edgar Cayce." Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. (Detroit:
Gale Research. 1996). 690–91.

Miller, Shane. Kendini Anlamak İçin Bir El Kitabı Olarak İncil. Virginia Beach, Virginia: ARE Press, 1967.

Montgomery, John Warwick. Beylikler ve Yetkiler. Minneapolis: Bethany, 1973.

Oku Anne. Edgar Cayce, İsa ve Kilisesi üzerine. Yeni York: Warner. 1988.

Reed, Henry. Edgar Cayce, Daha Yüksek Seviyenize Kanal Olmak Üzerine Benlik. New York: Warner. 1988.

"Uyuyan Peygamber." Güncelleme, Üç Aylık Yeni Dini Hareketler Dergisi 7/1 (Mart 1983): 12–14.

Smith, A. Robert. Hugh Lynn Cayce: Babamınki Hakkında

Smith, A. Robert. Hugh Lynn Cayce: Babamın İşi Hakkında: Edgar Cayce'nin Oğlunun İnanılmaz Hikayesi .

Virginia Beach-Norfolk, Virginia: Donning, 1988.

Stearn, Jess. Edgar Cayce: Uyuyan Peygamber. New York: Doubleday, 1967.

Şeker, Thomas. Bir Nehir Var: Edgar Cayce'nin Hikayesi. Virginia Beach, Virginia: ARE Press, 1989.

Thurston, Mark. Edgar Cayce'nin Milenyum Kehanetleri: Edgar Cayce'den Gelecek Yüzyıla İlişkin Tahminler. New York: Barnes ve Noble. 1997.

Wilson, Colin. Gizli: Bir Tarih. New York: Rastgele Ev, 1971.

AUM ŞİNRİKYO

Braket, David W. Kutsal Terör: Tokyo'daki Armageddon. Boston: Weatherhill, 1996.

Kaplan, David E. ve Andrew Marshall. Dünyanın Ucundaki Tarikat: Aum Shinrikyo. New York: Taç, 1996.

Leitenberg, Milton. "Aum Shinrikyo'nun Biyolojik Silah Üretme Çabaları: Yanlış Bilginin Seri Yayılmasına İlişkin Bir Örnek Olay." Terörizm ve Siyasi Şiddet 11 (Kış 1999): 149-58.

Lewis, James R., ed. Syzygy: Alternatif Din ve Kültür Dergisi, 8 (Ocak-Şubat, 1999). AUM Shinrikyo hakkında 12 makale.

Lifton, Robert J. Dünyayı Kurtarmak İçin Yok Etmek:

Aum Shinrikyo, Kıyamet Şiddeti ve Yeni Küresel Terörizm. New York: Büyükşehir, 2000.

Metraux, Daniel A. Aum Shinrikyo'nun Japon Toplumu Üzerindeki Etkisi. Lewiston, NY: Mellen, 2000.

Okuyucu, Ian. Çağdaş Japonya'da Dini Şiddet: Aum Shinrikyo Örneği. Richmond, Birleşik Krallık: Curzon, 2000.

. Burs, Aum Shinrikyo ve Akademik Bütünlük. Nova Religio, 2000.

Rosenau, Willem. "Aum Shinrikyo'nun Biyolojik Silah Programı: Neden Başarısız Oldu?" Çatışma ve Terörizm Çalışmaları 24 (Temmuz-Ağustos 2001), 289–93.

THEBAHA, IFAITH

Adamson, Hugh C. Bahailerin Tarihsel Sözlüğü,i

İnanç, Lanham, Maryland: Korkuluk, 1998.

"Bir Tarikatlar Kataloğu: Tanrının Tanrısı Üzerinde Durdukları Yer Tanrım, Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 1. Bizden olmayan biri. Sözleşme ve Yönetim. Wilmette, Illinois: Baha, Publishing Trust, 1971. Anonim, Baha-i İnancın İlkeleri, Wilmette, Ill.; Baha,i Publishing Trust, nd Bahai Öğretileri: Evrenin Yeniden Dirilen Bir Modeli. New York: Ronald, 1990. Baha, u, llah. Baha,i Dünya İnancı. Wilmette, hasta: Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1971. Kesinlik Kitabı, Wilmette, Illinois: Baha,i Yayıncılık Güveni, 1970. Baha,u,llah'ın İlanı . Hayfa, İsrail: Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1967. Yedi Vadi. Trans. Ali Kuli Khan, Chicago: Baha, i Yavıncılık Vakfı, 1906. Yedi Vadi ve Dört Vadi.

Trans. Ali Kuli Kahn. New York: Baha,i Publishing Trust,

1936.
Baha,u,llah'ın Üç Tableti . Chicago:
Baha,i Yayınevi, 1918.
Baha, u, llah ve Abdul Baha. Baha,i Kutsal Yazılar. New York: Baha,i Publishing Trust, 1928.
Balch, Robert W., ve ark. "On Beş Yıllık Başarısız Kehanet: Bir Bahai Mezhebinde Bilişsel Uyumsuzlukla Başa Çıkmak." Millennium, Messiahs ve Mayhem'deki 73-90. Sayfalar . Ed. Thomas Robbins ve Susan J. Palmer. New York: Routledge, 1997.
Bowers, Kenneth. Tanrı Yeniden Konuşuyor: Bahai İnancına Giriş . Wilmette, Illinois: Baha,i Publishing Trust, 2004.
Cole, Juan, "Baha İran'ındır." Tarih Bugün (Mart 1990).
Modernite ve Milenyum. New York:
Columbia Üniv. Basmak. 1998.
Collins, William P. Babi ve Bahai İnançları Üzerine İngiliz Dili Çalışmaları Bibliyografyası 1844–1985. New York: Ronald, 1991. Efendi Shoghi. İlahi Adaletin Gelişi. Wilmette, Illinois: Baha,i

Publishing Trust,

1972.
. Baha,i Yönetim. Wilmette, Illinois: Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1968.
İnanç Kalesi. Wilmette, Hasta: Baha,i Yayıncılık Güven, 1970.
Baha,u,llah'ın Dini . Wilmette, Illinois:
Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1971.
Tanrı Geçiyor. Wilmette, Illinois: Baha,i Yayıncılık Güven, 1970.
. Amerika'ya mesajlar. Wilmette, Hasta: Baha, ber Yayıncılık Güveni, 1970.
Baha,i Dünyasına Mesajlar . Wilmette, Illinois:
Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1970.
Vaat edilen gün geldi. Wilmette, Illinois:
Baha,i Yayıncılık Vakfı, 1967.
Baha,u,llah'ın Dünya Düzeni . New York: Knopf, 1932.

Esslemont, JE Baha,u,llah ve Yeni Çağ. 1923.

2003.

Yeniden yazdırın. Wilmette, Illinois: Baha,i Publishing Trust, 1970.
Hatcher, William S. Baha,i Faith, Yükselen Küresel Din. New York HarperCollins, 1990.
Baha,i Faith.Wilmette, Ill.: Baha,i Dağıtımı Servis, 1998.
Maneck, Susan Stiles. "Bahai İnancında Kadınlar." Din ve Kadınlar (1994), 211–27.
McGlinn, Sen. "Bahai Öğretilerinden Devlet Teolojisi", Journal of Church and State 41 (Sonbahar 1999), 697–724.
Miller, William McElwee. Baha,i Dini: Tarihi ve Öğretileri. Güney Pasadena, Kaliforniya: William Carey Kütüphanesi, 1974.
. Baha-i İman Nedir ? Büyük Rapids: Eerdmans, 1978.
Bahai Dünya İmanı Nedir? (Kitapçık.)
Santa Ana, Kaliforniya: CARIS, 1976.
Sears, William. Güneşi Serbest Bırakın: Bahai İnancının Erken

Tarihi . Yeniden yazdırın. Willmette, Illinois: Baha,i Publishing,

Ekşi, Michael. Hz.Bahaullah'ın Hıristiyanlara yazdığı Levih Üzerine Bir İnceleme. Oxford, Birlesik Krallık: Oneworld, 1990.

BHAGWAN SHREE RAJNEESH

Abbott, Carl. "Ütopya ve Bürokrasi: Rajneeshpurum, Oregon'un Düşüşü." Pacific Historical Review (Şubat 1990): 77.

"Avrupa'da Asya Dinleri." Güncelleme 7, hayır. 2 (Haziran 1983).

"Bhagwan'ı yakalamak." Newsweek (11 Kasım 1985), 32.

"Esalen Doğu'da 'Tanrı Efendim'." Zaman (16 Ocak 1978), 59.

"Güle güle Guru." Newsweek (25 Kasım 1985), 50.

Gordon, James S. "Kült Liderler: Mutlak Güç Nasıl Yozlaşır." Utne Okuyucu (Mart-Nisan 1989), 136.

_____. Altın Guru. New York: Viking-Penguen, 1988.

"Son Rajneesh Komünü Kapandı." Blade Tribune (20 Ekim 1986), 8.

Mano, Keith D. "Rajneesh'te Akşam Yemeği." Ulusal İnceleme (7 Nisan 1989).

,	h, Bhagwan Shree. Hardal Tohumu. San isco: Harper & Row, 1975.
·	Ateş Gibi Kelimeler. San Francisco: Harper ve
Satır, 19	76.

"Bhagwan'ın Günahları." India Today (Haziran 1982), 135.

ŞUBE DAVIDIANLARI

Anthony, Dick ve Thomas Robbins. "Dini Totalizm, Şiddet ve Örnek Dualizm." Terörizm ve Siyasi Şiddet 7 (1995): 10– 50.

Houteff, Victor. "Çoban Asası" Konusunda Büyük Tartışma Waco, Teksas: Universal Publishing, 1954.

Lewis, James R., ed. Küllerden: Waco'yu Anlamak. Lanham, Maryland: Rowman ve Littlefield, 1994.

Moore, Carol. Davidian Katliamı. Franklin, Tenn.: Eski İletişim, 1995.

Reavis, Dick J. Waco'nun Külleri. New York: Simon ve Schuster, 1995.

Tabor, James D. ve Eugene V. Gallagher. Neden Waco? Amerika'da Kültler ve Dini Özgürlük Savaşı. Berkeley, Kaliforniya: Üniv. California Press, 1995.

Thibodeau, David. Waco Adında Bir Yer: Hayatta Kalanın Yeri Hikaye. New York: Halkla İlişkiler, 1999.

Wright, Stuart A., ed. Waco'daki Armageddon: Şube Davidian Çatışmasına Eleştirel Bir Bakış. Chicago: Üniv. Chicago Press'ten. 1995.

Branhamizm

Branham, William M. Davranış, Düzen, Kilise Doktrini. Jeffersonville, Ind.: Sözlü Söz, 1973.
Evlilik ve Boşanma. Cilt The Spoken Word'ün 3, Sayı 13'ü. Jeffersonville Jeffersonville, Ind.:
Sözlü Söz, 1965.
Sorular ve cevaplar. Jeffersonville, Indiana:
Sözlü Söz, 1961.
Gelin Ağacının Restorasyonu. Cilt The Spoken Word'ür 3, Sayı 15'i. Jeffersonville Jeffersonville, Ind.: Sözlü Söz, 1982.

- ____. Konuşulan Söz. Jeffersonville, Ind.: Konuşulan Kelime, 1972.
 ____. Birleştirici Zaman ve İşaret. Cilt 6, Sayı 10
 Konuşulan Söz. Jeffersonville, Ind.: Sözlü Söz, 1963.
- Harrel, Ed ve C. Douglas Weaver. Şifacı Peygamber William Marion Branham: Amerikan Pentikostalizminde Peygamberlik Üzerine Bir Araştırma. Macon, Ga .: Mercer Üniv. Basın. 2000.
- Jorgenson, Owen. Doğaüstü: William Branham'ın Hayatı. Tuscon, Arizona: Tuscon Tabernacle, 1994.
- Rab Tanrı Konuştu. William Branham'ın inanç ve kehanetlerinin ses kayıtları, Jeffersonville, Ind., nd
- Stadsklev, Julius. William Branham: Bir Peygamber Güney Afrika'yı Ziyaret Ediyor. Minneapolis, Minnesota: np, 1952.
- Wilson, DJ "William Marion Branham." Pentikostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğünde 95-97. Sayfalar . Ed. Stanley M. Burgess ve Gary B.
 - McGee. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

BUDİZM: THERAVADA, ZEN, SOKA GAKKAI,

Mahayana

Baker-Roshi, Richard. Orijinal Zihin: Batı'da Zen Uygulaması. New York: Riverhead/Penquen, 2005.

Barrett, TH Li Ao: Budist, Taocu veya Neo Konfüçyüsçü. New York: Oxford Üniv. Basın, 1991.

Blotel, John. Taoizm: Ölümsüzlüğe Giden Yol.

Boston: Shambhala, 1979.

Cadge, Wendy. Heartwood: Amerika'da Therevada Budizminin 1. Nesli. Chicago: Üniv. Chicago Press, 2004.

Conze, Edward. Budizm: Özü ve Gelişimi. New York: Harper & Row, 1959.

Coonmarswamy, Ananda K. Hinduizm ve Budizm. New York: Felsefe Kütüphanesi, nd

Delfler, Robert. "Rahip darbesi." Uzak Doğu Ekonomi İncelemesi (Temmuz 1991), 16.

"Şeytanlar ve İlahiyatlar." Newsweek (20 Eylül 1982), 83-84.

Eliot, Charles. Japon Budizmi. New York: Barnes ve

Soylu, 1935.

Elwood, Robert. Kartal ve Yükselen Güneş.

Philadelphia: Westminister, 1974.

Flagler, JM "Japonya'da Bir İlahi." New York Times (26 Kasım 1966), 152.

Gard, Charles Eliot. Budizm. Englewood Kayalıkları, New Jersey: Prentice-Hall. 1961.

"Tanrı-Krallar Ziyareti." Newsweek (17 Eylül 1979), 115.

Guruge, Ananda WP "Altın Çağ." UNESCO Lanham Kuryesi, MD. (Şubat 1991), 25.

Şahin, Patrick. "Yolsuz Yol." Katolik Dünyası (Mayıs-Haziran 1990), 129.

Hickey, Shannon. "Nüfus için sloganlar atılıyor: NSA İç Barış ve Politikacılar İstiyor." Nichiren Shoshu Soka Gakkai, Yeni Batı-San Francisco (Subat 1990), 14.

"Shambhala'nın Gizli Krallığı." Doğal Tarih (Nisan 1983), 51–62.

"Ben İnsanım: Bir Keşiş." Zaman (17 Eylül 1979), 96.

Ikeda, Daisaku. Budizm: Yaşayan Felsefe.

Tokyo: Doğu Yayını, 1974.

Jackson, Peter A. Buddhadasa: Theravada Bud-dhisim ve Tayland'da Modernist Reform. Tayland: İpekböceği Kitapları, 2003.

Kotler, Arnold. ed. Nişanlı Budist Okuyucu. Berkeley, Kaliforniya: Paralaks, 1996.

Küng, Hans, Josef van Ess, Heinrich von Steiten-cron ve Heinz Bechert. Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri: İslam, Hinduizm ve Budizm ile Diyaloğa Giden Yollar. Peter Heinegg'in çevirisi. Garden City, NY: Doubleday, 1986.

Latourette, Kenneth Scott. Budizm'e giriş. Yeni York: Dostluk Basını. 1963.

Masaharu, Anesaki. Japon Din Tarihi. Rutland, Virginia: Tuttle, 1963.

Morgan, Kenneth W., ed. Buda'nın Yolu. New York: Ronald, 1956.

Murata, K. Japonya'nın Yeni Budizmi. New York: Weatherhill, 1969.

"Japonya'da Narita Duraklaması Bonus." Los Angeles Times (21 Mart 1983), bölüm 8.

- "HAYIR. 15 Tayland Raporu: Hıristiyan Tanık ve Budist. Dünya Sesini Duysun: Lozan Ara Sıra Yazıları. Lozan: Lozan Dünya Evanjelizasyonu Komitesi, 1980.
- Okamoto, Richard. "Japonya." Look Dergisi (10 Eylül, 1963), 16.
- "Bir Milleti Kurtarabilecek Tek Adam." Geçit töreni Dergisi (4 Mart 1984), 11.
- Percheron, Maurice. Buda ve Budizm. New York: Harper ve Row, 1957.
- Pratt, JB Budizm'in Hac Yolculuğu. New York: Macmillan, 1928.
- Reishauer, AK Japon Budizmi Çalışmaları. New York: Macmillan, 1917.
- Reuther, Rosemary Radford. "Amerika Budizm'e Kendi Markasını Koyuyor." Ulusal Katolik Muhabiri (Haziran 1989), 15.
- Ringgren, Helmer ve Ake V. Strom. İnsanlığın Dinleri. Philadelphia: Kale, 1967.
- Seager, Richard Hughes. Amerika'da Budizm. New York: Columbia Üniv. Basın. 1999.

- Sedika, Katsuki. Zen Eğitimi: Yöntemler ve Felsefe. Boston: Shambhala, 2005.
- Kısa, Stephen H. "Zen ve Tanrıyı Bilmeme Eylemi." Christian Research Journal (Kıs Baharı 1990), 21–26.
- Smith, Jean, ed. Işıltılı Zihin. New York: Nehirbaşı/ Penguen, 1999.
- Smith, Charles. "Bay Clean'a Kir Atmak: Parti İsyancıları Budist Tarikatının Dönüşüm Kontrolünü Kınadı." Uzak Doğu Ekonomik İncelemesi (Haziran 1988). 32.
- Smith, Huston. İnsanın Dinleri. New York: Harper ve Satır, 1958.
- Kokluyor, John. Bir Budist El Kitabı. Rochester, Virginia: İç Gelenekler Uluslararası, 1991.
- Suzuki, Daisetz T. Budizm'in Özü. New York: Uluslararası Yayın Servisi, 1969.
- _____. Mahayana Budizmi. San Francisco: Man-dala, 1991.
- Suzuki, Shunryo. Zen Zihni, Yeni Başlayanların Zihni. Boston: Shambhala. 2005.

Tambiah, SJ Budizmi ve Kuzey Tayland'daki Ruh Kültleri. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 1970.

Thomas, Edward J. Efsane ve Tarih Olarak Buda'nın Hayatı. New York: Barnes ve Noble. 1956.

Kuzey Amerika'daki Tibet Kültür Kaynakları. 3 boyutlu baskı, güncellendi ve genişletildi. New York: Asya Topluluğu Himalayalar Konsevi. 1979.

Williams, Paul. Mahayana Budizmi: Doktrinsel Temeller. New York: Routledge, 1989. "Zen Tarikatçıları Disiplinlerini Baldy Dağı'nda Uygularlar." Los Angeles Times (25 Temmuz 1982), bölüm 8.

CABİLDO

Daz, Arlene J. Venezuela'da Kadın Vatandaşlar, Patrikler ve Hukuk, 1786–1904. Lincoln: Üniv. Nebraska Press, 2004.

MUM

Johnson, Paul Christopher. Sırlar, Dedikodu ve Tanrılar. New York: Oxford Üniv. Basın, 2002.

TANRI'NIN ÇOCUKLARI, AİLYOFLOVE

"Bir Tarikatlar Kataloğu: Tanrının Tanrısı Üzerinde Durdukları Yer Tanrım. Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 2.
Bainbridge, William S. Ahir Zaman Ailesi: Çocukları Tanrı. Albany: Devlet Üniv. New York Press'ten. 2002.
Berg, David Brant (Musa). Kötü Büyücü İskender. Roma: Aşk Ailesi, 1978.
Temel Mo Harfleri. Hong Kong: Çocukları Tanrım, 1976.
İletişimci. Roma: Tanrının Çocukları, 1977.
Kristal Piramit. Dallas: Tanrının Çocukları, 1973.
Ölüm Kollarınızda! Roma: Aşk Ailesi, 1976.
Penis mi İstiyorsun? Yoksa Kılıç mı? Roma: Tanrının Çocukları, 1976.
Aşk İksiri! Roma: Aşk Ailesi, 1976.
Hayran. Roma: Tanrının Çocukları, 1975.
FF Devrimi. Roma: Tanrının Çocukları, 1976.

 50'de	FF-ers El Kitabı!—Yoğunlaştırılmış Seçilmiş Alıntılar ın Fazla FF Harfinden. Ed. Yargıç Ashtree.	
Rom	a: Tanrının Çocukları, 1977.	
Uçan daireler! Ufolar! Manevi Araçlar . Roma: Tanrının Çocukları, 1973.		
·	Tanrının Fahişesi. Roma: Tanrının Çocukları, 1976.	
·	Grace, Hukuka Karşı. Roma: Tanrının Çocukları, 1977.	
 1971	O, Boşlukta Duruyor. Londra: Tanrı'nın Çocukları, I.	
<u> </u>	İsa ile evli. Londra: Tanrının Çocukları, 1973.	
·	Daha Fazla Gerçek. Roma: Tanrının Çocukları, 1977.	
 Tanrıı	"Tek Kadın." Liderler Kitabı. Londra: Çocukları m, 1974.	
·	Çoban Çubuğu. Roma: Aşk Ailesi, 1978.	
·	Kardan adam. Londra: Tanrının Çocukları, 1972.	
·	Ruh Dünyası. Roma: Tanrının Çocukları, 1977.	
 Tanr	Ekip Çalışması!—Gafers!—Mo FF İpuçları! Roma: ının Çocukları, 1976.	

Sistemi Kazanmak. Roma: Tanrının Çocukları, 1976.
Söz—Yeni ve Eski (Mat. 13:52). Londra: Tanrının Çocukları, 1974.
Tanrının Gazabı! Roma: Tanrının Çocukları, 1977. "Tanrı'nın Eski Çocukları 'Kraliçe' Hikayeyi Anlatıyor." Sonsuzluk (Ocak 1983), 10.

Gibbons, Brian J. Mistik ve Okült Düşüncede Cinsiyet. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 2003.

Lynch, Dalva ve Paul Carden. "Göksel Elitlerin İçinde: Bugün Tanrının Çocukları." Christian Journal (Yaz 1990), 19.

Martin, Walter. Yeni Tarikatlar. Ventura, Kaliforniya: Regal, 1980 Melton, J. Gordon. Tanrı'nın Çocukları, "Aile." İmza Kitapları, 2004.

Moriconi, John. Tanrı'nın Çocukları, Sevgi Ailesi. Downer's Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1980.

Van Zandt, David E. Tanrının Çocuklarında Yaşamak. Princeton, NJ: Princeton Üniv. Basın, 1991.

Hristiyanlık

Roma Katoliklerine Çağrı. Brighouse, İngiltere: Kirklees, ve
Christadelphians İncil Çalışma Grubu. Harfler 1-24. Birmingham, İngiltere: Christadelphian, nd
Foster, Douglas A., Paul M. Blowers, Anthony L. Dunnavant ve D. Newell Williams, eds. Stone-Campbell Hareketi Ansiklopedisi. Büyük Rapids: Eerdmans, 2005.
Norris, Alfred. Yeniden Doğmak. Yorkshire, İngiltere: Aletheia, 1967.
İncil'e inanmak. Yorkshire, İngiltere: Aletheia, 1967.
Tanrı'nın Krallığının Müjdesi. Yorkshire, İng.: Aletheia, 1967.
İncil'i Okumak Üzerine. Yorkshire, İngiltere: Aletheia 1967.
İsa'nın Dirilişi. Brighouse, İng.: Kirklees ve
· Savunduğumuz Şeyler. Yorkshire, İngiltere: Aletheia, 1967.
İncil'i anlamak Vorkshire İngiltere

Aletheia, 1967.
_____. Tanrı'nın Oğlu'nun Bakireden Doğuşu. Brighouse, İng.:
Kirklees, nd

Williams, D. Newell. Barton Stone: Manevi Bir Biyografi. Atlanta: Kadeh, 2000.

Wilson, Bryan R. Mezhepler ve Toplum. Berkeley ve Los Angeles: Üniv. California Press, 1961.

HIRİSTİYAN HAREKETLER

KİMLİK

Aho, James A. Doğruluk Politikası: Idaho Hıristiyan Vatanseverliği. Seattle: Üniv. Washington Press, 1990.

"Beyaz Irk için Bir Işık." Times News (Twin Falls Idaho) (3 Ocak 1983), A1.

Amerika'nın Vaadi Bülteni. Rab'bin Antlaşma Kilisesi. Çeşitli sorunlar.

"Auschwitz'in Meleği." Zaman (25 Ekim 1982), 57.

Appiah, Kwame Anthony. Kimlik Etiği.

- Princeton, NJ: Princeton Üniv. Basın, 2005.
- Sandık Bağnazlığı: David Duke ve Popülist Parti. Atlanta: Demokratik Yenilenme Merkezi, 1989.
- Barkun, Michael. Din ve Irkçı Sağ: Hıristiyan Kimlik Hareketinin Kökenleri. Chapel Hill: Üniv. North Carolina Press. 1996.
- Becker, Verne. "Ku KluxKlan'ın Sahte Hıristiyanlığı." Christian Today (20 Nisan 1985), 30–35.
- Blee, Kathleen M. Klan'ın Kadınları: 1920'lerde Irkçılık ve Cinsiyet. Berkeley: Üniv. California Press, 1991.
- Brandon, Lewis (Tarih Araştırmaları Enstitüsü Müdürü) Gözden geçirmek). Yazara mektup, nd
- Bushart, Howard L., John R. Craig ve Myra Edwards Barnes. Tanrı'nın Askerleri: Beyaz Üstünlükçüler ve Amerika İçin Kutsal Savaşları. New York: Kensington, 2000.
- Cassutto, Ernest H. Antisemitizme Karşı Bir Protesto. New York: Amerika'daki Reform Kilisesi (Yurtiçi Misyonlar Kurulu), nd
- "CBS Siyah Amerikalılara Bakıyor." Newsweek (30 Temmuz, 1979). 77.

Cell, John W. Beyaz Üstünlüğünün En Yüksek Aşaması: Güney Afrika ve Güney Amerika'daki Ayrımcılığın Kökenleri. Cambridge:

Cambridge Üniv. Basın, 1982.

"Ekipler Idaho Bombalamalarıyla İlgili İpuçları Arıyor." S an Jose Mercury News (San Jose, Kaliforniya) (1 Ekim 1986), 6A.

Eaton, Richard (Araştırma Departmanı, Simon Wiesenthal Merkezi). Yazara mektup (12 Mart 1987).

Emry, Sheldon. "Rab'bin Antlaşması Kilisesi: Krallık Kimliği Mesajını Vaaz Etmek." Çeşitli haber bültenleri.

Ewing, Curtis Clair. İncil'de Kullanılan "Gentile" Kelimesinin Anlamı Üzerine Bir Araştırma. Yeniden yazdırın. Amerika'nın Vaadi.

"Klan'daki FBI Casusunun Şiddetle Bağlantısı Var." Los Angeles Times (31 Ekim 1982), bölüm 1.

"Beş Beyaz Üstünlükçü Uzun Hapis Cezalarına çarptırıldı." Los Angeles Times (7 Şubat 1986), bölüm 1.

Flynn, Kevin. Sessiz Kardeşlik: Amerika'nın Irkçı Yeraltında. New York: Özgür Basın, 1989.

Frederickson, George M. White Üstünlüğü: A

- Amerika ve Güney Afrika Tarihinde Karşılaştırmalı Çalışma. New York: Oxford Üniv. Basın. 1981.
- Gaebelein, Frank E., ed. Bir Hıristiyanlık Bugün Okuyucusu. New York: Meredith Press, nd
- "Home Brew (Beyaz Üstünlükçüler: Terörizm)." Millet (16 Temmuz 1990), 75.
- George, John ve Laird Wilcox. Amerikalı Aşırılıkçılar: Milisler, Üstünlükçüler, Klansmen, Komünistler ve Diğerleri. New York: Prometheus Kitapları, 1996.
- Goldberg, Robert Alan. İçimizdeki Düşmanlar: Modern Amerika'da Komplo Kültürü. New Haven, Conn .: Yale Üniv. Basın, 2001.
- "Kimlik Açığa Çıktı." Kült Farkındalık Ağı Haberleri (Nisan 1986), 4.
- Jenkins, William D. Steel Valley Klan: Ohio'nun Mahoning Vadisi'ndeki Ku Klux Klan . Kent, Ohio: Kent Eyalet Üniv. Basın, 1990.
- Yahudiler ve Yalanları. Los Angeles: Hıristiyan Ulusal Haçlı Seferi, 1948.
- Kaplan, Jeffrey. Beyaz Güç Ansiklopedisi: Radikal Irkçı Sağ Üzerine Bir Kaynak Kitap. Lan-han,

MD .: Altamira Press, 2000.

Kennedy, Stetson. Klan'ın Maskesi Düştü. Boca Raton, Florida: Florida Atlantik Üniv. Basın, 1990.

"İçeri Girmek İçin Öldürün, Dışarı Çıkmak İçin Ölün." Kayıt Ol (Anaheim, Kaliforniya) (18 Kasım 1981). F4.

"KKK Grubu ve Klan Karşıtı Göstericiler Karşı Karşıya"

Los Angeles Times (30 Haziran 1986), bölüm 1.

"KKK Yeniden Yükselmeye Çalışıyor." Newsweek (18 Haziran, 1979), 31.

"Klansmen Korunuyor." Detroit Free Press (27 Eylül 1982), 8D.

Langer, Elinor, "Bugün Amerikan Neo-Nazi Hareketi." Ulus (Temmuz 1990), 82.

Lay, Shawn, ed. Batıdaki Görünmez İmparatorluk:

Ku Klux Klan'ın Yeni Bir Değerlendirilmesine Doğru 1920'ler. Urbana: Üniv. Illinois Press, 1992.

Levitas, Daniel, Yan Kapıdaki Terörist. New York: St. Martins, 2002.

Lovell, Vada. "Neye İnanıyoruz?" Krallık Özeti 27/10



Moore, Leonard J. Yurttaş Klansmen: Indiana'daki Ku Klux Klan, 1921–28. Chapel Hill: Üniv. North Carolina Press, 1991.

- "Eski Muhbire Karşı Yeni Öfke." Zaman (24 Temmuz 1978), 17.
- Newton, Michael. Ku Klux Klan: Bir Ansiklopedi. New York: Çelenk, 1991.
- Oakley, Andy. "88": Bir Gizli Haber Muhabirinin Amerika'daki Nazileri ve Ku Klux Klan'ı İfşa Etmesi. Skokie. Illinois: PO Yavıncılık. 1987.
- "Posse: Ultraright Grubu Kendini 'Gerçek İbraniler' Olarak Görüyor." Los Angeles Times (17 Ağustos 1983), bölüm 1.
- Ridgeway, James. Yüzdeki Kan: Ku Klux Klan, Aryan Milletleri, Nazi Dazlakları ve Yeni Bir Beyaz Kültürün Yükselişi. New York: Thunder Dağı, 1990.
- Roberts, Charles H. Grace Üzerindeki Yarış: Hıristiyan Kimlik Hareketinin Irkçı Dini. Lincoln, Neb.: iUniverse, 2003.
- Robin, Martin. Gecenin Tonları: Kanada'da Yerli ve Faşist Politika, 1920–40. Toronto: Üniv. Toronto Press, 1992.
- Rose, Douglas D., ed. David Duke'un Ortaya Çıkışı ve Irk Politikası. Chapel Hill: Üniv. North Carolina Press. 1992.

- Rosen, Rebecca. "Sekoyalar ve Sağ." Progresif (Eylül 1990), 33.
- "Yahudilerin Sessizliği." Harper's Magazine (Kasım 1988), 20-23.
- Spotlight (Özgürlük Lobisi Haftalık Gazetesi). Cesitli sorunlar.
- Stanton, Bill. Klanwatch: Ku Klux Klan'ı Adalete Teslim Etmek. New York: Weidenfeld, 1991.
- Stern, Kenneth S. Ovada Bir Güç: Amerikan Milis Hareketi ve Nefret Politikası. New York: Simon ve Schuster. 1996.
- Yut, Irwin. KKK Bugün: 1991 Durum Raporu. New York: B,nai Brith'in Hakaretle Mücadele Birliği, 1991.
- "Sorunun Parçası Olmayı Bırakın, Çözümün Parçası Olun." İnançlarla ilgili bilgiler, "Ku KluxKlan Şövalyeleri"ne katılmak için yapılan üyelik basvurusundan alınmıstır (Box1. Metairie. LA 70004).
- Tucker, Richard K. Ejderha ve Haç: Orta Amerika'da Ku Klux Klan'ın Yükselişi ve Düşüşü. Hamden. Connecticut: Archon. 1991.
- SAVAŞ '84, Beyaz Amerikan Direnişi. Çeşitli sorunlar.

- Watts, Tim J. Nefret Politikası: 1980'lerde Beyaz Aşırılıkçı Gruplar: Bir Kaynakça. Monticello, Illinois: Vance Bibliyografyaları, 1989.
- "Haç: Yahudilere Yönelik Son Şiddet, Antisemitizmin Alay ile Sınırlı Olmadığını Vurguladığında." Moody (Şubat 1984), 70–72.
- Williamson, Clark M. Tanrı, Halkını Reddetti mi? Hıristiyan Kilisesi'nde Yahudi karşıtlığı. Nashville: Abingdon, 1982.
- Wise, James E. Tohum ve Yılan. Harrison, Ark.: Eski Yayınların Mesajı, nd
- Zatarin, Michael. David Duke: Bir Klan Adamının Evrimi. Gretna, La.: Pelican, 1990.
- Ziya, Helen. "Nefret Gruplarındaki Kadınlar." Bayan Magazine (Mart-Nisan 1991), 20.

MESİH THE KURTARICI KARDESLİK

Gerjevic, Sandi. "Bir Azizin Konusu." Demirleme Günlük Haberler (1 Subat 1999). Lucas, Phillip. Yeni Bir Dinin Odyssey'i. Indianapolis: Indiana Üniv. Basın, 1995.

HIRİSTİYANLIK

- Althaus, Paul. Martin Luther'in Teolojisi. Robert C. Schultz'un cevirisi. Philadelphia: Kale, 1966.
- Bainton, Roland. İşte Duruyorum: Martin Luther'in Hayatı. Nashville: Abingdon, 1950.
- Barr, James. Fundamentalizm. Philadelphia: Westminster, 1977.
- Barraclough, Geoffrey. Ortaçağ Papalığı. New York: Norton, 1968.
- Brown, Peter. Hippo'lu Augustine. Berkeley: Üniv. ile ilgili Kaliforniya Basını, 1967.
- Burgess, Stanley M. ve Eduard M. van der Maas, eds. Yeni Uluslararası Pentikostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğü. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı. Grand Rapids: Zondervan, 2002.
- Cantor, Norman F. Ortaçağ Tarihi: Bir Medeniyetin Yaşamı ve Ölümü. 2d. ed. Londra ve New York: Macmillan. 1969.

Chadwick, Henry. Erken Kilise. New York: Penguen, 1967.

Cross, FL ve EA Livingstone, editörler. Hıristiyan Kilisesi'nin Oxford Sözlüğü. 3. baskı. Londra: Oxford Üniv. Basın, 1997.

Kesinlikle, Margaret. Ortaçağ Kilisesinin Tarihi. Yeniden yazdırın. Londra: Methuen, 1978 (orijinal 1925).

Dowley, Tim, JHY Briggs, Robert Dean Linder ve David F. Wright, der. Hıristiyanlık Tarihine Giriş. Minneapolis: Augsburg Kalesi, 2002.

Eadie, John, ed. Konstantin'in Dönüşümü. Huntington, NY: Kroeger, 1977.

Fox, Robin Lane. Paganlar ve Hıristiyanlar. New York:

Knopf, 1987.

Kelly, IND Erken Hıristiyan İnançları. New York:

Longmann, 1960.

______. Erken Hıristiyan Doktrinleri. San Francisco: Harper & Row, 1960.

Kenyon, Sör Frederic. İncilimiz ve Antik Çağ

El yazmaları. New York: Harper & Row, 1958.

Kittelson, James. Reformcu Luther: İnsan ve Kariyerinin İncelenmesi. Minneapolis: Augsburg, 1986.

Latourette, Kenneth Scott. Hıristiyanlığın Yayılmasının Tarihi. 7 cilt. New York: Harper Brothers, 1937–45.

Letis, Theodore C., ed. Çoğunluk Metni: Devam Eden Tartışmadaki Denemeler ve İncelemeler. Fort Wayne, Ind.: Reformasyon İncil Calısmaları Enstitüsü. 1987.

Livingstone, James C. Modern Hıristiyan Düşüncesi:

Aydınlanma'dan Vatikan'a II. New York:

Macmillan, 1971.

McNeill, John T. Kalvinizmin Tarihi ve Karakteri. Londra: Oxford Üniv. Basın, 1954.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Arastırması, 2002.

Neuhaus, Richard John. Katolik Anı. San Francisco: Harper & Row, 1987.

Niesel, Wilhelm. Calvin'in Teolojisi. Harold Knight'ı tercüme etti. Grand Rapids: Baker, 1980.



Nystrom, Bradley M. ve David P. Nystrom, Hıristiyanlığın Tarihi:

Schmidt, Alvin J. Hıristiyanlık Dünyayı Nasıl Değiştirdi. Grand Rapids: Zondervan, 2004.

Seeberg, Reinhold. Doktrinlerin Tarihi. 2 cilt.

Trans. Charles E. Hay. Grand Rapids: Baker, 1983. Van Til, Cornelius. Hıristiyanlık ve Barthianizm. Nutley, NJ: Presbiteryen ve Reform, 1977.

HIRİSTİYAN BİLİMİ

Ahlstrom, Sidney. Amerika'nın Dini Tarihi İnsanlar. 2 cilt. New York: Resim, 1975.

"Ana Kiliseye saldırı." Zaman (15 Mart 1976), 44.

Bancroft, Samuel Putnam. Bayan Eddy, Onu Tanıdığım rolünde 1870. Boston: Geo. H. Ellis, 1923.

Bates, Ernest Sutherland ve John V. Dittemore.

Mary Baker Eddy: Gerçek ve Gelenek . New York: Knopf, 1932.

Beasley, Norman. Haç ve Taç: Hıristiyan Biliminin Tarihi. New York: Duell, Sloan ve Pearce, 1952, 1963. "Hıristiyan Bilim Kilisesi: Düşük Profil Tutmak."

Tıp Dünyası Haberleri (Ocak 1984), 23.

"Hıristiyan Bilim Anlaşmazlığı." Los Angeles Times (31 Ekim 1976), bölüm 2. 5.

"Aile Seti Üzerine Hıristiyan Bilimi Dersi." Ft.

Wayne Sentinel (Ft. Wayne, Ind.) (27 Mart 1987), 7D.

"Hıristiyan Bilimi Oğlunun Menenjit Ölümüyle Suçlanabilir." Los Angeles Times (31 Mart 1984), A9.

Christian Science Monitor (Günlük Gazete). 1908– Sunmak.

Hıristiyan Bilimi Üç Aylık. 1884 - günümüz.

Hıristiyan Bilim Sentinel'i. 1908 – günümüz.

"Hıristiyan Bilimi Çocuğun Cesedi Üzerine Dava Açtı." Detroit Ücretsiz Basın (6 Subat 1980).

"Hıristiyan Bilim Adamı Ölümle Suçlanıyor." Sacramento Union (Sacramento, Kaliforniya) (31 Mart 1984).

"Hıristiyan Bilim Adamları Paris'i Başkan Olarak Seçiyor." Boston Globe (Boston, Mass.) (9 Haziran 1981), 31.



Hıristiyan Bilimi hakkında gerçekler. Boston: Hristiyan
Bilim, 1958.
· İsa'nın İlk Kilisesi Bilim Adamı ve
Çeşitli. Boston: Hıristiyan Bilimi, 1941.
Ana Kilise El Kitabı. Boston: Yeni
Mütevelli Heyeti (Mary Baker Eddy'nin vasiyeti altında), 1904.
· Çeşitli Yazılar. Boston: Hristiyan
Bilim, 1896.
Harris and Baston Uniting Bilini 1026
Hayır ve evet. Boston: Hıristiyan Bilimi, 1936.
Halkın Tanrı Fikri . Boston: Yeni Mütevelli Heyeti
(Mary Baker Eddy'nin vasiyeti altında), 1936.
(mary baner bady mir tasiyeti alanaa), 1990.
Hıristiyan Bilimi ile ilgili Sorular ve Cevaplar.
Boston: Hıristiyan Bilimi, 1974.
. Geçmişe Bakış ve İçe Bakış. Boston:
Hıristiyan Bilimi, 1935.
. Temel İlahi Bilim. Boston: Yeni
Mütevelli Heyeti (Mary Baker Eddy'nin vasiyeti altında), 1936.
Kutsal Yazıların Anahtarıyla Bilim ve Sağlık.
Boston: Hıristiyan Bilimi, 1875.
Hıristiyan Bilimini Hıristiyan Yapan Nedir? Boston:

Hıristiyan Bilimi, 1982.

Ehrenborg, Todd. Zihin Bilimleri: Hıristiyan Bilimi, Din Bilimi, Hıristiyanlığın Birlik Okulu. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

Eustace, Herbert W. Christian Science: "Açık Doğru Öğretisi" ve Tam Yazıları, Berkelev, Kaliforniya: Eustace, 1985.

Fraser, Caroline. Tanrı'nın Mükemmel Çocuğu: Hıristiyan Bilim Kilisesi'nde Yaşamak ve Ölmek. New York: Metropolitan Books/ Henry Holt, 1999.

Haldeman, Isaac Massey. Kutsal Yazıların Işığında Hıristiyan Bilimi. New York: Revell. 1909.

Haushalter, Hagel'den Walter M. Bayan Eddy Purloins. Boston: Beauchamp, 1936.

Hoekema, Anthony A. Hıristiyan Bilimi. Grand Rapids: Eerdmans, 1974.

Johnson, Thomas C. "Tarihsel Konsensüs ve Hıristiyan Bilimi: Bir El Yazması Tartışmasının Kariyeri." New England Quarterly 53/1 (Mart 1980).

Johnston, Julia Michael. Mary Baker Eddy: Görevi ve Zaferi. Boston: Hıristiyan Bilimi, 1946. Maclean, W. Gordon. "Şifa Bakanlığı."

Presbiteryen Kaydı (Aralık 1958), 10-11, 30.

Martin, Walter R. Christian Minneapolis: Bilim (kitapçık).
Bethany, 1974.

"Tıbbi Ödemeler Sigortalı Hıristiyan Bilim Adamlarını Kapsıyor." Forum (Eylül 1959), 14.

"Yüzüncü Yıl Kontrolünde Karışık Sağlık Bildirisi." Bugün Hıristiyanlık (20 Temmuz 1979), 36–37.

"Anne, Kızının Ölümcül Hastalığından Suçlandı." Sacramento Union (Sacramento, Kaliforniya) (22 Mart 1984), B1.

"Hıristiyan Biliminin Ana Kilisesi, Gücünün Yasal Mücadelesiyle Karşı Karşıya." New York Times (12 Ağustos 1982).

"Ölen Çocuğun Annesi Şeriflere Teslim Oldu."

Sacramento Union (Sacramento, Kaliforniya) (23 Mart 1984).

"Eddy Ana Efsanesi." Sonsuzluk (Ocak 1955), 14–15, 39–41.

"Creed'e karşı ihmal." The Economist (Temmuz 1990), 31.

"İnancı Beslemek." Newsweek (21 Haziran 1976), 87.

"İnancı Beslemek." Newsweek (21 Haziran 1976), 87.

Ostling, Richard N. "Okuma Odalarında Kargaşa." Zaman (14 Ekim 1991). 57.

Peabody, Frederick W. Dini-Tıbbi Maskeli Balo. New York: Revell, 1910.

Peel, Robert, "Hıristiyan Bilimi: Nedir?" Hıristiyan Herald (Mayıs 1960), 28–30, 79–80.

_____. "Hıristiyan Bilimi: Kültürlüler için Tarikat."

Moody (Ekim 1981), 28-31.

Powell, Lyman P. Christian Science: İnanç ve Kurucusu. New York: Putnam. 1908.

Ramsey, E. Mary. Hıristiyan Bilimi ve Keşfi. Boston: Hıristiyan Bilimi, 1935.

Robins, Pam ve Whitson Robley. "Mary Baker Eddy'nin Hıristiyan Bilimi." Burcu (Temmuz-Ağustos 1980), 17–21.

Seal, Frances T. Hıristiyan Bilimi Almanya'ya Nasıl Geldi.PalmSprings, Kaliforniya: Hayat Ağacı, 1991.

Sheler, Jeffrey. "Hasta Bir Kiliseyi İyileştirmek." BİZ

Haberler ve Dünya Raporu (6 Kasım 1989), 75.

- Simmons, Thomas. Görünmeyen Kıyı: Bir Hıristiyan Bilim Çocukluğunun Anıları. Boston: İşaret, 1991.
- Skolnick, Andrew, "Hıristiyan Bilim Adamları İyileşme Etkinliğinin Tıbbın Etkisine Eşit, Hatta Üstün Değil İddia Ediyor." Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (Eylül 1990), 1379.
- _____. "Çocuk İhmaline İlişkin Kanunlarda Dini Muafiyetler Ebeveynlerin İddialarına Rağmen Hala Geçiyor." Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (Eylül 1990), 1226.
- Smith, Clifford P. Tarihsel Eskizler. Boston: Hristiyan Bilim. 1941.
- Snowden, James H. Hıristiyan Bilimi Hakkında Gerçek. Philadelphia: Westminster, 1920.
- Starr, Mark. "Mahkeme Salonunda Dua: Hıristiyan Bilimi Ne Zaman Suç Haline Gelir?" Newsweek (30 Nisan 1990), 64.
- Stark, Rodney. "Hıristiyan Biliminin Yükselişi ve Düşüşü." Cağdas Din Dergisi 13 (1998): 189–214.
- Wilbur, Sibyl. Mary Baker Eddy'nin Hayatı. Boston: Hıristiyan Bilimi. 1923.

Wittmer, George W. Hıristiyan Bilimi İşığında

Wittmer, George W. Hıristiyan Bilimi İşığında Kutsal Kitap. St.Louis: Concordia, 1949.

ARMAGEDDON KİLİSESİ; AİLEYİ SEV;

İSRAİL'İ SEVİYORUM

"Eski Bir Aile Üyesinin Aşka Sevgisi Yok."

Seattle Post-Intelligencer (25 Eylül 1986).

"Otorite ve Yaşam Tarzı Anlaşmazlıkları ' Aileyi ' Yıkıyor." Seattle Times (3 Ekim 1983), C3.

"Aile Kavgası İsrail Komünü Sevgisini Yerle Bir Ediyor."

Seattle Times (3 Ekim 1983), C3.

"Sevgi Ailesi ve Hayırsever Yerleşimi." Seattle Post Intelligencer (27 Ocak 1984), sn. D.

"Aşk Ailesi Unutulmaya Doğru Kayıyor." Seattle Post Intelligencer (26 Ocak 1984). sn. D.

"İsrail'i Seviyorum Davası Mahkemede Sonuçlandı." Seattle Times (27 Ocak 1984).

"İsrail'i Sevmek Kızgın Idaho'ya Taşınmayı Erteledi

Toplum." Seattle Times (10 Eylül 1984).

"Onların Cevabı Aşktı." Seattle İstihbarat Sonrası (27 Kasım 1983), F7.

KUTSAL ANLAYIŞ KİLİSESİ—SONSUZA KADAR AİLE. COBU

> "Sonsuza Kadar Aile: Kendi Tarikatının Dışındakilere Düşman Olan Lider." Sandusky Kaydı (27 Mart 1976).

"Gençlik Tarikatının Lideri Tutuklandı." New York Post (13 Şubat, 1976).

"Diğer İnciller, Yeni Dinler: İncil Anlayışı Kilisesi." Spititual Sahtecilik Projesi Bülteni 6/2 (Mayıs-Haziran 1980).

"Ebeveynler Oğullarını Sonsuza Kadar Aileye Kaybetti." Wyoming Observer (10 Eylül 1975).

"Scranton Adamı Tarikatlara Karşı Savaş Veriyor."

Katolik İşığı (Scranton, Penn.) (22 Şubat 1979).

"Tarikata Üç Çatı Katını Boşaltması Söylendi." New York Postası (16 Kasım 1976). Stevens, John Robert. Çekül Mükemmel. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Kelime, 1977.

YAŞAYANLAR KİLİSESİ KELİME

"Yaşayan Sözün Kilisesi." Güncelleme 7/1 (Mart 1983): 50–52.
Nichols, Woodrow. "John Robert Stevens'ın Gizli Metafiziği." Güncelleme 7/1 (Mart 1983).
Stevens, John Robert. Apostolik Direktifler. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Kelime, 1976.
-Sanki Garip Şeyler Oluyormuş Gibi. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Kelime, 1973.
Apostolik Öğretiye devam ediyoruz. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Kelime, 1976.
Toplam Zarara Adanmış. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Söz, 1976.
Her Darbenin Sayılması Gerekir. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşayan Kelime, 1978.

	İlk şartlar. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Yaşamak
Kelir	ne, 1978.

KİLİSE EVRENSEL VE MUZAFER—"BENİM" YÜKSELMİS USTALAR

Allman, William F. "Ölümcül Cazibe: Kıyamet Gününü Neden Seviyoruz." ABD Haberleri ve Dünya Raporu (30 Nisan 1990), 12.

Anonim. Atlantis'in Hikayesi. Londra: Teosofi Yayıncılık Topluluğu, 1902.

Ballard, Bayan GW ve Donald Ballard. BEN Yükselmiş Üstatların Para Dahil Tüm İyi Şeylerin Sağlanması için Kararnamelerim. Chicago: St. Germain. nd

___. Yükselmiş Üstatların Amacı "BENİM"

Aktivite. Chicago: St. Germain, 1942.

Krem, Benjamin. Mesih'in Yeniden Ortaya Çıkışı ve Bilgeliğin Üstatları. Los Angeles: Tara, 1980.

"Arka Bahçemizde Camelot'u Bulmak." Los Angeles Herald Examiner (27 Ocak 1985).

Harris, Michael. "Kuşatma Altındaki Cennet: Yeni Çağ Gurusu

- Montana'da Savaşa Hazırlanıyor. Zaman (28 Ağustos 1989), 61.
- "O İşi Yapılacak." Los Angeles Herald Examiner (Ocak. 28, 1985).
- Jensen, Holger. "Cennette Bela: Bir Kıyamet Peygamberinin Yıpranması." Macleans (Mayıs 1990), 33.
- Jinarajadalar. Ustaların İlk Öğretileri. 1881. Yeniden yazdırın. Chicago: Teosofi Basını, 1923.
- Kral, Godfrey Ray. Açıklanan Gizemler. Chicago: St. Germain, 1939.
- Kuthumi. İnsan Aurası Çalışmaları. Kolarodo Baharı, Colo.: Zirve Üniv. Basın, 1971.
- Lacayo, Richard. "Tepelere Doğru: Yeni Çağ Gurusu Yeraltına Gidiyor." Zaman (26 Mart 1990), 20.
- Martin, Walter R. Yeni Kültler. Ventura, Kaliforniya: Vision House, 1984.
- McNeile, ER Teosofiden Hıristiyan İnancına. Londra: Longmans, 1919.
- Morya, El. Chela ve Yol. Kolarodo Baharı, Colo.: Zirve Üniv. Basın, 1975.
- Peygamber, Elizabeth Clare. Kozmik Bilinç:



İsa'nın Kavıp Yılları: Kesifler Üzerine Notovitch, Abhedananda, Roerich ve Cas-pari. Malibu, Kaliforniva; Zirve Üniv, Basın, 1984.

Peygamber, Markos ve Elizabeth Peygamber. En Yüksek Dağa Tırman, Livingston, Mont .: Zirve Üniv. Basın, 1975.

"Rab'bin sığınakları," The Economist (Mart 1990), 26.

İSMİ OLMAYAN KİLİSE: 2 X 2'li

Cooper, L. İsimsiz Kilise: Cooneyites olarak bilinir, İkiye İki . Wellington, Yeni Zelanda: Wellington Posta Merkezi, 1996.

Fortt, Loyd. Bir "Hakikat" Arayışı Chelsea, Michigan: Araştırma ve Bilgi Hizmetleri, 1994.

Johnson, Benton. "Saklanan Hıristiyanlar: İsimsiz Tarikat." Seks, Yalanlar ve Kutsallık: Çağdaş Kuzey Amerika'da Din ve Sapkınlık'ın 37-55. Sayfaları . Ed. M.

J. Neitz ve MS Goldman. Greenwich, Connecticut: JAJ Press, nd

Parker, Doug ve Helen. Gizli Tarikat. Sidney, Avustralya: Macarthur, 1982.

Paul, BİZ İkişer İkişer Gidiyorlar: Az Bilinen Bir Tarikatın Tarihi ve Doktrinleri. Denver: Etki, 1977. Wosters. C. İsimsiz Burs. Bend. Ore.:

Araştırma ve Bilgi Hizmetleri, 1988.

MESİH TOPLULUĞU—(ESKİDEN) İSA MESİH OFLATTER KİLİSESİ YENİDEN ORGANİZE EDİLDİ GÜNLER

Hansen, Carol. Yeniden Düzenlenen Son Zaman Aziz Kilisesi: Hıristiyan mı? Bağımsızlık, Mo .: Rafinerinin İtfaiye Bakanlıkları, 2000.

Launius, Roger D. "RLDS Kilisesi ve Karar On Yılı." Güneş Taşı (Eylül 1996), 45–55.

Stack, Peggy Fletcher. "RLDS Mormonlardan Daha da Uzaklaşıyor." Tuz Gölü Tribünü (29 Haziran 1996).

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK

Bell, Daniel ve Hahm Chaibong, der. Modern Dünya için Konfüçyüsçülük. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 2003.

Cleary, Thomas. Temel Konfüçyüs. Edison, NJ: Kitap Satışları, 2000.

Konfüçyüs. Analektler. New York: Penguen, 1998.

Ivanhoe, PJ Konfüçyüsçü Ahlaki Kendini Yetiştirme. New York: Peter Lang, 1993.

Oldstone Moore, Jennifer. Konfüçyüsçülük: Kökenler, İnançlar, Uygulamalar, Kutsal Metinler, Kutsal Yerler.

Oxford: Oxford Üniv. Basın, 2002.

DAFREEJOHN; BUBBA FREEJOHN

Bubba Özgür John.	Çöp ve Ta	ınrıça. Lower	Lake,	Kaliforniya:	Dawr
Horse, 1974.					

. Çözüm Yok, Lower Lake, Kaliforniya: Dawn Horse, 1976.



Johannine Daist Cemaati, 119 Paul Drive, San Rafael, Kaliforniya 94903.

İLAHİ BİLİM

Braden, Charles S. İsyandaki Ruhlar. Dallas, Teksas: Güney Metodist Üniv. Basın, 1987.

Brooks, Louise McNamara. İlahi Bilimin Erken Tarihi. Louis: DSFI Yayınları, 1963.

Brooks, Nona L. İlahi Bilimde Kısa Dersler, St. Louis: DSFI Yayınları, 1923.

Cramer, Malinda E. İlahi Bilim ve Şifa, St. Louis:

DSFI Yayınları. ve

_____, ve Fannie B. James. İlahi İlim, Prensibi ve pratik. Louis: DSFI Yayınları, 1957.

Deane, Hazel. Işık Güçlüdür. St. Louis: İlk İlahi Bilim Kilisesi, 1987. Greg, Greg. İlahi Bilim Yolu. Aziz Louis:

DSFI Yayınları, 1975.

ECKANKAR

- "Bir Tarikatlar Kataloğu: Tanrının Tanrısı Üzerinde Durdukları Yer Tanrım. Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 3.
- Cramer, Tod ve Doug Munson. Eckankar: Günümüzün Kadim Bilgeliği. Minneapolis: Kaliteli Kitaplar, 1998.
- "ECK Yeni Alemleri Keşfediyor." Tigard Times (22 Şubat 1983), mezhep. C.
- "Eckankar: Yeni Bir Dine Sert Bir Bakış." Manevi Sahtelikler Projesi Dergisi (Evlül 1979).
- "Eckankar Ruh Yolculuğuna Odaklanıyor." El Paso Times (24 Haziran 1978), bölüm. C.
- "Eckankar: Özgürlük, Farkındalık, Sorumluluk."

- "Eckankar: Özgürlük, Farkındalık, Sorumluluk."
- Davis Enterprise (Davis, Kaliforniya) (22 Ekim 1982), 11.
- "Eckankar 3 Milyon Dolarlık Mülkü İyileştirecek." Bağımsız (Cottonwood, Arizona) (23 Şubat 1977).
- "Atlantis'in Eckankar Ruhani Mirası mı?" Point (Connecticut Üniversitesi) (6 Nisan 1977).
- Enroth, Ronald. Kültler ve Yeni Dinler Rehberi. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1983.
- Johnson, Ford. Bir Tanrı Arayıcısının İtirafları: Yüksek Bilince Yolculuk. Silver Spring, Maryland:
- "Bir" Yayıncılık, 2003.
- Klemp, Harold. Modern Bir Peygamberin Otobiyografisi. Minneapolis: Eckankar, 2000.
- _____. Modern Bir Peygamber Hayata İlişkin Temel Sorularınızı Yanıtlıyor. Minneapolis: Eckankar, 1998.
- Lane, David C., ed. "Manevi Bir Hareketin Oluşumu: Paul Twitchell ve Eckankar'ın Anlatılmamış Hikayesi." Kültleri ve Manevi Hareketleri Anlamak Serisi, rev. ed. Del Mar, Kaliforniya: Del Mar Press. 1989.

Nichols, Woodrow ve David Alexander, "Paul Twitchell

ve Eckankar'ın Evrimi." Manevi Sahtelikler Projesi Dergisi (Eylül 1979).
"Demek ECK Semineri Yapmak İstiyorsunuz!" Seminer Yöneticileri Öneriler ve Yönergeler Kılavuzu. Las Vegas, Nev.: Eckankar.
Onemer ve romergeter knavaza, zas vegas, vev zekankar.
"Ruh Gezginleri Astral Planlara Yolculuk Yaptıklarını Söylüyor." Seattle Times (27 Ocak 1983), E2.
"Kare Çivi." Seattle İstihbarat Sonrası (9 Temmuz, 1963).
Steiger, Brad. Ruhumda Özgürüm. San Diego: Aydınlatılmış Yol, nd
Twitchell, Paul. Eckanker Sözlüğü. 2. baskı. Golden Valley, Minnesota: Aydınlatılmış Yol, 1981.
Eckankar: Gizli Dünyaların Anahtarı. San Diego: Aydınlatılmış Yol, 1969.
Eckankar: Gizli Dünyaların Anahtarı. 2. baskı. Minneapolis: Eckankar, 2001.
Eck-Vidya, Kadim Kehanet Bilimi, Minneapolis: Eckankar, 2001.
Shariyat-Ki-Sugmad. San Diego: Aydınlatılmış Yol. 1970.

____. ECK'nın Bilgeliği. San Diego: Işıklı Yol, 1972.

ELAN HAYATİ [İLAHİ IŞIK GÖREVİ]

Barrett, David V. "Elan Vital." Yeni'deki Sayfalar 325–32 İnananlar. Londra: Cassell, 2001.

... "İlahi Işık." Sayfa 134-36, Mezhepler, "Kültler" ve Alternatif Dinler: Bir Dünya Araştırması ve Kaynak Kitap. Singapur: Blandford, 1998.

Bhagavadgita veya İlahi Şarkı. Gorakhpur, Hindistan: Gita. 1971.

Cahill, Tim, "İplerin Üstünde Mükemmel Usta." Rolling Stone Dergisi (11 Kasım 1973).

Cameron, Charles, ed. Guru Maharaj Ji Kimdir? Yeni York: Bantam, 1973.

"Carroll Yılı İlahi İşıkla Anıyor." Ohio Yıldızı (Marion, Ohio) (15 Mart 1981).

"Bir Tarikatlar Kataloğu: Tanrının Tanrısı Üzerinde Durdukları Yer Tanrım. Moody (Temmuz-Ağustos 1979), 3.

- "Kozmik İsa." Zamanın İşaretleri (Mayıs 1979), 8.
- Downton, James V. Jr. Kutsal Yolculuklar: Genç Amerikalıların İlahi Işık Misyonuna Dönüşümü. New York: Columbia Üniv. Basın, 1979.
- "Ebeveynler İçin: Bir Çocuğun Kült Macerasında Hayatta Kalma Rehberi." Los Angeles Times (24 Aralık 1978). bölüm 6.
- "Meditasyon Grupları Rehberi." Los Angeles Times (Şubat. 13, 1977), G.
- Kelsey, Morton. Tanrı ile karşılaşmak. Minneapolis: Bethany, 1972.
- Melton, J. Gordon. "İlahi Işık Misyonu." Amerikan Dinleri Ansiklopedisi'nin 890-91. Sayfaları . 5. baskı. Detroit: Gale, 1996.
- "Anne Guru'yu Devriyor, 17." Los Angeles Times (25 Nisan, 1975).
- "Guru için Zaman Değişti." Herald Examiner (Los Angeles, Kaliforniya) (4 Aralık 1976).

EST-THORUM

- Bartley, WW Werner Erhard: Bir İnsanın Dönüşümü, EST'nin Kuruluşu. New York: Charles N. Çömlekçi, 1978.
- Bry, Adelaide. EST: Hayatınızı Dönüştüren 60 Saat. New York: Avon, 1976.
- Burg, Bob. "EST: Mutluluğa 60 Saat." İnsan Davranışı (Kasım 1974), 16–23.
- "Erhard Bunu Gerçekleştirmeye Çalışıyor." Sacramento Arısı (15 Aralık 1984), A2.
- "EST ile İlgili Seminerler Din Adamlarına ve Din Adamlarına Dönüşümde Yardım Ediyor." Ses (Newark Piskoposluğu) (Nisan 1984).
- "EST: Alınacak Hiçbir Şey Yok." Zaman (7 Haziran 1976), 53–54.
- "EST Kendisini Yarının Sorumluluğunu üstleniyor." Vatandaşların Özgürlüğü Vakfı Haberleri 8/4 (Nisan 1983).
- "EST: Kendine Tapınmanın Felsefesi." Manevi Sahtelikler Projesi Dergisi (Kıs 1981–82).
- Frederick, Carl. EST, Oyunu Yeni Şekilde Oynamak. Yeni

York: Delacourte, 2003.

Yeşil, William. EST: Hayatınızı Yürütmek İçin 4 Gün. Yeni York: Simon ve Schuster. 1976.

Su isiticisi, James. EST Deneyimi. Boulder, Colo.: Kensington, 1976.

Kirsch, MA ve LL Glass. "Erhard Seminerleri Eğitimi ile İlişkili Psikiyatrik Rahatsızlıklar: II. Ek Vakalar ve Teorik Hususlar." Amerikan Psikiyatri Dergisi 134 (1977): 1254–58.

"Dava EST Sırlarını Ortaya Çıkarıyor." Zihin İstismar Konseyi, Inc. (Haber Bülteni) (11 Kasım 1983).

McNamara, Mark. "Guru II: Werner Erhard'ın Dönüşü." Los Angeles Dergisi (Mayıs 1988), 106.

Navarro, M. Robert, Amerikan Toplumunda Est ve Forum Olayları, Philadelphia: Xlibris, 2002.

"Daha Önce Başıma Bu Kadar Güzel Bir Şey Gelmemişti!"

San Quentin Hapishanesinde EST Standart Eğitimi, 1981.

Rinehart, Luke. EST Kitabı. New York: Holt, Rinehart ve Winston, 1976.

Simon, J. "Erhard Almış 67 Hasta Üzerine Gözlemler

Seminer Eğitimi. Amerikan Psikiyatri Dergisi 135 (1978): 686-91.

"Werner Erhard: Yapabildiğim Tek Şey Yalan Söylemek." Yeniden yazdırın. Doğu Batı Dergisi (Eylül 1974).

AİLE

Bainbridge, William Sims. Dini Hareketlerin Sosyolojisi. New York: Routledge, 1997.

Şansölye, James D. Ailede Yaşam: Tanrı'nın Çocuklarının Sözlü Tarihi. Syracuse, NY: Syracuse Üniv. Basın. 2000.

Lewis, James R. ve J. Gordon Melton, eds. Seks, İftira ve Kurtuluş: Aileyi/Tanrının Çocuklarını Araştırmak. Stanford, Kaliforniya: Akademik Yayın Merkezi. 1994.

Palmer, Susan J. ve Charlotte E. Hardman, eds.

Yeni Dinlerde Çocuklar. Piscataway, NJ: Rutgers Üniv. Basmak. 1999.

Dünya Hizmetleri. Ailenin Tarihi. Zürih, İsviçre, 1995.

İNSANIN TEMELİ ANLAMAK

Boykotlar." Seattle Times (18 Aralık 1983), D6.
Ustalar, Roy. Adem ve Havva Sendromu. Atina, Ga.: İnsan Anlayışının Vakfı, 1985.
Sakin Olun ve Bilin. Los Angeles: Vakıf Basın, 1976.
Bilinenin Ötesinde. Rev. ed. Dorothy'yi düzenledi Fırıncı. Atina, Ga.: İnsanın Vakfı Anlamak, 1989.
Tanrı Oyunu. Los Angeles: Vakıf Basını, 1977.
· Olumsuz Duygu Nasıl Yenilir? Düzenlendi Melrose H. Tappan. Atina, Ga.: Vakfı İnsan Anlayışı, 1988.
- Zihniniz Sizi Nasıl İyi Tutabilir ? Los Angeles: Foundation Press, 1978.
Hayatın Hipnozu. Rev. ed. Atina, Ga.:
İnsan Anlayısı Vakfı 1988

Yaşamın ve Ölümün Sırrı. Los Angeles: Foundation Press, 1964.
Kelimelerin Gizli Gücü. Dorothy Baker'ın editörlüğünü yaptı Atina, Ga.: İnsan Anlayışı Vakfı, 1991.
. Seks: İkame Aşk. Los Angeles: Vakıf Basını, 1976.
Konfor Bölgesinde Hayatta Kalmak. Dorothy Baker'ın editörlüğünü yaptı. Atina, Ga.: İnsan Anlayışı Vakfı, 1991.
Cinselliği Anlamak: Kayıp Kimliklerimizin Gizemi. Rev. ed. Atina, Ga.: İnsan Anlayışı Vakfı, 1988.
"Roy Masters: Yanlış Yapamam." Kuzey Batı:
Sunday Oregonian Magazine (4 Eylül 1983).

Bölgesel Günlük Kurye (Grand Pass, Ore.) (29 Mart 1984).

"Zafer Zamanın Geliyor, 'Billy Jack' Usta."

GAY TEOLOJİSİ

- "Kiliseyi terk edin." Alberta Raporu (31 Ekim 1983), 24.
- Alison, James. Kızgınlığın ötesindeki inanç. Crossroad Genel İlgi Alanı. 2001.
- Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği. Cinsel Çocuk İstismarı: Çağdaş Bir Aile Sorunu (broşür). 1984.
- Bailey, DS Eşcinsellik ve Batı Hristiyanlığı Gelenek. New York: Longmans, 1955.
- Bell, AP, M. Weinberg, S. Hammersmith ve SK Çekiççi. Cinsel Tercih: İstatistiksel Ek. Bloomington, Ind.: Indiana Üniv. Basın, 1981.
- "Önyargı: Dava Eşcinsel Öğrenci Gruplarını Cizvit Üniversitesi'nin İnançlarıyla Karşı Karşıya Getiriyor." Los Angeles Times (19 Kasım 1984), bölüm 1.
- "Eşcinselliğin İncil Analizi." Dalga Gazeteleri (16 Mayıs 1984).
- Blair, Ralph. Eşcinselliğe Evanjelik Bir Bakış. Chicago: Moody Press, 1963.
- Boswell, John. Hıristiyanlık, Sosyal Hoşgörü ve Eşcinsellik. Chicago: Üniv. Chicago Press, 1980.
- Cameron, Paul. "Çocukların Eşcinsel Tacizi Öğretmen ve Öğrencinin Cinsel Etkileşimi."

Psikolojik Raporlar 57 (1985): 1227-36.

______ ve KP Ross, "Eşcinselliğe Yönelik Yahudi-Hıristiyan Duruşunun Sosyal, Psikolojik Yönleri."

Psikoloji ve İlahiyat Dergisi (1981): 40-57.

"Kilise Piskopos'u Denemeyecek." Los Angeles Times (23 Mayıs 1982), bölüm 1.

"Kilisenin Yeni Yerine Taşınmadan Önceki Son Ayini Yarın Ev." San Diego Birliği (18 Eylül 1982), B10.

Clark, J. Michael. Karanlığa meydan okumak: Gölgelerdeki Eşcinsel Teolojisi. Plymouth, Massachusetts: Hacı, 1997.

"Yanlış yönlendirilmeyin." Seattle Times (3 Eylül 1983).

Bültenden çık. Çeşitli sorunlar.

Field, David. Eşcinsel Yol—Hıristiyan Bir Seçenek mi? Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1979.

"Eşcinsel Kiliseleri Reddedilmeyle Karşı Karşıya." Los Angeles Times (12 Mayıs 1983), bölüm 1.

"Eşcinseller Ateş Altında." Newsweek (14 Eylül 1992), 35-40.

"Büyüyen Sorun: Sodom'daki Azizler mi?" Bugün Hıristiyanlık (5 Mayıs 1978), 50–52. Gudel, Joseph B. "Eşcinsellik: Gerçek ve Kurgu." Hıristiyan Araştırma Dergisi (Yaz 1972), 20.

"Eşcinsel Teksas'ta Metodist Yetkilisi Oldu." Los Angeles Times (2 Haziran 1982), bölüm 2.

Eşcinsel Danışmanlık Dergisi. Çeşitli sorunlar.

"Eşcinsellik: Dolaptan Çıkmak." Bugün Aile Hayatı (Şubat 1981).

Jay, K. ve A. Young. Bir Eşcinsel Raporu. New York: Zirve, 1979.

"Eşcinsel-Lezbiyen Kilisesinin Lideri Konseyin Uzlaşmasından Memnun Oldu." Cincinnati Enquirer (12 Haziran 1982), A8.

Lindsell, Harold, "Eşcinseller ve Kilise."

Bugün Hıristiyanlık (28 Eylül 1973), 8-12.

"Yerel Eşcinsel Toplumu Kilisede Kabul Ediliyor ve Huzur Buluyor." Las Vegas İnceleme Dergisi (18 Mart 1984).

Marotta, T. Eşcinselliğin Politikası. Boston: Houghton Mifflin, 1981.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi.

- 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.
- "Metodist Kararı Bishop'ı Cesaretlendiriyor." Los Angeles Times (29 Mayıs 1982), bölüm 2.
- "Metodist Bakanlar Eşcinsel Din Adamını Protesto Ediyor." Toronto Yıldızı (21 Haziran 1986).
- "Metropol Cemaat Kiliseleri Gelişiyor, Eşcinsellere Mezhep Bakanı." The Herald (28 Haziran 1986), 15.
- Montagu, A. "Eşcinsellikler Üzerine Bir Kinsey Raporu." Psychology Today 12 (Mart 1978): 62–91.
- "Ulusal Kilise Konseyi MCC'nin Kabulünü Tartışıyor SF Toplantısı." Bilginize: Eşcinsel Haberlerinin Kısa Bir İncelemesi (Haziran 1983).
- Oberholtzer, WD Eşcinsel İyi mi? Philadelphia: Westminister, 1971.
- Ollendorff, RH Genç Eşcinsel Deneyimi ve Yetişkin Cinselliği Üzerindeki Etkileri. New York: Julian, 1966.
- "Panel Eşcinsellerin Kilise Teklifini Onayladı." Chicago Sun Times (2 Haziran 1983), 28.

Kayıt: İlgili Evanjeliklerin Bülteni. Çeşitli

sorunlar.

Scanzoni, Letha ve Virginia Ramey Mollenkott.

Eşcinsel Komşum mu? Revize edildi ve güncellendi. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994.

Schofield, M. Gençlerin Cinsel Davranışları. Boston: Küçük ve Brown, 1965.

_____. Eşcinselliğin Sosyolojik Yönleri. Boston: Küçük ve Brown, 1965.

"Cinsiyet Değiştirme Komplosu." Psychology Today 13 (Aralık 1979): 20–25.

Stablinshik, K. "Eşcinsellik: İncil'in Yaptığı ve Söylemediği." Merdiven (Haziran – Temmuz 1969).

Stott, John RW "Eşcinsel Evlilik." Hıristiyanlık Bugün (22 Kasım 1985), 21–28.

Ukleja, P. Michael, "Eşcinsellik ve Eski Ahit." Bibliotheca Sacra (Temmuz – Eylül 1983), 259–65.

"Birleşik Kilise Eşcinsel Bakanlar Konusunda Ciddi Şekilde Bölündü." Toronto Globe and Mail (14 Mayıs 1984).

Weinberg, G. Toplum ve Sağlıklı Eşcinsel. Yeni

York: St. Martin's, 1972.

Beyaz, John. Eros Kirlendi: Hıristiyan ve Cinsel Günah. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, nd

Yancey, Philip. "Kötülemeye Hakkımız Yok"

Bugün Hıristiyanlık (14 Ocak 1988), 72.

GI GURDJIEFF VE PD OUSPENSKY

"Arkadaş Kardeşliği." Temyiz-Demokrat (Marysville-Yuba City, Kaliforniya) (20 Eylül 1975).

"Kutsal Bir Öğretmen: Mistik Tarikat Zenginleşiyor ve Bazı Korkuları Uyandırıyor." San Francisco Chronicle (30 Nisan 1981).

Baker, George ve Walter Driscoll. Amerika'da Gurdjief: Genel Bir Bakış. New York: Eyalet Üniv. New York Press'ten. 1995.

Driscoll, J. Walter. 1985. Gurdjief: Açıklamalı Bir Biyografi. New York: Celenk. 1985.

Gurdjieff, Georges I. Hepsi ve Her Şey: Beelzebub'un Torununa Hikayeleri. New York: Dutton. 1978.

. Olağanüstü Adamlarla Toplantılar. New York:

Dutton, 1973.

- "Gurdjieff, Zamanın Bir İşareti: Okült Felsefe Ekrana Geliyor." Ruhsal Sahtecilik Projeleri Bülteni (4 Haziran 1979).
- Henry, William. Cennetin Kapısının Bekçisi. Anchorage, Alaska: Earthpulse, 1997.
- Moore, James. Gurdjief: Bir Biyografi. Rockport, Massachusetts: Öğe. 1997.
- Needleman, Jacob ve George Baker, der. Gurdjief: İnsan Üzerine Denemeler ve Düşünceler. New York: Süreklilik. 1998.
- Pentland, John. İçimizdeki Değişimler: Kaliforniya'da John Pentland ile Gurdjief Grubu Toplantılarından Seçilmiş Günlük Yaşamdan Sorular. New York: Süreklilik, 1997.
- Rawlinson, Andrew. Aydınlanmış Üstatların Kitabı: Doğu Geleneklerinde Batılı Öğretmenler . Chicago: Açık Mahkeme, 1997.
- Webb, James. Uyumlu Çember: Gurdjief , PD Ouspensky ve Takipçilerinin Yaşamları ve Eserleri . New York: Putnam, 1980.

CENNETÍN KAPISI





—. "Bir UFO Kültünün Dönüşümü: Organizasyonel Değişim Üzerine Bir Araştırma." (Pasifik Sosyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan yayınlanmamış makale, San Diego, 1977).

Davis, Winston "Cennetin Kapısı: Dini İtaat Üzerine Bir Araştırma." Nova Religio 3 (2000): 241–67 Gallagher, Eugene V. "Teoloji Yaşam ve Ölümdür:

Şiddet, Zulüm ve Milenyum üzerine David Koresh." Milenyum Nasıl Şiddetle Geliyor: Jonestown'dan Cennetin Kapısına. Ed. Catherine

Wessinger. Washington, DC: ChathamHouse, 2000.

Henry, William ve Cary Anderson. Cennetin Kapısının Bekçileri: Milenyum Çılqınlığı: Rancho Santa Fe İntiharlarının Arkasındaki Din. Demirleme, Alaska: Earthpulse, 1997.

Hoffman, Bill ve Cathy Burke. San Diego'daki Cennet Kapısı Tarikatı İntiharları. New York: Harper Paperbacks, 1997.

Perkins, Rodney ve Forrest Jackson. Kozmik İntihar: Cennetin Kapısının Trajedisi ve Aşkınlığı. Dallas: Pentaradial. 1997.

Wessinger, Catherine. "Şube Davidian Trajedisini Anlamak." Nova Religio 1/1 (1997): 122–38.

HİNDUİZM, GENEL; HAREKRISHNA; TM

Bhaskarananda, Swami. Hinduizm'in Esasları: Dünyanın En Eski Dinine Kapsamlı Bir Bakış. Seattle: Viveka Press, 2002.

Benson, Herbert. Gevşeme Tepkisi. New York: William Morrow, 1975.

Clements, RD Guruların Tanrısı. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1975.

Cox, Harvey. Doğuya Dönüş: Yeni Oryantalizmin Vaadi ve Tehlikesi. New York: Simon ve Schuster. 1977.

- Dilley, John R. İlerlemenin Temelleri. Fairfield, Iowa: Maharishi Uluslararası Üniv. Basın, 1975.
- Doniger, Wendy. Rig Veda. New York: Penguen Klasikleri, 2005.
- Embree, Ainslie T., ed. Hindu Geleneği. New York: Modern Kütüphane. 1966.
- Forsthoefel, Thomas. Amerika'daki gurular. New York: Eyalet Üniv. New York Press, 2004.
- Foulston, Lynn. Hindu Tanrıçaları: İnançlar ve Uygulamalar. Portland, Oregon: SussexAcademy, 2004.
- Jones, Constance A. ve James D. Ryan. Hinduizm Ansiklopedisi. New York: Dosyadaki Gerçekler, 2005.
- Judah, Stillson, J. Hare Krishna ve Karşı Kültür. New York: Wiley, 1974.
- Krishna, Paul. Doğudan Yolculuk. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1977.
- LaMore, George E. Jr. "Bir Dinin Laik Satışı." Hıristiyan Yüzyılı 92/41 (Aralık 1975): 1133–37.
- Levine, Faye. Hare Krishna'ların Garip Dünyası. New York: Fawcett, 1974.

Mahesh Yogi, Maharishi. Bhagavad-Gita'da Maharishi Mahesh Yogi. New York: Viking-Penguen, 1990.
Maharishi Mahesh Yogi'nin meditasyonları. Yeni York: Yeni Amerikan Kütüphanesi, 1968.
Varlık Bilimi ve Yaşama Sanatı. New York: Yeni Amerikan Kütüphanesi, 1968.
Needleman, Jacob. Yeni Dinler: Öğretileri Doğu. New York: Cep Kitapları, 1972.
O'Malley, LSS Popüler Hinduizm: Kitlelerin Dini. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 1935.
Prabhavananda, Swami ve Frederick Manchest.
Upanişadlar: Sonsuzluğun Nefesi. New York: Yeni Amerikan Kütüphanesi, 1948.
Prabhupada, AC ve Bhaktivedanta Swami.
Bhagavad-Gita Olduğu Gibi. New York: Bhaktivedanta Kitap Vakfı, 1968.
· Krishna Bilinci: En Üst Yoga Sistemi. Los Angeles: Iskcon Kitapları, 1970.
Adanmışlığın Nektarı. New York: Bhaktivedanta Kitap Vakfı, 1976.

- _____. Hare Krishna Mantrasını Söylemek Üzerine. Boston: Iskcon Press, nd
- _____. Mükemmel Sorular, Mükemmel Cevaplar. New York: Bhaktivedanta Kitap Vakfi, 1976.
- Radhakrishnan. Hint Felsefesi. Londra: Allen & Unwin, 1923 Ramacharaka, Yogi. Hindistan'ın Felsefeleri ve Dinleri. Homewood, Illinois: Yoga, nd
- Pirinç, Mary Ann. Krishna'dan İsa'ya. Santa Ana, Kaliforniya: CARIS, 1981.
- Ringgren, Helmer ve Ake V. Strom. Dinler İnsanoğlu. Philadelphia: Kale, 1967.
- Smith, Huston. İnsanın Dinleri. New York: Harper ve Satır, 1958.
- Stoner, Carol ve Jo Anne Parke. Tüm Tanrı'nın Çocukları . Randor, Pennsylvania: Chilton, 1977.
- Wood, Ernest. Bhagavad Açıklandı. San Francisco: Amerikan Asya Araştırmaları Akademisi Enstitüsü, 1961.
- Daha genç, Paul. Hint Dini Düşüncesine Giriş. Philadelphia: Westminister, 1972.

Yamamoto, J. Isamu. Hare Krishna, Hare Krishna.

Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1978.

ULUSLARARASI KİLİSELER MESİH'İN

Bjornstad, James. "Hangi Fiyatta Başarı? Boston Mesih Hareketi Kilisesi. Hıristiyan Araştırma Dergisi (Kış 1993), 24.

Aşçı ol Gene. Vaftiz Kültü: Uluslararası İsa Kilisesini Açığa Çıkarmak. Santee, Kaliforniya: Aziz Aztek, 2002.

Enroth, Ronald M. Kötüye Kullanan Kiliseler. Grand Rapids: Zondervan, 1993.

Ferguson, Gordon. Maden Gözlerim Şanı Gördü:

Vahiy Kitabında Kuzunun Zaferi,
Woburn, Massachusetts: Müritlik Yayınlar
Uluslararası. 1993.

Gamill, Marion B. "Boston İsa Kilisesi Kampüste İşe Alım Yapıyor." Harvard Kızılı (13 Ocak 1994), 1, 5.

Giambalvo, Carol ve Herbert L. Rosedale, der.

Giambalvo, Carol ve Herbert L. Rosedale, der.

Boston Hareketi: Uluslararası İsa Kiliselerine Eleştirel Perspektifler. Bonita Springs, Florida: Amerikan Aile Vakfı, 1996.

Horner, Kim. "Uluslararası İsa Kilisesi Eleştirilere Rağmen Kutluyor." Dallas Sabah Haberleri (5 Mayıs 2000).

Jones, Tom ve Roger Lamb. "Tanrıyla Savaşıyor Olabilirsiniz." İlk İlkeler: Uluslararası İsa Kiliseleri'nin 28-33. Sayfaları . Ed. Kip Mr. Kean

Woburn, Massachusetts: Discipleship Publications International, 1993.

McKean, Kip. İlk İlkeler: Uluslararası Mesih Kiliseleri. Woburn, Massachusetts: Discipleship Publications International, 1993.

Ostling, Richard N. "Sürünün Bekçileri." Zaman (18 Mayıs, 1992), 62.

Paden, Russell. "Boston İsa Kilisesi."

Amerika'nın Alternatif Dinleri'nde Sayfa 133-40, ed. Timothy Miller. Albany: Devlet Üniv. New York Press, 1995.

Stockman, Farah. "Hıristiyan Cemaati Bocalıyor."

Boston Globe (17 Mayıs 2003).

ISKCON

Bryant, Edwin F. ve Maria L. Ekstrand, editörler, Hare Krishna Hareketi: Dini Bir Transplantın Karizma Sonrası Kaderi. New York

Columbia Üniv. Basın, 2004.

Cooper, Kenneth J. "Dudak Senkronizasyonu Yapan Robotlar Hare Krishna Sözünü Yaydı." Washington Post (13 Nisan 1998), A18.

Goswami, Mukunda. Hare Krishna Hareketi İçinde: Eski Bir Doğu Dini Geleneği Batı Dünyasında Yaşlanıyor. Badger, Kaliforniya: Torchlight, 2001.

Levine, F. Hare Krishna'ların Garip Dünyası. Yeni York: Fawcett. 1974.

Muster, Nori Jean. Ruhun İhaneti: Hare Krishna Hareketi Manşetlerinin Arkasındaki Hayatım. Urbana: Üniv. Illinois Press'ten. 1997.

Rochford, E. Burke Jr. "Liderlerin Suistimal Skandallarına Hare Krishna Adanmışlarının Tepkisi." Kıvrımdaki Kurtlar: Dini bölümündeki 101-70. Sayfalar Liderlik ve Gücün Kötüye Kullanılması. Ed. Anson Shupe. Piscataway, NI: Rutgers Üniv. Basmak. 1998.

Prabhupada, AC ve Bhaktivedanta Swami. Bhagavad-Gita Olduğu Gibi. New York: Bhaktivedanta Kitap Vakfı, 1968.

_____. Adanmışlığın Nektarı. New York: Bhaktivedanta Kitap Vakfı, 1970.

Williams, Rowan. Işığın Konutu: Mesih'in İkonlarıyla Dua Etmek. Grand Rapids: Eerdmans, 2004.

İSLAM, MÜSLÜMANLIK, MUHAMMEDİZM

Abdu 'L-Ahad Dawud. İncil'de Muhammed. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. 1979.

Abdullah Yusuf Ali. Kur'an-ı Kerim: Metin, Çeviri ve Şerh. Katar: Katar Ulusal Matbaası, 1946.

Ahmed A. Galwash. İslam Dini. Cambridge, Kütle.: Murray, nd

Alhaj AD Ajijola. Haç Efsanesi. Lahor, Pakistan: İslami Yayınlar, 1977.

Andrae, Tor, Muhammed: İnsan ve İnancı, Trans.

Teofil Menzel. New York: Harper & Row, 1960.

Arberry, Arthur J. Yorumlanan Kur'an. New York: Macmillan, 1967.

Armstrong, Karen. İslam: Kısa Bir Tarih. New York: Modern Kütüphane, 2002.

Azzam, Abdurrahman. Muhammed'in Ebedi Mesajı. Trans. Sezar E. Farah. New York:

Amerikan Kütüphanesi, 1965.

Barnett, Michael N. Arap Siyasetinde Diyaloglar. Yeni York: Columbia Üniv. Basmak. 1998.

"İngiltere Bars Farrakhan." Los Angeles Times (1 Ocak 1986),

Bucaille, Maurice. İncil, Kur'an ve Bilim. Trans. Alastair D. Pannell ve Maurice Bucaille. Chicago: Kazi, 1978.

Bunt, Gary. Neredeyse İslami. Cardiff: Üniv. Galler'in. 2000.

İslam Ansiklopedisi. Leiden: Brill, 1960.

Caner, Ergun Mehet ve Emir Fethi Caner. İslam'ı ortaya çıkarmak. Grand Rapids: Kreqel, 2002. Esposito, John L. İslam: Düz Yol. Oxford:

Oxford Üniv. Basmak. 1998.

_____. Oxford İslam Tarihi. Oxford: Oxford Üniv.
Basın. 1999.

"Farrakhan Konuşuyor." Ses (Mayıs 1984), 15–20.

Fry, George C. ve James R. King. İslam: Müslüman İnancı Üzerine Bir Araştırma. Grand Rapids: Baker, 1980.

Gilchrist, John. Kur'an ve İncil'in Metin Tarihi. Durban, Güney Afrika: İsa Müslümanlara, 1981.

Haneef, Suzanne. Herkesin İslam ve Müslümanlar Hakkında Bilmesi Gerekenler. Chicago: Kazi, 1979.

Hazreti Mirza Beşir-Üd-Din Mahmud Ahmed.

Kur'an-ı Kerim Araştırmalarına Giriş. Londra: Londra Camii, 1949.

Holt, Başbakan Onyedinci Yüzyıl İslam Savunucusu: Henry Stubb (1632–76) ve Kitabı.

Londra: Dr. Williams Kütüphanesi Dostları, 1972. Jones, L. Bevan. Hıristiyanlık Müslümanlara Açıklanıyor. Rev. ed.



Mevlana Muhammed Ali. İslam Dini. Lahor, Pakistan: Ahmadiyyah Anjuman Isha'at Islam, 1950.

McCurry, Don M. ve Carol A. Glasser. Müslüman Farkındalık Semineri. Altadena, Kaliforniya: Samuel Zwemer Enstitüsü, 1981.

Miller, William. Hıristiyanlığın İslam'a Tepkisi. Nut-ley, NJ: Presbiteryen ve Reform, 1976. Moaddel, Manssor ve Kamran Talattof, der.

İslam'da Çağdaş Tartışmalar: Modernist ve Fundamentalist

Düşüncenin Bir Antolojisi. New York: St.

Martin'in, 2000.

"Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Müslüman Öğrenciler Birliği."
Allah'ın pevgamberleri.

Chicago: Madina Yazıcıları, 1976.

Nasr, Seyyid Hüseyin. İslam: Din, Tarih ve Medeniyet. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2003.

Norcliffe, David. İslam: İnanç ve Uygulama. Portland, Oregon: SussexAcademic. 1999.

Parrinder, Geoffrey. Kur'an'da İsa. New York: Oxford Üniv. Basın, 1977.

Pfander, CG Mizanu'l Hak Hakikat Dengesi. Yeniden yazdırın. Londra: Dini Yol Topluluğu, 1910.

Pickthall, Muhammed Marmaduke. Yüce Kur'an'ın Anlamı. New York: Yeni Amerikan Kütüphanesi, 1963.

Borular, Daniel. Militan İslam Amerika'ya Ulaşıyor. New York: Norton, 2002

Ringgren, Helmer ve Ake V. Strom. Dinler

İnsanoğlu. Philadelphia: Kale, 1967.

Schmidt, Alvin. Büyük Bölünme: İslam'ın Başarısızlığı ve Batı'nın Zaferi. Salisbury, Massachusetts: Regina Ortodoks Basın, 2004.

Smith, Huston. İnsanın Dinleri. New York: Harper & Row, 1965.

Smith, Jane I. Amerika'da İslam. New York: Columbia Üniv. Basmak. 1999.

Spencer, H. İslam ve Tanrı'nın İncili. Yeni Delhi, Hindistan: SPCK, 1956.

Spencer, Robert. İslam Açıklandı: Dünyanın En Hızlı Büyüyen İnancı Hakkında Rahatsız Edici Sorular.

San Francisco: Karşılaşma, 2002.

Stade, Robert Charles. İslam'da Tanrı'nın Doksan Dokuz İsmi. İbadan, Nijerya: Daystar, 1974.

Trifkoviç, Serge. Peygamber'in kılıcı. Salisbury, Massachusetts: Regina Ortodoks Basın. 2003.

Ülfat Aziz-Üs-Samad. İslam ve Hıristiyanlık. Karaçi, Pakistan: BegumAisha Bawany Wakf, 1974.

Watt, W. Montgomery. Muhammed: Peygamber ve

Devlet adamı. Londra: Oxford Üniv. Basın, 1961.

Zwemer, Samuel M. İslam: İnanca Bir Meydan Okuma. New York: Layman'ın Misyoner Hareketi, 1907.

JAINİZM

Babb, LA Lordun Yokluğu: Jain Ritüel Kültüründe Çileciler ve Krallar. Berkeley: Üniv. California Press, 1995.

Banks, M. Hindistan ve İngiltere'de Jainizmi Örgütlemek. Oxford: Clarendon, 1995.

Dundas, Paul. Jainler. Dini İnançlar ve Uygulamalar Kütüphanesi. New York: Routledge, 2002.

Chapple, Christopher Key. Asya Geleneklerinde Hayvanlara, Dünyaya ve Kendine Şiddetsizlik. Albany, NY: Eyalet Üniv. New York Press, 1993.

Folkert, Kendall W. ve John E. Court. "Jainizm." Yaşayan Dinlerin Yeni El Kitabı'nın 340-68. Sayfaları . Ed. John R. Hinnells. Oxford: Blackwell, 1998.

Padmanabh, S. Cinsiyet ve Kurtuluş. Delhi: Mun-şiram, 1991.

Şah, Natubhai. Jainizm: Fatihlerin Dünyası. Portland, Oregon: SussexAcademic Press, 1998.

Tobias, Michael. Yaşam Gücü: Jainizm Dünyası. Fremont, Kaliforniya: Jain Yayıncılık, 2000.

Wiley, Kristi L. Jainizm Tarihi Sözlüğü. Lanham, Doktora: Rowan ve Littlefield, 2004.

JEHOVAH'IN ŞAHİTLERİ

Adair, James R. ve Ted Miller. Çıkış Yolumuzu Bulduk. Grand Rapids: Baker, 1964.

İncil'i Anlamaya Yardım. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1971.

İskender, David. "Misyonerlerle Eğlence." Hümanist (Eylül-Ekim 1990), 45.

Kutsal Yazıların Tamamı Tanrı İlhamıdır ve Faydalıdır.

Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1963.

Büyük Babil Düştü! Tanrı'nın Krallığının Kuralları.

Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1963.

Kan, İlaç ve Tanrı Yasası. Brooklyn:

Watchtower Bible and Tract Society, 1961.

Botting, Heather ve Gary. Yehova'nın Şahitlerinin Orwellvari Dünyası. Toronto: Üniv. Toronto Press, 1984.

Bowman, Robert M. Yehova'nın Şahitlerini Anlamak. Grand Rapids: Baker, 1991.

Braden, Charles S. Bunlara da İnanın. New York: Macmillan, 1949.

Cole, Marley. Yehova'nın Şahitleri: Yeni Dünya Topluluğu. New York: Vantage, 1955.

____. Muzaffer Krallık. New York: Kriter, 1957.

Conner, WT "Papaz" Russell'ın Öğretileri.

Nashville: Güney Baptist, 1926.

Crompton, Robert. Armagedon'a Kadar Günleri Saymak: Yehova'nın Şahitleri ve Mesih'in İkinci Varlığı. Cambridge: James Clarke, 1996.

Czatt, Milton Stacey. Uluslararası İncil Tetkikçileri: Yehova'nın Şahitleri . Scottdale, Pennsylvania: Menonit, 1933.

Dencher, Ted. Gözetleme Kulesi Sapkınlık Ayetleri ve



Harrison, Barbara. Zafer Vizyonları: Bir Tarih ve

- Yehova'nın Şahitlerinin Anısı . New York: Simon ve Schuster, 1978.
- Hefley, James. Gençler. Wheaton, Illinois: Victor, 1977.
- Hewett, PE Russellism Açığa Çıktı. 2. baskı. Grand Rapids: Zondervan, 1941.
- Hoekema, Anthony. Yehova'nın Şahitleri . Grand Rapids: Eerdmans, 1963.
- Hudson, John Allen. Russell White Tartışması. 2. baskı. Cincinnati: Rowe, 1912.
- Jehovah'ın şahitleri. New York: Vantage, 1978.
- İlahi Amaçta Yehova'nın Şahitleri . Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1959.
- Krallık Elimizde. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1944.
- Kneedler, William H. Christian Yehova'nın Şahitlerine Cevaplar. Chicago: Moody Press, 1953.
- Tanrı Doğru olsun. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1952.
- Adınız Kutsal Olsun. Brooklyn: Gözetleme Kulesi

- İncil ve Trakt Topluluğu, 1961.
- MacMillan, AH Faith Mart'ta. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1957.
- Her Şeyden Emin Olun. Brooklyn: Watchtower İncil ve Tract Topluluğu, 1965.
- Manty, Julius R. İnananlar için Tek Ceza Ölüm mü? Santa Ana, Kaliforniya: CARIS, nd
- Martin, Walter R. Yehova'nın Şahitleri . Minneapolis: Bethany, 1970.
- _____. Tarikatların Krallığı. Minneapolis: Bethany, 1985.
- Mayer, FE Yehova'nın Şahitleri . Rev. ed. St.Louis: Concordia, 1957.
- McKinney, George D. Yehova'nın Şahitlerinin Teolojisi. Grand Rapids: Zondervan, 1962.
- Metzger, Bruce. "Yehova'nın Şahitleri ve İsa Mesih." Theology Today (Nisan 1953), 65–85.
- Montague, Havor. Yehova'nın Şahitleri ve Kan Nakli. Santa Ana, Kaliforniya: CARIS, 1978. Yeni Dünya. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1942.

- Yeni Cennet ve Yeni Dünya. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Trakt Topluluğu, 1953.
- Yunanca Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1951.
- İbranice Kutsal Yazıların Yeni Dünya Çevirisi. 5 cilt. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1953–60.
- Penton, James M. Gecikmiş Kıyamet: Yehova'nın Şahitlerinin Hikayesi . Toronto: Üniv. Toronto Press, 1997.
- Richardson, James T. ve Pauline Cote. "Disiplinli Dava, Kanunsuz Dava ve Deformasyon: Yehova'nın Şahitlerinde Dramatik Organizasyonel Değişim es." Din Bilimsel Çalışmaları Dergisi 40 (2001): 11–25.
- Ross, JJ Kendine Özgü "Papaz" Hakkında Bazı Gerçekler Charles T. Russell. New York: Charles C. Cook, nd
- _____. Kendine Özgü "Papaz" Charles T. Russell Hakkında Bazı Gerçekler ve Daha Fazla Gerçek. Philadelphia: Philadelphia İncil Okulu, nd

Russell, Charles Taze. Kutsal Yazılar üzerine çalışmalar. 7 cilt.

Russell, Charles Taze. Kutsal Yazılar üzerine çalışmalar. 7 cilt. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1886– 1917.
Rutherford, Joseph Franklin. Yaratılış. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1927.
Kurtuluş. Brooklyn: Watchtower İncil ve Tract Topluluğu, 1926.
Tanrı'nın Harp'ı. Brooklyn: Watchtower İncil ve Tract Topluluğu, 1921.
Yehova. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Broşürü Toplum, 1934.
. Hayat. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Broşürü Toplum, 1929.
Şimdi Yaşayan Milyonlarca Kişi Asla Ölmeyecek! Brooklyn: Uluslararası İncil Tetkikçileri Birliği, 1920.
Hazırlık. Brooklyn: Watchtower İncil ve Tract Topluluğu, 1933.
Kehanet. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Broşürü Toplum, 1929.
Din. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Broşürü Toplum, 1940.



Sterling, Chandler W. Tanıklar: Tek Tanrı, Tek Zafer. Chicago: Naiplik, 1975.

Din Dergisi 12 (1997): 133-56.

Stevenson, William C. Yehova'nın İç Hikayesi



Stilson, Max. Yehova'nın Şahitleriyle Nasıl Başa Çıkılır ? Grand Rapids: Zondervan, 1962.

Strauss, Lehman. "Yehova'nın Şahitlerinin" Doktrininin İncelenmesi. New York: Loizeaux Kardesler. 1942.

Stroup, Herbert Hewitt. Yehova'nın Şahitleri . Yeni York: Columbia Üniv. Basın, 1945.

Krallık Müjdecilerine Teokratik Yardım. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1945.

Tanrı'nın Yalan Söylemesinin İmkansız Olduğu Şeyler. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society. 1965.

Bu Sonsuz Yaşam Demektir. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1950.

Thomas, FW Aldatma Ustaları. Grand Rapids: Baker, 1972.

Thomas, Stan. Yehova'nın Şahitleri ve Neye İnandıkları. Grand Rapids: Zondervan, 1967.

Gerçek Sizi Özgürleştirecek . BrooklynGözetleme Kulesi

- Gerçek Sizi Özgürleştirecek . Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society. 1968.
- Sonsuz Yaşama Götüren Gerçek. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1968.
- Van Buskirk, Michael. Gözetleme Kulesi'nin Akademik Sahtekârlığı. Santa Ana. Kaliforniva: CARIS. 1977.
- Wah, Carolyn R. "Yehova'nın Şahitleri ve Dini Özgürlüğün Sorumluluğu: Avrupa Deneyimi." Kilise ve Devlet Dergisi 43 (2001): 578–601.
- Gözetleme Kulesi. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Tract Topluluğu. (Çeşitli sorunlar).
- Gözetleme Kulesi Yeniden Basımları, 1879–1919. 7 cilt. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, nd
- Armageddon'da Hayatta Kalabilirsiniz. Brooklyn: Gözetleme Kulesi İncil ve Trakt Topluluğu, 1965.
- Wilson, Diane. Bir Yehova Şahidinin Uyanışı:
- Gözetleme Kulesi Cemiyeti'nden kaçış. Amherst, NY: Prometheus, 2002.
- Zellner, William ve William Kephart. Olağanüstü Gruplar: Yehova'nın Sahitleri. New York; St.

Martin'in, 1993.

Yahudilik

Baron, Salo W. Yahudilerin Sosyal ve Dini Tarihi. 2. baskı. 15 cilt. New York: Columbia Üniv. Basın, 1952–73.

Breslauer, S. Daniel, Yahudiliği Tarih Yoluyla Anlamak. Belmont, Kaliforniya: Wadsworth, 2002.

Bright, John ve William P. Brown. İsrail Tarihi. 4. baskı. Louisville: Westminster John Knox, 2000.

Çocuklar, Brevard. Eski Ahit'e giriş olarak Kutsal yazı. Philadelphia: Kale, 1979.

Ansiklopedi Judaica. New York: Macmillan, 1972.

Yahudilik Ansiklopedisi. Ed. Geoffrey Wigoder. New York: Macmillan. 1989.

Mansur, Menahem. Yahudi Tarihi ve Düşüncesi: Giriş. Hoboken, New Jersey: Ktav, 1991.

Neusner, Jacob. Amerikan Yahudiliği: Maceralar Modernlik. New York: Ktav. 1972.

	Yahudiliğin Temelleri. Minneapolis: Augsburg
Kale,	1988.
·	Yahudiliğin Büyüleri. Atlanta: Scholars Press, 1990.

Sachar, Howard M. Amerika'daki Yahudilerin Tarihi. New York: Knopf, 1992. (Bu çalışma, çağdaş Yahudi kaynaklarının kapsamlı bir bibliyografyasını içermektedir.)

Schulman, Albert M. Yahudiliğe Açılan Kapı: Ansiklopedi Ana Sayfa Referansı. 2 cilt. New York: Yoseloff, 1971.

Schwarz, Leo W. Yahudi Halkının Büyük Çağları ve Fikirleri. New York: Random House, 1977. Von Rad, Gerhard. Eski Ahit Teolojisi. 2 cilt.

Trans. DMG Stalker'ı. Louisville: Westminster John Knox, 2001.

Witty, Abraham B. ve Rachel Witty. Yahudiliği Keşfetmek Gelenek. New York: Double Day, 2001.

Young, Edward J. Eski Ahit'e Giriş. Grand Rapids: Eerdmans, 1964.

YAŞAM BAHARI

Haaken, Janice. "Kişisel Gelişim' Olarak Patoloji: Hayat Pınarı Eğitimine İlişkin Katılımcı-Gözlem Çalışması." Psikiyatri 46 (1983): 270–80.

Masalkov, Birleşik Krallık "Moskova'da Hayat Pınarı: İzlenimler, Sorunlar, Görünüm." Sotsiologicheskie—Issledovaniya 17 (1990): 145–51.

Yalom, Irvin D. Grup Psikoterapisinin Teorisi ve Uygulaması. 4. baskı. New York: Temel Kitaplar, 1995.

MASON LOCASI

Mather, George A ve Larry A. Nichols. Mason Locası. Grand Rapids: Zondervan, 1995. (Bu ciltte Masonluğun kapsamlı bir bibliyografyası bulunmaktadır).

MEHER BABA

Top, Carolyn. Meher Baba'nın Sonraki Dalgası: Sıradan İnsanların Tanrı ile Karşılaşmaları. Asheville, NC: Arti, 2000.

Davy, Kitty. Yalnız Aşk Hakimdir. Kuzey Myrtle Plajı, SC: Sheriar Vakfı, 2001. Lux, Kenneth. Meher Baba: Kaplumbağanın Avatarı.

Rockland, Maryland: Seven Coin, 2001.

MORMONİZM

Albanes, Richard. Tanrı'nın Altında Bir Ulus: Mormon Kilisesi'nin Tarihi. New York: Dört Duvar Sekiz Pencere, 2002.
Allen, James B. ve Glen M. Leonard. Son Zaman Azizlerinin Sırrı. Salt Lake City: Çöl, 1969.
Son Zaman Azizlerinin Hikayesi. Tuz Gölü şehri: Çölet, 1992.
Anderson, Einar. Mormonizmin İç Hikayesi. Grand Rapids: Kregel, 1973.
Ankerberg, John ve John Weldon. Mormonlar Gerçekten Neye İnanıyor? Eugene, Oregon: Harvest House, 2002.
Mormon Kilisesi Hakkında Gerçekler: Mormonizm İddialarını Anlamak İçin Kullanışlı Bir Kılavuz. Eugene, Oregon: Harvest House, 2003.

Baer, Hans A. Çölde Ütopyayı Yeniden Yaratmak: Modern Mormonizme Mezhepsel Bir Mücadele. Albany, NY: Devlet Üniv. New York Press, 1988.

Barlow, Philip L. Mormons ve İncil: Amerika'daki Son Zaman Azizlerinin Yeri. New York: Oxford Üniv. Basın, 1991.

Beckwith, Francis I., Carl Mosser ve Paul Owen.

Yeni Mormon Mücadelesi: Hızla Büyüyen Hareketin En Son Savunmalarına Yanıt Vermek. Grand Rapids: Zondervan, 2002.

Beecher, Maureen V. ve Lavinia F. Anderson, eds.

Tarihsel ve Kültürel Perspektiften Mormon Kadınları. Urbana: Üniv. Illinois Press, 1987.

Bennett, Wallace Foster. Neden Mormonum? New York: Nelson, 1958.

Bitton, Davis ve Leonard J. Arrington. Mormonlar ve Tarihçileri. Salt Lake City: Üniv. Utah Press, 1988.

Brodie, Fawn M. Kimse Geçmişimi Bilmiyor. New York: Knopf, 1971.

Brooks, John L. Arıtıcının Ateşi: Mormon Kozmolojisinin Oluşumu, 1644–1844. New York: Cambridge Üniv. Basın, 1994.

- Brooks, Juanita. John D. Lee. Glendale, Kaliforniya: Arthur H. Clark, 1973.
- Ara, Lamoni. 2000 Mormon Kitabı'ndaki Değişiklikler. Salt Lake City: Modern Mikrofilm, nd
- Carmer, Carl Lamson. Çiftlik Çocuğu ve Melek. Garden City, NY: Doubleday, 1970.
- Carter, Kate B. Öncü Mirasımız. Salt Lake City: Utah Öncülerinin Kızları. 1962.
- Coats, James. Mormon Çevrelerinde, Yahudi olmayanlar, Jack Mormonlar ve Son Zaman Azizleri. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1991.
- Cowan, Marvin. Mormon İddiaları Yanıtlandı. Tuz Gölü Şehir: Marvin W. Cowan, nd
- Cowdery, Wayne ve diğerleri. Mormon Kitabını Gerçekte Kim Yazdı? Spaulding Bilmecesi. Santa Ana, Kaliforniya: Vizyon Evi, 1977.
- Davies, Douglas. Mormonizme Giriş. Cambridge: Cambridge Üniv. Basın, 2003.
- Decker, Ed ve David Hunt. Tanrı Yapıcılar. Eugene, Oregon: Harvest House, 1984.

- Deming, AB Mormonizm Hakkında Çıplak Gerçekler. Oakland, Kaliforniya: Deming, 1888.
- Draper, Maurice I. İsa Kilisesi'nin Restore Edilmesi Bağımsızlık. Mo.: Herald House, 1948.
- Edwards, Paul M. İnanç Mirasımız: RCJCLDS'nin Kısa Tarihi. Bağımsızlık, Mo.: Herald House, 1991.
- Embry, Jessie L. Mormon Çok Eşli Aileler. Tuz Gölü Sehir: Üniv. Utah Press, 1987.
- Mormonizm Ansiklopedisi. New York: Macmillan, 1991.
- Evans, Arza. Mormonizmin Temel Taşı. St.George, Ut.: Keystone, 2005.
- Evans, RH Yüz Yıllık Mormonizm. Tuz Gölü Şehir: Çölet, 1905.
- Fales, Susan L. ve Chad L. Flake, eds. ABD Hükümeti Belgelerinde Mormonlar ve Mormonizm: Bir Kaynakça. Salt Lake City: Üniv. Utah Press, 1989.
- Firmage, Edwin B. ve Richard C. Mangrum. Mahkemelerde Zion: CJCLDS'nin Hukuki Tarihi, 1830–1900. Urbana: Üniv. Illinois Press, 1988.
- Foster, Ralph Leonard. Mormon Kitabi Yarqılanıyor.

Foster, Ralph Leonard. Mormon Kitabi Yargılanıyor. Klamath Falls, Oregon: Foster, 1963.

Gibbs, Josiah F. Dağ Çayırları Katliamı. Salt Lake City: Tribune, 1910.

Gottlieb, Robert ve Peter Wiley. Amerika'nın Azizleri:

Mormon Gücünün Yükselisi, New York: Putnam, 1984.

Hanson, Paul M. Erken Amerikalılar arasında İsa Mesih. Bağımsızlık, Mo .: Herald House, 1959.

Hoekema, Anthony. Mormonluk. Grand Rapids: Eerdmans, 1963.

Houghey, Hal. Son Zaman Azizleri, Yetkinizi Nereden Alıyorsunuz? Concord, Kaliforniya: Pasifik, 1971.

Howe, Daniel Walker. "Mormonizm ve Müzik: Bir Tarih." Pacific Historical Review 60 (Mayıs 1991): 257.

Howe, ED Mormonizm Tarihi. Painsville, Ohio: Howe, 1840.

Hughes, Dean. Mormon Kilisesi: Temel Bir Tarih. Salt Lake City: Çöl, 1990.

Johanson, WalkeWMormonluk Nedir? En Sık Sorulan 150 Soruya Cevaplar Son Zaman Azizleri Kilisesi hakkında sorular. New York: St. Martin's, 2002.

Kaiser, Edgar I. Son Zaman Azizlerine Nasıl Cevap Verilir. St. Louis: Concordia, 1977.

Launius, Roger D. Joseph Smith III: Pragmatik Peygamber. Urbana: Üniv. Illinios Press, 1988.

Lee, John D. John D. Lee'nin İtirafları. Salt Lake City: Modern Mikrofilm, nd

Lindsey, Robert. Azizlerin Toplantısı. New York: Simon ve Schuster, 1988.

Mallamo, Paul Douglas. "Modern Zaman Mormonizm Kilisesi." Whole Earth Review (Güz 1988), 122–24.

Martin, Walter R. Kültlerin Krallığı. 2. baskı.

Minneapolis: Bethany, 1985.

_____. Mormonizm Labirenti. Santa Ana, Kaliforniya: Vizyon Evi, 1977.

McConkie, Bruce R. Mormon Doktrini. Salt Lake City: Bookcraft, 1958

McConkie, Oscar W. Harun Rahipliği. Salt Lake City: Çöl, 1977.

- Milenyum Yıldızı. 51 cilt. Salt Lake City: İsa Kilisesi Son Zaman Azizleri Mesih'i, 1957.
- Naifeh, Steven W. ve Gregory White Smith. Mormon Cinayetleri. New York: Weidenfeld ve Nicolson, 1988.
- Nibley, Hugh. Joseph Smith Papyri'nin Mesajı: Bir Mısır Bağışı. Salt Lake City: Çöl, 1975.
 - ___. Efsane Yapıcılar. Salt Lake City: Bookcraft, 1961.
- O'Dea, Thomas F. Mormonlar. Chicago: Üniv. ile ilgili Chicago Press, 1957.
- Ostling, R. ve J. Ostling, Güç ve Vaat: Mormon Amerika. San Francisco: Harper, 1999.
- Peck, Reed. Reed Peck El Yazmaları. Salt Lake City: Modern Mikrofilm, nd
- Peterson, Mark E. Adam: O Kimdir? Tuz Gölü şehri: Cölet, 1976.
- Proctor, Scott. İşığın Şahidi. Tuz Gölü şehri: Çölet, 1991.
- Reed, David A. ve John R. Farakas. Mormonlar:

Ayet ayet cevaplandı. Grand Rapids: Baker, 1992.

Richards, LeGrand. Muhteşem Bir Çalışma ve Harika. Salt Lake City: Cöl. 1950.

Rogers, Paul Brinkley. "Maverick Mormonlar Arasında Çok Eşlilik Gelişiyor." Amerika Cumhuriyeti (Şubat 1992).

Ropp, Harry L. Mormon Kağıtları. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press. 1977.

Roston, Leo. Amerika'da dinler. New York:

Simon ve Schuster, 1963.

Sarna, Jonathan. Amerikan Yahudiliği. New Haven, Conn .: Yale Üniv. Basın, 2004.

Schipps, Jan. Mormonizm: Yeni Bir Dini Geleneğin Hikayesi. Urbana: Üniv. Illinois Press, 1985.

Schook, Charles A. Mormon Kitabının Gerçek Kökeni. Cincinnati: Standart, 1914.

Schupe, Anson. Erdemin Karanlık Tarafı: Yolsuzluk, Skandal ve Mormon İmparatorluğu. Buffalo, NY: Prometheus, 1991.

Smith, Joseph Jr. için Emirler Kitabı

Smith, Joseph Jr. için Emirler Kitabı
İsa Kilisesi Hükümeti. Zion, MO .: Phelps, 1833.
Mormonların kitabı. Salt Lake City: Kilise
Son Zaman Azizleri İsa Mesih, 1974.
Kilise Doktrini ve Sözleşmeleri
Son Zaman Azizleri. Salt Lake City: İsa Kilisesi
Son Zaman Azizleri Mesih'i, 1968.
. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin Tarihi. 7 cilt.
Salt Lake City: Çöl, 1958.
, , .
Harika Fiyatın İncisi. Salt Lake City: Kilise
Son Zaman Azizleri İsa Mesih, 1967.
Smith, Joseph Fielding. Kurtulus Doktrinleri. 3 cilt. Ed.
Bruce R. McConkie. Salt Lake City: Bookcraft, 1972.
Brace N. Meconine. Said Lake City. Bookerary, 1372.
İncil Doktrini. Salt Lake City: Çöl, 1958.
Mükemmelliğin Yolu. Salt Lake City: Çöl, 1958.
1930.
Smith, Lucy. Joseph Smith'in Biyografik Taslakları
Peygamber ve Onun Nesiller Arasındaki Ataları.
Liverpool, İngiltere: Richards, 1853.
-

Spalding, Solomon. El Yazması Hikayesi. Lamoni, Ia.:

İsa'nın Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin yeniden düzenlenmesi, 1885.
Spencer, James R. "Hıristiyanlar Mormonlarla Buluştuğunda. Mormonlar Doktrinsel Sorunları Olan Protestanlar Değildir: Farklı bir Tanrıya tapıyorlar."
Christian Herald (Şubat 1988), 45.
Starks, Arthur E. Mormon Kitabı'na Tam Uyum. Bağımsızlık, Mo .: Herald House, 1950.
Talmadge, James E. İnanç Makaleleri. Yeniden yazdırın. Salt Lake City: İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi, 1974.
İsa Mesih. Salt Lake City: Çöl, 1916.
Tanner, Jerald ve Sandra Tanner. Mormonizmin Değişen Dünyası. Chicago: Moody Press, 1979.
Joseph Smith'in Tarihindeki Değişiklikler . Tuz Gölü Şehir: Modern Mikrofilm, 1961.
Teolojinin Anahtarındaki Değişiklikler. Salt Lake City: Modern Mikrofilm, nd
Büyük Fiyatın İncisindeki Değişiklikler. Salt Lake City: Modern Mikrofilm, nd

Mormonizm: Gölge mi Gerçek mi? 5. baskı. Tuz Gölü

Şehir: Utah Deniz Feneri, 1987.

Taves, Earnest H. Yeterince Sorun: Joseph Smith ve Mormon Kitabi. Buffalo, NY: Prometheus, 1984.

Whalen, William J. "Mormonizm Neden Batı'da En Hızlı Büyüyen Dindir?" ABD Katolik (Haziran 1989). 28.

Beyaz, O Kendell. Mormon Neo-Ortodoksluğu: Bir Kriz Teolojisi. Salt Lake City: İmza, 1987.

Widsoe, John A. Brigham Young'ın Söylemleri. Tuz Gölü Şehir: Çölet, 1973.

Akıllıca, William. Mountain Meadows'ta katliam. Yeni York: Crowell, 1976.

Wood, Wilford C. Joseph Smith Çalışmalarına Başlıyor . 2 cilt. Salt Lake City: Deseret, 1962. Young, Brigham. Dergi Tarihi. Salt Lake City: İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi, 1846.

RABbin Milleti

Boyd, Herb. "Siyah İbranilerin Lideri Suçlu Bulundu" Komplo." Amsterdam Haberleri 4 (1992).

Freedberg, Sidney. Kardeş Aşkı: Cinayet, Para ve

Freedberg, Sidney. Kardeş Sevgisi: Cinayet, Para ve Mesih. New
York: Pantheon, 1994.
, ve Donna Gehrke. "Kara Mesih Takipçilerini Hukuki
Soruna Yönlendiriyor." Washington Post 7/2 (1991).

Johnson, Terry E. "Yahweh Yolu." Newsweek 108/31 (1986).

Leerhsen, Charles. "Aşk Prensini Yakalamak."

Newsweek 116/45 (1990).

Selam, Yusuf. "Yahveh'ye Yönelik Cinayet Suçlamaları Reddedildi." Amsterdam Haberleri 6/1 (1995).

YERLİ DİNI FR

AMERİKAN

Hirschfelder, Arlene ve Paulette Moline. Yerli Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. New York: Dosyadaki Gerçekler, 2001.

Martin, Joel. Toprak Bize Bakıyor: Yerli Amerikan Dininin Tarihi. Oxford: Oxford Üniv. Basın. 2001.

Stewart, Ömer. Peyote Dini: Bir Tarih. Oklahoma

Sehir: Üniv. Oklahoma Press, 1993.

Sullivan, Lawrence. Kuzey Amerika'nın Yerli Dinleri ve Kültürleri: Kutsalın Antropolojisi. New York: Süreklilik, 2003.

Vecsey, Christopher, ed. Amerikan Kızılderili Dini Özgürlüğü El Kitabı. New York: Kavşak, 1991.

Vine, Deloria, Jr. Tanrı Kırmızıdır: Dine Doğa Bakışı, Golden, Colo.: Fulcrum, 1994.

YENİ ÇAĞ HAREKETİ

Andrews, Lewis M. Kendi Benliğine Doğru Olmak: Yeni Etik Terapide Değerlerin Yeniden Doğuşu. Garden City, NY: Doubleday, 1987.

Arnold, Ron. Ekoloji Savaşları: Sanki İnsanlar Önemliymiş Gibi Çevrecilik. Bellevue, Washington: Merril, 1987.

Baer, Randall N. Yeni Çağ Kabusunun İçinde. Lafayette, La.: Huntington, 1989.

Bahro, Rudolf. Yeşil Hareketi inşa etmek. Londra: GMP, 1986.

Barbour, Ian, G. Bilim ve Din Sorunları. Yeni

York: Harper & Row, 1971.

_____. Mitler, Modeller ve Paradigmalar: Bilim ve Dinde

Karşılaştırmalı Bir Çalışma. San Francisco: Harper & Row, 1974.

Bateson, Gregory. "Post-Modern Milenyuma İnanç: Birleştiren Model Olarak Tanrı." Yeni Perspektifler Üç Aylık Bülten 8 (Bahar 1991): 40–43.

Beckett, Samuel. Lucis Trust-Dünya İyi Niyet Bülteni (Yaz 1982).

Berry, Thomas, Dünyanın Rüyası. San Francisco: Sierra Kulübü, 1990.

Brooke, Tal. Dünya Bir Olduğunda . Eugene Cevheri: Hasat Evi, 1988.

Kaş, Robert. "Yeni Çağ Peygamberinin Evcilleştirilmesi: Ter Locaları ve Toprak Ananın Hıristiyanlıkla Ne İlgisi Var?" Bugün Hıristiyanlık (16 Haziran 1989), 28–30.

Bryan, Gerald B., Talita Paolini ve Kenneth Paolini.

Amerika'da Psişik Diktatörlük. Paradise Valley, Mont .: Paolini
International LLC, 2000.

Capra, Fritjof. Fiziğin Tao'su: Bir Keşif

- Modern Fizik ile Doğu Mistisizmi arasındaki paralellikler. Boston: Shambhala. 1990.
- ______Dönüm Noktası: Bilim, Toplum ve Yükselen Kültür. New York: Simon ve Schuster, 1982.
- Carlson, Judith L. ve Elizabeth R. Burchard. Yeni Çağ Grubunda 19 Yıl: Şeytanın Kollarından Koparılmış. Closter, NJ: Ace Akademisyenler, 1999.
- Chandler, Russell. 2001'e Doğru Yarış: Amerika'nın Dini Geleceğini Şekillendiren Güçler . Grand Rapids: Zondervan, 1992.
- Cody, ML ve JM Diamond. Ekoloji ve Toplulukların Evrimi. Cambridge, Massachusetts: Harvard Üniv. Basın. 1975.
- Coffman, Michael S. Çevrecilik! Kova burcunun şafağı veya yeni bir karanlık çağın alacakaranlığı. Bangor, Ben .: Çevresel Perspektifler. 1992.
- Krem, Benjamin. Mesih'in Yeniden Ortaya Çıkışı ve Bilgeliğin Üstatları. Los Angeles: Tara, 1980.
- Cumbey, Constance. Gökkuşağının Gizli Tehlikeleri: Yeni Çağ Hareketi ve Yaklaşan Barbarlık Çağımız. Shreveport, La.: Huntington Evi. 1983.

Dewitt, Calvin B. "Ekolojinin Dini Temeli." Toprak Ana El Kitabı'nda. Ed. J. Scherff. New York: Süreklilik, 1991.

Diamond, Irene ve Gloria Feman Orenstein, eds.

Dünyayı Yeniden Dokumak: Ekofeminizmin Ortaya Çıkışı. San Francisco: Sierra Kulübü, 1990.

Dowd, Alice. "Yeni Çağda Yenilikler Neler?"

Kütüphane Dergisi 116 (Mart 1991): 58-61.

Ferguson, Marilyn. Kova Komplosu: 1980'lerde Kişisel ve Sosyal Dönüşüm. Los Angeles: Archer, 1980.

Fikes, Jay Courtney. Carlos Castaneda, Akademik Fırsatçılık ve Psychedelic Altmışlı Yıllar. New York: Madison, 1993.

Fox, Warwick. Transpersonal Ekolojiye Doğru:

Çevreciliğin Yeni Temellerini Geliştirmek. Boston: Shambhala, 1990.

Frankl, Viktor. İnsanın Anlam Arayışı . New York: Cep Kitapları, 1973.

Bilinçsiz Tanrı. New York: Simon &



Harman, Willis. Küresel Zihin Değişimi: Vaadi

- Harman, Willis. Küresel Zihin Değişimi: Yirminci Yüzyılın Son Yıllarının Vaadi . Indianapolis: Bilgi Sistemleri. 1988.
- Heelas, Paul. Yeni Çağ Hareketi: Benliği ve Modernitenin Kutsallastırılmasını Kutlamak. Oxford: Basil Blackwell. 1996.
- Hexham, Irving ve Karla Poewe-Hexham. "Yeni Çağın Ruhu." Bugün Hıristiyanlık (2 Eylül 1988), 17–21.
- Ingenito, Marcia Gervase, ed. Ulusal Yeni Çağ Sarısı Sayfalar. Fullerton, Kaliforniya: Highgate, 1988.
- Kautz, William H. ve Melanie Branon. Kanallama: Sezgisel Bağlantı. San Francisco: Harper & Row, 1987.
- Anahtarlar, Donald. Omega'da Dünya: Gezegenleşmeye Geçiş. Brookline Köyü, Massachusetts: Branden, 1982.
- Kinney, Jay. "Déja Vu: Yeni Çağın Gizli Tarihi." Utne Reader (Eylül-Ekim 1989), 109.
- Kjos, Beerit. Toprak Ana'nın Büyüsü Altında. Wheaton, Illinois: Victor, 1992.
- Klima, Jon. Kanalcılık: Paranormal Kaynaklardan Bilgi Alınmasına İlişkin Araştırmalar. Los Angeles:

Jeremy P. Tarcher, 1987.

Kuhn, Thomas. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Chicago: Üniv. Chicago Press'in, 1962.

Levi, H. Dowling. İsa Mesih'in Kova İncili. Santa Monica, Kaliforniya: DeVorss, 1972.

Lipnack, Jessica ve Jeffrey Stamps. Ağ oluşturma. Garden City, NY: Doubleday, 1982.

Lochhaas, Philip H. Yeni Çağ Hareketine Nasıl Yanıt Verilir. St.Louis: Concordia, 1973.

Lovelock, James E. Gaia'yı Şifa: Pratik Tıp gezegen. New York: Harmony, 1991.

____. Gaia'nın Çağları: Yaşayan Dünyamızın Biyografisi. New York: Bantam, 1988.

____. Gaia: Dünyadaki Hayata Yeni Bir Bakış. Oxford: Oxford Üniv. Basın, 1979.

Manes, Christopher. Yeşil Öfke, Radikal Çevrecilik ve Medeniyetin Çöküşü.

New York: Küçük ve Brown, 1990.

Martin, Walter. Yeni Çağ Kültü. Minneapolis: Bethany, 1989.

- Melton, J. Gordon. Yeni Çağ Ansiklopedisi. 1. baskı. Detroit: Gale Arastırması, 1990.
- . Aydınlanmayı Bulmak: Ramtha'nın Eğitim Okulu Antik bilgelik. Hillsboro, Oregon: Kelimelerin Ötesinde, 1998.
 - Miller, Elliot. Yeni Çağ Hareketinde Hızlandırılmış Kurs. Grand Rapids: Baker, 1989.
 - Yeni Çağ Kataloğu. Garden City, NY: Çift Gün, 1988.
 - "Yeni Çağ Artık Yok." US News & World Report (17 Aralık 1990), 36.
 - Ostling, Richard N. "Tanrı Kadın Olduğunda." Zaman (6 Mayıs 1991), 73.
 - Popenoe, Chris ve Oliver Popenoe. Yarının Tohumları: Çalışan Yeni Çağ Toplulukları . San Francisco: Harper & Row, 1984.
 - Porritt, Jonathan. Green'i görmek. Oxford: Blackwell, 1986.
 - Ramtha, Douglas James Mahr'la birlikte. Yeni Dünya'ya Yolculuk. Friday Harbor, Washington: Masterworks, 1985.
 - Ray, Dixie Lee. Gezegeni çöpe atmak. Washington, DC: Regency Gecidi, 1990.



Russel, Peter. Küresel Beyin. Los Angeles: Tarcher, 1983.



- Christian Today (7 Ekim 1991), 18-22.
- Steiger, Brad. Vahiy: İlahi Ateş. Englewood Cliffs. NI: Prentice-Hall. 1973.
- Talbot, Michael. Mistisizm ve Yeni Fizik. Yeni York: Bantam. 1981.
- Taylor, Peggy. Yeni Çağ Kaynak Kitabı. Brighton, Massachusetts: New Age Journal, 1992.
- Tucker, Ruth A. Başka Bir İncil: Alternatif Dinler ve Yeni Çağ Hareketi. Grand Rapids: Zondervan, 2004.
- Wallis, Claudia. "Yeni Çağ Tıbbı Neden Büyülüyor? Açık." Zaman (4 Kasım 1991), 68–75.
- Wauk, John. "Paganizm, Amerikan Tarzı." Ulusal İnceleme (Mart 1990), 43–44.
- Weston, Robin. Kanallar: Yeni Bir Çağ Dizini. Yeni York: Perigee, 1988.
- Wilber, Ken. Göz Göze: Yeni Paradigmanın Arayışı. Garden City, NY: Anchor-Doubleday, 1983.
- _____. Bilinç Spektrumu. Wheaton, Illinois: Teosofi, 1977.

Winsor, James. Kendini Aldatma: Yeni Çağ Hareketi—Kutsal Yazılara Dayalı Bir Açıklama. St Louis: Concordia, 1973.

GİZLİ

Caldwell, Daniel H., ed. Madam Blavatsky'nin Gizli Dünyası. Tuscon, Arizona: İmkansız Düşler, 1991.

Furnham, Adrian. "Burçlara bayıldım." New Scientist (Ocak 1991), 33.

Montgomery, John Warwick. Beylikler ve Yetkiler: Okült Dünyası. Minneapolis: Bethany, 1973. Vaughn, Richard. Modern Dilde Astroloji.

Sebastopol, Kaliforniya: CRCS Yayınları, 1992.

BİRLİK PENTEKOSTALLERİ

Balmer, Randall. Kutsanmış Güvence: Amerika'da Evanjelizmin Tarihi. Boston: Beacon. 1999.

Bjornstad, James ve Walter Bjork. Yalnızca İsa: Modalist Bir Yorum. Wayne, NJ: Hıristiyan Araştırma Enstitüsü, 1970.

Blumhofer, Edith L., Russell P. Spittler ve Grant A.

- Blumhofer, Edith L., Russell P. Spittler ve Grant A. Wacker, editörler. Amerika'da Pentekostal Akımlar. Urbana ve Chicago: Üniv. Illinois Press, 1999.
- Bousset, Wilhelm. Kyrios Christos: Hıristiyanlığın Başlangıcından Irenaeus'a Kadar Mesih İnancının Tarihi. 5. baskı. Trans. John E. Steely. New York: Abinqdon, 1970.

Brumbeck, Carl. Üç Kişide Tanrı. Cleveland, Tenn.: Pathway, 1959.

- Burgess, M. Stanley ve Eduard M. Van Der Maas, eds. Revize edildi ve genişletildi. Yeni Uluslararası Pentikostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğü. Grand Rapids: Zondervan, 2002.
- Campbell, Alexander. Hıristiyanların Birliğine Referans Olarak Hıristiyan Sistemi ve Mevcut Reformasyonun Savunması Olarak İlkel Hıristiyanlığın Restorasyonu . Nashville, Tennessee: İncil Avukatı, 1956.
- Çağla, Odell. Geçmişin Yankıları. Birlik Pentikostal Öncü Serisi. Stockton, Kaliforniya: Apostolik, 1972.
- Clanton, Arthur L. United Ayaktayız: Birlik Organizasyonlarının Tarihi. Hazelwood. Mo .: Pentekostal. 1970.

Harvey. Cennetten Gelen Ateş: Cox'un Yükselişi , Pentekostalizm Maneviyatı ve Yeniden Şekillendirilmesi Yirmi Birinci Yüzyılda Din. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. 1995.

Dugas, Paul D. Yaşlı G.'nin Hayatı ve Yazıları. T.Haywood. Birlik Pentikostal Öncü Serisi. Stockton, Kaliforniya: Apostolik, 1968.

Ewart, Frank J. Jesus: Adam ve Gizem.

Nashville: Baird-Ward, 1941.

_____. Pentikost Olayları: "Son Yağmur"un Tarihi. St.Louis: Pentikostal, 1947.

Birleşik Pentikostal Kilisesi Uluslararası hakkında gerçekler. Hazelwood, MO .: Pentekostal, nd

Golder, Morris E. Doktrinimizin İlkeleri. Cincinnati, Ohio: Apostolik Işık, nd

Hall, William Phillips. Rabbin İsmini Çağırmak. Cos Cob, Connecticut: İsa'nın Şahidi, 1920.

Hollenweger, Walter J. Pentekostalizm: Dünya Çapındaki Kökenler ve Gelişmeler. Peabody, Massachusetts: Hen-drickson, 1997.

Kenyon, Essex W. Baba ve Ailesi. Spencer, Kitle: Gerçeklik, 1916. Lampe, GWH Ruhun Mührü. New York:

Longmans, 1951.

Menzies, William. Hizmet etmek üzere meshedildi. Springfield, Mo .: Gospel, 1971.

Miller, Luke. "Yalnızca İsa" Doktrini Üzerine Bir İnceleme. Auston, Teksas: FirmFoundation, 1959.

Nichol, John T. Pentikostallar: Hıristiyan Kilisesi'nde Hayati Yeni Bir Gücün Büyümesinin ve Gelişmesinin Hikayesi. Rev. ed. Plainfield, NJ: Logos International, 1971.

Norris, SG Mesih'teki Kudretli Tanrı. St. Paul, Minnesota: Apostolik İncil Enstitüsü, nd Pugh, JT Yalnızca Vaizler İçin. Hazelwood, Mo .: Pentekostal, 1971.

Reed, David. "Birlik Pentikostalizminin Kökenlerinin Yönleri."
Pentekostal Karizmatik Kökenlerin Yönlerinde . Ed. Vinson
Synan. Plainfield, NJ: Logos Uluslararası, 1975.

—. "Birlik Pentikostalizmi." Pentikostal ve Karizmatik Hareketler Sözlüğünde 644-51. Sayfalar . Stanley M. Burgess ve Gary B. McGee. Grand Rapids: Zondervan, 1988.

Reynolds, Ralph V. Truth Shall Triumph: Pentekostal Doktrinler Üzerine Bir Arastırma. St.Louis: Pentikostal, 1965.

Richardson, Cyril. Üçlü Birlik Doktrini. New York: Abingdon, 1958.

Sawyer, Thomas J. Tanrımız Kimdir? Oğul mu, Baba mı? Henry Ward Beecher'ın Bir İncelemesi. New York: Thatcher ve Hutchinson, 1859.

Smith, Timothy. Ondokuzuncu Yüzyıl Ortası Amerika'sında Uyanış ve Sosyal Reform. New York: Abingdon, 1957.

Synan, Vinson. Kutsal Ruh'un Yüzyılı: 100 Yıl

Pentikostal ve Karizmatik Yenilenme, 1901–2001. Nashville: Nelson, 2001.

Urshan, Andrew D. Yeni Doğum Doktrini veya Sonsuz Yaşamın Mükemmel Yolu. Cochrane, Wisconsin: Tanrının Tanığı, 1921.

Weeks, Robert D. Yehova-İsa: Tanrı'nın Birliği: Gerçek Üçlü Birlik. New York: Dodd, Mead & Co., 1876.

Neye İnanıyoruz ve Öğretiyoruz: Birleşik Pentikostal Kilisesi'nin İnanç Makaleleri. St.Louis: Pentikostal, nd

GÜNEŞİN DÜZENİ **TAPINAK**

Hall, John ve Phillip Schuyler. "Güneş Tapınağının Mistik Kıyameti." Millennium, Messiahs ve Mayhem'deki 285-311. sayfalar . Ed. Thomas Robbins ve Susan J. Palmer. New York: Routledge. 1997

İçine kapanık, Massimo. "Ateşle Çile: Güneş Tapınağının Trajedisi," Din 25 (Temmuz 1995): 267–83.

_____. "İsviçre'deki Armagedon: Anılan Güneş Tapınağı." Teosofi Tarihi 5 (1995): 281–98.

Mayer, Jean-François. "Dünya Yolculuğumuz Sona Geliyor: Güneş Tapınağının Son Yolculuğu." Nova Religio 2 (Nisan 1999).
"Batı'da Kıyamet Milenyumculuğu: Güneş Tapınağı Örneği." Üniv'de ders. Virginia (13 Kasım 1998).
"Güneş Tapınağı Mitleri." "Şiddet ve Yeni Dinler" konulu ISAR/ CESNUR sempozyumunda sunulan bildiri (Nashville, Tenn., 1996).

Palmer, Susan J. "Güneş Tapınağında Saflık ve Tehlike." Çağdaş Din Dergisi (1996), 303–18.

PENENTLER

Henderson, Alice Corban. Güneybatının Penitentesleri. New York: Harcourt Brace Jovano-vich, 1937.

İNSAN TAPINAĞI

Axhelm, Peter ve diğerleri. "Ölüm Kültü" ve "İmparator Jones." Newsweek (4 Aralık 1978).

Chidester, David. Kurtuluş ve İntihar: Jim Jones,

- Chidester, David. Kurtuluş ve İntihar: Jim Jones, Halk Tapınağı ve lonestown, Rev. ed. Bloomington: Indiana Üniv. Basın. 2003.
- De Angelis, Zencefil. Jonestown Katliamı: Bir Tarikatın Trajik Sonu. Berkeley Heights, NJ: Enslow, 2002.
- Kahalas, Laurie Efrein. Yılan Dansı: Jonestown'un Gizemlerini Cözmek. New York: Kızıl Robin, 1998.
- Kilduff, Marshall ve Ron Jevers. İntihar Tarikatı. Yeni York: Bantam, 1978.
- Layton, Deborah. Baştan Çıkarıcı Zehir: Bir Jonestown Hayatta Kalanının Halk Tapınağındaki Yaşam ve Ölüm Hikayesi. New York: Çapa, 1998.
- Maaga, Mary McCormick. Jonestown'un Seslerini Duymak. Syracuse: Syracuse Üniv. Basın, 1998.
- Mills, Jeannie. Tanrıyla Altı Yıl: Rahip Jim Jones'un Halk Tapınağında Yaşam . New York: A&W, 1979. "Jonestown'daki kabus." Zaman (4 Aralık 1978).
- Weightsman, JM Jonestown'u Anlamlandırıyor İntiharlar. Lewiston, NY: Mellen, 1983.
- Wessinger, Catherine. Milenyum Nasıl Şiddetle Geliyor? New York: ChathamHouse, 2000.
- Winfrey, C. "Guyana'da Neden 900 Kişi Öldü." New York Times

Winfrey, C. "Guyana'da Neden 900 Kişi Öldü." New York Times Dergisi (26 Şubat 1979), 45.

KİLİSESİNİHAİ KARAR SÜRECİ

Lindisfarne, 2003.

Bainbridge, William Sims. "Nihai Yargının Süreç Kilisesi." Dini Hareketler Sosyolojisi'nde Sayfa 241-66 . New York: Routledge, 1978.
Şeytan'ın Gücü. Berkeley: Üniv. California Press'ten, 1978.
Şeytan'ın Süreci: Satanizm Korkusu. Ed.
James T. Richardson ve David Bromley. New York: de Gruyter. 1991.
Lachman, Gary. Bilincin Gizli Tarihi. Great Barrington, Massachusetts:

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Research, 2002. Terry, Maury, Tarikat Cinayetleri Hakkındaki

Sam ve Beyond'un oğlu. New York: Barnes ve Noble, 2004.

RAJNEEŞİZM

Gerçek:

Franklin, Satya Bharti. Cennet Vaadi: Bir Kadının Rajneesh'le Yaşamın Tehlikelerine İlişkin Samimi Hikayesi. Barrytown, NY: İstasyon Tepesi. 1992.

Hamilton, Rosemary. Aydınlanma için Hellbent:

Kötü şöhretli bir ustayla seksin, gücün ve ölümün maskesini düşürmek. Ashland, Oregon: White Cloud, 1998.

Osho. Ruhsal Açıdan Yanlış Bir Mistik'in Otobiyografisi. New York: St. Martin'in Griffin'i, 2001.

Palmer, Susan J. ve Charlotte E. Hardmann, eds.

Yeni Dinlerde Çocuklar. Piscataway, New Jersey: Rutgers Üniv. Basmak. 1999.

RASTAFARIAN—KARA MÜSLÜMAN HAREKETİ

Barrett, Leonard E. Rastafarians: Kültürel Uyumsuzluğun Sesleri. Boston: İşaret. 1988.

_____. Rastafaryanlar: Jamaika'daki Mesih Kültizmi Üzerine Bir Araştırma. Rio Peidras, PR: Karayip Çalışmaları Enstitüsü, Üniv. Porto Riko. 1968.

Boot, Adrian ve Michael Thomas. Jamaika: İnce Tel Üzerindeki Babil. Londra: Thames ve Hudson, 1976.



Hoenisch, Michael. "Sembolik Politika: Erken Rastafari Hareketine İlişkin Algılar." Massachusetts Review (Güz 1988), 432. Junique, Kelleyana. Rastafari mi? Rasta için Sen:

Rastafaryanizm Açıklandı. San Diego: Athena Basın Yayıncılığı, 2004.

Göl, Obiagele. "Din, Ataerkillik ve Rastfaryan Kadınların Durumu." Afrika Dinlerindeki Yeni Eğilimler ve Gelişmeler'in 141-58. Sayfaları . Ed. Peter B. Clarke. Westport. Connecticut: Greenwood. 1998.

Lee, Helene ve Stephen Davis. İlk Rasta:

Leonard Howell ve Rastafaryanizmin Yükselişi. Chicago: Lawrence Tepesi, 2003.

Lewis, W. Soul Rebels: Rastafari. umut yükseklikleri, Hasta: Waveland. 1997.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Nettleford, Rex. Ayna, Ayna: Jamaika'da Kimlik, Irk ve Protesto. Kingston, Jamaika: Collins ve Sangster, 1970.

Norris, Katrin. Jamaika: Bir Kimlik Arayışı. Londra: Oxford Üniv. Basın, 1962.

Owens, Joseph. Dehşet: Jamaika'nın Rastafaryanları. Kingston, Jamaika: Collins ve Sangster, 1976. Simpson, George Eaton. "Jamaika'daki Ras Tafi Hareketi: Irk ve Sınıf Çatışması Üzerine Bir Araştırma."

Sosyal Güçler 34 (Aralık 1955).

_____. Karayiplerin Dini Kültleri. Rio Piedras, PR: Karayip Çalışmaları Enstitüsü, Üniv. Porto Riko, 1970.

Smith, MG Augier ve Rex Nettleford. Kingston, Jamaika'daki Rastafari Hareketi. Kingston, Jamaika: Üniv. West Indies Press'in, 1960.

DİN BİLİMİ

Zırh, Reginald. Ernest Holmes Adam. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1977.

Berrill, NJ Siz ve Evren. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1973.

Brooks, Louise. İlahi Bilimin Erken Tarihi. Denver: İlahi Bilim Federasyonu, 1963.

Brooks, Nona L. Gizemler. Denver: İlahi Bilim Federasyonu, 1977.

Carter, Craig. Zihin Gücünü Günlük Yaşamda Nasıl Kullanabilirsiniz?

Carter, Craig. Zihin Gücünü Günlük Yaşamda Nasıl Kullanabilirsiniz? Hayat. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1978.
Ehrenborg, Todd. Zihin Bilimleri: Hıristiyan Bilimi, Din Bilimleri, Hıristiyanlığın Birlik Okulu. Büyük Rapids: Zondervan, 1995.
Holmes, Ernest. Zihin Biliminin Temel Fikirleri. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1971.
Ernest Holmes Yeni Düşünce Sözlüğü: Din Bilimleri için Cep Rehberiniz. yat Limanı del Rey, Kaliforniya: DeVorss, 2003.
Hayata Açılan Kapı. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1977.
Daha Büyük Hayat. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1970.
Yeni ufuklar. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1974.
Gözlemler. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1967.
İsa'nın Felsefesi Bugün Dünya için. Ed. Willis Kinnear. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1971.
. Zihin Bilimi. New York: Dodd ve Mead. 1938.



Holmes, Ernest ve Fenwicke Holmes. Ses Göksel. Los Angeles: Zihin Bilimi. 1978.

Holmes, Fenwicke. Ernest Holmes: Hayatı ve Zamanları. New York: Dodd ve Mead, 1953.

Irwin, Gregg. İlahi Bilim Yolu. Denver: İlahi

Bilim Federasyonu, 1975.

James, Fannie B. İlahi Bilim: İlkesi ve Uygulaması. Denver: İlahi Bilim Federasyonu, 1957.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Merrit Jones, Dennis. Din Bilimi Nasıl Konuşulur? Marina del Rey, Kaliforniya: DeVorss, 2001.

Pool, Carolyn (New Beginnings, Inc.'in Direktörü) Yazara mektup. ve

Stromberg, Gustaf. Bir Bilim Adamının İnsana , Zihne ve Evrene Bakışı. Los Angeles: Zihin Bilimi, 1977.

GÜL HRUCILIK

Ahlstrom, Sidney. Amerikan Halkının Dini Tarihi. 2 cilt. Garden City, NY: Resim, 1975.

Lewis, Harvey Spencer. Ruhun Konakları. San Jose: AMORC, 1996 Lewis, James R. Kültler, Mezhepler ve Yeni Dinler Ansiklopedisi . Amherst, NY: Prometheus, 1998.

Lewis, Ralph M. Kozmik Görev Gerçekleştirildi. San Jose:

AMORC, 1994.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Gül-Haç Kozmo-Anlayışı. San Jose, Kaliforniya: AMORC, nd

Schmidt, Alvin J. Kardeşlik Örgütleri. Westport, Londra: Greenwood, 1980.

Yates, Frances Amelia. Gül-Haç Aydınlanması. San Jose: AMORC. 1993.

SATANİZM

Aiken, Steve. Satanizm: Kutsala Saygısızlık, Aptalca veya Ciddi. Millburn, NI: American Focus, 1989.

İskender, David. "Şeytana Hakkının Fazlasını Vermek." Hümanist (Mart-Nisan 1990).

Barton, Blanche. Bir Satanistin Gizli Hayatı: Anton LaVey'in Yetkili Biyografisi. Los Angeles: Feral Evi, 1990.

_____. Şeytan Kilisesi. New York: Cehennem Mutfağı, 1990.

Baskin, Wade. Satanizm: Müthiş Gücün Rehberi Şeytan'ın. Secaucus, NJ: Kale, 1972.
Biersach, William L. Sonsuz Düğüm. Arcadia, Kaliforniya: Tumblar House, 2001.
Çanak, Jack. "Popüler Kültürde Şeytanın Otuz İki Yılı." SF Haftalık. New York Times Inc.'in Makaleleri (17 Haziran 1998).
Bromley, David. "Şeytani Tarikat Korkusu." Toplum (Mayıs – Haziran 1991), 55.
Bromley, David G. ve Susan G. Ainsley.
"Satanizm ve Şeytani Kiliseler: Çağdaş Enkarnasyonlar." Amerika'nın Alternatif Dinleri'nin 401-9. Sayfaları . Ed. Timothy Miller. Albany: Devlet Üniv. New York Press, 1995.
Cavendish, Richard. Siyah Sanatlar. New York: Oğlak burcu, 1968.
Bir Sihir Tarihi. Londra: Wiedenfeld & Nicolson, nd
, ed. İnsan, Efsane ve Büyü: Doğaüstü Olayların Resimli Ansiklopedisi. 18 cilt. New York: Mareşal Cavendish, nd

Garcia, Guy. "İnananlar." Yuvarlanan Taş (29 Haziran, 1989), 46.

İyi ki varsın Fred. Şeytanlar Sözlüğü. Kuzey Pom-fret, Vt .: Trafalgar Meydanı, 1988.

Verilenler, Ron. "Kaliforniya: Şeytani İşler mi?"

Newsweek (16 Eylül 1985), 43.

Hawkins, Craig S. "Şeytanın Birçok Yüzü." İleri (Güz 1986), 17–22.

LaVey, Anton Szandor. Şeytani İncil. New York: Avon, 1969.

Şeytani Ritüeller. New York: Avon, 1976.

Lewis, James R. Bugün Satanizm: Din, Folklor ve Popüler Kültür Ansiklopedisi . Santa Barbara, Kaliforniya: ABC-Clio, 2001.

Lyons, Arthur. Şeytan Seni İstiyor . New York: Gizemli, 1988.

Martin, Walter R. (Hıristiyan Araştırma Enstitüsü Kurucusu ve Direktörü). Yazara mektup. 6 Mayıs 1976.

Medway, Gareth J. Uğursuzun Cazibesi: Satanizmin Doğal Olmayan Tarihi. New York: Evren, 2001. Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

"Erkekler 169 Seks Suçuyla Suçlanıyor." Palm Beach Postası (PalmBeach, Florida) (13 Ocak 1985).

Michelet, Jules. Satanizm ve Büyücülük. Trans. AR Allinson. New York: Kale, 1963.

"Taciz Soruşturması Şeytani Sekse Dönüşüyor."

Modesto Bee (Modesto, Kaliforniya) (18 Temmuz 1985).

"Sam'in Karışık Oğlu: Hıristiyan ve Şeytani." San Francisco Examiner (12 Haziran 1978), 20.

Nathan, Debbie ve Michael Snedeker. Şeytan'ın Sessizliği: Ritüel İstismar ve Mod Yapımı

Amerikan Cadı Avı. New York: Temel Kitaplar, 1995.

Passantino, Bob ve Gretchen. Satanizm. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

Raschke, Carl A. Siyaha Boyalı: Uyuşturucu Cinayetlerinden Ağır Metale
- Topluluklarımızı Terörize Eden Şeytani Suç Salgını. San Francisco:
Harper, 1990.

Stratford, Lauren. Şeytan'ın Yeraltı. Eugene Cevheri: Hasat Evi, 1988.

Terry, Maury. Nihai Kötülük. Garden City, NY: Doubleday, 1987.

Trott, Jon ve Mike Hertenstein. "Şeytanı Satmak:

Mike Warnke'nin Trajik Tarihi." Köşe Taşı 21 (1992).

Warnke, Mike. Şeytan Satıcısı. Plainfield, NJ: Logolar Uluslararası, 1972.

Wheeler, Barbara R., Spence Wood ve Richard J.

Hatch. "Ergenlerde Değerlendirme ve Müdahale Satanizme bulaşmış." Sosyal Hizmet (Kasım – Aralık 1988).

Woodbury, Richard. "Kızıl Saçlı Şeytan Tarikatı: Bir Uyuşturucu Baskını Satanizm ve Cinayetin Kötü Karışımını Ortaya Çıkarıyor." Zaman (24 Nisan 1989), 30.

Wright, Lawrence. "Cehenneme Giden Bir Dünyada Kötü Olmak Kolay Değil." Rolling Stone (5 Eylül 1991), 63.

SİZENTOLOJİ

- Alexander, Brooks ve Dean Halverson. Scientology: Aydınlanma Teknolojisi. Berkeley: Manevi Sahtelikler Projesi, 1982.
- Bainbridge, William Sims ve Rodney Stark.

 "Scientology: Tamamen Açık Olmak." Sosyolojik Analiz 41 (Yaz 1980): 128–36.
- Behar, Richard. "Gelişen Açgözlülük ve Güç Kültü." Zaman (6 Mayıs 1991).
- "Kilisenin Reklamlarına Saldırı Zamanı." New York Times (31 Mayıs 1991), C5, D5.
- Scientology Kilisesi. Çağdaş Bir Dinin Teolojisi ve Uygulaması: Scientology. Los Angeles: Köprü, 1998.
- Scientology Kilisesi. Scientology El Kitabı. Los Angeles: Köprü, 1994.
- Cooper, Paulette. Scientology'nin Skandalı. New York: Kule, 1972.
- Donaton, Scott. "Scientology Tam Zamanında Reklam Barajını Başlattı ." Reklamcılık Yaşı 62 (Haziran 1991): 50.
- Gordon, Gregory. "Scientologlar Bir Eleştirmeni Suçlu Olarak Çerçevelemeyi Planladı, Dosyalar Gösteriyor." Boston Globe (24 Kasım,

1979).

Hubbard, L. Ron. Dianetik: Modern Ruh Sağlığı Bilimi. Los Angeles: Köprü. 1972.

Kaufman, Robert. Scientology'nin İçinde: Veya Scientology'yi Nasıl Buldum ve Süper İnsan Oldum. New York: Olympia, 1972.

Levin, Gary. "Zaman Kavgası; Scientology, Saldırıya WPP Birimlerini Ekliyor." Reklamcılık Yaşı 62 (Haziran 1991): 42.

Ana, Jeremy. "Takipler: İspanya'da utanç verici." Fortune (16 Ocak 1989), 16.

Melton, J. Gordon. Scientology Kilisesi. Salt Lake City: İmza, 2000.

Methvin, Eugene H. "Scientology: Korkutucu Bir Tarikatın Anatomisi." Readers Digest (Mayıs 1980), 86–91.

Miscavige, David (Scientology Lideri). Röportaj tarihi: NBC Nightline (14 Şubat 1982).

"Scientology." Vatandaşın Özgürlüğü Vakfı Haberleri 8/10 (Ekim 1983).

"Scientology: Tehlikeli Bir Tarikat Yaygınlaşıyor."

Reader's Digest (Ekim 1991), 87-92.

Wallis, R. Tam Özgürlüğe Giden Yol: Scientology'nin Sosyolojik Bir Analizi. New York: Columbia Üniv. Basın, 1977.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME BURS

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Miller, Elliot. "Swami Yogananda ve Kendini Gerçekleştirme Kardeşliği: Batı'ya Başarılı Bir Hindu Karşılaşması." Hıristiyan Araştırma Dergisi 22/2 (1999): 33–41.

Walters, J. Donald. Ananda Denilen Yer: Bugün Dünyadaki En Başarılı Kooperatif Topluluklarından Birini Oluşturan Ateşle Deneme. Nevada Şehri, Kaliforniya: Kristal Berraklığı, 1996.

Yogananda, Paramahansa. İlahi Romantizm. Los Angeles: Kendini Gerçekleştirme Bursu, 1986.

YEDİNCİ GÜN ADVENZMİ

Cunningham, Louis F. "Zaten Cehennemin Ne Faydası Var?"

- These Times (Kasım 1976).
- Damsteegt, P Gerard. SDA Mesajı ve Misyonunun Temelleri. Grand Rapids: Eerdmanns, 1977.
- Delafield, Savcı Ellen G. White ve Yedinci Gün Adventistleri Kilisesi. Omaha: Pasifik. 1963.
- Doan, Ruth A. Miller Sapkınlığı: Milenyumculuk ve Amerikan Kültürü. Philadelphia: Tapınak Üniv. Basın, 1987.
- Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı.
- Yedinci Gün Adventistleri İnanır. Hagerstown, Maryland: Review & Herald. 1988.
- Hoekema, Anthony A. Yedinci Gün Adventizmi. Grand Rapids: Eerdmans, 1963.
- Holt, Russell. "Yedinci Gün Hakkında Ne Biliyorsunuz? Adventist mi?" These Times (Haziran 1975).
- Irvine, William C. Heresies Açığa Çıktı. Neptün, NJ: LoizeauxBrothers, 1976.
- Knight, George R. Joseph Bates: Yedinci Gün Adventizminin Gerçek Kurucusu. Hagerstown, MD .: İnceleme ve Herald, 2004.

- Lawson, Ronald. "Amerikan Yedinci Gün Adventizminin Mezhepten Mezhebe Kadar Yörüngesi."
- Din Bilimsel Çalışmaları Dergisi 38 (1999): 83– 102.
- Lewis, Gordon R. İncil, Hıristiyan ve Yedinci Gün Adventistleri. Nutley, NJ: Presbiteryen ve Reform, 1966.
- Martin, Walter. Hıristiyan ve Mezhepler. Grand Rapids: Zondervan, 1956
- Maxwell, Arthur S. İnciliniz ve Siz . Washington, DC: İnceleme ve Herald, 1959.
- Morgan, Douglas ve Martin Marty. Adventizm ve Amerikan Cumhuriyeti: Büyük Bir Kıyamet Hareketinin Kamunun Katılımı. Knoxville: Üniv. Tennessee Press, 2001.
- Rea, Walter. Beyaz Yalan. Durham, NC: Moore, 1983.
- Örnekler, Kenneth. "Krizden Tartışmaya: Yedinci Gün Adventizminin Güncellenmis Bir Değerlendirmesi."
- Hıristiyan Araştırma Dergisi 11/1 (Yaz, 1988): 9.
- Slattery, William. Yedinci Gün Adventistleri; Sahte Peygamberler: Eski Bir İçeriden Konuşuyor. Nutley, New Jersey:

Presbiteryen ve Reformcu, 1990.

White, Ellen G. İsa ile Şeytan Arasındaki Büyük Tartışma. Hagerstown, MD .: Review & Herald, repr. 1974.

SİH Dharma

Barrier, N. Gerald ve Verne A. Dusenbery. Sih Diasporası: Göç ve Pencap'ın Ötesindeki Deneyim. Delhi: Chanakya, 1989 Dart, John. "İki Doğu Tarikatına Destek Olarak Görülen Başarı Arayışını Kutsamak."

Los Angeles Times (19 Temmuz 1986), 4. Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Singh, Khushwant. Bugün Sihler. Yeni Delhi: Orient Longman, 1985.

_____. Sihlerin Tarihi. Yeni Delhi: Oxford Üniv.
Basmak. 1977.

SILVA ZİHİN KONTROLÜ

Ankerberg, John ve John Weldon. "Silva Zihin Kontrolü." Yeni Çağ İnançları Ansiklopedisi'nin 553-72. Sayfaları . Eugene, Oregon: Harvest House, 1996. Casto, Karen C. "Zihin Kontrolü! (Ya da Tucson'da Park Yerini Nasıl Bulabilirsiniz)." Tucson Daily Citizen Dergisi (5 Temmuz 1975).

Greil, Arthur L. "Kutsal Sınır Boyunca Araştırmalar: Para-Dinler, Yarı-Dinler ve Diğer Sınır Olayları Üzerine Notlar."

Amerika'daki Kültler ve Mezhepler El Kitabı'nın 153-72. Sayfaları . Ed. David Bromley ve Jeffrey K.

Hadden. Din ve Sosyal Düzen 3A.

Greenwich, Connect.:JAI, 1993.

McKnight, Harry. Silva Zihin Kontrolü: Psikoientoloji Yoluyla İç Krallıkların Anahtarı. Laredo, Teksas: Psikoryentoloji Enstitüsü, 1972.

Marin, Peter. "Yeni Narsisizm." Harper's Magazine (Ekim 1975).

Melton, J. Gordon. Okültizm ve Parapsikoloji Ansiklopedisi. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Zihin Kontrolü "Silva Yöntemi." Bir Öğretmenin El Kitabı.

Laredo, Teksas: Psikoryentoloji Enstitüsü, 1969.

Powell, Tag ve Judy Powell. Silva Zihin Ustalığı Yöntemi. Largo, Florida: Dağın Tepesi, 1969.

Silva, Jose. Silva Zihin Kontrolü: Alfa-Teta Beyin Dalgası Fonksiyonu. Laredo, Teksas: Silva Zihin Kontrolü, 1976.

Silva, Jose ve Philip Meile. Silva Zihin Kontrolü Yöntem. New York: Simon ve Schuster, 1977.

Silva, Jose ve Robert B. Stone. Sen şifacısın:

İyileşme Konusunda Dünyaca Ünlü Silva Yöntemi Kendiniz ve Diğerleri. İskenderiye, Virginia: Kramer, 1992.

Taylor, Robert. "Alfaya İniş." Boston Globe (20 Ağustos 1972).

SOKA GAKKAI

Astley, Trevor. "Bir İlkeler Meselesi: Nichiren Shoshu ve Soka Gakkai Arasındaki Son Çatışma." Japon Dinleri 17/2 (1992): 167–75.

Babbie, Earl T. "Üçüncü Medeniyet: Soka Gakkai'nin İncelenmesi." Dini Araştırmaların Gözden Geçirilmesi 7 (1966): 101–21.

Dawson, Lorne L."Yeni Kültürün Önemi

Dini Hareketler: Soka Örneği

Gakkai." Din Sosyolojisi 62 (Güz 2001): 337.

Hammond, Phillip ve David Machecek. Amerika'da Soka Gakkai: Konaklama ve Dönüşüm. New York: Oxford Üniv. Basın, 1999.

Ikeda, Daisaku. Yeni Bir Hümanizm: Daisaku Ikeda'nın Üniversite Konusmaları. New York: Weath-erhill. 1996.

Ürdün, Mary. "Fuji'nin Eteklerinde Büyük Bir Patlama." Washington Post (14 Haziran 1998), A1.

Lewis, James R. "Burs kisvesi altında mezheplere saldırı: Soka Gakkai'nin Seçilmiş Çalışmalarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi." Marburg Din Dergisi 5/1 (2000).

Metraux, Daniel A. "Soka Gakkai ve Nichiren Shoshu Rahipliği Arasındaki Anlaşmazlık: Muhafazakar Din Adamlarına Karşı Sıradan Bir Devrim."

Japon Dini Araştırmalar Dergisi 19 (1992): 325–36.

Victoria, Brian. "Soka Gakkai'nin Kurucusu Makiguchi Tsunesabur'un Varsayılan Pasifizmi mi?" Japon Çalışmaları 21/3 (Aralık 2001): 275.

White, James W. Sokagakkai ve Kitle Derneği.

White, James W. Sokagakkai ve Kitle Derneği. Stanford. Kaliforniya: Stanford Üniy. Basmak. 1970.

GÜNEY AMERİKA—ORTA AMERİKA—DOĞU HİNT DİLLERİ—VOODOO—SANTERIA-MACUMBA-MUM

> Bramley, Serge. Macumba: Tanrıların Annesi Marie Josie'nin Öğretileri . San Francisco: Şehir Işıkları, 1994.

Brandon, G. Santeria Afrika'dan Yeni Dünya'ya:

Ölü Satış Anıları. Bloomington: Indiana Üniv. Basmak. 1993.

Brown, Karen M. Mama Lola: Brooklyn'de Bir Voodoo Rahibesi. Berklev. Kaliforniva: Üniv. California Press. 1991.

Canizares, Raul. Küba Santeria'sı. Rochester, Vt .: İç Gelenekler, 1999.

Cannon, WB "'Voodoo' Ölümü." Karşılaştırmalı Dinlerde Reader'da: Antropolojik Bir Yaklaşım . Ed. WA Lessa ve EZ Vogt. New York: Harper & Row, 1965.

Clark, Mary Ann. "Hayır Hay Nigun Santo Aqui! (Burada Aziz Yok!): Santeria'daki Sembolik Dil. Amerikan Din Akademisi Dergisi 68 (Mart 2001): 21-41.

Clark, Peter B. "Candomble-Katolik İlişkilerinde Son Zamanlardaki Senkretik Karşıtı Eğilimlerin Muhasebeleştirilmesi." Afrika Dinlerindeki Yeni Eğilimler ve Gelişmeler'in 17-35. Sayfaları . Ed. Peter B. Clarke. Westport, Connecticut: Greenwood, 1998.

Cochran, Tracy. "İnananlar Arasında: Santeria'ya Dönüşür." New Yorker (12 Ekim 1987), 33.

Courleander, H. Haiti Şarkı Söyleme. Chapel Hill: Üniv. Kuzey Carolina Press, 1939.

Köri, Mary Cutrell. New York'ta Tanrıları Yaratmak: Afro-Amerikan Topluluğunda Yoruba Dini. New York: Çelenk, 1997.

De Marinis, Valerie. "Dans ve Davulla: Bir Psiko-Salvador, Brezilya'daki Afrikalı-Brezilyalı Macumba Topluluğunun Anlam Oluşturma Sisteminin Kültürel İncelenmesi. Afrika Dinlerindeki Yeni Eğilimler ve Gelişmeler'in 59-73. Sayfaları . Ed. Peter B. Clarke.

Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1998.

Doke, CM Güney Bantu Dilleri. Oxford: Oxford Üniv. Basın, 1954.

Dunham, Katherine. Ada Sahiplendi. Garden City, NY: Doubleday, 1969.



Herskovits, Melville ve Frances S. Herskovits.

Hollanda Guyanası'ndaki Bush Zencileri Arasında Asi Kaderi. New York: Sekizgen, 1934.

Hogg, Donald. "Jamaika'daki İkna Tarikatı." Karayip Antropolojisinde Makaleler'de, no . 58. Ed. Sidney Mintz. New Haven. Conn .: Yale Üniv.

Antropoloji Yayınları, 1960.

____. Haiti: Kara Köylüler ve Voodoo. Trans. P. Lengyel. New York: Evren Kitapları, 1960.

Houk, James T. Ruhlar, Kan ve Davullar: Trinidad'daki Orisha Dini. Philadelphia: Tapınak Üniv. Basın, 1995.

Laguerre, Michel S. Voodoo Mirası. Beverly Hills, Kaliforniya: Sage, 1980.

Langer, Gary. "Şaşırtıcı Bir Takipçi Karışımı Çeken Tarikat." Las Vegas İnceleme Derqisi (13 Mayıs 1984).

Loederer, Richard A. Haiti'deki Voodoo Yangını. New York: Edebiyat Birliği, 1935.

Makin, William James. Karayip Gecesi. Londra: R. Hale, 1939.

McGregor, Pedro. Ay ve İki Dağ:

Brezilya Spiritizminin Mitleri, Ritüeli ve Büyüsü. Londra: Hatıra, 1966.

Martin, Kevin. Voodoo'nun Tam Kitabı. New York: Putnam, 1972.

Metraux, Alfred. Haiti'de Voodoo. Trans. H. Char-teris. New York: Oxford Üniv. Basın, 1959.

Miriam, Joel. Latin Amerika'da Afrika Gelenekleri. Belgeler, 1972. Meksika: Kültür**lleeakez**ı Cuernavaca,

Motta, Roberto. "Candamble'ın Kiliseleştirilmesi:

Rahipler, Antropologlar ve Brezilya'da Afrika Dini Hafızasının Kanonlaştırılması."

Afrika Dinlerindeki Yeni Eğilimler ve Gelişmeler'in 45-57. Sayfaları . Ed. Peter B. Clarke. Westport, Conn: Greenwood, 1998.

Murphy, Joseph. Santeria: Bir Afrika Dini Amerika. Boston: İşaret, 1988.

_____. "Santeria: Amerika'da Bir Afrika Dini."

Katolik Dünyası (Mayıs - Haziran 1989), 34.



- _____, Ashanti'de Din ve Sanat. Oxford: Oxford Üniv. Basın. 1927.
- Rigaud, Milo. Voodoo'nun Sırları. New York: Arco, 1969.
- Seabrook, William Buehler. Sihirli Ada. New York: Harcourt Brace, 1929.
- Simpson, George Eaton. Yeni Dünya'da Siyah Dinler. New York: Columbia Üniv. Basın. 1978.
- Steedman, Mabel. Dünyaca Bilinmeyen. Londra: Hurst ve Blackett, 1939.
- Thornton, John K. "Vudu'nun İzinde: Afrika ve Amerika'daki Afrika Hıristiyanlığı." Amerika (Ocak 1988), 261.
- Wallsi, Claudia. "Zombiler: Varlar mı? Evet, Açıklama Yapan Harvard'lı Bir Bilim Adamı Böyle Diyor." Zaman (17 Ekim 1983), 60.
- Wetli, CD ve R. Martinez. "Afrika Kökenli Dini Bir Tarikat olan Santeria'nın Adli Bilimler Yönleri." Adli Bilimler Dergisi 26/3 (Temmuz 1981).
- Whippler, Migene-Gonzalez. Santeria: Din—İnanç, Ayinler ve Büyünün Mirası. New York: Taç, 1989.
- Williams, Joseph J. Voodoos ve Obeah: Batının Aşamaları

Williams, Joseph J. Voodoos ve Obeah: Batı Hint Büyücülüğünün Aşamaları. New York: MacVeagh, Dial Press. 1932.

Wirkus, Faustin ve Taney Dudley. La Gonave'nin Beyaz Kralı. Garden City, NY: Doubleday, 1931.

SPİRİTİZM; SPİRİTÜALİZM; EVRENSEL KİLİSESİ USTA

> Adler, Jerry. "Cennetin Bekçileri: İnsanlara İstediklerini Verirler: Konuşkan Ruhlar ve Rahat Bir Tanrı." Newsweek (16 Mart 1998), 64.

Baer, Hans A. "Kara Ruhani Kiliselerde Kadınların Sınırlı Güçlendirilmesi: Dini Liderliğe Alternatif Bir Araç." Din Sosyolojisi 65 (Bahar 1993).

Biederwolf, William Edward. Spiritüalizm. Grand Rapids: Eerdmans, 1952.

Buescher, John B. Kurtuluşun Diğer Tarafı: Maneviyat ve Ondokuzuncu Yüzyıl Dini Deneyimi. Boston: Skinner Evi, 2004.

Carroll, Bret E. Savaş öncesi Amerika'da Spiritüalizm. Bloomington: Üniv. Indiana Press'ten. 1997.

- Cox, Robert. Beden ve Ruh: Maneviyatın Sempatik Bir Tarihi. Charlottesville: Üniv. Virginia Basını, 2003.
- Hill, Douglas ve Pat Williams. Doğaüstü. New York: Hawthorne, 1965.
- Weisberg, Barbara. Ölü Kate ve Maggie Fox ve Spiritüalizmin Yükselişi ile Konuşmak. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2004.

Sri Chinmoy

- Chinmoy, Sri. Ulus-ruhların Çelengi: Birleşmiş Milletlerdeki Görüşmeleri Tamamlayın. Deerfield Beach, Florida: Sağlık İletişimi. 1995.
- _____. Kalp Şarkıları, Günlük Dua ve Meditasyonlar. Minneapolis: Hazeldon, 1995.
- _____. Vedalar, Upanişadlar ve Bhagavad Gita Üzerine Yorumlar. New York: Aum, 1996.
- Ellis, David. "Manevi Yardımı Elde Etmek Daha Kolay." Zaman (29 Temmuz 1991), 13.
- Hersch, Hank. "Canlandırıcı Bir Deneyim." Spor Dalları Resimli (18 Eylül 1989). 17.

- Jackson, Devon. "Kusura bakmayın efendim, bir tane daha koşabilir miyim?" Dış Dergisi (Ekim 1996).
- Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.
- Uluslararası Dernekler Birliği. "Dünya Dini ve Manevi Organizasyonlar Rehberi." New Providence, NJ: Münih, 1996.

Tasavvuf

- Balbick, Julian. Mistik İslam: Tasavvufa Giriş. New York: Yeni Tanrılar Üniv. Basın, 1989.
- Barks, Coleman. Son Bariyer: Tasavvuf Öğretilerinin Özüne Yolculuk. Great Barrington, Massachusetts: Lindisfarne, 2002.
- Chittick, William C. Tasavvuf: Kısa Bir Giriş. Oxford: Oneworld, 2000.
- Fadiman, James ve Robert Frager. Temel Tasavvuf. New York: HarperCollins, 1997.

İSVEÇBORGANİZM

Bentley, GE Jr. Blake Kitapları Eki. Oxford: Clarendon, 1995.

Benz, Ernst. Rüyalar, Halüsinasyonlar ve Vizyonlar. New York: İsvecborg Vakfı. 1982.

Bigalow, John. Kaybolan ve Bulunan İncil. New York: İsveçborg Vakfı, 1979.

Keller, Helen. Benim dinim. New York: İsveçborg Vakfı, 1980.

Kral Thomas. Yaratılış Alegorileri. New York: İsvecborg Vakfı, 1982.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Sechrist, Alice S. İncil Görüntüleri Sözlüğü. New York: İsveçborg Vakfı, 1981.

Stanley, Michael. İsveçborg: Temel Okumalar.

San Bernardino, Kaliforniya: Borgo, 1990.

İsveçborg, Immanuel. Kıyamet Açıklandı. 6 cilt. Trans. J. Whitehead. New York: İsveçborg Vakfı, 1982.

· Kıyamet Ortaya Çıktı. 2 cilt. Trans. J.

Beyaz kafa. New York: İsveçborg Vakfı, 1975.
Arcana Coelestia. 12 cilt. Trans. JF Potts. Yeni
York: İsveçborg Vakfı, 1978.
Hayır kurumu. Trans. WF Wunsch. New York: İsveçborg Vakfı, 1982.
İlahi Sevgi ve Bilgelik. Trans. JC Ager. Yeni York: İsveçborg Vakfı, 1982.
İlahi Takdir. Trans. JC Ager. New York: İsveçborg Vakfı, 1982.
Dört Doktrin. Trans. JF Potts. New York: İsveçborg Vakfı, 1981.
Cennet ve cehennem. Trans. GF Dole. New York: İsveçborg Vakfı, 1979.
· Çeşitli Teolojik Çalışmalar. Trans. J. Beyaz kafa. New York: İsveçborg Vakfı, 1976.
Ölümünden Sonra Teolojik Çalışmalar. 2 cilt. Trans. J. Beyaz kafa. New York: İsveçborg Vakfı, 1978.
Gerçek Hıristiyan Dini. 2 cilt. Trans. JC
Yaşlı. New York: İsveçborg Vakfı, 1980.

Synnestvedt, Sig, ed. Temel İsveçborg. New York: İsveçborg Vakfı. 1981.

Zacharias, Paul. Ünlü hayatı. Newton, Massachusetts: İsveçborg Press. 1981.

TAOCULUK

Clarke, JJ Batının Taosu . New York: Routledge, 2000.

Kohn, Livia. Dao Tanrısı: Tarihte ve Efsanede Lord Lao. Ann Arbor: Çin Çalışmaları Merkezi, 1998.

Pas, Julian F. Taoizmin Tarihsel Sözlüğü. Lan-ham, Maryland: Korkuluk, 1998.

Young, William A. Dünyanın Dinleri . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

TEOSOFÍ

Besant, Annie Wood. Theosophist Magazine Ekim 1911- Ocak 1912. Whitefish, Mont.: Kessinger, 2003.

Blavatsky, Helene Petrovna. Teosofi Sözlüğü. Los Angeles: Teozofi, 1966. Elwood, Robert. Teozofi. Çağların Bilgeliğinin Modern Bir İfadesi. Wheaton, Illinois: Görev, 1994.

Faivre, Antoine. Teozofi, Hayal Gücü, Gelenek:

Batı Ezoterizmi Üzerine Çalışmalar. New York: Eyalet Üniv. ile ilgili New York Press. 2000.

Guenon, Rene. Teozofi: Bir Sahte Din Tarihi. Gent, NY: Sophia Perennis, 2004.

Johnson, Paul K. Teosofi Ustalarının İnisiyeleri.

Albany: Devlet Üniv. New York Press, 1995.

McNeile, ER Teosofiden Hıristiyan İnancına:

Teosofinin Hıristiyanlıkla Karşılaştırılması. Londra: Longmans, 1919.

Melton, J. Gordon. Okültizm ve Parapsikoloji Ansiklopedisi. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

_____. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Rogers, LW İlköğretim Teosofi. Wheaton, Illinois: Teozofi, 1956.

TRANSANDANTAL MEDİTASYON (TM)

Alexander, Charles Nathaniel. Suçlu Rehabilitasyonunda ve Suçun Önlenmesinde Transandantal Meditasyon.

New York: Hawthorne, 2003.

Bainbridge, William Sims. Dini Hareketler Sosyolojisi. New York: Routledge, 1997.

Blackmore, Susan. "Meditasyon Sizin İçin İyi mi?"

New Scientist (Temmuz 1991), 30.

Bloomfield, Harold H., ve diğerleri. TM: İç Enerjiyi Keşfetmek ve Stresin Üstesinden Gelmek. New York: Dell. 1975.

Campbell, Colin, Gary E. Schwartz ve Leon S. Otis. "
Transandantal Meditasyonla İlgili Gercekler."

Psychology Today 7 (Nisan 1974): 37-46.

Campbell, Duncan. "Yeryüzü cenneti." Yeni Devlet Adamı ve Toplum (Eylül 1990), 10.

Corcoran, Elizabeth. "Girişimcilik Ruhu: Maharishi Üniversitesi Yüksek Teknoloji Mıknatısıdır."

Scientific American (Ağustos 1988), 99.

Dilley, John R. "TM Ortabatının Kalbine Geliyor." Hıristiyan Yüzyılı 93/41 (Aralık 1975): 1129–32.

Forme, Jack. Transandantal Meditasyon, Maharishi Mahesh Yogi ve Yaratıcı Zeka Bilimi.

New York: Dutton, 1974.

Garrett, Catherine. "Transandantal Meditasyon, Reiki ve Yoga: Acı Çekme, Ritüel ve Kişisel Dönüşüm." Cağdas Din Dergisi 16/3 (2001): 329–42.

Gelderloos, Paul ve diğerleri. "Aşkınlık ve Psikolojik Sağlık: Transandantal Meditasyon ve TM-Sidhi Programının Uzun Süreli Katılımcılarıyla Yapılan Çalışmalar." Psikoloji Derqisi (Mart 1990), 177.

Haddon, David ve Vail Hamilton. TM Seni İstiyor!

Transandantal Meditasyona Hıristiyan Yanıtı. Grand Rapids: Baker, 1976.

Kennedy, John W. "TM Düşleri Alanı." Bugün Hıristiyanlık (8 Ocak 2001), 74–79.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Lewis, Gordon, R. Herkesin Bilmesi Gerekenler

Transandantal meditasyon. Glendale, Kaliforniya: Regal, 1975.

Roth, Robert. TM: Transandantal Meditasyon. Rev. ed. New York: Penguen, 1994.

Russel, Peter. TM Tekniği. Las Vegas: Elf Kayası, 2002.

Starr, Douglas. "Havaya Yükselme U.: Yüce Maharishi U.

Öğrencilerin Bilincini Artırıyor

Birkaç Fizikçinin Kaşları." Omni (Mayıs 1989), 66.

Tierney, Patrick. "Mistisizmin Mekaniği."

Omni (Kasım 1990), 84.

Underwood, Nora. "Maharishi Etkisi."

Macleans (Ekim 1990), 64.

ONİKİ RIBES.

Bozeman, John M. ve Susan J. Palmer. "Island Pond'daki Kuzeydoğu Krallık Topluluk Kilisesi, Vermont: Yahshua'nın Dönüşü İçin Bir Halkı Yetiştirmek." Çağdaş Din Dergisi 12/2 (1997): 181–90.

Palmer, Susan J. "Mürtedler ve Kuzeydoğu Krallığına/Mesih Topluluklarına Karşı Şikayet İddialarının Oluşturulmasındaki Rolü."
Dini Mürtedlik Politikası'nın 181-90. Sayfaları . Ed. David Bromley. Westport, Connecticut: Prager, 1998.
Gölet." Yeni Dinlerdeki Çocuklar'ın 153-71. Sayfaları . Ed. Susan J. Palmer ve Charlotte E. Hardman. Piscataway, NJ: Rutgers Üniv. Basın, 1999.
Swantko, Jean A. "Tarikat Karşıtı Hareketin On İki Yaşın Çocukları Üzerindeki Etkisine İlişkin 25 Yıllık Bir Retrospektif
Kabile Toplulukları." 13. Uluslararası CESNUR Konferansı'nda sunulan bildiri, Bryn Athyn College, Bryn Athyn, Pa. (2–5 Haziran 1999).
"Mesih Toplulukları, Sosyologlar ve Hukuk." Topluluklar Dergisi (Güz 1995).
"Tarikat Karşıtları, Sosyal Politika ve 1984 Ada Göleti Baskını." 14. Uluslararası CESNUR Konferansı'nda sunulan bildiri, Riga, Letonya (25–31 Ağustos 2000).
"On İki Kabile Toplulukları, Kült Karşıtı Hareketler ve Hükümetin Tepkisi."

Sosyal Adalet Araştırması 12/4 (2000): 341-64.

UFO KÜLTLERİ

Balch, Robert ve David Taylor. "Bir UFO'da Kurtuluş." Psychology Today 9 (Ekim 1976): 361–66.

_____. "Arayanlar ve Tabaklar: Bir UFO Tarikatına Katılmada Tarikat Ortamının Rolü." American Behavioral Scientist 20 (Temmuz – Ağustos 1977): 839–60.

BİRLEŞME KİLİSESİ

Barker, E. Bir Moonie'nin Yapımı: Seçim mi, Beyin Yıkama mı? Oxford, İngiltere: Basil Black-well, 1984.

Boettcher, Robert ve Gordon L. Freedman. Aldatma Hediyeleri: Sun Myung Moon, Tongsun Park, ve Kore Skandalı. New York: Holt, Rinehart ve Winston, 1980.

Björnstat, James. Ay Oğul Değildir. Minneapolis: Bethany, 1976.

Bromley, David G. ve AD Shupe Jr. "Moonies"

Amerika'da: Kült, Kilise ve Haçlı Seferi. Beverly Tepeleri,

Amerika'da: Kült, Kilise ve Haçlı Seferi. Beverly Hills, Kaliforniya: Sage, 1979.
Bromley, David G., AD Shupe Jr. ve JC Ven-timiglia. "Vahşet Masalları: Birleşme Kilisesi ve Kötülüğün Sosyal İnşası." İletişim Dergisi 29 (1979): 42–53.
Burner, William Kent. "Bir Tarikata Hayır Diyebileceğinizden Bu Kadar Emin Olmayın." ABD Katolik (Nisan 1990), 16.
Edwards, Christopher. Allah için deliriyorum. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979.
İngilizce, Bella. "Yeni Ay İmparatorluğu." New York Günlük Haberler (4 Mayıs 1981).
Serbest bırakıldı Josh. Moonwebs: Bir Tarikatın Zihnine Yolculuk. Toronto: Dorset, 1980.
Galanter, Marc. "Birleşme Kilisesinin Nişanlı Üyeleri." Genel Psikiyatri Arşivleri 40 (1983): 1197–202.
"Moonies Evleniyor: Psikiyatrik Bir Takip" Karizmatik Bir Dini Mezhebin İncelenmesi."
Amerikan Psikiyatri Dergisi 143 (1986): 1245–49.
. "Birlesme Kilisesi ('Moonie') Bırakılanlar:

Karizmatik Bir Dini Gruptan Ayrıldıktan Sonra Psikolojik Yeniden Düzenleme. Amerikan Psikiyatri Dergisi 140 (1983): 984–88.
, Richard Rabkin, Judith Rabkin ve Alexander Deutsch. "'Moonies': Çağdaş Bir Dini Mezhepte Dönüşüm ve Üyeliğe İlişkin Psikolojik Bir Çalışma." Amerikan Psikiyatri Dergisi 136 (Şubat 1979): 165–69.
Hong, Nansook. Ayların Gölgesinde. Boston: Küçük, Brown & Company, 1998.
Levitt, Zola. Sun Myung Moon'un Ruhu. Irvine, Kaliforniya: Harvest House, 1976.
Melton, J. Gordon. Birleşme Kilisesi. New York: Çelenk, 1990.
Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 1996.
"Ay ve Oğul: Sun Myung Moon'un Oğlunun Zimbabveli Olarak Reenkarne Olduğu Söylendi." ABD Haberleri ve Dünya Rapor (11 Nisan 1988), 13.

Neufeld, K. Gordon. Kalp Kırıklığı ve Öfke: Sun Myung Moon'un Altında On Yıl. College Station, Teksas: Sanal Kitap Çalışması, 2002.

- Pak, Bo Merhaba. Mesih: Rahip Sun Myung Moon'a Tanıklığım. Cilt 1. Çev. Timothy Yaşlı. Lan-ham, MD .: Üniv. Amerika Basını, 2000.
- Parsons, AS "Moonies: Ailenin Zaferi." Smith Alumnae Quarterly (Yaz 1984), 8–13.
- Ross, JC "Moonies'de Hatalar." American Journal of Psikiyatri 140 (1983): 643–44.
- Rothmeyer, K. "Ay'ın Medya İmparatorluğunun Haritasını Çıkarmak." Columbia Journalism Review (Kasım – Aralık 1984), 23–31.
- Sherwood, Carlton. Engizisyon: Rahip Sun Myung Moon'a Yapılan Zulüm ve Kovuşturma. Washington. DC: Regnery Gecidi. 1991.
- Shupe, Anson. "Toplumsal Hareketlerde Çerçeve Hizalaması ve Stratejik Evrim: Sun Myung'un Birleşme Kilisesi Örneği." Din, Seferberlik ve Sosyal Eylem'deki Sayfalar 197–215 . Ed. Anson Shupe ve Bronislaw Misztal. Westport, Connecticut: Praeger, 1998
- Sontag, Frederick. Sun Myung Moon ve Birleşme Kilisesi. Nashville: Abingdon, 1977.
- Wood, Allen T. ve J. Vitek. Ay çarpması. New York: Yarın, 1979.

Yamamoto, J. Isamu. Birleşme Kilisesi. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

UNITERY EVRENSELLİK

Buehrens, John A. ve F. Forrester Kilisesi. Seçilmiş İnancımız: Üniteryen Evrenselciliğe Giriş.

Boston: İşaret, 1989.

Dernek, 1965.

Davies, A. Powell. Üniteryanizm: Bazı Sorular Yanıtlandı. Boston: Ünitervan Yavını. nd

"Paskalya, Üniteryenler İçin Çok Az Yapılacak İşe Sebep Olur." Seattle Post-İstihbaratçı (29 Mart 1986), A4.

Gomes, Alan. Üniteryen Evrenselcilik. Grand Rapids: Zondervan, 1998.

Macaulay, John Allen. Savaş öncesi Güney'de Üniteryenizm: Diğer Görünmez Kurum. Tuscaloosa: Üniv. Alabama Press'in. 2001.

Marshall, George N. Üniterven ve Evrenselci İnanc.

Boston: Üniteryen Evrenselci Derneği, nd

Martin, Walter R. "Evrensel Kurtuluş: Kutsal Kitap bunu öğretiyor mu?" Sonsuzluk (Eylül 1956), 14.

"Komşular, Her Nedenle Kilise." Miami Postası (Kasım. 28, 1985).

Buehrens, John A., ed. Üniteryen Evrenselci Cep Rehberi. Boston: Skinner Evi, 1999.

Biz İnsanız, Amaçlarımız, Programlarımız. (Broşür.)

Boston: Üniteryen Evrenselci Derneği, nd

"Üniteryen Nedir?" Look Dergisi (8 Mart 1955).

BİRLİK OKULU HIRİSTİYANLIK

Butterworth, Eric. Birlik: Gerçeğin Arayışı. Birlik Köyü, Mo .: Hıristiyanlığın Birlik Okulu, 1985.

Cady, H. Emilie. Hakikat Dersleri. Kansas City, Mo .: Hıristiyanlığın Birlik Okulu, 1944.

Cameron, William Earle. "Birlik: İlahi Bir Fikir." Birlik

Dergisi (Ekim 1979).

D'Andrade, Hugh. Charles Fillmore: Yeni Çağın Habercisi. New York: Harper & Row, 1974.

Ehrenborg, Todd. Zihin Bilimleri: Hıristiyan Bilimi, Din Bilimi, Hıristiyanlığın Birlik Okulu. Grand Rapids: Zondervan, 1995.

Freeman, James D. Unity Kimseyi Dışarıda Bırakmaz.

Kansas City, Mo .: Hıristiyanlığın Birlik Okulu, 1954.

Lewis, James R. Kültler ve Mezhepler ve Yeni Dinler Ansiklopedisi. Amherst, NY: Prometheus. 1998.

Martin, Walter R. "Birlik Kültü." Sonsuzluk (Şubat 1955), 8.

Melton, J. Gordon. Amerikan Dinleri Ansiklopedisi. 5. baskı. Detroit: Gale Araştırması, 2002.

Simmons, John K. "Annie Rix Miltiz'in Hıristiyanlığın Birlik Okuluna Unutulan Katkısı." Novo Religio 2/1 (1998).

Unity, Hıristiyan Şifasına adanmış bir Dergi (Çeşitli konular).

Wee Wisdom: Unity'den Bir Çocuk Dergisi (Mart)

1984).

BÜYÜKŞEHİR'İN EVRENSEL KARDEŞLİĞİ TOPLULUKKİLİSELERİ

Boswell, John. Hıristiyanlık, Sosyal Hoşgörü ve Eşcinsellik. Chicago: Üniv. Chicago Press, 1980.

Burns, Stephanie. Metropoliten Evrensel Kardeşlik Topluluk Kiliseleri (UFMCC): Tarih ve Yönetişim. Washington, DC: Wesley Teoloji Semineri. 2000.

Ukjela, P. Michael. "Eşcinsellik ve Eski Ahit." Bibliotheca Sacra (Temmuz – Eylül 1983).

_____. "Eşcinsellik ve Yeni Ahit."

Bibliotheca Sacra (Ekim – Aralık 1983).

URANTYA

Bradley, David. Urantia Vahiyine Giriş. 2. baskı. Arcata, Kaliforniya: Beyaz Ak Balıkçıl, 2002.

Gardner, Martin. Urantia: Büyük Kült Gizemi. Amherst, NY: Prometheus, 1995. Mullins, Larry ve Meredith Justine Sprunger. Urantia Belgelerinin Tarihi. Boulder. Kolo.: Penumbra. 2000.

Sadler, William S., Jr. "Bir Kardeşlik—Kilise veya Mezhep Değil." Urantia: Urantia Kardeşliği Dergisi (Mart 1976).

Sprunger, Meredith J. "Dini Mirasımızı Bırakmak." Urantia: Urantia Kardeşliği Derqisi (1977).

Urantia Kitabı. Chicago: Urantia Vakfı, 1955; indekslenmiş versiyon, New York: Uversa, 2002.

VEDANTA

Adiswarananda, Swami. Meditasyon ve Uygulamalar:

Yoga ve Vedanta'da Meditasyon Teknikleri ve Gelenekleri İçin Kesin Bir Kılavuz. Woodstock, Vt .: Işıklık Yolları, 2003.

_____. Huzur ve Mutluluğa Giden Vedanta Yolu. Woodstock, Vt .: İsıklık Yolları, 2004.

Advent Medya. Vivekananda Vakfı. Seattle: Viveka. 1997.

- Damrel, Joseph. Manevi Anlam Arayışı: Vedanta Dünyası. Beverly Hills. Kaliforniya: Sage Yayınları. 1977.
- "Hindu Güney Bölgesi'ni Etkiledi." Independent Press Telegram (Long Beach, Kaliforniya) (3 Temmuz 1976).
- Jackson, Batı için Carl T. Vedanta: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ramakr-ishna Hareketi. Bloomington: Indiana Üniv. Basmak. 1994.
- Kaushal, Radhey Shyam. Vedanta Felsefesi: Modern Bir Perspektif. Yeni Delhi: DK Printworld. 1994.
- Mueller, FM Vedanta Felsefesi. Philadelphia, PA.: Koronet, 1984.
- Prasad, Narayana. Karma ve Reenkarnasyon: Vedanta Perspektifi. Yeni Delhi: DK Baskı Dünyası. 1994.
- Sharma, Arvind. Advaita Vedanta: Giriş. Motilal Banarsidass, 2004.
- Tarabilda, Edward F. Maneviyat için Yaşam Stratejileri Görev. Sandy, Ut.: Morson, 1990.
- Vivekananda, Swami. Swami Vivekananda'nın Tüm Eserleri. 8 cilt. Hollywood: Vedanta, nd

Wolinsky, Stephen. Nirvana Sutraları ve Advaita —Vedanta: Varlık Yanılsamasının Altında. Aptos, Kaliforniya: QuantumInstitute, 2004.

YOL ULUSLARARASI

Tolbert, Keith. "İç çatışmalar The Way International'ın şubelerini kesiyor." Bugün Hıristiyanlık (19 Şubat 1988), 44. The Way Dergisi (1970–76).
Beyaz Taraflı Elena. Yol: Aşık Yaşamak. yeni Knoxville, Ohio: Amerikan Hristiyanı, 1970.
Wierwille, Victor Paul. İsa Mesih Tanrı Değildir. New Knoxville, Ohio: Amerikan Hristiyanı, 1975.
Yeni Dinamik Kilise. New Knoxville, Ohio: Amerikan Hristiyanı, 1971.
Bol Yaşam için Güç. Yeni Knoxville, Ohio: Amerikalı Hıristiyan, 1971.
Kutsal Ruhu Bugün Almak. yeni Knoxville, Ohio: Amerikalı Hıristiyan, nd
Sözün Yolu . New Knoxville, Ohio: Amerikan Hıristiyan, nd

Williams, JL Victor Paul Wierwille ve Way International. Chicago: Moody Press, 1979.

CADILIK

- Adler, Margot. Ayı Aşağı Çekmek: Amerika'daki Cadılar, Druidler, Tanrıçalara Tapanlar ve Diğer Paganlar. Rev. ed. Boston: İsaret, 1986.
- Buckland, Raymond. Buckland'ın Tam Büyücülük Kitabı. St. Paul, Minnesota: Llewellyn, 1988.
- Cunningham, Scott. Bugün Cadılık Hakkındaki Gerçek. St. Paul. Minnesota: Llewellyn. 1988.
- Daly, Mary. Baba Tanrı'nın Ötesinde: Kadın Özgürlüğü Felsefesine Doğru . Boston: İşaret, 1973.
- De Angeles, Ly. Beden ve Ruh Bayramı. Avustralya: Wildwood Gate, 2002, De Angeles, Ly. Büyücülük: Teori ve Uygulama. Avustralya: Wildwood Gate, 2000.
- Dullea, Georgia. "Smithsonian'da Bir Cadı Konuşuyor." New York Times (31 Ekim 1991), B4.
- Ferrar, Janet ve Stewart Ferrar. Bir Cadılar İncil Komplesi. 2 cilt. New York: Magickal Childe, 1984.

- Farrar, Stewart. Cadılar Ne Yapar: Modern Coven Açıklığa kavuşmuş. Londra: Küre, 1973.
- Gardner, Gerald B. Bugün Cadılık . New York: Magickal Childe, 1989.
- Cam, Justine. Büyücülük: Altıncı His. Kuzey Hollywood, Kaliforniya: Wilshire, 1974.
- Griffin, Wendy. Tanrıçanın Kızları: Şifa, Kimlik ve Güçlendirme Calısmaları. Walnut Creek. Kaliforniva: AltaMira. 2000.
- Guiley, Rosemary Ellen. Cadılar ve Cadılık Ansiklopedisi. 2. baskı. New York: Dosyadaki Gerçekler, 1999.
- Hawkins, Corinne Cullen. E. Fuller Tor-rey, Witchdoctors and Psychiatrists'in incelemesi . A Whole Earth Review'da (Yaz 1988), 115.
- Hawkins, Craig S. "Cadılığın Modern Dünyası." Christian Research Journal (Kış/Bahar 1990), 9–14.
- _____. "Modern Büyücülük Dünyası." Hıristiyan Araştırma Dergisi (Yaz 1990), 22–27.
- Hill, Douglas ve Pat Williams. Doğaüstü. New York: Hawthorne, 1965.

- Jewett, Paul K. Man Erkek ve Kadın rolünde. Grand Rapids: Eerdmans, 1986.
- Johnson, Maria Miro. "Saygı Arayan Cadılar." Providence Journal Bülteni (Ağustos 1989), 1–2.
- Karlsen, Carol F. Kadın Şeklindeki Şeytan. Yeni York: Vintage, 1987.
- Kelly, Aidan A. Sihir Sanatını Hazırlamak: Modern Büyücülüğün Tarihi 1939–64. Modern Büyücülük Serisi. St. Paul, Minnesota: Llewellyn, 1991.
- LaVey, Anton Szandor. Tam Cadı veya Erdem Başarısız Olduğunda Ne Yapmalı? New York: Dodd, Mead, 1971.
- Pırasa, Sybil. Tam Büyücülük Sanatı. New York: Signet, 1973.
- _____. Bir Cadının Günlüğü. New York: Signet, 1969.
- Lehmann, Arthur, James Myers ve Pamela Moro.
- Büyü, Büyücülük ve Din: Doğaüstü Olayların Antropolojik Bir İncelemesi. 5. baskı. Burr Ridge, Illinois: McGraw-Hill Beşeri Bilimler, 2000.
- Luhrmann, TM Cadıların İkna Edilmesi El Sanatları:

- Çağdaş İngiltere'de Ritüel Büyü. Cambridge, Massachusetts: Harvard Üniv. Basın, 1989.
- Michelet, Jules. Satanizm ve Büyücülük. Trans. AR Allinson. New York: Kale, 1983.
- Ostling, Richard N. "Tanrı Kadın Olduğunda." Zaman (6 Mayıs 1991), 73.
- Robbins, Russel Hope. Cadılık ve Demonoloji Ansiklopedisi. New York: Taç, 1959.
- Robinson, Enders, A. Keşfedilen Şeytan: Salem Witchcraft, 1692. New York: Hippocrene, 1991.
- Russell, Jeffrey B. Orta Çağ'da Büyücülük. Ithaca, NY: Cornell Üniv. Basın, 1985.
- Yıldız Şahin. Karanlığı Hayal Etmek. Yeni baskı. Boston: İşaret, 1988.
- _____. Spiral Dans: Büyük Tanrıça'nın Kadim Dininin Yeniden Doğuşu. San Francisco: Harper & Row, 1979.
- "Nihai Anne." New York Times (12 Mayıs 1991), sn. 4, E16.
- Unger, Rusty. "Ah, Tanrıça!" New York Times (4 Haziran 1990), 40–46

Valiente, Doreen. Büyücülüğün ABC'si: Geçmiş ve Bugün New York: St. Martin's, 1973.
Walker, Barbara G. Kadının Semboller ve Kutsal Nesnele Sözlüğü. San Francisco: Harper & Row, 1988.
Kadının Mitler ve Sırlar Ansiklopedisi. San Francisco: Harper & Row, 1983.
DÜNYA ÇAPINDA KİLİSESİ
TANRI
Büyükelçi Raporu (Çeşitli konular).
Armstrong, Herbert W. "Tanrı Bir Şeytan mı Yarattı." Yarının Dünyası (Haziran 1977), 3–5.
Ölümsüz Bir Ruhunuz Var mı? Pasadena, Kaliforniya: Büyükelçi College Press, 1957.
Yeniden Doğmak Ne Demektir? Pasadena, Kaliforniya: Ambassador College Press, 1962.
Yeni Ahit'in Şabatı Hangi Gün? Pasadena, Kaliforniya: Ambassador College Press, 1971.

- . Neden Doğdun ? Pasadena, Kaliforniya: Büyükelci College Press. 1972.
- "Armstrong Güven Verici Kilise Bağları." Los Angeles Herald Examiner (27 Nisan 1979).
- "Armstrong Kilisenin Sorunlarını Görüşüyor." Kayıt ol (Idaho Falls, Ida.) (11 Ocak 1979).
- "Kilise Hakaret Davasında 1,26 Milyon Dolar Kaybetti." Los Angeles Times (24 Ağustos 1984), 6.
- "Tanrı Kilisesi Armstrong'un uzlaşmasına işaret ediyor." Kayıt (Anaheim, Kaliforniya) (28 Şubat 1981), D13.
- "Görevde Çıkış: Kilise Schnayerson'a Karşı." Zaman (Ocak. 12, 1981), 57. Feazell, J. Michael. Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesinin Kurtuluşu. Grand Rapids: Zondervan, 2001.
- "Herbert W. Armstrong İkinci Karısından Boşanacak."
- Los Angeles Times (22 Nisan 1982), 16.
- Hill, David Jon. Gerçek Bir Cehennem Ateşi Var mı? Pasadena, Kaliforniya: Büyükelçi College Press, 1953.
- Hopkins, Joseph. Armstrong İmparatorluğu. Grand Rapids: Eerdmans. 1974.



- Tanrı Kilisesi." Christian Herald (Ekim 1988), 40.
- "Robert Sumner'a Kişisel Mektuplar, 27 Kasım 1958." Kültler Krallığı'nda . Ed. Walter Martin. Minneapolis: Bethany, 1985.
- "Rader, Tanrı Kilisesi Danışmanı Olarak 200.000 Dolar Aldı." Kayıt (Anaheim, Kaliforniya) (12 Ocak 1979), A3.
- "Güçlü Silahlanma Garner Ted: Dünya Çapındaki Kilisenin Giriş ve Çıkışları." Zaman (19 Haziran 1978).
- "Herbert Armstrong'un Ölümünden Sonra Halefi Devraldı." Bugün Hristiyanlık (21 Şubat 1986), 48.
- Tkach, Joseph. Gerçek tarafından dönüştürüldü. Sisters, Oregon: Multnomah, 1997.
- "İki Üst Düzey Bakan Armstrong Mezhebinden Ayrıldı." Los Angeles Times (13 Ocak 1976), 48.
- "Dünya Çapında Kilise: Tithe Değişiyor mu?" St. Louis Posta Gönderimi (7 Subat 1979).
- "Dünya Çapındaki Tanrı Kilisesi Hakaret Davasını Kaybetti." Bugün Hıristivanlık (19 Ekim 1984). 51.

Yayıncı Hakkında

1931 yılında kurulan Grand Rapids, Michigan merkezli Zondervan,
HarperCollinsPublishers'ın önde gelen bölümüdür .

üreten uluslararası Hıristiyan iletişim şirketi
en çok satan İnciller, kitaplar, yeni medya ürünleri, büyüyen bir seri
hediyelik ürünler ve ödüllü çocuk ürünleri.
dünyanın en büyük İncil yayıncısı Zondervan
(www.zondervan.com) münhasır yayın haklarına sahiptir.
İncil'in Yeni Uluslararası Versiyonu ve dağıtıldı
Dünya çapında 150 milyondan fazla kopya. Aynı zamanda en iyilerden biridir
Dünyadaki Hıristiyan yayıncılar ödüllü kitaplarını satıyor
Hıristiyan perakendeciler aracılığıyla kitaplar, genel pazardaki kitapçılar,

Zondervan toplam 68 Altın Madalyon ödülü aldı kitapları icin diğer yayıncılardan daha fazla.

kitlesel satıcılar, özel perakendeciler ve İnternet.



Düşüncelerini paylaş

Yazarla: Yorumlarınız şu adrese iletilecektir: zauthor@zondervan.com adresine gönderdiğinizde yazar .

Zondervan ile: Bu kitaba ilişkin yorumunuzu zreview@zondervan.com adresine yazarak gönderin .

Ücretsiz Çevrimiçi Kaynaklar

www.zondervan.com/hello



Zondervan AuthorTracker: Favori yazarlarınız yeni kitaplar yayınladığında, turneye çıktığında veya hayatlarında olup bitenler hakkında bir güncelleme yayınladığında bildirim alın.



Günlük İncil Ayetleri ve Adanmışlıklar: Her sabah Tanrı'ya odaklanarak başlamanıza yardımcı olacak günlük İncil ayetleri veya adanmışlıklarla hayatınızı zenginleştirin.



Ücretsiz E-posta Yayınları: Kurguyla ilgili bültenlere kaydolun,

Hıristiyan yaşamı, kilise bakanlığı, ebeveynlik ve daha fazlası.



Zondervan İncil Araması: www.zondervanbiblesearch.com adresinde çeşitli çevirilerdeki İncil pasajlarını bulun ve karşılaştırın.



Diğer Avantajlar: Kuponlar ve özel teklifler gibi çevrimiçi avantajlardan yararlanmak veya araştırmaya katılmak için kendinizi kaydedin.

